

1998

22 januari 1998

(India.)

Mijn bloem, laat deze aarde jubelen, moge deze hele natie, waarheen Ik je heb gezonden, zich verbazen over Mijn daden en vervuld worden van Mijn goedgunstigheid; Mijn zegen rust op deze mensen ...

in tegenwoordigheid van Mijn engelen en heiligen zeg Ik hun nu: Ik, Jezus Christus, Zoon van God en Verlosser, ben jullie hulp en jullie schild, keer terug tot Mij en onderhoud al Mijn Geboden; leer oprecht te zijn en jezelf te versterven, Mijn terugkeer is ophanden; zeg niet, "ik heb geen toevlucht;" Ik ben jullie toevlucht en Mijn Hart is jullie rustplaats;

omdat je in Mijn Ogen zo kostbaar bent, India, heb Ik ook aan jou Mijn zaden¹ gezonden, opdat je ze in je bodem zaait en de oogst rijk en overvloedig zal zijn als je je hart richt op het bewerken van de bodem; en je aarde zal beantwoorden aan de graankorrel; dan zal iedereen van Mijn Liefde weten en Mijn Oproep beantwoorden; deins niet terug, maar kom tot Mij met gebeden, Ik heb vurige gebeden uit je hart nodig voor de bekering van de wereld; op deze wijze zal Ik tevreden over jullie zijn;

vandaag hebben jullie Mijn Stem² gehoord en Ik zeg jullie: aarzel niet; verhard ook jullie harten niet, want dit is Mijn Genade die jullie nu gegeven wordt;

¹ Jezus bedoelt de boodschappen van Waar Leven in God.

² Door de boodschappen van Waar Leven in God.

wees één in Mijn Naam;

IXΘΥΣ 

(Later, om 3.45 uur in de morgen, riep Jezus mij.)

zeg hun: wat Ik nodig heb is liefde, verzoening en een geest van vergeving; ja, Ik wil dat zij hun liefde voor Mij bewijzen; ic; Ik ben met je ...

26 januari 1998

(India.)

Ik Ben; schrijf, Mijn Vassula, Mijn Woorden voor deze natie op:

Ik geef jullie Mijn Vrede ... laat Mijn Vrede die Ik jullie nalaat, met jullie blijven en jullie omhullen; vrees niet en zeg niet: "wat moet ik doen, Heer?" India, ach India, offer Mij je hart en bid oprecht vanuit je hart tot je Verlosser; je gebeden zullen jouw ziel en de zielen van anderen heiligen; bid zonder ophouden en doe de Boze vluchten ... wees met Mij verenigd, en wees in Mij geworteld, dan zal niemand en niets in deze wereld tussen Mij en jou komen; Mijn grote Wederkomst is nabij;

Ik ben helemaal naar je toegekomen met Mijn Hart in Mijn Hand, neem het, India, en plaats Mijn Hart in jouw hart; Ik ben met Mijn Boodschap gekomen; Ik roep je natie op om hun harten tot God te keren en heilig te leven; Ik ben God en Heer; verspreid Mijn Liefdeshymne en maak wijngaarden overal waar je gaat; ontgin je land en aarzel niet; wees niet bang voor de stormen die nu en dan kunnen opkomen;

Ik Ben met jullie ... Mijn Heilig Hart is jullie toevlucht, kom dus en wijd jezelf en

jullie families toe aan Mij en aan het Onbevlekt Hart van jullie Moeder; Ik, Jezus, ben van plan in jullie land te blijven en het te heiligen; hiervoor, vraag Ik jullie allen je land toe te wijden aan Onze Twee Harten; wees Mij trouw en wees één in Mijn Naam;

Ik zegen jullie, ach, kindertjes;

ΙΧΘΥΣ 

25 februari 1998

*Jahweh,
maak mijn liefde zo met de Uwe verstrengeld, dat U zult zeggen:
"welkom in Mijn Huis!"*

*ik beweer dat liefde ook verstrengeld is met Uw Goddelijke Wil,
en dat het begrijpen van Uw Woorden alleen niet voldoende is, tenzij wij er ook naar handelen, mijn Heer.*

Mijn Vassula, de schaduw van de dood die dreigend opdoemt over jouw generatie, een schaduw die haar in de diepste afgronden kan storten, bedekt nu een groot deel van haar; wee degenen die zich nu zo behaaglijk verstoppen, die zich nu veilig voelen; dezen zijn degenen die voor God spelen en zeggen: "Jahweh heeft geen macht over ons;" zelfverzekerd zittend op hun troon verklaren ze dat niemand hen kan evenaren, is het nodig meer te zeggen? de innerlijke liefde ontbreekt hen ...

Ik zal spreken en jij zult schrijven; bid dat wat Ik zeg duidelijk weerklinkt in de oren van iedereen; Ik heb je toevertrouwd de nobelste van Mijn Werken in jouw tijd; dit Goddelijke Werk is in jouw handen gelegd; ja, zo heeft het Mij behaagd Het aan jou te geven en Het met grote

genegenheid te plaatsen in de handen van slechts een kind, dat helemaal van Mij afhankelijk zou zijn;

- ¹ juist nu wil Ik het niet alleen maar maken tot een voorbijgaand bezoek van Mijn Troon aan jou, maar geef Mij je tijd en Ik zal je offer aannemen als iemand die guirlandes van gardenia's ontvangt ...

*Ach, mijn Heer,
Uw hemelse Tegenwoordigheid gaat vergezeld van de meest verheven aroma's;
toon mij dus, mijn Heer, Uw Mooi Gelaat,
en bedek mij met Uw stralend Licht;*

*laat mij Uw Stem horen
zoals een melodie die altijd zo zoet is,
zoeter dan duizend honingraten samen.*

kom dan en adem de mirre in die uit Mijn Mond komt:² - wat is de banier die Ik boven je heb opgericht?

*De banier die ik boven mij opgericht zie is **Liefde.***

ja, liefde; liefde gaat boven alles; beminnen is het doen van Mijn Wil; het is jouw toegangssleutel tot Mijn Koninkrijk in de hemel;

als jij beweert dat je in Mij leeft en geen liefde hebt, dan kun je niet zeggen dat je in Mij leeft: een waar leven in Mij, is te leven hetzelfde soort leven als Christus heeft geleefd; je hebt gehoord dat het niet degenen zijn die Mijn Naam tot Mij uitroepen die Mijn Koninkrijk zullen binnengaan, maar alleen diegenen die

¹ Hier was een lichte aarzeling. Ik dacht dat God zou stoppen met de boodschap en mij zou laten gaan, maar dan zei Hij het volgende.

² God pauzeerde en daarna veranderde de toon van Zijn Stem.

gevoed door liefde¹, Mijn Wil doen, terwijl ze nog op aarde zijn;

vertel Mij, van welk nut is een fruitboom die nooit zijn vruchten zal voortbrengen? of, van welk nut is een harp zonder haar snaren? met andere woorden, van welk nut zijn voor Mij jullie lofprijzingen, als ze worden gezegd zonder liefde; van welk nut zijn jullie offers, als ze zonder liefde worden gebracht; jullie doel moet dus liefde zijn, want op het einde worden jullie geoordeeld en niet naar jullie welsprekendheid of redevoueringen of naar jullie kennis, of naar enige van jullie offers, of naar de gaven die Ik, in Mijn welwillendheid, jullie heb aangeboden; jullie zullen worden geoordeeld naar de maat van jullie liefde; deze charisma's heb Ik jullie aangeboden opdat jullie de Kerk opbouwen; laat je fundament en de structuur van je werken en van je charisma's op liefde gebouwd zijn, zodat je niet vertraagt in het goed doen; ja, want de goede mens wint Mijn gunst;

Mijn Stad² zal worden opgericht op de Zegen van Mijn Heilige Geest ... en de storm zal voorbij zijn ... dan, zal elk schepsel op aarde een waar leven in Mij leven, en hun liefde zal zo verstrengeld zijn met Mijn Wil, dat hun ziel de troon van de Wijsheid zal worden; ja, het is tot zulke zielen als deze dat de Schrift zegt: "de ziel van de rechtvaardige is de troon van de Wijsheid;" want in het hart dat Mij heeft bemind is geen gebrek aan schatten; toen Mijn Geest door jouw mond sprak, Mijn duif, en zei: "het begrijpen van Zijn Woorden is niet voldoende, tenzij we ernaar handelen," was het om je te laten begrijpen, dat, als je tekortschiet in het

verenigen van je liefde met Mijn Goddelijke Wil, jij je Grote Val zult beleven;

zolang je steunt op deze voorbijgaande wereld, zul je nooit begrijpen dat het in Mijn Heilige Geest is dat je lichaam geboeid zou kunnen worden, zodat je gedachten zullen veranderen in nobele gedachten; dan in die goddelijke noblesse van gedachten, en in die staat van goddelijke genade, en hebbend opgenomen in jou de macht van de Godheid, in jou zal Mijn Werk vervuld zijn en Mijn Wil geschieden;

en zoals Ik eens eerder tot jullie allen heb gezegd, zeg Ik het opnieuw: er zal een tijd komen, en dit uur is nabij, dat hoewel je nog onder de mensen bent, je geest in de hemel zal zijn en je Onze Trinitaire Heiligheid zult verheerlijken; en hoewel je lichaam zich onder de mensen zal bewegen, je ziel en geest, gevangen in Mijn Wil, vervuld van de noblesse van Mijn Licht, zal zijn als die van een engel, en je zult jezelf zien wandelen in Eden, in het Paradijs tussen Mijn engelen en heiligen want jouw vereniging met Mij zal volkomen zijn ...

ach, en Wij zullen Ons verheugen Onszelf in jou te zien; je zult de gelijkenis hebben van de ongeziene God; Wij zullen de hemel³ zien in jou; jij, die Ons zou bezitten, zult in staat zijn het soort leven te leiden dat Wij van je hebben verwacht, een leven dat, door volmaakte wijsheid en geestelijk begrijpen, de volste kennis van Mijn Goddelijke Wil zou bereiken; het leven, Mijn dierbaarste kinderen, dat jullie zouden leiden, jullie die geschapen zijn voor Onze Keizerlijke Hoven, zou overeenkomstig Mijn Geest zijn in al zijn aspecten; Ik zal jullie heiligen, en jullie zullen de kracht ontvangen om geheel

¹ Liefde betekent hier ook Gods Woord, en het te gehoorzamen.

² Ik wist hier dat Jahweh bedoelde: "Zijn Rijk op aarde" door te zeggen het woord: "stad".

³ Een geestelijke hemel.

toegewijd te worden; toen al deze dingen¹ werden verkondigd in de Boodschap van Waarheid,² hebben zeer weinigen van jullie Mijn Woord begrepen;

vandaag hoort de wereld, maar begrijpt niets, ziet, maar produceert beelden die op niets uitlopen; wat betreft diegenen die dichtbij Mijn Hart lijken te zijn en die de sleutels tot Mijn Koninkrijk bewaren, zelfs zij hebben niet begrepen; en toch, zij hebben het brandende verlangen Mij devoties en dankzegging aan te bieden, hun lichaam streng behandelend, diegenen evenarend die Ik heb gekroond met de kroon van glorie,³ en toch, als Mijn Goddelijke Adem⁴ een parfum blaast, een zoete geur over jullie, om jullie te vernieuwen, ja, wanneer Mijn Heilige Geest neerdaalt uit de hoogste hemel en de aarde in vlam zet als een doopkus, doen ze hun best om het Vuur van Mijn Heilige Geest te doven; vandaag, wanneer Mijn Stem hoorbaar is, brengt Deze hen buiten zichzelf van angst en doen ze onmiddellijk alles wat in hun macht ligt om Hem te bedwingen;

Ik, die de Auteur ben van onschatbare wonderen, Ik sta op het punt de hemelen te openen en jullie de mysteries van Mijn plan te laten kennen: de uitstorting van Mijn Heilige Geest, Die de Belofte is die geschreven staat in de Schriften, en Die moest inwerken op Mijn schepping als nooit eerder in de geschiedenis, door hen helemaal naar de hemel te verheffen, door alles op aarde zo dicht mogelijk bij de hemel te doen komen; Ik, Vassula, die alle dingen leid en beslis door Mijn eigen Wil, heb nooit een belofte gebroken, maar van Mij is bekend dat Ik elke barrière van verdeeldheid vernietig; daarom zouden

jullie je hoop moeten stellen op Mij, want, zoals Ik zei, Ik sta op het punt om de barrières van jullie verdeeldheid aan diggelen te slaan met de macht en de genade van Mijn Heilige Geest en jullie te verenigen, tot Mijn eer, in één enkel Lichaam; dan zal jullie generatie, weer tot bezinning gekomen, tot Ons uitroepen:

“aanbiddelijke Drie-eenheid!
houd onze ogen geboeid op het Ene Hart
en voorzie onze ziel van wat haar
ontbreekt;

zalf ons, O Heilige en Goddelijke Drie-
eenheid,
door Uw olie over ons uit te gieten zodat
wij onverbrekelijk
verenigd blijven met U in Uw Wil
en bereid ons voor op Uw glorieijke
heerschappij
van het Koninkrijk op aarde
waarin Uw Wil het wezen wordt van ons
dagelijks leven
en het embleem op ons voorhoofd,
en Liefde de banier boven onze
hoofden;”

ach, Mijn lelie, je Schepper vertelt je dit, opdat jij de Mijnen gaat vertellen:

“Jahweh, mijn Heer en allergenadigste
Vader,
zal ons tooien met Zijn Keizerlijke
Gewaden,
en de aarde zal worden getooid met de
verborgen schatten
die Hij zo vriendelijk voor onze tijden
bewaard heeft;”

Ik zal deze aarde tooien in Lente; Mijn Lente; wat is de Lente van Jahweh? Mijn Lente, Mijn beminden, zal het zijn als Mijn hele Schepping zal schitteren van een schitterend licht; in het doopsel van

¹ De dingen die God ons nu vertelt.

² De Bijbel.

³ De Heiligen.

⁴ De Heilige Geest.

de Zuivering zullen jullie worden omgevormd tot je eerste beeld; in deze Zuivering zal iedereen verlangen naar een nauwere vereniging van liefde met Mij, en jullie harten zullen vurig zoeken naar de Waarheid, de Weg en het Leven; en in de Waarheid, waar bedwelmende smaken geproefd zullen worden, zal je ziel, begiftigd met Mijn Geest van Genade, vervolmaakt worden; en je beeld van de duisternis zal niet meer zijn, want Ik, je Bruidegom en de goedaardigste van alle vaders, zal op je schijnen;¹

de Liefde is op de terugweg om Zijn Koninkrijk te herstellen; dit zal de heerschappij zijn van Mijn Koninkrijk op aarde en Mijn Wil zal geschieden op aarde zoals in de hemel;

nu is het dus tijd voor berouw; dit is een verdorven tijdperk, maar jullie levens zullen het moeten goedmaken; verzaak aan jullie wil en vind gunst bij Mij, door te erkennen wat Mijn Wil is; ach, Vassula, gezegende van Mijn Oproep, verspreid Mijn Woorden in rivieren van Barmhartigheid en Hoop; wees als een lelie, in deze tijd van Vasten, zonder acht te slaan op jezelf, en laat je Bewaarder voor je zorgen; vergeet jezelf totaal, door als een vloeibare substantie te worden, zodat je in Mij, je God, kunt vloeien, en één van geest met Mij wordt ...

Ik, God, zal je elk moment van de dag ontmoeten, wanneer je maar wilt; roep Mij wanneer dan ook, Mijn beminde; verhef dus je geest tot Mij in dankbare lof en verheerlijk Mijn Naam driewerf Heilig omdat Ik je deze kostbare gave heb geschonken: een open poort naar Mij;

²de tuin van Mijn Stad, staat van de Staat,

¹ Apoc. 22: 5.

² Plotseling sprak Jahweh, mijn heerlijke God, in beeldspraak. Met een licht, in mijn intellect gestort,

put met vreugde uit Mij: Leven;

ach! en wees verteerd in Mijn Godheid; laat niet toe dat enige schaduw je geest doorkruist; je Heer buigt Zich nu genadig naar je toe om je te bekleden met de ornamenten van Zijn Liefde; Ik zal in jou toenemen, geef dus niet toe aan je zwakheid, en doe Mij geen verdriet door te twijfelen aan Mijn Goedheid; omhels van ganser harte de kostbare dauw van goddelijke genade die je geest in Mijn Nobel Licht draagt; je bent uitgenodigd door de Lente Zelf;

*Mijn Heer,
veel grote koningen zouden hun hele
Koninkrijk willen weggeven
om één druppel van deze genade te
ontvangen
die U zo hartelijk aan mij hebt gegeven
in Uw immense en goddelijke Liefde.*

*Ik zoude vrijheid willen nemen verder te
gaan en te zeggen:
"Ja! Ja! in een moment van dwaasheid
van Uw Liefde,
hebt U mij gunsten in overvloed
aangeboden,
ze zonder maat uitgereikt,
en aan wat? Een armzalige stakker ..."*

maar jij bent Mijn uitverkorene! Ik zag, zelfs toen,³ in jouw menselijke zwakheid een glimp van wat onder de korst van de zonde was, Ik zag onder deze lagen van duisternis, een kinderlijke liefde, en Mijn Hart, bij het zien hiervan, was tot tranen bewogen; dit alleen al boeide Mijn Barmhartigheid; onderhevig aan de zonde, toch stroomde er zo nu en dan een

deed Hij mij begrijpen dat de Tuin van Mijn Stad betekent: Vassula van Mijn Heiligdom; hetzelfde met staat van de Staat.

³ God bedoelt, zelfs voor mijn bekering, d.w.z. vóór Zijn Goddelijke Oproep aan mij.

druppel liefde uit jou; toen zei Ik: “Ik zal Mijzelf ertoe zetten alles te vernietigen wat Ik niet ben en te doen herleven, door het te ontvlammen, dat beetje dat van Mij over is;” en in het overstromen van Mijn reddende genade handelde Ik overeenkomstig Mijn Wil;

kom nu, wees als een brandende toorts in deze duisternis van jouw tijdperk; nader Mij dikwijls, zodat je Mijn zoetheid proeft, en verrukkingen ervaart in deze nabijheid, maar eerbiedig Mij tegelijkertijd;



(Deze boodschap werd mij gegeven met verschillende onderbrekingen. Dan, op een veel latere datum, ging de boodschap verder, helemaal tot in de maand maart, daar ze niet was beëindigd. Dit was vanwege het vele reizen voor zendingen.)

Maart 1998

(Voortzetting van de voorgaande Boodschap.)

Mijn Vassula, Ik ben, samen met Mijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest van Onze hemelse Troon van Glorie, in Persoon op de aarde neergedaald en bezoek je op deze wijze om op jou Ons Liefdesthema te prenten;

Wij hebben jou de plicht opgelegd om Ons goddelijk Woord door te geven aan vele naties, en zo heb je gedaan wat je gevraagd was te doen; je hebt huis en familie, comfort en land verlaten, omwille van Onze Naam, Mijn dierbaarste, en dus laat Mij je herinneren aan de beloning voor zelfverloochening: voor dit alleen al

zul je meer dan honderdvoudig worden beloond, en je erft Mijn Koninkrijk dat eeuwig leven is; dochter, aan wie Ik deze onmetelijke Schat heb toevertrouwd, luister niet naar de discussies van de tegenstanders die in Mijn Naam zijn gehouden; wees als een duif die hoog in de lucht vliegt, boven alle geschreeuw en getrek; wees dus niet afgeleid en verstoord door uiterlijke dingen; richt je blik op Mij, en herinner je dat Ik van jou ben en jij van Mij;

wees niet ontstemd als je minder glorierijke gunsten¹ ontvangt dan in de eerste drie jaren, want alles wat voor jou is gedaan is voor Mijn verheerlijking; om jouw nederigheid te beschermen, heb Ik deze akte van Wijsheid gesteld, onbegrijpelijk voor jou misschien, maar Mijn akte gaf jou onmiddellijk de vrijheid om tot Mij te komen en vrij voor Mij te werken; Mijn akte plaatste jou in een positie waarin je tot Mij zou komen door je eigen vrije wil en je gedachten tot Mij verheffen en Mij te offeren wat je kunt; en terwijl Ik over Mijn Eigen zaad zal waken door haar leven te geven als een opoffering voor velen, op niemand vertrouwend dan op haar Redder die haar ziel heeft opgericht uit de vallei van de dood en die haar in een intieme vereniging in Zijn Hart heeft getrokken, zal Ik Mij verheugen in Mijn zaad;² ...

vertel Mij nu, kan een mens God bedriegen?

Nee, nooit. Altijd wit³ dragen, maakt niemand heiliger of deugdzamer of betrouwbaar.

¹ Directe antwoorden op mijn eigen vragen en die van hen die door mij aan de Heer vragen stelden. Ook voortdurende geuren en visioenen van Zijn Tegenwoordigheid.

² Er was een korte stilte.

³ Valse profeten, en er zijn er vele vandaag, veel, veel meer dan door God gekozenen; maar God laat toe

en toch misleiden velen de harten van Mijn kinderen, zij bedriegen Mij door hun valsheid;¹ Ik zeg je, als Mijn Dag komt, zullen zij van Mijn Koninkrijk worden uitgesloten, op deze gronden wordt het vonnis uitgesproken; Ik heb je gegeven door Mijn genade te onderscheiden wat van het Ware Licht komt en wat komt van de duisternis, maar Ik heb je laten zien hoe veel meer er werden aangetrokken tot de duisternis dan tot het Licht; Ik heb je dit verteld zodat wanneer de tijd van sorteren komt, jij je alles kunt herinneren wat Ik je heb gezegd ...²

groet je vrienden van Mij; jouw vrienden zijn Mijn vrienden, Mijn duif; vertel hun wat hun allergenadigste Vader zegt: vertel hun dat als zij in Mij blijven, in Mijn Liefde, hun vreugde volkomen zal zijn en dat alles waarvoor zij zich inspannen, voor Mijn Zaak, in hun werk, maar niet in staat zouden zijn te voltooien of te doen slagen vanwege hun menselijke zwakheid, Ik, als een Vader, hun nobele gedachten gezien hebbend, zal rekening houden met hun goede bedoelingen om Mij te behagen; en zo zal Ik, op Mijn beurt, aanvullen wat in hen zou ontbreken, zodat velen zullen geloven in Mijn Werk en Goddelijk Liefdesthema; zij zullen niet geloven omwille van hen, maar omwille van de duidelijkheid van het

dat het gebeurt, om de mensen te testen.

¹ Speciaal één van hen die God meedogenloos op de proef stelt met haar valse boodschappen en in het geheim plannen maakt en velen ertoe verleidt in haar te geloven; je zult haar kennen door haar boodschap die verklaart dat de Boodschappen van "Waar Leven in God" zijn opgehouden in augustus 1997, een leugen die haar in haar eigen valstrik zal vangen ...

² Er was een korte stilte, daarna sprak God over hen die de Internationale Retraite van Waar Leven in God zouden bijwonen in het Heilig Land; zij zijn de organisatoren van Waar Leven in God en de promotors, de sterke zuilen van Gods Boodschap.

volmaakte Werk dat wordt volbracht in Mijn Godheid;

- ³en jij, Mijn duif, aanschouw de Bruidegom die je heeft opgericht en door Zijn Geest heeft geleid in Zijn oproep⁴; zing een psalm voor Mij door te zeggen:

Bron van Levend Water,
bescherm mijn ziel in tijden van
tegenspoed,
houd mijn ziel gekluisterd aan Uw Hart,
waar de Bronnen van Jahweh
verfrissen en doen jubelen
elk hart dat komt rusten in dit intieme
Centrum van Liefde;

O aanschouw Degene die mij bekleedde
met Zijn Keizerlijke Gewaden,⁵
om natie na natie ertoe te brengen,
bijeen te komen rond de volmaakte
Gezegende Drie-eenheid in één lichaam;

aanschouw Zijn oneindige Genadigheid,
Die zich verheugt zelfs in mijn ellendig
hart,
alsof er geen andere schepselen waren
dan ik;

gezegend zij Jahweh voor eeuwig;
amen;

ja! Ik heb je Leven gegeven in Mijn Godheid, door je onvolmaaktheden te laten uitsmeulen; en nu, vergezeld van en onafscheidelijk verenigd met de Godheid Zelf, zegen Ik je driemaal in Mijn Naam; mogen je verrichtingen bloei brengen aan geheel de mensheid; doe dit door Mijn

³ De blik van de Heer wendde zich tot mij; Zijn blik was vriendelijk en vaderlijk tegelijk.

⁴ Terwijl de Heer van Goedheid deze woorden zei, werd mijn ziel verheven naar de hoogten om een glimp van Zijn Glorie te zien, waardoor Hij mij een lichte voorsmaak gaf van het visioen van de Gelukzaligheid.

⁵ Christus Zelf.

Naam Heilig te houden en met iedereen in vrede te leven;



9 april 1998

(Onze Lieve Vrouw spreekt:)

Mijn Vassula, Mijn Tegenwoordigheid is Vrede en Vreugde; ja, want Ik ben je Moeder, vóór je aardse moeder;

Ik deel, zoals een moeder deelt met haar kinderen, in je vreugden, je lijden en alles wat je verduurt; het geeft Mij grote vreugde Mijn kinderen het leven van waarheid te zien leiden zoals hun door de Eeuwige Vader is geboden vanaf het begin;

vandaag Mijn Vassula, zijn er veel bedriegers, maar het is gezegd dat, zoals er in het verleden bedriegers¹ waren, zo zullen ook jullie valse profeten hebben; in het begin zullen ze proberen je om te kopen voor henzelf,² dan zullen ze zich zeer snel tegen je keren als ze eenmaal beseffen dat hun kwaadwilligheid aan jou onthuld is in het Licht van de waarheid door de Geest; ach, Mijn kind, Ik heb je omhuld in Mijn Onbevlekt Hart, dit is de manier waarop ik Mijn kinderen bescherm;

in Mijn onuitputtelijke Liefde die Ik voor jullie allen koester, zal Ik, als een moeder, altijd jullie genadige Beschermster en Verdedigster zijn; waarom, heb je niet gehoord hoe Ik als een leeuwin word die haar welpen verdedigt als verontreinigde handen zich

uitstrekken om hen aan te raken? niemand zal in staat zijn je van Mij weg te nemen; jij bent, Mijn Vassula, aan Mij toegewijd, en je hebt je toewijding aan Mij getekend met je eigen bloed³, en hiermee heeft God je bevestigd, gesterkt en je ondersteund, want Zijn genade en Zijn macht duren altijd en eeuwig;

Mijn Zoon, Jezus Christus, is altijd dicht bij je en houdt je hand in de Zijne geklemd zodat je nooit van Hem wordt gescheiden; Mijn beminde Zoon is aangenaam getroffen wanneer jij en anderen die goedgunstig Zijn Barmhartige Oproep door Zijn edel thema hebben erkend, alles opofferen wat jullie hebben voor de redding van de zielen;

en God, de Vader, die de beminlijkste is van alle vaders, die je onder duizenden heeft begunstigd door je dit onschatbare geschenk te geven en je met Wijsheid te onderrichten, en je geest en die van anderen vult met alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat goed is en zuiver; in Zijn onweerstaanbare Liefde die Hij voor al Zijn schepselen koestert, heeft de Schepper je driemaal gezegend vanaf Zijn Troon; in Zijn koninklijke hoven richtte Hij je⁴ op met de nectar van

³ Ik had in mijn vinger geprikt en dan met mijn bloed de toewijding getekend om de slavin van onze gezegende Moeder te worden.

⁴ Plotseling, terwijl ik deze woorden hoorde, begreep ik een oud visioen dat ik ontvangen had toen ik in de geest in het Huis van onze Vader gebracht was met veel kamers waar een Banket voor ons was voorbereid. In het visioen werd ik geleid om naar een kamer te gaan, met een veranda. Wat opvallend was in mijn visioen was de grote vrede overal. Nadat ik de kamer had verlaten, hoorde ik het gebabbel van een kind uit de nabij gelegen kamer, want de deur stond een beetje open. Ik hoefde de kamer niet binnen te gaan om te zien, maar ik zag in het visioen, met de ogen van mijn ziel, wie er in die andere kamer was. Ik zag een dame, zittend op een houten bank, naar het babbellende kind kijkend dat op de grond aan de voeten van deze dame zat. Op het moment van het

¹ Onze Lieve Vrouw bedoelt valse profeten.

² Door een stroom van vleiende boodschappen voor jou persoonlijk.

Zijn Mond, en van Zijn Majesteitelijke Troon bereikte God je om je te troosten, en door jou miljoenen anderen die in wanhopige nood om troost verkeerden; ach! wat zou Hij niet voor jullie allen willen doen in Zijn goddelijke Goedheid! dit is iets wat jullie filosofen van jullie tijden nooit zullen begrijpen, want het is iets wat niet in hun manier van denken past;

verheug je buitengewoon, dochter, want je hebt meer genaden ontvangen dan je ooit zou kunnen verdienen; prijs ook de Heilige Geest van God, die van boven zacht en vriendelijk over je neerdaalde, om een Vriend voor je te zijn, je te zalven en je de Weg te leren; verheerlijk dus de Voorbode die je overspoelde met Zijn Liefde en je Zijn intieme Zoetheid deed proeven, je op Zijn Vleugels tilde om met Hem hoog langs de hemelen te zweven; wees dus niet bang ... zolang je op Mijn Onbevlekt Hart bent geënt, wees niet bang ...

bid, Mijn Vassula, voor hen die Onze Goddelijke Boodschappen verkeerd uitleggen, wees barmhartig voor hen, want ze weten niet wat ze doen ... heb medelijden met hun woestenij en laat je tong hen niet veroordelen, laat de Enige Rechter hen oordelen; wil je dit voor Mij doen?

Ik zal het proberen, ik zal proberen eraan te denken.

visioen begreep ik niet wie deze twee waren, daar God mij hun identiteit niet onthulde. Maar nu, met de woorden van onze Heilige Moeder, is dit mysterie voor mij onthuld. De dame was onze Heilige Moeder, en het kind was ik. Ik keek naar mijzelf. Ik was in de hoven van mijn Vader die mij waarlijk oprichtte met nectar, en mijn Moeder waakte over mij, terwijl alles wat men kon horen, in die verbazingwekkende stilte, het gebabbel van een kind was. (Visioen van 22 november 1986.)

probeer het ... wees eeuwig goed, Mijn Vassula, en wees geduldig; laat geen verleidingen van deze soort je overvallen en je ziel misvormen; laat Degene die de Hoogste is Zich in je verheugen; doe in hun plaats boete, en telkens wanneer je zult uitboeten, zal de Goede Heer je voor je gebaar zalven met de zalving van Zijn Goddelijke Liefde, en Zijn Gelaat zal op je schijnen en Hij zal Zijn Zegeningen over de mensheid ten uitvoer brengen; handel zoals God wil dat je handelt;

bevrijd Mij van de pijnen waaronder Mijn Hart dagelijks bezwijkt van diegenen die de werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon in de Eucharistie ontkennen; Jezus nodigt je hartelijk uit om deel te nemen aan Zijn Lichaam; weet dat Hij naar jou verlangt met heel Zijn Hart en dat elk edelmoedig gebaar van jouw kant, Zijn Hart doet smelten in Rivieren van Barmhartigheid en Goedheid die over veel verharde harten vloeien ...

*¹O Koninklijke Maagd,
onafscheidelijk verenigd met het Hart van
Jezus,
ik offer U op alle zondaars van de wereld
die Uw Zoon beledigen in het Heilig
Sacrament;
mogen zij die Hem slaan, bij God vergeving
vinden
door Uw Onschuld, Uw Heiligheid en Uw
Zoet Hart
dat het Heiligste Tabernakel van God
werd;
amen;*

amen;

vertrouw op God, Mijn Vassula, want Hij heeft de Macht en de Wijsheid om de schuldigen te benaderen en hun pad te effenen ... wees bereid voor de Heer om

¹ Mijn ziel, plotseling vervuld van de Geest, riep uit.

Hem lof en glorie te geven; Hij zal je Zijn intenties onthullen;¹
blijf in Gods Vrede; Ik zegen je;

19 april 1998

Heer?

Ik Ben; vrede zij met je;
laat het bekend worden: de monden die laster naar je schreeuwen, schreeuwen laster over Mijn gaven aan jou; zij zullen de zonde zwaar op zich voelen drukken, tenzij ze naar voren komen en berouw hebben!

Ik zal herhalen wat Ik al tegen je heb gezegd, Ik heb je hart voor altijd verbonden met het Mijne, en Mijn beloften staan vast; Ik heb jouw hart verbonden met het Mijne op een zodanige wijze dat het beveiligd is, en er geen manier is om het te ontwortelen; jij bent, Mijn duif, stevig geworteld in wat leven en vrijheid geeft; Mijn kostbaar kind, kalmeer je hart en schenk geen aandacht aan het geweld van de laster die over jou wordt verteld, zij weten amper dat ze Mij belasteren en niet jou, en dat zij Mijn Lichaam indrukwekkende wonden toebrengen; zij die in hun tekorten met geweld volharden in het belasteren van Mijn Werk, zullen op het einde hun aandeel hebben ...

in Mijn Oneindige Liefde, zal Ik in jou toenemen en terwijl Mijn Hoofd op jouw hart rust, zal Ik doorgaan Mijn Liefde en Mijn woorden van redding en bevrijding in je oor te fluisteren;

leerlinge, onthoud het, raak niet ontmoedigd; kijk om je heen; Ik heb vruchten geogst van Mijn Goddelijke

Werk, verhef dus je gelaat tot Mij en glimlach, glimlach en maak Mij gelukkig;

(Ik heb nu begrepen dat in onze vertrouwelijke vereniging onze Goede God alles voelt. Zelfs wanneer wij ons ongelukkig voelen, wordt Hij ongelukkig omdat wij ongelukkig zijn.)

sta Mij nu toe te rusten in Mijn hemel² terwijl jij nadenkt over Mijn Woorden;

IXΘΥΣ 

21 april 1998

*Moge de beminnelijkheid van de Heer met ons zijn!*³

ach, ga binnen in de vreugde van je Heer!
ja? zeg het!

(Ik had een klacht.)

Waarom ontnemt U mij Uw gezelschap?

kom, zeg wat je wilt zeggen ...

En U doet het alsof U er genoeg in scheidt allerlei gebeurtenissen te veroorzaken die mij belemmeren in het gebruiken van de gave die U mij hebt gegeven en zodoende te zijn in Uw vreugdevolle Tegenwoordigheid die Licht is.

Ik heb je een krans gegeven die nooit verwelkt, en Ik heb je met Vuur gedoopt; Ik heb je geestelijk voedsel en drinken gegeven; hoe komt het dat je er soms niet in slaagt Mij te begrijpen? Ik zou je nu een scherp antwoord kunnen geven, maar rekening houdend met de woorden die je niet zolang geleden tot Mij hebt

¹ De onderwerpen voor onderrichting die ik moest voorbereiden voor de internationale bijeenkomst van Waar Leven in God.

² Onze Heer bedoelt: "laat Mij rusten in je hart".

³ Psalm 90: 17.

gesproken¹ en die uit het diepst van je hart kwamen, weet dat Ik je verneder; Ik ben nog steeds geparfumeerd door je woorden van liefde; Ik heb je woorden ontvangen als een zoete geur van mirre en Mijn haar is bedekt met druppels van jouw aromatische woorden en Mijn hoofd is geheel geparfumeerd; je hebt Mij gebonden² met je woorden ... maar Ik zeg je, deze daad van ontneming is om je vruchten te laten rijpen; ja, Ik ben je Zonneschijn, maar een boom heeft ook regen nodig om te kunnen groeien en zijn bladeren en vrucht te vermeerderen; als je ziel gedurende enige tijd Mijn stralen niet voelt, weet dan dat Ik je op dat moment weer opfris;

en zeg Mij nu, hoe voelt je ziel zich op dit moment?

op dit moment voel ik mij door de Goddelijke Genade bekoord ...

houd dan op je ziel te kwellen en Mij te berispen; wees in plaats daarvan dankbaar voor alle genaden die Ik in je ziel heb uitgestort; Ik bereid je voor op het ontvangen van het goddelijke bezoek van de Heilige Geest die je Zijn Boodschap³ zal toevertrouwen, en die met Zijn Edel Thema een altijddurende herinnering zal achterlaten voor deze

¹ Terwijl ik bezig was enkele toespraken voor te bereiden die ik zou voorlezen in tegenwoordigheid van mensen van Waar Leven in God, werd ik gegrepen door de Geest van God en schreef: "Vandaag nodigt God de Vader ons uit in de bruidskamer van Zijn Hart; dit is het uiteindelijke doel dat ieder zou moeten bereiken in zijn geestelijk leven. - God nodigt ons allen uit ons aan Zijn Borst te werpen en ons in Hem te verliezen. (Hierna zijn de woorden die de Heer ontroerden:) Ik, persoonlijk, zou als vloeistof willen worden in God of soms zó ver willen gaan zó volledig op te lossen in God dat ik niet langer zou bestaan."

² Dit woord moet in de goede betekenis worden begrepen.

³ Zie Boodschap van 22 april 1998.

generatie en voor alle toekomstige generaties;

Mijn tedere bruid, wees van Jezus zoals Jezus van jou is; Ik ben voor jou zoals jij voor Mij⁴ bent; wij zijn de een voor de ander en zo volledig in vereniging en zo met elkaar verstrengeld dat een aantal zielen Mij in jou heeft gezien en jou in Mij;⁵ laat Mij Mijzelf verheugen en beschouwen in jou; Ik geniet intens van deze momenten wanneer Ik naar Mijzelf kijk; Ik heb je inderdaad met Mijzelf bekleed om je te bezitten en heb je Mijn Genade aangeboden om Mij te bezitten door Genade; noem het als je wilt: de dwaasheid van God, verliefd op Zijn schepping⁶ tot dwaasheid toe;

zie je? daarom, kalmeer je hart en begrip deze momenten van ontbering;

Ik weet dat als U in het begin Uzelf niet aan mij zou hebben getoond (1985), ik nog

⁴ Jezus bedoelt dit hier in de zin van toebehoren.

⁵ In het incident in Madrid. Veel mensen uit verschillende landen hebben het Gelaat van onze Heer op het mijne zien verschijnen, maar voor de tweede maal stond Jezus toe dat Zijn Gelaat er uitzag als het mijne. In Madrid keek een man naar de grote poster van Jezus' Gelaat en vroeg aan de organisatoren van mijn bijeenkomst waarom ze een poster van een blonde dame hadden opgehangen. De eerste keer gebeurde dit in Griekenland, op Rhodos. De gebedsgroep van W.L.I.G. aldaar ging naar een hospitaal van naastenliefde om te evangeliseren en de zieken te troosten, steeds vergezeld door een priester van het hospitaal. Op zekere dag besloten ze het portret van Jezus, gedrukt op een kleine ansichtkaart, te verspreiden, een beroemde beeltenis van Jezus uit een klooster op het eiland Patmos, waarvan bekend is dat het tranen heeft vergoten. De priester kwam nogal geschokt naar hen toe, en had alle kaarten weer opgehaald; furieus vroeg hij: "Waarom verspreiden jullie foto's van Vassula?" Verbaasd, vroegen de meisjes welke foto, en hij toonde hen het portret van Jezus. Ze vertelden hem dat dit Jezus was, wijzend op Zijn baard. De priester was sprakeloos ...

⁶ Op dit moment herinnerde onze Heer mij aan een ander woord dat dikwijls wordt vermeld in de Schrift: "de jaloerse liefde van God".

steeds daar op het kerkhof zou zijn onder de rottenden. Als het niet was geweest door Uw Genade, zou ik onderhand zelf zijn vergaan. Mijn ziel verlangde naar U, toen U doorging Uw regens op mij te laten regenen.

maar nu, Mijn duif, heb Ik je niet bevrijd uit je lijden? hoor Mij, Vassiliki: weet dat, terwijl jij in de toestand van ontbering verkeerde, Ik in jouw hart rustte ...

wees gezegend en vind je troost in Mijn Hart;

IXΘΥΣ 

22 april 1998

(Deze goddelijke boodschap die door Jezus op 21 april 1998 is voorzegd, werd mij gegeven door de Derde Goddelijke Persoon van de Heilige Drie-eenheid: de Heilige Geest. Ik werd door Zijn Goddelijke genade zo nu en dan geroepen om het op te schrijven. Het eindigde op 29 juli 1998.)

(De Heilige Geest spreekt.)

vrede zij met je;

het thema dat Ik je ga openbaren tot glorie en nut van de Kerk, deze Kerk die Christus heeft gekocht met Zijn Eigen Bloed, gaat een van de edelste thema's worden over Mijzelf;

het is noodzakelijk dat Ik deze rijkdommen aan je broeders en zusters openbaar, opdat ook zij zichzelf voeden met deze onuitputtelijke rijkdommen die overvloedig neerstromen tot welzijn van de Kerk; bevrijd je gedachten en richt je aandacht nu volledig op Mij;¹

voor dit edele thema dat Ik op goddelijke wijze aan jou zal openbaren, zul je Mij moeten toestaan in je intellect

binnen te dringen en je een verheven licht van begrip te geven; Ik zal Mij in Mijn goedheid verwaardigen om niet alleen tot jou te spreken, maar het Wonder Zelf zal Zijn Kennis ter beschikking stellen van de gehele mensheid;

zie, de Bruidegom buigt Zich over jullie om alle woorden van Leven naar jullie over te brengen die jullie allen zullen tooien met koninklijk purper; door genade, zullen jullie van Mij, als jullie je hart openen, heiligmakende genaden ontvangen die jullie ziel zullen versterken en jullie tot volmaaktheid zullen leiden;

zij die deze woorden van Leven zouden lezen en onwillig zijn en niet in de waarheid, zullen alles voor nonsens houden, want, gewend te wandelen met Steriliteit, zullen ze niet geraakt worden;

maar voor hen die het Paradijs zoeken in eenvoud van hart en die Mij niet op de proef stellen, op hen zal ik Mijn Licht en Mijn Stralen uitgieten en Ik zal hen verlichten;

dan zal Ik door hen heen gaan en hen zuiveren; en als zij gaan beven bij de berekening van hun onzuiverheid en zonden, met een gekreun dat meer zal klinken als een geweeklaag van een pasgeborene, zullen ze leven schenken aan een nieuw leven in Mij, gecapituleerd door Jaloerse Liefde;

na hen te hebben veroverd in Gelukzaligheid, zal Ik als een levengevende Rivier in hen stromen; Mijn levengevende voorbijgang in hen zal niet onopgemerkt voorbijgaan; Ik zal niet zijn als een schip dat door stijgende golven ploegt en geen spoor achterlaat om te laten zien waar het gepasseerd is, of als een vogel die door de lucht vliegt en geen bewijs van zijn passeren achterlaat of een teken van zijn voorbijgaan;

Ik zal tot hen komen en hen huwen en met Christus bekleeden; Ik zal hun ziel

¹ Dit werd voor mij gezegd.

omvormen in een Eden, want zij zullen God in zich dragen als hun Lamp; dit zal het teken zijn dat hun gegeven wordt in Mijn onoverwinnelijke Heiligheid;

Ik zal in hen blijven en voor hen zorgen; en Ik, Ikzelf zal Degene zijn die hen zal tooien in bruidskleren; en hen kronen met Mijn Godheid, een koninklijke kroon van schittering, de diadeem schoonheid uit de Hand van de Drie-eenheid; niemand is zulke gunsten waardig, maar in Mijn onuitsprekelijke Liefde heb Ik gezegd: “de nacht moet wijken voor het licht, ondeugd voor deugd”; Ik zal in hun ziel werken zodat matigheid, voorzichtigheid, gerechtigheid en standvastigheid hun rijkdom zullen zijn;

ach Vassula, Ik zal jouw generatie bewerken en hen doen begrijpen dat onsterfelijkheid gevonden wordt in het verwant zijn met Ons, de Drie-ene God; wat is rijker dan dit Werk van Barmhartigheid dat Ik, God, in hen zal doen? dan, na leven in deze zielen geademd te hebben, zal Ik de Wijsheid zenden vanaf Mijn troon van glorie, om hun Wonder te worden;

- dan alles wat tot as was gereduceerd in de onvruchtbaarheid van deze aarde door al deze jaren, zal Ik, in Mijn goddelijke welwillendheid, aan ieder die dit wil, nieuw leven geven en doen bloeien; vruchtbaar gemaakt door Mijn warme Lichtstralen, vertel Ik je, generatie, zul je vergoddelijkt en verheerlijkt worden in Onze Drie-ene Godheid;

vandaag, Mijn Vassula, ziet ieder zo ver als hij kan zien, maar na Mijn doortocht door jullie allen, zullen jullie niet begrensd zijn en zien zoals jullie nu zien; maar op een meest onuitsprekelijke en allergoddelijkste wijze, zullen jullie zien met Mijn Licht dat zelfs de verborgen

dingen van God doordringt, aangezien jullie dingen zullen zien in Mijn straling;¹ jullie hele lichaam zal stralen van een schitterend Licht; Ik zal de Lamp van jullie lichaam² zijn die het zal vervullen met de heerlijkheden van Ons Koninkrijk, die zijn: deugdzaamheid, tederheid, liefde, barmhartigheid, vreugde, vrede, geduld, eerlijkheid, goedheid en beminnelijkheid;

vanaf het begin hebben Wij jullie gemaakt naar het beeld van Onze Eigen Natuur; Wij hebben gezegd: “laten Wij de mens maken naar Ons Eigen Beeld, ja, naar Onze gelijkenis;” maar het was de afgunst van de duivel die jullie allen de dood bracht;

nu kreunt de aarde in pijn, zichzelf kastijdend, zuchtend en wenend, vermoeid van het niet meer zijn, schreiend en stikkend bij gebrek aan lucht,³ beschimmeld in haar binnenste en verrottend in haar ingewanden; ja, jullie zijn opgehouden te zijn ...

kom, Mijn Vassula, dit is genoeg voor nu; wees één met Mij!

(Hier hield de Heilige Geest op met Zijn Goddelijk dictaat en Hij liet mij begrijpen dat Hij later Zijn Boodschap zal vervolgen: zie Boodschap van 7 juni 1998.)

24 april 1998

“Als de rechten van de mens met voeten worden getreden voor het aanschijn van de Allerhoogste, als een mens geen recht wordt gedaan,

¹ De Heilige Geest voorzegt ons het “tijdperk van de Geest”.

² Mt. 6: 22-23.

³ Ik begreep dit als volgt: het ontbreken van de Heilige Geest die over ons blaast, omdat de aarde de Heilige Geest belet vrij in ons te handelen. We kunnen in waarheid zeggen dat de Heilige Geest onvoorstelbaar verstikt wordt door deze generatie.

zou de Heer dat niet zien?”¹

Vassula, de tegenslag jou aangedaan maakt Me blij!²

En pas gisteren, op de feestdag van Sint Joris, heb ik hem gesmeekt voor mij te bemiddelen en mijn tegenstanders te verwijderen!

ach, nee, nee, nee, nee!³ waarom zou Ik jou door je eigen dwaasheid de kroon van de getrouwen laten verliezen die Ik voor je heb bereid, en al het andere dat Ik in de hemel voor je heb opgeslagen! dit is het soort liefde dat Ik aan al Mijn uitverkorenen heb getoond; wil je dus ophouden met je ongegronde gedachten?

...

kom, dwaas klein kind, blijf verenigd met Mij die het Hoofd⁴ ben, en je zult de kracht ontvangen die je nodig hebt om alles blijmoedig te verdragen; Ik zal je nooit verwaarlozen; draag je kruizen met liefde, vooral het edelste dat Ik je heb overgedragen en dat voor Satan het meest weerzinwekkende is, het Kruis van de Eenheid; en wees niet bang om tegenslag te ondervinden; het is tenslotte voor Mijn Glorie!

O Heer, U weet dat ik tot Sint Joris heb gebeden, wat zal er nu gebeuren met mijn verzoek aan hem?

Sint Joris, die als martelaar is gestorven, zal je beschermen tegen alle kwaad; hij is aan je zijde en waakt over je; hij zal bidden dat je gedachten gericht zouden zijn op hemelse dingen;

nu dan, Mijn vreugde, kom weer tot bezinning en wijs Mijn Nagelen en Mijn Doornenkroon niet af die Mijn Liefde Mij dwong jou aan te bieden; roos van de Roos;⁵ Ik heb je gekroond met Mijn Juwelen;⁶ Ik ben inschikkelijk in veel dingen, maar je ontdoen van deze Juwelen? nooit!

kom! kom tot Mij en proef de stroom zoetheid die uit Mijn Mond komt, deze zoetheid zal je er weer van verzekeren dat je van alle Eeuwigheid de Mijne was en Ik de jouwe ... Ik ga nu verder, dierbaarste, maar slechts voor een poosje, om je toe te staan je goede werk⁷ voort te zetten;

IXΘΥΣ 

29 mei 1998

*In de weerbarstige pijn van mijn geest moet ik spreken,
klagen in de bitterheid van mijn ziel;
kom, smeed ik U, kijk naar mij;
hebt U mij afgeschreven?
Mijn wortels zijn in U verankerd,
en toch zeg ik in mijn stilte:
“God de Heer is zeker geërgerd over mij;
Hij zal zeker één dezer dagen
het contact met mij verbreken;”*

*ik zoek naar licht om te begrijpen,
maar er is alleen duisternis;
ben ik misschien ongevoelig geweest
voor Uw Goedheid?
Heb ik U op een of andere wijze
teleurgesteld of U verwaarloosd?
of heeft de aanblik van de zon in haar
glorie,*

¹ Klaagliederen 3: 35-36.

² Jezus was uitermate opgewekt; Hij was werkelijk vol blijdschap; op de een of andere manier verbaasde Hij mij.

³ Deze “nee’s” werden snel gezegd, als één woord.

⁴ Het Hoofd van de Kerk.

⁵ Ik begreep dit als bedoelend: hart van het Hart.

⁶ Onze Heer bedoelt met Zijn Verlossende Instrumenten.

⁷ Jezus bedoelt mijn huishoudelijk werk.

*of de gloed van de maan als zij langs de hemel wandelde,
mijn hart van U weg gestolen, zodat mijn hand hén een kus toe blies?*

Mijn beminde bruid, sta Mij toe Mijn zoete geur over je uit te gieten, en onthoud één ding: Ik, Jezus Christus, het Woord van God, zal altijd in al je noden¹ voorzien;

talloos zijn je gebreken, maar Ik had dit alles voorzien, zelfs nog voordat Ik Mijn Boodschap aan jou heb verkondigd; maar Ik heb je, in Mijn onmetelijke Liefde die Ik voor jou heb, een plaats in Mij gegeven, waar Ik in die bijzondere plaats je ziel tot die volmaaktheid zal kunnen brengen die Ik van Mijn heiligen eis; ach, Vassula, overstromende mildheid ben Ik, onpeilbare Liefde ben Ik, en toch ken je Mij nog zo weinig, Mijn duif; waarom deze duistere gedachten over Mij? alles wat Ik heb is van jou en voor altijd;² wees dan in een goed humeur en bespaar Mij deze onnodige Beker; het Woord van Leven was je gratis gegeven opdat jij, op jouw beurt, het gratis aan de anderen geeft; Ik had een patroon in Mijn Werk, zoals je ziet, en Ik wil dat jij alle dingen blijft doen die je van Mij hebt geleerd en waarin je onderwezen bent te doen in Mijn Naam;

wees voor niemand bang als jullie in Mijn Naam samenkomen om deze ontkerstende generatie te christianiseren; alles wat je doet is voor Mijn eer en Mijn glorie; Ik bouw; Ik ben degene die bouwt, en wee degenen die hun hand uitstrekken om te vernielen wat door Mij is gebouwd! wijd je nu aan Mijn zaken en onthoud dat

¹ Jezus bedoelt mijn onachtzaamheden en mislukkingen.

² Onze Heer zei deze woorden zeer langzaam met een bedroefde Stem omdat Hij nog steeds misverstaan wordt door een schepsel dat Hij in Zijn Goddelijke welwillendheid zo veel heeft gegeven.

er geen grens is tussen jou en Mij; Ik ben altijd met je, Mijn beminde;
Ik zegen je; ic;

7 juni 1998

(Zondag, Pinksteren.³)

(De Heilige Geest vervolgt Zijn Boodschap van 22 april 1998.)

ach ... Mijn Vassula ... Ik heb je gekozen en Ik heb je niet afgewezen, ofschoon ook jij had opgehouden te zijn; en het zal zo zijn dat Ik op dezelfde wijze Mijn onuitsprekelijke genegenheid en Mijn goddelijke macht zal laten zien aan ieder die gewillig⁴ is; Ik zal je niet afwijzen maar zie je hoe Mijn Liefde voor jou Mij dwingt mild voor je te zijn? in deze dagen daal Ik samen met de Vader en de Zoon neer als drie Getuigen; God de Vader is Geest,⁵ hierin zendt Hij Mij, de Geest van Waarheid,⁶ om voor altijd met jullie te zijn en jullie tot de volledige Waarheid te leiden;

het Woord van God, Licht en Redder en die vanaf het begin heeft bestaan, die het Hart van de Vader het meest nabij is, heeft getuigd en heeft de Vader aan jullie bekend gemaakt; jullie zijn gekocht en betaald met Zijn eigen Bloed; hebben jullie niet gelezen dat het Woord van God leeft en actief is en op aarde getuigt, zoals Ik en de Vader getuigen? de Heilige die Zijn Kerk heeft gekocht met Zijn eigen

³ Volgens de orthodoxe kalender.

⁴ De Heilige Geest spreekt nu tot de gehele wereld.

⁵ Joh. 4: 24. Ook Sint Paulus spreekt in 1 Kor. 15: 45 over Christus als "levengevende Geest". De aanduiding "Geest" in de Bijbelse betekenis beschrijft niet zozeer Gods natuur als Zijn levengevende activiteit. God is Geest in dat waarin Hij de Geest schenkt.

⁶ Joh. 14: 17.

Bloed,¹ getuigt met Zijn Bloed en Ik, de Heilige Geest van Waarheid, die jullie leid tot de volle Waarheid,² getuig met Water;³

daarom zijn Wij drie Getuigen en Wij alle drie stemmen overeen omdat Wij slechts Eén⁴ God zijn, met één Wil, één Macht en één Domein; welk beeld, schepping, heb je van Mij bedacht en ken je Mij nog steeds niet? ... en toch ben Ik nooit opgehouden te getuigen; Ik heb Mij nooit verborgen ...⁵

*“O Onzegbaar Licht van Schoonheid,
Uw Goddelijke Ogen waren zacht en
glimlachend;
U glimlachte naar mij en ik glimlachte
naar U terug;
Uw Gelaat, O Heilige, had een
engelachtige charme;*

*Uw Heilig Gelaat, dat Liefde en
Zuiverheid uitstraalde,
was heel erg dicht bij het mijne;*

*ik was zelfs niet in diepe meditatie
toen U mij verraste door aan mij te
verschijnen;*

*ofschoon Zijn Gelaat geheel aanbiddelijk
was,
waren het Zijn Ogen die mijn aandacht
trokken,
die mij in ontzag en in bewondering
achterlieten;*

*Uw Liefdevolle Ogen,
die in mijn ogen keken met onzegbare
tederheid,
waren als twee schitterende sterren,
ze waren als een turkoois transparante
zee
vol helderheid;
wat kan ik, de arme worm, zeggen?*

*Uw Goddelijke Ogen, mijn Heer,
zijn als een Liturgie, een Oceaan van
Liefde,
een Paradijs en een verterend vuur
voor degene die het onverdiend
vergund was ze te aanschouwen ...*

hoe gezegend ben je, jij wier oren Ik heb geopend, mogen je wegen recht blijven in Onze Wijsheid zodat je Onze Goddelijke Wil zult doen;

reken op Mij, beminde, want Ik zal zo velen als mogelijk is in eenheid met Onze Eenheid brengen en Ik zal hen vullen met Licht, zodat zij vervuld zullen zijn van de absolute volheid van Onze Trinitaire Godheid;

- kom en leer: in moeilijkheden ben Ik altijd bij je; Ik ben je Trooster, en waar wanhoop is, troost en genees Ik; Ik ben de Gever van Leven en met Mijn doopkus, die Ik over je blaas, vernieuw Ik je; Ik vernieuw je zodat je natuurlijke neigingen die zo tegengesteld zijn aan God en zo zeer menselijk en werelds, die je tot de dood leiden, kunnen worden omgevormd en

¹ Door dit Offer verkregen wij Eeuwig Leven.

² In Joh. 16: 12-13 zegt Jezus tot Zijn leerlingen: “nog veel meer heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans nog niet verdragen. Maar wanneer de Geest van Waarheid komt zal Hij u tot de volle Waarheid leiden ...” Het is een vergissing te spreken over het einde van de Openbaring en haar te behandelen als een onderpand tot veroordelingen. God is actief en levend en Hij zal doorgaan Zichzelf te tonen door de Heilige Geest, en daarmee nooit ophouden. Als iemand in het Latijn zegt “complere”, betekent het dat Christus de volle, complete Openbaring van God is; niet dat Hij zal ophouden Zichzelf te openbaren aan de mensheid. De Heilige Schrift is het verhalende getuigenis van Jezus Christus. Ze is niet Gods laatste woord.

³ Door het Doopsel.

⁴ In de eenheid van wezen.

⁵ Op dit moment zag ik een Gelaat dat overstroomd was van licht, bekoorlijker dan de bekoorlijkste engel. De Vormeloze nam vorm aan; in dit visioen van de Heilige Geest, die Zichzelf wilde tonen vanuit Zijn grenzeloze Liefde, een onverdiende gave aan een onwaardig wezen als ik, liet mijn hart in vreugde achter; telkens wanneer de herinnering aan dit visioen in mij terugkwam, verheugde mijn hart zich opnieuw. Het kan niet uit mijn geheugen verdwijnen; dit visioen van Zijn Heilige Gelaat zal mij altijd bijblijven.

vergoddelijkt in Mijn Godheid en Mijn Noblesse en worden als die van de engelen en heiligen;

Ik probeer jullie allen over te halen tot een kinderlijke eenheid van goddelijke Liefde met de Vader en de Zoon en Mijzelf zodat jullie in Ons bewegen en Wij bewegen in jullie;

Ik kan jullie gevangen geesten omvormen en ze bevrijden zodat jullie gedachten en spreken alleen over geestelijke dingen gaan; zeg daarom niet: "ik ben veroordeeld door Satans dodelijke doopkus;" nee! niet als je tot Mij komt, nu; Ik ben het tegengif tegen Satans dodelijke kus; Ik ben het tegengif tegen de Dood zelf ... het is waar dat je lichaam zonder Mij dood is, maar met Mij leeft je lichaam en in Mij en door Mij zul je worden gerekend tot een kind van God; daarom moeten jullie Mij toestaan in jullie harten te heersen en jullie tot zonen en dochters van de Allerhoogste te maken;

de Schrift zegt:¹ "zalig de zuiveren van hart: zij zullen God zien;" om God te zien, en Hem te erkennen als jullie Vader, moeten jullie uit Mij geboren worden, de Heilige Geest, door genade; hoe anders zouden jullie God zien? heeft een kind, voordat het geboren is, ooit zijn vader gezien? niet voordat het geboren is, zal het zijn vader zien; en zo is het ook met jullie geestelijke geboorte uit Mij; vlees is vlees en heeft de visie van vlees; maar wie geboren is uit de Geest is een visie van God gegeven die hem in staat stelt Hem te bevatten, Hem te erkennen en in Zijn diepten door te dringen;

dus kom, kom naar voren, ga vooruit en Ik zal jullie omhoog dragen op Mijn Vleugels om langs de hemelen te vliegen en jullie in Onze adoptieplaats te brengen,

daar waar al Mijn heiligen zijn, gezalfd door Ons, driewerf Heilig; waarom, wisten jullie niet dat ook jullie een plaats is toegewezen bij hen?

heb vertrouwen en kom tot Mij en van een rebel zal Ik je omvormen tot een rechtschapen wezen, en je ziel tot heiliging leiden en dan zal de zonde niet langer enige macht over je hebben; de zonde is als een kwade meester in je en je zou die meester in geen enkel geval de gelegenheid moeten geven om je te overheersen; maar Ik, die de Bron ben van alles wat Goed is, kan je kwade meester overweldigen die de zonde is, want Mijn Wet is een Wet van Goedheid en Leven, die al je slechte neigingen overweldigt;

kom en vind Mij in eenvoud van hart en vestig je hart op Mij; kom niet met wantrouwen tot Mij, noch met schitterende wereldse taal; nader mij niet met eigendunk, ondeugd of oneerlijkheid, niemand die op die manier komt grijpt of ziet Mij, maar de zielen die wandelen in het licht van berouw en onschuld zal Mijn Tegenwoordigheid niet worden onthouden; Ik zal van Mijn Heerlijkheid naar hen toevliegen in een schitterend licht, gevolgd door myriaden engelen om hen te genezen, hen te vernieuwen en hen één van geest te maken met de Mijne om Mijn Koninkrijk te erven; vlees en bloed kunnen Mijn Koninkrijk niet erven, want wat sterfelijk is kan niet erven wat eeuwig is;

dan, om jullie te laten begrijpen wie de Unieke, Trinitaire God is, toch Eén in de eenheid van wezen, zal Ik jullie schuld genezen, in jullie stromen als een rivier en jullie dorheid en onvruchtbaarheid verfrissen; niemand is waardig God te zien, inderdaad, zou iemand onder jullie volmaakt zijn, als hem de Wijsheid en het

¹ Mt. 5: 8.

Licht zouden ontbreken die van Mij komen, zou hij toch niets waard zijn;

de diepten van God zijn rijkdommen die niet van deze wereld zijn, en ze te bevatten zonder Mij is onmogelijk; om binnen te dringen in Gods motieven of Zijn methoden te begrijpen zonder Mij, is onmogelijk, maar zouden jullie Mij toestaan te worden erkend in jullie bewustzijn, en binnen te dringen in jullie intellect, dan zal Ik jullie omvormen in Mijzelf om Ons werkelijk welgevallig te zijn; je overgave aan Mij is de enige manier waarop Ik je geest zou kunnen omvormen om de geest van Christus te hebben, Onze Wil te ontdekken en te weten wat goed is, en te weten wat het is dat Wij willen en wat het volmaakte is om te doen; dus, sta je vlees¹ niet toe te protesteren ...

ofschoon Ik ontoegankelijk lijkt te zijn voor het oog en onbereikbaar, totaal ongezien, laat Ik Mijzelf zien in volle duidelijkheid; Ik uit woorden van Wijsheid en zoals een vriend zich toevertrouwt aan een vriend zo vertrouw Ik Mijn geheimen aan jou toe, geen ervan voor je verbergend; Ik sta tegenover je, en Ik, de vormeloze, neem vorm aan in jouw geest;²

ach, Vassula, Ik ben een totale weerspiegeling van het eeuwige licht, en als een onbeslagen spiegel is Mijn Pracht vergroot in heel de schepping; hier ben Ik nu, en Ik word kenbaar voor je ook op deze manier,³ en toch zonder Mijn transcendentie te verliezen; Ik vul je met Mijn Kennis, ook al gaat deze stroom van transcendent licht dat Ik in je uitgiet,

jouw bevattingsvermogen te boven⁴; Ik bied, niettemin, al deze schatten van Ons Koninkrijk aan, om niet alleen jouw ziel te tooien, maar ook die van alle anderen;

Ik ben, voor hen die Mij beminnen, inderdaad glansrijker dan de zon, uitblinkend boven alle sterrenbeelden samen, en zoals Ik uitblink, kan Ik alle dingen vullen met Mijn schittering zonder te worden omvat door hun limiet; dit is de wijze waarop Ik Mijn Licht invoer in je ziel, en Ik beveel alle dingen in jou goed te zijn zodat jij, op jouw beurt, Mijn Goedheid weerspiegelt en groeit in deugd;

21 juni 1998

(Vervolg.)

*Ach, mijn Vreugde juist nu is groot,
U vult mijn ziel niet alleen met Uw
transcendente licht,
maar ook met vreugde.*

ja, Mijn beminde, Mijn rijkdom is ook Vreugde;

*U bent mijn Trooster
in tijden van beklemming, in tijden van
verdriet;
U troost mijn ziel, O Volmaakte;
moge U mijn ziel bijstaan in Uw
liefdevolle Tederheid.*

*O Glorierijke Troon, mijn God,
Hooggeplaatst van alle eeuwigheid,
kom en ontwortel alle kwaad uit Uw
heiligdom
en toon mij Medelijden, toon mij Uw
Heilig Gelaat ...*

Mijn sympathie is met je, Mijn zwak kind; Ik heb aan jou en anderen de geest van Christus geopenbaard, evenals Christus

¹ Hier betekent het: menselijke geest.

² Op dat moment verscheen opnieuw hetzelfde visioen aan mij, het visioen van het Gelaat van de Heilige Geest, overstroomd met een onuitsprekelijk licht.

³ Door te verschijnen en mij Zijn gelaat te tonen.

⁴ Met andere woorden: mijn capaciteit overstijgend.

aan jou de geest van de Vader heeft geopenbaard; twijfel niet aan Mijn macht; twijfel niet aan Mijn gunst die Ik jou heb verleend om Mij te kunnen horen, Mij te begrijpen en deze keer naar Mij te kijken; Ik heb je door genade leeggemaakt en je gevuld met Mijzelf; wees dus blij, Ik wil dat je altijd blij bent, want de hemel is je thuisland;

Ik heb je, Vassula, al deze jaren tevredengesteld met de melodie van Mijn Stem, eerst in je hart en in je geest, dan heb Ik je nu nog een onverdiende gunst verleend: naar Mij te kijken in deze ene openbaring; Ik ben je Helper maar de Vader en Christus zijn dat ook; je hebt nu Degene aanschouwd die alle wezens omvat;

je moet niet verbaasd zijn als de wereld vandaag dood blijft voor Mijn Oproep, en als ze luistert maar niet begrijpt; zolang zij worden beheerst door de boze, zich vastklampend aan deze voorbijgaande wereld, zal Ik voor hen onbekend blijven;

Ik ben de innerlijke Bron van de Christelijke Eenheid, en het is op Mij dat jullie je hoop en je eenheid zouden moeten vestigen; Ik ben de Bron van Hoop, Geloof en Liefde; Oneindig rijk, glorieer Ik in Mijn heerlijkheid; Ik ben de levengevende Geest van de verrezen Zoon en de levengevende adem van jullie sterfelijke lichamen; en dus jullie die voor Ons leven, jullie zullen worden bezielde door Mijn Goddelijke Macht om te worden bestemd voor de heerlijkheid; Ik doe jullie niet alleen verrijzen, maar Ik maak ook de weg voor jullie vrij om Onze heerlijkheid binnen te gaan, Ons adoptiefkind te worden en erfgenaam van Ons Koninkrijk;

Ik heb tegen je gezegd dat Ik de Bron van Hoop ben omdat, zou jij Mij aanvaardt als je Helper, je de Hoop zou aanvaarden, en Ik, die jouw smeekbede

weet uit te drukken, Ik zou haar uitdrukken met woorden van Wijsheid en overeenkomstig Onze Geest, op een wijze die Ons zou behagen; Ik ben je Hoop, daar Ik Mijn thuis in jou heb gemaakt; wees dus tevreden met de hoop dat je zult worden gered en zult verrijzen door Mij; geniet de vrijheid die Ik je geef en bezit Mij zoals Ik jou zou bezitten, dan, alleen dan, zou Mijn Rijk in jou beginnen ... het begint wanneer je ziel net zo mooi zal worden als een bruid die gekleed is voor haar echtgenoot in haar bruidskleed; je zult dan beseffen, met tranen in je ogen, dat je niet gemaakt was om ongehuwd te blijven, maar dat je de aan Mij beloofde was, en dat Ik, de Heilige Geest, jouw Beloofde, de Bruidegom van heel de schepping, je ziel zal heiligen in Mijn omhelzingen en in koninklijke vrijgevigheid;

ben je vergeten, Mijn beminde, hoe, niet lang geleden vóór ons huwelijk, je ziel 's nachts naar Mij verlangde en hoe ook je geest naar Mij zocht? zie je nu hoe verrukkelijk Mijn Liefde is? zie je hoe Onze Drie-ene Heiligheid en Tederheid zich ontplooiën als een zoete geur rond geheel het universum, en het parfumeren? alle zielen met wie Ik verenigd ben worden bruiden, want in Onze intimiteit trekken Wij hen in Ons om hun Bruidegom te worden elke dag van hun leven; en zij, door Ons bekoord, dringen zich gewillig in Ons om zó volkomen volledig de volheid van Onze Goddelijke Liefde te smaken dat ze één worden met Ons ...

nu, Mijn dierbaarste ziel, rust in Mij en blijf Mijn triomf¹; samen met de Vader en de Zoon zeg Ik je: bemin de Unieke Trinitaire God met geheel je hart, met geheel je ziel en met geheel je verstand;

¹ Omdat de Heilige Geest mij veroverde.

Wij zegenen je voor het geven van je tijd aan Ons en het Ons dienen;

22 juni 1998

(Vervolg.)

kom, dochter ... Ik ben de innerlijke Bron van kracht in jou, wiens zoetste melodieën voor jou gezongen in elke natie weerklinken;

heb Ik niet, Mijn duif, duizenden bladzijden van liefde, van raad en kennis voor jou geschreven om de waarheid uiteen te kunnen zetten in deze verarmde generatie? heb Ik niet, Mijn bruid, je gevuld met gezonde woorden, om antwoord te geven aan hen die je vragen stellen? het is uit Mij dat je ademt, gebed in Mijn Licht; het is in Mij dat je beweegt en bent¹, en nooit ophoudt te zijn; want Mijn Majesteit gaat aarde en hemel te boven en alles wat daarin is;

dan, uit Mijn Mond, vol van genade, stromen rijkdom en eer om al diegenen te verrijken die Mij beminnen; en ze te verrijken met het Ons kennen als Driene en toch Eén in de eenheid van wezen; en ze met tederheid te onderrichten over hemelse feiten en hun geest te verheffen om uitsluitend na te denken over hemelse werkelijkheden;

Ik was het die je diepste zelf heeft geschapen en je heeft samengesteld in de schoot van je moeder; - en terwijl Ik dagelijks toekeek, bedwelmd van verrukking, naar de vorming van je beenderen, die zich vormden in het verborgene, vierde Ik onze verlovingsen al; Ik zeg je, als Ik je geest verlangend en dorstig zou vinden om Mij te kennen, zou Ik, die vanaf je geboorte zo verlangend

was om je te bezitten en je aan Mijzelf uit te huwelijken, naar je toevliegen bij je eerste uitnodiging en je met Mijn brandende doopkus op je voorhoofd brandmerken, een hemels teken van onze huwelijksviering; dan, Mijn beminde, zou Ik je kronen met een krans van de geurigste bloemen, waarvan elk bloemblaadje een deugd vertegenwoordigt;

Ik ben de Poort waardoor de deugden binnengaan; en zoals Mijn Woord heeft gegarandeerd, zal Ik je liefde voor het Evangelie doen herleven om je vurigheid gelijk te maken aan die van de eerste apostelen om het evangelie van vrede te verspreiden; en overal waar je heen zou gaan, zou je Mijn geur achterlaten, natie na natie parfumerend, want Ik zou altijd met je zijn;

Ik zal je bevoorrechten om in je liefde te groeien, niet alleen voor Ons, maar ook voor je broeders en zusters, zodat je voor Ons de psalm² zingt: "hoe goed en lieflijk is het voor allen om als broeders samen te leven ..."

Ik zal je persoonlijke Helper en Metgezel worden en ook je familie, je broer, je zuster; Ik zal je drager³ worden; Ik zal je amen worden voor de Amen,⁴ en je lofzang voor Degene die nu voor je zingt ... Ik zal aan jou openbaren, Mijn bruid, wat vlees en bloed nooit aan je kunnen openbaren: Ik zal aan jou het diepste deel van je hart openbaren en ook de diepten en de gedachte van God;

Ik zal je genadig Mijn gunst tonen door in jou toe te nemen terwijl Ik jou zal verminderen; de Dageraad zal in jou

² Psalm 133: 1.

³ De Drager en Toediener van een variëteit aan Gaven.

⁴ Dit betekent: "je amen tegenover Trouw en Waarheid"; een aan God gegeven naam.

¹ Het kan worden begrepen als 'bestaan'.

ontwaken, terwijl de Nacht in jou zal sterven;

Ik ben het Licht van je ziel en mooi als een Parousia zal Ik in jou schitteren en met alle engelen en heiligen Onze vereniging van goddelijke Liefde inluiden; Wij zullen onze bruiloft vieren ...

in Mij, zal je vrijheid genieten; zonder Mij, blijft je ziel gevangen en zal ze vallen in de strikken van de boze die je gevangen zal nemen; kijk dus naar niemand anders, Mijn liefje, maar naar je God, driewerf Heilig; verheug je in niemand anders op aarde dan in Hem die je met Leven zoogt uit Zijn Bronnen; kwijn weg van liefde voor niemand op aarde dan voor de Koning der koningen, de Eerste en de Laatste en voor Zijn Huis;

en jij, Vassiliki, op wie Ik Mijzelf¹ plaatste en die Mij zo teder omhelsde en met zoveel genegenheid tegen je wang drukte als een teken van liefde, uitroepend: “ik heb Hem gevonden die mijn hart bemint!” en jij omklemde Mij en hield Mij stevig tegen je wang, en je wilde Mij niet laten gaan; maar ook Ik had Mijn kruidenbed gevonden, zoet geurende velden;

“Ik zal je het geschenk van Mijn Liefde geven,” zei Ik; dan, als druppels pure mirre, druppelden Mijn woorden in je oor, openen het om Mijn verlangen te kunnen horen; “Ik ben je Leven; laat jezelf van nu af door genade leiden door Mij; laat je lippen zijn als de lelies², pure mirre druppelend; geef de strijd niet op, Ik zal met je zijn; draag het Kruis van Christus en wees erdoor bekoord, en Ik zal met je zijn; stel je vertrouwen in God

en verheerlijk de Naam van de Vader; bemoedig je generatie om de Vader te leren kennen; vertel hun dat Hij een zachtaardige Vader is en een God van troost; verspreid de Kennis over Hem en Ik zal met je zijn; vertel aan deze generatie dat de Naam van de Amen heel het universum vult met het meest verheven aroma, de meest uitgelezen geur; wees als een gazelle en ga snel over de ravijnen, valleien doorkruisend met Ons Woord; en Ik zal met je zijn; wees als een lelie, door je zuiverheid van intenties, door pure mirre te druppelen op de Kerk die Christus gekocht heeft met Zijn Eigen Bloed; laat Ons op zekere dag zeggen: hoe aangenaam is je geur, geuriger dan alle andere kruiden, en Ik zal met je zijn en over je blijven ademen, Mijn tuin, om je zoete geur overal te verspreiden; wees in Mij geplant en word sterk in je geloof met de kracht van Mijn Macht, zodat je de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte zult begrijpen, totdat je zo ver zult komen de Liefde van de Zoon te kennen die alle kennis te boven gaat, en je vervuld zult zijn van de absolute volheid van God;” dit is wat Ik jou heb gezegd ...

en nu, Mijn bruid, gehuwd en bekleed met Christus, getooid met Mijn onbeschrijfelijk Licht en ingebed in Mij als een koninklijk juweel, houd moed, Ik ben met je, je ware Metgezel; kwetsbare bruid van de Allerhoogste en Vader van allen en die de Bruidegom is van allen, bewaak je gedachten over Zijn Soevereiniteit en Zijn Heerlijkheid en voed jezelf rechtstreeks uit Zijn Mond, door jouw mond op de Zijne te plaatsen, om de grootheid van Zijn Woord te verkrijgen; het vloeien van Zijn Woord is zoeter dan nectar;

wees gekluisterd aan de Borst van je Bruidegom en je zult schitteren in de wereld als een heldere ster omdat je de

¹ Visioen van 29.1.89. In dat visioen kwam de Heilige Geest als een Duif. Hij vloog over veel mensen heen die hun handen uitstrekten, maar besloot naar mij te vliegen en plaatste Zich op mijn uitgestrekte handen, op mijn vingers. Toen drukte ik Hem tegen mijn wang.

² Het betekent: “laat wat je zegt puur zijn”.

wereld het Woord van Leven zult aanbieden; jouw wedloop, Mijn beminde, is niet voorbij, maar Ik ben met je, ofschoon er nog brandende pijlen op je gericht zijn omdat je Gods Woord van Mij hebt ontvangen; wees dapper, want Ik ben je Pantser; blijf je zoete geur verspreiden, en in elke natie, zonder te vergeten dat Ik je zoete Minnaar ben, de Heer God, en dat jij, die Ik voor dit doel heb geschapen, Mijn bruid bent, die nu behoort tot Mijn Keizerlijke Huishouding;

Ik ben de openbaring¹ van de Zoon en de Zoon is de openbaring van de Vader; en in Onze volmaakte Wijsheid, hebben Wij aan deze generatie en de komende generaties verschillende gunsten verleend als nooit eerder in de geschiedenis; voor hun redding heb Ik profeten doen opstaan, om hen te helpen begrijpen en de volste kennis van Onze Goddelijke Wil te bereiken; Ik heb jou geheel en al aan hen gegeven, om hen te waarschuwen door deze Lofzang² en hen te helpen Ons te begrijpen en Ons te kennen en de weg van de redding in te slaan, waar de overvloed van alle genaden verborgen is;

alle heiligen en engelen verklaren nu met een melodieuze stem:

“wij danken U
O Allerheiligste en Aanbiddelijkste Drie-
eenheid, Eeuwige Wijsheid,
omdat U de hele wereld
van een onbeschrijfelijke afgrond van
edelmoedigheid
hebt voorzien, van Uw Lofzang van
Hoop en Liefde;
geschreven, zodat het velen zal leiden tot
Eeuwige Redding;
met uitzonderlijke genade hebt U een
weg gebaad,

geurig gemaakt door een aangename
geur van Uw parfum
en bezaaid met saffieren, voor ieder te
volgen
om hun lieflijkste rust te vinden in
Eeuwigheid;
en in Uw goddelijke goedheid
hebt U dit middel gevonden om deze
generatie te genezen;

O Lente van het universum,
Allerbeminnelijkste Drie-eenheid,
totaal aanbiddelijke Bruidegom,
U hebt nogmaals de aarde bezocht,
om van hart tot hart tot Uw kinderen te
spreken,
door een stroom van genaden over hen
uit te storten
met gezalfde en lichtende kennis over U;
U, Luisterijke Godheid, hebt dit Feest³
voorzien
lang voor Uw schepping;
de dag waarop U, Uw beminde
begunstigend,
Uw schepping zou roepen,
van de laagste tot de hoogste,
voor een dag van bruiloften met Uw
Godheid,
waar U in deze dagen van feestelijkheid
met hen
een meer vertrouwelijke eenheid zult
delen,
ingesloten als een koninklijk juweel in U,
en waar U met hen zou spreken
in het binnenste van hun hart;
in de tederheid van Uw Hart
had U voorzien dat deze goddelijke
eenheid
louter zoetheid zou zijn,
want U zou Uw tijd met hen
doorbrennen,

¹ Het zou ook kunnen worden begrepen als “Beeld”.

² God bedoelt Zijn Boodschap: “Waar Leven in God”.

³ Het geschenk van deze openbaring: “Waar Leven in God”.

en hun leven delen terwijl ze nog op
aarde zijn
zoals U Uw luister deelt met Uw engelen;
moge lof en dank worden gegeven aan de
aanbiddelijke Drie-eenheid
voor het bevloeien van Zijn bloembedden¹
en voor het zenden van Zijn licht wijd en
zijd;
wij zeggen U dank, God, bij het verhalen
van Uw wonderen;

om de afgrond van de menselijke
zwakheid te bereiken
hebt U Uw Troon verlaten en Uw
koninklijke Kroon² afgelegd
om Uw schepping te tooien
met een overvloed van Uw goddelijke
Liefde;
dan, bedwelmd door Uw Liefde voor
hen,
hebt U Uw Heilige Geest gegeven,
die hen in Uw bruidskamer³ zou trekken
en op Uw huwelijksbed⁴
spontaan hen met U verenigend;

O Heilige Drie-eenheid,
Schat van heiligen en van engelen;
wanneer Uw schepping zou verheerlijkt
worden
door Goddelijke Liefde,
ze zouden tot U uitroepen:
'Kyrie eleison, Kyrie eleison! ...'
terwijl U in hun oor zult fluisteren:
'omdat jullie de onbegaanbaarheid
hebben omhelsd,
hebben jullie een geestelijke opleving
gevonden
in Mijn omhelzing;'

Gever van Leven en Uitdeler van
onschatbare gaven,
U hebt, in Uw tederheid,
zowel de armen als de rijken
bijeengeroepen om samen te komen
rond Uw Koninklijke tafel,
en bied een keizerlijk Banket aan;

glorie zij de Allerhoogste,
Bron van onuitsprekelijke verrukkingen,
Fontein die de tuinen vruchtbaar maakt,⁵
Bron van Levend Water,
stromen van trouwe Liefde stromend uit
Uw Hart,
Minnaar van de mensheid, Bruidegom
van Uw schepping,
wij aanbidden U en loven Uw Heilige
Naam driewerf Heilig;
amen;"

ja, Vassula, heel de hemel verheugt zich,
aangezien Wij in Ons genadig neerkijken
medelijden hadden met deze generatie;
Christus had gezegd: "als iemand Mij
bemint, zal hij Mijn Woord onderhouden,
en Mijn Vader zal hem liefhebben; en Wij
zullen tot hem komen en Ons verblijf bij
hem nemen;"⁶ en dat zullen Wij ...

O gezegend zaad!⁷ was je in Mij
gezaaid, je oogst zal het Paradijs zijn; was
je in Mij gegroeid, zou je bloeien in
voorjaarsbloemen, aangezien ze zouden
bloeien in de Lente Zelf, de aarde zouden
parfumeren, en de aarde, herleefd door
jullie aromatische geur, zal haar eerste
woord uiten: "Vader!" en ze zal gered zijn;

*U hebt dit opstandige hart van mij voor
U gewonnen;
in Uw gulle genegenheid en in Uw Liefde*

¹ Het betekent: onze zielen.

² Uitdrukking die wil zeggen: God daalde neer om het niveau van Zijn zwakke volk te bereiken.

³ Intimiteit.

⁴ Goddelijke eenheid in de Liefde van God.

⁵ Tuinen vruchtbaar maakt wil zeggen: "zielen die geestelijk vooruitgaan".

⁶ Joh. 14: 23.

⁷ Wij zijn Gods zaad.

hebt U mijn besmeurde handen
vastgeklemd in de Uwe
en mij dicht tegen U aan, en in U
getrokken,
en mijn ziel een nieuw leven ingeblazen;
en met een doopkus,
hebt U mijn opstandigheid beëindigd;

O onbeschrijfelijke vreugde van mijn
ziel,
U hebt mij bezocht
en durfde mij, in het begin, niet de
onmetelijkheid van Uw Liefde te tonen,
uit vrees dat mijn hart te klein zou zijn
om het te bevatten;

U onthield Zich ervan mij het geheel
van de gloed van Uw Liefde te
openbaren,
uit vrees dat ik zou wegrennen in mijn
menselijke zwakheid;
maar dan, in de overvloed van Uw
Liefde,
hebt U mij gehuwd ...

U hebt mij gehuwd,
ondanks mijn grote ellende en schuld,
en mij totaal verenigd met Uw Drie-ene
Heiligheid;
deze genadegave, door Uw Eigen Wil
gegeven,
gegeven aan een zo onwaardige worm
als ik,
verbijstert mij nog tot op de dag van
vandaag ...

O Zonneschijn van mijn ziel,
U die mij zo fijngevoelig hebt gevoed met
melk en honing¹
hier bent U nu, opnieuw de aarde
bezoekend;
maar de aarde wantrouwt U weer en
weigert U te verwelkomen;

Mijn Beminde daalde neer naar Zijn
tuin,² naar het kruidenbed,³
om Zijn kudde⁴ te weiden in de tuinen
en lelies⁵ te verzamelen;

Mijn Beminde kwam om Zijn Eigen
Kudde te roepen,
en lelies te verzamelen in de velden
die geen andere zorg hebben dan te
BEMINNEN;
Hij kwam om Zijn lelies te verzamelen
voor Zijn Eigen genoeg;

De Goddelijke Wijsheid bezocht de aarde
om de Zijnen eraan te herinneren dat er
maar één theologie is,
die is U te overwegen en Uw Drie-ene
Glorie;

laat mij dus Uw roos zonder doornen
zijn,
allergevoeligste Bruidegom,
en U, mijn Levend Water;
daar, zal mijn stam, geplaatst in dit
levende Water,
niet sterven, maar zal daaruit leven
putten en zal eeuwig leven,
omdat ik in de Eeuwige God Zelf zal zijn
geplonsd.

je bent begunstigd door de geur van Mijn
parfum,⁶ en Ik heb je toegestaan Mijn
Heilig Gelaat te overwegen dat op jou⁷
scheen; nee, deze herinnering aan Mijn
Heilig Gelaat zal nooit uit je geheugen
verdwijnen; Ik ga hemel en aarde te
boven in majesteit en luister en Mijn
Naam en geen andere is verheven en

² De aarde.

³ Zielen.

⁴ Om ons geestelijk te voeden.

⁵ En om ons te veranderen in lelies; ons zuiver te maken.

⁶ Zijn Heilige Tegenwoordigheid.

⁷ Onmiddellijk kwam het visioen van Zijn Goddelijk Gelaat naar de oppervlakte van mijn geheugen. Het blijft in mijn lichaam alleen vanwege de goddelijke macht van de Heilige Geest.

¹ Symbolische beschrijving van "melk en honing" betekent in deze context: zuiverheid, vriendelijkheid en tederheid.

verheft de armen van geest om zich met Mij te verenigen; Ik beweeg in hen en zij bewegen in Mij; Ik heb, vanuit Mijn uitbundige Liefde, zoals Ik jou heb geïnspireerd het te noemen, jou genadegaven geschonken in overvloed, want Ik ben alleen geïnteresseerd in hen die Mij¹ vrezen en in hen die vertrouwen op Mijn Liefde;

nee, Ik ben niet gekomen om jullie een straf op te leggen, maar in plaats daarvan ben Ik tot jullie gekomen om jullie te huwen, en zoals een bruidegom die zijn bruid overlaadt met geschenken, zo heb Ik jullie getooid met Mijn Goddelijke geschenken; het is niet door de welsprekendheid van woorden dat Ik bewogen of ontroerd word, maar door een berouwvolle geest; leert de Schrift jullie niet de deugd te beminnen? zouden jullie Mij zoeken in eenvoud van hart, en Mij niet op de proef stellen, dan zal Ik, in Mijn Welwillendheid, als een bliksemflits uit de hemel in jullie lichaam neerdalen en jullie lamp zijn;

er is jullie geleerd dat de lamp van je lichaam je oog is, en zo is het, want een ziek oog heeft geen zicht, het heeft slechts duisternis, terwijl een gezond oog het zicht verlicht; Ik ben deze lamp en ieder die Mij in zich heeft, zal de ware deugden zoeken en niet de ondeugden; Ik ben de ware lamp van jullie lichaam die jullie hele lichaam vult met de schatten en schitteringen van Ons Koninkrijk; deze schatten en schitteringen zijn de deugden; waar Licht is, is deugd; waar Duisternis is, is ondeugd; vergis je niet en klamp je niet vast aan deze stervende wereld, maar wees Mij trouw en je zult met Mij leven in liefde; bemijn de deugd;

in het begin, Vassula, is je gevraagd heilig te leven en heilig te zijn; Ik had je

ook aangeraden dat, als je diepe wortels in Mij slaat, je niet zou slingeren in de wind, noch een van je takken zou afbreken door welke soort storm dan ook; dan zou je vrucht overvloedig zijn, genoeg om een menigte en generaties te voeden; zou je Ons trouw blijven, zei Ik, dan zou Ik je speciale gunsten verlenen, en dat heb Ik gedaan; Ik heb je in Mij gevat als een koninklijk juweel, en je toegesproken; Ik heb je verfrist en gevoed om te groeien in deugd; Ik heb je deugden geschonken als liefde en geduld, wijsheid, kennis, standvastigheid en volharding; Christus heeft je Zijn geduld aangeboden en tegelijkertijd de genade van hoop; om je hoop te bevestigen, dat op zekere dag heiligheid zou worden beloond, heb Ik je geleerd om alle beproevingen jou aangedaan te verdragen met een heilig geduld;

je streefde ernaar in je menselijke zwakheid Ons te behagen; en Wij hebben Ons over je neergebogen en je bemind; Wijsheid wordt aan eenvoudige kinderen gegeven en zo vonden Wij, in Onze Drie-eene Heiligheid, eenvoud van hart en leerden je dat je Wijsheid moest verwerven, maar dat Wij je zouden helpen; Wij zeiden dat Wij je zouden helpen om Ons na te volgen en Ons levende altaar te zijn waarop Wij Onze kennis zouden plaatsen, zodat jij Ons zou begrijpen en zou kennen;

je streefde ernaar Ons te behagen en Wij vonden Onze troost in jou; Ik ben de Geest die onderricht en zelfbeheersing geeft; ziel, laat je vonken nog verder doven; dat je dicht bij Ons bent is rijkdom voor je ziel; ja, dat je dicht bij Onze koninklijke ruimhartigheid bent, geeft je volharding, niet alleen voor je zending, maar om een onoverwinnelijke heiligheid te bereiken, Ik heb je gezegd, Mijn beminde, de deugd te beminnen, en Ik

¹ Psalm 147: 11.

vergeleek je met een boom die vele takken heeft, rijk is aan bladeren, omdat je geworteld was in Mij, de Bron van Liefde, en omdat je uit die Bron bent bevloeid om veel en een verscheidenheid aan vruchten voort te brengen, vruchten van deugden; Ik zeg een verscheidenheid aan deugden omdat ieder die geworteld is in Liefde, die de belangrijkste is van alle deugden, leven zal geven aan alle andere deugden;

zegt de Schrift niet: "Liefde is altijd verdraagzaam, Liefde is altijd geduldig en vriendelijk; Liefde is nooit jaloers of verwaand; Liefde is niet trots; ze is niet ruw of zelfzuchtig; Liefde neemt geen aanstoot en koestert geen wrok; Liefde schept geen behagen in de zonde of ondeugd van anderen, maar verheugt zich in de Heilige Geest en verblijdt zich in de waarheid; ze is altijd bereid te verontschuldigen, te vertrouwen, te hopen, en wat er ook gebeurt te verdragen;"

Ik heb je de deugd van standvastigheid gegeven om de belangrijkste van al je andere deugden te zijn, aangezien Ik je ziel heb voorbereid voor deze strijd van jouw tijd, waarin het goede is vervormd tot kwaad; in het begin, leerde Christus je, en ook de Vader, door Mij, dat Wij je zouden uitzenden, Mijn beminde, in de verachtelijke diepten van de zonde, waar ongerechtigheid en ondeugd als een kroon zijn op hen die Jezus opnieuw kruisigen; Wij hebben je laten zien, door visioenen die in je intellect werden uitgegoten, dat Wij je zouden zenden in het nest van de adders, en zo, met de deugd van vertrouwen in Ons, samen met de deugd van standvastigheid, zou je verdragen en volharden;

je hebt met deze deugd alle onrechtvaardigheden, de giftige pijlen die op je werden afgevuurd verdragen; je hebt grote beproevingen verdragen

omwille van Onze Naam; en velen die je tegenspraken waren niet in staat je te breken; hoewel je uiterlijk zwak leek, heb Ik je van binnen sterk gemaakt, een bewijs dat Ik diep in je ben doorgedrongen, en dat je deugd inderdaad geworteld is in de Waarheid; zoals Ik heb gezegd, als je in Mij geworteld bent, die de Bron van Goddelijke Liefde ben, zul je de deugd van liefde verkrijgen, dan als kleine takken, zal de Liefde andere deugden voortbrengen; er zijn talloze deugden gegeven aan ieder, die, door genade, werd opgericht om Mij te beminnen; en alles wat uitgedeeld is, is door Mij uitgedeeld;

Wij hebben je eens gezegd in het begin dat je geen rust zou hebben en dat soms je verdriet ondragelijk zou zijn bij het zien van de doofheid en de koppigheid van bepaalde zielen, maar door jouw lijden omwille van Ons, heb jij je geduld bewezen, dat, zoals Ik heb gezegd, verbonden is met de Bron, die liefde is; om de ruimte van Mijn Verblijfplaats¹ groter te maken, heb Ik alles verwijderd wat Mij hinderde, en Mijn Licht kwam op in de duisternis en de schaduwen werden als op het middaguur; Ik heb kracht aan je beenderen gegeven en Ik heb je tot bloei gebracht met Mijn Tegenwoordigheid;

wees sterk en bewijs jezelf waardig als Mijn bruid, gehuwd met de Waarheid; wees volhardend en sterk met Mijn Geest van standvastigheid, om door te gaan met het geven van getuigenis van de Waarheid met ijver en moed; met deze deugd, die Ik door Mijn Genade aan martelaren geef, kun jij al je lasteraars overwinnen en al diegenen die nooit ophouden Mijn engel² de dood toe te wensen; zoals de zon zul jij doorgaan te schijnen in Onze Drie-ene

¹ Mijn ziel.

² Ik wist dat de Heilige Geest mij bedoelde.

Tegenwoordigheid en in elke natie waarheen Wij je zenden; je probeert Ons te behagen door de last van langdurige reizen te verdragen om de Kerk nieuw leven in te blazen en haar te verdedigen;

allen die trouw de Kerk verdedigen en getuigen zijn, voor Ons, zijn als levende toortsen omdat hun woorden schitteren in de duisternis van de wereld; Ik geef hun het hart van een strijder, om de goede strijd te strijden van geloof en gerechtigheid en deel te nemen aan deze geestelijke strijd van jullie tijd met Mijn Aartsengelen Michaël en Rafaël, die overheersend zijn in sterkte en dappere Strijders zijn van Gerechtigheid, en door Mijn Licht elk aspect van menselijk gedrag opmerken ... je streefde ernaar Ons te behagen met toegewijde genegenheid en trouw, daarom hebben Wij je verborgen in de schaduw van Onze Hand, je onder Onze hoede genomen;

Middelaar van iedereen, Ik Ben; de Garant van je welzijn, Ik Ben; verheven Bron van Eenheid van de Christenen, Ik Ben; opperste Eenheid van de Vader en de Zoon, Ik Ben; Zalving voor de armen van geest, Ik Ben; Onophoudelijk Gebed in jou, Ik Ben; Bruidegom van jullie allen en Eeuwige Metgezel, Ik Ben;

beminde bruid, je hebt nu van Mijn Mond geleerd, en door genade op een onzegbare wijze, wat Ons betreft; Ik heb je geleerd dat de kennis van God, door Mij, trinitaire kennis is om ketterijen en dergelijke te weerleggen;

ach, Vassula! Hij, die jij toestond wortel te schieten in jouw diepste wezen, is de Waarheid die zielen omvormt tot een heerlijk Paradijs, waar een verscheidenheid aan bomen gevonden kan worden, die alle soorten deugden vertegenwoordigen; dit zijn de hemelen waarin Wij eeuwig verblijven;

en nu heb Ik voor je gezongen zoals een bruidegom zingt voor zijn bruid: een hymne van liefde; een hymne van goddelijke liefde om jullie allen eraan te herinneren dat jullie erfgenamen zijn van Ons Koninkrijk; dit werd voor je gezongen door de Hymne¹ Zelf, om jullie allen toe te staan, terwijl jullie nog op aarde zijn, te proeven van Mijn opperste zoetheid die eeuwig bij jullie is aangesloten;

zo verwelkomt de Bruidegom jullie door te zeggen: “kom dan met een berouwvolle geest en ontvang je volheid in Mij; laat allen die dorstig zijn komen! Ik heb het Water van Leven en Ik heb het voor niets;” Ik, de Minnaar van de mensheid, de Heer God, vraag je, dochter van de Drie-eenheid, om de twee andere Hymnen te nemen, door de Vader en de Zoon voor jou gezongen, samen met dit en noem Ons Werk:

Hymne van de Bruidegom;

in Onze Goddelijke Hymne zijn veel gezegden van Onze Drie-ene zoetheid, met verliefde onderrichtingen zodat veel bomen zullen groeien en bloeien; wat de onvruchtbare bomen betreft, Ik zal komen, met een menigte engelen, en ze ontwortelen in de winter en zo zullen ze tweemaal dood zijn;

grif in je hart, jullie allen, deze fundamentele waarheid: “de Heer God kent degene die de Zijnen zijn en staat hen daarom toe Hem nabij te komen;” dezen zijn bestemd om de volmaaktheid te bereiken in de goddelijke en vertrouwelijke eenheid met Ons; zij zijn geroepen om te worden verheerlijkt in Ons en één te zijn met Ons; hun oude ik zal niet meer zijn, maar op de

¹ Gods woorden zijn als een hymne en God wordt gehoord als een hymne.

onuitsprekelijke wijze waarop Ik dit altijd aan Mijn heiligen heb gegeven, zal Ik hen vergoddelijken in Onze verbintenis; door Mij vergoddelijk Ik al diegenen met wie Ik ben verenigd, en zij spreken niet langer met hun eigen geest, maar op de wijze waarop Ik zou spreken; zij zien niet langer met hun ogen, maar op de wijze waarop Ik de dingen zou zien; hun handelen zal Mijn handelen zijn;

een gouden ring is je gegeven,¹ een sieraad van het fijnste goud, op de dag van je geestelijke bruiloft, als een symbool voor: het deelhebben aan het Kruis; daarom nodig Ik je nogmaals uit om met geduld je beproevingen te verdragen;

schenk Ons je tijd, en nu, beminde dochter, kom en rust in Ons;

*Laten we zoeken de onzichtbare God te begrijpen
door eenvoud en zuiverheid van hart;*

*laten we zoeken Zijn overvloedige Liefde te begrijpen
in de Goddelijke vereniging en intimiteit
die Zijn Majesteit Zich verwaardigd
heeft ons aan te bieden,
door ons helemaal aan Hem over te geven;*

*in Uw grote minzaamheid
hebt U, Minnaar van de gehele mensheid,
voor ons gezongen om ons te verblijden;*

*U hebt,
als een bruidegom die een feestmaal voor zijn bruid bereidt,
voor ons allen een koninklijk feestmaal bereid,
zodat wij allen kunnen feestvieren van de vrijgevigheid van Uw huis;
U geeft ons te drinken uit Uw rivier van blijdschap;*

*ja, want met U, mijn Heer,
is de Bron van Leven,
door Uw Licht zien wij het Licht;*

*zoals een hert verlangt naar stromend water,
zo verlangt mijn ziel naar U, mijn God;
mijn ziel dorst naar God,
de God van Leven; de God van Hoop; de God van Troost;
wanneer zal ik het Gelaat van God opnieuw zien?*

*Mijn hart heeft van U gezegd: "zoek Zijn Heilig Gelaat;"
en, zoals een koning schatting zou betalen aan zijn koningin,
op dezelfde wijze, betaalde U, in Uw volmaakte goedheid,
schatting aan mijn zeer onwaardige ziel door Uw Schoonheid te tonen, door mij Uw Heilig Gelaat te laten zien;*

*reddend Toevluchtsoord van mijn ziel, hoed mij;
en laat mijn ziel Uw zoetheid genieten;
U hebt aan zwakke handen kracht gegeven,
mij geschoold door mij aan te spreken op een allerverrukkelijkste manier,
door Uw Licht te laten schijnen op duisternis en diepe schaduw;*

*daar beneden, in de duisternis, daalde Uw majesteit af met verdriet in Uw Ogen,
om de slavin-van-de-duistere-wereld te bevrijden, en mijn graf te bereiken;*

*ik was gestorven door gebrek aan Wijsheid.
Wie was ik, mijn Beminde, om zoveel aandacht aan mij te besteden?
Was het voor U juist, mijn Koning, om Uw Ogen op mij te vestigen en mijn ziel te tooien in koninklijke gewaden met Uw Woord,*

¹ Visioen van 23 maart 1987. Christus die mij een trouwring aanbiedt.

*zonder te riskeren Uw Werken omwille
van mij in waarde te doen dalen?*

*Ja, ik was omgekomen toen ik de schoot
verliet;
als een doodgeboren kind kwam ik ter
wereld
met een wolk hangend boven mij;
ik dacht dat ik was, maar ik was nooit
geweest,
niet voordat U kwam om leven in mij te
blazen;*

*toen ik mijn ogen opende
en vanuit de verte Uw
Tegenwoordigheid zag,
ontbloeide mijn hart als een bloem,
en alles wat in mij als verbrokkeld rot
hout was,
werd veranderd in een tuin;*

*toen vulden mijn wangen zich met
gelukkig gelach
bij het zo nabij zien van Mijn Verlosser;
en mijn mond uitte een kreet van
blijdschap
vanaf het moment dat ik de adem van
Leven inademde;*

*Uw Werken, Immanuël, zijn groot,
onschatbaar,
Uw Wonderen, Immanuël, zijn niet te
tellen;
en nu, zal ik aan mijn vreugde de vrije
teugel laten;
ik zal mijn verrukte ziel laten uitspreken:*

*vandaag hoef ik niet het graf waarin ik
lag "mijn bruidegom" te noemen,
en de worm "mijn vriend, broeder en
zuster";*

*vandaag noem ik Leven: "mijn
Bruidegom, mijn vriend, broeder en
zuster;"
in U verzamel ik mijn mirre,
door U ben ik met honing gevoed,
en wijn en melk is de drank die U mij
geeft;*

*en dus, bid ik knielend,
en ik smEEK U al Uw bloemen¹ te
verzamelen
zodat zij mogen weten dat Uw
gezelschap, Heilige,
schittering is voor de ziel, rijkdommen
niet te tellen.
Uw Gezelschap, Mirre van mijn ziel, is
pure tevredenheid;*

*ik ben nu als een kind, gelukkig en
bereid;
als iemand het aandurft brandende
adem uit te ademen tegen Uw kind,
zal Uw sterke Arm er zijn om het te
beschermen;*

*kwaad kan nooit triomferen over liefde,
en waar liefde is, bent U ...
Ik zal nooit verlaten zijn ...*

denk je dat Ik niet ontroerd² ben, Mijn beminde, met heel Mijn Hart? luister niet naar al het lawaai dat ze om je heen maken; opgesloten in het Hart van je Verlosser ben je; daarbinnen is je verfrissing; blijf in Mij, Mijn zuster, de Mijne; open je hand ...³

je onwaardigheid erkennend, door zo te doen, heb je Mij een boeket bloemen aangeboden, en je overgave; je hebt erkend dat Ik, die de Weg, de Waarheid en het Leven ben, naar je graf ben gekomen en je heb doen opstaan; en alle genaden en gaven die Ik je heb gegeven, zijn gegeven aan een ziel zonder enige verdienste;

¹ Zielen.

² Jezus sprak.

³ Jezus boog Zijn mooie Hoofd en kuste hoffelijk de binnenkant van mijn rechterhand; daarna legde Hij haar tegen Zijn Wang en maakte Zijn tederheid en liefde kenbaar; toen deed Hij haar weer naar beneden en maakte het teken van het kruis op de binnenkant, op mijn handpalm.

geef toe aan wat goed is, en je zult met eer eindigen voor Mijn Troon; zift het goede van het kwaad;
ecclesia zal herleven, Mijn beminde;
Ik zegen je; Ik ben met je;



12 augustus 1998

(Na de drie gebeden te hebben gebeden;)

ach kind!¹ kind van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest! voor je, sta² Ik, Jezus; Mijn vreugde en Mijn tuin waarin Ik Mijn hemel³ heb gebouwd;

want die dag is genaderd waarop allen die tegen Mijn Godheid rebelleren moeten worden vernietigd⁴ en ontdaan van hun helpers tot de laatste toe; Ik stuur je naar een land⁵ waar jij je loten zult uitstrekken tot over de zee; Ik zend je naar een natie⁶ die weerstand biedt aan al Mijn Goddelijke Oproepen van jullie tijd en die in haar nacht, in een moment van dwaasheid, heeft gezegd: “we moeten iets doen om de mond van deze vrouw te snoeren;” Ik zal je daarheen zenden, Mijn beminde, waar Mijn Hart hartverscheurend blijft snikken voor hen ... Ik zal je naar hen zenden, opdat de olijfbom opnieuw zijn olijf voortbrengt en de wijnstok zijn vrucht;⁷ ...

¹ Jezus leek erg blij.

² Ik hoorde tegelijk het woord “Ben”.

³ Tegelijk hoorde ik het woord “Koninkrijk”.

⁴ Ik begreep ook dat het de “idee” was die vernietigd zou worden, eerder dan de rebellen zelf.

⁵ Italië.

⁶ Rome, de “Eeuwige Stad”.

⁷ Hier was een pauze, alsof Christus nadacht. Toen verhief Hij Zijn Stem als die van een Rechter ...

O wachter⁸ van de Toren! hoe lang nog zul jij je volproppen met je prooi? maar al je hatelijke bedreigingen zullen tevergeefs zijn ...⁹ en jij die wierook brandt voor het Beest, hoe kun jij tot Mij komen, Mijn Heiligdom binnentreden en je voor Mijn Troon vertonen en zeggen: “ik ben veilig en ik ben bij machte om elk koninkrijk omver te werpen; ik kan veilig doorgaan met het plegen van al deze gruwelen; niemand heeft mij gezien;”

Ik wel; Ik heb je gezien en Ik zal je voor de naties ontmaskeren ... kijk hoe je door de leugenachtige pen van je stam, Mijn Wet en Mijn Instelling van de Eucharistie vervalst! kun jij nog zeggen: “Christus kan niet zien?” hoe komt het dat jij, die zegt: “Ik zie”, je Verlosser en je Erfenis niet ziet of herkent? zelfs de mol ziet beter dan jij en herkent zijn hol;

kom en heb berouw, of ben je niet in staat tot berouw? laat je ogen tranen vergieten en heb berouw;

kom en heb berouw met heel je hart en Ik zal je mild terechtwijzen en je alles wat je hebt gedaan vergeven;

houd op Mijn Heilige Geest te grieven; Ik haat trots en arrogantie, maar als je berouw hebt, wees dan niet bang; zie je? je Redder strekt Zijn Hand naar je uit; de Heilige die jou je priesterschap gaf en je sierde met koninklijke gewaden, die je heeft bekleed met emblemen van autoriteit om Zijn kudde te weiden, zegt je nu zoals een vader tot zijn zoon zegt: “van het territorium van het Beest, Mijn zoon, erf je niets, maar van Mij, je Heer, zul je eeuwigdurend leven hebben: Ik ben je aandeel en je erfenis;”

zal Ik van jou deze gezegende woorden horen:

⁸ Jezus sprak tot een speciale persoon.

⁹ Dan tot een ander.

“ik jubel van vreugde in mijn Heer; mijn ziel verheugt zich in mijn God driewerf Heilig, want Hij heeft mij gekleed in de gewaden van redding, in Zijn Godheid heeft Hij mij gekleed; en zoals een bruidegom die zijn bruid siert, heeft Hij mij gekroond met een lauwerkrans die nooit verwelkt; als een bruid die getooid is met juwelen, ben ik bekleed met Zijn juwelen; laat nu mijn God, in Zijn Drie-ene Heerlijkheid, Zich in mij verheugen; laat de Lente¹ bloeien in mijn hart en in mijn beenderen; ach, hoe verheugt zich mijn ziel in Zijn Godheid die het embleem zal zijn van mijn vergoddelijking;

U die elk jaar de aarde siert en uit haar droogte doet opbloeien, haar verandert in een bloembed van elke kleurschakering, kom en sier mijn hart en verander het in een lente, opdat alle engelen zich verheugen en zeggen, kijk! hij heeft Jahweh's Lente in zich! de Bruidegom van de gehele schepping kan nu Zijn tuin binnenstappen, in Zijn Paradijs; de Heer der heren kan Zich nu in hem verheugen en bewonderend kijken naar Zijn Eigen weerspiegeling; schoonheid en heerlijkheid behoren de Allerhoogste toe; Gewaad van Heerlijkheid,² aarzel niet Uw kind in Koninklijk Purper te kleden!

vervaardig U mij genadig te aanhoren en verlos mij van mijn zo ellendig vlees dat mijn keizerrijk was dat mij gevangen hield aan deze aarde en wat haar toebehoort; hier treed ik naar voren, voor Uw Troon, om U mijn hart³ aan te bieden, het enige dat ik bezit, als een teken van mijn liefde; ach, aanbiddelijke Bruidegom, verander mijn hart in een zuiver hart en vergoddelijk mij door de

goddelijke macht van Uw Heilige Geest, de Parakleet, de Goddelijke; laat Hem nu in mij schijnen als een Parousia en mijn ziel zal leven en ook Uw Drie-ene Godheid verheerlijken;”

dan zal Ik, Jezus Christus, je antwoorden en zeggen: “Ik zal je nederigheid belonen door de verdoeming zichzelf te laten opeten; ze zal niet langer je duistere metgezel zijn, want je hebt nu het kwaad vervangen door liefde, duisternis vervangen door licht; en hoewel je verder zult leven in je lichaam, zal je geest in de hemel wandelen en je hart dat je Mij hebt gegeven zal zijn bruiloft hebben; ja, Mijn kind, want zoals de bruidegom zich verheugt in zijn bruid, zo zullen je God en Allen zich verheugen in jou; Grenzeloze Goedheid zal van nu af aan je familie zijn;”

... en jij, Mijn Vassula, Ik zeg je: op de gunstige tijd zal Ik je naar hen toe zenden en jij zult jezelf tonen: Ik ontsla je nu, Mijn vreugde, zodat je ook je andere plichten⁴ kunt waarnemen;

*Ik wens dat ik zou hebben kunnen zijn
zoals Maria en niet zoals Martha;
Ik ben gelukkig als ik bij U zit,
Aanbiddelijke,
en mij verheug en geniet van Uw
Tegenwoordigheid;*

klaag niet, Vassula, verheug je in Mij; luister, zal het je troosten als Ik je zou vertellen hoe Ik jou in deze onuitsprekelijke Liefde die Ik voor je koester, als een smaragd heb gevat in Mijn koninklijke kroon? zou het je troosten, jij die de Mijne bent, als Ik je zou vertellen dat je Mijn krans van geurige bloemen bent die nooit verwelken daar zij Mijn Hoofd sieren, en dat je voor

¹ Hier betekent het “God”.

² De engelen riepen tot God: “Gewaad van Glorie”, want van iemand die in staat van heiligheid verkeert, kan men zeggen dat hij met Christus is bekleed.

³ Ook de vrije wil.

⁴ Huishoudelijk werk natuurlijk ...

Mij als een concert van zoete muziek bent in Mijn Oren? zou het je troosten als Ik je zou vertellen dat je Mijn geestelijke troon bent geworden en dat Mijn bezoeken aan jou als een geur van delicate parfums zijn aan Mij gegeven?

een edelmoedig hart is het wat de Heer nodig heeft; er zijn zoveel momenten geweest waarin Mijn Ogen op jou alleen gericht waren en voor jou alleen; ach, Vassula!

*Ach, mijn Heer! Allerhoogste!
mijn ogen zijn gericht op U;
en mijn hele verstand en mijn hart ook ...
U hebt mijn hart echt gevangen in Uw
Goddelijke Liefde
en in Uw koninklijke vrijgevigheid.*

en jij het Mijne;

U bent mijn enige vreugde!

en jij, Mijn Vassula, jij bent Mijn enige vreugde als je ogen hartstochtelijk kijken, met vurigheid en liefde voor Mij ... Mij in je hart te hebben is Leven;

U bent Leven ...

Mijn Werk,¹ verberg je in Mij en verheug je in Mij, dus ga binnen in de vreugden van je Verlosser; Ik, de Heer, zal meer van Mijn Hart aan jou openbaren;
kom; Ik zegen je;

IXΘΥΣ 

29 augustus 1998

Genadige Heer,

kom tot mij!

*De banden van de dood waren helemaal om mij heen,
maar U bent uit de hemel gekomen op Uw Glorierijke manier en met Schittering
en in Uw koninklijke ruimhartigheid hebt U mij bevrijd;*

*ik had handen maar ze konden niet voelen,
voeten die niet liepen,
een hart dat niet klopte,
en er kwam nooit een geluid uit mijn keel om U te prijzen;
en toch in Uw trouwe Liefde,
Minnaar van de mensheid, Bruidegom van Uw schepping,
boog U Zich helemaal vanuit de hoogten neer naar mij,
de onwaardige, om mij te doen herleven,
en om mij te veranderen in een lied voor U en Uw Huis;*

*zie, wat U hebt gedaan voor een zondaar,
zonder U ook maar te bedenken dat U zou riskeren
dat Uw Werken in waarde zouden dalen;
U hebt Uzelf in mij² gekleed
zodat U mij kunt vertonen in Uw Hoven;
en met grote vreugde hebt U mij Uw geboden onderricht;
U leerde mij dat Rechtschapenheid gebruikt zou moeten worden als mijn staf,
strijdend aan Uw zijde;*

*in Uw Goedheid deed U mij doordringen in Uw motieven
om in staat te zijn Uw methodes te begrijpen;
U hebt mij op Uw Hart geënt,
een huwelijksgebaar,
zodat U en ik behagen scheppen in Uw Goddelijke Liefde;*

¹ Wij zijn allen het Werk van Zijn schepping, maar het betekent hier ook de verandering die de Heer in mij teweeg heeft gebracht: mijn bekering.

² Het betekent dat "ik ben bekleed met Christus".

*U leerde mij Uw Vreugde binnen te gaan
en U te beminnen
zodat, wanneer ik over U spreek,
ik over Uw ontzagwekkende Macht
spreek,
en vertel over Uw Grootheid en Uw
luister.*

ach, Vassula, zing voor Mij en wees ook
Mijn harp;

in Mijn Liefde, heb Ik je leven gegeven;
Ik waakte, in Mijn bezorgdheid over elk
van je ademhalingen; Mijn Woord is
Leven; kan iemand zeggen:

“God heeft niet gehandeld;”

in het licht van genade heb Ik je gesluierd,
om de Mijne te zijn en in onophoudelijke
contemplatie te zijn over Mijn Hart;

anders dan anderen die Mijn Woord
ontvangen als een gave en die Ik bezoek
wanneer Ik wil, heb Ik jou een unieke
gave geschonken, die van het Mij roepen
op elk moment dat jij wilt;

zie je? Ik heb je dit speciale privilege
gegeven in verhouding tot de taak die Ik
je heb toevertrouwd en in verhouding tot
Mijn last die Ik jou heb opgelegd;

zie je hoe Ik alles heb afgemeten toen
Ik dit heb gepland? niet dat jij uit jezelf
bekwaam was voor deze allernobelste
taak van het doen herleven en herenigen
van Mijn Huis; al jouw bekwaamheden
komen van Mijn vrijgevigheid, ze komen
van Mij; Ik heb je gemaakt tot het vat dat
deze onmetelijke schat draagt, kwetsbaar,
maar duidelijk, dat een dergelijke
overweldigende Kracht niet van jou komt,
maar van Mij, je God; Ik woon in jou,
daarom is er geen zwakker worden van
jouw kant;

heb Ik niet het recht jou te gebruiken
als een herinnering aan Mijn

Barmhartigheid ten dienste van de rest
van jullie?

*U hebt mij uitgenodigd voor Uw Feestmaal
...*

Ik heb je uitgenodigd voor Mijn
Feestmaal en door jou vele anderen ...

*Ik ben gebonden door de geloften die ik
U heb gedaan
en ik wil uit dankbaarheid
voor wat U voor mij gedaan hebt, trouw
werken voor Uw Huis,
want U hebt niet alleen mijn leven gered
van de dood
maar U hebt mij toegestaan in Uw
dwaasheid van Liefde
vrijelijk te wandelen in Uw
Tegenwoordigheid
op elk moment en op elk uur van de dag
en mij te baden in Uw Licht;*

*U hebt mij gebonden met banden van
Liefde en Vriendschap,
door mij aan Uw Heilig Hart te drukken,
zodat een sterveling deze goddelijke
vereniging niet mee teniet kan doen;*

*in Uw overvloedige Liefde,
hebt U mij sterk gemaakt als een toren
tegenover degenen die mij bestormen;
schrik overvalt hen bij helder daglicht
bij het geluid van Uw Heilige Geest, mijn
Metgezel en mijn Vreugde ...*

Mijn pilaar, die Mijn Kruis van Eenheid
ondersteunt, straal het licht uit van de
Kennis van Mijn Heerlijkheid, straal in
deze duisternis het licht uit van Mijn
luister en wees niet bang; Ik heb gezalfde
olie in je mond gegoten, zodat je voor Mij
kunt spreken; wees Mijn zangeres, altijd
vol goede moed; zing voor deze generatie,
door de wereld rond te reizen,
vertrouwend op Mijn genade;

laat allen die door genade zijn geroepen om deze Liefdeshymne te lezen en die geleid werden om dit verborgen manna te proeven, gedijen terwijl ze nog in hun ballingschap zijn;

Ik geef aan al diegenen die geroepen zijn om Mijn Liefdeshymne te lezen, met een berouwvol hart, heiligmakende genaden; moge hun hart overwegen de glorie van Mijn Luister en Mijn vaderlijke Liefde en in Mij niet alleen een Almachtige God zien, maar ook een God van Goedheid, een allerbeminlijkste en een intieme Vriend; mogen hun oren het zuchten en kreunen van Mijn Hart horen en mogen zij verzekerd zijn van Mijn Mildheid;

Ik heb een wachter¹ geplaatst aan je zijde, een wachter aan de poort van je hart, om erover te waken dat geen indringer je afleidt van je zending;

wanneer je spreekt, Mijn beminde, blijf dan altijd bij het onderwerp; ja, herhaal alles wat Ik heb gezegd, maar in weinig woorden; plaats de juwelen die Ik je heb gegeven in elk hart; laat iedereen weten dat Mijn Gesprekken de zoetheid zelf zijn;

Ik ben met je; ic;

1 oktober 1998

*Open mijn oor, O Heer,
wek mij uit mijn slaap,
steek Uw machtige Hand vanuit de hemel
uit en verhef mij!*

ach, Vassula, heel de hemel verheugt zich als er van een eenvoudig schepsel een geluid wordt gehoord in Onze Hemelse Hoven ...

van een nutteloze heb Ik je veranderd in zilver en van zilver in het prachtigste juweel; Mijn kind, laat je ogen naar voren

gericht zijn; wees als een bevallige guirlande voor Mijn Hoofd en vul Mijn Hart met vreugde door de moeilijkheden, omwille van Mij, in stilte te verdragen;

mensen zullen je dikwijls aanvallen, maar ze zullen je nooit overwinnen; je werken omwille van Mij zullen nooit tevergeefs zijn, maar zullen velden van onderrichting oogsten, en vrucht afwerpen voor generaties;

*Moge mijn tong Uw Liefdeshymne reciteren,
mogen mijn lippen Uw Rechtvaardigheid
verkondigen
en Uw grote daden van Liefde;*

Mijn gunst rust op je en je hebt Mijn zegen;

ach, Mijn kind, woorden van haat vliegen om Mij heen, hoewel Ik geen aanleiding geef tot vijandigheid;² als antwoord op Mijn trouw veroordelen zij Mij;

Maar wie weerstond de macht van Uw Arm?

niemand ... niemand weerstond de macht van Mijn Arm; heb Ik Mijn kracht dan niet getoond toen de mensen Mij mishandelden? het is van Mij bekend dat Ik de hoogmoedigen verbijster door Mijn absolute macht; bid voor hem³ die vuur over zijn ziel uitademde ...

² Ik begreep dat Jezus bedoelde dat Zijn woorden in mij vijandigheid kunnen scheppen in de verharde harten.

³ In Rhodos, Griekenland, nadat de orthodoxe vicaris ontdekte dat een jonge Jood, na het lezen van "Waar Leven in God," om het doopsel vroeg en wilde toetreden tot de orthodoxe Kerk, weigerde hij hem de toestemming daartoe. Wij stuurden een bevriende advocaat om bij de vicaris te pleiten, maar het hart van de vicaris verhardde zich nog meer, en hij zei: "ik zal de toestemming tot dopen niet geven, zelfs wanneer dit er de oorzaak van zal zijn dat ik naar de hel ga." Daarom vraagt Jezus ons te bidden voor de ziel van die vicaris die hij in zijn dwaasheid achteloos

¹ Ik begreep een speciale engel.

moge deze natie¹ die Ik zozeer heb bemind, bloeien in rechtvaardigheid; blijf in Mijn Liefde en onderhoud Mijn Geboden; Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; luister Israël, Hij die jullie heeft verstrooid, verzamelt jullie en Ik zal over je waken Israël² als over Mijn Oogappel;

Mijn zo dierbare zoon, Israël, je hebt Mij inderdaad aanvaard door de kracht van Mijn Heilige Geest, moge je gedijen in Mijn Godheid en in Mijn Liefde; bemin Mij zoals Ik jou bemin; Ik zeg je: Ik zal alle mensen tot Mij trekken want in Mij zijn Eeuwig Leven en Heerlijkheid; wees één in Mijn Naam en volg Mij in Mijn met Bloed bevlekte voetstappen; ic; Vassula, Ik, Jezus, ben met je; je Schepper en Verlosser die je heeft gevormd, is met je en aan je zijde; sta Mij toe de rest van Mijn Liefdeshymne in je wezen te griffen; rust in Mij en Ik zal in jou rusten, Mijn zo beminde;

Ik, Jezus, zegen je; ic;

15 oktober 1998

*Heer, spreek woorden in mijn oor en richt mijn hart om ze te kennen;
ja, want Uw Woord, Heer van Mededogen,
is mijn verrukking, mijn vreugde, de kennis van de wijzen;
houd Uw Woord altijd gereed op mijn lippen;
vul mijn mond met niets anders dan dit Hemels Manna;*

ach, Vassula, heb Ik niet honderden bladzijden vol instructies en kennis voor je geschreven om in staat te zijn de

verloren zou laten gaan.

¹ Israël, maar ook al die Joden die de Waarheid ontdekken en gedoopt worden, en er zijn er vele.

² Voor de nieuw - gedoopten in het Christendom.

Waarheid uiteen te zetten en met krachtige woorden degenen te antwoorden die je vragen stellen? Ik ben rechtvaardig in alles wat Ik onder Handen neem; concentreer je nu op Mij voor Mijn glorie, en laat niet je verstand je dicteren; laat niets tussen jou en Mij komen³; heb Ik niet, in Mijn goddelijke luister, je ziel gesierd waarin Ik woon? heb je niet de vruchten van Mijn genaden gezien?

Mijn beminde, laat de schat die Ik je heb toevertrouwd de redding zijn voor vele zielen; door Mijn Goddelijke autoriteit heb Ik je geroepen en je gemachtigd ondanks je tekortkomingen, om Mijn Huis en Mijn eer te herstellen;

als die⁴ niet oprecht zou zijn, zou dan je ziel en ook die van anderen ertoe getrokken worden Mij te prijzen en te verlangen naar langdurige contemplatie over Mijn Godheid, met welwillendheid te spreken over Mijn Eeuwigdurende Tegenwoordigheid?

heb Ik je niet bekleed met Mijzelf, zelfs in zichtbare vorm?⁵ en wie, vertel Mij, verzoende jou met de Vader, door aan jou en via jou de heerlijkheid en het ware beeld van de Vader te laten zien? en wie leerde jou dat Wij⁶ de Bruidegom zijn van Onze schepping?

de tekenen van Mijn Goedgunstigheid die Ik je heb laten zien, zijn talrijk; wees ervan verzekerd, Mijn beminde, dat Ik je inderdaad heb uitgenodigd voor Mijn koninklijk feestmaal;

als de Bruidegom Zijn bruid, na het Feest, in afzondering leidt om intiem met haar te spreken en haar aan Zijn Hart drukt en Zich over haar buigt, na het

³ Een simpele donkere gedachte ging door mijn hoofd: wat als ik mij vergiste? Ik wilde gerustgesteld worden.

⁴ Deze openbaring.

⁵ De Heer bedoelt, als de mensen Hem op mij hebben gezien, en mijn gezicht verdween.

⁶ De Drie-eenheid.

Feest, zou zij bezwaar maken? ... zou jij bezwaar maken? wees dus actief als Ik wil dat je actief bent en onder de massa, maar breng nu je tijd door met Mij in een heilige contemplatie en rust daarbij in Mij, en geef jezelf over aan Mijn welbehagen; denk niet dat je minder vruchtbaar zult zijn; kom, treed binnen in de Goddelijke vreugde van je Verlosser;

(De liefdevolle woorden van onze Heer hebben mij gerustgesteld.)

onthoud, Mijn beminde, dat ware en zuivere theologie het beschouwen is van Mij, je God en Minnaar van de mensheid; wees gezegend;

IXΘΥΣ 

19 oktober 1998

*Heer, help mij in alles,
help mij om boete te doen voor Uw volk,
voor Uw Kerk,
om offers aan te bieden, gebeden,
die als wierook naar de hemel zouden
opstijgen,
en als een kalmerende geur zouden zijn
voor de Vader,
een heilige olie voor de Zoon,
en een toewijding aan de Heilige Geest;*

*O Heilige Drie-eenheid, borduursel van
mijn ziel,
luisterrijke versiering van mijn hart,
embleem van mijn geest, harmonie van
mijn stem,
schildwacht van mijn wezen,
hoeveel meer zou ik kunnen zeggen en
nog tekortschieten?*

Wij alleen¹ hebben Ons territorium omcirkeld, in Ons ene Wezen en ene

Macht en ene Kennis zijn Wij slechts één God, ja, met één Wil en één Domein hebben Wij Ons bezit² omcirkeld, om het de tong van een leerling te geven, en Ons Goddelijk Werk³ te zalven;

in Onze Macht hebben Wij Onszelf in jou uitgestort als een levengevende vloeistof; zoals de zon schijnt in de lente zo hebben Wij op jou geschenen en Onze stad en Ons heiligdom⁴ versterkt voordat je onderdrukkers je zouden mishandelen;

in Onze Kennis verschenen Wij aan jou, waarbij Wij Onszelf aan jou meedeelden en jou onderrichtten en door jou, anderen, in de kennis die de wijzen hebben ontvangen;

feest⁵ van Onze Barmhartigheid! vreugde van Onze Drie-ene Heiligheid, wees geworteld in Onze Wil en wees als een toefje wierookhars in de zomertijd, om door te gaan de Waarheid zichtbaar te maken en een betere verklaring te geven van de aan jou gegeven Openbaring;

Wij zullen je overstromen met Ons Licht voor een beter begrip van Ons Woord en Ons Goddelijk Beeld griffen in elk woord aan jou gegeven; Onze Majesteit zal alles aanvullen wat jou nog ontbreekt; “dan zul je, als een olijfboom, beladen met vruchten, als een vat van gedegen goud, bezet met elke soort kostbare steen”⁶ met waardigheid boete doen in dit uur van pijnlijke geloofsafval, en zoals cantors die lofhymnen zingen, zal jouw zwakke stem Ons smeken in Onze termen, met Ons begrip en binnen Onze Wil; in Onze koninklijke vrijevigheid

Allergoddelijkste Drie-eenheid mij tot de Hunne en kwam in mij wonen, want Zij beslisten en niemand anders.

² Mij.

³ Mijn geschapen zijn.

⁴ Stad en heiligdom; wij zijn de stad en het heiligdom van God die in ons woont.

⁵ God riep naar mij: feest!

⁶ Sirach 50: 10 en 9.

¹ Door Hun vrije Wil maakte de Heilige en

hebben Wij in Onze omhelzing jouw hart begiftigd met Wijsheid zodat Zij kan worden doorgegeven aan deze generatie en opdat zij ervan kunnen profiteren;

dus, kleintje, ga door te wandelen op het pad dat voor jou met saffieren is uitgelegd, en wees een heraut en apostel van Onze Drie-ene Godheid; zaai uit in elk land, zodat Ons Koninkrijk zich uitstrekt van zee tot zee; bergen en heuvelen zullen diep buigen voor Onze reddende rechtvaardigheid; en, in Onze Macht, zullen Wij die dingen die niet zijn, tot bestaan roepen,¹ zoals die welke zijn;

²Ik ben het Leven en de Verrijzenis die de doden tot leven brengt; blijf Mij toegewijd en bloei; wees nooit bezorgd; wees als de roos die groeit aan de oever van de waterloop; wees gezegend en geef aan je Verlosser een zoete geur af als van wierook, en verspreid jouw geur, samen met de Mijne, in Mijn Huis, mijn huishouding opwekkend tot bekering en eenheid van hart;

Ik zal je beschermen tegen razernij en jaloezie; zeg: “alle Werken van de Heer zijn goed en Hij zal op de juiste tijd³ voorzien in elke behoefte;” ja, prijs Mijn Werken en wees op deze wijze Mijn Paradijs, Paraskevi μου;⁴

*O Heer,
laat mij Uw instructies in gedachte houden
en sta niet toe dat vergeetachtigheid
mij overheerst!*

*Maak mijn voeten standvastig, Glorierijke
Heer,
en houd mij wakker en tot Uw Dienst ...*

¹ Deze generatie tot een spirituele Verrijzenis brengen.

² Toen sprak Jezus alleen.

³ Sirach 39: 33.

⁴ In het Grieks: μου = “mijn” Paraskevi.

Mijn kind, Wijsheid ontstoken in je ziel, als een zoete vlam, die voortdurend Onze geheimen aan jou openbaart, maar ook Onszelf, op zo een manier dat deze generatie kan herleven en versterkt kan worden om te groeien in Onze luister en waardig te worden het Paradijs binnen te gaan;

door Onze Eigen vrije Wil, Wij, in Onze Drie-ene Glorie, behaagde het Ons dus om intiem bevriend met je te zijn, en overvloedige stortvloeden van vreugde en troost over je uit te storten; Wij hebben je iets geopenbaard dat vergeten was door Mijn Kerk: deze overstromende zoetheid, ja! de goddelijke zoetheid van de Almachtige God die ontelbare engelen rond Mijn Troon aantrekt, talloze zielen om Mij te aanbidden en zich te verheugen in dit hemelse feestmaal; in Onze onuitsprekelijke zoetheid omhelzen Wij de hele Hemel;

Mijn Kerk is Mij vergeten, ja, en heeft Mij verwaarloosd, Mijn Eigen Bruid ... Zij blijft naakt, en toont geen belangstelling voor Mijn Goddelijke zoetheid; “hoe komt het, Mijn Bruid, dat je Mij de rug toekeert als Ik Mijn Hart voor je open om met je te spreken? Mijn Hart is vol onuitsprekelijke zoetheid, ach, maar je hebt niet begrepen wat Mijn schepping naar Mij trekt ...”

Mijn intieme metgezel, wend je ogen van je omgeving af en vestig je ogen, je verstand en je ziel in een heilige contemplatie op Mijn Hart, en sta Mij toe door te gaan met Ons zoete en intieme gesprek met jou;

een leven edelmoedig besteed aan Mij, door je eigen vrije wil, verdwaast Mij, je Goddelijke Metgezel; een leven dat belediging en laster heeft geleden omwille van Mijn Zaak ontroert Mij tot tranen; vreugde-van-Mijn-Hart, je hebt nog niet helemaal begrepen hoe Ik, in Mijn vurige liefde die Ik voor jou heb, Mijzelf

onafscheidelijk met je heb verenigd zodat je één van geest met Mij wordt; blijf dus in Mijn Vrede; Mijn trouwe Liefde zal je nooit verlaten;

*Ach, mijn Koning,
mijn hart is bewogen door Uw nobele
thema,
bedwelmd wanneer U Zich tot mij richt;
Genadigheid¹ rust op mij als dauw;
mij overschaduwend in Zijn machtige
omhelzing,
mijn vesting is God Zelf
de God die mij trouw bemint.*

je ziet, Mijn liefde, elke structuur die in Mij vergroeid is, groeit naar heiligheid en zuiverheid in Mijn Godheid; daarom, jij, Mijn Vassula, bent in Mij opgebouwd tot een heilig vat waarin Ik ben gevat, een zuivere en heilige woonplaats voor Onze Drie-ene Heiligheid, in de Geest, waarin Wij Onszelf zouden kunnen beschouwen; verheug je dus en wees blij voor je Bruidegom die altijd zo edelmoedig voor je is; blij onberispelijk en Ik zal je nooit in de steek laten;

nu, vreugde-van-Mijn-Hart, mag je terugkeren naar je andere plichten; ontvang van je Verlosser Zijn Kus van Goddelijke Liefde op je voorhoofd;

Ik, Jezus Christus, zegen je; ic;

20 oktober 1998

*Mijn Heer en mijn God,
U bent werkelijk de Allerschoonste,
en ondergedompeld in Uw Schoonheid
bent U Goddelijk en Puur;
hoe kunnen ik en al de anderen
niet verliefd worden op Uw Zoetheid?
Goedgunstigheid is een dauw op Uw
Lippen,*

*en in Uw majesteit en luister
hebt U ons gezegend, ons het hof
gemaakt, ons begunstigd
en ons bedekt met ontelbare gaven,
niet alleen om op Uw engelen te lijken,
maar om op U te lijken;*

*Uw Woord is als brokaat
waarmee U mij hebt bekleed,
en die mijn ziel siert voor Uw Majesteit;
en dit alles hebt U gedaan met de
grootste vreugde
en zonder te bedenken dat U daardoor
Uw Scepter
van Uw koningschap in waarde zou
kunnen doen dalen!*

God heeft mij gezalft ...

inderdaad, dat heb Ik en met grote vreugde ...

kom nu en steun op Mij; getrouwer dan Ik zul je niemand vinden; sterker en machtiger dan Ik zul je niemand vinden; Ik ben de Rots en het Fundament van het Christendom; Ik ben Hij die is, was en zal komen;

partners zijn wij geworden; Ik en jij, jij en Ik, verweven tot één; geen menselijke sterkte zou je ziel hebben kunnen verheffen, tenzij het van boven werd gegeven;

in alle waarheid zeg Ik je: je Bruidegom zal doorgaan je te doordrenken met de dauw van de hemel², zodat ook jij op jouw beurt de dorre grond zult doordrenken met stromen van Onderrichtingen; dan zal de vijgenboom zijn vijgen voortbrengen en de wijnstok zijn druiven; de olijfoogst zal groter worden, want de tijd is gekomen voor Mijn Goddelijke Rechtvaardigheid om ten val te brengen de slechten die zich ter aarde werpen voor het Beest;

¹ God.

² Ik begreep ook: door de genadige Tegenwoordigheid van Jezus Christus.

weldra zal de storm voorbij zijn ...

- dien Mijn Huis en spreek in Mijn Naam, zodat Ik in Mijn transcendente Liefde, kan doorgaan Mijn zegeningen uit te gieten over deze generatie;

- dien Mijn Huis en maak dat Mijn Naam driewerf Heilig als muziek klinkt in de oren van de afvalligen en zij genezen zullen worden;

- dien Mijn Huis zonder voorbehoud, Mijn uitverkorene, met Mijn zuiver Manna en vul de uitgehongerde monden met Mijn Woord;

- dien Mijn Huis zodat Het zijn vitaliteit terugwint, door Het eraan te herinneren dat Mijn Tegenwoordigheid elke duisternis verlicht;

ach, Vassula, vertel hun hoe Ik erop wacht dat zij Mij uitnodigen, en dat Ik, zodra Ik hun lippen zal zien openen, bereid om de eerste woorden van uitnodiging te spreken, Ik tot hen zal neerdalen en hen zal optillen uit deze duistere wateren, om met Mij te zweven op de vleugels van de wind; Ik zal Mij niet verbergen noch Mijn vreugde, maar Ik zal tot hen spreken in poëzie en het ene mysterie na het andere ontvouwen;

op de droge grond zal Ik water¹ uitgieten, en stromen² op de dorre bodem; Ik zal Mijn Geest uitstorten en ook Mijn Zegeningen en iedereen zal opspringen; in hun geest, verzadigd met de dauw uit de hemel, zullen zij Mij eren;

je tedere Bruidegom bekrachtigt jou deze dingen opnieuw; die dingen die Ik, in Mijn drie-ene Heiligheid lang geleden aan jou heb geopenbaard; er is geen andere Rots dan Ik, je God;

zie je de wonderbare dingen die Ik voor Mijn Huis doe? Ik heb je als een getuige aangesteld in Mijn Huis en Ik heb Mijn

Werk gevestigd overal waar Ik wilde dat Het zou zijn;

zie je hoezeer Ik Mijn Huis bemin? omgord met macht, Ik Ben? verhef dus je stem in Mijn Huis en vraag aan Mijn herders: "is er iemand bereid met kracht en liefde te werken om dit wankelende Huis te herbouwen? is daar iemand die bereid is dit Huis te verdedigen? is er iemand die nu begrijpt wat Ik zeg? is er iemand in het Huis van de Heer die beschikbaar is om het Koninkrijk van God uit te breiden?"³

als er iemand is die bereid is, dan zal Ik op hem schijnen met Mijn luister en hem bekleden met Mijzelf; Ik zal Mijzelf aan hem bekendmaken en hij zal Mij voor zich zien staan; hij zal de Eeuwige en Onsterfelijke Koning zien, en hij zal alle mensen tot Mij trekken, want Ik zou zijn ziel hebben verrijkt met Mijn onveranderlijke Godheid, en hem hebben gesierd met elk denkbaar ornament, en in zijn koninklijke gestalte zou hij deze generatie genezen; de doven zullen horen en de blinden zullen zien en allen samen zullen eenstemmig uitroepen: "wij behoren de Heilige Drie-eenheid toe: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest";

en jij, Vassula, word het schrijven niet moe; breng overvloedige vruchten voort; al Mijn engelen verheugen zich bij het zien van deze vruchten; Ik ben bij je, wees dus niet bang;

Ik bemin je; ic;

5 november 1998

(In de V.S. was vóór mijn komst veel onenigheid om mij geweest. Het leek, zoals onze Heer mij eens heeft verteld, dat bij de nadering van de Heilige Geest, alle duivels

¹ Zegeningen.

² Heilige Geest.

³ De Stem van Jezus echode als die van iemand die in een lege ruimte spreekt.

woest worden, en dat de duivel heel zijn macht aan kwade krachten inzet om chaos te scheppen. Wat een typische manier van de duivel om de reddende boodschap van onze Verlosser te bestrijden! En hoe dikwijls heeft hij dit, voor mijn aankomst, al niet toegepast op hen die Gods toegewijde kinderen zijn! Mogen deze zielen, die Satan toestaan in hun oor te fluisteren en die naar hem luisteren, worden vergeven, en bewaard worden voor alle kwaad ... Niettemin, ook al kwam al dit lawaai voort uit de diepten van de Hel, de machtige Hand van God was in staat om het te verjagen, en tenslotte triomfeerde onze Heer. Duizenden kwamen samen, om de boodschap van de Heer te horen, en zij die slachtoffer van Satan waren en valse verklaringen over ketterij aflegden om mij te verhinderen aanwezig te zijn, bleven machteloos achter.)

Gezegend is hij die zorgt voor rechtvaardigheid en handelt met oprechtheid ...

Mijn kind, leer dat elke tong die beschuldigingen over jou verkondigt, bij het Oordeel zal worden tegengesproken, tenzij zij berouw hebben; gebed en uitboetende wierook is wat zij nodig hebben;

bij de klank van Mijn Heilige Geest worden alle duivels gekweld en versterken zij hun kracht op alle mogelijke manieren, waarbij zij tot uitersten gaan, en Mijn spreekbuizen aanvallen met genadeloze woede en valsheid, want deze Heerschappijen, Vorstendommen en Machten hebben grote macht over de aarde, maar wees niet bang, zij zijn onderworpen aan Mijn bevelen; zij deinzen voor Mij terug en beven voor Mijn Kruis;

met olie heb Ik je gezalfd, Mijn opgewekte boodschapster, om Mijn Echo van Liefde te zijn, van Eenheid en van

Verzoening; Ik zeg keer op keer dat Ik je tot een getuige heb gemaakt voor Mijn volk, zie je? allen komen samen om Mijn Liefdeshymne te horen en als ze dat doen, gaan ze stralen, omdat Ik, als een zon, op hen Mijn helderheid en Mijn Luister laat schijnen;

vandaag zeg Ik je: je Verlosser zal Zijn overwinning dichterbij brengen; Mijn Wederkomst zal niet lang meer duren; Ik zal redding brengen voor hen die Mij beminnen;

vanaf het begin heb Ik je de toekomst voorzeggd en gebeurtenissen die op komst waren voorspeld, maar de haren van veel mensen zijn al grijs geworden en nog hebben ze niet begrepen wat Ik heb gezegd en ze zullen nooit begrijpen; daarom zal Ik je een inzicht geven; Ik heb je eens¹ gewaarschuwd, generatie, dat vanwege deze Grote Geloofsafval, de rebellen,² die zichzelf geleerden van rang noemen, in het geheim een opening in Mijn Heiligdom hebben bestormd om vrijelijk te roven en te plunderen, met de bedoeling om Mijn Godheid en Mijn Eeuwigdurend Offer als modder op straat te vertrappen en wetgevers van schandelijke wetten aan te stellen;

Ik heb gezegd dat Mijn Hand nog opgeheven is om te slaan en dat Mijn Gerechtigheid op jullie zal dreunen en onbepert blaren op jullie zal laten ontstaan, jouw generatie en elk levend wezen daarbij verschroeiend; velen zullen dan willen ademen maar zij zullen alleen een verschroeiende wind inhaleren die hen inwendig zal verbranden en hen als een levende toorts zal achterlaten;

wist je niet, ontaarde generatie, dat in deze dagen van duisternis waarin je leeft,

¹ Op 3 juli 1988.

² Met andere woorden: de rebellen vertegenwoordigen "de rook van Satan" voorzeggd door Paus Paulus VI.

je een verschroeiende geloofsafval hebt geïnhaleerd? een geloofsafval die je vanbinnen en vanbuiten verbrandt, talloze blaren veroorzakend in je diepste wezen? sommigen zullen vragen, “waarom heeft God ons dit aangedaan?” heb je niet gelezen: “de toorn van God is geopenbaard in jullie tijden, vanuit de hemel, tegen alle goddeloosheid en verdorvenheid van de mensen die de waarheid gevangen houden in hun boosaardigheid;”¹ maar er is er niet één die Mijn uitspraken begreep ...

Ik heb gevraagd om grote en oprechte boetedoeningen, zodat jullie niet de gevolgen van deze Geloofsafval zouden hoeven lijden, maar Ik heb zeer weinig boetedoeningen ontvangen omdat Mijn uitspraken aan censuur werden onderworpen uit gebrek aan vertrouwen in Mij; zij vertrouwden Mij niet en geloofden in Mijn Macht niet volledig, om Mijn uitspraken te verspreiden en deze generatie te waarschuwen;

jouw eigen gedrag, generatie, en daden, hebben deze Geloofsafval over je gebracht, en zij doorboort jouw hart, maar ook, tegelijkertijd, terwijl Ik dit tot je zeg, vullen Mijn Ogen zich met Tranen van Bloed, en Mijn Hart gaat door te snikken om jullie allen ...

vandaag roep je uit, generatie: “mijn God, ik heb angst om mijn familie en om mijzelf; ik krimp ineen van pijn door deze brandende wind;” maar tot vandaag wordt wat Ik zeg genegeerd en niet serieus genomen; je snakt naar frisse lucht, terwijl je inwendig brandt, en toch, wanneer Mijn Heilige Geest van Genade met kracht over je neerdaalt om je te bevrijden en in luister tot je komt, zodat je de Adem van Leven inhaleert, de Adem van God, die de Heilige Geest is, gaan

jullie opstandige en onhandelbare harten door Mij af te wijzen;

Mijn Wederkomst is ophanden maar noch dit noch de volle betekenis hiervan is volledig door jullie begrepen; en zo is het, Mijn Vassula, Mijn Liefde voor jullie allen dwingt Mij Mijn Wederkomst te vervroegen;

Almachtige Kracht, Wijsheid en Goedheid zullen binnen korte tijd zegevieren; ecclesia zal herleven in haar Drie-ene Luister; gezegend is hij die Mij toestaat in zijn ziel te wonen;

gezegend is hij die op Mijn Borst leunt en Mij toestaat hem te omhelzen, zijn ziel zal in Mijn Hoven worden herkend² aan de geur van Mijn aroma op hem;

gezegend is hij die Mijn Woord ontvangt en het bewaart, hij zal heilig worden geoordeeld;

vertel deze generatie en speciaal hen die Mij niet kennen, dat Ik, die in Mijn Goddelijke Liefde, aan jullie mystieke genaden heb gegeven om de Kerk te verheffen, Haar mooi maak en Haar Bronnen van Levend Water geef, de Auteur ben van deze openbaring en de zelfs nog grotere genaden van Mijn Macht achterhoud, want deze zullen later aan jullie worden gegeven en op de vastgestelde tijd;

*U hebt mij overvloedig gegeven van Uw
Eigen Goed;
Heer, Minnaar van Leven,
Uw gave van Barmhartigheid heeft mij en
vele anderen gered;
Ere zij God, geprezen zij Zijn Heilige
Naam;*

rust nu, Mijn beminde, in je Rustplaats;³ de welluidende hartkloppingen die je

¹ Rom. 1: 18.

² Aanvaard.

³ Zijn Heilig Hart.

hoort zijn Mijn zuchten van Liefde voor
ieder van jullie;
kom, wij, ons?

IXΘΥΣ 

11 november 1998

*Mijn allergenadigste Heer,
ik smEEK U om mijn wil te komen bewerken
opdat hij Uw Wil wordt,
hem af te brokkelen en te veranderen
om niets anders te zijn dan Uw Goddelijke
Wil;
kom en vernietig alles in mij wat U beledigt
zodat U mij door Uw milde gebaar
op de dag van het Oordeel
zonder smet en aanvaardbaar vindt in Uw
Ogen;*

*Jezus,
omdat U uit Uw overvloedige liefde voor
mij bent gestorven,
om mij leven en geluk te geven
en in staat te zijn deel te hebben aan Uw
Koninkrijk en Uw glorie,
merk mij als de Uwe voor eeuwig.*

Mijn priester,¹ ga door kransen van liefde op Mijn Hoofd te plaatsen; vervang Mijn Doornenkroon die deze generatie opgewekt op Mijn Hoofd dwingt en die doorgaat Mij met geweld in nieuwe Gethsemane's te trekken; Ik heb, in Mijn overvloedige liefde, maar ook in Mijn kwellingen gelijk aan die van Gethsemane, al deze bladzijden geschreven voor jullie allen opdat jullie geloven in de kracht van Mijn Heilige Geest die getuigt; eer Mij in je hart, Paraskevi, door Mij je tijd te geven om Mijn woorden, vervuld van zuchten en smarten, weer op te schrijven; houd nooit op te bidden en houd je geest alleen

gericht op Mijn onveranderlijke Godheid;²

ach, Mijn kind ... blijf geduldig en door jouw geduld zal Ik in dorre landen blijven vloeien en ze onderdompelen in Mijn Goddelijke Liefde met hemelse dauw, door groei te geven waar nog dorheid wordt gevonden; sta je hart niet toe te worden verontrust, vertrouw op Mij, je Schepper, want Ik kan grote dingen doen; Ik ben oneindig rijk aan genaden en deugd; daarom nodig Ik je uit, Mijn bruid, om met je Bruidegom het glorierijke Instrument van onze bruiloften te delen, dat is, de glorie van Mijn Kruis ...

(Ik begreep dat deze uitnodiging om deel te hebben aan het Kruis niet alleen een uitnodiging was om eraan deel te hebben, maar ook om ten volle door te dringen in het mysterie van de Passie van onze Heer, want deze uitnodiging was mij al gedaan helemaal in het begin van mijn roeping; onze Heer, onze Bruidegom, de Minnaar van de mensheid stapte, nogmaals, van Zijn Troon om mij een vollediger kennis te geven van de waarde van het Kruis.)

kom gewillig zoals je telkens doet wanneer Ik je in Mijn omhelzing³ roep ... Mij omhelzen is Mijn Kruis omhelzen ... en laat Mij nu Mijn Goddelijke Woorden in je ademen:

Ik heb je gezegd dat, wanneer je Mij omhelst, je Mijn Kruis omhelst en dat je in deze omhelzing in Mijn Licht wordt gebaad; de weg, en Ik zou weer zeggen, de enige weg tot een vereniging van Goddelijke Liefde met Mij is, wanneer je vrijwillig Mijn Kruis met liefde omhelst

² Jezus slaakte toen een lange zucht.

³ Er was een kleine pauze, en toen, met een verandering van toon, van stem, die zeer ernstig werd, zei Hij: Mij omhelzen is Mijn Kruis omhelzen

...

¹ 1 Petrus 2: 9.

dat, zoals je weet, zijn lijden draagt maar ook zijn vreugden en dat je zal leiden naar waar je ziel zal worden verheven: naar Calvarië;

in Mijn zoete omhelzing zul je vreugden vinden, maar de grootste van alle vreugden is wanneer je ontdekt dat je een kopie van Mijn Passie bent geworden, een deel van Mij, het Verheven Slachtoffer: een ander offer van liefde, een ander levend crucifix, een andere slaaf om te worden verkocht aan de gehele wereld; maar in Mijn omhelzing zal je ziel kracht en alle deugden uit Mij putten om op Mij te gelijken;

bekoord door Mijn Geest, zal je hart hymnen van Lof zingen die de hoogten zullen bereiken en tot de oren van de Amen, en zo zal je Drie-ene God verheerlijkt worden ...

wie begrijpt in jullie dagen ten volle de luister van Mijn Kruis? zeer weinigen; daarom kom Ik door jou om de wereld met passie te onderrichten; in Mijn dorst naar zielen en in Mijn doodsangst, als Ik ze in het eeuwige vuur zie vallen, roep Ik iedereen in deze wereld op tot bekering en om zich voor te bereiden op Mijn glorierijke Heerschappij van het Koninkrijk op aarde, waarin Mijn Goddelijke Wil de essentie van jullie dagelijks leven wordt en het embleem op jullie voorhoofd;

Ik roep het uit in de nacht van jullie zielen, nu en dan door het venster van jullie hart turend en Ik hoop deze woorden van jullie te horen: “kom, Beminde Verlosser, kom en open de ogen van mijn Nacht, en keer mijn hart naar Uw Goedheid en weg van het kwaad; kom en open de poorten van Deugd voor mij, zodat ik binnenkom en mij in eerbied neerwerp voor Uw Drie-ene Glorie; Beminde van mijn ziel, geef mij nogmaals, leven, door Uw Genadig

Woord;” en Ik zal je antwoorden: “Ik zal je nooit in de steek laten, omwille van Mijn Naam, Ik, die hemel en aarde in majesteit te boven ga, zal je Leven geven;”

stel Mij nu tevreden, Vassula, door op Mij te leunen; laat Mij welwillend rusten in je hart, en wijd je tijd aan Mij; bemin de Onbemінде en volg Mijn instructies;

Ik, Jezus, zegen je en vertel je: Mijn hemel is in jou; morgen zal Ik doorgaan met Mijn boodschap; ic;

(De volgende dag kwam Christus terug en riep mij voor dictaat en dus verwelkomde mijn hart Hem in vreugde met deze woorden:)

*In Uw uitbundige Liefde,
Heer van Barmhartigheid,
in Uw Goddelijke tederheid,
kom bij mij;*

Uw gebrandmerkte slavin is tot Uw dienst;

het was een eer voor jou te worden gebrandmerkt, gemerkt als tot Mij behorend, als Mijn bezit ... deze merktekenen zijn nobel en onbetaalbaar en Ik openbaar ze aan hen aan wie Ik ze wens te openbaren, ook al zijn ze niet zichtbaar voor het uiterlijk oog, ze worden, door genade, met het oog van de ziel gezien;¹

Ik, Ikzelf, kwam in de wereld om te dienen en niet om gediend te worden; Ik had, ofschoon Mijn status Goddelijk was, Mijzelf ontledigd om de gedaante van een slaaf aan te nemen; aangezien Mijn Vader Mij aan jullie allen heeft gegeven als een

¹ Zoals onze Heer zegt dat een ziel alleen door genade begunstigd wordt om in staat te zijn dingen waar te nemen met het “oog van de ziel”, dingen die niet uiterlijk en zichtbaar zijn voor het normale oog; zelfs de merktekenen van Zijn Passie, die een ziel brandmerken (innerlijke merktekenen), kunnen aan een ziel gegeven worden die ze zal voelen, dus een kopie van het Verheven Slachtoffer wordt.

geschenk voor jullie verlossing, ook¹ met Mijn volledige Wil, Ik, op Mijn beurt, roep in jullie dagen, voor Mijn doel, Mijn gekozenen en verhef hen voor Mijn Reddingsplan en verander hen in kopieën van Mijzelf;

gekozen lang voor hun schepping met de bedoeling het ware beeld van Mijzelf te worden en medewerkers van Mijn Liefdesplan, eer Ik hen door hen te brandmerken met dezelfde tekenen waarmee Ikzelf was gebrandmerkt om hen ten volle tot de Mijnen te maken en om de wereld te laten zien dat zij werkelijk de Mijnen zijn, en dat zij Mijn zaad zijn ... dus wanneer zij worden blootgesteld aan vervolging, bespuwd en bedreigd, wanneer zij worden misverstaan, belasterd en aangevallen, weet dan dat zij van Mij komen en dat zij het gebeente van Mijn gebeente zijn, het vlees van Mijn vlees;

gebrandmerkt met al deze nobele tekenen die Ik heb ontvangen voor jullie redding, worden ook deze nobele zielen, omwille van jou, goddeloze generatie, vertrapt, dagelijks afgeslacht en voor het gerecht gesleept, zelfs door de hoogwaardigheidsbekleders van Mijn Kerk! net als schapen die naar de slachter worden gebracht, worden ook zij door de valse beschuldigingen van hen die hieraan bijdragen, tot op de dag van vandaag, geleid naar de slachter van Mijn heiligen en Mijn profeten van alle tijden, en hoe vindingrijk omzeilen zij Mijn woorden² om hun ongeloof te rechtvaardigen!

¹ Jezus Wil was dezelfde als de Wil van de Vader.

² Jezus bedoelt dat deze mensen de raadgevingen van Jezus niet opvolgen: "aan hun vruchten zul je ze kennen".

hun³ gedrag bevalt Mij niet omdat zij de vijanden worden van het hele menselijk geslacht, omdat zij Mijn Uitgekozenen beletten Mijn Wil te verkondigen aan Mijn volk en Mijn Huis te herbouwen; zo, bereiken deze onderdrukkers dus altijd de volle omvang van hun ongerechtigheid;

zoals Ik heb gezegd, Mijn Vassula, geef Ik je aan alle naties als Mijn geschenk, dat is: voor hun eigen welzijn, om Mijn Woorden te echoën en de Kerk te dienen; Ik was van alle eeuwigheid van plan van jou een waar beeld van Mijzelf te maken, Mijn lijden met jou te delen zodat je op zekere dag Mijn Glorie zal delen; vorm jezelf in het Licht van Mijn Kruis met Mijn Gemoed; werken voor het Licht is hetzelfde als werken voor de verheffing van Mijn Kruis;

Ik heb je, Mijn beminde, een geest van volharding gegeven om Mijn tred bij te houden; de nacht is bijna voorbij en het is bijna dageraad - dus moed, dochter, moed ... in jouw verbondenheid met Mijn Kruis heb je al deze dingen in Mijn Naam gedaan, dat wil zeggen, je hebt getuigd, in Mijn Naam, van Mijn Boodschappen tot het uiterste van je kunnen; dit is gedaan om de tekst te vervullen: "zij die Mij nooit hebben gehoord of gezien, zullen Mij horen en Mij zien en zij die Mij nooit hebben begrepen, zullen Mij begrijpen door de genade van Mijn Heilige Geest;"

daarom, ga door Mijn Kruis te omhelzen, en ga verder dan de zeeën met Mijn Liefdeshymne in de ene hand en Mijn Kruis in de andere; wees Mijn blijde boodschapster, en verlaat Mijn Kruis nooit; blijf Mijn Wil verkondigen en al deze dingen die je van Mij hebt gehoord en geleerd en wees Mijn vreugde en Mijn hemel;

³ 1 Tess. 2: 15-16.

onthoud: Ik heb je aangeboden Mijn Kruis van Eenheid met Mij te delen en jij blijft geënt op je Goddelijke Bruidegom tussen Zijn Borst en Mijn Kruis; laat je ogen door Mijn Kruis die dingen waarnemen die onzichtbaar zijn maar eeuwig en niet die dingen die zichtbaar zijn maar op zekere dag verdwijnen; kijk dus door Mijn Kruis naar de dingen die Het je later in de hemel kan aanbieden;

alle Rijkdommen die in Mijn Hart te vinden zijn kunnen worden gezien door het Oog van jouw Reddende Instrument en van je verlossing: Mijn Kruis; het bewijs dat iemand verenigd en één is met Mij, in Mij gevormd en met Mij vergroeid, is wanneer je hart ook in Mijn Kruis is gegrift in heel zijn draagwijdte; ieder die ervan overtuigd is dat hij tot Mij behoort moet begrijpen dat hij ook tot Mijn Kruis behoort;

heb je niet gelezen:¹ “lijden op Gods wijze betekent bekering² waar je nooit spijt van hebt, maar te lijden zoals de wereld lijden kent heeft de dood tot gevolg; kijk maar eens wat het lijden op Gods wijze je heeft gebracht – welk enthousiasme, wat een verklaringen, wat een verontwaardiging en wat een ontsteltenis; en wat een hevig verlangen,” en Ik zou hieraan willen toevoegen, wat een vreugde, wat een intense volharding en vastberadenheid;

dan door genade tot droefheid³ gebracht, zodat je berouw hebt, gingen de ogen van je ziel open omdat je met overgave hebt gehoorzaamd aan Mijn Stem; Mijn Vassula, kijk hoe Ik je tot berouw heb gebracht, kijk hoe Ik je naar Mijn Kruis heb geleid; kijk naar de vreugde die Ik heb verkregen toen jij

jezelf vrijwillig op Mij hebt geworpen, en dan op Mijn Kruis!

Mijn vreugde is overvloedig en Ik ben vervuld van troost; Mijn lammeren verzamelen is geen gemakkelijke taak, laat staan ze te verenigen, dochter, maar door Mij je vertrouwen te geven in deze zaken, trouw, liefde en geloof, kan Ik in jou vooruitgaan en Mijn Boodschap verspreiden zoals Ik dat wil, en, Mijn Vassula, door jouw beproevingen triomfeer Ik;

wees in vrede en ga door te leven in het Licht van Mijn Kruis: een waar leven in Mij,

Jezus Christus;

ΙΧΘΥΣ 

28 november 1998

(Vandaag hebben we 13 jaar van gezalfde boodschappen. Ik was de hele dag in meditatie, mediterend over hoe al deze onverdiende genaden aan mij werden gegeven. Ik zei: “niemand heeft zoveel genegenheid in Gods Ogen gevonden in de ellendige toestand waarin ik werd aangetroffen; God heeft groot medelijden met mijn ziel gehad; de Koning der koningen heeft mij in Zijn Koninklijke Hofhouding gebracht; Hij heeft mij bij mijn naam geroepen, en mij uitgenodigd aan Zijn grote feestmaal en mij behandeld met koninklijke vrijgevigheid; dan, alsof dit alles Zijn ijver om mij tevreden te stellen niet leek te bevredigen, heeft Hij, de Koning der koningen, mij, vanuit Zijn overdadige en uitbundige liefde voor mij, te allen tijde de bevoorrechte toegang verleend tot Zijn Koninklijke Tegenwoordigheid; om vrij Zijn Koninklijke Hoven in en uit te gaan; mijn ellende en naar het leek mijn nietigheid hadden Zijn gunst gewonnen; in Zijn beslissing om mij te redden heeft Hij

¹ 2 Kor. 7: 10-11.

² Ja, want het leidt tot berouw en dan tot de omhelzing van het Kruis.

³ Terug in 1985.

mij hemel en aarde en alle wonderen die onder de hemel zijn geopenbaard; en zo, om Zijn Heilige Naam te prijzen, leerde onze Heer en God mij hoe Zijn Naam te bezingen;”)

*O Heer,
hoewel de Dood mij in het gezicht staarde,
heeft Uw grote Macht mij gered;
U verleende Uw koninklijke Scepter
aan wat niet bestond¹;
moge ieder de Macht van Uw Naam en
Scepter voor altijd gedenken;
U hebt, met vreugde, aan mijn ellendige
ziel
Uw Rijkdommen en de eindeloze
heerlijkheden van Uw Koninkrijk
getoond;
U hebt mij nooit behandeld zoals mijn
fouten verdienden
maar U had orders gegeven aan mijn
engel en gezegd:
“neem haar; breng haar veilig en gezond
thuis naar Ons² en naar Ons Huis ...”
en dat deed hij ...*

(Daarna, trok mijn engel mijn aandacht. Ik vroeg hem, zoals vroeger, iets voor mij te tekenen ...)



dochter-van-de-Allerhoogste, vrede,
vrede; ga binnen in de vreugde van onze
Heer; wees gehoorzaam aan Hem alleen;
ik, je engelbewaarder, bied je uit mijn
hart deze roos aan; begrijp en leer onze
Heer kennen; ga het Heilig Hart binnen;
God heeft je geroepen en nu heb je vrede
met God gesloten;

ik, Daniël, dienaar van God, droeg je
naar de Allerhoogste; de hemel verheugt
zich vandaag; kom, nader met vertrouwen
de Troon van Genade;

ik, Daniël, zegen je, in de Allerheiligste
Drie-eenheid;

Daniël-Dienaar-van-God;

*(De Vader boog vanuit de Hemel neer en
naderde mij ...)*

Mijn Vassula, niets behaagt Mij meer dan
wanneer jij jezelf concentreert in Mijn
Tegenwoordigheid; prijs Mijn Woord; Ik,
God, kijk neer vanuit de hemel, in je
kamer, bloem; je hebt Mijn Luister
gezien, je hebt Mijn zoetheid geproefd en

¹ Figuurlijk bedoeld: Ik bestond niet totdat onze Heer mij deed herleven uit mijn geestelijke dood.

² De Drie-eenheid.

je hebt Mijn gunst verkregen; voordat de bergen geboren waren, voordat wat dan ook op aarde ontsproten was, had Ik jou gekozen, Mijn beminde, om een melodieus lied te zingen dat Mijn Naam, driewerf Heilig, eert en met Mijn Woord leven geeft aan de doden; Ik had je, Mijn kind, sinds je geboorte, onder de hoede van Mijn Engel geplaatst, om je te beschermen en je naar Mij te brengen; zie je? kan iemand zeggen: "God heeft Zijn Goddelijke Macht niet getoond; God is Zijn Liefde en Trouw niet indachtig geweest tegenover Zijn schepping?"

ach, Vassula, het zijn dertien geparfumeerde jaren geweest, dertien jaren van gezalfde Boodschappen aan jou toevertrouwd opdat jij aan de naties Mijn Wil verkondigt; Ik sprak en jij geloofde ... Ik heb deze immense schat aan jou gegeven en heb jouw generatie gevuld met de geur van Mijn parfum, en elke ziel die het venster van haar hart voor Mij opende, werd vanbinnen en vanbuiten geparfumeerd, Mijn zoetheid drong zelfs door tot het merg van het bot en parfumeerde ziel, verstand en geest ... wist je niet dat Ik, wanneer Ik beloof, ook volbreng?

Mijn kind, leun nu op hetzelfde Hart dat Mijn Zoon, Jezus Christus, het meest nabij is - en onthoud: Ik zal deze generatie bewerken en Ik zal hen doen begrijpen dat onsterfelijkheid wordt gevonden in het verwant zijn aan de Drie-ene God; het is Mijn bedoeling elke ziel in een goddelijke en intieme vereniging van liefde te trekken, hen te vergoddelijken in Onze ene Substantie, en in Onze ene Wil

...

*O glorie zij onze Drie-ene God,
God van hemel en aarde,
door wiens macht de hele schepping
haar knieën zal buigen;*

*glorie zij Hem van generatie tot
generatie in de Kerk;*

*laten wij allen verkondigen:
er is één God, één geloof, één doopsel
en één God die Vader van allen is,
door alles en in alles;
en dat er één ware theologie is:
het beschouwen van God
in Zijn Drie-ene Glorie en in Zijn
Goddelijk Mysterie!*

wees gezegend; voor het aanschijn van de hele hemel, Ik, je Eeuwige Vader, zegen je en geef je de zalving van Mijn Goddelijke Liefde op je voorhoofd;



30 november 1998

*Heer,
sta mij toe de beloofde vreugde te vinden
op het einde van het pad dat U voor mij
hebt uitgezet;
hiervoor, Rechtvaardige Vader,
leer mij gekleed te zijn in
rechtschapenheid en moed;
O Heer! Uw Huis wordt voortdurend
gebeukt door rebellie,
en er is nog geen teken van eenmaking
van de data van Pasen;
niet echt zichtbaar; nog niet ...
U hebt mijn leven veranderd in een
snikkende fluit
vanaf het moment dat U mij hebt
gedoopt
en mij onderdompelde in het Meer van
Doodsstrijd van Uw Hart!*

*Ja, ik weet dat ik geroepen ben
door de Goddelijke Macht Zelf
en dat ik in de omhelzing ben van een
levende Verdediger*

*en dat Hij zal triomferen over alle stof van deze aarde;
maar na mijn ontwaken, ben ik nog in mijn vlees –*

*O Vertolker van mijn gedachten,
laat Uw harp, zoals U mij noemt,
niet worden veranderd in een klaaglied,
want ik zou een zonde begaan;
laat Uw genegenheid mij niet op de proef
stellen zoals ze mij nu op de proef stelt;*

dochter, houd op te babbelen; Ik sta juist nu met genegenheid voor je, en herinner je eraan dat het onmogelijk is om in Mijn gezelschap te zijn zonder dat Ik met jou Mijn Passie deel en zonder dat jouw gelaatstrekken de Mijne worden; ach, en in onze intieme vereniging en in onze omhelzing heb Ik je de zalving gegeven van Mijn Liefde om een ander levend crucifix te worden, een andere slaaf om aan de wereld te worden verkocht; als Ik jou had ondergedompeld in wat jij terecht hebt genoemd het Meer van Doodsstrijd in Mijn Hart, kijk dan wat dit doopsel je heeft gebracht, welke zoete geur, welke keizerlijke gewaden; Ik heb je behandeld zoals Ik Mijn uitgekozenen behandel;

¹zie, Ik heb je bekleed met Mijn Zoon, Jezus Christus;

en Ik,² Ik die de Poort ben waardoor de deugdzamen de hemel binnengaan, zeg je plechtig: blijf als een lelie, gedistilleerd door zuivere mirre, in dat Meer van Doodsstrijd, dat in werkelijkheid de Tranen van Christus vertegenwoordigt, zodat Wij tot Onze beminde zouden kunnen zeggen: “hoe geurig is je parfum, geuriger dan alle andere kruiden, versierd met Ons onuitsprekelijk Licht; blijf je

zoete geur verspreiden, zodat je de beloofde vreugde vindt op het einde van het pad dat Wij voor Onze bruid hebben voorbereid; daar zul jij je fijnste rust vinden in eeuwigheid;”

Mijn Vassula, deze doodsstrijd die Ik in Mijn Hart heb, is, zoals Ik je eerder heb verteld³, dat met geweld deze generatie Mij in nieuwe Gethsemane's sleept; wat zou Ik meer hebben kunnen doen wat Ik niet heb gedaan? hoewel Mijn status Goddelijk was, heb Ik Mijzelf ontledigd om de gestalte van een slaaf aan te nemen; Ik heb gediend; en tot op de dag van vandaag zijn zij⁴ niet tevreden;

Mijn Huis ligt in puin en Ik, bezorgd om Mijn volk van de ondergang te redden, heb met Mijn Koninklijke Scepter profeten doen opstaan, om de gedaante van een slaaf aan te nemen en vrijwillig Mijn Huis te dienen en Het te versterken, dit Huis dat Ik heb gekocht met Mijn Eigen Bloed;

sommigen van Mijn herders zullen vragen: “maar wat moeten we doen opdat ons leven voor U acceptabel wordt?” Ik heb jullie opgeroepen te bidden en berouw te hebben vanuit jullie hart zodat jullie je met Mij verzoenen, jullie God; verlaat jullie vroegere levensstijl en volg Mij, zodat jullie leven voor Mij acceptabel wordt en zo jullie Kennis van Onze Drie-ene Heiligheid in jullie toeneemt; sta Ons dan toe jullie tot contemplatie te brengen over een Huwelijksse contemplatie in een Goddelijke intimiteit in Onze Omhelzing; jullie willen binnengaan in de vreugde van Onze Drie-ene Godheid? roep dan de Heilige Geest aan, de Gever van Leven, de Gever van charisma's, de verlichting van jullie hart die alle dingen kan vullen zonder te worden omvat door hun

¹ Plotseling sprak de Vader.

² Toen sprak de Heilige Geest.

³ 11 november 1998.

⁴ Deze generatie.

grenzen, om Zijn Macht in te zetten in jouw ziel en alle dingen in jou te bevelen om te worden vernieuwd; door Zijn welwillende Liefde en Genade, zal Hij je Zijn Eigen Glorierijke Macht tonen door de gedaanteverandering die Hij in jou kan bewerken, en je de kracht en de genade geven die nodig zijn om nooit meer te rebelleren;

velen¹ van jullie zittend achter jullie lessenaar van hoogwaardigheid vragen nog: “waarom zou God tussenbeide komen als onze Kerk nu zoveel jaren is verrijkt door de Heilige Geest en door zoveel van onze Heiligen?”

“om een einde te maken aan jullie rebellie en een einde te maken aan jullie geloofsafval,” is Mijn antwoord; in Onze genadige minzaamheid hebben Wij medelijden met jullie gekregen; de Lente Zelf zal deze aarde parfumeren, en met Mijn aroma doen geuren en nieuw leven geven aan deze afvallige generatie ...

en wat betreft het verenigen van de data van Pasen, Mijn Vassula, wacht Ik nog steeds aan hun deur, als een bedelaar die wacht op een aalmoes wacht Ik er nog steeds op dat zij deze data verenigen ... zij blijven praten over eenheid en broederschap; alleen bekering van het hart zal hen met nederigheid op het pad van de eenheid brengen;

Ik zeg je, Ik had aan Mijn apostel Paulus, door een openbaring in zijn hart, het belang van eenheid bekendgemaakt en hoe de eenheid van de Geest te beschermen door de vrede die jullie allen samenbindt; Ik liet hem ook de orde van Mijn gaven begrijpen; Ik heb hem geopenbaard dat Ik aan ieder van jullie Mijn gunst heb verleend, op welke manier dan ook toebedeeld; Ik liet hem weten dat Ik ben opgestegen naar de hoogten, nam

gevangenen, en schonk gaven aan de mensheid; en voor sommigen was Mijn gave dat zij apostelen zouden zijn, voor sommigen profeten, voor sommigen evangelisten, voor sommigen herders en leraren, zodat allen samen één van hart en eenstemmig Mijn Lichaam zouden opbouwen, de Kerk;

Ik heb profeten doen opstaan door Mijn Woord en het zijn niet degenen die zich theologen noemen die Mijn profeten zijn, maar degenen die Ik optil naar Mijn Hart, en daarin goed veranker om de volste kennis van Onze Goddelijke Wil te bereiken en in staat te zijn Onze Wil aan Ons volk te verkondigen; Ik persoonlijk bewijs hun eer door Mijn directe tussenkomst, om hen voor te bereiden en totaal te geven aan jullie allen, om jullie te vermanen; door Mijn Woord laat Ik hun Mijn Wil kennen;

Mijn profeten zijn degenen die door genade direct uit Mijn Mond zijn gevoed en door Mijn Woord rechtstreeks in hun mond te plaatsen; zij komen tot jullie allen, nog druipend van hemelse dauw en hun woorden vallen op jullie als verfrissende regen;

de woorden van Mijn profeten, die met Mijn directe tussenkomst komen, zijn als een zwaard, om de afvalligen tot berouw te brengen en Mij eer en glorie te geven; hun woorden flakkeren als een toorts in het duister van jullie ziel; veel van hun beenderen bloeien opnieuw uit het graf;²

als iemand vraagt: “waarom benadrukt onze Heer de plaats van Zijn profeten?” zeg hun dan dit: “onze Heer zegt, ‘draai niet om Mijn woorden heen om je rationalisme te rechtvaardigen; verzaak aan je zonde en wees gelukkig; moge je

¹ Velen betekent niet allen.

² Ik begreep dat er nooit een einde zal komen aan het tot ons zenden van profeten; ook het feit dat de profeet Elia nooit gestorven is, maar is opgenomen, symboliseert dat profetie nooit zal uitsterven.

ziel zich verheugen in de Barmhartigheid van je Heer;¹ vervolg Mijn profeten niet, want zij zijn Mijn engelen die jullie allen troosten met Mijn Woord; hun opdracht is het jullie te waarschuwen en jullie allen tot berouw te brengen;”

dus nu is het de tijd voor berouw; verzaak aan je zonde en verwerf Mijn gunst;

ach, Vassula, Ik heb een zaad uit Egypte gebracht om het te planten waar Mijn vijand de voorraad voedsel van de aarde heeft weggenomen; met tederheid en zorg maakte Ik er ruimte voor, Ik heb het gezalfd en geplant; bezorgd om Mijn volk te redden van de ondergang, heb Ik zijn grond vruchtbaar gemaakt; het schoot wortel en groeide uit tot een boom; zijn takken strekten zich uit tot aan de zee; zijn vruchten, overvloedig en sappig; hoewel hij dikwijls werd bezocht door donder, orkanen en onstuimige stormen, wankelde hij niet;

binnen drie jaar en enkele dagen beefde en huiverde Mijn vijand; gloeiend van woede, met zware bedreigingen, vormde hij een leger om zijn vruchten te ziften met de zeef van vernieling, om ze in bedwang te houden; maar Ik heb elk daarvan verzameld en in Mijn Hart verborgen; dikwijls hebben de mensen Mijn boom aangevallen maar hem nooit

overwonnen, want Mijn Drie-ene Zegen rustte erop; ach ... en hoe dikwijls hebben ploegers zijn rug bewerkt, voren gemaakt om hem te breken, maar Mijn rechterhand verpletterde hun juk, en bracht hen allen in verwarring;

hoe gezegend zijn de naties die een toevlucht zullen vinden onder zijn takken en zijn vruchten eten die Ik heb bezegeld met Mijn Heilige Geest! - het Woord van Leven is je gratis gegeven, opdat jij, op jouw beurt, Mijn Vassula, het gratis aan de stervenden geeft; wee degenen die hun hand uitstrekken met vuur, om te vernielen wat door Mij is geplant!

Ik zal doorgaan je met Mijn zoetheid te bedekken en haar minzaam in je oprichten als een zoete substantie, zodat de hele wereld Mijn zoetheid zal proeven; laat je aanklagers voorbijgaan als een voorbijtrekkende schaduw;

Ik, de Minnaar van de mensheid, je Heer en je God, vraag je te mogen kussen met de kussen van Mijn Mond², en je te parfumeren om in Mijn Ogen verrukkelijk te blijven;

wees goed;

IXΘΥΣ 

¹ Gods tussenkomst te vervolgen en te veroordelen is een doodzonde, omdat ze Zijn Barmhartigheid veroordelen. Wat hieronder geschreven staat komt van Catharina van Siena. De Vader dicteert aan haar: “De mensen zijn voortdurend geërgerd over Mijn Werken die allemaal rechtvaardig zijn en allemaal volbracht in waarheid door liefde en barmhartigheid. Met dit valse oordeel, en met het vergif van afgunst en trots, zijn de Werken van Mijn Zoon belasterd en onrechtvaardig beoordeeld, en liegend zei Zijn vijand: ‘Deze man werkt door de kracht van Beëlzebub!’ Deze slechte mensen zijn, staande in eigenliefde, onzuiverheid, trots en hebzucht en gefundeerd in afgunst, en in perverse onbezonnenheid met ongeduld, eeuwig geërgerd over Mij en Mijn dienaren ...”

² Hooglied 1: 2.

1999

1 januari 1999

(De Heer toonde mij deze laatste maanden dat ik in retraite zou moeten blijven en nog meer in heilige contemplatie moest gaan. Dit is ook de vrucht van het met God verenigd zijn; wat zou er verhevener kunnen zijn dan in de omhelzing te zijn van de Heilige? Wat zou er aangenamer aan God kunnen zijn dan onszelf toe te staan door Zijn Majesteit te worden bezeten en te leren hoe men Hem kan bezitten? De rust van deze vrede zal de eenheid met God versterken, sterkte om door te gaan met wat de Vader voor mij heeft uitgezet, ijver en dorst naar de redding van zielen.

Ik heb ook opgemerkt dat God Zijn Blick nu meer richtte op de diensten die ik Hem had bewezen ondanks mijn zwakheid en dat Zijn liefdevolle instructies gericht waren op wat ik nog zou moeten doen; met andere woorden de boodschappen werden meer persoonlijk, hoewel God Zich nu en dan zou richten tot Zijn hele Kerk.

Ik zou er ook graag aan toevoegen dat de verschrikking in mijn ziel door het geprezen worden door de mensen zo intens begon te worden dat ik dikwijls niet meer wist wat ik moest doen. Zelfs als ik vermoed dat iemand meer op mij gericht is dan op de Woorden van onze Goddelijke Meester, zou dit alleen al mij zelfs meer laten terugtrekken, nog dichter in de omhelzing van Gods Liefde laten gaan; deze speciale aandacht voor mij was soms als braaksel in mijn ogen... God heeft het mij nu duidelijker gemaakt dat elke afleiding door de wereld en door de mensen een schadelijke invloed zou kunnen worden die mij zou kunnen wegtrekken uit de Omhelzing van de Liefde; de Plaats waar ik wilde blijven.

Ik heb oceanen van genaden ontvangen, oceanen van gaven, maar heb ik mijn God voldoende geprezen? Ben ik achteloos omgegaan met Zijn gaven?)

Mijn Vassula, blij standvastig in wat Ik je doorgeef in je intellect en leun op Mijn Hart; Ik ben je Rots; ja,¹ ... Ik verlang je voor Mij alleen; gedurende dit jaar wil Ik dat Mijn beminde zich overgeeft aan de zoete rust van de contemplatie, zich terugtrekt uit het tumult van de wereld, en binnengaat in Mijn hemelse Omhelzing; je zou Mij mishagen als je je verzet tegen Mijn Wil; Ik wil je rust geven voor Mijn glorie, maar ook voor het heil van Mijn Kerk; kom dikwijls tot Mij om op te schrijven wat Ik zeg; Ik kan je gebruiken zodat Mijn Kerk zichzelf vernieuwt en zich ontplooit in genade; Ik had je in het begin Mijn vermoeidheid getoond en je gevraagd of je bereid was Mij te laten rusten; nu kan Ik zeggen:²

“Mijn beminde is Mijn hemel,
de zoete geur van Mijn Huis,
die Mijn gunst geniet;
zij is het lied van Mijn engelen;
o wat zou Ik niet voor haar doen!”

*O oneindige en transcendente God,
hoe hebt U vanaf het begin
kunnen staren naar dit uitermate
onwaardige
en rebelse schepsel van U?*

Ik, Jezus, ben voldoende om iedereen bewust te maken van Mijn Macht en Mijn Oneindige Barmhartigheid ... maak jezelf los van dit³ Vuur dat voortkomt uit Mijn Hart, en je raakt uitgeblust; Ik kan je in

¹ Dit “ja” was een bevestiging van mijn gevoelens;

² Onze Heer zei toen liefdevol deze woorden tegen mij.

³ Jezus benadrukte dit woord, wijzend op Zijn Heilig Hart.

lichterlaaie houden en in vuur en vlam, bezielde door een vurige liefde voor Mij, voor Mijn Huis en Mijn hofhouding; Ik kan wie dan ook weer tot leven brengen en hem met koorden van liefde tot volmaaktheid leiden ...

*Heer God,
ik heb altijd angst gehad voor de lof
die de mensen mij gaven en ik heb mij
altijd afgevraagd wat U ervan vond;
de hele tijd heb ik geprobeerd mijzelf te
wapenen tegen de gunst van de wereld
omdat U mij vanaf het begin
mijn absolute armzaligheid hebt laten
beseffen
en hoe ik de minste van hen allen was.*

*Uw Woorden waren als een hamer
hamerend in mijn ziel,
en ze in mijn hart griffend;
nu en dan herinnerde U mij aan mijn
nietigheid
en dat, als ik mijn kin durfde opheffen,
zelfs maar voor een moment,
ik Uw Hart zou verliezen en ook alle
goddelijke genaden.*

*In Uw uitbundige Liefde
hield U mij dicht tegen Uw Hart
en mij op deze wijze beschermend
deed U mij U begrijpen,
en dat, als ik een niets blijf
U zoveel behagen zou scheppen in deze
wegcijfering,
omdat U ALLES zou doen en ALLES zou
zijn!*

*Vanaf mijn vroegste jeugd
verscheen de duivel aan mij
als een grommende zwarte hond klaar
om mij in stukken te scheuren,
maar Uw almachtige actie beschermde
mij.*

*Uw voortdurende Tegenwoordigheid
bewaakte mij,*

*en leidde mij in deze goddelijke
vereniging met Uw Hart,
en ik blijf onverbrekkelijk verbonden met
de Godheid.
Dan geleid op een zodanig
onbeschrijflijke manier
dat het, tot op de dag van vandaag, voor
mij op een droom lijkt ...*

Bruidegom van de zielen, ik bemin U!

aanschouw dit Hart dat jou heeft gekozen, het is hetzelfde dat doorboord werd ... jij hebt het geproefd, gevoeld en gehoord; maar toch, Mijn eigendom en Mijn kind, ons werk is niet beëindigd want Mijn Bloed gaat door in stromen uit Mijn Hart te vloeien;

*U bent mijn enige God. Wat kan ik voor U
doen?*

luister en schrijf: veel van Mijn geestelijken hebben Mijn Wijngaard braak laten liggen en Mijn schapen zijn verstrooid; velen van hen hebben Mijn Huis verzwakt tot een ruïne, een troosteloosheid ... en zij weten het; er is geen vrede onder hen, en zij weten het; Ik ben teleurgesteld over hen en daarom willen zij Mij niet horen; kunnen hun geloften hen bevrijden van hun zonde?

*Nee, mijn Heer, dat geloof ik niet, want
zonde is zonde;*

zij zouden Mijn wegen in acht moeten nemen en berouw moeten hebben; dan, als een geur van mirre zal hun parfum opstijgen en Mijn Huis geurig maken; Ik, dan, zal Mijn zonen¹ bewerken en met vreugde wachten op hun goede oogst; Ik²

¹ Geestelijken of herders;

² Plotseling wendde de Heer Zich tot mij en toen Hij zei: "Ik vertrouw Mijn herders aan jou toe ..." had ik het gevoel alsof Hij de hele Kerk die Hij droeg van

vertrouw Mijn herders aan jou toe ... je Maker zal je gebeden verhoren; spreek voor hen ten beste; bid en vraag de Vader, Wiens verdraagzaamheid groot is, hen te vergeven; aarzel niet ... weet je niet dat zelfs jouw kinderlijk gebabbel gehoord wordt door de Vader en Hij het genadig beantwoordt? Hij heeft jou zoveel gunsten verleend; je voordeel is dat je zwak bent, en je grote ellendigheid doen Hem van Zijn Troon buigen;

*Heer, ik offer U mijn wil en alles
wat meer glorie zal geven aan Uw Naam;
U bent mijn Koninklijk Feestmaal;*

voedsel brengen en geven aan de armen is Onze vreugde; blijf in dichte eenheid met Mijn Hart en luister naar zijn kloppingen ... ic;

20 januari 1999

(De Heer gaf mij een visioen: ik zag enkele jonge jongens, tussen de acht en tien jaar, op een zeer gevaarlijke en dwaze manier spelen. Ze liepen op de hoek van een richel die langs een groot gebouw van ongeveer zeven verdiepingen liep.

Sommige jongens verborgen zich achter een waterpijp alsof ze verstoppertje speelden en deze spelletjes werden gespeeld buiten het gebouw, op een hoogte van vele meters. Een andere jongen sprong zelfs uit zijn raam en bereikte ternauwernood het raam van het daarnaast gelegen gebouw. Ik sloot mijn ogen omdat ik de gedachte niet verdroeg één van hen te zien misstappen, uitglijden en vallen. Gezien de hoogte zou de val dodelijk zijn. Ik had angst om hen en ik kon niet begrijpen waarom zij hun leven zo riskeerden door zo gevaarlijk te spelen, en toen begreep ik waarom zij niet bang waren; het was omdat zij het

gevaar niet zagen, niet begrepen en niet beseften.)

Vassula, Ik geef je Mijn vrede in deze week van eenheid; Ik, God, heb je geroepen tot een leven van vrede; dus wat heb je gezien, dochter? wat heb je opgemerkt? heb je Mij deze woorden al eerder horen zeggen: "wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden maar de ziel niet kunnen doden; maar vrees eerder hem die beide, lichaam en ziel, teniet kan doen in de hel;" laat Mij je dit visioen verklaren: de jongens die je hebt gezien, zijn enkelen van hen die dicht bij je zijn, en die eens door de Geest bewogen waren om Mijn Boodschappen te volgen en die ook hun hulp hadden aangeboden; vandaag zift Satan hen en heeft hen ertoe verleid zonder dat zij het beseffen, gevaarlijke spelletjes te spelen; als zij vallen zou hun ziel fataal gewond zijn; maar als zij luisteren naar Mijn Geest zullen zij een einde maken aan hun misdaden en zij zullen leven;

wel? wat was de voornaamste wet die Ik jullie in de Schrift heb gegeven? was het niet: "je moet je naaste beminnen als jezelf?" tot op vandaag denken al diegenen¹ die je hebt gezien in het visioen dat Ik je heb gegeven, dat zij rechtschapen zijn, maar als ze dat zijn, laten ze het dan tonen door hun goede wil met nederigheid en vriendelijkheid in hun daden en door hun liefde voor elkaar; sommigen van hen hadden geen respect getoond voor hen die arm zijn en geen respect voor degene die Ik heb uitgekozen om Mijn Woorden² over te brengen en Mijn Belangen te behartigen; en ja! zoals in het visioen, als je ze zou waarschuwen zouden ze niet luisteren ... en in de tussentijd, zoals jij, in het visioen, beef

¹ De Heer maakte hun namen aan mij bekend.

² Waar Leven in God.

ook Ik, van angst, want hun val zou fataal kunnen zijn!

Mijn kinderen, die geroepen waren en door de Geest bewogen bezwijken nu voor verleidingen, en toch, als zij Mijn Heilige Geest zouden toestaan hun gids te zijn, zouden zij niet in gevaar zijn; hiervoor moeten zij tot Mij komen en berouw hebben; zij zouden Mijn goedheid en Mijn tolerantie niet moeten misbruiken, maar deze in plaats daarvan moeten aanvaarden om hen tot berouw te leiden en zij zullen worden vergeven en zij zullen Mijn Hart niet verliezen;

Ik beloof dat wie dan ook besluit het goede te doen en Mij eer geeft en vrede zal sluiten met Mij en zijn naaste, vrede zal verkrijgen en zal gaan beseffen dat zij in hun zwakheid en in hun slaap op een dwaalspoor waren gebracht; Ik wil geen moeilijkheden meer van wie dan ook; en ook zou niemand zichzelf moeten misleiden door te denken dat hij rechtschapen is, Ik herhaal Mijn waarschuwing, misleid jezelf niet door te denken dat jullie rechtschapen zijn; wanneer iemand voor Mij werkt of heeft besloten voor Mij te werken zouden zij Mij moeten volgen in Mijn Voetstappen en Mijn Kruis dragen van ganser harte met eer en vreugde; als dit gedaan wordt met welwillendheid, zullen zij royaal worden beloond voor alle werk dat goed gedaan werd in Mijn Naam;

niemand is iemands meester;¹ Ik ben de enige Meester; Ik verzoek hen dringend berouw te hebben en tot Mij terug te keren en Mij hun goede wil te bewijzen;

¹ Met andere woorden, Jezus bedoelt dat er niemand in een groep die voor God werkt, een dictator zou moeten zijn, anderen commanderend en alles "ziftend".

raadpleeg Mij op elk moment, Vassula, en Ik zal je antwoorden; Ik zegen je, houd je vast aan de Hoop;²
moed, dochter; ic;

(Deze boodschap was aan twee stichtingen van Waar Leven in God gegeven. Ik wist persoonlijk niet dat er onenigheden en ruzies waren. Ik wist na het visioen welke stichtingen het betrof en onze Heer deed mij begrijpen wie het waren.

Er was er speciaal één die de baas speelde over iedereen; Jezus was niet blij; ook niet over de anderen. Zij riskeerden een fatale val en daarom kwam God vanuit Zijn grenzeloze Liefde tussenbeide.)

(Later:)

Mijn Vassula: vertel Mij, is er in de wereld of om je heen iets dat jouw ziel voortreffelijker en liefdevoller vreugden kan geven dan met Mij te zijn, alleen met Mij, alleen? wat geeft Mijn Tegenwoordigheid jou?

(Terwijl ik naar woorden zocht om mijzelf uit te drukken, voelde ik de Heilige Geest over mij komen ...)

- een voorsmaak van Gelukzalige aanschouwing;

- een contemplatie van Uw Luister;

- een inwonende vreugde, die aan de heiligen met verdiensten, wordt gegeven; ik heb er geen;

- een intellectueel bewustzijn dat in Uw transcendente licht, U, de Godheid, die alle dingen vult zonder te worden omvat door hun grenzen, in mij kunt wonen ...

- ik vind in Uw Tegenwoordigheid vreugde, licht, zuchten van verlangen, het verlangen om nog meer door te dringen in contemplatie, opdat ik mag zien wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord

...

² Het betekent: "Klamp je vast aan Mij".

dochter, houd je aan Mij vast en samen, Mijn Arm om jouw arm, net als een bruid die naar het altaar wordt geleid door haar vader of een familielid om haar bruidegom te ontmoeten, zal Ik je Mijn Koninkrijk binnenleiden om met Mij¹ te regeren, omringd door een menigte opgetogen engelen zul je met een grenzeloze vreugde de eeuwige heerlijkheid worden binnengeleid; en heel de hemel zal nogmaals van vreugde uitroepen en zingen:

“God is aan het werk geweest! roep het luid, jij aarde beneden! roep het uit van vreugde, jullie bergen; met koninklijke vrijgevigheid heeft de Koning der koningen Zijn behagen gevonden in Zijn uitverkorene; en laten wij nu de Heer prijzen die haar heeft geschapen; verhef de Heer in jullie lofprijzingen;”

ja! Ik heb je toegestaan Mijn Stem te horen; Ik heb je toegestaan Mij van aangezicht tot aangezicht te zien; en waarom? waarom heb Ik je begunstigd?

Om onze generatie door Uw boodschap te redden?

om Mijn Oneindige Barmhartigheid te tonen aan jullie allen, en door wat Ik jou toevertrouwd heb te dragen, zou Ik poëzie uit je mond laten klinken bij elke stap die je zou zetten en deze generatie redden ...

wierook en kalmerende geur van Mijn Hart, je bent niet alleen, Ik, je Heer en Redder, ben met je; versiering van Mijn Kerk, sla je ogen op tot Mij² en wees gezegend,

¹ 2 Tim. 2: 12.

² Toen ik het deed, zag ik Hem die mijn hart bemint, glimlachend, mij nogmaals de kuiltjes in Zijn wangen tonend ...

*Mijn Beminde heeft heel Zijn Hart in een lied gelegd
uit liefde voor Zijn schepping;
Hij plaatste harpen om te echoën door
de wereld om een Waar Leven in Hem te
leiden;
overlopend van Goddelijke
Barmhartigheid als krachtige stromen
voorziet Hij in elke nood;
Uw Naam, O Heilige, Allerzuiverste,
bereikte zelfs de verst verwijderde
mensen,
ja! U hebt hele naties in vuur en vlam
gezet
door Uw goddelijke zoetheid,
en weerhoudt de mensen ervan te
zondigen,
en brengt tot zwijgen het gefoeter van
hen die zich tegen U verzetten;*

heb Ik ooit een ziel Mijn Liefde en Barmhartigheid onthouden?

Nooit ...

wanneer Ik in een stad woon, kan die stad³ dan vallen? heb je niet gelezen: “er is een Rivier⁴ waarvan de stromen de stad van God verfrissen, en hij heiligt de woonplaats van de Allerhoogste;” Ik ben God;

*O Lente van onze ziel
hoe kan ik uitdrukken de wijze waarop
U ons hebt bereikt in onze ellende?
Hier bent U, en U biedt ons Uw Liefde en
Barmhartigheid aan;
als gouden pilaren op een zilveren basis
verstevigt U onze benen;*

*U veranderde onze gezichten van
gedaante met één blik van Uw Ogen,
en doet ze lijken op de Lamp die schijnt
op de heilige Lampenstandaard;*

³ God bedoelt ziel.

⁴ Heilige Geest.

*ja, inderdaad, alleen de Rivier van Leven
wier stromen de stad van God
verfrissen,
heiligt haar voor Hem;*

*de Schrift zegt,
in feite zijn het Uw Eigen Woorden,
Minnaar van de mensheid,
dat als iemand U bemint, hij Uw Woord
zal onderhouden
en dat Uw Vader hem zal beminnen,
en dat U beiden tot hem zult komen
en verblijf bij hem¹ zult nemen.*

Ik ben een Bron van onuitsprekelijke verrukkingen en door Mijn Oneindige Barmhartigheid verlang Ik je ziel te veranderen in een Eden, geschikt voor Onze Drie-Ene Heiligheid; Ik verlang elke ziel tot Mij terug te leiden zodat zij toegang zouden hebben tot hun Rustplaats; dus Mijn Vassula, wees vastbesloten Mijn onderrichtingen te beveiligen omwille van Mijn zaak; zie je? de grond heeft haar oogst opgebracht, bergen en valleien buigen neer² bij Mijn voorbijgaan; door deze openbaring is Mijn Stem gehoord; maak je geen zorgen over de hooghartigen; onthoud, Mijn beminde, dat Ik de macht heb koningen en koninkrijken omver te werpen als zij een obstakel voor Mij worden;

“toppunten van hoogmoed, hebben jullie het recht neer te kijken op een berg³ waarop God verkozen heeft te wonen, waar Jahweh voor altijd⁴ zal wonen?”

Mijn Heilige Geest heeft woorden in je oor gesproken zoeter dan honing, zelfs zoeter dan honing die uit de honingraat

¹ Joh. 14, 23.

² Symbolisch: betekent dat grote mensen van macht, alsook niet-belangrijke mensen in nederigheid buigen, Gods tussenkomst accepteren.

³ God bedoelt dat niemand het recht heeft te kritiseren degene die door God gekozen is, en in wie Hij Zijn verblijf verkoos te nemen.

⁴ Ps. 68: 16.

druipt, die jou en anderen uit de dood doet opstaan, zie je? redding komt van Mij;

wees, Mijn beminde, een voorbeeld voor de anderen en bemin Mijn Geest want Hij zal je op zekere dag het loon voor je werken geven en ... wees niet bevreesd voor hen die geloven dat ze de macht hebben om alles te onderwerpen, want Ik ben met je en aan je zijde;

Mijn Vassula, weer vraag Ik je als een lelie te zijn in Mijn Tuin⁵ om Mij te parfumeren; doorguur Mij, Mijn gekozene, Ik zucht om je liefde, om je overgave, om je kalmte;

O jij, aan jou alleen heb Ik deze schat toevertrouwd die uit Mijn Hart⁶ komt! blijf nu in Mijn omhelzing, en parfumeer Mij in je nietigheid en Ik, op Mijn beurt, zal jou parfumeren om Mijn hemel te zijn!

houd je aan Mij vast en aan wat Ik je gratis heb gegeven; word het schrijven nooit moe;

Ik ben met je; ic;

2 februari 1999

*Heer, laat mij U voorlezen wat Johannes Chrysostomus heeft geschreven. Het zijn in feite Uw woorden, Uw woorden tot ons, door hem;
dit heeft U gezegd:*

*“Ik, je vader, Ik, je bruidegom,
Ik, je thuis, Ik, je verpleger,
Ik, je wortel, Ik, je fundamente.
Alles wat je wilt, zal Ik zijn.*

Het ontbreekt je aan niets. Ik zal voor je werken.

Want Ik ben gekomen om te dienen en niet om gediend te worden.

⁵ Onze Heer bedoelt Zijn Hart.

⁶ Ik hoorde onze Heer deze woorden luid zeggen en met hartstocht; zij kwamen eruit als een zucht.

*Ik zal je vriend zijn en je gastheer,
je meerdere en je broeder,
je zuster en je moeder.*

Ik zal alles zijn.

Wees alleen vertrouwelijk met Mij!

*Ik zal arm voor je zijn, dolend voor jou,
op het Kruis voor jou, in het graf voor jou.*

*Boven pleit Ik voor jou bij de Vader,
op aarde werd Ik voor jou bemiddelaar bij
de Vader.*

*Jij bent alles voor Mij,
broer, mede-erfgenaar, vriend en lidmaat.
Wat wil je nog meer?"*

Ik heb zoveel keer Mijn Koninklijk Scepter afgelegd om jullie allen te bereiken en zo dikwijls ben Ik bij jullie langsgekomen om jullie hoofd te parfumeren; met koninklijke vrijgevigheid heb Ik jullie het hof gemaakt en Mij tot jullie gericht in poëzie; godsdienst en deugd waren Mijn zoete conversatie met jullie alle dagen van jullie leven;

gedurende al deze jaren¹ liet Ik Mijn Hoofd op je rusten, Ik had Mijn vreugde in jou gevonden; Mijn Hart heeft over jou gezegd: "verander haar in een levend altaar voor Je Mystieke Lichaam,² laat haar leren alles af te wijzen wat niet van Jou komt, houd haar verborgen in Ons zodat zij een jubelend offer wordt, bereid te worden verkocht aan de wereld en te dienen met blijdschap;" Ik had je in Mijn tedere genegenheid en Mijn onuitsprekelijke Liefde Wijsheid gegeven om je te onderrichten zodat Ik, door jou, Mijn plannen met Mijn Kerk zou kunnen uitvoeren;

zie je, Mijn beminde, hoe Ik met vastberaden geestdrift ben neergedaald op jouw zwakheid om je te veranderen en door jou anderen te veranderen om de

solide zuilen te worden van Mijn Kerk? en Ik, met heel Mijn Hart zegen Ik jou en al diegenen die zuilen van goddelijk vuur werden om Mijn woorden in deze dringende Boodschappen door te geven en die vrijwillig met liefde alles gebruikten wat zij konden, met vrijgevege liefde en vurigheid, om de Waarheid te verspreiden en dit ontkerstende volk te kerstenen; Ik ben met je en Ik beloof je dat Ik jou en de anderen honderdvoudig zal belonen;

zie je hoe Ik ambassadeurs van vrede doe opstaan en zie je hoe Ik toesnel om Mijn Huis te redden? zie, Mijn Vassula, Mijn Ogen zijn te puur om op rebellie te rusten; de glorie van Mijn Werk (want Mijn Werk is het) is om alle zielen in Mijn Heilig Hart te trekken; als Ik geen haast zou maken om met Mijn Scepter leerlingen op te wekken, zal de vijgenboom niet bloeien; en er zal ook niet één vrucht aan de wijnstok overblijven, en Mijn schapen zullen doorgaan zich te verspreiden totdat er geen enkel meer in de kudde over is; Goedheid en Barmhartigheid konden het niet aanzien dat zoveel zielen koers zetten naar het eeuwige vuur;

onophoudelijk en onvermoeibaar, met Mijn Hart in Mijn Hand, zal Ik doorgaan te kijken naar het raam van elk hart om het te wekken en het te brengen in de vurige Liefde van Mijn Godheid;

dan zal Ik alle deugden die nodig zijn met een stroom van ongeëvenaarde en geheiligde genaden op zijn altaar plaatsen, en het in een volledige eenheid trekken met de Vader, met Mij en de Heilige Geest, het onderdompelen in de eeuwige vreugden van de hemel, en in Onze vreugden;

¹ Vanaf de dag dat ik de deur van mijn hart opende voor onze Heer.

² De Kerk.

nu zeg Ik je, alles waar jij bent¹ gaat als een schaduw voorbij, maar Mijn Woorden zullen nooit vergaan;²

“Ik zal je ijver voor Mijn Huis vermeerderen en het vuur dat Ik in je zal leggen, zal de groten ontwapenen; laat deze Bron in jou nooit opdrogen; moge je met ijver en gretigheid doorgaan om de Waarheid en Mijn Kerk te verdedigen die Ik heb gekocht met Mijn Eigen Bloed; laat de gesel van je vervolgers je nooit ontmoedigen of uitputten, maar laat dit lage optreden tegenover jou, je daarentegen sterker maken, door in te ademen de genaden uit Mijn Mond die je nodig hebt om je ziel kalm en in vrede te bewaren;”

ach, generatie, een boek van groter belang dan dit Boek³ zou je niet hebben kunnen ontvangen voor je zo ellendige tijdperk; een grotere gave voor Mijn Kerk voor haar vernieuwing zou Ze niet hebben kunnen ontvangen, maar opnieuw schiet Mijn Kerk tegenover Mij tekort, want Zij heeft Mijn bedoelingen niet begrepen ...

kom, Vassula, de Gezalfde zal je onderdak verlenen in Zijn Heilig Hart; bemin Mij evenveel als Ik jou bemin; kom, jij de Mijne, en parfumeer Mijn Hart; Ik beloof je dat Ik je op zekere dag zal meenemen om de zoete vruchten van je werken te zien en je zult je verheugen ...

kom nu tot Mij en bid je gebeden, Ik word altijd bewogen door je gebeden; kom en bedwelm Mij met je gebeden;

*Ik ben nu sprakeloos, Heer;
want wat vindt U altijd
in dit waardeloze en nutteloze hart van
mij*

*om daarin goddelijke woorden uit te
storten
zoeter dan de honingraat?*

Ik acht een onschuldige ziel, het geeft niet hoe ellendig zij zou zijn, hoger dan scepters en tronen; heb jij een paar dagen geleden niet gezegd dat jij je voelde als een moeder voor Mij? een moeder die alles zou doen om haar kind te beschermen tegen het voortdurend bezeerd, bespot en misbruikt worden door de wereld? je liefde voor Mij ontroerde Mij, het heeft je ellende overtroffen ...

*Mijn Hemelse Liturgie,
U bent het, de Godheid
die alle wezens omvat,
die mij hebt bekleed met koninklijke
gewaden
om in staat te zijn Uw Hoven in en uit te
wandelen;*

*U hebt mij gezalfd
om met U te spreken van aangezicht tot
aangezicht,
mijn hart bewegend met Uw edele
thema;*

*U hebt mij gevoed met Goedheid en
Zoetheid
en mij een koninklijk feestmaal
aangeboden
zodat alles wordt verdeeld over alle
naties,
overvloedig en met koninklijke
vrijgevigheid;*

*was U het niet
die in Uw goddelijke gulheid
in mij een stroom van goddelijke Liefde
uitgoot
die mij deed verrijzen?*

*God van alle Goedheid,
Zoete Geest van Genade,
Allerliefste Minnaar van de Mensheid,*

¹ Dit betekent op aarde.

² Hier begon onze Heer de volgende woorden te zeggen, als iemand die een eed aflegt, plechtig, maar tegelijkertijd als een bevel.

³ Jezus bedoelt de boeken van “Waar Leven in God”.

*die kende en kent al mijn gebreken,
tekorten en ellende,
ondanks al deze "zieke wormen"
bent U nog genadig voor mij en benadert
U mij;*

*Lichtende Openbaring,
ik geef lof en eer aan U,
en vraag U altijd medelijden te hebben
met mijn ellende en mijn
onwaardigheid;
Kyrie eleison;*

ach, Vassula, telkens wanneer jij je zwakheid en je ellende indachtig bent en weet dat Leven alleen uit Mij kan worden geput, verheug Ik mij; telkens wanneer jij erkent dat je een zondaar bent en dat alleen door je totale overgave aan Mij je genade uit Mij kunt putten, dan kan Ik in jou doorgaan en kan Mijn Wil in jou worden vervuld;

veranderd door de genade van de Adem van Mijn Heilige Geest, zal Ik inderdaad doorgaan met Mijn bedoelingen met jou;

Ik, Jezus, zegen je, wees één; ic;

5 februari 1999

*Wat kan ik terugdoen
voor de Goedheid die de Almachtige mij
heeft betoond?
Hij heeft wonderen in mij verricht;*

Ik heb Mijn Troon in jou gevestigd voor altijd ... Ik ben je Koning die je heeft gezalft zodat je Mijn Koninkrijk binnengaat; Ik ben de Koning van de veiligheid van je ziel;

*Mijn hart smelt als was en wordt
vloeibaar
in Uw Goddelijke Tegenwoordigheid;
ik verheug mij in Uw Luister en Uw
Majesteit;*

*U hebt Uw macht getoond
door Uw Heilige Tegenwoordigheid toe
te staan
door de woestijn van mijn ziel te
stromen als een rivier;
alleluia! en alles wat bezoedeld was in de
dorheid van mijn ziel
werd weggewassen in de grootheid van
Uw Liefde;*

ja, Mijn beminde, Ik sta bekend om Mijn Barmhartigheid en Mijn tedere Hart; heb je niet gehoord hoe Ik woestijnen kan veranderen in rivieren en dorre gronden in waterbronnen? verheerlijk Mij in de bijeenkomsten en doe deze generatie begrijpen dat Koninklijke Waardigheid van Mij is; wat kunnen zij Mij teruggeven voor Mijn Soevereiniteit?

Mijn Koninklijk Hart verheft de armen van geest, Ik verhef de behoeftigen en de ellendigen om hun koninklijke gewaden te geven en hen toe te staan te wandelen in Mijn Hoven; Ik zegen hen door Mijn Heilige Naam te griffen op hun hele wezen, en de poorten van deugd voor hen te openen zodat hun gedrag Mijn Koninklijke Waardigheid behaagt; door Mij gevormd zullen zij leren hoe zij een onberispelijk leven moeten leiden;

*Ik zal in alle bijeenkomsten
de grootheid van Uw Naam
verkondigen,
zonder vrees zal ik uitroepen dat
Barmhartigheid met ons is,
Zich neerbuigend uit de hemelen om ons
te bereiken;*

*en voor hen die mij opjagen, kom
liefdevol tussenbeide;
bevrijd mij van menselijke
onderdrukking;
steun mij zoals U mij hebt beloofd
en laat de gemene tong betuigd
worden;*

heb je enige beperkingen opgemerkt?
ga door, zeg het ...

*Ben ik fout als ik zeg: op de
"binnenmuren" van Uw Huis, daar, vind
ik niet veel steun ...*

niemand zal in staat zijn je neer te slaan,
zelfs niet de "binnenmuren" zoals jij ze
hebt genoemd van Mijn Huis, zolang Ik
met je en aan je zijde ben;

de "binnenmuren" zouden boven je
gesloten zijn, maar de vrijmetselaars die
hard gewerkt hebben om die
"binnenmuren" te bouwen, hebben
tevergeefs hard gewerkt; jouw loutere
ijver voor Mijn Huis die je verteert zal hen
ten val brengen ...

Ik heb je niet gevraagd of je wel of niet
steun had van de "binnenmuren" van
Mijn Huis; Ik heb je gevraagd of je enige
beperkingen hebt opgemerkt ...

*Nee; in het geheel niet; Uw Boodschap
breidt zich uit,
en ik zie Uw Glorie en Uw Macht;
groot zijn Uw prestaties, mijn God;
U hebt Uw kinderen Uw Glorie laten
zien;
U heerst over alles ...en U verspreidt
Uw Heilige Boodschap van Waar Leven
in God ...*

vrees dus niet; wie je dan ook
terneerdrukt, Ik zal je weer oprichten; Ik
heb je opgericht om Mijn leerlinge te zijn;
Ik ben het, je Bruidegom, kom dus, ga de
vreugde van je Heer binnen!

luister aandachtig en schrijf: tot op de
dag van vandaag is er niet veel aandacht¹
geschonken aan Mijn barmhartige
Oproepen, en evenmin is er aan Mijn
waarschuwingen aandacht besteed; Mijn
leerlinge, Mijn Wederkomst is ophanden,

Ik heb je uitgezonden om Mijn Woorden
in deze wereld te verkondigen, en om in
Mijn Heilige Naam te spreken maar nog
zouden velen niet luisteren;

het uur van Satan komt nu tot een
einde want Mijn triomf is nabij; daarom
houdt hij zo velen gevangen, gebonden
door geloofsafval; gebonden door
leugens;

generatie! generatie, je geloofsafval is
groot en een grotere dan deze heb Ik niet
gezien, en vandaag weigert deze slechte
generatie te luisteren naar Mijn
Barmhartige oproepen en gaat door de
bevelen op te volgen van hun eigen
verharde hart; hun schouders ophalend,
zeggen ze, Mijn dochter: "wij geven er de
voorkeur aan te doen wat ons bevalt ..."
en zij beginnen met kwaad doen ...
aangezien zij de Bron van Levend Water
hebben verlaten zullen zij sterven in hun
geloofsafval;

Mijn Vader is meer dan beledigd; hoe
lang nog zal de aarde verdeeld en
verscheurd zijn? hoe lang nog zal Mijn
Kerk verdeeld zijn en in rebellie²? de
Geest van Mijn Vader wordt voortdurend
gelasterd en belachelijk gemaakt door
velen van Mijn bedienaren; heeft deze
generatie nog geen tumult gehoord uit de
hemel? hebben jullie nog niet uit de
hoogste hemel een weeklagen van de
heiligen gehoord?

ach, Vassula, te zien hoe deze zielen³
zich verheugen in hun gruwel, hoe zou de
Hemel dan geen wraak claimen? en Ik
zou er aan toevoegen, met tranen in Mijn
Ogen, dat velen van Mijn kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders meer
vertrouwen op wat hooggeacht wordt
door de mensen, maar ze vergeten dat

² Ik hoorde tegelijkertijd: niet verzoend en niet in
vrede.

³ De zielen: de generatie die van haar geloof gevallen
is.

¹ Niet zoveel als verwacht was.

deze dingen weerzinwekkend zijn in Mijn Ogen;

Ik vraag je plechtig: vul Ik niet hemel en aarde? zal Ik dan niet Mijn Heilige Geest uitstorten over de gehele mensheid en Mijn Belofte uitvoeren?

en dus Ik zeg tot al diegenen die de ingevingen van hun verharde harten volgen: “aangezien jullie niet zien dat de aarde is gevuld met het licht van de glorie van Mijn Geest, en jullie doorgaan slecht te noemen wat goed en heilig is, zullen jullie door je eigen ongeloof je eigen zonde op jullie hoofden doen neerkomen;”

zegen over hem die gelooft, mogen zij binnengaan in Mijn vreugde!

Ik zou niet willen dat iemand in de misleiding valt en gelooft dat de toorn van Mijn Vader is verminderd; Zijn Barmhartigheid is groot maar Zijn gestrengheid is even groot; en ach, generatie, hoe kun je ontsnappen aan de verdoeming? wat je al deze jaren gezaaid hebt zal je oogsten ...

dus, Vassula, je wedloop is nog niet voorbij, verheerlijk Mijn Naam in Mijn bijeenkomsten;¹ Ik heb je een geestelijke gave geschonken om in staat te zijn de harten van de vaders naar hun kinderen te wenden en de harten van de kinderen naar hun vaders; velen zullen profiteren van je gave, en van je werken; zij die zullen luisteren zullen in hun hart heiligmakende genaden ontvangen, en door deze genaden zal veel van de roest van hun zonden worden genezen want zij zullen degenen geweest zijn die Mijn Heilige Geest van Genade hadden verwelkomd;

deze tijden zijn de tijden waarin de Schrift² spreekt over Mijn Dag en over een verslindend vuur, wanneer de hemel

in vlammen zal uitbarsten, en wee het hart zonder berouw! hoeveel meer zou Ik je nog hebben kunnen waarschuwen, generatie? Mijn goddelijk bezoek nadert en het Vuur van de Zuivering nadert, waarin jullie zielen door zijn hitte zullen smelten als was;

Ik heb je aangeboden, generatie, en Ik bied je nog steeds aan de minzaamheid van Mijn intieme en goddelijke vriendschap, maar je hebt het niet aanvaard en velen van jullie hebben niet begrepen wat de Bruidegom jullie aanbood;

dochter, onthoud dat Ik je heb omhuld met Mijn speciale zorg; heb je niet de getuigenissen gehoord van hen³ die Ik de genade heb geschonken Mijn Gelaat te zien op jou, hen sterkend met Mijn verschijning? onderschat dus Mijn goddelijke Macht niet; Ik zal doorgaan Mijzelf op jou te tonen, jou te sieren met Mijn Gelaat want dit behaagt Mijn Vader;

houd je ogen gericht op je zwakheid, je ellendigheid, je onvolmaaktheden en je zovele tekorten, en geef Mij dan altijd beminnelijk de vrijheid om van jou je tijd en je bereidheid te vragen om deze ontkerstende maatschappij van jou te kerstenen, en ook welwillend te bemiddelen voor de Eenheid van Mijn Kerk;

laat je enige belangstelling gericht zijn op Mijn Belangen; pleit voor de bekering van de zondaars; deze Mij aangeboden gebeden zijn als een aromatische geur van wierook; deze zucht⁴ van jou parfumeerde Mijn Hart en het was Mijn genoeg hem te ontvangen ...

³ Veel mensen in verschillende naties getuigden dat Christus' Gelaat verscheen op het mijne.

⁴ Ik slaakte plotseling een zucht, want ik kende mijn zending die mij is gegeven door de Allerhoogste: te pleiten, genoegdoening te geven en door de wereld te draven om te evangeliseren, zonder rust, zodat mijn leven verandert in een onophoudelijk gebed en offer.

¹ De Heer bedoelt in de gebedsbijeenkomsten.

² 2 Petrus 3: 1-18.

bemin Mij en geef genoegdoening voor hen die Mij dagelijks opnieuw kruisigen ... verheug je in Mijn Tegenwoordigheid, Ik ben met je;

Ik, Jezus, zegen je; ic;

3 maart 1999

Heer?

Ik Ben ... naha lishbu firü nabish khaleh shbekh nirü malekh bissä; mbarakh abshan khedir lah coghar;¹

Ik ben je Verlosser, je Alles, je Hemel; gezegend is hij die Mij ontvangt; heb Mijn Vrede; Ik, Jezus, zegen je;

het is geweldig je volledig afhankelijk te zien van Mijn macht! Ik zou het haten jou te zien worden als gewoon en niet afhankelijk van genade; zie je? Mijn Goddelijke Aanwezigheid, hoe duidelijk is het als Ik met jou in communicatie ben?

Vassula, hoor en schrijf: "jouw redding berust op bekering en kalmte;" dit was één van Mijn Thema's die Ik tot jullie allen heb gericht gedurende deze afgelopen jaren; maar in ruil voor wat de Bruidegom² aanbood, ontvangt Hij nog steeds vijandigheid en minachting;

Hij roept luid en zegt: "Mijn Wederkomst nadert, wees voorbereid om Mij te ontvangen in genade terwijl de Genade nog voor jullie deuren staat!" maar in jouw desinteresse, generatie, blijft je duisternis in je toenemen en wordt zelfs arroganter; Mijn Licht schijnt zo helder, maar in je duisternis, generatie, ziet niemand het; Ik kom hier om je verschrikkelijke nacht te verlichten maar tot op de dag van vandaag wordt Mijn Heilige Geest niet geëerd;

jullie vullen jezelf, generatie, met alles wat niet heilig is en een gruwel is in Mijn Ogen, jullie horen over afgezanten die door Mij zijn gezonden, en jullie tonen je dankbaarheid door je handen op te heffen en je lof uit te roepen voor Mij, omdat Ik hen zend als 'ambassadeurs van de Allerhoogste' om onder jullie te zijn; maar in plaats van over Mijn Woorden na te denken, is jullie uithoudingsvermogen aangetast door jullie neigingen tot sensatiezucht; deze mensen zijn zoals de Schrift over hen zegt: "zij zijn als een slaperige man, slaapdrunken die jullie proberen te wekken, aan wie jullie bepaalde dingen hebben uitgelegd, en als jullie klaar zijn zal hij zeggen, 'waar gaat het allemaal over?' zijn hart zal, als een gebroken kruik, niets van Mijn gegeven kennis vasthouden, en dan, wordt hij als een dwaas op een dwaalspoor gebracht;"

daarom heeft Satan zoveel valse profeten doen opstaan, die Mijn Onderrichtingen en Mijn Goddelijk Handelen na-apen;³ zo velen van jullie lezen wat niet van Mij komt maar wat van menselijke oorsprong is en een valse schepping is van de boze; maar Ik zal alle verborgen daden, goed of slecht, ter berechting roepen; Ik heb vanaf het allereerste begin uitgeroepen: "kom jullie allen die wandelen in deze woestijn en ontdek Mij, jullie Drie-Ene God;"

kijk, er is geen gesloten deur van Mijn kant, maar op Mijn Oproepen wordt geen acht geslagen en evenmin worden zij geëerd; Mijn herhaaldelijke bezoeken aan jullie, samen met Mijn gekozene, die Mijn reddende Liefdeshymne helemaal tot aan jullie voeten brengen om jullie te vernieuwen en Mijn wankelend Huis te herstellen, zijn onontgonnen gebleven;

¹ Dit alles werd mij gegeven in een onbekende taal.

² Jezus noemt Zichzelf de Bruidegom in deze passage.

³ Ik begreep dat sommigen zelfs deze boodschappen kopiëren.

tot sommigen van jullie heb Ik gezegd: “Ik zal nu jullie Mijn bezoeken ontnemen aangezien jullie onverschillig lijken voor Mijn verzoek tot vermenigvuldiging van de vruchten van haar werken in jullie handen door te evangeliseren;” en dat heb Ik gedaan; bovendien, is dit vertrek en deze onthouding noodzakelijk voor jullie groei; dit is het uur, of nooit, om de sikkel op te nemen en krachtig te maaien; haal een oogst binnen die jullie nooit zelf hebben voorbereid en heb Mijn zegen;

Vassula, Mijn aangenomen kind, leer dat Wij¹ voortdurend aan je zijde zijn en je omvormen door een liefdevolle verbintenis; Ik heb je ondergedompeld in Mijn kristalheldere bronnen,² die uit Mijn Mond stromen om je Wijsheid te leren, en je in Ons te doen doordringen voor een dieper begrip van Onze Drie-Ene Godheid; daarom, wie zou je zo een kalmte hebben kunnen geven, zo een vrijheid van geest, wie zou je hebben kunnen bedekken met saffieren?³ en nu wie geeft je rust in Zijn Armen, en onttrekt je aan de schepselen?

vanaf het begin heb Ik je gezonden, met koninklijke vrijgevigheid, nog druipend van Mijn heldere bronnen, om te midden van de ellendigen en de armen te zijn; je bent ontkiemd in Mijn bronnen, en zoals Mozes, die Ik had omhuld door een wolk, heb Ik jou in Mijn Armen gehuld in een heilige contemplatie, gedurende welke je ziel en geest zijn verheven in het Goddelijke;⁴

in Mijn welwillendheid en de onuitsprekelijke minzaamheid van Mijn Liefde heb Ik je nu en dan glimpen van het Gelukzalige Visioen gegeven; om je blij te houden ben Ik op jou verschenen,

soms als een transparante sluier, en op andere momenten heb Ik je helemaal omhuld, om te laten zien dat jij uit Mijn heldere bronnen komt;

om je te bemoedigen heb Ik in je bijeenkomsten tekenen en wonderen gegeven om jou en je zending, die Ik je heb gegeven, te begeleiden; deze generatie is getuige geweest van imponerende wonderen;

ach!⁵ als slechts enkelen de schatten meer zouden waarderen die Wij over hen hebben uitgestort ...

Ik⁶ ben de levengevende substantie van je ziel en Hij die je in een kinderlijke liefde bracht tot Onze Godheid om een goddelijk leven te leiden en een ander kind te worden, door adoptie, van de Vader; Ik ben de Soevereine Meester van je ziel, maar ook je Vriend, en Ik sta je toe vrij te spreken je mening, je gedachten en je vrije wil te uiten die Ik je heb teruggegeven;

dus je ziet, Mijn Vassula, wat het betekent een dochter te zijn door genade zoals het Woord Zoon is door natuur?

je bent geroepen deel te nemen aan dit Goddelijk Reddingsplan maar ook om binnen te gaan in het Drie-Ene leven; kom en adem in Mij en vul je ziel met Onze Goddelijke Liefde, deze Goddelijke Liefde die je in een volmaakte eenheid met Ons brengt;

7luister, Mijn uitgekozene, Ik weet hoe ijverig je bent als het gaat om Mijn Belangen en Mijn Glorie; Ik weet ook hoeveel offers je brengt voor de bekering van de wereld en hoe oprecht en vurig je bent om Mij te troosten wanneer je ziet hoe Ik Mijn Hand uitstrek, smekend, en

¹ De Heilige Drie-eenheid.

² Het Woord van God.

³ Saffieren vertegenwoordigen hier deugden.

⁴ In God.

⁵ Dit was een zucht van God.

⁶ Plotseling uitte de Heilige Geest deze woorden.

⁷ Jezus ging verder.

Mijn Huis smeeke zich te verenigen door verzoening en vrede te sluiten, en Ik weet ook hoe jij je voelt als je Mij ziet wenen om de afwijzing die Ik ervaar;

maar nu, op Mijn beurt, wil Ik je nogmaals verzekeren van de gunsten die Ik je heb verleend en van Mijn genegenheid die Ik voor jou heb; ja, Ik weet ook hoe Mijn afwezigheid¹ je doet lijden ook al is ze niet van lange duur, maar tijdelijk;

*Ach mijn Gezalfde,
mijn geest kan nog steeds niet Uw
afwezigheid ondergaan
zonder te lijden.*

ach, maar Ik heb een eed gezworen die Ik nooit zal intrekken, de eed om samen met jou je zending te beëindigen, je nooit in de steek te laten;

de overwinning is nabij, want de Macht van Mijn Liefde is veel groter dan de macht van het kwaad en de hele hel tezamen; verheug je dus en sta Mij toe je in Mijn dienst te houden, houd je oren open voor de Stem van de Heilige Wijsheid; het is Mijn hevig verlangen je te onderrichten en dan kan Ik op jou het Goddelijk werk afmaken dat Ik ben begonnen;

opgesloten in Mij, in Mijn Hart, wil Ik dat je in een permanente staat van contemplatie bent waarin je ziel kalm blijft en dronken van Mijn zoetheid; blijf verlangen naar de openbaringen en onderrichtingen van Mijn Hart, opdat je ze doorgeeft aan deze generatie en aan alle nog komende generaties; de Heilige Geest zal doorgaan je te begunstigen met Zijn Sublieme Licht in je intellect en door dit Licht zul je Mijn Kerk mooi maken; blijf klein, werkelijk klein, en sta door Zijn macht van actie toe nog doeltreffender te

zijn; belijd het Credo met liefde en ga verder in Ons Licht en twijfel nooit aan Onze Rijkdom, aan Onze Barmhartigheid en aan Onze Tederheid jou betoond;

Mijn Vader heeft door een vluchtige Blik je hart geopend, als een plotselinge scherpe Lichtstraal die insnijdt, heeft Hij je hart geopend en het gevuld met Ons lichtend en Goddelijk Licht, en openbaart Ons Beeld in jou, verandert je hart in een Bron, vernieuwt je door een stroom van deugden, vernieuwt Ons Heiligdom en Ons Domein zodat jij de juiste heraut wordt die Ons zou toestaan Onze Liefdeshymne in jou te griffen, verrijkt met onbegrensde mystieke kennis en begrip;

kom, Mijn Goddelijk Plan zal in jou worden vervuld met Tederheid en niet met verdriet; ontvang Mijn zegen en vrees niet; Ik heb je aangenomen voor dit apostolaat van Eenheid en door jou aan te nemen heb Ik je geëerd om je aan te nemen voor Mijn Kruis, zodat je al zijn fasen in je zult opnemen; omhels Het met liefde en denk aan Zijn overwinning!

Ik, Jezus, die je nabij ben, zegen je; ic;

*De Geest van God spreekt door mij,
Zijn woord is op mijn tong,
Hij heeft mij ingebed in Zijn Hart als een
kostbare steen in een kroon,
Hij boog Zich neer van Zijn Troon om op
mijn pad een rozenbed te leggen;
U hebt Uw Scepter overgegeven aan een
niet-bestaand schepsel,
zonder U er ooit om te bekommeren of
dit barmhartige gebaar van U
Uw Scepter in waarde zou doen dalen;*

*in Uw Boezem ben ik onderwezen met
onderrichtingen van de Wijzen,
van een smerig vod hebt U mij
veranderd in Uw heraut,*

Gezegend is Uw Naam, Amen.

¹ In de zin van het niet ontvangen van een roep.

9 maart 1999

De Geest van God openbaarde mij hoe men een kind van God wordt; aldus bevrijd kunnen we nu dezelfde vrijheid en glorie genieten als de rest van de andere kinderen van God.

De Geest van Liefde heeft voor mijn ogen de Heerlijkheid van de Drie-Ene God ontvouwd

met al Hun Luister en Schatten.

En nu kan ik zeggen met kalmte in mijn ziel:

“De Geest heeft mijn ziel gevangen en haar veranderd in Zijn bezit, en tegelijkertijd heeft Hij mij mijn ware vrijheid gegeven.

In Zijn Genade heeft Hij mij een Koninklijk feest aangeboden, heeft Hij Zichzelf aan mij aangeboden.

Dan, als een Rivier, stroomde Hij in mij, mij onophoudelijk vernieuwend, en vernieuwt mijn vereniging met de Drie-ene God;

*Gever van alle gaven,
U hebt mij Uw milde Vlam gegeven en communiceert met mij in Persoon,
U brengt mij tot de Vader en tot de Zoon en ook verenigt U mijn ziel met Hen;*

*Goddelijke Vlam van mijn hart,
U die Uw woonplaats omvormde naar Uw smaak,
om Uzelf en mij tevreden te stellen,
ik schreeuw nu van vreugde!*

*Ik kan nu een Stem horen en ik kan niet langer zeggen:
“Ik herken niet;”
ik voel een Adem over mijn gezicht glijden*

*en ik kan niet ontkennen dat er Iemand voor mij staat,
glimlachend, stralend,
hoe kan ik zeggen: Ik ben niet in de tegenwoordigheid van de Goddelijke?”*

Nu heb ik mijn mond geopend maar mijn tong vormde deze woorden door de Geest en als mijn hart woorden van wijsheid zal uiten, zal het weer zijn door de Geest van Genade.

Mijn Vassula,¹ Ik wil gelijkheid van liefde

...

bemin Mij en verlang van Mij alle goddelijke inspiraties die toebehoren aan de zonen en dochters van de Allerhoogste; Ik heb Onze woonplaats² in orde gebracht, Ik heb alles rechtgezet, want Ik ben een God van orde; Ik heb je altijd bezocht zoals Ik de Apostelen heb bezocht om Ons heiligdom³ te herstellen tot Ons welbehagen, en dan heb Ik Mijn troon in jou geplaatst; Ik heb Mijn gaven en Mijn schatten aan jou geopenbaard, en Ik heb je gesierd met Mijn loutere Aanwezigheid, het behaagde Mij je te bezitten en Mijn Wijsheid in je uit te storten zodat je ziel straalt in luister; Ik heb je ondergedompeld in Onze glasheldere bronnen, om je te doen herleven;

- En ik kan nu zeggen:

*“Ik heb rust gevonden en ik verheug mij in Uw Rijkdom;”
zelfs wanneer ik vertrek van deze aarde zal ik deze Schatten achterlaten voor toekomstige generaties die gaan komen.*

het is een kleinigheid voor Mij om je met Mijn Rijkdom te bedekken; heb je niet

¹ De Heilige Geest spreekt.

² Mijn ziel.

³ Mijn ziel.

gehoord dat God nooit ophoudt Zichzelf aan jullie allen te geven?

zoals Ik Mijzelf voortdurend gelijkelijk geef aan iedereen, zo zal het zijn met jou als Ik je zal voorbereiden om je Bruidegom te ontmoeten; je zult jezelf geven aan de Minnaar van de mensheid en één van geest worden met de Goddelijke; als een ware zoon en dochter van God, zul je in deze verheven staat van genade een volmaakt beeld worden van de Drie-ene God, en al je ondernemingen zullen worden volbracht zonder enige fout, aangezien ze goddelijk zullen zijn en in overeenstemming met Onze Geest en Onze Wil;

Mijn Vassula, zelfs je bewegingen zullen worden veranderd in de Onze; elk gebaar, elke stap die je zult zetten in je leven zal gedaan worden in Onze Liefde en ze zullen zich door genade blijven uitbreiden; als een dochter, een ware dochter van de Allerhoogste, zal je geest worden ondergedompeld in Onze Godheid;

Ik ben het, lieve dochter, die je tot deze kinderlijke liefde heeft gebracht en in deze Goddelijke verbintenis, door je hart te doen uitzetten om meer van Ons te ontvangen zodat Wij meer van jou ontvangen, Onszelf meer aan jou te geven zodat jij jezelf meer aan Ons geeft; in deze cyclus zul je Ons alles geven wat Ons al toebehoort; dit is Mijn triomf in jou, de triomf je te hebben gebracht, nadat je Mij je vrije wil had gegeven, in een volmaakte vereniging van Goddelijke Liefde met Ons;

zie je hoe goed het is je over te geven? hoe zou Ik Mijn werken anders volbracht kunnen hebben?

Soeverein Meester ben Ik nu in jouw ziel, maar zoals Ik je al eerder heb gezegd, Ik ben niet alleen een Soeverein Meester, maar ook je Vriend en Beminde; Ik heb je

tot bloei gebracht om een kind van God te worden die, als Onze afstammeling, zoals elke afstammeling, ook het recht zou hebben deel te hebben en zijn mening te geven; zelfs om te regeren met Zijn Vader;

in de kalmte van Mijn Adem in jou, zul je de dingen zien door Ons Licht en op de manier waarop Wij ze zien; dus vertel Ik aan iedereen:

wees rijk in armoede, en Ik zal een welwillend oog op je werpen; laat Mij ook jou roepen, zoon of dochter van de Allerhoogste, en je zult met Ons regeren; sta Mij toe je op je voeten te zetten om je in staat te stellen in Mij te bewegen; sta Mij toe Mijn Troon in je te vestigen zodat ook jij tot anderen kunt zeggen: "ik heb rust gevonden ..." heb je geen verlangen je Vader te zien? verlang je er niet vurig naar God te ontmoeten? als je dat doet, dan moet je uit Mij geboren worden, ja, je moet herboren worden uit Mij om je Vader te zien; geen kind heeft ooit zijn vader gezien voordat het werd geboren;

gelukkig de mens die mediteert over de Vrijheid die Ik kan geven; deze Vrijheid zal je dragen zoals een Bruidegom Zijn Bruid draagt naar het vervolmaken van je vereniging met Ons; de omvorming van liefde die in je ziel is gegrift zal zodanig zijn dat voortaan niets in staat zal zijn je van Ons te scheiden;

*Onze Heer vult ons
met Kennis en Begrip
en openbaart ons goed en kwaad;*

*wat kan men nog meer verlangen?
De Allerhoogste heeft Zijn School in onze
harten gevestigd,*

*als een licht schijnt Zij naar binnen en
naar buiten;
Hij buigt Zich neer van Zijn Troon*

om ons de luister van Zijn werken te tonen;

en zoals Hij Kennis voor ons plaatste, plaatst Hij Zijn troon in ons, en tooit onze ziel majesteitelijk met Zijn Aanwezigheid; Heilig is Zijn Naam;

wat is de mens om God te beoordelen? en toch velen doen dat;

hoe kan het voor enig mens mogelijk zijn Zijn Grootheid en Zijn Wonderen te peilen? en toch denken sommigen dat ze het kunnen;

al te gretig in het tonen dat ze weten laat zien dat zij oppervlakkig zijn van geest;

daarom verbergt de Heilige Geest Zijn Schatten voor hen, en bewaart Hij ze voor de nederigen;

ja, Heer, U hebt het door de eeuwen heen op elke wijze bekendgemaakt, dat U de nederigen verheft en de trotsen van hart neerhaalt; U hebt de armen van geest nooit geminacht, maar hen altijd en overal bijgestaan.

25 april 1999

Het is bekend dat U, mijn God, altijd partij kiest voor de deugdzamen:

dus alstublieft, geef licht in mijn ogen, laat mijn hart zich verheugen in U, Minnaar van de mensheid;

Heer, U, in al Uw Soevereiniteit, hebt de hemelen helemaal naar mijn kamer gebracht

en U kwam naar beneden;

U hebt Uw Troon verlaten.

God is nu in Zijn stad en zij zal niet vallen zolang Hij in haar leeft ...¹

Mijn hart en ziel zijn gevoed door de Koning;

(Ik antwoordde de engelen.)

ja!² de Koning heeft je begunstigd, bewogen door je ellende, Hij stond Zijn Koninklijke Scepter af om Zijn hymne tot je te richten en je te zegenen; kom! mediteer over Gods wonderen ...

Ach ... mijn hart is als vloeistof geworden in Zijn Aanwezigheid; hoe kan ik Gods Tederheid vergeten? Hoe kan ik Zijn wonderlijke vriendelijkheid vergeten?

Ik³ ben aan je zijde; Mijn blik rust op Mijn gekozene; Ik heb je gezegend want jij bent één van degenen die aan Mijn Hart zijn ontsproten, nog druipend van mirre; Ik heb deze woorden op je hele wezen gegrift: "je Heer God verlangt gelijke Liefde van jou;"

ja, Ik alleen kan je kleden in Mijn luister en je het onmisbare Licht geven; Ik alleen, in Mijn Godheid, kan op je ziel Mijn Beeld van Heiligheid drukken; Ik ben het, je God, die je kan vervolmaken en je kan verheffen om met Mij te reizen in Mijn gezelschap; kom tot Mij en kijk langer naar Mijn Heilig Gelaat zodat je ten volle kunt begrijpen dat je samen met Mij erfgename bent, met Mij verenigd en

¹ Plotseling verschenen er engelen en met grote vreugde, bijna als een melodie, zeiden zij deze woorden.

² De engelen antwoordden weer.

³ God de Heer sprak nu.

in Mij ... ontvang, dochter-van-de-Koning,¹ meer van Mij door Mij toe te staan meer van jou te ontvangen;

het is Mijn verlangen meer van Mijzelf aan jou te geven, zodat jij meer van jezelf aan Mij kunt geven; Ik zal op deze manier alles verkrijgen wat Mij al toebehoort; door Mijn Goddelijke Liefde die in jou zal worden uitgestort, zul jij worden vergoddelijkt, je ziel omgevormd, zodat Mijn Vader je op de Oordeelsdag met Mij identificeert;

in jouw zo ellendige tijden, generatie, waarin de zonde je meester is geworden en als vergif in je is uitgestort, stort Ik, de Meester van Liefde en Barmhartigheid, in overvloed over je uit, het tegengif dat is de Heilige Geest, om je te genezen; Ik stort in overvloed over je uit Mijn Barmhartigheid, met gezalfde Boodschappen uit de Schatten van Mijn Hart; Ik ben de Goddelijke Bron van Genaden;

wie reist in de duisternis zal zijn reis beëindigen in de duisternis; wie verkiest te reizen in het licht zal zijn reis beëindigen in het licht; Ik ben het Licht van de wereld; ieder die het Licht volgt zal niet wandelen in duisternis, maar zal het licht van het leven uitstralen; Ik ben het Leven ...

generatie, waarom, waarom kwel jij je ziel in de obscure terreinen van Satan, door je wil te onderwerpen aan zijn slechte bedoelingen? Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven en het is door Mij dat je de Hemel kunt binnengaan; als je zegt dat je zwak bent, kom tot Mij en put kracht uit Mij zodat je op een dag ook in staat zult zijn te zingen:

“mijn Drie-ene God heeft in mijn hart geschenen; de Levende God heeft mij, de onwaardige, een geestelijke verrijzenis

geschonken, en zoals Mozes was omhuld door een wolk, ben ik omhuld door mystieke onderrichtingen afkomstig van de Heilige Wijsheid; en zoals de zon de schepping overspoelt met haar licht, heeft mijn Heer en mijn God mijn ziel overspoeld met Zijn Onderrichtingen en heeft Hij stortvloeden van Goddelijke Liefde in mij uitgestort; Hij heeft mij weer instructies en kennis gegeven door de Heilige Wijsheid, om Zijn Glorie te begrijpen en om te bevatten dat Hij de Goddelijke Bruidegom is van Zijn gehele schepping; Zijn uitbundige Liefde droeg mijn ziel in de bruidskamer van Zijn Hart waar een goddelijke verbintenis werd volbracht; toen stond mijn Beminde op, in vuur en vlam door majesteitelijke Liefde om mij Zijn Schatten te laten zien; en in deze bruidskamer, waar mijn Beminde al Zijn Schatten bewaart, ontdekte ik:

- de schat van het kennen en begrijpen van God;
- de schat van intimiteit;
- de schat van vreugde en troost;
- de schat van het pad van de deugden;
- de schat van de Heilige Geest;
- de schat van de Heilige Wijsheid, een onuitputtelijke schat voor de mens;
- de schat van de zoete conversatie met het Goddelijke;

ja, inderdaad, de Minnaar van de mensheid heeft mij verrijkt met Zijn Liefde en mijn hart gevuld met Zijn onuitputtelijke schatten;”

Liefde dwingt Mij Mijn Koninklijke Scepter over te geven, medelijden te hebben met de troosteloosheid van deze generatie; Liefde dwingt Mij om grenzeloze Barmhartig in te zetten tegenover je dorheid, generatie, die Mij ertoe leidt helemaal naar jou over te buigen en je te bedekken met Mijn

¹ Wat in het Grieks betekent: Vasiliki.

kostbaar Bloed om je onvolmaaktheid te verbergen;

nu, Mijn Vassula, zal Ik je laten spreken met Mijn Moeder ...

houd in gedachten, Mijn kind, de doorboorde zijde, handen en voeten van je Verlosser, Jezus Christus, die eeuwig zit aan de rechterhand van God de Vader en regeert in Heerlijkheid; Jezus en Ik bemiddelen voortdurend voor de redding van de zielen; ook mijn Onbevlekt Hart pleit bij de Vader voor het verkrijgen van Zijn Barmhartigheid voor deze generatie; hier treur Ik weer om de ongerechtigheid die zoveel van mijn kinderen¹ wordt aangedaan, en die Gods Beker van Gerechtigheid steeds meer vult; Ik heb daden van genoegdoening en gebeden nodig om dit kwaad te herstellen; roep tot de Vader en zeg: "Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen;"

kom dan en sluit jezelf op in mijn Koninklijk Hart; daar zul je je vrede vinden maar tegelijkertijd zul je Mijn doodsstrijd en Mijn verdriet in de diepten van mijn wezen proeven omdat Ik geroerd ben door wat Ik zie; Ik zie deze stroom van onophoudelijk kwaad, zonder een moment van onderbreking, dat van Satan komt;

om een einde aan dit alles te maken heb Ik van jullie allen daden van genoegdoening en voortdurend gebed nodig ... zonder berouw zal het kwaad toenemen; God zendt Mij in deze dagen naar jullie allen om Zijn Genade over te brengen voor een vernieuwing van jullie hart; Mijn moederlijke Liefde is genade, ook voor jullie;

wees goed;

Verleen, O Hemelse Moeder,

¹ Onze Heilige Moeder verwees naar de Kosovo-crisis.

*de Genade van God voor ons allen, zo onwaardig,
om in staat te zijn God oprecht om vergeving te vragen
voor onze zonden en de zonden van anderen;*

*verleen ons de onschatbare schat van Gods intieme vriendschap,
en de nobelste schat van de godheid die de nabijheid van God is:
God die Zijn Hart aanbiedt aan ons allen.
Amen;*

Ik zegen je; en vergeef² al degenen die stenen naar je werpen; Ik wil dat je rechtschapen³ bent en altijd Gods wegen zoekt;

21 juni 1999

⁴Mijn dochter, om bepaalde gezegden van Mij toe te lichten en je ziel vooruit te laten gaan in de diepten van Wijsheid en van de kennis van Mijzelf, lijk Ik Mijzelf soms te herhalen, maar dit is één manier om je ziel op te bouwen en haar op milde wijze vooruit te laten gaan in heiligheid;

Ik giet in jou, aangezien jij Mij, je God, de gevraagde ruimte (in jou) hebt gegeven, hoeveelheden van Mijn Genaden uit voor het welzijn van de Kerk; niets van wat Ik heb geschreven zal tevergeefs zijn; in feite zal de Kerk voorzien in haar noden; Ik heb je opgewekt met koninklijke vrijgevigheid, nee, Ik heb je niet opgewekt omdat Ik je waardig heb bevonden, maar Ik heb je geroepen door de vrije gave van Mijn Genade en het is in Mijn Rechtvaardigheid dat Ik deze Genaden verleen; niemand is onschuldig

² Mij werd gevraagd mijn onderdrukkers te vergeven.

³ Ik begreep, "mooi" (geestelijke schoonheid).

⁴ De Vader spreekt.

genoeg en waardig om van Mij zulke koninklijke vrijgevheden te ontvangen;

word nooit moe de bladzijden van alle notitieboeken die Ik heb gevuld te bestuderen, want zij lopen over van kennis en van de zoetheid van Mijn Hart, en ontsluiere Mijn Schoonheid door haar in jouw ziel te laten toenemen ... Ik heb binnenin jou geschenen, Ik heb een schitterend licht in jou doen schijnen om je te wekken zodat je alle wereldse banaliteiten achter¹ je laat; Ik heb wonderen in jou verricht om poëzie voor Mij te zingen; om Mijn Koninkrijk uit te breiden in jou heb Ik Mijzelf in jou uitgestort en je ziel verheven in een geestelijke vervoering, zodat Ik van Mijn uitverkorene Mijn Eigen Hymne van Liefde hoor; en zo keert alles wat je aan Goddelijke waarde hebt ontvangen terug naar Mij, de Auteur van Wonderen;

ach, Vassula, als Ik zielen op die mysterieuze wijze opwek door Genade, en zij zien wat geen oog ooit heeft gezien en horen wat geen oor heeft gehoord, en dingen leren die het menselijk verstand te boven gaan, word Ik verheerlijkt in Mijn Glorie; en zoals Ik vooruitga in jouw nietigheid, behagen schep bij elke stap die Ik zet, nader Ik Mijn doel jouw ziel aan Mijn vraag tegemoet te laten komen, en dat is: gelijkheid van Mijn Liefde;

niemand kan ooit op aarde die hoogte van Mijn Liefde bereiken; je zult zeggen: "waarom verlangt dan mijn God, die grootheid en volheid te boven gaat, iets van mij dat ik niet kan vervullen?" Ik verlang alleen wat Mij al² toebehoort;

Ik heb je Mijn Heilige Geest gezonden om in je te wonen en Onze Liefde aan je bekend te maken, door je ziel te veranderen, zodat ze naar Ons verlangt, om in staat te zijn met vreugde te verklaren: "ik bezit God en Hij bezit mij!" Mijn Vassula, men moet deze onschatbare genade ontvangen om deze woorden uit te spreken, woorden, zo zoet gesproken, gemotiveerd door de Geest van Liefde, die jij hebt toegestaan in je te wonen;

heb je niet gehoord dat het Woord van God iets levends en actiefs is: het snijdt als ieder tweesnijdend zwaard, maar fijner: het kan doordringen in de ruimte waar de ziel gescheiden is van de geest;³ dus, dochter, bemin Mij zoveel als Ik jou bemin en zo volmaakt als je kunt met de liefde die Mijn Heilige Geest je zo genadig heeft ingegoten, je zult Mij alleen teruggeven wat Mij al toebehoort;

in het begin⁴ heb Ik je gevraagd Mij te beminnen, en jij hebt geantwoord: "ik bemin U ..." en glimlachend heb Ik gezegd: "bemin Mij meer ..." nu heeft Mijn Heilige Geest je zover gebracht Mij te kennen en te beminnen door je tot Mij te brengen zoals een bruid gebracht wordt naar haar bruidegom en een eeuwigdurende vereniging tot stand te brengen; op dezelfde wijze, maar op een meer onuitsprekelijke manier, heeft de Heilige Geest je gebracht tot een eeuwigdurende vereniging van liefde met Ons en in Ons, de Drie-ene God;

*U bent de Grote Godheid,
de Almachtige, de ontzag inboezemende
God,
U bent de onbegrijpelijke Luister,
alle schitteringen van Uw Engelen
samen overtreffend;*

¹ Ik begreep ook, "ontledig jezelf van".

² Met andere woorden, na God onze wil te hebben gegeven, vult Hij ons met de Heilige Geest van Liefde om te beminnen; deze liefde, het geeft niet tot welke graad, behoort God toe, want God heeft haar gegeven.

³ Hebr. 4: 12.

⁴ De eerste ontmoetingen in 1985.

*U, die alle dingen vult zonder te worden omvat,
noch door hun grenzen noch door hun wezen;*

*terwijl ik schrijf beeft mijn hand voor
Uw Goddelijke Majesteit;
hoe kon ik, tot op de dag van vandaag,
Heer,
nog ontvangen in mijn beperkte geest
dat het Wonderbaarlijke Wonder der
wonderen Zelf
dagelijks in vertrouwelijke
communicatie met mij is,
en met mij spreekt op deze
vreugdevolle manier?
Hoe wilt U dat ik ten volle begrijp in
mijn ellende,
O Heer, dat U, de Ongeziene God,
Degene die alle wezens omvat,
tot mij spreekt met zo'n zoetheid en
tederheid?
Welk verstand is in staat dit wonder te
begrijpen?*

*U hebt mij gezegend met de zalving
van Uw Naam,
om mij en anderen te redden door Uw
Liefdeshymne;*

*U hebt mij gezegend door een
drievoudige Verrijzenis-Kus
en mij gemaakt tot een intieme partner
van Uw reddend Plan;
kan iemand tot mij komen en zeggen:
"Ik kan de luister van God
en Zijn onuitsprekelijke pracht meten";
niemand kan dit zeggen, want mijn Heer
en mijn God
is een onpeilbare Bron
van verborgen en onbekende Schatten.*

inderdaad Ik Ben ... Wij¹ hebben je geroepen om te rusten in Onze Armen als een kind in de armen van zijn moeder, je

bent als een kind geroepen door genade om deel te nemen aan Ons Reddend Plan, jullie zijn allen geroepen om goden te worden door deelname en om binnen te gaan in het Drie-ene leven, om met Ons te regeren; inderdaad Ik ben de Soeverein van je ziel, o, maar ook een zo intieme Vriend die je in vergoddelijking kan brengen;

ondanks je ontzagwekkende armzaligheid, op dit moment waarop Ik op deze wijze bij je ben, en jij, terwijl jij op deze wijze bij Mij bent, gehuld in een heilige contemplatie, zelfs de plechtigste feesten die ter ere van Mij worden gegeven, zijn niet zo vreugdevol en Mij welgevallig als op deze momenten van jouw contemplatie; wanneer Mijn Goddelijke Aanwezigheid met je is, verheug Ik Mij in de aanwezigheid van degene die Ik heb doen worden tot het gebeente van Mijn Gebeente, het vlees van Mijn Vlees; Ik, door Mijn Eigen Hand, heb een heiligdom opgericht, zou Ik dan niet genieten van Mijn Eigen goede Werk?

*Dierbaarste Minnaar van de mensheid,
U klinkt nogmaals als muziek in mijn oren;*

*God van onfeilbare Trouw,
U die ontroerd wordt door schepselen zoals ik,
die helemaal bedekt zijn met korsten roest,
U aarzelt niet in de hemel luid uit te roepen,
voordat iemand een beweging maakt:*

"zij is vrijgesproken!"

*hoe is het dan mogelijk
niet te smelten van liefde in Uw
Aanwezigheid?
En uit te gaan, rennend,*

¹ De Heilige Drie-eenheid.

*met beide handen opgeheven,
om bij elke wegkruising uit te roepen:*

“Mijn Schepper is mijn Liturgie!”

*U hebt Uw Barmhartigheid getoond
vanaf de eerste tijden;
U bent mijn Maker,
luisterrijk Mooi en Genadig;*

*Uw Barmhartigheid, mijn Heer, is zo
oneindig groot
dat de intelligentste in de Kerk,
nog zal klinken als een dwaas als hij
probeert het te verklaren.*

kom, beminde, ga binnen in de vreugde van je Heer;

je hebt de Boodschappen van je redding gehoord (aan jou gegeven) terwijl je tegelijkertijd een veelheid van gaven van Mijn Genade is geschonken; in de Kracht van de Heilige Geest praktiseer alles wat Ik je gegeven heb en raak niet ontmoedig want Ik ben met je;

Ik herinner je eraan, kleine graankorrel, dat jij strijdt in dezelfde strijd die al Mijn Profeten hebben gestreden; stormen kunnen over je heen waaien, stortvloed kunnen opkomen om je te doen verdrinken, maar niets van dit alles zal je overweldigen, want Ik ben met je, en in Mijn goede zorgen zal je zwakheid het doorstaan;

steun op Mij en wanhoop niet aan de situatie van de Kerk; ecclesia zal herleven! Ik sta voor je;



30 juni 1999

Ik heb je gedurende deze dagen met vreugde geleerd hoe al Mijn zonen en dochters goden kunnen worden door deelname als zij Mij zouden toestaan Mijn Goddelijke Liefde in hen te laten stromen; Ik wil Mijn Rijk in hen uitbreiden en bezit van hen nemen, evenals Ik wil dat zij bezit nemen van Mij;

als zij Mijn Heilige Geest niet zouden tegenspreken, zou Hij bezit van hen nemen en hen veranderen in een bloeiende tuin; Hij zou hen vullen met deugden, en wonderen in hen verrichten om in hen volheid van Christus op te bouwen; als zij Mij toestaan Mijzelf in hen te laten stromen, zal Ik hen veranderen in aangenomen zonen en dochters van Mij;

Mijn Genade openbaar Ik je en redding is je gegeven door Mijn Zoon, Jezus Christus; om je te bevrijden offerde Hij Zichzelf voor jou; om je deel te laten hebben aan een Goddelijk Leven, heeft Hij de Heilige Eucharistie ingesteld om je te heiligen en deel te hebben aan Zijn Lichaam en Bloed; je hebt geen deel aan gewoon brood en wijn, maar aan God Zelf; als je slechts zou willen nadenken over dit Mysterie en het ten volle zou begrijpen!

de Onbereikbare God is Bereikbaar voor je, de Onzichtbare is Zichtbaar voor je en bereid je te vergoddelijken; Hij, Wiens pracht alle engelenmachten, alle wezens en alles wat geschapen is overtreft, staat tot je beschikking, schepping! God Zelf is je aangeboden om jou je goddelijkheid terug te geven, door je ziel te vergoddelijken om het Eeuwige Leven binnen te gaan;

als je Mij toestaat in je te stromen, zal Ik je al deze dingen, die onzichtbaar voor je zijn, laten begrijpen, om je ziel tot volledig berouw te bewegen; dit berouw zal je zo ellendige bezoedelde status veranderen in een zuivere, waardige

transformatie van lichaam en ziel, gereed dan om deel te hebben aan Degene die je voor Onbereikbaar en Ontoegankelijk houdt;

Hij die glorieert aan Mijn Rechterhand, Hij die jij, dochter, “mijn Liturgie” noemt! geeft Zichzelf aan jou, om Zijn Vlees te eten en Zijn Bloed te drinken, opdat je het vlees van Zijn Vlees wordt, het gebeente van Zijn Gebeente;

Ik zal op elk moment en voor ieder die het wil Mijn daad van Liefde uitvoeren, als zij tot Mij roepen:

“kom en maak mij tot Uw bezit
en tot Uw aangenomen kind!”

en voordat iemand in de Hemel een beweging maakt, zal Mijn roep door iedereen worden gehoord:

“vrijgesproken!”

dan ook jij, Mijn kind, zal ontspruiten aan Mijn bronnen en god worden door deelname;

Ik zal niet zijn als een schip dat door rijzende golven snijdt en geen spoor achterlaat om te laten zien waar het voorbijging; nee, Ik zal iedereen je laten horen en laten weten dat de Drie-Ene God nu in je leeft en in je verborgen is; Onze levengevende doorgang in jou zal niet onopgemerkt voorbijgaan, want je zult mij prijzen en zeggen:

“ik heb geleerd hoe God te bezitten, van mijn Vader; God is mijn Vader, Hij is het die mij verwekte en Zich aan mij bekend maakte zonder Zijn transcendentie te verliezen; Hij Wiens Luister vergroot is in heel Zijn schepping, heeft mij vervuld van Zijn Kennis; de Drie-ene God die alle wezens omvat door alle dingen met Zijn glans te vullen, zonder te worden omvat door hun grenzen, heeft Zich aan mij

geofferd door alle dingen in mij ten goede te ordenen, en nu is mijn ziel tevreden en voldaan omdat ik gevuld ben, ondanks mijn ellende, met God;”

ja, wees gelukkig! wees gelukkig, jullie allen die de melodie horen van Mijn Stem, en wees vol van Mij;

*Ach, mijn Heer,
Uw Doopkus,
heeft een einde gemaakt aan mijn
rebellie;*

*mijn Heer toont Zijn Grootheid
zoals Hij deed vanaf de eerste tijden;*

*Zijn Schatkamers zijn open,
en Zijn Schatten vliegen uit de Hemel als
vogels,
terwijl ze Zijn Voortekenen in de Hemel
tonen;*

*aan de hemel vormen deze Schatten een
glorierijke aanblik;*

*we hoeven er alleen maar om te vragen,
en onze Vader zal ze met Zijn eigen
Hand
uit de Hemel halen
en in ons hart plaatsen,
zodat wij vanaf dan in staat zullen zijn
gedachten uit te drukken die Zijn Gaven
waard zijn.*

en Ik zal Kennis in je plaatsen om Mij te kennen als driewerf Heilig ...



30 juli 1999

¹heb Mijn vrede en wees geduldig, kom en zeg:

¹ Jahweh, de Vader spreekt.

“Vader, Albarmhartige,
ik ben traag in het begrijpen
van Uw Goddelijke Wil;”

zeg het;¹

dit is wat Ik van je wil: wees kalm, Mijn bruid, en overbelast jezelf niet met werk; een roos is in je ontsprongen, fris en bloeiend, en terwijl je in stille meditatie bent, Ons beschouwt, je met Ons verenigt, geurt de geur van je roos voor Ons en zendt Ons een zeer delicate geur, terwijl Wij over je waken en Onze stralen in je zenden, haar fris en bloeiend houdend; als je ophoudt Ons te beschouwen zal de lieflijkheid van je roos wegwijnen ...

dus, vertelt je Goddelijke Bruidegom je: vervang je contemplatie over Mij niet door andere dingen die je uit Mijn omhelzing trekken; sta degenen die alles betwisten wat je zegt, Mijn beminde, niet toe je hun grillen te dicteren, want Ik heb je een van de edelste engelen uit Mijn engelenkoren gestuurd om je tot Mij te leiden; deze hemelse prins haalde je weg uit de wereld, om binnen te gaan, met Hem, in Mijn hemelse Hoven;

een menselijk hart is te klein om alles te begrijpen wat Ik voor jou heb gedaan, vooral in jouw zo slechte tijden waarin zoveel geleerde mensen de wijzen uithangen;

Ik heb, zoals Ik je heb verteld, naar jou gestuurd, om je te vergezellen op je zending, een prins van de hemel gevolgd door andere engelenkrachten, zoals Ik gewoonlijk doe voor Mijn uitverkorenen; toen je Mijn hemelse Hoven was binnengegaan, heb Ik je het hof gemaakt met poëzie en religie, om je te veranderen in Mijn harp; Ik heb je laten ervaren wat

Mijn Blik je aan vreugden kan geven, door Hem als een gouden schijnsel in je ogen te zenden en ze te vullen met Mijn Licht;

in Mijn super - overvloedige ijver om je met Wijsheid te onderrichten, heb Ik je zwakheid genegeerd; evenals elke leerling zijn school begint met het leren van het alfabet, heb Ik jou Mijn alfabet geleerd, om je hele verstand aan Mijn Woord te geven;

Ik heb je ogen toegestaan Mijn glorierijke Majesteit te zien; Ik heb je iets toevertrouwd dat alle kennis te boven gaat;

wees waakzaam, want de vijand zou graag willen dat jij je toegewijdsheid aan Mij zou verliezen, en hij zou je onder controle willen houden door je met werk te overladen, en jij zou, zoals een vat dat overladen is, zinken; jij die Mijn vat bent, dat Mijn Goddelijke Schat draagt, overlaad jezelf niet, opdat je niet zinkt; Ik wil je gelukkig zien en meer in contemplatie over Mij; je getuigenis is niet voorbij; Ik zal je nogmaals laten neerdalen in Mijn Goddelijke Bronnen, om je ziel rust² te geven;

ach, hoe zou Ik het moment kunnen vergeten waarop Ik je benaderde ... met de grootste zorg om je niet te verschrikken trad Ik aan je zijde; en met de grootste fijngevoeligheid onthulde Ik je Mijn Liefde voor jou die tot dan werkelijk onbekend voor je was; je had nooit eerder geweten van Mijn Oneindige Barmhartigheid, noch van de Afgronden van Mijn Liefde;

verheug je dan, dochter, en laad je zorgen op Mij, en laat dit ook als een les zijn voor anderen die meer dragen dan ze kunnen; Ik wil niet dat jij jezelf vermoeit, om meer productief en meer van nut te

¹ Ik zei het.

² Ik geloof ook dat God mij in afzondering wil met Hem, daar Zijn woorden nogal persoonlijk zijn.

zijn voor Mijn Werk; Ik zei dat je Mijn Werk niet zou moeten uitstellen en dat je alleen Mijn Stap zou moeten volgen;

al deze Boodschappen komen van boven en zijn door Mij geïnspireerd; zij kunnen nuttig worden gebruikt voor onderrichting en om dwalingen te weerleggen; zij kunnen worden gebruikt om de Kerk tot eenheid te leiden en om het leven van de mensen te leiden en hen te leren heilig te zijn; ze zijn je gegeven voor een betere verklaring¹ omtrent de Openbaring² die je gegeven is; zij zijn een onuitputtelijke bron van verbazingwekkende genade voor jullie allen om jullie te vernieuwen;

Ik ben de Gever van Leven, de Vernieuwer van alle dingen; Ik ben de Bron van Hemels Manna; ja, inderdaad! Ik heb je benaderd zoals je was, om een verbazingwekkende en wonderbaarlijke eenheid met je te vormen; je was onwaardig en ver van Mijn eis tot "gelijkheid van liefde", maar verrukkelijk in je nietigheid en je openheid voor Mijn Stem;

laat Mij met je delen; vanaf de dag waarop je aan jezelf bent gestorven, als een teken van Mijn intieme vriendschap, heb Ik je gehuwd, zodat Ik je dicht bij Mij heb om gezonde raadgevingen in je oor te fluisteren; opdat jij, op jouw beurt, anderen raad geeft; Ik heb je overladen met Mijn tederheid en Mijn vaderlijke genegenheid; met een vloed van Goddelijke Zoetheid heb Ik je gevraagd met en voor Mij te reizen, van Noord naar Zuid en van Oost naar West; en zoals Ik je al eerder heb gezegd, heb Ik je tot je bescherming een menigte engelen en aartsengelen gegeven, prinses van de hoogste rangen, om je te vergezellen bij je zending en hun orders gegeven om in die

streken te blijven waar Mijn zaden gezaaid zijn en om te beschermen wat gezaaid is;

Ik heb je niet voor niets in Mijn Koninklijke Hoven verheven, je koninklijke gaven geschonken; nu trek Ik profijt uit jouw werken en verkrijg Ik de heerlijke vruchten uit jouw werken; het geven van genaden aan Mijn uitverkorenen gebeurt om verschillende redenen: zij zijn bedoeld voor het welzijn van Mijn mensen, voor het welzijn van Mijn Kerk, maar tegelijkertijd voor de eeuwige vreugde die deze uitverkorenen in de hemel van Mij zullen verkrijgen;

wat betreft degenen die elk van Mijn Woorden betwisten en weigeren hun hart te openen en weigeren het grote profijt te zien dat Mijn Kerk verkreeg, door te weigeren Mijn Zegen en Mijn Genegenheid te zien, die zullen onwaardig worden geoordeeld, aangezien zij Mijn Macht en Mijn Barmhartigheid hebben onderschat en nog steeds onderschatten;

Ik had je, Vassula, gewaarschuwd het nooit moe te worden het goede te doen en te leren geduldig te zijn, want je zult op het einde en op het juiste moment oogsten wat je had gezaaid:

- laat je werk verdienstelijk zijn en laat niets tevergeefs gebeuren;

- laat Mijn troost je moed en licht in je ziel geven;

- laat Mijn vaderlijke genegenheid je voortdurende vreugde zijn en een intieme bries in je ziel;

- laat Mijn Goddelijke liefkozingen je genezende balsem zijn als je ziel gewond of vermoeid is, laten ze je sterken en elke soort van bitterheid in je uitwissen die in je zou kunnen opkomen;

- laat elke geestelijke oefening die je doet vermeerderen in Mij, opdat je grenzeloze genaden van Mij verkrijgt;

¹ Ik hoorde tegelijkertijd begrip.

² De Heilige Schrift.

- laat Mij altijd je enige liefde zijn,
boven alle andere;

- laat je mond de Olie¹ bevatten die je
gegeven is zodat je Mijn Grootheid
liefdevol verkondigt;

- moge je op zekere dag voor Mij
verschijnen, volmaakt en achtenswaardig
in Mijn Hoven ...

bemide, Mijn Naam, Jahweh, door
jou uitgesproken, verheugt Mij zódanig
dat het Mij naar jou doet buigen met
grote genegenheid, en Mijn vreugde kan
niet worden bevat; het hele Hof van de
Hemel, aangetrokken door Mijn Vreugde,
prijst van harte en eenstemmig, Mijn
dronken Liefde die Ik heb voor jou en
voor Mijn vaderlijke genegenheid; zij
prijzen Mij om Mijn Oneindige
Barmhartigheid die Ik heb voor Mijn
schepping; en laat Mij nu driemaal “Kyrie
eleisson” van je horen ...

*Kyrie eleisson,
Kyrie eleisson,
Kyrie eleisson*

...

Mijn Barmhartigheid geef Ik je en ook
Mijn Zegen; onthoud, sta jezelf niet toe
overwerkt te zijn; Ik, God, zal doorgaan je
te bewaren in Mijn Macht en in Mijn
Genade;

Jahweh is Mijn Naam;



6 oktober 1999

*Ik verhef mijn ziel tot de Heer,
om door te dringen in de diepten van
mijn Vader,
en Zijn Zoetheid te smaken;*

*Mijn hart is te klein
om ten volle te begrijpen Degene die alle
dingen omvat,
en nog kleiner als het probeert te
begrijpen
hoe Hij die alle eeuwen en alles te boven
gaat,
Hij, die verzegeld is en onbereikbaar,
voor mij onverzegeld wordt, bereikbaar
en doordringbaar;
in Zijn Volmaakt Barmhartige Liefde
staat Hij mij toe Zijn Zoetheid te ervaren
door Zijn Bezoek in mijn ziel te stralen;*

*Allerkoninklijkst Wonder van de
Wonderen,
Ik bemin U, alstublieft spreek tot mij ...*

ach, Vassula, Ik ben onzichtbaar van
wezen, en toch maak Ik Mijzelf kenbaar
aan hen die Ik heb gekozen om Mijzelf
kenbaar aan te maken; heb je Mij ooit
door je hand vastgegrepen?

Ja ...

hoe heb jij je God vastgegrepen?

*Ik heb,
in een visioen, dat U behaagde mij te
geven,
Uw Hand gegrepen;
Uw Linkerhand om meer precies te zijn;
ik voelde Uw Vingers,
en Uw hele Hand is wat wij noemen: van
een aristocraat;
fijne en lange vingers.*

*Daarna heb ik U ook vastgepakt op een
andere manier,
mijn Bemide, ik greep Uw
Aanwezigheid,
ik greep U om U te bezitten;
ik heb Uw Barmhartigheid
aangetrokken
door mijn eigen ellendigheid,
en U, Minnaar van de Mensheid,*

¹ Olie betekent hier Naam, de Naam van God.

*Barmhartigheid boven elk
bevattingvermogen,
naderde mij en offerde Uzelf aan mij.*

ja, want jij hebt Mij gezien, niet met je fysieke ogen, maar met het oog van je hart, en je hebt Mij vastgepakt op een onzichtbare manier ...

de Geest die je Leraar en je Lamp is, verheft je tot Mijn Hemelse Hoven, om te schouwen wat geen oog heeft gezien, en te horen wat geen oor heeft gehoord; Ik ben je familie; vertrouw dus op Mijn Kracht;

Ik heb je tot mede-erfgename van Ons gemaakt; god door deelname in de Heilige Geest; dit is ook gericht tot allen die aan zichzelf zijn gestorven en zich met Ons hebben verenigd, in deze goddelijke eenheid van liefde tot mede-erfgenamen wordend, door de Heilige Geest;

Ik heb je, zoals Ik vele malen eerder al heb gezegd, in Mijn grenzeloze liefde Paraskevi¹ genoemd en Mijn rechtvaardige heraut, alleen door genade; en zoals ten tijde van je voorvaderen, heb Ik je een geestelijke gave geschonken, de gave van profetie; Ik heb je bevolen in Mijn Naam te spreken en om zonder vrees en duidelijk alles te verkondigen wat Ik je heb geleerd; Ik heb je ziel in vlam gezet om vooruit te gaan en met vurigheid te getuigen, om andere harten te ontvlammen om Mij te kennen; de Heilige Geest is je remedie geweest en de bron van profetie in deze boodschappen, maar ook van alle tijden; Hij is het die jullie tot goden maakt door deelname;

men kan Mij geen betere dienst bewijzen dan zielen tot Mij terug te brengen; heb geen gebrek aan vertrouwen, want alleen deze dienst is een goddelijk teken dat jij niet alleen in staat bent hem te volbrengen als het niet

was door de Heilige Geest; dit is precies hoe de genade van de Heilige Geest is geopenbaard; Hij alleen geeft je de mogelijkheden om zielen tot Mij te brengen;

Mijn zo beminde, Ik ben herhaaldelijk tot je gekomen, niet alleen als geschreven woorden, maar als Macht en als Heilige Geest in heel Onze Godheid, door Onszelf te manifesteren als altijd tegenwoordige en als Eén in de Goddelijke vereniging van Onze Eenheid; heb Ik je verlaten² toen je in Syros stond tegenover zoveel tegenstand om je heen? dat gaf je het grote voorbeeld van Mijn Macht tegenover de rest van de Cycladen; welk schepsel zou zich kunnen opdringen aan Mijn Heiligheid en Mijn Macht?

Ikzelf heb geleden door Mijn eigen landgenoten,³ dus waarom ben je verrast als jij, die van Mij komt, onder dezelfde behandeling lijdt? verdraag het geduldig zoals Ik het geduldig heb verdragen;

beminde, vlees van Mijn Vlees, gebeente van Mijn Gebeente, kun je niet alle vertroosting zien die Ik je schenk? Mijn bezoek aan jou is geen bezoek van een dag; Mijn bezoek aan jou is eeuwig;⁴ voor het geval dat je het hebt vergeten, kijk dan weer naar je pad dat Mijn Vader voor je heeft uitgezet; Hij heeft saffier op saffier uitgespreid, zodat je voeten alleen

² Syros is een Grieks eiland dat behoort tot de Cycladen. Ik was daar uitgenodigd en onze Heer had daar voor ons een grote deur geopend op het TV kanaal dat zijn programma uitzendt over de andere 12 eilanden; maar de metropoliet gaf orders om pamfletten tegen mij te verspreiden. Toch ging het programma met mij door en de mensen vonden het zo mooi dat het meerdere malen moest worden herhaald. Men kocht ook de boeken.

³ Terzake, in mijn inschrijving staat dat mijn familie van de kant van mijn vader uit Syros stamt.

⁴ Ik had medelijden met mijzelf gehad omdat Jezus mij niet zo dikwijls bezocht, en hier was mijn Liturgie bezig mij te troosten met een zo tedere Stem, dat die klonk als een niet eindigende Zaligspreking.

¹ Paraskevi is een Griekse naam die betekent: "bereid de weg voor de Heer;" hij betekent: "vrijdag."

op deugden wandelen; blij standvastig en wankel niet;

niemand zal in staat zijn Mijn vesting¹ te vernielen; Ik woon in deze vesting en niemand zal in staat zijn Mijn verblijfplaats te vernietigen; je hebt Mijn Woord ... Ik zal vooruitgaan en jij zult volgen; waar de geest is, daar is vrijheid en macht;

vandaag de dag heeft de wereld geen oog voor hemelse dingen, en dat is de reden waarom er zoveel wantrouwen is onder de naties en geen vrijheid meer; de wereld gelooft in wat zij ziet, maar deze dingen blijven slechts voor een beperkte tijd; ga, Mijn Vassula, en vertel aan deze bedorven wereld alles over deze dingen die onzichtbaar zijn maar eeuwig; verspreid Mijn Glorie, het licht moet worden geplaatst op de toppen van de daken, een dergelijk overweldigend licht komt alleen van Mij; Mijn Woorden, die Ik je heb gegeven, zijn een lamp om een weg door het duister te verlichten; schijn in deze duisternis, jij die Mijn Woord draagt;

Mijn helderheid verdwijnt nooit; het is juist te zeggen dat God Vuur is, of als je zegt dit is het Vuur van de Heilige Geest; want je kunt het vergelijken met een fysiek vuur dat alles ontvlamt en door elke opening gaat, en alles wat het aanraakt in brand zet; het Vuur van God is een Vuur van Liefde en jij, Mijn Vassula, bent er niet door ontzien; zie je hoe het je verteert? waarom, welk schepsel, als het niet wordt verteerd door Liefde, zou gebeden in religieuze poëzie tot Ons schrijven?

na je te hebben gebrandmerkt met Zijn vurige doopkus en je in vlam te hebben gezet, heeft de Heilige Geest je intelligentie doordrongen en je ziel

gekristalliseerd door Zijn Goddelijk Vuur, zoals de rots door extreme hitte veranderd is in een diamant, die van zuivere koolstof is in gekristalliseerde vorm; op deze wijze zuivert ook het Vuur van de Heilige Geest zielen, om kristalhelder te worden en zo zuiver als diamanten; deze actie van de Heilige Geest gaat niet zonder lijden; degene, die gegrepen wordt door deze bekoorlijke vlammen, lijdt, daar hij is ontbrand door vuur, maar ook door liefde; toen het Vuur je greep, door en door, je heen en weer slingerde, je van een rots in een diamant omvormde, heeft de Heilige Geest in Zijn verliefde actie je voorbereid om God te zien; heb je niet gelezen: zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien? als je eenmaal God ziet, zul je, zoals de Schrift zegt, uitroepen:

“mijn Vreugde! hoe juist is het U te beminnen!”

en onmiddellijk zul je Ons grijpen om Ons te bezitten ... en Ik zal neerdalen van de wolken om je op te heffen en je op Mijn Vleugels te dragen om naar de hemel op te stijgen; en als een reisgids zal Ik je de geschiedenis vertellen van de dingen die onzichtbaar zijn voor het oog en onbereikbaar voor aanraking; Ik zal je Mijn Glorierijke Troon laten zien, vanwaar Ik regeer, maar waar ook jij, nabij Mij, zult kunnen heersen met Ons; ic;

¹ Deze zin werd uitgesproken als een bevel en met grote autoriteit. Vesting was bedoeld voor mij.

2000

12 februari 2000

*Vanuit Uw Paleis,
Jahweh mijn Koning, maar ook Vader,
hebt U mij bevloeid totdat mijn verdorde
land
alles had wat Uw hemelen te bieden
hebben;*

*U gebruikt de winden als boodschappers
en vurige vlammen als dienaren
om aan elk volk Uw Heerlijkheid te
verkondigen
en de grootheid van Uw Naam;*

*ja! en ik zal doorgaan Uw wonderen
één voor één in poëzie te citeren,
want ik heb mij aan U gebonden ...*

¹vrede, Mijn kind; alles wat Ik je heb gegeven komt van Heilige Wijsheid; dit is de manier waarop Ik altijd heb gewerkt met Mijn profeten; Ik sprak en zij geloofden; voortdurend gebaad in Mijn Licht verblijven zij in Mijn Wil; hun menselijke zwakheid kennend, waken Mijn Ogen over Mijn uitverkorenen zoals een moeder waakt over haar baby, om hen te weerhouden van het afdwalen naar wereldse neigingen; dan in Mijn grote welwillendheid, maar ook met vreugde, verleen Ik hen speciale gunsten om hen voor te bereiden op hun taak, een taak die gewoonlijk hun menselijke capaciteit te boven gaat; Ik geef hen Mijn bescherming en een schuilplaats onder Mijn vleugels,² en jou, die Ik heb opgewekt voor een

bepaald doel en in wie Ik Mijn Heilige Naam heb gegrift, zal Ik voorzien van alles wat nodig is om de leeuwen en de draken te laten brullen van vrees, want ze zullen weten dat Ik Ben met je is;

Mijn almachtige Hand ontbreekt het niet aan middelen ter bescherming, dus om Mijn Heilige Naam te beschermen die nu in je gegrift staat, heb Ik je in Mijn Armen gesloten; precies zoals iemand zijn eigendom met een omheining omringt tegen indringers, heb Ik jou omringd; welke kampioen kan het nu wagen te komen om Mij het hoofd te bieden en Mijn keuze te betwisten? het Wonder Zelf boog Zich van boven om deze stervende generatie nieuw leven in te blazen, en Mijn Soevereine macht te tonen, maar ook barmhartigheid door Mijn Goddelijk Werk in jou op een meest onuitsprekelijke wijze; Ik heb druppel voor druppel, als gedistilleerde mirre, Mijn Wijsheid in je oor gegoten, om je gehoor te openen;

ach,³ wat een vreugde heb Ik verkregen terwijl Ik dit wonder der wonderen verrichtte! wat een goddelijke vreugde verkreeg Ik door Mijn welwillende daad van Barmhartigheid, voorziende dat herstel nabij was! wat een vreugde en blijdschap vervulde Mijn Hart terwijl Ik je bevrijdde uit je ellende en van de slavernij van het kwaad; en in plaats daarvan trok Ik jou dicht naar Mij toe om een kind te worden dat altijd voor Mij zal spelen; daarna, om je ogen op Mijn koninklijke waardigheid te richten en opdat je voor altijd onze bruiloften gedenkt, plaatste Ik de zoetste kussen op deze lippen die Mijn Naam zouden verheerlijken, en vermeerderde Ik je aandacht voor Mijn verheven zoetheid, en zodat Ik je hoor zeggen: “de Heer God heeft mij gehuwd

¹ Jahweh spreekt.

² Slechts een uitdrukking.

³ God leek verheugd toen Hij “ach” zei.

en sierde mijn ziel met Zichzelf; o, hoe zeer aangenaam is het voor onze Heer als een ziel soepel en gewillig is, want Zijn ondoordringbare Wijsheid zal haar weg in haar¹ vinden en haar volledig in Hem trekken;”

de Schrift zegt: “gelukkig de mens die U kiest, die U uitnodigt om te leven in Uw Hoven;”² ja, gelukkig is hij, want Ik vul Mijn gekozene met goede dingen uit Mijn Huis en deze goede dingen zijn heilige instructies die uit Mijn Mond komen; Ik tooi Mijn profeet dan met hemelse rijkdommen en luister welke de deugden zijn;

Mijn tempel wil Ik heilig en puur, Mijn altaar wil Ik onbevlekt en schitterend als duizend juwelen; Ik verander zijn tong in een tweesnijdend zwaard om uit te gaan en te spreken tegen alle trots en arrogantie, tegen alle hooghartige sprekers, tegen alle menselijke hoogmoed, tegen alles waarvan mensen een hoge dunk hebben, tegen onrechtvaardigheid en tegen alles wat in tegenspraak is met Mijn Wet van Liefde;

Ik schep behagen in Mijn verblijfplaats,³ want Mijn Geest rust op hem die Mijn Woord moet dragen; gehuwd met de Waarheid, is Mijn profeet uitgezonden als Mijn koninklijke ambassadeur, naar elke smerige hoek van deze aarde om voor jullie een hymne te zingen: rechtvaardigheid, vriendelijkheid, heiligheid, deugd, en om jullie allen te herinneren aan Mijn Wegen; om elke mens van elke rang eraan te herinneren dat:

- Zalving van de armen van Geest, Ik Ben;

- Borg voor jullie welzijn, Ik Ben;
 - Lumineuze Godheid en Bron van Verheven Liefde, Ik Ben;
 - Soeverein en Bruidegom van de gehele schepping, Ik Ben;
 - Hersteller en Lamp van lichaam en ziel, Ik Ben;
 - Trooster van de vervolgdten in de rechtvaardige zaak, Ik Ben;
 - Balsem en Zalving van de zieken en de stervenden, Ik Ben; en dat Ik jullie Heer en God ben, maar ook jullie Vriend, jullie Metgezel en ook jullie Vader;

Ik geef, generatie, onophoudelijk Mijzelf aan jou, om je beeld te vervolmaken, dat je zo hebt misvormd en bevlekt door al je slechte daden, je zonden en je halsstarrige onwil om Mij te erkennen als je Vader; en als Ik Mijzelf onophoudelijk aan je geef, is het om je door genade te verheffen en dat door genade je zicht mag worden hersteld om de onzichtbare dingen te zien die nooit vergaan; dit is de reden waarom Ik profeten doe opstaan in Mijn goede Wil met een enkel woord uit Mijn Mond om hen met Mijn Hart te verenigen;

Ik, de Lumineuze Godheid, had lang vóór je schepping deze Grote Geloofsafval voorzien; heb Ik dan niet het recht om profeten te doen opstaan? heel de hemel verheugt zich omdat Wij in Onze genadige minzaamheid, medelijden hadden met je apathie; Ik heb profeten doen opstaan om direct en te allen tijde Mijn hemelse oproepen te ontvangen, vergezeld van een vloed aan genaden; Ik deel met hen, in de nabijheid van hun hart, al Mijn Goddelijke Werken; Ik heb geademd, en adem nog, inspiraties uit Mijn Hart in hun hart, zodat zij trouw getuigen; en als Ik door hen veel

¹ De ziel.

² Psalm 65: 5.

³ Verblijfplaats is gebruikt in plaats van het woord profeet.

hooghartige mensen erger, is het omdat hun¹ wegen niet Mijn wegen zijn;

door Mijn vurige ijver om deze generatie te redden, heb Ik profeten doen opstaan en hen gehuwd; Ik heb hun geleerd hoe hun tijd met Mij door te brengen, en hoe hun leven met Mij te delen terwijl zij nog op aarde zijn, overeenkomstig de genade die Ik hun heb gegeven;

in deze dagen daal Ik neer samen met Mijn Zoon en Mijn Heilige Geest als drie Getuigen; Ik ben Geest,² daarin zend Ik Mijn Heilige Geest van Waarheid³ om voor eeuwig met jullie te zijn en jullie tot de volledige Waarheid te leiden; denk aan Mijn Barmhartigheid en aanbid Mij;

het Woord⁴ was met Mij en Hij bestond vanaf het begin; Hij, die Mijn Hart het meest nabij is, heeft getuigd en heeft Mij aan jullie bekendgemaakt; Mijn Woord getuigt op aarde, zoals Ik en de Heilige Geest getuigen; Mijn Zoon, Jezus Christus, die Zijn Kerk kocht met Zijn Eigen Bloed getuigt met Zijn Bloed⁵ en de Heilige Geest die jullie tot de volledige Waarheid⁶ leidt getuigt met Water;⁷ in

alles zijn Wij drie Getuigen en Wij alle drie stemmen overeen omdat Wij slechts⁸ één God zijn, met één Wil, één Macht en één Domein; en jullie kunnen de Macht, de Heilige Wijsheid en de Oneindige Goedheid aan Ons alle drie toekennen;

generatie, de Liefde dwingt Mij om de geest van profetie aan sommigen van jullie te geven, zodat zij uitdragen wat Ik hun beveel te doen; zij zijn gevoed met mondenvol honing⁹ en olie¹⁰ om de grootheid van Mijn Naam te verkondigen; om hen in de Waarheid gegrondvest te houden en op intelligente overweging, heb Ik hen dikwijls berispt, gecorrigeerd en onderricht, zodat zij een zalving worden voor diegenen die Ik terugbreng in Mijn Huis; Ik heb hen onderricht met Heilige Wijsheid en Wijsheid wordt volledig gevormd door de vervulling van de Wet;

Ik heb Mijn profeten geleerd Mij te beschouwen in Mijn Heiligheid, en sta hen toe toegang te hebben en geef hen toegang tot Mijn Verhevenheid om zich te verheugen in Mijn directe Tegenwoordigheid, en Mijn Zoetheid te smaken; daarom, de enige theologie, en Ik zou er dringend aan willen toevoegen, de enige ware theologie, is het beschouwen van Mij, jullie God, en een voorsmaak van de Gelukzalige Aanschouwing; dit is de ware en heilige theologie; het is niet de geleerde theoloog, die onbetrouwbare documenten maakt met zijn theologie dat hem tot een profeet maakt om te profeteren, maar degenen die Ik, Ikzelf, heb gezalfd met de zalving van Mijn Liefde, en goed veranker

¹ De trotse mensen.

² Joh. 4, 24. Ook Paulus spreekt in 1 Kor.15, 45 over Christus als "levengevende Geest". De beschrijving Geest in de Bijbelse betekenis definieert niet Gods natuur als wel Zijn levengevende activiteit. God is Geest in de zin van dat Hij de Geest geeft.

³ Joh. 14: 17.

⁴ Jezus Christus.

⁵ Door Zijn Offer verkregen wij Eeuwig Leven.

⁶ Joh. 16: 12-13: Jezus zegt: "Ik heb nog veel tot jullie te zeggen, maar het zou nu te veel zijn voor jullie; maar als de Geest van Waarheid komt, zal Hij jullie tot de volle Waarheid leiden ..." Het is een vergissing te spreken van een einde van de Openbaring en haar te behandelen als een depot van zinnen. God is actief en levend en Hij zal doorgaan Zich te tonen door de Heilige Geest, en nooit ophouden dat te doen. Als men in het Latijn zegt: "complere", betekent het dat Christus de volle complete openbaring van God is; en niet dat Hij zal ophouden Zichzelf te openbaren aan de mensheid. De Heilige Schrift is het verhalend getuigenis van Jezus Christus. Het is NIET Gods

laatste woord.

⁷ Met het Doopsel.

⁸ In Eenheid van wezen.

⁹ Honing; vertegenwoordigt Hemels Manna, het Woord van God.

¹⁰ Olie: vertegenwoordigt de Naam van God.

binnenin Mijn Hart om de inwendige Goddelijke en buitengewone inspiraties te bereiken die in Mijn Hart liggen om als vuur aan Mijn volk te worden verkondigd;

ach, Vassula, en hoe dikwijls heb Ik vanaf de aarde een opstijgen van geamuseerd gelach en arrogantie gehoord, vergezeld van totale verontwaardiging en ook doofheid, als jij hen in Mijn Naam terechtwijst! ja, de zondaars wuiven verwijten weg en vinden allerlei excuses om te doen wat zij willen;

Ik openbaar Mijzelf aan Mijn profeten op de meest onuitsprekelijke wijze, ja, terwijl zij nog hier op aarde zijn en zij zijn zich bewust van deze genade; Ik tooi hen met Mijzelf, Ik tooi hun naaktheid, en sier hen met Mijzelf, en zij weten het, zij zijn zich bewust van Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid tijdens contemplatie;

Ik heb je gezalft om uit Mijn Hart alle goddelijke inspiraties te putten voor elke nood, om te worden gegeven aan Mijn volk als een zalving en als een verfrissende ochtenddauw op een uitgedroogd land; Ik heb je ook door genade geleerd hoe Mijn verlangens moeten worden uitgelegd; Ik heb gezegd gedurende deze hele Goddelijke Openbaring, maar ook in eerdere Openbaringen, dat Ik, Ikzelf, Mijn gekozenen onderricht, en dat Ik hun geestelijk Leidsman word om hen de weg te wijzen; Ik, van Mijn kant, vier Mijn welwillendheid voor het brengen van redding aan hen die Ik bemin en zij, op hun beurt, zingen van vreugde de psalmen van David in de schaduw van Mijn vleugels;

*U kroont hen die U bemint met Uw vrijgevigheid,
overvloedige genaden bedekken hun hoofd;*

Uw beker stroomt over terwijl U hem deelt,

*U maakt hen onsterfelijk met Uw Naam,
U bekleedt hun ziel met brokaten van deugden;*

zodat Uw Koninklijk Hart verliefd wordt op hun schoonheid;

ja, vertel aan deze lusteloze generatie dat God hier is; Mijn Werken zijn subliem en zij die Mijn Stem hebben herkend in deze boodschappen zijn gezegend; zij die zich hierover verheugen vestigen terecht hun ogen hierop, want elk Werk dat uit Mijn Barmhartige Hand komt is vol van glorie en majesteit; Ik herinner Mijn volk eraan dat profetie leeft, omdat ze van Mijn Macht komt die Ik bezit, dus waarom deze arrogantie van de naties? heb je niet gehoord dat Ik hen persoonlijk eer bewijs door Mijn directe tussenkomst?

ja, inderdaad! en Ik houd hen dicht tegen Mijn Hart, zoals een moeder liefdevol haar kind tegen haar hart houdt; op deze manier houd ook Ik Mijn profeten dicht tegen Mijn Hart en wee! wee ieder die het zou wagen zijn hand uit te strekken en probeert hen aan te raken zonder Mijn Autoriteit!

wees blij, Vassiliki, omdat Ik je toesta in en uit, en ook vrij, te wandelen in Mijn Hemelse Hoven; moge je ziel zich verheugen in Mijn Barmhartigheid; de Kerk kwijnt weg in haar grote geloofsafval, een geloofsafval voorzegd maar geheim gehouden; moest Ik dan ook blijven zwijgen?

Ik zal niet blijven zwijgen zoals de duivel wil, nee, maar Ik zal doorgaan profeten op te wekken om bekend te maken en aan te klagen, om als een lamp te schijnen waar duisternis is; Ik leer hun edelmoedig te zijn en Mij te behagen door overvloedig te beantwoorden aan Mijn Roep, terwijl zij in gedachten en contemplatie worden gehouden in Mijn

verliefde Armen; Ik vul hun mond met woorden van aanbedding en hun geest met vreugde; zoals het bloed voortdurend door iemands aderen stroomt zonder geluid, zo heeft Mijn Heilige Geest, op deze rustige manier jou met Wijsheid onderricht, Vassula, voor jouw redding en voor die van anderen, en als Ik je zo nu en dan berispte was dat voor je geestelijke groei en voor je eigen vooruitgang;

Ik had, van alle eeuwigheid, deze geloofsafval voorzien ook in de Kerk, maar Ik had ook Mijn Reddend Plan in jou voorzien, waarin Ik zou neerdalen van Mijn Troon en in goddelijke poëzie Mijn Liefdes Thema tot je zou richten, en aan jou, en door jou aan anderen Mijn liefdevolle tussenkomst zou openbaren door Mijn Oneindige Barmhartigheid;

je schoot tekort, generatie, en Ik kwam om je te vullen, maar je bent niet blij, want tot op de dag van vandaag waarop Ik spreek, neem je aanstoot aan Mijn onderrichtingen; Ik ben gekomen om je geloofsafval te helen, en de berouwvolle harten hebben Mij gehoord; Ik ben gekomen om jullie doden op te wekken om Mij te leren kennen als hun Vader, door Mijn Heilige Geest en het is alleen door Hem dat Goddelijke Kennis kan worden verkregen en onthuld aan hen die Wij hebben uitgekozen, daar zij de Heilige Geest Zelf tot hun Raadgever en Opvoeder hebben; want door Hem en niet door menselijke kennis wordt aan hen¹ de genade gegeven om in hun intellect de Drie-Ene God waar te nemen en met Hem te spreken; geen bijdehand soort vernuft voortkomend uit menselijke redenering kan hun vertellen dat zij Mij niet hebben ontmoet; het is alsof je hun zou vertellen, “je bent naakt” terwijl zij weten dat zij gekleed zijn; Ik, Ikzelf, heb

hen getooid met Mijzelf; maar de duivel nam de beste uit Mijn hoogwaardigheidsbekleders in de Kerk en hield jullie verantwoordelijk voor doctrinaire dwalingen, hoewel Mijn herhaalde inspiraties in jullie, door de Heilige Geest, het hen duidelijk zou hebben moeten maken, en zij zouden hebben begrepen dat het een hevige verleiding van de boze was;

Satan, jaloers op alle gaven die Ik uitstort over deze stervende generatie om haar te redden, jaloers op jou, die Ik heb uitgekozen, nog druipend van hemelse dauw uit Mijn Hoven waar je bent opgevoed om te worden uitgezonden als Mijn kostbaar geschenk voor alle naties, heeft woedend in zijn jaloezie gezworen je te vernietigen door over jou zijn vergif uit te braken zodat je afschuwelijk, misvormd, gevaarlijk en lelijk lijkt, maar je Heilige Moeder snelde je te hulp en bedekte je met Haar Mantel;

door genade heb Ik je opgevoed om Mij te roepen als je dat wenste, een unieke vorstelijke gave die Ik zelden geef aan Mijn gekozenen;² maar Satan, in zijn jaloezie bracht er weer velen toe je te bespotten terwijl hij ze naar zijn kant trok; ondanks de goede vruchten die Ik heb opgestapeld om aan hen aan te bieden, bleven zij Mij toch uitdagen, op een rebelse wijze Mijn vruchten en Mijn raadgevingen negerend,³ en zij blijven even pervers en trouweloos als de zonen van hun voorvaderen, en dagen Mij uit met hun hoge plaatsen;

dan zijn er enkelen die geloofden dat Ik sprak, maar zelfs aan hen gaf Satan een geest van loomheid, een menselijk

¹ De profeten.

² Onze Heer vertelde mij vanaf het begin dat ik Hem kon roepen wanneer ik wilde en dat Hij altijd zou antwoorden. En dat heeft Hij gedaan, Hij antwoordde, telkens wanneer ik Hem riep.

³ Men kan hen kennen aan hun vruchten.

aanpassingsvermogen aan Mijn Wonderen, waarin mettertijd deze geest hen hun interesse in Mijn Wonderen doet verliezen, Wonderen die een levengevende bron zijn, en die hen tot Eeuwig Leven kunnen leiden;

je moet de parabel van de zaaier hebben gehoord “als iemand het woord van het koninkrijk hoort zonder het te begrijpen, komt de boze en haalt weg wat er in zijn hart was gezaaid;” deze mensen blijven traag, verdoofd, niet-begrijpend;

dan heb je degenen die jubelden toen zij door de boodschapster de echo van Mijn Stem hoorden, die Mijn profeet verwelkomden met grote vreugde, en de andere steden bestormden om te verkondigen dat het woord van het koninkrijk opnieuw tot hen was gericht, gratis, en met kracht; maar dit enthousiasme stierf snel weg, want in hun hart had Mijn woord slechts stukken rots gevonden, en het heeft geen wortel in hen geschoten; bij de eerste vervolging omwille van Mijn woord, of als slechts een geringe beproeving op hun weg kwam, konden zij niet standhouden; nee, zij zijn niet degenen die, als mensen hen mishandelen en allerlei kwaad en laster tegen hen uiten omwille van Mijn Naam, standvastig zullen blijven, aangezien zij nooit enig solide fundament hadden; zij zullen de eersten zijn die vallen;

Soevereiniteit werd niet begrepen en werd afgewezen ... en Mijn vredesambassadeurs¹ wenen bittere tranen om hun verdorde harten; Satan heeft zo goed hij kon zijn woede losgelaten om Mijn geschenk² aan de mensheid te vernietigen; ploegers, om je rug te bewerken, Mijn Vassula, die groeven maken om je te breken; maar

Mijn Rechterhand verbrijzelde hun juk tot splinters;

maar luister naar dit, Vassula, Ik heb je hele familie uit het gezegende land van Egypte geleid, het land waaruit tot op de dag van vandaag het parfum van Mijn Zoon, Zijn Moeder en Jozef de Rechtvaardige nog opstijgt, helemaal tot in de hemel; Ik heb je daar al verwelkomd, en een eed gezworen: “door deze bloem zal Ik jullie bijeenbrengen uit verschillende naties en verschillende geloofsovertuigingen en aan jullie allen Mijn Vaderlijke Liefde en Barmhartigheid onthullen; door haar zwakheid zal Ik naties doen opstaan, en ze vernieuwen door een geestelijke revolutie; Ik ben van plan, door deze bloem, Mijn Heiligheid te tonen, zichtbaar voor alle naties; en voor hen die Mijn profeten bevelen niet te profeteren, zal Ik een wonderbaarlijke profetische Oproep geven en een Bevel vanaf Mijn Troon aan Mijn Keuze, en haar zalven zodat zij Mijn Profetische Oproep niet zou weerstaan;”

Egypte! Ik heb een profeet uit je land doen opstaan; je hebt Mijn Zoon brood gegeven, dus waarom zou Ik geen profeet uit je opwekken? van deze profeet zal Mijn Woord komen totdat de horens van het kwaad zijn onthuld en blootgelegd;

wanneer Ik spreek, wie kan dan weigeren te profeteren?³ nemen twee vrienden dezelfde weg als ze dat niet van plan waren?⁴ evenmin doe Ik iets zonder Mijn Plannen aan Mijn profeten⁵ te openbaren; en zo heb Ik met jou gedaan, Vassula, niet alleen Mijn Plannen geopenbaard maar ook Mijn Heilig Gelaat; en alles door Mij voorzgd is uitgekomen op de gestelde tijd; het Woord van Leven is je voor niets gegeven

¹ De profeten.

² God bedoelt mij.

³ Amos 3: 8.

⁴ Amos 3: 3.

⁵ Amos 3: 7.

om je te adopteren en te vergoddelijken door deelname; maar Satan zal opnieuw de geesten van Mijn volk bezoeken, hun onwetendheid kennend, om hen in de verleiding te brengen stenen naar je te werpen voor Mijn uitspraken;

ach, als de wereld maar eens tot termen van vrede zou komen met Mijn Drie-ene Heiligheid, dan zou ze Mijn woorden begrijpen!

Ik beloof je, en dit is je Vader in de Hemel die tot je spreekt, Degene van Wie jij eens hebt gezegd: “ik weet dat mijn Vader in de Hemel een zwak voor mij heeft, maar ik heb ook een zwak voor Hem;” zegt tot je, brandend van Goddelijke Liefde: “Ik zal doorgaan je te bedekken met Mijn Zoetheid, minzaam in jou toenemen, Mijzelf meer aan jou geven, en je ziel vullen als een zoete substantie zodat jij op jouw beurt meer van jezelf aan Mij zou geven, en op deze manier één van geest met Mij wordt, één van geest met de Goddelijke; dan zal Ik je nogmaals naar de naties uitzenden, als Mijn gesierde geschenk, om hen vriendelijk te onderrichten, hen tot Ons te trekken in een kinderlijke liefde, hun hart te verwijden om meer van Ons en alles wat Goddelijk is te ontvangen; dan, in deze rust die Ik hun ziel zal brengen, zullen zij plotseling alles zien in Ons Licht en Satans verleidingen weerstaan; vanaf dan zullen ook zij ‘goden door deelname’ genoemd worden en zullen zij met Ons regeren;”

nu heb Ik jou gegeven jouw positie te begrijpen en door jou anderen; Ik herstel naties door het lijden en de opofferingen van hen die Ik heb gekozen, ofschoon zij dikwijls bij Mij komen klagen dat ze vinden dat ze tevergeefs hebben gewerkt en zich voor niets hebben uitgeput; zij hebben alles gedaan wat hen bevolen was te doen, Mij verheerlijkend, want zij

waren voortdurend onder Mijn toezicht tijdens hun contemplatie;

deze ware theologie die de zielen optilt, hen verheffend tot in de derde Hemel, hen een voorsmaak gevend van de Gelukzalige Aanschouwing, gedurende welk Ik op een bovennatuurlijke wijze tot hen spreek, hen erend door hen hun erfenis te laten zien en de erfenis van al de heiligen; en terwijl zij rusten in Mijn Armen zegen Ik hen, en versterk Mijn Vuur in hen om uit te gaan met vurige ijver en zonder vrees, om Mijn Woord te verkondigen;

*Gezegend is God en Zijn Heilige Naam,
want Hij onthult met gulheid Zijn
bedoelingen
aan de winden die Zijn boodschappers
zijn;
gekleed in een gewaad van licht,
onthult Zijn Majesteit aan hen Zijn
kundigheid;*

*ik roep in mijn ellende tot mijn driewerf
Heilige God
en als een windvlaag die van nergens
komt
doet Hij mij bloeien terwijl Hij op mij
neerdaalt;
en ik, als een geopende bloem, absorbeer
Zijn Goddelijk Licht;*

*God heeft voor mij gezongen en voor
jullie allen, dierbare broeders en zusters!
Hij die zetelt op de cherubijnen
heeft Zijn Barmhartigheid aan ons
geopenbaard;
niemand kan zeggen:
“ik heb de reddende Macht van onze God
niet gezien in mijn huis,”
want in Zijn Tegenwoordigheid zijn
luister en majesteit;
Hij komt, Hij komt tot jullie allen,
niet om jullie te oordelen, nog niet, maar
om jullie te vergoddelijken.*

ben je gelukkig, Vassula?

*Ik ben gelukkig, meer dan gelukkig;
U hebt mij in Uw Huis geplant
en ik bloeide in Uw Hoven,
zodat ik Uw Grootheid verkondig,
dus hoe zou ik niet gelukkig kunnen zijn
in Uw Armen?
Niemand zal mij mijn geluk afnemen,
geen vervolging, geen misbruik,
geen laster, geen belediging en zelfs de
hele hel niet
geworpen op mij om mij aan stukken te
scheuren
kan mij beroven van het geluk
dat U mij hebt gegeven en mij blijft
geven;
dus laat deze aarde leren wie God is,
en Zijn Naam loven;
ach, gezegend zij Uw Naam voor
eeuwig!*

en Ik zal je dit vertellen: Ik heb je een eed
gezwoeren op Mijn Barmhartigheid en
Mijn Trouw; dus zal Ik doorgaan je vast te
houden in Mijn Rechterhand en je door
Mijn Tegenwoordigheid een grenzeloze
vreugde te geven en een voorsmaak van
de Gelukzalige Aanschouwing; en Ik zal
doorgaan je Raadgever en je blijdschap te
zijn, Mijn kind; ravijnen kunnen op je
storten en zwarte wolken je bedekken en
kluiten aarde kunnen je bedekken, maar
Ik verzeker je, je zult ongedeerd passeren,
en Mijn Licht op jou zal zelfs nog
krachtiger stralen;

wees gekalmeerd door Mijn Olie; Ik
ben vast besloten deze generatie te
redden door Mijn Barmhartigheid aan te
laten treden; wees dus gelukkig jullie
allen die de melodie van Mijn Stem horen
en wees vol van Mij, jullie God;



8 maart 2000

*Lijfwacht van mijn ziel
U hebt door Uw Tegenwoordigheid
mijn ziel met mirre besprenkeld,
en mijn hoofd bedekt met zoetgeurende
parfums;
en nu ben ik weer met U,
Uw nabijheid is rijkdom voor mijn ziel,
mijn geest en mijn hart;
nabijheid tot Uw koninklijke
Vrijgevigheid
maakt mij sterk en verlangend,
verlangend om een onoverwinnelijke
heiligheid te bereiken ...*

Ik bemin je; zelfs in zo een ellende kan Ik
Mijn vreugde vinden en Mijn Woord kan
in jou verblijven door Mijn
transcendentie; Ik spreek niet alleen voor
jou en voor deze generatie, maar Ik stel
dit alles ook te boek voor de volgende
generatie, zodat een geslacht dat nog
geboren moet worden Mij, je God, kan
prijzen; kijk hoe Ik nu neerbuig vanaf de
hoogten van Mijn Heiligdom ...

ach, Vassula, de Hemel heeft zich nooit
zo dicht naar de aarde gebogen als nu;
enige tijd geleden kon Ik vanaf de aarde
een of twee zuchten horen, maar nu; hoor
Ik nauwelijks iets; daarom ben Ik geraakt
om medelijden met je te hebben,
generatie;

wat Ik van het lijk hoor op een
snoevende toon is: "kijk! ik kan in een
woestijn leven als de pelikaan; ik kan in
een ruïne leven als een kerkuil; ik kan
zonder God leven, want ik kan het beter
doen dan God ..."

dan wend Ik Mijn Ogen de andere kant
op en kijk naar Mijn Eigen huisgenoten
en zie hooghartige blikken, trotse harten,
wantrouwen, laster, kardinaal tegen
kardinaal, bisschop tegen bisschop ...

*Heer! vertelt U mij nu
dat Uw Hand te kort is om te verlossen?
Hebt U plotseling niet de Kracht om te
redden?
U staat erom bekend niet snel boos te
worden,
maar dat U niet traag bent in het
tussenbeide komen en redden!
dus waarom wacht U?
Waarom komt U niet tussenbeide? Nu!*

*durf je Mijn Wijsheid uit te dagen?
provoceer je Mijn Almacht?*

*Ach, Heer,
om Uw huishouding op te richten
kan ik mijn leven geven en ik heb het
gegeven;
maar mijn vurige ijver voor Uw Huis
verteert mij,
en als het er op aan komt Uw Huis
omhoog te heffen,
zodat het niet valt,
heb ik mijn ziel en lichaam gegeven,
zonder te letten op de gevolgen;
ik heb bloed gezweet
en soms bloed uitgespat door de gesel die
mij vermorzelde,
en U weet het;*

*ik was overgeleverd door de Uwen
nadat zij mij hadden opgejaagd als wild;
maar van mij werd geen klacht gehoord;
zonder reden behandelden zij mij als een
afvallige,
maar ik doorstond alle beproevingen op
mijn pad,
want Uw machtige Hand weerhield mijn
zwakheid;*

*mijn dagen wervelen als stof om tot stof
terug te keren,
en ik zie geen einde aan Uw Heilige
Doodsstrijd;
dus hoelang nog moet ik blijven zeggen:
“moet ik nog te lang leven onder mensen
die de vrede haten?”*

*Hoelang moet ik de hemel nog zien
rouwen
rouwend om zijn huisgenoten en zijn
heilige Stad?*

*Moet ik passief blijven
terwijl U onnodig opnieuw gekruisigd
wordt?*

*U kent mij, mijn Heer,
U die mij als een esdoorn uit Egypte hebt
omgedraaid,
opdat ik naar elk land zou gaan,
ook al zou ik moeten kruipen, als U dat
beveelt,
en overal Uw aan mij gegeven woord
zou zaaien;
zelfs op de bergtoppen, zou ik gaan
en omlaag naar de ravijnen;*

*U kent mij, Heer,
mijn mond zou niet met
Uw Wijsheid willen argumenteren, noch
met Uw Almacht; nooit!*

*Maar de zuilen van de hemel beven,
vervuld van ontzag door alles wat zij
zien in Uw Huis;*

*de engelen beven door de geweldige
gesel
die ons in de komende dagen te wachten
staat;
dus hoe zou ik mijzelf kunnen oprichten
in de chaos?*

Vassula, Ik zal je in het kort iets vertellen,
iets wat jij niet weet, maar laat Mij je
alvast dit zeggen:

Ik ga in jouw eigen dagen iets doen¹ dat
je niet zou geloven als het je zou zijn

¹ Vanaf die datum waarop de boodschap was
ontvangen, 8.3.2000, kregen we in minder dan twee
weken, terwijl we op pelgrimage waren in het Heilig
Land met leden van Waar Leven in God,
toestemming van het Grieks-Orthodoxe Patriarchaat
van Jeruzalem om tweemaal de Orthodoxe Liturgie
mee te vieren met vooraf gewijde gaven, in de Kerk
van het Heilig Graf en op de Berg Tabor, en een

gezegd ... dan, dit is wat je zou moeten weten: Ik heb in dezelfde Huishouding waarover Ik je heb verteld, een kleine rest voor Mijzelf bewaard, gekozen door genade, niet vanwege hun goede daden; zij zijn: een gefluisterde echo van Mijn Stem; is het niet aannemelijk dat Ik deze gefluisterde roepen hoor?

(Ik keek zijdelings naar Jezus en zei:)

heb ik U een moment een stijfkoppig gezicht laten zien?

Ik heb je het leven geschonken, Ik heb het oog van je intellect geopend om Mij te begrijpen, Mij te zien en alle onzichtbare dingen te zien; Ik heb je oor geopend met druppels mirre om als een leerlinge te luisteren en Ik heb je van spraak voorzien; Ik heb je voeten geplaatst op de weg die Ik wilde dat je gaat, vergezeld van een prins uit de hoogste rang van de Aartsengelen; Ik heb je aangeboden uit Mijn beker te drinken, dus, zal Mijn Hand je dan ruw behandelen? je hebt Mij je leven geofferd als een vergoeding voor de rebellie en voor de verdeeldheid van Mijn Kerk; Ik ben ontroerd door je vurige ijver en je zorg om Mijn Huisgezin; Ik ben blij dat Ik je niet in plaats daarvan heb horen zeggen:

“verlaat die plaats, want Uw Ogen zijn te puur om te zien wat U ziet, laat ze aan

uitnodiging aan allen om de Heilige Communie te ontvangen; wij waren met 450 mensen van elf kerkelijke denominaties, en er waren geen beperkingen of verbod om de Heilige Communie te ontvangen.

Ik denk dat het de eerste keer was in de geschiedenis, sinds het grote Schisma, dat de Grieks-Orthodoxen, IEDEREEN uitnodigden om het Heilig Lichaam en Bloed van Christus te ontvangen. Ja, inderdaad, Jezus, ik zou het niet hebben geloofd als dit mij van tevoren was gezegd dat dit zou gebeuren! Glorie zij God!

hun lot over en raak niets onzuivers aan daar ...”

Ik stond eenvoudig versteld van verbazing over je moed, maar Ik had vuur uit je voortgebracht; Ik heb je mond geopend ...

bemide, Ik heb eens tegen je gezegd, dat elke fijngevoeligheid van de kant van Mijn schepselen om Mijn wankelend Huis te herstellen, Mij diep raakt; Ik heb je niet, Mijn Vassula, alleen benoemd tot Mijn rechtvaardige heraut, maar ook als Mijn schildwacht van het Huis van het Westen;

wanneer je een woord hoort uit Mijn Mond, aan jou gegeven, ben je, gebonden aan je geloften van trouw aan Mij, verplicht Mijn woord van waarschuwing door te geven aan hen tot wie Ik je zend; als je zou weigeren Mijn woord door te geven aan hen, zou Ik je verantwoordelijk houden; maar wanneer je Mijn woord aan hen doorgeeft en zij geen berouw hebben, zullen zij sterven vanwege hun zonde, maar jijzelf zult ongedeerd blijven en je zult niet verantwoordelijk worden gehouden noch zul je sterven;

Ik heb je niet alleen aangesteld als een bemiddelaar voor het Huis van het Oosten, maar ook voor het Huis van het Westen; als je Mij hoort overlopen van toorn om hun onbuigzaamheid die hen gescheiden houdt en dus in zonde, moet je voor hen bemiddelen zoals je hebt gedaan;

Mijn Koninklijke Autoriteit zal dan mild handelen met Mijn Huisgenoten; maar wat betreft de trotsen die geen berouw zouden hebben, die zal Ik uittrekken met wortel en al en in hun plaats zal Ik de eenvoudigen planten; van Mij is bekend dat Ik de trotsen omverwerp; trots is niet uit Mij voortgekomen maar uit de duivel ...

dus, wees rijk in armoede; en bevloei dit dorre land met Mijn profetieën aan jou gegeven; wie bevloeit zal door de Koning Zelf worden bevoeid; dan zal de Koning Zelf je eer bewijzen en Zich tot je richten in poëzie en hymne; Hij zal je mond vullen met honing en je zult voor Hem spreken tot de naties;

Ik zal je genadig zijn en je meer van Mijn Vriendschap geven; wees blij, dochter; je Koning heeft je begunstigd en je gekleed in brokaat, en parfumeert je in Zijn Tegenwoordigheid, terwijl een vleugje mirre van Zijn gewaden geurt; Hij heeft je toegelaten in Zijn paleis en je toegang verleend tot Zijn bruidskamer; Ik zeg je, dochter: in Mijn Huishouding zal Ik Mijn tred aan jou doen voorafgaan; Ik en jij samen, met alle soorten prinses uit de hoogste rangen van de hemel in ons gevolg en wij zullen binnengaan in Mijn Heiligdom, terwijl Mijn Tegenwoordigheid als dauw op hen zal komen; tast dus niet met de sikkel maar houd hem goed vast en ook met een vaste greep en oogst, Vassiliki, oogst! oogst waar de vingers van Mijn engelen je aanwijzen te oogsten en je zult het loon van de deugd oogsten;

geef aan je Koning evenveel als Hij aan jou heeft gegeven ...

*Ik ben maar een windvlaag,
hoe kan ik U evenveel geven als U aan mij hebt gegeven?
U hebt mij Leven gegeven!*

*Ik zal nooit, maar dan ook nooit en te nimmer, echt nooit
in staat zijn U ook maar zoveel als een sprankje te geven
van wat U mij in Uw genadige minzaamheid hebt geschonken!*

Ik weet het ... maar geef Mij zoveel als je naar vermogen kunt geven; ontledig jezelf

van alles wat van Mij komt en goed is en bied het Mij aan;

(Ik begreep toen dat onze Heer niet alleen vroeg Hem alleen mijn diensten aan te bieden, maar om ook beschikbaar te zijn, anderen te bereiken en uit mijn sleur te komen, om ten dienste te staan van de mensheid en hen zoveel ik kan te helpen, 'de naaste' te dienen, de deugd te beoefenen en niets voor mijzelf te houden.)

ja, geef! geef aan hen die van jou verwachten, en getuig van Mijn Goede Werken en Ik zal met je zijn; en zoals Mijn Vader enige tijd geleden tot je zei, zeg Ik je hetzelfde: "ook al vallen er ravijnen op je en bedekken je zwarte wolken, en ook al bedekken je kluiten aarde, Ik verzeker je, Ik zal met je zijn, en je zult ongedeerd blijven;" onthoud: er is geen grens tussen jou en Mij; Ik ben altijd met je, Mijn beminde; ic;

24 april 2000

*Heb medelijden Heer
met deze ongelovige generatie
waarvan ook ik een deel ben!*

ontwaak Mijn kind en vertrouw Mij; heb Ik je niet Mijn heerlijkheid laten zien in het Heilig Land en wat diegenen wacht die Ik bemin?

luister, van een man was bekend dat hij een oven brandend moest houden om enige warmte te produceren, en van de zon weet men dat zij de bergen driemaal zoveel brandt, maar wanneer Mijn Geest, die zuiver vuur is, van boven verschijnt, staat Hij erom bekend te verteren en in een minimum van tijd alles wat Hij aanraakt in vuur en vlam te zetten, want wie weerstond ooit Zijn vuur? en Hij zet ieder die Hem bemint in vuur en vlam, en

verandert hen in levende toortsen zodat hun woorden kunnen opvlammen in de nacht van je duistere generatie; en als een toorts in het duister zullen zij Mijn Woorden laten opvlammen;

“schepping!” zullen zij uitroepen, “ga op weg om je Echtgenoot¹ weer te vinden!” zij zullen Mijn Woorden laten vlammen die de ketterijen en alles wat pervers is ten val brengen; in Mijn Naam zullen zij² de gevorkte wapens³ bestrijden; Ik bedoel deze maatschappij te bewerken en hen te laten begrijpen dat onsterfelijkheid wordt gevonden in het verwant zijn aan Onze Drie-Ene Heiligheid; Onze Koninklijke Vrijgevigheid zal deze gekozen zielen doen volhouden;

nu zal Ik Mijn vreugde met jou delen; o, Vassula, Ik heb hem gade geslagen en wat Ik zag beviel Mij; Ik heb hem gezegend met koninklijke overvloed en Ik heb hem gezalfd om de eredienst te leiden en Mijn Huis over Mijn besluiten te onderrichten en in het land waarin hij woont op de hoogte te brengen van Mijn Wet, die gebaseerd is op Liefde; hoewel er mensen zullen zijn die tegen hem zullen samenspannen, zal hij zelf ongedeerd blijven; er zullen jaloerse lieden zijn die het op hem voorzien hebben, maar Ik zal aan zijn zijde staan;⁴

Ik heb jullie allen⁵ verkwikt, is het niet? Ik heb jullie speciale gunsten bewezen, of

niet? ach, Vassula, Mijn Heilig Gelaat zal nooit verdwijnen uit je hart, want Ik heb het in je gegrift; Ik ga aarde en hemel te boven in majesteit en luister, raak dus nooit ontmoedigd, want Ik ben de Uiterste en Onpeilbare Wijsheid, reken op Mijn Wijsheid en onthoud: Ik heb meer dan één hemelse prins aan je zijde geplaatst⁶ en, Mijn Vassula, door jouw zwakheid zal Ik eenheid voortbrengen; en jij die Mij leest, Ik zeg je, blijf eerlijk en oprecht in Heilige Wijsheid, dan zul je Mijn Wil doen; je hoeft alleen maar: “ja!” te zeggen en Ik zal je onmiddellijk in vereniging brengen met Onze Uniciteit en je vullen met Mijn Transcendente Licht zodat je gevuld zult zijn met de absolute volheid van Onze Drie-ene Godheid om ook te begrijpen dat de adel van eenheid er zal zijn als ook jij je hoofd zult buigen in nederigheid, liefde en zelfverloochening; het gebed van de nederige dringt door de wolken heen, zegt de Schrift,⁷ maar het dringt ook heen door de kerkers van de boze en verbrijzelt zijn plannen; de gebeden van de nederige hebben een dubbel effect tot Mijn profijt;

als de mensen, Mijn Vassula, je weer vragen: “wat zegt onze Heer in Zijn meest recente boodschappen?” zeg hun dan: “de Heer, mijn God, zegt niets nieuws, blijf dus standvastig en onwrikbaar in jullie geloof; en wat betreft degenen die nog slapen, onze Verlosser, Jezus Christus, zegt tot hen: “ontwaak uit jullie toestand van verdoving zoals jullie zouden moeten en laat na te zondigen;” God heeft ook jullie geroepen en tot op de dag van vandaag hebben jullie Hem niet gehoord; jullie wijzen Zijn Drie-ene Heiligheid af en jullie wijzen Degene af die je Zijn Heilige Geest geeft; als je tot het Licht behoort, dan behoort je de dag toe en

¹ God: “Want je Schepper zal nu je Echtgenoot zijn ...” (Jes. 54: 5)

² Onze Heer spreekt over de apostelen van het einde van de tijden.

³ Ik begreep dat het gaat om de duivel en zijn trawanten.

⁴ Jezus sprak over een Grieks-Orthodoxe priester die Hem behaagde; desondanks kondigde Jezus al aan dat zijn zending niet zonder vervolging zal verlopen, maar Jezus zal hem terzijde staan.

⁵Tijdens het verblijf in het Heilig Land. Wij waren met 450 pelgrims, familie van Waar Leven in God, van 12 verschillende kerkelijke denominaties.

⁶ Christus bedoelt engelen ...

⁷ Sirach 35: 17.

overdag moet je wakker blijven; maar als je vraagt: wat zegt onze Heer in Zijn meest recente Boodschap?' komt dat omdat je nog steeds niet bent geworteld in Hem die je heeft geschapen en je Hem nog steeds niet hebt begrepen; je hebt geen begrip van Hem, je God; ach, als je wist welke bekoorlijkheden er liggen in Zijn Liefde! en wat een betoverende schatten er in Zijn heilig Hart liggen! Hij heeft je geroepen sinds je geboren bent; hoe lang ga je nog verdwalen? wist je niet dat je onder Zijn Ogen ware vrede zult vinden? dus jij die woont in de woestijn, wanhoop niet; de Beminnaar van de mensheid, God onze Heer en ons alles, is je nu nabij om je te halen en in Zijn Huis en in Zijn privé-kamer¹ op te nemen waar Hij je hart zal verzegelen met Zijn Goddelijke Kussen; dan zal iedereen die je ziet je noemen: 'verloofde van de Heilige' aan Wie alle macht gegeven werd;"

en wat je eigen vrienden betreft, zij zullen zich afvragen als ze je uit de woestijn zien komen, "wie is het die daar uit de woestijn komt leunend op een zuil van zuivere wierook wiens geur zich over ons en in de bries verspreidt?" dan, ontvlamd in zuivere liefde, zul je antwoorden, "als kaneelboom en acanthus heb ik in de Heilige Geest een parfum voortgebracht, als uitgelezen mirre, en in Hem en door Hem heb ik een geur uitgeademd; ik ben omgevormd in de Goddelijke Liefde van mijn Schepper!"

"maar wie was Degene op wie je leunde?" "Hij? Hij is de Alfa en de Omega, de Minnaar van de mensheid die elke ziel naar Zich toetrekt om Hem te volgen; zie je het niet? eens, toen je mij kende, was ik zoals onze voorouders in de woestijn, en net als zij volgde ik Futiliteit

en werd ik zelf futiel; nu heeft de Lente zelf mij bezocht en deed mij bloeien; Hij heeft mij geparfumeerd en mijn ziel getooid met kransen van gardenia's; Hij heeft mijn ziel gezegend in Zijn Naam, driewerf heilig, en nu kan ook ik zeggen: 'ik heb een begrip van God, wiens Liefde is als een vuurflits; ik ben nu een kind van God, waarom, ik ben op weg te worden vergoddelijkt omdat ik onze Vader heb aanvaard en vrede met Hem heb gesloten ... ach, hoe opgetogen ben ik! want nu bestaan er voor mij geen grenzen meer tussen mij en mijn Schepper; nee, geen enkele, geen grenzen meer!"

vanaf nu zal zelfs de meest ellendige een Goddelijk Bezoek ontvangen, want Mijn Wederkomst is ophanden; Ik zal diegenen bezoeken die niet eens bekend zijn met Mijn Goddelijke Werken; in hun nietigheid hebben zij niets verworven en zij hebben geen kennis van Mij, noch hebben zij ooit geweten dat Ik Ben die Ik Ben hun Meester en God is ... in jullie dagen waarin kwaad en kwaadwilligheid dagelijks door deze generatie worden ingeademd, dwingt Mijn grote Liefde Mij neer te buigen van Mijn Troon en de reserves van de genaden in de Hemel te openen om ze onverdiend uit te storten over deze generatie en haar te redden; je kunt het noemen: een periode van onbegrensde genaden; Ik ben Degene die zo overvloedig de Heilige Geest over jullie zendt, en Ik doe dit niet vanwege jullie verdiensten, maar Ik doe het omwille van de onuitsprekelijke hoogheid van Mijn Liefde;

Ik zal je blijven overstromen, generatie, in je chaos, met onverdiende genaden, en je onderdompelen om jullie allen te verheffen tot een zodanige adel dat, wanneer het ogenblik komt om je te presenteren aan de Vader, je ziel

¹ Ik begreep hierdoor dat de privé-kamer het Hart van onze Heer is.

fonkelend goud zal lijken, want Ik zal je hebben bekleed met Mijzelf;

luister naar Daniël je engelbewaarder naar wat hij heeft te zeggen als getuige:

“in je aardse status zul je voor Gods Troon niet worden ontvangen, niemand is in die toestand ontvangen, maar je zult alleen door God worden ontvangen, om de Hemel binnen te gaan, als je met Christus bekleed bent; alleen dan zal God je herkennen ...”

ja, dit is de reden waarom Ik Mijzelf voortdurend aan je zal blijven geven, en je méér van Mijzelf zal geven en Mijzelf aan je zal openbaren in macht en genade, terwijl Ik je bezoek, en zo je ziel zal tooien met majesteit en overvloed; Ik zal je, tegelijkertijd, sieren, je sieren zoals een bruid gesierd is voor haar huwelijk door goddelijke genade en deugd, terwijl Mijn Mond Onderrichting in poëzie voor je zal zingen, en je kleden in Wijsheid en Kennis van Mijzelf en Ons eren in Onze Drie-Ene Heiligheid;

de Koning zal, in Zijn genadigheid, je ziel verzadigen om je uit de gevangenschap van je vlees te verheffen en binnen te laten gaan in Mijn Verheven Licht, een Licht tienduizend maal helderder dan de zon; nader Mij dan, jullie die vergoddelijkt zouden willen worden en ga de vreugde binnen van Onze Drie-ene Heiligheid om, in Onze Goddelijke Eenheid, goden te worden door deelname ...

en jij, die Mijn Hart steeds meer naar jou in je onuitsprekelijke zwakheid doet verlangen, Mijn Vassula, Ik zeg je: wees één met Mij, laat Mijn beschermende Hand je leiden; laat Mij altijd je enige Vreugde zijn, de Zonneschijn van je ziel, het stralende Pad van je leven, de Verlichting van je beslissingen; Mijn

Ogen rusten op je, je kunt zeggen, ze zijn op je gefixeerd;

onthoud, beminde, als je dorstig bent, kom dan, kleintje, tot Mij, je Bruidegom, Ik zal je altijd te drinken geven; luister niet naar het gesis, noch naar de tongen van de slangen; de Heilige Geest heeft je gemerkt met Zijn Heilig Zegel en is een Vriend voor je, en merkt je als van Ons; kom en geniet een periode van rust in Ons; en als een voorbijganger aan je vraagt: “waar is je rust?” antwoord dan en zeg: “mijn rust is in het Hart van Jezus Christus, Degene die het dichtst bij het Hart van de Vader is;”

ΙΧΘΥΣ 

28 april 2000

(Goede Vrijdag volgens de Orthodoxe kalender)

*Mijn Heer, mijn Verrijzenis, mijn Gelukzaligheid,
in Uw Heilige Tegenwoordigheid
ontbreekt het mij aan niets;
Heer, U opent Uw Mond om tot mij te spreken
en vanuit Uw Mond overstroomt mij Licht;
mijn Liturgie, mijn Litanie,
zie, het Licht van Wijsheid staat voor mij;*

*vandaag is weer de dag
waarop onschuldig Bloed werd vergoten
voor mij,
en terwijl Satan zijn gif uitspuwt op Uw Heilige Naam,
kom ik tot U, om U te troosten en U te aanbidden;*

*ach, Lam van God, U hebt Uw beulen
niet omver geworpen, noch hen bevolen
de gesel neer te leggen,*

U hebt Uw Mond niet geopend om te smeken:

*“Ik ben uitgeput door de slagen die jullie Mij toebrengen;”
maar U bleef stil tegenover Uw beulen;
want Uw Hart gloeide van Passie;
U bleef stil, U bleef stil, om het verdriet van Uw Engelen,
niet te verzwaren die reeds zo verdrietig waren.*

Mijn vrienden en Mijn metgezellen kropen weg voor Mijn Wonden en zelfs de dierbaarsten hielden afstand ... zij hadden Mij verlaten ... ze waren er zelfs niet om Mij op Mijn weg te ondersteunen en Mij voor vallen te behoeden terwijl Ik Mijn Kruis droeg; Mijn Hart bonsde en Mijn kracht verliet Mij; het licht van Mijn Ogen nam af, terwijl gewelddadige mannen Mij aanvielen, bombastisch in hun taal met het zwaard op hun lippen, Mijn Hart draaide in Mij om; Ik zou de Engelen hebben kunnen vragen Mij vleugels te geven als van een duif, om weg te vliegen en rust te vinden, en een toevlucht te vinden voor de storm van mishandelingen, maar Ik had gehoorzaamd toen Mijn Vader Mij riep;

*Uw Vader hoorde Uw smeken,
en kocht U vrij en gaf U Zijn Vrede,
weg van de bittere strijd tegen U;*

*liegende getuigen hadden hun positie ingenomen,
toch hebt U geweend toen zij ziek en stervend waren;
als iemand die rouwt om zijn moeder,
weende U om hen;*

*om schande en oneer bekommerde U
Zich niet in het aangezicht van het Kruis;
maar onder de ogen van Uw beulen
riep U nogmaals tot de Vader:
“Eli, Eli, lama sabachtani?”*

*Maar de aandacht van de Vader was op ons gericht,
en zag heel het menselijk geslacht, en had medelijden met ons ...
En Uw Vader weigerde nogmaals wat Uw Lippen Hem smeekten,
zoals Hij Uw smeekbede in Gethsemane had geweigerd;*

Jahweh had Zich neergebogen uit de hoogten van Zijn Heiligdom en op de aarde neerkijkend hoorde Hij het gezucht van de gevangene, en om hen te bevrijden die gedoemd waren te sterven,

offerde Hij Zijn Eniggeboren Zoon ...

ja, inderdaad, Mijn Vader heeft Mij aan jullie allen gegeven als een gave voor jullie verlossing, en ook met Mijn gehele Wil;

*en toch, Heilige,
U die één bent in de Vader
en de Vader die één is in U,
U gaf er de voorkeur aan omwille van mij te worden gekruisigd,
het voorwerp van minachting te worden voor de mensen
rondom U en het mikpunt van spot voor Uw volk;*

I AKRA TAPINOSI.¹

“laat Jahweh Hem redden” zeiden zij; “als Jahweh Zijn Vriend is, laat Hij Hem dan redden!” maar Ik hoorde niets, alsof Ik doof was, alsof stom, zei Ik geen woord; Ik was als degene die, niets horend, geen scherp antwoord hoeft te geven; Mijn kracht vloeiende uit Mij weg, het licht was uit mijn Ogen verdwenen;

*ach, Heer, als wij struikelen
is Uw machtige Hand daar om ons te redden,*

¹ Grieks: “de uiterste nederigheid”.

*maar U, op weg naar de Kruisiging,
toen U struikelde,
kwam het volk vrolijk toegelopen, en
verzamelde zich rondom U;
vreemdelingen die U zelfs nooit hebben
gekend,
rukten U onophoudelijk uit elkaar;
toen U voor de eerste keer viel,
stonden zij knarsetandend om U heen,
denkend dat U Uw Geest al had gegeven
en de Kruisiging niet zou halen.*

de aarde beefde en schokte, de
fundamenten van de bergen schudden;

“Ik zal Mijn Verbond niet breken;
Ik zal Mijn gegeven Woord niet
herroepen;
Ik heb bij Mijn Heiligheid gezworen,
eens voor altijd ...
Mijn dynastie zal eeuwig duren;”

Toen gaf de Gezalfde Zijn Geest ...

*Er is een Rivier¹ waarvan de stromen de
verblijfplaats² van de Allerhoogste heiligen.*

en als God in de stad³ is, kan zij niet
vallen; vandaag, in dit uur van crisis, toen
de duivel heel zijn slechte domein
bijebracht tegen jou en al zijn
minachting uitstortte over de
edelgeborenen, roep Ik op Mijn beurt
Mijn uitverkorenen, daar het Mijn
bedoeling was Mijn Kerk onophoudelijk
uit te breiden en haar vooruit te laten
gaan, om veel van Mijn kinderen daarin
tot heerlijkheid te brengen, leek het Mij
juist door lijden heen te gaan om het
voorbeeld bij uitstek te worden voor hen
die Mij in de toekomst volgen en het
gebeente van Mijn Gebeente zullen

worden, het vlees van Mijn Vlees, en
doorgaan uit te boeten voor hun broeders
en zusters;

Ik ben nooit opgehouden profeten te
benoemen en hen op de weg van de
Waarheid te plaatsen ten behoeve van
Mijn Reddend Plan; Ik breng hen ertoe
hun edele beloften te vervullen die van
hun lippen kwamen als antwoord op onze
Goddelijke bekoorlijke ontmoeting; toen
zij erin toestemden, in hun grote liefde
voor Mij, en in hun nobele overtuiging te
zijn opgenomen in Mijn Reddend Plan,
stapte Ik naar voren en met Mijn
Koninklijke Scepter, heb Ik hen
gebrandmerkt met dezelfde merktekenen
waarmee Ikzelf was gebrandmerkt, om op
Mij te lijken en hen te veranderen in Mijn
gelijkenis;

al degenen die Mij werkelijk
aanvaardden schamen zich niet voor Mij;
en zij schamen zich ook niet voor deze
hemelse merktekenen die aantonen dat
zij niet tot de wereld behoren; vandaag
zul je ze herkennen aan hun vurige ijver
voor Mijn Huis, Mijn Huis dat hen kleedt,
een ijver die hen verteert; je zult ze
herkennen als je ziet hoe zij omwille van
Mij beledigingen, laster, bespuwing en
vervolgning verdragen; ja, omwille van Mij
zullen zij toelaten door het slijk te worden
gehaald en voortdurend bedreigd te
worden; zij zullen hun gezicht niet
verbergen voor moeilijkheden, maar zij
zullen alle beproevingen in vrede
verduren en hun hart zal niet gebroken
worden, maar geheiligd; evenmin zullen
zij hun gelofte van trouw en van het
deelnemen aan Mijn Kruis breken;

als je dus hun wonden bemerkt en aan
hen vraagt: “wie heeft je deze wonden
toegebracht?” zullen zij je allen vertellen:

“Ik heb mijn rug aangeboden om voor
jullie uit te boeten; deze wonden die je
ziet heb ik door wreedheid ontvangen in

¹ Rivier: heilige Geest.

² Verblijfplaats: God leeft in ons.

³ Stad: wij zijn Gods stad.

het huis van de vrienden van mijn Meester ... het is omdat ik hun de waarheid heb gezegd dat zij mij tot een vijand maakten en zij mij als zodanig hebben behandeld; zij willen ontsnappen aan vervolging vanwege het Kruis van onze Verlosser door de Wet van Liefde niet te onderhouden; maar het geeft niet, en ik schenk geen aandacht aan mijn wonden want wat belangrijk voor mij is, is te weten wat het Kruis betreft, het Instrument van onze verlossing; het Kruis van onze Verlosser, door wie de wereld nu voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld;¹ gehoorzaamheid aan God gaat voor gehoorzaamheid aan de mens, zegt de Schrift² en dus heb ik gehoorzaamd en de hemelse instructies, die mij gegeven zijn, gevolgd;

“wat heb je gezegd toen zij als veroveraars bij je binnenvielen, dezelfde die je hebben verwond en die zeggen vrienden te zijn van je Meester?”

“ik heb mijzelf nooit afgevraagd waarom mij dit is overkomen, want ik heb een eed gezworen aan onze God en Verlosser, en het getekend met mijn eigen bloed om de slaaf te worden van onze Verlosser;”

“en wat zegt je Goddelijke Meester van dit alles?”

“Hij die alle wezens omvat zonder door hun grenzen te worden omsloten, rouwt om Zijn Huisgenoten; veel van Zijn herders hebben Zijn Huis tot een woestenij gemaakt; in hun rebellie hebben zij Zijn Voorschriften vertrapt en Zijn glorievolle weiden veranderd in een woestenij; ook hun hele wijngaard is verwoest; en de kudde die slechts kaal land vond en niets om op te grazen,

verdorven, zij stierven³ en ook zij zijn samen met hen gestorven ... deze dingen gebeuren en geen van hen schijnt het ter harte te nemen; zij zijn overweldigd door hun menselijke voorschriften en hebben Hem in de steek gelaten;”

“hoe weet je zoveel dingen en hoe zie je ze?”

“het is alleen door het Licht van het Kruis dat men die dingen kan waarnemen die voor het oog onzichtbaar zijn; het is door het Oog van ons Verlossend Instrument en van onze Redding dat men al zijn verbanden ziet; maar als de tijd komt om deze dingen te begrijpen, alleen door een verenigde goddelijke eenheid met Christus, door één met Hem te zijn, kan men uit Zijn Eigen Mond deze dingen begrijpen, en als men aanvaardt te worden gemerkt als “slaaf van Christus”; ja, door het aanvaarden van goddelijke slavernij; het hart is dan niet alleen geënt op het Goddelijk Hart van Jezus, maar het is ook geënt op Zijn Kruis met alles wat het te dragen zou kunnen aanbieden; dat zouden smarten kunnen zijn, maar ook vreugden; ik ben ervan overtuigd dat ik aan Christus en aan het Heilig Kruis toebehoor, want Hij heeft het zo gezegd ... onze Goddelijke Meester maar ook onze Bruidegom, plant ons in Zijn Hart en als wij wortel schieten en gedijen in Zijn Hart, dragen wij rijkelijk en goede vrucht; wij zijn erfgenamen geworden van Zijn Koninkrijk en goden door deelname, Zijn aangenomen kinderen;

“God berooft mij niet van Kennis, maar spreekt tot mij in duidelijke woorden, van Aangezicht tot aangezicht, en Zijn Stem is muziek voor mijn oren, met majesteitlijke macht deelt Hij mij Zijn Gedachten mee en Hij verlicht mijn

¹ Gal. 6: 14.

² Handelingen 5: 29.

³ Geestelijk.

intellect om de verborgen betekenis te begrijpen van de spreuken, en in Zijn glimlachen en vreugde ontsluit Hij mysterieuze gezegden van de Schrift die verborgen waren voor onze ogen;

“ja, er is een juiste tijd voor alles wat Hij doet; mijn Heer en mijn God heeft mij verzegeld met goddelijke kussen, Hij heeft mijn ziel verzegeld met de afdruk van Zijn Drie-ene Heiligheid, om mij nog meer in de volheid van Hun Godheid te trekken;”

ach, Vassula, zie je hoe Mijn Vader je geïnstrueerd heeft? verheug je dan en wees blij!

*U verliet Uw Koninklijke Troon en Uw Heerlijkheid
om tot ons te komen, Heer,
de staat van een slaaf aannemend om
ons te dienen;
er is nooit een koning geweest die zijn
onderdanen heeft gediend,
maar U, Eeuwige Koning, Koning der
koningen,
kwam en diende Uw onderdanen ...*

*U was zichtbaar in het vlees,
bekrachtigd door de Geest, gezien door
de engelen,
verkondigd aan de heidenen, geloofd
door de wereld,
opgenomen in heerlijkheid ...¹*

*U kwam om Uw schepping te sieren
met een buitengewone Liefde die een
menigte aanstoot gaf,
toen U het Kruis aanvaardde,
en zovele monden open liet als gapende
graven;
bedwelmd door Uw Liefde voor ons,
accepteerde U te sterven
en Uw bloembedden² te bevloeiën met
Uw Bloed,*

*om de Hemel te openen en ons te
bevrijden van de slavernij van de zonde;*

*Vreugde-van-de-Vader,
Stromen van trouwe Liefde vloeiden uit
Uw Hart
en in de dwaasheid van Uw Liefde,
Minnaar van de mensheid,
aanvaardde U het schandaal van het
Kruis, en al zijn lijden;*

*O Lente van het universum, die het
universum parfumeert,
allerbeminnelijkste Bruidegom,
U bezoekt opnieuw de aarde,
en parfumeert natie na natie,
maar hoelang zullen zij die nog
ronddolen op deze aarde
Uw Parfum niet waarnemen?*

Ik ben de Deur waardoor de deugdzamen binnengaan; niet voordat zij berouw hebben en eerherstel brengen zullen hun neusgaten opengaan om Mijn zoete geur in te ademen en te herleven; wat jou betreft, Ik wil je als een lelie, die zuiverheid destilleert, die mirre destilleert op Mijn Kerk om het Huis dat Ik heb gekocht met Mijn Eigen Bloed te doorgeuren door Mijn Offer op Mijn Kruis; blij bij Mij om je parfum overal te verspreiden; draag Mijn Kruis met tederheid en blij er altijd verliefd op;

heb Mijn Vrede; ic;

6 juni 2000

*De Schrift zegt ons geen angst te hebben
om de troon van genade te naderen
om barmhartigheid te verkrijgen en
genade te vinden
als we hulp nodig hebben;³*

nu laat U ons vanuit de Hemel zien,

¹ 1Tim. 3:16.

² Zielen.

³ Hebr. 4: 16.

en ik zou zeggen U pronkt ermee
 Uw barmhartigheid tegenover ons,
 om onze actuele staat om te vormen in
 een betere staat
 die ons zal leiden naar de weg van
 redding;

de troon van genade heeft beslist,
 de troon van genade, verstoord door
 opeenhoping van zonden,
 trad naar buiten en kondigde een bevel
 af,

“We hebben gezegd,
 ‘zalig de zuiveren van hart, want zij
 zullen God zien’,
 vandaag, zal deze generatie, die doet
 alsof zij Ons niet begrijpt,
 Ons nooit ofte nimmer zien
 en in hun toestand, zullen ze nooit hun
 rustplaats bereiken;
 hoe kunnen Wij ooit, in hun actuele staat
 van zonde,
 Onze verblijfplaats in hen maken en zij
 in Ons?
 O verwoeste generatie!

“Van Ons alleen zal redding komen,
 Onze Oneindige Barmhartigheid dwingt
 Ons op deze generatie
 toenemende en onverdiende genaden uit
 te storten;
 Onze Barmhartigheid zal veel van Onze
 kinderen redden
 die onophoudelijk Onze Liefde
 weerstaan;

“van de troon van genade zullen zij
 barmhartigheid ontvangen
 om de volmaaktheid te bereiken die
 vereist is om de Hemel binnen te gaan;

“door Onze barmhartigheid zullen Wij
 zielen doen opstaan,
 maar wee de harten die zo kwaadaardig
 zijn
 dat ze Onze barmhartigheid zouden
 willen verminderen, niet geloven of
 belasteren;

het is met Gerechtigheid dat zij zullen
 worden gestraft
 voor het godslasteren van Onze
 barmhartigheid!”

Hoe komt het dat een eindeloze en
 gemene strijd
 wordt gevoerd tegen Uw
 Barmhartigheid
 door zo velen in Uw Huis?
 Hoe komt het dat zij, die de Schrift
 kennen,
 zich niet bewust zijn van de innerlijke
 inspiraties van Uw Geest?

Hoe komt het dat zij de Drie niet kunnen
 herkennen
 Die getuigen in de Hemel?¹

U, mijn God, in Uw Verheven Liefde en
 Barmhartigheid besliste een onbekwaam
 en zwak schepsel te kiezen,
 en bestemde haar te handelen
 overeenkomstig Uw bevelen,
 en gebod haar te profeteren,
 en dat wil zeggen Uw Woord door te
 geven;

haar was geleerd om gebeden,
 smeekbeden en offers aan te bieden,
 om gehoor bij U te vinden;
 haar was geleerd haar wil te offeren;

Ik deed, mijn Heer, alle moeite om
 mijzelf voor U te presenteren
 als een beproefde werker die niet
 beschaamd hoefde te zijn,
 maar die de boodschap van waarheid op
 een rechte weg houdt;

ik werd door U geroepen en ik heb
 geantwoord;
 ik werd door U geroepen, en ik heb U
 erkend;
 ik werd door U geroepen, en ik heb
 berouw gehad over mijn zonden;

¹ De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

ik werd door U geroepen en zij beschuldigden mij;

zij hebben mij beschuldigd en beschuldigen mij nog steeds omdat ik U heb geantwoord;

U hebt mij gezalfd om te getuigen, maar zij verheffen hun stem om Uw Stem te overschreeuwen;

Mijn dochter, je hebt loyaal werk gedaan door Mijn Geest, door Mijn Kerk te helpen; je was en bent nog steeds ten dienste van Mijn volk; je hebt aan Mijn Roep beantwoord;

kijk, Vassula, Mijn Barmhartigheid wordt aan allen aangeboden die een beroep doen op de Bruidegom; Mijn Rechtvaardigheid staat Mijn Barmhartigheid vandaag toe om de doden¹ te naderen, wier stank Mijn neusgaten heeft bereikt, om hen te doen herleven; dit wordt gedaan door de Goddelijke Barmhartigheid; maar de reddende Rechtvaardigheid van Barmhartigheid zegt tot allen dit:

sta je hart niet toe je te dicteren en je te zeggen: "hoe is het mogelijk dat God zoveel spreekt tot deze vrouw?" dat betekent het neerhalen van Mijn Roep van Barmhartigheid; met andere woorden, het betekent Mij neerhalen; het gedrag van deze mensen is gevormd naar de manier van denken van deze hedendaagse wereld; hebben jullie niet gelezen: "wie heeft ooit de gedachte van de Heer gekend? wie is ooit Zijn raadsman geweest? wie heeft Hem iets gegeven, zodat Zijn geschenken slechts een terugbetaalde schuld zijn?" hebben jullie niet begrepen hoe rijk en onpeilbaar Mijn Wijsheid en Mijn Kennis zijn? hoe kan een louter schepsel het wagen zijn

stem te verheffen en verklaren dat hij de wortel heeft bereikt van Mijn beslissingen of Mijn Wegen, zonder zichzelf te veroordelen? daarom, Mijn dochter, alles wat er is komt van Mij en is door Mij voortgebracht en bestaat voor Mij;

ja, Vassula, Ik heb je geroepen en jij hebt Mij geantwoord, zodat je voor Mij spreekt; Ik heb je geroepen om met Mijn Barmhartigheid te pronken, zoals je zei, opdat door deze Goddelijke Roep veel zondaars gewetenswroeging zouden voelen en zullen worden bewogen vrede met Mij te sluiten en berouw te hebben; en dan, als zij zien hoe Ik jou behandel, en hoeveel genaden Ik over je heb uitgestort, kunnen ook anderen worden aangetrokken door Mijn Tederheid en besluiten hun leven te veranderen en te beginnen een waar leven in Mij te leven, wetend dat als zij eenmaal voor Mij kiezen, ook zij Mijn zoetheid zullen smaken; hun gebeden zullen toenemen en zij die leefden zonder enige godsvrucht, zullen ook leren te bidden zonder onderbreking ...

vandaag vertelt je Schepper je dat Ik in jou zwijgen Mijn rust neem; in jouw verliefde zuchten voor Mij, je Heer en je God, ontvang Ik guirlandes van geparfumeerde heerlijkheid; in jouw vurige ijver voor Mijn Huis ontvang Ik lof, en Mijn Lichaam wordt door de balsem van jouw liefde getroost voor wat de kwelduivels Mij aandoen; als een gouden stroom, mooi om naar te kijken, wil Ik je veranderen voor Mijn Ogen, Mijn beminde; Ik ben je Schepper en je Redder;

nee, Ik ben in je gekomen zonder enige verdienste van jouw kant maar Ik, toen Ik je zag, beminde Ik je; Ik besloot je Mijn genaden niet te onthouden maar ook niet Mijn Kruis; om je naar het centrum van Mijn Hart te leiden moest Ik je kleiner

¹ Geestelijk doden.

maken, maar Ik heb stok noch stem verheven; Ik heb je tot Mij gebracht door Mijn liefhebbende minzaamheid;

je was nauwelijks herboren of Mijn Geest bracht je ertoe uit te roepen: "Abba!" overweldigd door vreugde, zegende Mijn Geest, samen met Mij en de Vader, je drievoudig en onmiddellijk hierna verzamelde Hij de hemelse Hoven en zei tot hen:

"Wij zullen grote eer verkrijgen van Zwakheid; de Overwinning zal aan ons zijn op het einde, maar¹, wanneer het nieuws diegenen zal bereiken die de Kerk schaden, zullen zij kwaadaardig oprukken tegen Ons kind; horden hardvochtige mensen zullen hun slechte harten met barbaarsheid demonstreren, maar zij zal aan Ons gehecht blijven en een duidelijk teken zijn voor hen allen dat de Drie-Ene God met haar is; en ofschoon zij op zeker moment voor hen de verliezer zal lijken, zullen zij in korte tijd beseffen dat al hun sluwheid niets voorstelt;

"Wij zullen haar geest voor Ons Reddend Plan met moed begiftigen, en wanneer zij voor Ons zal spreken, zal zij met autoriteit spreken omdat zij Ons Koninklijk Bevel zal volgen;

"de functionarissen zullen in het begin geen notitie nemen van haar en van wat Wij zeggen; zij zullen Onze Koninklijke verordeningen negeren, terwijl Onze Autoriteit zich door haar over elke natie zal verspreiden; en terwijl Onze Huishouding zal beginnen zich te vernieuwen en herboren wordt door de Heilige Geest, zal de leider van het beest, degene die Ons durft te veroordelen,

degene die edele harten behandelt als criminelen, met massieve kracht oprukken tegen Ons kind en Ons Nobel Thema; maar in werkelijkheid is het zijn bedoeling Ons te treffen, beseffend dat Ons Thema van Liefde hem² en zijn volgelingen in gevaar brengt, omdat Wij hen en hun lange termijn plan tegen de Kerk zouden ontmaskeren, en aan alle naties onthullen dat zij hen zouden dwingen en ketenen om op zekere dag te worden gevoed met naturalisme en de volgende dag met rationalisme, en hun met geweld hun wet zouden opleggen terwijl ze Mijn Stem willen dempen;

"en zoals de Schrift zegt, zo zal het gebeuren; de Schrift zegt:³ 'zij zullen het vlees van Uw toegewijden rondstrooien en hun bloed vergieten rondom Jeruzalem, en er zal niemand zijn om een graf te delven!' want⁴ 'het beest dat uit de Afgrond komt', zoals weer de Schrift zegt, 'gaat strijd met hen voeren en hen overwinnen en hen doden';⁵ hun lijken zullen in de hoofdstraat van de Grote Stad liggen, bekend onder de symbolische namen Sodom en Egypte, waarin hun Heer werd gekruisigd;⁶

"een welbekende dichtbevolkte stad van Christus, bekend als de eeuwige stad, zal nooit ophouden Ons Roepen af te wijzen, zoals Sodoms afwijzingen, en toch zullen zij beweren dat zij open zijn, en hun openheid voor Onze Geest verkondigen; maar het zal het tegenovergestelde zijn, zij zullen al Mijn

² Hij en zijn volgelingen zijn die slechte duistere krachten van onze tijden die de wereld bezitten en die tegen de Godheid van Christus en God de Vader strijden; zij strijden ook tegen het Kruis.

³ 1 Makk. 7: 17.

⁴ Apoc. 11: 7-8, de kwade krachten.

⁵ Dood de woordvoerders die door Christus en de Maagd Maria zijn gestuurd, op een symbolische wijze, door het feit te ontkennen dat Maria en Jezus spreken als twee Getuigen.

⁶ Openb. 11: 7-9.

¹ Zodra dit "maar" was uitgesproken, leek het dat alle Engelen en Heiligen begrepen, voordat zij de rest hoorden, want door de manier waarop het werd uitgesproken, wisten zij dat er slecht nieuws zou volgen; onmiddellijk hadden zij een ernstige gezichtsuitdrukking.

gegeven Woorden kruisigen, en ze aan het hout nagelen; hierom zullen veel priesters in tranen voor het altaar staan, en snikkend zullen zij zeggen:

“Heer, laat Uw Huis niet geruïneerd worden; U hebt de wraakzucht gezien¹ van hen die gezworen hebben in te gaan tegen al Uw Heilige Voorschriften en in plaats daarvan de wijzen uithangen, voor zoals zij zeggen, het welzijn van de mensheid; deze zelfde jakhalzen spotten met Uw Godheid, en zij schieten giftige pijlen af op ons geloof; om Uw volk te sterken en om Uw priesters te sterken en te waarschuwen, daalde U onder ons neer in Uw glorievolle sterkte, en stelt de winden aan als boodschappers en vlammen van vuur als Uw dienaren om U eer te brengen; U koos hen om Uw Heilige Naam te dragen en Hem fier te tonen, om U eer te brengen door Uw Huishouding te versterken en Uw kudde weer samen te brengen en Uw Huis te helpen opnieuw te worden genoemd: één Huis van gebed; wij danken U voor Uw Barmhartige Liefde en voor het vinden van een weg om ons allen te wekken uit onze apathie;

“maar nu, kijk hoe zij als lijken Uw stad² bevuilden en terwijl het beest met zijn volgelingen hen vertrappen, zich verheugen en hun dood vierden, kijk hoe zij zich verheugen telkens wanneer door Uw functionarissen een negatief oordeel wordt uitgesproken tegen Uw uitverkorenen; dus hoeveel meer zal het Bloed van Christus, die onschuldig als Hij was, door de Eeuwige Geest Zichzelf heeft geofferd aan God, ons geweten zuiveren van dode daden zodat wij de Levende God kunnen aanbidden? hoeveel meer moeten Uw functionarissen begrijpen dat zij door het afwijzen van Uw steeds zo

barmhartige tussenkomsten, collaborateurs worden, zonder het te weten, van de leider van het beest en zijn volgelingen?

“Heer, Allerbarmhartigst, U hebt een manier gevonden om ons allen te waarschuwen voor degene die pronkt met de aanspraak God te zijn; maar nu, kijk hoe zij te storm zijn gelopen tegen U om de monden te snoeren van hen die U loven; onze Heer en Hemelse Koning, kom ons te hulp! openbaar Uzelf met macht in deze tijden van grote nood;’

“er zal dan een verschrikkelijke onderdrukking worden ingezet als een bevel, hoewel er in het begin geen woord over geschreven zal zijn; de heiligen en Onze gekozen zielen zullen voortdurend onder de voet gelopen en vermorzeld worden, daar Wij door Onze woordvoerders de plannen van de kwade machten onthullen om Ons volk te waarschuwen; Wij zouden hen vanaf het begin van Onze Barmhartige Roep waarschuwen dat deze kwade krachten die Ons uitdagen, van plan zijn de seizoenen en de Wet te veranderen;

“dan zal er een tijd komen waarin Onze Huisgenoten geen zeggenschap zullen hebben over deze machten van Satan en de duistere krachten, en toch zullen zij niet begrijpen, zelfs niet wanneer zij getuigen zullen zijn van het zwaard dat tegen het Kruis is opgeheven; de leider van de kwade krachten zal Het van de openbare plaatsen verwijderen, en samen met het beest en al zijn volgelingen zullen zij hun plan doorzetten om Ons volk te ontkerstenen; en toch zullen Onze ambtsbekleders blind blijven en doorgaan Onze Barmhartige tussenkomsten te negeren, en partners worden van hen die oorlog voerden tegen het Kruis, zonder dat ze het weten;

¹ De kwade krachten.

² Door de geloofsafval.

“dan, wanneer zij zullen beseffen dat zij hadden gezondigd, en dat hun voortdurend debatteren over hoe zij het beste Onze profeten onder controle konden krijgen en tot zwijgen brengen, alleen de vijand heeft geholpen, zullen zij belijden: ‘Heer, wij hebben gezondigd en verkeerd gehandeld, want wij hebben Uw leer verraden; wij hebben niet geluisterd naar Uw boodschappers en hen te lichtvaardig genomen; zij spraken in Uw Naam tot alle mensen van alle landen; reddende Rechtvaardigheid bent U, maar wij hebben niet geluisterd ...’ dit is wat Wij zullen horen;

“je ziet, het maakt niet uit hoeveel Ons kind zou worden nagetrokken en bewezen waar te zijn, al de benodigde tekenen en zegeningen dragend die van boven komen, de samenzweerders zullen met onbeschoftheid hun boze plannen doorzetten;

“over elke natie zullen zij een leider hebben en zij zullen behagen scheppen in hun kwade doen en laten; maar aan haar zijde zullen Wij een prins uit Onze Hemelse Hoven plaatsen, een uit de hoogste rangen, om haar bewaker te zijn om haar te helpen de leugens en de verdorven harten te ontdekken; vrienden, rebellen en zondaars zullen tegelijk worden genoemd en onthuld, en Onze gouden stroom zal in hun kringen stromen; en Wij zullen, in hun centrum, ieder van hen bij hun naam noemen;

“hier is je Heer, je Ware Bruidegom die komt met macht; waarom, heb je niet gehoord dat Mijn Arm alle geschapen dingen aan Mijzelf onderwerpt? moet Ik je nu Mijn omhelzingen onthouden omdat je een bloedbad hebt aangericht in Mijn Lichaam? of moet Ik je Mijn Barmhartige Liefde of Mijn Goedheid onthouden en je niet wekken uit je apathie? O nee! Mijn Liefde dwingt Mij

ook jou te redden en Ik zal je Mijn omhelzingen niet onthouden, noch zou Ik je Mijn zoetheid onthouden, want als Ik dat gedaan had, zou je sterven;’

“Onze eeuwige en Heilige Wijsheid die zoeter is dan honing zal hun harten het hof maken zodat hun harten kunnen overvloeien van de zoetheid van Wijsheid en kunnen verklaren:

“er is één God, één geloof
en één Kerk!”

dit zal in Onze Oren klinken als een melodieuze hymne; dit zal Onze Overwinning zijn;”

dit was wat Wij zeiden toen Wij de Koninklijke Hoven van de Hemel bijeen brachten;

wees blij je gedachten op Mij te richten en op Mijn Goddelijke tussenkomsten, en jullie die zeggen: “wij hoeven geen wonderen te zien”, Ik zeg jullie: “plaats je hand op je mond en kijk niet naar Mijn Barmhartige tussenkomst als een agressie, verleen Mijn volk de genade te worden gered door de wonderen die Ik verricht in jullie duistere tijdperk; doe dus wat juist is en dat betekent nederig te wandelen met Mij, jullie God;

Mijn Vassula, leer dat alles onder Mijn Scepter staat; kom en beschouw Mijn Reddende Rechtvaardigheid;

Hoe komt het dat zij Uw Taal¹ niet hebben geloofd of begrepen?

zij hebben de taal van de Bruidegom niet begrepen omdat Ik heb gesproken in de termen van Mijn Geest en niet in de termen van de menselijke filosofie;

¹ Rom. 10: 16.

dus, Mijn beminde, heb dezelfde geest als Ik en prijs Mij, verheug je en luister niet naar hen die niet hebben beantwoord aan Mijn Liefdeshymne; geloof in de Schrift die zegt: "hoe lieflijk zijn de voeten van de vreugdebode ..." ¹ de Schrift liegt nooit; wees op Mij geënt ...

IXΘΥΣ 

5 augustus 2000

Ik, Jezus Christus, zegen je;

Heer, U die mij uit het slijk van de modder hebt getrokken, medelijden hebt getoond en die U vanaf Uw Koninklijke Troon over mij hebt neergebogen, leg een nieuw lied in mijn mond; ik zal Uw Woord verkondigen en zingen voor alle rassen en naties;

wil je dat Ik Mijn Feestmaal zoet maak? het Feestmaal dat Ik je al deze jaren heb gegeven? zal Ik, Mijn beminde, je meer van Mijn Zoetheid geven om je liefde te sterken en je te verlichten en te genezen? genezing zelf komt van de Wijsheid ...

*Ach ja!
Heer, heb medelijden met deze ondankbare generatie;
laat hen U erkennen in hun leven;
laat hen² die Uw boodschap hebben gehoord en gelezen bevrijd worden van hun futloze geest want zij hebben gelezen zonder te begrijpen;
U hebt Uzelf tegenover hen bewezen als Barmhartig en Geduldig;
laat hen U erkennen*

als de Godheid die hen bindt in Zijn Liefde;

*is het teveel gevraagd om aan de Heilige, die heel het universum parfumeert met Zijn Liefde,
te vragen nieuwe voortekenen te zenden die Uw Zoetheid bevatten?*

*Maak hen wakker met nieuwe wonderen die zo zoet zijn als honing;
laat de gespleten tong,
die mij blijft vervolgen, maar door mij, U blijft vervolgen,
genezen worden;*

heb medelijden met hen die Uw Naam dag en nacht aanroepen en toch leven zonder naastenliefde ...

Ik heb jou en anderen door Mijn Goddelijke Boodschap verzadigd met een van Mijn grootste en nobelste Feestmalen; een wonderbaarlijk wonder heb Ik voor jullie slechte tijden voorbereid, en Ik heb jullie allen toegestaan het te komen proeven; Mijn Feestmaal te smaken betekent Mij te smaken, jullie God en jullie Schepper, zodat jullie Mij begrijpen;

*Ach! mijn Heer!
Uw Woorden zijn mystiek en verborgen en velen die U lezen in de Schrift en in deze boodschappen dringen niet door tot de Kennis, want ze zijn Kennis van God; ze verlichten onze ziel en ons intellect en geven licht in ons innerlijk, toch weet ik dat er mensen zijn die lezen zonder door te dringen in de wijsheid van Uw Woorden, en ze schijnen voor hen verzegeld te zijn; en toch, Uw Woorden zijn Echte Contemplatie, Wijsheid en Waarheid ...*

¹ Rom. 10: 15.

² Bepaalde mensen.

wie dan ook naar Mij luistert en niet naar zijn eigen stem zal binnendringen in Mijn Wijsheid, en Mijn Woorden zullen opvlammen in zijn ziel als een spiegel die naar de zon gekeerd is; bij wie dan ook, die na het lezen van Mijn Woorden zal buigen en Mij zal eren met edelmoedigheid en liefde, zullen de schellen van de ogen vallen en hij zal Mij zien in Mijn ontoegankelijke glorie; ja, want zijn ogen zullen met volle duidelijkheid zien wat onzichtbaar voor hem was en ontoegankelijk en dat alleen voor de heiligen was bewaard;

misschien klinkt Mijn taal onbegrijpelijk voor je, generatie, maar heb Ik niet eens gezegd dat jullie op de dag waarop de schellen van jullie ogen zullen vallen, zullen weten dat Ik in de Vader ben, en jullie in Mij en Ik in jullie; heb Ik niet gezegd dat wie Mijn Geboden heeft en onderhoudt, degene is die Mij bemint; en dat ieder die Mij bemint door Mijn Vader zal worden bemind, en dat Ik hem zal beminnen en Mij aan hem zal tonen; ja! en jullie zullen Mij zien in Mijn heerlijkheid;

Mijn volheid is overvloedig over jullie allen uitgestort en door Mijn genade worden jullie zonen en dochters, erfgenamen van Mijn Vader evenals Ik; jullie worden met Mij zoals de Schrift zegt,¹ "een koninklijk priesterschap, een heilige natie, om God lof te zingen die jullie uit de duisternis tot Zijn licht riep;" Ik, de Bruidegom van het universum in heel Mijn Majesteit, zal komen tot hem die zich volledig zal hebben gebogen en Mijn Geest van Liefde zal hem omhullen om hem in de Boezem van de Allerheiligste Drie-eenheid te trekken; dan zal een dergelijke ziel die een zodanige intensiteit van licht heeft

ontvangen, alle verborgen mysteries en Rijkdommen van de Hemel verkrijgen en zij zal, terwijl zij nog hier op aarde is, beginnen te leven zoals zij in de hemel zou leven, want zij zal zijn binnengestapt in het Gelukzalige Visioen; met andere woorden, die ziel zal een voorsmaak hebben van wat de Gelukzalige Aanschouwing is en zij zal deze Aanschouwing vervolledigen tot zijn volheid op het moment waarop zij de hemel zal binnengaan ...

hebben jullie het gezegde gehoord:² "alle vlees is als gras, heel zijn schoonheid is als de bloemen op het veld; het gras verdort, de bloem verwelkt, maar het Woord van onze Heer houdt in eeuwigheid stand;" en daarom stamt jullie leven van Mijn Woord, dat jullie nieuwe kracht geeft; vlees is vlees en vlees is zwak, maar Mijn Woord is eeuwigdurend en Leven;

om jullie ziel in leven te houden zal Ik Mijzelf onafgebroken meer en meer aan jullie geven, en Mijzelf aan jullie openbaren in macht en genade terwijl Ik Mijn Hart aan jullie zal laten zien en jullie dingen zal laten zien die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dingen die de kennis van de mens te boven gaan, want wat kenbaar is voor de mensen is niet de Kennis die men verkrijgt door Mijn Heilige Wijsheid en welke voortvloeit uit Mijn Godheid;

wat heb je te zeggen, Vassula, nu je de goedheid van je Heer hebt geproefd?

Uw goedheid, mijn Heer, heeft mij vrijgesproken; zonder enige verdienste hebt U mij vrijgesproken;

dat heb Ik gedaan opdat je in Mij zou geloven en op Mij zou hopen, je God; en wat heb Ik nog meer voor je gedaan?

¹ 1 Petrus 2: 9.

² Jes. 40: 6-8.

U hebt mij gevraagd U mijn wil te offeren; dan ...

¹dan heb Ik Mijn Liefde in je uitgestort, om liefde van jou te verkrijgen; het is daarom dat Ik spreek en Mijzelf herhaal tegenover jullie allen;

jullie kunnen de gehele Godheid in je verwerven, dierbaren, Die jullie heilige mysteries zal leren, sublieme en Heilige Kennis die van Wijsheid komt, en als een boom zal Kennis de boom zijn die in jullie groeit met Wijsheid als haar wortel; en uit deze boom zullen de deugden ontspruiten;

jij zegt, dochter, dat velen die Mijn Woorden lezen niet doordringen tot hun betekenis omdat zij ze mystiek en verzegeld vinden; nu heb Ik uitgelegd wat je moet doen om Mijn Woorden te begrijpen; en door te buigen zal Ik de Alles zijn van je ziel, je leven, je welbevinden, je inspiratie, je welwillendheid, je hoop, je liefde, je geloof, je vreugde en je Bruidegom op Wie je kunt leunen, en je verrijzenis;

Mijn beminde zal dan zijn geselecteerd als één onder anderen van Mijn medewerkers die met Mij zullen regeren; dan zou je kunnen zeggen, “ik leef een waar leven in God, want ik heb ten volle deel aan het leven van de Allerheiligste Drie-eenheid;” ja, inderdaad; en ook al vul Ik alle dingen zonder te worden omvat door hun grenzen, toch kan Ik goed wonen in een begrensde ziel en kenbaar worden aan de mensen zonder Mijn transcendentie te verliezen;

kijk naar jezelf, Mijn Vassula, en vertel Mij: wat is het teken van iemands verandering?

Ik geloof dat er veel tekenen zijn;

¹ De Heer vervolgde de zin die ik was begonnen.

je hebt gelijk te zeggen dat er vele zijn, maar wat is het meest sublieme teken van alle?

Naar wat St. Paulus zegt moet het goddelijke liefde zijn in het wezen dat bezield is van een voortdurende instroming van Uw eigen Liefde in dat wezen, en zo die ziel omvormt om door te gaan in geestelijke diepten, haar te leiden tot groei in haar liefde en vergoddelijkt te worden, god door deelname; Uw Liefde vergoddelijkt en Liefde verandert ons zo slechte beeld in Uw Goddelijk Beeld ...

ja! de Schrift zegt: “richt je blik op Jahweh en je gelaat zal helder worden”, wat betekent, “je zult worden omgevormd tot de gelijkenis van Jahweh”; als men zichzelf² aan God heeft gegeven, vindt dit allerzichtbaarste teken van verandering plaats; daarna volgen andere tekenen; het teken van vreugde, van vrede, van toenemende naastenliefde en zo kan een ziel door naastenliefde de Kennis van de Drie-Ene God verkrijgen; de omgevormde ziel zal zijn als een lamp die vanbinnen en vanbuiten schijnt met goddelijke liefde en de Kennis van het kennen en begrijpen van God;

gelukkig en bevrijd van de wereld en haar duisternis, zal die ziel naar Mij vliegen, en in Mijn Boezem blijven;³ vlammen van liefde, dronken van Mijn Zoetheid, zal deze ziel er vurig naar zoeken hoe zij nog dieper kan doordringen in de Allerheiligste Drie-eenheid; en Ik, de meest delicate Bruidegom, zal die ziel dichter blijven trekken naar de Vlammen van Liefde van Mijn Hart en haar onderdompelen in Ons

² Wil.

³ Een uitdrukking die de intimiteit aantoont.

om in Ons te rusten en in staat te zijn met Ons te heersen;

hoe kan welke ziel dan ook weigeren wat Ik aanbied? Ik heb eens gezegd dat iedereen op de Oordeelsdag zal worden geoordeeld naar de maat van de liefde die hij of zij heeft gehad tijdens zijn leven op aarde; wat heb je te zeggen?

ik zou zeggen:

*“welke hoeveelheid goede dingen hebt U in
voorraad
voor hen die U vrezen,
die U schenkt aan hen die U tot hun
toevlucht maken
voor het oog van heel de mensheid ...” Ps.
31: 20*

en Ik zal zeggen tot degenen die nog aan de wereld zijn gehecht, dat als je voor Mij beslist, oprecht, en de bedoeling hebt vrede met Mij te sluiten, als je Mij aanroept en tot Mij komt en tot Mij bidt, dan zal Ik naar je luisteren; als je naar Mij zoekt, zul je Mij vinden; Ik zal je Mij inderdaad laten vinden, en Ik zal met je spreken en jij met Mij want Ik heb je bemind met een eeuwigdurende Liefde, en zo onderhoud Ik nog Mijn trouwe Liefde voor jou;

kom dus, kom en trek de sluier weg die je van Mij gescheiden houdt; kom en beschouw de Heilige die je eeuwig leven zal geven;



28 september 2000

*Vanuit Uw Tempel, mijn Heer,
hoor mijn stem en laat mij de Uwe
horen;
laat deze generatie hun oren openen*

*om Uw Woorden te horen die zoeter zijn
dan honing,
zelfs zoeter dan de honing die uit de
honingraat druipt;
David zei: “Uw dienaren zijn gevormd
door Uw Woorden ...”¹*

en dat zijn zij, want kijk! wat hebben jullie allen gezien? wat hebben jullie gehoord? een elite die wandelt te midden van de elite? een filosoof of een hooggeplaatst lid van een theologische academie? hebben jullie iemand gezien, gekleed in koninklijk purper, en welstand, die wereldse kennis verwerft? nee? wat heb je dan gehoord, jij die bent uitgegaan om te horen? een autoriteit die door mensen is gegeven? o nee, want zij die zichzelf daar plaatsen en jullie regeren, zijn niet gezalfd met de olie van profetie; wat hebben jullie dan al deze jaren gehoord?

een hart? ja! dat is het wat jullie kwamen zien en horen; een hart gevormd door Mijn Woorden, dat de kwade krachten en het domein van de Boze trotseert, maar dat Mijn Naam verheft in lof en glorie en dat de ontmoedigden en de bedroefden troost en de uitgehongerden voedt met Mijn Woorden, jullie zijn gekomen om een mild hart te horen dat door Mij en door Mijn Woorden is gevormd; ja, Mijn dienaren zijn gevormd door Mijn Woorden, en tot op de dag van vandaag, zit Ik op Mijn Troon en beveel die stad, en nodig alle voorbijgangers uit:

“wie heeft besloten Mij te leren gehoorzamen in zijn leven? wie heeft het besluit genomen te worden gecorrigeerd en in Mij te komen verblijven? wee de laffe harten, wee het lusteloze hart, wee het trotse en koppige hart, hun gewicht aan zonde zal hen omlaagtrekken naar de hel! vandaag kom Ik weer tot je,

¹ Ps. 19: 11.

generatie, om je te vormen door Mijn Reddende Woorden, en je te zalven om het goede te doen; blijf niet als een verdorde boom, kom tot Mij en Ik zal je doen bloeien, en je vrucht zal goed zijn; kom tot Mij, en wanneer Ik je lippen zal aanraken, zullen je lippen druipen van vriendelijkheid en zul je bevrijd zijn van de dood;”

*Jahweh leidt onze stappen,
hoe kun je anders in je eentje zien waar
je loopt?
de Troon van Jahweh kan alleen worden
bestegen door vriendelijkheid,
de Schrift zegt het;*

en zo is het ... zeg dus niet, “met wiens autoriteit is zij¹ tot ons komen spreken?” Ik ben haar Autoriteit en deze Autoriteit kwam om de spotters² te zeggen, “Ik zal jullie verdrijven van jullie zetels maar Ik zal de geringen verheffen om hen uit te zenden en het ontkerstende volk te evangeliseren;” Ik haalde diep adem, en zuchtte, terwijl Ik deze spotters passeerde; hun geest is volledig overwoerd door brandnetels; toen Ik naar de Wijngaard³ keek, die Mijn Zoon Jezus hen⁴ had nagelaten ademde Ik weer diep; “waar is het feestmaal van fijne wijnen? van rijk en sappig voedsel, van fijn geperste wijnen? is dit de plaats waar duizenden wijnstokken waren?”

ach, generatie, wat heb Ik een medelijden met je! armoede overvalt je, als een zwerver gebrek;⁵ “eet honing,⁶

¹ God bedoelt blijkbaar mij.

² God deed mij begrijpen dat Hij de herders bedoelt die zich gedragen als ‘Kaïn’ en de kudde niet weiden die hen is toevertrouwd. Zij zijn degenen die zijn als wolven in schaapskleren; sommigen van hen hebben hoge posities en vervolgen de ‘Abels’, de goede en trouwe herders, en al Zijn Goede Werken.

³ Symbolische naam voor Kerk.

⁴ De hoeders, wat betekent de priesters.

⁵ Spreuken 24: 34.

daar het goed is; honing die van de honingraat druipt is zoet van smaak en zal je redden!” zeg Ik; maar niemand luistert echt, slechts een rest verlangt te luisteren;

een Huis was gebouwd door Wijsheid, gekocht met Kostbaar Bloed; plotseling kwam de wraak van Satan om Het te vernietigen; “wie zal ik zenden om dit werk van vernieling te doen? waarom, ik zal het Beest en zijn volgelingen zenden om neer te halen en te verdelen, te ontwijden en te vernietigen wat Allerheiligst is ...”

toen de vijand kwam, kwam Ik om te redden, maar niemand van de functionarissen van de Kerk luisterde werkelijk; “het is slechts een privé-openbaring, je hoeft er niet naar te luisteren;” zouden ze zeggen;

het verbergen van Mijn Stem is een doodzonde; om Mij door en door te ziften en Mij te onderzoeken is een weerzinwekkende zonde in Mijn Ogen; zal jullie ongelovigheid op zekere dag zeggen: “maar kijk, we wisten het niet; wij wisten niet dat wij Uw Barmhartigheid beledigden;” jullie hebben inderdaad Mijn Barmhartigheid beledigd; jullie hebben niet alleen Mijn Barmhartigheid beledigd, maar jullie hebben de kwade krachten toegestaan terrein te winnen door jullie ongelovigheid en het Huis te plunderen dat Mijn Zoon heeft gekocht met Zijn Kostbaar Bloed, en hoe! hoe vindingrijk ontwijken jullie Mijn Woorden ten einde jullie ongelovigheid te rechtvaardigen!

beseffen jullie niet dat jullie Mijn Zetel hebben ingenomen? beseffen jullie dat jullie de vijand worden van heel het menselijk ras? daar jullie Mijn Woorden belemmeren en de waarde van Mijn

⁶ Symbolisch voor Gods Woord.

Woorden via Mijn profeten afzwakken, belemmeren jullie hen om Mijn Wil aan Mijn volk te verkondigen en het Huis van Mijn Zoon bijeen te brengen en te verenigen?

hebben jullie niet gehoord: “waar geen visioen is, daar verwildert het volk; gezegend zijn zij die het Voorschrift onderhouden;”¹

Ik bid voor degene die tot U uitriep: “Ik ben tot wanhoop gekomen door alle uitputtende inspanningen die ik heb gedaan onder de zon ...”

en Ik zeg hem: “je hebt niet tevergeefs gezwoegd; Ik schep geen genoegen in deze verdeeldheid die een zware zonde is, maar eenheid ligt niet buiten je bereik”; veel verdraaide woorden zullen uit veel harten komen, maar roep Ik intussen niet? als je de moed verliest, keer je tot Mij ...

“Mijn dienaren zijn gevormd door Mijn Woorden”, zei Mijn Geest tot David; en je zult ze herkennen aan hun taal en aan wat zij zeggen; deze generatie kwijnt weg, zal Ik dan niet tussenbeide komen bij een dergelijke geloofsafval? de verwoester verwoest Onze Wijngaarden, en plundert de Schrift, en jullie weten het; zal Ik niet tussenbeide komen? kijk! Mijn Abels weeklagen in de woestijn; Mijn ambassadeurs van vrede schreien bittere tranen om de hardheid van jullie hart, zoals Mijn Zoon bittere tranen heeft vergoten om de hardheid van hart van Jeruzalem, dat alle profeten vervolgde ...

Tot wanneer, Heer?

totdat zij leren hoe zij moeten uitroepen:

“gezegend Hij die komt
in de naam van de Heer!”²

en wat jou betreft, Vassula, zeg Ik je: Ik vind Mijn vreugde in jou als je waarneemt en Mijn Woorden niet vergeet die je hebben gevormd en door jou anderen hebben gevormd; houd je ogen open en beschouw Mijn onschatbare schatten en Mijn wonderen van Mijn Woorden; Ik heb gezegd, Mijn Vassula, dat het beschouwen van het licht van Mijn Glorie boven alle theologie gaat; waarom, is er in de wereld iets groter dan het binnengaan in je God en jezelf te verheugen in Zijn Tegenwoordigheid? wat is groter in de wereld dan Mij te zien, de Godheid? Degene die gekleed is in Majesteit en Macht spreekt tot je; Ik ga de hoogten te boven en heers in de hoogten van Glorie, dus daar zouden je ogen voortdurend naar opgeslagen moeten zijn, en je zult gered zijn;

dit is wat je aan deze generatie zou moeten blijven leren; ga en citeer Mijn daden, zodat deze generatie haar hart opent voor Mij en opdat Ik, op Mijn beurt, de poorten van deugd voor haar open; roep het uit naar de herders die waken over de Kerk en vraag hen: “heeft iemand daarbuiten de zoetheid en de goedheid van onze Heer geproefd? is daarbinnen iemand die uitblinkt in kennis van God?”

als je ‘ja’ zegt op de eerste vraag en ‘nee’ op Mijn tweede vraag, waarom vervolgen jullie Mij dan? Ik smeekte en jullie veroordeelden; Ik bezocht jullie, en liet Mijn welwillendheid over jullie schijnen, maar jullie boden Mij arrogantie en vijandigheid aan; Ik klopte op jullie deur, maar jullie deden Mij niet open en

¹ Spreuken 29:18. “Visioen” is ongetwijfeld een profetische gave; “het Voorschrift” kan de onderrichting van de profeet zijn of anders de Wet ...

² Mt. 23: 39.

jullie zorgden ervoor dat jullie ramen ook gesloten waren; jullie maakten geen plaats voor jullie Heer; moet Ik jullie overleg en jullie woordenvloed nu prijzen die jullie aan Mij wijden in Mijn Bijeenkomsten? aangezien al deze woorden leeg van leegheid zijn; welk doel dienen jullie? verneder jezelf voordat jullie ziek worden; laat Mijn Woorden jullie opvoeder zijn, jullie raadgever en jullie vreugde; en jullie zullen leven ...



16 oktober 2000

*De Heer is goed want Hij heeft mij onderricht;
het is van Hem bekend dat Hij
de armen en de ellendigen onderricht;*

*mijn Vader, jullie Vader,
is gekleed in Macht en Majesteit;
laten wij Hem eenstemmig prijzen
en de beloften vervullen die jullie en ik de
Allerhoogste hebben gedaan;*

*laten wij ons gedicht richten tot de
Koning;
maar hoezeer vrees ik te horen:
"ben je bij Mijn Vergadering aanwezig
geweest?"*

vrees niet, Ik heb je verdreven uit de ondergrond, Ik heb je opgegraven en zei:

“de vrede zal met je zijn, Mijn kind;”

uit het land van Egypte heb Ik profeten en heiligen voortgebracht; een zegen op het land van Egypte; moge zijn gebladerte groen blijven en de bomen die bij de rivier de Nijl groeien gedijen en doorgaan hun vruchten voort te brengen om zijn volk te

voeden; er was een heerlijke troon geplaatst in elke plaats waar de Maagd Maria, Mijn Moeder, Jozef de Rechtvaardige en Ikzelf passeerden;

“Egypte, Wij betraden je grond en wierook steeg op naar de hemel toen Wij passeerden; heb je niet in de Schrift gelezen:

‘uit Egypte¹ zullen Ambassadeurs komen;’

waarom, wist je niet dat Ik ook² jou heb gezalfd? niet minder dan de hoogte van de hemel boven de aarde is de grootte van Mijn Liefde voor jou; moge je aarde doorgaan voedsel voort te brengen en je blij en opgewekt houden;”

je vroeg, Vassula, of Ik ten volle in je ben, Ik, de Transcendente God; Mijn beminde, Ik heb Mijn tekenen en Mijn wonderen laten zien in degene die Ik heb begunstigd en Ik heb je gezalfd in Mijn uitbundige Liefde; bedwelmd door jouw zwakheid, hield Ik je in Mijn Handen, terwijl er Olie als gedistilleerde mirre helemaal over je heen droop, en je hoofd bedekte met druppels van gezalfde mirre, het uiterlijk van saffieren aannemend om je te presenteren aan de Vader, die bij het zien van alle tekenen van Zijn Zoon op jou, je zou zegenen³ en met je zou spreken; in Mijn buitengewone edelmoedigheid heb Ik Mijn parfum over je geademd zodat je zijn zoete geur verspreidt; dan zullen je vijanden die de duistere krachten zijn die door Lucifer en

¹ Psalm 68: 31.

² Onze Heer deed mij begrijpen dat ook Egypte, evenals het Heilig Land, als Heilig moet worden beschouwd. Onze Heer deed mij begrijpen dat Egypte de Heilige Familie had beschermd toen die daarheen vluchtte. Egypte voedde en laafde Hen, maar het beschermde Hen vooral. En God vergeet nooit een goede geste.

³ Het herinnerde mij aan de zegen van Jakob. Gen. 27.

Satan worden geleid en die Mijn Godheid tegenspreken, weten dat jij een Getuige in de Hemel hebt en een Verdediger in de Hoogten, die je zullen steunen totdat jij je zending hebt volbracht;

lijkt je dit alles overdreven? waarom, niemand is aan Mij gelijk! Ik ben niet slechts een schriftrol! Mijn Vassula, Ik ben niet zomaar een drukwerk! zoveel gebrek aan vertrouwen alsof je doornen in je handen hebt ontvangen in plaats van zegen!¹

laat je vijanden in hun kwaadwilligheid hun dreigementen tegen je uitslaan, tegen Mij, tegen Mijn Godheid; laat hen; niemand van hen zal het worden toegestaan over jou te triomferen, niemand! en dit is je God, de Allerhoogste, die spreekt; laat de sceptici, de rationalisten, de Farizeeën van jouw tijd, die tot op de dag van vandaag nooit geprobeerd hebben Mij te zien in Mijn Transcendente Licht en Mijn Heerlijkheid, hun kennis en hun onderscheiding van Mijn Mond uitdragen, want Ik blijf Mijn schepping vernieuwen ... maar dat is vergeten, en Ik ben in hun harten zo goed als dood;

Ik zeg jullie:² “raak Mijn gezalfden niet aan, doe Mijn profeten³ geen kwaad” en tot jou, Vassula, jij die vreest dat Ik je vraag Mij onder ogen te komen: “ben je aanwezig geweest op Mijn Vergadering?” luister: heeft Inzicht je geen licht in je ogen gegeven? heeft de Wijsheid niet Haar kennis in je intellect gefluisterd gedurende al deze gezalfde jaren? vanwege je nietigheid en je ellende heb Ik, de Bruidegom van Mijn schepping, Mij

helemaal naar je toe gebogen, analfabetisch⁴ kind dat je was wat Mijn Woord betreft; ongeschoold en roekeloos ten opzichte van elk goddelijk woord als je was, maar desondanks kon Ik, onder al deze modder die je beschermde, een edele vonk zien voor Mijn Heilige Naam;

en nu, om je te herinneren: wie heeft je opgevoed? was het niet de Wijsheid? was Zij niet je Opvoedster? en wie leidde je om alleen op saffieren⁵ te wandelen? was het niet de Wijsheid? en wie omhulde je om op te stijgen naar de hemelen? was het niet de Wijsheid? heb Ik je niet voorzeggd hoe Ik, door Mijn Boodschappen, Mijn Koninkrijk in elk hart zou vestigen? en dat Ik door Mijn Heilige Geest deze harten zou leren gehoorzamen om ze te veranderen in apostelen voor jullie tijden?

kind van Mijn Heilig Hart, dat Ik met Mij vervlochten heb, “élla;⁶ mi mé fovásse, allá min amfivolíss ... sé thiálexa yía to érggho mou ... affissé tis amfivolíes sou, élla ...”⁷

schrijf: Ik zal zoals Ik zei, Mijn Koninkrijk vestigen in elk hart dat zich opent voor Mijn Woord; vrees de beledigingen niet die sterfelijke mensen uiten om je aan te vallen, vrees de woede van de onderdrukkers niet; Ik heb Mijn Woorden verzegeld op jouw hart en Ik heb druppels mirre op je lippen laten stromen zodat ze zich openen met genade om vrede aan te kondigen en eenheid te brengen in de harten van Mijn zonen en dochters; laat de trotsen zich verbazen over jouw standvastigheid die door Mijn

¹ Die dag werd ik plotseling geteisterd door twijfels, in mijn buitengewone zwakheid. De Heer sprak geduldig tegen mij zoals iemand spreekt tegen een kind met een gebroken hart ...

² De Heer spreekt tot de sceptici.

³ Psalm 105: 15.

⁴ Onze Heer gebruikte het Franse woord in plaats van het Engelse voor: “ongeletterd” omdat Hem dat beviel.

⁵ Saffieren vertegenwoordigend hier de deugden.

⁶ Grieks.

⁷ Vertaling: “kom, wees niet bang voor Mij, maar twijfel niet ... Ik heb je voor Mijn Werk gekozen ... laat je twijfels, kom ...”

Geest gegeven wordt aan hen die vervolgd worden omwille van Mij, en laat hen vermijden je te ontmoeten zoals zij dat doen;¹ op Mijn Dag, op Mijn beurt, zal Ik hen vermijden; terwijl zij jou hardvochtig behandelen, voor je op de loer liggen, draag jij deze hardvochtigheid dan nederig en waardig, want door deze trotse mensen zul jij je beloning ontvangen in de hemel ... door jouw lijden wek je zielen op uit hun slaap of die door de wereld zijn weggesleept;

Ik zal aan jou de oven van Mijn Hart onthullen! Ik zal je blijven onderrichten met de kennis van de Wijsheid en Ik zal je stappen zegenen terwijl je met Mij wandelt; als je wandelt op het pad van eenheid, Mijn bruid, houd je dan stevig vast aan je Bruidegom en Ik zal op het einde zegevieren;

(God is je nabij en bemint je! Ik Ben;)

(Deze passage staat 'buiten de context'. Op verzoek van Pater Gerhard Wenzel opende ik dit notitieboek op deze bladzijde want hij filmde vanaf een afstand. Hij wilde het doen voorkomen alsof ik onder dictaat stond, toen de Heer plotseling kwam en zei, terwijl Hij mijn hand nam, "God is je nabij en bemint je! Ik Ben;" De boodschap hierboven was nog niet klaar, maar zij ging nog verder.)

Ik ben de Opperste Hogepriester over geheel Mijn Huis, dit Huis dat de mensen meedogenloos hebben verdeeld door hun gebrek aan liefde; moet Ik dan blijven aanzien dat Mijn Huis verdeeld is en in een dergelijke rebellie en niet tussenbeide komen? wat belijden zij?² in wiens naam

¹ Zodra ze mijn naam horen, als men hen vraagt of ze mij willen ontmoeten, komen sommige bisschoppen tot absolute razernij.

² Zij die nog niet hebben begrepen dat zij om te verenigen zullen moeten buigen in nederigheid en

belijden zij hun geloof? Ik heb Mijn Ogen neergeslagen om hen niet te zien terwijl zij Mij in hun handen opheffen zonder geloof, zonder heiligheid; toch, omwille van Mijn getrouwen, daal Ik in hun handen neer; aan Mijn Eucharistie wordt steeds minder belang gehecht;

Ik, de Illustere Koning, Majesteit boven alle majesteiten, Soeverein boven alle soevereinen, roep jullie door genade op om deze keer het levende Manna te eten, het Brood van de Hemel, in de gedaante van de Eucharistie; en dus zeg Ik tot die kerken wier geestelijken Mijn Mysterie niet hebben aanvaard:

"kom tot bezinning en zoek Mij oprecht, bedwing jullie wrok, ook, tegen Mijn Moeder; moge elk volk weten dat Mijn Vlees en Bloed van Mijn Moeder komt; ja, Mijn Lichaam komt uit de Allerheiligste Maagd, uit zuiver bloed; gezegend zij Haar Naam!"

"om alle nederigen van de aarde die Mij ontvangen te redden en hen onvergankelijk leven te geven werd Ik Brood om Mijzelf aan jullie te geven; en door deze Communie heilig Ik allen die Mij ontvangen, en vergoddelijk hen, om het vlees van Mijn Vlees te worden, het gebeente van Mijn Gebeente; door deel te hebben aan Mij, Ik, die Goddelijk ben, worden jullie en Ik één enkel lichaam, geestelijk verenigd; wij worden familie, want Ik kan jullie veranderen in goden door deelname; door Mijn Godheid vergoddelijk Ik mensen;"

hebben jullie niet gehoord: "ook jullie zijn goden, zonen van de Allerhoogste, jullie allen;³" nu ben Ik veroordeeld door mensen; het Gewaad⁴ dat jullie kan bedekken, jullie majesteitelijk kan tooien, jullie een metamorfose geven en jullie

liefde.

³ Psalm 82: 6.

⁴ Symbolische naam voor Christus.

vergoddelijken, wordt afgewezen door die kerken die Mijn Mysterie niet kunnen begrijpen;

vandaag roep Ik opnieuw vanuit de Hemel: “broeders, waarom ondermijnen jullie Mijn Godheid? als jullie er aanspraak op maken degenen te zijn die weten wat juist is, waarom plundert jullie geest dan Mijn Kerk? Ik nodig jullie uit om met Mij te regeren, Ik nodig jullie uit om met Mij te heersen, Ik nodig jullie uit de Mis te vieren en deel te nemen aan het Goddelijk Mysterie op de wijze die Ik werkelijk heb ingesteld;”

En als zij niet luisteren?

de arroganten zullen Mij eindeloos uitlachen, maar dat is omdat zij van Mijn Licht zijn afgeweken; Ik ben aanwezig in Mijn Eucharistie, maar tenzij zij Mijn Godheid zien met geestelijke ogen, zullen zij als een slaperige man blijven die nooit iets begrijpt van wat je hem vertelt; “wat heb je gezegd? sprak je tegen mij? hè?” zou hij vragen;

deze kerken verkondigen Mij als koninklijk en glorieus, zij bevestigen Mijn macht, en verkondigen Mijn ontzagwekkende sterkte, en zingen Mij hun lof, en erkennen Mijn Almacht en Mijn machtige wonderen, maar Ik word een steen des aanstoets als het tot het beoordelen komt van de verhevenheid van Mijn Godheid en Mijn Tegenwoordigheid in de Eucharistie; vandaag is dit de steen des aanstoets afgewezen door de bouwlieden en zij beseffen niet dat het de hoeksteen is;

en jij, Mijn dochter, ga door Mij te verkondigen als je enige Liefde, en vertel je broeders en zusters deze woorden: “de Heer is goed, want Hij heeft mij onderricht; het is van Hem bekend dat

Hij de armen en de ellendigen onderricht...”

delicaat meisje, Ik wil iets met jou delen: weldra zal Ik de draak zijn eigen staart laten opeten, Ik zal spoedig bevelen geven vanuit de hemel; Ik heb de bedoeling Mijn Huis te herstellen; Ik zal Mijn Eucharistie weer oprichten in de huizen¹ die beroofd zijn van Mijn Tegenwoordigheid en zij zullen heilig worden; jullie² zijn beroofd van Mijn Soevereiniteit, volledig verwoest door de draak; toch, Ik zeg jullie, Ik zeg jullie allen: Mijn Geest zal worden uitgestort over de aarde om haar te drenken met de dauw uit de hemel, en het gras van de aarde zal groener zijn, en de bomen zullen bloeien en hun gebladerte zal mooi zijn en hun vruchten overvloedig, ja! overvloedig, wacht en je zult het zien!

wie³ zegt jou, dat je voor altijd zult bestaan? je hebt je lang genoeg verheven als een adelaar, door je nest onder de sterren⁴ te plaatsen en te steken; kom nu en treed Mij tegemoet in de strijd; je zult niet tegenover Abel staan; Ik zal je dolk wegsnijden; je hebt Mijn Huis geplunderd en je hebt daaruit gestolen wat het Kostbaarst was; je hebt naar hartenlust gestolen; je bent de poort van Mijn volk gepasseerd en je hebt hen verblind; maar nu is je tijd voorbij, hoewel je nog gelooft dat jij je duister rijk kunt uitbreiden om Mijn volk te misleiden; niets meer daarvan; de gerechtigheid staat gereed om als water te stromen en Mijn Geest als een onuitputtelijke rivier ...”

de tijd nadert waarop men zal uitroepen: “ach, wat zijn de tijden nu

¹ De Heer bedoelt de kerken.

² De Heer bedoelt de Kerk.

³ De Heer wendde Zich plotseling tot de boze (de draak) en zei deze woorden.

⁴ Tegelijkertijd hoorde ik “getrouwen”.

goed ..." kom, Ik zal je rust geven om nieuwe kracht op te doen; leef Mijn boodschappen en volg het pad dat Ik voor je heb uitgezet ... ic;

31 oktober 2000

Geef allen die Uw Hart beminnen voortdurend reden om te zeggen:

*"Tenslotte zal het Hart van de Heer triomferen;
het Hart van de Heer is als een goddelijke Liturgie,
dat aan Zijn volk vrede brengt;
het Hart van de Heer is onwankelbaar,
en heerst transcendent in den hoge;
kom, kom jullie allen die nog weifelen voor de zaak van het recht,
kom tot onze Heer en jullie zullen bloeien in Zijn Hart,
denk hierover na en leer dat je toevlucht in Zijn Hart is..."*

vrede zij met je, Mijn bloem;

vertel Mij, is er op aarde een grotere vreugde of glorie dan het begrijpen van Mijn Hart? wat kan de mens doen zonder dat Ik Mijn goddelijk licht van begrip in zijn intellect werp? de Heilige die tot je spreekt en die alles te boven gaat, verzadigt je dorst met de melodie van Zijn Stem om Mijn goddelijke Woorden door te geven aan alle naties; wat zijn Mijn Woorden? Mijn Woorden zijn een mystieke beschouwing om je verstand te verlichten door de Heilige Geest en door te dringen in de verheven kennis van God;

spoedig zal Ik de aarde bezoeken; de Soeverein, Degene die de meesten van jullie zijn vergeten, zegt tegen je, generatie: Ik zal Mijn positie innemen op aarde; zo velen van jullie vragen: "hoe zal Hij komen?" hierop antwoord Ik:

"weten jullie niet dat sinds het begin van de tijd en sinds de mens op aarde werd geplaatst, de triomf van de slechten altijd

van korte duur was? de triomf van de slechten is nu bijna voorbij omdat hij zal worden opgeslokt door Mijn Triomf; net als de staf van Aäron die Ik veranderde in een slang en die de slangen van Farao opslokte, op deze zelfde manier zal Mijn Triomf de triomf van de slechten slaan en opslokken zodat jullie allen in deze Triomf Mijn Heilige Naam zullen verheerlijken!

dan zal Ik onder Mijn mensen zijn... en jullie zullen met Mij reizen, jullie God, jullie zullen met Mij wandelen; jullie zullen wandelen met Degene die jullie ooit ontoegankelijk waanden... jullie zullen spreken¹ met Degene die jullie eens uit je geest hadden verwijderd; jullie zullen converseren met Mijn Godheid, want Ik, de Godheid, zal aanwezig zijn in jullie hart, en, als een goede raadsman, zal Ik het pad van Leven aan jullie openbaren; Ik zal jullie ziel matigheid geven, voorzichtigheid en rechtvaardigheid, standvastigheid en alles wat de ziel nodig heeft om mee te worden getooid, om te wandelen te midden van Mijn engelen en met Mij; dan zal Mijn Koninkrijk op aarde zijn hersteld;²

"ja, het is voor jullie mogelijk God te zien, ook in dit leven; het is mogelijk Mij te beschouwen terwijl jullie nog op aarde zijn, ja! het is mogelijk voor jullie om binnen te dringen in Mijn diepten, jullie God en alles, en Mij te bezitten terwijl jullie nog op aarde zijn;

"dit zal het begin zijn van jullie nieuwe leven,³ want jullie zullen Mij niet alleen kennen van horen zeggen of uit woorden en boeken, maar in werkelijkheid en door een metanoia door genade aan jullie gegeven door de Heilige Geest; Mij aanschouwen is leven in zichzelf daar het jullie onsterfelijkheid biedt... dit zal de manier zijn waarop Ik de aarde zal bezoeken, Mijn kinderen;

¹ Tegelijk hoorde ik het woord 'converseren'.

² Van het gebed 'Onze Vader', "Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel", is de verklaring van deze zin die Christus uitsprak: "dan zal Mijn Koninkrijk op aarde zijn hersteld".

³ Ik hoorde ook "reis"...

“hebben jullie nu Mijn mysterie begrepen?” ic;

31 december 2000

Christus is Koning!

*laat de weiden groen worden en jubelen
laat alle bomen uit het bos het
uitschreeuwen van blijdschap,
want het Woord van God wordt
nogmaals tot ons gericht;
Hij opent Zijn Mond en als Hij dat doet,
stroomt er een overstromend Licht over
ons uit,
ons helemaal sierend als glitter;
Zijn Licht is zodanig dat heel Zijn Heilig
Gelaat is bedekt
alsof Hij een zilveren sluier over Zichzelf
had gelegd;*

*dan wordt er een woord¹ geuit
met keizerlijke gratie en majesteit
maar tegelijkertijd met een
melancholieke zucht;
als elk schepsel zijn geestelijk oor zou
openen
en de zucht van onze Koning zou horen,
zouden zij hun knie buigen,
tenzij zij zich vergooiden aan de boze...*

tempels van God,² Ik heb jullie muren onderzocht en Ik ben niet blij want jullie neigen ertoe Mijn Woord lichtvaardig op te nemen...

Ik had Mijn engel gezonden om Mijn tempels te bekijken en eromheen te lopen; Ik had hem gezonden om Mijn paleizen te inspecteren, en wat hij zag was ontstellend... jullie muren hebben hun glans verloren en van ivoren paleizen, een waardige woonplaats voor jullie Koning, zijn jullie muren nu een ruïne geworden daar jullie zijn opgehouden Mijn Heilige Geest aan te

roepen, wiens doorzichtige stromen jullie verfrissen, en Mijn verblijfplaats heiligen;

binnen jullie muren was het Mijn bedoeling jullie te vullen met schatten³ en wonderen te verrichten daarbinnen, om daarin de volheid van Mijzelf op te bouwen; Mijn welwillende bedoeling was om Mijzelf van ganser harte in jullie uit te storten en jullie te vergoddelijken; begrijpen jullie Mijn bedoelingen? Ik, de Godheid, niet alleen van Mijn Kerk, maar van geheel Mijn schepping, verlang Mijzelf aan jullie te geven; Mijn levengevende doorgang in jullie zal niet onopgemerkt voorbijgaan: een Levengevende Bron zal ontspringen als een fontein binnen jullie zo beklagenswaardige muren! en terwijl jullie zullen herleven, zullen jullie met zang en blijdschap uitroepen:

“de Allergenadigste en liefhebbende God, wiens Luister wordt verheerlijkt in heel Zijn schepping, heeft mij vervuld van het licht van de verrijzenis! gezegend zij Zijn Heilige Naam! mijn Drie-Ene God heeft in mij geschenken;

“de Bruidegom van geheel Zijn schepping is genadig in mij gekomen om mij te omhullen met mystieke onderrichtingen die rechtstreeks uit Zijn Mond komen, en mijn ziel overstroomt met het Licht van de Wijsheid en Haar onderrichtingen; Hij kwam in majesteitelijke Heerlijkheid om Zijn volk te herinneren aan de kracht van de redding door de vergeving van hun zonden; dit door de Oneindige Barmhartigheid van Zijn Hart;”

o ja! al Mijn wegen zijn genade en waarheid... en uit Mijn Mond wordt de Waarheid verkondigd; niets dat bedrieglijk is in Mijn Woorden, niets dat onwaar is, maar ze zijn gekleed in majesteit en macht en ook in noblesse; ontwaak, tempels!⁴ waarom slapen jullie? jullie hebben je God in majesteit en heerlijkheid vóór je, die jullie uitnodigt! Ik heers verheven en Ik sta vóór

¹ Het geuite woord is: **Ik Ben**; de Heer liet het niet schrijven op mijn manier, maar nam mijn hand over.

² Hier richt de Heer Zich tot Zijn volk, Hij spreekt op een figuurlijke manier...

³ Ik wist dat dit woord stond voor ‘deugden’.

⁴ Figuurlijk voor ‘zielen’.

jullie, om jullie Mijn ontelbare Schatten aan te bieden; de winst zal voor jullie zijn;

kijk! de Dageraad¹ moest eens komen, maar het komt Mij voor dat jullie Mijn aanbod niet hebben gewaardeerd; Ik heb ook geen lofprijzingen gehoord voor Mijn welwillend gebaar; je bent niet volwassen geworden, generatie, en als je gelooft dat je volwassen bent, ben je niet volwassen geworden in Mijn Hoven, je bent groot gebracht in andere gronden; uit Mijn Handen, niet te tellen rijkdommen die Ik doorgeef zonder reserve, en toch, na ze te hebben ontvangen, hebben velen van jullie ze veranderd, anderen hebben ze verruild voor een valse imitatie,² afwijkend van de waarheid;

in het begin van Mijn Nobel Thema³ keek Mijn Vader met groot ongenoegen naar de aarde die in verwarring was en zei: “veeleisend⁴ ben je geworden, generatie...” vandaag zeg Ik: “je bent niet volwassen geworden in Mij, nauwelijks gegroeid, zijn je takken afgebroken; je vrucht is nutteloos, onrijp en zuur, nergens goed voor; verraad verleidde je dwaasheid...” de Dageraad⁵ was met je, maar je hebt wat heilig is lichtvaardig genomen; de aantrekkingskracht van het kwaad gooit goede dingen in de schaduw, en de wervelwind van verlangen bederft een eenvoudig hart;

is het ooit tot jullie doorgedrongen, slechte generatie, dat genade en barmhartigheid de gekozenen van de Heer wacht? heb je ooit begrepen dat Ik je heb geroepen? zijn Mijn gezalfde woorden voorbijgegaan als een vluchtig gerucht? is Mijn Tegenwoordigheid voorbijgegaan als een schaduw? - het schijnt dat de gestolen

wateren jullie aantrekken en dat brood, in het geheim gegeten beter smaakt in jullie mond, dwaze generatie! daarom lenen jullie monden zich met overgave aan het kwaad;

nu toon Ik nogmaals⁶ Mijn Hart o generatie! als jullie eens de genade van jullie tijden zouden beseffen, de genade van Mijn Barmhartigheid! een genade die de kennis van de mens te boven gaat! en hoewel Ik jullie zo slechte bedoelingen ken en de minachting die Ik zou ontvangen van velen van jullie die Ik bemin, ga Ik met grenzeloze Liefde door met Mijn bedoelingen, en als een bedelaar, beroofd van liefde, veroordelen jullie⁷ Mij, en behandelen jullie Mij als een misdadiger; kampioenen in trouweloosheid, jullie vertrouwen op je wereldlijke schatten en niet op Mijn Goddelijke Schat die jullie redding kan brengen;

*O Heer, is er nog één goed mens over?
Slechts één enkele?*

niemand is goed behalve God; maar alleen God kan jullie vergoddelijken en jullie brengen op het pad van de deugden, jullie vergoddelijken om het gebeente van Zijn Gebeente te zijn, het vlees van Zijn Vlees en te worden herkend als Zijn Eigen zaad... Mijn Geest treurt, want Ik wens niemand te bannen uit Mijn Eeuwige Tegenwoordigheid;⁸ in Mijn grote tederheid ben Ik bereid jullie fouten weg te wissen als jullie jezelf zouden vernederen, tempels van God, en berouw hebben, hoewel Ik de woorden⁹ van een godslasteraar niet zal

¹ Dageraad staat voor Barmhartigheid.

² De Heer legt uit hoe sommige mensen, na te zijn bekeerd door Zijn Boodschap, vanuit hun geestelijke onvolwassenheid zijn afgezakt, andere boodschappen volgen en die voor echt aanzien...

³ Deze Boodschappen.

⁴ Veeleisend betekent: niet gemakkelijk tevreden; snel in het iets aan te merken hebben.

⁵ Staat voor Barmhartigheid.

⁶ Onze Heer herinnerde mij hier aan die dag waarop Hij Jeruzalem binnentrok en weende over de stad, zeggend: “ach, mocht ook gij op deze dag nog erkennen wat u tot vrede strekt! Maar helaas, het is voor uw ogen verborgen!” Luc. 19: 41-43.

⁷ De mensen die Zijn boodschap vervolgen en haar bespotten ...

⁸ Niet in het Paradijs te zijn, zielen die nog in het Vagevuur verblijven, zien God niet, totdat zij hun zuivering hebben voltooid. De zielen in de Hel zien God nooit, en hoewel zij Hem haten, lijden zij ook hierdoor...

⁹ De godslastering tegen de Heilige Geest: Mt. 12, 22-

vergeven; heb berouw, anders zal Mijn Heilige Geest nooit blijven in een lichaam dat schuldig is aan de zonde; doe Mijn Heilige Geest geen verdriet door wat van God komt te beschuldigen; door het goede slecht te noemen; dat zal fataal zijn voor je ziel;¹

Mijn Geest is gebroken door alles wat Ik van boven zie; de boosdoener kan zich niet verbergen voor Mijn Ogen noch degene die dag en nacht 'wraak' brult naar zijn broeders, in het holst van de nacht; ach, Vassula, laat Mijn Woorden vanuit jou echoën; vertel aan iedereen, goed of slecht:

"Ik doe Mijn Stem horen vanuit de Hemel; Ik roep luid opdat iedereen hoort, goed of slecht; ja, inderdaad, Mijn Stem heeft de uiteinden van de wereld bereikt; de goeden zowel als de slechten moeten berouw hebben; de goeden omdat ze niet precies Mijn Wil doen en omdat ze niet op de juiste manier bidden² - velen van hen benaderen Mij met slechts woorden; de slechten voor het bedrijven van doodzonden, vanwege hun hardheid van hart en hun onverschilligheid jegens Mij en Mijn Wet;" daar Mijn tempels nu in ongenade liggen zal Ik door Mijn Oneindige Barmhartigheid, doorgaan Mijn Geest uit te storten over deze ellendige generatie, om haar te doen herleven; dan zal deze dorheid jubelen en vruchtbaar zijn; dan zal, als de liefde vervlochten is met rechtschapenheid, de wereld van het verleden zijn verdwenen... hoewel Ik had voorzien dat velen van jullie, dronken van haat, Mijn wonderen zullen afwijzen, zal Ik tenslotte triomferen over deze slechte generatie; als ze je vragen: 'maar Christus heeft al getriomfeerd; Hij heeft de wereld veroverd, want Hij, Hijzelf heeft het gezegd; dus hoe zal Hij dan nog meer triomferen? wat is de triomf waarover Hij spreekt?' vertel hun dit, dochter: "alles

wetend vóór jullie schepping, en wetend dat deze vraag zou worden gesteld door velen van jullie, vertel Ik jullie nogmaals de volgende woorden die Ik heb gesproken tot de Vader; schrijf:

'Vader, mogen zij één zijn in Ons,
zoals U bent in Mij en Ik ben in U,
opdat de wereld gelove
dat U Mij hebt gezonden...'
(Joh. 17:21)

'Ik heb Uw Naam bekendgemaakt aan hen
en zal dit blijven doen,
opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt
liefgehad in hen moge zijn
en Ik in hen...'
(Joh. 17:26)

wanneer Ik alle mensen naar Mij toetrek, in Mijn Hart, zal Ik opnieuw verheerlijkt worden; Ik ben de nieuwe Adam en Ik ben het licht van Instructie en de Heilige Wijsheid; als alle mensen, dat betekent de wereld, zullen beseffen en geloven dat Ik gezonden ben door de Vader, zal Ik opnieuw triomferen want zij zullen dan eenstemmig zeggen:

"dit is de Christus, Eén van de Heilige Drie-eenheid, zuiver Licht, die de zielen verzamelt en heel Zijn schepping in Zijn Goddelijk Licht; O Heer en God, door Uw Handen hebt U alle dingen geschapen met majesteit en luister; met blijdschap en glimlachend hebt U alles gevormd, en alle dingen met genaden vervuld, maar de duivel heeft ons in zijn jaloezie beroofd van deze genaden, zelfs van het leven; hij heeft ons beroofd van Uw Licht, Redder en Verlosser, totdat U kwam, om ons te verlossen; Heer der heerscharen, zalving van onze ziel, driewerf Heilig Licht, U vergoddelijkte Uw goddelijk Lichaam, terwijl U op aarde was, door Uw Verrijzenis en maakt Het geestelijk en onbederfelijk; U overwon alle materiële dingen van de aarde; U zegevierde over de Dood; U schiep een Openbaring³ voor alle

32.

¹ Mt. 12, 22-32. de Godslastering.

² Als een ziel niet nederig is, zal de in het gebed gestelde vraag niet worden gehoord. Naarmate de ziel nederig is des te gemakkelijker trekt zij de aandacht van God om het te horen.

³ De Bijbel.

eeuwigheid; Minnaar van de mensheid, U bent de levende God die ons Uw Bruid¹ hebt gegeven waarin Zij de Waarheid handhaaft en haar veilig bewaart; ach, driewerf heilig Licht, U werd, om ons de Vader te laten zien, zichtbaar gemaakt in vlees; de Vader die in U is en U in Hem;'

“vraag dus niet, generatie, hoe zal de triomf zijn; de triomf zal zijn als op het einde de hele schepping zal komen in een omvormende eenheid van liefde met Mij, en één zal zijn, en met één stem uitroept:

‘Jezus is de Christus!
Jezus is de Heer!’”

Ik ben de Koning, zoals je hebt gezegd, dochter; Ik ben Koning, zoals de Heilige Geest in je oor heeft gefluisterd om het te verklaren...

dus terwijl je nog in ballingschap bent, offer meer van jezelf en blij verenigd met je Goddelijke Broer; draag in stilte alle beproevingen die je worden aangedaan, je bent niet alleen om ze te dragen, Ik ben met je, Mijn duif; draag ze omwille van Mij; je bedekt veel zondaars door je beproevingen; verheug je! want Ik heb je een overvloed aan genaden geschonken om op deze wijze met Mij te zijn; zie je? laat dit voldoende zijn om al je verdriet en lijden opzij te zetten; laat je Koning zich nu verheugen in jou; kom; ic;

¹ De Kerk.

2001

20 januari 2001

(Week van de Eenheid.)

Heer, waarom hebt U zo velen blind gemaakt voor Uw Werken? Is dat vanwege hun hardnekkige weigering berouw te hebben en zich te verzoenen? Onderricht mij en verklaar Uw Wil ...

ach, Mijn kind ... Mijn Wil is dat je werkt met liefde in het licht van Mijn Geest! Mijn Geest roept vandaag meer dan ooit om verzoening tussen Mijn herders; om te worden gered, moet iedereen berouw hebben en zich verzoenen; laat elke herder zijn pad onderzoeken; “denk aan de liefde die Mijn Vader, Ik en de Heilige Geest je overvloedig schenken, elk moment van je leven, herder...”

ach, dochter, denk niet dat Ik Mij niet bewust ben van de vereisten van de zending die Ik je heb toevertrouwd; Mijn Huis verenigen is geen gemakkelijke taak, laat staan het te doen herleven! maar vat moed want je bent niet alleen; Ik ben met je; raak niet ontmoedigd door hen die Mijn Plan in jou niet zien; Ik heb het zicht weggenomen van hen die beweren, “wij zien,” en het zicht gegeven aan hen die niet konden zien; wees een voorbeeld van eenheid voor de rest van de wereld en breng, door je opofferingen, verzoening voort tussen broeders;

Satan is vastbesloten oorlog te voeren tegen Mijn Kerk; met geweld valt hij aan wat Ik met Mijn Eigen Bloed heb gekocht; hij houdt Mijn Kerk verdeeld,

en vervloekt elk trouw hart dat de Waarheid en Mijn Wet belijdt;

velen van jullie die tot de Kerk behoren, beroven haar vandaag; jullie beroven haar door te weigeren Mijn Lichaam te erkennen in de Eucharistie, en deel te nemen aan Mijn Goddelijk Mysterie op de wijze die Ik werkelijk heb ingesteld; jullie beroven Mijn Huis als het gaat om het beoordelen van de Luister van Mijn Goddelijkheid en Tegenwoordigheid in de Eucharistie; jullie beroven Mijn Huis op nog veel andere manieren; de Schrift liegt nooit en kan niet worden afgewezen, maar jullie wijzen delen ervan af, en beroven haar ook op die manier; Ik heb aan Mijn Kerk apostelen gegeven om haar te verrijken; Ik heb voor Mijn Kerk profeten opgewekt en aan haar gegeven, leraren, en daarna, wonderen, de gave van genezing en verschillende andere gaven; maar jullie plunderen Mijn Huis, jullie beroven het vandaag;

Mijn Ogen zijn te zuiver om op deze rebellie te rusten; wees dus niet verbaasd als Ik roep; wees niet verbaasd als Ik, in Mijn Oneindige Welwillendheid en Barmhartigheid, helemaal naar jullie neerdaal, schepping, om naar het raam van jullie hart te kijken; wees niet verbaasd dat Ik, ondanks jullie ontzagwekkende beklagenswaardigheid, jullie onverdiend een rijk banket aanbied, en dat Ik met koninklijke vrijgevigheid en majesteit jullie kom bekleden met Mijzelf, zodat wanneer Mijn Engelen jullie zullen binnenleiden in de eeuwige vreugden van de hemel en in Onze hoven, jullie zullen worden herkend als het vlees van Mijn Vlees, het gebeente van Mijn Gebeente; het Oordeel zal dan worden afgekondigd:

“overeenkomstig het leven dat deze ziel op aarde heeft geleid, is ze de hemelse Bruidsschat waardig, daar zij trouw is gebleven aan De Bruid;¹ deze ziel is, ondanks alle beproevingen die Ik haar heb gezonden, die haar heen en weer hebben geslingerd als een schip dat door een storm is gegrepen, aan Mij gehecht gebleven en bleef tot Mij behoren zoals een oester gehecht is aan een rots; door zo gehecht te blijven aan De Bruid² en aan Mij, de Bruidegom,³ had zij deel aan Mijn Godheid; haar vereniging met Mijn Geest kristalliseerde haar en vormde haar om, om als God⁴ te zijn; en zoals de zon, werd zij door haar stralen verlicht, omdat zij Mij bezat in zichzelf; de heerlijkheid van Mijn vergoddelijkte zonen en dochters hier in de hemel is nu ook de hare; dit is de bruidsschat die zij zal ontvangen van de Bruidegom Zelf; Hij is de Bruidsschat... kom, kom en heb deel aan de vreugden van de hemel en van God Zelf voor altijd en eeuwig!”

o, als je wist, generatie, hoe dikwijls Ik Mijn Koninklijke scepter heb overgegeven ... hoezeer Ik verlang tot iedere ziel te zeggen:

“beminde, kom, stap op het pad van je blijvende Thuis, de enige ware woonplaats en de enige Ware Rustplaats voor je ziel; kom en ga het bruidsvertrek van Mijn Hart binnen; Ik nodig je uit de weg van de deugden te volgen die naar Mij leidt; als een tedere Bruidegom, zal Ik je ziel tooien met Mijn Schatten, maar als eerste, zal Ik je ziel tooien met Mijn Godheid; Ik zal je tooien als een koningin,⁵ majesteitelijk met Mijn Naam

en met Mijn werkelijke Tegenwoordigheid; Ik zal je ziel veranderen in een levend altaar, in een permanente hymne gezongen voor Mij, je God; Ik, de grote Koning, Degene die de natuur te boven gaat, zal Mij vermengen met jouw ziel zodat jij en Ik één worden;

“uit jezelf kun je niets doen, daarom is het, dat Mijn Tegenwoordigheid, die zuiver Licht is, onontbeerlijk is om door genade je hele lichaam te verlichten; en zoals Ik Mijzelf openbaar aan Mijn engelen zal Ik Mijzelf aan jou openbaren, door dit licht, en alleen dan, zul jij in staat zijn te zeggen:

‘Ik kan zien...’

dan zal Ik Mijzelf aan je bekendmaken; Ik zal met je converseren en jij met Mij; de Drie-ene God door natuur zal Zich helemaal vooroverbuigen om te converseren met degene die Ik heb herschepen en die door genade een god werd, uit Mij geboren; een aangenomen erfgenaam van Mijn Koninkrijk; jij die zo zwak bent en zo verdorven, als je echt berouw hebt, als je kijkt naar je zo betreuenswaardige ziel, kan Ik je gelijkvormig maken aan Mijn Perfecte Beeld;”

Mijn werk en Mijn plan dat de schittering is van jullie zo slechte tijden, is om alle zielen in Mijn Heilig Hart te trekken; dan zal heel Mijn Heerlijkheid aan hen worden geopenbaard in dit Hart en zal heel de mensheid Het samen zien; ja, inderdaad, het is Mijn bedoeling jullie allen in het kielzog van Mijn Heerlijkheid te trekken; vanaf dan zal Ik jullie erfdeel zijn, jullie verrukking, jullie

¹ De Kerk: ook Bruid van Christus.

² De Kerk.

³ Jezus Christus.

⁴ God door deelname.

⁵ Als Christus spreekt over zielen, verwijst Hij naar

de ziel in het vrouwelijk; de term die Christus gebruikte als “koningin” komt tot dezelfde verklaring.

Bruidegom gekleed in Mijn Heerlijkheid; en zoals een bruidegom die zich verheugt in zijn bruid, zal Ik in onze omhelzing in je oor fluisteren:

“en kom nu en zegen je Heer van alle dingen, de Maker van grote daden is overal; kom dicht bij Mij, want Ik ben je beschermer en je steun; Mijn beminde bruid, die erin toestemde Mij te horen, moge jij je verheugen in Mij, je Heer; moge Ik in je hart blijven als gemengde wierook, en mogen Mijn Woorden zo zoet als honing smaken¹ in je mond, als je ze eet; laten ze als muziek zijn in je oren, Mijn beminde;”

Ik zal je dan de schatten onthullen die Ik had bewaard voor jouw generatie: Ik zal je de schat van Mijn Barmhartigheid aanbieden, en je leren dat in Mijn Barmhartigheid, woorden zijn geuit die uit Mijn Mond komen; door Mijn Woorden doe Ik de geestelijk doden opstaan, hervorm Ik de afvallige, genees Ik de zieken en bevrijd Ik de gevangenen, Mijn Mond is als een scherp zwaard;

Ik vorm door Mijn Barmhartigheid met Mijn Woord, profeten die degenen zullen plagen die in duisternis leven, maar zij zullen Mijn volk troosten; door Mijn Barmhartigheid open Ik de ogen van de blinden, en degenen die neerliggen in lagen stof zal Ik optillen om het Licht te aanschouwen; en allen die vertrouwden op hun eigen kracht zal Ik, door Mijn Barmhartigheid, Mijn Heerlijkheid en Mijn Majesteit onthullen zodat hun harten zich tot Mij keren, hun God;

in deze dagen van genade, is Mijn Barmhartigheid een van de grootste schatten die Mijn Hart voor jullie tijden heeft bewaard; niet dat Ik ooit ben

opgehouden jullie te overladen met Mijn Barmhartigheid, maar in jullie tijden, die zo slecht zijn, toon Ik meer medelijden met degenen die neerliggen in het stof, met hun lichamen vermorzeld tegen de grond door zonde dan ooit tevoren; in de woestijn van jullie hart heb Ik hemelse zaden geplant, zodat iedereen de grootheid van Mijn Barmhartigheid kan zien en kennen;

dan, heb Ik ook niet gezegd, dat in de laatste dagen Mijn Geest over de gehele mensheid zal worden uitgestort, ongeacht hoe armzalig jullie zouden zijn? zo is de rijkdom van Mijn genade ... vandaag verhef Ik jullie door genade; in Mijn Barmhartigheid, stort Ik Mijn genade over jullie uit zodat Ik jullie laat begrijpen wie Degene is die vrijheid brengt, en wie de Gever is van het Leven, zodat jullie kunnen zien welke rijke heerlijkheden op jullie wachten;

jullie tijdperk heeft meer doden dan levenden, door zijn zonden, door zijn goddeloosheid, en door zijn onverschilligheid tegenover Mij; sinds de wereld werd geschapen ben Ik nooit opgehouden Mijn altijddurende macht en godheid te openbaren, Ik ben bekend door alles wat tot zijn kwam uit het niet-zijn; maar dan, zelfs in jullie aardse materie, kan Ik leven in jullie, Ik kan deze aardse materie tot leven brengen, het is door genade dat jullie zijn opgewekt; dus, moet Ik dan Mijn schepselen voor altijd zien rebelleren, en koers zetten naar de dood? zou Ik niet met Barmhartigheid handelen?

met Mij zijn grote rijkdommen, blijvende overvloed, die diegenen verrijken die Mij naderen met een berouwvol hart; in onze bruiloften zal Ik jullie de schatten aanbieden van het weten hoe je Mij kunt bezitten; de schat van de Kennis van de Drie-ene God en

¹ In figuurlijke zin, men kan Gods Woorden “eten”.

van het Hem Begrijpen; heb je niet gehoord dat een huis alleen wordt gebouwd door de Heilige Wijsheid en dat het door te begrijpen sterk is gemaakt? dat door kennis zijn voorraadschuren gevuld zijn met rijkdommen van elke soort, zeldzame schatten van goddelijke waarde en zo begerenswaardig voor de wijzen van alle tijden?

met andere woorden: door Mij te kennen, zijn je ziel en je verstand vervuld van Mijn transcendent licht en Mijn Glorie; je ziel is gevuld met Mijn Godheid, met Mijzelf; dan en alleen dan zal je hart zich richten op gehoorzaamheid en zullen je oren zich richten naar instructie, de waarheid verwerven en haar innig koesteren; zelfs ook jullie natuur zal worden omgevormd, Mijn beminden, tot Mijn Godheid; al jullie intenties zullen worden bewogen door Mijn Heilige Geest die onvermoeibaar de onzuiverheden bezig was te verwijderen uit jullie binnenste om jullie geest te begiftigen met Mijn Geest en door Mijn Geest met de Vorstelijke Overvloed die is Mijn Soevereiniteit;

je zult vragen: “en wat betekent het God te begrijpen?” Mij begrijpen is het eerste principe van de Wijsheid; het betekent Mij erkennen als jullie God en Mij te vrezen; Mij vrezen betekent het vermijden van alle kwaad;

het betekent ook Mij te hebben gezien met je geestelijke ogen terwijl je nog op aarde bent; het is wezenlijk voor ieder van jullie Mij te hebben geproefd terwijl je op aarde bent; het is belangrijk voor iedere ziel te zoeken naar dit visioen¹ en als je ziel niet in staat is geweest Mijn hoogte te bereiken,² worstel en volhard

dan om je geest te verheffen door contemplatie; hoe anders zou jij je God kennen? hoe zou je, als je Mij niet hebt gezien, een van Mijn zonen en dochters zijn, getooid in Mijn driewerf Heilige Licht?

Ik ben niet ontoegankelijk noch onbereikbaar aangezien Ik Mij vermeng met jouw ziel; Ik verenig Mijzelf met jou en wij worden één; dan, eenmaal verenigd, maak Ik, om je te herinneren aan je erfenis, Mijzelf aan je kenbaar; in majesteit en luister leid Ik je ziel in Mijn diepten om Mijzelf te openbaren met koninklijke vrijgevigheid; je hebt gelezen dat de diepten van God alleen gekend kunnen worden door de Geest om geestelijke dingen te begrijpen; de Schrift zegt:

“een ongeestelijk persoon is iemand die niets aanvaardt van de Geest van God: hij ziet het allemaal als nonsens; het gaat zijn begrip te boven want het kan alleen worden begrepen door middel van de Geest;”

een geestelijk mens is, daarentegen, in staat de waarde van alles te beoordelen, en zelf valt hij buiten ieders beoordeling, zoals de Schrift zegt: “wie kent de gedachten van de Heer, dus wie kan Hem raad geven?”³

de schat van het Mij kennen en begrijpen is steeds de hemel op aarde; het betekent op aarde te heersen met vriendelijkheid, gerechtigheid en rechtschapenheid; eenmaal deze schat door genade te hebben ontvangen door de Heilige Geest zul je Mijn Wil in jou kennen; Wij hebben eens gezegd:⁴ “wie roemen wil, moet hierop roemen: op begrip en kennis van Mij ...” deze schat gaat de prijs van parels te boven; ach, dan komt de schat van intimiteit,

¹ Het visioen van God.

² De Heer bedoelt “Hemzelf”.

³ 1 Kor. 2: 14-16.

⁴ Jer. 9: 23.

intimiteit met Mij, je God; de uitbarstingen van vlammen die uit je hart komen vanuit ontvlamde liefde, zullen de eerste tekenen zijn van je intimiteit met Mij, de verlengde perioden van dorst naar Mij, Mij onafgebroken zoekend, zullen de dageraad zijn van je toegang tot die intieme vereniging die Ik zozeer verlang van elke ziel, zodat ze kunnen komen om Mijn Zoetheid te smaken en, met heel je ziel, zul je binnengaan in de vreugden van de hemel en je zult de melodieën van Mijn engelen in de hemel zingen ter ere van Mijn Barmhartigheid die Ik voor je had;

dan, zoals David eens tot Mij uitriep, ontvlamd door zijn liefde, zal ook jij tot Mij zijn eigen woorden uitroepen:

“God, U bent mijn God, ik hunker naar U; mijn hart dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U ... ik voel mij van binnen een droog land, uitgeput en zonder water zonder U; ik verlang mijn blik op U te laten rusten; op mijn bed denk ik aan U, ik mediteer de hele nacht over U; mijn ziel klampt zich stevig aan U vast ...¹ hoewel ik jong² ben, hebt U aan mij meer begrip gegeven dan aan de ouderen,³ omdat ik Uw goddelijke instructies onderhoud; o, hoe heerlijk is het een vriend van U te zijn mijn zoete God; Uw tegenwoordigheid, zo intiem verstrengeld met mijn ziel, maakt mij blij en is zoeter dan honing; Uw geur parfumeert heel het universum en maakt mijn ziel dronken terwijl hij mijn hele wezen versterkt;”

bij je ontwaken zul je ontdekken dat Ik je Beminde ben, je Hemel, je Eden, en dat je in Mij kunt leven; je zult in Mijn Licht ontdekken, dat Ik in je hart de

luister van Mijn Werken heb gelegd, en je zult Mijn Heilige Naam prijzen; je zult ontdekken dat Mijn Blik op jou als een magneet is, en Ik zal Mij verheugen door naar je te kijken, want Ik zal kijken naar Mijn Eigen weerspiegeling, Ik zal naar Mijzelf in jou kijken... wees dus niet verbaasd wanneer Ik tot je zal komen om je te zeggen:

“Ik ben nu Gouverneur in jou en Ik heb geen ander verlangen dan Mijzelf te zien in jou; Mijn Tegenwoordigheid in jou ontsteekt een verlangen en dorst naar Mij als een vlam; elke zucht van verlangen zal door Mij worden ingeademd als een geurig boeket rozen, Mij kalmerend vanwege de beledigingen Ons⁴ door de mensen aangedaan;”

Ik ben Volmaakt en Ik wil dat jij ook volmaakt bent; heb je niet gelezen: “zoals de gouverneur is, zo zullen ook de inwoners van zijn stad zijn ...”⁵

dan zal Ik, op Mijn beurt, de hemelse gastheren aan je openbaren en godsvrucht en rechtschapenheid voor je zingen in poëzie; Ik zal alle heiligen in de hemel verzamelen, Ik zal alle hemelenkoren verzamelen om aan hen Mijn majesteit en Mijn soevereiniteit in jou te openbaren hoe Ik van jou een koninklijk diadeem heb gemaakt voor Mijn Hoofd, een koninklijk wonder van jullie tijden; al je sieraden zullen goddelijk zijn als ze door Mij worden aangeboden; jouw vroegere slavernij zal vrijheid worden in Mij;

vandaag zie Ik vanuit de hemel neer om de reine harten te tellen: – wat moet Ik zeggen? was Mijn Offer tevergeefs? Mijn Geest is gebroken... Ik heb Mijzelf geofferd voor jullie om jullie te bevrijden van alle slechtheid en een volk te zuiveren zodat het Mijn Eigen volk zou

¹ Psalm 63, uittreksels.

² Herboren door de Geest.

³ De geleerden.

⁴ De Heilige Drie-eenheid.

⁵ Sirach 10: 2.

kunnen zijn, dat geen ander ideaal zou hebben dan om goed te doen;

Ik heb alles gedaan zodat jullie gerechtvaardigd zouden kunnen worden door genade, en erfgenamen worden van Mijn Koninkrijk; Ik heb jullie allen intensief en met groot medelijden Mijn Wet geleerd en jullie vernieuwd met de Heilige Geest van Genade, zelfs door Mij steeds weer te herhalen; Ik onderricht nu, door jullie instructies te geven op de manier van de Heilige Wijsheid; het is geen nieuwe leer maar dezelfde van de Bruid¹ waarop jullie kunnen vertrouwen; jullie behoren allen tot Mijn Huis; aangezien Ik Mijn Huis heb gekocht met Mijn Eigen Bloed en Ik elke druppel van Mijn Bloed heb vergoten voor iedereen ... jullie zijn Mijn Huis ...²

je hebt in het begin³ gevraagd, dochter, dat Ik Mijn Wil verkondig; Ik herhaal voor jullie allen dat het Mijn Wil is dat jullie werken met liefde in het Licht van Mijn Geest opdat jullie allen één mogen zijn; ic;

(Bovenstaande boodschap werd niet op één dag gegeven; de dag waarop ze begon was de 20^{ste} januari en ze ging verschillende weken door en ook de volgende maanden vanwege mijn intensieve reizen.)

datum niet bekend, 2001

Heer, de Schrift zegt, en in feite bent U het die zei: "Ik heb je nog veel dingen te zeggen maar ze zouden nu te veel voor je zijn; maar als de Geest van Waarheid komt zal Hij je leiden naar de volledige Waarheid."

Het is ook terdege bekend dat het verkeerd is te spreken van het einde van de Openbaring en haar te behandelen als een geheel van verklaringen. U bent levend en

actief en U zult doorgaan Uzelf te openbaren door de Heilige Geest en nooit stoppen zo te doen. Christus, U bent de volle en complete Openbaring van de Vader, daarom is de term "complete" gegeven. Maar dat betekent niet dat U Uw Laatste woord hebt gegeven.

vrede, Mijn kind, de Heilige Geest van Waarheid zal nooit ophouden te getuigen;

opnieuw zal Ik zeggen: "zalig de zuiveren van hart, zij zullen God zien;" Ik geef zicht aan degenen die niet zien maar Ik verhinder de wijzen en de intelligenten binnen te gaan door de deur van kennis; door binnen te gaan door deze deur ontvangt men licht en een begrip van al Mijn uitspraken,⁴ en tegelijkertijd een erkenning van Mijn Tegenwoordigheid ... maar wie roemt op zijn eigen glorie, blijft buiten deze deur;⁵ hij blijft in het duister; vlees is vlees en zal het zicht hebben van vlees; maar wie geboren is uit de Geest zal zicht worden gegeven en hij zal God zien;

guirlande van Mijn Ziel, laat Mij meer in je stromen; sla je ogen op tot Mij en vertrouw jezelf en alles wat je hebt aan Mijn Wil toe; vermeerder je vurigheid; luister niet naar degenen die je vervolgen en die de genade die Ik je heb gegeven, negeren, zeggend, "het is van geen waarde;" God staat vóór je, generatie, de Lente buigt zich helemaal neer om je te bereiken in je duisternis; klaag niet en jammer niet meer, Ik nodig je uit je toevlucht te nemen in Mij, generatie;

kom dus! Ik heb je een licht van openbaring gegeven in je duisternis, om niet alleen je hoop te doen herleven maar ook je geloof en je liefde; Ik ben

¹ De Kerk.

² Hebr. 3: 6.

³ Van deze boodschap.

⁴ De Schrift.

⁵ Zoals de Farizeeën.

van plan te redden en niemand kan Mij tegenhouden; jouw tijden zijn tijden van Barmhartigheid, daarom zend Ik Mijn Woord naar de aarde, een licht van openbaring om zicht te geven aan de blinden; heb je niet gehoord hoe God tederheid en medelijden is, traag in het boos worden, vol trouwe liefde en dat Ik alle schepselen omhels?

Ik heb aan je ziel grote dingen bekend gemaakt, generatie, maar het grootste van alles is de openbaring van Mijzelf; Mijn goddelijke en herhaalde bezoeken aan jou zijn een geschenk van je Koning die je Zijn trouwe liefde toont; verhef je God, aarde, die je redt! de hemelen verkondigen Mijn heerlijkheid, ja, heel het hemelgewelf verkondigt Mijn Werken! prijs Mij voor de verbazingwekkende kennis die Ik je geef in je zo slechte tijden waarin het geloof in de Drie-ene God bijna niet bestaat, en waarin de liefde tot God en de naaste koud is geworden;

en toch, ondanks alles, houdt Mijn Heilige Geest nooit op Zijn Liefde over je uit te storten; en Wij zijn nooit opgehouden Onszelf aan je te geven; Ik heb Mijn gaven en Mijn schatten openlijk aan iedereen onthuld met vreugde en met trillende Lippen en emotie maak Ik Mijn gelukzaligheid aan je bekend en sta je toe een kijkje te nemen in de diepten van Mijn Hart en laat zien welke glorierijke schatten bewaard werden voor jouw zo slechte en rebelse tijden;

beschouw Mijn rijkdommen, overweeg het licht van Mijn Heerlijkheid want dit gaat alle theologie te boven; om nu licht te werpen op bepaalde uitspraken van Mij met betrekking tot de schatten van Mijn Heilig Hart en om je ziel vooruit te laten gaan in de diepten van de Wijsheid en van de kennis van

Mijzelf, zal Ik je vragen dochter, om het oog van je intellect te openen om alle licht in je op te nemen dat Ik in je zal uitgieten zodat Ik Mijn kennis aan jou kan doorgeven;

het zou sommigen kunnen lijken dat Ik Mijzelf herhaal, maar Mijn pedagogie is volmaakt en zeer opbouwend voor je ziel; Ik zal je toestaan de waarde van Mijn schatten te begrijpen; onthoud dat een van de edelste en meest onschatbare schatten de kennis is van God als driewerf heilig, omdat je met deze schat Gods intieme vriendschap verkrijgt, en God Zelf;

onder andere schatten, heb Ik ook de schat van het Pad van de Deugden; dit Pad van de Deugden is uitgelegd door Mijn Vader; het is een met saffieren bedekt Pad, een heerlijke toegang tot de Hemel; om de Hemel en in Mijn Koninklijke Hoven te kunnen binnengaan, waar je in en uit kunt wandelen tussen Mijn Engelen en Heiligen omdat je als een van hen zult worden geteld, moet je hart volmaakt worden bevonden ten opzichte van Mijn Goddelijke Wil; dit Pad is uitgelegd tot ieders bereik en het is aan jou om dit Pad te betreden, dat leidt naar het Leven; als je voor Mij beslist, en je het Pad van Deugden ingaat, zal het onmiddellijk je gelaat verlichten, en aan het einde van dit Pad zal Ik op je wachten om je te kronen met rozenknoppen die nooit verwelken terwijl jij Mijn Heilige Naam driewerf heilig zult prijzen;

kom en zeg niet dat je de verborgen dingen van God niet kent; zeg niet dat je geen hoop hebt op beloning voor heiligheid, want Ik heb je geschapen om onsterfelijk en heilig te zijn; Ik heb je geschapen om met Mij te heersen zelfs terwijl je nog op aarde bent; Ik kan je

beeld vergoddelijken als je de schat ontvangt van het Pad van Deugden; gezegend wie deze schat ontvangt en hem gebruikt;

terwijl je op deze saffieren loopt zul je hoop in je hart winnen omdat je harde werken van waarde zal zijn, je prestaties nuttig voor je heiliging en voor Mijn Glorie en Mijn Troon; je zult niet langer afdwalen van het pad van de Waarheid want je zult Mij hebben als je Heilige Metgezel; Ik zal je Geestelijk Leidsman zijn, je stappen leiden met Mijn Koninklijke Scepter; Soevereiniteit zal met je zijn en de kracht van de Allerhoogste zal op je rusten om licht te werpen op je voeten;

als je zou kiezen om het Pad van de Deugden te volgen, zal dat betekenen dat je Mij hebt gekozen om je Koning te zijn zodat Ik over je heers; zo zal de Heilige Geest je Wijsheid schenken, omdat je hebt gekozen om de weg van de goede mensen te gaan, volhardend op het Pad van de oprechten;

zie de ontelbare Schatten van Mijn Heilig Hart; tot zóver heb Ik je onderricht over de Schat van de Kennis van God en van het Hem begrijpen; dan over de Schat van Barmhartigheid, dan over de Schat van intimiteit en hoe God te bezitten, en dan over de Schat van het Pad van Deugden; nu zal Ik je een begrip geven van de Schat van Hoop die van de Heilige Geest komt;

hoop brengt vreugde en troost voort in je hart, en hoewel men in zijn hart alle mogelijke leed kan hebben, de drager¹ van de Heilige Geest overwint het allemaal omdat de Heilige Geest hymnen van troost en liefde voor hem zal zingen, hem zo zal helpen de beproevingen te overwinnen en zijn geest te verheffen, en

hem sterkt om met waardigheid te wandelen; Hoop, daarom, is een gave van de Heilige Geest;

kan een mens zijn hoop stellen op de rijkdommen van de wereld, die zoveel harten geboeid houden, en je niet in aanraking brengen met God, en zich dan nog gelukkig voelen? als hij weet dat deze rijkdommen niet eeuwig blijven en je geen eeuwig leven zullen geven en ook geen heerlijkheid? nee, niemand zou gelukkig kunnen zijn als zijn ziel alleen geboeid zit aan de rijkdommen van de wereld; het resultaat zal zo bitter zijn als alsem; maar gelukkig is de mens die zich wendt tot Mij; Ik kan hem rijk maken door zijn armoede; Ik kan hem verrijken door alle Rijkdommen die Mijn Hart bevat;

in Mijn Hart liggen alle paden die naar geluk leiden; als je de Schat van Hoop wilt ontdekken zul je jezelf, wanneer je lacht, horen klinken als het kabbelen van water, en bij het geluid van je lachen zal heel de hemel zich verheugen, want je ogen gaan kijken naar een Koning in Zijn hemelse schoonheid en niet langer naar de verdorven rijkdommen van de wereld; ja, je zult je zilver en goud dat je eens hebt verafgood, als onrein beschouwen; dan, zal de Slang die je gevangen hield, zich nooit meer in je nestelen omdat de Heilige Geest die je Hoop is, maar ook je Bewaker, werkelijk in jou zal wonen en jij in Hem; je zult jezelf zien juichend van vreugde, altijddurende vreugde zal op je gezicht te zien zijn; vreugde en geluk zullen met je zijn en lijden en weklagen zullen beëindigd zijn; ja, de Schat van Hoop bemoedigt en troost je geest;

de Schrift zegt dat wanneer je bidt, je begrip wordt gegeven; als je Mij tot op vandaag niet begrijpt is het omdat je niet

¹ De ziel die de Heilige Geest in zich "draagt".

bidt; hier ben Ik, Ik heb geen goud of zilver noch kostbare stenen in Mijn Handen om je aan te bieden, maar in plaats daarvan iets onbetaalbaar: Mijn Hart, met daarin Zijn onuitputtelijke schatten;

zal Ik als van een pasgeboren baby een eerste gejammer horen? ben je bereid uit Mij te worden geboren? begrijp je nu Mijn taal? hebben jullie gemerkt, beminden, hoe Ik Mijn engelen heb gezonden om aan jullie poorten te staan en over jullie te waken in deze duistere uren die voorbij gaan? jullie zouden meer op Mijn reddende hulp moeten vertrouwen; de Geest die jullie hoop is, zal jullie sterken door jullie voorhoofd met Mijn Naam te bezegelen;

wanneer jullie hoop in jullie hart hebben verkregen zullen jullie vol vertrouwen blijven want waar de Geest is daar is vrijheid; licht en duisternis hebben niets gemeen, en evenmin hoop en wanhoop; de Heilige Geest is geen bondgenoot van Satan en jullie die de belofte van Hoop hebben ontvangen, hebben geen gemeenschappelijke basis met de Wanhoop die in werkelijkheid Satan is;

door het ontvangen van de Schat van Hoop zal je gezicht opklaren en de glans aannemen van Mijn Majesteit en Glorie; ja, jullie zullen allen groeien in licht omdat jullie zullen veranderen in Mijn glorierijk Beeld; dit kan alleen worden gehaald uit Mijn Hart ... smee dus met heel je hart de Geest van Hoop die in je geest zal stralen en je in de vreugden van de hemel zal trekken om je in Hem te verheugen...

een Stem roept uit de hoogten van de hemelse Heerlijkheid en verkondigt de Schatten die voor jullie tijden bewaard waren; zeg niet: "ik heb gekeken en ze niet gezien;" Ik beweeg Mij voort als de

wolken boven jullie, en toch zeggen velen dat jullie Mij niet zien, generatie; je zwerft heen en weer tussen de rijkdommen van de wereld, maar als je dan de geestelijke schatten ziet, die over je kunnen worden uitgestort om je te bekleden met Mijzelf in majesteit, schenk je er geen aandacht aan;

als je de genade zou worden gegeven jezelf te zien op de manier waarop Ik je zie met Mijn goddelijke Ogen zou je klagen, jezelf op de borst slaan, en je zou vluchten naar de woestijn; jouw beklagenswaardig aanzien zou je binnenstebuiten hebben gekeerd; maar als je jezelf zou zien bekleed met Mij, Ik zeg je, je zou Mijn grootheid onophoudelijk prijzen; heb je niet gelezen dat: "Ik jullie stenen zal leggen op karbonkels en jullie fundamenten op saffieren en dat Ik jullie kantelen robijnen maak, jullie poorten kristal en van al jullie muren kostbare stenen?"¹

heb je niet begrepen dat je door het erkennen van Mijn Hart wonderbaarlijk zal worden vernieuwd? en van een ruïne zult worden herbouwd? heb je Mijn heilige Wijsheid niet begrepen toen Zij zei: "je zonen zullen worden onderricht door Jahweh, en dat de voorspoed van je zonen groot zal zijn want je zult gegrondvest zijn op rechtschapenheid? Ik openbaar nu deze Schatten, hoewel niet allemaal, voor je omvorming en je vergoddelijking; luister en je ziel zal bloeien en leven ... Ik heb onpeilbare Schatten in Mijn Hart en Ik heb ze aan jullie allen verschaft zonder geld; dan, zoals de aarde vrucht draagt en groei geeft om zaad te leveren voor de zaaier en brood om te eten, zo is het Woord dat van Mijn Mond uitgaat en niet leeg terugkeert, zonder Mijn Wil uit te voeren

¹ Heel dit citaat heeft betrekking op de ziel.

en zonder te volbrengen waartoe het was uitgezonden;”¹

Mijn Woord is je gegeven om je hand te versterken om de zoom van Mijn tuniek vast te grijpen en niet los te laten; laat je voeten van nu af het Pad van Deugd volgen en door je oor een beetje meer te buigen, zul je de Heilige Wijsheid en Haar uitspraken begrijpen; kom, jij die nog steeds doelloos dwaalt in deze wildernis, kom tot Mij en ontvang, Mijn kind, want je bent Mijn kind, Mijn Vrede, en jouw ziel en hart zullen bloeien;

*Thema van mijn lofprijzing,
Koning, Majesteit en Soeverein van heel
het universum
maar ook van de Hemel, vertel mij:*

*wat is de mens dat U er zelfs een
gedachte aan zou wijden?
En toch, herinnert U ons er nogmaals
aan
dat U ons weinig minder dan een god²
hebt gemaakt,
door ons voortdurend te roepen,
om de kroon van glorie en heerlijkheid te
ontvangen
en deel te hebben aan Uw Koninkrijk!*

omwille van Mijn Heilige Naam, openbaar Ik, maar toon Ik ook vanuit de hemel, met majesteitelijke heerlijkheid, Mijn Macht en Mijn Barmhartigheid, om jullie allen te redden ...

Ik zegen jullie ... ic

(deze boodschap werd na een aantal weken beëindigd.)

2 mei 2001

Mijn dochter, heb Mij altijd in je hart en laat Mij steeds als een loflied zijn in je hart;

zie je hoe Mijn Ogen op je rusten? Ik zal Mijn Kennis aan je blijven leren in Mijn Koninklijke Hoven, je altijd leren welke weg je moet volgen; glimlach omdat Ik je Raadsman ben en je Leraar, laat je gezicht glimlachen, want genade omhult je! in Mijn Paleis en in Mijn Koninklijke Hoven van Mijn Koninkrijk weerklinkt machtig Mijn glorie en iedereen hoort roepen: “Glorie!”

Ik, die Almachtig ben, Koning en Soeverein, heb je de eer bewezen op saffieren³ te wandelen in plaats van op rode hete kolen; Ik heb je geleid, en door jou vele anderen, naar het pad van eenheid en verzoening, maar louter en alleen door deze daad van Barmhartigheid van Mijn kant, zijn er valse getuigen tegen Mij⁴ opgestaan en sisten geweld tegen Mijn gegeven Woorden en alles waar deze woorden voor staan die zielen tot leven wekken; maar maak je geen zorgen, van Mij is bekend dat Ik zetels, argumenten en macht ten val breng;

vandaag, in jouw dagen, openbaar Ik aan de hele wereld wat Ik heb gezegd over de blindheid van sommige van jullie herders;⁵ deze herders heffen hun handen naar Mij op in het Heiligdom en verheffen Mijn Offer, maar slagen er niet in hun geest van woede en trots te controleren, terwijl er angstaanjagende vonken opvlammen uit hun ogen; ze verklaren dat ze rechtschapen en rechtvaardig zijn, maar in werkelijkheid zijn ze wandelende karkassen; ze zitten

³ Saffieren vertegenwoordigen deugden.

⁴ Ik begreep dat het “Mij” ook bedoeld was voor mij. Christus bracht mij in verband met Hem door Zich op deze wijze uit te drukken.

⁵ Enkele Grieks Orthodoxe monniken en priesters.

¹ Jes. 55: 10-11.

² Psalm 8: 5.

hoog te paard en verkondigen hun rechtschapenheid, hun trouw jegens Mij, maar zien er niet tegenop Mijn hele Evangelie tegen te spreken onder de ogen van al Mijn heiligen en engelen hier in de Hemel! Mijn geboden staan voor trouw, en hun lippen zouden Heilige Wijsheid hebben moeten spreken, maar wat Ik van hen hoor is grootspraak, en zodoende vermeederen ze Mijn Tranen op de iconen; als een herder zo laag valt, zou hij weer helemaal opnieuw Mijn methode moeten gaan leren en de elementaire beginselen van de uitleg van Mijn voorschriften en Mijn Wet van Liefde;

heb Ik niet gezegd: “je zult je God beminnen met geheel je hart, met geheel je ziel, met al je krachten en je naaste als jezelf?” hebben zij niet geleerd dat ze op de Oordeelsdag zullen worden geoordeeld naar de maat van hun liefde op aarde? hoe kunnen zij geloven dat zij leven in Mij en geworteld zijn in Mij als zij in de macht van de boze zijn? verruwing van taal, heftigheid van hart, zijn elementen die Mijn Hart tegenspreken; zij vestigen hun aandacht niet op heiligheid, geloof, liefde en vrede zoals de Schrift jullie leert; hebben zij niet gelezen: “een dienaar van de Heer moet zich niet bezighouden met ruzies, maar moet vriendelijk zijn voor iedereen;”

Ik heb eens gezegd¹ dat hun Kerk ten onder gaat als verrot hout en dat alles wat Ik van hen hoor is: “is er een droogte?” zij slingeren lasterlijke beschuldigingen naar hun trouwe broeder² en begaan daardoor een doodzonde; dus, van hun eigen lippen kruipen maden uit hun vervallen lichamen omdat ze een monopolie van

vertoning en vooronderstelling hebben gevestigd in hun hart; hoeveel meer beledigingen moet Ik nog van hen verdragen? Ik ben uit Mijn iconen gestapt om hen te waarschuwen maar zij hebben Mijn teken naar hun eigen genoegen omgekeerd en werden zelfs nog vijandiger jegens Mij; Ik sprak tot hen en zij luisterden niet; Ik snikte als een fluit voor hun ogen, maar zij deden alsof zij Mijn Tranen van Bloed niet zagen; Ik protesteerde tegen het geweld dat zij in hun hart dragen tegenover hun broeder,³ maar zij antwoordden niet; Ik moest hen smeken, bij hen pleiten als een bedelaar, terwijl de doodsangst in Mijn Hart ondraaglijk begon te worden, maar zij zorgden ervoor Mij te mijden; Ik schreeuwde het uit naar hen, klagend, om te zorgen dat zij het pad van de dood niet zouden opgaan, maar zij schonken er geen aandacht aan; wanneer Ik op hen zal neerdalen als een Rechter in een voorname stijl, en hen beschuldig van hun misdaden, want het zijn inderdaad misdaden, zal Ik, met immense macht, hen laten zien hoe zij Mijn Mystiek Lichaam hadden verminkt; waar zouden ze dan heengaan? waar zouden ze heengaan om aan Mij te ontsnappen? waarheen zouden ze vluchten voor Mijn Tegenwoordigheid? naar de heuveltop? naar de straat? naar de kruispunten? in het Heiligdom of naar hun poort? Ik zal daar zijn...

jullie negeren definitief Mijn woorden in de Schrift, want als jullie ze werkelijk hadden gevolgd, zouden jullie hebben gelezen wat er geschreven staat: “bespot nooit iemand om zijn ouderdom ...”⁴ maar strek je hand naar hem uit; als jullie, die jullie zelf heilig en rechtschapen noemen, woede tegen

¹ In de boodschap van 18 februari 1992.

² Paus Johannes Paulus II.

³ Paus Johannes Paulus II.

⁴ Sirach 8: 6.

iemand koesteren, kunnen jullie dan medelijden van Mij verlangen? moet Ik jullie, die wrok koesteren tegen je oudere broer,¹ je zonden vergeven? wat moet Ik doen met jullie dagelijkse Kyrié eleisons? wat moet Ik doen met jullie vele offers en jullie wierook? die zullen Mijn vergeving voor jullie zonden niet verkrijgen;

luister naar Mij; Ik heb gehuild om al je mislukkingen, maar Mijn Hart is een afgrond van Liefde en Barmhartigheid, broeder; Ik ben Degene die je geest doet herleven en je ogen doet opklaren; Ik genees, Ik geef leven en zegen; als Ik vleiende woorden tegen je zou zeggen, zou Ik het niet zijn; Ik heb je fouten nauwkeurig omschreven opdat je tot Mij terugkeert met een berouwvol hart, en Ik zal je genezen; je beschamende naaktheid is nu gezien door Mijn heiligen en Mijn engelen in de hemel; je geeft jezelf bloot, broeder, en niet alleen tegenover alle naties, maar tegenover de gehele hemel; Ik zal, niettemin, ondanks je ontzagwekkende naaktheid, je steunen en je weer bekleden met Mijzelf als jij jezelf vernedert, berouw hebt en de dingen die Ik tegen je gezegd heb ter harte neemt;

buig je knie, Griekenland, en vraag in Mijn Naam om vergeving; sta op en verrijst uit je dood, en sta Mijn Moeder toe je stap te leiden, als een kind op het pad van saffieren² en tot heiligheid; roep Haar aan en sta je Heilige Moeder toe je te genezen van je dode daden zodat je diensten aan Mij koninklijk worden wanneer ze gedaan worden met een zuiver hart; sta je Gezegende Moeder toe je heiligheid te herstellen en je te helpen opnieuw te groeien naar redding;

¹ Paus Johannes Paulus II.

² Saffieren vertegenwoordigt het woord "deugden".

roep de heiligen aan opdat zij je de weg wijzen naar het Huis van het Licht en je woorden zullen niet langer leeg zijn, maar weer een melodie van vrede worden terwijl je alles zult intrekken wat je tegen Mij hebt gezegd,³ berouwvol in stof en as; o, wanneer zal Ik het Huis van het Oosten het Huis van het Westen zien groeten met een heilige kus? ic;

dochter, kijk naar de diepe wonden die hun monden Mijn Lichaam hebben aangedaan; gezegende, buk je niet om naar Mij te zoeken; Ik ben boven je en naast je; kom, ga binnen in de vreugde en de vrede van je Heer; kijk vóór je en nooit achterom en blijf op Mij geënt; ic;

(Deze boodschap werd ontvangen tijdens het bezoek van de paus aan Griekenland, en velen daar hebben ertegen geprotesteerd dat hij daarheen ging. Deze boodschap werd gegeven in de handen van veel metropoliëten en ook gelegd op de lessenaar van bisschop Christodoulos, twee dagen voor het vertrek van Paus Johannes Paulus II.)

5 mei 2001

Mijn dochter:

verhef je geest tot Mij en hoor in je contemplatie Mijn zuchten als zij overgaan in woorden ...

vrede zij met je; vandaag roep Ik iedereen op zichzelf te testen; Ik roep iedere ziel op zichzelf te onderzoeken; Mijn wegen zijn heerlijke wegen die naar volmaaktheid leiden; je bent tot volmaaktheid geroepen; Ik heb je gegeven een gemakkelijke weg en Ik geef

³ Het "Mij" hier is ook bedoeld voor Paus Johannes Paulus II. Dit bevestigt de woorden van Christus in het Evangelie toen Hij ons vertelde "alles wat je doet voor de minste van de Mijnen, heb je aan Mij gedaan".

je die nog steeds om Mij te begrijpen, en door Mij te begrijpen, zoals de engelen Mij begrijpen, kun je Mijn Vrede verkrijgen;

Ik heb aan jullie allen dit nobele thema van liefde en barmhartigheid gegeven, om jullie te leiden naar die Vrede die zoveel groter is dan jullie kunnen begrijpen en die jullie ziel ertoe brengt te worden getooid in het wit zoals een bruid die gekleed is in haar bruidskleding; Mijn thema van liefde geeft jullie alle gelegenheid om met Mij te heersen terwijl jullie nog hier op aarde zijn; willen jullie een volmaakt kind van God zijn? met andere woorden, willen jullie "goden door deelname" worden genoemd? stap dan op het pad van deugden; werk voor je redding en kijk niet achterom; Ik ben bereid je te vergoddelijken en je naam te schrijven in het boek van het leven;

laat je getuigenis duidelijk de waarheid tonen; laat je getuigenis Mijn Macht tonen, laat het voor iedereen duidelijk worden, dat Ik, de Christus, goedgeworteld ben in jullie en dat jullie goedgeworteld zijn in Mij; in deze eenheid waarin de goddelijke liefde ons met elkaar verstrengelde, zullen jullie de regel van het leven volgen; en Ik zal, met de grootste vreugde in Mijn Hart, ziende wat deze goddelijke vereniging van liefde Mijn geliefde ziel heeft gebracht, haar leren met Mij te wandelen, en haar geest vullen met alles wat tot Mijn koninkrijk behoort, alles wat soeverein is, alles wat Mijn Ziel verdwaast dat tranen van vreugde in Mijn Ogen brengt, alles wat zuiver en nobel is, alles wat bewijst dat deze ziel inderdaad een deel van Mij is, en aan de wereld bewijst dat alle Kennis die haar is gegeven van Mij komt;

nu hebben jullie geleerd dat in Mijn Lichaam de volheid van God leeft en

daarom kunnen ook jullie je eigen vervulling vinden; als je dan zegt, dat je Mij werkelijk bemint, waarom houd je dan nog steeds afstand van Mij? waarom kijk je nog terug? je weet dat je wordt verondersteld Mij na te volgen; nogmaals, wees niet verbaasd als Ik jullie vraag jezelf te onderzoeken;

als jullie zeggen: "ik probeer het goede te doen, ik probeer niet te vergaan; ik probeer de vreugde van de Drie-ene God te zijn en in Hem te ademen want om mij heen is de dood, en het vereist een grote inspanning niet te worden omhuld door de zaden van de dood; ik keer naar links en voel de adem van de dood; ik keer naar rechts en zie duisternis; en toch probeer ik niet in de donkere schaduw te lopen; als mijn arme voeten zijn afgedwaald van het pad van deugden, of als mijn hart is bevlekt door ondankbaarheid en zonde, of als mijn geest is verdwaald in onwettige velden en verraderlijke gedachten, kom mij dan te hulp en red mijn verraderlijke natuur, want ik ben niet ongevoelig voor Uw vriendelijkheid Heer; ik ben alleen zwak en ellendig;" omdat Ik je vaderlijk heb gekoesterd sinds je geboorte, heb Ik het recht de echtheid van je liefde te testen en daarom, zal Ik je antwoorden: Ik test je rechtschapenheid; Ik wil je als een prins of prinses wanneer je Mij komt ontmoeten als je uit dit leven stapt; Ik wil dat je in koninklijk purper bent, vrolijk, met de vreugde van je Heer; Ik wil dat je gevuld bent met goddelijk licht, van binnen en van buiten schijnend; Ik wil dat je trouw bent met Mijn Trouw, onberispelijk met Mijn Volmaakt Beeld, zuiver met Degene die Zuiver is;

luister! hebben de stralen van de zon in hun glorie of de gloed van de maan ooit Mijn Liefde voor jou overschaduwde?

omwille van Mijn Naam en omwille van de Liefde die Ik voor jullie koester, heb Ik Mijzelf aan jullie allen getoond; in jullie kamer ben Ik gekomen om jullie te bezoeken met Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid; soms ben Ik gekomen als een geur van mirre, op andere momenten wervelde Ik als de rook van wierook, jullie en jullie kamer parfumerend; ben Ik ook niet in je hart verschenen als een lichtstraal? Mijn glorierijke Tegenwoordigheid is overal; Ik vul de aarde met Mijn Liefde, en hoeveel keer heb Ik niet Mijn Troon verlaten, Mij over je gebogen en geheime kussen op je geblazen? kom jullie allen die discipline verlangen, kom en leer hoe Mij toe te juichen, niet alleen door woorden, maar door goede daden van liefde; laat je tong van Mij spreken, van Mijn Godheid, van Hem, die de Eerste en de Laatste is, van Hem die je heeft verwekt, van Hem die je mooi maakte en je veranderde in een kathedraal; weiger Mij deze vreugde niet;

Ik heb je genadig toegestaan in Mijn Huis op te groeien; druppel dus wat vreugde en blijdschap in Mij, door het "Onze Vader" te zeggen op de manier waarop Mijn Vader het heeft geleerd aan Mijn dochter; wees niet als de verstrooide beenderen uit het visioen van Ezechiël, maar wees vervuld van de glorie van Mijn Heilige Geest die Ik heb geschonken aan Mijn leerlingen, en groei in bruikbaarheid, terwijl je je verkeerde gewoonten laat afnemen, nooit ophoudend Mijn Naam aan te roepen om je trouw te doen opleven en Mijn levengevende wezen in je te druppelen;

heb je ooit de parabel van de talenten gehoord?¹ heb je niet gemerkt hoe Mijn

Huis² jullie allen bijeenroept om Zijn Huis te verrijken? heb je niet gemerkt dat dit een tijd is van afrekenen en van het bewijzen van je trouw?

Ik heb jullie allen heilig makende genaden verleend gedurende deze gezalfde jaren; de armen hebben ontvangen evenals de rijken; Ik heb niemand misdeeld; maar de Meester van het Huis vraagt je nu naar voren te komen om je trouw aan Hem te bewijzen zodat Hij tegen je kan zeggen: "goed gedaan, goede en trouwe ziel, je hebt laten zien dat je trouw kunt zijn in kleine dingen, dan zal Ik je grotere toevertrouwen; kom en neem deel aan het geluk van je Meester!"

stel je Meester niet teleur en verplicht Hem niet tegen je te zeggen: "wat heb je voor Mij gedaan? Ik heb geen enkel goed werk van je gezien;" je kunt ook deugdzaam worden als je waarlijk berouw hebt en je hart opent voor Mij zodat Ik genezende zalving in je uitstort; wees niet van Mij afgesneden, sta Mij toe je geest te vullen met Mijn Tegenwoordigheid en Mijn Erfenis zal van jou zijn; overstelp Mij met vreugde en word groot en sterk als een ivoren toren;

wees daarom niet verbaasd als Ik zei: "Ik zal neerdalen in het dal om te zien of Mijn wijnstokken uitbotten en of hun bloesems opengaan;" waarom zijn sommigen van jullie verbijsterd door Mijn onderzoeken? jaag je, misschien, Koninklijk Huis van Mij, de wind na?³ want als je dat doet, zal je wind worden; Ik ben trouw aan de grootheid van Mijn Barmhartigheid en om je te bevrijden van je verschroeiende geloofsafval, Mijn

² Tegelijkertijd hoorde ik: "heb je niet gemerkt hoe de Meester van het Huis ..."

³ Ik begreep dat "wind" stond voor "ijdelheid".

¹ Mt. 25: 14-30.

kind,¹ heb Ik je gezonden, en zend Ik je nog steeds onophoudelijk de Heilige Geest die je vergoddelijkt, en je verenigt met Mij;

kijk nu en leer:

-gezegend zijn zij wier hart open was om te worden gezuiverd en voorbereid om de Heilige Geest te ontvangen voor een omvorming, zij zullen worden vergoddelijkt en zonen en dochters van de Allerhoogste worden genoemd, zij zullen goden door deelname worden genoemd;

-gezegend zijn zij die door genade zijn geparfumeerd en door hun geur als gemengde wierook Mijn Iconen parfumeren door hun tegenwoordigheid, zij zullen Mijn Koninkrijk erven;

-gezegend zijn zij die Mijn Heilige Geest hebben ontvangen en mede-erfgenamen zijn geworden van Mijn Koninkrijk, en anderen verlichten met Mijn Woorden en Mijn Kennis en de mogelijkheid geven aan de rest van de wereld om de dogma's van de Kerk te begrijpen – zij zullen medewerkers van Mijn Koninkrijk worden genoemd omdat zij met Mij zullen heersen;

-gezegend zijn zij wier geloof is geopenbaard door daden van naastenliefde en diensten aan de Allerhoogste bewezen, hun stem weerklinkend als een melodie en Mijn Huis erend, zij zullen de volheid van Mijzelf ontvangen en zullen worden bedekt door de genade van de Heilige Geest; zelfs na hun dood zal hun lichaam profeteren;²

¹ Jezus spreekt tot iedereen.

² Bedoeld wordt: hun werken zullen altijd in herinnering blijven.

-gezegend zijn zij die Mijn Heilige Geest toestonden hen te leiden en hen in Mijn Kudde te verenigen; zij zullen één Lichaam vormen en zullen voor eeuwig verenigd zijn met Ons, de Drie-ene God;

-gezegend zijn zij die na te zijn geworteld in walgelijke zaken, de Heilige Geest toestonden hen tot een metanoia te leiden en alle kwaad in hen te ontwortelen en Hem toestaan Zichzelf in hen uit te storten en in hun hart te laten stromen om de dode inhoud te doen herleven;³ zoals rozen in de dagen van de lente zullen zij ontluiken en bloeien want zij zullen deel zijn van het nieuw en heilig koninklijk priesterschap; ja, zij zullen het volk van God worden genoemd dat lofprijzingen zal zingen voor Mij omdat Ik hen heb geleid in Mijn heerlijk Licht;

-gezegend zijn zij, die, omwille van Mijn Zaak vrijwillig hebben aangeboden hun tijd en zichzelf op te offeren om eropuit te gaan in de strijd van jullie tijd om tegen de kwade krachten te strijden en zich inzetten als soldaten; de genade van de Heilige Geest zal hen steunen en hen omgorden met kracht, hen vormen om te behoren tot de belangrijkste Aartsengelen Michaël en Rafaël;

-gezegend zijn de breukherstellers die afstand deden van hun hartstochten omwille van Mijn Zaak en van alles wat hen gevangen hield aan deze wereld en, door de genade van de Heilige Geest, deelgenoten werden van Mijn Goddelijk Plan, Mijn Huis mooi makend; hun ziel en hun hele wezen zal worden als een glorierijke Kathedraal;

³ Tegelijkertijd hoorde ik het woord: "materie".

-gezegend zijn zij die hebben geleerd te dorsten naar Mij en te verlangen Mij te omhelzen en Mij te bezitten, zij hebben het Wonder van de wonderen ontdekt en dat is: Mij te kennen en Mij te begrijpen in Mijn zoetheid;

wie in Mij woont en door Mij is gevoed, door Mij is opgevoed en bekleed met Mijzelf in glorievolle volmaaktheid, zal kunnen zeggen: "ik ben één met God, want ik leef nu, terwijl ik nog op aarde ben en onder mensen, een Waar Leven in God ... ik ben als een versterkte stad, want mijn muren zijn herbouwd door de Heilige Geest Zelf; met de Heilige Geest binnen mijn muren ben ik bestemd voor altijd durende glorie; de Heilige Geest heeft mijn ziel gehuld in een hemelse schoonheid, om Uw Glorie te kunnen binnengaan O Christus en voor eeuwig te leven! mijn stap zal niet de mijne zijn, maar de Zijne! ik zal wandelen met God want ik heb mij afgekeerd van vleeselijke genoegens, en nu leeft mijn geest in gelukzaligheid en is onkreukbaar en betamelijk voor de Drie-ene God en Zijn Heilige Tegenwoordigheid;"

21 mei 2001

*Heer, onze ongerechtigheden zijn groot,
maar vergeef ons,
help ons zodat ons vlees opnieuw bloeit!
Trek elke ziel uit het net dat de vijand
over hen heeft uitgespreid,
want U alleen bent onze Toevlucht, onze
Rots, Onze Vesting en ons Leven;*

*de Plaag die over onze wereld sluipt
en alleen bij nacht werkt in de schaduw
van de dood,
maar wraakt door verwoesting met zijn
gesel bij helder daglicht,*

*doemt nu op boven Uw Kudde;
gaat U stelling nemen om Uw volk te
redden uit het slijk van de kwaden?*

*De Schrift zegt: "Jahweh bemint hen die
het kwaad verwerpen,
Hij beschermt de zielen van de vromen,
en redt hen uit de klauwen van de
slechten;"*

*laat dan Uw Machtige Arm ons komen
redden;
laat de vijand beven voor Uw Majesteit;
laat de vijand niet zeggen: "hoe
onbetrouwbaar is jullie God ..."*

*de Vijand daagt U uit, stelt U op de
proef, Mijn God,
om te zien wat U zou kunnen doen;
dus, mijn Jahweh, die mij in Uw
Barmhartigheid weer tot leven bracht,
toon Uw Grootheid
en dat U inderdaad Onze Veiligheid bent,
onze Rots en aan onze zijde,
toon Uw Heerlijkheid en Macht,
denk aan Uw deugdzamen, Uw volk
en al diegenen die U met passie hebben
gediend;*

*dus wanneer laat U Uw vonnissen uit de
hemel donderen?
Wanneer gaat U opstaan en de aarde
slaan met Uw Scepter
om stilte te verkondigen?*

*Eén verwijtende blik van U
en alle elementen van de aarde kunnen
vlam vatten;*

*één beweging van U
en de aarde zal worden teruggebracht
tot een verwoesting;*

*één woord van toorn van U
en de sterren zullen van de hemel naar
beneden vallen,
en op ons neerstorten;*

Heer! Ik ben het werk van Uw handen

*en U hebt een vonk in mij gelegd om mij
in leven te houden;
als ik nu brand met "pathos"¹
voor de deugdzamen, Uw volk en de
rechtvaardigen
om rechtvaardigheid in U te vinden,
komt het door Uw Vlam;*

*laat mij dan zien dat er recht wordt
gedaan aan Uw heiligen,
zet Uw Sterkte in door te bevelen dat alle
dingen goed worden;*

laat Uw Triomf komen!

Ik heb eens tegen je gezegd, Vassula, dat Mijn volk, de kudde, heen en weer dwaalt; om die reden vroeg Ik om een periode van genade; in deze periode van genade wilde Ik de Heiligheid van Mijn Naam tonen, zodat wie dan ook die zichzelf had ontheiligd de gelegenheid zou hebben tot een ommekeer;

Ik kom in deze periode van genade om jullie allen aan te moedigen heilig te leven en Mijn Voorschriften te volgen; Mijn Naam bereikte vele landen en verre eilanden; Ik zwierf door de wereld, zoals Ik je had voorzegd, met Mijn Oproep, zodat ieder oor Mij zou horen en de gelegenheid zou hebben Mij te ontdekken; aan het ondoordringbare hart gaf Ik speciale genaden om het te openen door Mijn stralen van goddelijk Licht, en, als een straal van Licht, scheen Ik zelfs in die harten;

wat moet Ik vandaag zeggen? heb Ik gefaald in het voeren van de Kudde? heb Ik ooit Mijn Ogen afgewend van jullie zieken en eenzamen? heb Ik jullie pad niet geëffend voor jullie, zodat jullie niet struikelen als jullie wandelen? heb Ik niet aan jullie allen de diepten van Mijn Barmhartigheid getoond? toen Ik velen

van jullie naar beneden zag gaan in het dal van de dood en zo ver verwijderd van het pad van het Leven, ben Ik toen niet tussenbeide gekomen? maar, ach! zo velen van jullie rebelleren nog steeds tegen Mij ...

zoals Ik tevoren heb gezegd tegenover de goeden en de slechten; heb Ik niet tegen jou gezegd, dochter, aan iedereen, goed of slecht, deze woorden te gaan vertellen:

"Ik maak dat Mijn Stem van boven wordt gehoord; Ik schreeuw zodat iedereen het hoort, goed of slecht; Mijn Stem heeft inderdaad de uiteinden van de wereld bereikt; de goeden zowel als de slechten moeten berouw hebben; de goeden omdat ze niet exact Mijn Wil doen en omdat ze niet bidden op de juiste wijze; velen van hen naderen Mij alleen in woorden; de slechten, omdat zij onophoudelijk doodzonden bedrijven vanwege de hardheid van hun hart en hun onverschilligheid jegens Mij;"

maar Ik zal je zeggen wat er gebeurt en wat Ik bedoel; de Schrift leert jullie allen, dat wanneer de hand eenmaal aan de ploeg is geslagen, niemand achterom zou moeten kijken, want je zult niet geschikt zijn voor het Koninkrijk van God;

toen jullie slaven van de zonde waren, voelden jullie geen verplichting tot rechtvaardigheid, en wat hebben jullie daarvoor ontvangen? niets dan ervaringen die jullie nu doen blozen want dat soort gedrag eindigt in de dood; maar nu is jullie weer eens de weg gewezen en zijn jullie bevrijd uit het moeras wat jullie zonde en schuld is; jullie zijn slaven van God gemaakt maar jullie krijgen een beloning die leidt tot jullie heiliging die eindigt in jullie hemels thuis; het loon dat de zonde geeft, is de dood; de gave jullie door Mij

¹ Grieks woord voor passie.

gegeven is eeuwig leven in Jezus Christus Mijn Zoon;

van een leven als gevangene in de zonde heb Ik je veranderd in een vrije persoon, Vassiliki, vrij om te wandelen op het pad van deugden dat Ik voor jullie allen heb uitgelegd; door genade heb Ik je hemelse dingen laten zien waarvan je niets wist; in deze periode van genade heb Ik je Mijn gehele Heerlijkheid laten zien, maar nadat Ik ook op zo velen van jullie al deze genaden heb uitgestort, zijn nog steeds velen ver weg van Mij;

toen Ik Mijn Boodschappen bekendmaakte aan deze generatie bazuinde ze luid: "kom en hoor het Woord van God!" de mensen stroomden in massa's toe; zij verzamelden zich allen rond Mijn boodschapper om naar Mijn Woorden te luisteren; zij luisterden maar begrepen Mijn Woorden nooit ten volle, en deze zelfde mensen luisteren nog steeds, zij lezen, maar het Woord dringt niet binnen in hun hart, en zij lezen nog steeds maar hun harten zijn ver van Mij; zij handelen niet naar Mijn Woorden; zij zoeken liever naar tekenen aan de hemel omdat hun harten nog niet op Mij zijn afgestemd; ja, zij luisteren naar Mijn Woorden met onverschilligheid en daarom brengen zij ze niet in praktijk; het Koninkrijk van God is onder jullie maar jullie zien het niet omdat jullie geen berouw hebben gehad noch Mij enige kenosis¹ hebben gegeven;

als dit wonder, want een wonder is het wanneer Ik spreek, jullie niets heeft gedaan en jullie het niet zien, hoe verwachten jullie dan, jullie, die zoveel hebben ontvangen met lege handen de Hemel binnen te gaan? God is jullie zeer nabij en hoe komt het dan dat jullie Hem

niet zien? hebben jullie de uitnodiging van de engelen voor Mijn banket niet gehoord? hebben jullie de vrijgevigheid van Mijn Hand niet gezien? als Ik roep, valt de wereld uiteen en wankelen vele koninkrijken;

je hebt Mij gevraagd, dochter, wanneer Ik Mijn vonnissen uit de Hemel zal donderen? voorwaar Ik zeg je: als deze tijd van Barmhartigheid en Genade voorbij is ... dan heb je Mij gevraagd of Mijn Machtige Hand je komt redden van de vijand; ben Ik heel deze tijd met je geweest, en heb je Mijn Machtige Hand nog niet gezien? Ik verzeker je meest plechtig, wie dan ook zich haast om berouw te hebben en zich inspant om tot Mij terug te keren, Ik, op Mijn beurt, zal hem dopen met de Heilige Geest om vlekkeloos te worden en in overeenstemming met Mijn voorkeur;

je zegt, dat de vijand Mij uitdaagt; ja, hij heeft Mij altijd uitgedaagd, maar heb Ik je niet geleerd hem te verwerpen?² heb Ik niet altijd postgevat om de Kudde te redden uit het moeras van de boze? de duivel heeft geen macht over iemand als hij goed geworteld is in Mij;

wat betreft degenen wier harten nog in het moeras zijn, de dag waarop zij het naar Mij uitschreeuwen, zullen zij Mij zien als hun Rechter; maar in deze tijden van Genade, kom Ik met Barmhartigheid, en Ik richt Me tot jullie in poëzie; Mijn gesproken woorden zijn religie en deugd; met olie van blijdschap zalf Ik al diegenen die Mij naderen, en zegel hun voorhoofd; dit is Mijn naderen tot jullie allen in deze tijden; Mijn naderen is hier Verlossing, Reddende Hulp, Barmhartigheid; als jullie eens beseften wat Ik jullie aanbied, zouden jullie daar niet zomaar staan; jullie

¹ Grieks woord voor: ruimte.

² Ik begreep dat de boze door ons God uitdaagt!

zouden de deur naar je hart openen en Mij verwelkomen; Ik overlaad jullie allen met wonderen om jullie ziel te tooien en geschikt te maken voor Mijn Koninkrijk; en jij, dochter, die in Mijn tuin verblijft, blijf in vrede om te kunnen luisteren naar Mijn Stem; Ik zegen jou en hen die Ik je gegeven heb om je te helpen het Kruis van Eenheid te dragen dat Mijn Zoon je heeft toevertrouwd; let niet op hen die het goede over het hoofd zien dat Mijn Werk voortbrengt, en niet geloven; hun trotse golven zullen op zekere dag gebroken worden; je zal Mijn Macht zien wanneer Mijn Werk zich zal vermenigvuldigen en de wereld die ondergedompeld is in zonde zal aangrijpen;

kom, wees in meditatie in Mijn Tegenwoordigheid; Ik ben met je;



3 augustus 2001

vrede zij met je;
zeg, Mijn beminde, deze woorden tot Mij op Mijn Feest,

“trek mij, mijn Beminde, in Uw Voetstappen
die een zoete geur van mirre uitademen;

leid mij bij de hand Uw Kamer¹
binnen, mijn Koning,
waar ik in afzondering Uw Koninklijke Stem zal horen;

klaar mijn gezicht op met Uw glimlach, O Minnaar van de mensheid;

laat Uw blik van tedere liefde,
een alles overtreffende blik, die elk zintuig te boven gaat,
op mij rusten;

als ik ooit tegenover U tekortgeschoten ben
of U zelfs maar voor een moment Uw wenkbrauw liet optrekken
door mijn zwakheid,
smee ik Uw Allerheiligst Hart medelijden met mij te hebben;

U hebt de macht over leven en dood
en ik kom nu tot U
om mijn toevlucht te vinden in Uw Heilig Hart
waar men Leven vindt en
eeuwigdurende rust;”

zie, dit is het Hart dat bloedde voor jou en voor heel de mensheid; dit is het Hart van troost en van barmhartigheid; dit is het Hart dat jou begunstigde; wie dan ook dit Hart aanbidt zal worden gesluiert met de sluier van Wijsheid, je ziel verfraaiend om zo, getooid, de gelijkenis met Mijzelf binnen te gaan;

- kun jij Mij vertellen, dochter, waar je geboren bent?

Ik ben geboren in Uw Heilig Hart;²

ja! je bent geboren in Mijn Heilig Hart; allen die Mij toebehoren zijn geboren in Mijn Hart;
heb je niet gelezen: “hij zal tot Mij uitroepen: ‘U bent mijn Vader, mijn God, de Rots van mijn heil!’ dus zal Ik hem maken tot Mijn eerstgeborene, de

¹ Heilig Hart.

² De Geest van de Heer gaf mij deze woorden.

machtigste onder de aardse koningen;” daar zijn adel zal komen van de Koning der koningen, en omdat hij zal leven in de hoogten met hen die Ik heb vergoddelijkt door Mijn Godheid; aardse koningen behoren tot aardse elementen, maar zij die geboren zijn uit Mij zullen een hoger domein in de hemel hebben; gewone mensen zijn slechts een zucht wind; belangrijke mensen een hersenschim, zet ze beiden samen op de weegschaal en ze zijn een zucht wind;¹ daarom, zeg tot jullie ziel, Mijn beminden:

“rust in God alleen,
want Hij is de enige bron van je hoop;”

laat je hart jubelen en je ziel vernieuwd worden want in deze tijden stort Ik Mijn genaden uit over de mensheid als nooit tevoren in de geschiedenis; ic;

14 augustus 2001

*Mijn Jahweh ziet vanaf Zijn Troon op ons neer,
op ieder van ons, en bestudeert ons;*

*wie van ons is bereid onze Vader
een krans van deugden aan te bieden?*

*wie van Uw volk, mijn Jahweh,
beklimt Uw heilige berg?*

*Hoe velen spreken de waarheid
uit het diepst van hun hart?*

Wie is onberispelijk?

*ik ben geholpen, en word nog geholpen,
omdat mijn ziel in haar armzaligheid
voortdurend tot U roept om hulp;*

*zou U, slechts voor een ogenblik,
Uw Heilig Gelaat van mij afwenden
zou mijn leven verschrompelen en
ondergaan in de schaduw van de Dood;*

*U bent mijn Licht, mijn Feest,
de Godheid die mij in leven houdt;*

*ik zal in leven blijven
zolang U doorgaat in mij te ademen;*

*U hebt mij in Uw onuitsprekelijke
genadigheid
zoveel gunsten verleend;
U hebt mij toegestaan U te allen tijde te
roepen,
en met U te converseren,
een gave die voor anderen moeilijk te
geloven is;*

*O Heer, help mij al hun beschuldigingen te
accepteren!*

vrede zij met je; kleine bloem, de Mijne;
waarom zou Ik Mij niet vrij voelen om
met je te spreken? of moet Ik nu te rade
gaan bij mensen? (...) ² er is meer dan dat
... voel je vrij om Mij te roepen als je
wilt; Ik, Jahweh, heb je deze gave
gegeven; Ik ben vrij te geven aan wie Ik
wil en hoeveel Ik wil! verblijd Mij,
dochter, door Mij onophoudelijk in je
gedachten te hebben;

³Ik heb hem op jouw weg geplaatst;
elke stap die je zet in Mijn Naam
zegen Ik; elk geluid door jouw mond
geuit met betrekking tot Mij zegen Ik;
zie, heb meer vertrouwen, Ik heb je Mijn
Woorden in je mond gegeven, houd dus
moed; ga door goed te doen; goedheid
komt van Mij;

kom, we zullen Mijn Werk voortzetten
op dit niveau;⁴ sta Mij toe je tijd nog

² Ik zei hier iets tegen Jahweh, mijn God.

³ Op dit punt ontving ik een beeld van een priester die ik ken.

⁴ Niveau van instructies.

¹ Psalm 62: 10.

even in beslag te nemen; elk woord komt van Mij; Ik heb je gekozen tot Mijn onderkomen, kwel dus je hart niet vanwege hen die je beschuldigen; Ik, je Schepper, ben met je, voel je dus gelukkig; vergeet dit nooit ... je bent te klein om dit te begrijpen ... twijfel nooit, kom;



20 augustus 2001

Vassula, weet dat Ik, Jahweh, je bemin; twijfel nooit aan Mijn Tegenwoordigheid; Ik Ben is met je en verheugt Zich in jou;

vooruitgang zul je van Mij verkrijgen, laat niemand in deze woestijn waarin Ik je heb geplaatst, je laten geloven dat Ik niet dagelijks met je ben; aanbid Mij en verheerlijk Mijn Naam; gezegend is hij die Mijn onuitsprekelijke schoonheid liefkoost en dorst naar Mij, hij zal Mijn volmaakte tuin worden; en Ik zal in hem wonen;

dochter, bied weerstand aan de aanvallen van de boze door zijn aanvallen op jou te negeren; Mijn Naam is op je gehele wezen gedrukt en dit alleen al maakt hem razend; ja, hij gebruikt mensen en het doet hem genoeg als zij priesters zijn die over je lasteren; maar het kwaad brengt de dood aan de slechte mensen;

terwijl de boze schuimbekkend rondgaat als een dolle hond, moet jij Mijn Vassula, het tegenovergestelde doen, het goede praktiseren, vrede zoeken, liefde nastreven, rechtvaardigheid en deugd planten waar ondeugd is; wees Mijn aromatische geur; vergeet niet van wie je afstamt; als je

Mijn instructies volgt, zul je bewijzen dat je door Mij bent gekozen om Mijn hemel te zijn, bezet met sterrenbeelden van elke helderheid; ga op weg om andere hemelen naar Mij te trekken waar Ik Mijn Koninkrijk in kan vestigen;

o Vassula! het uur van crisis doemt nu op boven de aarde; wat deze aarde heeft gezaaid zal nu worden geoogst; de duivel zal zijn braaksel over je uitstorten, generatie; heel zijn verachting die hij altijd voor je heeft gekoesterd, zal worden uitgebraakt; akker na akker van ongerechtigheden, misleidingen, onrechtvaardigheden en lage zonden hebben jullie handen bedekt; toppunten van hoogmoed, toppunten van egoïsme, toppunten van halsstarrigheid, van goddeloosheid, alle soorten toppunten, eindeloze toppunten, zoals rook wordt verspreid en niet meer gezien wordt, zal Ik verstrooien; wacht maar en je zult zien;

Jahweh is Mijn Naam!

13 november 2001

Vassula, Ik heb je nu geroepen gedurende bijna 16 jaar, en Ik heb je ogen gedurende deze jaren toegestaan veel dingen te zien en nog ontzagwekkender dingen te horen; Ik heb jou en anderen door Mijn boodschappen gevuld met goddelijk licht om in staat te zijn Mij te begrijpen;

Ik ben het Licht en boven alle licht; Ik, in Mijn Heerlijkheid, ga alle lichten te boven, alle lichtsterkten; Ik kan iedereen licht geven en Mij aan hem openbaren; je geest zou daarom verenigd moeten zijn met de Mijne, en Ik zal hem in Mijn goddelijk licht onderdompelen om de dingen te zien die geen oog heeft gezien

en dingen te begrijpen met Mijn Geest door Mijn goddelijk Licht ...

Ik heb je gevuld met de Kennis en het Begrijpen van Mijzelf; ja, Mijn kind, Ik heb je veranderd in een altaar waarop Ik Mijn profetische ritus heb geplaatst, en je alle soorten mogelijkheden verleend om Mijn Woorden te zingen opdat hun klank gehoord mag worden in elk heiligdom;¹ Ik heb je in Mijn verrukking, met mysterieuze uitspraken gevuld om Mijn Naam te verheffen en verre landen en volken te bereiken;

Ik zet licht in je hart om je de luister van Mijn werken te laten zien; je oren hebben gehoord en horen nog de heerlijkheid van Mijn Stem en je geestelijke ogen zagen Mij van aangezicht tot aangezicht; Ik heb deze aarde doen bloeien² om diegenen te bemoedigen die de hoop begonnen te verliezen door Mijn zwijgen om hoop te krijgen, en op te leven;

Ik heb, zoals Ik zei, deze aarde laten bloeien, maar velen bleven onverschillig, in plaats van zich te verheugen, en hun onverschilligheid vertrapte woedend alles wat bloeide en zij hebben alleen in Mijn Naam gezworen alles te zullen vernietigen wat bloeit; dit was hun dagelijkse zorg;

Ik ben God, en Ik heb de macht om te vergeven en om Mijn toorn de vrije loop te laten; Ik gaf ieder menselijk wezen de mogelijkheid Mij te bereiken; Ik gaf genoeg gelegenheid aan alle naties om Mijn Liefdeshymne te lezen; velen hebben wat Ik zeg genegeerd;

Ik vraag iedereen plechtig: wat heb je gedaan met de Schrift? de Schrift is een spiegel die Mij weerspiegelt; hoe komt het, dat als jullie zeggen de Schrift te kennen, jullie Mijn spreken niet

herkennen? hoe komt het dat jullie zo gemakkelijk de waarheid tegenspreken? Ik zeg jullie, als jullie Mij nu niet herkennen in Mijn spreken, dit gewoon komt omdat jullie de Schrift niet kennen noch de Schrift begrijpen die de sleutel is van de Heilige Geest;

als sommigen van jullie zeggen: “wij hebben deze profetische openbaring niet nodig, we zijn niet verplicht ernaar te luisteren of haar te lezen omdat de Heilige Schrift voldoende voor ons is en wij kunnen alle kennis daaruit leren;” dan vraag Ik jullie in jullie ongeloof: “weet je waarom je niet gelooft en weet je waarom je zo onverschillig bent en vastbesloten je hart te sluiten? weet je waarom je niets daarbuiten zoekt?” het komt omdat je de Heilige Geest niet bezit die je zou hebben kunnen verheffen uit de duisternis in Zijn Licht en je ziel zou hebben kunnen verlichten om de Zoon te zien samen met de Vader die Zichzelf aan jou openbaren; de Heilige Geest zou een verrijzenis-adem in je hebben geademd om je te sterken en je leven te geven in Mij; kan een ziel die dood is de Schrift begrijpen en haar in praktijk brengen als ze niet leeft?

als je de Schrift zou hebben begrepen die als een spiegel is, Mijn Beeld weerspiegelend, zou je niet hebben gezegd: “de Schrift is voor mij voldoende;” nee, Mijn vriend, de Schrift is niet voldoende als je de Heilige Geest niet bezit; het is door het Licht van de Heilige Geest dat de Openbaring kan worden begrepen en alles wat destijds ondoordringbare mysteries leken in de Schrift en verzegeld, zou kenbaar en duidelijk worden, omdat je de sleutel van de kennis gegeven zou zijn door de Geest;

en toch voorwaar Ik zeg je: wie Mij gewillig heeft aanvaard, zelfs nu Ik

¹ Ik begreep dat God “zielen” bedoelde.

² Zegeningen zendend.

spreek, is gezegend, want door Mij ontvangt hij kennis en Wijsheid op zo een wonderbaarlijke manier dat het is alsof hij de hele Schrift heeft gelezen! hijzelf zal zijn als een luid boek dat in zichzelf de goddelijke inspiratie draagt die men verkrijgt door genade; dan zou hij, Mijn dochter, als hij de Schrift leest, niet alleen de woorden zien, maar, zoals jij hebt ervaren, Vassula, zou hij de diepe geestelijke betekenis van haar context zien met zijn geestelijk oog;

daarom, verzet je niet tegen Mijn boodschappers die als een luid boek zijn en een ritus van profetie, zij komen van Mij; zij openbaren niet meer dan wat de Schrift bevat, maar zijn een gids voor jullie; zij leiden je leven naar een nieuwe manier van waar leven in Mij, je leven verbeterend en hoop en troost gevend; Ik kan iedereen veranderen van een armzalig wezen in een Kathedraal;

oordeel niet en Ik zal tot je komen om wat Ik zeg in werkelijkheid te ontvangen; de Schrift is het Beeld van Mij, je God, onderschat haar evenmin maar zeg niet dat je haar kent als je er ver van bent Mij te kennen; leef volgens de Geboden en doe wat zij zeggen zodat je een voorstelling van Mij hebt; Mijn Woord naleven zal je ziel ertoe leiden Mij te kennen; dan, en alleen dan, zul je god worden door deelname en niet door de wet;

heb je de betekenis niet begrepen van: "luister bereidwillig naar elke lezing die komt van God?" heb je geluisterd? de daden van elk schepsel staan Hem voor ogen; rampen, plagen, hongersnood, onheil, oorlogen, bloed en dood hebben Mijn bloemen¹ nu vervangen door jullie eigen hand en door jullie zonden;

sinds vele jaren nu heb Ik dit droge land gezegend, en kom Ik als een rivier over jullie, en doordrenk het met Mijn zegeningen als een vloed; Ik toonde voortekenen aan de hemel en Ik heb jullie Mijn engelen gezonden, barrevoets, om met Mijn Woord jullie harten te ontsteken, generatie; Ik heb ze gezonden om je te waarschuwen dat, tenzij je berouw had, bad en eerherstel gaf voor je zonden en je leven betert, en tenzij je Mijn Heilig Sacrament waardeerde en heilig leefde, verenigd, en Mij als een zegel op je hart plaatst, je, door je eigen fout, alle onheil van de aarde over je zou afroepen; alles wat van de aarde komt, keert terug naar de aarde; de hele wereld is vervuld van zulk onheil;

Ik had jullie gevraagd tot Mij terug te keren, maar Mijn zaad,² dat dood was, heeft Mij niet gehoord, en bleef Mij onophoudelijk beledigen; waarom, kijk, het firmament en de hemelen boven beven bij Mijn Bezoek;³ de bergen en het fundament van de aarde beven vandaag door jullie ongerechtigheden; maar wie maakte zich druk toen Ik jullie tien jaar geleden waarschuwde voor de vergelding die zou komen als jullie geen berouw zouden hebben? wie probeerde de manier waarop Ik werk te begrijpen? en nu, vertel Mij, wie zal vertellen of er recht is gedaan? had iemand van jullie verwacht dat de Torens zouden vallen door jullie eigen zonden en het kwaad? en toch, ach, Ik had jullie gewaarschuwd maar jullie drukke handel heeft jullie generatie vervuld van geweld en in plaats van te leunen tegen Vaders borst en op Hem te steunen, zijn jullie overleden op hetzelfde moment waarop

² Wij.

³ Met andere woorden: Gods openbaring door deze boodschap is zo machtig en duidelijk;

¹ Symbolisch woord voor zegeningen.

jullie er de voorkeur aan gaven te steunen op goud en zilver; en toch, jullie tafel blijft tot op deze dag leeg;

Ik ben jullie Feestmaal, jullie Overvloed, en als Ik, God, niet alles voor jullie ben geworden, hoe verwachten jullie dan je loon in de hemel te verkrijgen? ongeacht wat of wie jullie zijn, Ik wil jullie welzijn; daarom richt Ik Mij met wat Ik zeg tot de eenvoudigen die, door de profetische dienst die Ik in hen heb gelegd, helemaal tot jullie voeten gaan om deze nobele schat neer te leggen aan jullie voeten; bovendien, Ik heb hen vernieuwd met de Heilige Geest zodat wat zij te zeggen zullen hebben, hetzij om jullie te onderrichten of om dwalingen te corrigeren, ze dat zullen doen met volledige autoriteit;

Ik heb deze dierbare zielen gevraagd alles op te geven wat hen niet tot Mij leidt, en slechts één ambitie te hebben, namelijk: het welzijn van Mijn Kerk, en om bereid te zijn te strijden tegen alle kwade aanvallen op Mijn Mystiek Lichaam; ja, natuurlijk zullen zij worden vervolgd vanwege hun handelen, en hun bestaan zal door de doden worden gezien als een bedreiging, maar Ik heb hen gezalfd; en als zij in de ogen van sommigen onbeduidend lijken, in Mijn Ogen zijn zij achtenswaardiger dan alle juwelen samen met alle royalties en keizerlijke schatten erbij; zij zijn in Mijn Ogen beminnelijk en edel aangezien Ik het ben die hen heeft opgevoed; gezalfd met de olie van Mijn Hoven, zullen zij grote menigten aantrekken om Mijn Mystiek Lichaam weer te vullen, de Kerk, die tot een ruïne is vervallen door de nalatigheid van de herders;

Heer, U zult begrijpen dat dit een van de redenen is waarom ik word vervolgd, het is omdat U de hiërarchie berispt!

Ik weet het, maar jou is het woord gegeven en Ik heb je gevormd om je uit te zenden naar deze afvallige wereld om in Mijn Naam te spreken;

de herders zijn verdeeld, en verzetten zich tegen elkaar; zij leven in een geestelijk verval en als sommigen nog bereidwillig Mijn Kruis dragen en met ijver voor Mijn Huis, worden ook zij vervolgd door deze overtreders; kunnen zij¹ zeggen dat zij Mij stipt gehoorzaamd hebben? als zij “ja” zeggen, verklaar Mij dan eens jullie verdeeldheid; verdeeldheid is een zonde; jullie kennen vast wel de betekenis van: “elk koninkrijk dat in zichzelf verdeeld is zal verwoest worden, en geen stad of huis dat in zichzelf verdeeld is, zal standhouden;”² het kenmerkende teken van geloof ontbreekt in hen: er is geen liefde meer ...

zelfs wanneer deze verdeeldheid niet direct van hen kwam maar van hun voorvaderen, wakkeren zij dit vuur aan dat uit de ondergrond komt,³ en houden het levend; dus nu, vraag Ik aan Mijn herders berouw te hebben, Mij een echte metanoia aan te bieden, om door deze kolossale kracht, een omvorming te laten plaatsvinden; een ware metanoia is de deur die zielen uit de duisternis naar het licht leidt;

Mijn Heer, mijn hart heeft geen arrogante ambities gehad, maar vergeef mij mijn vrijpostigheid wanneer ik U deze vraag stel:

“als een van Uw herders tot hier leest, en komt bij de woorden die U zojuist hebt geuit over de vraag om berouw te hebben, zouden dat niet degenen zijn van wie U zegt

¹ De overtreders.

² Mt. 12: 25.

³ De hel.

dat ze vol ijver zijn voor Uw Huis en Uw Kruis trouw dragen? De Abels zoals U ze noemt, die de lezers zijn en die bereid zijn te horen wat U zegt, omdat zij hun eenvoud niet hebben bevlekt? - Vergis ik mij als ik zeg dat zij die Uw boodschappen lezen degenen zijn die ook oprecht en trouw aan Uw Huis zijn?"

"Hoe zullen Uw woorden degenen bereiken van wie U wilt dat zij ze horen, die Uw Werken slecht noemen? U roept, maar zeer weinigen luisteren; wie van dezen zal luisteren? De herders die al een eenheid leven in hun hart?"

maak je geen zorgen om zaken die het bereik van je verstand en inzicht te boven gaan; Ik heb middelen om Mijn uitspraken te sturen naar hen die redding nodig hebben ... want het is bekend dat Barmhartigheid in Mij wordt gevonden;¹

wat betreft degenen die jij oprecht en trouw noemt aan Mijn Huis, zeg Ik je dit: het zijn niet alleen zij die Mijn Boodschappen lezen en haar volgen die oprecht en trouw zijn aan Mijn Huis,

¹ Precies op dit moment, hoewel het niet zo duidelijk was in die eenvoudige zin, onthulde de Heer Jezus aan mij dat Hij ziek is van goddelijke Liefde voor al Zijn herders en daarom berispte Hij ze zozeer dat Hij beefde van gevoeligheid en emotie van Liefde; en het was alsof ik onze Heer had horen klagen als een kind dat onrechtvaardig behandeld is, zeggend: "Mijn Lichaam is geslagen, Mijn vrienden hebben Mij verwond tot onherkenbaarheid; zij hebben Mijn mantel afgenomen, degenen die Mijn Huis bewaken, zijn opgehouden met Mij te spreken, en toch is het van Mijn Lippen, druipend van honing, dat zij de balsem van een ervaring zouden kunnen verkrijgen; Ik beef tot in het diepst van Mijn wezen bang hen te verliezen; zij hebben Mijn ledematen ontwricht, zij hebben Mij verwond, en als zij op de proef worden gesteld, beledigen zij Mij, en als er enkele wijze en heilige mannen onder hen zijn, aan hen hun goede leven laten zien, verbonden met nederigheid en goddelijke liefde jegens Mij, gaan ze op hen af als woedende wolven om ze aan stukken te scheuren; precies zoals Kaïn die de Boze toebehoorde en zijn broer de keel afsneed, worden zij op dezelfde manier behandeld ..."

maar Ik heb voor Mijzelf ware toegewijden bewaard, gekozen door genade die trouw zijn gebleven en die bereid zijn Mijn Kruis van eenheid op hun schouders te dragen, en door hun werken niet alleen Mijn Lichaam parfumeren, maar de gehele wereld;

met andere woorden, het zijn niet alleen degenen die door genade zijn geroepen en gehoor gaven door naar Mijn Woorden te luisteren aan jou gegeven in deze Boodschap die oprecht en trouw zijn;

en jij, dochter, heb je gezien wat Ik kortgeleden heb volbracht?

Ja, Heer, dat heb ik.

(Iets tussen mij en de Heer.)

prijs dan Mijn Heilige Naam en je zult grotere dingen zien dan deze, wacht maar en je zult zien ... wees geduldig en sta Mij toe onze weg samen voort te zetten, zie je? zie je waarheen Ik je heb geleid? vrees niet, in Mijn Tegenwoordigheid heb je vrede ... ic;

10 december 2001

*O Heer, richt mij op
wanneer ik het meest bang ben te
worden bedrogen;
toon mij dat ik wandel
in Uw Tegenwoordigheid, in Uw
schitterend Licht;
laat mij het gefladder horen van de
vleugels van Uw engelen;
en de lier van de heiligen; nee, ik wil niet
betrokken worden bij
grote zaken, of wonderen of symbolen
van deze wereld,
al deze dingen interesseren mij niet;
het is voor mij voldoende U te dienen,
mijn Heer;*

*te dienen in Uw Huis
en in Uw Hoven een wandelingetje te
mogen maken
en de geur in te ademen van Uw
gewaden
die aan elke ziel worden aangeboden;
om Uw Handen en Vingers gade te slaan
die druipen van pure mirre
wanneer U op het punt staat een ziel te
zalven,
en het genoeg dat U daarin vindt;
Uw goedheid jegens ons is oneindig
en in genade verheft U ons om Uw Glorie
te zien;*

Mijn Vassula, vertrouw op Mij; Ik ben meer dan een waker over je ziel; draag Mijn Eucharistie¹ in je hart en parfumeer Mij op jouw beurt!

Ik ben de Auteur van dit grote werk; verlicht Mijn Hart want Ik ben vervuld van verdriet en teleurstelling; evangeliseer en spreek en zeg de woorden die Ik je gegeven heb; maak Mijn Kerk mooi en vul de harten en de geest van Mijn kinderen met alles wat Ik Ben; vergeet je angst te worden bedrogen; dat wordt je niet; Ik ben je Vader² en Ik ben om je bekommerd; misschien, dochter, zou je vaker tot Mij moeten komen en schrijven? zal dat je genoeg doen? (...) o, nee, Ik zal de tijd voor jou vinden;

En U? Wilt U dat, mijn Heer? Ik zal Uw antwoord omhelzen;

dochter; Ik heb nog veel blanco bladzijden voor Mij die gevuld moeten worden door ze te zalven met Mijn edel thema;

¹ Hier bedoelt Christus Zichzelf.

² (Jes. 9: 5) Jezus hield ervan Zichzelf "Vader" te noemen zoals het Hem op andere tijden genoeg deed het te zeggen. Hierdoor werd ik er ten onrechte van beschuldigd de Drie-eenheid te verwarren ...!

Mijn werk is als een borduurwerk; Ik heb alle details op de stof getekend; hiervoor moest Ik een blanco stuk stof vinden waarop Ik met Mijn Eigen Hand het decoratieve patroon van rozen zou tekenen dat Ik in gedachten had; met een gouden draad borduurde Ik jou, de rozen stimulerend hun zoete geur te verspreiden en heel de kosmos te parfumeren;

jij bent ook als een luid boek; ook daar, zijn nog een paar bladzijden die moeten worden ingevuld; jij bent het werk van Mijn Handen en Ik moet Mijn Werk voltooien; heb je gehoord? "ijver voor Mijn Huis verteert Mij?"³

Ja, mijn Heer, ik heb het gelezen in Uw Woord ...

Ik ben de Bewaker van Mijn Huis en van Mijn huishouding; het kwelt Mij te zien hoe Mijn Huis wordt gespleten; heb je gelezen? "door verwaarlozing verzakken de balken en het huis wordt lek door achterstallig onderhoud;"⁴ Mijn Huis is verwaarloosd; elk huis is door iemand betaald; Ik heb Mijn Huis gekocht met Mijn Eigen Bloed; waarom heeft niemand geluisterd naar Mijn smeekbede terwijl Ik bad tot de Vader dat jullie één mogen zijn? vandaag, als jullie zouden hebben geantwoord op Mijn oproep door gehoorzaamheid te tonen, zouden jullie één Beker rond één altaar delen;

*ach Heer, maar hoe velen geloven echt
dat U tot mij spreekt,
dat U ons vertelt dat Uw grootste
verlangen eenheid is?
Eenheid en het delen van één Beker
allen verzameld rond één Altaar?*

³ Psalm 119: 139. Psalm 69:10

⁴ Prediker 10: 18.

zij moeten hun hart openen en zij zullen geloven ...

*O Christus,
hoeveel meer moet Uw Kostbaar
Lichaam
worden doorboord, doorstoken en
verscheurd
voordat wij beseffen dat wij mogelijk Uw
Lichaam hebben verdeeld
als instrumenten van de "verdeler" zelf;
we hebben het ongewild en onopzettelijk
gedaan;
help ons die rest te vinden en te bewaren
zo heilig Uw Kerk genoemd;
help ons haar weer samen te voegen;*

als de kerken in staat zijn de negatieve obstakels te overwinnen die hen beletten zich te verenigen, obstakels die volgens de Schrift tegen de vervulling van de eenheid van geloof, liefde en aanbidding zijn, zal Ik trouw zijn aan Mijn belofte om een tijd van vrede te geven voor de gehele wereld; deze vrede zal elk wezen in Mijn Mystieke Lichaam trekken en Mijn Woorden vervullen die Ik jullie allen heb gegeven in Mijn gebed tot God de Vader, toen Ik smeekte: "mogen zij één zijn in Ons, zoals U bent in Mij en Ik in U, opdat de wereld mag geloven dat U Mij hebt gezonden";¹ deze smeekbede door Mijn goddelijke Lippen geuit, weergalmt nog steeds elke seconde uit de hemel; Mijn aangeheven Woorden waren bedoeld om de hele schepping te betrekken in een geestelijke eenheid en niet een eenheid door een getekend verdrag; om Mijn Woorden te vervullen moeten de kerken eerst nederigheid en liefde nastreven, genaden die kunnen worden verkregen door de Heilige Geest en door een groot berouw;

wees niet verbaasd over Mijn ondernemingen; degene die door genade is geroepen wordt één met de Drie-ene God en is niet langer alleen omdat Wij in hem leven; Wij bewonen hem; door zo Onze woning te hebben gemaakt in hem, bezitten Wij hem en hij bezit Ons; en zo hebben Wij jou geroepen, dochter, tot Onze lofprijzing en tot Onze eer, om Ons te dienen, niet voor een uur of twee, maar opdat je de gehele dag, zonder onderbreking met Ons zou zijn, en om voortdurend op zoek te zijn naar het welzijn van Mijn Kerk; moge je arbeid vrede brengen en de Kerk voordeel hebben van al Mijn uitspraken en dat ze door zo te doen zichzelf vult met Mijn zegen;

dat jij mag groeien in Mijn goddelijke liefde, dochter, en dat Mijn kus voor jou je lichaam en je ziel verkwikt;

wees niet verbijsterd of weer bezorgd wanneer je onderdrukkers je vervolgen, wees als een lelie, vrij van zorgen; laat Mijn Vaderlijke kus je hart troosten, je tegenslagen wegnemen en alle verbijsterende gedachten die niet van Mij komen;

ontvang met blijdschap al Mijn troostende woorden en begrijp hoe dicht² Ik bij je ben ...

IXΘΥΣ 

¹ Joh. 17: 21.

² Nabij

2002

7 januari 2002

Mijn vrede geef Ik je, Mijn bloem; wil je iets tegen Mij zeggen?

Ja, Jezus, ik wil iets tegen U zeggen; ben ik Uw atlete¹? Negeer mijn vraag alstublieft niet;

Ik ga je vraag niet negeren; Ik kon uit je gezichtsuitdrukking opmaken dat je uiteindelijk hebt begrepen dat Ik je inderdaad heb betrokken bij een strijd; ja, jij bent Mijn atlete; Ik ben je Trainer en Ik heb je getraind om er een te zijn, nietwaar?

Laat mij dan een atlete zijn met een ontembare ijver voor Uw Huis;

laat het dan zo zijn dat door jouw mond Mijn Woorden nu weerklinken en voor komende generaties; Mijn Woorden zullen de onbeschaamden stoppen, de geleerden en de goddeloze uitingen van al diegenen die Mij tot op de dag van vandaag niet hebben ontdekt maar vertrouwen op hun eigen kracht; alleen omdat zij de taal van een redenaar hebben, betekent niet dat het ze zou verheffen tot de verborgen mysteries van de Heilige Geest!

ach, Vassula, Mijn dochter, je ziet, het is geen lichte last om het Kruis van Eenheid te dragen; Ik moest iemand tot atlete vormen die met Mij zou rennen, zichzelf alle aantrekkelijke dingen zou

ontzeggen die deze race zouden vertragen; Ik heb je gevormd om een atlete te zijn om je in staat te stellen je hart en je verstand toe te wijden om gelijke tred met Mij te houden en je voeten niet langzaam vooruit te laten gaan;

Ik heb eens gevraagd: “wie kan lijden, laster, achteruitzetting, speeksel en vervolging verdragen? wie kan Mijn volk, Mijn Kerk, onvermoeibaar alle Kennis verschaffen die ze zal verwerven van de Heilige Wijsheid en tegelijkertijd tot ieders beschikking staan? wie zou gehoorzaam zijn aan Mijn Wil en Mijn Geboden en leugen kunnen onderscheiden van waarheid en wat goed is van kwaad? wie zou zichzelf uitdrukken zoals Ik Mijzelf zou hebben uitgedrukt en instemmen met veel van Mijn opdrachten? wie zou Mijn Woorden preken op een koninklijke en melodieuze manier, en de harten van Mijn volk ontbranden? en wie zou geduldig elke beproeving verdragen en elke gesel wanneer zij getuigt van de mystieke eenheid tussen Mij en Mijn schepselen? om dit alles te verduren en te volbrengen zou Ik een verarmde ziel moeten vinden, zwak en broos; in dit soort armoede vind Ik breedte en wijde, hoogte en diepte om deze enorme ruimte met Mijn wonderbaarlijke Rijkdom te vullen; in haar zwakheid zal Ik haar zeer overvloedige Sterkte zijn en haar Koninklijke Autoriteit; in haar broosheid zal Ik haar onuitsprekelijke Vrijgevigheid zijn;”

dus verwaardigde Ik Mij in Mijn genadige minzaamheid jou te kiezen, je te trainen en je te vormen tot een atlete; nu heb Ik de voldoening je ijverig te zien om Mij te behagen door bereidwillig het slagveld in te gaan; kom altijd en zoek Mij spontaan op elke moment; Ik ben je

¹ Dit woord kwam tot mij door inspiratie.

Broer, je familie; Ik, die het stralende licht ben van de heerlijkheid van de Vader en de volmaakte kopie van Zijn goddelijke natuur, zegen je;

Heer, Uw bezoeken hebben mij opgewekt en ik geef eer aan Uw oneindige Barmhartigheid. En toch, Heer, heb ik nog een andere vraag:

Hoe komt het dat als U zegt dat door mijn mond Uw Woorden zullen weerklinken en hun uitwerking hebben op velen, Uw Woorden soms, zelfs als ze met vurigheid gesproken worden, zo weinig effect hebben; ze zelfs, als ze komen van de Godheid Zelf, en mijn hart met goddelijke Liefde vullen niet iedereen ontroeren? Ja, en er zijn zelfs zielen die niet schijnen door te dringen in Uw Woord maar lusteloos blijven; rent Uw atlete rondjes in lege cirkels?

Mijn lippen verlangen vurig Uw rechtvaardigheid te verkondigen, Uw wonderen, en ik had gehoopt een sympathieke reactie te ontvangen zodat het U troost en U uit Gethsemane zou halen en U zou toestaan wat frisse lucht in te ademen in plaats van de bittere en kwellende lucht van Gethsemane;

ik voel soms dat Uw atlete tekortschiet tegenover U en dat veel atletisch werk tevergeefs is; ik werk en put mij uit Uw Gebod te gehoorzamen om de Kerk te doen herleven, mooi te maken en te verenigen en de structuur van de Kerk weer op te bouwen door de kracht van de Heilige Geest; ik probeer trouw Uw Opdracht aan mij uit te voeren, maar het lijkt dat na een hoop zweet en met een hoop geworstel, na een deel van de muur van de structuur te hebben omgevormd, lo en aanschouw, wie komen daar aangedraafd? Onderdrukkers; onderdrukkers verschijnen in de nacht om met één slag de net gebouwde muur te slopen; nadat ze al hun emblemen hebben opgespeld om hun autoriteit te tonen, sluipen ze voort als slangen en doen hun

werk; alle zweet en bloed dat al deze jaren is vergoten, is dat tevergeefs geweest?

Als de duivels geen mensen kozen om door hen hun kwade onheil te volbrengen, wie is het dan die deze mensen deze gruwelijke misdaden en deze duivelse uitzinnige daden dicteert?

Vertel mij, Heer en Soeverein, heb ik beantwoord aan Uw opdrachten? Heb ik eigenlijk wel iets zichtbaars opgebouwd dat waard is U te eren? Zien mijn ogen misschien aanhoudend oppervlakkig? Heeft de eenheid enig licht gezien of is ze een of twee inch gevorderd? Heb ik met alle genaden die ik heb ontvangen eigenlijk iets gedaan tot Uw eer? Of draai ik rond in cirkels? U hebt mijn geest begiftigd met een profetische gave, wat heb ik U daarvoor teruggegeven, mijn Heer, voor alles waarmee U mij hebt gesierd in Uw uitbundige liefde?

Op welke wijze ben ik nalatig geweest?

Van U, die koningen op tronen verheft, is bekend dat als zij trots worden op hun oneindige heerschappij, U ze dan boeit met ketenen en ze bindt in de slavernij van het lijden.

Ik ben een getuige en ik kan getuigen dat ik heb gezien en waargenomen hoe machtige mensen vallen als ze niet naar U luisteren; Uw goddelijke rechtvaardigheid kwam op hen neer als een bliksemslag en vernietigde hen samen met hun trots. Toch, verzuimde Uw Barmhartigheid niet hun een aantal malen alles te laten zien wat zij hebben gedaan en al hun zonden van hoogmoed te laten zien die zij hadden begaan.

In vroeger dagen moest ik lijden om te leren niet van U af te dwalen; in latere dagen leed ik nog steeds bij het zien van de arrogantie die U beledigen; deze dagen lijd ik nog steeds bij het zien van zoveel onverschilligheid tegenover Uw Barmhartige Oproep; Lijden is mijn dagelijks brood geworden ...

Ik heb je de Bron¹ van profetie gegeven en door Zijn onderrichtingen en goede raad heb je Mij je hart en je wil gegeven; deze twee dingen zijn voldoende voor Mij; wat betreft je mislukkingen en je te kortkomen heb Ik aangevuld waar jij tekortschoot, en in Mijn uitbundige liefde die Ik voor je koester voelde Ik me verplicht Zelf moeite te doen waar jij tegenover Mij tekortgeschoten was; in Mijn vaderlijke Barmhartigheid keek Ik naar al je onoplettendheden zoals een vader zou kijken naar de onoplettendheden van zijn eigen kleine kind: met medelijden en aanstonds bereid met tederheid bij te springen, tedere woorden van liefde fluisterend om je niet af te schrikken, terwijl Ik je nogmaals toonde hoe Ik Mij om jou bekommer en om je eigen vooruitgang; wat betreft de pijn die je lijdt voor het belang van Mijn Kerk en voor Mij, Mijn zuster, Mijn kathedraal, wanhoop niet; met een enkele oogopslag herbouw Ik wat neergehaald is; Ik heb je eens Mijn Beker laten zien, en Ik wenkte je om Mij te volgen zodat Ik je kon bekleden met Mijn Gewaad, je kon omgorden met Mijn openbaring, en je Mijn Woord kon toevertrouwen;

o, vreugde van de Vader die op het punt stond geworpen te worden in de dalen, de zeeën en de bergen! geschapen voor dit doel om trotsen en arrogant en de klank van hun gebras te vertrappen en hen tot zwijgen te brengen; toen Ik jou Mijn Beker liet zien, stond je op en zei: “Jezus, sta mij toe eruit te drinken en U zo alles aan te bieden wat U troost kan geven;” en Ik, ontroerd en verheugd over je aanbod, leunde op jou en omarmde je; Ik hield een kleine narcis² in Mijn Armen;

nauwelijks geboren en nauwelijks gezond geworden, en toch helemaal hart; je broosheid heeft Mij meer dan eens tot tranen bewogen en meer dan wie dan ook in de gehele wereld! hier was je, amper geboren maar toch deed je al afstand van je wil en bood Mij je ziel en lichaam aan, zonder voorbehoud; bovenal, je kleine handen moedig uitstrekkend naar Mijn Beker, verhaastte je jezelf naar het Altaar, om Hem naar je lippen op te heffen en eruit te drinken!

toen Ik je resoluut en met beslistheid naar het Altaar zag rennen, werd er een groots geluid gehoord vanuit de hemel, zingend: “Alleluja! glorie zij onze Heer die haar veroverd heeft!” hierna, bracht Ik de Beker naar je lippen en vroeg je Hem alleen te proeven maar Hem niet leeg te drinken; Ik zei: “breng Mijn volk tot Mij en breng allen samen rond één Altaar; spoor alle naties aan gehoorzaam te zijn aan het geloof ter ere van Mijn Naam; laat hen zien hoe absurd het is verdeeld te blijven; Ik zal altijd aan je zijde zijn;”

*Ik zeg U dank, mijn Heer,
voor Uw Liefde en Trouw;*

Ik inspireer tot liefde; je kunt voor altijd in de Hoven van Mijn Huis blijven; daarbinnen heers Ik met Majesteit en in een voorname stijl ben Ik een Vriend voor Mijn bezoekers en geef Ik hen steeds raad welke weg te volgen en op deze manier leid Ik hen naar waar Ik verkies ...

wees sterk en houd je hart dapper, Mijn atlete;

bloemen “narcis” noemde; zou het kunnen zijn omdat deze bloem tijdens de vastentijd bloeit, wanneer Jezus Zijn Passie beleeft?

¹ Dat is de Heilige Geest.

² Ik verbaasde mij erover waarom Jezus mij van alle



18 januari 2002

Mijn Heer?

Ik Ben; vrede zij met je;

Ik heb je Mijn Almacht laten zien op velerlei wijzen; al deze jaren heb Ik je Mijn Licht niet onthouden noch Mijn Barmhartigheid; alles wat Ik van je wil, Mijn zuster, is liefde; liefde voor liefde, hart voor hart, dit is Mijn motto voor jou;

-moge je doorgaan vooruitgang te maken op het pad van eenheid en dat Mijn kus je opnieuw verfrist; sta Mij toe je eraan te herinneren als een lelie in Mijn veld te zijn, vrij van enige ongerustheid of zorgen;

-moge je vooruitgaan op het pad van eenheid dat je met Mij deelt en moge het zich nu nog meer verbreden tot Mijn glorie;

-laat Mijn vaderlijke kus je hart troosten en je geest vullen met ijver voor Mijn Huis;

-laat elk van je ledematen zoet rusten in Mijn Hart om sterkte, volharding en innerlijke vreugden van welzijn te verkrijgen;

-mogen je werken vruchtbaar zijn en mogen je activiteiten in Mijn Naam gedaan, gezalfd worden met de olie uit de Bron van Leven;

-moge je heilzaam zijn voor de verdrietige harten en net zo goed en teder voor de uitgeputte zielen;

-laat Mij voor jou dierbaarder zijn dan om het even wie of alles wat op deze aarde bestaat zodat Ik door deze akte van overgave voorbij zal zien aan de slechtheid van de mensen zodat zij berouw kunnen hebben;¹

-mogen de zonden van je onderdrukkers die regeren in verwaandheid en trots die je onbarmhartig beschuldigen in hun gebrek aan gezond oordeel en Mijn gaven aan jou belasteren, vallen op hun eigen hoofd;

-laat Mij in jou toenemen zodat wanneer je vrienden je gadeslaan, zij Mij mogen zien in plaats van jou, en dit zo de werkelijke reden wordt van hun liefde voor jou;

-Ik zal doorgaan Mijzelf meer aan jou te geven zolang jij Mijn Goddelijke Wil toestaat in jou te blijven, erop vertrouwend en jij jouw wil opgeeft voor de Mijne;

-moge je gezegend zijn dat je je hebt onttrokken aan alles wat je aan deze wereld hechtte, en dat je de voorkeur hebt gegeven aan de Bron van Goddelijke Zoetheid;

-moge je ziel nu nog meer gemotiveerd zijn door ijver voor de glorie van Mijn Huis, om Het met koorden van liefde in een geestelijke eenheid te trekken, dan zal Mijn Goddelijk Beeld er ten volle worden ingeprent, Mijn Licht nogmaals in Mijn Huis verspreidend;

¹ Door de akte van overgave valt Gods barmhartigheid op de mens, brengt hem tot berouw.

-moge jij de volmaakte icoon van eenheid zijn en vriendelijk ieder ertoe brengen een waar leven in Mij te leven; door deze vorstelijke daad van liefde zou Ik op Mijn Hoofd de vorstelijke kroon van eenheid ontvangen;

-moge elke gewelddadigheid en haat van de kant van de mens tegen jou worden vervangen door zegeningen van Ons;¹ deze mislukkingen zullen Mij moeten antwoorden op de dag van het Oordeel;

-laat elke vezel van je hart leven voor Mij en je enthousiasme geven om voor Mij te werken, en als een slaaf die geen aanspraak maakt op loon, zal ook jij nooit aanspraak op enig loon maken, maar hart en ziel geven voor het Koninkrijk van de Hemel;

hoor Mij, Ik heb je geschapen en op aarde geplaatst alleen voor dit edele werk; gebeente van Mijn Gebeente, vlees van Mijn Vlees, blijf verenigd en één van geest met Mij en mediteer over alle gewaden waarmee Ik je heb gekleed om vrije toegang te verkrijgen om Mijn Hoven in en uit te wandelen; het is inderdaad een ontzagwekkend mysterie dat alle menselijke kennis overtreft en het begrip van de meesten van Mijn schepping; maar Ik, de hemelse Meester, had Mijn Ogen gevestigd op jou en Mijn Hand op de jouwe om samen met jou gouden rozen te borduren, en ze leven te geven om hun zoete geur te verspreiden, niet alleen om de Kerk te parfumeren maar de gehele kosmos;

zonder de medewerking van deze goddelijke genade die Ik je heb gegeven, zou jij verarmd zijn gebleven; maar nu

heb Ik je, door goddelijke genade, helemaal in Mijn Hart gesloten! zo heb Ik je van adel gemaakt nadat Ik je bij Ons heb gevoegd; gevuld en verlicht door Ons sublieme Licht, hebben Wij Onze Scepter opgeheven en Onze Naam op jou getekend om Ons Huis te dienen en Onze liefdeshymne tot de gehele wereld te richten;

-moge je tong even snel zijn als de pen van een drukke schrijver en nooit moe worden te getuigen, zelfs niet te midden van vlammen;

Ik, Jezus, zegen je; ic;

7 februari 2002

Citadel van Mij, Ik heb je geroepen om Mijn Wederkomst aan te kondigen; Ik heb je geroepen om Mijn onpeilbare Barmhartigheid te openbaren aan al Mijn kinderen die nog apathisch blijven en in hun eigen wereld van onverschilligheid; Mijn voortdurende oproepen tot berouw zijn niet gehoord; de wereld kruipt nu nog dieper in het moeras van zonde en in de schaduw van de dood; Mijn zaad is dood door gebrek aan bevloeiing; veel van Mijn herders zijn tegenover Mij tekortgeschoten, en trekken miljoenen zielen met zich mee in de Afgrond en in de verdoemenis; kan iemand zeggen: "we zijn niet gewaarschuwd; we hebben geen enkel hemels teken gezien;" en ze gaan door voor zichzelf te leven ...

deze generatie is dood geworden voor Mijn Woord en geeft er de voorkeur aan te leven voor Satan die hen alles geeft wat tegengesteld is aan Mijn Wet van Liefde; vrijheid en onafhankelijkheid noemen ze dat maar in werkelijkheid zijn zij de gevangenen van de Boze; iedereen is nu uitgerust voor de oorlog;

¹ De Heilige Drie-eenheid.

duisternis overheerst de wereld; hun harten die slecht zijn en bewoond door allerlei soorten slechte geesten, zijn alleen gemotiveerd jegens de Vorst van de Duisternis;

Ik heb jullie allen tijd en gelegenheid gegeven om jezelf te bevrijden van kwaadaardigheid en goddeloosheid en om na te denken over Mijn Goedgunstigheid in deze tijden van Barmhartigheid; Ik heb, onophoudelijk, door koninklijk bevel aan de hemel wonderbaarlijke tekenen laten zien voor jullie, om jullie geloof te laten herleven, maar zo velen van jullie, vooral in de Verenigde Staten, hebben na te zijn aangemoedigd om op het pad van deugden te stappen dat naar Mij leidt en naar Eeuwig Leven, zich tegen Mij gekeerd en tegen Mijn gezanten die de dragers zijn van Mijn Woord, en Mij met verachting afgewezen; beiden hoog en laag hebben hun tanden op elkaar gezet om dit Werk te vernietigen;

Mijn Koninklijke Heerschappij staat vlak voor jullie deuren, maar zijn jullie klaar om Mij te ontvangen? met vrijgevigheid en met koninklijke kwistigheid heb Ik een banket bereid van geestelijk voedsel om jullie geest te doen herleven; toen Ik daar was, wachtend op jullie om jullie met Mijn Eigen Hand te voeden om jullie te redden van de dood, weigerden jullie naar voren te komen; derhalve, jullie afkeer van een ware metanoia¹ in overweging nemend en hoe jullie in plaats daarvan vijandigheid hebben getoond ten opzichte van Mijn waarschuwingen, welke tonelen van geweeklaag er ook eerder plaatsvonden² zij zijn niets in vergelijking met de

droevige ochtenden die voor jullie liggen;³ droevige ochtenden die door jullie eigen hand aangetrokken zullen zijn;

jullie natie regeert in volledige tegenstelling tot heel Mijn Wet van Liefde die verschilt van jullie bizarre systeem van wetten; wetten die de meest gruwelijke misdaden begaan tot het punt van het in gevaar brengen niet alleen van de aarde maar ook van de stabiliteit van de hele kosmos;

Ik heb zo dikwijls Mijn Scepter afgestaan, zelfs aan de niet-bestaanden;⁴ vandaag, zie Ik met droefheid van bovenaf hoe jullie plannen zich tegen jullie zelf zullen keren; de wereld smaakt reeds de vruchten van haar eigen koers, en daagt de natuur uit te rebelleren met uitbarstingen en roept natuurrampen over jullie zelf af, zichzelf verstikkend met jullie eigen plannen; Ik had jullie nu gedurende jaren gewenkt maar zeer weinigen namen er notitie van; deze zuivering die nu als een gesel op je ligt, generatie, zal velen tot Mij trekken en zij die Mijn waarschuwingen afwezen zullen tot Mij terugkeren in hun leed; dan, wanneer al deze dingen zullen hebben plaatsgevonden, als elk wezen dat niet bestond tot bestaan zal komen, zal Ik de aarde in brand zetten en bevrijden van de gesel; wanneer God spreekt, schokt Zijn Stem de aarde;

Mijn Heerschappij zal spoedig met jullie zijn want Mijn goddelijk bezoek is ophanden, en allen die geroepen waren om openlijk te getuigen voor elke bewoner van deze aarde zullen niet langer worden onderdrukt⁵ omdat de

¹ Berouw.

² Op de 11^e september 2001; deze gebeurtenis was aangekondigd 10 jaar eerder, op 11 september 1991; ons waarschuwend om berouw te hebben ...

³ Apoc. 11: 18: "De tijd is gekomen om diegenen te vernietigen die de aarde vernietigen."

⁴ De geestelijk doden.

⁵ Apoc. 11: 11: "na de drieënhalve dag ademde God leven in hen en stonden zij op".

mensen als dorstige grond zullen zijn smachtend naar de dauw van Mijn Woorden; en zij zullen getuigen van de werken van de Opperste Drie-ene God die zij niet eerder hadden ontmoet noch hadden gezien met de ogen van hun ziel; smee de hemel dat deze tijd van zuivering niet zo hard neerkomt op jullie als op Sodom en Gomorra;

Mijn Kerk zal vernieuwd zijn;

houd je vast aan Mij, Vassula, want Ik heb veel van jouw onderdrukkers achter Mij gebonden; hef Mijn Kruis boven je hoofd en verheerlijk Mij, en bevestig Mijn macht; ic;

27 maart 2002

*Ik heb van U geleerd Heer,
dat onze geest nooit kan opstijgen naar
de hemel door onze eigen inspanningen
maar dat het helemaal afhankelijk is van
de Heilige Geest,
en dat het alleen door genade is dat onze
geest kan worden opgeheven
en ons toe staat dingen te zien die geen
oog heeft gezien,
zodoende doordringend in de mysteries
van onze Drie-ene God ...*

*Dan, in Uw Goedheid en grenzeloze
Barmhartigheid
staat U iedereen toe die U wenst te
volgen op het pad van deugden,
om zij aan zij te wandelen met Uwe
Majesteit,
terwijl uit Uw Mond goddelijke Kennis
wordt geuit
uit de Fontein van Wijsheid;*

*wie heeft ooit de hemel beklommen uit
eigen kracht?
Als er iemand is,
laat hem naar voren komen en mij
erover vertellen ...*

*Gezegend is hij die zichzelf vernedert,
hij zal worden verheven tot de hoogten
om God te zien ...*

vrede zij met je, Mijn kind, hoor Mij; alles wat je hebt gezegd is waar; niemand kan op eigen houtje zichzelf verheffen tenzij Ik hem verhef door genade; en nu luister: heb Ik jou, of heb Ik je niet verheven om vrij in en uit te wandelen in Mijn hemelse Hoven?

Ja, dat hebt U, Heer...

dan, heb Ik jou niet veranderd in Mijn harp om muziek te spelen voor de naties en hen op te wekken met melodie en zang?

Ja, dat hebt U, Christus ...

om bevrijding te brengen aan hen die Ik bemin, heb Ik niet in poëzie tot hen gesproken om hen te verlossen, omdat Ik weet dat de mens niet langer meegaat dan gras, niet langer dan de wilde bloemen en dat hij bij de eerste windvlaag helemaal weg is, en ach, Ik zou hem niet willen verliezen ...

heb Ik je niet gekroond met liefde en tederheid, je mond gevuld met honing¹ en gezalfde zalf over je hele wezen uitgestort?

ja, dat hebt U, mijn God ...

vertel Mij dan, Mijn beminde, waarom heb je een schaduw in je oog?² geen slechte scepter heeft deze erfenis³

¹ De Heer vertelde mij dat "honing" "kennis" vertegenwoordigt ...

² Deze afgelopen dagen voelde ik mij uitgeput, ik voelde de zwaarte van het Kruis; ik voelde dat ik stukje bij stukje verscheurd werd door iedereen om mij heen ...

³ Met andere woorden: niemand was het toegestaan

beheerst ... Ik heb altijd Mijn favoriete vrienden laten reizen over ruwe wegen, en soms, opdat zij baat zouden vinden bij Mijn gezelschap en Mijn medelijden, sta Ik hen toe beroofd te blijven en eenzaam, met niemand om met hen mee te gaan ...

Mijn favoriete vrienden genieten Mijn gunst; zij zijn de meesterwerken van Mijn schepping, want hun aanzien is even schitterend als saffieren die Mijn Kerk verfraaien met hun schittering en ook de kosmos; Mijn favoriete vrienden zijn Mij zo innig dierbaar dat, ach ...¹ zo groot is Mijn genegenheid voor hen dat Ik hen niet zou kunnen onthouden te worden geplunderd noch van een steen naar hen geworpen;

misschien zou je denken dat Ik ongevoelig ben, gehuld in zulke dikke wolken, te dik voor pleidooien en gebeden om Mij te kunnen bereiken, maar het zou van Mijn kant volledig dwaas zijn als Ik hun pad zou vergemakkelijken! heb je niet geleerd van Mijn onderrichtingen? ga dus en vertel je hart wat je hebt geleerd, zeg, "mijn erfdeel is Christus, maar evenzeer is dat Zijn Kruis en in dezelfde mate;"

Ik verneder je niet, integendeel, Ik verhef je ziel om op te stijgen naar de hoogten van de hemel om de dingen te zien die geen oog heeft gezien; Ik ben degene die je ertoe gebracht heeft in Mijn Licht te wandelen; je hoeft geen vakman te zijn of een filosoof om dit alles te begrijpen! Mijn favoriete vriend en geurige boom, Ik heb je een goed erfdeel gegeven van een zeldzame smaak; het was onontbeerlijk voor je

mij enig kwaad te doen (erfenis) daar ik onze Heer toebehoort ... dus waarom de klacht?

¹ De Heer leunde terwijl Hij Zijn rechterhand wijd open op Zijn Hart plaatste.

voortgang ... luister nu naar Mij en schrijf deze woorden:

vestig Onze Beth Myriams overal waar je kunt; verhef de verdrukten en help de wees; bescherm Mij, red Mij van de goot, bescherm Mij en voed Mij, ontdoe Mij van Mijn last en vermoeidheid, steun Mij en bemoedig Mij, maar bovenal bemin Mij; alles wat je doet voor de minsten van Mijn broeders, doe je voor Mij ...

Ik zegen de supporters van Mijn leven, mogen zij deugdzaam blijven en allen beminnen;

Ik ben met je ... ic;

1 juni 2002

U was het, Beminde Vader, die mijn diepste zelf heeft geschapen ...

en Ik heb gezegd: Ik zal haar diepste zelf zegenen met rijkdommen die van Mij komen; Ik zal dan zijn als een lamp voor Mijn gezalfde, en haar diepste zelf voorzien van Onze stralende Tegenwoordigheid; "hier, zullen Mijn Zoon en Ik voor altijd blijven, want dit is het thuis dat Wij hebben gekozen om te verblijven;"

o kom! jij die Mij dient, door Mijn Huis te dienen, nader Mij en laat Mij Me verheugen, kom en leer: er staat geschreven dat als je zondigt, je nog de Mijne bent, daar je Mijn macht erkent, maar, wetend dat Ik jou erken als de Mijne, zul je niet zondigen; daarom, Mij erkennen is inderdaad de volmaakte deugd; Mijn macht kennen is de wortel van onsterfelijkheid; Ik wens dat dit het thema wordt van iedereen;

Ik ben, Mijn Vassula, je Raadgever geweest maar ook je Vriend al deze jaren, en zelfs in de nacht heb Ik je diepste zelf onderricht, en je ziel

grenzeloze vreugde gegeven door Mijn Tegenwoordigheid; Ik heb je met grenzeloze liefde geoefend om je ogen voortdurend op te slaan naar Mijn lumineuze Tegenwoordigheid en naar niemand anders; Ik ben en ben altijd geweest je enige Geestelijk Leidsman en Raadgever, en heb je ziel richtlijnen van Wijsheid gegeven, Ik heb je niet oostwaarts of westwaarts gestuurd, noch heb Ik je naar het noorden of naar het zuiden gestuurd om naar geestelijke leiding te zoeken, want welke leiding is beter dan de Mijne? Ik was de enige die door de beschaduwde duisternis van je ziel kon turen om een juist oordeel uit te spreken aan je diepste zelf en je aandacht te vestigen op je ziekte; wel dan, heb Ik je niet doen verzaken aan je rebellie tegen Mij? heb Ik niet een pad voor je uitgetekend om te nemen met Mijn Naam als je insigne en Mijn Voetstappen om te volgen zodat je niet afdwaalt terwijl je loopt?

Ja Heer; ik heb geprobeerd elk gebod van Uw Lippen te onderhouden; er staat geschreven dat er een Rivier is wier stroom de stad van God verfrist, en dat zij de woonplaats van de Allerhoogste heiligt; God is binnen de stad, ze kan nooit vallen, God helpt haar als de dageraad komt; al woeden de naties en wankelen de Koninkrijken, als Zijn Stem dondert, valt de wereld uiteen ...¹

Uw Heilige Geest is die Rivier die voortdurend de ziel heiligt, ons diepste zelf dat U toebehoort, mijn God ...

*Mijn oor open ik en ik blijf een poos zwijgen,
voor de Grote Koning die gaat komen met macht
om ons goedgunstig Zijn goddelijke instructies te geven,
instructies die geen verwarring opleggen in Uw Wet;
laat dus de aarde jubelen,
laat de volkeren van de aarde juichen en het uitroepen van vreugde wanneer de Koning ons voorbijgaat
om de aarde te oordelen met rechtvaardigheid en de naties met Zijn Waarheid;*

*juich de Rots van onze veiligheid toe,
en laten we met dankbetuigingen samenkomen in Zijn Tegenwoordigheid;*

Ik heb je directe toegang gegeven tot Mijn Hart om te bloeien, bloem, en om Mij dankbetuigingen te blijven geven; blijf Mij dankbetuigingen geven en Ik zal ze aanvaarden als je opoffering en ze zullen Mij eren ...

weet, Mijn beminde, dat Mijn Naam verkondigen Mij lof en glorie geeft; Ik bemin je, Vassula; de doden kunnen Mij niet prijzen; zij zwijgen; de wereld kan nooit Mijn Drie-ene Heiligheid zegenen; ze blijft zwijgen; schaduwen van de dood doemen hier en daar op; Ik ben Tegenwoordig en Mijn Macht geneest en redt, maar, kijk naar de wereld van vandaag, zeer weinigen beantwoordden aan de genade en hebben hun toevlucht niet genomen tot Mij, Jahweh; zeer weinigen vrezten Mij, Vassula; de dood is om de hoek maar toch, de wereld roept Mijn Heilige Naam niet aan; deze generatie weigert met Mij te wandelen;

Ik heb je naar het land van de dood gestuurd, waar verwoesting en wanhoop heersen in vele harten; hoewel de strik van de boze nu duidelijk is, gaat de

¹ Ps. 46:4-6.

wereld in haar onverschilligheid toch
door Mijn voorschriften te haten; Mijn
Wet wordt voortdurend gebroken;

*Ik lig de hele nacht wakker
om over dit alles te mediteren,
en ik kan er het einde niet van zien;*

*als U niet zo dichtbij mij zou zijn,
Jahweh,
en mij verdedigt, mij beschermt, en mij
omcirkelt,
zou ik sterven van verdriet;*

*ik sla mijn ogen naar U op met verdriet
en ik zucht,
wetend dat mijn thuis in de hemel is,
en toch ben ik nog op aarde;*

*ik vraag mij dikwijls af:
“wat doe ik hier op deze aarde
waartoe ik niet behoor, noch tot wie dan
ook?
Ik voel dat ik ben uitgeleend ... ik ben
uitgeleend ...”
ik was aan Zijn zijde toen Hij mij Zijn
voorschriften dicteerde,
nadat Hij mij uit het Land van
vergetelheid en dood had gehaald,
om mij tot zijn te brengen;
uit het moeras tilde Hij mijn ziel
om Zijn Heilig Gelaat te onthullen;*

*daarna, hebt U mij uitgezonden in Uw
Naam,
zelfs geen tweemaal erover denkend
dat U Uw Scepter en Uw Glorie in
waarde zou doen dalen;*

*U bekroont Uw Werken met Uw
vrijgevigheid,
en overvloed stroomt overal waar U
passeert;
U overlaadt ons met rijkdommen, U
zuivert ons als zilver;*

*Christus stapt vastberaden met majesteit
door deze woestijn,*

*en Hij doet de aarde schudden,
om Zijn naderende wederkomst aan te
kondigen;*

*maar de mensen hebben niet begrepen;
sommigen zeggen: “Christus komt in
vlees en beenderen”;
anderen beweren ongegrond,
“God zal komen en de hoofden van Zijn
vijanden verpletteren;”
maar zij hebben de Psalmen niet
begrepen ...*

*Zoals de spoken van een
middernachtsdroom staan zij verbaasd;
in het begin had ook ik simpel niet
begrepen,
hoewel ik voortdurend in Uw
Tegenwoordigheid was;
zelfs toen U mijn rechterhand vasthield
om te schrijven;*

*er staat geschreven: “De Heer geeft aan
Zijn koeriers het nieuws ...”
en dat doet Hij ...*

*Als Gods Voetstappen naderen en
gehoord worden,
verheugen zich de deugdzamen, jubelen
en zingen zij van vreugde;
zij zeggen: “leg een weg aan voor de
Ruiters van de Wolken,
verheug je in Christus, jubel bij Zijn
komst!”*

*In de tijd van Noach stroomden de
hemelen over bij Uw komst ...
bij de komst van God ...
maar hadden U niet gezien in vlees en
beenderen ...*

*En nu, zal de aarde in vlam worden
gezet bij de terugkeer van Uw Zoon;
bij de komst van God ...
Christus zal uit de hoogten neerdalen;*

*net als duizenden ontelbare menigten
van goddelijke strijdwapens,*

had U, Heer, de Sinai verlaten voor Uw heiligdom;

David zei: "God, U hebt de hoogte beklommen, en gevangenen meegevoerd, U hebt mensen als gave ontvangen, ja, rebellen meegevoerd naar Uw woonplaats, Jahweh ...";¹ maar zij hadden U niet gezien in vlees en beenderen ... en toch was U daar ...

Als U de deugdzamen nadert en zij zich verheugen, zien zij U niet in vlees en beenderen ... maar U bent daar;

toen U Zichzelf aan het hoofd van Uw volk had geplaatst, en door de woestijn marcheerde, kwam U niet in vlees en beenderen ... en toch was U daar...

En zo zal het zijn wanneer Christus, in onze dagen, verklaart dat Zijn Wederkomst ophanden is ... de hemelen en de aarde zullen in vlam worden gezet en Hij zal de harten van de vaders richten naar hun kinderen en de harten van de kinderen naar hun vaders ... en toch zal niemand U zien in Vlees en Beenderen ... de Liefde zal terugkeren als liefde... want wij allen zullen in de Ware God zijn, Verterend Vuur, Drie-een en Heilig...

²je hebt nu een geestelijk testament gegeven; dit zal de weg zijn van Mijn ophanden zijnde wederkomst ... Mijn wederkomst zal jullie vernieuwen en

velen van jullie bevrijden van jullie overtredingen; wanneer de vernieuwing plaatsvindt zullen velen worden bekleed met Mijzelf en alle heiligen en engelen zullen dank zeggen voor het geschenk, Mijn Heilige Geest;

wat is de Dag van de Heer? zij die hebben gerebelleerd en nog steeds rebelleren tegen Mij, zullen die Dag ervaren en alles wat hij brengt; hij zal komen over deze overtreders net zo plotseling als een donderklap, en als een vreselijk vuur zullen zij worden veranderd in menselijke toortsen; ja, de aarde, zoals jij zei, zal in vlam worden gezet en hun bewustzijn zal aan hen worden onthuld als een openbaring; Mijn goddelijk vuur zal het onbuigzame hart veranderen in een inschikkelijk hart op Mijn Dag; de aarde in doodsangst zal zich ten volle in geest en ziel bewust worden van haar mislukkingen en haar tekorten, haar verdorvenheid en haar wetteloosheid om niet te zeggen het minste, de schandelijke verwerping van Mijn Verrijzenis en Mijn Alomtegenwoordigheid in jullie dagelijks leven;

de hemel zal opengaan op Mijn Dag, en zij die Mij hebben verworpen en zichzelf tot goden verklaarden zullen streng worden geoordeeld;

kan iemand zeggen dat Ik jullie al deze jaren niet heb onderricht? heb Ik niet al deze jaren Mijn macht bevestigd door wonderen? hebben jullie ooit de luister van Mijn Drie-ene Heiligheid gemeten en de onuitsprekelijke grootheid van Mijn Naam? hebben jullie ooit Mijn grootheid bevestigd of Mijn ontzagwekkende heerlijkheid en macht verkondigd? Ik zeg jullie: wee iedereen die zonder Mijn Licht blijkt te zijn op Mijn Dag ... die zal Ik zuiveren met Mijn Vuur;

¹ Psalm 68: 18.

² Nu spreekt Christus.

wat betreft degenen die Mijn voorschriften en Mijn op liefde gebaseerde Wet hebben onderhouden, en die het zout van de aarde zijn, zij zullen niet door vuur worden beproefd, omdat Ik hun God ben, en zij Mij hebben erkend als de voornaamste in hun leven; zij zijn al beproefd, en zijn nu een deel van Mij en voortdurend in Mijn Goddelijk Licht in vereniging met de Godheid; en zoals je zei, dochter, in de tijd van Noach stroomden de hemelen over bij Mijn komst; en nu zal de aarde worden beproefd en in vlam worden gezet door vuur;

Mijn Dag is ophanden, en wee de lijken op die Dag van Mijn Wederkomst;¹ helaas ook voor hen die hun leven concentreerden op materiële dingen, wanneer Mijn Dag komt; Mijn verschijnen zal vuur zijn; alreeds zijn Mijn Voetstappen gehoord en Mijn Voetsporen zijn door velen gezien; wanneer Ik Mijzelf openbaar aan degenen die Mij niet hebben erkend, wanneer Ik in deze tijden van genade Mijzelf presenteerde als Barmhartigheid en als een Lamp, zal Ik Mijzelf dan openbaren als een verterend Vuur;

waarom, heeft iemand geloofd dat Ik onopgemerkt zal voorbijgaan? en geloof je nog dat de Meester je voorbij zal gaan zonder enige vergelding? het is, daarom, goed om dagelijks berouw te hebben; en jij, die Mijn zaad draagt, zing wanneer je zaait, dochter, kijk niet achter je; zoals Ik je heb geleerd, is theologie de contemplatie over Mij, je God, dit is je geestelijk fundament; op dit fundament zijn dan verschillende niveaus gebouwd;

¹ Deze "Wederkomst" is niet de werkelijke "Parousia", maar de Dag van de Heer moet worden begrepen als een kleiner oordeel vóór de Oordeelsdag. Het is een soort Zuivering voor een Vernieuwing; het is begonnen maar in kleine fasen.

een niveau bevat de Kennis van God; deze Kennis van God wordt verworven door Wijsheid en niet uit boeken; zonder het Licht van de Heilige Geest zal God niet kenbaar zijn voor je maar zal verborgen blijven; ja, het is niet de vrucht van het intellectuele verstand maar een goddelijke inbreng, gegeven door genade in de ziel die herschape is om te beminnen; op een ander niveau vind je armoede van de ziel; deze ziel is de drager van het Woord want in haar armoede, bezit de ziel Mij, en Mijn Koninkrijk is van haar; in de nietigheid van zo een ziel, besta Ik² alleen; Ik alleen ben haar Meester en alles ...

dan, op datzelfde geestelijke fundament, zijn er andere niveaus; daar is een niveau waarop een Goddelijke eenwording tussen het schepsel en de Schepper plaatsvindt; geboeid door de Perfecte en Goddelijke Schoonheid van de Godheid, bezwijkt de ziel vrijwillig in Gods vurige omarming; bij deze Goddelijke verovering door de Schepper, want een verovering en een overwinning is het, dring Ik de ziel geheel binnen en met vreugde ontsluit Ik haar, slechts een beetje, om haar niet bang te maken, Mijn Heilig Gelaat; bij het zien van Mijn Gelaat, hoewel slechts in getemperd licht beseft de ziel in haar ontwaken dat zij niet veraf staat van het overgangsgebied van het eeuwige en de gelukzalige aanschouwing; verbijsterd en bevend Mijn Glorie te hebben gezien en bewust van het lumineuze licht dat haar plotseling omringt, verenigt zij zich vrijwillig en verstrengelt zichzelf met Mij, en wordt één met Mij, haar God en Schepper ...

in de totale overgave van de ziel, breng Ik, die de Gever van Licht ben, de

² Woon.

Gever van Leven, de Gever van Liefde en de Gever van alle Gaven, haar in al deze Goddelijke verrijkingen terwijl Ik Mij tot haar ziel zou richten in poëzie en religie; ach, Vassula, wat zal Ik dan niet doen voor die ziel! de Wijsheid zal haar dagelijkse metgezel zijn, haar kroon van vreugde;

er staat geschreven: elke ziel die de Heer vreest, deze ziel “zal worden ontvangen als een maagdelijke bruid;”¹ na zichzelf te hebben prijsgegeven met ziel en lichaam aan Mij, haar Schepper, en wordt nu deel van Mij; Ik zal dan, als een Bruidegom die zich verheugt in zijn bruid, erop toezien dat het haar aan niets zou ontbreken; Ik zal beginnen, op het volgende niveau, haar zo verarmde ziel te verzorgen, en zal tezelfdertijd haar een eed te houden geven, na haar op een verheven wijze te hebben voorbereid, en dat zou betekenen de Bruidegom onvoorwaardelijk te volgen; Mij te vergezellen waarheen Ik ook ga;

dan zal Ik als een Bruidegom die zijn bruid bemint, Mijn Goddelijke Liefde tot uitdrukking brengen door Mijn bruid te tooien met de meest uitgelezen juwelen die op aarde niet te vinden zijn, maar die uit de voorraden van de hemel komen; Ik zal haar, in Mijn intieme vereniging, tooien met Mijzelf en haar ziel versterken, aldus, tot een wederzijdse trouw en begrip tussen ons; plotseling zou de hele wereld verdwijnen voor haar ogen; zij heeft haar vrijheid gevonden ... zij heeft haar God gevonden ... en in deze vlucht naar de vrijheid zal zij verklaren:

“de wereld is nu een ballingschap, ik ben daar niet, maar er ook niet dichtbij; mijn ziel, Minnaar van de mensheid, is overwonnen door een onophoudelijk verlangen naar Uw regels; nu, Beminde

van mijn ziel, ben ik bereid en is mijn hart gereed om U onvoorwaardelijk te volgen;”

en Ik zal antwoorden: “wandel met Mij, en Ik zal je scholen in Mijn regels van rechtschapenheid; Ik zal je Opvoeder zijn en niemand anders; Ik zal de geschiedenis van alle onzichtbare en ontoegankelijke dingen in je oor fluisteren die echter zichtbaar en toegankelijk worden door de Goddelijke onderrichtingen van je Meester; het Woord van Leven zal worden aangeboden aan jou, kosteloos ...”

na geschoold te zijn met rechtvaardigheid zal Ik je ziel verheffen tot het volgende niveau; het niveau waarin je vóór je geboorte was geroepen, dit niveau waarin de Heilige Geest je verheft met Zijn genade om deel te zijn van Mijn Verlossend Plan, en van jou een apostel maakt; Ik zal je op dat niveau de weg laten zien die Ik had genomen voor Mijn Passie; daar je Mij zou dienen, zou je Mij dienen met passie; Ik zou je uitzenden om de wereld rond te gaan en de Waarheid te verkondigen; Ik zou je vragen deze ontkerstende generatie te kerstenen en de toren van Babel te vernietigen, en alle afvalligen daarbinnen die Baäl aanbaden, tot berouw te brengen; dit alles zul je doen met Mijn Kruis in de ene hand en de Rozenkrans in de andere ...

en jij, dochter, aangezien jij Mijn zaad draagt, blijf krachtig zaaien; weet Ik niet wat jij allemaal zegt? laat Mij je dit toevertrouwen: als een watervloed wellen Mijn Tranen op in Mijn Ogen als Ik zie hoe jij worstelt te midden van verdroogde en verspreide beenderen; zoals elke vader die dit droefgeestige beeld van zijn kroost zou zien en zou lijden, zo lijdt ook Ik als een Vader om

¹ Ecc. 15: 2.

jou; dit beeld kwelt mij als Ik het kind gadesla dat Ik heb doen opstaan in Mijn Koninklijke Hoven om te worden geteisterd¹ door de doden in het dal van de dood; je erfenis is in het land van de levenden, maar Ik heb je geschapen en je onderricht met heilige Wijsheid om de mensheid opnieuw te onderrichten over Mijn machtige daden en over de majesteitlijke glorie van Mijn Soevereiniteit! om hen eraan te herinneren dat Ik alleen handel uit Liefde en Barmhartigheid; in die aangelegenheid is elke gesel die op deze generatie valt, niets anders dan een berisping van de Barmhartigheid;

Heer, er staat geschreven dat U slechts hoeft te Willen en Uw macht is daar ...

er staat ook geschreven dat Ik na de zonde berouw zal verlenen; Ik heb, in Mijn grote welwillendheid, de heilzame remedie van berouw gelegd in een vernieuwd hart dat Mij grote vurigheid en trouw zal tonen terwijl het berouw heeft; inderdaad, iedereen vindt de schat van betrouwelijkheid met Mij zodra deze nederige daad is gesteld; in de schat van betrouwelijkheid ontdekken zij Mijn vriendschap; hoe oprechter de boetvaardige is, des te groter is Mijn vriendschap; elk woord dat in oprechtheid wordt geuit brengt Mijn vriendschap naderbij, want Mijn vriendschap volgt in verhouding tot zijn berouw;

er staat geschreven: “als ik het naar Hem uitschreeuwde en als ik lofprijzing op mijn tong had, zou ik schuldig zijn geweest in mijn hart, dan zou de Heer me nooit gehoord hebben; maar God

hoorde mij niet alleen, Hij luisterde naar mijn gebed ...”²

ieder die redding verlangt zal de noodzaak van berouw voelen en Ik zal luisteren naar zijn berouw; het loon van de zonde is de dood; de zonde is gelijk aan een vergif binnenin je en hoe langer het in je blijft, des te zeker word je, en kom je dichter bij de dood; naarmate je het niet uit je systeem verwijdert, des te meer riskeer je te sterven; je kunt worden bevrijd en genezen van het vergif van de zonde als je jezelf vernedert en beseft dat de enige remedie om je zonden uit te wissen berouw is;

vertel Mij: wie van jullie zou zijn leven riskeren als hij had ontdekt vergif te hebben ingeslikt en onverschillig blijven en er niets aan doen? om te worden genezen van dit dodelijke slokje zul jij je hoofd moeten buigen en toegeven dat je een zondaar bent, en Mij je berouw aanbieden, dan zal alle bitterheid van het vergif worden uitgezuiverd samen met het serpent zelf dat je heel je leven³ had gevoed in je ingewanden, en bevrijd, zal Ik dat kwaad vervangen door Mijn zoetheid ... ja, als dat kwaad er eenmaal uit is, zal je herstellen en eenmaal hersteld zal je niet een vreemde zijn voor Mijn Wet; bereidwillig zal je de wereld je rug toekeren, want je zult vóór je Mijn Glorie en Mijn Heerlijkheid zien; het zien van Mijn stralende Tegenwoordigheid zal binnen en buiten je schijnen;

er staat geschreven: “je was dood, door de misdaden en de zonden waarin je leefde toen je de weg van deze wereld volgde en gehoorzaamde aan de heerser

¹ Geteisterd staat hier voor gekweld.

² Ps. 66: 17-19.

³ Dit hele beeld van “vergif” en “serpent” binnenin je, en de uitzuivering door berouw, herinnert mij aan de bezetenen die bij bevrijding spijkers en soms stukken glas of stalen kabels en andere dingen uitbraken.

die de lucht regeert¹, de geest die aan het werk is in de opstandigen ...”², maar nu na je berouw en door genade aan jou betoond heb Ik je tot leven in Mij gebracht ...

Ik zal je dan in Mijn glimlachen, de weg van het leven onthullen; je zult niet langer wandelen op hete kolen maar op saffieren; de onuitsprekelijke en ontoegankelijke God zoals jij je die eens voorstelde, zal je grenzeloze vreugde in je hart schenken terwijl Hij Zijn vreugde tegenover jou uitdrukt: “eens was je als een veld waarop niets groeide dan doornen en distels, praktisch onbewoond en vervloekt; maar nu, met Mij, zul je zijn als een veld van Mijn keuze, bevloed door de bronnen van de Heilige Geest en je zult de oogsten opleveren die voor Mij aanvaardbaar zijn;”³

zoals Ik eerder heb gezegd, Mij erkennen is de volmaakte deugd; vandaag heeft de wereld geen plaats voor Mij en Mijn plaats is bezet door waardeloos spul; rebellen en zondaars zwerven overal rond, en hun daden en woorden beledigen Mijn Drie-ene Heiligheid; in hun aanmatiging geloven zij dat Mijn plaats bezet zou moeten worden deels door een soort zelfontplooiing en deels door een geestdrift om alleen kwaad te doen, in hun aanmatiging weigerend Mijn glorierijke Tegenwoordigheid te erkennen; in plaats daarvan, wandelt de wereld zelfstandig en verheerlijkt zichzelf, prijst en eert haar prestaties en speelt voor God ... zij geloven dat ze alles weten maar in werkelijkheid weten ze niets; zolang zij Mij niet kennen door de goede dingen die allemaal om hen heen

zijn en zolang zij Mij niet hebben ontdekt, zullen ze traag blijven als lijken ...

de mensen in jouw dagen zijn op zoek naar valse goden,⁴ en volgen alle soorten heidense systemen,⁵ om kennis te verkrijgen en macht, denken ze; dan wordt de wereld zo hevig bekoord door de schoonheid van kristallen, de schoonheid van bladeren, elementen die zij boven Mijn Almacht stellen, daar zij hiervan geneeskracht verwachten, in plaats van de genadige en helende kracht van Mijn Heilige Geest; als zij onder de indruk zijn van hun vorm,⁶ laten ze hieruit dan afleiden hoeveel machtiger Hij is die deze kristallen, de bladeren en dergelijke heeft gevormd, de Auteur van dit alles!

zelfs als dezen⁷ in werkelijkheid op zoek zijn naar Mijn Tegenwoordigheid en in hun enthousiasme ten prooi gevallen zijn aan de Bedrieger en op een dwaalspoor zijn gebracht, zelfs dan zijn ze niet zonder enige zonde en zijn ze schuldig aan tekortkomingen; als zij in staat zijn de energieën te onderzoeken, hun inhoud, de wereld en de kosmos, waarom zijn ze dan zo traag in het vinden van de Auteur en Meester van dit alles?

maar Satan misleidt de wereld weer met dezelfde leugen waarmee hij Eva heeft misleid ... dat ook zij God kunnen zijn⁸ en onafhankelijk en Mij niet nodig hebben ...

(Dan wendde de Vader Zich tot mij en zei:)

¹ Satan.

²Ef. 2: 1-2.

³ Hebr. 6: 7-8.

⁴ Godsdiensten.

⁵ Zoals bio-energetische oefeningen.

⁶ De kristallen.

⁷ De mensen.

⁸ 2 Tess: 2-4; Ez.: 28-2.

Ik zal je mond vernieuwen, Vassula, om al Mijn woorden bekend te maken en al Mijn wonderen te verhalen; besef hoe Ik, Jahweh, Mij helemaal van boven heb neergebogen om jou en ieder ander die Mij ook een oor leende, te kleden met majesteit en heerlijkheid; Ik wilde het geloof van deze generatie doen herleven, jullie zo betreuenswaardige staat genezen, met tederheid en medelijden;

laat je handen ook vernieuwd worden om in Mijn Naam te zegenen, laat je rechterhand, die Ik heb gezegend, het orgel zijn van Mijn Huis, het muziekinstrument waardoor velen de klank van Mijn woorden zullen horen; speel muziek ter ere van Mijn Naam en zing van vreugde in de schaduw van Mijn vleugelen;

ach, Vassula, laat dan je oren vernieuwd worden om de Wijsheid haar spreuken te horen uiten, je heiligend terwijl je luistert, inzicht en kennis uitend van de Drie-ene God; Mijn citadel, dierbaarste van Mijn Hart, blijf trouw aan Mij, en Mijn genade zal op je blijven; herinner je oorsprong ...

de schittering van Mijn Majesteit is op je; moed! vrees niet;



(Deze boodschap eindigde pas op 7 augustus 2002.)

7 augustus 2002

¹Ik heb je niet alleen uit het land Egypte verbannen waar je voor het eerst het licht zag, maar uit heel de aarde; Ik heb

je verbannen zodat je alleen in Mij wortels hebt; Ik heb je in Mijn Hemelse Hoven met Heilige Wijsheid onderricht en niet zoals degenen die hun onderrichtingen onderbouwen met citaten uit de Schrift en de Traditie, en Mijn goddelijke Woorden alleen uitslaan met hun lippen ...

Ik heb je, op een onuitsprekelijke wijze, Mijn onpeilbare Barmhartigheid en Mijn uitbundige Liefde geopenbaard die in Mijn bijeenkomsten worden verzuimd te worden onderricht en onder woorden gebracht zoals Ik dat wens; omwille van Mijn Heilige Naam heb Ik Mijn Hand ervan weerhouden neer te komen op deze slechte generatie; omwille van Mijn eer blijf Ik Mijn toorn intomen ...

ach Vassula! Ik heb als nooit eerder in de geschiedenis de kracht van Mijn Heilige Geest uitgestort; Ik zet jullie kennis voor op een zodanige wijze dat zelfs de onwetenden worden bereikt; Barmhartigheid en toorn behoren beide tot de Heer staat er geschreven en volgens Mijn oordeel laat Ik vrij spel aan Mijn Barmhartigheid;

Mijn Heilige Geest uitte herhaaldelijk gezegden voor jullie allen, zoeter dan honing zelfs zoeter dan die welke uit de honingraat druipt; Ik heb heel de kosmos geparfumeerd en heel Mijn schepping gezalfd; Ik heb ieder die Mij wenste te kennen, toegestaan Mij te naderen en de genaden uit Mijn Mond in te ademen die zij nodig hebben om hun ziel vredig en hun hart op Mij en Mijn Wet geënt te houden ...

wie anders zou de ziel een zodanige kalmte en vrijheid kunnen geven, dan Mijn Heilige Geest? wie anders zou jullie ziel kunnen verheffen tot het Goddelijke dan Mijn welwillendheid en de

¹ De Vader spreekt.

onuitsprekelijke minzaamheid van Mijn Liefde?

Ik heb jullie allen onderricht en herinnerd aan wat Ik altijd heb gezegd: dat Ik niet alleen de Soevereine Meester ben van jullie ziel, maar ook jullie Vriend, en dat Ik jullie toegang geef tot Mijn Hoven, om er in en uit te wandelen, en jezelf uit te drukken en Mij je mening te geven, zelfs met Mij te regeren; door genade heb Ik je verheven om een kind te zijn door genade zoals het Woord Zoon is door natuur ...

kun jij, die Mij leest, zeggen: “ik heb geleerd hoe God te bezitten, Hij die mij verwekte en Zichzelf aan mij bekendmaakte zonder ooit Zijn transcendentie te verliezen? Hij die alle wezens omvat en alle dingen vult met Zijn Lumineuze Licht zonder te worden omvat door hun grenzen, Hij bezit ook mij en heeft alle dingen in mij bevolen te zijn overeenkomstig Zijn Goddelijke Wil?” alles, ja, alles wat van Mij komt, draait om de Goddelijke Liefde;

zoals Ik eerder zei, men moet een onschatbare genade ontvangen om deze woorden uit te spreken; als je niet in staat bent deze woorden uit te spreken, laat dan alles achter en kom nu naar Mij en heb berouw! sta dan de Heilige Geest toe op je neer te dalen en in je binnen te dringen met Zijn Licht, je ziel veranderend in een Kathedraal ...

o, hoe zal Hij je dan, met vreugde, voorzien! Hij zal het Fundament in je vestigen waarover Ik je had onderricht: de ware theologie, dat is de contemplatie van Mij, je God; en zo, in vervoering door deze contemplatie, zal je ziel opstijgen naar de hoogten, om Mij, je God, in de diepte te beschouwen; Mijn Heerschappij begint dan in jou; dan zal de Heilige Geest, stap voor stap, terwijl Hij Zijn Adem van herschepping over je

blaast aan jouw geest Goddelijke realiteiten openbaren door de Wijsheid Zelf; Hij zal je alles openbaren wat jullie filosofen en geleerden tot op deze dag dwaas en nonsens noemen; je zult door het Licht van de Heilige Geest de verhevenheid van Mijn Liefde begrijpen en waarnemen, de Goddelijke verrijkingen waarvan Ik je ziel kan voorzien en alles wat je daarvan ten goede kan komen; Ik zal je heiligen terwijl Wij in jou wonen en jij in Ons; zoals de Schrift zegt: “maak je thuis in Mij zoals Ik het Mijne maak in jou;” je zult deel worden van de Ware Wijnstok;¹ ja! Ik zal de genade van Mijzelf aan je ziel verlenen; verliefd ben Ik, je God, op jou; zo verliefd dat Ik, ondanks je zwakte, echt in je kan wonen; naarmate je meer nadenkt over Mijn Drie-ene Heiligheid, des te meer zul je Mij begrijpen; hoe meer je Mij zou kennen des te meer zal Ik Mijn Beeld in jou weerspiegelen;

dan zal, vanuit de Hemel, van Mijn Engelen en Prinsen uit de hoogste rangen, een luide, melodieuze stem worden gehoord; samen, eenstemmig zullen zij hymnen zingen voor de Hymne,² hymnen van lof: “Gods mysterie wordt weer geopenbaard, Hij openbaart Zijn Onvergankelijk Licht driewerf Heilig en drukt Zijn Beeld op de welbeminde ziel die Hij heeft uitgekozen, om de genade van Zichzelf te verlenen; o welke weldaden staan deze ziel te wachten! lof en glorie voor onze Heer en God!”

Amen ...

Zie je wat God ons aanbiedt?

*Luister dan naar Zijn Onderrichtingen
en negeer ze niet ...*

¹ Jezus Christus.

² God.

de armsten zullen jubelen om Mijn uitspraken, en de eenvoudigen zullen worden verheven; je redding ligt in bekering en kalmte; kom naar Mij terug; Ik wacht er alleen maar op genadig voor je te zijn ...

(Later spreekt Jezus:)

Vassula, de Schrift zegt: “wanneer vredebestichters werken voor de vrede, zaaien zij zaden die vrucht zullen dragen in heiligheid;”¹

Ik heb je onderricht met autoriteit en majesteit om je te doen opstaan om in staat te zijn Mijn Woorden over te brengen zoals Ik dat wens, Mijn Woorden brengen vrede en liefde en hoop in iemands hart; Ik breng tot verzoening door berouw;

ieder die vernieling teweegbrengt in een hart komt niet van Mij; hiermee bedoel Ik dat ieder die verklaart profetieën te hebben die alleen plagen en onheil profeteren, niet van Mij komt; maar ieder die Mijn waarschuwingen profeteert, vrede en berouw en zijn woord wordt werkelijkheid, moet worden erkend als iemand die werkelijk door Mij is gezonden; ja, inderdaad, ieder die bemoediging profeteert, troost en de gemeenschap beter maakt, weet dan dat hij werkelijk door Mij is gezonden;

Ik heb jullie gewaarschuwd niemand uitsluitend op zijn woorden te geloven of iemand zomaar te geloven die beweert dat hij woorden heeft die van Mij afkomstig zijn, zelfs als hij voortekenen en wonderen verricht zoals het opwekken van iemand uit de dood; maar leen je oor aan hen die geen discussies

uitlokken die de mysteries van het geloof tegenspreken, want de genade van de Heilige Geest die is gegeven aan Mijn uitgekozenen zal degenen die naar hen luisteren, overstelpen met vreugde; hun woorden zullen hun ziel verheffen en hen dicht bij Mijn engelen en heiligen brengen; hun woorden die in werkelijkheid Mijn Woorden zijn, zullen jullie veranderen in Kathedralen; Mijn Woorden hebben niet alleen autoriteit en macht, maar zij branden en zetten je ziel in lichterlaaie en verlichten tegelijkertijd je verstand;

bovenal zullen de goddelijke realiteiten die jullie worden geopenbaard door Mijn gekozen zielen, worden uitgedrukt op basis van de Schrift en de Traditie en op niets anders; hoe zul je weten dat Ik spreek? je zult het weten door de gezonde Kennis die je verkrijgt; en jij die compleet dood was en lag te verrotten in het dal van de dood, bij je ontwaken zul je beseffen wie je door genade heeft opgetild; de wereld waarin je nu leeft, Mijn kind, is slecht, om het zachtjes uit te drukken, met de dag toenemend in zonde, dus gaat het Mij dan niet aan?

wanneer Ik in jullie dagen spreek en de herders niet luisteren, en niet geloven dat Ik tussenbeide kom, zijn zij zoals de Schrift zegt: “onze wachters zijn blind, ze merken niets ... ze gaan allemaal hun eigen weg, ieder loopt zijn eigen belangen na ...” Mijn Kerk zal altijd groeien door de Heilige Geest en zal nooit krimpen; Zij zal altijd worden vernieuwd ondanks alle giftige pijlen die op Haar zullen worden gericht; diezelfde giftige pijlen worden ook gebruikt om te richten op degenen die Ik jullie zend;

de hele wereld vervalt in haar kwaad en haar geloofsafval en overtreedt niet alleen Mijn Wet, maar alles wat Heilig is;

¹ Jacobus 3: 18.

waarom is iemand dan verbaasd als de genade van de Heilige Geest toeneemt? helaas! welke veroordeling zal diegenen treffen wier slechte harten Mijn gekozen zielen hebben gekweld! zij zullen Mijn Koninkrijk niet erven tenzij Ik van hun lippen een woord van berouw hoor ...

Vassula, je zult samen met Mij in stilte¹ werken om de duistere dalen te verlichten; alles wat de Heilige Geest je te schrijven zal geven zal zijn ter onderrichting van deze en andere generaties en ieder die zich tegen jou verzet in de zending die Ik je gegeven heb, zal zich tegen het werk van Mijn Geest verzetten; maak alles bekend wat Ik zeg hetgeen leidt tot een nieuw "zijn" voor ieder die Mijn Woord hoort, en schenk geen aandacht² aan hen die zeggen: "als je door God bent gezonden en als die woorden die jij zegt van God komen, bewijs dan je nederigheid door jezelf en al die uitspraken te verbergen; houd op in de wereld te koop te lopen met jezelf en met de uitspraken;"

antwoord deze mensen het volgende: ik zal niet zo worden als de slechte dienaar die zijn talent verborgen heeft en toen werd veroordeeld omdat hij niets had gedaan; integendeel, ik zal mijn talent vermenigvuldigen en eer geven aan Hem die het mij heeft toevertrouwd; ik zal dit wonderbaarlijke wonder³ doorgeven, niet alleen aan deze generatie, maar de engelen zullen de woorden van God dragen en ze zullen doorgaan ze te verspreiden als een regen van zaden die van boven worden uitgestrooid over alle komende generaties, om Gods schepping te vernieuwen en de Kerk te verfraaien; om

de monden van Zijn kinderen te zoeten en hun monden te openen om Hem te prijzen; om hun ogen te openen en hen in staat te stellen hun harten te onderzoeken; ik ben helemaal door de Goddelijke Naam van onze Heer bezegeld en ik vrees niet; ik ben Zijn luide boek dat dezelfde Waarheden verkondigt die onze Heer ons heeft doorgegeven; dus, niets is nieuw, ik heb niets nieuws van mijzelf, broeders, maar alles wat tot mij is gezegd komt van de Goddelijke Kennis en van de Mond van de Drie-ene God;" dit is het wat je hen in Mijn Naam moet zeggen;

denk over Mij na in diepte, Mijn beminde, en rust op Mijn Hart ...



8 september 2002

schrijf: de Schrift zegt:

*"als een mens boosheid koestert jegens een ander
kan hij dan medelijden verwachten van de Heer?"*

*"Als hij geen medelijden toont met een mens zoals hijzelf,
kan hij dan om vergiffenis smeken voor zijn eigen zonden?"*⁴

denk aan Mijn Wet van Liefde en blij Haar toegewijd; laat alle haatdragende en gewelddadige gedachten achter je en keer je tot Mij ... Vassula, zo velen in deze generatie zijn in deze zonde; de zonde van woede en wrok; slaven van

¹ Bedoeld is in deze geschreven vorm die geen uitwendig geluid draagt ...

² met andere woorden "raak niet in de war".

³ De Boodschappen van "Waar Leven in God".

⁴ Sirach 28: 3-4.

jullie hartstochten en kampioenen als het gaat om het doen van kwaad ...¹

niemand is rechtschapen, en toch, Ik, Jezus Christus, openbaarde Mijn vriendelijkheid en Mijn uitbundige Liefde aan de mensheid en Ik was niet bekommerd noch op zoek naar enige goedheid of rechtschapenheid die jullie mogelijk zelf hadden betracht; Mijn medelijden met jullie was zo groot dat Ik Mijn Barmhartigheid dwong genadig te zijn voor jullie om jullie te redden, door middel van het reinigende water van de wedergeboorte en door jullie te vernieuwen met de Heilige Geest;

Ik heb een schat² voor je geplaatst, generatie, maar het lukt je ziel niet het te zien; je blijft er de meeste tijd aan voorbijgaan, en je ziet niets, en ach, hoe dikwijls heb Ik niet Mijn Hand uitgestrekt naar jou om je tot Mij te nemen en Mij te ontdekken; verberg Ik Mijn schat voor jou? Ik ben de Schat zelf; heeft niemand je ooit verteld dat Ik je Hemelse Bruidegom ben? Ik ben de stralende reinigende wateren van de Levengevende bron waarvan de wateren zuiveren, vernieuwen en Leven in je ademen;

Ik ben de Verrijzenis; aarzel dus niet langer maar open je ogen en ren naar Mij toe; houd op afstandelijk te zijn; heeft iemand je geleerd dat de allerhoogste akte van liefde het aanvaarden van Mijn Kruis is? Mijn Kruis, dat je verlossend Instrument is, met andere woorden de Boom die leven geeft; door je verlossend Instrument gaan je voeten van het dal van de dood over naar de Gelukzalige Aanschouwing; Ik ben de Verrijzenis en door Mij heb Ik jullie allen tot zonen en dochters van de verrijzenis gemaakt; als je in zonde blijft

en je naaste niet vergeeft, onbuigzaam in je hart, vervuld van wrok, zal de Godheid geweigerd worden aan je ogen; de al-Heilige Geest zal Zichzelf niet aan je tonen als je in zonde- schuld bent, want je zou bewust de daad van wroeging verwerpen, een daad van liefde ...

als je in deze zonde blijft is dit hetzelfde alsof je tegen Mij zegt: "Meester, ik geef er de voorkeur aan in mijn graf te blijven; ik kies ervoor dood te blijven en onder de doden te leven;" je vlees is al aan het vergaan, je bent aan het verrotten, en je weigert nog het Leven? je zonde ontkennen is hetzelfde als Leven ontkennen; kom in plaats daarvan aan Mijn zijde en aan de zijde van de heiligen en van diegenen op aarde die de volmaaktheid naderen, die sereen zijn terwijl zij over Mij nadenken en die Ik verzadig met onuitsprekelijke rijkdommen en hemelse mysteries;

*Heilige Consubstantiële Drie-eenheid,
de overtreding en de verwerping van
God in onze dagen
hebben een deel van de Kerk van
Christus vernietigd;
hoe kan het Lichaam van Christus
herkenbaar zijn in ons,
in onze zo armzalige toestand?*

*Als een levenloze materie zijn wij
uiteengedreven Heer,
van elkaar gescheiden door ons ego en
door een geest van hoogmoed;*

*waar is in ons het onderscheidende teken
van geloof
wat liefde is?*

*Neigingen tot verzet zijn er altijd,
zelfs rancunes uit het verleden zijn nog
levend,³*

¹ De Heer sprak tot hen die in zware zonde leven ...

² Staat voor rijke instructies.

³ Hier ging mijn geest terug naar enkele incidenten uit het verleden, hoe sommige Orthodoxe

en er leeft in velen een niet - vergevende geest;

ach, al-gezegende daad van vergeving, daad van naastenliefde, gezegend zijn zij die je hebben verwelkomd! je zult niet meer worden besmeurd maar je zult de Kus van je Verlosser op je voorhoofd ontvangen; zalig is hij die afstand doet van zijn zonde, hij zal Mij zien, de Schat, en hij zal in het pad van heiligheid binnengaan; zalig is hij die geestdriftig en hartstochtelijk Mijn Kruis omhelst, hij zal de Gelukzalige Aanschouwing binnengaan, en zijn ziel zal onuitsprekelijke vreugden kennen!

vandaag, generatie, overstelp Ik je met wonderen en met de klank van Mijn Stem; om je uit je schuld en uit het moeras van de zonde te trekken heb Ik het lied van de Hemel¹ voor je gezongen, heb Ik je de geheimen van de Bruidskamer van Mijn Hart laten zien en om je vrij te stellen van alle kwaad ben Ik voortdurend in je nabijheid; en als je ogen je Bruidegom niet zien, is het omdat ze zijn verzegeld met korsten van zonde ...

zoals Ik je heb gezegd, laat al je haatdragende gedachten achter je en geef Satan geen vaste voet door vast te houden aan je wrok tegen iemand, want de Vader in de Hemel zal je daar streng op afrekenen; wees niet als de slechte dienaar² die zonder medelijden zijn mededienaar in de gevangenis gooide voor wat die hem schuldig was;

blijf niet levenloos, maar denk aan Mijn onbeschrijfelijke Barmhartigheid die Ik voor jou heb, generatie; breng dus alles in praktijk wat Ik heb gezegd en ontvang de Heilige Geest van Genade;

wees één;



13 september 2002

God kennen en Hem begrijpen alleen op basis van de Schrift is niet genoeg; men moet doordringen in God om in staat te zijn God te begrijpen en te kennen. Dit is wat we noemen "God te smaken."

ja, Ik moet vorm aannemen in het innerlijk van je hart, evenzeer als jij moet worden omgevormd in Mijn diepten;

kind, Ik ben Jahweh, en het verrukt Mij je te bezoeken in je armzaligheid; Wij hebben je vrijheid gegeven en je ontworteld uit het dal van de duisternis om te leven in Ons schitterend Licht;

besef nu dat je ten dienste staat van je Koning; besef je dat Ik je heb bekleed met Mijn heerlijkheid en je heb verzadigd met Mijn schittering, zodat je vrije toegang hebt tot Mijn Keizerlijke Hoven? wees vol vertrouwen als je met Mij converseert en blij Mijn gunst aanvaardt!

gezegend zijn zij die het hart van een kind hebben en niet twifelen aan een van deze Boodschappen die van de Wijsheid komen, noch ooit enige twijfel zullen hebben; dezen hebben zich geopend voor de genade en Mijn Licht in zich verkregen; Degene die Zichzelf op een zo onuitsprekelijke manier openbaart aan de mensheid is niemand minder dan je Schepper die door Zijn Woorden velen heeft teruggebracht tot een waar leven met Mij;

Ik ben Degene die je vermaant je ogen op te slaan naar de hemel en niet meer te zondigen; Ik heb je herhaaldelijk

geestelijken nog steeds rancune hebben tegen de Katholieke broeders na het schisma, om het zachtjes uit te drukken ...

¹ Onze Heer bedoelt Zijn Boodschappen.

² Mt. 18: 23-35.

volledige kennis van Mijzelf gegeven zodat je door Mij te kennen ook Mijn Koninkrijk erft; Ik heb nooit hard tot je gesproken maar Ik heb je mild behandeld, met een mildheid die niet van deze wereld is; Mijn Woorden komen overeen met de onderrichtingen van de Heilige Schrift;

gezegd zijn zij die deze realiteit hebben aanvaard zonder Mij op de proef te stellen en Mijn boodschapster niet roekeloos hebben behandeld, zij zullen het loon van een profeet ontvangen; je hebt zeker al eerder gehoord dat Mijn boodschappers spreken in Mijn Naam en dat zij die hen niet geloven, hen als bedriegers behandelen of zelfs hun zending aanklagen, zondigen tegen Mij die door hen spreekt;

zoals Ik eerder heb benadrukt, heb Ik niets gezegd dat de Heilige Schrift tegenspreekt, maar al Mijn Woorden die Ik heb geuit komen overeen met wat Ik je reeds heb gegeven, en toch lijkt het dat velen niet ten volle binnengedrongen zijn in de kennis van Mijn Woord;¹ hadden zij dat wel, dan zouden zij Mijn Oden van vandaag hebben herkend; zij zouden Mijn Beeld hebben gezien in Mijn Oden die niet verschillen van Mijn Woord dat jullie is gegeven; inderdaad kan niemand doordringen in dit mysterie en het begrijpen, het mysterie van jullie God die spreekt, en springlevend is en te midden van jullie in jullie dagen, als jullie alleen de Heilige Schrift hebben gelezen; om door te dringen in de diepten van Mijn Woord hebben jullie meer nodig dan dat;

geestelijke kennis wordt verkregen door de Heilige Geest die de Schrift voor jullie verlicht; hebben jullie ooit gehoord van iemand die 's nachts leest als het

licht uit is? alleen als het licht aan is zal hij in staat zijn de woorden te zien en te lezen; zonder licht zul je niets zien, zonder de Heilige Geest die het denken te boven gaat, en die alle constellaties van licht te samen ver te boven gaat, zal de uiting en de uitdrukking van de Wijsheid in Mijn Woord verborgen voor je blijven; alleen de Heilige Geest geeft het noodzakelijke licht in je verstand om de hemelse uitingen te begrijpen; anders zullen Mijn Woorden verzegeld en gesloten blijven; dit is de reden waarom zo velen Mij niet herkennen in deze Ode van Liefde;

de Schrift, zoals Ik heb gezegd, weerspiegelt Mijn Goddelijk Beeld, en als jullie Mij vandaag niet zien in Mijn Oden voor jullie, aan jullie gegeven door de liefdevolle Barmhartigheid, is het omdat jullie Mijn tederheid nog niet hebben ervaren, noch hebben jullie ooit Mijn zoetheid gesmaakt; jullie zogenaamde kennis weerhoudt jullie ervan Mij te zien; gezegend is hij die zijn hart heeft geopend voor Mij en Mij heeft aanvaard in eenvoud van hart, hij zal Mijn Oden niet zien als louter woorden, maar als kracht en als de Heilige Geest en als uiterste overtuiging; en Ik zou eraan toe willen voegen dat Mijn voor jullie gezongen Oden een levende kracht zijn onder jullie die erin geloven;

Ik verlang van jullie allen, schepping, Mij te zien, daarom openbaar Ik onophoudelijk Mijn Liefde aan jullie sinds de eerste dag waarop jullie in het bestaan kwamen; zal Ik op een dag van jullie horen: "geprezen zij God, omdat Hij ons Zijn grenzeloze Barmhartigheid heeft getoond en omdat Hij ons toestaat Zijn Goedheid te smaken; zonder dat Hij ons Zijn Heilig Gelaat openbaart in onze harten, zouden we een van diegenen zijn geweest die geloven dat ze U kunnen

¹ De Heilige Schrift.

ontdekken door wereldse wijsheid en door hun studies alleen; Uw schat, Heer, is verborgen voor de geleerden met hun hoogontwikkelde kennis, en voor hen die er aanspraak op maken kennis te bezitten van Uw mysteries en van geestelijke zaken, terwijl ze U in werkelijkheid niet kennen;”

Ik heb je geleerd om je gedachten alleen gericht te houden op hemelse dingen om te bloeien, en jou je nieuwe zelf te laten zien; Ik heb, met vreugde, gepredikt tot de hele wereld zonder verschil te maken tussen wie dan ook; het is Mijn bedoeling als een Vader Mijn schepping mooi te maken en haar te vernieuwen en jullie levens te veranderen in een onophoudelijk gebed; waarom dan al dat geschreeuw rond Mijn Naam? waarom veroorloven jullie jezelf je kalmte te verliezen en door de wereld te worden gedichteerd? je goddelijke realiteit zou de Drie-ene God moeten zijn en jullie leven zou moeten draaien rond hemelse inspiraties en goed verborgen in Mijn Zoon, Jezus Christus;

kan iemand op zichzelf Mijn onpeilbare Schatten ontdekken? tenzij hem een innerlijk licht van begrip wordt gegeven zal hij in de duisternis blijven; Ik herhaal: gezegend zijn zij die in Mijn Barmhartige Oproep geloven, zij zullen Mijn vriendschap en Mijn intimiteit winnen;

wie is de Bron van Christelijke kennis, de Bron van profetie? het is de Heilige Geest die onderricht en alle middelen gebruikt om Mijn schepping om te vormen en te vernieuwen; en zij die in slaap zijn gevallen en profetie in jullie tijd ontkennen, vraag hun of zij de Schrift en wat zij zegt hebben begrepen; Ik heb profeten gezalft om Mijn Woorden bekend te maken tot aan het

einde van de Tijden; Ik heb hen begiftigd met de geest van Elia; maar hebben jullie dan niet gelezen dat “profeten hem zullen opvolgen?”¹

ieder die zijn hart voor Mij heeft geopend, Mij vrijwillig heeft toegestaan in hem binnen te dringen, heeft de oogst van het leven binnengehaald; de Schrift wordt dan voor hem een onverzegelde en goddelijke Ode, een levend Woord, een visioen van God, een goddelijk gewaad voor je ziel; zijn verlichting aldus door Mijn Tegenwoordigheid in hem, vestigt Mijn Koninkrijk in zijn hart; elk mysterie dat verborgen leek zal worden onthuld, en de Schrift zal worden als een luide en hoorbare lofzang voor je oren; Ik ben het, je Bruidegom,² die uit Zijn Keizerlijke Hoven stapt om jullie hart tot Mij te keren voor Mijn eigen liefdevolle doel;

wees ervan bewust dat jullie generatie Mij voortdurend beledigt en door de boze wordt bevolen om te gehoorzamen aan alles wat in tegenspraak is met Mijn Wet van Liefde en toch komt van de Goddelijke Waarheid; deze zo slechte generatie waait mee met elke wind en wandelt langs elke zijweg die door Satan is uitgezet; nu hebben Mijn Zoon en Ik jullie allen ruim de gelegenheid gegeven om tot Ons terug te keren door berouw, want Wij zijn mededogend en barmhartig, maar, ach ... zo velen van jullie zijn misleid door jullie eigen vooronderstellingen ...

er staat geschreven:³ “met een weerspanning hart zal het tenslotte slecht aflopen, en ieder die van het gevaar houdt, zal er in omkomen;” de wereld van vandaag biedt jullie veel afbraak, daarom is het beter voor jullie op Mij te

¹ Sirach 48: 8.

² Jes. 54: 5.

³ Si. 3: 26.

leunen die jullie Schild is, en te zeggen: “laten we vallen in de Handen van de Heer, niet in de handen van mensen; want zoals Zijn Majesteit is, zo is ook Zijn Barmhartigheid;”¹

ach, slechte neiging, ondanks al deze Oden en waarschuwingen hebben de mensen van de aarde geen berouw en evenmin geven ze hun zonden op, zeer weinigen volgen Mijn Wet van Liefde en doen wat Mij behaagt; Ik buig Mij onophoudelijk naar jullie over vanuit Mijn Hemelse Hoven, generatie, om je uit je moeras te trekken; Ik heb je Mijn boodschappers gezonden, geparfumeerd met gemengde wierook, en voorbereid door Mijn engelen om Mijn goddelijke Oden op hun vleugels te dragen; zij die Mijn Woorden hebben geproefd namen de juiste koers; hoe prachtig waren zij nadat zij Mijn Woorden hadden geproefd die zo zoet als honing waren in hun mond!

Ik heb gedurende al deze jaren een wonderbaarlijk banket van geestelijk voedsel voorbereid en laten zien; godsdienst en deugd waren Mijn Liefdesthema voor jullie; omwille van de Waarheid heb Ik je opgetild, generatie, met Mijn Scepter; is je hart wel ooit geroerd? zoet is de melodie van deze edele Ode, maar heb je haar niet gehoord? heb je niet gehoord hoe Ik Mijn Liefdesthema tot ieder van jullie individueel heb gericht met olie van blijdschap? heb je niet begrepen hoe Ik je al deze jaren heb gezalfd? pauzeer even en denk er even over na en begrijp dat Ik God ben in Majesteit en Luister;

wee het lusteloze hart dat geen geloof heeft, want dat zal op Mijn Dag geen bescherming vinden; en wee jullie die de wil verloren hebben om vol te houden in

deugd en rechtschapenheid, wat zullen jullie doen bij het bezoek van de Heer? wat zul je te zeggen hebben op de Dag van de Heer? zul je in staat zijn de beproeving door Vuur te doorstaan?

je bent nu met lichaam en ziel geketend aan deze wereld; Satan in zijn woede laat je niet vrij, maar houdt je gevangen in zijn kerkers om jou, die bent gevallen, te beroven van de genade van berouw; omhuld door zijn sluier ben je zijn speelgoed geworden; je berouw zal je ketenen verbreken en zal horden boze geesten die in je nestelen verjagen, terwijl sommige dreigend verschijnen boven je zo beklagenswaardige ziel;

in je ellende ontbreekt je de wil en de kracht om je vijand te overwinnen en de boeien van het vlees af te werpen die je aan deze wereld binden; vandaag, in deze tijden van Barmhartigheid, bied Ik je genade aan als een geschenk en als een lonend pad dat naar Mij leidt;

-Ik bied je aan je op Mijn Schouders te dragen gedurende je herstelperiode;

-Ik bied je vrede en rust aan, want je zult je niet inspannen noch moe worden met Mij;

-Ik bied je Mijn Engelen aan die je wonden zullen verzorgen met onuitsprekelijke tederheid, wonden die je ziel zijn toegediend door de hartstochten van deze wereld; zij zullen je helpen bij je herstel, je tot leven terugbrengen, en je ongeschikt geworden ziel vernieuwen in een nieuw leven in Mij;

-Ik bied je een plaats aan in Mijn Hart, waar je zult bloeien met een peilloze diepte aan onderrichtingen van de Wijsheid; Ik zal je met gulle hand

¹ Si. 2: 18.

onschatbare gaven schenken zoals een bruidegom met gulle hand schenkt aan zijn bruid die zijn hart gestolen heeft; en Ik zal Mijn Liefde voor jou uitdrukken, Mijn bruid, terwijl Ik je in Mijn Armen sluit, de Ode van Mijn schepping voor je zing en over hoe je tot bestaan bent gekomen; Ik zal de mysteries voor je ontvouwen van voordat de aarde tot bestaan kwam, voordat de natuur werd geboren, en terwijl Ik je ziel het hof maak, zul jij tegenover de Wijsheid verklaren: “mijn Zuster!” ja, Ik zal je bevrijden als een vogel uit het net, je losmaken als een gazelle uit de valstrik, als je bereid bent tot Mij terug te keren en Mij te erkennen in je berouw;

-Ik bied je balladen aan door Mij en de afgezonderde genade van het in Mijn Tegenwoordigheid zijn, alleen jij en Ik;

-Ik bied je ziel aan altijd met Mij te spelen, en Ik, als een Vader die met vreugde de ontwikkeling en groei van zijn zoon gadeslaat, zal als een adelaar, waken over Mijn Koninkrijk dat in jou wordt gevormd;

-Ik bied je aan wat jij ontoegankelijk en onbereikbaar noemt, en dat alleen Ik kan aanbieden, iets dat ver weg en boven menselijk bereik is gesteld, een pad dat niet betreden is door de trotsen van hart, een pad waarop geen filosoof ooit heeft gewandeld; geen goud, geen kristal kan ooit de waarde evenaren van wat Ik aanbied; het kan ook niet worden gekocht met welke hoeveelheid puur goud dan ook, noch betaald worden met enig gewicht aan zilver, noch geschat door de standaard van het zuiverste goud, of van kostbaar onyx of saffier, want de Heilige Wijsheid kan niet

worden getaxeerd; alleen Ik bezit Haar en bied Haar aan aan wie Ik wil;

als je terugdeinst voor de zonde en vlucht voor het kwaad, berouw hebt en nadenkt over wat verkeerd was, zal Ik je de Heilige Wijsheid aanbieden, ongezien door het menselijk oog en toch glorieus in Haar schittering; en als je zult vragen: “vertel mij, Vader, vertel mij, waar komt de Heilige Wijsheid vandaan? waar is begrip te vinden daar zij buiten de kennis van elk levend ding is, verborgen voor heel de schepping?” zal Ik je antwoorden, Mijn kind: “Wijsheid? het is de vrees voor de Heer; begrip? het is het vermijden van het kwaad;” aan alle mensen bied Ik de Wijsheid aan, zij maken een eind aan de duisternis aangezien de Wijsheid zich verheugt in het aan het daglicht brengen van geheimen die verborgen waren terwijl ze de onzichtbare schoonheden zouden beschouwen die nu zichtbaar zijn in het glorieus Licht van de Wijsheid;

vind, daarom, vreugde in Mij, want Mijn beginselen zijn edel en zuiver, en Ik regeer met zachtheid en tederheid; met genade omhul Ik degenen die berouw hebben; Ik heb weerzin tegen alle kwaadwilligheid en corruptie, maar Mijn Geest bevrijdt allen die hun zonde erkennen en de kwaadwillige boze geesten tot een einde brengen;

Ik ben geen aardse heerser, Ik ben een Heerser van Rechtvaardigheid, met nobele verordeningen en rechtschappen voorschriften beladen met heerlijkheid en majesteit, en toch zachtmoedig en nederig van Hart; om je hart te verblijden en het te verheugen bied Ik aan je zicht te herstellen zodat jij je ogen verzadigt en Mij ziet, je God, terwijl je in ontzag tot Mij zult uitroepen: “geprezen zij de Drie-ene God, driewerf Heilig!

glorie zij Hem die mijn ziel heeft opgeheven en grote dingen voor mij doet! Heilig is Zijn Naam; ik prijs mijn God die mijn roekeloze ziel heeft hersteld tot bevoorrechte, en mijn ogen toestaat Uw Gelaat te zien; en zoals Job, zal ik in een lied zeggen: 'ik heb gezondigd en het pad van rechtvaardigheid verlaten, maar God heeft mij niet gestraft zoals mijn zonde dat verdiende; Hij heeft mijn ziel gespaard voor het neerdalen in de afgrond, en staat toe dat mijn leven doorgaat in het Licht;' zien jullie, broeders? zien jullie? dit alles doet God door de eeuwen heen voor de mensheid en Hij redt zielen van de afgrond en laat het Licht van het leven helder op ons schijnen;"

Ik zal je het zicht van je God verlenen die vandaag tot je spreekt; een visioen dat je nooit zult vergeten; gegrepen door wroeging¹ in deze verrukkelijke beschouwing zal je ontvlamde geest tot Mij uitroepen:

"U weet, mijn Heer, dat ik innerlijk nu verbrijzeld ben, maar tegelijkertijd, Heer, sta ik in brand; ik keek naar U en sta in lichterlaaie door de goddelijke Liefde die mij beetje bij beetje verteert; Luisterrijke Zon, U trok mij, de verfoeilijke zondaar, naar U toe zonder U ook maar te bedenken dat ik mogelijk Uw Scepter in waarde zou doen dalen; U stond mijn zondige ogen toe Uw Majesteit te aanschouwen, Uw Schoonheid, die die van Uw mooiste Engelen overtreft, en bij het zien van dit Wonder, hebt U mij op onzegbare wijze gewond; niet in staat mijn dorst te lessen, ween ik, en mijn dilemma maakt mij ongelukkig; Uw glorierijke Tegenwoordigheid deed in mij een nog

groter verlangen ontstaan om te leren hoe U lief te hebben en voor eeuwig met U verstrengeld te zijn; mijn pijn is toegenomen en ik smeeek Uw Engelen mij verlichting te schenken, maar laat Ze dat bij nader inzien maar niet doen, laat dit vuur mij blijven verwonden, laat mijn dorst naar U, O Minnaar van de mensheid, mijn hele wezen ontbranden; laat Uw goddelijk bezoek mijn dorst naar U doen toenemen om nog meer naar U te verlangen;

"Uw Soevereiniteit heeft geen gelijke, geen! U keek naar mij en onze ogen ontmoetten elkaar; Uw Ogen, stralender dan twee edelstenen, magnetiseerden de mijne; uit Uw Ogen verschenen toen twee stralen licht en monterden mijn ziel op en verlichtten haar alsof duizend sterrenbeelden in mij waren geworpen, en elke duisternis of duistere schaduw in mijn ziel verdween; verward omdat ik plotseling het Licht van Uw Genade had ontvangen, was Uw glorie ondraaglijk voor vlees en bloed; U knipoogde toen naar mij en ik viel in zwijm; het was alsof de vloer onder mijn voeten wankelde; de uitingen van Uw Liefde voor mij maken mij zwak in mijn hart, want ze zijn, mijn Heer, te overweldigend voor mijn arme ziel om te dragen; kan iemand de luister van Uw Grootheid en van Uw onbeschrijflijke pracht meten? wie heeft Jahweh gezien en is niet bezwijmd door heftige emotie? ik blijf krachteloos tegenover zo een extatische Schoonheid ..."

vertel Mij dan, schepsel dat Ik bemin en waarin Ik Mij verheug, waar lijkt het op Mij in je te ontdekken? waar lijkt het op in de Handen van de Almachtige God te vallen? waar lijkt het op? vertel Mij, beminde van Mijn Hart, waar lijkt het op je Schepper Oden en Balladen voor je te horen zingen en voor jou alleen, terwijl

¹ De pijn niet in staat te zijn ten volle in de Gelukzalige Aanschouwing te zijn, en in de Hemel;

je voor Mij in beschouwing bent? waar lijkt het op te weten dat Hij die voor je zingt en die leeft in ontoegankelijk Licht, Hij die alles in Zijn Hand houdt, in je hart is omvat, en toch zonder te zijn omvat? waar lijkt het op te worden gewassen in Mijn reinigende wateren en je in Mij te storten?

wees dan welgemoed, en leef een godvruchtig leven; Mijn pracht heeft geen gelijke; met Mij converseren zal onvergetelijke herinneringen in je achterlaten; Mij te beschouwen bevredigt je dorst maar lest hem nooit, het vermeerdert hem eerder; het is alleen in de Gelukzalige Aanschouwing dat je ziel kan worden geblust en bevredigd in de volheid van Mijn Tegenwoordigheid; zonder Mijn Barmhartige hulp, schepsel, zou je ziel zijn uitgedroogd nog voordat ze was geboren; zonder Mijn hulp zou je leven een troosteloosheid zijn geweest, onbeweeglijk, totaal losgemaakt van Mij, de Godheid! ach, als je ziel eens wist in welke gevaren zij zich dagelijks begeeft!

open¹ je vermogens, Vassula, en neem Mij in je op;²

*O Gezegende Heer,
U bent Degene die onophoudelijk mijn
ziel verbijstert
en als een fluorescerende Rivier in mij
stroomt;
U montert mijn ziel op,
en U plaatst in mijn hart het Licht
waarin ik leef;*

*ik ben nog sprakeloos over Uw keuze
en dat U Zich verenigde in mijn ziel,
dat U Uw Geest verenigde in het
centrum van mijn hart;*

*U hebt de Schrift voor mij verlevendigd
en wat U daarin zegt
werd hoorbaar voor mijn oren
en begrijpelijk voor mijn hart en
verstand;
uitingen van Goddelijk Leven;*

*U hebt onbereikbare realiteiten tot
werkelijkheid gebracht:
het Koninkrijk van de Hemel ...
U maakte Uw Woord tastbaar,
bewust wordend dat de Drie-ene God
waarlijk slechts één God is;
en dat alle Drie één Wezen zijn, één
Macht en één Kennis ...*

*U hebt de verborgen plannen onthuld,
verborgen in de afgrond van Uw Liefde,
en leert ons dat onze lichamen ook
luisterrijk kunnen zijn
zoals Uw Goddelijk Licht;
één in wezen met Uw Zoon;*

*U hebt mijn ziel
in vol bewustzijn van Uw
Tegenwoordigheid geplaatst
en sindsdien,
heeft Uw Vriendschap mijn hart
innerlijk gewond,
en Uw blik op mij schokte mij;*

*Sensatie en Redelijkheid, waar heb ik
jullie voor nodig?
Uw Vuur, God, heeft mij verteerd,
en heeft mijn ego tot as gereduceerd;*

*ik ben vergankelijk omringd door
vergankelijk dingen,
maar U breekt de Wetten van de natuur
en nieuwe wonderen gebeuren dagelijks
door Uw Hand;*

*en wie U ook nadert,
ontsteekt U en wordt vlam,
maar met een belofte:
dat hij niet tot as zal worden ...*

Gezegend is hij die U kon grijpen

¹ God hield plotseling in en wendde Zich tot mij en sprak tot mij.

² Ik begreep "geef mij je volledige aandacht," niet dat ik Hem die niet gaf.

*en U kon omhelzen,
deugd en goddelijke Liefde zullen zijn
dagelijks brood zijn;*

*O Goede en Liefdevolle Vader,
die ieder van ons uitnodigt
om onafscheidelijk met de Heilige Drie-
eenheid
te verblijven en goden te zijn door
deelname,
het voor ons haalbaar makend om
de Goddelijke Gestalte van Uw Zoon,
Jezus Christus, te bereiken;*

*Liturgie van mijn ziel, Kathedraal van
mijn hart,
Geparfumeerde Wierook van het
Universum,
Meedogenloze Boogschutter, Goddelijke
Ode,
Afgrond van transcendente Liefde,
Luisterrijke Kroon, Geestelijke Parfum
van onze ziel,
Licht Driewerf Heilig,*

*ik ben niet meer in staat tot het uiten van
enig verstaanbaar woord
... of lofprijzing ...*

ach, Vassula, Ik bedoel voor je te zingen
alle dagen van je leven; ontdek Mij
binnen in je; ontdek Mijn Koninkrijk in
het centrum van je hart; ontdek Mijn
Grootseheid binnen in je; vertel Mij dus,
vertel Mij wat is het grote wonder van
jouw tijdperk? vertel Mij! vertel Mij!

*het grote Wonder van onze dagen
is dat U bent neergedaald uit de Hemel,
om deze of gene weg voor zondaars te
openbaren;*

*het grote Wonder,
is dat de Heilige, die begrip en
redenering te boven gaat,
ons bezoekt en tot ons spreekt;
Hij is onder ons en met ons;
Hij spreekt op verschillende manieren;*

*Hij geneest de zieken; Hij doet de doden
opstaan;
Hij overstelpt ons met Zijn instructies;
Hij bezoekt de armen; Hij bevrijdt de
gevangenen,
en Hij troost de gebroken harten;*

dit is het grote Wonder van onze tijden ...

dat heb je goed gezegd;

O Dag des Oordeels! wanneer Mijn
Zoon boven aan de hemel zal schitteren!

zalig is hij die in Mijn Woord gelooft
en dat deze Dag niet slechts een
symbolische uiting is voor zijn oren!
zalig is hij die niet scheldt op wat van de
Geest komt en het niet bespot; wanneer
Mijn Geest "Vuur" aankondigt dat
spoedig over de zondaars gaat komen;

hoeveel meer wonderen moet Ik doen
om jullie tevreden te stellen en van jullie
te horen: "het spijt mij dat ik heb
gezondigd;" laat Mij deze woorden
horen:

"mijn ziel dorst naar God
maar mijn tong leidde mij naar de
zonde;
maar nu is mijn hart ontbrand
en smeult in mij
sinds U mij hebt bezocht;

"U die van alle mensen en engelen
de mooiste bent, perfectie van
schoonheid
en verbazingwekkend in gratie,
gekleed in blanke saffieren,
laat Uw vlammen allen heiligen die U
naderen;
was mijn schuld van mij af en laat Uw
Heilig Gelaat over mij schijnen;
zuiver mij van zonden en open mijn
oor
om Uw Oden, die U voor ons zong, te
horen en te begrijpen;

amen;”

hierop, zal Ik antwoorden: “Ik zal je nooit in de steek laten, Mijn kind; kom tot Mij en rust in Mij; heb je niet begrepen dat Ik Vuur ben? een Vuur dat alles wat Ik vastgrijp in vlam zet? ieder die Ik vastgrijp, wankelt in vlammen van goddelijke Liefde;

“heb Ik Mijn Vuur niet in de Schrift aangekondigd? heb Ik het niet verschillende malen aangekondigd in deze Ode?¹ hoewel je geest in zijn zondigheid van angst en ondraaglijke pijn zal ineenkrimpen wanneer zij Mij herkent, zal Ik tegelijkertijd Mijn zoete Geur afgeven en jouw ziel, in Mijn Tegenwoordigheid, hoewel doodsbang als ze zich naakt ziet en in verval door zonde en overtreding, door het niet volgen van Mijn Wet van Liefde, zal zich erover verheugen dat Ik, haar Schepper en haar God, haar bezoek;

“wanneer deze dag over je komt, de dag die Ik de Dag van de Heer noem, zullen de schellen die je ogen bedekken afvallen en zul je kijken naar je werkelijke ik; Mijn Vuur zal je tot niets terugbrengen in je wanhoop; maar laat je adem niet stokken van angst, houd moed, want hoe zou jij jezelf anders aan Mijn zijde zien? alle overgebleven slechte neigingen zullen passief worden; deze zuivering is om je ziel te veranderen om niet hier en daar heen te gaan en doelloos te avonturieren, maar naar Mij te gaan die je enige goddelijke Bruidegom ben;”

Ik denk niet dat velen van jullie hebben begrepen wat de Dag van de Heer betekent; wanneer de stem van de vogel tot zwijgen is gebracht en de zangnoten stil zijn, weet dan dat Ik in

deze stilte al jullie verborgen daden, goed of slecht, ter verantwoording zal roepen; de Dag van de Heer kan worden vergeleken met een minitribunaal; een Zuivering door Mijn Vuur die je ziel zal leiden in Mijn Heerlijkheid en in volmaakte vereniging met Mij;

wanneer een ziel verschrikkelijk beoedeld is door de zonde, weerzinwekkend voor Mij en Mijn Engelen, Heiligen en vrome zielen zal Mijn bezoek haar² aan kwellende pijnen onderwerpen en zal zij niet ontsnappen aan Mijn Dag; hoe moet Ik jullie ziel anders onbederfelijk maken en vrij van zonde? hoe moet Ik deze zielen anders tot berouw brengen? alleen als Ik hen naakt uitkleed met Mijn Vuur en zij zelf zien in welke staat zij verkeren, alleen dan zullen zij beseffen hoezeer zij het bezit van Satan waren;

degenen in wie Mijn Goddelijk Vuur zal branden, hen zuiverend, door dit onstoffelijke Vuur, zal Ik verteren en wakker maken en hen tenslotte doen beseffen hoe zij veranderd worden; veranderd met pijn, maar ook met vreugde, door de Liefde van Mijn herscheppend Vuur;

op ieder die Mij al in lichaam en ziel bezit en die Ik bezit zal de Dag van de Heer niet komen en hij zal hem niet ervaren; waarom? omdat de Heilige Geest Zijn doorgang in hen al heeft doen voelen; de Dag van de Heer is al over hen gekomen; je kunt die Dag ook noemen de Dag van Mijn Bezoek; na die Dag, zullen berouw en gehoorzaamheid aan Mijn Wet van Liefde het thema zijn van hen die Ik zal vernieuwen door Mijn Vuur; Ik zal de zielen die nu als een rots zijn zacht maken en de harten verwarmen die als ijs zijn, en plotseling

¹ Boodschap van 15 september 1991.

² “Haar” en “zij” vertegenwoordigt de ziel.

zal Mijn Tegenwoordigheid worden
gevoeld¹ in hun verrijzenis;

30 september 2002

*Mijn Heer, mijn God,
hoe heerlijk is het aan Uw zijde te reizen
terwijl Uw hemelse zaden worden
gezaaid in de wind!*

*In tegenstelling tot de duisternis die mij
omringt,
bent U een Zuil van laaiend Vuur, een
Straal van Licht;*

*Uw Heilig Gelaat, Christus,
is als een Schitterende Diamant
en als U mij aankijkt,
verlicht Uw schittering mijn ziel,
om niet te bezwijken in de duisternis;*

*stralender dan duizend zonnen samen,
staat U nu in glans voor mijn armzalige
ziel;
ach, als de mensheid eens wist wat het
betekent om in de aanwezigheid te zijn
van zo een onbeschrijfelijke schoonheid?*

*U, mijn Machtige God, Onvergankelijk
Licht,
Uw Tegenwoordigheid is kosteloos aan
de wereld gegeven,
maar hoe komt het dat zij U niet kunnen
herkennen, of U zelfs niet kunnen zien?*

*Mijn Genadige Heer,
bekoorlijker dan alle Engelenmachten
samen,
die alle begrip en redenering overstijgt;
Uw grenzeloze Barmhartigheid en Uw
onbegrijpelijke Overvloed
en Uw Edelmoedigheid laten mij in
ontzag achter ...*

*Uw aantrekkelijkheid magnetiseert mijn
ziel,
verlamt haar en dompelt haar onder in
ondraaglijke droefheid,
Uw aantrekkelijkheid verwondt mij ...*

*Bij talloze gelegenheden heb ik
geprobeerd U te grijpen,
maar mijn pogingen waren vergeefs;
het was als het pogen vuur te grijpen;
mijn vingers gingen door U heen ...*

*Als in een onbeslagen spiegel,
die het Eeuwig Licht weerspiegelt,
wordt Uw Luister verheerlijkt in heel Uw
schepping ...
En toch, hoe komt het dat Uw schepping
dit schitterende Licht niet ziet?*

*Ofschoon mijn pogingen U te grijpen,
al was het maar de zoom van Uw
gewaad,
tevergeefs waren, in Uw Medelijden en
om mij aan te moedigen
de achtervolging niet op te geven,
maar door te gaan met mijn pogingen U
te grijpen,
hebt U mijn pad bedekt met saffieren;
om mij gerust te stellen wat betreft mijn
pogingen hebt U
met Uw Vinger Uw Naam met olie op
heel mijn wezen getekend;*

*Zuil van Wierookgeur,
die de wereld parfumeert als U voorbij
gaat,
hoe ben ik zo een genade waardig
geoordeeld
de Wijsheid te verwerven als een leraar?*

*Toen ik vanuit mijn onwaardige hart
mijn kreet tot U uitte,
boog Uw Soevereiniteit Zich uit de
hoogte over mij neer, en openbaarde
Uzelf, terwijl Uw Goddelijke Naam van
Uw Lippen aan mij werd gegeven;
mijn ziel zalvend met Heilige Olie;*

Zalving van mijn ziel,

¹ Deze lange boodschap nam dagen in beslag.

*in Uw uitbundige Liefde, in Uw
Goddelijke Dwaasheid,
hebt U mijn ziel gesierd in statige
gewaden;
mijn naaktheid bekleed met Uw
Goddelijke Signatuur,
en mij de Uwe gemaakt voor altijd en
eeuwig!*

*O Redder, sterk in Uw Liefde voor de
mensheid,
bevochtig mijn lippen nu met genade
om mij altijd tot U te richten met lof en
eer ...*

ach, beminde! Ik heb je geroepen om naar Mij alleen te streven; Ik heb je geroepen om opgetogen te worden over Mij net zoals Ik opgetogen ben over jou; Ik heb je ziel verwond door Mijn Schoonheid om je te roepen tot een leven in Mij; Mijn Tegenwoordigheid die je tot op de dag van vandaag doet schrikken en die je ziel heeft teruggebracht tot niets dan een loutere weerspiegeling van Mijn Licht, vrolijkt je op; Mijn uitbundige Liefde die Ik voor jou heb maakt je ziel dronken van dorst naar Mij; Ik heb je bevrijd om kalmte van lichaam en ziel te verkrijgen; ongevoeligheid voor de wereld kun je alleen door Mij verkrijgen; in deze ongevoeligheid kan Ik in jou Mijn hemelse zaden planten;

zie je? zie je hoe Ik jou voor de mensen tot een getuige gemaakt heb om alle naties bijeen te roepen opdat zij, die zich niet bewust zijn van Mijn Tegenwoordigheid naar Mij zullen rennen om Mij te verheerlijken? Ik had gezegd dat Ik Mijn Woorden tot een vuur in jouw mond zal maken om diegenen aan te trekken die Mij nooit hebben gekend om Mij te dienen en Mijn Naam te beminnen; heb Ik niet gezegd

dat Ik Mijn gebroken altaren zal herstellen?

in Mijn eigen huishouden, dat nu verstrooid is, zal Ik voortgang maken; Ik zal de trotse en hoogmoedige harten scheiden van de zuiveren van hart; precies zoals men bokken van schapen scheidt; er is je gezegd Mijn Wet en Mijn voorschriften te onderhouden, en er is je gevraagd van harte berouw te hebben; de zuivering is al begonnen en sommigen van jullie zijn al door Mij bezocht; ben je in je schrik je woorden vergeten toen je in doodsangst uitgeroepen hebt: "ik ben gegrepen door Uw Vuur, Heer!" eindelijk je schuld erkennend, met gekreun van berouw?

wat betreft degenen die nog niet Mijn bezoek hebben ontvangen, hen wachten veel kwellingen, de Dag van de Heer zal ook over hen komen, en wat voor een dag zal dat zijn! Ik zal snel zijn in het tonen van Mijn Barmhartigheid op voorwaarde dat jullie berouw hebben ... Ik zal Mijn Barmhartigheid tonen en jullie allen verzamelen van overal onder de hemel vandaan; maar van te voren zeg Ik, de Auteur van deze Liefdes-Hymne, tegen jullie, tenzij de wereld in haar slechtheid zich tot Mij keert en berouw heeft, en kwaad vergeldt met liefde, zal wat jullie allen kan gebeuren alle historische records van zuivering laten zien!

Heer! ik weet niet wat ik moet zeggen!

er is geen hartstochtelijk berouw, geen echte wroeging ... de naties zijn in oproer, en hun prestaties zijn de maat van hun goddeloosheid ... de hele aarde zal lijden tenzij Ik een echte kreet van berouw hoor; ach, en zij die op platforms gaan staan, vrede verkondigend en hoe en op welke manier men vrede onder

elkaar moet stichten, wanneer deze zelfde mensen Mijn geboden overtreden en met Mij in oorlog zijn, hoe verwachten zij met hun gezond verstand vrede te brengen?

maar wanhoop niet, op het einde zal redding komen van de Drie-ene God, Degene die je blijft verwerpen; goddeloze generatie, tenslotte zul je in vrede leven; de God die boven op de troon is gezeten zal je bebossen en Mijn Geest zal voortdurend in dorre landen stromen als een schitterende stroom; Ik zal alle dingen vullen met Mijn eigen Licht, in dit Licht zal Ik het onkruid verwijderen uit de tarwe; zoals Ik tegen je heb gezegd, zal Ik de bokken van de schapen scheiden;

voor hen die zich buiten Mijn Goddelijk Licht zullen bevinden, zal Ik ontoegankelijk en onzichtbaar zijn, en alleen duisternis zal hun woning zijn; maar degenen die zich in Mijn Goddelijk Licht zullen bevinden zullen gezegend zijn, en zij zullen zelf licht zijn binnen Mijn Licht; Ik zal hen omvatten en hen laten delen in Mijn eigen helderheid; hoe zuiverder de ziel, des te helderder zij zal zijn; gelukkig de mens wiens fout is vergeven, wiens zonde is uitgewist; gelukkig de mens die Ik van geen schuld beschuldig, wiens geest tot geen bedrog in staat is!

vertel aan jouw generatie dat God hier is, met jullie allen ... ic;

2003

6 januari 2003

(Driekoningen.)

*Laat mij mijn God prijzen
om Zijn Goedheid en Zijn wonderbare
daden
in ruil voor alles wat Hij voor ons heeft
gedaan
en voor de grote en tedere Ontferming
die Hij ons heeft betoond;*

*Hij die de hoogten overstijgt,
Hij die is gehuld in Koninklijke Macht,
Hij die is gekleed in schitterende
saffieren,
heeft ons nooit in de steek gelaten, Zijn
volk,
want wij zijn het gebeente van Zijn
Gebeente, het vlees van Zijn Vlees
en de adem van Zijn Levengevende
Geest;*

*en het is zoals de Schrift zegt over Zijn
Schoonheid:
"Zijn Hoofd is van goud, van het
zuiverste goud,
Zijn lokken zijn palmladeren en
ravenzwart;"
Zijn Ogen zijn als een turquoise
transparante waterplas,
en als Zijn blik op je valt
met die enkele oogopslag raakt je ziel in
vervoering
terwijl hij je hart verrukt, het verbrijzelt,
het verwondt;*

*de zeldzaamste essencen zijn van Hem,
en als Hij dicht aan je voorbijgaat,
overtreft de bries die de parfum van
onze Heer naar je*

*overwaait elke luister;
het is een dialoog op zichzelf ...*

*Wanneer Hij Zijn Mond opent en het
Woord eruit komt,
verspreidt zich op hetzelfde moment een
overstromende straal van licht
stralender dan welke zon ook,
de hele kosmos verhelderend;
leven gevend aan alles;*

*zoals een Bruidegom die zijn
huwelijkskrans draagt,¹
wandelt Hij op een voorname manier
en mijn ziel verheugt zich in het louter
Hem mij voorbij zien gaan ...
terwijl ik wegs melt in Zijn Licht ...*

je Ode, bloem, heeft Mij verliefd
gemaakt; en Ik ben tevreden met Mijzelf
omdat het werk van Mijn Handen Mij lof
en eer geeft;

Vassula, je zou nooit in staat zijn
geweest Mij te verheerlijken als Ik niet
met jou verbonden was; je zou ook niet
in staat zijn dit werk te volbrengen dat
jouw talent te boven gaat als Ik niet met
jou verbonden was; ja, welk talent heeft
een mens, tenzij het hem van boven is
gegeven?

du, nu dochter, ga aan de naties alles
verkondigen wat Ik voor je heb gedaan,
en alles wat jij hebt gezien, en hoe Ik in
het begin met je schuld ben omgegaan,
en hoe Ik je heb gehuwd op een
onuitsprekelijke wijze;

Ik bezoek de aarde nu en dan om haar
woestijn te bevoeien en rivieren te
maken die boordevol flonkerend water
zijn om te voorzien van graan²; dan
zullen degenen die bereid zijn de oogst
binnen te halen het eten en ervan

¹ Bij de Orthodoxe bruiloft is het gebruik dat de bruid
en de bruidegom deze krans dragen, bij elkaar
gebonden door een lint.

² Geestelijk graan = geestelijk manna.

profiteren, en Mij prijzen; zij die weigeren de oogst binnen te halen,¹ terwijl er geen graan is, zullen sterven ... Mijn Aanwezigheid is Leven en Licht; Mijn Aanwezigheid is Hoop en Redding; kijk, Ik ben als de opgaande zon die haar licht uitstraalt na het donker, om licht te geven aan hen die als de jakhals in het donker leven, en aan hen die leven in een land van diepe schaduw, een land dat zichzelf hebben veranderd in duisternis om hun slechte doen en laten te verbergen;

Ik ben onmiskenbaar aanwezig in jullie 'dagen van pathos',² vanwege de wereldse ambities waar jullie achteraanrennen en die jullie niet tot Mij leiden; maar hier ben Ik; hier is jullie God, op de drempel van jullie hart; hier ben Ik, helderder schijnend dan duizend sterrenbeelden samen, zoals jij dikwijls zegt, dochter, om licht te geven aan jullie voeten en ze te leiden op de weg van vrede;

zie je? Mijn wegen zijn geen menselijke wegen; Mijn Aanwezigheid is Licht en Mijn Licht stoort de Duisternis; de Duisternis is nu in oorlog met het Licht en wenst dat het Licht wordt gedooft en dat Het jullie geen daglicht meer geeft; maar Ik ben als een eeuwigdurende heldere Zon die nooit ondergaat om jullie te tooien in Mijn luister;

zoals Ik eerder heb gezegd, ga, jij die hebt gezogen aan Mijn koninklijke Overvloed en blijf het Koninkrijk verkondigen aan de naties en dat Ik je Redder ben in wie alle heerlijkheid woont; dat Ik je Verlosser ben en niemand anders; ga en verkondig aan

hen, die as zijn, en verander hen in goud opdat zij hun vrijheid in Mij zullen vinden die het Licht ben; ga en vertel hun hoe jijzelf gegrepen was en gekooid was als een duif, maar hoe Ik, in Mijn tedere Barmhartigheid ben gekomen en de kooi³ heb opengebrouwen en jou je vrijheid heb gegeven; Ik heb je bevrijd van de boze en je gezalft met de zalving van Mijn Kus op je voorhoofd en je bezegeld tot de Mijne ... ga en troost en bemoedig Mijn volk, in Mijn Naam; verfraai Mijn tuinen, door hen de ware Kennis van de verlossing te geven; tooi het hart van Mijn heiligdommen;⁴

elke dag van je leven, generatie, wordt Mijn genade geopenbaard en zoals Ik schijn op het hele menselijke ras om het ertoe te brengen vrede met Mij en de naaste te sluiten, zo zullen ook zij schijnen onder elkaar als ze maar naar Mij zouden luisteren; Ik ben je Bevrijder, Mijn Vassula, en Ik heb je doen bloeien net als anderen door deze Oden, net als de rozen die groeien aan de oever van een waterloop, en zoals de Schrift zegt: "verspreid een zoete geur als wierook, bloei als de lelie, verspreid je geur naar overal, zing een loflied, en zegen Mij voor al Mijn goddelijke werk en verkondig de grootheid van Mijn Naam!"⁵ dit is je taak; wees niet bang al deze dingen te doen in Mijn Naam want Ik ben met je verbonden; de Liefde is met je en aan je zijde alle momenten van je leven;

wees één;

IXΘΥΣ  Ik Ben;

10 januari 2003

¹ Ik hoorde tegelijkertijd "verzamelen".

² De Heer gebruikte een Grieks woord "pathos" dat "passie" betekent, het tegenovergestelde van koelheid. "Pathi" is het meervoud van "passies".

³ In een boodschap helemaal in het begin.

⁴ Onze Heer bedoelt "zielen".

⁵ Si. 39: 14-15.

*De Genade van de Heilige Geest wordt ons dagelijks gegeven;
ja, er ligt een lange reis vóór ons om ons doel te bereiken en herenigd te zijn met de engelen;*

*maar worden wij niet dagelijks verzadigd met Goddelijke Liefde?
Kan iemand zeggen dat wij niet geroepen zijn om goden te worden door deelname?*

*Kan iemand ontkennen onze Bruidegom ons te hebben horen uitnodigen om het bruidsvertrek van Zijn Hart binnen te gaan?
Ben je niet uitgenodigd op deze bruiloft en verzadigd met de mystieke beker?*

Kun je werkelijk tegen God zeggen dat je geen onuitsprekelijke zegeningen hebt ontvangen, zegeningen die elke heerlijkheid overtreffen?

Kun je tot de Bruidegom zeggen, "ik ben niet uitgenodigd voor deze mystieke vereniging met U?"

*Hij bracht de ballingen terug, dus waarom zou Hij jou vergeten?
Kom en ontvang Hem zodat je kunt zeggen:
"kijk, ik sta ten dienste van God ..."*

Ik bedoel voor je te zingen, Paraskevi, en je te vertellen dat je onschuld Mij verheugt ...

wat betreft jouw tijd van dienst, die is nog niet voorbij; er is nog veel om boete voor te doen, en veel om aan te werken; genoeg werk om de wonden van Mijn Mystieke Lichaam te verbinden; er ligt nog veel grond voor je om te bedekken en ontstoken te worden door Mijn Vuur, om de zaden van vrede, liefde en

verzoening te planten; er is veel verwaarloosd achtergelaten ... vermoei jezelf dus niet; vestig je blik op Mij en straal als Ik aanwezig ben!

wees welgemoed want ecclesia zal herleven; dit is Mijn plechtige belofte; het kan zijn dat wolken Haar nu bedekken, maar Mijn machtige Hand rust op Haar en zegent Haar voortdurend; de hele opzet van deze Oden is Mijn Kerk te doen herleven en Mijn volk in Haar te brengen; Ik ben Degene die dikwijls heeft gezegd: "laat Mijn Geest in Haar wonen;" Ik beloof je, Paraskevi, dat Ik zelfs verre ballingen uit verre landen ertoe zal brengen Mijn Kerk te vullen; zelfs degenen zonder identiteit, in een of andere verborgen hoek, Ik zal ze vinden en ze allemaal brengen in waar de Heilige Geest woont, want ook zij zijn Mijn kinderen; niemand zal achterblijven; deze wonderen hebben het gewicht van goud en zilver, want dit zijn de tekenen van Mijn Aanwezigheid onder jullie;

Maar kijk naar de wereld van vandaag.

Ik heb Oden in je mond gelegd die uit de hoogste hemel komen en Ik heb voor jullie allen Mijn Hymne gezongen; Ik bewijs jullie allen dat Ik jullie Verlosser ben; Ik heb tot boete opgeroepen, tot akten van eerherstel, tot gebeden; heb Ik jullie niet allen geleerd om een deugdzaam leven te leiden? heb Ik jullie niet allen Mijn Barmhartigheid en Mijn grenzeloze Goedheid getoond al deze jaren? er staat geschreven:

"denk aan Gods wonderen, de verbazingwekkende dingen die Hij heeft gedaan in de wereld; over heel de wereld heeft Hij oorlogen beëindigd ..." ¹ zie je?

¹ Ps. 46: 9-10.

Ik heb jullie werken niet nodig, broeders, Ik heb jullie liefde nodig, en ook jullie, Mijn zusters, Ik heb jullie liefde nodig als een akte van eerherstel; Ik heb jullie een boodschap van vrede gebracht en Ik heb jullie Mijn Beminnelijkheid getoond, zelfs aan hen die het niet hadden verdiend, maar de wereld is doof; deze grond, Vassula, de grond die door de wereld is gecultiveerd zal spoedig haar schaamteloze oogst opleveren ... ic;

17 januari 2003

*Eeuwige Vreugde van onze harten,
Onthuller van de Waarheid, Essentie van
Trouw,
Onbeschrijfelijke Deemoed, Familie van
de mensheid,
Goddelijke Verlichting van ons hart,
Zoetheid van onze ziel,
Onuitsprekelijke Vreugde van ons zijn,
Goddelijk Zijn voor ons zijn,
Verlichting van onze ogen,
sta onze ellendige ziel toe om voedsel te
verkrijgen
uit al Uw Goddelijke Uitspraken om ons
te sterken in wroeging en deemoed;*

leerlinge, ja, vraag om de genade van wroeging, door de akte van wroeging wordt de ziel geleid tot de ware metanoia;¹ gebeente van Mijn Gebeente, vlees van Mijn Vlees, sta Mij toe Mijn rechten in jou uit te breiden om alles te laten afnemen wat Mijn rechten in de weg kan staan; met andere woorden, sta Mij toe in jou toe te nemen om aan te vullen waar jij tekortschiet; Ik wil dat je Mijn Koninkrijk waardig bevonden wordt;

Ik heb je als een eerbetoon genomen, groei, leerlinge, in je geduld en tolerantie, want Ik wil in deze twee deugden alles voltooien wat je door geloof is geleerd in je scholing met Mij; Ik heb je de Heilige Geest gezonden om je Mijn Woord te onderrichten en de heilige uitspraak van de Wijsheid; Ik heb Mijn Boodschap bekendgemaakt en Ik heb haar gemakkelijk verspreid want Ik had bij jou geen weerstand gevonden, hoewel er vóór jou belemmeringen lagen van het kwaad en van misleide geesten die je aanvielen, omdat ze nooit in hun weerstand de Liefde voor de Waarheid hadden begrepen die hun ogen geopend zou kunnen hebben, maar zelfs toen, heb jij Mij verheerlijkt;

ja, zelfs vandaag is de verwaandheid van deze mensen als een sluier over hun geest; hun sluier zal blijven, tenzij zij zich tot Mij keren en berouw hebben; hun onredelijke en toenemende terughoudendheid en hun vrees te worden misleid of te worden bedrogen heeft hun geest afgestompt; zij zijn getuigen van het heldere licht dat overstroomt uit Mijn Oden, en toch, zelfs dan, zijn zij op hun hoede voor de verkeerde dingen, terwijl juist datgene hun een oog zou moeten geven voor elementen die werkelijk Mijn Kerk en haar gemeenschap in gevaar brengen, falen zij in hun duisternis in het grijpen van de Waarheid die het licht van de Kennis van God zou kunnen uitstralen en alle dingen doordringen; de hele wereld is vol dwaling en de mensen zijn verbaasd over Mijn Aanwezigheid? zij trappen op Mijn Lichaam, moet Ik dan niet reageren? Ik zal spoedig op hen neerdalen als de zon van Gerechtigheid; en jij, leerlinge, die een deel van Mij bent, Ik zal alle hulpmiddelen gebruiken die Ik in jou heb verankerd om Mijn

¹ Berouw, ommekeer.

Kerk te versterken, maar ook om eerbiedwaardige mensen¹ te brengen op het Pad van verzoening; ic;

3 februari 2003

Vassula, verkondig al Mijn wonderen aan elke natie; onschuld en rechtschapenheid zullen Mij met open armen ontvangen en zullen profiteren van Mijn wonderen; Ik moet Mijn volk opnieuw opvoeden om te leren eer te brengen aan de Vader, aan Mij en aan de Heilige Geest; om eer te brengen aan Onze Glorie en Macht, eer te brengen aan Onze Barmhartigheid en Goedheid, eer te brengen aan Onze wonderen en Onze tekenen; daarom zal Ik hen opnieuw moeten opvoeden om hen te leren hoe zij Mijn Heilig Gelaat moeten zoeken en herkennen; als jullie fundamenten ineensstorten, moet Ik dan niet tussenbeide komen? heb je niet gelezen dat Ik nooit ben opgehouden te werken?² maar om te geloven dat Ik ben opgehouden Mijn schepping te verrijken met overvloedige gaven zoals in oude tijden, is de meest schadelijke van alle ketterijen! elk werk dat Ik doe is vol van glorie en majesteit; Mijn Werken zijn subliem en zij die er zich in verheugen hebben gelijk als ze hun ogen erop richten; Mijn koerier, maak op verzoek van je Koning haast met het schrijven van deze Ode en geef haar de naam:

“Oden van de Heilige Drie-eenheid”

en maak haar dan bekend in elke stad, elke provincie en eer Ons; de Vader zal je nu toespreken ...

(Dat was Jezus Christus.)

(De Vader:)

schepping, schrei niet, rouw niet, maar verheug je en wees blij! hef geen treurzangen meer aan als je Schepper voor je zingt! maar open in plaats daarvan je hart zodat Mijn Glorie en Mijn Licht je majesteitelijk tooien; sluit ook je oren niet voor je Koning die je deze overvloed uit de hemel brengt; Degene die jullie hebben geclassificeerd als ontoegankelijk, onzichtbaar of als: verborgen wezen, staat jullie nu bij! verheug je in deze tijd van Barmhartigheid en wees blij! O zo zeer bemind Geslacht! waarom heb je toegelaten dat verwoesting en ondergang je omvat en aantast tot een dergelijke graad? zeg Mij, welk profijt heb Ik uit je handen ontvangen? als Mijn mensen kreunen en jammeren onder het gewicht van de verdrukking, of het uitschreeuwen onder de tirannie van hun vijanden, denkt niemand er aan te vragen, “waar is God, die blij Oden luid doet weerklinken?” niemand erkent dat ze hun handen hebben bezoedeld met goddeloosheid; je veroordeelt je eigen leven, schepping! Mijn Ode nu is er om jullie tot berouw te brengen en om Mij te erkennen; hoewel je vlees en been en aardse substantie bent, heb Ik je begiftigd met Mijn Geest en je geschapen naar Mijn Beeld;

velen van jullie vragen vandaag met ongelooft: “hoe kan dit verborgen wezen boven elk wezen, absoluut onvoorstelbaar, dat God is, Zichzelf openbaren op deze meest mystieke wijze in onze moderne tijd en Zichzelf uitdrukken in zulke directe termen door een van ons die ook stof en as is?” daar

¹ Jezus bedoelt niet-Christenen, maar goed van geest; interreligieuze dialogen.

² Joh. 5: 17.

jullie Mij niet te boven kunnen gaan, heb Ik in Mijn transcendente licht en kennis, Mijn Oden tot deze generatie willen richten die een wanhopige behoefte heeft aan reddende hulp, door Mijzelf op deze wijze aan jullie te openbaren ...

Ik ben aldus vrij voor jullie te zingen en jullie te herinneren aan jullie ware fundamenten; Ik zing voor jullie om jullie te sterken en te troosten, om gebroken harten te verbinden en wonderen te verrichten in jullie hart; Mijn Ode zal zo zoet zijn als honing voor alle monden, en als muziek op een wijnfeest; aangezien Ik de Schepper ben van alles en de oorzaak van alle wezens, ben Ik overal en niemand kan over Mij zeggen: "God drukt Zich niet op deze wijze uit;" hoe kun je deze woorden zeggen als je in duisternis bent? spring in plaats daarvan nu op van vreugde en tuur door je duisternis, want wie is als Ik? Vader, Ik Ben; Liturgische Hymne van je ziel, Ik Ben; Lumineuze Godheid, Ik Ben;

de Schrift zegt: "zalig zijn de zuiveren van hart, zij zullen God zien;" vandaag, Vassula, ziet iedereen zo ver als hij kan zien, maar Ik zeg jullie allen, ook jullie zouden kunnen worden geteld tot Mijn heiligen die in staat zijn Mij te zien als jullie Mijn Heilige Geest zouden toestaan door jullie heen te gaan om al jullie onzuiverheden te verbrijzelen, en als eenmaal zuiverheid is verkregen, zal jullie het zien van Mij worden gegeven;

ach, generatie, vanaf het eerste begin hebben Wij je geschapen naar het beeld van Onze Eigen Natuur, zeggend: "laten We de mens maken naar Ons eigen Beeld, naar Onze Gelijkenis;" maar zoals je weet, de duivel, in zijn afgunst en zijn haat tegen Mij en tegen jou, heeft jullie allen ertoe gebracht de Dood onder ogen te zien; de Winter is niettemin voorbij en

de Lente Zelf kwam naar de aarde en verlostte je om je opnieuw te bekleden met Zijn Glorierijke en Goddelijke Schoonheid; wat heb je dan te vrezen?

- nu, kom jullie allen die naar Mij verlangen en verdring je om Mij heen; kom en luister naar deze Ode die uit de reservoirs van de Hemel komt ...

gezegend is degene die Mij omhelst, Ik zal hem sterken in onze vereniging ... vandaag, stap Ik uit de hoogste hemel, om jullie te roepen en één met Mij te worden; Ik geef Mijzelf aan jullie opdat jullie Mijn grootheid en Mijn Godheid ontdekken; het is de mystieke vereniging tussen de Schepper en Zijn schepsel; de Bruidegom, die ook jullie Koning is, nodigt jullie uit Hem te huwen; precies zoals een bruidegom, die uit zijn gouden paviljoen stapt, schijnend als een zon met bevalligheid, glinsterend in zijn licht, stap Ik uit de hemel om jullie uit te nodigen in de Gouden Kamer van Mijn Hart, die Mijn Boezem en Liefde is;

jij, die nooit de diepten van Mijn Goddelijke Liefde hebt begrepen, noch dat Mijn Hart je bruidsbed is, kom en leer Mijn taal ... Ik nodig je delicate ziel uit om Mijn zoetheid te genieten; Mijn verlangen, en Ik zou willen toevoegen, Mijn dorst, is je te redden en je te verheffen om op te stijgen naar de hemel waar je thuishoort;

kom tot Mij, Mijn eigendom, in de Gouden Kamer van Mijn Boezem en Ik zal je ziel het zicht van Mijn Heilig Gelaat schenken; beminde, Mij te hebben gehoord betekent te zijn herboren; Mij te hebben gezien betekent te zijn; welk beter aanbod bestaat er dan dat iemand je eeuwige zaligheid aanbiedt in een leven met Mij? en voor alle eeuwigheid? in de Afgrond van Mijn Barmhartigheid kan Ik elke smet van je

afwassen en je zuiveren van al je zonden, om Mijn erfenis te verkrijgen ...

om passend getooid en geurig te zijn en waardig te zijn om binnen te gaan in de Bruidskamer van de Godheid en Hem te huwen moet Ik je omvormen om als een morgenster te zijn, als de volle maan, als de regenboog die tegen lichtende wolken schittert; wanneer Mijn Heilige Geest het luisterrijke Gewaad op je legt, zul je zijn als een bundel mirre, als rozen in de lente; wanneer je gekleed zult zijn met Christus Zelf, je bruiloftskleed, zul je gekleed zijn in glorievolle volmaaktheid, klaar om op te gaan naar het heilig altaar¹ om je Bruidegom te ontmoeten, waar de Goddelijke Genade je heen zal leiden ... Ik zal je dan, Mijn eigendom, de aanblik van Mijn Goddelijk Gelaat verlenen; hoewel je nog op aarde zult zijn, zal je in Mij zijn, en na een visioen te hebben gegeven van Mijzelf, zal je hart opstijgen in de hemel in het Goddelijk Licht, op vleugels van de Goddelijke Liefde en Religie, beseffend dat Degene die voor je staat, in Zijn onuitsprekelijke glorievolle Schoonheid, niemand anders is dan je Schepper en Bruidegom; en jij, in verwondering en in je verrukking, zal tot Mij uitroepen:

“wat een Soevereiniteit! wat een ontzagwekkende Majesteit is dit dat mijn hart ervaart? Mysterie van heel de schepping, O Ruiter van de wolken, Beeld van Wonder, geheel mooi, zelfs de maan ontbreekt het aan helderheid in vergelijking met Uw Heerlijkheid, mijn Heer; en de sterren lijken vuil bij Uw luisterrijke gestalte; ongeëvenaard en zonder weerga, bedekt met saffieren, Uw Heerlijkheid gaat elke vergelijking te

boven; zoet is de melodie van Uw Stem; onder Uw Tong, melk en honing; diep in Uw Ogen, twee verblindende stralen van licht; maar hoe word ik geacht binnen te gaan in Uw Koninklijke Kamer, O Soevereiniteit? hoe word ik geacht zo begunstigd te zijn zo gezegend te zijn om spoedig verenigd te zijn en één met de Almachtige God? mijn ziel is nu verzadigd van vreugde; hier bent U, op Uw gouden baldakijn die Uw Koninklijke Troon bedekt en mij uitnodigt, de onwaardige, en U roept mij tot Uzelf in Uw voorname stijl, en ik, bevend en bedeesd, totaal verslagen en gewond door Uw Goddelijke Blick op mij, verlies alle herinnering aan de wereld, tegenover deze wonderbaarlijke aanblik die U mij in Uw uitbundige Liefde schenkt; in Uw minzaamheid hebt U voor mij een vurig pad uitgelegd dat mijn voeten naar U leidt; met het meest brandende verlangen nu, om te zijn verenigd met mijn Beminde, zal ik hartstochtelijk als een duif in Uw Omhelzing vliegen en smelten, verdwijnend in Uw schitterend Licht en zelf licht wordend;”

dan zal je Koning, overstromend van Liefde, naar voren leunen naar Zijn bruid en haar hoofd teder vasthouden en laten rusten op Zijn Boezem, en met een melodieuze Stem deze woorden tot je zeggen: “nu houd Ik je stevig vast;” terwijl een straal van schitterend licht uit Mijn Mond zou stromen en je bedekken ...

“Ik geef Mijzelf aan jou om Mij te bezitten en Mij te ontdekken binnen in je hart, Mijn eigendom; ontdek Mij in Mijn transcendente Licht en je zult schijnen op elk van je ledematen zoals Mozes' gelaat scheen toen hij Mij van aangezicht

¹ Kan ook worden begrepen als het “bruidsvertrek”.

tot aangezicht zag; kom naar voren en Ik zal schijnen op elk van je ledematen;”

ach, gezegend is degene die Mij omhelst, want hij zal zijn als vuur en wierook in het wierookvat, als een vat van bladgoud, bedekt met elke soort kostbare steen bij de schittering van Mijn Majesteit; dit is hét moment dat Ik heb voorbereid voor jullie allen vanaf het begin van jullie schepping:

het Bruidsvertrek waarheen Ik elke ziel
leid
om deel te hebben aan Mijn Mystieke
Huwelijk ...

deze glorierijke openbaring uit de hemel is aan jullie onthuld om jullie te heiligen en van jullie heiligen te maken bij het zien van de grootsheid van jullie Driene God; moge jullie ziel zich verheugen in de barmhartigheid van de Heer;

en nu zeg Ik, Mijn bruid: “bemінде, wees niet bang, je zult niet sterven zelfs al hebben de stralen van Mijn Blik op jou je gewond en voel je je verzwakt, want Ik, die Leven ben, houd je nu stevig vast en zal je niet laten gaan; begrijp je? de winter is voorbij, de regens zijn voorbij en weg, de bloemen verschijnen op aarde, het seizoen van de bruidsceremoniën is gekomen; wist je niet dat je van koninklijke afkomst bent en dat je Koning op je heeft gewacht?

“bekoord door Mijn bruid, kijk Ik naar het geschenk van Mijn Handen; Ik kijk naar Mijzelf in jouw binnenste, en wat Ik zie verheugt Mij; Ik kijk nogmaals naar wat nu Mijn Bezit is, Mijn Wijngaard, Mijn Tuin; Ik kijk naar Mijn eigen zaad, het gebeente van Mijn Gebeente, het vlees van Mijn Vlees, en hoewel Ik kijk naar de wond die Mijn grote Liefde jou heeft toegebracht die je deed opstijgen in de hoogste hemel, verheug Ik Mij over

de bloem,¹ het permanente merkteken dat Mijn Liefde op jou heeft achtergelaten ... deze wond is het merkteken van het beloofde land, van de ontdekking van de parel, dit is het teken van Mijn uitbundige Liefde, het teken van jouw verrijzenis, het teken van het lege graf;

“wat je ogen nu vóór zich zien, is Deugd op Zijn Troon; bemінде en geurige olie van Mijn Hart, Mijn bekoorlijke vriendschap zal je ziel zoeten en troosten; tenslotte gehuwd! kom nu in Mijn Omhelzing en denk na over Mijn Licht, Mijn Hart, Mijn Rijkdom, en Mijn Barmhartigheid die je ziel verrijken en haar opvrolijken, groter wordend dan alle koningen en hun koninkrijken; je enige ambitie vanaf nu zou moeten zijn voor anderen te pleiten in Mijn Tegenwoordigheid, en smeekbeden te doen vanwege hun zonden; verenigd met Mij, zul je vervuld zijn van de geest van begrip en woorden van wijsheid over deze generatie uitstorten;

“dan, nog rustend in Mijn Omhelzing, bij het ochtendgloren, zul je met heel je hart je toevlucht nemen tot Degene die je heeft geschapen; je zult dank zeggen aan Degene die je heeft geparfumeerd met mirre; dichtbij Mij en in Mijn Omhelzing zul je groeien in rechtschapen bedoeling en lering; je zult al Mijn verborgen mysteries overwegen en de engelachtige Deugd van sereniteit; dan zal Ik je zo nu en dan uitzenden in de wereld om de instructies die je hebt ontvangen weer te geven; nu je in Mijn Hart gevormd bent zul je een nieuwe geest verkrijgen; Mijn Wil zal jou bekend worden en je zou weten wat goed is, want Ik zal je gids zijn; Ik en jij zullen partners zijn; ga dus partnerschap met Mij aan om samen te

¹ Bloem staat in deze tekst voor wond.

gaan naar de ondergrondse regionen, naar hen die in de afgrond neerdalen, en ze te bevrijden zodat zij op hun beurt Mij, hun God, gaan kennen; begrijp je?

“Ik zal Mijn duif leren opstijgen in de hemelen en de naties parfumeren, en nog druipend van balsem en mirre, van Mijn Omhelzing, zullen je lippen de Oden van de Goddelijke zingen voor jouw eigen burgers ongeacht kleur of ras; je lippen, vochtig van genade, zullen de melodie van rechtschapenheid en religie zingen, en overeenkomstig de Goddelijke Wet van Liefde en Verlossing, tegelijkertijd de burgers bedekken met balsem en mirre; je zult hen voorzien van de reserves van de hemel;”

schepping, Ik heb je geschapen om je hart te vullen met Mijn zoetheid en Mijn Goddelijke Liefde; Ik heb je hart gezalfd door in je te ademen en dat op zo een manier dat het in staat zou zijn de sublieme Liefde en Zoetheid van Mijzelf te bevatten en te bewaren; want Mijn Liefde is beter dan het leven zelf; Ik onthoud nooit aan enig hart die vreugde van Mijzelf, want door Mij in je hart te hebben gesloten zonder enige weerstand van jouw kant, worden de geestelijke vertroostingen zo in je verankerd dat je hart alleen des te meer zal profiteren van Mijn zoetheid, van Mijn Liefde en van Mijn Godheid, en je zo met koorden van liefde leiden op het kinderlijke pad om met Mij, je Koning, te regeren; met Mij regeren zal de schoonheid van Mijn Glorie op je aanbrenge, terwijl de engelen en het hele hemelse Hof de mantel van Mijn Rechtschapenheid om je heen zullen wikkelen en je opheffen als een met wierook gevuld wierookvat om de aarde te parfumeren;

maar als Ik een lauw hart aantref, welke Liefde en zoetheid het ook heeft

bevat bij zijn geboorte, dit hart zal nooit in staat zijn te profiteren van Mijn Tegenwoordigheid; het zou zijn als een ingestort waterreservoir dat voortdurend zijn inhoud laat wegsijpelen, hem nooit vasthoudt, en hoe dikwijls men het ook vult, het zal altijd drooglopen en leeg blijven ... een dergelijk hart is tenslotte beroofd van die vreugde die Mijn heiligen kennen, door gebrek aan geloof en door de voorkeur te geven aan aardse genoegens en luxe dingen, boven Mijn geestelijke overvloed, deze harten verliezen Mij geleidelijk nadat zij vervuld zijn geweest van Mijn Tegenwoordigheid, net als de vloeistof die zou wegsijpelen uit de barsten van het reservoir; en Satan, die geen weerstand ziet, omhult ze dan met zijn duisternis;

daarom, jullie die nog nooit Mijn zoetheid hebben gesmaakt maar eeuwig in bittere gal hebben gelegen, sta nu op en kom naar voren want er is slechts één heerlijkheid, één genoegen, één onuitsprekelijk moment van vreugde dat eeuwig kan worden, één verrukking van de ziel, en dat is: Mij te zien en Mij te smaken, je God;

ja, Vassula, je ziel raakte onlangs in vervoering, toen Ik je minzaam verscheen terwijl jij in contemplatie was over Mij; de grond onder je voeten leek te wankelen toen Mijn Blik op je viel, je was als verlamd; Mijn verschijnen heeft je een nieuwe geest en een nieuw leven gegeven; Mijn zoete conversatie met jou heeft je gehuwd; Mijn geur op jou heeft je gezalfd om deel te hebben aan de processie van Mijn Engelen en Heiligen rond Mijn Tegenwoordigheid en met hen een hymne van dank te zingen en al Mijn wonderen en voortekenen te verkondigen, Mijn hemelse Hoven

beminnend, de plaats waar Mijn Glorie haar thuis maakt;

Hij die eens zei: “laat er licht in je zijn,” Mijn vriend, Degene die alle dingen vult zonder te worden ingesloten door hun grenzen, nodigt je uit alles te ontvluchten wat slecht is; vandaag, biedt je Koning, je Schepper en je Bruidegom je een groot feestmaal aan; met vrijgevigheid en kwistig heb Ik door een koninklijk bevel autoriteit gegeven aan al Mijn Engelen om van Noord naar Zuid te gaan en van Oost naar West om jullie allen te verzamelen, verkondigend dat de Drie—ene God van plan is om op een onuitsprekelijke wijze Zijn schepping van gedaante te veranderen; deze Engelen zijn de Bewakers van de Drempel van Mijn Koninkrijk;

dit zullen de dagen zijn waarop je ziel voorbereid moet zijn en getooid voor de Bruidegom; Ik toon Mijn Rijkdommen en de pracht van Mijn Koninkrijk en de Glorie van Mijn Majesteit die jullie toebehoren, om je daarin te verheugen; Ik daal neer op de aarde, zoals Ik heb gezegd, als een Bruidegom in deze dagen van duisternis en donkerte, van kwelling en droefheid, verdrukking en grote beroering, waar demonen zijn losgelaten om in alle richtingen te gaan, en niet alleen de slechten en de onzuiveren van hart te misleiden maar ook de besten; O gezegende vernieuwing! O gezegende omvorming! vandaag gevangenen, maar morgen vrij ...

voorwaar Ik zeg je, dat ook jij je zult aansluiten bij de processie rond het altaar, samen met Mijn Engelen en Heiligen als je open staat voor Mijn Wil, en toestaat op deze wijze te worden geleid in de Vorstelijke Kamer van de Koning met de Engelen en Heiligen in je gevolg, deze Bewakers van de Drempel van Mijn Koninkrijk zullen dan

eenstemmig uitroepen: “poort, verhef je boog, verhef je, jij glorierijke deur, laat de bruid binnen! de Koning van de Heerlijkheid, de Heerser van de naties die voor eeuwig regeert, haar Beminde, wacht op Zijn Bruid;”

als je dan over de Drempel van de Koning bent gestapt, zul je staan in de tegenwoordigheid van de Koning van de Heerlijkheid, het Bolwerk van je leven, de mooiste; Trouw en Adel zijn Zijn insigne; je Bruidegom gezeten op Zijn Koninklijke Troon, met een gouden Scepter schitterend in Zijn Hand, gekleed in heel Zijn gewaad van Glorie dat bedekt is met goud en saffieren, een ontzagwekkende aanblik, zal Zijn Gelaat opheffen bij de klank van je stap, en zal brandend met majesteit zeggen:

“kom tot Mij, en ontvang Mij zoals Ik jou zal ontvangen; Ik zal je mooi maken in Mijn Omhelzing, met grootheid en pracht; je zult worden getooid met vertrouwelijke kennis van Mijzelf en eer van je God die je ziel sieren en haar vervolmaken; nu neem je deel aan ons geestelijk huwelijk, in deze Goddelijke Vereniging waarin je onuitsprekelijke zegeningen zult verkrijgen die alle gelukzaligheid overtreffen;”

als je open zult zijn voor Mijn Wil, zal dit gebeuren; generatie, Ik zet Mijn Liefde voor je ogen en hoewel Mijn Liefde het menselijk begrip te boven gaat, kom, wees nu even stil en denk na en weet dat Ik God ben, maar ook Vader; Ik spreek niet in starre formuleringen, dit is niet de manier waarop Ik Heiligen en Martelaren maak; Mijn zoete conversatie met jou is deugd en religie; Ik richt Mijn Oden niet tot jou met een zwaard aan Mijn zijde; Mijn Goddelijke Mysteries zijn beminnelijk en worden je

geopenbaard met olie van blijdschap; hoewel Ik je armzaligheid heb gezien en de ellende van je ziel heb gekend, heb Ik Mijn Gelaat niet van je afgewend, maar denk Ik liever aan jou met Liefde; goedheid en vriendelijkheid zijn de paden die Ik voor jou heb gekozen want Mijn paden zijn Liefde en Waarheid; omwille van Mijn Heilige Naam, heb Ik je ziel weer tot leven gebracht, dochter, en je schuld vergeven; Ik heb aan je zijde Deugd en Rechtschapenheid geplaatst om je opgewekte Metgezellen te zijn; om Mij te verblijden, beminde, en in Mijn Tegenwoordigheid met Mij te wandelen in het land van de levenden, heb Ik je aangeboden Wijsheid te verwerven en je lichaam bereidwillig getooid met Mijn transcendentale Licht;

er staat geschreven: “gelukkig de mens die U hebt uitverkoren en uitnodigt om te leven in Uw Hoven;”¹ inderdaad, want degene die is uitgenodigd is niet langer alleen; zij die alleen waren zijn nu in Mij en gezegend; zij hebben de wereld verzaakt, hun vrienden en hun familie, zich losgemaakt voor Mijn Glorie; (het geeft Mij meer glorie en Ik ontvang meer eer als de losmaking komt van mensen die in de wereld leven met zoveel verleidingen rond hen heen, maar door hun eigen vrije wil al dit kwaad de rug toekeren en bereidwillig hun wil offeren aan Mij);²

- Ik beveilig in Mijn Goddelijk Licht al diegenen die in Mij zijn; -

kom en luister naar Mijn Oden, jullie allen die Mij vrezen; hebben jullie ooit weleens gehoord dat Ik ben vergeten

Barmhartigheid te tonen, of dat Mijn woede Mijn Tederheid heeft overtroffen? alles wat Ik doe is gedaan in trouw en gerechtigheid;

onder de ogen van je vijanden heb Ik je in Mijn Omhelzing gesloten, Vassula, schande voor je aanvallers, schande voor hen die hun hart vullen met giftige razernij, en je benijden omdat Mijn Ogen op jou rustten en licht in je brachten; dat Ik je in Mijn Voetstappen trek heeft hen razend gemaakt, dat Ik Mijn verliefde Oden in je oor fluister was voor hen reden om je aan te vallen; maar Ik heb je als een gazelle gemaakt, springend op de bergen en vrij; Ik heb je hart als een lelie gemaakt, vrij van zorgen; Ik verleende je zegeningen en tilde je op uit het stof, en bood je een eeuwigdurende plaats aan in de Gouden Kamer van Mijn Hart; zij zullen op zekere dag uit hun eigen bittere beker moeten drinken, gevuld met vergif;

dus laat Mijn Woorden je nu troosten, laat ze als een balsem op je zijn; neig nu je oor en ontvang Mijn lied: de Koninklijke Waardigheid had Zijn Ogen op je gericht voordat je werd geboren³ om aan jou en door jou Mijn Glorie en de weg naar Mijn Koninkrijk te tonen, een wonderlijke weg! en sindsdien werd Ik je sterrenlicht in de nacht van je ziel en de zonneschijn op de dag ... Mijn almachtige Hand ontbrak het niet aan middelen om Mijn gaven aan je uit te delen, en toch wezen jouw mensen⁴ Mijn gaven af en hebben Mij getaxeerd;

Ik regeer met grote mildheid om te verlichten, om te onderrichten, en in grote overvloed giet Ik gezalfde olie uit op het hoofd van hen die Ik kies en breng ze tot het uiten van profetische orakels, mysteries die verborgen zijn

¹ Psalm 65: 5.

² Dit deel tussen haakjes werd tegen mij gezegd als iemand die iets aan zijn vriend wil toevertrouwen, alsof iemand zegt: “tussen haakjes ...”

³ Jer. 1: 5.

⁴ Sommige personen uit de Orthodoxe hiërarchie.

voor de geleerden en de wijzen; te wensen de ziel te vernietigen en te martelen die Ik bemin en die Ik heb begunstigd en die Ik heb gevuld met mysterieuze uitspraken, nobele gezangen en koninklijke oden, Ik zeg jullie die kwaad beramen: jullie eigen boosaardigheid zal je straffen; en Ik zal deze onderdrukkers herinneren aan hun schandelijke zonden op de Oordeelsdag;

Ik ben de Heerser van je geest en niemand zal ooit in staat zijn je te schokken; Onze zoete conversatie met jou zal doorgaan en grote bronnen doen opwellen in je hart, en samen, Mijn beminde, zullen we Mijn zoete geur rond de wereld verspreiden, en natie na natie parfumeren; dan kan men zeggen: "de winter is voorbij, de regens zijn opgehouden, de bloemen verschijnen op aarde;" begrijp je? dit is de reden waarom Ik je in Mijn Hart heb gesloten waarin je troostende liefkozingen van Mij kunt ontvangen, maar wacht en zie hoe veel meer je getroost zult worden in de hemel in Mijn Koninkrijk voor alle agressie tegenover jou! alles wordt gemeten ... in de Koninklijke Kamer van Mijn Hart zal Mijn nardusolie doorgaan zijn parfum af te geven op je hart en de bittere lucht die je had ingeademd van je aanklagers zal snel verdampen en je kalmte en vrede van geest geven; zo getroost door de aromatische geuren zul je nooit Mijn Koninklijk Hart verlaten, nooit ... meer dan ooit zul jij jezelf aan Mij hechten, aan de ware God;

- vertel Mij nu, waar zul je vanmiddag rusten?

Ik zal rusten in de Gouden Kamer van Uw Hart;

vertel Mij, laat Mij weten Mijn beminde, waar zul je vanavond rusten?

Ik zal rusten in de Gouden Kamer van Uw Koninklijk Hart ...

en waar zul je de rest van je leven rusten?

Ik zal mijn rust nemen in de Gouden Kamer van Uw Koninklijk Hart,

ik zal, Heer, Vader, Bruidegom en Minnaar van de mensheid, mijn wortels leggen in Uw Hart; ik zal de sporen van Uw Koninklijk Hart volgen, waar men zichzelf vergeet in het beschouwen van U...

Heer! Uw Liefde is een Liturgie voor de mensheid; Soevereine Heerser, in Uw Barmhartigheid vond U dat ik mij moest hullen in Uw stralend Licht, dat niet alleen de duisternis oplost, maar ook de onvolmaaktheid;

Almachtige God, U die het universum in de palm van Uw Hand houdt, ik ben niet alleen verbaasd, maar totaal verslagen wanneer U Zichzelf aanpast, zonder enige ongerijmdheid, aan mij en aan mensen zoals ik! In plaats van mij te verwerpen, bedekt U mijn ziel in Uw Liefhebbende Beminnelijkheid met bruidsgeschenken, gedistilleerd uit de reserves van de Hemel;

dan, in Uw uitbundige Liefde, voegt U Zich bij mij in een geestelijk Goddelijk huwelijk, en ervaar ik de smaak van Uw kussen

*die de geur van mirre en wierookhars
en elke aromatische geur overtreft;
mijn ziel, alzo in Uw Omhelzing, zegt tot
iedereen:*

*“ook jij kunt dezelfde genaden en
onverdiende gaven verwerven,
als je besluit een leven in God te leven;
ook zittend op Zijn Schoot, gehecht aan
Zijn Koninklijk Hart,
je vasthoudend aan Zijn geurige
Gewaden,
terwijl je je verheugt in Zijn omhelzing,
in diepe meditatie en verloren in
contemplatie
over Zijn onuitsprekelijke Schoonheid ...
je ziel zal verzadigd worden in Zijn
Gelukzaligheid,
die elk licht, elke zoetheid en elke glorie
te boven gaat;”*

*in Zijn gunst,
werd mij ijverig toegestaan het Alfabet
van het Goddelijke te leren ...*

want dit is Mijn zoete Leer, Mijn
Dialog; de Leer en de Dialog die aan
heel de mensheid zou moeten worden
geleerd; Ik wens jullie allen te
herinneren aan Mijn Taal en wens jullie
opnieuw op te voeden; zoals deze Oden
het menselijk hart zouden moeten leren,
want de Wijsheid en de heilige bedoeling
van de Waarheid liggen in Mijn
Koninklijk Hart;



*(Deze lange boodschap werd in meerdere
dagen geschreven.)*

(Jezus Christus nam over ...)

ja, Vassula, je beminnelijke Heer en
Verlosser heeft je bevrijd; Onze¹ Leer
verschilt niet van elkaar en in vereniging
zeggen Wij: ontdek Mij, je God; ontdek
Ons in zuiverheid van hart; Ik heb grote
dingen te vertellen aan Mijn schepping
die haar mooi zouden maken;

nee, niet velen begrijpen de Heilige
onverdeelde Drie-eenheid, en toch zijn
Wij één Substantie, één Macht en één
Kennis, één God alleen ... en Wij zijn vrij
Onszelf mee te delen aan elke ziel en te
allen tijde; de Vader en Ik en de Heilige
Geest, alle drie dalen neer als drie
getuigen om Ons Woord opnieuw te
spellen en jullie opnieuw op te voeden
om een waar leven in Ons te leven;

zoals de Vader het aan je heeft
uitgelegd, is je hart geschapen vanuit
Onze Sublieme Liefde om deze Liefde
aan Ons te beantwoorden; je hart is
vanaf het begin alleen gevuld met Onze
Tegenwoordigheid; het is geschapen op
een zo onuitsprekelijke manier dat het in
staat zou zijn alle Sublieme Liefde en
Zoetheid van Onze Tegenwoordigheid te
behouden; maar als doornen en distels
het doorboren, zal het als een
geperforeerd waterreservoir zijn inhoud
verliezen; de doornen zijn de zorgen van
de wereld en de verlokkingen van de
rijkdommen die het hart kunnen
perforeren en het laten opdrogen van de
Levengevende Bron;

*Heer, U bent de Deur geweest voor Uw
openbaring aan mij,
en door zo te doen, hebt U mij goed in U
verborgen;*

*vanwege Uw grote Liefde,
bent U vlees geworden en hebt U onder
ons gewoond;*

¹ de Heilige Drie-eenheid

*vertel mij, Heer, hoe kan men U niet verliezen?
Hoe kan iemand U voor altijd bevatten in zijn hart
zonder U te verliezen in deze stormachtige wereld
vol giftige stoffen en verleidingen?
Want het schijnt dat voor wie U niet liefheeft
vanaf het allereerste begin zoals men zou moeten,
noch Uw Heilige Naam verheerlijkt zoals wij zouden moeten, noch U vreest,
noch de gelijkheid van liefde bereikt waarmee U ons bemint,
het risico groot is;
velen van ons zullen verliezers zijn vanaf de eerste dag ...*

*Ja, Heer, is dat niet de waarheid?
Dus vertel mij, Heer, wat is het geheim van het niet worden geperforeerd,
en, is er een remedie tegen de schade als het eenmaal is gebeurd?*

voor mensen is dit onmogelijk, voor God is alles mogelijk;¹

maar ook, aan ieder is de gave van de vrije wil gegeven; de mens die Mij vreest zal bereid zijn correctie te aanvaarden en zal Mij niet verliezen; zij die Mij zoeken zullen door Mij worden gevoed en gevuld blijven; Liefde is de Geest van God, waardoor je Mijn Licht verkrijgt dat je hart verlicht; ieder die getrouw en oprecht worstelt om aan Mijn Genade deel te hebben, kan zonder hartstocht voor deze wereld blijven en zal niet de sublieme substantie in zijn hart verliezen; maar als iemand ophoudt en converseert met de Verleiding, en luistert naar de wereldse rijkdommen, die zal in de wereld blijven en worden vertrapt door het stof van de zonde;

Ik had gezegd dat Mijn Vader en Ik en de Heilige Geest zullen komen en wonen met de ziel die Mij bemint en Mijn Geboden onderhoudt; Mijn Aanwezigheid is ten volle in deze harten en door het Licht dat Wij in hen uitstorten, komen deze zielen tot de Goddelijke Kennis van Mijzelf; deze grote Kennis vervuld van liefde leidt hun voeten in de Bruidskamer waar Ik, hun Bruidegom, op hen wacht om ongestoorde vrede te genieten ...

elke ziel kan de hoogten van Mijn Liefde bereiken; elke ziel is geroepen tot een Goddelijke vereniging met Mij; waarom converseer Ik met jullie in jullie tijden? waarom doe Ik deze generatie geuren met Mijn Goddelijke Oden? waarom richt Ik Mij tot jullie in poëzie en religie? waarom ben Ik naar omlaag gegaan naar de duistere regionen om bij jullie te zijn? waarom stort Ik de straling van Mijn ontoegankelijk licht over jullie allen uit? waarom bezoek Ik de kerkhoven en open Ik de graven op zoek naar de doden? waarom roep Ik jullie tot een Goddelijke verbintenis en tot een geestelijk huwelijk?

Ik zal je zeggen waarom: zelfs al ben je “beschadigd” zoals jij hebt gezegd, Vassula, er is nog hoop op herstel; daar is het allemaal om te doen; Ik kom om de zondaar te redden; en zoals Ik al eerder heb gezegd; voor mensen is dit onmogelijk; voor God is alles mogelijk;² met andere woorden, Ik ben oneindig rijk aan Genade en het is door Genade dat je gered kunt worden; Ik verlang niet de dood van de zondaar; Ik ben de Verrijzenis en Ik verlang dat jullie allen leven in Mijn Licht; om deze reden daal Ik door middel van deze Oden neer op aarde en ook op andere wijzen, om jullie

¹ Jezus citeerde uit de Heilig Schrift Mt. 19: 26.

² Mt. 19: 26.

te doen opstaan, jullie die jezelf hebben toegestaan van de Genade te vallen in het graf en nu met miljoenen liggen te rotten ten gevolge van de zonde ...

in Mijn grenzeloze medelijden, zei Ik in de Hoven van de Hemel: “Ik wil niet eindeloos en voor altijd kijken naar de dood van de zondaar, treurend, maar liever dat hij tot Mij terugkeert en leeft;” van boven zag Ik een enorm kerkhof en de stank van de verrottende lichamen verspreidde zich in de hele kosmos ... de wereld, verrottend, is bedekt door duisternis, verslonden door donkerte, moet Ik dus Mijn zonen en erfgenamen voortdurend geknecht en stervend zien? voor hoe lang moet Ik Mijn eigen huishouden in stukken gescheurd en uiteengereten zien? het is tijd, ja inderdaad, om het onkruid van de tarwe te scheiden; Ik heb dan een eed gezworen en gezegd:

“Ik zal hen, door de kracht van Mijn Heilige Geest, de Genade geven om hun verborgen zelf sterk te laten worden aan ieder die gehoor geeft aan Mijn genadevolle Oproep, zodat zij mogen leven in Mij, en Ik in hen mag leven door geloof; dan geplant in liefde en gebouwd op liefde zullen zij worden opgericht om de uiterste volheid van Mijzelf te verkrijgen;”

zo heb Ik geantwoord op jouw verklaring, Vassula; Ik zei in Mijn oneindige Barmhartigheid: “Ik zal licht spreiden op deze onredelijke generatie om hun geest te verlichten en ze te vernieuwen door een geestelijke revolutie; Ik, Ikzelf, zal hen binnenleiden in deze vernieuwing van henzelf en hun geest, en elkeen leiden in de goedheid en heiligheid van de waarheid; Mijn verlangen om iedereen te redden brandt in Mijn Hart; Ik zal Mijn Gelaat niet

afwenden maar iedereen onderrichten en heropvoeden;

“ja inderdaad, de Heer van hemel en aarde zal deze aarde ontsteken met Zijn Liefde; Ik zal Mijn verloren zonen gaan bezoeken en hen tot Mij terugroepen en ze herinneren aan deze oceaan van Goedheid, en hen eraan herinneren hun vertrouwen in Mij te stellen; met grote tederheid zal Ik hen leren het goede te praktiseren en nooit toe te geven aan het kwaad; dan zal Ik hen met zoetheid heropvoeden, Mijn Woord opnieuw voor hen spellen met hun woordenschat,¹ om hen met meer zekerheid te bereiken;

“met andere woorden de Goddelijke Wijsheid zal Zichzelf aanpassen aan hun noden om Mij te doen begrijpen in hun zo verarmde ziel, en hun de Kennis van redding te geven, door de vergiffenis van hun zonden; en zoals de opkomende Zon zal Ik hun harten opfleuren; Ik zal hen in Mijn Hart zaaien waarin zij zullen bloeien en met vreugde zullen verklaren:

“hoe groot zijn Uw tekens, Meester;
hoe veelvoudig en machtig Uw
wonderen!

U, de Almachtige en wonderlijke God,
die Uw Gelaat op mij liet schijnen
en mij begunstigde
en mijn hele ziel tooide met Uzelf;
moge Uw Naam geprezen en aanbeden
zijn;”

en Ik, in Mijn vreugde, zal antwoorden: “van nu af aan, Mijn beminde, zal Ik in jou wonen, en jij zult wonen in Mij, je God;”

“de engelen zullen dan eenstemmig zingen: “Gods Domein² is onmetelijk uitgestrekt; Hij is het die onze God is; niemand is met Hem te vergelijken; Hij

¹Ik hoorde gelijktijdig ook: “termen”.

²Het moet worden begrepen als “Hart”.

leidt Zijn erfgenamen als goden Zijn Domein binnen; als koninklijke prinses teruggevoerd in glorie worden zij door Hem met grote uitbundigheid Zijn Koninkrijk binnen geleid; U bent, Luisterrijke, ongeëvenaard; laat heel de aarde Hem eren en Hem vrezen, want Hij is onze God en Koning!”

“ja, deze nobele Oden zullen worden gezongen voor deze generatie en voor die erop volgen; Mijn Hart is geroerd van emotie terwijl Het ze zingt, want Ik ben ziek van liefde voor jullie ...”

“mirre-van-Mijn-Hart,¹ schrijf Mijn Woorden op terwijl je naar Mij kijkt ... Ik zeg je, net zoals Mijn Vader heeft gezegd: wanneer Ik spreek gebruik Ik geen starre formuleringen, dit is niet Onze manier van spreken, noch maken Wij heiligen en martelaren op deze manier maar deugd en religie is Onze zoete conversatie met jullie; Ik richt Mijn Oden niet tot jullie met een zwaard aan Mijn zijde, maar met honing onder Mijn tong; Mijn wonderlijk verschijnen in jullie obscure generatie, is als een Zon die nooit ondergaat; Mijn Licht wordt eeuwigdurend met ontzag beschouwd door Mijn hemels Hof, maar tegelijkertijd met enthousiasme;

-gezegend zijn zij die zichzelf zuiveren en zichzelf toestaan in Mijn omhelzing te worden genomen, zij zullen zelf licht worden;

-gezegend zijn zij die door Mijn Licht Wijsheid verkrijgen, zij zullen de genade van Kennis ontvangen;

-gezegend zijn zij die de vlam van de Vlam worden en binnengaan in het ontoegankelijk Vuur en er één mee

worden echter zonder te worden verteerd; wat een brandende verlangens zullen deze zielen ontsteken, wensend heel de aarde in lichterlaaie te zetten met Mijn Instructies en Mijn Wet van Liefde!

-gezegend zijn zij die ondanks hun zo verarmde ziel nu oren hebben om Mij te horen, want ook zij zullen een hemels licht in hun intellect verkrijgen om Mijn voorschriften te volgen; ja, gezegend zijn zij die Mijn Woord horen en ernaar handelen, het onnoembaar Licht zal hen helemaal omvatten, en hen omvormen in goden door deelname; hoe zul je anders het Koninkrijk van de Hemel binnengaan? je zou gepast gekleed moeten zijn en herkend door de Vader;

het Koninkrijk van de Hemel kan worden vergeleken met een koninklijk feestmaal dat een koning aanrichtte voor de bruiloft van zijn zoon, zoals in de parabel die Ik jullie had gegeven;² Ik ben Dezelfde die toen sprak, en nu spreekt; de bruiloft was klaar om te beginnen, maar zij die van harte waren uitgenodigd, waren er niet in geïnteresseerd om te komen; in feite dreven velen de spot met de uitnodiging van de koning; dit is een algemene bekoring voor hen die geloven te werken voor Mijn Belangen en geroepen zijn, maar geen tijd hebben om op Mijn Oproep te antwoorden; in werkelijkheid is hun geest ver van Mij; zij zijn in beslag genomen door hun onbelangrijke dingen, of door hun persoonlijke aangelegenheden; flegmatisch, niet te bewegen en bang hun comfort te verliezen dragen zij allerhande excuses aan; tenminste zijn er de stakkers en de armen van geest die blijven en zij die Mij nooit hebben gekend of van Mij hebben

¹ De Heer pauzeerde hier en riep mij dan.

² Matth. 22: 1-14.

gehoord; het is van hen dat Ik lof en eer zal ontvangen want zij zijn de uitverkorenen die Mijn Roep niet hebben afgewezen zoals de eerste gasten, of de mens die halfhartig binnenliep zonder zich erom te bekommeren of hij passend gekleed was; de koning had bevelen gegeven aan zijn dienaren om naar de kruispunten in de stad te gaan en iedereen uit te nodigen, goed en slecht ... dit zijn de mensen die niet de Mijnen¹ waren en van wie Ik nu zal zeggen: “jullie zijn Mijn volk;” in plaats van te horen zeggen, “jullie zijn geen volk van Mij, maar verworpenen van elke soort maatschappij;” Ik zal hen zonen en dochters van de levende God noemen, erfgenamen van Mijn Koninkrijk ...

kijk, je Koning komt nu tot je in je donkere dagen met een gevolg van Zijn engelen om je uit te nodigen voor Zijn bruiloftsfeest; velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren ... ieder zonder bruiloftskleed, die er zich nooit om heeft bekommerd er een te dragen uit gebrek aan enthousiasme en respect, zal het Koninkrijk van de Hemel² niet binnengaan;

voorwaar Ik zeg je, tenzij je Mij draagt als je bruiloftskleed zal de Vader Mij niet in jou herkennen ...³ “Ik zal velen thuisbrengen uit vreemde landen; geen muur zal dwars over hun pad worden gebouwd, maar Mijn engelen, de bewakers van Mijn Drempel, zullen een pad openen voor hen, en saffieren⁴

daarop uitspreiden, om hen tot Mij te leiden ...”

en jij, jij die tot Mij uitroept: “doodgravers verzamelen zich voor mij, Heer, red mij! ik wil afstand doen van de zonde en nu met U zijn op het bruiloftsfeest!” wanhoop niet, ook jij zult worden gered daar je gered wilt worden; en de doodgravers zullen worden weggejaagd door Mijn engelen; dan zullen Mijn engelen je subliem omhoogtrekken op een verblindend wit laken en het bij zijn vier hoeken vasthouden, opstijgen naar de hemel en je naar de hoogten dragen om je wonden⁵ te behandelen met hemelse balsem, olie van mirre, kruiden en lotions;⁶ dit zal worden gedaan om je te reinigen en te zuiveren voordat zij je tot Mij leiden; deze periode van reiniging en wegwissen is de gebruikelijke voorbereiding voor de aanstaande bruid; elke aanstaande bruid moet gedurende een tijdsperiode gereinigd worden voordat Mijn engelen je afleveren in het Bruidsvertrek om je Bruidegom te ontmoeten;

Mijn engelen zullen je helemaal tot aan de Drempel vergezellen, en terwijl je buiten het Bruidsvertrek staat, zal een lichte herinnering aan het verleden tot je terugkeren; de tijd waarin je eertijds beoedeld was en verachting voor Mij had; de tijd waarin je onbewogen was tegenover Mijn Oproepen, maar ontvlamd was voor de hartstochten van deze wereld; maar nu, op dit moment, wacht je een nieuw leven; gekleed in volle glans, stralend in je schoonheid, gereinigd en geparfumeerd, ben je klaar om het Bruidsvertrek binnen te gaan en je Koning te ontmoeten; opgetogen van vreugde en bevend, krachteloos nader je

¹ Niet de als eerste uitgenodigde gasten.

² Onze Heer deed mij ook begrijpen dat degene, die niet gepast gekleed binnenkwam, de Gastheer kleineert en probeert de anderen te beïnvloeden hem na te volgen ...

³ Op dit moment sprak Jezus alsof Hij alleen sprak, dus nam ik dit op als een orakel.

⁴ Die vertegenwoordigen: “deugden”.

⁵ Vertegenwoordigen: “schuld en zonde”.

⁶ Figuurlijk voor zuivering.

tot het Bruidsbed; je blik valt plotseling op Mijn Godheid; bij het zien van Mijn Heilig Gelaat, hoewel nog versluierd, wordt je ziel licht;

“O allerbegerenswaardigste Koning,
hoe gezegend ben ik
te zijn begunstigd door Uw Majesteit
en te zijn geroepen om Soevereiniteit te
huwen!”

je stem zal hymnen voor Mij zingen:

“gezegend zijn inderdaad degenen die U
roept en die U huwt
en de Hemel vinden in Uw vurige
omhelzing;
gezegend zijn zij die Uw Heilig Gelaat
liefkozen
en genot vinden dichtbij Uw Hart;”

met deze woorden, ziet de Koning, Degene die alle engelachtige schoonheden overtreft in Zijn onsterfelijke luister, plotseling Zichzelf in jou, een prachtig gezicht; gloeiend van Goddelijke Liefde, reikt Hij naar Zijn-toekomstige-bruid, en nodigt haar uit in Zijn omhelzing en zegt:

“Ik bied je, Mijn beminde,
als een onderpand van onze mystieke
verbintenis,
de Zalving aan van de Heilige Geest;”

vervolgens naar jou voorover buigend, je dicht bij Zijn Hart trekkend, zal Hij Dit¹ Goddelijk Koninklijk Diadeem op je hoofd plaatsen met een onuitsprekelijke kus van Zijn Mond ...

en Hij wikkeld mij in de glans van de onsterfelijke ...

nu zul je een deel worden van Mij en één met Mij, elk van je ledematen sieren met Goddelijkheid en Licht, onbederfelijke en gelukzaligheid om passend te zijn voor Mij, je God en Koning;

plotseling zal de wereld van het verleden zachtjes van je lijken te verdwijnen met al wat zij bevat, voor altijd; en in een enkel moment zal de ongevoeligheid, de engelachtige deugd, in je hart bloeien, evenals een geestelijke zinnelijkheid van wat het zou zijn om nabij de Gelukzalige Aanschouwing te zijn, zal onmiddellijk opkomen; engelachtige deugden in verscheidenheid zullen voortaan je kroon zijn, want deze zal Ik je aanbieden als een geschenk om de volmaaktheid te bereiken; de Absolute God zal dan Zichzelf met je verstrengelen in de delicate geuren van het Bruidsvertrek en één met je zijn, je volledig omhullen in Zijn Licht totdat jij zelf licht wordt;

omwikkeld in Mijn Heilige Geest, zal jouw mond Mijn Mond zijn, jouw ledematen, Mijn Ledematen, jouw ogen, Mijn Ogen, jouw uitspraken zullen Mijn Uitspraken zijn; jouw daden en gedachten zullen alle goddelijk zijn; voortaan zullen je hele stralende wezen en ziel door Mij worden bezielde; dit zal het begin zijn van je nieuwe leven in Mij ... Ik zal jou bezitten en jij op jouw beurt zult Mij bezitten; het verlangen naar je Bruidegom zal nooit voldaan zijn; hoewel je verzadigd zult worden door Goddelijke Liefde, zal je dorst nog altijd blijven toenemen ... Ik zal, Mijn beminde, je mystieke Beker zijn, je goddelijke Liturgie, je vlam in je hart, je stralende bruidsschat, je luisterrijke Zon, je Heilige Communie, je onsterfelijke voedsel; Ik zal jouw vers van je Psalm

¹ De Zalving.

zijn, de gouden zonneshijn in je ogen, je tastbare bruiloftskleed; je rust en je ontspanning; Ik zal je vertrouwelijke zoete omhelzing zijn en het vleugje parfum van je ziel;

nu Ik je dichtbij Mij heb kun je de sluier terugdoen van Mijn Gelaat om Mijn Godheid te overwegen; hoe meer je van Mij ziet, des te meer zal je liefde toenemen; je hart, dat op het punt staat te barsten, zal verlangen Mij nog meer te beminnen; je liefde voor Mij zal passie worden; de passie die Ik je aanbood tijdens je scholingsdagen en bij onze verlovingsen;¹ de deugden, ingestort door de Heilige Geest die je hart veroveren om voor Mij alleen te leven, zullen je liefde blijven vermeerderen totdat die in jou een ongeneeslijke wond veroorzaakt ... symbool van ons volmaakte en onverbreekelijke geestelijke huwelijk; symbool van onze eenheid; symbool van jouw gelukzaligheid; symbool van onze volmaakte Goddelijke vereniging; symbool van dat je het Leven hebt gesmaakt;

*O vreeswekkend mysterie!
Mysterie van Redding!
Brandende Pijl van mijn hart!*

*het Goddelijke te overwegen
betekent meer dan ooit te verlangen en
te dorsten naar de Godheid;
als dauw uit de hemel,
die zijn kleine druppels doet fonkelen als
verstrooide diamanten
schittert onze ziel in Uw Lumineuze
Licht,*

*Lumineus Licht, ongezien door het oog,
ontastbaar en onbegrijpelijk,
en toch zeer waarachtig in Zijn wezen,
dat schepselen verenigt met Uzelf*

*om deel te hebben aan Uw eigen Godheid
en hen maakt tot goden door deelname,
ik geef glorie en eer aan U;*

*sinds U vlees werd,
waren de poorten van vergoddelijking
onafgebroken opengestoten voor ons;*

*ik leef in blijheid ondanks mijn wond;
ja, bij het ontsluieren van Uw Heilig
Gelaat en door naar U te kijken,
werd Uw Schoonheid mijn wond en mijn
dilemma;*

*de kracht van Uw Mysteries is
ongeëvenaard
en woorden worden dood als men
probeert Ze te beschrijven;
woorden en bespiegelingen worden as
die wordt weggeblazen bij de lichtste
bries ...*

*wat betekent Leven te hebben geproefd?
een leven in God en doorgebracht met
God
betekent Leven te hebben geproefd;*

*wat een goddelijke juwelen, mijn Heer,
giet U uit over Uw bruid,
en U juicht terwijl U ze geeft;
en hoe vurig verlangt U
iedereen te laten weten van Uw nieuwe
verovering!*

*U hebt eens gezegd, mijn God
"wees niet bang voor hen die het lichaam
doden maar de ziel niet kunnen doden;
vrees liever hem die beide, lichaam en
ziel kan vernietigen in de hel;"
ja, waarom zou men vrezen
als we eenmaal Uw eigendom worden,
en Uw bezit?
Als U in dit goddelijk geestelijk huwelijk
de ziel bezit en de ziel bezit U, mijn Heer,
wie zou dan ooit durven naderen om
deze verbintenis te breken?
Zelfs heel de samengebalde hel niet!*

¹ Boodschap van 23 mei 1987 toen Jezus mij onderrichtte.

*Mijn vreugde ligt nu in het dichtbij God zijn,
en ik kijk naar niemand anders in de hemel,
maar naar Hem in wie ik leef en Die woont in mij ...*

ieder die met Mij is verenigd zal omringd zijn door verschillende deugden; Ik zal Mijn heerlijke tuin hiermee beschermen en Ik zal hem verzegelen met de engelachtige deugd: ongevoeligheid om de volmaaktheid te bereiken; de Heilige die hemel en aarde te boven gaat kan je helpen een dergelijke vrijheid te bereiken door Zijn Genade; vrij van zinnelijke gevoelens en bekingen, door ze te doden, en deze kwade geuren te vernietigen door ze te vervangen door geurig licht; Ik zal je, eenmaal verbonden met Mij, ware vrijheid van het vlees aanbieden, en Ik zal je geest kristalliseren op een zo onuitsprekelijke wijze dat je als een diamant zult lijken; Ik, die de Absolute ben, zal in jou het verlangen wekken om Mij te aanbidden, het verlangen om permanent binnen het Leven te zijn, het verlangen om te worden getooid met geparfumeerd licht, het verlangen dat Ik Mijn zoete geur over je blijf ademen om Mijn Vlam levend te houden in jou; nu Ik je, Mijn beminde, dichtbij Mij heb, omringd door Mijn pracht, je omhullend met Mijn Glorie, heb Ik je op Mij geënt;

*Heer, U die Liefde bent,
hebt nooit opgehouden mij te verbazen over de keuze die U hebt gemaakt om zo een grootsheid en nobele Oden toe te vertrouwen aan iemand die dikwijls haar linkerhand verwacht met haar rechterhand!*

Hoe kon U mij betrekken bij zulke Thema's?

Maar hoe kan ik ontkennen dat het door Uw uitbundige Liefde is dat U mij onderricht en mij kennis geeft van alle onkenbare Thema's!

U hebt mij op U geënt om vorm aan te nemen in een ongerijmd wezen¹ met de verzekering een dergelijk wezen te vervolmaken; het lijk zal leven ontvangen; dan, zal dit wezen alle wereldse rijkdommen niet helpen maar verachten, want zij² zou het onuitsprekelijke Koninkrijk hebben ontdekt en Degene die gekleed is in Luister,

ze heeft het Wonder der wonderen ontdekt, laat dus Uw Woorden als dauw op mij druppelen; verstrengeld met U bloei ik als een bloem en alles wat in mij was opgedroogd werd omgetoverd tot een tuin;

parfumeer nu je Bruidegom, en Ik zal je ziel verrijken met goedgunstigheid; laat je liefde dagelijks toenemen; laat iedereen deze fundamentele waarheid kennen:

“de Heer God kent hen die de Zijnen zijn en staat hen daarom toe dicht bij Hem te komen;”

dit zijn degenen die begunstigd zijn om vergoddelijking te bereiken door het deelhebben aan Mijn huwelijksbed in een goddelijke vereniging met Mij; dit zijn degenen die bestemd zijn om licht te worden omdat ze hun leven hebben gegeven voor Mij en Mij hebben toegestaan hen helemaal in Mij op te nemen; deze Fantastische Bruidegom

¹ Mij.

² De ziel.

wiens Liefde de oorzaak is van je wond en de reden waarom je hart is verleid, vraagt je deze wond van Liefde met zoetheid te dragen, want dit zal je vurigheid doen toenemen om je hart nu nog meer te waarschuwen voor het in bekoring vallen;

altaar! je verklaringen verleiden Mij, je vurige moed om Mij te grijpen en Mij vast te houden zonder Mij te laten gaan zodat Ik over Mijn tuin adem en Mijn zoete geur eromheen verspreid geeft Mij reden om je wond te verwijden; komt het omdat je melk en honing hebt ontdekt onder Mijn Tong? of is het de geur van Mijn gewaden? of is het misschien Mijn Goddelijk domein en Mijn macht die het schepsel met de Schepper verenigt? is het misschien Mijn stralend zuivere Licht dat je naar Mij trekt, ernaar doet hunkeren Mij te grijpen en te bezitten?

*Uw Alles is de kracht van mijn passie;
er is geen andere geschikte manier om te beschrijven waarom;*

*U bent onzichtbaar God,
en toch kan ik U nog grijpen en U bezitten
zonder te riskeren vlam te vatten
omdat U ook Goddelijk Vuur bent;*

*nu ik U heb gegrepen en U vasthoud
zal ik U zeker niet laten gaan!
Ik zal U niet van mij weg laten gaan,
noch zal ik toestaan dat U mij in de steek laat
om alleen gelaten te worden in dit leven,
o, nee! nooit ...*

*hoewel ik weet dat U Uw Licht kunt terugnemen en verzwakken,
zal ik nog met U blijven converseren;*

*ik zal met U converseren
onder het schemerlicht van de sterren en de maan;*

*maar daar een nacht maar kort duurt,
en de dageraad hoe dan ook moet komen,
zal ik weer converseren
onder de stralen en de schittering van de Zon!*

*In U, verzamel ik mijn mirre,
vanuit U word ik gevoed,
met honing en melk als drank;*

wees begerig, Mijn beminde, om Mij te bezitten, Mijn beloningen zijn glorieus voor ieder met wie Ik gehuwd ben; Ik verwaardig Mij Mijn Hart te voegen bij ieder die het werkelijk verlangt en nodig hen hoffelijk uit tot een Goddelijke verbintenis met Mij; Mijn Tegenwoordigheid overstijgt alle begrip, zelfs wanneer je zegt, Mijn Vassula, dat Ik onzichtbaar ben, woon Ik echt in jou; Ik zal je hart blijven verrukken zodat Ik de meest uitgelezen geuren zal blijven verkrijgen van Mijn beminde, en zoals de Vader eens tegen je zei, zeg Ik je: "zoals iemand die zijn hand naar boven strekt en een wierookvat vol wierook vasthoudt, zo zal Ik je hart opheffen, het omhoog houden en al deze zeldzaamste essensen laten dwarrelen om Mij te parfumeren en de aarde te doen geuren; je zoete geur zal helemaal om Mij heen zijn, en Mij samen met heel de hemel verrukken; Mijn vreugde zal zo groot zijn dat ze voor een bruiloftsdans zal worden gehouden ..."

en jij die tot zover deze Ode leest, verlang vurig Mij te zoeken en ook Mijn Heilig Gelaat te ontsluiëren in het Bruidsvertrek; ontsluiër Mijn Heilig Gelaat en leer Mijn Schoonheid en Mijn aantrekkelijkheid te beschouwen; dan, als in een betovering, zul ook jij Mij omhelzen terwijl je zult verdwijnen in Mijn Licht; Ik zal schijnen in al je ledematen, en ieder die jou ziet zal het

ene licht niet van het Andere kunnen onderscheiden ... zoek Mij met vol bewustzijn, dorst naar Liefde, achtervolg Mij, reik naar Mij ... omwille van jou vertraag Ik Mijn pas om je Mij te laten vinden; verlang je het leven niet? Mijn Aanwezigheid in jou is Leven, ga daarom het Leven binnen; Ik ben de Poort die leidt tot Eeuwig Leven;

Ik ben je Mystieke Beker die wanneer je er eenmaal uit drinkt, een levengevende bron in je zal doen opwellen; een leven met Mij doorgebracht is inderdaad een leven in contemplatie over het Goddelijke doorgebracht, dat onuitsprekelijke zegeningen ontvangt die verstand en begrip te boven gaan, dan zullen de genoegens van deze aarde eenvoudig hun waarde verliezen want de Bruidegom zal je in plaats daarvan verzadigen met het water van het Leven, en je verheffen naar de derde hemel; Paradijs betekent te zijn verstrengeld met Mij, je God, in ons geestelijk huwelijk en één te worden met de Godheid; ondergedompeld in Mij, zul je maar één verlangen hebben en dat zou zijn jezelf onophoudelijk aan Mijn Wil over te geven, terwijl Ik Mijzelf onophoudelijk zal geven aan Mijn beminde; dit zijn Mijn zoete Oden die Ik nu voor jullie allen heb gezongen, Mijn zoete Leer, Mijn Dialoog die iedere ziel zou moeten horen;

IXΘΥΣ 

(De Heilige Geest spreekt:)

vrede zij met je; zie, de Bruidegom buigt Zich naar je over om Zijn Ode ook voor jou te zingen en woorden van Leven over te brengen; Ik ben de Geest van Waarheid die voortkomt uit de Vader en

gezonden is door de Zoon, Jezus Christus; Wij zijn één Substantie en één Macht en één Kennis en aangezien Wij slechts één enkele God zijn converseren Wij en geven Wij kennis op dezelfde manier en in dezelfde termen; deze immense kennis wordt jullie overgebracht vervuld van liefde;

wat is Eeuwig Leven? Eeuwig Leven is Ons te kennen in Onze Drie-ene Glorie; daarom, als je weifelt, niet wetend wat Ik bedoel, bied Ik je Mijn Hand aan, en zodra je Hem aanneemt, zal Ik je door Genade Leven in Ons aanbieden; ontvang Mijn kostbare hulp want die zal je voorbereiden om Mij te huwen en om altijd in Mijn Goddelijke Aanwezigheid te zijn; Ik zal dan de onuitsprekelijke Parousia in je hart zijn want Ik ben de innerlijke kracht in jou;

Ik zei dat Ik je Leven door Genade zal geven; wat is Genade? het is als een schitterend licht dat je laat zien hoe je moet deelnemen aan het Goddelijk Leven; Onze Drie-ene Heiligheid en Barmhartigheid parfumeren de hele kosmos; Mijn zoetste Ode zal voor jou worden gezongen om je geest te verheffen en om hem te sieren met een bruiloftskleed; dit is Ons genadevolle doel: dat je jezelf en je wil aan Ons geeft en dat Wij Onszelf aan jou geven om je in staat te stellen Ons te kennen en Ons te beminnen zoals Wij Onszelf beminnen; dan en alleen dan zal je geest draaien rond de hemelse realiteit en engelachtige deugden ...

Ik daal neer in deze majesteitelijke stijl, Vassula, op de manier waarop jij Mij hebt gezien, met soevereiniteit en vol genade¹, met koninklijke pracht en onuitsprekelijke schoonheid om Mijzelf met jou te verenigen;

¹ Plotseling werd mij door genade een klein visioen gegeven.

*Ik zag iemand als de Mensenzoon;
een ontzagwekkende figuur, zo volmaakt
in gratie
dat alleen God die gratie kan bezitten;*

*Zijn zo volmaakt mooie beweging
terwijl Hij enkele treden van een Paleis
afdaalde, liet mij in ontzag achter;
ik wist dat het alleen een Paleis kon zijn
vanwege de schoonheid en de
oogverblindende oppervlakte;*

*dit glorieus goddelijke Wezen was
gekleed in wat leek,
een zwaar gewaad dat tot over Zijn
Voeten hing;
zoals ik eens eerder de Vader had gezien,
was het gewaad van dit goddelijk Wezen
waarvan ik wist dat het de Heilige Geest
was,
bijna hetzelfde gewaad als dat van de
Vader,
want het gewaad glansde alsof het was
bedekt met kostbare stenen;
het gewaad van de Vader echter was
van een niet geïdentificeerde kleur,
maar dit gewaad was als diamanten
waarop een schijnwerper scheen;
een deel van Zijn zeer lange gewaad viel
ruim over de lagere trede, gedeeltelijk op
de linkerkant
omdat de Linkervoet al op de lagere
trede was;*

*God te beschrijven is onmogelijk,
men zal altijd woorden tekort komen ...
God onderzoeken is waanzin in zichzelf!
Om de uiteindelijke Bron van Alles uit te
drukken, zou dwaasheid zijn!
Hoe kan iemand uitweiden over een
concept dat gegeven is
in een visioen van zo een onuitsprekelijke
pracht?
Zonder genade en zonder een volledige
openbaring door God Zelf gegeven,
wat ongezien is door het oog, zal altijd
ongezien blijven en goed verborgen;*

*maar vandaag, in onze dagen,
heeft het God dus behaagd ons allen de
verzekering te geven,
zoals Hij toen aan Zijn leerlingen en Zijn
apostelen heeft gegeven,
van de machtige tegenwoordigheid van
de Heilige Geest;*

*de Heilige Geest van Genade
die ons het pad van de deugden zal laten
zien
dat de zielen binnenleidt in de Mystieke
verbintenis met de Bruidegom;*

Ik ben, Mijn beminde, de Geest van heiligheid die aan ieder van jullie een verscheidenheid van gaven schenkt, dit zijn de juwelen van de hemel, de schatten die vrij worden uitgedeeld om Mijn tempels te heiligen; alles wat wordt uitgedeeld wordt uitgedeeld door genade door Mij; Ik ben niet neergedaald¹ om iemand van jullie straf op te leggen, maar in plaats daarvan kom Ik door deze nobele Ode om jullie te huwen, en als een bruidegom die zijn bruid overlaadt met juwelen, bied Ik jullie aan je te sieren met Mijn Goddelijke gaven voor onze huwelijksceremonie;

Ik word niet bewogen door welsprekendheid van woorden, of ontroerd door hun uitingen maar Ik verheug Mij over een berouwvol hart; dus jij die Mij zoekt, kom en leer: als je Mij² niet op de proef stelt, maar tot Mij komt in eenvoud van hart, dan zal Ik, als een rivier, in je stromen; Ik zal je leren hoe de vertrouwelijkheid met Ons te ontwikkelen; met zoetheid en tederheid zal Ik je onderrichten en je leren te wandelen met Ons en om gedwee te zijn tegenover Mijn verlichting en bewegingen; en zoals je Mij hebt gezien, Vassula, in het visioen, is Mijn

¹ Zoals ik zag in mijn visioen.

² Wijsheid 1: 2.

Soevereiniteit onuitsprekelijk en overtreft Mijn Pracht het menselijk begrip;

ach, Vassula, laat Mij niet weer van je horen: “welke bedoeling dien ik ...”¹ Ik heb, met Mijn Adem je levenloze ledematen beziel! ga door op elke manier goede daden te verrichten en wees niet bang; Wij hadden je gevraagd je leven te wijden aan anderen en dat heb je gedaan; met vreugde hebben Wij je geoefend en opgevoed om Ons als uitgangspunt van je leven te hebben en sindsdien hebben Wij je laten zien dat je niet langer jezelf toebehoort, maar Degene die je heeft bekleed met Zijn Licht, je bewegend in Mij, en in Mij ademend;

telkens wanneer je tot Mij riep: “ik glijd uit,” heb Ik je niet ondersteund? heb Ik je niet getroost? Ik zei dat als je in het huis van Jahweh zult zijn geplant je zult bloeien in Zijn Hoven en dat je vrij toegang zult hebben om Onze Hoven in en uit te gaan en terwijl je lichaam zich zal bewegen onder de mensen zullen je hart en je geest verrukt zijn in het lumineuze licht van de hemel; als iemand², Vassula, zijn wenkbrauwen voor je optrekt en zijn ogen samenknijpt en je vraagt: “wat bedoel je als je zegt, ook wij kunnen God bezitten? dat kan niet en dat kun je ook niet zeggen;” zeg Ik je, tenzij iemand de Goddelijke Aanwezigheid heeft ervaren in zijn hart, de straling en het Lumineuze Licht van Mijn Aanwezigheid binnenin hem, zal hij nooit weten noch begrijpen wat verzegeld en verborgen is, want het is

door Mij dat deze mysteries worden onthuld; de deur van de Wijsheid zal alleen open gaan voor een berouwvol hart en voor hen die ondanks hun verarmde ziel de Geboden zullen onderhouden; in deze zielen zal Ik Mijzelf openbaren;

*Mijn Heer, altijd zo genadig,
uniek in Uw schoonheid, veelvoudig en subtiel,
altijd zo actief in hen die U bezitten of die U aanroepen;*

*scherpzinnig en vlekkeloos, schitterender dan de zon,
heel het gesternte in glans overtreffend,*

*niet te vergelijken met enig licht,
U verspreidt Uw aroma door het hele universum;*

*in Uw vurigheid en Liefde,
zijn wonderen en tekenen een van Uw zo vele kostbare gaven,
gegeven om Uw tempels te versterken,
Uw bruiden mooi te maken,
zodat deze generatie, U dierbaarder dan alles wat bestaat,
het Koninkrijk in zich zou mogen ontvangen
en dat is Christus Zelf;*

*ieder die U beschouwt, O Heilige Bruidegom,
zal beslist betoverd worden en gegrepen door Uw onvergelykelijke schoonheid en gratie;*

*de Auteur van de Schoonheid, de Auteur van Alles,
te kennen en op een intieme wijze te hebben ontmoet
betekent al in Hem te zijn;*

ik vraag U in Uw Grote Liefde die U voor ons hebt,

¹ Zoals ik soms, misschien dikwijls, geloof dat het werk dat ik voor de Heer doe, niet beantwoordt aan de eisen van de Heer.

² Een priester was geschokt nadat hij van ons had gehoord dat God ons had verteld dat niet alleen Hij ons kan bezitten, maar dat Hij verlangt dat ook wij Hem bezitten.

*al diegenen te naderen die U nog niet hebben ervaren
zodat zij niet vervreemden van Uw Godheid;
vervaardig U in ieder van ons vorm aan te nemen,
zodat wij, als wij in Uw Licht zijn,
mogen worden omhuld en één zijn in Uw Licht ...*

Mijn intentie in deze nobele Ode is om iedereen in Mijn stralend Licht te trekken en de volheid van Christus te ontvangen; je hebt geleerd dat vrijheid te vinden is in Mij: vrijheid van het vlees, om te worden vergoddelijkt en zonen en dochters van de Allerhoogste te worden genoemd; vrijheid in Mij die je zal verheffen in de vreugden en het geluk van de hemel om de gelukzaligheid te ontvangen die daar is voor jou sinds het begin van je fundering en te allen tijde;

Mijn Ode voor jou, generatie, zal voor je worden gezongen opdat je haar drinkt en je ziel dronken wordt want Mijn Woorden zullen zoeter zijn dan wijn; en jij op jouw beurt, bedwelmd, zult Mijn Liefde meer prijzen dan de wijn en tegenover Mijn engelen verklaren:

“hoe juist is het Hem te beminnen! Zijn verschijning is ongeëvenaard, Zijn conversatie is de zoetheid zelf; Zijn Lippen vochtig van genade; in majesteit en luister uit Hij Zijn Woord, mijn hart inspirerend met Zijn nobel thema; van alle goddelijke wezens¹ is Hij de meest begerenswaardige, de mooiste; en nu, als een rivier die snel stroomt om het land te bevloeien na te zijn tegengehouden door een muur,² verlang ik dat Hij in mij stroomt en mijn dorst lest; Ik beschouw mijzelf nog als geestelijk dood en in deze

dood raakte ik in het graf, en samen met mij elke deugd die waardeloos zou hebben kunnen zijn in mijn binnenste omdat Uw Licht niet in mij was; O Lamp van onze ziel, kom! breng mij weer tot leven en ik zal U dag en nacht prijzen!”

en Ik zal beantwoorden aan je smeking en je eraan herinneren dat vlees en bloed Ons Koninkrijk niet kunnen erven, want wat vergankelijk is kan niet erven wat eeuwig blijft; maak je geen zorgen, Ik zal je schuld vereffenen omdat je het verlangt en Ik zal als een rivier in je stromen, je dorheid en steriliteit verfrissen; je overgave aan Mij is de enige manier samen met je berouw waarop Ik je geest zou kunnen omvormen om de geest van Christus te hebben en Onze Wil te ontdekken; om door te dringen in Gods motieven of Zijn methoden te begrijpen zonder dat Ik in je ben is onmogelijk, maar Ik kan de deur naar kennis openen door Mijn transcendente Licht in jou, want Ik, de Vormeloze, zal vorm aannemen in je geest; als een schitterende Zon zal Ik Mijn Licht in jou plaatsen en doen herleven wat dood is, en je vullen met deugden;

Ik ben in alle opzichten een weerspiegeling van het Eeuwige Licht en Mijn Luister wordt vergroot in heel de schepping; en daar Ik alles te boven ga kan Ik alle dingen vullen met Mijn pracht zonder te worden omvat door hun grenzen; Ik heb de macht om je een ware verrijzenis te geven en je in Ons te verenigen om een waar leven in Onze Drie-ene Heiligheid te leven; daarom, van Mijn kant, ben Ik verheugd en blij deze Ode van Waarheid voor je te zingen, deze Ode als Mijn bruiloftslied ... in Mij waren de heiligen en martelaren geboren; alle zielen waarmee Ik ben

¹ Machten en krachten van de engelen.

² Dam.

verenigd worden ook bruiden, want in Mijn intieme relatie die Ik met hen heb word Ik hun Bruidegom elke dag van hun leven; en zo zal het met jou zijn als je verliefd op Ons zult zijn; vrijwillig zul je jezelf in Mij dringen en de volheid van Mijn Goddelijke Liefde smaken;

vanaf je geboorte verlangde Ik je te bezitten en terwijl Ik je zag opgroeien heb Ik, in het geheim, al onze verloving gevierd; Ik zou naar je toe zijn gevlogen bij het eerste teken van berouw en voordat jij je berouw zou hebben beëindigd zou Ik uitroepen, stampend met Mijn Scepter:

“vrijgesproken!”

en zou je voorhoofd merken met Mijn brandende doopkus heel het universum doorgeurend; dit zou een voorteken zijn van onze huwelijksceremonie, en Ik zou je als geschenk van Mijn Liefde voor jou een kroon aanbieden gemaakt van de geurigste bloemen; elk van hun blaadjes een deugd vertegenwoordigend; alleen dan zou je in staat zijn te zeggen: “Ik zie ...” en het werkelijk menen;

heb je niet gelezen dat alles wat volmaakt is, alles wat goed is om te verspreiden van de Vader van het Licht komt en dat Ik de uitdeler ben van alle hemelse gaven? vandaag daal Ik neer samen met de Vader en de Zoon als drie Getuigen; God de Vader is Geest;¹ daarin zendt Hij Mij, de Geest van Waarheid, om met je te zijn voor altijd en je tot de volledige Waarheid te leiden; het Woord van God, Licht en Verlosser en die bestond vanaf het begin, die het Hart van de Vader het meest nabij is, heeft

getuigd en heeft de Vader aan je bekendgemaakt; inderdaad ben je gekocht en betaald met Zijn Eigen Bloed; het Woord van God is levend en actief en getuigt op aarde zoals Ik en de Vader getuigen; de Heilige die Zijn Kerk heeft gekocht met Zijn Eigen Bloed getuigt met Zijn Bloed en Ik, de Heilige Geest van Waarheid, getuig met Water;² daarom zijn Wij drie Getuigen en Wij zijn het alle drie eens omdat Wij slechts één enkele God zijn, met één Wil, één Macht en één Domein;

en als je nu vraagt wat het doel is van Onze Oden en wat Onze beweegredenen zijn, is Mijn antwoord aan jou het volgende: Wij dalen neer uit de hemel helemaal tot aan je kamer om je het geschenk van Onze Liefde aan te bieden; als druppels zuivere mirre laten Wij Onze Woorden op je druppelen om je te zalven en te zegenen; het is door Ons medelijden dat Wij je willen heropvoeden en je willen redden en je in Mij willen vernieuwen; Wij willen je heropvoeden om te worden gerechtvaardigd door genade en goden te worden door deelname om het Eeuwige Leven te erven;

Ik geef Mijzelf genadig aan jou en hoe guller jij jezelf aan Mij zult geven des te meer zul je van Mij ontvangen; Ik zal je dan in Mij verankeren zoals een koninklijk juweel en je veel van Mijn mysteries ontsluiten, daar Ik je Bruidegom zal zijn; in jouw verlangen om Mij te bezitten zul jij je een weg banen naar de Borst van je Bruidegom en zul je stralen in Zijn Licht, en door Mij zul je in staat zijn te zeggen: “ik ken God en ik begrijp Hem ...”

Ik sta iedereen toe Mij te naderen en Mij vast te grijpen; voor ieder van jullie heb

¹ Joh. 4: 24 en 1 Kor. 15: 45. De beschrijving “Geest” in de Bijbelse betekenis definieert niet zozeer Gods Natuur als Zijn Levengevende activiteit. God is Geest doordat Hij de Geest geeft.

² Met het Doopsel.

Ik een geparfumeerd pad voorbereid; dit pad dat jullie het Bruidsvertrek binnenleidt; wees niet verbaasd over Mijn glorievolle openbaring aan jou, maar verheug je liever en sta Mij toe de zalving van Mijn Liefde op je te leggen en je te heiligen, en een heilige van je te maken; Ik ben hier om je liefde voor de Vader, de Zoon en voor Mij te wekken, en zoals de Vader en de Zoon hebben gezegd, zeg ook Ik hetzelfde: Mijn woordenvloed is zoeter dan nectar en als Ik spreek gebruik Ik geen starre formuleringen; dit is niet de manier waarop Ik heiligen en martelaren of getuigen opwek; om volhardend en sterk te zijn geef Ik hun Mijn Geest van standvastigheid en vroomheid, precies zoals de Aartsengelen Michaël en Rafaël, die overheersend zijn in sterkte en moedige Strijders voor Gerechtigheid, en door Mijn Licht elk aspect van het menselijke gedrag opmerken ...

om de bloemen te laten verschijnen op de aarde en de gevangenen te bevrijden, is Mijn conversatie zoeter dan de honingraat, zoeter dan wijn; deugd en religie waren altijd in Mijn dialoog met jullie allen; Ik ben de Enige die jullie de verborgen schatten kan geven, de geheime voorraden, dus Mij te erven is zoeter dan de honingraat; met olie van blijdschap nader Ik jullie om voor jullie melodieuze Oden te zingen en het hele universum te tooien met Mijn klank; Ik kom niet tot jullie met een zwaard aan Mijn zijde, maar met eeuwigdurende Liefde want jullie zijn zeer kostbaar in Mijn Ogen;

hier ben Ik om jullie ziel te verenigen met Onze Liefde; moet Ik jullie ziel voor altijd als een woestijn laten? of ben Ik hier om jullie Lamp te zijn en jullie te zalven? Ik ben tegen alle trots en arrogantie, tegen alles wat hooghartig is

en schandelijk, tegen alle opgeblazen sprekers, tegen de afvallige; als je een van hen bent, hoe zal je geest dan de mysteries van God leren? zie hoe Ik je nu de Geest van Genade schenk om Mijn hemelse zaden in je te zaaien om in jou een Eden te doen ontkiemen; door een verscheidenheid van zaden¹ in je te zaaien die zullen ontspruiten in verschillende wierookhoudende bomen en veelsoortige planten;

Ik zal zijn als een waterloop die een tuin instroomt want Ik ben van plan Mijn hemelse zaden in jou gezaaid te bevoeien en Mijn bloembedden en kruidenbedden mooi te maken; dan kan Ik met vreugde zeggen: “de vijgenboom vormt zijn eerste vijgen en de bloeiende wijnstokken verspreiden hun geuren; de wierookhoudende bomen geven hun geur van mirre en aloë af; kom dan, Mijn liefde, Mijn lieflijke, kom; toon Mij je gelaat, laat Mij je stem horen zingen voor Mij; laat Mij je kroon zien die openbarst in een bloem,” en Ik zal je op Mijn beurt toestaan Mijn Heilig Gelaat te ontsluiten op ons bruidsbed; Degene die jij hartstochtelijk zocht heeft nu vorm aangenomen in jou;

gezegend zijn zij die Mij vurig zoeken en Mij vinden en in Mijn Omhelzing vallen, zij zullen worden omgevormd en Ik zal hen vervullen van onuitsprekelijke vreugde! gezegend zijn zij die Mij konden bezitten, Ik zal hen volkomen doordringen met Mijn Luisterrijk Licht en ze verrijken met Goddelijke schatten; dan zal ook jij verlangen naar een huwelijksverbond met Onze Godheid, met Ons;

God kennen ontvlamt de ziel en doet haar naar niets anders verlangen dan om met God te zijn en voor Hem te zingen,

¹ Vertegenwoordigen de deugden.

en een thema van lofprijzing te worden, een vers van de Psalmen, een diadeem, een altaar voor het Altaar, een ivoren toren, een veld lelies, die zelfs de Engelen verbazen; dan, Mijn beminde, zullen je loten een boomgaard vormen en bloeien; je zult zijn als een tuin, omsloten door Mijn Armen, in Mijn Omhelzing een verzegelde fontein en dan kan Ik zeggen: “Ik heb nu toegang tot Mijn tuin, een ruime doorgang van genade die Ik helemaal bezit, en voordat de ochtendwind opkomt, voordat iemand beweegt, voordat de schaduwen vluchten, zal Ik naar de berg van mirre gaan, naar de heuvels van wierookhoudende bomen en naar Mijn kruidenbedden en Mij verheugen op een ongeëvenaarde wijze;”

op deze bruiloftsdag zal Ik Mijn beminde hullen in de schittering van de hemel met de engelachtige deugden maar ook met de glorie van Mijzelf; en Mijn beminde zal Mij prijzen en zingen:

“eens was ik dood, maar nu hebt U mij leven gegeven en ben ik tot bestaan gekomen; U hebt niet alleen de verdorde beenderen bij elkaar gebracht en de gewrichten samengevoegd, maar U hebt in dit levenloze lichaam Uw verrijzenis Adem geademd en mij tot leven gewekt; en in mijn levenloze ledematen hebt U de Zon van gerechtigheid geplaatst en deelhebbend aan Uw onuitsprekelijke Licht, werd ikzelf licht; toen ik in het allereerste begin¹ de deur van mijn hart opende voor mijn Beminde, had Hij mij Zijn rug toegekeerd en was vertrokken! mijn ziel faalde doordat Hij vluchtte;² ik begreep het niet, totdat ik Hem riep terug te keren en mij schoon te wassen

van al mijn onzuiverheden en Zijn Geur in mij te ademen; ik vroeg mijn Beminde naar Zijn domein en tuin te komen om nieuw leven te blazen in alles wat verwelkt was en het te veranderen in een Eden; dus kwam mijn Beminde terug van Zijn vlucht en herstelde wat dood was; Hij ademde over mijn tuin, om zijn zoete geur te verspreiden, en nu durf ik tot Hem te zeggen:

laat mijn Beminde in Zijn tuin komen,
laat Hem Zijn zeldzaamste vruchten³
smaken,

want zij zijn puur engelachtig;
laat Hem nu komen
en Zijn mirre en Zijn balsem
verzamelen,

het is allemaal van Hem;
ik ben nu Zijn omheinde tuin
voor Zijne Majesteit alleen ...”

en Ik, van Mijn kant, zal innerlijke vroomheid in je opbouwen, Mijn beminde; Ik zal Mijn tuin omheinen en hem omcirkelen met Mijn Armen, Ik zal hem op deze wijze omhelzen; dan zal je Goddelijke Kennis worden geleerd, Mijn bruid, door de Heilige Wijsheid om je in staat te stellen op een dag tot Mijn dienst te zijn en ook ten dienste van anderen te zijn;

en nu, Mijn bruid, zal Ik Mijzelf volledig aan je geven en je ziel verzadigen met Goddelijke tederheid; ofschoon je soms Mijn straling van Licht ondraaglijk zult vinden, alsof je in lichterlaaie zou staan, zullen je geest en je hele wezen ontvlamd zijn en één zijn met Mijn Vlam; vanaf dan zul je Mijn bezit zijn en Ik zal jouw bezit zijn; Ik zal je vasthouden en je niet laten gaan, en jij op jouw beurt, jij zult Mij vasthouden en

¹ Vóór de ware metanoia.

² De Heilige Geest treedt niet binnen in iemand die in zondeschuld verkeert; Wijsh. 1: 4.

³ De engelachtige deugden.

Mij niet laten gaan; hart voor Hart, liefde voor Liefde; een triomf voor Mij na Mijn langdurige bestorming met Mijn Liefde; dood voor je hartstochten maar levend in Mij; vervolmaakt in Mij en nu toegestaan om met Mij te heersen;

dan zal Ik naast je zitten en je apostolisch werk voor je uitstippelen dat je voor Mij zult doen; want dit is het doel van onze geestelijke Bruiloft; Ik en jij zullen partners worden om de Kerk te oriënteren¹ in volmaakte Liefde; leef en verheug je in Mij, en zing onophoudelijk je liefdesthema's voor Mij, en Ik zal onophoudelijk Mijn Oden van Liefde voor jou zingen ...

*O Heilige Geest,
Schat van de heiligen, apostelen en martelaren,
het moment waarop Uw schepping verrukt zou zijn van Goddelijke Liefde,
zouden ze tot U uitroepen: "Kyrie eleison, Kyrie eleison,"
en U op Uw beurt zult tot hen zeggen:
"omdat jullie Mij hebben omhelsd,
schijnt Mijn Lichtstraal nu in het centrum van je hart;"*

*nu kan ik overtuigd zeggen:
"ik hoef niet meer bang te zijn voor de doodgraver,
ik hoef het graf waarin ik lag niet 'mijn bruidegom' te noemen
en de worm: 'mijn broeder en zuster;'
vandaag prijs ik mijn Heer
en noem Leven: 'mijn Bruidegom, mijn Broeder en mijn Zuster;'
en nu ik Hem heb gevonden die mijn hart bemint,
zal ik Hem vasthouden, Hem nooit meer laten gaan;
nu ik mijn Liefde heb gegrepen, nu ik Hem bezit,*

¹ Op dit moment begreep ik tegelijk dat het ook Gods volk is dat georiënteerd moet worden in de Liefde van Christus.

zal ik Zijn sluier wegnemen van Zijn Heilig Gelaat;"

*O vreeswekkend mysterie!
Uw Majesteit heeft mij gezalfd met olie van blijdschap,
mijn rivalen tot zwijgen gebracht;*

*O wat bent U mooi,
van alle Engelen bent U de mooiste!*

*U bent Alles ...
Het verlangen naar U is smartelijk,
de liefde en de dorst naar U verwondt en bevredigt nooit;²*

*U hebt mij gewond in het Bruidsvertrek,
het moment waarop U mij vroeg Uw sluier op te lichten ...
Maar dan wat hindert mij dat, Heer,
ik bezit U, de Almachtige God,
en ik heb U goed geworteld in het midden van mijn hart ...*

(Jezus sprak weer:)

ach, Mijn Vassula, zelfs de maan zou het aan helderheid ontbreken en de sterren zouden hun glans hebben verloren als je ooit Mijn uitnodiging zou hebben afgewezen;³ Mijn bruid, Mijn mirre en aloë, leun op Mijn Hart, laat je hoofd nu op Mij rusten;⁴ Ik was degene die je eens vroeg Mij je rechterhand te geven en dat heb je gedaan; Ik gebruikte hem en Ik zal hem nog gebruiken op een onuitsprekelijke manier om Ons Liefdesthema op te schrijven; open je hand;⁵ Ik zal je nooit in de steek laten ...

² Si. 24: 21.

³ De Roep ...

⁴ Hij riep mij in een voorname stijl.

⁵ Zoals eens eerder leunde het mooie Hoofd van Jezus naar voren en kuste de binnenkant van mijn rechterhand; dan drukte Hij haar met een teken tegen Zijn wang en trok haar dan weer vriendelijk naar beneden.

nooit ...wees gezegend; ecclesia zal herleven;

IXΘΥΣ 

(Deze Oden zijn beëindigd op 30 april 2003.)

31 mei 2003

Mijn Vassula, vrede voor je ziel; neem deze woorden en grif ze in je hart en geest; Ik ben hier!¹ kijk naar jezelf, let op jezelf...schrijf:

Mijn woord is tot jou gericht om het door te geven; dit was Mijn Gebod voor jou; dan legde Ik deze kostbare schat in jouw handen; Soevereine Heerser Ben Ik en Ik ben degene die beslist en raad geeft, daarom kan geen schepsel Mij komen vertellen wanneer Ik Mijn land moet bewerken of niet; niemand van jullie moet Mij vertellen wat Ik moet doen; als Ik het nodig acht Mijn priesters te laven met rijk voedsel en Ik zie dat deze generatie het zo nodig heeft te worden gevuld met Mijn goede dingen en ze te vernieuwen, zal Ik dat vrijelijk doen; Ik heb geen adviezen nodig van de doden; er staat geschreven dat een ongeestelijk persoon iemand is die niets van Mijn Geest aanvaard; hij ziet alles als onzin; het gaat zijn begrip te boven, want het kan alleen door de geest worden begrepen;

op de dag waarop Ik je heb bezocht, heb Ik je van je schuld gezuiverd; Ik heb toen naar Mijn tuin gekeken, voor Mijn Dag, en heb een woestijn gezien; Ik kende je door en door; Ik had elke van je daden onderzocht, ze waren alle opgetekend in

Mijn boek; Ik had je dagen genoteerd en vastgesteld, zelfs voordat de eerste ervan had plaatsgehad; in Mijn tegenwoordigheid stond een eindeloze woestijn; Ik zei: "Ik zal haar bezoeken met laaiend vuur, en dit stenen hart verwijderen en haar in plaats daarvan een hart van vlees geven, om Mijn Naam te eren; en dan, als Ik dat heb gedaan, zal Ik in haar binnendringen met Mijn Geest en zal zij leven onder Mijn Genade,² door haar de Geest van standvastigheid, volharding en uithoudingsvermogen te geven, van vreze des Heren en van gehoorzaamheid en Mijn Wet van Liefde; Ik zal haar begiften met de Geest van Kennis en de ogen van haar ziel openen ter onderscheiding van de geesten; dan zal Ik haar neerslaan en naar de woestijn slepen waarin Ik Mijn gezalfden naartoe sleep, eenmaal daar, zal Ik haar slechte gedrag in herinnering brengen om haar afkerig te maken van haar zonden en haar beledigingen jegens Mij; Ik zal haar met bitter berouw treffen over haar onverschilligheid tegenover Mij, haar Schepper en Vader; op die dag, als Ik haar naaktheid zal tentoonstellen, zal zij tenslotte zichzelf met de grond gelijk maken;" barmhartig, en met grote tederheid heb Ik je toen naar Mij opgetild en je in Mijn omhelzing gehouden; Mijn Engelen en Heiligen zeiden, toen ze getuigen van dit wonder waren:

"wat een wonder! de Meester van de hemelen en van de aarde, en van alles wat tot bestaan kwam, heeft nu getriomfeerd over ellende; dit dorre land, kort geleden nog een woestijn, is nu passend voor onze Heer, om zijn rust in te nemen en Zijn plannen in te leggen;

¹ De Vader spreekt

² Ik hoorde gelijktijdig het woord "staren"

onze Heer heeft in zijn Barmhartigheid herbouwd en weer geplant wat verwoest was, glorie en lof zij de Almachtige; O schepping, verheug je, want onze Heer en Koning zal zijn verlangen uiten, Zijn nobel thema tot je richten door Zijn instrument, dit alles zal jullie allen gratis gegeven worden...”

*gezegend zij God, want ik ben geholpen,
en mijn vlees*

*heeft weer gebloeid in Zijn Goddelijke
Tegenwoordigheid;*

Ik dank U, Heer, met heel mijn hart,

Ik zal altijd Mijn God zegenen;

*mijn lippen zullen Hem voortdurend
prijzen omdat Hij mij heeft toegestaan
in Zijn Koninklijke Hoven te wandelen...*

*Wie gezegend is om U te aanschouwen,
heeft geen andere bekoring of verlangen
dan in U te zijn*

en U te beminnen;

*om aan de rand van de Fontein te zijn
stelt mij niet langer tevreden,
maar alleen als U mij in de Fontein zult
trekken*

*mij in Uw Bron zult onderdompelen
zal ik bevredigd zijn...*

Ik ben het Elixer van Leven en het beginsel van de hele kosmos; en Ik zal het voor alle eeuwen en in alle eeuwigheid zijn...

het Ontzagwekkend Mysterie...

maar Ik ben je Vader en jij bent het gebeente van Mijn Gebeente, het vlees van Mijn Vlees, in wie Ik Mijn welbehagen heb... je moet al Mijn onderrichtingen veilig bewaren en altijd het begin onthouden, opdat je je kennis vermeedert, over Mij, je God; van deze Oden hier zal iedereen kunnen lezen van de Wijsheid en de Heilige Schrift begrijpen in het licht van de Heilige

Geest, die Licht geeft op Mijn Woord, opdat redding kan worden verkregen door het geloof in Mijn Zoon, Jezus Christus; ja, Vassiliki, Ik ben hier om jou en iedereen eraan te herinneren hoe Ik woestijn verander in watervlakten en dorre landen in stromende bronnen;

Ik ben de Bron van je hart, generatie, en in elk uur van crisis ben Ik altijd met je om je te troosten en hoop te geven, kijkt naar jezelf, jullie die Mij hebben toegestaan in je te bloeien; herinner jij je hoe ook jij ooit achteruitging als een schaduw onder schaduwen? als jullie je vorige positie hadden gehandhaafd, zou Ik Mijzelf niet aan je hebben geopenbaard; gezegend zijn zij die gezond verstand hadden en voorrang verleend hebben aan Mijn Tegenwoordigheid, die begrepen dat, om zijn ware vrijheid te verkrijgen, men die Heilige Geest moest omhelzen; al Mijn werken zijn subliem en vol majesteit; ach, Ik houd Mijn ogen steeds gericht om hen die mediteren! over alles wat Mijn Woord bevat, en zijn betekenis overwegen; zij zullen geluk vinden en de betekenis, de zin van hun bestaan, en zodoende de hemel¹ helemaal naar de aarde trekken en in hun binnenste; het staat geschreven:

“Ieder die de Heer vreest zal overeenkomstig handelen, en ieder die de Wet begrijpt, zal Wijsheid verkrijgen;² ja! ook jij kunt Mijn Geest ontmoeten en Hem bezitten, en Hij zal je ontvangen zoals men een maagdelijke bruid ontvangt; dan, samen op het bruidsbed, zal Hij Zijn goddelijke plannen aan je onthullen, terwijl Hij je, in Zijn overvloedige Liefde voor jou, het

¹ Ik hoorde tegelijk, “Mijn Koninkrijk”

² Si. 15: 1-2

brood en het begrip te eten aanbieden en het water van wijsheid te drinken zal aanbieden, zodoende je hullen in de straling van onsterfelijkheid in Zijn onsterfelijke heerlijkheid; de Beminnaar van de mensheid zal je laten zien hoe je zult rondgaan om Hem te dienen en de Drie-Ene God te beminnen; Wij zullen je verzadigen met Goddelijke tederheid, Onszelf met jou verstrengelen in Onze omhelzing; We zullen het pad van leven voor je herleiden in helderheid en nauwkeurigheid;

kom en dank luid, prijs Mij in de bijeenkomsten en heb je hart steeds gereed om Mijn instructies te ontvangen;

*ja Heer! want wat heb ik te zeggen?
Uw voorschriften, Heer, zijn nu
melodieuze psalmen
in mijn oren,
en Uw Wetten een Liefdesode
omdat U mij hebt bezocht...*

*eenheid in conversatie met mijn God
overtreffen alle genoegens van deze
wereld samen;*

*ik ben vol van Uw Liefde en
ik prijs Uw Heilige Naam, die mij
toestaat
deel te hebben aan Uw Licht;*

*de hoeveelheid Kennis, die U bij mij
hebt ingedruppeld, overstelpt mijn ziel,
Uw Geboden belichamen trouw;*

*U hebt mij in vlammen gehuld,
brandend van het loutere verlangen
vloeistof in U te worden;*

*als U Uw mond opent om met tederheid
te spreken,
als Uw woord zich ontvouwt, geeft het
licht,
niet alleen aan mijn ziel,*

*maar ook om mij heen!
want trouw is zijn wezen...*

*Ik lig niettemin dikwijls wakker,
gedurende de nacht;
en vraag mijzelf af:*

*– hoe komt het dat zoveel van Uw
schepselen hebben opgehouden in U te
geloven en in een zo grote geloofsafval
verkeren?*

*– het zien van deze afvalligen
deprimeert mij, velen van hen
vervolgen U, onderdrukken Uw
Goddelijke Liefde, en noemen U een
“goedkope mythe”...*

*– ieder van hen komt met een bizarre
filosofie en verklaart haar wereldwijd
met schaamteloze taal; zij tarten Uw
Wet, graven valkuilen voor hen die
zwak en onzeker zijn; ze dreigen de hele
aarde in verval te doen raken (uiteen te
doen vallen);*

*“Toch vult Hijzelf hun huizen met goede
dingen”¹*

*– eerder had ik te lijden in Uw Vuur, en
ik verdorde in de woestijn en op zovele
andere manieren... in deze dagen lijd ik
nog steeds en betreur ik het gebrek aan
geloof overal in de wereld, en hoe
onbarmhartig zij Uw Woord kruisigen,
telkens en telkens weer;*

*– zij laten met trots hun goddeloosheid
zien, alsof ze een schat hebben ontdekt,
maar in werkelijkheid hebben zij teer en
roet ontdekt, en hun besmeurde handen
willen de hele wereld besmeuren;*

*– het kwaad is universeel geworden...
en dan, in Uw grote barmhartigheid,
roept U iemand op onder Uw verloren
zonen, roept U een van hen op, en na*

¹ de Engelen spraken plotseling

hem door en door te hebben gezift, hebt U hem gezalft met een profetische geest, om het kwaad te gaan bestrijden, en met zijn blote handen de teer die de aarde bedekt te gaan ruimen;

– hij moge onbeduidend zijn en van geen belang, maar de macht van de Heilige Geest is zijn sterkte, alleen erom bekommerd God te gehoorzamen en de Wil van de Vader te doen, slaat hij geen acht op zijn vervolgers;

– als een strijder, die bevolen is met moed te vechten en de Kerk te verdedigen, huivert hij niet, maar gaat door te verkondigen dat God groot is, de Grootste...verkondigt hij Zijn Koninkrijk...

– U geeft hem Uw Woord om hun harten te bemoedigen en op te monteren waarin het kwaad zich had genesteld, en er het verderf weg te wassen, maar alles wat hij ontvangt is 'lethargie', 'afwijzing' en 'verlatenheid'... Ik lig wakker en vraag mijzelf af:

– waarom heeft Jahweh Zijn Gelaat voor zovelen van Zijn schepselen versluierd? waarom belet Hij deze filosofen Zijn Gelaat te zien en te beschouwen?

– waarom brengt Hij ze niet tot zwijgen?

van Jahweh is bekend dat Hij door de schaduwen van de duisternis van elke ziel heen kijkt, en ik vraag mij af of er voor hen enige kans op redding is? Of gaan ze allemaal omkomen in de vlammen van de hel?

zullen zij op de een of andere manier, door een speciale genade van U, vrede met U sluiten en zich met U verzoenen?

zullen zij ooit komen om Uw Woord te verwelkomen als een Levend Woord?

deze afvalligen blijven in aantal groeien en ze vrezen niets omdat ze macht hebben;

mijn God, als ze vandaag de dag U openlijk ontkennen, zijn ze er zeker ervan applaus te oogsten en in positie en status op te klimmen bij hun gelijken...

maar zij die U volgen worden door hen gekleineerd en bespot in de ogen van heel de gemeenschap; ze worden weggewuifd als vliegen...

zij zeggen met vertrouwen en trots:

“waar is die Heer van jullie? Waar is Zijn Glorie? En wat is er geworden van het grote Huis van de Heer? Was er wel ooit een huis?”

stop daar, en laat Mij je vragenlijst beantwoorden! Het is waar, Ik neem geen genoegen met goddeloosheid, maar eerst wil Ik Mijzelf veroorloven te vragen, alvorens jouw vragen te beantwoorden; vertel Mij; wat is stralender dan de zon?

en vertel Mij, wat verlicht de hitte in woordenwisselingen? wie plaatst er een wachter bij ieders mond? kun je vertellen hoe Ik alle dingen controleer? kan iemand vertellen wat het goede is in elke mens, en wat het slechte in hem is? en hoe kan Ik weten en op welke manier weet Ik? Ondervraag jezelf en antwoord Mij ...

het is de Heilige Geest die stralender dan de zon is, en Hij is het die elk hart verlicht...

ja, in de hoogste graad verheven in macht, in gerechtigheid, onovertroffen

in gerechtigheid, en toch geen onderdrukker; de Heilige Geest kan elk van deze afvalligen van niet-zijn tot zijn leiden; Hij kan ze genezen door de offers en daden van eerherstel van anderen en door de gebeden die geofferd worden door Mijn heiligen; je ziet het Mijn Vassula, de barmhartigheid van de mens is begrensd en gaat niet zover als de Mijne; maar Mijn barmhartigheid strekt zich uit over alles wat leeft; Ik berisp, corrigeer en onderricht, en Ik breng hen geleidelijk terug in de kudde;

wat betreft de hitte in de woordenwisselingen, is dat een mild woord?

ja, een woord dat met liefde wordt gesproken, kan een hele situatie veranderen; het kan een oorlog doen stoppen; het kan ijs doen smelten en een storm bedaren; het kan een vuur doven; de Schrift zegt: "je moet zachtzinnig zijn als je mensen corrigeert, die het oneens zijn met wat jij zegt; vergeet nooit dat God hun gedachten kan veranderen zodat ze de waarheid erkennen en tot bezinning komen, en eenmaal uit de strikken waarin de duivel hen als zijn slaven gevangen houdt..."¹

daarom is een goed woord meer waard dan een blok goud.

Ik denk, ik geloof dat U een wachter aan onze zijde plaatst om ons te controleren en onze smeekbede te verwoorden, op een manier die niet onder woorden kan worden gebracht;

ja, er staat geschreven dat Ik jullie de plechtige belofte van de Heilige Geest heb gegeven; Hij komt iedereen helpen in zijn zwakte, Hij herinnert de mens eraan waar zijn plicht ligt, en omdat Hij

de verdediger van de mens is, pleit Hij bij Mij, de Vader, en zegt: "bevrijd hem van de afdaling in de valkuil, want Ik heb een losprijs ² gevonden voor zijn leven;" en dus gered, gered van het in het eeuwige vuur glijden, sta Ik³ hem toe te leven, in het Licht te worden gebracht;⁴ dan zal hij Mij loven en mij eer bewijzen... aan hen die berouw hebben, sta Ik toe terug te komen... Ik koester de edelmoedigheid van u mens als Mijn oogappel...

wat betreft de beantwoording van Uw andere vragen, Vader, ik weet het niet; ik weet niet hoe U alle dingen controleert, en ik zal het nooit weten...

ik weet ook niet wat de mens in zijn innerlijk heeft tenzij U mij door genade inzicht geeft; ik beweer ook niet te weten hoe U weet, U bent een ontzagwekkend Mysterie, ontzag inboezemend, Auteur van deze Liefdeshymne, Auteur van Openbaring, Auteur van reddende daden over de gehele wereld;

ik roep in mijn ellende, tot de mensen op aarde, om hun ogen op te heffen naar U; geef aan allen die van Uw reddende macht houden, voortdurend reden om te zeggen: 'God is Groot!'

wat mijzelf betreft, gewond door Uw Liefde, blijf ik Uw helpende slavine, tot Uw beschikking, altijd hopen, altijd verlangend naar een vernieuwing, door Uw Heilige Geest gegeven voor heel de mensheid...

Ik heb met deze generatie medelijden gehad, daarom heb Ik je geroepen en je

² van de slachtofferzielen, of: van de offers, boetedoening en gebeden die edelmoedige personen aan God aanbieden voor de bekering van zondaars

³ God de Vader

⁴ de Heilige Geest

¹ 2Tim. 2, 25-26

gesterkt om Mijn woorden op te schrijven; op deze manier kan iedereen ze lezen, zal iedereen in staat zijn te profiteren van Mijn woorden; Ik wilde dat je Mijn Vaderlijke Liefde zou verkondigen, Mijn goedheid en Mijn erbarmen voor de hele wereld en hoe Ik barmhartigheid toon voor degenen die werkelijk berouw hebben... laat Me je nu antwoorden:

Ik ben Alomtegenwoordig; en zoals je terecht zegt, Ik ben een Ontzagwekkend Mysterie; maar er zijn mensen die dit Mysterie tarten; en toch is Mijn Heilige Geest bereid, de Bron van alles wat tot bestaan kwam, de Bron van Kennis, Zijn Gaven uit te delen aan heel de mensheid, haar tekenen¹ en onderrichtingen te geven door Zijn onuitsprekelijk Licht; laat Mij je herinneren aan Mijn Woord; er staat geschreven dat Ik, God tot in het innerlijk van de mens kan zien en zijn hart onophoudelijk kan observeren door naar zijn tong te luisteren; inderdaad, Mijn Geest vult de hele kosmos en wat alle dingen samenhoudt; Ik weet wat de mens in zijn hart heeft; onthoud, Mijn Licht is zo zuiver dat het alle dingen op aarde doordringt en vult, in de hemel en in de hele kosmos...² Ik ken alle mensen, en zelfs geen gemurmelde klacht ontgaat Mij...

de Geest is de gever van geloof door genade, Hij is de kracht waarin Hij de hele Schepping belichaamt; het is tevergeefs te geloven dat de mens uit zichzelf God kan bereiken, of zelfs te begrijpen wat een Mysterie is en

ondoorgrondelijk, tenzij Mijn Geest op hun neerdaalt en hem een licht van begrijpen geeft, hem de verborgen mysteries onthult door een openbaring; anders is het niets meer dan louter vermoeden; je hebt de ellende om je heen gezien, mensen van bloed, mensen met schuld³ aan hun handen, mislukkingen en dergelijke;

laat Mij je antwoorden: als een slaaf, geroepen in de Heer, de vrijgelatene van de Heer wordt en een vrij man, geroepen in de Heer, wordt de slaaf van Christus; maar zij die tegenwoordig tegen Mij rebelleren, worden in hun rebellie slaven van de boze, en in hun rebelse geest zijn ze in vijandschap met Mij, hun God; jij vraagt, "waarom heeft Jahweh Zijn Gelaat voor zovelen versluierd?" Ik heb altijd Mijn Gelaat verborgen voor de zonde; Ik kan niet aanwezig zijn waar onzuiverheid is⁴ of goddeloosheid; wat jouw filosofen betreft, die Mij de oorlog verklaren, het is niet alleen omdat ze niemand boven zich tolereren; opgeblazen van trots zeggen ze:

"Ik zit op de troon van God;"⁵

dan wachten ze tot er een deugdzaam mens passeert, om hem te slaan en te vernietigen wat aan hun manier van leven tegengesteld is; je hebt Mij gevraagd, Mijn Vassula, of er enige kans op redding is ook voor deze mensen; Ik schep behagen in het tonen van Mijn Barmhartigheid, want hoe groot ook het getal zonden is die iemand heeft begaan, genade is groter; Ik kan hen vergunnen Mijn trouw te zien, en dat Ik bereid ben hun misdaden te vergeten; er staat geschreven dat Ik de wereld zal oordelen

¹ de mensheid

² de Heer gaf mij op dit moment een visioen van iemand als de Mensenzoon, alleen staand met geopende armen, horizontaal gespreid en in Zijn Lichaam alle dingen bevattend, alles, de hele kosmos. Niets was er buiten Hem.

³ roet en teer

⁴ Wijsheid 1: 4-5

⁵ Ezechiël 28:2

met gerechtigheid en een echt vonnis zal uitspreken over alle naties;

*ach wat is een mens
dat U een gedachte aan hen wijdt?
en toch hebt U ons weinig minder dan
een god gemaakt;
mogen alle mensen Uw lofzangen
citeren en zich verheugen
over Uw Reddende hulp...*

vandaag geef Ik jullie het geschenk van Mijn Barmhartigheid; Mijn Woorden te lasteren zal jullie geen goed doen, generatie; in jullie dagen kijk Ik neer vanuit de hemel, op jullie allen; hebben jullie het niet gemerkt? jullie zijn als lekkende reservoirs geworden, die geen water vasthouden; velen hebben Mij verlaten, en de hemel staat verbijsterd over deze rebellie; Ik heb jullie hart bij je geboorte gevuld uit de fontein van levend water; Ik heb jullie hart gevuld met Mijn Tegenwoordigheid; nu, als een gebarsten reservoir zijn jullie uitgedroogd; jullie zijn hol; moet Ik dan niet tussenbeide komen? Ik ben, Vassula, bezig Mijn Schepping te vernieuwen; dit is het begin van deze vernieuwing;

dit is Mijn doorgang tussen de graven, tussen dit grote kerkhof, Mijn doorgang zal de graven veranderen in glorieus Kathedralen, met het Vuur van Mijn Liefde in hen! de schittering van Mijn Tegenwoordigheid in hen zal ontzagwekkend zijn; van niet-zijn in de tombe, en even donker als in de tombe, zal Mijn doorgang onder jullie zo schitterend en lumineus zijn als de zon; de schaduw van de dood en het duister van het kwaad zullen verdwijnen als een nevel, door Mijn lumineuze Tegenwoordigheid; talloos zijn Mijn Oproepen, en de genade van de Heilige

Geest is nooit zo duidelijk geweest dan in jullie tijden;

mensen van bloed kunnen zeggen wat ze willen, verklaren wat ze willen, maar Ik zal geen acht slaan op hun woorden en hun verklaringen, want Ik doe apostelen en heiligen opstaan, die met de genade van de Heilige Geest zullen schijnen op de hele mensheid; Ik zelf zal hun onderrichten om graden van een hoge heiligheid te bereiken ondanks de nadrukkelijke weerklanken van hun vijanden, die hen geen medelijden noch naastenliefde zullen betonen; Ik zal hen echter de geest van standvastigheid geven, een geest zo heldhaftig dat hun loutere tegenwoordigheid de fundamenten van de hel zal doen schudden, daar ze bekleed zullen zijn met de glorieus schittering van Mijn Zoon, Jezus Christus, en hun tong als een tweesnijdend zwaard zal zijn; ze zullen op iedereen schitteren, goede en slechte mensen samen, om hun harten te verwarmen en alle rondom liggende lijken met Mijn Woord tot leven brengen; eeuwige zegening zal er uit hun handen komen; zij zullen velen bevrijden van de wereldse hartstochten die hen gevangen en geworteld hielden in de zonde; en de Ode "Ware Leven in God" zal worden gezongen in Mijn Bijeenkomsten, kind, om iedereen te veranderen in goden door deelname; zij zullen talloze teksten lezen, want Mijn woorden zijn Byzantijnse lezingen, die jullie van niets tot goden zullen verheffen, ¹ die jullie leiden naar hoge niveaus van ascetische spiritualiteit en praktijken; een mystiek leven dat bereikbaar kan zijn en bereikt door elk menselijk wezen;

¹ goden door deelname; aangenomen zonen en dochters van de Allerhoogste

Ik, de Heer, bemin Mijn schepping, en Ik wil niet dat ze vergaat!

onophoudelijke vreugde van Mijn Hart, Mijn Vassula, ontvang meer van het Vuur waarmee Ik je heb gezegend voor Mijn apostolisch Werk, dat Ik je heb opgedragen; laat Mijn hand niet los, wees nooit bang! Ik heb je ziel begiftigd met Mijn Geest, om jouw geest te vernieuwen; de Liefde staat je terzijde;

(deze boodschap nam verschillende maanden in beslag)

Half december 2003

voel je vrij om tot Mij te komen, Mijn beminde; hij¹ is roekeloos en blijft het vuur aanwakkeren; zou Ik altijd naar apathie kunnen kijken? zijn manieren doen Mij walgen... schenk Mij nu je tijd dochter, zorg voor Mijn belangen en eer Mij; bemin Mij en blijf in mijn Licht! We zijn dichtbij je om je te heiligen en te zegenen; We zijn dichtbij je en met je om je te leiden;

Ik ben het Licht, en wie in het Licht leeft, wordt een deel van het Licht... in Mij is geen spoor van duisternis noch enige schaduw; genade maakt tot een deel van Mij en is ook licht; als de genade is verminderd in iemand die Mij voortdurend beledigt, dan vermindert het licht dat hem gegeven is en verdwijnt geleidelijk... als iemand in mijn genade blijft, blijft hij in mijn Licht, dat zijn kennis verruimd in spirituele realiteiten en rijkdommen, omdat er in Mijn Licht een machtige transformatie plaatsvindt, die hem leidt naar hogere regionen,

¹ dit ging over een priester die onze Heer mishaaide sinds 1985, ondanks de barmhartige pogingen hem op te richten. We moesten ons van hem afscheiden...

dieper in Mij, je God, die zijn ziel doet vooruitgaan, hem nieuw leven inblaast, hem in vuur en vlam zet, en zoals stro, dat door vuur opstijgt, zo verhef Ik hem naar een hoger niveau van heiligheid; maar degenen die de genade verliezen, vallen uit Mijn zicht, en wat een val is dat! ze vallen in diepe duisternis, in sluiers van duisternis...

jullie allen is toegestaan deel uit te maken van Mijn Licht en vlam te vatten; zoals genade Licht is, zo zijn de deugden, die in het Licht zijn; ze worden verkregen door hen die in Mij verblijven, in Mijn Licht, en door de intieme relatie met Mij; deze² zal jullie nieuw leven inblazen om licht te worden, om te groeien in barmhartigheid, echt op Mij te lijken, en jullie omvormen tot een god,³ en jullie geest, ziel en hart omvormen om Mijn glorie te verspreiden, want Adel Zelf zal in jullie zijn,⁴ Mijn Koninkrijk en Mijn Troon; en ieder die jou ziet, zal Mij waarnemen, niet jou; al met al zullen we één zijn; Mijn Licht, Mijn Genade en Mijn Deugden, verkregen door je weg te cijferen, zal in je stromen, je ziel zodanig overstromen, dat je geest zich van Mijn godheid bewust zal worden; precies zoals Ik het je ooit heb uitgelegd, zoals het de bruid die het bruidsvertrek is binnengegaan, was toegestaan de sluier van haar Bruidegom te lichten en zijn godheid te ontdekken achter de bruidssluier, zo is het wanneer Ik door je ziel in Mijn diepten van Licht trek, als Ik Mij heb vervaardigd je Mijn Heilig Aanschijn te laten aanschouwen, dat is een ontzagwekkende aanblik;

² de deugden

³ god door deelname; aangenomen zonen en dochters van de Allerhoogste

⁴ God

buiten de genade en uit Mijn Licht te vallen, brengt in een ziel een zodanige duisternis en onvermogen om goed en kwaad te onderscheiden teweeg, dat het een beletsel wordt voor de genade, en tenzij deze ziel geleid¹ wordt, zal ze in de duisternis blijven; om de genade en het Licht terug te krijgen, moet deze ziel onophoudelijk strijden; een moeilijke geestelijke opklimming, maar niet onmogelijk; Vassula, Ik en jij zullen doorgaan op deze wijze te werken voor het welzijn van Mijn Kerk; Mijn Ziel doet pijn door alles wat Ik om Mij heen zie;² doe je werk met Mij, Ik verblijd Mij in je nietigheid; onthoud, Ik ben een Oneindige Oceaan van Barmhartigheid; Ik Ben is met je; ic

¹ door een geestelijk leidsman

² Jezus Christus lijdt door de wereld, de toestand van de Kerk (mensen) en ook door het wangedrag en de ontrouw van bepaalde mensen in onze groepen