

1995

3 januari 1995

Liefde is aan je zijde; je bent zwak, maar
in je zwakheid word Ik verheerlijkt;

IXΘΥΣ 

7 januari 1995

(Orthodox Feest - Openbaring.)

*Mijn God, Jahweh, Eeuwige Vader,
U die zo geduldig wacht op onze
bekering,
kom! Kom en voed ons allen met Hemels
Voedsel om onze behoeften te
bevredigen;
U staat erom bekend een edelmoedige
Hand te hebben,
Rechtvaardige, kom en red ons!
Verander het hart van de slechte mens in
een beminnelijk hart
zodat ook hij Uw grootheid zal
bevestigen.*

*Jahweh, mijn Teerhartige Papa,
de wereld kent U nog niet ten volle,
niet zoals U werkelijk bent,
en alleen door een openbaring van de
macht van Uw Heilige Geest
zal de mensheid de grootheid van Uw
Naam beseffen
en de schittering van Uw Glorie
verheerlijken.*

*Jahweh, Vader van ieder van ons,
laat de mensheid Uw daden van
Barmhartigheid,
tederheid en goedgunstigheid kennen;
herinner hen eraan Vader,*

*dat de majesteitelijke glorie van Uw
Koninkrijk ook hen toebehoort
als ze het juiste hart zouden hebben.*

*Ik heb Uw Woorden aan alle naties
doorgegeven waarheen U mij hebt
gezonden
en Ik heb Uw bevel opgevolgd.
Ik heb, binnen mijn mogelijkheden, Uw
Liefderijke Beeltenis
weer aan hen bekendgemaakt,
op de manier waarop U haar aan mij
hebt onthuld,
opdat ook zij zich verheugen en beseffen
dat ze Uw nakomelingen zijn en Uw
zaad.
Ik heb Uw instructies opgevolgd
en hen eraan herinnerd dat ook zij van
koninklijke afkomst zijn.*

*Heilige Vader,
zoals U mij onophoudelijk uitzendt
om Uw Liefdeshymne te verkondigen,
met mijn stem, als een echo,
om Uw Liefdeslied te delen met mijn
broeders en zusters,
ik bid voor hen die nog onbewust zijn
en leven in een wereld van vergetelheid
en duisternis,
dat Uw Heilige Geest in hun geest mag
schijnen als duizend zonnen in één.
Ja, laat Uw Heilige Geest,
die alle sterrenbeelden tezamen in luister
overtreft,
elke ziel veranderen in een onbeslagen
spiegel, een beeld van goedheid,
voordat ze verdwijnen alsof ze nooit
hadden bestaan.
Eenmaal hersteld, zullen ook zij uitgaan
met ijver, in volmaakte deugd,
om een zichtbaar beeld van Uw
Heerlijkheid en Soevereiniteit te
verkondigen,
want ze zullen erkend hebben wat het
meest goddelijk is.*

*Vader,
Bron van Leven, Fontein van Eeuwig
Leven, Bruidegom,*

*Uw nabijheid wekte in mij elke vezel van
 mijn armzalig hart,
 en maakte het mij mogelijk door te
 dringen in Uw mysteries
 en in Uw onuitputtelijke rijkdommen.
 Hoe kon ik in mijn armzaligheid
 geteld worden onder Uw erfgenamen?
 Nauwelijks geboren zondigde ik en hield
 ik op U te eren,
 zondigde ik en hield ik op te zijn.
 De klei die U had gevormd was
 veranderd in Uw vijand.
 Uw altaar was veranderd in een hol van
 de hagedis en de spin,
 een teken van kwaadaardigheid en
 slechtheid,
 duidelijk afgedwaald van de Goddelijke
 Waarheid.
 O zwakke ziel!
 met zo heel weinig tijd om op aarde te
 leven!
 Wat was er van je geworden!
 Het Licht van de gerechtigheid stond
 klaar om mijn ziel te slaan.
 En toch was U, in Uw verlangen om te
 bevrijden en te redden,
 veel sterker dan de Dood zelf,
 dan de machten van de Duisternis en de
 Bederfelijkheid,
 en U stroomde over mij, Vader, als een
 Rivier,
 genezend wat beschouwd was als
 dodelijk gewond;
 verheffend wat gezien was als dood en
 vergaand.*

*En Uw onderrichtingen, Heer,
 die Uw bezoeken vergezelden,
 overschrijden nu al mijn menselijk
 verstand.*

*Mijn Vader, U bent medelijdend en
 barmhartig,
 geduldig en vergevend,
 wend dus Uw Ogen niet van ons af,
 maar leid ons allen terug naar U op de
 rechte weg.*

dochter van Mijn keuze, Ik geef je Mijn
 Vrede ... Ik zal je gebed verhoren, maar
 als Mijn Liefde wordt afgewezen, wat
 moet Ik dan doen? Ik gebruik alle
 middelen om jullie te redden van het
 laaiend vuur en Ik zoek in alle richtingen
 naar middelen waarmee Ik jullie allen
 zou kunnen redden;

*Uw Heilige Geest is de Adem van Leven.
 Hij verheft ons, geeft ons nieuw leven
 en doet ons genadig doordringen in Uw
 mysteries.*

*Uw Heilige Geest verandert ons in
 levende en heilige Tabernakels,
 een Troon voor de Majesteit van Uw
 Zoon,
 een weerspiegeling van Uw Beeld,
 en in erfgenamen van Uw Koninkrijk.*

*Vader,
 sta nu toe dat de hemelen openscheuren
dit jaar
 zodat zij, als nooit tevoren,
 Uw Heilige Geest over ons uitstorten;
 dan, zullen wij allen leren hemelse
 dingen te beminnen
 en in Uw Tegenwoordigheid zullen wij
 ons verheugen.
 De dode beenderen zullen bloeien
 en nogmaals U prijzen, U aanbiddend.*

ach,¹ Mijn kind, Ik ben blij je gretigheid
 te horen rekening houdend met je
 armzaligheid; Ik zal Mijn Belofte
 houden: Ik zal Mijn Geest uitstorten als
 nooit tevoren in de geschiedenis over de
 gehele mensheid om Zijn macht te
 ontplooiën van het ene einde van de
 aarde tot het andere, om een
 vernieuwing en een opleving van Mijn
 Heiligdom² te verordenen ...
 en toch, Mijn Vassula, niet iedereen is
 Mijn Koninkrijk waardig; Mijn geduld is

¹ Een zucht.

² Ik begreep het als: Gods volk.

groot, maar Mijn Gerechtigheid is even groot; Ik zal tevoren een verdampende, brandende adem de vrije loop moeten laten om de Gerechtigheid te herstellen, Ik zal, Mijn Vassula, het Beest en zijn volgelingen moeten vernietigen, door van Mijn Troon donderslagen en bliksemflitsen te laten uitgaan om de goddelozen en het rijk van deze wereld te vernietigen; Mijn Gerechtigheid zal alles achtervolgen wat niet van Mij komt;

Ik ben mild in oordelen; was Ik dat niet geweest, dan zou niemand van jullie vandaag nog in leven zijn, Ik zou jullie allen in één keer hebben kunnen vernietigen; maar, zoals je ziet, zie je hoe langzaam Ik boos word? wie zou dan durven zeggen: "wat hebt U ons aangedaan?" als Ik Mijn vonnis over deze aarde zal voltrekken? al deze jaren heb Ik jullie beetje bij beetje terechtgewezen en Ik heb jullie allen de kans gegeven berouw te hebben, maar zo velen van jullie hebben vanaf het begin grotere eer bewezen aan dode dingen dan aan Mijn eeuwige glorie; goud en zilver¹ hebben jullie bekoord en jullie hebben aan deze dingen een voorkeur gegeven die de eer die Mij toekomt overtreft ...

Ik zal, evenwel, al diegenen beschermen die berouw zullen hebben en Ik zal de kiem van een nieuwe generatie bewaren voor de komende eeuwen; liefhebbers van het kwaad en de ontaarde mensheid zullen niet ongestraft blijven ... iedereen zal voor Mijn Troon worden geroepen om rekenschap te geven van de manier waarop ze hun leven hebben geleid; dochter, dit korte gemis van het ontvangen van boodschappen² was

opdat jij zou uitboeten voor de zondaars; verdraag pijn³ zonder te klagen, Ik heb daden van eerherstel nodig, Ik heb edelmoedige zielen nodig, zie je hoe edelmoedig Mijn Zoon voor jou was? Hij heeft het je⁴ vooraf aangekondigd, twijfel dus niet aan Zijn edelmoedigheid; kom, sta Mij toe je te gebruiken om Mijn gebroken altaren te herstellen; Ik zal Mijn gunsten vermenigvuldigen zolang jij zorgt voor Mijn Belangen en voor Mijn Huis;

God-is-met-je, wees dus niet bang, Ik ben met je, Ik ben verbonden met hen die Mij beminnen; kom, Ik zegen je;



12 januari 1995

*Heer,
laat Uw Stem dit jaar gehoord worden
als nooit tevoren.
Hoelang moet Uw volk om hulp roepen?*

*De Traditie die U ons hebt doorgegeven,
verliest haar houvast.
De Waarheid wordt dagelijks gelasterd
en de afvallige mens gaat het beter dan
de gelovige.
Natuurlijk ziet U heel deze
verschrikking.
Hoelang, Jahweh, moeten wij roepen:
"Onderdrukking!"
naar de hemelen, en zult U niet
neerdalen?
Onze verwonding is ernstig en U bent
het geneesmiddel,
dus, zult U Uw Stem niet laten horen, dit
jaar, allerkrachtigst?*

¹ God bedoelt: geld.

² God belette mij onder dictaat te staan, wat in zekere zin mijn manier van communiceren is.

³ De wond in mijn rechterzijde.

⁴ Op 26 december 1994 zei Jezus dat Hij op mij een teken van Zijn Passie zou geven.

De afvalligen zijn al bezig beslag te leggen op het Offer van Uw Zoon, gaat U nog niet komen om hun kwaad te stoppen?

Ons wordt langzaam onze Redding ontnomen, en U, mijn Heer, zult U blijven zwijgen?

Ons is gezegd niet in Uw Naam te profeteren en wij zijn uit Uw Huis verdreven; we zijn verjaagd en verwenst wanneer we van Uw Liefde getuigen, om ons te laten zwijgen.

Ziet U? Ziet U wat een grote wanorde ze maken van Uw Heilig Heiligdom? Ziet U hoe Uw Geest dagelijks gelasterd wordt?

Toen Jona in zijn lijden tot U riep, hebt U hem geantwoord.

Toen hij vanuit de buik van het dodenrijk tot U riep, hebt U hem geantwoord en hij heeft Uw Stem gehoord.

Is vandaag, mijn God, onze klacht nog niet gehoord?

Heeft ze Uw Oren niet bereikt?

Toen Jona door de vis was verzwolgen, bleef hij drie dagen en drie nachten in de duisternis.

En wij, Heer?

moeten wij voor eeuwig in deze duisternis blijven?

Het is van U bekend dat U de armen van geest

recht verschaft en het recht van de goede mens handhaaft,

wend dan Uw Ogen naar onze ellende en red ons!

Mijn Vrede geef Ik je;

Mijn kind, luister naar Mij en schrijf: Ik zal Mijn Plan bespoedigen omwille van deze rest, blijf dus waakzaam, want

je weet niet wanneer Ik door vlammen zal worden gehoord ... en Mijn Heilige Geest over velen zal worden uitgestort; als er sommigen zijn die wanhopen, stel ze gerust, verzeker hen dat hun Vader in de hemel Zijn Plan zal bespoedigen;

spoedig, en dat is jouw spoedig,¹ zal Ik spreken, en Mijn Stem zal vuur zijn, vuur dat diegenen vernietigt die de aarde² vernietigen; wees waakzaam en geduldig, het zal nu niet lang meer duren voordat Mijn woorden in vervulling gaan;

Ik zal rechtvaardig oordelen!



13 januari 1995

Heer, denkt U dat ik traag was in het spreken? Heb ik over Uw wonderen verteld zoals U dat wilde? Jezus?

Ik Ben; Mijn rest, Ik geef je Mijn Vrede!

wees nooit bedroefd als er een deur voor je gezicht wordt gesloten; Ik ben met je, maak je dus geen zorgen, Mijn kind; je kunt nooit getuigen voor Mij zonder te worden vervolgd; alles wat je doet, zelfs wanneer dat klein lijkt en niet krachtig, is niet tevergeefs; het spoor dat je nalaat zal gemarkeerd zijn en vervolgens is het Mijn Werk, dus, kleintje, moed; Ik ben altijd met je ... dus, op deze wijze heeft Mijn Vader je begunstigd;

¹ Mijn "spoedig" is een menselijk spoedig. Het "spoedig" van God kan gemakkelijk meer dan 1000 jaar zijn.

² Apoc. 11: 18.

Wat zullen we vandaag doen?

bid, schrijf en aanbid Mij, verwaarloos niettemin nooit je huishoudelijke plichten die voor Mij ook hun charme hebben; dit is wat Ik van je wil; Ik zal je kracht geven om in staat te zijn Mij te eren en al deze dingen te volbrengen, laten we nu dus schrijven!



19 januari 1995

vrede zij met je; vrees niet, naast je Ik Ben;

het Woord van God zal dit jaar weer aan je worden gegeven; jouw generatie onderschat Mijn Woord;¹ sommigen van jullie leggen zelfs beslag op Mijn Woord; anderen willen maar al te graag alles wat Ik zeg veroordelen en ze begrijpen niet; in hun slechtheid denken ze slecht en ze zijn kampioenen als het om vernietiging gaat;

Ik zeg je plechtig: Genade is aan iedereen aangeboden vandaag, maar precies zoals in Mijn parabel van de zaaier, zijn zij dit zaad dat op de weg viel; ja, zij horen Mijn Woord, maar de duivel komt en neemt weg wat ze hebben gehoord, opdat ze niet geloven en zich bekeren; dan, nu zij de prooi van Satans bekeringen zijn, worden zij tenslotte op de weg naar de ondergang gebracht;

Mijn Genade rust op je, generatie, maar nu niet voor lang meer; in plaats van de vlam van liefde aan te wakkeren die Ik jullie allen om niet aanbied door

deze Boodschappen, en Mijn liefde toe te staan zich uit te strekken en elk hart te ontvlammen, doen zoveel van Mijn priesterzielen het tegenovergestelde; Barmhartigheid is vandaag jullie hoop, maar jullie zijn tevreden met het vullen van jullie geest met de "kennis" die helemaal geen kennis is en verwerpen Mijn Barmhartigheid die Ik jullie vandaag schenk;

Ik geef jullie tekenen en wonderen, door de kracht van Mijn Heilige Geest geef Ik jullie deze wonderen, Ik doe de zwakken opstaan om van Mijn Glorie te getuigen en jullie eraan te herinneren dat Ik driewerf Heilig ben! maar er is niet zoiets als vrede in jullie hart, want jullie hebben Mijn Heilige Geest afgewezen, de Vredebrenger ... de Nacht is bijna bij jullie en jullie zijn zo ver verwijderd van bekering, generatie!

spoedig, en dat is jullie spoedig, wanneer jullie bedekt zullen zijn door je eigen bloed, zal Ik, als Rechter dan, jullie herinneren aan het bloed dat jullie aan je handen hadden omdat jullie zo velen hebben verhinderd Mijn genaden te ontvangen door deze Herinnering aan Mijn Woord; jullie zijn als de Romeinen, door Mij dagelijks met doornen te kronen; gaan jullie dan net als Pilatus zeggen: "Ik ben onschuldig aan dit bloed" en jullie handen wassen in geparfumeerd water? jullie weigeren het tegengif voor de dood te aanvaarden, jullie weigeren Mijn Woord te erkennen dat door Mijn Heilige Geest is gegeven in jullie dagen, en nemen Mijn Woord in plaats daarvan lichtzinnig op;

totaal ongelovige mensen! jullie luisteren en luisteren zonder te begrijpen, jullie zien en zien maar kunnen Mijn Glorierijke en Oneindige Barmhartigheid niet waarnemen die Ik over jullie uitstort! ondankbare genera-

¹ Het kwam als een klacht, maar tegelijk streng. Alsof onze Heer zei: "Wat heb je hierop te zeggen?"

tie, je hebt Mijn getuigenis over Mijn Heilige Geest veranderd in een mythe! je hebt Mijn Mysteries veranderd in een mythe en je herdersstaf is nu veranderd in een scepter van valsheid, dus met wie zal Ik je vergelijken in je absolute naaktheid? met Kaïn? met Farao? met de Farizeeën? of met Judas? je staat versted als Ik met Mijn Zwaard¹ voor je ogen zwaai, ontrouwe generatie? wist je niet dat het dragen van het zwaard zijn betekenis heeft? heb je niet gehoord dat Ik ook² de strijder van Gerechtigheid ben, en niet alleen van Vrede? heb je niet gelezen dat Ik de Trouwe en Waarachtige ben, de Amen, de Rechter met Rechtschapenheid, bekend onder de Naam: het Woord van God?³ maar er is gezegd dat jouw tijdperk, de Episcopaal⁴ van het Beest, zijn zwaard tegen Mij zal heffen en tegen Mijn heiligen;⁵

Mijn Rijk op aarde staat vlak voor jullie deur, maar jullie willen het niet, evenmin als jullie Mijn Woord willen horen ... jullie slechte hart schenkt geen aandacht aan Mijn waarschuwingen, want jullie hebben de staf van jullie nederige herder verworpen en de voorkeur gegeven aan de scepter van valsheid, en als jullie Het Woord uit Mijn Mond horen, waarschuwen jullie je hart niet, noch denken jullie eraan anderen te waarschuwen; nee, jullie zien het Zwaard⁶ komen, maar jullie schenken er geen aandacht aan ... jullie staan er afkerig tegenover en moedigen

¹ Het betekent: "het Woord".

² Apoc. 19: 11: "Toen zag ik de hemel geopend en een wit paard verschijnen; zijn berijder werd genoemd Getrouwe en Waarachtige; hij is een rechter met rechtschapenheid, een strijder voor gerechtigheid."

³ Apoc. 19: 13: "Hij is bekend onder de Naam: Het Woord van God."

⁴ Ik begreep dat Episcopaal bedoeld was voor het tweede Beest, alias de Valse Profeet.

⁵ Toespeling op Apoc. 19: 19.

⁶ Zwaard staat ook voor het Woord van God.

anderen aan hetzelfde te doen: "al deze nonsens, schenk er geen aandacht aan, het is hysterie; luister niet naar deze waanzinnige mensen; luister niet naar 'Waar Leven in God', uitvinding van de Boze," dit zouden jullie zeggen om Mijn Stem af te zwakken; en jullie haasten je om wat goddelijk en heilig is "kwaad en een leugen" te noemen;

bloedvergieten zal je achtervolgen, generatie; elke ravijn, elke heuvel, elke zee, elke berg zal worden neergeslagen door Mijn Zwaard; bloedvergieten zal je achtervolgen vanwege je zonde, en je zult sterven; maar als je, zelfs vandaag, je zonde zult opgeven en van harte berouw hebt en belooft te leven in naastenliefde, eenheid en vrede, zal je leven en Ik zal Mij je zonden niet meer herinneren; kom tot Mij terug, generatie, waarom ben je zo verlangend in je zonde te sterven? kom terug tot Mij, verzaak aan je zonde en je zult leven!

hebben jullie niet gelezen:⁷ "Ik ben de Amen: de Trouwe en Waarachtige Getuige, ⁸ de Uiteindelijke Bron van Gods schepping, ware strijder voor Gerechtigheid"⁹ hoe kunnen jullie, die dagelijks Mijn Woord prediken, de tijden noch de tekenen duiden? jullie, die volhouden te verklaren dat Ik niet de Auteur ben van deze Boodschap, Ik zeg jullie: jullie oordelen naar menselijke maatstaven, en jullie gloriëren in jullie glorie ... pas dan op, en weerhoud jullie tong ervan te oordelen; Ik ben de enige Rechter; en jullie zijn inderdaad in Mijn Handen ... Ik heb, met Mijn Geest, versterkt wat zwak was, zodat door haar¹⁰ Mijn Naam geprezen zal worden

⁷ Apoc. 3: 14.

⁸ Apoc. 19: 11.

⁹ Apoc. 19: 11.

¹⁰ Ik begreep dat Christus over mij sprak.

en toegejuicht in elke natie, zodat de zwakke mens zijn kracht vindt;

Ik heb je bevolen de Echo van Mijn Woord te zijn, een boekrol om te worden gelezen, zodat als ze eenmaal horen en eten¹ met vreugde moed vatten om te biechten en berouw te hebben;

Ik heb in de Bijeenkomst van Mijn heiligen² gezegd: "Ik zal niemand Mijn Licht onthouden; niemand zou gevangen moeten blijven in duisternis; Mijn Vader is bedroefd door ontijdig verdriet en de vergelding die Hij bewaard heeft voor deze ontrouwe en afvallige generatie staat nu vlak voor hun deur; Ik zal, in de chaos waarin zij leven, het Vat³ zenden dat Mij in het vlees heeft gedragen, om deze keer opnieuw Mijn Woord te dragen, zodat Ik als een druppel ochtenddauw in hun woestijn kom;

Ik zal Mijn Moeder zenden om hun beetje bij beetje Mijn wegen te onderrichten en degenen die Mij beledigen te corrigeren; waarom, Ik, Ikzelf, zal ook neerdalen in deze woestijn om de doden op te wekken; Onderrichting en Wijsheid zullen overvloedig aan hen worden gegeven; Wij zullen komen met Ons Hart in Onze Hand en het hun aanbieden; en als Twee Lampen, zij aan zij staande, zullen Wij op hen schijnen;

Ik zal niet traag zijn in het uitvoeren van Mijn Plan en er zal een tijd van Barmhartigheid worden verleend aan hen allen; daarom zal Ik op dit einde der tijden volgelingen doen opstaan om op te bouwen wat nu in puin ligt; Ik zal hen uitzenden om in Mijn Naam te getuigen; Ik zal hen zenden naar waar struiken vruchten dragen die nooit rijpen en waar

het pad van de Ware Kennis is verwaarloosd;

Mijn dierbaren⁴ zullen naar het binnenste van deze aarde worden gezonden, waar de zonde als een serpent in zijn nest gekronkeld ligt, om het kwaad uit te bannen en te ontwortelen; Ik zal ze uitzenden om het grote Plan van het Beest met wortel en al uit te roeien; Ik zal hun in hun speciale zending kracht verlenen en hun acties zullen met succes worden bekroond; met Mijn Heilige Geest zullen ze angstaanjagende duivels weerstaan; met moed en volharding zullen ze geen aandacht schenken aan de steniging die ze zullen ondergaan; Mijn Heilige Geest zal hun gids en metgezel zijn en hen voorzichtig leiden in hun ondernemingen;

Ik zal zonder aarzelen Mijn belofte volbrengen en Mijn Heilige Geest uit de Hemelen zenden om met hen te werken en hun alles te onderrichten wat Ik hun al heb gegeven; Ik zal hun mond openen en hem vullen met Mijn Woord, en hun tong zal zijn als een zwaard; Ik zal Mijn dierbaren van dicht bij beschermen tegen Mijn vijanden,⁵ de onderdrukkers in die dagen; Ik zal ze behoeden voor de valstrikken die voor hen zijn gezet en voor de fatale harde steen die op hen wordt gericht; nee, Mijn alvermogende Hand zal het niet aan middelen ontbreken om ze te redden; Ik zal deze generatie welwillend bejegenen ondanks haar slechtheid;"

- dit is wat Ik heb gezegd in Mijn Bijeenkomst in de Hemel vandaag, hoewel Ik gesproken heb en geprofeteerd door jouw mond, onderdrukken de rijken van geest niet alleen Mij, maar ze lasteren ook de

¹ Het Woord van God eten.

² In de Hemel heeft Jezus Zijn heiligen verzameld om hun Zijn beslissing aan te kondigen.

³ Onze Heilige Moeder.

⁴ Zij die werden uitverkoren en uitgezonden om te getuigen en te profeteren.

⁵ De afvalligen, volgelingen van het Beest.

Werken van Mijn Heilige Geest; Ik zeg jullie, de Dag zal komen waarop ook jullie uiteindelijk de waarheid van Mijn Woord zullen erkennen!

dochter, hoewel velen zich zullen aansluiten bij de krachten tegen jou, Ik ben met je, en je Moeder ook; word niet moe - blijf in Mij, zodat het werk dat Ik je heb gegeven schijnt op jullie allen en op alle dingen; bid om eenheid, verzoening en het herleven van Mijn Kerk; wees één in Mijn Naam;

28 januari 1995

Heer?

Ik Ben;

steun op Mij en vertrouw op Mij, alles wat Ik in deze dagen van je vraag is te geven en door te geven de Liefde, de onderrichtingen en alles wat Ik je gegeven heb; geef! spreek! - dit is Mijn Gebod, zeg hun: gezegend is hij die oren heeft om te horen en ogen om te zien, aan hen behoort het Koninkrijk van de Hemel; vertel hun dat de God die zij zijn vergeten hen nooit heeft vergeten;

Ik, Jezus Christus, zegen ieder van hen; zij die jou in Mijn Naam hebben verwelkomd hebben reeds Mijn zegen; ic;

1 februari 1995

(Kroatië – Zagreb.)

schrijf: vrede zij met jullie; aldoor ben Ik bij jullie geweest en heb Ik Mijn Hand naar jullie uitgestrekt: Mijn volk, Mijn erfdeel, Mijn zaad, keer je tot Mij, sluit

vrede met Mij; sluit vrede met Mij ...¹ Ik heb jullie van alle eeuwigheid bemind; keer tot Mij terug en Ik zal tot jullie terugkeren; zaai een oogst van liefde om liefde te verkrijgen; zaai een oogst van vrede en jullie zullen Mijn Vrede erven; zaai, gezegenden van Mijn Ziel, een oogst van verzoening en jullie zullen Mijn Glorie verkrijgen...

ween niet om materiële dingen,² sla jullie ogen op naar de hemel en laat jullie hart naar Mijn Hemelse Wetten streven zodat hierdoor Mijn Koninkrijk van de Hemel in jullie hart komt en Mijn Wil geschiede in jullie hart zoals hij geschiedt in de harten van alle heiligen in de Hemel; - tot op deze dag roep Ik uit zoals Ik eens in Jeruzalem uitriep: "als jullie slechts de Boodschap van Vrede kenden die Ik jullie vandaag nog altijd aanbied, zouden jullie niet falen haar te grijpen!" - maar deze dingen zijn verborgen voor de geleerden en de wijzen en worden onthuld aan eenvoudige kinderen; het Koninkrijk der Hemelen is geopenbaard aan de eenvoudigen en de nederigen;

verbeter jullie hart en jullie zullen tenslotte je loon ontvangen en als jullie zeggen: "wat kunnen wij U nu aanbieden?" zeg Ik jullie: "offer Mij je hart, en Ik zal jullie gebrek aan geloof verhelpen, open je hart, en Ik zal het veranderen in een hemel voor Mij, je God, waarin Ik kan worden verheerlijkt;" kom en eet van de vrucht die Ik jullie vandaag aanbied nu er nog tijd is; kom tot Mij; jullie Meester is inderdaad op de terugweg, daarom zeg Ik jullie: sluit

¹ Deze woorden klonken als een smeekbede. Jezus klonk als een bedelaar.

² Jezus sprak met stemverheffing toen Hij dat zei, Hij zei het als een bevel, maar tegelijkertijd als een herinnering dat niets van deze wereld belangrijk is, maar dat men moet zoeken naar hemelse dingen.

vrede met Mij en wees één in Mijn Naam;

Ik zegen jullie allen in Mijn Naam en laat de Zucht van Mijn Liefde op jullie voorhoofd achter;

IXΘΥΣ 

8 februari 1995

*Wie is er om medelijden met ons te hebben
en over ons te treuren, als U dat niet bent?*

*Wij hopen nog op Vrede,
deze Vrede die Uw Beminde Zoon ons heeft nagelaten ...
Wij hebben tegen U gezondigd
en tegen alle machten van de Hemel.
We zijn opgehouden te zijn,
omdat we Uw Heilige Naam hebben afgewezen
die onze identiteit is: Bron-van-Leven.*

*En nu, deze Grote Opstand,
deze Geloofsafval eet Uw Huis op als kanker.2*

*O mijn Jahweh!
Stralender dan een miljoen zonnen,
hoe kan de mens niet opmerken
Uw schittering als ze voorbijgaat?
Hoe kan men zeggen:
"Er is geen bewijs dat Jahweh voorbijgaat.
Er is geen teken gezien van Zijn voorbijgaan."*

*God!
U bent als een pijl die op een doel is gericht,
en toch, hoewel ze ogen hebben,
kunnen ze niet zien dat de pijl hen voorbij is gegaan
en zijn doel al heeft bereikt.*

*O onze God, U bent onze Hoop,
kom nu, dit jaar, zonder uitstel,
om Uw gebroken altaren te herstellen en
Uw steden
te herbouwen en Uw Huis.*

ach, Vassiliki! houd op te zuchten, Ik heb je gehoord; Mijn Hand is sterker dan die van Mijn vijanden; spoedig zal je troost worden gegeven, en zal Ik Mijn volk schadeloos stellen en jouw priesters verkwikken; Ik zal Mijn altaren herstellen en Mijn steden herbouwen;

toch moet Ik eerst de wettelozen tuchtigen die kampioenen zijn als het op schurkenstreken aankomt; zij slikken geloofsafval in alsof ze het Brood des Levens eten; zelfs vandaag, als ze berouw zouden hebben, zou Ik hun genadig Mijn gunst en Mijn vergeving tonen, maar Ik hoor niets van hen ... hoe kan Ik Mijn brandende toorn afzweren en Mijn Gerechtigheid intrekken terwijl deze generatie doorgaat grote eer te bewijzen aan de duivel?

het is van Mij bekend dat Ik goed en vergevingsgezind ben en zeer beminnelijk, maar wie van de afvalligen roept Mij tegenwoordig aan en noemt Mij: "mijn Vader;" bijgevolg zal spoedig een storm van vuur deze ongerechtigheid en zonde wegvagen; niemand van jullie kent die Dag, en als iemand zegt, dat hij het weet, komt hij niet van Mij ...

Ik zal jullie bezoeken op een moment dat jullie dat het minst verwachten, een uur zonder teken; plotseling, onverwacht, zullen jullie worden bezocht door een orkaan van een vlam van verterend vuur; waar jullie op wachten zal komen; Ik zal spreken en wanneer Ik zal spreken, zal Mijn Stem de elementen van de aarde doen smelten samen met haar ongerechtigheid en zonde; Ik bemin

jullie allen met een eeuwigdurende liefde en Mijn genegenheid voor jullie is niet onder woorden te brengen, maar moet Mijn Naam voor altijd worden ontheiligd?

wat Ik op het punt sta te doen, bedroeft Mij en overweldigt Mij met verdriet omdat Ik er geen behagen in schep jullie te laten lijden; in Mijn ongenoegen zal Ik jullie met vuur moeten beteren;

kreun, dochter, om de onboetvaardigen; Ik zal Mijn voornemen volbrengen en Ik zal Mijn Plan uitvoeren tot zijn einde; wat diegenen betreft die hun oren niet hebben gesloten voor Mijn Stem en Mijn Woord hebben verdedigd, zeg Ik jullie: treur niet, Mijn Ogen zien alles, en Ik zal ieder van jullie oordelen naar zijn daden; zoals Ik vooraf dingen openbaar, zal Ik jullie onthullen wat Mijn Rechterhand zal doen direct na Mijn Dag; Mijn Rechterhand zal de nieuwe fundamenten leggen van aarde en hemel, en Ik zal nogmaals de overgebleven rest tooien met Mijn Heerlijkheid en Mijn Goddelijkheid; dus, dochter, er is hoop voor jullie nakomelingen; Ik ben jullie Hoop;

Ik zal velen tot het Leven terugbrengen en de Nieuwe Naam van Mijn Zoon op jullie drukken; en jij, dochter, wees een voorspraak voor Mijn Huis, voor Mijn Belangen en Ik zal voor jou zorgen; Mijn Geest is je gegeven om Mijn Wetten in praktijk te brengen, de gerechtigheid te beminnen en Mijn zonen en dochters van ver weg terug te brengen; Ik heb je onderricht en je de tong van een leerling gegeven om Mijn Echo te zijn en Mijn Koninkrijk in hun harten te leggen; aan jouw ogen, Paraskevi,¹ heb Ik Mijn Licht gegeven; in

¹ God noemde mij bij mijn tweede naam die mij is gegeven na een gelofte die mijn moeder deed aan

je ziel heb Ik een parfum van verrijzenis geademd, Ik heb een geur van mirre uitgeademd, en het tabernakel² van Mijn Zoon heb Ik met wierook³ geparfumeerd

...

- en nu, luister naar je Vader:⁴ Mijn Ziel is overmand door verdriet, maar tegelijkertijd, door medelijden; Ik heb gesproken, maar zeer weinigen luisteren, Ik klop,⁵ en niemand lijkt te horen, wat moet Ik doen als niemand luistert? Ik heb tot jullie allen over Hoop gesproken, dochter; en toch, wanneer Ik vandaag spreek, wat de Hoop is waarnaar jullie allen hebben verlangd, wordt Mijn Woord, dat Ik nauwelijks gegeven heb, verborgen; het zaad van de Hoop dat Ik zaai wordt weggenomen en verborgen ... Ik spreek en wacht op een antwoord, maar toch wordt op Mijn Woord geen acht geslagen;

Ik ben de Hoop voor ongelovige harten, maar tegelijkertijd het Zwaard dat harten splijt; zo velen hongeren naar Mijn Woord ...⁶ maar waarom verbergen de mensen de schatten die Ik over hen uitgiet? als Mijn Ziel wordt overweldigd door verdriet is het omdat Mijn Beker van Gerechtigheid nu overloopt,

onze Heilige Paraskevi, een heilige voor het genezen van ogen.

² "Het tabernakel van Mijn Zoon" bedoelt 'ons', want als wij de Heilige Communie ontvangen, installeert Jezus Zichzelf in ons. Wij zijn allen bedoeld om levende tabernakels van Christus te zijn.

³ Wierook verjaagt Satan. God moest mij met wierook parfumeren om mij te zuiveren en Zijn Zoon te ontvangen in de meest volmaakte conditie.

⁴ Plotseling sprak God zeer vertrouwelijk en met een zeer vaderlijke stem, net als iedere vader die vervuld is van verdriet en het aan zijn kind wil toevertrouwen.

⁵ "Klop" heeft hier een dubbele betekenis: ook "verpletteren".

⁶ Plotseling stelde God die vraag als alleen tot Zichzelf sprekend, openhartig Zijn gedachten uitsprekend.

overstromend op Mijn Handen die op het punt staan te slaan en een kastijding als nooit tevoren toe te dienen aan deze ongelovige generatie, dan, omdat Ik Vader ben, zal Ik, met medelijden en tederheid, de wonden helen die Ik zal toebrengen met diezelfde Handen die zullen slaan ... dit is de grote Hoop waarom jullie Mij vragen;

Ik zal komen om iedereen thuis te brengen en hun wonden te helen; omdat Ik Vader ben, zal Ik Mijn gewonde kinderen verplegen, Ik zal voor hun noden zorgen, dan zullen ze weten dat ze vanaf het begin van Mij waren en dat

Ik Ben die Ik Ben is Vader en Heer;

Ik zal hun lippen ertoe brengen te verklaren: "gezegend is onze Heer;" en nogmaals zullen zij het Koninkrijk van de Hemel verkondigen; ze zullen het verkondigen als nooit tevoren, want Ik zal hun een nieuw hart geven ... wees dus niet verbaasd als in deze laatste dagen de mensen arrogant zijn en elkaar verraden; wees niet verbaasd over de menigte valse profeten die opkomen, en de verbreiding van dwalingen en de verdraaiing van de Schrift door deze valse profeten ...

nee, wees niet verbaasd, Mijn kind, als de mensen je honen als je nog zegt: "ik geloof in mijn Vader in de Hemel; ik geloof in één God, Vader van allen; ik geloof in de glorierijke levende Tegenwoordigheid van Zijn Beminde Zoon in de Eucharistie; ik geloof in Jezus Christus, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;"

nee, dochter, zij geloven niet in de Verrijzenis van Mijn Zoon, noch in Zijn Goddelijkheid ... Ik zeg je: wees in vrede temidden van razernij en in beproevingen, blijf in Mijn Vrede;

verspreid Mijn Vrede; laat je hart nooit ongerust worden door de wreedheid van de mensen ... Ik ben met je ook al zie je Mij niet, Mijn kind, Ik ben met je; Mijn Zoon is al op de weg waarlangs Hij is weggegaan, om onder jullie te zijn; dus moed! moed, en wees niet bang; stel je hoop op Mij en op niemand anders;

Ik ben Jahweh, je Abba, en Ik beloof je dat Ik je thuisbreng; dus, ga en toon Mijn Macht en Mijn Barmhartigheid; Ik ben met je: ga, ga en vertel aan iedereen:

"hulp komt van God, hoop komt van God;
keer je tot Hem en Hij zal je redden;"

Ik zegen je, Vassiliki, eer Mijn Naam altijd!



17 februari 1995

(Bangladesh.)

(Juist voor mijn bijeenkomst in Dhaka.)

Heer?

*Ondersteun mij
en houd mij Uw woorden
voortdurend voor ogen!*

*Herinner mij aan Uw Onderrichtingen.
O Heer, laat Uw Woorden vóór mij zijn
als een Lamp voor mijn voeten, om niet te
struikelen.*

vrede zij met je; nooit heb Ik je in de steek gelaten en dat zal Ik ook nooit;¹ Vassula, sssttt luister naar Mij² ... steun

¹ Ik wilde iets zeggen.

² Dit werd heel zachtjes en vriendelijk gezegd.

op Mij zoals je eerder op Mij hebt gesteund en Ik zal je leiden en door jou anderen! wij, ons? ic;

(God heeft mij teruggebracht naar Bangladesh waar Hij voor het eerst tot mij sprak. Hij bracht mij naar de plaatsen van mijn bekering en waar "Waar Leven in God" begon.)

Mijn Vassula, Ik zegen je; kom, Mijn Geest is met je en zal met je zijn zodat jij, als Mijn Echo, dan in staat zult zijn Mijn Hemels Manna aan iedereen te geven;

Mijn komst hier opnieuw met jou, was opdat Ik door jou de voorwaarden zegen van de Natuur van jouw bestaan; hiermee bedoel Ik van jouw zijn in het bestaan en levend!¹ Ik, Jezus, kwam tot je in je armzaligheid, in je ellende, om je tot Mijn Hart op te tillen en je te maken tot het levende teken van Mijn goddelijke Barmhartigheid; sta Mij nu toe door jou te spreken en Mijn genaden te schenken in deze bijeenkomsten; haal met Mij deze rijke oogst binnen die jij niet hebt voorbereid;

bid zonder ophouden en eer Mij; houd Mijn Naam Heilig; Ik, Jezus, ben met je;

IXΘΥΣ 

18 februari 1995

(Dhaka.)

Heer!

U hebt mij zó opgevoed.

Geluk is gereserveerd voor de ellendigen en de armen;

zo kwam ik ertoe op te merken

wat het oog niet kan waarnemen

tenzij het ons van boven wordt gegeven.

¹ Voor mijn bekering had ik opgehouden te bestaan, en toen God mij bekeerde begon ik te leven.

vrede zij met je; Ik kon het niet aanzien dat de bloem-van-Mijn-Hart zou omkomen;² Ik kon het niet aanzien dat je voor altijd blind zou zijn, Mijn Hart is je woonplaats en je redding; hoe kon Ik het aanzien dat deze wolk Mijn tent overschaduwde en blijven zwijgen? één blazen van Mijn Adem was nodig om weg te blazen wat Mijn tent ³ overschaduwde ...

en nu, één vraag: wil je nog steeds doorgaan met alles wat Ik je heb gegeven, en met liefde voor de Liefde⁴ evangeliseren?

Ja Heer.

zeg: "ja Heer, maar met een vuur binnenin mij, met ijver voor Uw Huis en Uw Glorie;"⁵

hernieuw dan je beloften van trouw aan Mij⁶ en dan zal Ik Mijn genaden aan jou hernieuwen ... Ik zal doorgaan Mijn genaden en Mijn onderrichtingen over je uit te storten; behaag Mij en bevredig Mijn dorst, besef wat Ik je heb gegeven;⁷ Mijn genoeg is het te geven ...

herinner je leidsman ⁸ eraan hoe opoffering Mij bevalt, edelmoedigheid is ook welgevallig in Mijn Ogen; Ik wil jullie beiden eraan herinneren hoe belangrijk het is gelijke tred⁹ met Mij te

² In november 1985, toen alles begon (Waar Leven in God), nam de engel Daniël, voordat hij zich voorstelde, mijn hand, en tekende een hart en vanuit het midden daarvan een bloem.

³ Dit alles werd in beeldspraak gezegd. Wat Jezus bedoelt is als volgt: De wolk: duisternis van de ziel. Tent: mijn ziel. Zijn Adem: De Heilige Geest.

⁴ Mijn beloften moesten worden hernieuwd op de plaatsen van de dageraad van Waar Leven in God.

⁵ Ik zei het.

⁶ Ik deed het.

⁷ Jezus stopte abrupt en zei wat volgt.

⁸ Pater O'Carroll.

⁹ Jezus' "stap" is tamelijk snel ...

houden, de dringende noodzaak van Mijn Boodschap; jullie staan voor de dageraad van de komende grote gebeurtenissen; zet je hart aan het werk; en dan, wees vriendelijk voor elkaar; lauwheid in je werk mishaagt Mij;

o, wat zou Ik je nog meer kunnen geven dat Ik je niet al gegeven heb? Ik heb je deze Onuitputtelijke Schat gegeven die verborgen was voor de ogen van de mensen en alleen geopenbaard werd aan Gertrudis,¹ deze Schat die haar hart in totale verrukking achterliet en haar ogen geboeid door het wonder;² deze Onuitputtelijke Schat was voor jullie tijden gereserveerd: het einde van de tijden; Mijn Heilig Hart bewaarde deze rijkdommen voor jouw generatie; nu, begrijp je, Mijn Vassula, waarom de duivel jou als zijn voornaamste zorg ziet en als zijn voornaamste doel voor vernietiging?

Nu begrijp ik het, Heer.

Ik zal je nooit in de steek laten; werk met Mij³ en behaag Mij; Ik ben je Leven ... bid dat de Boze zich niet te dicht waagt bij jullie eenheid⁴ ... bid voor de voltooiing van je werk; bid en vraag de Vader je volmaakt te maken; Ik, Jezus, zegen jullie beiden en onthoud: vertrouw elkaar, zegen elkaar, wees een voorbeeld van wat eenheid zal zijn! wees één;

IXΘΥΣ 

(Noot: Sint Gertrudis is dikwijls de Grote genoemd, omdat zij een van de grootste mystici was van de Katholieke Kerk.

¹ Het werd haar door Sint Jan de Evangelist geopenbaard.

² Zie de noot aan het einde van deze boodschap.

³ Jezus glimlachte.

⁴ De eenheid tussen Pater O'Carroll en mij.

Hoewel zij bijna vier eeuwen vóór de heilige Margarethe Maria leefde, had zij een grote devotie tot het Hart van Jezus. Haar boek 'de Heraut van de Goddelijke Tederheid' is een levend gedicht over de Goddelijke Liefde, een liefde altijd verbonden met het Heilig Hart.

Een van de beroemdste van al haar visioenen betrof het Hart van Christus. Het visioen werd gegeven op het feest van St. Jan de Evangelist. In haar boek spreekt ze over zichzelf in de derde persoon.

Een lezing van St. Gertrudis:

"Terwijl zij, volgens haar gewoonte, geheel verzonken was in gebed, verscheen haar de apostel die Jezus zozeer beminde, en die om die reden door iedereen bemind zou moeten worden. Ze zei toen tegen hem: 'En welke genade kan ik, ellendige, verkrijgen op uw feestdag?' Hij antwoordde: 'Kom met mij mee, je bent de uitverkorene van Mijn Heer, laten we aan Zijn borst rusten waarin alle Schatten van gelukzaligheid zijn verborgen.'

" - Toen nam hij haar mee naar onze Heer en beiden plaatsten zich aan het Hart van onze Heer. Daar ontdekte zij deze Onuitputtelijke Schat, die Hij verborgen hield in Zijn Hart. Toen ze de Evangelist vroeg waarom deze Schat niet eerder was gegeven of waarom de Evangelist niet over deze Schat had gesproken, zei St. Jan:

"Het was mijn zending om aan de Kerk, in haar eerste tijd, een eenvoudig woord over het ongeschapen Woord van God de Vader over te leveren dat de gehele mensheid voldoende stof zou verschaffen om over te mediteren tot het einde van de wereld, en toch zonder dat er ooit iemand in zou slagen het ten volle te begrijpen.'

"Maar om te vertellen over de hartkloppingen van het Hart van Jezus gereserveerd voor moderne tijden zodat, bij het horen van deze dingen, de wereld reeds oud en koud wordend voor de liefde van God, opnieuw mag ontbranden en weer warm mag worden."

(St. Gertrudis (1257 - 1302), *Legatus Divinae Pietatis*, Boek IV hoofdstuk IV.))

21 februari 1995

(Dhaka.)

vrede in je hart; Vassula-van-Mijn-Heilig-Hart, Bloem-van-Mijn-Passie, Afstammeling-van-Mijn-Vader, Ik wil dat je volmaakt bent;

*Heer,
waar zal ik voldoende woorden vinden
om U te verheerlijken?
U hebt mijn armzaligheid geëerd
met Uw overweldigende,
ontzagwekkende Tegenwoordigheid.
Sindsdien was geen taak te moeilijk voor
mij,
met Uw Aanwezigheid werd alles
gemakkelijk en een verrukking.
U leerde mij, dat U in Uw Rechterhand
de Victorie houdt,
en dat de Dood was verslonden door het
Leven.
O Verlosser, zo begerig om te redden en
te versterken,
Uw genadigheid bezocht mij in de nacht,
in de nacht van mijn hart,
om een Feest te zingen, en zo liet U een
lijk opstaan.
U legde heel Uw Hart in Uw lied uit
liefde voor ons allen;
en van mij maakte U een Harp voor Uw
Altaar ...
Laat de muziek klinken voor onze
Koning, laat haar klinken!
Laat de muziek stromen naar de
uiteinden van de aarde
en trillen boven elk ravijn, elke berg, en
vallei!*

prijs Mijn Naam altijd, zoals nu! zodat je enige Liefde zich verheugt;

Vassula, versterk Mijn Kerk en Ik zal jouw geloof en ziel versterken; het kleine

dat je Me geeft behaagt Mij, het grotere dat je Mij geeft verrukt Mij! Mijn Vader laat je nooit in de steek, Hij komt altijd voor je redding;¹ Ik ben altijd met je ...

Vergeet niet dat ik stof ben en dat ik met één windvlaag weg ben. De Wateren van Uw Borst vallen als een waterval over de bergen en in de valleien;²

U verschaft water aan allen die dorstig zijn, en U zendt mij over de heuvelen naar alle naties om uit te roepen:

"Van God alleen komen overwinning en sterkte."

*Krimp niet langer ineen van dorst,
wek jullie herinneringen en verman
jezelf,
jullie allen die in het stof liggen,
want jullie Dauw is niet buiten bereik.
Jullie zijn vergeten wie jullie gemaakt
heeft,
maar als jullie drinken, zal jullie
geheugen worden hersteld!³*

*"O kom naar het water, jullie allen die dorstig zijn;
ook al hebben jullie geen geld, kom! ..."⁴*

en Ik zal zeggen: luister, en jullie ziel zal leven ...

En nu, mijn Redder,

¹ Ik had dit zelf ook opgemerkt. God de Vader haast Zich als Eerste om mij te troosten. - Op zekere dag, onder zeer hevige vervolging, ging ik op mijn knieën, roepend tot Jezus om hulp; ik schreef mijn klacht op (gebruikmakend van mijn charisma), en in plaats dat Jezus antwoordde, haastte God de Vader Zich naar mij en troostte mij met de belofte dat het de volgende dag "rechtgezet zou worden". Zijn woord werd werkelijkheid zoals Hij had gezegd. - Ik weet dat de Vader een zwak voor mij heeft, maar dat heb ik ook voor Hem.

² Een uitstorting van de Heilige Geest.

³ Jezus hielp mij met Zijn Geest, om te schrijven wat ik heb geschreven.

⁴ Jes. 55: 1.

*U die ik als eerste reken in mijn leven,
vergeef mijn armzaligheid en mijn
mislukkingen.*

beminde, Ik bemin je hoe dan ook;

*Los de nevel op rond mij,
Onuitputtelijke Schat,
Driewerf Heilige, Sterrenlicht van Mijn
Nacht,
Vat van mijn ziel, Kolom van laaiend Vuur
laat mij niet gevangen blijven in duisternis;
Donderslag,¹ doe mijn ziel herleven en
schenk mij Onderrichting en
Terechtwijzing.*

Mijn gezelschap en Mijn vriendschap
zullen je met eenvoud onderrichten;
neem Mijn Hand en samen zullen we
voortgaan op de weg die Ik voor je heb
bereid, zodat Ik je tot volmaaktheid
breng;

23 februari 1995

(Dhaka.)

(Ik keek naar het portret van Christus.)

*Schepper van Schoonheid,
hoe kan iemand niet verrukt zijn van U?
Ellendig als wij zijn en alleen in staat tot
vernietiging,
Uw liefde voor ons ontbreekt nooit.
Wij zondigen, en toch zijn wij nog steeds
van U
die ons Uw instructies geeft,
en hoewel wij met zonde besmet zijn,
zult U, in Uw brandend verlangen om
ons vergeving te schenken,*

*ons blijven achtervolgen zoals een
Minnaar zijn verloofde najaagt:
om ons helemaal te veroveren.*

ja! wat zal Ik niet voor jullie allen doen
om jullie hart helemaal te veroveren! er
is zo weinig voor nodig om jullie
Verlosser gelukkig te maken; zelfs een
eenvoudige blik op Mij² verheugt Mij;

Ik kan jullie voor eeuwig tot de Mijnen
maken, en Mijn Soevereiniteit over jullie
zal jullie ziel omvormen tot een
kristalheldere diamant, stralend en
zonder smet;

Ik zeg jullie plechtig, tenzij jullie
sterven aan jullie "jij", zullen jullie het
eeuwige leven niet verwerven; Ik ben het
licht van het Leven; en jij, dochter,
onthoud: je broeders en zusters zijn nog
ver verwijderd van Mijn Goddelijk Hart
dat hen goddelijk kan maken, ze zijn op
weg naar de verdoemenis, en de
Ondergang knaagt aan hen zonder dat ze
het ook maar beseffen! schepping! je
hoeft alleen maar te willen, en Ik zal over
je neerdalen als een Rivier, die altijd
stromende Bron die uit Mijn Borst komt;
ic;

25 februari 1995

(Indonesië – Jakarta.)

*Mijn Heer, Uw Woord verbrandt ons hart
als vuur, hoe komt het dan dat hun³ hart
niet brandt als U spreekt?*

bid voor hen, dat Ik hun een hart geef
om Mij te erkennen; gezegende van Mijn
Ziel, aanvaard deze pijnlijke
ballingschap op aarde,⁴ op zekere dag zal

¹ Gods Stem is als een donderslag: "Er kwam een stem uit de hemel, 'Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem weer verheerlijken'. Mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden dat het gedonderd had." (Joh. 12: 28-29).

² Dat was toen ik met liefde naar Zijn Portret keek.

³ De vervolgers van deze boodschappen.

⁴ Als je de Heer hebt gezien, wil je bij de Heer zijn.

Ik je het resultaat laten zien, vandaag heb Ik je hier naar Indonesië gebracht, evenzeer als Ik jullie allen samen heb gebracht in één bijeenkomst;

zeg hun: denk niet dat God ongenaakbaar is, God is jullie nabij en bemint jullie ... eer Zijn Naam; keer terug tot Mij en verander jullie leven en leef heilig, want Heilig is Mijn Naam; sta Mij toe jullie te herstellen, daarvoor heb Ik jullie totale overgave nodig; jullie enige Toevlucht is Mijn Hart; luister en begrijp: Ik heb gezegd dat alle vlees is als gras en zijn schoonheid als de wilde bloemen op de velden, maar het gras verdort en de bloemen verwelken, maar Mijn Woord blijft eeuwig ... en jullie ziel zal blijven leven; laat jullie ziel in vrede met Mij zijn op de dag waarop Ik haar kom halen; zodat jullie Mijn Heerlijkheid erven;

bedrieg jezelf nu niet door te zeggen: "ziel, je hebt nu een overvloed aan dingen, neem de dingen zoals ze komen: amuseer je en wentel je in je overvloed, vanzelfsprekend is de erfenis van jou;" besef, Mijn kind, de wildernis die je van je ziel hebt gemaakt; besef, Mijn kind,¹ hoe pijnlijk het voor Mij is je dorheid te zien; Ik heb je altijd bemind met een eeuwigdurende Liefde; verminder Mijn pijn, neem Mijn pijn weg en keer terug tot Mij, je Vader, je Schepper, je Verlosser en je Leven; bid met je hart en Ik zal je horen; vergiffenis wordt je geschonken als je erom vraagt!

Indonesië, richt je stappen naar Mijn Stappen, want Mijn Dag is nabij en wanneer Ik kom zal Ik met Vuur komen, dus laat Mij je geschikt voor Mijn Koninkrijk aantreffen... vraag om Mijn zegeningen en Ik zal ze je geven; welke vader weigert het welzijn van zijn kind?

¹ De Heer spreekt nu tot iedereen.

dus hoeveel te meer zou Ik, die de Bron van Liefde ben, aan iedereen geven die vraagt! Ik ben jullie nabij, dochters en zonen, en Ik zegen jullie en Ik bied jullie Mijn Vrede aan; kom en erken jullie zonden, naar Mij kijkend, en Ik zal jullie kreet van berouw beantwoorden;

Vassula, Ik ben Jahweh, je beminde Vader en de Vader van allen; prijs Mij en volg Mij zonder uitstel; kom nu en bid het Onze Vader op de manier waarop Ik je eerde door het je te leren; Ik bemin je teder!



26 februari 1995

(Indonesië.)

*Met mijn lippen, Almachtige Heer,
heb ik Uw woorden,
die ik uit Uw eigen Mond heb gehoord,
voor veel naties herhaald,
opdat zij ook genieten van Uw
Tegenwoordigheid
en zich verheugen in Uw Wet.
Laat mij Uw Woord niet vergeten
of veronachtzamen en sta mij niet toe
van Uw Geboden af te dwalen,
doe mijn ziel herleven door Uw Woord,
mijn Heer.*

Ik geef je Mijn Vrede;

Mijn kind, je bent niet Vaderloos; Ik Ben die Ik Ben is jouw Vader; je bent niet thuisloos, Mijn Koninkrijk, Mijn Heerlijkheid en de Waarheid zijn je thuis; je bent niet beperkt in voedsel, want Ik, met Mijn Eigen Hand, vul je mond uit Mijn Mond met Mijn Woord; scepters en tronen kunnen nooit méér worden geacht dan Mijn Woord;

waarmee kun je Mijn Rijkdommen vergelijken?

Mijn Vassula, eens was je hongerig naar Mijn Woord en Mijn Hart, dit Hart van de tederste van alle vaders was in rouw en vervuld van verdriet en medelijden; hoe velen zijn er zoals jij eens¹ was! en hoeveel, hoeveel meer zielen zal Ik moeten laten verrijzen, en dan voeden ... maar er was gezegd dat in deze laatste dagen Mijn schepping in een zodanige geloofsafval en koudheid van hart zou vervallen dat velen, ofschoon ze Mij niet zouden afwijzen, zouden worden aangetast;

er is gezegd dat Satan in jullie dagen in macht zou toenemen; maar Mijn Barmhartigheid is Oneindig en Mijn Medelijden ook; als de vervloeking uit de mond van Satan komt, overweldigt een zegen uit Mijn Mond zijn vervloeking; Mijn zegen is het Woord uit Mijn Mond dat licht geeft in jullie duisternis en aan diegenen die leven in de schaduw van de dood; Mijn gunst rust op jullie en dus alles wat Ik in deze dagen doe is voor de redding van jullie generatie;

en jij, dochter, vertegenwoordig Mij in je bijeenkomsten zoals je altijd hebt gedaan; verfraai Mijn Huis en Ik zal het jouwe² verfraaien; beziel Mijn Huis zoals Ik het jouwe³ heb beziel; liefkoos Mij je Vader met je liefde; laten we werken;



27 februari 1995

(Indonesië.)

¹ Geestelijk dood.

² God bedoelt mijn ziel.

³ Mij geestelijk beziel.

Ik ben nog verbijsterd door Uw keuze, mijn Heer, en door alles wat er met mij gebeurt!

wees dat niet!⁴ Ik ben de Heer van hemel en aarde; Ik zeg je, van een Niets kan Ik een Altaar maken waarop al Mijn Schatten gelegd kunnen worden ... vertel Mij: waardoor heb jij alle Kennis verkregen, de sterkte en de ijver om te evangeliseren?

Door Uw Heilige Geest, mijn Heer.

ja! door de kracht van Mijn Heilige Geest; maak nu ruimte voor Mijn Heilige Geest om zaden uit de Hemel in jou te zaaien, sta Mijn Heilige Geest toe je grond te bewerken en in jou een aards Eden te maken; Mijn beminde, sta Mijn Heilige Geest toe alle droge planten in je te verbranden en ze te vervangen door Hemelse zaailingen en jonge wijngaarden; laat Mijn Heilige Geest je ziel veranderen in een ander Paradijs, waar Wij⁵ Ons omgeven zullen voelen door nederigheid, vrede, liefde en vreugde;⁶ ja, sta Mijn Heilige Geest toe wortel te schieten in het midden van je ziel en haar te veranderen in een ander Paradijs; dus maak nu ruimte voor Mijn Heilige Geest om in je te wonen en door te gaan je te leren een Waar Leven in Ons⁷ te leiden; zeg nu deze woorden:

Heer,
geef ons Uw Koninkrijk,
opdat wij onbederfelikheden verkrijgen
en de goddelijkheid om
eeuwig leven te hebben;
amen;

⁴ Dit kwam als een bevel.

⁵ De Heilige Drie-eenheid

⁶ Het zaad en de zaailingen van het Paradijs.

⁷ De Heilige Drie-eenheid.

leer dat alleen de zaden, gezaaid door Mijn Heilige Geest, vruchten in overvloed in jou kunnen voortbrengen; zonder deze goddelijke zaden zal je ziel een woestijn blijven, onbewerkt en een land van droogte! dus, dochter, wees niet verbijsterd door de werking van Mijn Heilige Geest ...

kom, Mijn leerlinge, evangeliseer in Mijn Bijeenkomsten; ic;

2 maart 1995

(Pully.)

Mijn Heer?

Ik Ben; vrede zij met je;

tot nu toe heb Ik geduld met je gehad en met alle vertraging veroorzaakt door administratie ...¹ Ik wil je losmaken van deze dingen die Mijn tijd in beslag nemen! Ik zeg je: Ik ben Degene die je aangenomen heeft om Mijn Boodschappen op te schrijven; je zult Mij niet bijblijven als je doorgaat op de manier waarop je nu bezig bent; Ik heb je bepaalde regels gegeven en ze zijn weer niet opgevolgd; door Mijn Genade krijg je Mijn Boodschappen en het is Mijn Wil dat je ze gaat verkondigen zoals je dat doet in het openbaar, om anderen te kunnen onderrichten;

- Ik zal een nieuw hart in je plaatsen en het een vonk geven, en met Mijn Genade zul je voldoen aan Mijn regels; bid en wees met Mij in Mijn Oproepen; Ik heb tot zó ver geduld met je gehad; vanaf nu gaat Mijn belang voorop; vanaf

nu zul je Mijn Oproepen beantwoorden en niet die van anderen; Mijn Boodschappen komen op de eerste plaats; vanaf nu zul jij je tijd met Mij in harmonie² doorbrengen en niet je tijd besteden aan de vele eisen die anderen aan je stellen, en evenmin zul jij je tijd besteden aan discussies door de telefoon; zeg tegen de mensen die "het laatste nieuws" willen horen over Mijn Boodschappen, om zich te concentreren in gebed en zich toe te rusten met wat Ik hun al gegeven heb;

Vassula, herinner iedereen eraan die werkt voor Waar Leven in God, dat Ik hen heb uitgekozen, maar als iemand Mij teleurstelt ben Ik vrij om hem te vervangen; Ik verlang dat ieder van hen zijn geweten opnieuw onderzoekt en: bid om een opening te verkrijgen; probeer te ontdekken wat er ontbreekt en wat Ik van je verlang;

Satan observeert jullie allen en heeft gezworen Mijn Plan tot staan te brengen door het te blokkeren en sterke tegenstand te bieden; zijn dreigementen bereiken dagelijks de hemel; werk hard en bereidwillig, zonder uitstel; omwille van Mijn belang, werk met Mijn Geest en niet met de jouwe; - mocht er iemand werken uit eigenbelang en zonder liefde, vreugde en zelfgave, dan zal Ik weer tussenbeide komen ...

en jij, dochter, wees van nu af voorzichtig en op je hoede; Wijsheid zal doorgaan je te onderrichten, dus genoeg!³ - vertrouw volledig op Mij, en

¹ Christus verweet mij dat de boodschappen die Hij mij dicteerde "terzijde waren gelegd", en dat ik de tijd van dictaat had gebruikt voor administratie, b.v. om mijn reisprogramma's vast te leggen, faxen zonder ophouden, en mensen die mij aan de telefoon hielden.

² Als ik onder dictaat ben met onze Heer, voel ik mij gelukkig en vredig. Maar het administratieve werk enz. zet mij onder druk en ik had mijn vrede verloren, omdat ik door mensen tot haast werd aangezet in verband met wat zij van mij wilden. Het eindigde ermee dat ik voor anderen werkte en niet voor Jezus.

³ Dit kwam zeer nadrukkelijk, het klonk zoals iemand zegt BASTA! in het Italiaans. Ik begreep dat Jezus

ga door met de gave van profetie die Ik je gegeven heb; Ik ben met je; ic;

kom nu en maak het kruisteken ...³
goed; kom nu;

3 maart 1995

Mijn Heer?

Ik Ben; vrede zij met je, Mijn kind;
luister naar Mij: in jouw nietigheid kan Ik wonderen doen, pas je dus aan Mijn voorschriften aan en vergeet nooit hoe Ik werk; bewaar Mij in je hart en je zult Mijn Vrede verkrijgen; vergeet nooit wat Ik je gisteren heb gezegd! stel Mij op de eerste plaats, en geef Mij wat van jouw tijd om door te gaan Mijn Boodschappen op te schrijven; behaag Mij en grif Mijn Naam in je hart; Ik ben je Bruidegom en Mijn Naam zou geëerd moeten worden;

laat iedereen om je heen die ook werkt voor Mijn Liefdeshymne zich tegenover jou gedragen alsof je niet meer bij hen¹ was; de vrucht van jouw arbeid zou zich in hun handen² moeten vermeerderen; Ik, Jezus, ben met je; stel Mij, Mijn Vassula, voor en boven alles in de wereld zodat je ballingschap je niet zo hard zal voorkomen als nu; haast je, Mijn kind, en begrijp hoe kostbaar en hoe dierbaar je Mij bent; Ik ben je Vriend en Ik sla je gade met liefde en medelijden; Ik zal je nooit in de steek laten; behandel Mij teder door Mijn Oproepen te beantwoorden met enthousiasme en van ganser harte; Ik bemin je, Vassula, en Ik, Ik zal je nooit loslaten; Ik zal je sterken, Stad van Mij, met Mijn Geest;

niet wil dat ik 'administratief' werk doe, zelfs niet als het voor Waar Leven in God is, noch oponthoud door telefoongesprekken.

¹ Dat betekent: beginnen met het nemen van initiatieven.

² Ik begreep: de geschriften van Waar Leven in God en de bijeenkomsten die ik hield om te getuigen.

IXΘΥΣ 

6 maart 1995

(Plotseling werd het Kruis mij te zwaar.)

*In het begin, mijn Heer,
liefkoosde U mij en waakte U over elke
ademhaling
met een moederlijke tederheid.*

*U vormde mij, weet U nog,
zoals zachte klei wordt geboetseerd met
zoveel zorg,
nooit voelde ik dat ik werd geveld
zodat ik mijn leven opnieuw kan
beginnen;
zo teder was Uw aanraking.*

*Daarna begiftigde U mij met Uw Heilige
Geest, de Gever van Leven,
en sindsdien vlogen mijn dagen haastig
voort,
alleen verrukking ziende in hun vlucht.*

*Waarom word ik vandaag vertrappt door
de ongevoeligen,
die niet door hun beschaduwde
duisternis kunnen kijken?
Zij die leven onder een ondoordringbare
sluier
en die hun weg tastend moeten zoeken
als ze lopen?*

*U hebt mij beloofd dat hun grootheid
tot niets zou worden teruggebracht,
en hun wijsheid tot stof.*

*Het is van U bekend dat U degenen
met neergeslagen ogen en de
onschuldigen redt;*

³ Ik tekende mijzelf met een kruis.

het is van U bekend, dat U notitie neemt van alles wat gezegd en gedaan wordt; moet ik voortdurend onder het Puin¹ worden vermorzeld?

Hoeveel meer kan ik nog worden getroffen?

Heeft mijn wankelen U nog niet uitgedaagd?

Kan ik nog meer ellendig worden dan ik al ben?

En nu behaagt het U mij te hebben waar het licht zelf is als het donkerste van de nacht.

luister, Mijn lam: om je nu te zeggen dat Ik je zal ontlasten² van Mijn Kruis, dat je zo edelmoedig vroeg met Mij te delen, zou van Mijn kant complete dwaasheid zijn! de beproevingen die je voor Mij draagt zijn niet meer dan die van ieder ander ... verlies de moed niet, dochter, en waag het niet te zeggen: "heeft Hij die het hart beoordeelt geen begrip?" Mijn Wijsheid kan niet worden onderzocht door de mens;

kijk! je wedloop is niet voorbij, heb je per slot van rekening niet gehoord met welke wanhoop de gevangenen in 'Hades'³ op jouw deur⁴ kloppen? heb Ik je niet geschoold zodat je hart je zending begrijpt? Vassula! heb je hun gekreun niet gehoord? gefolterd in de nacht beuken deze zielen op jouw deur om

¹ Puin: de geestelijk doden.

² Het woord "ontlasten" heeft hier een dubbele betekenis:

a) "verlichten" b) "last" betekent ook "een orakel" in het Hebreeuws: "Massa". De tweede betekenis van "ontlasten" hier is dan: "je nu te zeggen dat Ik zal ophouden je orakels te geven" enz. Lees Jeremia 23: 33-40.

³ Het Vagevuur.

⁴ Verschillende malen, tussen 4.00 4.30 's nachts werd de deur naar mijn slaapkamer bijna neer gebeukt door het kloppen van de zielen.

hulp;⁵ je bent zwak en je aarzelt nu... stel Mij niet teleur ...

in tijd van hongersnood kwam Ik bij je om je te voeden en weer, in tijd van dood, zal Ik je redden; maak Mij dus gelukkig en sta Mij toe je te gebruiken voor Mijn Zaak; bemin Mij en laat je liefde voor Mij toenemen zodat ongedierte nooit je vlees zal bedekken; vermeerder je gebeden en offer ze op voor Mijn intenties; Ik zal Mijn Gelaat nooit voor je verbergen, nooit;⁶

Vrucht-van-Mijn-Liefde, Bloem-van-Mijn-Doornenkroon, Bloesem-van-Mijn-Kerk, wees niet geïntimideerd door Mijn Nagelen; Leerlinge-van-Mijn-Raad, weet je niet dat vernedering en lasterpraat je heiligen? ben je vergeten dat Ik je heb gerekend tot een van Mijn dochters van Mijn Kerk? wat is begerenswaardiger dan verwant te zijn aan Mijn Bloed? Ikzelf heb je gekozen om Mijn woordvoerster te zijn voor vele volkeren en je de Heilige Schriften ⁷ te onderrichten door Mijn Kennis in je mond te druppelen zoals honing die uit de honingraat druïpt; Mijn Kennis is zoet maar ook zuur;⁸ zoet omdat Ik Mijn glorierijke triomf met Mijn volk aankondig, en zuur, vanwege deze pijnlijke geloofsafval in Mijn Kerk die aan Mijn overwinning voorafgaat ...

ahh, ⁹ generatie! het uur van de duisternis ligt nu op je, nu je je hebt ingescheept in de boot van de dood, het zal je naar de dood leiden; het sein "gevaar" werd je nu bijna tien jaar¹⁰ geleden gegeven; het heeft nu bijna tien jaar in je oor geëchood, maar je bent

⁵ Door gebeden wordt hulp aan hen gegeven.

⁶ Jezus zei deze woorden zeer plechtig.

⁷ De Bijbel.

⁸ Toespeling op Apoc. 10: 8-11.

⁹ Dit was een diepe, bedroefde zucht van Onze Heer.

¹⁰ Deze boodschap zal haar tiende verjaardag inluiden in november 1995.

voor Mijn Stem gevluht die dit al deze tijd donderde terwijl... vreemdelingen aandachtiger en ontvankelijker voor Mijn Stem zijn geweest dan jij, jullie¹ die dagelijks Mijn Naam aanroepen en Mij dagelijks opheffen; als jullie maar konden luisteren, als tenminste jullie, die sterven, Mijn reddende hulp maar zouden zien! maar een sluier van schaduw hangt voor jullie ogen ... ach,² als jullie eens wisten hoe volslagen dood jullie zijn en hoe de rest van jullie grafdelvers zijn geworden voor jullie eigen graven ... te getuigen tegen Mijn Heilige Geest en te proberen Mijn Werken te verbergen die tot Mijn Glorie zijn, zal jullie in het eeuwige vuur leiden; Ik zeg je, dochter, Mijn smart is niet te peilen, sta Mij dus toe, dochter, Mijn Kruis met je te delen en sta Mij toe door te gaan je te bewerken tot het einde; wend je ogen naar Mij en laat Mij nooit uit je zicht; Ik beloof je dat Ik jouw zending samen met jou zal voltoeien; vermijd elke neiging tot administratie, want dat is de ware reden geweest van deze gevaarlijke verdraging! maak Mijn Boodschap aan iedereen bekend en toon hun dat Ik een God ben die redt;

IXΘΥΣ 

18 maart 1995

(Parijs.)

(De verdraging van zes maanden werk voor Zijn Boodschappen was in twee weken ingelopen. Ik schreef twee weken achter elkaar door, zeven tot negen uur per dag.

¹ Ik begreep: de priesters ... Velen weigeren te geloven in het profetische charisma dat de Kerk zou kunnen helpen, en worden in feite vervolgers van de Heilige Geest die zulke charisma's geeft.

² Weer een diepe zucht.

Ik liet alle administratie na die al Jezus' tijd verslond en gehoorzaamde Hem door alleen het schrijven te doen. Ook telefoontjes werden kort gehouden. Brieven bleven ongeopend en werden naar de stichting gestuurd om ze af te handelen. Programma's voor bijeenkomsten werden niet meer door mij verzorgd, maar door de Stichting van Waar Leven in God, in Frankrijk.)

Vassula, je inspanningen bevallen Mij; alleen ben je niet; ten tweede, doet het Mij genoeg als Mijn vermanende woorden niet lichtvaardig worden genomen noch genegeerd; sta Mij toe je gids te zijn en je geestelijk leidsman; Ik heb Mijn Reddingsplan in jou gevestigd zodat door jou Mijn Boodschappen door Mijn Wil zullen worden vervuld; sta Mij toe je nu nog een klein beetje langer te gebruiken; volhard in je plicht en geniet ervan; Mijn gezelschap is voor jou het zoetste van het zoete; als er doornen en doornstruiken komen, wees dan niet bang, die moeten hoe dan ook komen, Ik zal je optillen om eroverheen te gaan, ze zullen je niet deren;

- vergroot Mijn Wijngaard, dochter, en Ik zal alle vruchten van Mijn Wijngaard vermeederen en zijn grenzen zullen geen einde hebben; - het is Mijn Plan jullie allen te redden, maar Ik heb edelmoedigheid nodig om de schuld van deze generatie goed te maken; groot is Mijn verdriet hen het vuur in te zien gaan dat door Mijn Vijand is bereid;

³Ik Ben de Bron van Leven! en uit Mijn Borst stroomt Levend Water! kom! kom en drink, Ik zal het jullie niet in rekening brengen, als iemand dorst heeft, laat hem tot Mij komen! Ik ben het Leven en Ik sta vóór jullie en temidden van jullie allen ...

³ Plotseling riep Jezus met luide stem uit.

- dochter, een menigte engelen zal aan je zijde zijn om je te vergezellen¹ bij je zending; Ik, Jezus, zegen je en zeg je: "lo tedhal!"²

IXΘΥΣ 

21 maart 1995

*Gezegend zij Uw Naam,
die mij driemaal heeft gezegd,
en mij toestaat Zijn verborgen plan te zien
dat in Zijn Heilig Hart was vanaf het begin
en dat onthuld werd aan Zijn
uitverkorene die Hij zozeer beminde.³
Nu heb ook ik, in Hem, Zijn boodschap
gehoord
deze Onuitputtelijke Schat,
waarvan Sint Gertrudis een glimp heeft
gezien.*

*Spoedig zal er een tijd komen
waarin er "geen verdere noodzaak zal zijn
voor de naaste om te proberen de naaste
te onderrichten,
of voor een broer om tegen de broer te
zeggen
"leer de Heer kennen".
Nee, ze zullen U allen kennen,
de kleinste niet minder dan de grootste,
daar - U hun ongerechtigheden zult
vergeven
en hun zonden niet langer gedenken."⁴*

*Ik zal proberen te wandelen op het pad
dat U voor mij hebt uitgezet
zonder af te dwalen*

*en de Schat koesteren die U ons allen
hebt gegeven.*

Ik ben zeer tevreden over je werk;⁵ put uit Mijn Hart deze Onuitputtelijke Schat die Ik voor jullie tijden verborgen heb gehouden, wanneer het hart van de mensen koud zou worden, ondankbaar, vol grootspraak en ongodsdienstig; het is Mijn intentie deze stervende vlam weer aan te wakkeren zodat ze van gedachten veranderen zodat ze, eenmaal genezen, Mij zouden erkennen als de Opperste Hogepriester, de Christus, en de Koning der koningen;

kom dan dicht bij Mij en geniet van de goede dingen die je ziet, vul je met deze Onuitputtelijke Bron van welzijn; wees niet ontmoedigd als de mensen toekijken, niet begrijpend dat Genade en Barmhartigheid onder hen is, bid voor deze mensen; ijs verdraagt het vuur niet; Ik zal dit ijs smelten door Mijn Heilige Geest, vertrouw dus op Mij en zeg:

"God is spoedig met ons;"

IXΘΥΣ  je Beminde;

30 maart 1995

(Tokio – Japan.)

*Mijn Heer?
Zie neer vanuit de Hemel,
vanuit Uw heilige en glorieus woning.
Hier ben ik temidden van Uw kinderen,
en toch kennen zo velen van hen U niet
als
een meest medelijdende Vader.*

*Vader, maak Uw Naam bekend,
laat Uw Geest Uw kinderen leiden*

¹ Bij mijn bijeenkomst in Parijs in het "Palais des Congrès".

² "Wees niet bang!" in het Aramees, de taal van Jezus.

³ St. Jan de Evangelist.

⁴ Heb. 8: 11-12.

⁵ De achterstand was ingelopen.

daar U onze Vader bent.

*Open nu de hemelen en kom tot ons.
Door Uw Tegenwoordigheid zal heel de
natie ontroerd worden
en verzaken aan de macht van de zonde
die haar in zijn greep houdt;*

*Door Uw Tegenwoordigheid
zal ook deze natie zich met U verloven
en zal genoemd worden: "De Verloofde."*

ja! Ik zal Mij met deze natie verloven, met tederheid en liefde zal Ik Mij met hen verloven, en tenslotte zullen zij met één mond, met vreugde, Mijn Naam verkondigen:

"onze Vader!"

dan zal het hele land met Mij gehuwd zijn ... "en zoals de bruidegom zich verheugt in zijn bruid, zo zal Ik Mij verheugen in hen;"¹

ΙΧΘΥΣ 

(Later sprak Jezus:)

bid voor Mijn kinderen van Japan; schrijf dit en vertel hun:

in jullie dagen, deze dagen van duisternis, openbaar Ik jullie allen Mijn Heilig Gelaat; Ik ben niet gekomen om jullie aan Mijn Tegenwoordigheid te herinneren omdat Ik jullie veroordeel, Ik ben gekomen om jullie allen tot Mijn Heilig Hart te roepen! Ik ben van plan om zicht te geven aan de blinden en het zicht weg te nemen van hen die zeggen te zien; Ik zal zwakheid kiezen om Mijn Macht te tonen en Armoede om Mijn Rijkdommen en Mijn Glorie te tonen; open jullie harten en spreek tot Mij;

Mijn Naam is: Jezus, en Jezus betekent: 'Verlosser';

spoedig, zeer spoedig, zal Ik komen met ontelbare engelen; ja, Mijn Wederkomst is ophanden; kijk om je heen, hebben jullie Mijn Tekenen niet waargenomen? wees niet bang voor Mij, Ik ben de Enige Waarheid en jullie Weg naar de Hemel; kom tot Mij zoals jullie zijn, wacht niet tot jullie heiligen zijn, zeg niet, Mijn geliefde Japan: "ik kan niet spreken, en als ik het doe, zal Hij mij niet horen;" Ik sta nu aan jullie drempel, met Mijn Hart in Mijn Hand om het jullie aan te bieden;

Ik ben het Heilig Hart en Ik heb voor jullie allen een Nieuwe Liefdeshymne gemaakt; Barmhartigheid daalt nu neer om al diegenen te roepen die Mij nooit hebben gezocht noch Mij ooit hebben gekend om zich ook te voegen bij de gemeenschap van Mijn heiligen; de Schrift zegt: "God heeft geen favorieten, maar dat ieder, van welke nationaliteit ook die God vreest en gerechtigheid beoefent, voor Hem aanvaardbaar is;"²

wisten jullie niet dat Ik een God ben die zachtmoedig is en teder, vergevingsgezind en vol medelijden? jullie onwaardigheid trekt Mij aan want Ik ben Alles en Ik kan voor jullie zorgen; jullie onvermogen om Mij te bereiken maakt Mij verlangend om Mij vanuit de Hemel neer te buigen om jullie naar Mij op te tillen; sta Mij dan toe jullie hart binnen te gaan en Ik zal jullie tooien met Mijn glorie! zoek Mij en jullie zullen Mij vinden, klop en Ik zal voor jullie opendoen;

zelfs wanneer je zegt: "wie ben ik om in Uw Hart te stappen?" zal Ik zeggen: "jij bent Mijn kind, Mijn Eigendom en Mijn Zaad; je behoort Mij toe en aan

¹ Jes. 62: 5.

² Handelingen 10: 34-35.

niemand anders; je komt van Mij en van niemand anders; daarom wil Ik je in Mijn Hart", nee, misschien heb je Mij niet gezocht maar Ik heb je gevonden; dit, Japan, Mijn kind, is Mijn Boodschap voor jou;

Ik zegen je en laat de Zucht van Mijn Liefde op je voorhoofd achter;

IXΘΥΣ 

31 maart 1995

(Oita – Japan)

*Toen ik in duisternis gevangen was
en gevangen werd gehouden in de
kerker van de zonde,
waar akelige schrikbeelden mijn ziel
achtervolgden,
en terwijl ik dacht dat ik daar zou
blijven,
vergeten en verbannen uit Uw Eeuwig
Licht,
daalde U, als duizend schitterend
vlammende zonnen
vanuit Uw Heerlijkheid neer en
verlichtte mijn vreselijke nacht.
Plotseling stond daar iemand
en mijn hart sprong op van hoop;
een Adem gleed over mijn gezicht en
opende mijn ogen:
en de Onzichtbare God werd Zichtbaar;
en terwijl ik van aangezicht tot
Aangezicht stond tegenover Zuiverheid,
Heerlijkheid en Soevereiniteit,
kwam ik tot bestaan; de Adem van
Almacht verhief mij
en mijn wetteloosheid hield op te zijn.*

stof en as, Ik heb je nu een hart van vlees gegeven en je een levende geest ingeademd; hoewel je geest was verzonken in diepe vergetelheid, kwam Mijn Barmhartigheid je te hulp en redde je, je genezend; Ik zei: "Ik zal haar

Bruidegom, haar Opvoeder en haar Beschermmer worden, en zij zal Mijn bruid zijn, Mijn leerlinge en Mijn kind, en Ik zal haar leiden over een prachtige weg; haar voeten zullen op saffieren stappen; Ik zal haar sterrenlicht zijn, terwijl ze duistere dalen doorkruist en haar stok en staf zijn als ze vervolgd en opgejaagd wordt; hoewel ze woestijnen en valleien zal doorkruisen, zal ze nooit honger of dorst lijden, Ik zal haar Beker zijn en Mijn Lichaam zal haar voedsel zijn; Ik zal het thema van haar lofprijzingen zijn en haar Lied in Mijn bijeenkomsten;"

en nu, kind van Mijn voorkeur, moed, je wedloop is nog niet ten einde, maar Ik zal hem samen met jou beëindigen, Mijn Hand op jouw hand;¹ wees in Vrede en sta Mij toe je elke dag te onderrichten! Ik heb Mijn leerlingen onderwezen en ze gevormd, en zoals Ik ze heb gevoed met Mijn Woord, zo zal Degene die jou heeft opgewekt ook jou voeden; met Mijn Heilige Geest zal Ik je leren om alle kwaad te vermijden; wil je nog steeds van Mij leren?

Ja, Heer.

goed; dan zul je leren; de Vader en Ik zullen doorgaan Onderrichtingen als profetie over je uit te storten ... Mijn vreugde is het te onderrichten, vooral zielen zoals jijzelf die alleen van Mij afhankelijk moeten zijn en welwillend, geestdriftig als kinderen die hun Leraar tevreden willen stellen! Ik schep behagen in zulke zielen;

tenslotte wil Ik nog één ding toevoegen vanwege Mijn Boodschappen: Ik heb besloten haast te maken met Mijn Wederkomst; Ik zal niet te lang wachten

¹ Dubbele betekenis: Helpt mij om te schrijven en te lopen.

met Mijn Terugkeer naar jullie; zelfs al weigeren velen dit te geloven, zullen ze geloven als het gebeurt maar dan zou hun hart onvoorbereid zijn om Mij te ontvangen; Mijn Wederkomst is ophanden en daarom, dochter, was Ik bezorgd dat jij je zou haasten en het werk, dat Mijn Vader en Ik je hebben gegeven door Mijn Heilige Geest, zou voltooiën; Mijn Schat, sta Mij toe Mijn dictaat zonder enige vertraging van jouw kant voort te zetten;

Mijn genegenheid voor jou is groot en Ik zal je helpen om je hart in de juiste gesteldheid te brengen en Mij te behagen; zie je? zie je hoe Ik je heb ontlast van het administratieve werk? nu zal Ik je helemaal voor Mijzelf hebben; Ik zal roepen en jij zult beschikbaar zijn; de rest van Mijn Boodschappen zal nu aan je worden gegeven, onmiddellijk vóór de dag van de verschijning van de Antichrist ...

Hoe zullen we verdergaan als hij verschijnt?

gedurende iets meer dan drie dagen en drie nachten¹ zullen jullie niet in staat zijn door te gaan zoals je wilt; maar deze stilte zal worden verbroken door Mijn Eigen Hand, door het verbreken van het zesde zegel;² verheug je, want Ik zal spoedig bij jullie zijn! Mijn Stem zal worden gehoord en Mijn vijanden zullen beven en op hun borst slaan;

Ik lijd vandaag met jullie mee net zoals Ik in Gethsemane doodsangsten heb uitgestaan;

kom, Vassula, Ik zegen je omdat je Mij eer en lof³ geeft en omdat je Mij je tijd geeft om door jouw hand te schrijven;

(Aantekeningen voor de lezer om te begripen:

'Gedurende iets meer dan drie dagen'. Apoc. 11: 11. "Na de drie-en-een-halve dag blies God leven in hen en zij stonden op ..." Dit betreft de twee getuigen, de twee profeten, Elia en Mozes. De Twee Harten vandaag, het Onbevleete Hart van Maria en het Heilig Hart, profeteren ons in een vergelijkbare bediening als Elia en Mozes. Elia vertegenwoordigt profetie en de voorbereiding van de komst van de Heer, zoals Johannes de Doper die gekomen is in dezelfde geest als Elia. Mozes vertegenwoordigt de Wet. Gedurende de drie-en-een-halve dag zal alle hemelse profetie tot zwijgen worden gebracht, wat de tijd van de heerschappij van de Antichrist zal zijn.

"Een tijd en twee tijden en een halve tijd; en al deze dingen gaan gebeuren wanneer hij, die de macht van de heilige mensen vernietigt, aan zijn einde komt". Daniël 12: 7.

"Het beest dat uit de Afgrond komt, gaat tegen hen oorlog voeren en hen overwinnen en doden." Apoc. 11: 7.

"Mensen uit alle volkeren, rassen, talen en naties zullen naar hun lijken staren gedurende drie-en-een-halve dag, niet toelatend dat ze worden begraven, en de mensen van de wereld zullen er blij om zijn en de gebeurtenis vieren door elkaar geschenken te geven, want deze twee profeten zijn een plaag geweest voor de mensen van de wereld'. Apoc. 11: 9-10.

"Maar deze stilte zal worden verbroken door Mijn Eigen Hand door het openen van het zesde zegel." Dat zal het einde zijn van deze drie-en-een-half jaar van de macht van de Antichrist.

¹ Symbolisch getal voor drieëneenhalf jaar.

² Zie bij de "aantekeningen" aan het einde van deze boodschap.

³ Jezus bedoelt gedurende mijn bijeenkomst.

“Na de drie-en-een-halve dag blies God leven in hen en ze stonden op, en ieder die het zag gebeuren was doodsbang; daarna hoorden ze een luide stem uit de hemel tot hen zeggen, ‘kom naar boven’, en terwijl hun vijanden toekeken, stegen ze in een wolk op ten hemel. Onmiddellijk was er een geweldige aardbeving en een tiende van de stad stortte in; zeventuizend mensen (dat is een groot aantal uit alle klassen) werden gedood door de aardbeving, en de overlevenden, overmand door vrees, konden alleen de God van de hemel prijzen.” Apoc. 11: 11-13.

“In mijn visioen, toen Hij het zesde zegel verbrak, was er een geweldige aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak; de maan werd helemaal rood als bloed ...” Apoc. 6: 12.

“Mijn Stem zal worden gehoord en Mijn vijanden zullen beven en op hun borst slaan.”

“Ze zeiden tot de bergen en de rotsen, ‘Val op ons en verberg ons voor Degene die op de troon zit en voor de toorn van het Lam.’” Apoc. 6: 16.)

3 april 1995

Mijn Hart is jouw Woonplaats, vergeet dit nooit! Mijn kind, Ik die de Opperste Hogepriester ben, zeg je: bemin Mijn priesters en bid voor hen; luister nu en schrijf dit op:

Ik zal jouw generatie onderrichten, zodat ze, wanneer ze Mijn Boek¹ lezen, het zullen begrijpen; Altaar, sta Mij toe Mijn Kennis op je te leggen, deze Onuitputtelijke Schat van Mijn Heilig Hart, zodat mensen uit elk volk, ras, taal en natie naar voren komen en zichzelf bedienen; en wanneer ze het doen, zal Ik hen weer tot leven brengen en hun ogen opklaren; want Mijn Woord herstelt;

als iemand Mijn Woord bemint, laat hem naar voren komen, als iemand Mij bemint zal hij Mijn Woord onderhouden en Mijn Vader zal hem beminnen en Wij zullen tot hem komen en Ons verblijf bij hem nemen; heb Mijn Heilige Geest evenzeer nodig als jullie lucht nodig hebben om te ademen; vraag aan Mijn Heilige Geest die de Gever van Leven is om tot jullie te komen en nieuwe wonderen in jullie ziel te doen ... vraag aan Mijn Heilige Geest om jullie de verborgen betekenis te onthullen van Mijn parabelen, Mijn spreuken en de profetieën van jullie tijd;

een stad² kan niet worden gebouwd zonder fundamenten,³ want Mijn Heilige Geest zou er Zich niet in kunnen vestigen; kom en leer: de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde zullen er zijn als Ik Mijn Troon in jullie zal vestigen want Ik zal kosteloos water geven uit de bron van Leven aan ieder die dorst⁴ heeft;

sta Mijn Heilige Geest dan toe jullie in Mijn Koninkrijk en in het Eeuwige Leven binnen te halen; laat het kwaad niet langer macht over jullie krijgen om jullie te doden; als het nodig was zou Ik op elk moment en zonder aarzelen opnieuw Mijn leven geven om jullie te redden; sta Mijn Heilige Geest toe jullie grond te bewerken en een aards Eden in jullie te maken, laat Mijn Heilige Geest een Nieuwe Aarde maken om jullie grond in jullie te laten gedijen zodat jullie eerste aarde, die het bezit van de duivel was, verdwijnt; dan zal opnieuw Mijn Heerlijkheid in jullie schijnen en zullen alle goddelijke zaden die door Mijn Heilige Geest in jullie zijn gezaaid,

² Symbolisch woord voor “onzelf”.

³ Betekenis: overgave aan God, zodat God ons fundament wordt.

⁴ Apoc. 21: 6.

¹ De Heilige Bijbel.

ontkiemen en groeien in Mijn goddelijk Licht; laat Mijn Heilige Geest tot jullie komen als een laaiend vuur en jullie zuiveren door alle dorre planten¹ die in jullie zijn gebleven te verbranden en ze te vervangen door hemelse zaailingen en heerlijke wijnstokken;² dan vanaf die dag zal Ik, Ikzelf hun hoeder zijn ...

laat jullie oude aarde die niets anders is dan verwoesting en ruïne nu tot Mij roepen en Ik zal medelijden hebben met jullie schande ... jullie weinige overgebleven bomen zijn nu dor en gebroken, slechts geschikt om als brandhout te worden gebruikt, sta dus Mijn Heilige Geest toe jullie ziel in een ander Paradijs, een Nieuwe Aarde te veranderen, waar Wij³ Onze Woning in jullie zouden vestigen; want zie, de winter is voorbij en de bloemen verschijnen op jullie grond; zien jullie? de wijnstok vormt zijn eerste bloemen die hun geur verspreiden; dit is Ons Paradijs, Onze Hemel;

Wij zullen in Onze Tuin komen om al zijn vruchten te verzamelen; Wij zullen in Onze Tuin komen en rusten temidden van jullie deugden die als fonteinen zullen zijn, bronnen van levend water, weelderige valleien van alle wierookdragende bomen, weiden en wijngaarden, bergen van mirre; want nederigheid behaagt Ons en liefde verrukt Ons; vrede eert Ons en vreugde verblijdt Ons, waarom, alle vruchten zijn de deugden die aangenaam zijn in Onze Ogen; sta dan Mijn Heilige Geest toe jullie te tuchtigen en jullie te laten zien dat gezonde onderrichting Leven is; maak ruimte voor Mijn Heilige Geest om wortel te schieten middenin jullie ziel en Zichzelf daar te planten, daar waar eerst

duizend doornstruiken en doornen waren; Mijn Heilige Geest zal de Boom des Levens in jullie zijn en Mijn Koninkrijk, dat jullie door Mijn genade zullen verkrijgen, zal jullie ertoe brengen onkreukbaarheid te verwerven en de goddelijkheid om het eeuwige leven te bezitten;

vergelijk jezelf, Vassula, nu, met je oude ik; zie je? zie je hoe Mijn Heilige Geest je oude aarde heeft veranderd in een Nieuwe Aarde? en hoe alleen Zijn zaden goede vruchten in overvloed kunnen voortbrengen? en dat jouw ziel zonder Zijn Tegenwoordigheid ongecultiveerd zou zijn gebleven, droog en een land van dorheid?

Wat betreft de Nieuwe Hemelen, Heer?

de Nieuwe Hemelen? ook die zullen in je zijn, als Mijn Heilige Geest je in heiligheid zal regeren; Mijn Heilige Geest, Metgezel van Mijn Troon, zal in je duisternis schijnen als een schitterende zon aan de hemel, omdat het Woord aan je zal worden gegeven om gedachten en gesprekken weer te geven zoals Ik zou willen dat je denkt en spreekt; alles wat gezegd wordt zal in overeenstemming zijn met Mijn Beeld en gedachte; alles wat je zult doen zal zijn tot Onze gelijkenis omdat de Geest van je Vader in je zal spreken; en je Nieuwe Heelal zal voortgaan met Mijn Heilige Geest om de rest van de sterren⁴ te veroveren tot Mijn Glorie en degenen die Mijn Wet niet hadden nageleefd en volledig waren teruggeweken als een voorbijgaande schaduw in de duisternis, die nooit de hoop en de heiligheid hebben gekend die Ik voor jullie tijden heb gereserveerd;

¹ Dorre planten betekent: slechte gewoonten, zonden.

² Deze hemelse planten zijn: deugden.

³ De Allerheiligste Drie-eenheid.

⁴ Symbolisch voor "mensen".

de Nieuwe Hemelen, Altaar, zullen zijn wanneer Mijn Heilige Geest over jullie allen zal zijn uitgestort vanuit de hoogte, vanuit de hoogste der hemelen; ja, Ik zal Mijn Geest in jullie zenden om van jullie ziel een hemel te maken, zodat Ik in deze Nieuwe Hemel drievoudig zal worden verheerlijkt; en zoals de paden, van hen die Mijn Heilige Geest hebben ontvangen, rechtgemaakt zullen worden, zo zullen hun duisternis en schemer ook worden verlicht en hersteld tot lichtende sterren die hun duisternis voor altijd en eeuwig verlichten; spoedig, zullen deze aarde en deze hemel verdwijnen omdat de stralende glorie van Mijn Troon in jullie allen zal schijnen;

Ik, Jezus, zeg jullie: Ik, de Hogepriester, roep jullie vanuit de hoogste der hemelen om je met Mij te komen verenigen door Mijn Troon van Genade te naderen; het is binnen jullie bereik; kom tot Mij en jullie zullen Mijn Koninkrijk in de Hemel erven;

IXΘΥΣ 

12 april 1995

Mijn Heer?

Ik Ben; vrede zij met je; wil je vandaag met Ons¹ schrijven?

Alleen als U dat wilt, Heer.

Wij willen het ... als je met Ons blijft, kleintje, zul je goede vooruitgang maken, dus wil je, jij die de Allerheiligste Drie-Eenheid toebehoort, Ons dienen? door Ons te dienen zul je Ons gehoorzamen en Ons verheerlijken;

¹ Jezus spreekt in Tegenwoordigheid van God de Vader en de Heilige Geest.

Ik zal U met de grootste blijdschap dienen.

maak Ons bekend op de manier waarop Wij tot jou zijn gekomen, laat Ons dan Ons Nieuwe Lied² zingen door jouw mond; zij die nog niet zijn verontreinigd door de machten van de wereld zullen tot Ons getrokken worden in Ons Onvergankelijk Licht; vandaag zenden Wij jou, als een vurige vlam, om nieuw leven te blazen in deze flikkerende vlam die in elk hart bijna is uitgedoofd;

- Onze Tegenwoordigheid door deze Oproep is: vergeving; Onze Tegenwoordigheid temidden van jullie is: vriendelijkheid en mildheid, maar weldra zal Mijn Stem temidden van jullie worden gehoord als een donderslag;

- Mijn Stem zal die van de Gerechtigheid zijn; Ik zal komen om de aarde te zuiveren; Mijn zuivering zal zijn als een klein Oordeel en het zal rechtvaardig zijn;

(Boodschap van Jezus aan de V.S.)

zeg dit tegen hen: ook al heb Ik persoonlijk velen door Mijn Oproep veilig teruggeleid tot het geloof, de aarde gaat door weg te kwijnen door rebellie, verdorrend, vanwege haar droogte; als Mijn Ogen in deze dagen nooit ophouden tranen van bloed te vergieten, komt het omdat zo velen van jullie, wier ogen Mijn Glorie, Mijn Barmhartigheid en Mijn machtige tussenkomst in deze afgelopen jaren hebben gezien, vandaag nog in de verleiding komen om terug te kijken naar wat Ik heb gezworen te vernietigen!

waar zijn jullie, jullie die de minuten telden om met Mij te zijn? waar is jullie

² De Boodschappen.

enthousiasme dat jullie ooit hadden om Mijn Naam te verdedigen en heilig te houden? jullie, die ver van Mijn Hart verwijderd waren en tot Mij kwamen en zeiden: "ik ben ziek", en die Ik heb genezen, jullie hebben je oor weer afgestemd op apathie;

in Mijn verdriet roep Ik, maar zo velen van jullie wijzen al Mijn waarschuwingen af! "overhandig Mijn Boodschappen aan alle steden zodat ze hun leven veranderen," zeg Ik; maar nauwelijks heb Ik geroepen of Mijn Stem wordt overstemd door deze gapende duisternis die in Mijn steden woont ... ben Ik in jullie ogen zo weinig waard? Ik die jullie een levende geest heb ingeademd, ben Ik voor jullie niet méér waard? zo velen van jullie lezen en herlezen Mijn Boodschappen, maar zonder ze te leven, want jullie lezen, Mijn kinderen, zonder te begrijpen;¹

op het ene moment roept jullie ontvlamde hart lofprijzingen tot Mij en op het andere sterft de vlam in jullie uit; - zo liefdevol als een vader zijn kinderen behandelt, zo heb Ik jullie behandeld en heb Ik aan jullie hart deze Onuitputtelijke Schat onthuld die generaties lang verborgen is geweest en bewaard werd voor jullie Tijden, deze Tijden waarin Kennis en Geloof zouden worden veracht vanwege de koudheid van de wereld; Mijn Schat werd bewaard voor het einde der tijden waarin jullie nu leven, wanneer de mensen de voorkeur zouden geven aan hun eigen genoegens boven God, zichzelf liever overgevend aan elk kwaad dan aan het goede;

Ik stort Mijn Onuitputtelijke Schat van Mijn Heilig Hart als watervallen van rivieren over jullie uit, over bergen en

dalen om jullie sterk te maken in jullie liefde en gereed voor Mijn Koninkrijk; Ik ben als een bron geweest die zich in ravijnen stort en tussen de bergen naar beneden loopt, die de dorstigen lokt; Ik heb jullie gedurende de voorbije jaren alles aangeboden wat de hemel te bieden heeft, zeg Mij dus, wat zou Ik meer hebben kunnen doen om jullie te redden dat Ik niet gedaan heb?

Mijn kinderen, in het begin heb Ik jullie Mijn Wet gegeven om jullie in leven te houden; Mijn Wet is tot op vandaag niet onderhouden omdat jullie niet leven in de liefde van God; zolang jullie geen liefde hebben voor jullie Vader in de Hemel, kunnen jullie je naaste niet beminnen en kunnen jullie niet zeggen dat jullie de Geboden gehoorzamen; zolang hetgeen jullie in het begin is geleerd niet in jullie leeft, zijn jullie nog niet in Mij geworteld; hoe kunnen jullie zeggen: "ik leef in Jezus en in mijn Vader;" hebben jullie niet gehoord dat op de twee grootste Geboden de hele Wet steunt? Ik vraag jullie plechtig, "wat baat het de mens de hele wereld te hebben gewonnen en de gave van de liefde te hebben verloren?" de gave van de liefde te hebben verloren betekent de kennis van God te hebben verloren, want als iemand geen liefde voor de Vader heeft, overtreedt hij alle Geboden;

Ik zeg jullie, als jullie liefde niet dieper gaat dan ze nu is en niet groeit zullen jullie nooit in staat zijn Mijn Koninkrijk binnen te gaan; leer de Vader te verheerlijken en Hem te beminnen zodat de Vader en Ik Ons thuis in jullie maken; leer te hunkeren en te verlangen naar de Vader zodat jullie leven een onophoudelijk gebed wordt; als jullie zeggen van God te zijn, bemin dan elkaar

¹ Veel belangrijke profetieën in deze boodschappen zijn in vervulling gegaan, maar niemand heeft het opgemerkt.

evenzeer als Ik jullie bemin zodat jullie een Waar Leven in God leven;

heeft jullie geest Mijn Heerlijkheid gedurende al deze jaren dat Ik jullie heb onderricht niet waargenomen? Ik zal spoedig tot jullie terugkeren, waag het dus niet te zeggen: "ik heb nog tijd om me te verbeteren;" kom nu en heb berouw! de vrucht van berouw is: Liefde; kom dus nu en leer genadig te zijn in jullie liefde voor jullie hemelse Vader; leer niet alleen je naaste te beminnen maar ook diegenen die jullie als je vijanden beschouwen; als jullie barmhartig voor hen zijn, zal jullie Vader in de Hemel voor jullie barmhartig zijn; in Mijn Huis heb Ik alleen liefde;

Ik heb jullie bij je naam geroepen om jullie Hoop te geven; Ik heb Mijn Heilig Hart geopend en jullie aangeboden al Mijn Rijkdom en Schatten die Ik eeuwenlang had verborgen; Ik ben neergedaald van Mijn Troon om temidden van jullie te zijn met Mijn Hart in Mijn Hand om heel deze Schat die Het bevat jullie aan te bieden; dan, toen Ik Mijn Mond opende en heb gesproken, waren jullie verloren in verbazing over Mijn volmaakte schoonheid; om jullie liefde op te wekken en jullie wakker te schudden, ademde Ik Mijn delicate geur van parfum over jullie; in de jeugd van jullie bekering openden jullie je hart vrijelijk voor Mij en vroegen Mij jullie met Mijn Herdersstaf te leiden, en dat deed Ik; van de kudde die Ik weidde zijn zeer weinigen in de schaapskooi gebleven; jullie weerstand tegen het kwaad hield geen stand; jullie voeten wandelden steeds verder weg van Mijn Hart en jullie verhaastten jullie stappen naar kwaadaardigheid en bedrog ...

veeleisend zijn jullie geworden, en braamstruiken en doornen verstikten het beetje liefde dat groeiende was en

dat Mijn vreugde en Mijn eer was; hoe kunnen jullie zeggen dat jullie ogen Mijn Geboden waarnemen als jullie meedogenloos je naaste op de proef stellen? Mijn Vader en Ik zijn helemaal vanuit de Hemel gekomen om ieder van jullie eraan te herinneren je hart te openen om Ons te ontvangen vóór Mijn zichtbaar voorbijgaan op deze aarde; bid dat dit uur jullie niet nietsvermoedend aantreft met een hart van steen; bid dat dit Uur jullie geest niet leeg aantreft;

kom tot jullie Koning met een open hart en ook jullie zullen deelhebben aan Zijn Koninklijke Tafel die is: liefde;

IXΘΥΣ 

28 april 1995

Vassula, laat Mij voor jou, Mijn vriendin, het lied zingen dat Ik in Mijn Hart heb! schrijf:

O Mijn volk, Mijn vrienden, Mijn geslacht, jullie Heer zal komen en rusten in jullie hart; jullie zullen worden vernieuwd in Mijn Tegenwoordigheid, want Ik ben vastbesloten jullie allen te omringen met liederen van verlossing; Ik ben vastbesloten alle volkeren van de aarde te verzamelen en ze te onderrichten; Mijn Nieuwe Lied is geschreven om Mijn Naam te eren;

hebben jullie niet gehoord dat Mijn intenties zijn: Redding voor de mensheid? Mijn Plan blijft voor altijd van kracht en de intenties van Mijn Hart van eeuw tot eeuw;

luister, Huis van het Oosten! blijf niet doof voor Mijn roepen! jullie hebben gewacht op Mijn Soevereiniteit, bemind Huis van het Oosten, om neer te dalen uit de hoogste der hemelen om jullie te redden en nu zeg Ik jullie: ochtend na

ochtend zullen jullie groeien op jullie troon, want, zie, uit jullie land zal een Loot van hoop ontspruiten, een Loot van gerechtigheid en van volmaakte vrede, en de bewoners van dit Huis zullen overal vrede verspreiden ... dochter van Mijn Oosterse Huis, maak dit bekend met kreten van vreugde, ga en verkondig Mijn Woorden, zeg,

"de Heer komt uit Zijn heilige woning om Zijn volk te troosten en Zijn Kerk te versterken;"

vandaag rusten Mijn Ogen op een man met een goed voorteken en aan hem zal de kroon worden gegeven; hij is het die ontspruit op de Oostelijke Oever en die Mij zal verheerlijken... en Mijn engelen zullen neerdalen met de koninklijke onderscheiding in hun handen en hem kleden voor de troon als een heerser;

ach Vassula! dans en juich met vreugde want deze dag is zo nabij; Ik ben op dit moment al bezig jullie deze feestdag¹ te bezorgen, zodat alle voorbije rampspoed vervangen zal worden door vreugde;

Huis van Traditie, heb je het niet gehoord? heb je nog niet begrepen dat Ik door jullie Huis drievoudig zal worden verheerlijkt? heb je niet gehoord dat Ik hemelse zegeningen heb verleend aan jouw Loot? zoals je eens een vloek was onder veel naties, zo ben Ik van plan je te doen opstaan om een genezende balsem te worden voor Mijn Huis in het Westen en een zegen voor de volkeren; Huis van het Oosten! een zegevierende Loot ontspruit om Mijn Huis als één te doen verrijzen;

Mijn lippen trillen van emotie en Mijn Hart zingt voor de gezalfde ... en de

afgrond brult van woede bij het geluid van zijn voetstappen, want Mijn Huis zal één zijn; het Westerse Huis en het Oosterse Huis zullen leven als één omdat Mijn Naam hun band zal zijn en hen zal kleden in volmaakte vrede, rechtschapenheid en liefde; Mijn Nieuwe Naam zal het koninklijke insigne zijn tussen deze twee Huizen ... dit zal spoedig gebeuren en in jullie tijd, zeg dus niet, "de Heer neemt weer Zijn tijd," Ik heb tegen jullie gezegd dat Ik ben besloten, vanuit Mijn Liefde die Ik voor jullie koester, haast te maken met Mijn Plan; Ik ben voornemens om, samen met Mijn Leger, Mijn Vijand² en de twee Beesten³ te vertrappen, sneller dan voorzien!

kom en leer: de leiders van de vernietiging zijn in feite drie duivelse geesten⁴ die een driehoek vormen, elk een hoek innemend die de hele wereld binnenleiden in hun weerzinwekkende wereld; dronken van het bloed van de heiligen en van al diegenen die getuigen van Mijn Godheid; zien jullie dat niet? om hun vernietigingswerk te voltooien en het te bekronen met succes zullen ze de Stoel van Petrus moeten verwijderen en degene die erop zit; hun bedoeling is Mijn Kerk te vernietigen ... maar, wees niet bang, Ik had beloofd dat "de poorten van de onderwereld Haar nooit zullen overweldigen";⁵

ja, dit is wat er nu gebeurt; de leiders van de vernieling, schitterend in hun graden van geleerdheid, zijn boosaardig en hun stank heeft nu de hele wereld bedekt; zij zijn degenen van wie de Schrift zegt: ze zijn in staat wonderen⁶ te

² Satan.

³ Apoc. 13: 1-18.

⁴ Apoc. 16: 13-14.

⁵ Mt. 16: 18.

⁶ 2 Tess. 2: 9.

¹ Jezus bedoelt Eenheid.

doen, en door hun bekwaamheid de tien torens van de wereld te verleiden en vandaar alle naties van de aarde; allen vallen voor hun betovering ... als hun leger eenmaal compleet is, zullen ze hun insigne¹ verheffen en samen met de krachten van de drie weerzinwekkende geesten zullen ze samenkomen om oorlog te voeren tegen Mijn Eeuwigdurend Offer, dit is wat de Schrift noemt:

“de strijd van de Grote Dag van de Almachtige God ...”²

in feite is dit uur van grote ongerechtigheid en van grote smart al over jullie gekomen, maar Ik zal ze verslaan, want Ik ben de Heer der heren en de Koning der koningen; en de hemel, samen met alle heiligen, apostelen en profeten, zal hun ondergang³ vieren;

Ik zal op een wit paard verschijnen, als een strijder voor gerechtigheid,⁴ en ten overstaan van al Mijn heiligen, apostelen en profeten,⁵ vonnis uitspreken tegen de draak,⁶ het Beest, de valse profeet alias het tweede Beest en de drie kwaadaardige geesten,⁷ en met Mijn zwaard zal Ik ieder van hen⁸ slaan, en de torens die zij hebben gebouwd zullen ineens instorten - dat wil zeggen alle volgelingen van de twee Beesten onder de naam van Geleerden! als afgesneden doornen zijn ze nu Mijn Lichaam binnengedrongen, maar Ik zal ieder van hen uittrekken en ze in het vuur⁹

¹ Ik hoorde ook tegelijkertijd het woord “banier”.

² Apoc. 16: 14.

³ Apoc. 18: 20.

⁴ Apoc. 19: 11.

⁵ Apoc. 18: 20.

⁶ Satan.

⁷ Duivelse geesten (Apoc. 16: 13).

⁸ Lees Apoc. 19: 11-21.

⁹ Apoc. 19: 20.

verbranden, en Mijn Adem zal de rest van hen als vuur verteren ...

aangezien niets verborgen kan worden voor Mijn Ogen, zeg Ik jullie dat over elke natie het Beest en zijn gelijken een bestuurder hebben aangesteld, een van de hunnen, die hun autoriteit hebben gevestigd zelfs over elke grasspriet; - Ik ben met jullie om jullie te leren hoe dit te begrijpen; schrijf: het tweede Beest, dienaar van het eerste, toont reeds zijn immense macht door voortdurend sterren¹⁰ van de hemel te trekken en ze als vijgen op de aarde te laten neervallen; luister en begrijp: zijn¹¹ macht "zal reiken tot aan de hemelse legerscharen en zal legerscharen en sterren tegen de grond smijten, en ze vertrappen; hij zal zelfs de macht uitdagen van de Vorst van die legerscharen; en hij zal het Eeuwigdurend Offer afschaffen en de fundamenten van Zijn heiligdom¹² vernietigen;"

dit zijn degenen die eens waren en niet meer zijn; dit zijn degenen die ophielden te zijn, de legerscharen van de hemel en de sterren waren eens van Mij, maar zij besloten van Mij te scheiden en partners te worden van het beest; "ze zijn allen eensgezind om hun kracht en hun macht in dienst¹³ van het beest te stellen"; ze verkopen Mij elke dag en ontheiligen Mij in Mijn Eeuwigdurend Offer, in het Heilig Sacrament van Mijn Goddelijke Liefde; zie je? zie je wat een grote wanorde er aankomt?

dus laat nu je stem uitgaan over heel de aarde en Mijn Boodschap tot aan de uiteinden van de wereld; heb Mijn Vrede

¹⁰ Deugdzame zielen.

¹¹ De macht van het beest.

¹² Daniël 8: 10-11.

¹³ Apoc. 17: 13.

om met vrede te werken; prijs Mij voor
het geven van nieuw leven aan je ziel ...

*Ere zij God;
ik dank U,
met heel mijn hart dank ik U.
Ik ben tot leven gebracht
en U hebt mij een hart van vlees gegeven,
mijn vlees heeft nogmaals gebloed;*

*door mij te kiezen
hebt U mij opgewekt om Uw gunst te
genieten
en U heeft mij toegestaan in Uw Huis te
leven
alle dagen van mijn leven.*

*Gezegend zij God,
die mij toestaat elk uur
Zijn zoetheid, Zijn tederheid en Zijn
genaden te genieten.
Het Woord van God is Leven.
Leer mijn tong Uw goedheid te
verkondigen
en Uw Heilige Naam te prijzen voor altijd
en eeuwig.
Amen.*

kom, Ik zegen je; Ik zal je blijven voeden
en Ik zal voor je zorgen;

IXΘΥΣ 

1 mei 1995

*Mijn Heer:
moge Uw Naam
luisterrijk blijven voor altijd.
Mijn hart trilt van vreugde bij Uw
Tegenwoordigheid
en ik verheug mij in Uw gunst;
en alles wat U mij beveelt te doen,
probeer ik prompt uit te voeren.*

*In Uw Tegenwoordigheid
ervaar ik de zoetheid van Uw Hart
en Uw onderrichtingen, die zijn:*

*Leven, Vreugde, Vrede, Liefde en
Heiligheid.*

*Ze zijn een Lied voor onze ziel,
die de verborgen mysteries van Uw
Koninkrijk openbaren.*

*Maar als ik Uw Liefdeslied zing
met heel mijn hart en stem
en Uw driewerf heilige Naam zegen,
stormen ze op mij af en
noemen mij een "misdadigster";
zij zitten op een rechterstoel
met een scepter van leugen,
en proberen steeds nieuwe
beschuldigingen te verzinnen;
wanneer zullen ze hun fout verzaken?*

steun op Mij, Ik ben met je; laat deze
dingen je hart niet verontrusten; Ik ben
verantwoordelijk voor Mijn Kerk, voel je
dus nooit ontmoedigd; Vassula, Mijn
bloem, onthoud: er was niemand dan Ik
om je te onderrichten; Ik kwam om je te
onderrichten en door jou anderen; Ik
ben je Leraar en Ik bemin je; leer van
Zoetheid zelf; leer, Mijn leerlinge,
zonder eigenbelang en geef zonder
reserve door;

kijk, Mijn kind, het is van Mij bekend
dat Ik geen ontzag heb voor menselijke
grootheid; als dezen rechters werden en
verzuimden heilige dingen als heilig te
behandelen zullen ze zelf als onheilig
worden veroordeeld; ben je vergeten dat
Ik behandeld werd als een godslasteraar
en om die reden veroordeeld ben?
waarom ben je dan verbaasd te worden
veroordeeld als iemand die perverse en
beledigende taal gebruikt? ze hebben Mij
geoordeeld naar menselijke maatstaven
zoals ze jou vandaag oordelen; Mijn
kind, vrees niet, lo tedhal! op de Dag van
het Oordeel zullen ze bevend voor Mijn
Troon verschijnen voor de afrekening
van hun zonden tenzij ze voor hun dag
berouw hebben; hun meedogenloos

oordeel over jou zal ook voor hen meedogenloos zijn; hun beschuldigingen zullen hen beschuldigen;

Ik zeg je, Vassula, op zekere dag, in Mijn hoven en op de Oordeelsdag, zullen al degenen die jou hebben beschuldigd en je hebben bespot, van wroeging worden vervuld, omdat ze Mijn Onuitputtelijke Schat hebben afgewezen, waarvan hun geest Wijsheid zou hebben kunnen verkrijgen en Mijn vriendschap zou hebben kunnen winnen, deze vriendschap die hen zou hebben binnengeleid in de schoonheid van Mijn Soevereiniteit en Heerlijkheid en de intimiteit met hun God; jouw beschuldigers zullen naar je kijken en zeggen, zoals de Schrift zegt: "dit is degene die we eens belachelijk hebben gemaakt, een mikpunt voor ons sarcasme, dwazen die we waren! we beschouwden haar leven als een dwaasheid ..." en jij, Mijn kind, zult ieder van hen die je hebben onderdrukt ontmoeten, en ze zullen beseffen hoe bitter ze Mijn Beker hebben gemaakt ...

blijf met Mij in Mijn doodsangst, Ik heb je vriendschap nodig; bid en zeg tot Mij deze woorden:

"mijn Heer,
mogen de woorden van mijn mond
genegenheid en troost zijn
voor Uw Heilig Hart;

"Verlosser van de wereld,
waarom smeden ze plannen tegen U
telkens en telkens weer?

"Trooster van Uw geslacht,
waarom blijven ze U belasten
met smart en verdriet?

"Vriend van de mensheid,
waarom verloochenen de Uwen

Uw gewonde Hart
en planten ze banieren van verdriet in
zonde
hun leven lang?
de hemelen verklaren openlijk Uw
Heerlijkheid
en Uw Stem wordt gehoord
tot aan de uiteinden van de wereld, en
roept uit:
'keer tot Mij terug en Ik zal jullie
een nieuw leven voor je ziel geven;'

"maar wat U ontvangt is minachting,
mijn Verlosser;
en ach, zo velen spotten met Uw Oproep,
mijn Trooster!

"Vriend van de mensheid, Volmaakte
Schoonheid,
Driewerf Heilig Licht,
Uw Liefde is opnieuw verraden,
afgewezen en op de proef gesteld;
Uw vijanden vermenigvuldigen zich
en hun geweld neemt toe;

"Offerlam,
beschuldigd door Uw aanklagers,
voortdurend aangevallen door Uw
aanvallers,
wanneer zult U verschijnen op Uw paard
als:
Strijder voor Gerechtigheid?"

Mijn Eigendom, verlaat nooit Mijn Hart;
Mijn vijanden vervolgen je, maar in
werkelijkheid vervolgen ze Mij;¹ Mijn
engel, Mijn kind, de Vader zendt je uit
om voor Ons te reizen en te getuigen,
daarom is Mijn stempel op jou; houd
moed, Ik ben naast je; roep Mij als je
moe bent en Ik zal je optillen; vul Mijn
bijeenkomsten en wees niet bang; Ik ben
Degene die tussenbeide zal komen in

¹ Toespeling op Hand. 9: 4-5.

jouw tijden van tirannie, wees dus geduldig;



10 mei 1995

*Mijn God, mijn Heer,
laat elke tong op aarde
spreken over “vrede”, “verzoening”,
“liefde”, “geloof” en “eenheid”.*

*Zend op tijd Uw Heilige Geest,
laat iedereen zien dat U onze Hulp en
Troost bent;
kom en laat het beetje dat is
overgebleven herleven,
hoe zouden anders de doden
over Uw wonderen kunnen horen in de
duisternis?
Hoe zouden ze Uw rechtvaardigheid
kunnen zien,
als hun geest nog in het land van
vergetelheid ligt?*

*Uw liefde voor mij is zo groot geweest,
Uw barmhartigheid onpeilbaar,
en zonder enige verdienste hebt U mij
Wijsheid aangeboden,
een onschatbaar geschenk ...
en U gaf mij spraakvermogen om Uw
Liefde¹ bekend te maken;*

dochter, open je hart voor Mij en vertel
Mij alles ...

Mijn ziel is bezorgd ...

Ik luister ...

*Mijn tegenstanders zijn feller dan ooit ...
Een nietsontziende kliek zit mij op de
hielen.*

luister en begrijp: Ik heb je begunstigd met de zetel van een profeet, dus zul je voor de rest van je leven profeteren en verbonden zijn met Mijn Werken, maar ook met alles wat zij² te verduren hadden; - sta daar niet alsof je plotseling weduwe bent geworden ... vind je steun in Mijn Liefde want Ik ben met je; heb Mijn Vrede ... wil je schrijven?

Als U dat wilt, Heer.

Ik wil het ... luister en schrijf;

Vassula, Ik denk dat je nu hebt gemerkt hoe de vestingwerken van Satan sterker worden, daarom heb Ik besloten Mijn Dag te bespoedigen; laat de mensheid weten:

Ik zal de Dag van Mijn Wederkomst
bespoedigen;

Ik heb eens, niet lang geleden, tegen je gezegd haast te maken met Mijn Werk omdat je aan de dageraad van grote gebeurtenissen staat; later ben Ik weer bij je gekomen om je te zeggen dat je tegenover de grote beproevingen staat die gaan komen; maar nu zeg Ik je: offer Mij wierook en bid elke dag opdat Ik je de genade van verlichting schenk; Mijn dochter, er komt leed, er is al leed onderweg naar Mijn heiligdom;

deze duisternis van ongerechtigheid die Ik je heb voorgezgd; de drie-en-een-half jaar zijn al bij jullie; dit uur is al bij jullie sinds het begin van dit voorjaarsseizoen; jouw generatie is het begin van leed en beproevingen binnengegaan, deze verschrikkelijke tijden van ongerechtigheid; de tijden van gruwel en verwoesting; het uur van

¹ Ik drong niet door tot de kern.

² De profeten.

schaduwen en van het Beest; de door Satan driemaal vervloekte tijden; het uur waarin hij heeft gezworen Mijn heiligen en Mijn engelen¹ te kwellen; de tijden zijn hier waarin de boze een van de zijnen zal sturen om Mijn Wet en Mijn seizoenen te veranderen; het zal jullie dan voorkomen alsof Soevereiniteit en Heerlijkheid jullie niet meer omgeven, het zal Mijn heiligen voorkomen alsof Mijn Hof er niet is om de boeken² te openen; het zal jullie lijken alsof Ik jullie allen verlaten heb; het zal voor jullie allen lijken alsof de twee Beesten hebben bewezen de sterkeren te zijn, maar dit zal slechts voor korte tijd zijn tot Mijn Wederkomst; Ik zal komen als een dief

...

Ik zal plotseling over jullie komen om de scepter van valsheid te breken, en de aarde zal beven; met slechts één blik zal Ik de rebellie van elke natie doen sidderen en Ik zal deze rebellie, die deze geloofsafval als een plaag over jullie heeft gebracht, in Mijn Vlammen wegsmelten; Ik zal de afvalligen verjagen en de tronen van hen die de seizoenen, Mijn Traditie, hebben veranderd, en die hun leven hebben doorgebracht met het tegenwerken en bestrijden van Mijn Abels³ en degene⁴ die hen leidt; Ik zal met grote passen over de aarde stappen en geen steen onomgedraaid laten, want Ik heb gezworen met Mijn Vlammen alles te verteren wat niet van Mij komt en wat Mijn Beeld heeft bezoedeld;

- Ik heb jullie nu gedurende jaren nieuwe apostelen gestuurd om onder jullie te verblijven en jullie aan Mijn Wet te herinneren en naar Mijn

waarschuwingen⁵ te luisteren die ze nu sinds vele jaren hebben geprofeteerd, maar zo heel weinigen hebben geluisterd ... Ik heb ze gestuurd om jullie eraan te herinneren Mijn Wet in praktijk te brengen en vriendelijkheid en medelijden te beoefenen jegens elkaar; Ik heb ze gestuurd om Mijn Echo te zijn, je eraan te herinneren, generatie, kwaad met liefde te vergelden en elkaar te beminnen, maar tot op de dag van vandaag zijn jullie harten gesloten en harder dan ooit ... jullie voldoen niet aan Mijn Wet en evenmin aan Mijn verzoeken; jullie harten gaan door kwaad te beramen tegen elkaar en zijn liever onvermurwbaar dan naar Mijn Oproepen te luisteren die Ik bekend heb gemaakt door Mijn Geest via Mijn nieuwe apostelen van jullie dagen ...

aangezien je al deze dingen hebt gedaan, generatie, die Ik verafschuw en je geen liefde en vrede hebt gepraktiseerd maar in plaats daarvan rebellie, zul je overeenkomstig je eigen maat ontvangen ... wat je hebt gezaaid, zal je nu oogsten ...

Is er geen woord van hoop voor de getrouwen, de Abels zoals U ze noemt, mijn Heer?

tot Mijn Abels zeg Ik: Ik zal Mijn Gerechtigheid bekendmaken; wees niet bang; Ik ken jullie bij naam en jullie kennen Mij; zoek altijd naar vrede met alle mensen; zorg ervoor dat niemand ongehoorzaam is aan zijn leider opdat er geen wortel van rebellie in hem komt; blijf in Mijn genade en verhard jullie hart niet; Ik ben jullie Hoop en wees in Mij geworteld; Ik zal voor jullie zorgen terwijl de ongerechtigheid haar climax bereikt;

¹ Boodschappers.

² Gerechtigheid van God.

³ De trouwe priesters.

⁴ Johannes-Paulus II.

⁵ Jezus zuchtte.

Ik bemin jullie allen, eeuwig; wees één in Mijn Naam;

ΙΧΘΥΣ 

12 mei 1995

De Schrift zegt:

*"als een eigendom geen omheining heeft,
zal het worden geplunderd."¹
Heer, laat Uw Armen mijn omheining zijn,
bescherm mij, die Uw eigendom ben.
Laat niet toe dat de Plunderaar
Uw eigendom binnenstapt
en er een woestenij van maakt,
anders zal ik eindigen in de vlammen!*

Ik, Jezus, zal altijd je bescherming² zijn, verlies de Vrede niet die Ik je heb gegeven ... jouw voedsel is Mijn Wil te doen; door genade heb Ik je opgewekt om Mijn boodschapster te zijn, en door genade zul je samen met Mij je werk voltooien; wees niet verbaasd over de manier waarop Ik Mijn Boodschap heb verspreid; open je oor, dochter, en hoor het geluid van Mijn Voetstappen, Ik ben niet ver van je³; werk voor Mijn Kerk; Ik, Jezus Christus, heb water voor je bereid om te drinken en je te verkwikken; Ik weet dat het hard is, Mijn beminde, om deze meedogenloze woestijn te doorkruisen, maar Ik ben met je ...

(Nu spreekt de Eeuwige Vader.)

Ik, je Hemelse Vader, zegen je; elk woord dat je over Mij uit, verheerlijkt Mij; elk hart dat wordt veroverd terwijl je spreekt, heiligt jou ... elke blaam die je ten onrechte treft, zuivert je ziel en trekt

haar dichter naar Mij toe; zou iedereen, zelfs je dierbaarste vrienden, je in de steek laten, Ik zal je nooit in de steek laten; jij bent Mijn vreugde; je te leiden is ook een vreugde voor Mij; - Ik heb je Mijn werk toevertrouwd, dus houd het zoals een lamp, brandend en schijnend;

jouw tijdperk is duister, Mijn kind, maar door te gebruiken wat Ik je heb gepredikt en geleerd, zullen velen de Weg zien en zullen begrijpen dat Ik hun Bron van Leven ben; velen zullen worden aangetrokken en zich verheugen over het licht dat Ik hun geef, en in dit licht dat Ik over hen uitgiet zullen zij de enige Waarheid leren, die is:

dat Ik de enige ware God ben, en Jezus Christus Mijn enige Zoon, Heer der Heren, de Messias; Mijn onderrichtingen zullen hun een betere kennis van Mijn Woord geven, Ik heb je dit alles gezegd opdat je vrede en troost in Mij zult vinden; onthoud ook, Mijn dochter, dat Ik je in tijden van gevaar zal optillen; Ik garandeer je dat je het einde zult bereiken van de weg die Ik voor je heb uitgezet; hoewel je een teken van tegenspraak zult blijven, zul je je zending met Mij voltooien, en je zult Mij verheerlijken ...

(Onze Lieve-Vrouw spreekt.)

“pethi mou”,⁴ de plannen van de Almachtige in Zijn Boodschap zijn zo diepgaand dat velen zullen worden genezen;

Mijn Zoon is met je; Ik ben ook met je; Ik ben gekomen om je opnieuw te verzekeren van Mijn hulp ... keer een glimlachend gezicht naar al je gaven⁵ ...

¹ Sirach/Eccl. 36: 25.

² Jezus gebruikte het woord “bescherming” in plaats van “beschermer”.

³ Jezus bedoelt: Zijn Wederkomst.

⁴ Grieks voor: “Mijn kind”.

⁵ Onze Lieve-Vrouw glimlachte terwijl Ze deze woorden tot mij zei op een wat plagende toon, vanwege mijn terneergeslagen gezicht. - Terwijl Ze

ga door God te behagen door te profeteren en door aan elke natie te laten zien wat Hij waarlijk aan jou heeft geopenbaard, zodat allen die naar je luisteren Hem mogen erkennen als Verlosser en als Liefde ...

ga door elke ziel te brengen tot de vertrouwelijkheid met God; win Mijn kinderen voor de Goddelijke Liefde van God; en jij, Mijn dochter, groei in Zijn Geest en voel je nooit terneergeslagen; verspreid Zijn Boodschap zoals je nu doet en blijf gerust; God-is-met-je ...

(De Heilige Aartsengel Michaël spreekt nu.)

Vassula, heb je niet gelezen: "zoals een jongeman een maagd huwt, zo zal Degene die je heeft gevormd jou huwen ... en zoals de bruidegom zich verheugt in zijn bruid, zo verheugt God Zich in jou;" weet dit, Vassula, telkens wanneer een ziel ontwaakt en God vindt, verheugt heel de hemel zich en viert het net als de mensen die gelukkig zijn en feestvieren als ze voor een bruiloft worden uitgenodigd, zo is het ook als de hemel feestviert ... Ik wil je vertellen dat je dikwijls Onze vreugde in de hemel hebt doen toenemen wanneer je, in je nietigheid, de Almachtige verheerlijkt door zielen ertoe te brengen God te beminnen ... vrees dus niet;

en schrijf nu weer op wat geschreven was op een schrijftablet en in een boek lang geleden maar voor altijd een getuigenis is gebleven om te dienen voor de tijd die komt: "dit is een opstandig volk, zij zijn zonen die liegen, zonen die niet willen luisteren naar de geboden van Jahweh; tot de zieners zeggen ze, 'zie

geen visioenen'; tot de profeten, 'profeteer ons niet de waarheid; vertel ons aangename dingen; heb denkbeeldige visioenen; wijk af van de weg, verlaat het pad, neem de Heilige uit ons zicht¹ weg"; in korte tijd, in zeer korte tijd zal de Heilige komen als een vlam van verterend vuur en de hooghartigen verrassen, maar de nederigen zullen zich verheugen omdat ze hun hoop op Hem hebben gesteld;

Redding komt van boven, Soevereiniteit buigt Zich neer uit de hemel om jullie genadig te zijn; daarom, ieder die luistert naar Zijn Oproepen en zich voorbereidt door berouw is als de verstandige man die zijn huis op de rots heeft gebouwd; de Heer is jullie Rots; Ik ben de bewaker van jullie huis² en de Heer is het fundament van jullie huis ...

en nu, dochter van de Allerhoogste, één raad: blijf in God geworteld, in Zijn Liefde en geen enkele aanval zal in staat zijn je te schokken; blijf verenigd in de Allerheiligste Drie-eenheid en je zult je aanklagers schokken door je standvastige weerstand tegen bekoringen; blijf in de Allerheiligste Drie-eenheid en je zult de sterkte in je hebben voor deze strijd om vol te houden tot het einde en nooit toe te geven; je zult voldoende genade krijgen van Gods eigen glorierijke macht zodat je je zending volbrengt; alles zal gebeuren in volmaakte harmonie en je zult leren je beproevingen te dragen met verbazingwekkende vreugde;

eer aan Hem die Zijn Genaden over je uitstort om je te behouden in Zijn Licht, in Zijn Barmhartigheid om Zijn Gerechtigheid te ondersteunen, in Zijn

dit tegen mij zei klaarde mijn gezicht niet alleen onmiddellijk op, maar ik merkte dat ik lachte van vreugde.

¹ Jes. 30: 9-11.

² Het woord "huis" kan worden begrepen als "ziel".
"In die tijd zal Michaël opstaan, de grote prins die uw volk beschut ..." (Dan. 12: 1).

Sterkte om je volgens Zijn Geboden te laten leven; Jahweh is rechtvaardig en goed, vol medelijden met Zijn kinderen, trouw en waarachtig in alle tijden, kwistig biedt Hij Zijn gaven aan en verdeelt Zijn Schatten, en trekt iedere ziel in Zijn Hart;

vrees niet; Jahweh-is-met-je;

Sint Michaël de Aartsengel van God,
Jahweh;

29 mei 1995

(Heilig Land – Galilea.)

(’s Avonds laat in Galilea.)

Ik zei:

"Ik zal naar het land van Mijn Heer gaan en Zijn Gelaat zoeken".

Mijn hart heeft over U gezegd:

"Zoek Zijn Gelaat en verheug je over de zoetheid van Zijn glimlach, beantwoord Zijn Roep, beantwoord Zijn Roep naar Zijn Land."

Mijn Heer, Koning!

Vreugde van mijn hart; Bron van mijn ziel,

mijn hart jubelt in Uw Tegenwoordigheid

en Mijn ziel verheugt zich in Uw overvloedige Liefde!

Mijn enige Liefde, kom en toon Uw wonderbaarlijke vriendelijkheid

aan deze gekwelde natie;

Uw Tegenwoordigheid zal hun Hoop brengen;

het is bekend dat Uw Ogen gevestigd zijn op wat rechtschapen is,

en Uw oordeel is juist.

Vreugde van mijn hart, bent U in de buurt

of verbergt U Zich voor mij?

luistert U naar deze zeer bedeesde smeekbede?

Mijn Vassula, weet je dat Mijn Ogen nooit zijn opgehouden je te volgen vanaf het moment waarop je werd geboren? Ik Ben de hele (ja!¹) tijd met je en (ja!) aanwezig! ...² kom, alleen een kort gebed;³ zeg:

geheiligd zij Uw Naam,

O, U die mijn gebed hoort!

gezegend bent U, mijn Heer,

die mijn ziel bevrijdde uit de afgrond,

U hebt op mij neergezien vanuit de

hoogte

en mijn ziel vernederd

(vanaf de schoot van mijn moeder door

te vasten;)⁴

gezegend zij Uw Genadigheid

die mij in Uw Hart trok

om mij te redden en mij te bevrijden;

God, U bent mijn redding,

mijn rijkdom, mijn uitzicht en mijn

leven,

U die dagelijks mijn ziel betovert

en mijn hart verblijdt door Uw

Tegenwoordigheid,

sta mij toe te ontvangen van Uw

Tegenwoordigheid:

vrede, rechtschapenheid, liefde en een

geest van vergeving,

laat elke vezel van mijn hart met liefde

Uw Heerlijkheid verkondigen;

verhoor mijn gebed

¹ Hij vroeg mij de woorden driemaal te onderstrepen om het te benadrukken. Jezus beklemtoonde werkelijk Zijn woorden.

² Een korte stilte.

³ De manier waarop Jezus zei "kom, alleen een kort gebed" was een van Zijn typische manieren van uitdrukken, om na een korte stilte van toon en houding te veranderen en het volgende snel te zeggen, alsof we ons moesten haasten en verdergaan, en tegelijkertijd mij behandelend als een zwak kind, terwijl Hij een vaderlijke houding aannam.

⁴ (Deze zin is voor mij alleen.)

nu ik Uw voorbijgaande gast ben in Uw
land
en antwoord mij;
amen;

... dat is alles; laat ook Mijn andere
gasten,¹ die Ik zegen, dit gebed lezen;
alles wat Ik vraag is: liefde - liefde -
liefde!

Jezus is Mijn Naam; ic;

*(Ik was geroepen om te getuigen in
Ramallah, Bir Zeit, Bethlehem en Jifna.)*

30 mei 1995

(Terug naar Bethlehem.)

Vassula, Ik ben met je en alles wat Ik
vraag is liefde;

vertel hun en laat hen allen begrijpen
dat liefde de weg naar de hemel is, liefde
veroverd de harten en breidt Mijn
Koninkrijk uit; liefde is de sleutel om
deze Geloofsafval te beëindigen; liefde is
jullie voor niets gegeven, vraag om de
gave van liefde en Ik zal ze jullie geven;
Mijn Liefdesthema² is aan alle naties
gegeven en zij die haar willen horen
zullen haar horen;

bid, bid, bid, maar doe het met liefde;
open jullie harten en Ik zal ze genezen;
vergeld kwaad met liefde, zoek het goede
en de Goedheid van boven zal jullie
antwoorden en jullie veranderen in Onze
gelijkenis; Ik weet alles en Ik merk alles

¹ Ik werd vergezeld door 20 pelgrims, de meesten van hen Grieks-orthodox die van het eiland Rhodos kwamen, en sommigen uit Athene. Enkelingen kwamen uit Frankrijk, Zwitserland, Nederland en Puerto Rico. De anderen, behalve Pater O'Carroll, kwamen uit Bethlehem en waren Rooms-katholiek. (Deze boodschap werd voorgelezen op de boot op het meer van Galilea.)

² Deze boodschap.

op, en wat Ik zie in deze generatie komt niet overeen met Onze gelijkenis; belediging, geweld, hebzucht, grootspraak, slechtheid die de slechtheid van de duivels heeft overtroffen, rebellie tegen Mij en alles wat heilig is, en alle ondeugden die jullie ziel tot verval kunnen brengen zijn het meest gepraktiseerd door deze generatie; elke slechte daad is zonde ... sla jullie ogen op en wees verlangend Mij te vinden en word niet het slachtoffer van wereldse schoonheid, want de verering van die soort schoonheid is de oorzaak van zoveel kwaad;

en nu, om jullie slechtheid te bekronen, borduurden jullie je plan naar de gelijkenis van het beest, en samen,³ generatie, zul je je misdadigheid begaan:

Mijn Eeuwigdurend Offer afschaffen
en in plaats daarvan de rampzalige
gruwel oprichten;

heb je niet gehoord: "als de rechtschapen mens afwijkt van zijn rechtschapenheid om zonde te bedrijven en om die reden sterft, sterft hij om het kwaad dat hijzelf heeft bedreven, maar als de zondaar aan de zonde verzaakt om gehoorzaam aan de wet te worden en oprecht, verdient hij te leven; hij heeft ervoor gekozen al zijn vroegere zonden te verwerpen; hij zal zeker leven; hij zal niet sterven;"⁴

Mijn Ogen vergieten Bloedige tranen en Mijn Oogleden blijven wenen; o wat doe je Mij een verdriet, generatie, want de Dood is je huis binnengeklommen en je beseft het niet! zo heel weinig mensen hebben berouw... maar de meesten van jou, generatie, zeggen niet wat jullie zouden moeten zeggen: jullie hebben geen berouw over jullie slechtheid en

³ Met het beest.

⁴ Ez. 18: 26-28.

zeggen niet: “wat heb ik met mijn leven gedaan, met mijn ziel en mijn hart?” het geringste teken van spijt over jullie zonden, en Ik zal vergeven en vergeten; zalig zijn zij die mediteren over Mijn woorden en Mijn oproep en met gezond verstand redeneren, zij zullen worden gered;

Ik zegen jullie, met heel Mijn Hart zegen Ik jullie; ic;

15 juni 1995

*Uw Woord, mijn Koning,
is een genezende balsem,
toen mijn leven onwaardiger was dan
klei,
werd Uw Woord in mijn oor
uitgesproken
en het onzichtbare werd vlug zichtbaar,
en zoals een wereld onbekend voor
mij,
zoals een licht dat de blinde niet kent,
straalde plotseling alles in schitterend
licht.
Als helder stralende sterren die de hemel
in de nacht verlichten,
gaf Uw Woord mij inzicht om Uw
Mysterie binnen te gaan.
Ik zegen U, mijn Heer,
want Uw Liefde is nu zichtbaar
voor mijn ogen en brengt mijn ziel er toe
om te leven in trouw aan U
voor altijd en eeuwig.*

ja! ga het mysterie van Mijn Hart binnen en ontvang Mijn Vrede;

bloem, vervang je tijd van schrijven niet door andere dingen; je hebt de hele dag en Ik zal blij zijn als je in meditatie tot Mij komt; onthoud: liefde is altijd geduldig, wees dus ook geduldig; loop niet op Mij vooruit, zoals je de laatste dagen hebt gedaan ... liefde, ware liefde, zal beproevingen verdragen, tegenslagen en alles; stel Mij op de eerste plaats en

boven alles; evangeliseer met liefde voor Liefde en verheerlijk Mij; verfoei, Mijn kind, alles wat tot kwaad leidt en verdiep jezelf in alles wat goed is en heilig en wat je zal leiden tot het eeuwige leven; Ik ben Heilig en Goed ...¹

- Ik heb één brandend verlangen ...

Welk verlangen, mijn Heer?

Mijn Kerk verenigd te zien en één ... bid om eenheid en luister niet naar degenen die geen eenheid willen; de Verdeler houdt hen gescheiden en agressief van geest; ieder die niet eerlijk en met heel zijn hart werkt voor de Eenheid bedroeft Mijn Heilige Geest in ernstige mate; Ik smee degenen die vergaderen om Mijn Kerk naar eenheid te leiden deze woorden in hun geest te prenten:

nederigheid en liefde

nederigheid en liefde zijn de sleutels tot eenheid; het is niet de welsprekendheid noch het langdurig beraad dat hen tot eenheid zal leiden; het is niet hun uitwisseling van lof voor elkaar die Mijn Kerk één zal maken; al deze dingen vermoeien Mij... verwoesting en ruïne zijn Mijn Heiligdom binnengedrongen, dus welke lof kunnen zij elkaar geven? waar is hun eer?

buig neer, opdat je Mijn Wil mag zien; demp je stem zodat je de Redding tot je hoort spreken vanuit de hoogten van de glorie; het is in je bekering dat je hart Mij zal horen en Mijn Kerk tot eenheid zal leiden, Mijn Lichaam één makend; het is in de pracht van de Waarheid dat

¹ Plotseling hield onze Heer op, en op een andere toon, als iemand die zijn geheim wil toevertrouwen, zei Hij het volgende.

je weer zult geuren en iedereen zichzelf zal laten erkennen als deel van één lichaam; het is in het samen delen dat jullie iedereen dicht bij elkaar zullen brengen; daarvoor is het nodig dat je in je hart verandert en opbloeit in bekering;

als je deze dingen doet en je hart schoonwast van je zonde, zal Ik, op Mijn beurt, Mijn geneesmiddelen vermenigvuldigen en je helemaal genezen; Ik zal een geestelijke groei in je teweegbrengen die de rest van Mijn schepping ertoe zal brengen onder jouw dak te wonen;

als jij, jij die bent opgehouden te zijn, Mijn Heilige Geest, de Gever van Leven, toestaat je te verleiden, zal Ik je hart tot een geestelijke revolutie van liefde brengen zoals jouw tijdperk nog nooit heeft gezien ...

ach ... dochter, bid voor het huis van het Oosten en het Westen om samen te komen, als twee handen in gebed verenigd, één paar handen, gelijk, en in schoonheid als ze samengevouwen naar de hemel wijzen als ze in gebed zijn; laat die twee Handen, behorend tot hetzelfde lichaam, samenwerken en hun bekwaamheid en hulpbronnen met elkaar delen ... laat die twee Handen Mij samen opheffen, ach ... wanneer zullen die Handen van Mijn Lichaam Mij boven het Altaar opheffen en Mij samen ¹ vasthouden?

O kom! Ik verlang geen langdurige besprekingen, ieder die onder jullie de eerste en de beste wil zijn moet slaaf van allen worden; Ik ben hier! kijk naar jezelf! en er zijn eindeloze schatten in Mijn Hart; zeg dus niet: "waar, waar kan ik mijn antwoorden vinden?" rust jezelf toe met deze schat van Mijn Hart en je

zult samenbrengen hen die op een dwaalspoor zijn gebracht, en Ik zal over hen allen heersen en je zult de schat van Mijn Heilig Hart aanbieden aan de gehele aarde;

- en jij, dochter: door Mij je tijd te geven doe je Me plezier, en het eert Mij; Mij beminnen verheugt Mij en verheerlijkt Mij; naar Mij verlangen verblind Mij; wat je Mij geeft vanuit je hart, zal je vanaf Mijn Troon teruggegeven worden; Mijn genade rust op je en Mijn Hand is op de jouwe ... rust in Mij; Ik bemin je en de Vader bemint je omdat je Mij bemint;

Ik bemin U, Liefde ...

Ik zal nog veel meer mensen genezen door deze boodschappen; lever jouw aandeel, Mijn Vassula, en Ik zal je werk voltooiën in Mijn Godheid; kom, Ik zal met je zijn terwijl jij je andere kleine plichten² vervult;

Ik, Jezus, bemin je, heb Mijn zegen!



16 juni 1995

Toen mijn ziel in zonde was hebt U mij met Liefde bezocht.

U bent niet gekomen met een stok om mij te berispen,

noch is Uw Glorie tot mij gekomen met wrok,

U hebt integendeel Mijn ziel met zegeningen bezocht om haar duisternis te genezen.

Minnaar van Uw schepping,

¹ Christus bedoelt in de H. Mis, tijdens het Eucharistisch gebed.

² Huishoudelijk werk, natuurlijk ...

*help ons allen en leer ons wat U behaagt,
opdat alles wat wij doen aanvaardbaar
is in Uw Ogen.*

*Heer, zoals U weet,
is de zonde het orakel van de zondige
mens geworden,
we zondigen evenveel als we ademhalen.
Waarom deze geweldige beroering in
Uw schepping?
Waarom deze onzuiverheid? Waarom
deze rebellie?*

*Ik buig mij eerbiedig voor U neer en
vraag U:
Hoelang zullen Uw zonen en dochters
nog
in verwarring gebracht worden door de
Boze?
In Uw reddende gerechtigheid, mijn
Heer, help ons
en vertel ons wat het meest nodig is om
te veranderen.*

vrede zij met je; Ik ben verheugd je te horen; alles wat Ik nodig heb is liefde, liefde, liefde; liefde kan alles; bemint Mij dus en ga door te groeien in Mijn Liefde, dan zal er geen enkele duistere plek in je blijven; Liefde zal je vlekken en smetten uitwissen; Liefde geneest, ze verbetert; Liefde brengt goede vruchten voort, vruchten die blijven ... heb je niet gehoord, Mijn kind, dat ieder die bemint een van de Mijnen is en Mij kent? heb je niet gehoord dat je op de Oordeelsdag zult worden geoordeeld naar de mate van je liefde?

je vroeg Mij en zei: "waarom deze geweldige beroering in Uw schepping? waarom deze onzuiverheid? waarom deze rebellie?" Mijn lief kind, dit is het voorspel van Mijn komst; jij, die Mij bemint, zult slechts een korte tijd moeten lijden, jij die neerbuigt voor Mijn macht zult gecompenseerd worden; jij die je Schepper niet bent vergeten,

zult Mij in Mijn Glorie zien... Mijn Terugkeer is zo zeker als de dageraad;

jij vraagt, dochter: "vertel ons wat het meest nodig is om te veranderen"; Ik heb trouwe liefde nodig, want trouwe liefde is wat Mij behaagt,

*Trooster van Uw geslacht,
Vriend van de mensheid, driewerf Heilig
Licht,
Beminte van de Vader, Sterrenlicht van de
nacht,
Berg van Wierook en Mirre,
Vreugde van de Vader, Verrukking van Uw
Moeder,
trek ons allen in Uw Liefde,
verruk ons hart met één enkele blik,
roep ons binnen in Uw Koninkrijk
daar U er behagen in schept trouwe liefde
te tonen,
bekeer ons in Uw Vlam van Liefde.
Laat deze verschrikking van de nacht
voor ons tot een einde komen,
en wij zullen allen Uw reddende
Gerechtigheid beschouwen.*

Ik wilde dit alleen maar nog eens van je horen; bloem, Ik zal doorgaan je te gebruiken; Mijn welbeminte, kom nu en geniet ervan uit te rusten in Mijn Hart; Ik, Jezus, die jou heb opgevoed, bemint je en zegen je;



19 juni 1995

vrede zij met je ... verbind Mijn Wonden met liefde in Mijn Heilige Geest; zoek altijd Mijn Heilige Geest; kom en leer:

om je ziel te beschermen tegen alle kwaadwilligheid en tegen verleidingen, vraag Mijn Heilige Geest, de Gever van Leven, je tot heiligheid te leiden en je te

helpen groeien in genade en wijsheid zodat jij, ook, niet zult worden meegesleept door de dwalingen die meer en meer in Mijn Kerk worden verkondigd;

vraag Mijn Heilige Geest van Kennis dat je niet vervalt tot de verdraaiingen die van Mijn Woord worden gemaakt maar dat je ertoe mag komen Ons¹ te kennen als driewerf Heilig, en dat je door Ons te kennen jezelf leert kennen in Onze Weerspiegeling, in Ons Beeld; Ik zeg, "jij ook", want velen van hen die Ik heb opgericht zijn ofwel verslapt of gevallen ... zij hebben Mijn heilige geboden verlaten die Ik hen had toevertrouwd; zij zijn tegenover Mij tekortgeschoten omdat ze aan hun impulsen hebben toegegeven ... zij hebben Mij niet op de eerste² plaats gesteld, ze hebben hun belangen als eerste genomen, niet de Mijne;

vraag Mijn Heilige Geest van Wijsheid dat je zoekt naar Mijn Hemelse Wijngaard zodat je ziel naar zijn vruchten verlangt; kom en smeeek Mijn Heilige Geest van Wijsheid je te bezoeken in je armoede; in je armoede zal Hij niet vluchten; Hij zal een Vriend voor je zijn en je het hof maken en in Zijn zuivere uitstraling zal Hij je geest zich alleen laten bezighouden met hemelse dingen en Ons³ laten vragen om wat heilig en onvergankelijk is;

Mijn Heilige Geest van Wijsheid zal je Ons⁴ Koninkrijk laten zien, een Koninkrijk van vroomheid, gereserveerd voor de oprechten en de heiligen; wees dus niet zoals degenen die dagelijks Mijn Hart breken en Mijn Geest zonder

ophouden bedroeven door een voortdurende rebel te zijn, een Kaïn zonder medelijden; laat je hart rechtschapen zijn, en Mijn Geest van Wijsheid zal je gids en je leider zijn om je Ons Koninkrijk binnen te leiden dat sinds de grondvesting van de wereld voor je bereid is;

smeeek, en Mijn Heilige Geest van Begrip zal in jouw nietigheid neerdalen als een schitterende zon met genezende stralen in jouw ogen, en alle dingen die duister leken en buiten je bereik, zullen worden ontsluit; en in jouw nietigheid zal Mijn Geest van Begrip je het mysterie van de Goddelijke Waarheid binnenleiden;

laat Mijn Geest je niet slecht gezind of onwillig aantreffen; laat Hem jouw geest verlichten en in tegenstelling tot jouw nietigheid zal Mijn Heilige Geest van Begrip Alles zijn wat jou ontbreekt; als Metgezel en Vriend zal Hij geen geheimen voor je verbergen, maar je onderrichtingen aanbieden die geen verstand heeft begrepen, dingen die het verstand van de mens te boven gaan, die binnengaan in het ondoordringbare en in het onvergankelijke, en zo de diepten van God bereiken;

wees dus niet zoals de geleerden en de filosofen van jouw tijd die hun filosofie rechtvaardigen naar het model van hun eigen rationalistische geest; vlees en bloed kunnen niet onthullen wat van de Geest komt; Ik kan je Mijn Koninkrijk aanbieden en Mijn Geest kan je voetstappen Mijn Koninkrijk binnenleiden; kom dan en erf wat eeuwig duurt door Mijn Geest van Begrip toe te staan je verstand en je lichaam met Zijn Goddelijk Licht te verlichten, door Hem toe te staan je ziel

¹ De Allerheiligste Drie-eenheid.

² Ik begreep ook: ze hebben de liefde niet op de eerste plaats gesteld.

³ De Heilige Drie-eenheid.

⁴ Van de Heilige Drie-eenheid.

leven te geven in de intimiteit met Ons die Wij¹ van jou verlangen;

Mijn zonen, Mijn dochters, kom tot Ons in jullie stilzwijgen om de gaven te verkrijgen die Wij jullie kunnen aanbieden; driewerf Heilig is Onze Naam; volg geen filosofie die gebaseerd is op het verstand van de mens, want de adder zal in jullie nestelen; kom liever tot Ons en verkrijg de Gaven van de Geest die jullie ziel kan herscheppen in Onze Hemel; vraag Ons vanuit je hart en je zult verkrijgen; erken Ons in Onze Drieëne Heiligheid, en je zult "Ons kind, Ons Eigendom" worden genoemd, want Wij zullen van je ziel een levend portret maken van Onze Heiligheid, een zichtbaar beeld van de Onzichtbare, aantrekkelijk voor alle gewijde dingen die jullie zijn uitgelegd tot jullie heil vanaf het begin van de Tijd;

luister en begrijp: willen jullie verwant zijn aan de Heilige Geest van Raad en er zeker van zijn dat je de Hemel verdient? erken Ons in Onze Trinitaire Heiligheid en je zult worden opgeheven door Onze engelen om Hij-die-is te ontdekken; vraag om raad en je zult raad ontvangen om alle dagen van je leven het goede te doen;

het Koninkrijk is bereid voor jullie die het goede doen; leer om kwaad met liefde te vergelden; jullie kennen de Geboden en jullie weten ook dat op de twee grootste heel de Wet en de profeten rusten; je hoeft niet rijk te zijn om Mijn Koninkrijk binnen te gaan, noch geleerd; Mijn Koninkrijk is aan de armen van geest gegeven en aan hen die uitroepen: "God, wees mij zondaar, genadig;" Mijn Koninkrijk is aan eenvoudige kinderen

gegeven en aan de nederigen die weten uit te roepen: "Abba!"

zoek Mij, je Heer, Ik ben Liefde; zoek Liefde jullie allen, de nederigen van de aarde die aan Mijn Geboden gehoorzamen; vraag om Mijn Geest van Raad om jullie verlangend te maken naar rechtschapenheid, nederigheid, trouw en goedheid, opdat jullie stap geen misstap wordt die jullie tot het kwaad leidt;

onfeilbaar, zal Mijn Geest van Raad Zijn Wet aan jullie bekendmaken en jullie raad geven door te zeggen: "houd niemand voor gelijk aan God; dien de rechtvaardige zaak; verlicht de verdrukten; doe niemand kwaad, maar bemin en help elkaar; bedroef of kwel de weduwe niet en wees niet hard voor de wees; breng het goede in praktijk en wees niet als de boosdoeners en de slechte mensen die hun ziel ruïneren door de hulpelozen te ruïneren; rebelleer nooit tegen je God, maar buig je hoofd en buig je knie in Zijn Heilige Tegenwoordigheid; vervang nooit Zijn Eeuwigdurend Offer, zelfs niet voor alle koninkrijken van de wereld en hun schittering;"

wees attent op deze raadgevingen en je zult een zoete geur afgeven, en je geluk zal zijn als een rivier die zich verdeelt in verschillende beekjes, die aan anderen verkondigen en aanraden om het Koninkrijk van de Hemel te zoeken en de glorie van Onze Trinitaire Heiligheid die jullie geest kan sieren in Onze Schittering voor altijd en eeuwig;

- heb Ik niet de kracht om te redden? met één woord zegen Ik en red; wees dus niet hulpeloos; Ik kan jullie Mijn Geest van Sterkte geven; Hij wordt niet alleen gegeven aan Mijn engelen, maar ook aan jullie; open je hart en luister; vraag en Hij zal je worden gegeven; Ik kan jullie

¹ De meervoudsvorm betekent de Heilige Drie-eenheid.

Mijn Woord laten prediken en Mijn Traditie driewerf gezegend tot het uiterste van jullie kunnen door de kracht van Mijn Geest van Sterkte; zalig ben jij die Mijn Gave¹ zult verkrijgen, en door deze Gave de sterkte om te leven in gehoorzaamheid aan het geloof, in rechtschapenheid, vreugde en vrede; wees dus niet hulpeloos en angstig; Ik zeg je, vrees de beschimpingen van de mensen niet en wees niet verbijsterd over hun beledigingen, want de mot zal ze opeten als kleren, aangezien zij vanaf het begin omgang hebben gehad met de boze; Ik zal je Sterkte zijn en je zult niet langer alleen wandelen; Ik en jij, jij en Ik zullen, samen, de kruisen dragen die jou zijn gegeven tot je heiliging;

Mijn Geest van Sterkte kan je bekleden met Mijn Kracht om te getuigen van de Waarheid, de Alfa en de Omega, met ijver en moed; Mijn Heilige Geest van Sterkte kan je helpen om alle obstakels te overwinnen die op je weg komen en je verhinderen Mij te bereiken; in de kracht van Mijn Geest zul je worden als een strijder, vervuld van moed en kracht; gesterkt door Zijn kracht zul je Mijn Heiligdom versterken tegen de vijand en tegen schending; als de zon zul je schijnen in Onze Tegenwoordigheid driewerf Heilig; als een vuur zullen je woorden vlammen als een toorts; als een zwaard dat snijdt en doorboort, zullen je profetieën slaan en daarbij de wereldse koninkrijken ten val brengen en vernietigen;

in de kracht van Mijn Geest zul je het ontoegankelijke verkrijgen, je zult het onbereikbare verkrijgen; elk van je prestaties zal Onze Luister aantonen in Onze Trinitaire Heerlijkheid, dus zeg niet: "waar, waar zullen we voldoende

kracht en sterkte vinden om God te verheerlijken?" Mijn wonderen zijn in de Geest, Onzichtbaar, en toch zichtbaar door Zijn krachtige werking, Ontoegankelijk voor aanraking en toch helemaal rondom jullie en binnenin jullie;

wie kan trachten te begrijpen de wijze waarop Mijn Geest beweegt? vraag aan Mijn Heilige Geest van Sterkte om je Zijn stralende Sterkte te verlenen voor Mijn Belangen en Ik, Ik zal je zonder voorbehoud voldoende kracht geven om je in de strijd van jullie tijden aan te sluiten bij de Aartsengel Michaël, en het kwaad, de godslastering, de verdraaiing van Mijn Woord en de rebellie tegen alles wat heilig is te bestrijden;

wees zo goed en vraag Mij je de Geest van Sterkte te verlenen, om je in staat te stellen je hand uit te strekken naar de beker die Ik je zal aanbieden; dit zijn de dingen die je Mijn Heiligen en Onze Trinitaire Heiligheid zou moeten vragen; dan zal ook jij, uithoudingsvermogen hebben in de strijd van de Grote Dag² om de verdediger van de Waarheid te zijn en alle mensen ertoe te brengen Ons te erkennen als driewerf Heilig maar Één, in de eenheid van wezen; en Wij zullen ieder van hen uitnodigen om binnen te gaan in het geheim van de Ware Kennis van Onze Trinitaire Heiligheid door hen te bekleden met genade en schoonheid en ceremoniële gewaden, Onze rijkste klederen:

- Goddelijkheid die uit Ons voortkomt en hen leidt tot Eeuwig Leven;

- Licht Driewerf Heilig, schitterend in hun ziel en lichaam om in Ons te leven, voor altijd en eeuwig;

¹ De Heilige Geest van Sterkte.

² Apoc. 16: 14.

- Waarheid en Liefde, om de Ware God te kennen, driewerf Heilig;

- Geloof, overwinning over de gehele wereld, oogst van Eeuwig Leven;

kom, kom jij die zegt: "ik kan de verlossing niet verkrijgen want Ik heb de vroomheid niet ontvangen om Gods Koninkrijk binnen te gaan;" vraag met je hart om de Gave van Vroomheid en je zult haar verkrijgen; zeg:

“Heilige Geest, Gever van Leven,
Heilige Geest, driewerf Heilig,
verleen mij dat ook ik mag groeien
in liefde om God te kennen
en Zijn Koninkrijk te verkrijgen;

“verleen mij de Geest van Vroomheid,
opdat mijn geest groeit
in de beginselen van de Heiligen
en dat mijn gedachten
Uw Gedachten worden,
mijn daden Uw daden,
die alle zuiver en goddelijk zijn;

“Heilige Geest van Vroomheid,
Vriend van God,
leer mij de volmaaktheid te bereiken
en bestuur elk deel van mijzelf
dat zo slecht is,
zodat ik Eeuwig Leven mag verkrijgen;

“Geest van Vroomheid,
zo prachtig gekleed,
kom naar mij en bekleed mijn geest met
zuiverheid
zodat ik, ook, aangenaam mag zijn in
Gods Ogen;

“bekleed mijn ziel met een levende Geest
om de Heilige Drie-eenheid te dienen
met eer en genade;

“laat mij sterven aan mijn principes,
laat mij sterven aan mijn
vooringenomenheid,
mijn lauwheid, mijn lusteloosheid en
mijn ambities;
kom en laat mij herleven in Uw
Zuiverheid;

“Uitdeler van de vrucht van de Boom des
Levens,
Eeuwige Vreugde, verleen ook mij Uw
Geest
om familie van de Heilige Drie-eenheid
te zijn
en een erfgenaam¹ van Uw Koninkrijk;
laat mijn tong proeven wat het zuiverste
is
in het Licht van God, driewerf Heilig,
en nuttigen Degene die zei:
‘Ik ben het Brood des Levens;’

“Heilige Geest van Leven, driewerf
Heilig,
verleen mijn geest volmaaktheid
te bereiken in de Wetenschap van de
Geest van Vroomheid;
om te leren met vrees in acht te nemen
wat echt Vlees en echt Voedsel is,
wat echt Bloed en echte Drank is,
zodat ik mag leven in de Vader,
in de Zoon en in de Heilige Geest,
Drievuldig maar Één, in eenheid van
wezen;

“laat mijn geest werken voor Uw
intenties,
die heilig en verlossend zijn,
allerwelgevalligst in Uw Ogen;
door mijn ziel binnen te gaan,
zal Uw Geest van Vroomheid
mij veranderen in een godvruchtig en
vurig dienaar;

¹ Zou ook erfgename kunnen zijn.

“Sterrenlicht van mijn ziel,
geef mij de vroomheid van Uw Heiligen
om Uw Wetten heilig te onderhouden
en toon Uzelf genadig tegenover mijn
ellendige ziel
om mij eraan te herinneren dat
onkreukbaarheid
mij dicht bij de Trinitaire God zal
brengen,
de Allermachtigste en Allerheiligste,
zodat voortaan niets onzuivers
in staat zal zijn zijn weg in mij te vinden,
amen;” ic;

de Geest van Vroomheid zal je leiden om
te worden:

- een vreugde van de Vreugde van de
Vader,
- een geur van mirre in Mijn
Tegenwoordigheid,
- een lelie van Mijn tuin,
- een roem¹ voor Mijn engelen,
- een feest van blijvende vreugde in Mijn
Hart, en een kopie van Mijzelf;

je hoeft alleen maar te willen en Ik zal je
beklagenswaardige ziel optillen! het
ontbreekt Mij niet aan middelen om
Mijn Macht of Mijn Soevereiniteit te
tonen;

kom en zoek Mij in eenvoud van hart,
blijf niet schuldig aan je zonde, vraag om
vergiffenis en Ik zal je vergeven; vraag
om de Geest van Vrees om je te
disciplineren om Mijn Naam Heilig te
houden;

laat Mijn Geest je bekleden met eer en
eerbied - een gave en een zeldzame
schat, een teken van liefhebbende trouw
- leer je hoofd diep te buigen zodat Ik
gezien kan worden, leer je stem te
dempnen zodat je mag beginnen Mijn
Stem te horen en Mijn bedoelingen te
ontdekken, Mijn verlangens en Mijn Wil;
leer je stem alleen te verheffen in
lofprijzing voor Mijn Glorierijke
Tegenwoordigheid; leer je hoofd alleen
op te heffen op zoek naar Mij en naar
wat hemels is ... veel invloedrijke
mensen zijn gevallen, omdat ze Mij noch
geëerd noch Mij enige eerbied hebben
betoond;

wil je weten wat “de Vrees voor de
Heer” betekent? de Vrees voor de Heer is
het begin van Wijsheid, de Vrees voor de
Heer is de kroon van Wijsheid; het is
degene die Mij hoffelijk ontvangt en Ons
erkent als Driewerf Heilig met eerbied,
trouw en eer; Mij te Vrezen is jezelf
vernederen in Onze Tegenwoordigheid,
Mij smekend je te vergeven zodat Ik van
jou een eeuwigdurend altaar maak
waarop Ik al Mijn Kennis zou kunnen
plaatsen, Mijn Voorschriften en Mijn
Wet;

Ik zal op jouw Heilige Vrees Mijn
vertrouwen en Mijn schatten plaatsen
met geleerde spreuken die Mijn
mysteries en Mijn geheimen openbaren;
Ik zal je de mysteries van Mijn Hart
tonen, die verborgen schatten in je
Heilige Vrees, en je zult dan leren dat Ik
God ben in wie je Eeuwigdurend Leven,
Eeuwigdurende Vreugde en Vrede kunt
verkrijgen; je zult van Mijn Geest van
Vrees leren dat onderdanigheid Mij
bekoort; streng als het mag lijken, is het
De Opening voor Mij om je hart binnen
te gaan en Mijn Wil te doen;

Ik zal je onderwerping met je Heilige
Vrees ontvangen, zoals iemand een

¹ In de betekenis van te worden verheerlijkt.

koninklijke kroon van luister ontvangt en Wij, de Trinitaire God, van Onze kant, zullen je kleden in Onze onoverwinnelijke Heiligheid, zodat elk spoor van wetteloosheid dat nog in je is gebleven, uit je zal verdwijnen als ochtendnevel; geboren en vernieuwd door Mijn Geest, zul jij, die tot Mijn verdriet had opgehouden te bestaan, weer zijn; veel van de doden zullen naar je kijken, niet begrijpend dat jij, eens dood maar nu levend, je gedraagt zoals Wij willen dat jij je gedraagt, scherpzinnig en met Heilige Vrees;

leer dat de Heer van Alles genade en barmhartigheid schenkt aan hen die Hem vrezen en Zijn Naam vrezen; Ik zal Mijn eer ontvangen als je Mijn Naam, driewerf Heilig, prijst, overal waar je gaat; en die wierook¹ die Mij wordt geofferd uit je hart in Mijn Naam is voor Mij als een zuivere offerande; het is tijd om deze gave van Mijn Geest van Vrees te zoeken

- wapen om de rebellie te bestrijden
- het middel om je te beletten te vallen en de scepter van Mijn Koninkrijk;
- buig neer voor Mij en Ik zal je liefdevol optillen; verneder jezelf, zodat Mijn Armen je in Mijn Barmhartigheid optillen; zoals iemand die een kind dicht naar zijn wang optilt, zo zal Ik je optillen, je liefkozen en je beminnen, en Ik zal nooit van je scheiden;

in deze dagen en in jullie tijden word Ik geconfronteerd met de schuld van hen die Mij slaan en met de slechtheid van hen die bedrog plegen; "bezondig je niet aan deze gruwel waarover de profeet Daniël sprak", zeg Ik, maar koppig volgen jullie stappen het Bedrog; jullie tijdperk daagt Mijn Macht uit;

wel, zeer goed dan, omdat het je bedoeling is, generatie, om op Mijn Eeuwigdurend Offer te trappen en Het af te schaffen, zeg Ik je: Ik zal met je doen wat Ik met Sodom en Gomorra heb gedaan, maar honderd keer erger, overeenkomstig je zonden; - zie je die tien Torens die je voor jezelf hebt gebouwd als Loges? wel, je zult er nooit in wonen, je rijk zal ten onder gaan samen met jou; en die kostbare stenen die je hebt verzameld? je zult ze nooit bezitten, want Ik ga door je heen om je eraan te herinneren dat vanaf het Begin Mijn Naam, driewerf Heilig, geëerd moest worden en Heilig bewaard en dat je verplicht was Mij te vrezen;

kom, jij die nog dwaalt in deze wildernis, besluiteloos en zwak! kom en vraag om deze zeven gaven van Mijn Heilige Geest en Ik, de Auteur van hemel en aarde, Woord en God, zal je overvloedig Mijn gaven schenken; Ik zal je aanbieden, om je te redden, Mijn zeven gaven; om je te doen gedijen tot een verrukkelijke wijngaard zal Ik je matigheid en voorzichtigheid leren, rechtvaardigheid en sterkte;

kom tot Mij, Ik die driewerf Heilig ben; kom, en met de kracht van Mijn Adem zal Ik je veranderen in een onbeslagen spiegel om op je en in je te weerspiegelen: Onze Goddelijkheid, en je zult leven in Ons driewerf Heilig, voor altijd en eeuwig;

ziel! ² nu blootgesteld aan de ongerechtigheid van de wereld, ontvang Onze Vrede en Liefde; Ik Ben is met je; wil je nog werken voor vrede, eenheid en liefde?

Ik wil werken voor vrede, eenheid en liefde, ja.

¹ Het betekent: gebeden.

² God wendde Zich plotseling tot mij en sprak mij aan.

neem dan Mijn voorschriften in acht ... wees geduldig en onthoud, onthoud wat Ik heb verduurd; wees tevreden met wat Ik je al heb gegeven en zoek niet naar meer; blijf gewetensvol in je werk;

in het begin van Mijn Boodschap heb Ik gezegd: "verbind Mijn Wonden met je liefde," Ik ben tot onherkenbaarheid gewond; sla je ogen op naar de hemel en je zult Mijn engelen zien huilen ...

ach, generatie, jullie wakkeren de toorn van Mijn Vader aan, jullie wakkeren Zijn toorn aan die zal ontbranden en in vlammen zal losbarsten, en als dat gebeurt, zal Hij tot jullie komen als een verterende vlam van vuur en jullie tot as verbranden, samen met jullie ongerechtigheid en jullie rebellie met al het kwaad vermomd vandaag als goed;

helaas voor jullie, jullie die vermomd zijn als dienaren van rechtschapenheid¹ die in Mijn Kerk dienen maar die niets anders zijn dan valse dienaren die de voorschriften van het Beest dienen, Ik zeg jullie: tenzij jullie berouw hebben, zullen jullie de toorn van Mijn Vader over jullie afroepen en ook in de vlammen omkomen; jullie zijn ontevreden over degene die op de Stoel van Petrus zit en die jullie er voortdurend aan herinnert Mijn voorschriften heilig te bewaren, omdat ze heilig zijn; jullie zijn geërgerd over zijn oproepen tot de Traditie van ecclesia en tot het leven van een dagelijks Eucharistisch leven; jullie zijn angstig als het gaat om het bijeenbrengen van de

Oosterse met de Westerse Kerk en om eenheid te realiseren!

ongelovige en verdorven generatie! hoelang moet Ik je rebellie nog dulden? maar Ik zeg je: wat je vreest zal bewaarheid worden; waar je beducht voor bent zal worden gerealiseerd; Mijn Kerk zal zich tenslotte verenigen en zal Eén zijn en Mijn Gebed tot de Vader zal worden verhoord; wil je nu nog doorgaan met je slechte plannen? op een dag, dienaren van het Beest, zullen jullie, samen met de Valse Profeet alias het tweede Beest, het gewicht van jullie fouten dragen, en ze zullen zo zwaar zijn als de Dood;

nog, vandaag, in het geheim, streven jullie ² naar de Stoel van Petrus, gebruikmakend van jullie mensen die door jullie op hoge posten zijn geplaatst om de Waarheid te verhullen door liberalisme en zo meer; jullie plunderen Mijn heilige Wet en verscheuren haar, om een eind te maken aan Mijn Traditie; daarom zal Mijn Vader jullie beroven van alles wat jullie bezitten, en jullie tien Torens in brand steken en hun fundamenten bloot leggen; al jullie kostbare stenen zullen worden vergruisd en jullie zelf zullen worden verteerd door vuur; tenzij Ik van jullie je kreet van berouw hoor, zal Ik al deze dingen in zeer korte tijd uitvoeren; ecclesia zal herleven!

- bloem, Ik ben met je en Ik sta voor je en zegen je; elke inspanning, elke stap voorwaarts gedaan voor de eenheid wordt driewerf gezegend door de Vader, Mijzelf en de Heilige Geest; maak dit bekend en zeg aan iedereen te werken en te bidden voor eenheid; en als iemand bij je komt en vraagt wat Mij het meest zou bevallen, zeg hem dan:

¹ De Kaïns van vandaag: de afvalligen die dwalingen verspreiden; zij die het Eeuwigdurend Offer willen afschaffen; zij die zich tegen de Paus verzetten omdat hij de Traditie van de Kerk wil bewaren als in de Primitieve Kerk; en zij die de Eenheid bestrijden.

² Het Beest en zijn volgelingen.

"het feest van het Koninkrijk van God is nabij; wees daarom klaar om jullie gebeden tot God te richten voor de redding van de verdwaalde zielen; kom bijeen en bid dat ecclesia één zal zijn; bid met overtuiging en God zal jullie verhoren; er is niemand die heeft gebeden, geofferd en gevast voor het belang van het Koninkrijk van God, die niet verhoord is of wie het niet honderdvoudig is vergolden in zijn tegenwoordige tijd en in de komende wereld; en die ook niet het Eeuwige Leven heeft geërfd;"

geef hun dat woord en vraag hen zich Mijn woorden uit de Schrift te herinneren¹: "waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over; een goed mens brengt goede dingen voort uit zijn schat aan goedheid; een slecht mens brengt slechte dingen voort uit zijn voorraad slechtheid; dus, Ik zeg jullie dit, dat voor elk ongegrond woord dat de mensen uiten, zij verantwoording zullen afleggen op de Dag des Oordeels, want het is door jullie woorden dat jullie zullen worden vrijgesproken en door jullie woorden dat jullie zullen worden veroordeeld;"

- toon Mijn Heiligheid en wees verlangend Mij te dienen zoals nu; Ik bemin je, Ik, je Meester maar ook je Vriend en je Beminde van je hart! heb Mijn Vrede en zegen;

- dit is alles voor nu; Ik Ben is met je, kom, wij, ons? Jezus is Mijn Naam, houd hem heilig;

IXΘΥΣ 

4 juli 1995

(Curitiba – Brazilië.)

dochter, vrede zij met je, onthoud, alles wat Ik echt nodig heb is liefde;

vertel hun² te leren Mij te beminnen, te leren Mij te aanbidden; wist je niet dat op het einde iedereen zal worden geoordeeld overeenkomstig de maat van zijn liefde? als je Mijn Goedheid hebt ervaren, zul je ook met goedheid handelen jegens anderen; open je hart en nodig Mij uit, opdat je Mij leert kennen; Liefde is aan je zijde;

7 juli 1995

(Joinville – Brazilië.)

Mijn Vassula, Ik, Jezus, geef je Mijn Vrede, deze Vrede die niemand je zou moeten ontnemen!

pas op voor conflicten die temidden van jullie opkomen om de harmonie die Ik je heb gegeven te verstoren en de stroom van vrede die Mijn Werk jou geeft; luister nu en neem dit als Mijn raad aan: werk zoals je altijd met Mij hebt gewerkt; Mijn Werk wordt gedaan in vrede, harmonie en vreugde; Ik verheug Mij als Ik je hart welwillend aantref en verlangend om Mij te behagen; wandel met Mij en sta Mijn Hart toe tot je te spreken; als Ik spreek, schrijf dan Mijn Woorden op zoals je dat hebt gedaan, en terwijl jij schrijft, zegen Ik jou en alles wat je schrijft; bemin Mij en Ik word geprezen in je liefde en geëerd;

bemin Mij en troost Mij;

bemin Mij en je zult nooit omkomen;

¹ Mt. 12: 34-37.

² In mijn bijeenkomst en getuigenis.

bemin Mij en Ik zal Mijn Kerk verenigen
in jouw liefde;

bemin Mij en omwille van jouw liefde,
kan de toorn van Mijn Vader worden
verminderd;

bemin Mij en sluit je aan bij de gebeden
van de heiligen;

- alles wat Ik van jullie allen vraag
is liefde; alles wat Ik van jullie allen
nodig heb is jullie hart; Ik heb jullie
harten nodig om eenheid te bouwen in
jullie harten; Vassula, Ik heb offers
nodig om de Twee Zusters¹ bijeen te
brengen!

- bloem, Ik zeg je dat Ik Mijn eer en lof
heb ontvangen gedurende je zending in
Brazilië; ic;

9 juli 1995

(Sao Carlo – Brazilië.)

Jahweh is Mijn Naam; dochter, luister
naar Mijn Stem: Ik ben je Behoeder die
Zich in jou verheugt; sta Ons² toe je te
bezielen met Onze Kennis zodat Wij
jullie allen onderrichten; sta Mij toe
Mijn Portret te laten zien aan deze
generatie door jouw hand te gebruiken;
Ik wil dat Mijn kinderen Mij beter
kennen; verheerlijk je Vader in de
Hemel;

Ik, Jahweh, bemin je;



¹ De Heer spreekt over de Rooms-Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk als over Twee Zusters.

² De Heilige Drie-eenheid.

31 juli 1995

Ik Ben is met je, sta Mij daarom nu toe
met jou Mijn gave te gebruiken die Mijn
Naam zal eren; want, Mijn kind, door
deze gave heb Ik velen tot Mij
teruggebracht; vrede zij dus met je! ja! je
zult Mijn antwoord op je vraag
ontvangen, - met betrekking tot Japan:³
jullie hebben allen samen gedeeld in
Mijn genaden voor jullie allen, de
genezende kracht door Mijn gegeven
Boodschappen;

Ik ben het die de stichtingen van Waar
Leven in God opricht; Ik bied de Vader
gebeden aan voor jullie deelgenootschap
in de Boodschappen die Ik geef; jullie
allen hebben een plaats in Mijn Hart
aangezien jullie allen deelnemen en Mijn
Werk verdedigen;

Satan, in zijn jaloezie, wil jullie allen
ziften als tarwe: om te mislukken; blijf
dus standvastig door gebed als jullie
wapen; wees welwillend en edelmoedig
jegens elkaar, wees geduldig met elkaar
zoals Ik geduldig ben met jullie; wees
verdraagzaam onder elkaar zoals de
Vader verdraagzaam is jegens deze
generatie; vergeef elkaar even graag als
Ik vergeef als er om vergeving wordt
gevraagd!

Ik had jullie gewaarschuwd dat
werken voor Mij, zeker moeilijkheden
meebrengt en dat is wat ieder van jullie
heeft ontdekt; maar wanhoop niet, Ik
ben met jullie zolang jullie Mij trouw
blijven, dus reken op Mij, Ik zal
doorgaan jullie kracht, moed en hoop te
geven;

luister nu naar Mij en begrijp: Mijn
Heilige Geest heeft dit Werk

³ De Japanse Stichting van Waar Leven in God.

uitdrukkelijk genoemd: “Waar Leven in God”, maar sommigen van jullie hebben naar bedrieglijke geesten geluisterd en eraan toegegeven ... zorg voor al het Goddelijke Werk dat jullie is toevertrouwd en keer je af van twistgesprekken die jullie tot verdeeldheid zullen leiden; kun je niet zien? kun je niet waarnemen hoe de Boze aan het werk is? je zou je gedachten aandachtiger dan voorheen moeten wenden tot wat de Geest heeft aangeboden zodat je niet afdrijft van Mijn Genade; met dit voor ogen, doe je best om te werken in harmonie en vrede, zachtaardigheid en begrip;

Mijn dierbare vrienden, onthoud: dwarsboom het Werk van de Heilige Geest niet door jezelf toe te staan aanleiding te geven tot schadelijk gepraat; Ik zeg jullie: verheug je in de Geest en zoek Zijn Wegen waarin Hij jullie godvruchtig zal bewaren, verenigd en gelukkig in de weerspiegeling van Zijn Liefde;

IXΘΥΣ 

1 augustus 1995

*Mijn Heer en mijn God,
toon mij het licht van Uw Goddelijk
Gelaat;
Schepper in heerlijkheid,
Uw pijlen op mij doen mij niet van U
wegrennen;
integendeel, hier ben ik,
bevend van ongeduld om naar U te
luisteren;
kom en verzadig mijn honger!*

dochter, alles wat Ik heb is het jouwe; Ik bemin je; twijfel nooit aan Mijn Liefde; bemin Mij en je zult leven; leef heilig en bid meer;

de duivel wordt het nooit moe je aan te vallen en je in verleiding te brengen; blij dus waakzaam en word het nooit moe te schrijven; houd nooit op te bidden, houd nooit op met Mij¹ te zijn, Ik ben altijd met je en Ik verlaat je nooit, maar, dochter, Ik wil dit ook van jou: gedurende deze dagen,² terwijl jij en je familie samen zijn, vraag Ik niet veel van je noch roep Ik je voor het ontvangen van lange boodschappen; Ik vraag alleen je vriendschap, je liefde, je aandacht van tijd tot tijd en een woord tot Mij om Me te laten weten dat je Mij niet vergeten bent;

zie je? Vassula, maak je niet ongerust over je onderdrukkers; maak je geen zorgen om dingen die van deze wereld zijn, dit alles zal vergaan, maar Mijn Liefde voor jou zal altijd blijven en in alle eeuwigheid; Mijn lam, de wereld heeft Mij gehaat zoals ze jou nu haat maar het is slechts de wereld en deze wereld zal verdwijnen!

kom, blijf dicht bij Mij en bij Mijn Moeder die je bemint! heb Onze Vrede; wij, ons?

IXΘΥΣ 

16 augustus 1995

*Heer, mijn Jahweh,
laat de wereld mijn schreden
nooit terug sleuren in haar
ingewanden;
laat zij nooit mijn meester worden noch
mijn domein.
Moge U mij geven, mijn Vader,
het kostbaarste wat U in Uw Hart
draagt*

¹ In gebed zijn we samen met de Heer.

² Mijn familie en ik brengen samen onze vakantie door.

dus laat Uw verlangens mijn vlees en beenderen worden, mijn zijn, mijn voedsel en mijn leven.

Ik bemin U tot dwaasheid toe, mijn Sterkte, mijn Heilige driewerf Heilige, mijn Dronk van de Eeuwigdurende Bron van Goddelijkheid en Leven, mijn Vriendelijkheid en mijn Tederheid, kom! kom tot mij en ik beloof U, Hemelse Vader, Uw Liefdeshymne te zingen voor alle naties om Uw Vaderlijke Liefde te eren.

Zal mijn Goede Heer vanuit Zijn Heilige hemelen antwoorden? zal Hij Zijn antwoord geven aan deze zondares, aan deze onwaardige klei?

Ik, Jahweh, zegen je; Ik zal je ziel verfrissen, Mijn Naam is nu in je hart gegrift; luister:

Ik kom om je met zegeningen te ontmoeten; dochter, je hebt om leven gevraagd, Mijn verrukkelijk kind, Ik ben Leven en Ik ben nu hier met jou; Ik zal je nooit verlaten; ach Vassula, laat Mij je verzekeren: menselijke sterkte zal nooit de overhand krijgen in Mijn Reddingsplan;

Ik ben de Auteur van dit boek; hoewel je vijanden het licht ontwijken uit vrees dat ze worden ontmaskerd, maar in plaats daarvan in het duister op je wachten om zich op je te storten; wees niet bang, Mijn Ogen waken over je; geen sterfelijk mens zal Mijn kind treffen; ja, je zult worden belasterd en beschimpt, maar heb je niet het resultaat van Mijn goede Werken gezien? Ik vertel je dit om je te bemoedigen; hoewel het Beest en zijn volgelingen je zullen blijven opjagen als jagers hun prooi, wees niet bang, ze zullen hun doel niet bereiken; zoals Ik eens heb gezegd: zij zullen

proberen je totaal weg te vagen van het oppervlak van de aarde; ze zullen in kracht verdubbelen, maar niet één van hen zal in staat zijn Mijn territorium en Mijn eigendom aan te raken; - jij bent Mijn Territorium en Mijn Eigendom - Ik heb je omringd met veel engelen die over je waken, en Ik, Ikzelf, ben je Schildwacht;

jij van jouw kant, bouw en plant in Mijn dienst en Ik, Ik zal je aanvallers neerslaan en overwinnen die in werkelijkheid Mijn aanvallers zijn; wat betreft je vervolgers, bid voor hen; toon vriendelijkheid en barmhartigheid, vergeld kwaad met liefde;

Mijn Tegenwoordigheid is overal om je heen en waar je ook bent;



6 september 1995

*Als een verdwaald schaap was ik mijn weg gegaan;
van dorre grond heb ik geprobeerd mijn ziel te voeden
en van de droge rots heb ik gehoopt mijn drank te ontvangen.*

*Ach, mijn verwondingen door gebrek verslonden mij,
en mijn zonden leken ongeneeslijk.
Louter het zien van mij was een schandaal voor Uw engelen,
een gruwel in Uw Ogen,
O Allerheiligste Drie-eenheid,
allerzuiverste God.
Uw engelen en heiligen stonden ontzet
en verbijsterd over mijn totale rebellie.*

Dag in, dag uit, liep ik rond, gebrek lijdend.

Ik wandelde in de schaduwen van de nacht, smachtend van dorst, bracht ik de nacht vaderloos door, distels en doornen ophopend. In mijn vlees uitgehongerd, kon ik niet begrijpen waarom deze ellende mij was overkomen? Waarom had het licht van mijn ogen mij verlaten?

O slechte neiging, verwachtte je sympathie? Mijn ondergang werd begroet met een geweldig applaus door een menigte demonen, want ze waren erin geslaagd mij uit de Kudde van mijn Herder te trekken, en mij te beroven van mijn Zicht, mijn Vreugde, mijn Liefde en mijn Leven ... En op het moment dat het leven in mij voor altijd begon weg te sijpelen, U, Vader! U kwam met overweldigende kracht en heerlijkheid. En met immens medelijden, U, Vader, scheurde de hemelen open om mij te bereiken, vanuit Uw heilige verblijfplaats bent U neergedaald gekleed in vreesaanjagende luister.

Daar, stond U majesteitelijk voor een verbijsterde Stakker. Hij die heerst en alle dingen doordringt, was nu in gezelschap van ellende. Duizelend als door wijn, wankelde mijn ziel in de Tegenwoordigheid van deze Driewerf Heilige Pure Uitstroming ...

Ik probeerde stotterend te spreken, om iets te zeggen, maar er was geen geluid te horen. Ik schoot tekort. De Vingers dan, die mij hadden gevormd, strekten zich plotseling uit en werden op mijn lippen gelegd,

en openende ze om de lucht van Zijn Adem in te ademen. En terwijl ik een geur inademde als van uitgelezen mirre, ontsnapte mij een jammerklacht, zoals een pasgeborene, en ik was onmiddellijk genezen.

"Voortaan zal je Schepper je Gade zijn, Mijn Naam: Jahweh Sabaoth"¹ zei Hij.

"Ik had medelijden met je ... wist je niet, Mijn kind, dat Ik rijk aan vergeving ben? Ga niet weg en vrees niet. Blijf bij Mij en Ik zal je oprichten en thuisbrengen om je helemaal te genezen. Mijn grote Liefde daagde Mijn Barmhartigheid uit en Mijn Hart werd door jouw ellende geraakt. Kom, en als je wilt, zal Ik je tot een getuige maken van Mijn grote Liefde die Ik voor jullie allen heb."

Dit is wat Uw Heilige Lippen hebben geuit, elk van Uw Woorden op mijn verdorde ziel vallend als morgendauw, en terwijl U nog sprak bevond zich mijn ziel, vervuld van wroeging, bezwijkend in de Armen van haar Vader, in de Genade van haar Vader.

Ik wendde mij toen tot de Heer en smeekte Hem om Hem te bezitten, met heel mijn hart zei ik: "Ik wil U bezitten, mijn God en Schepper, evenveel als U mij bezit". Toen hebt U banden om mij gelegd die mij met U verbonden, banden die eeuwig zouden blijven.

¹ Jes. 54: 5.

en Ik zei: Ik zal je de gunst verlenen van Mijn Hart en Ziel want Ik ben Goddelijk en Driewerf Heilig; Ik ben je Vader en je bent van Mij; en jij, Mijn dochter, Ik ben van jou; wist je niet dat Ik Genade en Barmhartigheid ben?

kom, vraag niet: "waarom is dit allemaal met mij gebeurd?" je grote ellende trok Mij uit de hemel naar beneden; je ontroostbare ziel deed Mijn Hart tot Mijn engelen en heiligen uitroepen: "hoe lang nog moet Ik haar zo zien doorgaan?" en tot jou:

"Paraskevi, sla je ogen nu op en kijk Mij aan; Ik beloof je dat niet alleen aan jou Hoop zal worden gegeven, maar aan allen, allen die dorst hebben; heeft iemand iets dergelijks gehoord? en wat jou betreft, Paraskevi, Ik zal je in Mijn dienst nemen en een Boom van je maken; je wortels zullen in Mijn Tuin groeien zodat je bladeren groen blijven zodat je vrucht Mijn Naam op zich heeft gegraveerd; en Ik, Ikzelf, zal je Bewaarder zijn en je water geven uit Mijn Fontein van Levend Water ... en, als Metgezel en Vriend, zal Ik je Wijsheid geven die je zal opleiden en verheffen om, later, deze Hoop in volmaaktheid door te geven aan de gehele mensheid;

"je zult door Mij worden opgevoed en gevormd in Mijn Hoven; daarom zul je worden tegengesproken op je reis; de wereld zal op je spuwen, maar niet méér dan ze op Mijn Zoon hebben gespuwd; verraders zullen je weg kruisen, maar geen grotere dan Judas; verloocheningen en afwijzingen, ook, zullen volgen, maar geen ervan heviger dan de afwijzingen en verloocheningen die Mijn Zoon ontving; meedogenloos zul je worden misverstaan door velen, maar verheug je! verval niet tot droefheid, bied geen weerstand en wend je ook niet af; laat toe dat ze je

onderdrukken zoals Mijn Eigen Zoon, je Verlosser, werd onderdrukt, al Zijn leerlingen ergernis gevend;

"Ik beveel je onberoerd te blijven onder de beledigingen van de mensen en niet te antwoorden, zoals Mijn Zoon niet antwoordde maar bleef zwijgen, en in dit lijden zal Ik Vrede stichten; in jouw kwellingen zal Ik de troostelozen troosten; Ik zal je onderdrukkers je laten verdrukken en terwijl je ligt te creperen, door de mensen vertrappt, zal Ik licht in de Kerk brengen, het leven schenken aan een vernieuwing in Mijn Driewerf Heilige Geest en Haar uitleveren om Één te worden;

"zwak als je hart mag zijn, voel, voel Mijn Vreugde over deze overwinning! Redding staat aan jullie deur ... dochter, geef je over in de Handen van je Vader; gevoelig en teer kind, neem het juk van de Eenheid op je schouders en draag het; als je moe wordt op je weg zal Ik je enige Rust zijn, je enige Metgezel; in het verraad, je enige Vriend; Ik zal je enige Bron van Kennis zijn die je de diepten van Onze mysteries onderricht, zodat deze generatie en de volgende geen gebrek zal lijden; Ik zal doorgaan Mijn zegeningen op je te laten regenen en Mijn Manna om je te voeden;

"kom, sta niet zo in ontzag; kom, je nabijheid aan Mij verrukt Mij en maakt je ziel dorstig naar Mij; kom, tabernakel van Mijn Zoon, Ik bemin je; bemin Mij en wees verlangend om Mij te dienen; kom, stof en as, en toch met een hart en ziel, verheerlijk Mij; kom Paraskevi, in tegenstelling tot je duisternis zal Ik, die het Onvergankelijke Licht van de Wet ben, je enige zuil van Licht zijn op je reis, om jou en anderen te leiden naar Mijn Wet;"

en jullie,¹ ook al zijn jullie nog met blindheid geslagen, jullie weg in deze wildernis al tastend zoekend, gebrek lijdend, verhongerd en uitgedroogd, ook al voelen jullie je overwonnen door bittere plagen, keer terug tot Mij zoals jullie zijn! want Ik heb Mijn Heilige Toorn bedwongen door Mijzelf eraan te herinneren dat Ik, Ik jullie had verwekt ... en Ik zal jullie altijd en overal waar jullie gaan bijstaan; nader de Levende en Ik zal Mijn beminnelijkheid tegenover jullie tonen, en jullie leren dat vroomheid sterker is dan alles; vroomheid zal jullie van de zonde afhouden;

kom en sla je wortel in Mij, zodat Ik, ook jou, in een Boom verander met takken die vrucht dragen, en Mijn inscriptie zal gegrift staan op elk van je vruchten zodat zij die eten naar meer zullen hongeren; en vanaf dat moment zul jij je oor afstemmen op de Driewerf Heilige Waarheid, en door je hart te richten op de Waarheid zul je leven;



27 september 1995

*Ik staar in de visioenen van de Nacht,
zo snel als U, de Heilige, tot mij kwam,
zo snel was U om Uw sluier over mijn
ogen te werpen
want dit is wat U behaagde, Beminde
van de Vader,
zodat ik geheel van U afhankelijk mag
zijn*

*en als een stuk speelgoed in Uw
Machtige Hand.*

*En sinds toen ben ik een balling
geworden voor Uw Belang.*

*Het behaagt U mijn pad uit te zetten
zodat U en ik samen wandelen,
ik, de zoom van Uw gewaad
vastgrijpend uit vrees U te verliezen,
en U, als een Koning temidden van Zijn
legers,
U leidt mij naar waar U verkiest.*

*En op onze weg
staan jaloerse mensen op
om onze heerlijke reis te onderbreken;
ze leggen hun handen op mij om mij los
te rukken,
maar U, in een vorstelijke stijl, verheft
mijn ziel
en trekt haar op om met U op de wind te
drijven,
dan vieren U en ik Uw Sterkte;
en in Uw glimlachen, in Uw kinderlijke
vreugde en verrukking,
worden wij handlangers en
medewerkers in onze vriendschap.*

*U verijdelt de plannen van onze
vervolgers,
terwijl Uw Mond voor mij liederen van
bevrijding zingt.*

*U opent de deur van Uw Hart
zodat ik binnenga en mij in Zijn diepten
verberg.*

*Mijn ziel verheugt zich in de Heer.
Hij heeft de macht om elk hart door Zijn
trouwe Liefde te vormen.
Als mijn ziel terneergeslagen is,
wacht U niet, maar U toont Uw Liefde
in Uw verlangen om mij te bemoedigen
door mij te omhelzen.*

*Uw oogopslag, Verrukking van de
Vader,
heeft alle vermogen om elke ziel om te
vormen*

¹ God vroeg mij om vanaf hier deze boodschap voor te lezen aan de Scandinavische landen die ik bezocht: Oslo, Göteborg, Stockholm en Kopenhagen.

om van 'n tragisch lied tot een bezielde hymne te worden.

*Ja, Heer, op elke wijze
kunt U Uw volk tot 'n lofzang maken,
en hun ritme veranderen, om de klank
van Uw Stem te bewaren,
want U veracht nooit iemand,
maar blijft naast ons staan, altijd en
overal.*

Mijn Vreugde, aanbid Mij! je bent met Mij in contact, met Mijn Geest en met Mijn Vader; breng dit werk van Barmhartigheid, dat Wij je geven, over de wereld samen met je leidsman;

Ik wil geestelijk niet in verval raken en mijn opdracht niet als een last ervaren. Ik ben in de Nacht.

let niet op wat boven je macht¹ en je kracht ligt, want Ik zal aanvullen wat ontbreekt; geef Ons zoveel als je kunt, heb je het niet gemerkt?² ofschoon je een niemendal bent was Ik op jou³ te zien; in jouw armoede was Ik succesvol; in jouw grote beproevingen liet Ik Mijn Schatten overstromen in veel harten; zou Ik je deze dingen⁴ aandoen als Ik je niet beminde? en Ik ben van plan door te gaan Mijn sluier over je ogen te houden zodat je geen gelegenheid zult hebben Mij te bedroeven door opgetogen te worden; dit zijn de manieren waarop Ik Mijn uitverkoren zielen tot gehoorzaamheid en wegcijfering breng; Ik ben Koning en Ik regeer over hen zodat zij de volmaakte goedheid bereiken voor de glorie van Onze

Trinitaire Heiligheid en, zoals Ik eens tot Mijn leerlingen zei, zeg Ik ook tegen jou: "nu je dit weet, zul je gelukkig zijn als je ernaar⁵ handelt;"⁶
je Jezus die je bemint; ic;

29 september 1995

(Feest van Sint Michaël.)

heb Mijn Vrede; Ik ben het, Jezus;
Mijn Aartsengel, Sint Michaël, wil hoffelijk voor je zijn, omdat je eraan hebt gedacht dat het zijn Feestdag is, Hij zal je goede instelling belonen; ic;

(Sint Michaël spreekt:)

vriendin van Onze Heer; Ik, Sint Michaël, groet je in de Naam van Onze Heer, de Allerhoogste; weet je wat de toorn van de Almachtige God tegenhoudt?

Nee, dat weet ik niet ...

dan zal Ik het je vertellen; kleine zielen! ja! kleine zielen die volharden in gebed, die vasten en boete doen ... door dezen zullen velen worden gered; ach Vassula, houd nooit op de Rozenkrans te bidden; houd nooit op Mij om Mijn tussenkomst te vragen; mogen eer en glorie aan God worden gegeven voor Zijn onuitputtelijk geduld;⁷ kom, heb vertrouwen en val niet in bekoring; zie je? het is het niet waard ...

¹ Van begrip.

² Gedurende mijn bijeenkomsten in Nederland en heel Scandinavië.

³ Jezus verscheen in mijn plaats. Zijn Gelaat evenwel was, naar gemeld, verslagen.

⁴ Jezus bedoelt de beproevingen die Hij op mijn weg toelaat.

⁵ Joh. 13: 17

⁶ In gehoorzaamheid en wegcijfering, zoals Zijn uitverkoren zielen: een totale onderwerping.

⁷ Precies op dat moment had ik gedurende slechts twee seconden een twijfel, die mij bijna onmiddellijk verliet, en ik barstte weer in grote vreugde uit toen Hij zei: "zie je? het is het niet waard".

luister en ga door naar je Vader in de Hemel te luisteren; God is niet onbereikbaar, Hij is binnen ieders bereik; roep dus je Abba en Hij zal je horen; de Allerheiligste Drie-eenheid wil dat iedereen het hoogste der hemelen bereikt en er binnengaat; gelukkig zijn zij die sterven in de Heer, aan hen behoort het Koninkrijk van de hemel; vrees God en prijs Hem altijd; aanbid je Schepper en bemin Hem altijd;

Ik, Sint Michaël, de Aartsengel, zegen je in de tegenwoordigheid van de Allerheiligste Drie-eenheid en in de tegenwoordigheid van Hun Heilige Engelen;

-Sint Michaël-

en terwijl je werkt, kun je doorgaan met bidden!¹

2 oktober 1995

(Feest van onze Engelbewaarders)

Alleluja!

*Laat de hemel Jahweh loven:
loof Hem in den Hoge,
loof Hem al Zijn engelen,
loof Hem Zijn hemelscharen!²*

*Laat hen allen de Naam van Jahweh loven,
op wiens bevel zij werden geschapen³.*

Ik, Jezus, geef je Mijn Vrede; kom en bid met Mij, zeg:

Soeverein vanaf het begin,
hoor mijn gebed;
mijn ziel, mijn hart dorsten naar U;
mijn blik verlangt U te zien,

en ik kijk naar niemand anders,
want er is geen god die met U kan
worden vergeleken,
niets is groter dan U,
daar U alleen verbazingwekkend groot
bent;

hierom, breng de naties bijeen
om dank en lof te brengen aan Uw
Heilige Naam

rond één enkel Tabernakel,
laat hen samen Uw Offer opdragen
aan onze Vader in de hemel,
eenstemmig en in dezelfde Geest;

Bewaarder van onze ziel,
wonderbaarlijk sterk, onoverwinnelijk,
moge heel Uw schepping
U dienen in de Allerheiligste Drie-
eenheid;
schenk ons deze genade;
amen;

kom nu, in de kracht van Mijn Geest,
zend Ik je Daniël, je engelbewaarder; ic;

(Mijn engel spreekt:)

ik, Dan, zegen je; Teken van Eenheid,⁴
blijf trouw aan de Heer; groei in Hem en
in niemand anders; alleen Jahweh is
goed; bid om gesterkt te worden, opdat
je in de Heer kracht zult putten om Zijn
Huis te doen herleven en je zending te
volbrengen;

ik zal altijd over je waken, altijd zal ik
je leiden; je Daniël;

Daniël je engelbewaarder die over je
waakt;

Daniël

¹ Ik moest het diner voorbereiden, daarom zei Sint Michaël dat ik onder het werken kon bidden.

² Ps. 148: 1-2.

³ Ps. 148: 5.

⁴ Tezelfdertijd dat ik "Teken" hoorde, hoorde ik ook het woord "Symbool".



6 oktober 1995

Mijn Heer!

*Mijn ogen hadden het voorrecht
Uw glorieijke Majesteit te beschouwen;
wat een genade hebt U mij geschonken!
Ik, die de minste ben om een dergelijke
gave te ontvangen,
om in staat te zijn Uw Majesteit te
kunnen bezitten,
en U te beschouwen in Uw Myserie.*

*- Bron van Wijsheid,
U behandelt mij op een verheven wijze,
vol goedheid en grenzeloze tederheid
om mijn Driewerf Heilige God te
erkennen
en Hem te erkennen als Vader, als
Beminder en Abba.*

*- Bron van Begrip,
die tuinen maakt van woestijnen,
vruchtbomen van doornen en distels,
ongelooflijk verrukkelijk, hevig
kloppend,
laat Uw glorieijke verschijning mijn
hart betoverd achter.*

*Bron van Raad,
mijn Beker, mijn Dronk, Koning vanaf
het begin,*

*U toont voortdurend, met
vriendelijkheid,
Uw Majesteitelijke raad aan Uw
leerlinge;
daarom kwijnt mijn hart weg van liefde.*

*Glorie is Zijn Heilige Naam;
hoe kan men U genoeg prijzen?*

*- Bron van Sterkte,
luisterrijk ontzagwekkend,
hebt U gezien hoe wij zijn?
Beperkt, onvolwaardig, zwak, en een
betreurenswaardige aanblik,
en toch, wij behoren U toe, wij stammen
van U.*

*Ziet U? Ziet U hoe onze knieën knikken
en zwak zijn door gebrek aan Voedsel?
Ziet U hoe zo velen van ons een
voorwerp van spot zijn geworden?*

*- Kom dus, Geest van Genade,
ik smeeek Uw Majesteit Uw Adem
nogmaals in ons uit te storten zodat er
nieuw leven begint.
Één Woord van bevel van U
en de hele wereld kan worden
vernieuwd!*

*- O Bron van Kennis,
kom en leid mij
om door te dringen in het Myserie van
God;
mijn ogen hebben niets gezien,
mijn oren hebben niets gehoord,
en mijn gevoel zal nog in het onbekende
blijven,
tenzij U mij Uw Gelaat toont
en mij Uw Stem laat horen;
hebt U niet gemerkt hoe ik smacht naar
Uw Hoven?*

*- Bron van Vroomheid,
waarom is het zo moeilijk U te
begrijpen?
Komt dat omdat mijn handen zo bevuild
zijn?
Waarom ontwijkt U mij?
Moet ik onvolmaakt blijven?*

*U bent altijd trouw aan Uw beloften,
en van U is bekend dat U aan
gevangenen vrijheid schenkt,
en daarom smee ik U,
verleen mij de houding van Uw Heiligen
opdat ik op zekere dag Uw machtige
daden mag viëren.
Bevrijd mij, want onder Uw
bescherming
zijn de vromen, zoals bekend, veilig.*

*- Bron van Vrees,
symbool van Uw ware leerlingen,
parel van Uw Koninkrijk, hartenklop
van de Kerk
en verering van Haar Mysteries,
hoe kunnen wij U verwerven en U
eeuwig bezitten?
U bent alles ...
Rozenknop van mijn hart,
verleen mij deze gave, opdat ik tot
een van Uw dochters kan worden
gerekend.
U te vrezen is de wortel van alle wijsheid
en de toegang tot eeuwig Leven.*

*O Glorierijke Troon,
hooggeplaatst vanaf het begin,
ontwortel uit mij alle kwaad
en toon mij Degene die op U troont!*

Ik¹ zal over jou uitgieten, en over ieder die Mij verlangt, Mijn Licht, Driewerf Heilig; om je te redden en in het Huis van je Vader te brengen, zal Ik jouw geest vullen met Mijn Adem; je bent nog zwak geworteld, maar beschouw Mij als je dierbaarste Vriend, die je ervoor zal beschermen te worden ontworteld; als je wandelt, verrukkelijk kind, zal Ik je enige Gids zijn; als je neerligt, je trouwe Bewaker; als je waakt, je opgewekte Metgezel;

²vrede zij met je; heb je niet gelezen: "weiger geen vriendelijkheid aan wie erom vraagt, als het in je macht ligt het te doen;"³ dus zei Ik: "Vassiliki, die Mijn Geest aan Mij heeft gebonden in huwelijks banden en die Ik heb opgericht, jij zult Mijn gunst genieten, je zult Mijn Tegenwoordigheid genieten;" daarom ben Ik gekomen om je te ontmoeten, en Ik vertel je, dochter, Ik ben tevreden als een kind dat gezoogd is; Mijn geluk is compleet; blijf Mij trouw, onthoud dat Ik je Bruidegom ben, probeer dan je Bruidegom na te volgen, zelfs om de toestand van een slaaf aan te nemen ...

dochter, dag en nacht wordt Mijn Naam gelasterd en word Ik verwond door Mijn Eigen zonen en dochters - Ik word vervolgd – neem deel aan Mijn lijden, Ik word verlaagd tot het bedelen om jullie liefde; Ik word verlaagd tot het bedelen om jullie edelmoedigheid; neem deel aan Mijn lijden; vanavond zullen velen van Mijn slachtofferzielen Mij verlichten ...

Heer! het ziet ernaar uit dat de dingen uit de hand zijn gelopen!

treur niet om Mij, maar om deze generatie ... Ik bemin jullie tot dwaasheid toe, en Ik zou telkens weer naar Calvarië teruggaan als dat jullie zou kunnen redden van deze Geloofsafval; Ik heb edelmoedigheid en warmte nodig, een bewijs van liefde ...

Ik zeg je, dochter, het spijt Mij niet tot je te komen; ja, Ik heb gezien hoe deze generatie verzwakt is en tekortschiet; de pijn van Mijn Heilig Hart gaat alle menselijk begrip te boven; daarom, Mijn

² Jezus spreekt nu.

³ Spreuken 3: 27.

¹ De Heilige Geest spreekt.

Vassula, wil Ik dat je alles wat Ik je heb gegeven aanwakkert tot een vlam, alle Schatten van Mijn Hart zijn bedoeld om te worden uitgedeeld;

het is jou toevertrouwd te zorgen voor deze Onuitputtelijke Schat die Ik voor jullie tijden heb gereserveerd; deel Hem uit met de hulp van Mijn Heilige Geest; Hij die jou heeft gered zal ook anderen redden;

je Beker en je Dronk zullen Barmhartigheid tonen aan velen van jullie, want Ik ben van plan jullie allen als lammeren bijeen te brengen en jullie allen je rustplaats aan te wijzen; wat jullie vragen betreft, ben Ik van plan jullie Mijn Heilige Geest van boven te zenden zodat er een licht mag schijnen in jullie duisternis; kom, jij die naar Mij verlangt, en voed jezelf met Mijn Woord; Mijn Woord is rijkdom en je ziel zal zich dan tooien in Mijn Luister; de Liefde is met je nu en altijd ...

Tooi, Heer, Uw schepping in Uw Luister.

Ik zal Vrede in hun hart leggen en ook Redding in hun ziel, als Ik een kreet van berouw van hen hoor ... heb berouw, en jullie zullen de vrucht van de vergeving verkrijgen; vergeef en jullie zullen de vrucht van liefde en vrede verkrijgen; kom en heb berouw ... de toorn van Mijn Vader heeft een Vuur doen ontvlammen dat de wereld zal verbranden!

je ziet, dochter, deze generatie heeft gepland de gruwel te begaan waarover Mijn profeet, Daniël, heeft gesproken; ze zal een daad van verschrikking stellen; hoe kan Mijn Vader niet opvlammen? Mijn Vader zal de aanblik van Zijn Zoon vertrapt onder de voet en op de grond geworpen niet verdragen, en Sint Michaël ook niet; - Sint Michaël en zijn

legers zullen opstaan; - het Beest daagt vandaag de Hemel uit, zelfs Mijn Macht! daarom zal Mijn Vader de misdaden van deze generatie wegbranden met Vuur en dit Vuur zal komen op een tijdstip waarop ze niets verwachten: door het woord van Mijn Mond en het bevel van Mijn Vader zijn de huidige hemel en aarde bestemd voor het vuur; jullie zijn hiervoor vele malen gewaarschuwd, maar in plaats van het bekend te maken, hebben jullie het openlijk veroordeeld! ... overmeesterd door jullie zwakheid ...¹ Ik zeg jullie, zoals de Schrift zegt: "gelukkig zij, wier ongerechtigheden zijn vergeven, wier zonden zijn uitgewist; gelukkig de mens wiens zonde de Heer niet aanrekent"² wanneer Mijn Dag komt;

bid, Mijn dochter, voor jouw generatie; volhard en Ik zal je Hoop brengen; Ik zegen je; ic;

13 oktober 1995

Jezus?

Ik Ben, sta Mij toe je mond te gebruiken; Ik zal hen aan Mijn Liefde herinneren; Mijn dierbare, zeg tegen je leidsman:

omdat Ik Mijn Leven vrijwillig heb gegeven, waren Mijn leerlingen geschokt; Ik heb uit Mijn Eigen vrije Wil gegeven, maar zij waren nog niet in staat te zien dat Ik de macht bezat Mijn Leven weer op te nemen; Ik liet Mijzelf onderdrukken omwille van Mijn schapen ... Ik heb je dit verteld opdat je begrip volledig³ mag zijn;

zoals je weet, heb Ik Vassula aangenomen, zodat Ik in haar kan worden verheerlijkt; en zoals Ik vóór

¹ Jezus zei dit als sprekend tot Zichzelf.

² Rom. 4: 7-8; Ps. 32: 1-2.

³ Het ging over het begrijpen van het woord "onderdrukken" in een voorgaande boodschap.

haar anderen in de wereld heb gezonden, zo zend Ik haar nu in deze van ongerechtigheid doordrenkte wereld; haar reis zal niet gemakkelijk¹ zijn, want de Vader wenste het op deze manier voor Zijn grootste glorie; waak over haar met dezelfde ogen waarmee Ik over haar waak; moge jullie eendracht de volmaaktheid bereiken die Ik van jullie verlang, laat haar niet verloren gaan; bemin elkaar zoals Ik jullie bemin; Ik smeed je, wees op geen enkele wijze hard, Mijn vriend, want dit bedroeft Mijn Heilige Geest; Ik ben zachtaardig en Mijn opvoeding is zachtaardig; jullie zullen deze reis samen voortzetten door de naties die Ik uitkies;

- Ik ben met je; wees trouw in je liefde en heiligheid; laat Mijn kinderen het licht genieten dat Ik hun geef door middel van deze Boodschappen; ga door, Mijn vriend, Ons te eren in Onze Trinitaire Heiligheid en het Onbevleete Hart van je Moeder te eren; voorwaar Ik zeg je: maak de Boodschappen van Onze Trinitaire Heiligheid ten volle actief en maak je werk af; steun op Mij en vraag Mijn Geest je te helpen voltooien wat je begonnen² bent;

Ik zegen je; Ik ben met je; ic;

17 oktober 1995

*Mijn Heer en mijn Herder
leid ons, maak onze paden recht;
wij zijn de kudde van Uw schaapsstal,
en ik ben vol vertrouwen, vanwege Uw
Trouwe Liefde,
dat U de verdwaalde schapen, de een na de
ander,
zult terughalen naar Uw stal.*

*U was het, mijn Herder,
die mij uit de ingewanden van deze
verachtelijke wereld trok.
Gezegend zij Uw Naam, Driewerf Heilig.*

*Verfrissing van mijn ziel, Volmaakte
Schoonheid,
met woorden zoeter dan honing,
open Uw Mond en verkondig
de Wonderen van Uw Wet,
zodat velen zullen worden bevrijd.*

*Laat Uw trouwe Liefde
naar heel Uw schepping komen,
wees genadig, edelmoedig en barmhartig
voor ons
zodat onze ogen open zullen gaan
en onze blik zich zal vestigen op Uw
Trinitaire Heiligheid.
Amen.*

Ik, Jezus, zegen je;
neem Mijn Machtige Hand, Ik zal je leiden; je te leiden en je Heilige Metgezel te zijn op de reis van je leven is een voortdurende vreugde voor Mij; zie je? Ik heb je de vrijheid van hart gegeven; door Mijn Geest krijg jij je vrijheid; door Zijn reinigend Vuur ben je schoongewassen; waar Mijn Geest is, daar is vrijheid, want daar is een vernieuwing, een gedaanteverandering in Zijn Tegenwoordigheid; je wedergeboorte is niet uit sterfelijk zaad maar uit Mijn Geest; Vreugde-van-Mijn-Hart, sta Mij toe je te gebruiken als Mijn net, zodat Ik veel harten ertoe kan brengen te leven in deze vrijheid;

bemin Mij en troost Mij; Ik ben met je; verheerlijk Mij en zegen Mijn Heilige Naam driewerf Heilig;

IXΘΥΣ 

25 oktober 1995

¹ Ik hoorde ook (tezelfdertijd) "is niet gemakkelijk".

² De boeken.

vrede zij met je! Ik ben met je; zie je hoe Mijn voorspellingen uitkomen?

bloem-van-Mijn-Hart, vlam-van-Mijn-Ogen; je zending zal alleen worden voltooid als Ik hen zal toestaan je te kruisigen; nu reis je over een ruwe weg, maar Ik ben met je; vat moed en verlies niet de Vrede die Ik je heb gegeven; Ik had je verteld dat de Vader eenzelfde weg als de Mijne voor je heeft uitgestippeld; waaraan Ik ben bezweken daar zou ook jij onder bezwijken maar alles zou gebeuren overeenkomstig en in de maat van je kracht;

vandaag zoals je ziet, ben je verkocht door één van de Mijnen; Mijn kostbare, je eigen mensen hebben onschuldig bloed verraden ... je bent overgeleverd door één van je eigen¹ mensen aan de Rooms en zodat zij je veroordelen en je dan ... gekruisigd wordt; Vassula, jij, bewaar jij Mijn zwijgen,² je hebt genoeg getuigen die je zouden kunnen verdedigen; de getrouwen zullen trouw blijven; je kleren, Mijn kind, zullen rollen in je bloed, en dit, ook, zal het bewijs zijn dat je van Mij komt; je bent hiervoor geboren en je aanvaarding verheugt Mij want door jouw lijden zal Ik velen redden; door jouw kwellingen zal Ik licht brengen in Mijn Kerk en leven schenken aan een vernieuwing in Mijn Heilige Geest Driewerf Heilig; intussen, terwijl je verdrukken zich verheugen, zal Mijn zevende Engel zijn schaal legen in de lucht, de hele atmosfeer in vuur³ doen ontvlammen ... Vassiliki, kijk Mij aan, in Mijn Ogen⁴ ... je zult Mij beloven, als je Mij bemint, ze

¹ Christus deed mij begrijpen wie.

² Ik moet mijzelf niet verdedigen.

³ Een herinnering aan de boodschap van Akita in Japan.

⁴ Ik deed het en ik smolt.

allemaal te vergeven; dit mag voor velen onlogisch klinken maar jij bent Mijn volgelinge, nietwaar?

Ja, Heer.

volg dan je Meester na; want tenslotte zal Ik triomferen ... tot op dit moment begrijpen ze niet dat deze Boodschap van Mij⁵ komt ...

*Ik dank U, mijn Heer,
voor alles wat U voor mij doet,
Ik bemin U nog meer!*

Mijn duif, je Verlosser bemint je en zegent je; ic;

8 november 1995

*Heer,
Koning vanaf het begin en Meester van
alle dingen,
ik ben vlees van Uw Vlees, gebeente van
Uw Gebeente,
U bent in mij en ik ben in U,
wat een vreugde, wat een verrukking
te weten dat ik U bezit en dat U mij bezit!
Ik behoor aan U en U, mijn Koning,
behoort mij!*

*U bent de ware Wijnstok
en ik ben een van Uw ranken,
ik ben Uw rest,
wat een vreugde één met U te zijn!
En ik ben van plan in U te blijven
zodat U in mij blijft.
O wat een geschenk van Uw Geest!
Alleluia!*

*Leg Uw Plannen voor, o Heer,
en ik zal wat dan ook aannemen wat U
mij aanbiedt;
nu ben ik dapper,*

⁵ Jezus sprak als tot Zichzelf, met een zachtere stem.

maar is het lijden dat U van mij verlangt?

*Ik zal wat dan ook aannemen wat U mij geeft,
alles wordt zo mooi als het van U komt!*

*Kom! Kom en regeer in mij,
U bent de Bron van mijn geluk!
Nodigt U mij uit deel te hebben aan Uw Beker?
Een Beker waaraan Uw Goddelijke Lippen hebben genipt?
Mijn God! mijn God, ik tril van emotie en verrukking;
O Liefde! U hebt mij verleid!*

Mijn Eigen Hart zwelt van emotie, omdat je Mij op deze wijze aan je tafel hebt genodigd ... vertrouw Mij; Ik ben van de Hemel en geen schepsel zal in staat zijn Mij in jou te overweldigen; Ik ben zeer levend in jou; niemand die leeft in de wereldse koninkrijken en degene¹ die over hen heerst zal in staat zijn Mijn Heerschappij in jou omver te werpen;

Ik ben God driewerf heilig, wees dus niet bang; herinner jij je wat Ik je eens heb gezegd? Ik heb je gezegd dat van Mij bekend is dat Ik koningen en koninkrijken ten val breng als ze een obstakel worden op Mijn weg; alles wat Ik nu van je vraag is trouw; blijf Mij trouw; kijk niet naar links noch naar rechts; Ik zal je helpen; verheug je, Mijn vriendin, want Ik heb je geëerd door je uit te nodigen Mijn Beker te delen, de Beker van jullie verdeeldheid en de onoprechtheid van jullie harten ...

nu, jij en Ik naderen de tiende verjaardag van "Waar Leven in God"; vat moed, Mijn dochter, en raak niet beledigd als de wereld² je eer onthoudt; blijf voortdurend in orde ten opzichte van Mijn Kerk en je zult Mijn gunst

genieten; wees altijd bereid Mijn oproepen te beantwoorden door te zeggen: "hier ben ik, Heer", en je Schepper zal op je schijnen;

Keuze van Mijn Vader, val niet in bekoring; leer waar kennis is te vinden; waar volharding, waar wijsheid zijn en leven; in je stilte zul je al deze dingen vinden en meer, in Mijn Heilige Geest; geniet ervan te bewegen in Mijn Geest, als een vis in het water; buiten dit water, zul je sterven en uitdrogen; blijf dus in Mijn Geest en adem in Mijn Geest en je zult leven;

wees gelukkig! Ik heb je verzorgd en opgevoed om veel zielen tot Mij te brengen; velen van hen zijn nog onwillig om tot Mij terug te keren ... wat een medelijden heb Ik met hen! Ik ben in doodstrijd en lijd, als Ik zie hoe zij zich totaal niet bewust zijn van de gevaren die hen omringen;

ach ... Vassula, neem deel aan Mijn lijden, vergezel Mij in Mijn doodstrijd, troost Mij en geef Mij rust ...

Ik bemin U, Heer, wat kan ik nog meer doen?

bemin Mij, dit troost Mij; - vóór jou kunnen er serpentes zijn die je willen slaan en op je wachten; maar ofschoon zij een doorzichtigheid hebben aangenomen zodat men ze niet direct herkent, zal Ik je ogen geven om ze te zien; wees niet bang, want Ik ben met je; niet één van hen zal in staat zijn je te treffen; tenslotte zal het ene serpent het andere³ verslinden! ja! zoals in het visioen dat Ik je heb gegeven;

kom, Ik bemin je en zegen je;

IXΘΥΣ 

¹ Satan.

² Verschillende kranten belasterden mij.

³ Zoals in mijn visioen van 29 januari 1989.

10 november 1995

*Glorie zij God in de hoogste der hemelen,
 Glorie zij Hem die mijn ziel
 uit de ingewanden van deze aarde heeft
 getrokken,
 Glorie zij het driewerf Heilige Licht,
 uit welks macht alle dingen tot bestaan
 kwamen;
 Glorie zij God, onoverwinnelijk,
 onvergelykbaar in Zijn Autoriteit,
 Glorie zij de Onsterfelijke
 in Wie wij onsterfelijkheid vinden;
 moge Uw Adem, Allerheiligste,
 die pure uitstroming van Uw Glorie is,
 ons nieuw leven inblazen, ons vernieuwend
 tot een glorieus Lichaam.
 Amen.*

vrede;

Mijn kind, luister: zij die je vandaag meedogenloos behandelen, zullen Mij op zekere dag onder ogen moeten komen om Mij rekenschap te geven ... zij zullen het dan niet wagen te zeggen: "wat hebben wij verkeerd gedaan?" want Ik zal ze de indrukwekkende wonden laten zien die hun arrogantie Mijn Lichaam heeft toegebracht en naargelang de geseling die Ik dagelijks van hen ontvang, zal Ik hen veroordelen ... het tienvoudige zal hun worden aangerekend;

Mijn kind, gelijkenis van Mijn Beeld, jij bent inderdaad de meest gekwelde boodschapster op aarde, maar ook de meest bevoorrechte; Ik heb je bevoorrecht met Mijn Doornenkroon, Mijn Nagelen en Mijn Kruis; Ik heb je opgewekt om Mijn machtig Teken van afwijzing te zijn; de afwijzing van Mijn Liefde ... ach, zo velen van jullie zijn opgesloten in dezelfde slaap ...

- luister, Vassula, Ik zal je een klein geheim vertellen: in deze dagen van beproeving voor jou, heb Ik veel zielen tot Mijn Hart getrokken en Ik heb ook veel zielen bevrijd uit het vagevuur die voor vele jaren waren gebonden! zie je? niets is te vergeefs; ach! Mijn Hart is nu als in brand, want door jouw lijden kan Ik grote dingen doen!

Mijn kinderen doen geen boete zoals Ik van hen verlang, dus viel Mijn Oog op jou, wetend dat jij de smeekbeden van je Verlosser niet zult afwijzen en dat jij jezelf zult toestaan te worden verpletterd door hen die om gerechtigheid en vrede roepen maar juist het tegenovergestelde doen;

laat de hele wereld zich nu verheugen en geloven dat ze de "bittere plaag" hebben overwonnen, laat ze geloven dat ze je tot zwijgen hebben gebracht; ja, een menigte zal opstaan om je neer te slaan, zoals een menigte was opgestaan om Mij neer te slaan en Mij te kruisigen; veel valse getuigen zullen in de laatste minuut verschijnen en valselijk tegen je getuigen, zoals zo velen opstonden om tegen je Verlosser vals te getuigen! inderdaad, ze zullen met geweld hun beschuldigingen opdringen aan onschuldig bloed, zie je?

wat ze Mij hebben aangedaan, zal ook jou worden aangedaan, maar binnen de maat die jouw ziel kan dragen; de bespotting zal doorgaan, door bij hoog en bij laag rond te bazuinen dat jij een valse profeet bent, zoals toen Mijn bewakers Mij bespot hebben door Mij te slaan, Mij te blinddoeken en om beurten te slaan, en dan te vragen: "speel de profeet, wie heeft je geslagen?" je zult de verliezer lijken voor het oog van de wereld, zoals Ik, je Heer, op Mijn Kruis leek; al deze dingen zullen op je weg

komen zodat de woorden van de Vader worden vervuld;

- Ik ben de Verrijzenis en Ik zal alles tot leven brengen wat Ik door jouw hand geschreven heb, zodat iedereen mag geloven dat "Waar Leven in God" niet werd geschreven door vlees maar door de Geest van Genade; duisternis en verdriet zouden niet door jou gevoeld moeten worden, want Ik heb je verborgen in Mijn Heilig Hart; - Mijn kleine ziel, laat Mijn Majesteitelijke Stem gehoord worden, en wees niet bang voor het lawaai om je heen; de Lippen van Mijn Vader vloeien over van woede vanwege de onboetvaardige zondaars en Zijn woede zal worden getoond door een dreigende blik van verterend vuur; waarom, Hij heeft het aangekondigd niet lang geleden, door je Moeder, aan de boodschapster¹ van Akita;² tenslotte, zal de aarde haar oren openen en haar hart zodat er redding verschijnt, en Ik zal triomferen samen met het Onbevleete Hart van jouw en Mijn Moeder;

- vat van Mijn kwellingen, Ik zal je voldoende kracht geven om je zending te volbrengen met waardigheid die Mij zal verheerlijken; Mijn Liefde voor jou bedekt je, wees dus niet bevreesd, "lo tedhal"...

Ik, Jezus Christus, ben met je nu en altijd;

IXΘΥΣ 

15 november 1995

De Schrift zegt:

"Het oor toetst de woorden zoals het

*gehemelte de ene spijs van de andere onderscheidt."*²

*Hoe komt het dat ze Uw Woord niet hebben ontdekt,
hoe is het mogelijk dat Uw Spijs
niet werd gewaardeerd of smakelijk
voor hen was?*

*Hoe komt het dat de Schrift in mijn geval
wordt afgewezen?*

*Toen de Joden U beschuldigden, Jezus,
en niet geloofden dat U door God was
gezonden*

*en dat U de Zoon van God bent en Zelf
God,*

zei U tot hen:

*"Ik heb veel goede werken voor jullie
gedaan om te zien,*

de werken van Mijn Vader;

voor welke hiervan stenigen jullie Mij? ...

Als Ik het werk van Mijn Vader niet doe,

hoeven jullie Mij niet te geloven;

*maar als Ik het doe, zelfs als jullie
weigeren in Mij te geloven,*

*geloof dan tenminste in de werken die Ik
doe."*

*Waarom dan, Heer, kijken ze niet naar
de werken gedaan in Uw Naam,*

getuigen die niet voor mij?

vrede zij met je; Liefde is met je; kun je Mij naar de letter gehoorzamen? Ik wens dat deze beproeving je er niet toe zal brengen Mijn Vrede te verliezen;

Ik ben de Auteur van deze Boodschap, geef dus niet op; Ik zal je redden; mag Ik jou en de anderen niet op de proef stellen? mag Ik jou niet sterken door beproevingen? (Vassula, Ik zal je een engel zenden om je te troosten ...) je roept tot Mij: "Heer, ik ben ernstig gewond", maar, Vassula, dat ben Ik ook ... je roept uit: "Heer, ik ben bruto behandeld," en Ik zeg je, maar dat ben Ik ook;

¹ Zuster Agnes.

² In Japan.

² Job. 34: 3.

- Mijn uitverkorene is aangevallen vanuit Mijn Huis en dit was opdat wat de Vader jou had gezegd zou worden vervuld ... en nu zeg Ik je, als een priesterlijke ziel zich openlijk voor Mij¹ uitspreekt, ten overstaan van de wereld, zal ook Ik, wanneer de tijd komt, Mij voor hem uitspreken in tegenwoordigheid van Mijn Vader!

- en tegen jou zeg Ik: verdedig jezelf niet! laten zij, die je hebben gehoord, nu getuigen en openlijk de waarheid bekendmaken; maar de duivel zal sommigen van hen tot zwijgen brengen door hen een duffe geest te zenden; ze zullen de lamp verbergen die Ik hun heb gegeven en zich in de duisternis verbergen om niet te worden gezien, door deze duisternis “voorzichtigheid” te noemen; ic;

21 november 1995

*Heb ik voor niets gezwogen?
Heb ik mijzelf tevergeefs afgemat?
Toch was mijn weg altijd met U.
Mijn charisma is door U gegeven, mijn
God,
daarom was U mijn Sterkte.*

Mijn Vassula, waarom zeg je, “was mijn Sterkte?” waarom spreek je in de verleden tijd? je bent nog steeds in Mijn dienst en je wordt voortdurend door Mij gesterkt; Ik ben nog steeds je Sterkte en zal dat altijd zijn ... nee, je hebt niet tevergeefs gewerkt noch ben je voor niets uitgeput; je zelfverloochening heeft wonderen gedaan in Mijn Geest; is een land in één dag geboren? zo is het niet mogelijk dat er eenheid ontstaat in één enkele dag aangezien velen van Mijn uitverkorenen hun eigen wegen volgen;

een Stem werd naar de naties gezonden om te spreken en Mijn kinderen te troosten, om ze tot Mij terug te brengen; Ik verschaft zaden om in het veld van verzoening te worden gezaaid en Ik had je voorzien van Mijn geestelijk brood zodat Mijn Woord diegenen zou vullen die gebrek leden;

- je wedloop, Vassula, is niet voorbij want Ik heb je geschapen om Mijn wapen te zijn tegen de Vernietiger die velen van Mijn volk blind maakt; je zult niets te vrezen hebben, want Ik ben met je ...

ja, de Vernietiger boeide hun geest door zijn macht over de wereld en zijn naam staat in de Schrift als de drie weerzinwekkende geesten die een driehoek vormen; deze drie weerzinwekkende geesten komen uit de muilen van draak en beest en valse profeet,² waarom, zij zijn ontwaakt door jouw geluid, aangezien jij Mijn Echo bent en dus hebben zij gezworen, door Mijn Kelk omver te werpen, jou tot zwijgen te brengen; ze hebben gezworen zich op je te storten en tegen je;

Mijn kleine engel, in je broosheid zal Ik de machtigen ontwapenen; in jouw nietigheid zal Ik Mijn Macht onthullen en hun koninkrijken ten val brengen; vat moed, dochter, en Ik zal de waarheid opnieuw vestigen; Ik zegen je;

IXΘΥΣ 

28 november 1995

(Tiende verjaardag van Waar Leven in God.)

¹ Jezus spreekt over Zijn Boodschap.

² Apoc. 16: 13.

vrede zij met je; Mijn Vassula, ach, laat Mij weten, laat Mij weten, ben je gelukkig dat je al deze jaren bij Mij bent geweest op deze manier? louter schepsel van vlees, maar met een hart, ben je gelukkig?

*Kroon-van-mijn-Vreugde,
hoe zou ik niet gelukkig zijn?
Ik ben door Uw Adem weggevoerd in de wolken
om voort te gaan op de vleugels van de wind,
om een deel te worden van de winden,¹
dus hoe kan ik niet gelukkig zijn!*

en jij bent deel van Mij² geworden, en Ik deel van jou, en jij hebt je woning in Mij gemaakt, zoals Ik Mijn woning in jou heb gemaakt, je ziel omvormend in een Eden, zodat Ik zal worden verheerlijkt; versnel je stap en ga voorwaarts op de vleugels van de wind, want je hebt een speciale plaats in Mijn Heilig Hart;

*Feest-van-mijn-eigen-hart!
Balsem-voor-mijn-ogen! Licht driewerf Heilig!
mijn ziel verheugt zich,
want U hebt de "Onbewoonde" gered,
gezegend zij Uw Naam driewerf Heilig;*

inderdaad als Ik jouw "Feest-van-je-eigen-hart" ben; vier dan jaarlijks de datum van vandaag waarop Ik jou en zovele anderen ertoe heb gebracht in Mijn Hart te komen; en ontdek die ontelbare schatten die Ik voor jullie tijden heb bewaard; houd deze grote dag in gedachten; wees aan Mijn zijde zoals je de afgelopen tien jaren bent geweest: verlaat NOOIT Mijn zijde, wandel met Mij zoals je al deze jaren hebt gedaan;

zie je hoe Ik je heb opgevoed? zie je wat Ik tot stand heb gebracht? zie je Mijn Wijsheid? door jou aan te nemen, heb Ik zoveel anderen aangenomen; Mijn pad is recht, Mijn Wegen om jou te naderen zijn verrukkelijk ... je Koning is volmaakt en mooi;

"doe Mijn Kerk herleven, verfraai Mijn Kerk, verenig Mijn Kerk", was Mijn Bevel aan jou; en alles wat Ik van je vroeg, om samen tot Mijn glorie te kunnen werken, was om in te stemmen Mijn Wil te doen; en zo heb je Mijn vriendschap gewonnen;

het komt Mijn Kerk ten goede dat nu zoveel zielen tot Mij zijn teruggekeerd ... en nu is hun lof verenigd met de lof van Mijn engelen in de hemel; en door jouw mond heb Ik gesproken, en doorgegeven wat Mijn Hart het meest verlangt voor Eenheid; je hebt niet tevergeefs gezwoegd; Ik had je gevraagd Mijn Woorden en Mijn verlangen door te geven: de eenmaking van de datum van Pasen, en dat heb je gedaan; zie je? Mij te hebben erkend, Mijn kind, was inderdaad de volmaakte deugd en het licht van je ziel; dochter van Egypte, Ik hield voortdurend de wacht over je, het schemerlicht dat Ik in je ziel verlangde werd je gegeven door Mijn Geest driewerf Heilig, om Mijn doel volledig te volbrengen;

Mijn woorden: "vol, je zult velen zijn", waren een raadsel voor je; toen heb Ik je doen begrijpen wat ze betekenden: "als je vervuld zult zijn van Mijn Heilige Geest, driewerf Heilig en gever van leven, zul je, met de kracht van Mijn Geest, velen bekeren en tot berouw brengen";

Ik heb je grond bewerkt met Mijn Eigen Hand, en de rotsen verbrijzeld om Mijn weg in jou te effenen; daarna heb Ik Mijn Eigen hemelse zaden in je

¹ "U gebruikt de winden als boodschappers". (Ps. 104: 4).

² Toespeling op Joh. 15.

gezaaid; om Mijn Naam te eren beloofde Ik plechtig elke indringer neer te slaan die Mijn weg gaat naar Mijn nieuwe tuin; dag en nacht verheugde Ik Mij erin over jou te waken; vandaag, kan Ik zeggen, Vassula: Ik heb niet vergeefs in jou gezwoegd; Mijn Geest heeft je bevrijd zodat je een gepaste plaats voor Mij zou zijn om in te wonen; mogen Mijn zonen en dochters Mij naderen en Ik zal ze bevrijden om ook deel te nemen aan Mijn bijeenkomst; ic;

1 december 1995

*Ik heilig Uw Heilige Naam,
terwijl ik nog steeds vol ontzag voor Uw
Glorie sta.*

*De Geest van boven nodigt mij uit,
en zegt mij, dat U¹ te vrezen mijn God,
een schat is die door Wijsheid Zelf is
gegeven.*

²en dan begint Mijn Rijk in jou, gevolgd door Mijn Geest van Inzicht; om je te verzekeren van je Vader's Godheid, Driewerf Heilig, zal Mijn Geest je fundamenteen vestigen in de Waarheid door aan jouw geest te onthullen wat de geleerden en jullie filosofen dwaasheid en nonsens noemen;

Hij zal de ogen van je verstand verlichten en je geven een geest van waarneming, oneindig rijk, om door te dringen in het volle mysterie van Onze Godheid; je zult dan de dingen zien die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dingen die het verstand van de mens te boven gaan, omdat je verstand gewaarmerkt zal zijn met het zegel van Mijn Heilige Geest; en alle dingen die

ondoordringbaar leken en onbereikbaar voor je geest om te begrijpen zullen begrepen worden in Ons Goddelijk Licht; en Ik, samen met Mijn Geest van Inzicht, zal je verstand maken als het verstand van Mijn Zoon, Jezus Christus; dan, ten volle in de Waarheid, zal je geest de volheid van Jezus Christus Zelf bereiken en je onthullen dat de Kerk, die Zijn Lichaam op aarde is, de hele schepping vult;

O welke Raad zou Ik je niet geven! je doel moet zijn in de Waarheid te blijven; hiervoor moet je geest toegewijd zijn aan de Heilige Drie-eenheid; Mijn Geest van Raad zal je helpen een heilig leven te leiden want je enige vreugde zal zijn vast te houden aan Mijn Wet, gezegend en driewerf Heilig als ze is; Hij zal je geest raad geven om een kind te worden, onschuldig, om naar Mij toe te rennen en dan een van hart tot Hart gesprek te hebben en Mij geen wantrouwen te tonen; en Ik zal ook jou rekenen tot een van Mijn kinderen die Mijn Beeld weerspiegelen; het licht in je ogen zal dan het Licht zijn van Mijn Zoon, Jezus Christus, en je zult dan een plaats worden toegewezen onder de heiligen;

vind Mij in eenvoud van hart en vestig je hart op heiligheid, rechtschapenheid en liefde; dorst naar Mij, je God, en de barrières om Mij te bereiken zullen worden afgebroken door je liefde; in je zicht zal dan verschijnen Degene naar Wie je ziel smachtte, die je dierbaarder is dan alle rijkdommen van de wereld en je eigen leven, de Gezegende en enige Heerser over alles, de Unieke, Drievuldige en toch Ene in de eenheid van wezen, de Onweerstaanbare en Glorierijke, de Onvergelijkbare, om je te verwelkomen in Zijn Koninkrijk;

vraag om Mijn Geest van Raad zodat je niet van de Waarheid afdwaalt; wees vastbesloten om van Mijn Geest van Sterkte sterkte te verkrijgen om in staat

¹ "De vrees voor Jahweh is Zijn Adem" (Jes. 11: 2).

² De Eeuwige Vader spreekt.

te zijn de bekoringen te weerstaan die op je weg komen; en om met moed en bestendigheid elk obstakel te overwinnen dat je kan beroven van Mijn Onvergankelijk Licht; vraag aan Mijn Geest van Sterkte om je het hart van een krijgsman te geven, om de goede strijd voor geloof en gerechtigheid te strijden en je aan te sluiten bij deze geestelijke strijd van Mijn Aartsengelen Michaël en Rafaël, overheersend in sterkte en dapperheid, Strijders voor Gerechtigheid, die waarnemen, door het licht van Mijn Heilige Geest, elk aspect van het menselijk gedrag;

open je mond en vraag! Hij die leeft in eeuwigheid en die heel het universum heeft geschapen, zegt je: open je mond, vraag en Ik zal je horen; de dag van bezoeking is nabij; verneder jezelf en vraag om Mijn Geest van Sterkte om je de kracht en de sterkte te geven om je kruis te dragen met waardigheid en vurigheid zodat je door je leed en je edelmoedigheid deel zult hebben aan de triomf van Mijn Zoon, Jezus Christus;

wees vol vertrouwen en kom en vraag aan Onze Drie-ene Heiligheid om de Geest van Kennis; de Kennis van hoe Mij te bezitten, je God; de Kennis van het Mij naderen in voetstappen als die van Mijn engelen; als jullie landen in brand zijn gezet, komt het vanwege jullie zo geringe kennis van wie Ik Ben; ja, slechtheid brandt als een vuur;

kom! jij die doelloos ronddwaalt en zo naakt en meelijwekkend bent om te zien, kom tot Mij en vraag, door een simpele uiting, om de Geest van Kennis, en Ik zal Hem tot je zenden; en als Hij komt zal Hij je laten zien hoe je had opgehouden te zijn zodra je was geboren ... en ofschoon je leek te zijn, was je al lang geleden dood en de stank van je dood had Mijn neusgaten bereikt;

Mijn Geest zal je leren jezelf te kennen en te luisteren naar Mijn Oproepen; en als je dat doet, zal er een licht in je schijnen dat Mij openbaart, je Drie-ene God, in al Mijn Heerlijkheid, liefdevol voor de mens, Onvergankelijk, Rechtvaardig en Heilig;

hoe komt het dat zo weinigen vragen om Mijn Geest van Vroomheid? is het je trotse hart dat je daarvan weerhoudt? heb je ooit geprobeerd te begrijpen hoe je beweegt en hoe alles wat geschapen is beweegt in Mijn Geest driewerf Heilig? als je zoekt naar Mijn Geest van Vroomheid, zul je vrij zijn om Mij te dienen op een nieuwe geestelijke manier, en afstand doen van je geest van lusteloosheid die zich in je had gelegd, een afgrond scheppend tussen jou en Mij;

hoe komt het dat je zo traag bent geweest in het vragen om Mijn Geest van Vroomheid, om je de kennis van alle heilige dingen te leren, en dat vroomheid sterker is in onderworpenheid, in nederigheid en in zelfverloochening; vraag! vraag en Ik zal Mijn Geest van boven zenden om te komen en op je te rusten, zodat je vanaf dat moment de verrukking van Mijn Ogen zult worden en de vlam van de Ogen van Mijn Zoon, het sterrenlicht voor je omgeving, die zo duister is, en in jouw glans de aantrekkingskracht voor jullie zo corrupte maatschappij en hen tot Mij trekken;

in jouw uitstraling zul je Mijn Zoon uitstralen, het Beeld van Jezus Christus; en Ik zal je handen vullen met talloze rijkdommen om Mijn Ziel te verrukken terwijl je Mij dient, je Drie-ene God, en toch Eén, in de eenheid van wezen;

vanaf dan zul je vrezen Mij te mishagen, want in jou zal Ik Mijn Geest van Ontzag voor God plaatsen; telkens

wanneer je tot Mij zult komen, zul je komen en knielen voor Mijn Majesteit, in ontzag, daar je geest de vruchten van Mijn Wijsheid zal hebben geproefd; ontzag voor Mij hebben is de kroon van Wijsheid; ontzag voor Mij hebben is de wortel van de boom des levens; kom en adem in Mijn Geest, kom en beweeg in Mijn Geest; en Ik zal je openbaren, in het binnenste van je hart, de diepten van Mijzelf zodat jij, ook, Mij kunt bezitten;

de Geest van boven nodigt jullie allen uit om door te dringen in het mysterie van de zeven Gaven van Mijn Heilige Geest; kom en wees gezegend; kom en laat er licht zijn in je ziel; de onzichtbare dingen zijn eeuwig; kom en verwerf wat onzichtbaar is van de Geest, zodat je kunt leven met Ons en één bent in Ons;



10 december 1995

vrede zij met je; je doel moet zijn in de Waarheid te blijven en alle mensen te brengen tot de Waarheid en binnen in Mijn Koninkrijk; Ik ben de Waarheid en Mijn Koninkrijk op aarde is Mijn Kerk en Mijn kerk is Mijn Lichaam dat de gehele schepping¹ vervult; en het Leven van Mijn Kerk is Mijn Heilige Eucharistie, de Weg tot eeuwig leven; - Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven;

Ik ben Liefde; bemin Mij en je zult leven; door liefde zal je ziel naar hemelse dingen gaan zoeken; de wereld kan je niets bieden dat Mij toebehoort; klamp je aan Mij vast en je zult in Mij geworteld blijven en op deze manier zul

je voor jezelf het eeuwige leven winnen dat Ik je heb beloofd; Ik heb je geroepen, Mijn Vassula, en Ik heb je aangenomen om, door Mijn Oproep, veel zondaars tot berouw te brengen;

in tegenwoordigheid van veel getuigen heb Ik door jou gesproken, en ben Ik in jouw plaats verschenen; sommigen hebben Mij gezien en geloofd; gelukkig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven;

Ik heb jou inderdaad deze Boodschap toevertrouwd, want Ik wist dat je Mijn Belangen goed zou behartigen; Ik zei, Ik heb je deze Boodschap toevertrouwd; deze Boodschap voegt niets nieuws toe aan de Schrift; alles wat Ik in deze Boodschap heb gezegd staat in de Schrift geschreven, maar je hebt nog niet ten volle begrepen wat er geschreven staat;

je hebt Mij horen zeggen: Ik zal je de Parakleet zenden om met je te zijn voor altijd en in hen die Mij liefhebben om jullie alles te leren; Mijn Geest zal je Raadgever zijn en je Opvoeder; zonder Hem begrepen zelfs Mijn Leerlingen Mij niet volledig, noch Mijn onderrichtingen; maar op de dag waarop Ik terugkeerde tot de Vader, heb Ik de Parakleet tot hen gezonden zodat Hij hen alles in herinnering zou brengen wat Ik tot hen had gezegd terwijl Ik bij hen was;

Ik ben nu helemaal voorbereid om tot jullie te komen, maar jullie hebben nog niet begrepen hoe en op welke wijze; toch heb Ik niet in beeldspraak gesproken; Ik zeg jullie plechtig: Ik zal jullie Mijn Heilige Geest zenden in volle kracht en over de gehele mensheid, en als een voorteken zal Ik tekenen aan de hemel laten zien als nooit tevoren; er zal een tweede Pinksteren zijn zodat Mijn

¹ Ef. 1: 23.

Koninkrijk op aarde ¹ zal worden hersteld; velen van jullie vragen: “wanneer? wanneer zullen al deze dingen gebeuren?” het is aan niemand tijden of data te kennen die de Vader in Zijn eigen autoriteit heeft vastgesteld; in het verleden hebben jullie voorvaderen al diegenen gedood die Mijn Komst hebben voorzien, en nu, in jullie generatie, doen jullie hetzelfde; hoelang blijven jullie Mijn Geest van Genade nog weerstaan?

heb berouw over jullie slechtheid en bid zodat geen van de dingen die jullie hebben gezegd jullie zullen veroordelen; twijfel niet langer, jullie zullen spoedig een uitstorting van Mijn Heilige Geest ontvangen zodat jullie kracht weer terug zal komen; en jij, zuster van Mij, ontvang de tederheid van Hem die je heeft gevormd; waar jij hebt gefaald, ben Ik geslaagd; waar jij tekortschoot, heeft Mijn Heilige Geest aangevuld; Mijn sympathie voor jou is immens; ga door de lessen in praktijk te brengen die je van Mij hebt geleerd; leer dat Ik Mijn Werk triomferend zal voltooien;

Vassula, wil je nog een mijl verder met Mij gaan?

Natuurlijk, zolang ik nog voeten heb om met U te lopen.

hun strenge handelwijze tegenover jou zal je niet beïnvloeden; Mijn Boodschap is aan Mijn heiligen onthuld en aan hen die een kinderlijk hart bezitten; Wijsheid mijdt de wijzen en geleerden, maar al degenen die het zwaard tegen je hebben opgeheven, zullen omkomen door het zwaard; Mijn Woorden hebben bij hen geen ingang gevonden, nee, want liefde ontbreekt ...

wetgeleerden noemen zij zich ... welke wet? de Mijne of die van hen? als ze Mijn Wet zouden hebben onderhouden, zouden ze Mijn taal² hebben verstaan; maar wat Ik heb gezegd nemen ze niet aan;

ach, Vassula, vergeld kwaad met liefde; vergeef en bewaar Mijn zwijgen tegenover elke blaam die op je wordt geworpen; een mens haalt uit zijn eigen voorraad; dus eer Mij aangezien je van Mij komt;

ga waarheen Ik je zend, ga als een getuige en verkondig openlijk alles wat de Vader en Ik je hebben geleerd; het is nu het uur van Satan, maar spoedig zal Sint Michaël opstaan, en wee de onboetvaardige zondaar! nu braakt de duivel zijn woede over jou uit en over elk van Mijn tussenkomsten tot jullie redding, de engel van ongerechtigheid, maar Mijn Heilige Geest zal komen voor jullie redding en Mijn Boodschap zal een voortdurende lofzang worden voor de oren die willen horen;

bid, Mijn Vassula, want je gebeden verrukken Mij; Ik zegen je;

13 december 1995

Met grote woede proberen zij mij in te sluiten.

Zij willen dat ik ophoud tot U te bidden.

Ze hebben Uw woorden verdraaid

en nu zijn ze vastbesloten mijn pad te versperren.

Mijn Vassula, vrede zij met je; heb Ik dit niet voorzien vanaf het begin, zodat je het zou weten? laat je niet verleiden jezelf te verdedigen; je getuigen zullen je verdedigen; hun belegeringswerken zijn

¹ Jezus bedoelt de Kerk.

² Jezus bedoelt in de Schrift.

niets; vertrouw Mij, spoedig zul je moeten vertrekken ... wat de muren betreft die zij bouwen om je in te sluiten, Mijn Geest zal ze omblazen; en Ik zal Mijn Heerlijkheid laten zien door jou als je Mij trouw blijft; nu zeggen zij: "ach ... nu hebben wij haar verslonden;" wat ze niet weten en wat ze niet opmerken is Mijn Wijsheid;

wat jou betreft, Mijn kind, blij voortdurend in orde ten opzichte van Mijn Kerk en je zult Mijn gunst genieten; in deze dagen heb Ik onthuld aan Mijn Kerk, door jou, de plannen van de Boze; dus, ontbrand in woede, is Satan, die de vorst van deze wereld is, een heel eind op weg om al Mijn Werken te overweldigen; hij was een moordenaar vanaf het begin, en hij heeft het speciaal gemunt op Mijn priesterzielen; hij doolt rond om te stelen en om juist de Mijnen tot verdoeming te brengen ... het ligt in Mijn Macht om jouw situatie om te keren, Vassula, maar zoals je weet, een dienaar is niet groter dan zijn meester; Ik ben je Meester, en daar de autoriteiten je Meester hebben vervolgd, sta Ik hun toe ook jou te vervolgen;

maar "lo tedhal"¹ Ik ben met je; Ik zal je dronk zijn, je voedsel, je rust, je vrede en je vreugde; zie je? bid en aanbid Mij; bid en volg Mij; ic;

16 december 1995

(Samen met een kluizenaar – Bethlehem.)

*Mijn Verlosser,
wij volgen U van ganser harte,
eerbiedigen U en zoeken opnieuw Uw
Gelaat.
Stel ons niet teleur!²*

heb Mijn Vrede; doe Mij een genoegen en zeg deze woorden:

Jezus, mijn enige liefde,
Jezus, mijn inspiratie,
metgezel van mijn ziel;

Jezus, U alleen bent mijn beker,
mijn dronk, mijn zegen,
verberg mij in het binnenste van Uw
Hart
totdat de dood mij in de hemel zal
afleveren;

Bewaarder van mijn ziel,
wees met mij waarheen ik ook ga,
amen;

laat dit je thema zijn; Ik heb je gezegend en zegen je weer;

Liefde is met je; wij, ons? ic;

¹ "Vrees niet" in het Aramees.

² Dan. 3: 41.

1996

3 januari 1996

Jahweh,

Uw Werken zijn zegeningen, rijkdom en een lamp.

Vergeef ons¹ dat wij Ze niet met heel ons hart aanvaardden als komend van U.

Mijn dochter, Ik, je Vader, geef je Mijn Vrede; vanaf de dageraad van je eerste dagen deed Ik je in Mijn Hof neerzitten om je te onderrichten: rechtschapenheid, liefde en Wie Ik Ben;

opdat je niet de gewoonten van de wereld zou aannemen, daalde Ik op je neer om je hart te veroveren; Ik wilde dat je Mijn vriendin werd en wilde je leren dat Mij te vrezen het begin van Wijsheid is; hoewel je het niet verdiende om Mijn Heerlijkheid te zien, kwam Ik tot je in je stilte om je 'ja' te verkrijgen; daarna beval Ik de duisternis om niet duister om je heen te zijn en dat de nacht zichzelf zou omvormen tot licht;

lid van het Oosterse Huis, dochter van dit Huis, valse getuigen zijn tegen je opgestaan, maar vestig je hoop op Mij, je Vader; houd je aan Mijn onderrichtingen en wees in vrede en raak niet uitgeput; verdraag en verkondig Mijn Heerlijkheid en Mijn Vaderlijke Oproep; je zult in de Hoven van Mijn Huis verblijven om vooruit te gaan en Mijn volk te doen

vooruitgaan; Ik zal je niet in de steek laten, laat dus ook Mij niet in de steek;

Ik zeg je: als de onderdrukking eenmaal voorbij is en de vorst van de onderwereld is geketend en zij die het Offer van Mijn Zoon vertrapten zijn weggegaan, zal vanuit jouw Huis waarin jij bent een man met een gunstig voorteken opstaan, vlammend als een toorts, om Mijn Heiligdom en Mijn Naam driewerf Heilig in ere te herstellen ... en het koninkrijk van de Rebel zal vallen;

Ik zal doorgaan je Lied te zijn, Mijn Vassula, en je Toorts; Ik zal je terzijde staan en je veilig leiden alle dagen van je leven; jij zult Mijn medewerkster zijn en Mijn vriendin, Mijn echo en Mijn wapen; en je mond zal als een zwaard zijn voor al diegenen die vernieling aanrichten in Mijn Heiligdom;

Ik, Jahweh, sta erom bekend de eenvoudigen te verdedigen en Mijn Hart smelt voor de zuiveren van hart; hij die tot Mij komt als een klein kind zal weten en zal worden toegestaan te ontmoeten, met Wijsheid, wie hem Mijn Koninkrijk zal binnenleiden; Mijn Ogen geven de voorkeur aan kleine harten, want in die harten is Mijn Kennis in overvloed uitgestort; wee degenen die Mij niet in eenvoud van hart verwelkomen maar zichzelf voordoen als de grootsten in Mijn Hoven en "kwaad goed noemen en goed kwaad, die duisternis door licht vervangen en licht door duisternis, die bitter door zoet vervangen en zoet door bitter"²; Mijn Geest zal hen, bij het zien van hun zelfzuchtige bedoelingen, scheiden van Mij, die Driewerf Heilig ben;

wil je de Hemel genieten? wil jij je verheugen in Mijn Tegenwoordigheid?

¹ Als ik zeg "ons", is dat omdat ik tot dezelfde familie behoor die God heeft geschapen en ik smee om vergeving voor mijn familie die nog niet gelooft dat deze boodschappen van God komen.

² Jes. 5: 20.

kom dan tot Mij als een kind! wil je Mij ontmoeten en Mij zien? kom dan tot Mij met onschuld in je hart! kom tot Mij met een zuiver hart en de schellen die je ogen bedekken zullen vallen zodat je Mijn Heerlijkheid ziet en Hij die was, is, en zal komen; wees niet verstrikt in je trots want Ik zal deze kleinen toestaan je te laten struikelen;

Ik, God, ben met je, dochter; wees gezegend driewerf in Onze Drie-ene Heiligheid;



9 januari 1996

*Mijn huis is in de Hoven van Jahweh
en mijn geest verheugt zich in de glans
van Zijn Majesteit driewerf Heilig.
Het is in U dat mijn ziel zich beweegt,
vervult en voortgaat te vertrouwen.*

*Het is in U, Eeuwige Vader,
dat mijn geest smacht, verlangt
en zoekt naar de Waarheid.*

*Ontneem mij niet O Hemelse Vader
de zeven gaven van Uw Geest,
maar zend ze mij, om mijn weg
en mijn geest te verlichten,
en mij te baden in Uw Goddelijke Drie-ene
Heiligheid.*

Mijn¹ Vrede geef Ik je; als de aarde weigert haar vruchten voort te brengen en het land veranderd is in een woestijn, komt dat vanwege hun geloofsafval ... aan Mijn Heilige Geest wordt nauwelijks gedacht, amper verkondigd of vertrouwd, daarom is de aarde vervallen en is je ziel, als een uitdovende ster die zijn glans heeft verloren, verduisterd;

met de Wet van de Drie-ene God, Vassula, in jullie harten, kunnen jullie allen zeggen: "mijn God zal mij horen;" en Ik zal jullie uit de grond van Mijn Hart de zeven gaven van Mijn Geest schenken als jullie Mij erom vragen; nu, Mijn Vassula, vertel Mij, denk je dat je je kennis over Mijn Koninkrijk uit jezelf hebt verkregen?

Nee. Nee, mijn God. Ik wist vanaf het begin niets van Uw Koninkrijk.

denk je dat je profetieën uit jezelf kwamen, Mijn kind?

Nee, want de Schrift zegt: "Geen profetieën kunnen uit zichzelf komen."

gezegend ben je, voor het toestaan van Mijn Heilige Geest om op je te rusten en in je te handelen; dit zijn nu de dingen die Ik wil onthullen zodat iedereen op deze aarde tot Mij kan worden getrokken en in Mijn uiterste volheid kan leven en dat elk levend schepsel Mij kan bezitten zoals Ik ook hen zou willen bezitten; vrijheid is te vinden in Mijn Geest, driewerf Heilig, troost en verfrissing zijn te vinden in Mijn Geest; jullie zondige hartstochten kunnen weggewassen worden door Mijn Geest driewerf Heilig en Hij kan jullie de vrijheid bieden om Mij te dienen op een nieuwe en vreugdevolle manier, vele naties aantrekkelijk in heiligheid, want jullie zouden worden vernieuwd door Mijn Heilige Geest;

verrukkelijk kind, schrijf: vastbesloten Mijn Heerlijkheid te delen met jullie allen, stort Ik Mijn Heilige Geest zo overvloedig uit, in jullie dagen, om jullie te vernieuwen zodat jullie in Mijn Geest je vrijheid verkrijgen; de mensen zoeken hun eigen ondergang, maar Mijn Liefde

¹ De Schepper spreekt.

is trouw en Mijn Medelijden is groot; Ik keek neer op Mijn schepping en zei: Ik zal de wind Mijn Adem¹ naar hen laten dragen eerder dan Ik van plan was; Ik zal noch de stand bijhouden noch de staat van dienst; aangezien Mijn Wegen jullie wegen te boven gaan; Mijn Adem zal door de wind over Mijn schepping worden gedragen, zodat ze zeggen: "God is ons niet vergeten, dit is Zijn dauw; dit zijn Zijn regendruppels"; en om dit te begeleiden, zal Ik Onderrichting als profetie over jullie uitstorten, zelfs over de geringste van jullie; schepping, Ik zal Mijn Gaven uitstorten zodat jij je naaktheid kunt zien en beseffen hoe je, gedurende heel je leven, Mij hebt bedroefd; dan, als een kind, zul je huilen en terugkeren tot Mij, je Vader; vanaf dan zul je alleen verlangen naar hemelse dingen die blijvend zijn;

zoek vrijheid nergens behalve in Mijn Geest; en zoals in de tijd van de eerstelingen,² zal Ik jullie vervullen met een verscheidenheid aan gaven van Mijn Heilige Geest; velen van jullie zullen zingen in tongen; anderen zullen de gave van het woord hebben; Mijn gaven zijn talrijk, en ze zullen overvloedig worden gegeven;

kom! kom en win de vriendschap van Mijn Heilige Geest om medewerkers van Hem te worden, want Hij zal jullie genadig inwijden in Onze mysteries door jullie verstand en jullie ogen te openen en het Onwaarneembare te begrijpen en waar te nemen en die jullie toch genadig voor niets aangeboden is; o, kom! blijf daar niet zo maar staan, kom en erf wat vanaf het begin van jullie is; kom en erf het Ontoegankelijke Licht en toch om jullie heen en dat in jullie zou kunnen

zijn! kom en bezit de Onbereikbare die toch binnen ieders bereik is! kom! en blijf niet veraf en verschrikt, kom en erf het mysterie van Mijn Koninkrijk;

vandaag bied Ik jullie aan Vreugde, Vrede, jullie Erfenis; Ik bied jullie een Onschatbare Schat aan, mooier dan enig mens zich zou kunnen voorstellen te verkrijgen; als Ik jullie onvermoeibaar achtervolg is dat vanwege de grootte van de liefde die Ik voor jullie heb; van alle gunsten waarmee Ik jullie heb bevoorrecht is Deze Mijn Kroon;³

kom dichter bij Mij en Ik zal Onsterfelijkheid in jullie ademen die jullie ziel zal opwekken om te bewegen, te streven en te ademen in Mijn Glorie, zodat jullie niet langer jezelf toebehoren maar aan Degene die jullie beweegt in eenheid met Onze Eenheid;

zeg niet: "zou ik, ik, de zondaar, mij durven richten tot het Ontoegankelijke Licht! toegankelijk alleen voor de heiligen?" - als je echt gelooft dat je een zondaar bent, zoals je zegt, en Mijn Gaven onwaardig, zal het onmogelijke mogelijk⁴ worden; Ik zal je onmiddellijk ontvlammen om je te verteren en tot op de wortel alles te verbranden wat niet Ik was;

Ik zal dan alles wat Mijn doorgang in je hinderde vervangen door Degene die je Onbereikbaar achtte; Hij zal het licht van je ogen zijn, het motief van je bestaan, de beweging van je hart, je wijze van spreken, je lach en je vreugde, de koninklijke tooi van je ziel, de bewaker van je geest; Hij zal je broeder zijn, je zuster en je trouwe vriend; Hij zal je feestvreugde zijn, je feestmaal, de

³ God spreekt over Zijn Heilige Geest.

⁴ God bedoelt dat als wij toegeven zondaars te zijn, wij reeds onze onwaardigheid erkennen; met een geest van nederigheid kunnen wij de Gaven van Zijn Geest verkrijgen.

¹ De Heilige Geest - de Heilige Geest wordt al uitgestort, b.v. charismatische bewegingen.

² Ik hoorde tezelfdertijd het woord: "Apostelen".

verborgen schat, de parel, je hymne aan de Hymne, je amen voor de Amen; het beloofde land en het fundament van alle deugden waarop Hij Zijn Heilige Naam zal graveren;

kom dan en ontvang het Zegel van je vrijheid door toe te geven dat je een zondaar bent en onderworpen aan de zonde, zodat Ik, op Mijn beurt, over je uitstort Mijn Onuitputtelijke Rijkdommen en het Koninkrijk van de Hemel; Mijn Heilige Geest kan je dorst lessen;

Ik wil jullie allen veranderen in een onberispelijk geslacht, in een heilig volk, in Ons Beeld, dus waarom, waarom vragen jullie zo weinig aan Mij ... en met zo weinig geloof? waarom beoordelen jullie Mijn edelmoedigheid verkeerd? jullie gebrek aan geloof is een fataal vergif voor jullie geest dat jullie trekt naar wat Ik afwijs: menselijke leerstellingen en voorschriften; jullie hebben geleerd dat de Kerk het Lichaam van Mijn Zoon is en dat Hij Haar Hoofd¹ is, daarom zouden jullie, die deel uitmaken van Zijn Lichaam, naar de gaven van Mijn Heilige Geest moeten streven en doordringen in het mysterie van Christus, het mysterie dat jullie zal vergoddelijken;

in de kracht van Mijn Geest zullen jullie een glorieus visioen van jullie erfenis zien waar heel het heilige volk verblijft, jullie zullen je plaats van rust zien; - zijn jullie geschikt voor Mijn Koninkrijk? op wie vertrouwen jullie? richt je ogen, je verstand en je hart op Mij en kom om Mijn Koninkrijk te bezitten; kom en bezit Mij, jullie God; vertrouw op niemand anders dan op Mij; - de innerlijke kracht in jullie is Mijn Heilige Geest in Wie jullie ademen en

bewegen, nooit ophoudend te bestaan; de innerlijke charme, grootheid, welsprekendheid en schoonheid in jullie is Mijn Heilige Geest; het innerlijke licht van jullie ziel is Mijn Geest, driewerf Heilig, die jullie ziel onvergankelijk maakt, vol van genade, Mijn hemel, Mijn rust en de volmaakte verblijfplaats voor Mij, jullie God, Drie-één maar Eén in de eenheid van wezen;

de innerlijke Voorspreker in jullie die jullie geest verheft in een wolk en jullie in gemeenschap brengt met Mijn Heiligen en Mijn Engelen is Mijn Heilige Geest; Hij zal jullie leren onwankelbaar te zijn als jullie worden vervolgd en belasterd omwille van Mij; richt jullie hart op vervolmaking van jullie ziel, door haar te vullen met Mijn Geest, en jullie zullen leven!

- kom, dochter, wij, ons? God-is-met-je;



27 januari 1996

*Jahweh, Vader,
U sprak als een Papa tot mij, als een
Vriend,
ik zegen Uw Naam driewerf Heilig.*

*Uw tederheid, die mij omhelst,
onthulde voor mij het Levenspad
en sinds toen hebt U Uw Paleis en Uw
Domein
in mijn ziel gebouwd;*

*Ja, zo teder als een vader zijn kinderen
behandelt,
zo hebt U mij behandeld.
Zoals iemand met zorg met fijn porselein
omgaat,
zo hebt U mij behandeld.*

¹ Kol. 1: 18.

U bent opgestaan van Uw Hemelse Troon.

*U stond op en kwam naar buiten,
mij vriendelijk naderend in Uw
Koninklijke houding,
en terwijl U Uw vinger op mijn lippen
legde,
knipoogde U naar mij, en er ontsprong
een bron van vreugde in mijn hart!*

*Jahweh, mijn Koning, is in mijn kamer
neergedaald;
gekleed in vreeswekkende schittering, in
majesteit en heerlijkheid,
sprak mijn Schepper en Koning tot mij in
eenvoud,
mij in uiterste verbijstering
achterlatend, sprakeloos en in ontzag
vanwege Zijn Vaderlijke houding.*

*Ziet U? Jahweh U bent de Vreugde en de
verrukking van mijn ziel;
de vreugde van elk uur van mijn dag,
de Troost, de Goedheid van mijn hart.*

*Uw Liefde, Jahweh, is als een Bron
die over de bergen stroomt en in de
valleien,
leven gevend zelfs aan de stenen!*

*Heilige, neem mij, neem mij en verberg
mij in Uw Wolkkolom,
weg van de diepten van deze aarde.
Verberg mij in Uw wolk tegen wanorde,
en zoals David eens zei, zeg ook ik:
"Zonder de hulp van Jahweh, zou ik,
allang,
naar het Huis der Stilte zijn gegaan."¹*

*Heilige, groot zijn Uw prestaties in mijn
dagelijks leven,
kom dus, O kom Vader,
kunt U niet zien hoe mijn ziel hunkert
naar U?
Kom en laat mij, nogmaals, verrukt
achter.*

je bent de vrucht van Mijn Overvloed ...
verrukkelijk kind, wat betekent het voor
Mij om vanuit de hemelen naar jouw
kamer te komen? wat betekent het voor
Mij om van Mijn Troon af te stappen en
jou te bezoeken? zie je? en wat betekent
het voor Mij, Mijn kind, om je te doen
geuren met Mijn parfum? het is alles bij
elkaar niets voor Mij; je hoorde Mij
kloppen en je hebt je deur voor Mij
geopend; met jou te praten verheugt Mij;
je te bezoeken, en je telkens met Mijn
Naam te bezegelen, verheerlijkt Mij; je te
doen geuren met Mijn Parfum vestigt
Mijn Koninkrijk in jou;

ach, Vassula, Mijn gezelschap bij jou
verrukt je ziel, want alle woorden die Ik
in je oor fluister zijn leven; aanvaard
Mijn gezelschap en wees altijd blij in
Mijn Tegenwoordigheid, opgetogen om
met je Schepper en Vader van allen te
zijn; Wijsheid is voor kinderen, kom dus
tot Mij als een kind, zelfs spelend² in
Mijn Tegenwoordigheid; ben je bang dat
Mijn Woorden zullen shockeren?

*Ik ben er zeker van dat ze sommigen zullen
shockeren!*

ieder mens oordeelt naar wat hij in zijn
hart heeft; al Mijn Woorden die Ik zeg
zijn juist en zullen oprecht worden
gehoord door hem die begrijpt;
vreugdevol voor de eenvoudigen en de
zuiveren van hart, maar voor de
jakhalzen een ergernis en een
belediging; geef de duivel nooit vaste
voet door je rationalistische geest; groei
niet op waandenkbeelden, maar laat je
fundament groeien in Mijn Geest; bouw
je bouwwerk in Mijn Heilige Geest in
Wie je zult worden vernieuwd;

¹ Ps. 94: 17.

² Als God naar mij knipoogt, is Hij "guitig".

kom en leer: hoewel Ik onzichtbaar kan lijken, ben Ik rondom je te vinden en in dingen die Ik heb gemaakt; wie voor Mij leeft zal met Mij leven; wie zijn naaste bemint heeft de wereld al overwonnen en bevindt zich werkelijk in de voetsporen van Mijn Zoon, Jezus Christus, en op weg naar Mijn Koninkrijk; ja, ieder die leeft in liefde leeft een Waar Leven in Mij;

Ik ben je Vader vóór je aardse vader; Ik heb je verwekt¹ vóór je vader van vlees; bind jezelf aan Mij zodat je Mij niet uit het oog verliest en jezelf onteert; gehoorzaam aan Mijn beginselen, maar met een hart en niet van steen; besluit het goede te doen voor de rest van je leven, maar met een beetje vreugde; besluit de verstikking van Mijn Heilige Geest van Genade rondom jou te beëindigen, zodat jij, ook, in Hem kunt ademen;

mens! geboren uit een vrouw, eer De Vrouw die bekleed is met de zon! zwakke mens! vind je troost in Haar omhelzing en in dezelfde armen die Mijn Zoon droegen door de woestijn naar Egypte; eer de Moeder die Mij eerde door Haar minzaamheid; waarom? heb Ik Haar niet in hoge mate begunstigd? Ik heb grote dingen gedaan voor de Vrouw die bekleed is met de zon, zodat vanaf die dag, toen Mijn Geest Haar overschaduwde, alle generaties Haar Gezegend zouden noemen; schaamte en oneer zijn het lot van hen die zijn opgehouden Haar te eren; Ik schep geen genoeg in jullie commentaren gecombineerd met de bespotting van de Vrouw die door Mij zo hooggeëerd is en aan ieder zal Ik zijn schuld vergelden;

verneder je geest, verneder hem nu nog meer en onthoud je van het

grimassen trekken wanneer Haar tussenkomst wordt afgesmeekt; wie zegt je dat Ik niet naar Haar zal luisteren? is jullie Moeder in Kana niet tussenbeide gekomen? die tekenen zijn gegeven opdat jullie geest kan begrijpen wat jullie geest tegenwoordig afwijst;² dit teken was bedoeld voor alle toekomstige eeuwen; de Vrouw bekleed met de zon, getooid met Mijn Heilige Geest, driewerf Heilig en die de wereld vervult, bekleedt de rang van Moeder van God;

kom, Mijn dochter, doe je best en Ik zal de rest doen; Jahweh in Zijn heerlijkheid zegent je; laat je vruchten toenemen;³

vlam van de Ogen van Mijn Zoon, denk eraan, je bent niet alleen, Ik ben met je;



30 januari 1996

Mijn Bruidegom,⁴ laat niet toe dat ik met lege handen tot U terugkeer; laat mij bij U terugkomen met vaten vol wierook en vaten vol vruchten: een heel leger bereid om zichzelf te offeren voor Uw Wil.

Mijn slachtoffer, leef voor Mij, neem je olie van Mij; luister, barst in vreugdevolle kreten uit, als iemand je zou aanvallen omwille van Mij; reken dit als een eer; zwakke, o zwakke ziel, wanneer zul je leren? wanneer? waarom kan Ik je niet voeden met dit dagelijks

² God spreekt alleen tot degenen die onze heilige Moeder afwijzen en tot hen die Haar niet genoeg eer bewijzen.

³ Dit werd geuit als een bevel.

⁴ Jes. 54: 5: "... je Schepper zal je echtgenoot zijn ..."

¹ De Schepper besluit te scheppen.

brood waarvan Ik met vurigheid heb geproefd om je te redden en Mijn Vader te verheerlijken? je zou om meer moeten vragen, je zou moeten vragen dat het als regen op je neerkomt; je zegt: "mijn Bruidegom, laat mij niet terugkeren tot U met lege handen," en Ik zeg je: Mijn Bruid, hoezeer heb je gelijk, daarom, neem de raad van je Bruidegom aan: smee om meer lijden, breng Mij deze wierook die je Mij hebt beloofd; herstel en kom weer tot bezinning;

als je Mij toestaat, zou Ik je kunnen overweldigen met beproevingen, tegenslagen, van alles; kun je niet zien hoezeer je begunstigd bent? tob niet langer; blijf de schitterende vlam van Mijn Ogen, en probeer niet hem te doven ... inderdaad, Ik heb je getoond als een banier met Mijn insigne erop, aan de wereld, maar de wereld weigert te zien dat het insigne van Mij is en dus rapen zij stenen op om naar Mijn banier te werpen ... anderen achtervolgen je als waanzinnige jagers;

vind je geluk in de tirannie waarmee zij je teisteren; Ik zal hen niet toestaan je meer te geven dan noodzakelijk is; de Almachtige die alziend is, zal elk van je stappen waarnemen; en als zij je meer kwaad doen dan je deel, zullen Mijn Vader en Ik je verlichten en je in je erfenis brengen;

denk niet dat Ik niet word doorboord als zij jou doorboren, wat zij jou aandoen doen ze Mij aan; Ik zucht van pijn in jouw binnenste; zij tiranniseren Mij in jou; het kost Mij geen moeite een tiran te verwijderen ... maar ik vertel je nu, laat het zo voor een poosje blijven en vertrouw Mij; Ik heilig Mijn verblijfplaats met een offergave ...

en blijf nu gehoorzaam aan Mij door je beloften van trouw te houden ... zij hebben Mijn gave van vreugde

geweigerd ... zij hebben onschuldig bloed vergoten en hun handen zijn bedekt met dit bloed; ic;

31 januari 1996

Mijn Beminde daalde af naar mijn kamer

om mij aan Zijn Heilig Hart te drukken en mij met Zich mee te nemen, meedrijvend op de wind.

Ik ben van mijn Beminde en mijn Beminde is voor altijd van mij.

Vandaag heeft mijn Beminde de meest droevige Ogen

en Zijn Hoofd leunt op mijn schouder.

"Bron van Levend Water",

wie heeft U zoveel verdriet gedaan?

de Mijnen, juist de Mijnen ... Ik ben zo uitgeput, Mijn verdriet is niet te peilen ... Ik kan Mijn leed niet voor je verbergen, Vassula ... niets kan er meer verborgen zijn tussen ons tweeën aangezien Ik je zo dicht bij Mij heb geplaatst;

hoor wat je Beminde nu te zeggen heeft: Hij die je heeft geschapen, je Schepper en je Goddelijke Vader, heeft besloten je ziel tot Zich te verheffen ...

Ik maak hier geen geheim van, ja! Mijn Vader stond op en Zijn roep weerklonk in elk hemels oor; Hij stond op, Hij die je heeft aangenomen, vaderlijk en die je heeft geleid en je aan de mensheid heeft aangeboden als Zijn geschenk, om je naar Zich terug te halen; Hij, als God, ziet altijd je onschuld; als God, ziet Hij niet zoals de mensheid ziet en Ik zeg je, Hij stond op, want de tirannie die ze op je uitoefenen heeft alle grenzen overschreden ... Mijn vraag aan jou is: "wil jij dat je Vader die in de Hemel is je ontrukkt aan de tirannieke handen en de liegende monden?"

*Heer, heb ik niet een verdrag met U gesloten?
Ik heb een verdrag gesloten met mijn ogen
om gedurende de eerste drie dagen van mijn leven niet te zien.
Ik heb een verdrag gesloten met mijn Schepper en mijn Beminde
om in de duisternis te blijven en mijn ogen te verbieden
de zon in haar glorie te zien
en de glans van de maan die over mij heen gleed,
opdat ik mijn zending tot het einde mag volbrengen en U verheerlijken.*

Mijn Vassula, Ik vraag je nogmaals: "wil jij je lijden op aarde verlengen, Mijn kind, of wil je in de ochtend ontwaken in Mijn Licht, in Onze omhelzing omringd door duizenden engelenstemmen waar veiligheid, heerlijkheid en de Zoetheid Zelf je zullen omringen?"

*Ach, mijn God, mijn ziel dorst naar U.
mijn ziel verlangt naar U.
Ik zou eenvoudig kunnen zeggen nu:
"Kom! kom en red mij
om Uw nabijheid voor altijd te genieten."
Mijn ziel smelt in mij van liefde voor U.
Mijn geest kan nu elk moment bezwijken in Uw Handen
en ik zou kunnen zijn, als ik zou willen,
op weg naar het Huis van mijn God
onder kreten van vreugde en lof en een jubelende menigte,
ik kan zijn met de God van mijn Vreugde!
Maar, ik wil een voorwerp van verachting zijn onder de doden
en hun verderfelijke tirannie over mij.
Vaderloos ben ik niet, U bent met mij;
de Schrift zegt: "Als een mens onschuldig is,
zult U, mijn Verlosser, hem vrijheid brengen."*

*U hebt mijn hand nu vrij spel gegeven, om te kiezen.
Heilige, ik wil niets voor mijzelf
en dan, U bent het die mij begiftigd hebt met leven, met vreugde en me aan U bindt.
En, U bent het die met tedere zorg over elke ademhaling van mij waakte,
en zo kan het Lied dat U wilt zingen doorgaan gezongen te worden voor de vrijheid van veel volkeren
en kunt U doorgaan op Uw harp te spelen, mijn God,
want het Beest zal tenslotte voor U ineenkrimpen.
Gebruik mij als een voorwerp van verachting en houd mij nog daar waar duisternis en wanorde heersen
en waar het licht zelf als de dood van de nacht is.*

maar ze vallen je lastig!

*Tot Uw grootste Glorie! Laat het zo zijn.
Laten ze mij lastigvallen.*

Mijn dochter, laat het dan zijn zoals je wilt; Ik zegen je in Onze Drie-ene Heiligheid; maar vertel Mij: wat zal Ik doen als Mijn Vader weer opstaat?

Herinner Hem aan ons verdrag, Heer.

hierdoor smelt Mijn eigen Hart ... Mijn rest, Ik zal velen redden door jouw ontzettende beklagenswaardigheid, door je edelmoedigheid, maar onthoud, elk gebaar van jou dat Mij eert komt van Mij ... dus vermijd elke neiging tot eigendunk ... wees nog voor een korte tijd geduldig; heb Ik ooit een stakker gezien die liefde nodig heeft en die Ik Mijn Hart niet geef? zie, Ik ben je Vriend;

niemand kan zeggen: "de Heer legt ons Zijn bevelen op ..." en tot jou,

dochter, zeg Ik: "Ik ben blij dat jij je verdrag met Mijn Vader niet hebt verbroken; Ik zal je edelmoedigheid gebruiken om ieder mens op aarde te zegenen en Mijn Barmhartigheid uit te storten vóór de dag van het onheil; Ik zal een geest van vriendelijkheid en gebed uitstorten; Ik zeg je, Ik, de Heer, zal van jou een Vesting maken, Ik zal je sterk maken met Mijn kracht;"

ach ... Mijn Hart verheugt Zich in jou! laat onze ogen zich ontmoeten en genieten van deze vreugde! Ik zal velen tot Mij terugbrengen, degenen die op een dwaalspoor zijn gebracht zullen tenslotte tot Mij terugkeren ... kom, steun op de God van je Vreugde! verlies nooit de moed, onthoud, ook Ik, toen Ik veroordeeld was en Mij het Kruis te dragen werd gegeven, op dezelfde grond viel die jullie allen draagt, maar Ik werd opgericht om Mijn Werk te voltooien; leer dan van je Verlosser; op het einde zal de verdienste van jou zijn ... de adem van de Almacht zal je weer oprichten; uit jouw beproevingen zal Ik leven ¹ in overvloed trekken;

weet dit: je Vader zal je antwoorden vanaf Zijn Heilige Plaats; aan je zijde Ik Ben ...

Mijn Vader...

Ik Ben;²

vandaag zal Ik je aan de volkeren geven en Ik zal je omsluitende Schild zijn ... vandaag heb je Mij met heerlijkheid gekroond; tirannie en ongerechtigheid omsingelen onschuldig bloed en Mijn Hart was bereid om je uit de Tirannie te tillen, hoe zou Ik kunnen blijven zwijgen als Ik je verdrukkers gadesla die op de loer liggen om jou en je

raadsman in een hinderlaag te lokken? hoe zou Ik kunnen blijven zwijgen als Ik hoor: "hoe zullen we ze opsporen?" maar dit is de troost die Ik jullie³ aanbied: probeer het goede te doen, houd⁴ de gerechtigheid in stand, Ik ben met jullie ... blijf trouw, de tijden zijn zo slecht; Ik wil niet op zekere dag zeggen: "kijk, daar is Mijn dochter, ze ligt helemaal alleen op de grond, met niemand om haar op te tillen;"

Ik heb je⁵ neusgaten gevuld met Mijn Sterkte, en Ik heb een vlam in je ontstoken om de gerechtigheid te verdedigen ... alles wat je doet, doe dat in een geest van zachtmoedigheid;⁶ zelfs wanneer je getuigenis niet wordt aanvaard, wees in vrede; kijk niet naar rechts noch naar links; velen zullen opstaan en verklaren dat ze door Mij⁷ zijn gezonden; wordt niet weer aan hen verkocht ... wees niet bang, je zult niet te schande worden gemaakt; - en jij, Mijn dochter, Ik zal je troosten en allen die op Mij vertrouwen;

de tijden zijn slecht, maar, onthoud, je Schepper buigt Zich teder over jullie allen; werk met vrede in Mijn Naam; tooi Mijn Naam met je liefde en ga door wijnstokken te planten in dorre landen; Ik ben je Vader, laat Mij je vertroosting zijn door je eraan te herinneren dat Mijn Liefde voor jou je nooit zal verlaten;

en jij⁸ die zegt: "ik protesteer tegen een dergelijke onrechtvaardigheid, er komt geen antwoord, antwoord, als ik ertegen in beroep ga, wordt er nooit geoordeeld; ze hebben mij onteerd ..." - Ik zeg je: als ze jou hebben geweigerd

³ Aan ons allen.

⁴ Het klonk als: "Houd vol".

⁵ Pater O'Carroll.

⁶ Ik hoorde tegelijkertijd ook "standvastigheid".

⁷ Valse profeten.

⁸ Pater O'Carroll.

¹ Bekeringen.

² De Eeuwige Vader spreekt.

waar je pen dringend om smeekte, wees in vrede ... welke grotere eer zouden ze je hebben kunnen geven? op het einde, Mijn vriend, zal Ik er dan niet op toezien dat er Gerechtigheid wordt verschaft? Ik ben Heer en Mijn zegen is voor jou; Ik weet dat je dapper bent in de strijd,¹ maar laat deze eer aan Mij; ga door te planten in Mijn Huis ... Ik zal erop toezien dat je fit blijft zodat je vrucht draagt ondanks je hoge leeftijd;

dochter, je bereidverklaring uit liefde voor Mij heeft Mij tot tranen toe bewogen ... gelukkig jij die arm bent; aan jou behoort Mijn Koninkrijk, Ik ben Koning in jou ... door deze zwakheid zal Ik de kracht van de slechten breken;² Ik zegen je, Mijn kind;



12 februari 1996

Mijn Heer?

Ik Ben;

leer, Mijn Vassula, van de heiligen; Ik ben geen gecompliceerde God, Ik ben ook niet ver weg; Ik verberg Mijn Gelaat niet en Ik laat niemand in duisternis; Mijn loutere Aanwezigheid is Licht! velen van jullie zeggen:³ "Heer breng ons iets nieuws ..."; dit is de geest van de Antichrist en deze geest is overal in de wereld aanwezig;

¹ Ik voelde de humor van God, en mijn hart sprong op van vreugde!

² "Mijn Kracht is op z'n best in zwakheid": 2 Kor. 12: 9.

³ Deze boodschap werd gegeven vijf minuten vóór een telefoontje voor een interview op Radio Dublin. De interviewer eindigde met de vraag: "Zegt Jezus iets nieuws tot ons?"

Ik zal jullie niets nieuws brengen; Ik ben gestorven, Ik ben verrezen, Ik ben de Eerste en de Laatste; hij die in Mij gelooft zal eeuwig Leven bezitten; Ik ben levend voor eeuwig en in heerlijkheid, en Ik bewaar de sleutels van de dood en van Hades; er staan nog dingen te gebeuren, maar alles is geschreven tot aan het einde der Tijden; Ik zal komen om jullie zicht te herstellen met Mijn Geest en te vervullen wat Ik heb gezegd ... dat Ik op het einde zal triomferen;

vandaag is Mijn land nog verdeeld, verscheurd, en in Mijn Huis en in Mijn huisgezin wordt verkocht en gekocht; tot de profeten die Ik tot hen zend zeggen ze: "profeteer niet"; die tijd waarover Ik al eerder tot je heb gesproken is gekomen, wanneer kardinaal zal ingaan tegen kardinaal, bisschop tegen bisschop; priester tegen priester; de macht van de Verdeler is als rook Mijn Huis binnengedrongen om Mijn land te belegeren; zijn vernietigingswerk is krachtig en zijn favoriete doelen zijn Mijn gewijde zielen; hij richt hun gedachten op het volgen van de hartstochten van hun hart; de Rebel, waar hij ook passeert laat zijn vloek achter ... hij heeft gezworen jullie de een tegen de ander op te zetten; hij heeft gezworen, in zijn woede, jullie allen te ziften, vooral Mijn gewijden en ze te beroven; hij heeft gezworen jullie allen als zijn speelgoed te gebruiken; Ik zeg jullie: ieder wiens hart niet oprecht is, zal bezwijken, maar de oprechten zullen leven door trouw;

wees sterk, Vassula, Ik, Jezus, zegen jou en je vrienden; oordeel niet; wij, ons? Ik bemin je; vrede; ic;

20 februari 1996

Alstublieft, Heer, kijk naar deze tak van U.

Bezoek hem en test hem.

Hij is geschud.

Heeft de Wijnstok gevoeld hoe hij gekweld werd?

ja, aangezien de tak Mij toebehoort, de ware Wijnstok; Mijn tak, maak je niet ongerust zolang je een deel bent van de ware Wijnstok en vrucht draagt; Mijn Liefde geneest; reken op Mij en op niemand anders; bid meer en vraag Mij om meer; waarom mijd je Mij? kom tot Mij, kind, en je zult verkrijgen; Ik bemin je ... laat Mijn Vinger toe op jouw lippen opdat hiervandaan Mijn Woorden zullen echoën; aanvaard alles wat van Mij komt; rust in Mij en sta Mij toe in jou te rusten;

Ik ben Heer, Ik ben de Alfa en de Omega, verdiep dus je geloof in Mij; dierbaarst kind, bemin elkaar en stel Mij nooit teleur; Mijn Liefde is in je hart om je te troosten; kom; ic;

18 maart 1996

vrede zij met je; Mijn Gebod voor jou is:¹ ga heen waarnaar Ik je zend om vrucht te dragen die blijvend is; de Amen is met je; ga rond en bied alles aan wat je van Mij hebt geleerd; door de kracht van Mijn Heilige Geest zul je wandelen, zul je spreken, zul je harten bewegen, zul je duivels uitdrijven, zul je het kwaad uitroeien en zul je goedheid planten; en Ik zal Mij verheugen over Mijn keuze; verheug je, ook, in je God; zelfs na je dood zal je lichaam blijven profeteren;- zie je, Mijn Geest zal Zichzelf uitdrukken door jouw lichaam; Ik, en Ik alleen, heb tot je gepredikt: "Verlossing"; Mijn Kracht is op zijn best in zwakheid, Ik heb Zwakheid

¹ God had een zeer machtige en bevelende Stem.

gevonden en Ik ben je echte Vriend geworden; wil je nu aardig voor Mij zijn?

Ja, mijn God en Vader.

werk trouw in Mijn Naam, driewerf Heilig en voer Mijn Gebod uit in eenheid met degene² met wie Ik je heb verenigd en genezen heb en laat hem edelmoediger geduld hebben met de fouten van de zwakke die Ik heb opgericht en gezegend; houd stand voor dit werk van Barmhartigheid; weersta het kwaad en houd je aan Mij vast; ga, en wees niet bang de waarheid te verkondigen; Mijn Heilige Geest zal alle beperkingen tot de waarheid uit de weg ruimen;

Mijn Naam: Vrede en Liefde;



19 maart 1996

Vassula-van-Mijn-Heilig Hart: het Serpent, het is het Serpent dat dood brengt en dat om jullie allen heen sluipt; hij verleidt, hij wacht, hij wacht op jullie val; dan aarzelt de dood niet om te komen; ach ... Mijn Heilig Hart lijdt pijn ...

Heer, hier ben ik, wat kan ik voor U doen om Uw pijn te verlichten?

volg Mijn Gebod³ letterlijk op! de dood moet niet komen; kun jij zien wat Ik elke dag zie? nee ... nee jij kunt niet zien wat Ik zie... Ik verlies duizenden levens,⁴ Ik verlies er zoveel ... elke dag! heb jij

² Pater O'Carroll.

³ Boodschap van 18 maart 1996.

⁴ Jezus weende zeer luid en verkeerde in doodsstrijd.

gezien wat Ik daarbuiten in de woestijn heb gezien? daar zijn er duizenden die verhongeren en dorsten naar troost, hoop en liefde; daar zijn er duizenden die naakt zijn en Mijn Woorden nodig hebben; Mijn medelijden strekt zich uit naar alles wat leeft! maar kijk! de Verleider wil jullie tot de bedelstaf brengen zodat jullie niets aan te bieden hebben; kom, strek je hand uit naar de noodlijdenden; laat de verhongerden niet in de steek daarbuiten; schrik er niet voor terug de zieken te bezoeken;

- Vassula, Ik had besloten jou tot Mijn bruid te hebben zodat je Mij volgt; Ik heb je tot Mijn bruid gemaakt en Ik heb Mijn Lamp¹ in je geplaatst, zodat jij in het Licht van Mijn Heilige Geest en door Zijn Kracht zou beginnen te redeneren niet zoals stervelingen redeneren, maar zoals Mijn engelen in de hemel redeneren; daarna heb Ik je gesterkt met Mijn Geest van Standvastigheid, om weerstand te bieden aan de zware aanvallen van de vijand en stand te houden;

Ik heb je Mijn Geest van Raad gegeven om je te laten zien wat Mij het meest behaagt; Ik heb de poorten naar de hemel geopend en je Mijn heiligen² laten zien die door armoede zijn gegaan, maar de naakten hebben gevoed en gekleed, die door nederigheid en gehoorzaamheid zijn gegaan, ruimte latend voor Mijn Geest om in hen te werken en door hun trouw wonderen te verrichten; zij zijn gegaan door versterving, bespuwing en lijden, maar verheugden zich des te meer over deze eer en vroegen om meer, terwijl zij alles aan Mij opofferden; - schepsel! je hebt nog een lange weg te gaan, maar de beloning zal ook de jouwe zijn als je

vurig alles aanvaardt wat Ik je aanbied; Mijn bruid, vrees niet, als je bij elke richting die je gaat Mij maar in gedachten hebt:

kijk, in één Hand heb Ik een zaadje dat, eenmaal gezaaid, groeien zal, en je voldoening zal geven over alles wat je voor Mij zult kunnen volbrengen, zonder ooit moe te worden; en het zal je hals sieren, want eerbetuigingen zullen rond je hals worden gedragen als een sieraad van schoonheid; en je hoofd zal bedekt zijn met parfums die als dauw van je haar afdruipten;

nu, kijk in Mijn andere Hand ... zie je dit zaadje? dit, eenmaal gezaaid, zal je het brood van het lijden geven, het zal je ook tot voordeel³ strekken; er zullen wonden en weer wonden zijn, en telkens weer; en Ik zal je intiemste vrienden veranderen in je grootste vervolgers; je zult stikken en jammeren; Ik zal je eren met Mijn Doornenkroon, Mijn Nagelen en Mijn Kruis; Ik zal, Mijn vriendin, je dagelijks Mijn Beker te drinken aanbieden totdat de bitterheid van Mijn Beker je geen moment zal gunnen om adem te halen; nu, kom en kies één van de zaden; als je het eerste kiest, zul je later je lijden ondergaan; - kies!

Ik wil Uw Wil. U bent God en U kiest voor mij.

heel goed dan, Mijn bruid, Ik zal het tweede zaad kiezen; je zult worden vervolgd, maar nooit door je intiemste vrienden; Ik zal het niet toelaten; ach, hoezeer verheug Ik Mij, want je hebt je gedragen zoals Ik wilde dat je je zou gedragen, alles overlatend in Mijn Handen en een Niemendal blijvend; besef je tenslotte dat Ik Mijzelf genoeg

¹ Jezus bedoelt de Heilige Geest.

² Visioen van 27 september 1987.

³ Voordeel = heiliging.

ben? Ik ben niet van plan Mijn Onuitputtelijke Rijkdommen te verbergen in deze tijden van nood, maar Ik zal ze uitwerpen door jouw nietigheid; met nu nog maar korte tijd over, stel niet uit, want Ik ben meer bedroefd dan jij kunt begrijpen;

haast je, want de dood is op komst daarbuiten in de woestijn; verheug je in Vreugde; Ik zegen je; ic;

20 maart 1996

(Deze boodschap werd ontvangen van 20-26 maart 1996. Maria-Boodschap was op 25 maart 1996.)

Ik ben Uw dienaar en ik ben hier om U te dienen.

*Majesteit, zonder U ben ik niets.
Zuivere voldoening van mijn ziel,
ik luister.*

Mijn beminde, kom en leer: wie heeft Mij het meest verheerlijkt? Ik zal je vertellen wie Mij het meest heeft verheerlijkt: de Nieuwe Eva; ja! de Vrouw, bekleed met de zon, staande op de maan, met twaalf sterren op Haar Hoofd als een kroon;¹ want Ik die de Hemel heb gemaakt en alles wat erin is, en de aarde en alles wat ze draagt en de zee en alles wat zij bevat² heb Haar boven al deze dingen³ geplaatst;

de Koningin van de hemel is altijd in de tegenwoordigheid van de troon van de Allerhoogste; niets minder dan de hoogte van de hemel boven de aarde is de grootheid van Haar Naam; Haar Naam gehuld in een gewaad van licht;

laat de hele wereld de knieën buigen voor Haar die de Heilige Naam draagt:

Moeder van God;

in Haar Onbevleete schoot heeft Zij Mij verheerlijkt door Mij, het Onbevleete Lam, te ontvangen, door een heiligdom te maken voor het Heiligdom; kom en zing een nieuw lied ter ere van Haar, laten allen die op aarde leven Haar Onbevleete hart eren, het Altaar waarin Ik ben ontvangen en ook⁴ God-Mens werd; niemand heeft Mij zo verheerlijkt als de Vrouw bekleed met de zon;

ja! Zij is zó buitengewoon mooi in Haar volmaakte Liefde dat de eilanden, de bergen, de heuvels, de valleien en de bronnen allen diep buigen als Zij voorbijgaat; en vandaag evenals gisteren, als de Meest Reine Liefde over de aarde gaat, begeleid door Mijn Engelen, wier ogen nooit ophouden te bewonderen de Bewonderenswaardige, Heiligste van alle Maagden, zich verbazend over de Schoonheid van het Meesterwerk van Mijn Vader, en wanneer Zij voorbijgaat over de aarde, komt Zij liefdevol tussenbeide en antwoordt op jullie smeekbeden;

laat Mij je zeggen: Mijn Heilig Hart is je hemel; schepping, Mijn Heilig Hart, dat zo velen van jullie verloochenen en afwijzen, is jullie Hemel; jullie Paradijs, jullie Koninkrijk; jullie Erfenis, jullie Rustplaats voor Eeuwig; nader dit Hart dat jullie zo bemint en Ik zal uitstorten, uit Mijn Hart, in jullie hart talloze zegeningen, om jullie ziel zo mooi te maken als de lentetijd, om jullie ziel te veranderen in een ivoren toren, een hemel voor Mijzelf alleen; hoe kan iemand twifelen aan Mijn Liefde? ach,

¹ Apoc. 12: 1.

² Apoc. 10: 6.

³ Het teken hiervan is dat Zij op de maan staat.

⁴ Jezus voegt er ook aan toe omdat Hij ook God is.

bemide, telkens wanneer jij twijfelt aan Mijn Liefde, verduistert de zon in Mijn verdriet ...

vandaag, wil Ik laten zien, in Mijn grote Liefde, het Hart van Mijn Moeder,¹

²“O Meesterwerk van Mijn Vader! O Verheven Meesterwerk van Jahweh!

Bruide van Mijn Heilige Geest! Mijn Schitterend Tabernakel! Jouw Hart, Bemide van de Bemide,³ is Eén met het Onze! Jouw Hart is Mijn omheinde tuin, een verzegelde fontein; Jouw Hart is een Fontein die de tuinen vruchtbaar maakt; Jouw Hart, Aanbiddelijke, is Mijn Troon waarop Ik geëerd was; Hart van het Hart, die Ik heb gekroond in Onze tegenwoordigheid en in tegenwoordigheid van heel Mijn hemelse hof,⁴ hoe kan één van Mijn schepselen Jouw Hart⁵ verloochenen? Jij, de Ark van macht, geheel gekleed in deugden, Mijn Nieuw Lied,⁶ Mijn Harp, Mijn Citadel, in wie de Schepper van hemel en aarde verrukt is door Je luister, Jij die in Onze Tegenwoordigheid staat, bent steeds zo dicht bij allen die Je aanroepen; en toch, wat is de mens diep gevallen en wat een bedrieglijk pad is hij ingeslagen door Jouw Hart te verloochenen?”

heb je niet gehoord, schepping, dat Ik het Hart van Haar Hart ben? de Ziel van Haar Ziel, de Geest van Haar Geest? heb je niet gehoord dat Onze Twee Harten verenigd zijn in Eén? overweeg Mijn

¹ Ik voelde dat het Hart van Jezus smolt van liefde toen Hij het woord “Moeder” uitsprak.

² Met een luide kreet sprak Jezus tot Onze Lieve Vrouw.

³ Ik begreep “Bemide” als voor de Bemide Drie-eenheid.

⁴ Plotseling dempte Christus Zijn Stem en werd bedroefd.

⁵ Jezus was tegelijk bedroefd en verbaasd.

⁶ Ik begreep dat de Nieuwe Eva was bedoeld.

Verlossend Hart, overweeg Haar Mede-Verlossend Hart, overweeg de Vreugde van Mijn Hart, opkomend als de dageraad om de aarde in haar duisternis te verlichten, overweeg het Hart van de Koningin dat op de mensheid schijnt, helderder in Haar schittering dan alle sterrenbeelden tezamen; luisterrijker dan de zon; schitterend als Mijn Heerlijkheid vanwege Haar unieke volmaaktheid; overweeg het Tabernakel van je God; overweeg en acht hoog zoals Ik Mijn Troon hoogacht;

vraag niet: “hoe was het mogelijk dat de Allerhoogste Haar een zo hoge troon heeft toegewezen in Zijn Hemelse Hoven?” kijk, Ik heb Haar niet alleen aangewezen als Koningin van Mijn Engelen en Mijn schepselen, maar Ik heb Haar bestemd Mijn Troon te zijn; de Koningin van hemel en aarde is de Troon van de Koning der koningen, want Ik, de Heer van Allen, heb Haar als eerste in Mijn Heilig Hart geplaatst;

geboren om Mijn Kroon van Heerlijkheid te zijn, geboren om het Vat van het Ware Licht te zijn die vlees geworden was uit Davids stam, geboren om Mijn eer te zijn en Mijn roem, de Geest met Mij en de Vader zeiden:

“Maria vol van genade, Wij zijn met Je; Wij zullen geen van de geheimen voor Jou verbergen; Onze Adem zal Jouw adem zijn, zuivere uitstraling van Onze Heerlijkheid, Maria, Ons beeld van Onze Goedheid, Wij geven Jou Onze Vrede in Je Hart; in dit volmaakte Hart zal Ik, de Zoon, triomferen; Ons Hart zal Jouw Hart zijn, een brandende oven van goddelijke liefde; Onze Ziel zal Jouw Ziel⁷ zijn, een grootse schat, een Paradijs voor Ons; Onze Geest zal Jouw Geest

⁷ Ziel moet worden begrepen als leven, zoals in Lk. 9: 24.

zijn; ja, want ieder die bij Ons is gevoegd is één van geest met Ons;" dit is Degene die Wij zozeer begunstigd hebben, Degene die zo velen afwijzen en Die toch de zalving van jullie ogen is, de balsem voor jullie wonden, het barmhartige pleidooi bij de Eeuwige Vader voor jullie smeekbeden, de Middelaressen en de Voorspreekster van jullie ziel;

zwakke mens ... de Bruid van Mijn Heilige Geest is de Tempel van de Tempel, het beloofde land voor de zwakken en de ellendigen, de weerspiegeling van Mijn eeuwig Licht; de troosteres van jullie Trooster is de troost van jullie leed ... wat heeft de mens te zeggen? wat kan de mens zeggen in zijn tent? hoe kan hij iets hemels ontdekken van wat de almachtige Hand van Mijn Vader heeft gedaan als zijn ziel is terneergedrukt door de zonde in zijn vergankelijk lichaam? je regeert je geest, mens, zonder licht, zonder verstand;

vandaag, mens, open je hart, dan zullen alle mysteries die je onpeilbaar leken aan je worden geopenbaard door Mijn Goddelijk Licht, driewerf Heilig, en je zult begrijpen wie de Vrouw, bekleed met de zon, is; en dan zal je hele wezen worden verheven en zal je hart jubelen en in vervoering raken als je ogen ontsluit worden om het Gezegende Hart van de gezegende harten te zien, de Heiligste van de heiligen, het Onvergelykelijke Hart dat brandt van onbegrensde liefde, een brandend vuur en zo helder;

dan, Mijn vriend, zul je begrijpen wat Deugd is, en hoe in dit Deugdzame Maagdelijke Hart, Ik, God, God-Mens werd; je zult de Moeder van je Verlosser zien, Moeder van de profeten, Moeder van de leerlingen, Moeder van de charisma's, Moeder van de Triomf, Moeder van onbegrensde genaden,

Moeder van ongeëvenaarde Verlossing; Wijngaard van de Ware Wijnstok, Pad naar het Pad dat iedereen naar Mij leidt, Poort wijddopen naar de hemel voor iedereen om binnen te gaan en eeuwig leven te bezitten;

- heb je niet opgemerkt hoe Mijn Hart smelt en Haar Hart altijd gunstig gezind is? hoe kan aan dit Hart, dat je de Koning van de wereld heeft gebracht, iets worden geweigerd dat Zij aan Mij vraagt? alle getrouwen zegenen Haar Hart, want door Haar Hart te zegenen zul je Mij zegenen;

Koninklijk en aanbiddelijk zul je Haar verkondigen als je Haar eenmaal hebt leren kennen; sla dan je ogen op, schepping, bij de aanblik van Haar Hart en Ik belof je dat je nooit zal ophouden te groeien in schittering; je hart zal worden opgeheven in de oven van Haar Hart, en, ontroerd en vol verrukking, zul je Haar Hart binnengaan zoals men een oceaan van liefde binnengaat, aangezien de rijkdommen van Haar Hart zo breed zijn als de Zee die naar je stroomt en jij naar deze Zee; de Schatten van Hemel en aarde liggen alle in Haar Hart en ze kunnen allemaal voor jou zijn!

hoewel de nacht nog je geest en hart bedekt, sta op! sta op en sla je ogen op naar deze schitterende aanblik van Haar Hart, dat zoveel profeten wensten te zien in hun tijd maar niet gezien hebben; sta op en zing een nieuwe hymne voor de Hymne van de Allerheiligste Drie-eenheid, zing en zeg: "broeders! zusters! kom en wees beschermd door de Mantel van Genade in Genade; kom en wees omhuld door het Licht van de Koningin; kom en laat ons overschaduwd worden door Degene die door de Heilige Geest was overschaduwd;" heb je niet gehoord hoe de volkeren naar Haar Licht zullen komen en dat de koningen naar Haar

dagende schittering zullen komen, wanneer tenslotte Haar Hart zal triomferen samen met het Mijne? mysterie voor de rijken van hart, maar voor de armen en nederigen een Zegen zo naar verlangd ...

O kom! voordat de stromen van zonde jullie overvallen! kom in deze Ark¹ die jullie kan redden; wees niet zoals jullie voorvaderen in de dagen van Noach, die niet luisterden; kom in de Ark en jullie zullen worden gered van de stormachtige wateren van de zonde en van het omkomen in de stromen van de zonde; kom en word het beloofde kind van de Middelaars als gevolg van de toewijding die je voor Haar zou hebben gehad;

in je toewijding aan Haar zul jij je aan Mij toewijden; elke toewijding, die Haar Hart eert, zal vermeerderen en tot Mij opstijgen omdat Onze eenheid zo volmaakt is; in je toewijding aan Haar Hart, zullen al Mijn verordeningen beter worden begrepen in Haar Licht, want je schreden zullen worden geleid door Haar Hart, aangezien je hand zal worden genomen door de Troon van Genade Zelf; hoe gezegend zul je zijn door je toewijding aan Haar Hart te herhalen!

kom tot Haar, zo Gezegend, die Haar Moederliefde toont aan Haar kinderen door hen de weg te wijzen naar de hemel; kom tot de Medeverlosseres van je Verlosser, wier Hart, brandend van Liefde, geofferd werd om ook te worden doorboord omwille van jullie; kom en eer dit Hart, brandend als een Lamp, binnen en buiten schijnend dichtbij Mijn Hart;

als je zegt: “we hebben Haar Hart niet nodig”, weet dat je dan in werkelijkheid zegt: “we hebben het Hart van de Heer niet nodig!” leer, zwakke mens, dat Mijn

Heilig Hart en het Onbevleete Hart van je Moeder zó verenigd zijn, dat, in hun volmaakte eenheid, deze Twee Goddelijke Harten Eén worden; Ik zeg je plechtig: als je Haar Hart erkent, zul je niet alleen Mijn Hart erkennen maar ook dat van de Vader; heb Ik niet gezegd dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? als Ik in de Vader ben en de Vader is in Mij, is Mijn Hart, ook, in de Vader en Zijn Hart is in het Mijne; te zeggen dat Wij niet onscheidbaar zijn en Eén, is Mijn Woord afwijzen; wees niet de slaaf van je geest en laat je niet winnen door de argumenten van de wereld;

zeg Mij, welk hart van welk schepsel is gelijk aan het Hart van Maria? er is geen hart gelijk aan het Hart van Maria; volmaakt vanaf het begin, Onbevleet vanaf Haar geboorte² en vol van Genade, overtreffend in genade de genaden van Mijn engelen; daarom hebben Mijn engelen in menigten zich afgevraagd:

“wie is het achter Haar sluier?”

“waarom buigen de toppen van de bergen diep en groeten ze Haar wanneer Zij voorbijgaat?”

“wie is het zonder smet in Haar Hart en zo welgevallig aan God?”

“heb je gezien hoe heel Gods schepping de blik neerslaat als Zij voorbijgaat?”

“wie is Zij die is als een fontein die de tuinen vruchtbaar maakt door Haar genaden, deze bron van levend water?”

“wie is Zij, met een Hart zo zuiver met goddelijke liefde, dag en nacht, nacht en dag naar God verlangend, en in volmaakte eenheid met de Allerhoogste?”

“wie is deze Maagd die zo nederig is ondanks haar grote rijkdom aan

¹ In het Hart van onze Heilige Moeder.

² Zij is Onbevleet ontvangen.

deugden en genaden dat de Ogen van de Allerhoogste Haar nooit loslaten?"

velen van Mijn Engelen bleven stil van bewondering, woorden ontbraken hen ...

het is in dat Hart, in die Afgrond van genade, dat Ik Mijn macht uitoefende; de Auteur van hemel en aarde, de Auteur van genade, vond Zijn hemel in de hemel, Zijn genade in genade, om in de conditie van een slaaf te komen; Ik kwam tot de Uitzonderlijke Nederigheid¹ om te dienen en niet om gediend te worden; Ik, de Verlosser van de gehele mensheid, de beloofde Messias, kwam tot het volmaakte evenbeeld van Mijn Heilig Hart om deel te nemen aan de smarten, de vreugden, het lijden, het martelaarschap, de wonderen, het verraad, de doodsstrijd, de geseling, de doorboring en de kruisiging; samen, hebben Onze Harten geboet;

alle momenten die Mijn Moeder op aarde doorbracht waren een volmaakte hymne van liefde, naastenliefde, nederigheid en zuiverheid, een schat uit Mijn schatten; Ik kwam in dit Heilige Hart, evenbeeld en gelijkenis van Mijn Heilig Hart, om God-Mens te worden, zodat Ik Haar stappen volg,² en later Zij de Mijne volgt;³ Ik heb gezegd dat Zij en Ik alles deelden de hele weg naar het Kruis;

Onze eenheid was zo intiem volmaakt dat We geen woorden nodig hadden, want de enige uiting was in Ons Hart; Mijn woorden en Mijn gedachten hoefden niet naar Haar te worden overgebracht in Mijn afwezigheid; in de verheven kracht van Mijn Heilige Geest was Haar alles bekend; in Haar maagdelijke Hart was haar alles bekend, aangezien Zij God bezat en God Haar

bezat; op deze manier was Haar dagelijks voedsel de Wil van de Eeuwige Vader;

o schepping! Mijn Ziel verkeert in uiterste ontzetting wanneer zo velen van jullie Haar Hart verloochenen! en Mijn Engelen sidderen voor die dag waarop Ik deze mensen schuldig zal verklaren! maar voor hen die Haar hebben geëerd en Haar hebben bemind, de Poort van Haar Hart zal open zijn voor jullie om de hemel binnen te gaan; en Ik zal zeggen tot jullie die Haar beminnen en eren: "kom! jullie liefde voor Haar was zo groot op aarde dat jullie vandaag naar jullie woning mogen komen en voor Mijn Heilige Tempel⁴ neerbuigen;"

schepping, dit Grote Teken⁵ aan de hemel, de Vrouw die bekleed is met de zon die de duivels van vrees doet verlammen, dit Grote Teken dat de hemelen verlicht en de Duisternis⁶ schrik aanjaagt, is niemand anders dan Mijn Moeder; in tegenstelling tot de duisternis heb Ik deze Allerheiligste Maagd verheven om voor jullie allen een Zuil van brandend vuur te zijn bij nacht om jullie stappen te leiden, en bij dag een Zon te zijn om jullie verschrikkelijke duisternis te verlichten;

- de dag waarop Ik door de Heilige Geest in Haar maagdelijke Schoot werd ontvangen, waren alle duivels verlamd van angst terwijl in de hemel tegelijkertijd een grote hemelse menigte God prees en zong: "Ere zij God in de hoogste hemel, en vrede aan de mensen die Zijn gunst genieten;" aldus, daalde Ik neer uit de hemel naar de hemel, van Mijn troon naar Mijn troon ...

ja, waar elke deugd bloeide, en Mijn Hart verrukte door de zoete geur van

¹ Onze Heilige Moeder.

² Toen Jezus een kind was en Zijn Moeder volgde.

³ Ik begreep dat Maria Jezus volgde in Zijn Zending.

⁴ Onze Gezegende Moeder: de Tempel van God.

⁵ Apoc. 12: 1.

⁶ De duivel.

Haar volmaakte Liefde; het Hart van Mijn Volmaakte is ongeëvenaard en geheel en al beminnelijk ... Haar Hart, sinds Haar Onbevleete Ontvangenis was een onophoudelijk gebed, een uitboetende wierook, een onophoudelijke aanbidding van God; dit is Mijn Wijngaard¹ die de machtige Hand van Mijn Vader heeft bewerkt zodat de Ware Wijnstok Zijn wortel schoot in die grond;

kom tot het Hart van jullie Gezegende Moeder, dat zo helder is als de dag; kom en ontvang Haar genaden die zo talloos zijn en die in stralen opvlammen vanuit Haar Handen; Mijn Hart, dat vol genade en waarheid is, werd vlees in de Maagdelijke Schoot vol van genade en waarheid; en nu, Onze Twee Harten, verenigd in Eén, zullen de Bittere Plag overwinnen, niet door fysieke kracht noch door geweld van wapens, maar door liefde en offers;

26 maart 1996

Mijn Vrede geef Ik je; in deze Vrede ontvang Mijn Boodschap ...²

alles wat hij moet doen is Mijn Boodschap lezen, en laat hem dan beslissen, dochter, de hele schepping gehoorzaamt Mij ...

Ja, de schepping gehoorzaamt U, maar Uw schepselen, zij gehoorzamen U niet allemaal!

nee ... niet allen gehoorzamen Mij; velen van hen worden bekoord, en willen liever de goedkeuring van de mensen

¹ Onze Lieve Vrouw.

² Ik vroeg aan Jezus wat er zal gebeuren als 'iemand' niet zal gehoorzamen of naar Zijn verzoeken zal luisteren.

ontvangen dan de Mijne ... velen willen liever de mensen behagen dan Mij, hun God; en voor sommigen is het slechts eigenbelang dat ze Mij niet gehoorzamen; anderen hebben nog niet besloten hun hartstochten achter zich te laten, hun genotzucht, en ze zondigen evenveel als ze ademen; Ik heb gesproken over het oordelen over anderen en hoe hun tong de oorzaak zal zijn van hun veroordeling, en toch, hieraan, kan Ik één ding toevoegen: de monden die vuur spuwen, door mensen af te bekken en ze te verscheuren, zij ook zullen lijden omdat ze Mijn Heilige Geest bedroeven; de wegen van Mijn Heilige Geest zijn zó verschillend! ieder geleid door Mijn Heilige Geest is de genade gegeven Mijn Wetten te onderhouden en Mijn Wegen, die vriendelijk zijn, beminnelijk en zo volmaakt;

Ik ben de Bron van Liefde en Jezus is Mijn Naam; maar de Boze is de bron van het Kwaad en alle slechtheid ... dochter, verlies nooit de moed; laat je leven een ornament van schoonheid worden, een krans van bloemen, een groeiende wolk wierook, zodat het Beeld van de onzichtbare God zichtbaar voor je wordt voor alle eeuwigheid; blijf Mij trouw; Ik ben aan je zijde;

wees nooit bang! prijs Mij, dochter; vrede ...

IXΘΥΣ 

Mijn Heer, mijn Leven, mijn Familie, ik ben een deel van U en mijn geest jubelt in U.

Ik zegen Uw Naam voor altijd en eeuwig.

Vier, schepping, Gods machtige daden en prijs Hem die de geringen verheft. Hoe kan enig sterfelijk wezen twijfelen aan Uw wonderbare tussenkomsten?

Mijn Vassula, laat je leven een onophoudelijk gebed tot Mij zijn ...

laat niemand je misleiden door je te vertellen dat God geen middelen heeft om Zijn volk te naderen ... sta deze mensen niet toe je geest te verstoren; wierook van Mij, bid voor deze mensen, zodat ook zij komen en drinken uit Mijn Fontein en weer tot leven komen; als zij kwaadwillig zijn en onwillig om te horen en te begrijpen, is dat omdat ze Mij verlaten hebben en Mijn Wetten;

ach ...¹ Vassula, Mijn bloem, deze generatie is een land van droogte geworden; bid voor de bekering van de wereld; ic;

3 april 1996

Mijn Vassula, Mijn kleine leerlinge van dit einde der tijden, Ik zal je nu een hemels verhaal dicteren over het Hart van Mijn Moeder ...

zoals Ik je al eerder heb gezegd; Mijn Moeder's Hart en het Mijne zijn zó verenigd dat Ze Eén worden; de Maagd der maagden, de Heiligste, nu voor altijd in de Hemel, Mijn Moeder, wordt in de Hemel nog steeds aangeduid als: Mijn Moeder;²

toen Ik, God, neerdaalde om te worden ontvangen door de Heilige Geest en geboren te worden uit de Maagd Maria, kwam Ik in Mijn hemel! Ik daalde vanuit de ene hemel neer in de andere, Ik verliet de ene Troon om op de andere te zitten; als de lamp die op de heilige lampenstandaard schijnt, vond Ik Haar Hart, schijnend vanbinnen en vanbuiten;

Ik ben verwelkomd in dit Paradijs om te worden verheerlijkt; wat was verloren³ en ontwijfd door Eva, moest worden verdiend⁴ en geheiligd door de Maagd Maria, door Haar volmaakte gehoorzaamheid en nederigheid; en door deze Vrouw zal Mijn Rijk weer op aarde komen; Mijn Rijk op aarde zal in ieder hart worden gegrondvest; nogmaals zal Mijn Geest over jullie worden uitgestort, zó overvloedig, dat deze dorheid van nu zal worden veranderd in een vruchtbaar land;

er was gezegd dat op het einde van de tijden Onze Twee Harten apostelen zullen doen opstaan, en zij zullen worden genoemd: apostelen van het einde der tijden; dezen zullen worden onderricht door de Koningin van de Hemel en door Mijzelf, om voort te gaan in elke natie, om zonder vrees het Woord van God te verkondigen, zelfs wanneer ze met bloed zullen worden doordrenkt, door de wrede aanvallen van de vijand, zullen ze niet worden gebroken; hun tong zal de vijanden van Mijn Kerk doorboren als een tweesnijdend zwaard, door hun ketterijen aan het licht te brengen;

ze zullen nooit wankelen, noch vrees kennen, want Ik zal hen voorzien van een geest van moed; de vernietigende zweep zal hen niet raken; ze zullen geen steen op de andere laten; ze zullen de zondaars achtervolgen, de opgeblazen praters, de groten en de trotsen, de schijnheiligen, de verraders van Mijn Kerk, ze zullen hen achtervolgen met Mijn Kruis in de ene hand en de Rozenkrans in de andere; en Wij zullen

³ Eva verloor de toegang tot het Paradijs voor haarzelf en al haar kinderen.

⁴ Maria verdiende de toegang tot het Paradijs en voor al Haar kinderen door de Verlossing en het Offer van Jezus.

¹ Een zucht.

² Titel van "Moeder van God", "Theotokos".

hen terzijde staan; ze zullen de ketterijen vernietigen en in hun plaats trouw en waarheid bouwen; ze zullen het tegengif zijn van het vergif, want ze zullen ontspruiten, als knoppen, uit het Koninklijke Hart van Maria;¹

deze apostelen van het einde van de tijden zullen zich wenden tot God, hun Vader, en God, hun Vader, zal Zich tot hun geest wenden; ze zullen zich wenden tot Maria, hun Gezegende Moeder, en hun gezegende Moeder zal een beroep op hen doen om getuigen van de Allerhoogste te worden; en de Heilige Geest zal hun een geest van ijver geven, om klaar te zijn voor God, om klaar te zijn voor deze Strijd, die dag, zal de hoogmoedige kroon van de machten van het kwaad onder de voet worden gelopen door de Vrouw die bekleed is met de zon, en door al Haar kinderen;

de tweede Eva, aan wie Ik voldoende macht heb gegeven om Satan en zijn rijk ten val te brengen, zal zijn kop verpletteren met Haar hiel; deze vijandschap is niet alleen gesteld tussen de Koningin van de hemel en Satan, maar eveneens tussen Haar kinderen, wier rijk in Haar Hart is, en de kinderen van de duivel, die hun rijken hebben gebouwd in hem en door hem, en die in jullie dagen de grootste vervolgers zijn; veel van dezen zijn aanbidde van het Beest, de geleerden en de filosofen van jullie tijden ...

Ik, in Mijn Trinitaire Heiligheid, had deze nederige Maagd uitgekozen om in Haar volmaakte deugden en genaden, de Vrouw die zou tarten, door Haar deugden en genaden, het hele koninkrijk van Lucifer die voortdurend in woede ontvlamt en beeft van angst bij de klank van Haar Naam;

Ik zeg jullie, niets minder dan de hoogte van de hemelen boven de aarde is de grootheid, de macht en de glans van Haar Naam; laat allen die op aarde leven eerbied hebben voor het Hart van de Koningin; Zij heeft nooit opgehouden Haar kinderen te beschermen tegen de valstrikken van de Boze, die, in jullie tijden, openlijk heeft verklaard² strijd te voeren tegen Mijn Heilig Hart en tegen heel het leger van Mijn heiligen; maar spoedig, zal het rijk van de Boze worden beëindigd en zijn soevereiniteit worden onworteld door de machtige Hand van Maria;³

in alle waarheid zeg Ik jullie: er is niemand op aarde of in de hemel, of in de hemelse machten aan wie zoveel autoriteit en macht is gegeven over allen, dan aan jullie Gezegende Moeder, na Mijn Macht en Mijn Autoriteit; want Ik ben de Alpha en de Omega, de Eerste en de Laatste, Hij die is, die was en die komt;

Ik ben Mijzelf genoeg, zoals jullie weten, maar het is door het Maagdelijke Hart van Maria dat Mijn Verlossingsplan is begonnen, en het zal weer door dit Heilige Hart zijn dat Ik Mijn Verlossingsplan zal voltooien; eer dus Haar Hart, jullie die in woede ontvlammen bij de klank van Haar Naam, en begrijp dat Zij de Vreugde is van Mijn Heilig Hart, de Vreugde van Mijn hemelse hof;

Haar gedachten waren vanaf de dag van Haar Ontvangenis steeds in eenheid met Mijn gedachten; Haar Hart, in totale onderworpenheid aan de Wil van Mijn Vader, was een ononderbroken gebed, een onophoudelijke liefdes hymne, een

¹ Jezus bedoelt dat Maria hen zal vormen.

² De Boze.

³ De Boodschap van Fatima: "Tenslotte zal Mijn Hart triomferen".

aanbidding van Mij, jullie Drie-ene God, maar Eén in de eenheid van wezen;

vandaag, in dit einde van de tijden, waarin de strijd woedt tegen Onze Twee Harten¹ en tegen Onze kinderen die getuigen van de Waarheid, zeg Ik jullie: snel naar jullie Gezegende Moeder, die, zoals een kloek die haar kuikens onder haar vleugels verbergt, ook jullie, onder Haar Mantel zal verbergen;

ach ... maar zo velen van jullie zijn al omgekomen voordat jullie geboren waren, door het verbieden van de devoties die jullie eens hadden voor Haar Maagdelijk Hart! alles vanwege jullie menselijke leerstellingen en jullie rationalistische verordeningen, jullie hebben allen je hart en je leven gereglementeerd overeenkomstig dit wereldse leven; O slaven van de Zonde! slaven van het geld! slaven van Satan! beschouw jezelf als dood en vergaan!

wel dan, jullie tijd van lust is nu bijna voorbij; hebben jullie niet gehoord dat de Schittering van de Dageraad² gaat regeren en schijnen in elk hart dat is toegewijd aan Onze Twee Goddelijke Harten waarvan zij vergoddelijking zullen verkrijgen? die vergoddelijking die het menselijk ras is verloren door zijn val ... aangezien de zonde in de wereld kwam door één mens, en door de zonde, de dood; toch Mijn Reddingsplan moest ontvouwd worden door het Mede-Verlossend Hart van Maria, de tweede Eva, vervolmaakt in het Evenbeeld van God, zodat Ik, de Nieuwe Adam, Mijn Paradijs zou vinden in Haar Onbevlekt Hart;

zal Ik van je horen, generatie:

“mijn hart is bereid, Heer, te leren beminnen en eren het Tabernakel dat

Uw Heilig Hart droeg; het is waar, dat ik vanaf de moederschoot heb gedwaald, dat ik sinds mijn geboorte in dwaling was; zoals Ezau ben ik van mijn Moeder weggerend om mijn eigen belangen te behartigen en ze te verkrijgen door anderen te beroven; ik heb op mijn eigen kracht vertrouwd; ik haatte mijn broeder die, in tegenstelling tot mijn hart, nadacht over hoe het Hart van onze Moeder te behagen en dicht bij Haar bleef, en Haar Genaden ontving in overvloed; ik ben niet geweest zoals Jakob en zijn nakomelingen;

“Heer, mijn hart is bereid te leren en met eer te beminnen het Heiligdom van het Allerheiligste Heiligdom, zodat geen misleiding mijn zo hatelijke geest meer zal binnenkomen die, als Kain, zijn broer teisterde en hem tenslotte doodde; ik zal ophouden hen te achtervolgen die Haar Onbevlekt Hart toebehoren, maar in plaats daarvan mij keren tot de Maagd der maagden en een andere kleine Jakob worden, zodat Zij in Haar Goedgunstigheid, uit Haar Maagdelijk en Onbevlekt Hart overvloedige genaden uitstort, over mij, zodat mijn ziel, eenmaal de Hare, zich te goed zal doen aan Haar rijkdommen die mijn hart zullen maken tot een ornament van schoonheid in het Ornament van Schoonheid;

“laat mijn hart, Heer, wensen en verlangen in Uw Heiligdom³ te schouwen, om Uw Macht en Uw Autoriteit te zien, om in de Schatkamer van het Heiligdom te schouwen en mij overvloedig te verlustigen; sta mijn ziel, niet langer toe, Heer, neer te dalen in de onderwereld, zoals Kain of Ezau, maar verhef mijn ziel tot Haar Allerheiligst Hart om ook een erfgenaam te worden

¹ Toespeling op Apoc. 11: “De Twee Getuigen”.

² Jezus bedoelt Zijn komend Rijk.

³ Het Hart van Maria.

door, zoals Jakob, hemelse zegeningen¹ te ontvangen;”

- kom, laat je gedachten nu gericht zijn op hemelse dingen zodat jullie in

staat zullen zijn te begrijpen wat Wijsheid voor jullie verbergt; hiervoor heb je zelfvernedering en berouw nodig; het mysterie dat gedurende generaties verborgen is geweest, is nu aan jullie geopenbaard; jullie hoop op redding is binnen jullie handbereik;

heb je niet gemerkt hoe, in dit einde der tijden, de Koningin van de Vrede over de aarde voorbijgaat, begeleid door Mijn Engelen? heb je niet gemerkt hoe Haar Onbevlekt Hart Mijn Woord aan jullie allen verkondigt en Mijn Rijk voorbereidt? heb je niet gemerkt hoe het Hart van jullie Gezegende Moeder Haar kinderen traint en vormt, van hart tot hart, opdat iedereen gereed is voor Mijn Rijk? heb je niet gemerkt hoe Zij, uit Haar Schatkamer, in Haar Hart jullie voor Mij vervolmaakt?

Ik heb de Koningin van Hemel en aarde alle juwelen van Wijsheid in Haar Hart gelegd, en uit deze Schatkamer geeft Zij overvloedig Haar genaden, om jullie uit de macht van de duisternis te halen en jullie tot grote heiligen en apostelen te maken, en tot grote strijders, om je met Haar te verenigen in deze grote strijd van jullie tijden;

met Haar Moederlijke liefde zoekt de Koningin van de Hemel op alle manieren jullie vrijheid te winnen, opdat jullie de Hemel verwerven; Zij onderricht jullie en herinnert jullie eraan dat, ook jij, Haar kind bent, door genade behorend tot het koninklijke huisgezin van de Heiligen in de hemel, en dat Zij ook voor

jou een troon heeft gereserveerd onder de Heiligen;

- er is niets dat Ik niet kan doen voor de Vreugde-van-Mijn-Hart² want vanaf het begin was er niets in Haar dat de dingen anders zou zien dan de wijze waarop Mijn Vader, Ik en de Heilige Geest ze zouden zien; Onze³ Wil was in volmaakte eenheid met Haar wil; Haar verlangens waren Onze verlangens; want Ik ben het Hart van Haar Hart, de Ziel van Haar Ziel, de Geest van Haar Geest; heb je niet gehoord over Onze Eenheid van Hart, Ziel en Geest?

- Mijn status op aarde, als God-Mens, was goddelijk, toch was Ik gehoorzaam, levend onder het gezag van Mijn Moeder en Mijn Pleegvader; Ik ontledigde Mijzelf om de gesteldheid van een slaaf aan te nemen door het aanvaarden van de dood, en jij, generatie, hebt nog niet begrepen dat de Ware Wijnstok zijn wortels plantte in de Wijngaard⁴ van Mijn Vader, en van de Bruid van de Heilige Geest; de Stad van God,⁵ het Beloofde Land, is ook jouw Moeder, aan Wie je eer verschuldigd bent; ach, generatie, hoe heeft je hart een zo misleidend pad kunnen inslaan door af te zien van Haar tussenkomst?

heb je niet gelezen: “de Heer God zal Hem de troon van Zijn vader David geven?”⁶ de Koningin van hemel en aarde is ook Mijn Troon; Zij is de Troon van je Koning, die vlees geworden is uit Davids’ geslacht ... “de Heer je God, zou heersen over het Huis van Jakob voor altijd en eeuwig en aan Zijn Koningschap zal geen einde komen;”⁷ de

¹ Dit alles werd ons door Jezus als een gelijkenis gegeven, opdat wij het zouden zeggen.

² Maria, onze heilige Moeder.

³ De Heilige Drie-eenheid.

⁴ Onze Gezegende Moeder.

⁵ Onze Gezegende Moeder.

⁶ Luc. 1: 32.

⁷ Luc. 1: 33.

Jakobs van vandaag zijn Haar kinderen, de apostelen van het einde der tijden, en de grote Heiligen die door het Hart van Mijn Moeder verheven en gevormd zijn, om één van hart te zijn met Ons voor altijd en eeuwig, want Mijn Rijk in hun hart zal geen einde hebben;

wees één;



9 april 1996

(Onze Gezegende Moeder.)

Mijn Vassula, luister nu heel aandachtig naar Mij:

de Heer, in Zijn Barmhartigheid, heeft deze Schat¹ gegeven rechtstreeks uit Zijn Heilig Hart; Hij heeft de kracht van Zijn Arm getoond door dit goede nieuws tot aan de uiteinden van de aarde te brengen; als jullie allen eens wisten wat de Heer jullie in jullie tijden aanbiedt! maar de Geest van de Heer zal alleen tot de eenvoudigen komen en tot de zuiveren van hart en hen vullen met Zijn gaven; tot op de dag van vandaag schijnt Zijn heerlijkheid over de nederigen, en Hij zal doorgaan de rijken met lege handen heen te zenden...

door deze Boodschap roept Hij jullie op tot een leven van Vrede; God roept jullie allen, want Hij is Vader; Hij roept jullie op je leven te beteren en heilig te leven; Ik, jullie Moeder, zegen al degenen die tot God zijn teruggekeerd en Ik prijs Hem wiens Barmhartigheid reikt van eeuwigheid tot eeuwigheid, terwijl zij die halsstarrig doorgaan te vertrouwen op hun filosofie, een

immoreel leven leiden, bid en vast voor hen; Mijn Hart als Moeder is verscheurd door hun weigering en door hun blindheid ... ach, wat een pijn, wat een doornen in Mijn Hart, Mijn kind!

en jij, ga door te getuigen in de Naam van de Vader, Mijn Zoon en de Heilige Geest; ga door Hun Naam bekend te maken en ga overal heen waar de Vader, Mijn Zoon en de Heilige Geest je zeggen heen te gaan; Zij zullen je niet in de steek laten, vertrouw dus op Hen; Mijn dochter, Ik ben altijd waar Jezus is; Wij zijn met je; vrees dus niet; Liefde zal tenslotte zegevieren ... wees niet bang voor de trotsen van hart want ofschoon zij pochen op hun macht, zijn zij niets in de Ogen van de Heer; heb je niet gehoord: “de Heer van Allen vreest niemand, en voor geen grootheid² is Hij beducht ...” “een hard oordeel wacht de meerdere en de machtige; de nederige zal vol medelijden worden vergeven”³ en Hij zal doorgaan de trotsen van hart uiteen te slaan ...

in deze dagen heeft Jezus Mijn Hart aan jou geopenbaard; leer, Mijn dochter, dat Ik jouw naam in Mijn Hart heb gegrift; Ik heb hetzelfde gedaan voor allen die mijn Zoon en Mij beminnen;

eer Mij met offers, eer mijn Hart met de onschuld van een kind, eer het Hart van je Moeder door het kwaad te vermijden; doe het goede en smeed je Vader in de Hemel om de gaven van Zijn Geest;

groei in mijn Onbevlekt Hart en Ik zal alle wonden⁴ van je ziel helen, zodat je kunt worden de Vreugde van Jezus, je Verlosser, en de dageraad van deze duistere generatie;

¹ De Boodschap: “Waar Leven in God”.

² Wijsheid 6: 7.

³ Wijsheid 6: 6.

⁴ Dit moet worden begrepen als “zonden”.

groeï in het Hart van je Moeder, opdat je hele wezen schittert als kostbare stenen door het Licht¹ waardoor Ik ben omhuld, opdat veel volkeren dan tot je zullen komen, aangetrokken door je schoonheid,² en als ze zullen vragen: “wie heeft je geboetseerd om te schitteren als duizend edelstenen?” getuig dan en zeg: “Ik werd geboetseerd in het Zuiverste Hart en in ditzelfde Hart gevormd waarin onze Verlosser ontbloede en vlees en bloed aannam zodat ook ik het kind van de Moeder van God word; op deze manier zou ik in staat zijn gedachten uit te drukken die de gaven waard zijn van de Almachtige;”

kom, en groei in Mijn Hart en word het hart van Mijn Hart; - put uit Mijn Hart alle Rijkdommen die Mij door de Wijsheid zijn gegeven zodat ook jij kunt leren de Vader, Mijn Zoon en de Heilige Geest te beminnen; op deze manier zul je het kind zijn van de Moeder van God; kom, kom en put uit mijn Hart de deugden die Mij zijn geschonken,³ ze zijn ook voor jou, Mijn kind; ach, Ik wil dat je mooi bent voor Mijn Zoon, en aangenaam aan de Vader, Ik wil dat je volmaakt bent voor het hart van Emmanuël; Ik zal uit Mijn Onbevlekt Hart in jouw hart, Mijn kind, al Mijn genade storten zodat ook jouw hart een altaar zal worden voor de Allerhoogste, een wierookvat vol brandende wierook, zodat ook jij zult wandelen met Genade en Trouw;

het mysterie van God kan alleen worden geopenbaard aan de zuiveren van hart en als Onze Twee Harten de zondaars onvermoeibaar achtervolgen is het vanwege de grootte van de liefde die

Wij voor jullie allen koesteren; ach, maar zovelen lijken niet te begrijpen of zich erom te bekommeren, en drijven de spot met Onze Oproepen; wanneer de tijd van Barmhartigheid voorbij zal zijn, zullen de doden niet tot leven⁴ komen;

Onze Twee Goddelijke Harten zijn gewond en schreeuwen het uit van pijn naar jullie allen om je te beteren, te bidden, te vasten en Mijn Zoon echt te beminnen in het Heilig Sacrament;

Ik nodig je uit Mijn Hart binnen te gaan en Ik zal je verbergen, Ik zal over je waken en je beschermen tegen alle kwaad dat je omringt, en tegen de bekoringen; Ik zal je beschermen en optillen, Mijn kind, uit de stormachtige wateren van de zonde en je verbergen in Mijn Moederlijk Hart; Mijn liefde en Mijn genegenheid voor jou zijn zo groot dat zelfs de engelen graag in jouw plaats zouden zijn geweest; het Heilig Hart van Jezus heeft geen gunstelingen maar het Mijne evenmin, God is rechtvaardig en goed;

vandaag, dochter, en in de komende dagen zul je voor de tweede⁵ keer in de Goede week van Jezus' Passie zijn, je beseft wat Onze Twee Harten voelen vanwege jullie verdeeldheid ... de wonden toegebracht aan Onze Twee Harten zijn ontelbaar; als de kudde van de Heer verdeeld en verspreid is en het land vervallen is tot een woestijn; als de rebellie tegen alle Heilige Voorschriften van God haar hoogtepunt heeft bereikt, als vandaag kardinaal tegen kardinaal ingaat, bisschop tegen bisschop en priester tegen priester, is het omdat jouw generatie geweigerd heeft te

¹ Onze Lieve Vrouw bedoelt de Heilige Geest.

² In het Hart van Onze Lieve Vrouw kan een ziel mooier worden, maar wij zijn zonder verdiensten.

³ Geschapen zonder zonde, vanaf het begin.

⁴ Het betekent dat het te laat zal zijn om te veranderen als deze tijd van Barmhartigheid eenmaal voorbij is.

⁵ Het Rooms-Katholieke Pasen viel op 4-8 april, het Orthodoxe Pasen tussen 11-15 april.

luisteren naar Mijn Woorden; Ik was door de Allerhoogste gezonden om jullie te waarschuwen en mild terecht te wijzen,¹ maar tot op de dag van vandaag weigert jullie generatie Ons een plaats in haar hart en neemt Onze Woorden niet serieus; er zal over jullie komen wat jullie hebben geogst;

het doet Mijn Moederlijk Hart pijn jullie dit te zeggen, en Mijn Ogen wenen Tranen van Bloed bij de aanblik die Ik voor Mij zie, wanneer de Hand van de Vader op jullie zal neerkomen met een donderende kreet: "genoeg! genoeg nu!" en in een storm van vuur Hij het oordeel zal uitvoeren ...

Onze Twee Doorboorde Harten waarschuwen jullie nog ernstig en Wij zullen jullie blijven waarschuwen om jullie harten te veranderen en ze tot God te keren; alleen in God kan men leven, want Hij is jullie dagelijks brood, jullie dronk en jullie adem... laat alle bewoners van Onze Twee Harten weten dat zeer spoedig nu, Onze Harten, die verenigd zijn tot Eén, zullen triomferen en veel dingen die Wij hebben voorgezegd vervuld zullen worden;

het Heilig Hart van Jezus en Mijn Onbevlekt Hart zegenen jullie allen; wees één;

15 april 1996

De dwazen zeggen bij zichzelf:

"Er is geen God!"

*Ze zijn vals, verdorven, achterbaks,
er is niet één goed mens meer over!*

*God kijkt vanuit de hemelen neer
op de kinderen der mensen,
om te zien of er niet één verstandige is,*

*niet één die God zoekt.*²

Ik, Jahweh, geef je Mijn Vrede;

Ik kijk uit de hemelen neer, en Ik zie plundering in Mijn Huis; maar Ik zal de afvalligen uiteendrijven, laat dus de moed niet zakken ... vergeet nooit wie jou heeft doen opstaan; Ik ben Degene die je uit je wieg heeft gehaald en die je, als een tedere moeder die haar kind tegen haar borst draagt, heeft gedragen en verzorgd zodat je opvoeding alleen in Mijn Hoven zou plaatsvinden ... Mijn Wil was jouw dagelijks brood en het is op deze zelfde manier dat Ik zal doorgaan je te voeden; je vreest zonder reden, moet Ik zeggen dat je Mij niet langer vertrouwt? sta Mij toe je te herinneren aan je onbekwaamheid en je onvermogen om wat dan ook te doen zonder Mij;

Ik geef toe, alhoewel Ik een Vader voor je ben, ben Ik ook je Boogschutter en jij bent één van Mijn favoriete doelen, alleen om je geest voor Mij beschikbaar en bereidwillig te houden; toegewijd, wil Ik je; daarom zal Ik doorgaan Mijn pijlen op je te richten ...

hoor Mij, hoewel velen tegen je strijden, vrees niet; ze zullen je niet overwinnen, want Ik ben met je; Vassula, hoewel de storm, aangeblazen door Mijn Vijand³, vol dreigementen, over je heen raast, vrees niet, Ik ben met je; in jouw dagen, gaan de profeten die valse profetieën verkondigen en allerlei leugens uitbazunen, ongehinderd hun gang; terwijl Mijn Eigen profeten, die uit Mijn Mond voortkomen, die openlijk de Waarheid verkondigen, Mijn Wet, en hoe jouw generatie van het geloof is afgefallen en hoe ze met zekerheid op weg is naar de verdoemenis tenzij Ik van

¹ In Fatima? Akita?

² Psalm 53: 1-2.

³ God bedoelt Satan.

hen een kreet van berouw hoor, worden zij gediskwalificeerd en vervolgd ...

Ik heb Mij stilgehouden en tot nu Mijn Ogen gesloten; Ik heb vele malen Mijn Hand ervan weerhouden op jullie neer te komen, generatie, en zo dikwijls heb Ik Mijn beslissing, om jullie door vuur weer goed te maken, ingetrokken; maar hoe zou Ik kunnen blijven zwijgen bij het zien van deze Gruwel waarover Mijn profeet Daniël heeft gesproken? hoor Mij: in jullie dagen rusten veel priesters zich uit om oorlog te voeren tegen de Vicaris¹ van de Kerk; dezelfde die leren wat hen bevalt en de wereld houdt daarvan! zij zijn vol compromissen; om aan de wereld te behagen zouden ze het Bloed van Mijn Zoon verkopen! hoe kan Ik zien wat Ik zie en blijven zwijgen? als ze Mijn Stem horen door Mijn profeten, worden hun handen krachteloos en ze aanvaarden het niet als een waarschuwing of als een hemels teken; terwijl de priesters die gezond zijn en zijn als Jakob, die gewillig meegaan met het gezag van hun Moeder, hen zal Ik voor altijd met Mij verlossen; Ik zal hen voor altijd met Mij verlossen; Ik zal Mij met hen verbinden en zij zullen worden genoemd zonen van de Allerhoogste;

het uur van Satan is gekomen; hij heeft gezworen vanaf de dag dat Ik je heb doen opstaan, dochter, je tot zwijgen te brengen; hij richt al zijn woede op jou, maar Ik zeg je, als je bescheiden blijft en zonder ambities, en als jij je belofte van trouw aan Mij houdt, aan Mijn Zoon en aan Mijn Heilige Geest en aan je Moeder van Altijdurende Bijstand, zal hij door jou verschrompelen; ga door te zijn alles wat hij niet is; Mijn Woorden in jouw mond zullen doorgaan als vuur te zijn

voor al diegenen² die, in hun geloofsafval het Lichaam en Bloed van Mijn Zoon opheffen niet alleen zonder vrees, maar ook zonder geloof; zij heffen Hem op met verraad!

*Hoelang duurt het nog voordat Uw Zoon terugkeert?*³

je hebt geen recht Mij dat te vragen, Vassula; maar van de andere kant leer je nog steeds en bemin Ik je; maar er is één ding dat Ik met je wil delen en Ik zal je deze kennis niet onthouden: spoedig zal Mijn Stem worden gehoord als een donderslag; men zal Mij horen zeggen: "genoeg! genoeg is genoeg!" de aarde zal scheuren en zij die tegen Mij hebben gerebelleerd zullen Mijn Hand op hen zien vallen; maar de instrumenten van Mijn Zoon zal Ik ondersteunen; Ik zal komen in een storm van vuur; voor sommigen, zal dit komen als een zegen, maar zij die Mij nooit hebben gevreesd, die dag, zullen zij Mij leren vrezen ...

tot op de dag van vandaag hebben ze niet geleerd Mijn Naam te eren en Mij te aanbidden; ze vragen zich nooit af of ze op de juiste weg zijn, en evenmin vragen ze Mijn Geest om raad; ze zijn geworden als kooplieden die Mijn Heiligdom ingaan en Mijn Heiligdom uitgaan, en kopen en verkopen in de Naam van Mijn Zoon ...

O kwade neiging, aarde zo bezoedeld! waarom heb jij,⁴ die jezelf hebt toegewijd aan de dienst van Mijn Zoon, je tegen Hem gekeerd door Zijn Lichaam en Bloed te verkopen? keer terug tot de dienst van Mijn Zoon, en Ik zal van jou een wonder maken voor de zielen, diezelfde zielen die je meetrekt naar de

² God bedoelt de priesters.

³ Ik vroeg het uit vertwijfeling, zonder na te denken.

⁴ Gewijde zielen die afvallig zijn geworden.

¹ Paus Johannes Paulus II.

ondergang; kom en heb berouw en Ik zal jouw geest doen herleven en jouw ogen verlichten om de Glorie van Mijn Geest te zien, Hij die je zal bewaren waar je zou hebben moeten zijn vanaf het begin van je geestelijk ambt; kom, nader Mij nu, zodat Ik adem in jouw tent en je het leven zult inademen;

Mijn dochter, vertel Mijn volk, vertel deze rest van Mij dat alle pogingen moeten worden aangewend om Mijn toorn te bedaren; bemoedig Mijn volk, vertel hun dat als zij bidden met hun hart voor de bekering van de wereld, Ik, Jahweh, hun Eeuwige Vader, hen voor eeuwig zal belonen; “aangezien barmhartigheid en toorn beide bij Mij horen die bij machte is te vergeven en Mijn toorn de vrije loop te laten; Mijn Barmhartigheid is groot, maar Mijn Gestrengheid is even groot;”¹

Ik kijk vandaag naar de aarde en wens dat Ik dat nooit had gedaan ... Mijn Ogen zien wat Ik nooit had willen zien en Mijn Oren horen wat Ik vreesde ooit te horen! Mijn Hart van een Vader, verzinkt in droefheid; Ik vormde de mens naar Mijn Beeld, toch hebben ze zichzelf verlaagd en vandaag, hebben zo velen van hen de gelijkenis van het Beest aangenomen! hun hart is zo vervuld van wellust, wetteloosheid, arrogantie en perversiteit! hun mond is eraan gewend allerlei beledigende woorden te schreeuwen; ze zweren tegen alle hemelen om oorlog te voeren tegen Mij en Mijn Zoon ... ach ... ze doen alles wat Mijn Hart verafschuwt; heel dikwijls strekt Mijn Hand zich uit naar de Beker die overloopt van Mijn Gerechtigheid ...

(Later.)

vertel Mij, dochter, Ik roep vanuit de hoogte, Ik roep niet om jullie te laten schrikken maar om jullie raad te geven; Ik bemin je ... schrijf:

(Vervolg van de boodschap.)

Satan, vandaag heeft hij zijn hand helemaal uitgestrekt naar de priesterzielen; een geest van lusteloosheid en misvatting hangt dreigend over hen die hij heeft aangeraakt;² zij heffen het Lichaam van Mijn Zoon op zonder geloof, zonder echte lofprijzing en de hele dag verdraaien zij Mijn Woorden en de Traditie van de Kerk; hoe kan Ik blijven zwijgen als Ik zie hoe deze priesters de prooi van Satan zijn geworden? hoe kan Ik nalaten jullie allen te waarschuwen voor hun activiteiten? moeten zij ongestraft blijven voor zo een misdrijf?

Help ons in dit uur van crisis ...

Ik, van Mijn kant, heb de hemelen geopend om jullie te helpen; Ik stort Mijn Geest uit over hen die Mijn Heilige Geest aanroepen om te komen en hen raad te geven, maar als Ik de deuren van de Hemel open en Mijn gaven laat neerregenen op de mensheid en als Ik ook de winden gebruik als boodschappers, wijst de aarde Mijn gaven en Mijn boodschappers af, en belastert beide;

Ik toon tekenen en wonderen, maar de aarde slaagt er weer niet in de vruchten van Mijn grote Liefde te waarderen ... woede grijpt Mij aan als Ik zie hoe het Heilig Sacrament van Mijn Zoon met voeten wordt getreden, als Ik weet dat nog, tot op de dag van vandaag,

¹ Sirach/Ecclesiasticus 16: 11-12.

² Bekoord.

ondanks jouw slechtheid, generatie, Mijn Zoon Zijn Leven weer helemaal opnieuw voor jou zou geven, als dat nodig zou zijn!

Hij¹ opent Zijn Mond, hijgend van pijn en Zijn Ogen houden nooit op tranen te vergieten, teleurgesteld over de Zijnen omdat ze het kwaad toestaan hen te overweldigen; hoever zijn zij van de Waarheid verwijderd ... en toch ... ondanks al hun ongerechtigheid zorgt Mijn Zoon met liefde voor hen, want Zijn Liefde is onpeilbaar; dochter, moet Ik die gruwel ² nog langer verdragen? vandaag, zijn hun lichamen ter dood veroordeeld, tenzij Ik een kreet van berouw hoor uit hun hart;

kom, dochter, volhard in je plicht en doe goed, en wees Mijn Echo; Ik, Jahweh, zegen je;



mei 1996

(Spanje.)

Mijn Heer?

Ik Ben;
steun op Mij, in Mijn Heilig Hart vind Mijn Vrede die Ik je geef; onthoud, Ik ben met je; dochter, stel alles in het werk opdat de Vader en Ik niet op zekere dag zullen zeggen: “je hebt niet je best gedaan;” begunstig bovenal, al diegenen wier hart even ver van Mij verwijderd is als de aarde van de hemel; neem Mijn machtige Hand en vrees niet; al

diegenen die willen horen, zullen horen; kom ic;

bid, bid, bid; het is niet moeilijk om te bidden; Vassula, zeg: “Christus is verrezen!”

Ik moest het zeggen zoals de gewoonte het wil ...³

ja! zeg het nu ...

(Ik zei het.)

verblijd Mij en prijs Mij! bloem, Mijn eigen dochter van Mijn Kerk, je Christus is inderdaad verrezen; kom, Ik zegen jou en al diegenen die Ik heb gekozen om je te vergezellen; ze zullen aan het einde hun loon ontvangen; Mijn Vader en Ik zegenen deze harten en zeggen hun: verspreid Onze Boodschappen, ze redden ...



23 mei 1996

(Egypte-Alexandrië.)

Mijn Heer?

Ik Ben;

ach! Ik ben erg blij met jou omdat je Mij hebt begrepen;

Mijn kind, besef hoe gelukkig Ik ben als jullie allen eenstemmig tot Mij bidden en Mij jullie tijd offeren; besef hoe gelukkig Ik ben als jij en Ik alles

³ Gedurende 40 dagen na Pasen groeten de Orthodoxen in hun traditie elkaar met de woorden: “Christus is verrezen”, het antwoord is: “Hij is waarlijk verrezen”. Jezus wilde dat ik deze traditie volgde.

¹ Jezus Christus.

² Waarover de profeet Daniël heeft gesproken.

delen; alles wat Ik vraag is liefde; dierbaarste zielen, houd Mij altijd in jullie gedachten en op die manier word Ik verheerlijkt; onthoud, kleine dingen behagen Mij en worden groot in Mijn Ogen; voel je dus door Mij bemind; Ik en jij, jij en Ik, verenigd in liefde;

Ik, Jezus, zegen je voor het uur aanbidding aan Mij gegeven; heb Mijn Vrede; ic;

13 juni 1996

Gelukkig zijn zij die Uw wegen bewandelen.

Gezegend is ieder die luistert naar Uw hartkloppingen, want zij brengen leven ...

vrede zij met je; Mijn kleintje, je bent in Mijn Hart, spreek dus zonder vrees, luister naar Mijn Geest en schrijf:

gelukkig de naties die leren Mijn Heilig Hart toe te juichen! zij zullen leven in het licht van Mijn gunst,

gelukkig de naties die zichzelf aan Mijn Heilig Hart toewijden; O wat zal Ik dan niet voor hen doen! Ik zal Mijn belofte houden en zij zullen op een dag Mijn Troon zien; Ik had gezworen bij Mijn Heiligheid om hen veilig in Mijn Hart te bewaren, en dat zal Ik ... Ik schiet nooit tekort in Mijn trouw, en jij, wees Mijn vreugde in Mijn bijeenkomsten en wees niet bang;

er is nog slechts korte tijd over en niemand kan aan Mijn Uur ontkomen; onthoud, Ik ben je Toevlucht; maak je thuis in Mijn Heilig Hart; ga nooit van Mij weg; ik houd van je zuchten van dorst naar Mij, je God;

Ik zegen je, bid voor degenen die geen berouw hebben; Ik bemin ook hen evenveel als Ik jou bemin; Mijn liefde

voor jou is onpeilbaar; onthoud, Ik Ben is met je en voor altijd;

vernieuw jezelf in Mijn Geest; Ik Ben is je Trooster en je Dronk; Hij is je Brood; wat baat het iemand om de hele wereld te winnen en elke schat die ze bevat en zijn leven te verliezen? eet Mij en kom en drink Mij, een grotere schat dan dit kan Ik je niet bieden; voorwaar Ik zeg je: je hebt geen leven in je als je Mij niet eet en Mij niet drinkt; Ik ben het Brood van het Leven;

Mijn Geest rust op je, wees gezegend in Mijn Heiligheid; ic;

3 juli 1996

Bent U Degene die Uw Licht in onze harten laat schijnen?

Ik Ben;

Bent U, Shaddai, degene die wij zo ver buiten ons bereik beschouwen, die Uzelf nu aan ons toont, U die gekleed bent in vreeswekkende heerlijkheid?

zie! Ik Ben;

Onderwerp en Lied van mijn leven, doet U werkelijk iets dat onze kennis en begrip te boven gaat?

Ik Ben; Ik vervul Mijn Belofte;

Balsem van mijn ogen, zie ik het goed? Bent U het, die in Uw trouwe Liefde, Uw Heilige Geest zendt van omhoog?

Ik Ben;

ja! hoeveel meer zou Ik hebben kunnen spreken? Vassula, zie je? Ik daal neer om bij jou te zijn; Mijn beminden,

de Vader zei: Hij zal noch een staat van dienst noch verslag bijhouden in Zijn boeken,¹ maar Hij zal jullie een uitstorting van Zijn Heilige Geest zenden, sneller dan gepland;

waarom, de Boze daagt Mijn Macht uit en richt zijn dreigementen tegen Mijn Kerk; dus waarom moet Ik nog langer aarzelen of zwijgen? nu, Ik, Ikzelf, zal hem uitdagen met de Macht van Mijn Heilige Geest en ieder van jullie in Mijn Heilig Hart trekken; Ik zal jullie allen die in een intieme eenheid met Mij willen zijn aantrekken, zodat velen van jullie zullen worden begunstigd met het mysterie van jullie Redding, dat Mijn Kruis is; Ik zal jullie ziel omhullen en jullie zo in volmaakte eenheid met Mij bewaren;

en door genade zal Ik van jullie grotere offers vragen, grotere genoegdoeningen; Ik zal jullie in een groter innerlijk leven trekken en in hogere vormen van gebed ... en, net zoals de Mensenzoon niet kwam om gediend te worden maar om te dienen, zal Ik ook jullie leren hetzelfde te doen;

en jij, kleintje, draag Mijn Kruis van Eenheid, samen met Mij en sta jezelf toe door Mijn Geest te worden geleid, Hij zal het Teken voor je zijn en je waarborg,² dat je van Mij komt; Mijn gunst rust op je;

- Ik heb nog veel gunsten voor je in voorraad, generatie, gunsten die je tot heiligheid zullen leiden en in Mijn Koninkrijk; dus zeg Ik je, jij die klaar zou staan om te oordelen, begin niet te oordelen naar uiterlijke schijn, voortijdig, laat je oordeel rijpen en in overeenstemming zijn met wat goed is en juist;

- vandaag roep Ik uit zoals Ik eens in Jeruzalem deed: "als iemand dorst heeft, kom! laat hem tot Mij komen! kom en drink, jij die in Mij gelooft! want uit Mijn Heilig Hart stromen fonteinen van levend water! kom en verkwik jezelf, kom en herleef! dan, het licht van jullie ogen zal het licht worden van Mijn Geest;

- velen van jullie hebben van Mijn Koninkrijk een koninkrijk van slechts woorden gemaakt; Ik zeg jullie: Mijn Koninkrijk is Kracht;³ Ik zal iedereen bezoeken die dorst naar Mij op een of andere wijze, en met grote kracht zal Ik Mijn Koninkrijk herstellen;

*Ik dank U dat U over ons uitstort
Uw Rijkdommen, Uw Gaven en Uw
Gunsten, O Heer!*

*Met de Kracht van Uw Geest,
zult U de wijsheid van de wijzen
vernietigen
en tot niets terugbrengen alle
geleerdheid van de geleerden;
U zult de filosofen uiteendrijven en
vernederen;*

*O Heilige, kom!
toon de Kracht van Uw Kracht,⁴
toon de Kracht van Uw Heilige Geest,
toon de Kracht van Uw Goedheid,
toon de Kracht van Uw Trouw,
Uw Vertrouwelijkheid, Uw Vreugde, en
Uw Liefde.*

*Doordesemd moeten wij worden;⁵
schenk ons dan deze gunst, O Heer,
schenk ons deze gunst om het kwaad te
bedwingen,
en af te raken van alle oude gist van
kwaad en slechtheid
die nog in ons over is,*

¹ Betekent data.

² Ik hoorde ook "garant".

³ Toespeling op 1Kor. 4: 20.

⁴ Bedoeld is: "toon de Kracht van Uw Koninkrijk".

⁵ Toespeling op Luc. 13: 20: Parabel van de gist.

door het te vervangen door nieuwe gist!

luister: Mijn Geest zal Zijn Grote Autoriteit uitoefenen over veel naties en rechtspreken tussen veel volkeren;¹ dit zal gebeuren om de woorden in vervulling te doen gaan toen Ik je vroeg te profeteren:

Goedheid is met je! twijfel nooit ... zoek Mij altijd, dat maakt Mij blij; zoek Mij altijd, dat maakt Mij blij; laat je hand in de Mijne blijven en je zult niet verdwalen ...

Ik zegen je;



4 juli 1996

vrede zij met je;

Ik zei: Ik zal komen in laaiend vuur; blijf vastberaden en bid met vertrouwen; luister, Mijn kind: Ik weet dat het schrijven je is ontnomen maar dat is gedaan om de schuld te betalen van hen die Mij onrecht aandeden; een dierbare broeder van Mij verloochent Mij openlijk en zó dikwijls ... hij bedroeft Mijn Heilige Geest met zijn hardheid; Ik heb een kind aan zijn zijde geplaatst; met groot vertrouwen heb Ik Mijn kind bij hem gebracht; ach... hoe komt het dat hij niet in staat is Mij te zien in Mijn kind dat Ik uit de dood heb opgericht? hoeveel langer moet Ik hem nog dulden? waarom ruïneert hij zichzelf? Mijn kleren zijn bespat met bloed, Mijn vlees is opengereten door de gesel, en Ik lig aan zijn zijde, gefolterd en in doodsstrijd ... en jij, Mijn Vassula, draag dit Kruis

voor Mij, opdat je niet tekortschiet; een beter offer zou je niet kunnen hebben ... Mijn Vader zal jou je ogen doen opslaan om grotere dingen te zien die gaan komen;

Ik, Jezus, heb je geëerd met Mijn Kruis, dochter, heb Mijn Vrede;

Ik zegen je; Wijsheid is aan je zijde; Ik Ben;



8 juli 1996

Heer?

Ik Ben;

val nooit weer in bekoring ... maak Mijn Boodschappen tot de vreugde van je leven; maak ze bekend; Ik ben aan je zijde en Wijsheid zal je voorzien van gezonde onderrichting ... vrucht van Mijn Hart, vrucht van Mijn Barmhartigheid, Ik, de Heer, zal je helpen; niettemin, je leidsman ...² vergeet nooit dat Ik in jou ben en jij in Mij; deel je moeilijkheden, je wedloop is niet voorbij; Ik heb jullie een nobel werk gegeven, aan jullie beiden; aan jou, Mijn bloem, heb Ik deze Boodschap gegeven, dan heb Ik je ook geestelijke gaven geschonken; Ik heb je voorzien van genaden en gunsten en zoals Ik wonderen heb gedaan voor de eerstelingen,³ en Mijn glorie in hen heb getoond, zo zal het ook met jou zijn, Ik zal Mijn glorie laten zien en de kracht van Mijn Heilige Geest als je Mij toestaat je in Mij te laten overspoelen; en aan je

¹ Jes. 2: 4.

² Uit discretie werd dit weggelaten.

³ De Apostelen.

leidsman die Ik heb opgericht voor Mijn glorie en voor Mijn motieven, heb Ik jou gegeven om jou raad te geven; Ik heb jou aan hem gegeven zodat hij jou kan bemoedigen, je troosten en om goed voor je te zorgen;

je zult Mij weldra van aangezicht tot aangezicht zien samen met degene die Ik aan je zijde heb geplaatst; wees er nu om bekommerd te leven voor Mijn motieven door zoveel mogelijk zielen tot Mij te brengen; herstel Mijn gebroken altaren; genade rust op je; kom;

IXΘΥΣ 

12 juli 1996

(Nadat ik geruchten had gehoord dat sommige mensen beweren dat "Jezus" tegen hen heeft gezegd dat zij de voortzetting of "erfgenamen" zullen zijn van dit werk: "Waar Leven in God".)

Mijn Vassula, ieder die beweert deze Boodschap "te erven" is misleid en bedrogen door Satan; open dus je ogen en kijk! niemand, na jou, zal een "voortzetting" ontvangen van de boodschappen van "Waar Leven in God"; de Boodschappen van dit Werk zullen met jou ophouden, wanneer Ik je tot Mij verhef; daarom, ieder die beweert de "erfgenaam" van dit werk te zijn, en er iets aan toevoegt, komt niet van Mij; Ik heb dit werk gezegend dat voor de Kerk goede vruchten zal opbrengen;

Jezus Christus is Mijn Naam; de Levende die leven geeft spreekt nu tot je; wees gezegend;



13 juli 1996

Kom, Heer, in de binnenste plaats van Uw thuis;

kom naar mijn tafel, Heer, zodat U kunt zegenen wat wij zullen delen, zij aan zij;

kom, Heer, en omhein mij, van achteren en van voren, omhein mij in Uw Heilig Hart;

laat Uw Licht mij dan bedekken en omhul mij ermee, zodat er nooit enige duisternis zal zijn in mij of om mij heen;

kom, Trouwe Bezoeker en bezoek mij, nu; ziet U? God zal mij nu bezoeken ...

Ik Ben is met je; Ik geef je Mijn Vrede; je Bezoeker vraagt je: ken je iemand die Mijn Schoonheid en Mijn Volmaaktheid overtreft? nee, er is niemand ... en evenmin is er iemand die Mijn Wijsheid, raad en begrip overtreft; jij hebt de Volmaakte Bezoeker, staande op je drempel; jij hebt, inderdaad, de Alfa en de Omega nu aan je tafel uitgenodigd, de Rechtvaardige, die niet alleen zal komen in de binnenste plaats van je thuis om aan je zijde een maaltijd met je te delen, maar die ook je lamp zal ontsteken; nu, kom, steun op Mij en verzadig Mijn dorst naar zielen, in tegenstelling tot wat je zou kunnen denken, zijn je smeekbeden niet tevergeefs;

ach ... Mijn Vassula, Ik ben ook je Herder, leg dus je hoofd op Mijn Heilig Hart en verkrijg de vreugden van Mijn Hart, zodat je meer dan ooit tevoren bereid zult zijn boete te doen voor je

broeders en zusters ... vrees niet, kind van Mijn Vader, Ik zal je leiden zoals Ik altijd heb gedaan;

kom, wij, ons? Ik, Jezus Christus, Zoon van God en Verlosser, zal Mijn rest heiligen door Mijn Heilige Geest;



15 juli 1996

*Mijn God, sta mij toe te spreken
zoals de Wijsheid wenst dat wij spreken;*

*schenk mij, mijn Vader, de leiding van de
Wijsheid,
zodat ik minzaam de rijkdommen van Uw
Koninkrijk
zonder voorbehoud aan mijn broeders en
zusters doorgeef;*

¹ Mijn dochter, het is je Vader die spreekt; Jahweh is Mijn Naam;

- daar je hart ernaar smacht woorden van Wijsheid en begrip te spreken, Mijn Heiligheid en de rijkdommen van Mijn Koninkrijk te openbaren, zal Ik je deze gunst verlenen opdat horden naties mogen luisteren naar Mijn Stem en Mij leren kennen en begrijpen dat Ik hun Vader ben en dat jullie allen het werk van Mijn Liefde zijn;

*Mijn Jahweh is Groot
en moet buitengewoon worden geprezen,
ja! laat mijn lippen wijsheid bezitten
om slechts woorden te uiten tot Zijn Glorie,
laat mijn hart alleen gezond verstand
zoeken
en mijn geest Zijn zoete conversatie
opnemen,*

¹ De Vader spreekt.

*opdat Uw Liefde, Vader,
die zo verheven is als de Hemel,
bekend mag worden aan de onwetenden,
opdat ook zij zich zullen verheugen
en voor altijd en eeuwig zullen wandelen in
Uw Tegenwoordigheid!*

leer dat Ik aan ieder van jullie die zich tot Mij wendt met het enige verlangen Mij te behagen, met geheel Mijn Hart, ja, met geheel Mijn Hart, Mijn Gunsten zal verlenen ...

Ik zal hun Mijn Beeld van Goedheid openbaren, zodat zij hun tocht beëindigen met Mij; heb je niet gemerkt hoe Ik Mijn Heilige Geest, drager van de Wijsheid, uit de heilige hemelen zend? wat voor jullie allen Ontoegankelijk en Onbereikbaar² leek, zal worden bewogen om op jullie neer te dalen door Mijn Goede Wil;

“verlos ons!” smeken sommigen van jullie;

“kom en sterk ons, Vader!” hoor Ik als een uitroep van Mijn schepping; “zend ons onmiddellijk Uw Heilige Geest van Boven!” roepen anderen in hun dorst; of,

“sta op! red ons!”

op dit roepen heb Ik gezegd: “Ik zal een geur³ als wierook over Mijn schepping blazen; Ik zal Mijn parfum verspreiden als nooit tevoren in de geschiedenis;” heb je niet gelezen:⁴ ‘zoals een zijtak van een rivier, zoals een waterstroom die in een tuin stroomt, ga Ik Mijn boomgaard drenken; Ik ben van plan Mijn bloembedden te bevoeien; en zie, Mijn zijtak groeide aan tot een rivier, en Mijn rivier tot een zee; nu zal Ik discipline doen stralen en haar licht tot in de verte uitzenden; Ik zal onderrichting

² God spreekt over de Heilige Geest.

³ God spreekt over Zijn Heilige Geest.

⁴ Ecc. 24: 30-33.

uitstorten als profetie, als een erfenis voor alle toekomstige generaties'; en Mijn volk zal zeggen: 'kijk! kijk hoe onze Vader naderbij komt als de wolken! kijk hoe Hij Zijn Heilige Geest uitstort met een Zegening;'"¹

Ik wil jullie ontrouw genezen, Ik wil jullie geloofsafval genezen en jullie allen een zuiver hart geven zodat jullie Mij niet met schaamte uit de weg hoeven te gaan; velen van jullie zullen verbijsterd, onthutst en versteld staan, anderen zullen twijfels koesteren in hun hart en anderen zullen hun gezicht harder dan steen verharden bij de Machtige Tegenwoordigheid van Mijn Geest; en toch vervul Ik slechts de Belofte van Mijn Zoon ...

en als mensen je zullen vragen: "wie zijn dit, vliegend als een wolk, als duiven naar hun til?"² antwoord en zeg: "dit zijn de zonen en dochters die hun vrijheid vonden in de Geest; zij zijn degenen die tot hun Vader uitriepen: 'mijn Vader'; en die Zijn Heiligdom weer gaan sieren; zij zullen zich nu voeden met de Rijkdom van Zijn Heilige Geest; zij zijn de mensen die de Vader heeft gezegend; ja! de Heilige Geest, de Gever van Leven, zal hun glorie zijn, en zij zullen doorgaan te worden gevoed met de Rijkdommen van Zijn Heilige Geest ..." dit is wat je aan Mijn volk zult vertellen ...

kom;



17 juli 1996

¹ Lees Numeri 6: 22-27. Ook speciale genaden en mystieke gunsten ontvangend tijdens het rusten in Zijn Geest.

² Jes. 60: 8.

(Een gebed tot de Heilige Geest.)

O Licht!

O Ontoegankelijk Licht driewerf Heilig,

*kom! daal nu neer
en kom niet alleen tot hen die U aanroepen
omdat zij van U hebben gehoord,
maar kom ook tot hen die U nooit hebben
gekend!*

*Kom! O Lamp van ons lichaam!
Kom en corrigeer al diegenen die U nooit
hebben begrepen;*

*kom tot allen die U vrezen,
kom en onthul Uw verborgen schatten,
deze schatten bewaard voor onze tijden,*

*kom! kom en openbaar
de Vader en het Heilig Gelaat van de Zoon;
kom en openbaar Uzelf, Heilige Geest!
Kom mijn Vriend,
want U bent het verblindende Licht van ons
hart,
kom van omhoog
en bekleed ons met Uw kracht en glorie;*

*kom en verblijf in ons
en maak van Uw Woning,
een plaats van gebed,
want U bent het Voortdurende Gebed;*

*ziet U hoe naakt wij nu zijn zonder U?
Kom en laat Uw Licht schijnen in deze
duisternis;*

*U bent de Belofte, U bent onze Liefde,
U bent ons Licht,
Ja! U bent De Belofte!*

*U bent degene over wie de Schrift zegt:
"Het zal nooit meer nacht zijn
en zij zullen geen lamplicht of zonlicht
nodig hebben,
want God de Heer zal over hen schijnen."³*

³ Apoc. 22: 5.

*U bent het Onderpand van onze erfenis,
Heilig en Gezegend zij Uw Naam;
U bent de onbetaalbare en onschatbare
parel;*

*U bent de schittering van onze ziel,
U bent Het Gastmaal en onze feestvreugde,
U bent de Onweerstaanbare Metgezel van
ons leven,*

*U bent de Troon van de armen van geest,
U bent het Koninkrijk der koninkrijken, het
Rijk van de rijken,*

*O Bezoeker van onze ziel,
kom en bevrijd ons!
Amen.*

Mijn kind,¹ gebed is je wapen, en Ik, Ik kan je uit de macht van de duisternis halen om je te plaatsen in wat je eens dacht van Mij: het Ontoegankelijk Licht en de Onbereikbare Schat; in Mijn Glorierijke Macht, Mijn kind, kun jij je kracht verkrijgen, je zachtheid en je geduld; kun je volharding verkrijgen en in Mij en door Mij kun je uitroepen: "Amen!" en Ik, De Amen, de Getrouwe, de Ware Getuige, de Ultieme Bron van Gods schepping, zal je horen! als een donderslag zal Ik op je neerkomen en je de vrijheid geven en je in eenheid brengen met Onze Eenheid, Ik zal je vullen met de absolute volheid van Onze Drie-ene Heiligheid;

een doopsel van Vuur komt over je, schepping! een zozeer verlangd doopsel, om alles weer nieuw te maken; dochter, verkondig het Koninkrijk van God en laat niemand je tegenhouden ...² vraag de Fontein van Levend Water over je te komen als een Bron om je te verkwikken!

*Hoop van alle hoop,
kan ik U werkelijk vragen
om de nog geketenden te bevrijden?*

vraag! heb je niet gehoord dat de vrijheid in Mij³ moet worden gevonden? Ik zeg je dat Ik zal komen over hen die Mij nooit hebben gezocht en wier harten toch als die van kinderen zijn gebleven; Ik zal Mijn glorierijke macht openbaren aan hen die Mij zelfs nooit hebben geraadpleegd; Ik zal gaan naar waar Ik niet verbannen ben;

- de tijd van sorteren is gekomen; de tijd om de glorierijke rijkdommen van het Koninkrijk te onthullen is gekomen; de tijd van genade is onder jullie; daarom zeg Ik jullie nogmaals: jullie, die deel uitmaken van het Lichaam van Christus, kom, en verlang naar Mijn gaven zodat jullie ten volle mogen doordringen in het Mysterie van Christus; en wees niet als de afvalligen die zijn opgehouden te zoeken naar wat juist is;

- en jullie die tot degenen die Mij⁴ aanroepen zeggen: "dit gebed ligt niet op mijn terrein", vraag Ik: "is het mogelijk dat je Mij niet hebt gehoord? zou het kunnen zijn dat je Mij niet hebt gezien? is het mogelijk dat je Mij niet hebt begrepen? moet Ik nu zeggen dat je Mij weerstand biedt? je maakt er aanspraak op Mij te kennen, maar de dingen die je zegt en doet zijn niets anders dan een weigering van Mijn genaden;"

- ⁵vrede zij met je; overlevende van deze grote Geloofsafval, verheerlijk Onze Naam driewerf Heilig en lofprijs Ons op vertrouwelijke wijze;

¹ De Heilige Geest spreekt.

² Ik denk dat dit was bedoeld als: "Niemand zal in staat zijn de verkondiging van het koninkrijk te verhinderen."

³ De Heilige Geest.

⁴ De Heilige Geest aanroepen terwijl je de mensen de handen oplegt.

⁵ De Heilige Geest van God richtte Zich nogmaals tot mij.

(De Heilige Geest opende toen mijn mond en vulde hem met lofprijzingen voor God.)

*Ik zeg dank en prijs
de ontzagwekkende Heer,
zo verbazingwekkend groot;*

*kijk! Degene die Zijn Stralen doet flitsen
en mijn ogen verblindt,
is niemand anders dan mijn Vader!*

*O Schitterende Versiering van de
Hemelen!
De grootheid van Uw Naam heeft mij
bevrijd,
en door mijn oor slechts een beetje te
verheffen,
heb ik Uw Woord ontvangen uit Uw
Mond;*

*en nu:
zing ik van vreugde tot God, mijn Vader!
Ik roep in triomf tot de Gezalfde,
Jezus Christus, mijn Redder!*

*Mijn Beloofde,¹
O Verrukking der verrukkingen!
Ik bemin U omdat U mij tot Uw vriendin
hebt gemaakt;*

*en nu, roep ik uit met heel mijn hart:
"Amen! mijn ijver verteert mij om Uw
Trouwe Liefde
bekend te maken en te verkondigen!*

*"Ik zal Uw Wil doen
en ik zal zoveel mogelijk zielen
in eenheid brengen met Uw Eenheid,
zodat ook zij worden vervuld
met de absolute volheid van Uw Drie-ene
Heiligheid." Amen.*

mogen je wegen standvastig blijven in het doen van Onze Wil; in jouw dagen, ben Ik de steen die de bouwlieden verwerpen,

toch, ben Ik de Hoeksteen van de Kerk; vrijheid en liefde zijn in Mij te vinden en toch, word Ik afgewezen door jouw generatie, want zij hebben Mij niet begrepen ... zij raadplegen Mij nauwelijks ... kijk, Ik ben als een rijke bodem; als je je zaden zaait in Mij, zal je oogst zijn: Eeuwig Leven; en Paradijs zal je thuis zijn;

kom tot Mij zonder aarzelen en Ik zal jullie rijk maken, door jullie armoede; sterk, door jullie zwakheid; ijverig en trouw, door jullie ellende; een levend Altaar voor Onze Drie-ene Heiligheid, door jullie nietigheid; kom tot Mij in vrees en siddering en Ik zal van jullie een onbevreesde strijder van jullie tijden maken, om de Heilige Aartsengel Michaël en zijn leger² te vergezellen en te strijden in de grote strijd van jullie tijden;

- Ik ben een onophoudelijk gebed in jullie, en waar jullie tekortschieten, vul Ik aan, altijd bereikbaar voor de armen en de eenvoudigen; kom en grijp je aan Mij vast ... kom en bezit Mij en Ik zal jullie vormen in Mijn Heiligheid,³ jullie Mijn Onschatbare gaven aanbieden en jullie maken tot een deel van Ons⁴ en één in Ons om de ruïnes van Ons Heiligdom te gaan herbouwen;

- jij die uit de woestijn bent gekomen, kom en stap in Mijn diepe wateren en Mijn golven zullen je wassen en verkwikken; vrees Mij niet, heb je niet gehoord, Mijn vriendin, dat Ik het dorre land in een zee zal veranderen? want vanuit de hemelen zal Ik Mijn gaven en Mijn gunsten over jullie uitstorten; evenals de hemelen regen laten stromen bij de Tegenwoordigheid van Onze Drie-

² Ik hoorde tegelijk: "engelen".

³ Ik hoorde tegelijk: "Godheid".

⁴ Heilige Drie-eenheid.

¹ Zinspeling op Ef. 1: 13.

ene Heiligheid, zo zal Ik Mijn Tegenwoordigheid over de gehele mensheid uitgieten;

- mediteer hierover; wij, ons?

Ja, voor altijd.

2 augustus 1996

Ik bemin U, Heer;

*ik zal Uw Naam nogmaals danken,
want U bent mijn God, mijn Vriend en mijn
Alles;*

*ik dank U voor al Uw mysteries,
ik dank U voor het wonder van Uw
Werken,*

ik dank U voor Uw Reddingsplan;

*laten wij allen de daden van onze Koning
vieren!*

kom, Mijn Vassula, Ik geef je Mijn Vrede ... ja, want Ik heb je geroepen tot een leven van vrede; Ik heb de mens geschapen om Mijn heerlijkheid te weerspiegelen want Ik heb hem gemaakt naar Mijn gelijkenis; Ik heb de mens geschapen om woorden van wijsheid en kennis te uiten; Ik heb hem geschapen om de gaven van Mijn Heilige Geest te verwerven; heb je niet gelezen: "elke gave is voor jullie welzijn, en zoals de genade zich verspreidt, zo zal ook, tot Mijn glorie, dankzegging overvloeien onder meer en meer mensen;"¹

O schepping die Ik tot dwaasheid toe bemin! hoewel je de dood nabij bent, ben Ik hier, om je dag na dag te vernieuwen! wees dan nu in Mij geworteld, en stroom over van dankzegging; verlang naar de dingen die van de hemel zijn, waar Ik ben en waar je thuishoort; laat je fundamenten

geworteld zijn in liefde, geloof en hoop; onderhoud Mijn Wet en de gezonde onderrichtingen die Ik je heb gegeven; jullie leven temidden van wolven, Mijn lammeren, maar Mijn Heilige Geest is met jullie om voor jullie te zorgen; wees niet bang, Ik ben ook met jullie; blij standvastig en wees niet bang; de Ogen van de Vader rusten op jullie ... en Wij, in Onze Drie-ene Heiligheid, zullen jullie behoeden tot het einde toe ... wees één!

IXΘΥΣ 

4 augustus 1996

*Kom, laten wij een weg openen voor de
Ruiter op de Wolken,
laat onze gebeden Zijn ladder zijn;
daal nu neer, mijn Heer, en wees met
ons. Maranatha!*

Ik geef je Mijn Vrede; hoor Mij: Mijn Heilige Geest, driewerf Heilig, Gever van Leven en Troon voor de armen van geest, roept vandaag uit:

"kom! kom jullie allen die naar Mij verlangen en dorstig zijn naar gerechtigheid! je kunt niet Mijn kind zijn tenzij je bent gezoogd aan Mijn rijkdommen! ach! zovelen van jullie zijn gebonden door de ketenen van wellust en duisternis! toch, Mijn Heilige Geest kan jullie vullen waar jullie tekortschieten, zodat Mijn Woord, in al Zijn glorie en soevereiniteit in jullie kan wonen ...

"ieder die verkeerd heeft gedaan, kom! kom en verneder jezelf en heb berouw, zodat Mijn Ogen zich in jou mogen verheugen; ieder die niet heilig leeft, kom! kom tot Mij en heb berouw! Ik zal je een nieuw hart geven; ieder die nog gehecht is aan de wereld, roep Mij

¹ 2 Kor. 4: 15.

aan en vraag Mij je ketenen los te maken! waarom houden jullie jezelf geketend aan deze wanordelijke wereldse geneigdheden die jullie ziel aantasten? jullie sieraad zou een innerlijke zuiverheid moeten zijn, jullie sieraad zou oprechtheid moeten zijn, zodat Mijn Heilige Geest niet voor jullie terugschrikt ...

“wee jij die de kracht hebt verloren om te verdragen; ¹heb je niet gehoord: ‘zij die de Heer vrezen doen hun best Hem te behagen;’² als je dit niet wist, kom, verneder jezelf, volg Mij en laat je liefde groeien in Mij zodat jouw hart zich nooit meer afwendt;”

ach ... Vassula, Mijn kind, zeg tot Mij;

“Jezus Christus,
U bent mijn Leven,
U bent mijn Rots,
U bent mijn Redding,
U bent mijn Boogschutter.”

en Ik zal je antwoorden:

Mijn kind,
je bent van Mij,
je bent Mijn zaad,
je bent Mijn vreugde,
je bent Mijn doel,
waarop Ik
zegen op zegen werp
met als enig oogmerk: je te redden ...

kom, onthoud, Ik ben altijd met je! Ik, Jezus Christus, zegen jullie allen!

IXΘΥΣ 

12 augustus 1996

Waarom lijkt het ongelooflijk voor sommige mensen die de Macht van Uw Heilige Geest zien die Zichzelf openbaart, zelfs wanneer zij rusten in de Geest? Ik zeg niets anders dan woorden van welkom, smeking en pleidooi om genezing en om het ontvangen van Uw gaven.

(Ik opende daarna de Bijbel en las: Numeri 6: 22-27)

“Jahweh sprak tot Mozes en zei: spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: zó moeten jullie de kinderen van Israël zegenen. Jullie zullen zeggen:”

“moge Jahweh u zegenen en behoeden,
moge Jahweh Zijn Gelaat over u doen
lichten en u genadig zijn;
moge Jahweh Zijn Gelaat tonen en u
vrede brengen;”

zo zullen zij Mijn Naam afroepen over de Israëlieten en dan zal Ik hen³ zegenen; Ik zal Mijn zegen blazen over ieder die Mij aanroept, en Ik zal op hen schijnen, hen vrede brengen en hen genadig zijn; zo zal het zijn ... laat ieder die verlangt te drinken tot Mij komen en Ik zal hem zegenen!



19 augustus 1996

(Sint Michaël, de Aartsengel.)

kind van de Vader en van de Allerhoogste, bruid van de Bruidegom, tuin van de Heilige Geest, vrucht van de Allerheiligste Drie-eenheid, weet je wat

¹ Si. 2: 14.

² Sirach of Eccl. 2: 16.

³ God wilde dat ik dit op deze manier zou neerschrijven.

“vreze des Heren” betekent? dat betekent alles te haten wat slecht is en tegengesteld aan God; God is goed, mild, vriendelijk, barmhartig, liefde en Waarheid;

laat je ziel dan God vrezen en sta God toe je te vervolmaken; de vreze des Heren is het begin van Wijsheid en Wijsheid wordt gegeven aan eenvoudige kinderen, want aan hen behoort het rijk der hemelen; dus tenzij jullie je hart¹ veranderen en vrij worden van kwaadaardigheid, zullen jullie Gods Koninkrijk nooit binnengaan;

ach ... heb je niet gehoord hoe Onze Schepper, driewerf Heilig, triomferend over alles, tranen van vreugde heeft vergoten terwijl Hij jou schiep? ja, het is deze zelfde God, die de Allerhoogste is, de grote en levende God, aan wie jij je leven hebt te danken, die jou heeft geschapen, tegen wie de wereld zich vandaag heeft gekeerd;

hoe kan iemand geloven dat ze zullen ontsnappen aan Gods Gerechtigheid? alles is voor eeuwig onder het Oog van God, en wat Hij ziet aan misdaden en beledigingen van Zijn Heiligheid overtreft de zandkorrels van de zeeën ... hoelang nog zal Hij Zijn Beeld ontheiligd zien? kan de mens steunen op niets, en voor hoelang? Trouwe Liefde afwijzen betekent het Leven afwijzen; en toch de God die zij hebben vergeten is hén nooit vergeten;

Ik kan nu smeken om barmhartigheid voor jullie allen, vooral voor diegenen onder jullie wier hart het hardst is; de zwakken en de noodlijdenden moeten worden geholpen en gered uit de klauwen van de boze, die de val van Gods volk beraamt; kom dus! laat jullie gebeden tot Mij weer herleven en Ik zal

tussenbeide komen; kom! met een eenvoudige geest om Gods kinderen te redden, kom en bid! terwijl Ik jullie deze waarschuwing geef, zijn er mensen die niet willen luisteren; - vraag om mijn tussenkomst en Ik zal jullie beschermen en verdedigen tegen het kwaad en zijn overheersing;

- zoals de hemel Gods wonderen prijst, prijs, ook jullie, de Allerhoogste, jullie Schepper, zonder ophouden, want wie in het heelal kan zich meten met de Almachtige? wie onder de zonen van God kan met Hem wedijveren? Zijn Troon, als de zon vóór mij, roept uit: “Gerechtigheid!” als de Heilige eenmaal heeft gesproken, zal Zijn Woord worden volbracht, en er zal door vuur gerechtigheid geschieden;

maar zij wier hart aangenaam was aan God die tot Hem hebben uitgeroepen: “U bent mijn Vader, mijn God, de Rots van mijn redding!” zullen tot Gods eerstgeborenen worden gemaakt, en zij zullen niet bevreesd zijn op de Dag waarop Hij zal komen door vuur;

spoedig, is Jahweh van plan onder jullie voorbij te gaan; laat mij jullie vurige gebeden horen en vraag jezelf af: “wat zal de Dag van de Heer voor mij betekenen?” en ieder die kwaad beraamt, zal aan zijn eigen ondergang werken; daarom zeg Ik tot jullie: kom en zaai zaden van vrede en verzoening, opdat jullie vrucht aangenaam moge zijn voor de Almachtige en de hemel jullie compensatie zal zijn;

Sint Michaël, Gods Aartsengel

2 september 1996

dochter, Ik Ben is met je; kom en bid, zeg:

¹ Sint Michaël spreekt nu tot iedereen.

ach, mijn Heer,
 hoe ontzagwekkend bent U!
 U drijft Uw vijanden als rook uiteen,
 Heilig zij Uw Naam, driewerf Heilig;
 Uw oprechtheid verheerlijkt U
 in onze slechtheid,
 Uw trouw verheerlijkt U
 in onze ontrouw;

laat alle harten U zoeken, mijn Heer,
 en Uw Naam aanroepen;
 laat degene die U nooit heeft gezocht U
 vinden,
 zodat ook hij, in Uw Tegenwoordigheid,
 zal zeggen:

“in God alleen is redding, gerechtigheid
 en sterkte;
 in God alleen is mijn leven, mijn vreugde
 en mijn vrede,
 met wie kun je Hem vergelijken?
 met wie kun je Hem gelijkstellen?
 ik ben ontbloeid in Zijn Redding
 en verheug mij nu in Zijn Grote Liefde,
 Glorie zij de Allerhoogste,
 Glorie zij mijn God, driewerf Heilig;”

Heer, er is geen ander dan U,
 en ik zal Uw Reddende Gerechtigheid
 verkondigen tot het einde;
 Amen;

kom, je Schepper, zegt je: Ik ben met je;
 wees gezegend;



4 september 1996

(Ik was geïnspireerd om tot Sint Paulus te bidden, want dagenlang bleef hij in mijn gedachten, mijn aandacht trekkend om mij tot hem te richten. Het was alsof hij mij

achtervolgde. Ik voelde hem zo dichtbij als wanneer ik op het punt sta om van onze Heer Zijn woorden te ontvangen. Toen ik tot hem bad, ontving ik woorden van raad van Sint Paulus:)

vrede, mijn zuster in de Heer; waak over je groep¹ en laat nooit na hen te bemoedigen ... laat jullie hart heilig zijn, laat jullie hart een verrezen Christus verkondigen; heb altijd Christus tot jullie Thema;

God heeft jullie allen geroepen om deel te hebben aan Zijn Glorie; Hij heeft een voorkeur voor de nederigen en de onschuldigen; wees bovenal zuiver, om in staat te zijn de Heer met een goed geweten aan te kijken; de Geest van Genade rust op jullie, en ieder van jullie heeft een speciale genade ontvangen; deze speciale genaden zijn jullie gegeven voor het welzijn van de Kerk om een Verrezen Christus te verkondigen, iets dat in jullie dagen voor onwaar wordt gehouden; jullie moeten deze barrière doorbreken die uit onwaarheid opgebouwd is; zoals deskundige metselaars² een huis bouwen, zijn deze vijanden van de Kerk ook deskundig en geslepen in hun werk van vernieling;

vandaag doet God de zwakken en de armzaligen bestrijden wat in de ogen van deze kwijnende wereld van Geloofsafval opzienbarend en groots is! de Tegenwoordigheid van Zijn Heilige Geest zal zoveel lijken verheffen;³ de zedeloosheid van jullie dagen is de kroon van deze slechte wereld; maar jullie, mijn vrienden, die de Openbaring hebben ontvangen in een stralend licht, volhard in het verkondigen van Gods Glorie, verkondig een Levende Christus

¹ De gebedsgroep van Rhodos, Griekenland.

² Dubbele betekenis.

³ Doen opstaan, bekeren.

en vrees vervolgingen niet, integendeel, verheug je! welke grotere gunst zou de Heer jullie kunnen aanbieden?

deins niet terug als de speer komt; hebben jullie zijn waarde niet begrepen? verheug je in plaats daarvan in Gods Tegenwoordigheid, verheug je in de Tegenwoordigheid van Zijn Geest, en verlang vurig Hem te prijzen, aangezien het in Hem is dat jullie allen leven, het in Hem is dat jullie bewegen, ademen, het is in Hem dat jullie rusten,¹ en op een dag voor eeuwig zullen Rusten ... en jij, mijn zuster in de Heer, breng meer van je tijd door met de Heer, laat je enige zorg zijn: Zijn Kerk;

- ik, Sint Paulus, apostel van onze Heer Jezus Christus, zeg je: houd moed en blij standvastig, blij in de genade van God en verheug je in Zijn Tegenwoordigheid;

ik zegen je, in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; wees één ...

20 september 1996

Eli, ik bemin U.

*Rechter van de levenden en de doden,
ik geef U mijn hart.*

*Eeuwige Vader en Vredevorst²
regeer mij.*

Loot-van-de-Wijnstok, vrede zij met je; Ik zal je Mijn Stem niet onthouden, Ik onthoud kinderen nooit iets dat zij Mij vragen, hoe vermetel ze ook mogen zijn; ze kunnen altijd gestraft worden en Ik kan ze altijd weer tot rede brengen; ja, zij kunnen ellendig zijn, maar hun Trouwe Koning zal over hen blijven schijnen en

hun vrede geven om volmaaktheid te bereiken;

ziel van Mijn Hart,³ gewonnen voor deze zending, open nu je hart en luister naar wat Ik heb te zeggen: Ik heb je geroepen om voor Mij te werken en tegelijkertijd vreugde in je hart te brengen; je wedloop is nog niet ten einde ... terwijl jij je wedloop loopt, loop Ik hem ook; Ik ben aan je zijde; wil je, omwille van Mijn zaak, nog een poosje volhouden?

Heer, ik heb de zoom van Uw kleed vastgegrepen en ik zal hem niet loslaten!

tooi Mijn Heiligdom;⁴ verwoesting en ruïne zijn Mijn Heiligdom binnengedrongen; doe Mijn Heiligdom herleven; en troost hen die rouwen, zij zijn Mijn volk; zeg hun dat Ik op de gepaste tijd snel zal handelen, want Mijn Geest zal worden uitgestort zelfs over de geringsten en de kleinsten van jullie zullen machtig worden;

je moet je broeders en zusters bemoedigen en sterken; vertel hun dat Tedere Barmhartigheid nu jullie allen bezoekt, om jullie sterkte te geven in de tijden van beproeving die gaan komen; Ik zal tedere aandacht schenken aan jullie noden; vermenigvuldig jullie gebeden, want in deze dagen groeit de rebellie; rebellie komt van Satan die de eerste Rebel was; gezegend is hij die gelooft dat de Belofte die door Mij is gedaan in vervulling zal gaan!

Ik zeg jullie uiterst plechtig, het uur van de rebellie is gekomen, het uur van degene die er aanspraak op maakt zoveel groter te zijn dan alles wat de mensen

³ Dit moet als een uitdrukking van intimiteit worden opgevat.

⁴ Dit bevel klonk als een donderklap. De Heer had de toon van Zijn Stem veranderd.

¹ Toespeling op Heb. 3: 7-19.

² Jes. 9: 5.

“god” noemen, is hier, en hij is onder jullie; zijn verlangen is het zichzelf op de troon te plaatsen in Mijn Heiligdom om zijn leer rond te sissen ... Mijn Instelling van de Eucharistie te ontheiligen; hij en zijns gelijken willen Mijn Eeuwigdurend Offer afschaffen; hij wil Mijn Verbond en Mijn Wet breken; en als dit eenmaal is gebeurd, zal hij velen vleien door hun grote eerbewijzen te verlenen; daarom zullen velen hem erkennen en zijn leer;

maar de Mijnen, Mijn Jacobs, die Mij kennen, zij zullen standvastig aan Mijn zijde blijven en zich verzetten; zelfs vandaag gebruikt hij anderen om furieuze acties te ondernemen tegen Mijn heiligen,¹ want hij heeft er zijn zinnen op gezet ieder die heilig is te vernietigen; nu is hij verborgen, maar hij zal opstaan op de vastgestelde tijd om zijn kwaad te doen ... Satan heeft hem nu al gedurende vele jaren aan zich gebonden ... en jullie, jullie moeten de hoop niet verliezen; daarom heb Ik gezegd: “gezegend is hij die gelooft dat de Belofte die door Mij is gedaan in vervulling zal gaan ...”

Mijn Moeder en Ik doen apostelen opstaan die persoonlijke vrienden van Ons worden en betrouwelijk, zodat zij zullen opstaan als lichten op een lampenstandaard en schijnen in deze dagen van beproeving; zij zullen de sterke pilaren van Mijn Kerk zijn, want zij zullen worden gesteund door Mijn Heilige Geest die hun innerlijke kracht zal zijn;

ach ... generatie, je geloofsafval is veel voorgekomen door de jaren heen, maar een grotere geloofsafval dan deze heeft Mijn Kerk nooit eerder doorgemaakt ...

vertel Mijn volk niet bang te zijn, maar hun hoop op Mij te stellen, want de

Vader en Ik kennen hun noden; vertel degenen die hun hart niet op Mij hebben gericht het nu te richten op Mijn Koninkrijk; zeg niet: “onze Meester neemt de tijd om te komen ...” Ik sta aan jullie deur ... maar zijn jullie klaar om Mij te ontvangen? Vassula, er is een hoop werk te doen, maar onthoud, je zult dit werk doen samen met Mij en je zult Mijn Sterkte ontvangen ... ga er dus op uit en spreek Mijn volk toe, wees Mijn klinkende echo ...

Ik, Jezus Christus, zegen je; wij, ons?

Ja Heer, maar een vraagje, Heer - zult U de Rebel onttronen?

ja! Ik zal de Rebel onttronen; deze overwinning zal komen met vuur, en hoezeer verlang Ik dat het al zou branden! maar Mijn Kerk moet nog een doopsel ondergaan en hoe groot is Mijn smart totdat het voorbij is!² dit doopsel zal uit de hemel komen, de wolken zullen het neerregenen; heb je niet gelezen, Mijn leerlinge: “laat de aarde zich openen om vrucht van verlossing te dragen; laat bevrijding, ook, ontkiemen die, Ik, Jahweh, zal voortbrengen ...”³ Ik heb geen chaos geschapen en chaos heeft nu zijn wortels stevig gevestigd in deze wereld van Geloofsafval ...

kom, Ik ben met je;



23 september 1996

*Heer, ik dank U omdat U
hebt laten zien
aan mij, die zo onwaardig is,*

¹ Om verborgen te blijven.

² Toespeling op Jezus Passie. Luc. 12: 49-50.

³ Jes. 45: 8.

Uw Heerlijkheid.

*U hebt gesproken, Heer,
maar de wereld luistert niet;
ofschoon U Uw Heerlijkheid overal
toont,
weigert de wereld te zien en te geloven.*

*Hoelang moeten we nog strijden?
Uw tekenen zijn ons niet onthouden,
maar de wereld is vastbesloten haar ziel
te vernietigen.*

Ik heb inderdaad Mijn Mond geopend en gesproken, kijk zelf ... maar vandaag heeft de wereld geen gedachte over voor haar Maker, geen hart voor haar Schepper ... maar het gebrek aan trouw van de wereld zal Mijn Trouw niet tenietdoen; door de Kracht van Mijn Geest zal Ik de ongevormden opnieuw vormen; waarom, alles wat gedaan wordt in Mijn Geest, driewerf Heilig, zal zo worden gedaan om Ons te verheerlijken; Ik zal doorgaan Mijn Genaden over jullie uit te storten, om de wijzen en de geleerden van jullie tijden in verwarring te brengen;

niemand was in staat naar waarde te schatten en ten volle te begrijpen Mijn Heilige Geest; Mijn Geest werkt op verschillende wijzen, altijd voor een goed doel; wees dus verlangend te zegenen in de Naam van Mijn Heilige Geest; laat je geweten worden gegrepen in volle eenheid met Mijn Heilige Geest opdat wat je doet een uitdrukking is van Mijn Heilige Geest; laat je geest worden ingenomen door Mijn Geest; hiervoor, moet je sterven aan jezelf; hoe nederiger je wordt, des te gemakkelijker zal Mijn Geest Zijn weg in je vinden;

wij, ons? ic;

*Ik zou Uw Naam niet hebben
aangeroept
of zijn opgestaan om mij aan U vast te
klampen
om U te bezitten, mijn God,
als het niet echt Uw Tegenwoordigheid
was die mij heeft gered.*

*Ja, wie was daar om medelijden te
hebben
met mijn betreurenswaardige toestand,
als U het niet Zelf was?*

*Koning en Schildwacht van mijn ziel,
Zegel van mijn hart, Vlam van Redding,
Steunpilaar van onze ziel, Rabboeni
driewerf Heilig,¹*

*ik smee U en ik bid
dat U zult doorgaan op mij te schijnen,
opdat ik uit Uw Mond leer
en Uw Woord doorgeef
zonder reserve en eigenbelang.*

Ik zal je toestaan te spreken in Mijn Naam; je zult spreken zoals Ik zou willen dat je spreekt ... doe alles wat je kunt en Ik zal de rest doen; door Mij je tijd te offeren; Ik, op Mijn beurt, zal je Mijn Juwelen aanbieden, die van je Redding; Ik zal je Mijn Kruis aanbieden, Mijn Nagelen en Mijn Doornenkroon; Ik hoop je blij te zien ... zodat Mijn Kracht op je blijft, blijf zwak en machteloos; het behaagt Mij als je vervolgers je indrukwekkende wonden toebrengen door hun vervolgingen en beledigingen;

laat sommigen van je vrienden zich zelfs schamen over je aanwezigheid terwijl zij bij je zijn, vanwege de kennisgeving, terwijl zij dit "voorzichtigheid" zullen noemen ... deze oneerlijkheid bevalt Mij, want zij heiligt je ziel; kom! Ik ben je Vriend! je jaloerse Vriend ... dus aanvaard omwille van Mij

27 september 1996

¹ Hebreeuws voor Meester: Joh. 20: 16.

de tegenspoed, aanvaard de gesel ook; blijf zwak, opdat Ik Mijn Macht kan gebruiken over jou en door jou ...

nooit je hoofd verheffen en handel niet onbeschaamd; laat je hoofd gebogen blijven opdat de wereld Mijn Hoofd blijft zien; Ik, van Mijn kant, zal je ziel ijverig polijsten, zodat je ijverig zult getuigen in Mijn Naam en Mij zult verkondigen als de Verrezen Christus;

Ik heb er niet verkeerd aan gedaan je te vernederen, want door zo te doen, heb Ik je tot Mij verheven; het is niet nodig verrast te zijn over Mijn Medelijden, Mijn oneindig Medelijden; Ik ben je Verlosser, die uit liefde voor jou is gestorven; daarom zoek Ik voortdurend naar een gelegenheid om je belachelijk te laten maken door jouw samenleving ... maar kijk slechts, kijk naar al deze vernederingen, al deze wonden die jou zijn aangedaan en aan Mijn Hart; Mijn Hart heeft Zich nu nog meer geopend voor jou opdat je in Zijn diepten kruipt ... lijden op Mijn manier betekent je dichter bij Mij te brengen, dichter bij Mijn gelaatstrekken, dichter bij Mijn belangen; lijden dat Mij behaagt, brengt je ijver, trouw en vurigheid om voor Mij te werken; Ik ben, zoals je hebt gezegd, je Rabboeni, driewerf Heilig en tot jou die Mijn leerlinge bent, zeg Ik: probeer te ontdekken wat Ik van je wil;

Ik ben de Levende God en Ik heb je vergeven, en Ik ben je intieme Vriend geworden; Ik heb je Mijn Koninkrijk binnengeleid, opdat je ophoudt valse goden te aanbidden; Ik heb je een werk toevertrouwd dat je vermogens te boven gaat, opdat je door de Kracht van Mijn Heilige Geest zou worden opgericht; en je groeide in Mijn Geest; je werd in Hem gevormd zodat je in Hem beweegt en sterk wordt; zie je wat een gunsten Ik je heb verleend? als je dapper bent in je

spreken, komt deze dapperheid van Mijn Geest;

in ruil, Vassiliki, voor al deze gunsten die Ik je heb gegeven, wil Ik een hernieuwde onderwerping aan Mijn Wil; je zult alleen vrijheid winnen ...

*Ik hernieuw mijn beloften aan U, mijn Heer,
en ik onderwerp mij aan Uw Heilige Wil,
mijn God.*

“Alleluia!”

*“Laat de hemel Jahweh prijzen:
prijs Hem, hemelse hoogten,
loof Hem, al Zijn engelen,
loof Hem, heel Zijn leger!”*

*“Prijs Hem, zon en maan,
loof Hem, flonkerende sterren,
loof Hem, hoogste hemelen!”*

*“Laten ze allen de Naam van Jahweh
prijzen,
op wiens bevel zij werden geschapen.*

*“Laat de aarde Jahweh prijzen,
alle koningen en naties op aarde,
vorsten en alle wereldbestuurders,
jonge mannen en meisjes”¹*

*iedereen, kom en prijs onze Heer
en doe Zijn Heilige Wil.*

door je te onderwerpen aan Mijn Wil, zal Ik je uitzenden over de gehele wereld om Mijn Boodschappen te verspreiden ... spreek en wees Mijn Echo, en zeg niets méér dan wat je hebt geleerd; Ik en jij, ons, laat ons doorgaan met een van Hart tot hart gesprek;
bemin Mij; ic;

¹ Genomen uit Psalm 148.

22 oktober 1996

*Mijn Heer,
Bewaker van mijn ziel,
Behoeder van mijn hart, Redding van mijn
geest,
kom en verbrand in mij, tot op de wortel,
alles wat U niet bent;
trek door mij heen om te doen herleven wat
dood is;*

*Vorst van Vriendelijkheid, Gerechtigheid en
Rechtschapenheid,
spreek tot mij, Uw dochter!*

dochter van Mijn Kerk, als je gehoorzaam blijft aan Mijn Kerk, zul je tegenover Mij niet tekortschieten ... belijd dikwijls je zonden, erkennen dat je een zondares bent, zodat de Slang, de vader van de leugen, niet in staat zal zijn je te bedriegen ... in je berouw zul je altijd de passende vrucht voortbrengen: de vrucht van liefde; dus kom en groei in Mijn liefde ... kom nu en schrijf Mijn Boodschap:

Ik zeg je plechtig, de man die zichzelf vrijwillig aan de voeten van het Beest zal werpen, door hem te aanbidden en zijn koninkrijken van de wereld te aanvaarden, zal in het vuur van de Hel worden geworpen; Ik wil dat je voor deze zielen bidt, dochter, want zij zijn voor Mij even kostbaar als jij; zie je, dochter, ook al zijn zij je vijanden, je moet bidden voor hen dat ze worden bevrijd; zij beseffen niet dat de wereld tot hun vriend maken, is Mij, hun God, tot hun vijand maken, dit is de reden waarom Mijn Wet, Mijn voorschriften en Mijn Tradities hen niet interesseren ...

toen Ik door de Geest naar de woestijn werd geleid om door de duivel te worden bekoord, en de duivel Mij vanaf een zeer hoge berg alle koninkrijken van de wereld toonde, en ze Mij allemaal aanbod als Ik hem zou aanbidden, antwoordde Ik: "ga

weg, Satan! want de Schrift zegt: 'gij zult de Heer, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen;'"

vandaag is, tot Mijn grote verdriet, een reusachtige menigte uit alle landen ertoe gekomen het Beest te aanbidden en hij is voor hen geworden hun heerser en hun god, want ze hebben zijn koninkrijken en hun luxe aanvaard; zij zijn de handelaren van de aarde geworden; ja! ze hebben hun hart gezet op de vruchten van de wereld; bedrogen door Satan, bevorderen ze dwaling; bezeten door hun zonden, stimuleren ze liberalisme en dergelijke, de Waarheid en de Traditie van Mijn Kerk tartend; de Leugen tart de Waarheid ...

daarom wil Ik dat je voor hen bidt, dochter, want Ik bemin hen ook; bid, want ze staan onder invloed van boze krachten; deze duistere krachten van de onderwereld misleiden hen en hinderen hen in hun priesterlijk dienstwerk ... deze kwade krachten van de hel maken jacht op Mijn gewijde zielen, om hen ertoe te brengen te geloven wat onwaar is; jij bent je goed bewust van de diepten van Mijn Wonden en Ik heb je laten weten hoeveel Ik lijd door tranen van bloed¹ uit je ogen te laten druppelen; hoe zou Ik niet kunnen lijden als Ik zie hoe juist de Mijnen, die Ik zo zeer bemin, zo uiterst worden bedrogen, en hoe ze dit dodelijke vergif accepteren ... daarom zeg Ik je met aandrang: bid voor hen, en beschouw ze als broeders van je die correctie nodig hebben;

vandaag tast dit dodelijke vergif Mijn gewijde zielen aan; dit is de rook die in Mijn Heiligdom is binnengedrongen; ze breken de Wet van Mijn Kerk,² en hun

¹ Een verschijnsel dat slechts enkelen hebben gezien terwijl ik bad in de conferentie van Dublin, op 19 oktober 1996.

² AAS, 73/1981 pp. 240-241. (Noot van de uitgever:

zonde zal hen veroordelen tenzij ze berouw hebben; nu zijn zij het gangreen van Mijn Lichaam, die luisteren naar Mijn Woord maar het niet gehoorzamen; niemand kan zich voorstellen dat ze ongodsdienstig zijn als ze hen zien, maar je zult ze altijd herkennen aan hun vrucht: ongehoorzaamheid;

- ongehoorzaam aan deze¹ Wet van Mijn Kerk,

- ongehoorzaam aan de Vicaris van Mijn Kerk,

- ongehoorzaam aan de Traditie van Mijn Kerk,

- ongehoorzaam aan Mijn gehele Wet; dolle vervolgers van Mijn boodschappers die hen en hun plannen onthullen aan de gehele wereld, bevorderaars van liberalisme; vervolgers van Mijn Abels² die zich tegen hen verzetten en die in deugd Mijn lammeren onderrichten en Mijn Wet verdedigen; dezen³ zijn degenen waarover de Heilige Schrift zegt: "dit zijn degenen die hun maagdelijkheid⁴ hebben bewaard en zich niet hebben bezoedeld met vrouwen; zij volgen het Lam waarheen Hij ook gaat; zij zijn uit de mensen vrijgekocht om de eerstelingen te zijn voor God en voor het Lam; in hun mond werd geen leugen gevonden en zij zijn zonder enige smet;"⁵ zij zijn de geleerden die Mijn lammeren trouw bewijzen en zo stralend schitteren als het licht aan de hemel, en zo helder als sterren voor alle eeuwigheid;"⁶

dit refereert aan de "Verklaring over Katholiek lidmaatschap in vergaderingen van Vrijmetselaars" uitgegeven door de Congregatie van de Geloofsleer).
¹ AAS,73/1981 pp; 240-241. (Zie voetnoot 2. vorige pagina).

² De gewijde zielen die onze Heer behagen.

³ De Abels.

⁴ Maagdelijkheid staat voor trouw.

⁵ Apoc. 14: 4-5.

⁶ Daniël 12: 3.

degenen die de vrucht van ongehoorzaamheid voortbrengen zijn een levende gruwel in Mijn Ogen en een veroordeling van de manier waarop zij ongehoorzaam zijn aan de Wet gegeven door Mijn Kerk ... helaas, voor die Dag! helaas, voor Mijn Dag, die naderbij komt, dat zal een dag van grote droefheid zijn, die dag; voor de wettelozen zal het een verschrikking zijn, aangezien ze Mij, hun Heer, op de proef hebben gesteld; maar Ik zeg jullie, de volgelingen van het Beest zullen samen met hun trots en macht vallen, en alles wat ze hebben zal in stof verbrijzeld worden;

waarom hebben zij niet geluisterd naar Mij toen Ik deze parabel aan het volk vertelde? de parabel van de slechte wijngaardeniers;⁷ de schriftgeleerden en de hogepriesters die daar waren, naar Mij luisterden, raakten meteen geërgerd en als ze niet bevreesd waren geweest voor het volk, zouden ze de hand aan Mij hebben geslagen; vandaag heb Ik nog steeds huurlingen in Mijn Wijngaard,⁸ die net als de slechte wijngaardeniers handelen tegenover degenen die Ik tot hen zend, ze mishandelen hen niet alleen maar ze zijn bereid ook Mijn Bloed te verkopen;⁹ O wat een verdriet, dochter, wat een kwelling hen te zien doen alsof ze aan Mijn Wet toegewijde mannen zijn, maar Ik, die in hun hart lees, weet wat daarin is ...

hebben ze gekeken naar wie aan hun deur stond te kloppen? en toch wie hebben ze toegelaten aan hun tafel naast hen te zitten en hun maaltijd te delen? ze hebben aan die boze krachten toegestaan met hen maaltijd te houden en zij aan zij

⁷ Luc. 20: 9-19.

⁸ De Kerk.

⁹ Jezus bedoelt het Eeuwigdurend Offer af te schaffen.

met hen aan tafel te zitten; hebben ze niet gelezen: “het was de steen die de bouwlieden hebben verworpen die de hoeksteen is geworden;” bij deze zeg Ik jullie¹ nogmaals, dat op de dag waarop jullie over die steen zullen vallen, jullie in stukken zullen worden geslagen; ieder op wie hij valt zal worden verpletterd;

en jij, dochter van Mijn Kerk, zelfs als de boze krachten en heel de hel door hen tegen jou werken, is het omdat ze beseffen dat jij voor hen een gevaar bent en dat Mijn Boodschappen die betrekking hebben op het Beest uit de Openbaring van Johannes² op hen doelen; ja, je bent een bedreiging geworden voor al deze duistere krachten en Satan zal zo ver gaan zelfs de natuur tegen je op te zetten; deze machtige vijand zit je op de hielen,³ maar vrees niet, Mijn Heilige Geest die in je leeft is veel groter en veel machtiger dan de hele hel samen; dus, ga en vul alle naties met Mijn Woorden;

laat Mij je eraan herinneren, dierbaarste ziel, dat Ik je heb opgevoed om de ongerechtigheid te vernietigen en elke kwade geest te doen wankelen en omver te werpen die je op je weg ontmoet of in de steden waar je heengaat om te getuigen, wees dus niet verbaasd als deze krachten van de hel krachten bundelen om te proberen je ervan te weerhouden je profetisch dienstwerk te verrichten; deze aanvallen zullen op je weg komen zodra ze beseffen dat je goed bezig bent ze te storen en velen van hen te ontwortelen; je bent inderdaad een bedreiging voor hen geworden en de primaire zorg van de duivel, want je draagt niet alleen Mijn Woord, die heilig is en je heiligt, maar ook de kracht van Mijn Heilige Geest die in je

leeft, jaagt hen angst aan, want de Heilige Geest geeft de wereld de absolute overtuiging dat jij van Mij komt, de Christus ...

Ik heb je ook opgevoed om de ruïnes van Mijn Heiligdom weer te helpen opbouwen en in deze woestijn te planten, vrees dus niet, “lo tedhal,”⁴ Ik heb je al beloofd dat we je zending hand in hand met succes en overwinning zullen beëindigen;

Ik heb je sterk gemaakt om in staat te zijn deze machtige vijand tegemoet te treden; Ik heb je de Geest van Sterkte gegeven opdat je Mijn Woord en Mijn Traditie driewerf gezegend verkondigt tot het uiterste, en de kracht die genadig neerdaalt van Mijn Geest zal je spraakvermogen geven; Mijn Geest zal je sterkte zijn zodat je de kruisen tot het einde toe met moed draagt; laat dus Mijn Woord door jou slaan en alle koninkrijken van de wereld doorboren, ze allemaal neerhalen ter vernietiging;

ja! Ik zal doorgaan je te gebruiken tegen die boze krachten door Mijn Geest van Sterkte en zelfs, in deze strijd, wanneer je van tijd tot tijd, door hun wrede aanvallen wordt doordrenkt met bloed, zullen Mijn Moeder en Ik je steunen; de vernietigende gesel zal je niet treffen; Ik, de Christus, zal voor je uit wandelen, zodat Ik, met Mijn Scepter, je de verraders van Mijn Kerk kan aanwijzen die je gebeden nodig hebben;

Ik zal je aanmoedigen om de zondaars te achtervolgen, de groten en de trotsen, de schijnheiligen, de rebellen en de hooghartige sprekers; met Mijn Kruis in de ene hand en de Rozenkrans in de andere, zul je de ketterijen verpletteren en in plaats daarvan Waarheid en Trouw opbouwen; Ik zal doorgaan je helemaal in

¹ De volgelingen van het Beest.

² Apoc. 13.

³ Het betekent dat hij achter mij aan zit.

⁴ In Zijn eigen taal, Aramees, wees niet bang.

te zetten, zodat je Mij met je vruchten zult kronen;

O slaven van het Beest!¹ kunnen jullie niet zien hoe hij² jullie langzaam en sluw naar je ondergang³ leidt? maar, ofschoon jullie plannen smeden om Mijn Kerk schade te berokkenen, bedenk plannen zoveel jullie willen, jullie kunnen en zullen niet triomferen, Ik zal op het einde triomferen; Ik heb al een deel van jullie plan aan de naties onthuld, en de dag waarop de Rebel zal verschijnen, “die dag waarop jij⁴ verschijnt, zal Ik aan de naties je hele plan van vernietiging onthullen; Ik zal aan de hele wereld de bedoelingen van je hart bekend maken ...”

ga nu en herinner Mijn kinderen eraan, dat Ik hun Rots ben en dat Ik hen nooit in de steek zal laten; Ik heb ze plechtig vooraf gewaarschuwd en Ik zal ze met volharding blijven waarschuwen;

blijf steeds trouw aan Mij en aan de Traditie van de Kerk, blijf trouw aan de Instelling van Mijn Eucharistie, Mij erkennend in Mijn Lichaam; blijf trouw aan de onderrichtingen van deze Paus die gezond zijn, omdat ze gefundeerd zijn in de Waarheid; Ik ben de Waarheid; Mijn kleine kinderen, dwaal niet af van de Waarheid, blijf in de Waarheid; door in de Waarheid te blijven, zullen jullie in Mij blijven;

Uw Ogen, mijn Heer, zijn gericht op de zondige koninkrijken van de wereld, om elk van hen weg te vagen van het oppervlak van de aarde. Maar zal er vergiffenis zijn voor hen die verleid zijn?

¹ Jezus wendde Zich toen om, om naar de volgelingen van het Beest te roepen.

² Het Beest.

³ Ik voelde Jezus pijn en hoe Hij ze ondanks hun fouten innig bemint.

⁴ Jezus spreekt tot de Rebel.

als ze berouw hebben, hun zonden erkennen en trouw zweren voor Mijn Troon, zal Ik de eed gedenken die zij voor Mij hebben gezworen toen zij tot priester werden gewijd, en Ik zal hen met heel Mijn Hart vergeven; kom, vergeet niet voor deze zielen te bidden ...

kom; Mijn Vader in de Hemel zegent je in je vervolgingen om standvastig te blijven; in je moeilijkheden ben Ik aan je zijde om je te steunen; in tijden van gevaar⁵ is Mijn Heilige Geest je Gids en je Beschermmer; verkondig dus Mijn Boodschap met geloof en moed; Ik ben een beminnelijke God die je bemint, en onthoud, dat troost te vinden is in Mij! ic;

IXΘΥΣ 

1 november 1996

*Mijn Verlosser,
ik breng dank aan Uw Heilige Naam,
voor Uw liefde en Uw wonderen;*

*maar zie, soms laat ik de moed zakken,
en in mijn ellende, ellende door mijn
eigen schuld,
voel ik de dingen rijzen als een storm
die mij komt geselen als torenhoge
golven;
en dan roep ik uit: “O, wat te doen?”
En niet voordat de golven weer tot rust
komen,
kan mijn ziel Vrede smaken ...*

vrees niet, span je in om Mij te behagen; weerhoud Mij er niet van ook op deze wijze bij je te zijn, alleen jij en Ik ...

wees Mijn pelgrim, de pelgrim van Mijn Hart en blijf altijd in Mijn Hart; Ik garandeer je dat je ziel de verrukkingen

⁵ Ik begreep dit als “tijden van beproeving”.

van Mijn Heilig Hart zal genieten; Mijn Lippen zullen je blijven voeden en Mijn Hart zal je blijven beminnen en troosten; elke stap die jij zult zetten zal samen met Mij worden gezet, je Verlosser;

ben je nu gelukkig op deze manier met Mij te zijn, dochter van Mijn Hart?

Heer, tot op de dag van vandaag, na al deze jaren van conversatie met U, ben ik nog steeds verbijsterd en begrijp ik Uw keuze niet! Hier was ik, een eerloos lijk, en wie komt mij bezoeken? De Onoverwinnelijke, de Allerhoogste! En U vraagt mij nu of ik gelukkig ben met U te zijn?

ja, dochter ...¹

Ik heb dit alles nooit verdiend, en ik kan geen enkele gedachte tot uitdrukking brengen die Uw Geschenk waardig is, daar Uzelf dit Geschenk bent;

*U bent mijn vreugde, mijn vrede,
mijn wierook, mijn glimlach, mijn lach,
U bent mijn verrukking, mijn leven,
mijn adem, het licht van mijn ogen,
U bent mijn vader, mijn moeder,
mijn kind, mijn vriend,
U bent mijn Heer en mijn God!
U bent de schittering van mijn ziel,
en er is niemand met wie ik U kan
vergelijken,
dus ja, ik sterf van geluk
als ik met U ben!*

ja! bemin Mij en prefereer Mij boven alles en iedereen; in Mijn gezelschap komen alle goede dingen tot je; Mijn vriendin en Mijn zuster,² zou het teveel zijn als Ik je nog een andere vraag stel?

¹ Hier was ik verbaasd over de eenvoud van Christus en de manier waarop Hij het zei, als een kind.

² Ik denk dat Christus mij met nadruk "zuster" noemde omdat ik Hem niet heb gezegd dat Hij ook mijn Broeder is.

Nee, mijn Heer.

Vassula, is Mijn Wet jouw verrukking?

O ja!

Uw Wet is Uzelf,

Uw hele Zijn en alles wat U bent;

Uw Wet, mijn Verlosser, is Leven voor mij.

Ik heb Mijn Geest door jouw mond horen spreken, daarom ben je ook Mijn verrukking; laat de mensen weten hoe Ik door Mijn Liefde zielen tot Mij verhef ...

nu, luister Vassula, en antwoord Mij oprecht op deze laatste vraag: tenslotte zal Ik triomferen, maar, ondertussen, moet Ik lijden en alle triomfen van Satan verdragen; Ik noem ze "trionfen" telkens wanneer hij erin slaagt een ziel tot verdoemenis te brengen; Mijn vraag aan jou is: "wil je Mij, je God, een groot genoeg doen en zijn als een lelie?"

Wat kan een simpele lelie voor U doen?³

een lelie maakt zich geen zorgen over morgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen; kun jij, door al je getob iets in je eentje veranderen? volg Mijn programma's die Ik voor je heb uitgezet en vertrouw volledig op Mij! dus, wil je zijn als een lelie?

Als U dit graag heeft, ja!

vergeet jezelf in Mijn Armen; sterf aan jezelf en verloochen jezelf, zodat je Mijn Kruis kunt opnemen samen met Mij; hecht je vast aan Mijn Kruis en, samen, Ik en jij zullen Het delen voor de redding van zielen; door Mijn Kruis heb Ik getriomfeerd en zal Ik deze keer weer triomferen over Satans plannen; wees één

³ Ik was verbaasd over Zijn vraag.

met Mij en sta jezelf toe door Mij te worden gedragen;

Ik, Jezus, zegen je; ic;

8 november 1996

(New York,¹ 17.00 uur.)

Mijn Heer?

Ik Ben;

elke minuut van je leven ben Ik met je; Mijn Hand is met je, verheug je dus en wees blij en gezegend; vertel, vóórdat je begint², aan Mijn kinderen dat Ik ieder van hen zegen en dat Ik Mijn Vrede aan hen geef; vertel hun ook dat de Vader en Ik Ons verheugen over hen telkens wanneer zij Onze Naam met liefde aanroepen; dus verklaar nu aan de wereld alles wat je van Ons hebt geleerd; God-is-met-je;

9 november 1996

(Florida-Tampa.)

Heer?

Ik Ben; Ik zal je nooit in de steek laten; nooit!

Mijn Liefde voor hen gaat het menselijk begrip te boven en vandaag daal Ik van boven neer om op een zeer speciale wijze met hen te zijn;

kom en groei in Mijn Liefde opdat jullie eenheid met Mij vervolmaakt mag worden; als de eerstelingen geheiligd

zijn, zijn ze dat allemaal;³ jullie zijn Mijn eerstelingen en Ik wil dat jullie heilig zijn ... kom dus! belijd dikwijls jullie zonden zodat de duivel geen houvast wordt gegeven ...

Ik zegen ieder van jullie; wees één! ic;

10 november 1996

(South Carolina – Charleston.)

vrede zij met jullie;

in tijden van crisis ben Ik tussenbeide gekomen; Ik sta bekend om Mijn Barmhartigheid; vandaag bied Ik jullie opnieuw Mijn Heilig Hart aan en Ik zeg jullie: ieder van jullie die zich tot Mij wendt met het enkele verlangen Mij een genoegen te doen, hen zal Ik met heel Mijn Hart, ja, met heel Mijn Hart Mijn gunsten verlenen ... Ik zal de Schatten van Mijn Hart aan hen openbaren opdat zij hun reis met Mij beëindigen ...

de Liefde is met jullie; ic;

17 november 1996

(St. Louis.)

Mijn Heer,

U die Wijsheid bent,

U die Leven en Licht in ons bent,

ik prijs Uw Naam Driewerf Heilig;

laat alle Goedheid mijn ziel verleiden

opdat ik mag leven in Uw weerspiegeling;

Alomtegenwoordige!

Vreugde en Vrede van mijn hart,

Uw Tegenwoordigheid houdt mij rustig

en Uw Rechtvaardigheid ontsteekt een

vlam in mij,

om mij te laten zien dat ik de telg ben

¹ Eerste ontmoeting op deze reis die volgt: Tampa, Florida, Charleston, Atlanta, Washington DC., Indianapolis, Minneapolis, St. Louis.

² Jezus bedoelt vóórdat ik begin te getuigen in de bijeenkomsten.

³ Dit betekent dat ze door hun bekering anderen tot bekering zouden kunnen brengen.

van de Goedheid van mijn ziel;

*Ere zij Onze Heer Driewerf Heilig!
Alleluia!*

Mijn geliefde, Mijn Heilig Hart trilt van emotie; hoezeer heb Ik ernaar verlangd Mijn telg op zekere dag deze woorden te horen zeggen! van alle eeuwigheid waren je woorden in Mijn Heilig Hart geschreven en Ik heb er geduldig op gewacht, o buitengewoon geduldig, dat je ze zou uitspreken! geniet nu Mijn Aanwezigheid en drink van Mij, eet van Mij ...

Ik heb niet tevergeefs in je gewerkt om je op te richten; geniet van deze Onuitputtelijke rijkdommen die Ik nu voor jullie tijden had gereserveerd en toon ze aan de wereld, deze wereld die koud is geworden en dood voor liefde; toon Mijn Onuitputtelijke Schat aan elke natie en vertel hen dat ze een grotere gave dan Mijn Heilig Hart niet zouden kunnen ontvangen;

en jij, Mijn rest, zegen voor Mij Mijn kinderen; degenen die je hebben vergezeld, daar zij hun tijd aan Mij¹ hebben gewijd; ja! Mijn Hart is tot tranen toe geroerd; Ik heb je lief, Ik heb jullie lief met geheel Mijn Hart ... ic;

27 november 1996

(Vooravond van de 11^{de} verjaardag van Waar Leven in God.)

vrede zij met je; je hebt het goed gezegd tegen Mijn mensen dat alle goedheid van Mij komt; alleen God is goed en Ik geef Mijn goedheid aan elk schepsel; Ik vul hun reserves aan zodat zij geen gebrek

lijden; rijk zijn Mijn diepten en rijk is Mijn edelmoedigheid;

Vassula, Mijn vrolijke boodschapster, op Mij geënt, ontvang Mijn Heilige Geest en wees niet bang; Ik zeg je, vrees de wereld niet, deze wereld die heidens is geworden door haar geloofsafval, maar daar Ik de Heer ben zowel van de doden als van de levenden, is het Mijn bedoeling de doden op te wekken; het is Mijn bedoeling Mijn Kerk te vernieuwen en Ik draag jou deze plicht op, een plicht die jouw krachten en capaciteit te boven gaat, maar vergeet niet Wie met je is; Ik ben met je en Ik ben Sterkte en Kracht; niemand kan zeggen dat alles wat tot vandaag is bereikt van jou kwam; van iemands nietigheid verwacht je niets, Ik heb een onwetend kind gekozen zodat alles wat je doet door Mij zal worden gedaan;

dus, ga in Mijn Naam, ga door en verkondig Mijn Boodschappen die een genezende balsem zijn voor de mensheid; wees niet ontmoedigd als je van tijd tot tijd de stroom tegen hebt, houd je aan Mij vast; blij standvastig als beproevingen op je weg komen; in de strijd tegen de geloofsafval heb je nog niet alleen hoeven vechten; onthoud, Ik ben met je ... en Ik ken degenen die de Mijnen zijn;

Mijn Hart treurt voortdurend bij het zien van hen in Mijn Huis die oprechtheid missen en niet in Mijn Geest werken voor de eenmaking van de data van Pasen; Ik vraag je voor hen te bidden dat Mijn Vader hun een verandering van geest geeft, zodat, als eenmaal hun ogen zijn opengegaan door Mijn Heilige Geest, zij berouw zullen hebben en hun dwaling erkennen die hen ervan heeft weerhouden de Waarheid te zien;

bid voor hen dat deze geest van hoogmoed, die hen van de Waarheid gescheiden houdt, hen verlaat en ze weer

¹ Jezus trilde weer van emotie.

tot bezinning brengt; bid voor hen opdat Ik in staat kan zijn te zeggen: “door hun liefde, zullen alle mensen nu weten dat zij werkelijk Mijn leerlingen zijn;” maar vandaag nog, houden Satan en zijn demonen hen geketend in hun gebrek aan liefde, want liefde is het kenmerkende teken van geloof; hoe kunnen zij tegen elkaar zeggen: “Ik heb het Goede Nieuws overal ter wereld gepredikt; ik heb gewerkt om de Kerk tot eenheid te brengen, en alles wat nu nog moet komen is de kroon van gerechtigheid die de Heer, mijn God, van alle eeuwigheid voor mij heeft gereserveerd ...” terwijl zij tot op de dag van vandaag hun plicht verzuimen?

alle priesters zouden Mij moeten navolgen in hun leven; Ik spreek niet over hen die Mij navolgen en als Mijn Abel zijn, die Ons behaagde, vanwege zijn offers en zijn oprechtheid, maar over diegenen die als Kaïn zijn, als Ezau en Juda en zoals de Schriftgeleerden en Farizeeën; over dezen spreek Ik, want hun gedrag is in strijd met Mijn Heilige Regels; moet Ik, terwille van hen, doorgaan de beker van jullie verdeeldheid te drinken, deze beker aan Mij opgedrongen door hen?

tot nu toe heb Ik geen druk¹ uitgeoefend op jullie,² Ik heb jullie gesmeekt de Paasdata te verenigen maar jullie horen Mijn Geest niet; jullie hebben het geduld van Mijn Vader uitgeput; deze keer vraag Ik jullie nogmaals de Paasdata te verenigen, opdat Mijn Geest met genade over jullie schijnt en Mijn Huis één maakt; vandaag spreek Ik tot jullie, maar jullie waarderen Mijn woorden in deze Boodschappen niet; als jullie dat op zekere dag zullen doen, zal het te laat zijn ... ach! als slechts één van deze

mensen die voor de eenheid werken, als slechts één van hen niet zou toegeven aan zijn hartstochten, aan zijn vrees, en er voor zou gaan de Paasdata één te maken, zal Ik, God, hem verheffen;

- maar wat Ik zie in het Huis van het Oosten zijn verhitte gemoederen, halsstarrigheid en angsten; broeders, maar toch tegenstanders; Huis van het Oosten, je hebt er goed aan gedaan de Traditie te handhaven zoals Ik Haar aan jullie heb doorgegeven en zoals Mijn primitieve kerk Haar praktiseerde, maar, jullie staan Mijn Heilige Geest niet toe je voldoende te verzorgen tot jullie redding en de redding van hen die wanhopig redding nodig hebben ... jullie kwellen Mijn eerstelingen³ en Mijn boodschappers, door hen samen met Mijn Heilige Geest van genade af te wijzen die hen ertoe bracht Zijn pad te bewandelen; en jullie gaan door hen te verjagen uit Mijn Heiligdommen zoals ook Ik dat werd door de Hoge priesters van Mijn tijd ...

intussen is Mijn kudde verstrooid en het verlies aan zielen neemt dagelijks toe; dus zeg Ik jullie, kom, streef naar de gaven van Mijn Geest en laat Mijn Huis niet onvruchtbaar; Mijn Huis zal profiteren van de gaven van Mijn Geest als jullie de deur van jullie hart openen ...

en jij, Huis van het Westen, je hebt beseft, door het Licht van Mijn Geest, dat een lichaam zijn twee longen nodig heeft om vrij te ademen, en dat Mijn Lichaam onvolmaakt is met één long; bid, dat Mijn levengevende Geest jullie zal samenbrengen, maar wat moet Ik⁴ nog lijden daarvóór!

³ De nieuwe bekeerden van “Waar Leven in God”.

⁴ Ik begreep tegelijkertijd: “Wat moeten wij daarvóór nog lijden!” Het “wij” was bedoeld voor Paus Johannes-Paulus II, samen met Jezus.

¹ Door straf.

² Christus spreekt tot hen.

de wereld zondigt en wijst Mijn Geboden af en Satan wil vernietigen wat Ik had ingesteld, hij wil vernietigen wat Ik, het Lam, jullie heb nagelaten: Mijn Kerk; hij brengt haar in verwarring, wanorde, en Mijn Lichaam is uiteengescheurd door een geest van rebellie; een rationalistische en een naturalistische geest hebben Mijn Lichaam bevolkt, die Mij verloochenen in het Heilig Sacrament; van dezen, zijn zeer weinigen geïnteresseerd in Mijn Belangen, en zo velen vertrappen Mijn Wetten alsof ze niet door God waren gegeven! er hangt een vijandige geest over Mijn Kerk, maar nu niet lang meer ...

daarom smeeK Ik je, Huis van het Westen, ga over tot het ontmaskeren van de Boze, door de data van Pasen te verenigen zoals in de primitieve Kerk;

ieder die groot wil worden onder jullie moet jullie dienaar zijn, en ieder die de eerste wil zijn onder jullie moet de slaaf worden van allen; Mijn primitieve Kerk was als een kind, onschuldig en vol liefde, want Zij werd gedragen in de Armen van Mijn Heilige Geest; toen hoorde Ik: "Ik ben niet langer een kind, ik kan nu zelf lopen;" en sindsdien stapte zij uit de omhelzing van Mijn Heilige Geest en gewende haar stappen eraan haar eigen weg te gaan ...

O kind van de Vader! Mijn vrucht! stad en bruid van Mijn Heilige Geest, je geurigheid heeft je verlaten ... kom daarom terug naar Mij als een kind en Mijn genade zal op je rusten en Mijn Heilige Geest driewerf Heilig zal je gids en je lamp zijn;

hiervoor heb Ik intense armoede van geest nodig en een overvloed aan edelmoedigheid, ach ... maar kinderen zijn arm van geest en ook edelmoedig want Wijsheid leeft in hen en is ook hun gids;

(Later:)

*Door Uw Woord, mijn God,
hebt U Mij doen opstaan om voor mij
en voor al mijn broeders en zusters
dit nieuwe lied van Liefde te zingen;*

*mijn beenderen kwijnden weg
en mijn hart was verdord
en was een land van droogte geworden;
ondergang had mij bekropen in mijn
totale onbewustheid,
ik was leeg en hongerig en ik schoot
tekort,
ik was gevuld met alles behalve
Goedheid;*

*Wonder van Liefde,
U kwam in mijn nacht,
U kwam naar degene die had
opgehouden te zijn,
om mij te vullen met de Adem van Uw
Mond
en mij tot bestaan te brengen;*

*en nu kan ik zeggen:
ik ben opgevoed in de Hoven van mijn
Vader
en mijn vlees bloeide opnieuw
en mijn hart ademt en verlangt heel de
dag
naar mijn God driewerf Heilig;*

*God, mijn Verlosser,
U weet dat ik niet waardig ben
om in Uw Heilige Hoven te wandelen,
maar ik bemin Uw Huis,
ik bemin het Huis waarin U woont;
ik ben niet waardig rond Uw Troon te
wandelen
en mijn blik te verzadigen aan Uw
gelijkenis;¹*

*Heer, laat Uw schepping genieten van
Uw Rijkdommen,
geef ze Rivieren te drinken,*

¹ Beeld of Gelaat.

*geef ze overvloedig Manna te eten:
met U, mijn Heer, is de Bron van Leven,
met U, mijn Heer, is de Boom des
Levens,
kom daarom, kom in onze duisternis,
kom door Uw Licht zodat wij Uw Licht
zien;*

*Heer, mijn God, hoor mij en sta mij bij,
kom en vernieuw Uw schepping,
opdat niets ons ooit weer kan doen
wankelen!*

*Ere zij God, de God der Heerlijkheid,
mijn leven, geef ik aan U; Amen.*

vrede zij met je; je smeken heeft Mij bereikt
...¹
kan het stof iets doen uit zichzelf?² zie
je?

*Toch hebt U mijn smeken gehoord. U moet
mijn hart, dat naar U verlangt, hebben
gehoord en gevoeld.*

Mijn verrukking en Mijn kind, wees
sterk tegen alle kwade krachten, blijf in
Mijn gunst en zorg voor Mijn Belangen;
wees Mijn Echo ... toon de wereld Mijn
Heiligheid, toon de Rijkdommen van
Mijn Heilig Hart aan elke natie;³

heb je niet gemerkt dat Ik Mijn orders
heb gegeven aan de lucht boven om de
deuren van de hemel te openen en
Rivieren te regenen samen met Manna?
Ik wil jullie allen voeden met Mijn
Woord;

Vassula, de eenvoudige van hart vindt
Mij en bezit Mij, maar er zijn duizenden
daarbuiten in de woestijn die naakt zijn

¹ Er was stilte en ik vroeg mij gedurende een kort
ogenblik af of Hij was weggegaan.

² Hij wilde mij alleen maar bewijzen dat ik Hem
alleen door de kracht van de Heilige Geest kan
horen.

³ Hiermee bedoelt Christus: aan iedereen. Niet alleen
aan de Katholieken, maar aan iedereen.

en uitgehongerd en hoewel zij zichzelf
bedekt zien met rijke gewaden, zijn ze in
werkelijkheid naakt, uitgehongerd en
meelijwekkend om te zien; ofschoon ze
uitgehongerd zijn door gebrek aan Mijn
Woord, geloven ze dat ze zich te goed
doen;

er is geen tijd te verliezen, Mijn kind;
daarom zend Ik jou in Mijn Naam om
hen te zeggen dat de Heer een gastmaal
voor hen heeft bereid ...

IXΘΥΣ 

28 november 1996

(11^e verjaardag van Waar Leven in God.)

*Gezegend zij mijn Rots,
gezegend zij mijn Verlosser,
gezegend zij Zijn Heilig Hart,
dit Hart dat Zijn Liefde toont voor de hele
mensheid,
dit Hart dat begerenswaardiger is dan het
fijnste goud,
want de schatten⁴ die het bevat, zijn zoeter
dan honing;*

*Gezegend zij Zijn Heilig Hart,
dit Hart dat mij heeft opgericht en
gevormd,
O Heer, kom en toon de mensheid Uw
wonderen,
kom en toon Uw wonderlijke
beminnelijkheid!*

Ik zal je nooit in de steek laten; Mijn
Heilig Hart is je aangeboden opdat Het de
zonneshijn van je ziel wordt, de
verrukking van je hart en de vreugde van
je leven;

Mijn verlangen was het je te doen
herleven en je te horen ... liefkoos Mij
met je liefde; je dorst naar Mij is een

⁴ "Schatten" staat voor "de Woorden van God"

troostende balsem voor Mijn gewonde Hart ... kom, sta Mij toe door jou een geest van beminnelijkheid en gebed uit te storten, zodat Ik de wereld herinner aan Mijn wonderen en de macht van Mijn Barmhartigheid in Mijn beminnelijkheid;

Mijn Hart is in liefde ontbrand voor de hele mensheid en hoe meer zij vooruitgaan Mij te lezen, des te meer heiligmakende genaden zal Ik over hen uitstorten, om hen dieper in de vlammen van Mijn Hart te trekken; - Ik ben oneindig rijk aan genade en Ik verlang hen in dit¹ Hart te trekken, dit Hart dat er vreugde in schept met de zonen en dochters van de mensen te zijn;

in Mijn Heilig Hart zijn rijkdommen en eer, blijvende overvloed en trouw; Mijn Schatten zullen je doen wandelen op het pad van de deugd; gelukkig de ogen die zien wat ze in Mijn Hart zien, en het verkrijgen; hij zal het leven verwerven en hij zal de gunst van Mijn Vader winnen, en Wij zullen aan zijn zijde zijn, hem dag na dag verrukken, zegen op zegen over hem uitgieten en op zijn gehele huisgezin; Mijn Heilig Hart is als een verademend parfum; Het is als de zon die in je duisternis schijnt; Mijn Heilig Hart is zoeter dan honing en Ik nodig alle monden uit Mijn zoetheid te proeven; Mijn Heilig Hart is als een bloembed van uitgelezen rozen; Mijn Heilig Hart is gevuld met minzaamheid; ja, Het is als een bron van leven;

richt je ogen op Mijn Heilig Hart en Zijn helderheid zal je duistere nacht vullen tot de volheid van de dag; neem Mijn Heilig Hart en omhels Het en Zijn nabijheid zal een kroon van heiligende genade op je hoofd plaatsen, die je voeten op het pad van trouw zal

brenge, zelfs tot het aanvaarden van het vergieten van je bloed voor Mijn eer; de Onoverwinnelijke heiligheid van Mijn Heilig Hart kan je schild zijn als het kwaad wordt verheerlijkt door het kwaad;

Mijn Heilig Hart is als een boom vol vruchten, met rijk gebladerte, onder welks takken je kunt schuilen; het vuur van Mijn Hart is de kracht om je licht te geven in je ziel, zelfs de schitterendste sterren zouden nooit de verschrikkelijke nacht van je ziel zo kunnen verlichten als het vuur dat uit het binnenste van Mijn Hart komt; inderdaad, het vuur van Mijn Heilig Hart is duizendmaal schitterender dan de zon; het is als meer dan duizendmaal alle sterrenbeelden van het heelal bij elkaar;

bij Mij zijn goddelijke liefde, goddelijke barmhartigheid, goddelijke vrucht, goddelijk licht, goddelijke zoetheid, goddelijke bronnen, goddelijke overvloed, die diegenen verrijkt die Mij naderen en hun schatkamer vullen met Mijn zuiverheid; bezorgd om Mijn volk te redden van de dood, zei Ik: "Ik zal tot hen komen met Mijn Hart in Mijn Hand en Mijn Hart openen als een reservoir en ze onderdompelen in Mijn goddelijke Schatten; Ik zal als een reusachtige oceaan over hen komen, om ze te sterken;"

waarmee kun je Mijn Hart vergelijken, dit Hart dat de Fundamenten van Mijn Heiligdom heeft gelegd? met een stukje wierookhars in de zomer? met de melodie van een harp? met een of ander juweel van kristalheldere diamant? niets kan worden vergeleken met de onoverwinnelijke heiligheid van Mijn Heilig Hart, want binnenin Mijn Hart zijn heiligende genaden, want Het is uniek in Zijn schittering, veelvoudig in Zijn genaden en deugden, subtiel, mild

² Hij wees op Zijn Hart.

en medelijdend, zelfs voor de meest ellendige onder jullie;

Mijn Hart is actief, want Ik ben het Woord en het Woord van God is iets dat leeft en actief is; Mijn Hart is onkwetsbaar in Zijn Heerlijkheid; Het is welwillend en vol barmhartigheid als je hulp nodig hebt; daar Mijn Hart de troon van genade is, heb vertrouwen in mijn welwillendheid, Ik voel mee met je onwetendheid; verlies de moed niet, weet dat je een permanente plaats hebt in Mijn Heilig Hart;

Ik ben het Woord van God en uit Mijn Mond komt een scherpsnijdend zwaard; Ik ben hier, en Mijn Hart zal alle dingen opnemen die niet juist zijn en ze rechtzetten met Mijn zwaard; Mijn Heilig Hart is niet gecompliceerd, Ik ben geen gecompliceerde God, want Ik ben als een lamp die vanbinnen en vanbuiten schijnt, en volkomen helder, daarom zul je nooit worden misleid en Ik zal je steeds verzekeren dat heiligheid tenslotte zal worden beloond;

Mijn Heilig Hart is zo helder en puur, Het is het Licht van de wereld; goddelijk en onweerstaanbaar is Mijn Heilig Hart, want Het bevat alle rijkdommen voor je redding; hij is het die dit Hart genadig ontvangt die Ons zal erkennen als driewerf Heilig, met eerbied, trouw en eer, en in Mijn godheid zal Ik hem leiden naar het eeuwige leven;

Mijn Heilig Hart klopt van liefde voor de mensheid want Het bemint de mens; als je Mij nadert als een kind, zal Ik Mijn Heilig Hart in de palm van je hand plaatsen en als je Mijn Schatten zult zien, met wijze gezegden Mijn mysteries en Mijn geheimen onthullend, zal je heilige vrees voor Mij je bevangen, omdat je zult beseffen dat Ik God ben, Drie-een maar Eén in de eenheid van

wezen, je dierbaarder dan alle overvloed van de wereld en zelfs je eigen leven;

ach Vassula ... bij Mij is barmhartigheid te vinden, en toch verlaten en bespotten veel van Mijn kinderen dit barmhartige Hart; hoewel je balling op aarde bent, schepping, open je ogen om Mijn Heilig Hart te beschouwen, open je ogen en je hart voor de wonderen die in Mijn Hart staan gegrift; Ik zal Mijn onschatbare Schatten niet voor je verbergen; hoewel je in ballingschap leeft, zal Ik de deur van Mijn Hart openen en als je ogen in je ellende de majesteit van Mijn Hart zullen beschouwen, zal je ziel worden overstelpt door een onophoudelijk verlangen naar Mijn regels, en Mijn decreten zullen je vreugde worden en je raadgevers;

dan zul je vrijwillig aan Mij vragen het slachtoffer van het Slachtoffer te worden, het crucifix van de Gekruisigde en je zult Mijn decreten aan de wereld verkondigen, zonder vrees voor verlies van eer, je herinnerend Wie je had gevonden, een balling, in ballingschap; dan zul je tegen Mij zeggen, Mij Mijn Heilig Hart tonend: "Meester, hier wil ik altijd blijven, dit is het thuis dat ik heb gekozen;"

trouw is het wezen van Mijn Woord, en het is van Mij bekend dat Ik trouw en waarachtig ben; er is in Mijn Hart geen misleiding; Mijn Heilig Hart is jouw hemel, vol met rechtvaardige regels; gelukkig de mens die de standvastigheid van Mijn Heilig Hart ontdekt, die de prijs van parels te boven gaat; je kunt niets begeren dat daaraan gelijk is; Mijn zonen, Mijn dochters, er is niets gelijk aan Mijn Heilig Hart, want Ik ben de Alfa en de Omega; en de wegen van Mijn Heilig Hart zijn heerlijke wegen, die

leiden naar de intimiteit zo door Ons¹ verlangd;

waarmee kun je Mijn Heilig Hart vergelijken? met een Fontein die de tuinen vruchtbaar maakt? ja, dus als iemand dorst heeft, laat hem tot Mij komen! laat de mens komen drinken; Mijn Hart is een bron van levend water; kom en dompel jezelf onder in die stromen² die uit Mijn Heilig Hart vloeien; Mijn Heilig Hart is je waarborg en de Boom van Leven voor hen die Het zullen bezitten; laat je voeten je niet naar de dood voeren, leer dat Mijn teder heilig Hart glorieus en majestueus is, betrouwbaar, trouw en waarachtig; Het is gevat in standvastigheid en gaat de hemelen te boven; Het verheft, Vassula, de armen uit het stof³ en uit hun ellende, om hun een plaats te geven in Zijn diepten, in de diepten van de Oneindige Barmhartigheid; laat Mijn Heilig Hart de Wortel zijn die je steunt en jij, jij bent geënt op Mij om Mijn rijke sap te delen dat je voorziet van leven, eeuwig leven; dus blijf geënt op Mij om een deel van Mij te zijn en je leven zal worden gespaard;

Vassula, Ik ben opnieuw gekomen om de devotie tot Mijn Heilig Hart te doen herleven, gelukkig zijn allen die deze devotie onderhouden; de wereld is dood aan liefde omdat zij zichzelf van Ons⁴ heeft gedistantieerd en door de Bron van Wijsheid te verloochenen is ze gestorven in haar dorheid; daarom ben Ik tot jullie gekomen met Mijn Hart in Mijn Hand, opdat jullie het kloppen van Mijn Hart voelen; wees niet verrast, hebben jullie niet gelezen dat een Bron uit het Huis

van Jahweh⁵ zal ontspringen? en als watervallen zal dit levende water⁶ uit Mijn Hart stromen ...

ja, zodat jullie allen vrijheid verkrijgen, die vrijheid die alleen in Mijn Geest wordt gevonden, ben Ik tot je gekomen, niet vanwege je verdiensten, want je had er geen; Ik heb je niet alleen gekozen vanwege je ellende en je nietigheid, zoals je de mensen zegt, maar het was ook vanwege je onbeduidendheid en je totale onwetendheid wat Mijn Heilig Hart betreft, ja!⁷ en ook Mijn Kerk; gedrenkt in zonde en niet in deugd, beeld van je maatschappij en ver verwijderd van Mijn Eigen gelaatstreken, was je zelfs ontstellend in de ogen van Mijn Engelen! toch, ben Ik bij je gekomen, nietig klein schepsel, om aan de wereld de Kracht van Mijn Heilig Hart en Mijn Oneindige Barmhartigheid te laten zien; Ik ben gekomen in je onwetendheid en heb je belast met een taak die je capaciteit ver te boven gaat en Ik heb Mijn Heilig Hart aan je bekendgemaakt en Ik zal doorgaan Het bekend te maken in deze koude wereld die baadt in haar bloed vanwege haar misdaden;

Ik zal deze Bron⁸ uit Mijn Heilig Hart deze koude wereld laten overstromen en leven geven overal waar Hij voorbij zal gaan en Mijn Belofte zal worden vervuld want Mijn Heilige Geest, de Gever van Leven, zal deze slechte maatschappij regeren en haar veranderen in een oprecht volk, dan, heiligheid en rechtvaardigheid zullen hun metgezel zijn;

Vassula, Ik heb in het verleden, aan Mijn beminde leerling Johannes, een

¹ De Drie-eenheid.

² Jezus sprak over Zijn Geest.

³ Jezus zinspeelde op mij, de manier waarop Hij mij had opgericht en een plaats in Zijn Hart had gegeven.

⁴ De Drie-eenheid.

⁵ Joël 4: 18.

⁶ Heilige Geest.

⁷ Ik dacht, ook van de Kerk.

⁸ Jezus spreekt over Zijn Heilige Geest.

glimp laten zien van Mijn Schatten in Mijn Hart, die hem leidden, in de verschrikkingen van die dag, heel de weg naar Mijn Kruis; dan, later, nodigde hij Gertrudis uit om Mijn Heilig Hart te vereren, door haar de waarde van de Schatten te laten zien die in Mijn Hart verborgen zijn; haar ogen weenden tranen van vreugde toen zij deze goddelijke Schatten zag; Ik heb ernaar verlangd je te openbaren in jouw dag en tijdperk de Rijkdommen van een mysterie dat geheim is gehouden gedurende eindeloze eeuwen; eer dus Mijn Heilig Hart en wees onschuldig, wees het zout van de aarde en het licht, zodat je als een heldere ster in de wereld zult schijnen, want je zult haar ¹ het Woord van Leven aanbieden;

val nu op je knieën en prijs Mij! zie je hoe machtig Mijn wonderen zijn? zie je hoe groot Mijn wonderen zijn? laat Mijn juk je licht vallen en je niet belasten, en je zult geen spoor van vermoedheid vertonen ... volg het pad dat Ik voor je heb uitgezet en vertel Mijn volk dat niemand kan overleven met zijn intellect alleen, en Ik openbaar Mijzelf nooit aan degenen die beweren alleen kennis te bezitten van aardse dingen, want dit is niet de ware kennis die van God komt; de ware kennis is Ons te kennen, in Onze Trinitaire Heiligheid en te leven in een intieme eenheid met Ons; Ik heb geen gunstelingen, laat dus de devotie tot Mijn Heilig Hart aan alle mensen ² bekend worden;

wees één in Ons; Wij beminnen je, lief kind; ontvang Onze zegen;

IXΘΥΣ 

¹ De wereld.

² Jezus bedoelt niet alleen aan de katholieken, maar ook alle anderen.

(Later:)

ja! dit³ is je gegeven op de 11^e verjaardag van Mijn reddende Boodschap; Ik zal doorgaan je mond te vullen en je met Mijn Woord te voeden; jij zult doorgaan uit Mijn Hart overvloedige heiligmakende genaden te verkrijgen om je zending te vervullen; en zoals Ik heb gezegd tegen Mijn andere apostelen van Mijn Heilig Hart, zo zeg Ik ook tegen jou: “bemin dit Hart dat zo onbemind is, doe de devotie tot Mijn Heilig Hart herleven en zeg hen⁴ dat wie dan ook deze devotie beoefent, heiligmakende genaden zal verkrijgen, niet alleen voor henzelf maar ook voor heel hun huisgezin;”

en jij, Mijn beminde, wees één met Mij; ic;

4 december 1996

(Las Vegas.)

Mijn Heer, ik heb U lief.

ach Vassula, Ik nodig je uit om te rusten in Mijn Heilig Hart;

kom, kind van Mijn Vader, kom, Ik ben je God, Ik ben je Rots, je erfdeel; Degene en de Enige die je met Wijsheid heeft opgericht tot Mijn Glorie; Ik ben het die je met mildheid heeft geleid en je raad gegeven heeft met Mijn Hart ...

ach, Vassula,⁵ er zijn talloze zielen daarbuiten in de wereld die sterven en Mijn Hart doet pijn en Ik ben angstig bij het zien van deze stervende zielen ...⁶ Vassula, ben je bereid Mij meer offers te

³ De Boodschap hierboven.

⁴ Tot de mensen.

⁵ Jezus zuchtte.

⁶ Jezus pauzeerde even voordat Hij Zijn vraag stelde.

brenge om deze zielen thuis te brengen? ja, in Mijn Heilig Hart?

Ja, Heer ...

vertrouw dan op Mij; word het niet moe voor Mij en met Mij te werken; laat jezelf helemaal verdwijnen opdat Mijn Geest je leidt waarheen Ik wil dat je gaat; verkondig met lof Mijn Naam aan alle naties waarheen Ik je zend met de kracht van Mijn Heilige Geest; laat Mijn Hand niet los; sta Mij toe jouw hand in de Mijne te houden;

kom, je Getrouwe God is met je in Zijn Trouwe Liefde; Ik zegen je, dierbare ziel; ga nu en bid met hen mee en herinner hen eraan dat de God waarnaar zij verlangen altijd bij hen is, en ieder van hen zegent; verblijf altijd in Mijn Heilig Hart en bid voor de bekering van zielen en wees standvastig in je trouw evenals Ik Trouw ben; ic;

9 december 1996

(V.S.)

wees in vrede;

zeg tot je leidsman: "Ik ben vervuld van vreugde omdat je gedachten over Mijn Heilig Hart eindelijk in je mond¹ tot bloei komen; Ik weet dat je Mijn Hart altijd hebt beschouwd als een Hemel, maar dat je niet zoveel gelegenheden hebt gehad om Mijn Hart bekend te maken als nu²; de Kerk heeft de devotie tot Mijn Heilig Hart veronachtzaamd; op een bepaald moment was het goed van je om met Mij Mijn smarten en Mijn zorg

¹ Pater O'Carroll sprak over de Schatten van het Heilig Hart die voor onze tijden zijn gereserveerd.

² Jezus geeft deze gelegenheden als we naar conferenties gaan waar mensen luisteren.

te delen;³ Ik waardeer het verlangen dat in je opstijgt om Mijn Hart te verheerlijken;

"Ik ben Mijzelf genoeg zoals je weet, maar Ik heb jou en Mijn Vassula uitgekozen om aan de wereld alles aan te bieden wat jullie kunnen om hen ertoe te brengen dit Hart, dat hen bemint, te ontvangen; jullie ⁴ offers zijn Mij aangenaam en Ik zal ervoor zorgen aan al je noden te voldoen uit de Rijkdommen van Mijn Hart;

"Ik heb je, zoals je hebt gemerkt, Mijn drie engelen ⁵ gegeven om je te begeleiden; ja ... inclusief Mijn drie Aartsengelen; wees dus niet bang, de hele hemel is met je; er zijn veel godvruchtige mensen die je zullen helpen; wees zonder vrees, Ik ben met je;" ic;

12 december 1996

(V.S.)

*Heer, laat mij me aan U vastklampen,
opdat U mij te hulp komt;*

*ik heb U lief en ik dank U,
en prijs U omdat U mij toestaat Uw
Naam te kennen
zodat ook ik beschermd mag zijn;*

*in Uw grote liefde,
antwoordt U mij telkens wanneer ik Uw
Naam aanroep;*

*God, U moet zeer worden gevreesd
vanwege Uw Macht.*

³ In Cap de la Madeleine heeft Pater O'Carroll een ervaring gehad.

⁴ Pater O'Carroll en ik.

⁵ Dat zijn Bob, Pat en Tom.

*Moge U mij Uw mildheid tonen als ik het moeilijk heb;
laat Uw glimlach op mij rusten
om aan de naties te laten zien dat U met mij bent;*

vrede zij met je; spreek in Mijn Naam en wees niet bang; stel je vertrouwen in Mij;

Mijn majesteit bedekt de hemelen en zelfs als je land vandaag in angst is vanwege zijn ongerechtigheid, Mijn majesteit en Mijn schittering zullen je land¹ bedekken en alle kwaad zal worden onthuld, aangezien het kwaad zich nu verbergt in de duisternis van de aarde; wees niet bang; wees opgewekt en verheug je want Mijn triomf over de kwade machten is nabij;

dus, ga, Mijn dochter en laat niet na te spreken als het goeds teweegbrengt; win zielen voor Mij, wees Mijn net; laat Mij je opnieuw uitwerpen; doe alles wat je kunt en Ik zal de rest doen; beloof Mij trouw te blijven en dien Mij in een geest van vroomheid en standvastigheid; Ik zal je nooit in de steek laten en Ik zal je niets weigeren dat de zondaars tot bekering zou brengen en tot verandering van hart;

je zult daarom, vóór je, Mijn bescherming vinden; de laster en de vervolgingen die je verdraagt omwille van Mij, zo edelmoedig, verheerlijken Mij; de manier waarop de mensen je behandelen met kwaadaardigheid en hatelijkheid en wat jij in stilte verdraagt voor Mij je Verlosser, ontroert Mij tot tranen; iedereen slijt tenslotte, net als kleren slijten, maar jullie ziel leeft voor eeuwig; jullie verworvenheden in Mijn Naam zullen nooit verslijten en jullie ziel zal tenslotte worden beloond;

verlies Mijn Vrede niet en blijf sterk, altijd grijpend naar de onderrichtingen

van de Wijsheid; heb nu een gelukkig hart en vul het met de vreugde die Ik in Mijn Hart heb, gevuld door al diegenen die naar Mij, je God, verlangen;



20 december 1996

(Terug thuis, na veel conferenties en gebedsbijeenkomsten gehouden in de V.S.)

Ik geef je Mijn Vrede, Mijn kind;

volhard in gerechtigheid en deugd; kijk naar Mijn triomfen, zie het resultaat!² de aarde roest, maar Mijn voorbijgaan doet de roest verdwijnen; daarom heb Ik ijver voor Mijn Huis in je gelegd, zodat Ik en jij samenwerken om de roest te verteren, die als een korst ligt op de harten van Mijn mensen; Ik ben van plan, om met Mijn voorbijgaan die korst weg te nemen en hun hart schijnend van Mijn glorie achter te laten, en terwijl Mijn Woord voor hen wordt ontvouwen, zal Mijn Licht licht geven aan hen;

ach, Vassula, Ik heb je stappen geleid naar Mijn Pad, zoals Ik je had beloofd, wees dus niet bang, Ik ben met je en geen enkel kwaad kan enige macht over je krijgen; als Ik gekozen had je naar deze grote natie³ te zenden om Mijn volk zo dringend te herinneren aan hun ware fundament en als de Glorie alleen van boven neerdaalt, is dat omdat de Tijd nabij is, de Tijd van acuut lijden staat nu vlak voor jullie deur ... de strop van die kwade krachten spant zich niet alleen

¹ De Triomf van de Heer.

² 23 gebedsontmoetingen over geheel de V.S. waar ik in 20 dagen voor veel toehoorders, waaronder priesters, heb gesproken

³ De V.S.

strakker rond de Vicaris van Mijn Kerk, maar om Mijn gehele Kerk! nee, jullie¹ hebben je niet tevergeefs uitgeput want Ik heb Mijn Heerlijkheid geopenbaard in vele harten en Ik heb Mijn volk herinnerd aan de macht die Ik bezit door hen veel genaden te schenken; daarom, Mijn kind, ben Ik zegevierend;

Mijn werk, door jullie, is gedaan en Ik vul het met Mijn luister en Mijn majesteit; dit doe Ik om Mijn volk te herinneren aan Mijn Macht, Mijn Barmhartigheid, Mijn Mildheid en Mijn Liefde; er zal nog meer rijkdom en overvloed aan jullie worden geopenbaard in deze komende dagen, uit Mijn Heilig Hart ...

en jij, Mijn dochter, laat koninklijke waardigheid van jou zijn in de uren van vervolging, zodat je Mij zult verheerlijken; alles wat je verdraagt omwille van Mij ontroert Mij; verdraag voor Mij, Mijn beminde, en troost Mij op deze manier ... wijd jezelf geheel aan Mij toe, met lichaam en ziel, aan de dienst van Mijn Kerk en aan de dienst van je broeders en zusters; breng deze offers voor hun welzijn; verdraag deze kortdurende pijnen en beproevingen omwille van Mij, door je te herinneren dat onder dezelfde hemel waaronder jij leeft, in de uren van de nacht, Ik, Jezus Christus, overmatige kwellingen lijd bij het zien van de misdadige slachting van onschuldige baby's, menselijke offers, gepleegd met godslastering tegen Mijn Naam,² en voor de ondergang van het huidige pausschap;

Ik zeg je, wat je ook aanbiedt als offer, Mijn Arm zal je steunen, zodat je doorgaat Mijn Boodschappen wijd en zijd te verspreiden; terwijl de handen van de godslasteraars zo schandelijk

naar Mijn Heilig Offer zijn uitgestrekt, naar Mijn Huis en Mijn Woord, stort Ik, van Mijn kant, Mijn zegen uit over hem die volhardt in heiligheid en niet bezwijkt in schande;

Ik zal veel harten ertoe verleiden als heilige vaten te worden die Mijn Woord overbrengen; ja?³

*Heer, U toont mij hoe Uw Macht werkt,
en U maakt geen geheim van Uw Plannen,
maar tegenover iemand die zo zwak is
als ik, geboren uit zonde,
hoe moet ik de grootspraak van mijn
vervolgers verstaan?*

*Het uur van de duisternis is hier;
hoe en waar moet ik het "volhouden?"*

dit is ook Mijn eigen jammerklacht; Ik ween om de verharding van hun hart ... een sluier van schaduw hangt over hun oogleden, dochter, hun harten koesteren geen vrede en hun trofee heet: gebrek-aan-liefde ... maar je Koning is je gunstig gezind;

niettemin, er zitten andere krachten achter, degenen die Ik heb genoemd; deze krachten komen niet van Mij; je ziet, Vassula, door deze Boodschappen toon Ik hun moorddadige plannen tegen Mijn Kerk, Ik toon hun bedrieglijke plan aan de wereld; daarom willen velen van hen Mijn Woorden inmetzelen die aan jou zijn gegeven in deze Boodschappen;

Maar ik ben een arme stakker en geen kampioen in verdediging. Ik ben gediscrimineerd en onrechtvaardig behandeld.

wees gezegend alle dagen van je leven, alleen al hierom!

¹ Pater O'Carroll en ik.

² Ik verstond ook Kerk.

³ Hij wist dat ik iets wilde zeggen.

ofschoon beide soorten vervolgers je eer en je integriteit roven, ben je Mijn Lofzang geworden; als zij ¹ niet de machtige werken herkennen die Ik door jouw nietigheid doe, bid voor hen dat Ik de sluier van hun ogen haal ...

Ik zal je reis met jou voltooien en Ik zal doorgaan je staf te zijn, je lamp en je dronk; wees niet bang als je wordt aangevallen, je zult grote kracht hebben als je Mij vreest en Mij eert en als je zult doen wat Mij behaagt;

Ik, Ikzelf, zal toebereiden wat je nodig hebt voor deze reis en Wij, de Twee Harten,² zullen samen met jou gaan, met vastberaden tred, en de benden van de kwade krachten woedend maken terwijl Wij hen voorbijlopen, een bedreiging voor hen wordend als Wij vorderen; We zullen hun stad van kwaad bestormen en deze kwade krachten zullen Mij, jullie God, onder ogen moeten komen, in al Mijn Goddelijkheid;³ vandaag woeden ze als wilde beesten omdat ze weten dat Onze Triomf ⁴ spoedig komt; stel je vertrouwen in Mij en wees als een luid klinkend boek;

Ik heb nog meer te zeggen, maar voor vandaag is dit genoeg voor jou; Ik heb je lief, dierbare ziel, en Ik zegen je; ic;

24 december 1996

(Ik had een lange reis voor de boeg, maar Pater O'Carroll besloot niet meer met mij mee te reizen. Ik vroeg mij af of ik alleen zou moeten gaan ...)

¹ Al degenen met verharde harten.

² Het Heilig Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria.

³ Want dat is precies waar deze kwade krachten naar streven: de Goddelijkheid van Christus. Ze willen de Godheid van Christus en Zijn Glorierijke Verrijzenis loochenen.

⁴ Triomf van de Twee Harten.

Heer?

Ik Ben;

je gaat niet alleen; Ik zal je voor deze reis een broeder zenden; hij zal je metgezel zijn in die bijeenkomsten; Ik weet hoe verlangend hij is om te helpen in deze moeilijke tijden, daarom stuur Ik hem naar jou;

sta je hart niet toe verontrust te zijn door degenen die je vervolgen, noch door hen ⁵ die bedrieglijke boodschappen volgen; zij voorzien in hun eigen behoeften, niet in de Mijne ... zij worden meegesleept door elke wind die langs waait; zij zijn degenen die Mijn Wonden verdiepen; en daarom, Mijn beminde, zend Ik je deze broeder speciaal voor deze reis;

moge wat je doet voor Mijn Heilig Hart velen tot Ons terugbrengen om deel te hebben aan Onze Eeuwige Heerlijkheid; Ik, Jezus, zegen je; ic;

29 december 1996

Mijn Heer?

Ik Ben; Ik sta voor je; vrees niet, Mijn kind; ⁶ heb je niet gehoord dat gehoorzaamheid tegenover God vóór gehoorzaamheid aan de mens komt? wat heb je gedaan, Mijn kind!⁷

⁵ Hij deed mij begrijpen over wie Hij sprak.

⁶ Zijn Tegenwoordigheid was niet alleen glorieus en majesteitelijk maar had ook alle schittering van Zijn Goddelijkheid, wat mij deed aarzelen.

⁷ Hoewel God mij in de voorgaande boodschap duidelijk had gemaakt dat ik die zeer lange reis niet alleen moest maken, was ik beïnvloed door Pater O'Carroll die zei dat ik alleen kon reizen en door een vriend die zei dat de vliegtickets goedkoper zouden zijn als ik (...) in Indonesië zou ontmoeten, in plaats dat (...) met mij vanuit Zwitserland zou reizen. Om die reden had ik toegestemd ...

(Toen ik deze laatste zin hoorde, voelde ik de verbazing van God, maar ik voelde tegelijkertijd dat Hij “geshockeerd” was, en Zijn verwijt was als dat van een moeder die haar kind betrapt dat bezig is iets verkeerd te doen. Er was totaal geen hardheid, er lag ook teleurstelling en droefheid in.

Terwijl Hij deze enkele woorden zei, deed Hij mij begrijpen dat Hij ze al eens eerder had gezegd; en voordat Hij de zin beëindigde, gaf Hij mij een licht van inzicht waar en aan wie Hij deze woorden had gezegd. Nadat de Boodschap was voltooid, opende ik Genesis 4:10 en las woord voor woord hoe Hij Kain verraste toen deze alleen in het open veld liep, nadat hij zijn broer Abel had gedood. - Alleen daardoor beseftte ik hoe zwaar mijn zonde was ...)

je behoort Mij toe, en hoewel je niets bent, zal Mijn Liefde je altijd steunen; hoewel je beklagenswaardig bent, zal Mijn Barmhartigheid je altijd naar je erfenis brengen; ja, ze zal je in Mijn Heilig Hart brengen; je bent niets waard¹ tegenover Mijn Heerlijkheid en ook niet voor Mijn Heiligen, toch, als je in Mijn Borst bent, ben je in Mij verborgen, ben je in Degene die zondaars rechtvaardigt²; dan wordt je ziel, nietig klein schepsel, beschouwd als gerechtvaardigd omwille van Mij;

dit was een van de keren dat je viel, maar hoe zwaar je zonde³ ook was, de genade zal nu zelfs nog groter zijn, daar je hebt beseft⁴ wat je hebt gedaan, en je bij Mij bent gekomen om Mij om

¹ Ik was blij deze woorden te horen zodat iedereen ze leest, vooral diegenen die nooit ophouden mij op een hoog voetstuk te plaatsen door te zeggen: “Vassula, Vassula” in plaats van “God, God, God zij geprezen!”

² Ons vergeeft.

³ De zonde van ongehoorzaamheid.

⁴ Terwijl ik dit schreef, vroeg Hij mij eraan toe te geven: “Niet uit jezelf, maar door Mijn Genade ...”

vergeving te vragen; nu ben je weer levend, niet uit je eigen kracht maar door Mijn Kracht;

kom altijd tot Mij voordat je een of andere beslissing neemt en vraag Mij om raad; Ik zal je altijd goede raad geven en Ik zal altijd beantwoorden aan wat je nodig hebt; houd je altijd aan Mijn gebod en bedroef Mij niet; herinner iedereen eraan wat de schoonheid van Mijn Geest aan de mensheid brengt; ze⁵ brengt hun vrede, liefde, zachtheid, vriendelijkheid, geduld, trouw, edelmoedigheid, zelfbeheersing en vergevingsgezindheid dat hen tot eeuwig leven zal leiden;

word het nooit moe, Mijn kind, voor Mij te werken, en hoewel je kruisen talrijk zijn, klaag niet; - als jij verreweg Mijn meest gekwelde boodschapster van jouw tijd bent, is het omdat je van Mij komt, en omdat het Woord dat je gegeven is waar is; Mijn Woord maakt duidelijk dat de wegen van deze generatie slecht zijn en aan de onderwereld binden, maar Ik zal met je blijven, en Mijn Heilige Geest zal je Bewaarder zijn en je Lamp, je Vreugde en je Sterkte; Hij zal je opgewekt houden aangezien je verborgen bent in Ons die driewerf Heilig zijn;

kom bij Mij in volledig vertrouwen en herinner je: jouw beproevingen zijn Mijn Glorie ... ic;

*“Jahweh is mild en meelevend,
lankmoedig, allerbeminlijkst;
Zijn verontwaardiging duurt niet
eeuwig,
Zijn verbolgenheid duurt slechts een
korte tijd;
Hij behandelt ons nooit en straft ons
nooit,*

⁵ De schoonheid van de Geest.

zoals onze schuld en zonden verdienen.”¹

¹ Ps. 103: 8-10.

1997

7 januari 1997

Heer?

Ik Ben;

Ik heb je deze genade gegeven om Mij te roepen en in Mijn gezelschap te zijn; dus geef Ik je nu Mijn Vrede; deze momenten verrukken Mij; wees verstandig en steun op Mij;

- vertel Mij, kleintje, ben je blij met Mij te zijn zoals nu?

Hoe kan ik dat niet zijn?

Jahweh is aan mijn zijde

en Hij is goed voor mij.

U bent aan mijn zijde, dus vrees ik niets.

De Heilige Geest is aan mijn zijde

als een schitterende zon

en is mijn gids en veiligheid.

Ik verheerlijk U, mijn God,

ik dank U voor alle goeds

dat U voor mij doet.

gelukkig ben jij die deze gave van de Vader hebt ontvangen, ze heeft jou en heel je huisgezin bevrijd; ze heeft veel mensen bevrijd ... sta Mij nu toe in jou te rusten, en jij, kom, Mijn beminde, en rust in Mij; laat niets je schade berokkenen, laat niets je vrede en je vreugde wegnemen; als Ik zeg "jou", is dat omdat Ik jou Mijn Vrede heb aangeboden als een geschenk en ook Mijn Vreugde; bewaar ze, koester ze en bescherm ze;

kom, Ik en jij zullen doorgaan Mijn Huis te herstellen; wees verstandig; Ik zal je beschermen; wij, ons? Ik ben nooit

van je weg; God-is-met-je, en Ik zegen je;

13 januari 1997

(Manilla.)

twijfel nooit aan Mijn trouw; vrede zij met je; Ik ben nooit van je weg;

je Schepper is je Lamp, wees dus niet bevreesd in deze duisternis; geschapen in Mijn Liefde voor deze Liefdesboodschap, zegen Ik je; Vassula, Ik, Jezus, ben tevreden met je werk ... sta Mijn Hand toe nog grotere dingen te openbaren, hiervoor vraag Ik je trouw te blijven aan Mij; sta Mijn Stem toe te worden gehoord zodat Ik Mijn volk heilig met Onderrichting;

Ik heb Mijn Liefde voor jou bewezen, Vassula, Mijn uitverkorene, door je de tederheid van Mijn Heilig Hart te onthullen; alles wat Ik nu van je vraag is een beantwoording van liefde: liefde voor Liefde, hart voor Hart;

Ik zegen je in Mijn tederheid; ga in vrede en draag Mijn Woord; ic;

26 januari 1997

*Heer, ik bemin Uw Heilig Hart
dat mij overspoelt met Zijn Liefde;
ja, als een stromend water
is het Hart van mijn Koning;
en nu, zegt mijn Koning tegen mij:*

"Waarom heb je Mij zo lang laten wachten?"

*De bloemen verschijnen al op aarde;
dochter, zo naar verlangd, kom tot Mij!
kom om de zoetheid van Mijn Hart te proeven!"*

Ik ben je goddelijke Bruidegom die je oopende om Mijn zoete conversatie te horen en die een verlangen in je deed ontbranden als een vlam; Ik stapte in je leven om je Mijn schoonheid te onthullen, opdat je ziel bezwijkt voor Mijn charme; Ik kwam om je hart voor te bereiden, je liefde te wekken, opdat je drinkt uit de Bron van Mijn Hart die zoeter dan wijn is; dan, zou je Mijn luisterrijke volmaaktheid zoeken en jezelf vrijwillig aan Mij aanbieden; dan zou Ik, Ik van Mijn kant, Mijn Sterkte en Mijn Glorie vieren omdat Ik je overweldigd heb;¹

ach, dochter-van-de-Koning,² Ik had je voor Mijn engelen geroepen, opdat jij en je generatie Mijn Liefde zouden proeven; en nu, dierbaarste, die voortdurend beeft uit angst te worden misleid, je Heer, Vader en God van je leven, zegt je: vrees niet, want een hart dat gegrondvest is op gebed, liefde en nederigheid, zal niet achteruitdeinzen op het kritieke moment van de bekoring, maar zal de duivels verjagen;

heb je niet gemerkt hoe Ik een parfum als wierook over je heb uitgeademd om je aandacht te trekken? en nu je bij Mij bent, laat Mij je vragen: weet je wat Mijn Heilig Hart verlangt?³ dat je tot Mij komt als een lelie, zodat Ik Mij verheug over je hart als Ik het onderdompel in Mijn Eigen Heilig Hart, liefde voor Liefde, hart voor Hart; kom, precies zoals een oceaan een druppel water opslokt, zo wil Ik dat jij in Mij verdwijnt; Ik bemin je tot dwaasheid toe en Ik zou je graag meenemen naar de bruidskamer van Mijn Hart, uitsluitend voor Mij, alleen Ik en jij, zodat we samen een retraite kunnen delen, of wil je een

pelgrimage? is dit het⁴ wat je wilt?⁵ we zouden in de tuinen van Mijn Hart gaan en onze vriendschap zou van dien aard zijn dat zelfs Mijn engelen zich in jouw plaats zouden wensen;

ach, als je eens wist, Mijn beminde, wat een liefde Ik voor je koester ... wat je ook kiest, pelgrimage of retraite, je zou niet hoeven lopen, Ik zal je dragen in Mijn omhelzing en je voeten ontlasten die voor Mij⁶ urenlang hebben gestaan in je zending, uitdelend voor Mij; wordt de hitte niet door de dauw verkwikt? op dezelfde wijze zal Ik jouw voeten verkwikken;

Vassula, heb je begrepen waarom Ik bij je ben gekomen als het Heilig Hart? Ik ben op deze manier gekomen, zodat je, uit ditzelfde Hart,⁷ Barmhartigheid zou verkrijgen ... ja, niet alleen jij, maar jullie allemaal; kom nu; waarom dit beven? heb Ik je niet met Mijzelf verloofd met een ring? heb Ik je niet een glimp gegeven van de verrukkingen van Mijn Hart? heb Ik je niet de goedheid van Mijn Hart getoond? waarom dan deze aarzelings?

Heer, ik begrijp eenvoudig niets van wat Uw wensen zijn, dit aanbod dat U met mij wilt uitvoeren, deze pelgrimage of retraite, ik begrijp het niet.

Mijn beminde, die Ik heb opgericht en geroepen voor Mijzelf en voor Mijn Glorie, kom nu en vier feest in Mij; Ik zal je vreugde zijn en je glimlach, Ik zal je feestmaal zijn, Ik zal je laten profiteren van de Schatten van Mijn Hart;

⁴ Het betekent het laatste.

⁵ Ik zuchtte, niet wetend wat mijn Heer wil en bedoelt.

⁶ Jezus zei dit laatste op een geëmotioneerde toon; Hij schudde licht Zijn Goddelijk Hoofd.

⁷ Jezus wees met Zijn Wijsvinger naar Zijn Hart.

¹ Het betekent het kwaad in mij.

² Vassiliki betekent ook "dochter van de Koning".

³ Ik kon het niet raden.

kijk naar Mij, kijk naar Mijn Hart ... kijk, heb Ik niet de poort van Mijn Hart voor je geopend? Mijn Koninklijk Hart was je aangeboden; kom en vind je vreugde in Mij;

als de wereld heeft gezworen je pijn te doen, Ik heb op Mijn beurt gezworen je te beschermen tegen het in je opnemen van hun vergif, en Ik stel je aan tot Mijn Glorie; als de wereld verraderlijk is, was het om je te bewijzen dat alleen Ik altijd trouw ben in Mijn Liefde en in Mijn vriendschap; daarom, jij die Ik heb gevoed, tot jou zeg Ik: raak niet ontmoedigd door wat je is overkomen; Ik heb toegelaten dat deze last je verpletterde tot Mijn grootste glorie;

Ik ben, Mijn dierbaarste liefde, nu klaar om alles te doen voor je geestelijke groei en de heiliging van je ziel; je gezelschap met Mij zal volledig zijn, en Ik zal Mij vrijer voelen je in Mijn Armen te vervoeren; Ik zal vrijer zijn om met je weg te rennen en onze eenheid te versterken;

Ik heb je eens verteld dat zelfs je beste vrienden je niet zouden begrijpen en dat zij je indrukwekkende wonden zouden toebrengen, en dat door zo te doen, je daardoor het slachtoffer zou worden van hun denken, maar dat ook zij slachtoffers zouden worden van hun eigen fout; Ik zou hen later nog steeds kunnen belonen voor alle goede dingen die ze gedaan hadden en Ik zal hun opofferingen niet vergeten, maar Ik zal hen ernstig berispen voor hun hardheid tegenover Mijn uitverkorene, hun gebrek aan liefde en mildheid ...

in deze wereld, Mijn duif, zal je het volmaakte hart nooit vinden, nee, het bestaat niet; Ik ben het enige Hart samen met dat van je Moeder die volmaakt zijn en uniek in Onze Liefde en Trouw;

kom bij Mij, zodat Ik je het geschenk van Mijn Liefde geef; Ik heb nog zoveel andere gaven voor je bewaard, Mijn geliefde; kom bij je Bruidegom, en sta Mij toe je te integreren in Mijn Lichaam waarin je een vredige retraite met Mij kunt hebben; Ik zal je bij je hand nemen en in de kamer van Mijn Hart brengen, waar we elkaar zullen omhelzen in onze liefde; in Mijn Liefde zal Ik je ziel herstellen en troosten, met kussen van Mijn Mond;¹ Ik zal je genezen en je liefde versterken; en jij zult, in deze liefde, hoewel ze onvolmaakt is, je Trooster troosten, door een balsem te worden voor Mijn Wonden;

en terwijl Ik, je Koning, zal rusten in je armen, de smaak genietend van elke druppel van je liefde, zal Ik je nu en dan, Mijn zuster, Mijn Koninklijk Hart tonen, dit Hart dat je heeft verheven tot in Onze² Hoven, dit Hart dat Alles is; dit Hart dat zichzelf overvloedig geeft aan de gehele mensheid; dit Hart dat muzikale melodieën en liederen heeft gecomponeerd voor Zijn geliefden; ja, Degene die nu voor je zingt is de Minnaar van de mensheid, de Bruidegom van de gehele aarde;³

terwijl sommigen van jullie geen herinnering hebben aan jullie God tot de dag van vandaag, Ik, in Mijn Trouw en in de grootte van Mijn Liefde, kom tot jullie om jullie Mijn Hart aan te bieden, een groter aanbod dan dit, kan men niet geven;

laat jullie ogen zich dan verbazen over de schoonheid van Mijn Hart; het is het Hart van het grote Offer; het is het Hart van het Nieuwe Verbond; het is het Hart van de Ware Wijnstok; het is het Hart dat het Hart van de Vader het meest

¹ Hooglied 1: 1.

² De Heilige Drie-eenheid.

³ Toespeling op Jesaja 54: 5.

nabij is; het is het Hart dat schijnt in de duisternis, en dat de duisternis nooit zou kunnen overweldigen; het is het Hart van het Woord dat vlees geworden is en dat onder jullie heeft gewoond; het is het Hart dat leeft in jullie hart, zodat jullie allen het hart van Mijn Hart worden; en het hart van Ons Hart; het is het Hart van de martelaren en de profeten, die met heel hun hart de Wil van de Vader hebben gedaan en Hem hebben verheerlijkt door hun volharding, hun volzaamheid en hun volmaakte gehoorzaamheid; het is het Hart van volledige Eenheid, dat geen onderscheid maakt tussen jullie, aangezien jullie allen toebehoren aan dit Hart; het is het Hart dat tot de Vader heeft gebeden dat jullie allen één mogen zijn in Ons ...

waar lijkt het Hart van de Heer op? het Hart van de Heer is als een oneindige oceaan van Liefde en Barmhartigheid; het is als een onvergelykbare en onschatbare schat, die wie hem dan ook in bezit heeft, nooit zal laten gaan, wetend dat daarin eeuwig leven is;

Mijn Hart is als een fel brandende oven van Liefde, bereid jouw hart in zijn Liefde te verteren; Mijn Hart is Licht dat alle sterrenbeelden samen in luister overtreft; de tijd gaat ongemerkt voorbij tussen dageraad en schemer en alle dingen gaan snel voorbij, maar Mijn Liefde is constant en eeuwig;

kom, jullie allen die dorsten, maar het zelfs niet weten; kom en erken dit Hart van jullie God, zodat jullie Mij kunnen begrijpen en kennen als driewerf Heilig; kom en bezit dit Hart, zodat jullie je harten richten op Mijn Koninkrijk en alles wat rechtschapen is; kom en plaats jullie hart in Mijn Hart, zodat Ik op zekere dag echt tot jullie kan zeggen:

“kom, Mijn kind, kom en deel Mijn Troon met Mij; Ik heb je altijd gekend, Mijn eigendom, Mijn rest; gebeente van Mijn Gebeente, vlees van Mijn Vlees, kom, deel van Mij; kom en erf wat van jou was sinds de schepping van de aarde; adem van Mijn Adem, je behoort toe aan Degene die je beweegt in intieme eenheid in Onze Eenheid;”

ach, vrucht-van-Mijn-Hart, dit is het wat Ik je zou laten zien, terwijl Ik zou rusten, als een tevreden kind, in je omhelzing; beloof Mij, Mijn Vassula, Mijn geliefde, je Bruidegom ongestoord te laten rusten in je hart;¹

leer van je Beminde: Ik ben zachtmoedig en nederig van Hart, en in Mij zal je ziel altijd haar rust vinden; laat Mij hetzelfde in jou vinden, laat Mij zachtmoedigheid en nederigheid vinden;

*“Ik wil mijn Liefde
niet lokken, noch wekken,
totdat het haar behaagt te ontwaken.”*

*Daarom, leer mij te zijn
zoals U wilt dat ik ben
zodat ik U mag behagen.*

Mijn zoetheid, gevoeld in jouw hart, zal je herinneren aan Mijn Heilige Tegenwoordigheid die rust in je hart, maar denk er ook aan dat je alleen maar hoeft te zeggen: “ik val”, en Mijn Liefde zal je onmiddellijk ondersteunen, je met duizenden vertroosting overladen, Mijn beminde;

Ik zegen je en geef je Mijn kus van Liefde; Ik, Jezus Christus, ben altijd met je; wij, ons? ic;

¹ Ik begreep dat als ik geen vrede in mijn hart had, ik de stilte zou verstoren die Mijn Verlosser er graag zou vinden.

² Hooglied 2: 7.

28 januari 1997

*O Heer,
geef mij Uw Sterkte
om Uw Woord met vurigheid te
verkondigen,
zo velen wachten verlangend
om Uw Liefdevol Woord te horen
en luisteren in stilte en in dorst;*

*laat Uw Woorden op hen druppelen,
een voor een, om hen te verfrissen,
zie hoe zij zijn in Uw bijeenkomsten,
met open mond, alsof zij de laatste
regenbui
van het jaar willen opvangen;
laat omwille van Uw grote Liefde
Uw regen neerkomen op landen waar
niemand leeft
en maak van onvruchtbaar land, tuinen;
geef te drinken aan de eenzame
woestenijen,
door gras te laten opschieten waar alles
droog was;*

*kom, in Uw Voornamen stijl,
en maak de trotsen van hart dol;
kom en haal, met Uw Koninklijke
scepter,
de hoogmoedigen neer van hun troon
en verhef de geringen, de
zachtmoedigen;
werp mij dan uit in de storm,
want mijn vertrouwen in U is compleet;
en mijn hoop op veiligheid eveneens;
ik vrees geen onheil, Uw Voornamen
Tegenwoordigheid is mij nabij,
balladen zingend voor mij over Uw
Triomfen;*

*en terwijl U lacht,
Uw lach die klinkt als stromend water,
tilt U mij op Uw Vleugels op
om langs de hemelen te drijven en met U
alleen te zijn
zodat U de geheimen van de Wijsheid in
mij fluistert;*

*mijn Behoeder en mijn Verrukking,
U geeft meer vreugde aan mijn hart
dan anderen ooit kenden
dan alle schatten en koninkrijken van de
wereld.*

*Vreugde van mijn hart,
toon ons al het licht van Uw Heilig
Gelaat!*

dochter, Ik geef je Mijn zegen en Mijn
vrede;

Ik zal verbazingwekkende dingen
doen, want Ik zal water halen uit de
bronnen van Mijn Hart; en jullie
koortsige gezichten zullen worden
verfrist; Ik zal jullie schild zijn tegen de
hitte van de storm waarin jullie je
bevinden; Ik zal komen, dochter, in Mijn
Voornamen stijl en in Mijn luister, om de
trotsen van hart ten val te brengen; en
omdat Ik Mijn Troon in jou heb
geplaatst, dochter, zul je niet gemangeld
worden in deze storm; je Beminde zal je
op Zijn Vleugels dragen, om langs de
hemelen te rijden, terwijl Ik woorden
van Wijsheid uit Mijn Hart¹ als regen
over je uitstort;

en nu vraagt je Behoeder en je
verrukking je om op Zijn Hart te leunen
... ach, Mijn beminde, wat doet je
wegrennen van Mijn uitnodiging? Ik ben
je Maker en Ik heb het recht je uit te
nodigen² om in Mij te rusten na je arbeid;
je mond heeft onophoudelijk de

¹ Ik zag onze Heer en Koning terwijl we langs de
hemel reden, zij aan zij met mij zittend, dat Hij Zich
naar mij overboog en mijn hoofd bedekte met de
mooiste sluier van wit kant, die in zijn witheid
glinsterde alsof er diamanten op zaten. Hij sloot de
sluier om mij heen, zodat alleen mijn gezicht te zien
was. Ik begreep dat de sluier Zijn Woorden van
Wijsheid symboliseerde die Hij over mij uitstortte,
mij geheel bedekkend.

² Jezus verwees naar Zijn uitnodiging tot een retraite
of pelgrimage in Zijn Lichaam (Boodschap van 26
januari 1997). Ik had niet echt op die uitnodiging
geantwoord.

Waarheid verkondigd in al Mijn bijeenkomsten, en van je lippen kwam lof en eer voor Mij, je God; je ogen wendden zich nooit af van Mijn Tegenwoordigheid, maar hebben Mijn wegen gevolgd; wees gezegend omdat jij je Schepper zo gelukkig maakt!

dan bij de klank van Mijn Naam, werd je oor geopend en elk woord dat kwam van Mijn Mond weerklonk in jou als een melodie, als duizend cantors die hun hymnen zingen, zo werd Mijn Woord gehoord in jouw hart toen jij je oor opende om Mijn zoetste psalmen te ontvangen; door Mij eventjes je oor te lenen, ontving je de spreuken van de Wijsheid, zodat Ik, de Heer, mag worden herinnerd in Mijn Barmhartigheid door jullie allen; niemand kon zeggen: "Hij heeft ons in de slagtanen van de Vijand gelaten ..."

ach ... toen heb Ik je gevraagd edelmoedig te zijn en Mij je hart aan te bieden als een teken van je liefde; snel in edelmoedigheid, Mijn beminde, heb je het Mij gegeven en legde het ijlings in Mijn Goddelijke Handen, zodat Ik, op Mijn beurt, het vul met liefde, standvastigheid en trouw; sindsdien heb Ik gezworen je hart voor Mijzelf alleen te houden, en het te bewaken als de pupil van Mijn Oog;

en terwijl Mijn Ogen naar dit broze hart staarden, zei Ik: "door deze kwetsbaarheid zal Mijn Woord worden gehoord dat tot alle volkeren zegt: 'God is jullie nabij, Hij zal al degenen bevrijden die Hem aanroepen; en aan al degenen die dorsten, zal Hij water geven; Hij zal medelijden hebben met de armen en zwakken en Hij zal de levens redden van velen voordat Zijn grote Dag komt;'"

vanwege jouw edelmoedige opoffering, heb Ik beloofd van je hart

een triomfantelijke offerande te maken; "Ik, haar Maker en Bruidegom,¹ zal voor dit hart Mijn nabijheid uitzingen, zodat dit hart alleen Mijn Heilig Gelaat zal zoeken, en door het in Mijn Heilig Hart te trekken, zal het alles wat niet van Mij is afwijzen, maar dorsten en verlangen naar alles wat Ik ben;"

je hart zal dan vurig verlangen om te wachten op Mij, je God, en alle genegenheden die je elders hebt gehad richten op Mijn Koninklijk Hart alleen; ja, al je neigingen, je tegenzin, je vreugden, je verdriet, je blijdschap, je angsten, je ontspanning, je tranen, alles, ja alles zou aan Mijn Hart worden aangeboden zoals iemand aan de beminde een boeket rozen aanbiedt; dit is waar Ik naar smacht, van ieder van jullie, uit het diepste binnenste van Mijn Hart;

als Ik dan jouw hart op het Mijne heb gericht, wist Ik dat Ik in deze nabijheid Mijn troost en Mijn vreugde zou vinden; om je ziel te verheugen, zou Ik geen van Mijn geheimen voor je verbergen; Mijn Handen, waarin jij je hart hebt geplaatst, zijn gevoelig en medelijdend, Mijn geliefde, vrees dus niet ...² strek je handen uit naar het Heiligdom ...³ Ik heb je een paar handen gegeven die Ik heb gekust en gezalft met een zegen, zodat ze de doornen uittrekken die Mijn Hart omsluiten; Ik heb ze gezegend zodat ze niet moe worden te schrijven en gebonden blijven aan de Mijne voor alle eeuwigheid; Ik heb ze gezalft, zodat op het einde van de ceremonie⁴ deze

¹ Toespeling op Jes. 54: 5.

² Dan, naar mijn handen kijkend en ze beide in Zijn Handen nemend, zei Hij wat nu volgt.

³ Toen Hij zei Heiligdom wist ik dat Hij doelde op Zichzelf; Hij nam mijn beide handen, en terwijl Hij ze vasthield zei Hij wat volgt.

⁴ Door het woord "ceremonie" te gebruiken bedoelt Jezus "zending".

handen een kroon van glorie op Mijn Hoofd zullen zetten; heb je niet gelezen: “het werk van bekwame handen zal zijn lof¹ verdienen;” wat kan Ik jou daarvoor teruggeven, Mijn uitverkorene, voor alle mijlen die je voor Mij hebt afgelegd, en voor alle uren waarin je voor Mij in Mijn bijeenkomsten op je voeten hebt gestaan omwille van Mijn zaak?

Voor mijn honger hebt U mij brood² uit de hemel gegeven, voor mijn dorst bood U mij levend water dat opwelde uit Uw Borst;

U bent goedgunstig voor mij geweest en beminnelijk, overvloedig in goedheid, en U hebt mij nooit in de steek gelaten.

Ik groeide in Uw Hoven waar U mijn ziel het hof maakte en alles wat ik heb verkregen kwam van U; U sprak van hart tot hart met mij en stond mij toe U te bezitten, en als een lamp die boven mijn hoofd schijnt verlichtte U mijn weg om mij te laten zien welke weg ik moest gaan;

wees Gezegend, mijn Heer en mijn God van eeuwigheid tot eeuwigheid; U hebt mij toegerust; waarom zou ik dan de eer hebben om iets terug te ontvangen voor Uw eigen daden?

het is waar, Ik heb je toegerust met alles, maar de vruchten van jouw werken hebben Mijn Hart geroerd; je hebt Mij vrijwillig gediend en met deze kostbare offers kan Ik alleen maar ontroerd zijn; laat Mij je dus een retraite en een pelgrimage in Mijn Lichaam aanbieden ...

Is dit wat Uw Heilig Hart verlangt?

ja! ja ... kom, je zult je rust hebben in Mijn Lichaam; vergeet jezelf in Mij, zodat je je hulpbronnen kunt putten vanaf Mijn Voeten; alleen Ik en jij, nader Mij, jij die Mij verlangt en vul jezelf uit Mij aan; Ik zal je deze retraite en deze pelgrimage aanbieden in de tuinen van Mijn Lichaam; Ik zal je overal vergezellen en helemaal tot aan Mijn bruidskamer van Mijn Heilig Hart, waar Ik altijd Mijn uitverkorenen heenleid om Mijn charmes over hen te ademen als een wierook van uitgelezen mirre; terwijl zij hun hoofd laten rusten op Mijn Heilig Hart, verfris Ik hen met het levende water uit Mijn Borst; en als harmonie tussen broeders en zusters, als een echtgenoot en zijn vrouw die gelukkig samenleven, zullen wij ons verheugen in elkanders aanwezigheid;³

kom, Mijn beminde, haal sterkte uit Mijn Voeten, zodat jouw eigen voeten geen zwaar te dragen last voelen; als je in Mijn voetstappen wandelt die je gids zullen zijn om Mijn Beginselen te volgen, zal je lopen ongehinderd zijn; als jij je pelgrimage houdt in Mijn Voeten, zul je als je loopt nooit je voeten zetten op het pad van de zondaars noch de weg bewandelen die het kwaad gaat; maar Mijn Voeten zullen je leiden om alle kwaad te vermijden, het de rug toe te keren en eraan voorbij te gaan; heb je pelgrimage in Mijn Voeten, waar ze je zullen meenemen om een effen pad te betreden waar alle wegen zijn verhard; je zult je noch naar rechts noch naar links keren, maar je voeten vrijhouden van het

¹ Eccl. 9: 17.

² Betekent “geestelijk manna”.

³ Ik begon te begrijpen dat Jezus wilde dat ik voor enige tijd helemaal alleen met Hem zou zijn en daarom liet Hij mij gedurende verschillende weken geen enkele bijeenkomst boeken. Jezus wil dat iedereen zich nu en dan terugtrekt in Hem.

kwaad en ver van het afdwalen van de weg van de Waarheid;

en in deze pelgrimage zal Mijn beminde naar Mijn engelen en Mijn heiligen uitroepen:

“hoe juist is het Hem te beminnen!”

dan zal Ik je weer terugbrengen in Mijn bruidskamer om je te laten zien hoe Ik zorg voor de Mijnen en je Mijn zoete Liefde laten proeven ... waarom die schaduw op je ogen, Mijn beminde?

Wat zullen mijn eigen orthodoxe mensen van dit alles zeggen!¹ Hier bent U, olie over mij uitgietend, achter en voor de wanden van Uw Heilig Hart, mij Uw parfum aanbiedend, terwijl U mij met Uw Rechterarm omhelst. Zij zijn dergelijke taal niet gewend!

zij zullen eraan wennen zodra hun ziel naar de hemel gaat ... wil je dat Mijn Boodschappen snel worden verspreid?

Ja Heer, ik zou graag willen dat niemand verstoken blijft van het horen van Uw Boodschap; ik wil wat U wilt; ik wil dat iedereen een oor leent aan Uw melodieën, zodat iedereen kan zeggen: “Ik ben als een zoon en dochter voor de Allerhoogste, wiens Liefde voor mij die van mijn moeder overtreft.”²

kom dus en wees als een verstandige dochter en rust uit en vul je ziel bij uit de Bronnen van Mijn Heilig Hart; heb je niet eerder gehoord, hoe Ik zorg draag voor de Mijnen? Ik wil je geestelijk trainen in Mijn Lichaam, en je sterk maken om oprecht te beminnen en zelfbeheersing te leren; Ik ben als een moeder die voedt en voor haar eigen kinderen zorgt; je hebt

juist nu nodig te worden gevoed, Mijn duif, om kracht te krijgen en in Mijn Liefde te groeien ...

Ik heb je verantwoordelijk gemaakt voor het overbrengen van Mijn Liefdeshymne naar alle naties en je hebt nog een lange weg te gaan; maar voordat je weer uitgaat, Mijn zuster, moet je een poosje bij je oudste Broer blijven om je geest te trainen in de Zijne;³

Ik nodig je nu uit in de bruidskamer van Mijn Hart; ook al ben je bezorgd of ongerust, Mijn beminde, in Mijn Hart zul je je vrede vinden, want Ik zal je eraan herinneren dat niets ooit tussen jou en Mijn Liefde kan komen; Ik zal je Mijn schoonheid onthullen zodat je ziel bezwijkt voor Mijn charmes, en dan, in je vurige verlangen om Mij te bezitten, zou je jezelf aan Mij aanbieden, maar Ik, Ik zou dan je voorhoofd al hebben bezegeld met Mijn huwelijkskus;

toon Mij je handen ... kijk dan naar de Mijne ... kom en leg je pelgrimage in Mijn Handen; Mijn Handen hebben veel goede werken gedaan die niet zijn opgetekend in Het Boek;⁴ er is nooit een koning geweest die zijn ondergeschikten heeft gediend zoals Ik, de Koning der koningen, heb gediend; “Mijn status was goddelijk, toch heb Ik Mij niet vastgeklampt aan de gelijkheid met God, maar Mijzelf ontledigd om de gestalte van een slaaf aan te nemen;”⁵ Ik zal op deze wijze de Mijnen kennen, als zij

¹ Hier hield ik mijn hoofd in mijn twee handen.

² Eccl. 4: 11.

³ Ik wist dat Jezus nu wilde dat ik zou uitrusten in een retraite in Zijn Lichaam, om mijn kracht te herwinnen, fysiek en geestelijk.

⁴ Jezus bedoelde de Bijbel. Zoals Zijn beminde leerling zegt: “Er zijn nog veel andere dingen die Jezus heeft gedaan; als ze stuk voor stuk zouden zijn beschreven, zou zelfs de wereld, dunkt mij, de boeken niet kunnen bevatten, die erover te schrijven zijn.” (Joh. 21: 25)

⁵ Fil. 2: 6-7.

zichzelf zullen ontledigen en Mijn goddelijke Wil volgen;

geef Mij je handen, Mijn Vassula, zodat Ik er Mijn Instructies in grif en het Werk voor je redding; Ik heb ze gezalfd, zodat ze, op hun beurt, de zieken en de vermoelden zalven; Ik heb ze gezegend opdat ze Mij kwistig goede daden aanbieden en Ik heb ze telkens weer gekust om ze kracht te geven en door te gaan zielen aan de Boze te ontrukken en bij Mij te brengen; Mijn eigen Handen hebben de jouwe gemaakt en gevormd, opdat ze Mij wierook en offer aanbieden; je zult leren in deze pelgrimage van Mijn Handen hoe Ik trouw heb gediend en werken heb volbracht die nooit iemand heeft gedaan;

Mijn beminde, dan, zal weer rusten bij Mijn Bronnen;¹ daar, terwijl je hoofd leunt op Mijn Koninklijk Hart, je rechterhand in de Mijne, zal Ik je kronen met Mijn Liefde en Tederheid, je ziel vullen met vertroosting, je vernieuwend als een adelaar, zal Ik je verfrissen zodat je jaren niet afnemen als een schaduw; en intussen zou Mijn blik je nooit loslaten, verrukt haar te beminnen die Mij bemint, Mij herinnerend aan al die momenten waarin je speelde in Mijn Tegenwoordigheid; en aan die andere momenten waarin je, bewogen door de Geest, tot Ons zou uitroepen: "Abba!" Ik zou ervoor zorgen dat je zou doorgaan Mij onverdeelde aandacht en liefde te geven;

in Mijn verlangen te worden bemind zal Ik je gevangen houden in Mijn Hart; en als een bewaker, geplaatst op een toren, zal Ik uitkijken naar indringers; Ik

zal je bewaken, Mijn beminde, als de pupil van Mijn Oog ... en jij, in verrukking over Mijn vurig verlangen je voor Mijzelf te houden, jij zou rennen om jezelf te verbergen in de schaduw van Mijn vleugels, zoals kuikens rennen om zich te verbergen onder de vleugels van hun moeder, je zou je koesteren in Mijn warmte en Ik zou je bewaren in de warmte van Mijn Hart;

dan, nogmaals, Ik en jij zouden opnieuw uitgaan, dan zal Ik je opnemen in de tuin van Mijn Mond; daar zul jij je pelgrimage hebben en je zult in deze pelgrimage leren, hoe verontrust Ik kon zijn als jullie monden die Mij² ontvangen, jullie geest en jullie ziel besmetten door giftige woorden tegen elkaar; leer van Mijn Mond de Waarheid en verkondig alleen de Waarheid overal, dus laat je mond Mij eren, Mij dag en nacht prijzen; laat je mond voor Mij zingen, naar Mij glimlachen, laat het als een miljoen melodieën in Mijn Oren klinken, als de zoetste psalm van de psalmist; laat je mond zijn als een tweesnijdend zwaard, om de ketterijen af te breken en de verraders in Mijn Kerk, maar laat voor allen die naar Mij dorsten je mond Mijn echo zijn en als zoete wijn, iedereen lerend hoe ze Mijn vriendschap kunnen winnen;

van Mijn Mond zul je Instructies ontvangen, Mijn duif, om te spreken zoals Ik wil dat je spreekt en gedachten uit te drukken in overeenstemming met Mijn Geest, en dan zul je deze lessen aan anderen doorgeven zonder voorbehoud; dan, weer, zoals een duif in zijn duiventil kruipt om uit te rusten, zou Ik je roepen om uit te rusten in de bruidskamer van Mijn Hart, terwijl Mijn onderzoekende blik op zoek zou zijn naar jouw ogen;

¹ Jezus bedoelt dat ik, nadat ik weer voor een zending ben uitgegaan, bij de terugkeer van de reis opnieuw op Zijn Hart zal leunen om te rusten, om mijn kracht te herstellen.

² Jezus bedoelt in de Eucharistie.

*Mijn Heer,
 U zorgt voor mij als niemand anders;
 U bent mijn Onschatbare Schat,
 en niemand of niets in de hele wereld
 geeft mij zoveel vreugde als U.
 Eén enkele blik van U en mijn geest
 brandt als vuur,
 en mijn hart smelt als was.
 Eén enkele blik van U en mijn ziel is
 betoverd
 door de diepte van Uw Liefde;
 Uw blik, mijn Heilige, is als een
 koninklijk bruiloftslied,
 hij is als de geur van een boeket lelies
 naar mij toegewaaid door de bries,
 Uw blik is als een Citadel met ivoren
 torens rondom ...*

dochter-van-de-Koning,¹ zie je hoe jouw Koning erop wacht Zijn vreugde in jou te hebben? je God heeft je gezalft met Zijn Lippen; Mijn Lippen zijn vochtig van genade en Mijn Lippen zullen liederen van redding voor je zingen zodat wij ze samen herhalen voor de koninklijke zonen en de koninklijke dochters van de Koning,² opdat ook zij mogen leren Ons³ de juiste lof en eer te geven;

dan ... zullen de dagen van deugden⁴ bloeien en de hemelen en de aarde vullen met Onze Heerlijkheid; ⁵ Mijn zuster! laat je oudste Broer je nu dragen om je pelgrimage te hebben in Zijn Ogen, opdat je ziel het volmaakte licht mag overwegen, de belangrijkste lamp

¹ Christus riep mij in een aan mijn naam analoge naam, want Vassiliki betekent ook dochter van de Koning.

² Gods hele schepping; Hij geeft hier aan dat wij van koninklijke afkomst zijn, uit koninklijk zaad, daar onze Schepper Koning is.

³ De heilige Drie-eenheid.

⁴ De nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, als heel Gods schepping vernieuwd zal zijn in het komende Tweede Pinksteren.

⁵ Jezus zei deze woorden majesteteitelijk, mij vervullend met hoop.

van het lichaam; Ik had gezegd dat de lamp van je lichaam het oog is en dat als je oog gezond is, je hele lichaam met licht gevuld zal zijn, maar dat als je oog ziek is, je hele lichaam duisternis zal zijn; pas dan op dat het licht in jou geen duisternis is, opdat je geen kennis maakt met het kwaad zonder het te weten; de stormwind zelf is onzichtbaar, en wanneer het kwaad werkt, werkt het in de duisternis om onopgemerkt te blijven ...

Mijn Ogen hebben veel van deze dingen gezien; bid hiervoor en zeg:

“O Heer van alle heiligheid,
 bescherm Uw heiligdommen⁶
 voor altijd tegen heiligschennis,
 door hun innerlijk
 in Uw Offerbloed te zuiveren van dode
 daden;
 amen;”

- sta je ogen niet toe te rusten op enig wangedrag maar sla ze op naar de hemel en Ik zal je het licht van Mijn Drie-Ene Heiligheid laten zien om te beschouwen, elke minuut van je leven, Ons Gelaat, dat naar jou gekeerd zal zijn;

ga Mijn Ogen⁷ binnen, zodat je de dingen ziet zoals Ik ze zie, denk niet dat Ik die vreselijke aanblik voor je zal verbergen die Mijn Ogen vullen met Tranen van Bloed; aangezien Ik je ertoe gebracht heb een waar leven in Mij te leven, zal Ik je deze gruwelen laten zien opdat je meer bidt; in Mijn Lichaam leeft de volheid van goddelijkheid, en toch vervolgen velen van de Mijnen Mij vanwege Mijn godheid; gebruik Mijn Eigen Ogen⁸ om Mijn Woord te lezen,

⁶ 1Kor. 3: 17 “Het heiligdom van God is heilig; en jullie zijn dat heiligdom.”

⁷ Jezus spreekt in beeldspraak.

⁸ Jezus spreekt symbolisch.

om in jou de volmaaktheid te vestigen die komt door het geloof in Mij; spreek nu tot Mijn Hart, Mijn uitverkorene ...

Wat kan ik zeggen?

Waarover kan ik spreken tot Uw Hart?

U bent het die mij bovenmatig waardeerde;

U bent het die mijn ogen¹ hebt genezen;

Mijn Volmaakte,

U was het die mij sprak over Uw Trouw;

U, Uzelf was het die mij naar Uw Koninklijke Hoven hebt gebracht om vrij daarin te wandelen;

hoezeer wilde Ik je tot de Mijnen rekenen en je Mijn Lichaam² geven ... Ik wilde zozeer je trouweloosheid genezen en je tot een van Mijn bruiden rekenen ... Mijn brandend verlangen was Mijzelf aan jou bekend te maken op een allerintiemste wijze en je de Ware God te tonen, de levende God, de eeuwige Koning;

“laat deze wereld Mijn lelie niet³ tot zwijgen brengen; laat hun samenzweringen haar niet treffen of haar ziel raken maar laat Mijn psalmen doorgaan voor haar en voor al degenen die ze horen te zijn als een bruiloftslied, opdat ze de Drie-Ene Ware God leren kennen die de Vader van allen is;”

nu, Mijn lelie, zal Ik je voortdurend reden geven om te zeggen:

“Mijn Heer is groot!”

je mag nu komen in de bruidskamer van Mijn Hart;⁴

heb je niet gelezen: “vreugde voor allen die tot Mij hun toevlucht nemen, eindeloze uitroepen van vreugde!”⁵ en “mijn vreugde is het God⁶ nabij te zijn;” kom dan bij Mij, de Bruidegom nodigt je uit, jij die voor Mijn Eigen Wijngaard zorgt, kom en bloei in Mijn Tegenwoordigheid, en je zult Mijn Liefde boven alles prijzen; en weer bij het zien van de schittering van Mijn Heilig Hart zal jouw hart bezwijken voor Mijn charmes, en als een echo zich Mijn verschijnen⁷ in je jeugd herinneren, toen Ik al Mijn charmes aanwendde om je tot Mij te trekken; en terwijl Ik je tot Mij trok, Mijn citadel, zei Ik: “Ik zal Mijn citadel verfrissen uit de rivier van Mijn Hart en Ik zal deze citadel heiligen om te voorkomen dat Mijn verblijfplaats valt;” en je Koning ademde over jou Zijn Adem uit als een delicate geur, dan zonder enig verder uitstel drukte Ik Mijn Heilig Gelaat op het jouwe, Gelaat op gelaat, gezegeld voor de hele eeuwigheid;

pauzeer even en denk na over deze woorden ... mogen Mijn woorden je vreugde geven ...

U bent nu mijn Meester

en dus buig ik voor U;

leer mij wat U behaagt

zodat alles wat ik zal doen voor U aanvaardbaar moge zijn;

mijn redeneringen zijn onzeker

en deze citadel, die U zo noemt,

is van klei gemaakt

en drukt de levendige geest terneer;

¹ Symbolisch.

² Jezus bedoelt de Heilige Eucharistie.

³ Jezus uitte, met een krachtige maar lage Stem, die als een bevel klonk, de volgende woorden; het was alsof Hij tot Zichzelf sprak; zoals men zegt: “hardop denkend”.

⁴ Telkens wanneer onze Goede Heer mij uitnodigt in de bruidskamer, is dat Zijn uitnodiging tot een retraite, want Hij deed mij begrijpen dat Hij wil dat

ik dikwijls met hem alleen ben en alleen voor Hem.

⁵ Ps. 5: 12.

⁶ Ps. 73: 28.

⁷ Het visioen dat ik had als kind. Jezus glimlachte naar mij; ik zag Hem helemaal tot aan Zijn middel. Telkens wanneer Hij zei: kom tot Mij, werd ik door een onzichtbare kracht naar Hem getrokken. Dan was ik zo dicht bij Hem dat onze gezichten elkaar ontmoetten en had ik het gevoel dat mijn gezicht werd opgeslorpt door het Zijne.

*U zegt, Mijn Koning,
dat U Uw Beeld op het mijne hebt
gedrukt;*

ja;¹ en terwijl Ik dat deed, plantte Ik vervolgens een kus op die lippen die Mijn Echo zouden worden en de Waarheid zouden verkondigen, om ze te trainen Mijn Naam te bezingen en te zeggen:

“zing voor de Vredevorst,
zing voor de Onsterfelijke,
voor de Machtige God;
open jullie harten
en laat ze worden verteerd
door Zijn jaloerse Liefde;
zing voor de Heer en Koning
en juich bij Zijn komst;”

kom, laat je ogen zich nu, Mijn beminde, te goed doen aan de onpeilbare schatten van Mijn Hart, dan zal de Almachtige je dragen om je pelgrimage te maken in Mijn Oren ... je zult leren hoe je moet luisteren en scherpzinnige spreuken moet begrijpen, Mijn beminde; als je een oor uitleent zul je van de Wijsheid leren, en dorsten naar elke conversatie die van Mij komt; je zult leren in de tuin van Mijn Oren hoe Mijn Oren open zijn voor ieder die Mij oprecht aanroept, en tot Mij² komt met een zuiver hart, en berouwvol als een luid klachtenboek, hun armzaligheid, de nadruk leggend op hun onwaardigheid, en hoe zij tegenover Mij tekortgeschoten waren; bij deze klank springt Mijn Hart van zijn plaats; die klank van diep berouw zal hen leiden naar Mijn Hoven;

¹ Zoals ik al eerder zei, in het visioen van Christus, werd ik naar Hem toe getrokken totdat mijn gezicht het Zijne raakte en het was alsof mijn gezicht door het Zijne ging.

² Ik begreep dat Jezus ook de biechtvader bedoelde en niet alleen Zichzelf.

opdat je oren luisteren naar Mijn Stem, zou jij je stem moeten dempen; kom en leer hoe Ik de ellendigen en de armen die Mij roepen antwoord en bevrijd; doe een beroep op Mij en Mijn Oren zullen je verzoek horen en Ik zal je komen redden, Ik zal je roepen horen; Mijn Oren zijn gevoelig; en jij, als een schepsel, wees niet roekeloos of doof voor de roep van de noodlijdenden maar open je oren voor hun smeken; sta niet afkeurend tegenover hen maar reik hun je hand; je weet niet hoe Ik huiver als er een verzoek wordt gedaan en Mijn schepselen geen gehoor of antwoord geven aan de smekeling; Mijn Heilig Hart lijdt in Mijn Borst;

in de tuinen van Mijn Oren zul je leren hoe je God neerziet vanaf Zijn Troon op de zonen en dochters van de mensen, naar hen overleunend met Zijn Oor tegen hun lippen; en jij, die duizenden ontelbare engelen hebt gezien die Mijn Glorierijke Troon³ omringen, vertel hun:

“kom en luister: ik ben onderricht door de Heilige om jullie te zeggen wat Hij voor mij heeft gedaan: wanneer ik mijn kreet van metanoia⁴ uitte tegenover Hem en grote lof op mijn tong lag, nog schuldig zou zijn geweest in mijn hart na mijn bekering, dan had de Heer mij niet gehoord; maar God heeft mij niet alleen gehoord maar Hij luisterde naar mijn smeken en antwoordde op mijn gebed; gezegend zij God, Drie-een in Zijn Heiligheid, die noch mijn gebed negeerde noch mij Zijn Liefde onthield;”

dit is wat je hun⁵ gaat vertellen; nu kom en stap jouw permanente Thuis binnen,

³ Ik begreep ook Zijn Heilig Hart.

⁴ Berouw.

⁵ De Heilige vroeg mij te kijken naar Psalm 66: 16-

de bruidskamer van Mijn Hart waar je Koning erop wacht Zich in jou te verheugen en jij in Hem;

kom Mijn engel en Mijn bruid, Ik verlang ernaar je te bekleden met Mijn Naam, met Mijn werkelijke Tegenwoordigheid; je kleding zal Ik zijn want Ik ben alles; in Mijn Lichaam leeft de Volheid van Goddelijkheid, daarom zul je in Mij je vervulling vinden; Ik zal je verborgen houden in Mij, en op deze wijze, wanneer de tijd komt, zal Ik je aan de Vader voorstellen;

Ik ben je zoete geur, Vassula, en Ik wil dat je bent als een heldere ster die schijnt in de duisternis van deze generatie, haar¹ parfumerend met Mijn geur; je zult doorgaan te schijnen, want je zou de wereld bieden wat uit Mijn Mond is gekomen, je zou aan allen offeren: het woord van Leven; en velen zullen Mij in jou zien,² daar Ik je heb bekleed met Mijn Naam zodat je Mijn echte metgezellin wordt;

je Ware God, je Heer Jezus Christus, verwelkomt je nu van harte in Zijn Heilig Hart: je Thuis ... Ik heb Mijn Domein aan je geopenbaard, Mijn zuster, Mijn mijne ... Mijn genade is met je ... ic;

³en Mijn gunst bindt je aan Ons ...

⁴en in Mij, hebben Wij je begunstigd om te zien wat de mens uit zichzelf niet kan zien; Wij geven je Onze Vrede ...



20.

¹ De generatie.

² Het Heilig Gelaat van Christus dat verschijnt in de plaats van het mijne.

³ Plotseling sprak God, de Eeuwige Vader.

⁴ De Heilige Geest sprak nu.

(De bovenstaande Boodschap werd mij gegeven met veel tussenruimten. Ze nam 50 bladzijden in beslag.)

18 februari 1997

*Mijn Psalm en mijn Hymne,
Mijn Amen,
mijn Broeder, mijn Zuster en Vriend,
mijn Vader en Moeder,
mijn Zoete Geur en mijn Wierook,
mijn Zonneschijn en mijn Licht,
mijn Schitterende Vlam die nooit ophoudt
te schijnen,
mijn series Feestbanketten,
mijn Veiligheid en Rots van mijn sterkte,
mijn Groei en mijn Overvloed,
mijn Portaal naar de Eeuwigheid,
wat doet U opspringen van vreugde
bij het zien van dit vlokje stof dat U
voorbijgaat?*

zijn absolute nietigheid doet Mijn Hart opspringen met zoveel vreugde dat Ik de aandacht trek van Mijn engelen die Mij omringen;

U en U alleen bent mijn Beker ...

wat zal Ik niet geven aan iemand die zo zwak is ... wat zal Ik er niet voor doen ... moge je wedloop met Mij in de wereld gezegend zijn, want hij zal veel zielen redden;

laat zelfs de bergen en de heuvels diep buigen bij het horen van Mijn Lofzang van vrede die Ik heb gegeven aan Mijn volk; herinner hen eraan dat Ik de armsten⁵ zal verdedigen; vertel hun dat in jullie dagen de deugd zal beginnen te bloeien, en een universele vrede spoedig Mijn schepping zal bedekken, want Mijn Rijk zal zich uitstrekken van zee tot zee;

⁵ Arm van geest.

en het Beest zal terugdeinzen voor Mijn Tegenwoordigheid, en je vijanden, die Mijn vijanden zijn, zullen in het stof kruipen; de Amen is op Zijn weg om elk ras te zuiveren met een verterende vlam, want Ik haat de praktijken van de afvalligen; de hemelen zijn nu aan het werk, draag Mij dus als een rijk kledingstuk, om, tijdens onze reis, de woorden van de Amen aan te kondigen; volg Mij in Mijn voetspoor dat doordrenkt is van Mijn Bloed;

Ik heb je lief, kind, draai je om en kijk naar Mij en zeg Mij dan dat je Mij ook liefhebt; liefde eindigt niet bij Mij, Mijn Liefde duurt eeuwig en is zeker; probeer Mij dan na te volgen; vul jezelf met Mijn Liefde;

Ik, Jezus, zegen je;

IXΘΥΣ 

3 april 1997

*Heer van Vrede,
waak over mijn ziel, en wees mijn
bescherming
tegen de wolven die mij achtervolgen
omdat ik al Uw wonderen verkondig
en mijn liefde voor Uw Huis
bekendmaak;
bevrijd mijn voeten uit hun netten en
valstrikken;
keer tot mij; ziet U hoe de wolven zich
vermenigvuldigen? Ziet U hun geweld?
Met luid geschreeuw beschuldigen ze
mij,
verscheuren ze mij voor Uw Ogen in
stukken;
ze bedenken valse beschuldigingen,
hun mond is wijd open om mij te
beschuldigen;*

maak je niet ongerust over hen, Ik ben met je; Mijn Vrede en Liefde geef Ik je;

Mijn kind, kind van Mijn Hart, verhef je geest in de Mijne en val niet; heb je Mijn Overwinningen¹ niet opgemerkt? Mijn glorie schijnt binnen en buiten deze Boodschappen; blijf Mij toegewijd, vol gebed, en jezelf wegcijferend zodat Ik word gezien, waarheen je ook gaat;² op deze manier kunnen we verdergaan, jij, met Mijn Kruis in de ene hand en in de andere hand Mijn Woord, dat je Lamp zal zijn, terwijl Ik, je Koning, majesteitelijk en zegevierend aan je zijde zal lopen, Mijn triomfen glorieus accumulerend in jouw trouw, terwijl Mijn glorieuze scepter in Mijn Hand je voetstappen zal blijven leiden waar ze moeten gaan en waar Ik wil dat je in Mijn Naam heengaat;

we zullen nu nog meer afdalen om diegenen te ontmoeten die in de afschuwelijke diepten van de zonde zijn, om ze vergeving, mildheid, barmhartigheid, liefde, geloof en hoop te leren, en Ik zal Mij neerbuigen uit de hoogten van Mijn Heerlijkheid naar de stervenden,³ en toch zozeer door Mij bemind ... om ze te genezen, ze te troosten en te zeggen hoe kostbaar zij voor Mij zijn; alles zal op zekere dag ophouden te bestaan en slijten als een kledingstuk, maar Mijn Liefde voor hen zal onveranderlijk zijn ...

leun nu, Mijn dierbaarste, tegen Mijn Heilig Hart zodat elke hartenklop die je hoort je ziel zalft als verse olie, en je vernieuwt en verfrist; en terwijl jij leunt op Mijn Koninklijk Hart, zul je drinken uit Zijn vloeiende Stroom, een levend water dat binnenin je zal veranderen in een bron, eeuwig leven opborrelend;

¹ Bijeenkomsten die voller zijn dan ooit, in mijn gebedsontmoetingen.

² Dit is symbolisch maar ook letterlijk bedoeld, als Christus verschijnt op mijn gezicht en mij volledig uitwist.

³ Geestelijk stervenden.

wees standvastig van hart, want Ik ben je Redding;

Ik zegen je in Mijn Drie-ene Heiligheid, driemaal;



4 april 1997

bloem-van-Mijn-Hart, luister naar Mijn woorden; Ik vraag je: geloof je in wat er staat geschreven in de Schrift?

Waarom, Heer, natuurlijk geloof ik dat!

geloof je dat God tot de mens kan spreken?

U hebt mij begunstigd door tot mij te spreken, hoe zou ik dan niet kunnen geloven dat U tot mij hebt gesproken?

vandaag zijn er velen van de Mijnen die in Mijn eigen Huis het zwaard tegen Mij heffen ... opgeblazen van hoogmoed zeggen ze: “wij zijn goden;” ze maken er aanspraak op zoveel groter te zijn dan alles wat de mensen god noemen, zoveel groter dan alles wat wordt aanbeden, dat ze zichzelf op de troon zetten in Mijn Heiligdom en zich verbeelden God te zijn; elk woord dat door Mij is verkondigd, wordt juist door dezen afgewezen, maar het grote vuur is nu gereed om ze te verteren ... zij maken er aanspraak op het Mysterie van Mijzelf te hebben begrepen;

er is een Middelaar¹ om de mens eraan te herinneren wat zijn plicht is; uit medelijden met hem, bidt Hij in plaats van de mens om te worden genezen en te worden gespaard voor de afgrond; dit

alles doe Ik keer op keer voor de mens, zijn ziel reddend voor het eeuwige vuur en Ik laat het licht van het leven helder over hem schijnen ...

om hun plannen te verbergen smeden deze mensen, die Mij dagelijks opheffen, in het duister hun plannen om de Stoel van Petrus omver te werpen en de Vicaris van Mijn Kerk tot zwijgen te brengen, alsook al diegenen aan wie Ik hun plannen heb onthuld en hun geloofsafval aan het licht heb gebracht; zij maken plannen in het duister om Mij tot zwijgen te brengen, zeggend: “wie kan ons zien? wie kan ons herkennen?” maar de eenvoudigen verheugen zich als ze Mijn Stem horen en herkennen; de armsten jubelen in Mijn Tegenwoordigheid;

- hun offers² voor Mij zijn nu een spot; waarom, omdat zij in Mijn Hoven echt het Voorwerp van Schande zijn geworden; deze boosdoeners in Mijn Huis speculeren erop Mijn Stem tot zwijgen te brengen; ze zullen proberen jullie allen een bevel op te leggen om de prachtige Werken van de Wijsheid te veroordelen; omdat dit³ Werk van Wijsheid hoog verheven is als een lichtgevende banier en hun ongerechtigheid toont, is het hun voornaamste doelwit geworden; Mijn⁴ eerlijkste erfenis is geworden als een vrouw die haar minnaar bedriegt ...

en aan jou, wier oor Ik heb geopend om Mij te horen en Mijn leerlinge te worden, zeg Ik: vrees niet, verlang naar Mij als nooit tevoren, opdat het je zoete bedwelming wordt, aangezien het zoeter dan wijn zal zijn; achtervolg Mij, opdat je op het eind de Kennis van God zult

² Jezus spreekt nu over de afvalligen.

³ Bedoeld zijn de Boodschappen van Waar Leven in God.

⁴ Het was hier alsof Jezus tot Zichzelf sprak.

¹ Ik denk dat Jezus over Zijn Heilige Geest spreekt.

vinden en Zijn Wijsheid; verlang naar Mij met heel je hart, net zoals een weeskind naar zijn ouders verlangt, verlang naar Mij met heel je hart; verheug je in niets anders op aarde noch in de hemel dan in Onze Drie-ene Tegenwoordigheid, laat je vreugde zijn dicht bij Ons te zijn Die je hebben uitgehuwelijkt aan Onze Heiligheid tot Onze Glorie maar ook tot jouw heiliging;

*Mijn God, mijn God,
nu is het de tijd om te handelen,
want Uw Wet is verbroken
en het kwaad wint aan macht in Uw
Huis;
ik vind dat de Gruwel zich uitbreidt,
net als rivieren die buiten hun oevers
treden,
overspoelt ze ons;
Drie-ene God en Garant van ons welzijn,
kom ons te hulp!*

Ik zal Mijn Belofte vervullen en je leed en je zorgen zullen tot een einde komen; vertel dus aan Mijn zonen en dochters dat Mijn Stem weldra van boven zal donderen en dat de fundamenten van de bergen zullen beven; nu deze kooplieden in Mijn Kerk hem omsingelen die Ik op de Stoel van Petrus heb geplaatst en voor niets anders oog hebben dan om hem omvergeworpen te zien; ze lijken op een leeuw die in stukken wil scheuren, als een jonge leeuw ineengedoken in zijn schuilplaats;

Ik observeer juist diegenen die Mijn Stem¹ tot zwijgen willen brengen, elk van hun bewegingen, en het zien van hun bewegingen vervult Mij met afkeer; Ik sla Mijn trouwe dienaar² gade, terwijl zijn lippen eindeloze zegeningen uiten voor zijn vervolgers; Ik luister naar zijn

stem terwijl hij in de rug³ wordt aangevallen:

“In Uw Liefde, mijn Verlosser, luister naar mijn smeken; mijn wrede vervolgers sluiten mij in, hoe ver zijn zij verwijderd van Uw Wet! Hier ben ik, opgestaan vóór de dageraad, om Uw hulp in te roepen: Salve Regina, Koningin, kom ons te hulp, miserere ... kom ons te hulp, O God! Beschermmer van de zielen kom ons te hulp;

“Madre de Dios, Bruid van de Heilige Geest, moge mijn roep Uw Tegenwoordigheid bereiken en Uw Moederlijk Hart raken; O Pure, gezeten bij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Hemelse Troon van God, neem het voor mij op en breng ons universele vrede ... heb medelijden met ons ... heb medelijden met Uw kinderen ... ik open mijn mond, verlangend van hoop als U Uw mantel openvouwt en hem uitspreidt over de lijdenden, over de ellendigen, over de armen en de verlatenen; om ons te beschermen, geeft U ons stromen van Licht en Hoop, en mijn leed wordt verzacht; als een klein kind dichtbij zijn moeder, ben ik gerustgesteld, als een klein kind bij zijn moeder neem ik mijn toevlucht tot U en stel ik mijn hoop in U, Hemelse Troon van de Allerheiligste Drie-eenheid;

“Middelares van alle genaden, red ons van de stormachtige vloed van de zonde, vermenigvuldig Uw genaden en keer de harten van de ouders naar hun kinderen en de harten van de kinderen naar hun ouders; O Moeder van de Goddelijke Liefde, ik vraag Uw Koninklijk Hart, altijd vol goedgunstigheid en goedheid, mij bij de Vader aan te bevelen; ik zal

¹ Zij die voor altijd locuties willen uitbannen, ze eenvoudig meditaties willen noemen.

² Bedoeld is de Paus.

³ Dit laat het vurige contemplatieve gebed van de Heilige Vader zien; de woorden zijn niet noodzakelijk de letterlijke woorden van de Paus.

geen verdiensten voor mijzelf tellen, daar U het was, mijn Garant, die, in Uw liefhebbende tederheid, die dag¹ mijn leven hebt gered, opdat ik de schapen aan mij toevertrouwd zou hoeden; Deugdzaam en Maagdelijk Hart van Maria, heb medelijden met Uw kinderen en open de Deur van Uw Hart voor de ballingen en werp Uw Licht over ons allen;

“Moeder van de leerlingen, Moeder van de Triomf, Moeder van ongeëvenaarde Redding, Moeder van de profeten en de charisma’s, Moeder van de Ware Wijnstok, mogen mijn smeebeden Uw Moederlijk Hart bereiken; in Uw Liefde, luister naar mijn roepen ...

“mijn God, Behoeder van de zielen, ik stel mijn hoop op U ... O God, hoezeer bemin ik Uw Wet! amen;”

*Verbreek dus nu Uw zwijgen, Heer,
neig Uw Oor naar zijn gebeden
en hoor wat hij zegt.*

*Zend ons van omhoog dit Levende Water
om ons te reinigen en ons te zuiveren.*

de dageraad zal komen na deze eindeloze nacht Vassula, Mijn vriendin, en de Glorie van Onze Drie-ene Heiligheid zal schijnen;

(Onze Heilige Moeder spreekt:)

en Ik, je Heilige Moeder, groet je, Vassula; ja, Onze Harten² zullen opkomen als de dageraad om de aarde op te helderen in haar duisternis van vandaag; Onze Harten zullen in Hun triomf over de mensheid schijnen, helderder in schittering dan alle sterrenbeelden samen, luisterrijker dan

duizend zonnen, en de mensen die nu jarenlang hebben gewandeld, in duisternis, zullen aan de hemel een groot licht zien; op hen die leefden in een land van schaduw, zal een licht schijnen;

velen van jullie, kindertjes, wachten op uiterlijke tekenen en uiterlijke wonderen en voortekenen; velen van jullie richten jullie blik naar boven de hemel afzoekend, en toch, mijn Zoon, Jezus, heeft jullie gewaarschuwd, geen uiterlijke tekenen te zoeken maar te zoeken naar wat echt en goddelijk is binnen in jullie;

velen van jullie lezen en herlezen deze profetische openbaring met jullie ogen maar zien nooit, want wanneer jullie lezen, lezen jullie met de uitsluitende interesse naar buitengewone tekenen of aanwijzingen over wonderen en voortekenen, in plaats van de Heilige Geest aan te roepen om jullie een geest van onderscheiding en waarneming te schenken, om meer door te dringen in het mysterie van Christus en in het mysterie van Zijn Verrijzenis en om jullie ziel in staat te stellen geestelijke vorderingen te maken om het beloofde land te bereiken ...

als iemand doorgaat zijn geest en hart op die manier te richten, mijn arme kinderen, zullen jullie op de dag waarop jullie Oog in oog zullen staan met jullie Schepper, met lege handen staan voor Zijn Troon omdat jullie ziel nog een wildernis zal zijn, een dor land, een woestijn; maar als jullie met het juiste hart doordringen in de Mysteries die Wij nu aan jullie openbaren in deze Boodschappen, zullen jullie beginnen te begrijpen dat elk werk dat God doet vol Glorie en Majesteit is:

wanneer Hij, met Zijn Majesteit, een ziel tooit en die ziel ertoe brengt om binnen te gaan in Zijn Koninkrijk en in

¹ De poging om de Paus te doden.

² Het Hart van Jezus en Maria.

de Hemel, zullen jullie, dan, dit wonder vieren omdat jullie Zijn Heerlijkheid zouden zien; als God de uitgehongerden en degenen die Hem vrezen van Hemels Voedsel voorziet, opdat ook zij kunnen erven en erfgenamen kunnen worden van Zijn Koninkrijk en zich ontwikkelen in trouw en rechtvaardigheid, zullen jullie ook dit wonder vieren, omdat jullie Zijn Zegen zullen herkennen, en jullie zullen deze Zegen rond je hals dragen zoals iemand een guirlande draagt;

wanneer Zijn Werken van Wijsheid die als een Eindeloze zee zijn, schijnend als duizend zonnen je ziel stralend zullen verlichten, zodat de vrucht op je lippen toeneemt en elk woord dat door je lippen wordt verkondigd als een verterend vuur zal zijn, deze aarde zuiverend, op die dag en nacht zul je nooit meer ophouden hymnen te zingen voor de Amen voor Zijn overvloedige goedheid, geduld en tolerantie die Hij al deze jaren van jullie wildernis voor jullie had; jullie ziel zal deze wonderen, voortekenen en tekenen elke dag van jullie leven gedenken; daarom, Mijn kinderen, zullen jullie in je bekering de ware Glorie van God ontdekken die binnen in jullie woont en schijnt; ontsluit jullie ogen om te zien dat jullie Schepper ook binnen in jullie leeft, die jullie omhelst in Zijn Liefde; jullie Schepper is ook jullie Bruidegom,¹ want Hij is het Hoofd² van elk schepsel ...

bid, Mijn kinderen, voor hen wier hart van God verwijderd is; velen van hen zeggen: “laten we vandaag eten en drinken, morgen zullen we dood³ zijn, kom, laten we feestvieren nu we in leven zijn, ons leven zal voorbijgaan als plukjes wolken, ja, onze dagen hier zijn

geteld en zullen voorbijgaan als een schaduw, laten we dus feestvieren!” en ze gaan door zichzelf en het Beeld van God te schande te maken, dieper en dieper in de zonde te zinken, onbewust dat ze meer dood dan levend zijn ... ach, zo velen van hen zijn misleid door hun eigen arrogantie, en onjuiste opinies hebben hun ideeën verwrongen ...

Mijn Zoon, Jezus Christus, Verlosser van de mensheid, heeft de macht om iedereen te redden, want de Vader, jullie Schepper, heeft Hem de macht gegeven over de gehele mensheid; vandaag vertoont Hij tekenen en wonderen als nooit tevoren in de geschiedenis;

God buigt Zich helemaal vanuit de Hemel neer naar jullie, Mijn kinderen; jullie Koning, Jezus, heeft Zijn Kroon terzijde gelegd en is neergedaald van Zijn Glorierijke Troon om jullie te bereiken; deze Koning, die was gezeten op Zijn Koninklijke Troon, gekleed in vreeswekkende pracht, schitterend in Zijn Heerlijkheid meer dan goud en kostbare stenen, hief Zijn Gelaat op vol goedgunstigheid en van laaiende Majesteit keek Hij naar de menigte engelen die Hem omringden; Hij keek naar Zijn Heiligen, en naar het hele Hemelse Hof en zei, Zijn Hart brandend van Liefde:

“Ik heb besloten Mijn Hemelse reserves⁴ te openen en Mijn verborgen Manna⁵ uit te storten over deze roekeloze

⁴ Tegelijk hoorde ik het woord hulpbronnen.

⁵ Terwijl deze woorden: verborgen Manna werden uitgesproken, verstond ik ook: de verborgen schatten van het Heilig Hart, waarop het Sint Gertrudis was toegestaan een blik te werpen, en tegen wie gezegd werd dat deze schatten worden bewaard voor deze tijden, wanneer de mensen koud zouden worden in hun liefde voor God, dat wil zeggen wanneer Jezus Zijn Schatten zal openbaren. We leven nu in deze tijden.

¹ Jes. 54: 5.

² Rom. 7: 4 en 1 Kor. 11: 3.

³ Jes. 22: 13.

generatie, een schat gereserveerd voor deze tijden, wanneer de wereld koud zou worden en ver verwijderd van de liefde tot God in haar koudheid van hart;¹ laat het nu bekend worden dat de goddelozen zullen worden gevoed uit deze reserves; daarom zal Ik, Ikzelf, naar hen toe gaan met woorden van troost en zal Ik de armzaligen geruststellen; Ik zal Mijn grote Liefde tonen aan de Armzaligheid en hun wonden² helen;

“Ik, Ikzelf, zal tot hen spreken en hun zeggen dat Ik hun Broeder ben en hun Goddelijke Vriend die aan hen hun goddelijkheid zou kunnen teruggeven; in de bitterheid van hun slavernij, zullen zij, de een na de ander, zich afvragen: ‘hoe komt het dat ik geteld word onder de kinderen van de Allerhoogste, ik, die ongedierte van het ongedierte ben, een ondier onder ongedierte? hoe kan deze Allerglorierijkste God tweemaal naar mij kijken en mij een plaats aanwijzen onder Zijn Heiligen? hoe kan deze glorierijke Zon ook voor ons opkomen en op ons schijnen? - ‘nee ondier, nee; je zult niet sterven; je Koning zal je niet laten sterven, Ik zal je redden door Mijn Hand, klein ondier, en Ik zal je te hulp komen zodat ook jij op zekere dag in staat zult zijn in Mijn Hoven te verschijnen; Ik zal je weerzinwekkendheid veranderen in een feest, want je Koning is je nu nabij,³ en van een feest zal Ik je omvormen tot een paradijs, een glorierijke hemel, zodat Ik, in Mijn Luister, geprezen en verheerlijkt kan worden; en in deze hemel zul je Mij aanroepen en vanaf dan Mijn Wegen zoeken zodat je mag leven; Mijn

Almachtige Adem zal Mijn Parfum over je ademen; niemand kent alle schitterende dingen die in de Hemel zijn, en hoe Ik Mijn Wil bekend kan maken op aarde zoals in de Hemel; om je te verheffen, ondier, of je nu belangrijk bent of gewoon, rijk of arm, zal Ik Mijn Lippen openen en uit Mijn Mond zal Ik Mijn delicate balsem over jou, ondier, uitstorten ⁴en ieder van jullie zalven;’

“ja, Ik zal komen om ze te bevrijden, om ze moed te geven zal Ik hun Mijn wonderlijke Werken laten zien, hen herinneren aan hun erfenis en hun Mijn Koninkrijk aan te bieden ... in Mijn Oneindige Mildheid zal Ik Mij uit de Hemel neerbuigen en met Mijn gouden scepter deze nauwelijks geboren en opheffen om Mij te volgen in Mijn Voetspoor; velen zullen niet-begrijpend kijken naar Mijn keuze en dat genade en barmhartigheid geschonken kunnen worden ook aan dezen die eens hadden opgehouden te zijn; - Ik zal helemaal naar hen neerdalen en naar de verst verwijderde landen gaan en Mij onder hen mengen; en zij zullen Mijn Liefde prijzen boven wijn en tot Mij zeggen: ‘hoe juist is het U te beminnen, Soeverein van het Heelal!’”

⁵toen, vol goedgunstigheid, verhief Hij Zijn Rechterhand en zegende de aarde; en jij, dochter, volbreng wat God je bevolen heeft te doen, zie je hoeveel helderder je ogen zijn nu je deze mondvul honing⁶

¹ Wat ik had begrepen werd bevestigd.

² Wonden op onze ziel door de zonde.

³ Dit herinnerde mij aan de eerste woorden die mijn engel Daniël sprak met betrekking tot God. In 1985 zei Hij: “God is je nabij en bemint je.” Dit betekende dat dit het begin zou zijn van mijn bekering, die zou komen door Zijn genade.

⁴ Hooglied 1: 3: “Uw Naam is als een uitgegoten olie, daarom hebben de meisjes U lief.” Jezus bedoelt: door het uitgieten van Zijn balsem over de zondaars zullen die worden genezen, met andere woorden, zalving vertegenwoordigt Zijn Naam, en als Zijn Naam eenmaal over de zondaars komt, brengt die hen ertoe God te beminnen.

⁵ Dan ging onze Lieve Vrouw verder.

⁶ O.L. Vrouw bedoelde: Hemels Manna, dat hier het Woord van God vertegenwoordigt.

hebt gegeten? vul je mond met olie¹ en ga met Mijn zegen; Ik ben met je;

12 april 1997

Ik geef je mijn vrede, Vassula; kom en hoor je Heilige Moeder: het Woord van de Almachtige is inderdaad tot jou gericht; kom nu, jij aan wie Gods Boodschap is toevertrouwd; kom en schrijf dit:

“Christos Anesti!” *Alithos Anesti!*²

ja, Christus is verrezen, en dit is wat God wil dat je tot iedereen zegt; verklaar aan deze stervende wereld dat Mijn Zoon inderdaad verrezen is; predik een Verrezen Christus, Mijn engel, want velen van jullie generatie erkennen deze waarheid niet vanwege hun rationalisme; heb je niet gelezen: “deze zelfde mensen scheppen op over hun wereldse prestaties, denkend dat ze alles hebben wat ze willen en dat ze in de gelukzaligheid zijn terwijl ze de wereldse koninkrijken bezitten;” ze zijn vervuld van hun eigen belangrijkheid in plaats van de Volheid van de drie-enige God;

daarom is de wereld in verwarring en wordt er zoveel onschuldig bloed vergoten; maar dit zijn ook de tekenen van de tijden; Satan en zijn duistere heerschappij braken hun braaksel uit over de aarde en brengen onheil in de families en ook verdeeldheid; zij doen overal ter wereld valse profeten opstaan die ook tekenen en voortekenen produceren, maar dit gebeurt opdat de

uitverkorenen ook in hun verraad zouden vallen; die valse profeten worden als regen over jullie uitgestort en brengen zoveel schade toe en zoveel verwarring, Mijn arme kinderen ... woorden en valse eden vullen hun mond en hun profetieën zijn als giftig onkruid dat nu gedijt in de voren van de akkers van de Heer; hun wortels breiden zich uit om nieuw giftig onkruid voort te brengen;

de gevaarlijke signalen echoën in jullie oren, Mijn kinderen, maar jullie lijken deze signalen niet te begrijpen of te onderscheiden; zij zoeken naar de wind die hun stemmen hoger zal dragen dan die van Koning Salomo, de profeet Elia of Mozes, en ze verklaren zichzelf reusachtig veel groter³ door zichzelf te kronen en zich af te vragen: “is het niet prachtig om zoveel macht te hebben?” wees gewaarschuwd, opdat je niet wordt bedrogen en moge God jullie harten onderscheidingsvermogen schenken, zodat Zijn Heerlijkheid voor jullie ogen gegeven, jullie tot de Waarheid brengt;

24 april 1997

(Jeruzalem.)

(Terwijl ik bad in de gebedsgroep van Waar Leven in God in Jeruzalem, riep Christus mij om de volgende Boodschap te ontvangen.)

Mijn beminde zielen, jullie zijn Mijn geschenk; jullie tegenwoordigheid hier is

¹ Olie vertegenwoordigt hier de Naam van God: “Uw Naam is als een uitgegoten olie,” Hooglied 1: 3.

² Grieks voor: “Christus is verrezen”. En het antwoord: “Hij is waarlijk verrezen”. Begroeting die gewoonlijk wordt gebruikt gedurende 40 dagen na het vieren van de Verrijzenis, de dag van Pasen.

³ Onze Heilige Moeder geeft ons een waarschuwing tegen diegenen die zichzelf groter verklaren dan Salomo, of degenen die rondgaan en beweren dat ze Elia of Mozes, of Henoch zijn. Dan zijn er andere zielen die in totale illusie velen ertoe overhalen hun illusies te lezen en hen te volgen.

voor Mij een geschenk; jullie gebeden zijn een liefkozing voor Mij, wees gezegend ...

en jij,¹ je tranen zijn een verzachtende balsem op Mijn Wonden, Mijn zuster;

Ik ben met jullie, Mijn vrienden, blijf met Mij; ic;

6 mei 1997

*Mijn Heer, mijn Beker, mijn Banket,
in Uw Tegenwoordigheid ontbreekt het
mij aan niets,
gezegend zij Uw Heilige Naam driewerf
heilig;*

*in het stof lag ik neer,
totdat Uw Woord mijn oor bereikte en
mij deed herleven;
toen, hebt U in Uw grote Liefde en
Medelijden,
mijn ogen gekust om ze te openen;
ik begon te zien;
ik zag verder dan de hemelboog van de
sterren
en aanschouwde in mijn hart Uw
Luister;*

*Ik zag de Onzichtbare God,
en Degene die Ontoegankelijk was vóór
mijn aanraking
was plotseling helemaal om mij heen en
in mij!
de Ondoordringbare werd plotseling
doordringbaar
door een eenvoudige uiting van Zijn
Mond,
de Bemiddelaar in mij verhief mijn geest
in een wolk
en samen met Hem en door Hem
bracht Hij mijn ziel in volle gemeenschap
met U,
om door te dringen in de diepste diepten
van Uw Majesteit.*

¹ Jezus sprak tot een religieuze die daar aanwezig was.

Mijn Vassula, Ik heb Mijn Liefde voor je eigen ogen ² neergelegd; heb je niet gemerkt hoe Ik je heb omringd met liederen van bevrijding? - zou je willen dat Ik nog een van Mijn liederen voor je zing?

O ja! ik zou graag willen dat U voor mij zingt, een eindeloos lied.

Ik zal dit lied ³ zingen dat voor alle eeuwigheid en voor jullie allen zal worden gezongen; en jij, Mijn beminde, jij kunt Mijn harp zijn en Mijn lier die Mijn Stem begeleiden; kom, kom en vertel je ziel:

“Jezus is mijn redding;⁴

“Ik ben je redding; zie je hoe Ik met Mijn delicate geur van wierook en mirre helemaal naar je kamer kom? Mijn teer schepsel, wandel niet langer als een vagebond maar sta Mij toe je in Mij te trekken; verheug je in Mijn Tegenwoordigheid, geniet Mijn grote overvloed van Mijn Hart, jij met wie Ik Mij heb verbonden door het huwelijk;

“Ik ben je koninklijke leidsman geworden; nu en dan zal Ik, om je te bemoedigen, Mijzelf⁵ tonen; vraag niet: “wie is dit als een kolom van licht?”⁶

² Toen Jezus Zich voor mij nader verklaarde, maakte Hij een gebaar met Zijn Handen. Hij hield beide Handen omhoog, alsof Hij iemand droeg, en liet ze dan helemaal omlaag, alsof hij iemand voorzichtig neerzette.

³ De Boodschappen van Liefde van Jezus zijn liederen. Gods Woord is zo mooi dat het een lofzang wordt voor de ziel.

⁴ Titel van het lied van Jezus.

⁵ Als het Gelaat van Christus verschijnt op mijn gezicht, het mijne geheel uitwissend. Veel mensen hebben getuigd van dit verschijnsel.

⁶ Op een nacht, toen al het andere in de kamer donker was, zag ik in mijn nabijheid twee kolommen van een oogverblindende schittering; als een spiegel die schittert in de zon, maar het deed geen pijn aan de ogen; ik was bang; en toen hoorde ik: “vrees niet”

voordat de ochtendwind opsteekt, voordat de schaduwen vluchten, kom dichterbij je Beminde en neem je toevlucht in Zijn omhelzing, dan zal je ziel zich verheugen in Zijn omhelzing; niemand zal je rust verstoren; niemand kan je rust in Mijn Hart raken want Ik zal je veilig bewaren, Mijn beminde; niemand zal je durven storen, niemand zal je durven naderen als ze vanuit de verte de flikkering in Mijn Ogen zullen zien, de flikkering van Mijn jaloerse liefde die je jaloers bewaakt;

“Ik zal Mijn jaloerse liefde nu laten uitspreken: zoals David zei in zijn psalm:

‘U zalft met olie mijn hoofd;’

Ik zeg je, met Mijn Hart in Mijn Hand: Ik zal hulde bewijzen aan jou, Mijn bruid, door je hoofd weer met olie te zalven omdat je, omwille van Mij, door lijden en vervolgingen bent gegaan; laat deze olie, Mijn beminde, je hoofd bedekken en al je onvolmaaktheden genezen, en moge, als een lelie tussen de distels, je aanwezigheid zo schitterend en mooi zijn, dat ze veel zielen zal brengen in de bruidskamer van Mijn Hart, opdat ook zij zich mogen verheugen in Mij, getuigend van al Mijn gelukzaligheden in de dagen die komen; dan zullen ze met jubelgezing Mijn Heilige Naam zegenen; en Ik, van Mijn kant, zal hun liefde aanwakkeren om naar Mij te verlangen; Ik zal hun dorst wekken om alleen mijn Hart te zoeken;

“als een koning die op zijn koninklijke troon zit, gekleed in al zijn statiekleding, glinsterend van goud en kostbare edelstenen, met een scepter in zijn rechterhand, zal Ik het als Mijn voornaamste en persoonlijke taak beschouwen Mijn Troon in jouw hart te

bewaren, zodat jouw hart gesierd zal blijven met de rijkdom van je Koning en Heer; deze rijkdom van Mij te kennen in Mijn drie-ene glorie; de rijkdom Mij te vrezen en de rijkdom van het kunnen vermijden van elke soort zonde, en tenslotte de rijkdom van het doen van Mijn Goddelijke Wil en van wat Mij behaagt, je God ...

“Mijn reisgenote, rust nu uit in Mijn omhelzing en sta jezelf toe te worden gedragen in Mijn Armen; sta jezelf toe te worden geliefkoosd en gekust; niemand zal je rust durven verstoren als ze Mijn Ogen zullen ontmoeten; en als iemand¹ zo onbezonnen zou zijn om Mij uit te dagen, zal Mijn Adem hem wegblazen, hem tot poeder² vermalen;

“kom, laat je geest de geheimen van de Wijsheid in zich opnemen, laat je geest zich beroemen op de ene ware Kennis, die Ik, Ikzelf, je gegeven heb; laat je geest zich verheugen Mij te hebben, de enige Zoon, die het dichtst bij het Hart van de Vader is en zo dicht bij jouw hart als iemand maar kan zijn; laat je geest Mijn Zoetheid in zich opnemen;

“Ik, Jezus, ben je redding en je Heilige Metgezel, Degene die voor je zingt, verborgen is met jou en in je is; Ik ben Het;³ Mijn Vassula, denk na over de vele geschenken die Ik je heb gegeven om je te benoemen, niet alleen als Mijn boodschapster, maar ook als Mijn kostbaarste bruid; ontwikkeld door Mijn Woord, gehoorzaamheid geleerd door Mijn Wijsheid, begiftigd door Mijn Geest en het hof gemaakt door Mijn Koninklijk Hart, verheug je! verheug je en wees blij, dat Ik, Jezus, je Redding ben! sla je ogen

¹ Ik begreep kwade indringers.

² Er was een toon van humor in Zijn Stem toen Hij deze woorden zei.

³ Joh. 18: 6-8.

dus op, Mijn beminde, sla je ogen op en kijk naar Degene die Zijn Leven voor je heeft gegeven;

“luister niet naar degenen die onzin praten en vol verraad zijn; ze hebben Mij nooit ontmoet en ze kennen Mij zelfs niet, maar Mijn glorie is over je opgegaan en door jou in vele harten; dit is de rijkdom van Mijn Heilig Hart, lang voorzeggd, een rijkdom die veel naties tot Mij terug zal brengen en in Mijn Hoven; sla dus je ogen op en kijk naar je glorierijke Koning, je zo tedere Minnaar; met deze aanblik van pracht, zul je stralend worden, aangezien de rijkdom van Mijn Hart naar je zal blijven stromen als een zee om je in staat te stellen door te gaan met Mijn Werk in genadigheid;

“Ik heb je gezalfd om uit te gaan en te verkondigen dat Ik Mijn schepping vernieuw, Mijn beminde, en dat Mijn Wederkomst ophanden is; maar voorlopig zullen Ik en jij weer uitgaan naar de naties, speciaal naar waar meer wildernis dan leven is; laat Mij je kracht vernieuwen in Mijn Hart door je hart te vullen met Mijn Vrede; wanneer de tijd komt zullen we weer samen verschijnen; Mijn victories, zielen veroveren, zullen worden begroet bij elk van Mijn voetstappen, en jij, aan Mij gebonden, zult rennen en niet moe worden, je zult spreken en niet dorstig worden, je zult staan en nooit vermoeid zijn; zult met Mij voortgaan, met je voeten nauwelijks de grond rakend, terwijl Ik je hand zal opheffen om Mijn volk te zegenen in Mijn Naam driewerf Heilig;

“Ik houd je nu, Mijn uitverkorene, bij je rechterhand om je te bekleden met Mijn rijkste klederen; Ik zal je bekleden met Mijzelf; wanneer je met Mijzelf bent bekleed, zullen deze klederen je grote standvastigheid geven in tijden van

lijden; ze zullen je troosten in tijden van tegenspoed en verdriet, en om dit te begeleiden, zal Ik je Mijn Moeder zenden om altijd bij je te zijn; in Haar Genadigheid, zal Zij je leiden om de volmaaktheid van heiligheid te bereiken in de vrees voor God;”

nu, verheug Mij en bind Mijn Woorden altijd op je hart zodat wat je ook zult doen, je het met waardigheid en eer zult doen, daar je bent aangewezen door de Koning der koningen; en als iemand je vraagt: “wie is de componist van dit lied?” antwoord hen en zeg: Hij is het die leeft in de hoogten van de Heerlijkheid; Hij is het, Dezelfde, die in Zijn Drie-ene Heiligheid leven in je heeft geademd; Hij is het, die tegen de Samaritaanse vrouw heeft gezegd: ‘het Water dat Ik zal geven, zal een bron in hem worden, opwellend tot eeuwig leven;’ Hij is het die tegen de enorme hoeveelheid dorre beenderen zal zeggen: ‘dorre beenderen, hoor het woord van het Woord, vul jezelf bij met Mijn Adem en sta op!’ zeg tot hen, Mijn zuster en Mijn beminde: ‘de Auteur en Componist van dit lied is Hij in Wie jullie zullen leven in alle eeuwigheid, als jullie Hem volgen;”

adem van Mijn Adem, vlam van Mijn Ogen, word niet moe te schrijven, maar houd je oor tegen Mijn Borst gedrukt; zelfs plechtige feesten, gevierd tot Mijn eer, zouden niet dicht genoeg deze kostbare momenten kunnen benaderen en overtreffen wanneer Ik met jou ben en wanneer jij open bent naar Mij als een boek zodat Ik Mijn Liefdeshymne in je schrijf; deze Liefdeshymne waarin Hij, die de Onbekende is voor de onbekenden, ¹ zal aan hen worden

¹ Men is “onbekend” aan God als men niet Gods Goddelijke Wil doet, want zij hebben ook God niet ontmoet (Mt. 7: 21-23).

onthuld in de volheid van Zijn Glorie; want Ik, de Heer, verwerp de mensheid niet en Mijn gunsten zijn niet allemaal voorbij; dit is het wat de onbekenden met grote vreugde zullen zeggen:

“Jezus is mijn Redding!”

God is je Vriend, Mijn Vassula, Hij die kennis heeft van alle dingen is je Vriend; Degene die je hebt uitgenodigd aan je tafel is je Trouwe en Oprechte Vriend; laat de naties dit weten, opdat ze leren Wie Degene is die nu aan hun deur staat en klopt; als zij Mij horen en hun deur voor Mij openen, zal Ik binnenkomen en zij aan zij de maaltijd met hen delen; dan zal Ik, op Mijn beurt, als de tijd komt, Mijn goedgunstigheid aan hen tonen, door ze uit te nodigen Mijn Troon in de hemel te delen;

*Heer,
U bent Groot, U bent Glorierijk,
verbazingwekkend Sterk, onoverwinnelijk.
Moge Uw hele schepping U dienen in
rechtschapenheid!*

Mijn Vader en Ik hebben Ons Thuis gemaakt in jou¹ vanwege de grootheid van de liefde die je voor Mij koestert ... ach, Vassula, Ik heb je nog veel dingen te zeggen, maar het is nu tijd voor jou om ook je andere plichten te vervullen; Ik ben met je en Ik zal genieten terwijl jij je andere werkzaamheden voor je familie doet; sinds je geboorte, Mijn beminde en tijdens je kinderjaren, hebben Mijn Ogen nooit opgehouden met vreugde te kijken naar degene die Mijn Heilig Hart had uitgekozen om er op zekere dag een

Boom van te maken; dochter-van-de-Zoon,² Ik bemin je; eeuwig leven betekent Mij te kennen, de enige Ware God; kom;



21 mei 1997

Heer, de Schrift zegt: “de armen zullen net zo veel ontvangen als ze willen eten” (Ps. 22: 27). Vandaag vult U onze uitgehongerde monden met Uw Woord, dus waarom deze opschudding in Uw Huis?

omdat jouw hand alle vijanden ontmaskert die in Mijn Kerk zijn binnengedrongen;

Maar zij schudden hun hoofd en spotten met Uw Woorden;

maak je geen zorgen over de slechten; de dag zal komen waarop zij verdreven zullen worden uit Mijn Hoven;³ maar jij, jij zult het zwaard niet trekken ...

U hebt mij onlangs een visioen gegeven en U leek zo gelukkig, zo vol Vreugde!

Ik keek naar Mijn beminde ...

Ach! Wat kan ik zeggen?

Mijn Naam ...

Jezus Christus, Beminde Zoon van God en Verlosser.

¹ Ik begreep dat dit was als tegen mij te zeggen: “Wij hebben je gehuwd.”

² De naam Vassiliki betekent ook: “dochter-van-de-koning”. Als Jezus deze term gebruikte, begreep ik, daar Hij Koning is, dat Hij mij op symbolische wijze bij deze naam riep.

³ Ik ben er niet zeker van of het gaat om de Hoven van de Hemel of dat God hier de Kerk bedoelde.

wees vol vertrouwen, net als je op die dag was; vertrouw Mij toen Ik je zei dat wat er ook gebeurt, Ik op deze manier bij je zal blijven tot het einde; laat Mijn Hart altijd dit behagen in je scheppen ...¹ in je onschuld natuurlijk; geniet je van deze reis met Mij?

*Mijn Koning ...
kan een Koning, gekleed in Zijn
Majesteit en Heerlijkheid,
gehuld in een gewaad van licht en
luister,
genieten, zoals U schijnt te genieten,
van het gezelschap van een worm?*

je hebt je Koning bekoord door je ellende; en jij, jij bent bekoord door Alles wat ik Ben en wat jij niet bent;

*U kwam tot iemand zonder naam of
faam,
U vulde de uitgehongerden met goede
dingen,
ik wil U heel mijn leven prijzen.*

Mijn beminde zal Mij genoeg doen en Ik, Ik zal je dicht bij Mijn Hart houden; heb je niet gelezen: als een man onschuldig is, zal Ik hem vrijheid² brengen ...

³nee, zeg nu niets op dit moment, bemin Mij alleen maar ... liefde voor Liefde, hart voor Hart;

laat liefde je ziel tot Mij verheffen;

IXΘΥΣ 

5 juni 1997

(Griekenland-Rhodos.)

(Deze Boodschap werd gegeven aan de leden van de Stichting Waar Leven in God die bijeengekomen waren. Er waren 23 nationaliteiten vertegenwoordigd met 140 mensen.)

*Mijn Heer, Uw Woord is een Lamp voor
mijn voeten,
Uw Tegenwoordigheid is de Vreugde en
Vrede van mijn hart;*

*Verlosser van de mensheid,
wat kan ik doen om aangenaam te zijn
in Uw Ogen?
Wat kan ik teruggeven aan Jahweh,
mijn Vader,
voor Zijn edelmoedigheid tegenover mij?*

vrede zij met je⁴ ... laat Mijn Stem weerklinken tot de uiteinden van deze aarde; laat iedereen horen en leren dat Ik een God ben van tederheid en barmhartigheid;

Mijn volk, Mijn eigendom, zoek Mij met heel je hart en wend je ogen af van de wereld, sla ze tot Mij op en richt je blik op je Schepper;

Ik, je Schepper, die je van harte bemint, zegt tot je: vrijheid is te vinden in Mijn Geest driewerf Heilig; Mijn Liefdeshymne voor jou is Mijn geschenk om je meer begrip te geven en je tot Mij te trekken, opdat je Mij gaat leren kennen als je Vader; gezegende van Mijn Hart, blijf trouw aan Mij, en je zult leven; wie verlangt naar Mij? laat hem tot Mij komen en Ik zal zijn vreugde zijn, zoals ook hij Mijn vreugde zal zijn, Mijn tuin en Mijn hemel;

wees gezegend jullie allen die in Mijn Naam bent gekomen naar deze bijeenkomst, en wees één in Onze Eenheid;

¹ Ik had niet begrepen, toen voegde Hij de rest toe.

² Job. 22: 30.

³ Ik stond op het punt iets te zeggen.

⁴ De Vader spreekt.



(Iemand maakte een videoband terwijl ik de boodschap voorlas aan de samenkomst. Toen wilde iemand de video-opname opnieuw bekijken, in de camera. Hij zag dat de icoon van de Pantocrator die op de tafel vlakbij mij stond, gelijk met mij Zijn Lippen bewoog terwijl ik de boodschap voorlas. Zijn Lippen bewogen synchroon met de mijne.)

23 juni 1997

(Japan.)

Mijn Vassula, wees in vrede; laten we tot de Vader bidden:

“Vader,
 keer U, in Uw trouwe liefde,
 naar Japan,
 in Uw onmetelijke tederheid,
 wees snel in Uw barmhartigheid;
 luister naar de armen en de ellendigen;
 verhef Japan door Uw reddende kracht
 om U te verheerlijken;
 O allertederste Vader,
 leer hun vanaf hun kinderjaren Uw
 Wetten,
 opdat zij Uw wonderen mogen
 verkondigen
 en een eindeloze hymne voor U zingen;

“laat deze natie een hymne voor de
 Hymne worden,
 een onweerstaanbare geur van wierook;
 Ik bid tot U, O Heer, en smee U,
 dat U door Uw Woord tot deze natie mag
 komen;
 amen;”

ja, de Meester van Allen heeft haar¹ altijd bemind; ... spreek, Mijn Vassula, als Ik spreek; wees Mijn Lippen en verheerlijk Mij;



(Ik werd door de Heer vijf weken in Japan gehouden. Er waren veel kleine bijeenkomsten. Zelfs atheïsten en Boeddhisten kwamen om de woorden van God te horen. Drie gebedsgroepen zijn nu begonnen en volgen de spiritualiteit van Waar Leven in God, een Trinitaire spiritualiteit.)

13 augustus 1997

*Mijn Heer,
 U hebt een stortvloed van zegeningen
 over mij laten regenen,
 en hierdoor heeft mijn ziel haar Thuis
 gevonden:
de Hoven van Jahweh ...
 daar, waar U ons verzorgt met Uw
 Goedheid
 en waar duizenden myriaden van
 engelen wonen;
 Mijn God, Uw Naam is als een Hymne
 zodat als ik Hem hoor, mijn ziel jubelt en
 zingt op Zijn ritme.*

*in mijn onwetendheid, Heer,
 onthoud mij nooit Uw Licht ... Amen.*

Mijn liefde,² Ik ben altijd bij je ... geraakt door jouw ellende, zou Mijn Hart je nooit in de steek kunnen laten ... je bent het kind van Onze Goddelijke Liefde geworden;

je had iemand nodig die jou niet alleen de elementaire grondbeginselen

¹ God bedoelt Japan.

² Jezus antwoordt.

van Mijn Wet en van Mijn Genade kon leren, maar de Boodschap van God¹ in haar volheid; wat Ik voor Mijn Kerk heb gedaan, heb Ik gedaan om jullie allen samen te binden in liefde opdat jullie, door jullie begrip, Ons zullen leren kennen in Onze Drie-ene Heiligheid; een onderrichting door de Wijsheid gegeven aan eenvoudige kinderen, maar verborgen voor de verstandigen en de geleerden;

houd je geest geborgen in Mijn Geest en bloei van binnenuit, Mijn liefde; ic;

9 september 1997

(Rhodos – Griekenland.)

*Mijn hoop is alleen op U gesteld,
mijn leven ligt uitsluitend in Uw Handen,
alstublieft, buig U over mij,
kom en bestuur mijn ziel, Heer!*

Ik Ben;

bloem, verzadig je dorst met Mijn Tegenwoordigheid; met heel Mijn Hart, ja, met heel Mijn Hart zeg Ik je: bemin Degene die jou het meest bemint en die je nooit in de steek laat; eer Mijn Liefde en eer Mij; groei in Mijn Liefde en in Onze Eenheid;

Vassula, Ik zal je later roepen om Mijn Zuchten op te schrijven, deze Zuchten die uit het diepst van Mijn Hart komen elke minuut van de dag; ieder die Mij verwondt, verwondt zijn eigen ziel; Ik wil niemand van jullie verliezen; daarom zucht Mijn Ziel van verdriet, treurt zij in een mate die het menselijk begrip te boven gaat; bij Mij zijn rijkdommen en blijvende overvloed, en Ik verlang zo vurig ze met jullie te delen; o, maar zo

velen van jullie zijn opgesloten in dezelfde slaap, een apathische slaap!

vraag Mij jullie je vroegere kwade wil te vergeven, en je verkeerde daden en Ik zal jullie een zuil van licht geven om jullie verschrikkelijke nacht te verlichten; en jij, Mijn Vassula, blijf bij Mij en sta de vijand niet toe je tot moedeloosheid te verleiden, maar ga door als een echo te zijn van Mijn Stem, weerkaatsend uit de kloven in de bergen;

nu je Mijn Brood² hebt geproefd, zal je ziel Het altijd verlangen; Mijn dierbaarste ziel, doe elke inspanning om goed te doen in je zending; noch opoffering noch nachtwaken noch lichamelijke werken noch enige prijzenswaardige daad tot Mijn eer verheugen Mij zozeer als een ziel die met haar hart in haar hand komt en het Mij aanbiedt en haar liefde voor Mij verkondigt, zelfs als het klinkt als babbelen ...

wie Mij vindt vindt leven, gelukkig de mens die Mij ontdekt en Mij leert kennen; Ik heb jullie nu het Brood van Leven gegeven, opdat jullie op de dag waarop jullie voor Mijn Troon staan, jullie met jullie handen vol goede vruchten zullen komen en jullie offergave aan Ons³ aanbieden;

maak Ons bekend aan de wereld en herinner hen eraan dat het Woord van God leeft en actief is; verkondig een Verrezen Christus, verheven op elke wijze en boven alles, en dat Hij komt in jullie dagen om jullie te herinneren aan de Hoop en de Belofte;⁴ verkondig een opgestane Christus, altijd aanwezig en onder jullie, maar ook altijd in jullie; een

² Terwijl ik hoorde "Mijn Brood" hoorde ik tegelijkertijd "Mij".

³ De Heilige Drie-eenheid.

⁴ De vernieuwing van de Kerk door de Heilige Geest.

¹ De Heilige Schrift en Gods Goddelijke Wil.

opgestane Christus, rijk aan genade en meer geacht dan scepters en tronen, en dat in Zijn Godheid een Kracht te vinden is, uniek in zuiverheid en vlekkeloosheid, almachtig en allerbeminlijkst voor de mens; onderricht hun de mysteries die in Mij liggen, maar hoe Ik ze heb onthuld aan de armen van geest en aan hen die Mij met zuiverheid van hart naderen; alles wat Ik zal openbaren, zal worden geopenbaard door Mijn Heilige Geest en dan zullen zij Ons leren kennen als driewerf Heilig in de Heilige Geest;

dierbaarste ziel, bevorder alles wat Ik zeg en volg Mij; Ik, Jezus Christus, heb je lief en zegen je;



25 september 1997

*U roep ik aan, mijn Jahweh, mijn Vader,
want ik weet dat als ik dit doe,
Uw Majesteit in schittering
helemaal uit de Hemel zal komen,
om in Glorie in mijn verblijven neer te dalen;*

*U te zien, mijn God,
in deze ontoegankelijke heerlijkheid van
Uw Goddelijk en oneindig Licht
is een onbegrijpelijke pracht;
U, de Godheid, die Zich aan mij openbaart
en met mij verenigd wil zijn,
verlangend te worden gekend;
alleen U, en U alleen kunt mij bereiken,
want de kloof, deze ontologische afgrond
tussen U en mij,
kan er niet meer zijn;
Heer, U vervult alle dingen zonder te worden omvat,
noch door hun grenzen noch door hun bestaan;*

(Terwijl ik nog de Naam van Jahweh aanriep, plotseling, een wonderlijke figuur,

die eruitzag als de Mensenzoon in Zijn glorierijke Gedaanteverandering, verscheen aan mij; de Vormeloze nam gestalte aan; welk verstand is in staat Diegene te bevatten of te begrijpen die alle wezens omringt? Hoewel het visioen niet compleet ¹ was, maakte Hij Zich herkenbaar, en ik ben het mij bewust. De Onzichtbare God veroorloofde Zich te worden gezien te spreken en te luisteren als vriend naar vriend; Onzichtbaar, en toch van aangezicht tot aangezicht.)

*Jahweh, de Heer der Heren,
is mij verschenen, gekleed in volle luister;
Zijn hemelse gewaad glinsterend en toch kleurloos;
schitterend alsof het was bedekt met diamanten en andere kostbare stenen.*

*En terwijl ik staarde, verbijsterd en perplex,
naar dit bekoorlijke visioen van genade en onvergelykbare schoonheid,
toen Jahweh, fijngevoelig verschenen was vanachter de wolken,
wat Hij deed met een zo gracieuze beweging,
voelde ik mijn hart ontbloeien.*

*Zijn Majesteit deed mij denken aan een bruidegom die uit een paviljoen stapt;
Zijn Tegenwoordigheid straalde een bevalligheid uit
die ik, ook al zou ik het mijn hele leven lang proberen,
nooit zou kunnen beschrijven;*

*Zijn Tegenwoordigheid straalde tegelijkertijd liefde
en zoveel zoetheid en tederheid uit
dat mijn ziel ter aarde viel;
Zijn prachtige Hoofd was een beetje naar rechts gebogen,
zoals bij de Heilig Hart beelden;
U bent prachtig, mijn God,*

¹ Het was als het zien door een grijze sluier.

ook al kan ik slechts door een sluier
turen,
ik zie Uw haren en donkere lokken tot op
Uw schouders reiken,
en Uw prachtige Gelaat, met de
bleekheid van ivoor,
is bekoorlijk voor het oog;
Jahwehs houding was als van een
bedeesd iemand,
maar begrijp mij niet verkeerd,
het was geen bedeesdheid, maar een
vorm van gratie en majesteit.

O Jahweh,
U die grootheid en volheid overstijgt,
U die de Godheid bent,
hebt een vorm aangenomen op een
onvoorstelbare wijze
om Uzelf te tonen aan de onwaardige;
inderdaad, hoe kan een taal in woorden
uitdrukken
“de dingen die geen oog heeft gezien en
geen oor heeft gehoord,
dingen die het verstand van de mens te
boven gaan?”

O kom en adem over mijn tuin¹
en spreid Uw zoetheid uit in mijn hart;
waarom, wie ben ik om in staat te zijn
Uw Gestalte te aanschouwen?
Hoe is het mogelijk dat U,
in zo'n glorie en in zo'n schittering
tot onze ellende wordt aangetrokken?
U hebt mij verblind en ik ben verbijsterd
door Uw voorname Schoonheid;
hoe moet het zijn om U de hele dag
met het blote oog in de hemel te
aanschouwen?

Hoe en waar zal ik voldoende woorden
vinden
om Uw Gratie en Uw Schoonheid te
beschrijven?
Woorden ontbreken mij, vooral wat
betreft
die lichte beweging die U maakte,
om vanachter de wolken uit te stappen;

moet ik nieuwe woorden van lof
uitvinden
om Uw onuitsprekelijke Schoonheid te
prijzen?
Menselijke woorden van lof zijn niets
en zullen nooit ofte nimmer voldoende
zijn
om uit te drukken wat ik wil uitdrukken.

In Uw Pure Schoonheid houdt U mij
gevangen;
in Uw charme, laat U mij verbijsterd en
in verrukking achter,
en als de lente, laat U mijn hart tot bloei
komen;
één enkele blik van U
en mijn ziel voelt zich met mijn Schepper
getrouwd;
mijn Schepper, die mij met één enkele
blik bevrijdde
en mij vrij maakte om Zijn huwelijkslied
te verkondigen;

U waakt over mij,
en terwijl ik eropuit ga,
spreidt U saffieren op mijn pad,
en als over Uw oogappel
waakt U over mijn ziel;
ik ga door vuur en als ik eruit kom, ben
ik ongedeed;
en als een stortvloed van beledigingen
over mij komt, als slijm, van de boze,
houdt Uw Rechterhand mij overeind,
met woorden die zoeter zijn dan honing
en meer bedwelmend dan wijn,
terwijl U mijn hoofd bedekt met Uw
zegeningen,
en mij siert als een koningin;

en als mijn onderdrukkers opgewekt
vijandigheid en laster om mij heen
ademen,
Uw Majesteit, als een bliksemflits,
zendt een cherubijn die mijn ziel optilt
om op hem te klauteren en op de vleugels
van de wind te stijgen;
dan, in Uw Vrede en in Uw glimlachen,
kijk ik van boven neer op hen die mijn
dood wensen

¹ Het betekent “zend Uw Heilige Geest tot mij”.

*maar mij nooit kunnen bereiken,
terwijl ze in hun woede en toorn beven;
nee, geen vijand zal ooit in staat zijn
mijn God te slim af te zijn;
waarom, Hij, Hijzelf zal mijn
onderdrukkers vernietigen.*

*En nu strek ik mijn handen naar U uit;
laat iedereen weten dat Goedheid en
Vriendelijkheid
onze God is, driewerf heilig.*

Ik ben in jullie midden; weet, Mijn kleine Vassula, dat de armen meer van de Wijsheid zullen ontvangen dan de rijken, die gloriëren in hun glorie die helemaal geen glorie is; Ik heb je gezalft met Mijn olie, ¹ opdat Ik in deze doopolie overwinningen door jou kan behalen tot Mijn glorie, maar ook voor jouw eigen heiliging;

*Laat mij in Uw zoetheid, barmhartigheid
van U verkrijgen;*

Ik, de Koning van Glorie en ook jouw Bruidegom, zal de armen tevredenstellen en jij zult barmhartigheid verkrijgen en dezelfde zoetheid die Ik aan Mijn Zoon heb gegeven;

kom en hoor de Soevereiniteit in je oor fluisteren; kom en schrijf Mijn woorden op en koester ze; Ik ben de Bewaarder van je ziel en van Mijn Lippen zul je geen vleierij maar rechtschapenheid horen; kom en leun je hoofd op Mijn Hart, opdat je in deze nabijheid de openbaring kunt verkrijgen die komt uit de oven² van Liefde, en als je Mij zult horen, Keuze-van-Mijn-Zoon, zal je ziel geen weerstand bieden om het pad van gerechtigheid en goedheid te volgen; dan zul jij je vreugde vinden aan het einde van dit pad;

heb je niet gehoord, verrukkelijk kind, dat Ik, Jahweh, je Schepper, gehuwd ben met Mijn schepping en ieders Bruidegom³ ben? dag en nacht strompel je rond, schepping, de schaduwen najagend, en je hebt zelfs niet één maal geprobeerd om door te dringen in dit mysterie; als zo velen van jullie omkomen, komt dit omdat massa's van jullie Mijn kennis hebben afgewezen; jullie zijn Mijn onderrichtingen vergeten;

Ik keek naar Mijn zaad en vroeg Mij af: "wat moet Ik met hen doen? zij zijn verschanst in hun bedrog; hoe moet Ik deze lui, die hun rechterhand niet van hun linkerhand kunnen onderscheiden, doen begrijpen dat Ik hun Bruidegom ben en dat alles wat Ik van hen wil liefde is, geen offers; kennis van Mijn Hart, geen brandoffers noch plechtige kerkelijke feesten;"

O koninklijke huishouding van Mij, je hebt je glorie verruild voor schande! heb je niet gehoord dat Ik de hemelen kan neerlaten om naar jullie beneden te komen? heb Ik Mijn Stem niet voldoende verheven voor je oor, schepping? hoelang wil je nog de wind najagen? hoelang moet Ik nog zien hoe je schaduwen najaagt? kom tot Mij! Mijn Hart is als een Lamp voor je voeten, en van Mijn Lippen vochtig van genade en bedekt met de dauw van goddelijkheid, stromen rivieren van genade en grenzeloze roepen van Barmhartigheid;

dag en nacht, Mijn beminden, strompelen jullie rond de schaduwen; kom tot Mij, en Ik zal jullie hart raken zodat jullie perversiteit wegsmelt; dan zal Ik, in de onmetelijkheid van de Liefde die Ik voor jullie heb, als dauw op jullie neerkomen en Mijn Godheid zal

¹ Olie staat hier symbolisch voor: "Naam".

² God bedoelt Zijn Hart.

³ Jes. 54, 5.

jullie ellende overweldigen, haar omvatten om permanent te wonen in Mijn schittering en van jullie een vat van licht maken en één van geest met de Mijne;

ach, Vassula,¹ jij, die Ik heb gezegend met de zalving van Mijn Naam, Mijn Hart ontvlamt van jaloezie telkens wanneer jouw hart als een dwaze vrouw handelt en van het Mijne wegfladdert, franjes najaagt en niet Mijn Goddelijke macht; Ik zeg je, Mijn beminde, bewaar de principes van je Bruidegom en bind ze op je hart; deze zullen je hart verwarmen en je ervan weerhouden te worden afgeleid van de Tegenwoordigheid van je Bruidegom die er alleen maar op wacht genadig te zijn voor jou, Altijd-zo-door-Mij-beminde; en als Ik je heb gevraagd om Mijn bruiloftslied ² te openbaren door te schrijven, was het vanwege Mijn jaloeerse liefde die Ik heb voor elke ziel en omdat Ik wilde dat Mijn beminden voldoende voedsel hebben terwijl zij deze woestijn doorkruisen ... Ik heb je één talent toevertrouwd, om voor Ons³ de gelijke hoeveelheid erbij te winnen; je hebt het goed gedaan, want je hebt Ons je trouw getoond, in je vurigheid om Ons te behagen;

dus neem nu je toevlucht tot Ons; trek je terug in Mijn Hart, en proef, als in vroeger tijden, de intieme verrukkingen van Mijn Hart; moge het wezen van Mijn Liefde als een rivier stromen in je hart, zodat al je kleine trouweloosheden die Mijn wenkbrauwen deden rijzen, weggewassen worden;

zie, nu grif Ik Mijn woorden op jou, voor de redding van zoveel zondaars; Ik

ben met zachtheid tot je gekomen, Mijn bruid, voor de vernieuwing van het mystieke Lichaam van Mijn Zoon;

zie nu, Ik, je Schepper, roep je, want Ik heb jou uitgehuwelijkt aan Mijzelf, zodat Ik in onze vereniging het genoeg zou hebben je te sieren met trouw en met vurigheid; ja, op deze kwetsbare klei, heb Ik Mijn Naam op heel je wezen gedrukt sinds die dag waarop jouw ziel tot Mij riep: "Abba!" en vanaf toen heb Ik je pad op aarde rechtgemaakt en je geleerd hoe jij je in Mij kon verheugen door altijd in Mijn Tegenwoordigheid te spelen;

weet, Mijn Vassula, hoezeer Ik heb verlangd dat je Mij zou beminnen met heel je hart en hoe Ik ernaar heb verlangd je hele leven te veranderen in een permanent verlangen en dorsten naar Mij, je God; Ik wilde je Mijn Koninkrijk laten zien en Mijn bruidskamer waar wij, in afzondering, ons in elkaar zouden kunnen verheugen; Ik, je Bruidegom, vlammend van liefde, zou vertrouwelijk met je spreken, je de kennis leren van heilige dingen; en jij, jezelf stevig aan Mijn Hart hechtend, zou streven naar de genade van de adem van de Almacht, opdat je niet zou ophouden te zijn;

nee, Mijn uitverkorene, onze intieme vereniging is niet als een herinnering aan een eendaagse gast; Ik zal je geen reden geven tot ongerustheid van hart door Mijn intieme vereniging met jou terug te nemen; Ik zal zorgen voor je broosheid, Mijn Vassula; zie, Mijn beminde, hoe Ik heb verlangd je tot Mij te trekken als een minnaar die zijn beminde in de afzondering trekt;

Ik, die de Minnaar van de mensheid ben, Bruidegom van Mijn schepping, verlang je nu tot Mij te trekken ... neem

¹ Plotseling wendde Zijn Goddelijke Blik zich en keek naar mij.

² Waar Leven in God.

³ De Heilige Drie-eenheid.

een retraite in Mij¹ ... waarom, je moet ooit gehoord hebben hoe de bruidegom verlangt met zijn bruid alleen te zijn na het huwelijk? Ik bied je deze gunst aan als een voorspel op ons feest;² ja, op die dag toen jij beantwoordde aan Mijn Goddelijke Wil ... en door het openen van je hart voor Mijn Roep, verrijkte Ik jouw hart uit het Mijne opdat je later die schatten overal zou uitstrooien; die schatten zijn zaden,³ die je van Mij krijgt, en die jij moet uitzaaien in de landen waarheen Ik je zou zenden;

die dag waarop jij toegaf aan Mijn Goddelijke Wil en Mij toestond je leven te bepalen, stond Ik Liefdevol voor je en nodigde Ik je uit met deze woorden: “het is onmogelijk voor een ziel om Mij te beminnen op de wijze, waarop Ik wil dat ze Mij bemint als ze tegenover Mij afstand bewaart; nader Mij en proef Mijn verrukkingen; Ik verlang dat je vertrouwelijk met Mij wordt; als je ver van Mijn omhelzing blijft, zul je niet in staat zijn Mij⁴ te leren kennen;” Ik heb je, in onze intieme vereniging en in de zalving van Mijn Liefde, gesierd met Kennis: Kennis van hoe Mij te vinden en Mij te leren kennen;

daar Ik je heb uitgekozen uit duizenden, zou je niet langer moeten twifelen; handel in nederigheid opdat Ik doorga je tot Mij te verheffen... Ik heb je handen en je mond gewassen, zodat jouw handen, gereinigd, Mijn Woorden zouden schrijven en Mijn boeken bewaren, en door jouw mond zou Ik elke

natie parfumeren; door Mijn genade sier⁵ Ik je ziel met het gewaad van Mijn sterkte maar bovenal, Mijn Vassula, heb Ik je gesierd met Mijn schitterende Werken van Wijsheid zodat, Wij,⁶ van de lippen van Mijn beminde, gezalfd door Mijn Soevereiniteit, lof en eer zouden horen voor Onze Trinitaire Heiligheid;

ga door⁷ met het verkondigen van een Verrezen Christus en vul de hele wereld met vruchten; vertel hun dat Christus Zich in Zijn Goddelijke Liefde neerbuigt vanuit de hemel om door Zijn Tegenwoordigheid het werk van Mijn Handen⁸ opnieuw tot leven te brengen; met dit bemoedigende nieuws zullen hele zwermen naties Ons leren kennen in een intieme vereniging; vertel hun, dochter, hoezeer Wij verrukt zijn als Wij ook in jullie dagelijkse leven worden behandeld als jullie Heilige Metgezel ...

spreek als Mijn afgezant en herinner Mijn volk eraan dat Ik, Jahweh, leef en actief ben, dan, ga naar die⁹ priesters die Mij niet langer zoeken en vraag hun: “waarom vraagt u nooit: waar is God?” op Mijn Dag zal Ik Mijn oordeel uitspreken over deze herders, die geen kennis hebben van Mij en die nooit innerlijk Mijn zoetheid hebben gesmaakt; vandaag hebben deze herders Mij ingeruild voor iets dat geen waarde heeft noch enige macht; zich Mijn Tegenwoordigheid herinneren is wat ze zouden moeten doen; Ik word niet gerespecteerd ... hoe kan Ik zeggen: “zij zijn de wierook van Mijn Zoon;” als hun enige geur de geur van de dood is?

¹ Hij zei dit als een uitnodiging, maar met grote plechtigheid.

² Toen ik deze woorden schreef was het 21 november 1997. Op 28 november 1997 is het de 12^e verjaardag van Waar Leven in God.

³ Toen God het woord “zaden” uitsprak, zag ik saffieren voor mij.

⁴ Dat is het hele geheim van het kennen van God: vertrouwelijke eenheid.

⁵ Hij gebruikte de tegenwoordige tijd daar het onafgebroken is.

⁶ De Heilige Drie-eenheid.

⁷ God herinnert mij aan mijn apostolaat.

⁸ Ons.

⁹ Die betekent dat het duidelijk is dat het niet allen zijn.

schepping, Ik heb je twaalf jaren¹ van onuitsprekelijke gunst gegeven en Ik wilde niet haastig handelen in Mijn toorn; om je te troosten in deze jaren van gunst heb Ik gesproken, heb Ik harten verbonden die gebroken waren en heb Ik Vrede gebracht in deze harten; Mijn Eigen Hart is een Bron van Levend Water dat dit dorre land onderdompelt in deze jaren van gunst, en groei geeft waar slechts afval was te vinden;

Ik heb altijd verlangd je te rangschikken onder de Mijnen; in deze dagen, zeg Ik je, Ik, die de Bruidegom ben van Mijn schepping, noem ieder van jullie: Mijn gehuwde; waarom die fronsen en bedreigingen over de zoetheid van Mijn Mond?² ongelukkig klein schepsel, verre van Mij te kennen, kom! Ik nodig je uit om in de omhelzing van je Bruidegom te vallen en Ik zal je laten zien hoe Ik, Jahweh, je geest kan sieren door je vrijgevig een vloed van Mijn Goddelijke Liefde aan te bieden, zodat jij, op jouw beurt deze vloed van Liefde aan Mij teruggeeft;

dan, wacht maar en zie, op de dag dat Ik je in de bruidskamer van Mijn Hart zal trekken, zul je als een roos die groeit op de oever van een waterloop, bloeien om de grootheid van Mijn Naam te verkondigen, door Mij te noemen: "mijn Vader;" in de bruidskamer van Mijn Hart zal jouw hart opspringen met lofprijzingen en zoals de bruidegom zich verheugt in zijn bruid, zo zal Ik Mij verheugen in jou en jij in Mij; Mijn machtige Hand zal je staande houden en je zult nooit meer van Mij willen scheiden; inderdaad jouw geest, verrijkt door Mijn zoetheid en de volheid van Mijn Geest, zal tot alle naties uitroepen:

"schoonheid en heerlijkheid is te vinden in onze Schepper! onze Hoop en onze Heer!"

dochter-van-Mijn-keuze, hoor en schrijf: Ik wens dat jij getuigt van Mijn Heiligheid en Mijn Goddelijke Zoetheid, wees als een luid boek, een boek geschreven door de Drie-Ene God; maar voor nu, wil Ik je voor Mijzelf alleen; Ik wil met Mijn gekozene zijn en de hemelen met jou berijden, je optillen uit de overmacht van hen die je dagelijks dood wensen; Ik wens je nu op te tillen uit de opschudding en onrust, rivaliteit, jaloezie en gebrek aan liefde; dan, in jouw beschouwing, terwijl jij je hoofd laat rusten op Mijn Borst, zal Ik in jouw hart Mijn Goddelijke onderrichtingen vermeerderen;

je zult leren goed te doen alle dagen van je leven, en zo zul je groeien in Mijn Hart en een zoete geur als de lelies afgeven; en wanneer Ik je naar het buitenland zou sturen, naar verschillende naties, zul jij je geur over hen uitspreiden en het zal worden ontvangen als een zegen, omdat je zou groeien in Mijn Hart;

zie, Ik heb je gekleed met het Gelaat³ van Mijn Zoon, Jezus Christus, zodat zij begrijpen dat jij Mijn Werk bent, hun geschonken door Mijn Genade om Mijn Echo te zijn; ga dus door Mijn Echo te zijn, laat Mijn Woorden als wijn van je lippen vloeien, en de harten van Mijn zonen en dochters bedwelmen;

*Heer,
ik ben en blijf nog vol verwondering over
Uw Schoonheid;
in de nacht van mijn ziel bent U
verschenen, een wonderlijke figuur,*

¹ Sinds God dit werk van Waar Leven in God begon.

² God voorziet de negatieve reactie van bepaalde zielen.

³ Als zo veel mensen Jezus op mijn gezicht zien verschijnen.

*als de Mensenzoon in Zijn
Gedaanteverandering,
O Drie-ene Bruidegom, vol van genade
en soevereiniteit,
bekoorlijker dan alle engelen samen,
wat betekent dit alles?
Waardoor werd Uw Hart geïnspireerd
om naar mij te kijken?
Maar ik zal durven zeggen wat ik wilde:
welke dwaasheid van Uw Liefde
deed Uw Hart kijken naar mijn ellende?*

*Hoogst onwaardig als ik ben,
U bent hier en herinnert mij aan onze
huwelijksbanden,
en U trekt mij nu zelfs dieper in Uw Hart
om de vreugden te smaken die daarin
liggen
zodat ik de vloed van Uw Godheid kan
verkrijgen
en mij in leven houden;*

dochter, als Ik Mijn genade heb uitgestort en over je blijf uitstorten, is het omdat Ik wil dat je ziel elke dag die verstrikt bekoorlijker en stralender wordt, totdat ze de volmaaktheid bereikt die Ik verlang; dan kan Ik zeggen, “dit hart heeft Mij alles teruggegeven wat Ik heb verlangd en Ik heb er grote overwinningen uit gehaald; Ik heb er tezeldertijd groot genoeg door verkregen en door Mijn genade zal Ik doorgaan Mijn gunsten en Mijn gaven aan dit hart te vermenigvuldigen, zodat het kan doorgaan Mijn Liefdeshymne te zingen voor elke natie;” Ik zal doorgaan in je hart Mijn vreugden en vertroosting en uit te storten; zoals iemand water uitgiet van een kruik in een glas, zo zal Ik je hart vullen met Mijn Liefde;¹

Er vloog een schaduw door mijn gedachten, en ik dacht weer aan hen die, mijn Heer, Uw boodschap waanzinnig belasteren; vooral Uw taal van liefde.

bid voor hen, en zegen je vervolgers, om Mijn Barmhartigheid te kunnen verkrijgen op de dag van het Oordeel; vlees en bloed zullen altijd kwaad uitbroeden en er behagen in scheppen kwaad te doen; deze zelfde zielen praten niet over Mijn zoetheid noch over Mijn Godheid want hun verstand weet niet hoe het Mijn Goddelijke zoetheid moet scheiden van de verlangens van hun eigen vlees en bloed; nee, zij zien niet dat er een verschil is; wanneer Ik spreek, Mijn duif, met Mijn Lippen die vochtig zijn van genade, heiligheid en zoetheid, begrijpen zij niet wat Ik zeg en kunnen Mijn zuiverheid in Mijn Luister niet peilen; hun harten zijn zo hard dat het onmogelijk voor hen wordt om de schittering en de Goddelijkheid van Mijn Hart te peilen; daarom zijn deze harten verduisterd voor Mijn Licht, en in hun vergankelijke lichaam en gedachte beschuldigen zij Mij ervan dat Mijn Woorden overmatig en sentimenteel zijn; dat zijn degenen waarvan Ik zeg: zij zijn vreemdelingen voor Mij en zij kennen Mij niet ...

ach, Mijn tere ziel, jij hebt Mijn zoetheid gemaakt in Mijn Godheid, en Ik heb voor jouw ziel de smaak van Mijn Luister bewerkt en nu kijk, kijk naar je immense dorst naar Mij; Ik heb je, Mijn bruid, als een pasgetrouwde Bruidegom, laten zien hoe je betrouwelijk kunt zijn en op je gemak met Mij, want niets is duister in Mijn gezelschap; en zo velen hebben van jou geleerd en Ik heb grote triomfen behaald door de genade die Ik jou heb geschonken; als jouw hart gebonden is aan het Mijne, is er geen

¹ Dit beeld van een kruik en een glas dat gevuld werd, was een van de eerste tekeningen die mijn engel Daniël voor mij maakte in 1985.

duisternis, maar verrukking en vreugde
alle dagen van je leven;

*Jahweh,
U die uit de Hemel bent gestapt,
als een bruidegom die uit zijn paviljoen
komt,
U hebt mij Uw Gelaat getoond,
om Uw zoetheid¹ te genieten.*

*Laat de kwaadsprekers van de slechten
horen en leren van de psalmen van
David,
dat hun vijandigheid tegen de zoetheid
van Uw taal
ongegrond is.*

*Laat ze leren door het lezen van Uw
psalmen,
dat U de Psalm van Uw psalmen bent,
en dat Uw Woorden, Minnaar van de
mensheid,
zoeter dan honing zijn,
zelfs dan honing die van de honingraat²
druipt.*

*Daarom,
door de loutere herinnering aan het
visioen dat U mij
hebt gegeven in Uw onmetelijke
genadigheid
smelt mijn ziel en is weggevaagd,
nogmaals, tot op de grond.*

*Wat zal ik hieraan toevoegen?
Wat kan men toevoegen aan een
dergelijk verheven visioen?
Maar Uw edelmoedigheid verwaardigde
zich U te openbaren
aan iemand die zo onwaardig is als ik;
dat was een genadegave van Uw grote
liefde;*

*U had van niemand toestemming nodig;
U wilde Uzelf laten zien,*

*Uw gelukzaligheid, Uw charme, Uw
schittering,
Uw volmaakte schoonheid en Uw
zoetheid;*

*groot is Uw Grootheid,
en ik zal dit zoete visioen nooit vergeten,
dat in mijn geheugen is geprint.*

Ik verheug Mij in zielen die zichzelf
toestaan door Mij te worden verheven ...
ach, Vassula, Ik verlang elke ziel dicht bij
Mijn Hart te brengen en haar op Mij
geënt te hebben, op dezelfde wijze waarop
Ik jou ertoe gebracht heb om dicht bij
Mijn Hart te zijn;

daarom, Mijn kind, teken Ik zo
genadig een pad opdat iedereen het kan
volgen; een pad van rechtschapenheid
dat naar Mij leidt; om deze reden ben Ik,
als een jonge verliefde bruidegom,
verliefd op Mijn schepping: het Werk
van Mijn Handen; en Ik zal aan elk
schepsel de vlam van Mijn Hart tonen,
hetzij vriend of vijand;

vandaag, kijken velen van jullie
kritisch naar Mijn Liefde en Mijn
Zoetheid en vormen zich een beeld van
Mij overeenkomstig de hartstochten van
jullie vlees; Ik zeg jullie: zij die Mij
kennen kijken heilig naar heilige dingen;
dezen zullen op zekere dag worden
geoordeeld, heilig; maar wat betreft
degenen die Mij niet kennen en de
heilige dingen niet heilig zien, zij zullen
worden geoordeeld zoals zij verdienen;

Mijn Hart klopt met oproepen van
liefde om te beminnen, en weer zeg Ik:
hetzij vriend of vijand, jullie zijn allen
uitgenodigd om deel te nemen aan de
vreugden van Mijn Hart, en als jullie het
doen, zullen jullie beseffen hoe jullie Mij
je hele leven hebben gekleineerd, hoe
jullie Mijn Verhevenheid hebben
gekleineerd door jullie zeer zwakke
natuur en jullie wereldse geneigdheden

¹ Psalm 27: 4.

² Psalm 19: 10.

en door te geloven dat jullie uiterlijke genoegens en vreugden, verlangd door jullie vlees, voornaam en groots waren; deze vreugden en genoegens van jullie vlees kunnen nooit worden gemeten met Mijn Godheid en Mijn zoetheid; jullie genietingen zijn in vergelijking met de Mijne als korrels zand in het universum, als ze worden vergeleken met de verrukkingen die jullie kunnen verkrijgen van Mijn zoetheid die jullie tot de eeuwige vreugde zal leiden;

en jij, Vassula, jij die bent binnengegaan in de verrukkingen van Onze Trinitaire Heiligheid en Onze tedere genegenheid bent gaan begrijpen en Onze oneindige Liefde, Wij verheugen Ons dat Wij vrijwillig hebben aanvaard Ons Werk op jou te leggen, waardoor je een levend altaar wordt, en zo Onze vreugde vermeerdert; Wij hebben je bekeerd en je ertoe gebracht na te denken over een Huwelijkse beschouwing in de intieme vereniging van Onze Eenheid; daarna hebben Wij je uitgezonden uit Onze omhelzing in de wildernis om de Waarheid te verdedigen; maar nu, na je harde werken, willen Wij dat je uitrust op Ons Hart en de gelegenheid hebt Onze Trinitaire Heiligheid te overwegen; in deze bedoelde rust zul je worden gezoogd door Onze Godheid;

vandaag bied Ik je opnieuw Mijn Hart aan en als een bruidegom die uit zijn paviljoen stapt om zich bij zijn bruid te voegen, ben Ik uitgestapt om Mijn Hart bij het jouwe te voegen en Mijn behagen in jou te scheppen, en in onze liefkozingen onze wederzijdse liefde uit te wisselen; laat het zijn als in de hemel:

Liefde voor liefde,
Hart voor hart;

ja! je hebt niet geweigerd Mij als Vader te erkennen, in Mijn Drie-Ene Heiligheid; en als een vat dat water draagt, was jouw hart, na Mij te hebben erkend, gevuld met Mijn Levend Water, om de deugden te vervolmaken die Ik het zou aanbieden; Mijn Werken zouden onvruchtbaar zijn als Ik jou niet zou vervolmaken in je liefde; van welk nut zouden jouw werken voor Mij zijn geweest, en welke eer zou het voor Mij zijn geweest, als ze waren geofferd zonder dat je Mij eerst vrijwillig je hele hart geeft; inderdaad, kom en leer de betekenis van deze woorden: “wat Ik wil is liefde, geen offer; wat Ik wil is kennis van Mijzelf, geen vernietiging;” Ik zal voor niemand hard zijn zolang Ik bereidwilligheid in hen vind; heb je niet gehoord: “een mens is aanvaardbaar met wat hij dan ook maar te geven heeft;” dus, jij die Mij leest en ook Mijn Werk bent, kom tot Mij, zoals je bent, en Ik, in Mijn volmaakte Liefde, zal je vervolmaken;

Ik zal je hart verrukken, zodat Ik er de zeldzaamste en tederste geuren van mag krijgen; dan zal Ik, als iemand die de handen naar boven uitstrekt, een gouden vat vol wierook vasthoudend om Mijn Heiligheid te parfumeren, je hart verheffen, het omhoog houden, en deze zeldzaamste essencen op de aarde laten dwarrelen, om je zoete geur overal om Mij heen te verspreiden, Mij verrukkend, en al Mijn heiligen en engelen in de hemel verrukkend;

Mijn vreugde zal zodanig zijn dat het zal worden opgevat als een bruiloftsdans;¹ terwijl de monden van Mijn engelen van gelach vervuld zullen zijn en hun lippen met gezang; en Ik, jubelend van vreugde, zal in jouw nietigheid je hart veranderen in een

¹ Ik had in een visioen gezien hoe Jahweh, onze Heer, in Zijn uitgestrekte handen dit vat hield en rondging, zwaaiend als in een dans.

juweel, en met Mijn Handen nog uitgestrekt, je hart verheffend, zal Ik je zalven, Mijn juweel, en je zegenen; en zoals Ik je eens met tederheid in de schoot van je moeder heb geplaatst om te worden gevoed en te groeien, zal Ik je in Mijn Hart plaatsen om je ziel te voeden met Mijn Godheid en je toestaan te groeien met Mijn Heiligheid;

dit zal het bewijs zijn van Mijn Liefde voor jou; en jij zult Jahweh leren kennen, je Bruidegom, driewerf Heilig, als nooit tevoren; dan, zal je ziel zo diep gehecht zijn aan Mijn Hart en in Mij, dat je Mij nooit zult vergeten, omdat je ziel vrijwillig geboeid zou zijn door Mijn charmes;

en Ik, die uitsluitend handel uit liefde, zal je kleine hart vestigen op rechtschapenheid, bereidwilligheid en liefde, en het ontvlammen met goddelijk vuur; Ik zal je Mijn zoetheid laten smaken, door je te laten delen met Mijn Zoon Jezus, Degene die Mijn Hart het meest nabij is, Onze Gelukzaligheid, en je uit te nodigen binnen te gaan in de Ware en Unieke Kennis van Onze Driene Godheid; deze Kennis van Onszelf zal je leren dat Wij jou je goddelijkheid kunnen teruggeven en je ziel vergoddelijken om het Eeuwige Leven binnen te gaan; en dat Ons Goddelijk Licht ook kan schitteren in jouw ziel en lichaam om te leven in Ons Licht en in Ons;

dan, Mijn beminde, zal Ik je ziel verrijken met minzaamheid, en terwijl Ik je in Mijn Hart verberg, zal Ik je zonden wegnemen, zodat jij beweegt in de Geest en de inspiraties van Mijn Hart inademt, terwijl Ik het zegel van heiliging in je graveer en je zalf met Mijn Heilige Naam; dan, zul je niet langer jezelf toebehoren maar aan Degene die je

beweegt in vereniging met Onze Eenheid;

Ik, de Allerhoogste, Bruidegom van Mijn schepping, zal je een zodanige volheid van liefde en tederheid laten zien, dat je ziel zal proeven hoe het in de Hemel is, terwijl je nog op aarde zou zijn; Mijn zoetheid zal zodanig zijn dat je als dronken van wijn zult zijn, want je zou de Liefde van de Almachtige smaken, deze Liefde die als een paradijs van zegening zal zijn en die je ziel zal sieren met meer dan glorie;

- voel de grootte van Mijn Liefde, Vassula; Ik heb je gekozen uit alle levenden en een lelie van je gemaakt, je toegestaan Mijn Stem te horen; Ik heb je dit Werk toevertrouwd om deze duistere en afvallige wereld te verlichten; Ik heb je uitgestuurd om met Mijn Werk de wildernis van Mijn schepping te parfumeren, en over hen te laten schijnen Mijn bevelen en Mijn Wet, en de wereld, op zekere dag, zou zien in jou Mijn verheven macht en zou zeggen: "waarlijk, God is met jou verborgen," maar zij zullen het zeggen tot jouw heengegane geest; ja!¹ jij bent, inderdaad, een ware getuige van de Allerhoogste, want Ik heb jouw mond tot een scherp zwaard gemaakt;

Mijn God! Soms voel ik mij omsingeld door mijn onderdrukkers, zelfs in de nacht zie ik de slag tanden van hen die mij zouden willen verslinden, die leugens verzinnen om mij veroordeeld te zien. O help mij tegen de hooghartigen! Hoelang zult U hun ogen gesloten houden?

totdat jouw Dienst aan Mij zal zijn voltooid en de Ceremonie tot haar einde komt;

¹ Dit "ja!" kwam als het geluid van een donderklap, het werd met zoveel kracht en autoriteit gezegd.

- Mijn Ogen werden altijd aangetrokken door mensen met een vernederde en berouwvolle geest, en Ik, van Wie bekend is dat Ik tot geboorte breng, Ik zal Mijn schepping tot een wedergeboorte brengen, gezegend door Mijn Heilige Geest, zoals nooit eerder in de geschiedenis is gezien; Mijn Vlam in Mijn Hart zal je zuivering zijn, schepping, en dit zal Mijn oordeel¹ uitvoeren; dit zal gebeuren om je sluier te verwijderen en Mij te zien gekleed in glorierijke schoonheid en heiligheid; Ik zal Mijn daad van liefde² uitvoeren zodat Ik jullie voor Mijzelf win;

dan zul jij, op jouw beurt, je tot Mij keren; ook jij zult een getuige van Mijn Liefde worden; en als mensen, verrast door je verandering van hart je zullen vragen naar de reden van je nederige gedrag, zul je antwoorden: “ik heb geleerd van mijn Vader; ik heb geluisterd naar mijn Bruidegom en zo ben ik een zoon van het licht geworden; mijn God is mijn Licht, en eeuwig leven betekent dat wij Hem zullen kennen als de enige Ware God en Soeverein van heel de schepping; dan, mijn vrienden, zullen ook jullie behoren tot de Bruidegom voor altijd en eeuwig;”

ach, generatie, heb je Mijn Zoon, Jezus Christus, niet tot jullie horen zeggen: “het uur zal komen - in feite is het er al - waarop de doden³ de Stem van de Zoon van God zullen horen en allen die haar horen zullen leven; want de Vader die de bron van leven is, heeft de Zoon tot bron van leven⁴ gemaakt;” dus waarom zijn jullie bang in deze slechte tijden voor de overvloed van Onze Rijkdommen van Ons Hart, uitgestort

over jullie? waarom zijn jullie verbaasd over Mijn wonderen van vandaag? zijn Wij niet de Bron van Leven?

de bergen wankelen door de geur van de dood die uit Mijn schepping opstijgt en de wateren bulderen en koken in doodsstrijd als ze Mijn doodsstrijd horen als Ik Mijn Eigen zaad zie sterven samen met deze wereld die uiteenvalt in zonde en slechtheid; moeten Wij dan Onze Mond dichthouden? Wij zijn de Bron van Leven en uit deze Bron, beweegt Ons Hart dat van jullie met Ons Nobeles Thema: Wij zullen Onze Liefdeshymne richten tot deze stervende generatie en ieder die luistert is gezegend; ieder die naar haar luistert, zal ook groot worden en sterk als een boom want zijn wortel zal groeien in Mijn Geboden en Mijn bevelen;

- niet lang geleden heb Ik een zaailing⁵ geplant, vandaag is hij uitgegroeid tot een boom en zijn top bereikte de hemel, nu en dan de essencen en de geurige bries van de hemel proevend; nu is hij bekend in elke natie, daar hij gezien is van de uiteinden van de aarde en uit alle richtingen; zijn groene gebladerte is geneeskrachtig en als een genezende balsem voor de zieken, maar tegelijkertijd een kalmerende geur voor de armen en de ellendigen; Ik heb er kussen heen geblazen om zijn vrucht te vermeerderen en ze te vervolmaken; in zijn schoonheid is zijn vrucht, overvloedige, gemerkt met het Zegel van Mijn Heilige Geest; elke natie, het maakt niet uit van welk ras of vanwaar zij komt, kan hem bereiken en er zich mee verzadigen; zijn opbrengst is voldoende voor allen; zelfs de onwaardigen kan deze boom van schaduw en troost voorzien;

¹ Het kleine oordeel.

² Het kleine oordeel.

³ De geestelijk doden.

⁴ Joh. 5: 25-26.

⁵ Ik begreep dat Jahweh over mij en Zijn Boodschap spreekt.

Ik ben zijn Bewaker; Ik heb, zo veel keer, 's nachts mensen zien kruipen en voortschuifelen, met vuur in hun hand, om Mijn boom in brand te steken en hem te vernietigen, maar aangezien Ik dit alles had voorzien, had Ik, om hem te beschermen, legers van Mijn Engelen verzameld, lang voordat dit gebeurt, om hem te drenken met de dauw van de hemel;

Ik heb Mijn vijanden weggevaagd zoals je gezien hebt; zeg dus niet, Mijn beminde: "maar zal de adelaar mijn wortel niet breken en mijn vrucht opeten, zodat alle nieuwe bladeren in één klap verwelken als ze uitlopen?" nee!¹ nee, Mijn boom, Ik zeg je, je zult blijven groeien en doorgaan vrucht te dragen met het Zegel en de geur van Mijn Heilige Geest; Ik zal je gebladerte en je vrucht vermenigvuldigen zodat ze voldoende zullen zijn voor allen en voor elke nieuwe komende generatie ...

*Heer, mijn hart leeft voor U
en mijn geest zingt heel de dag
lofliederen voor U;
U bent het die mijn ziel verborgen hebt
gehouden in Uw Hart,
en U bent het die mij beschermt;*

*ofschoon er een ontologische afgrond is
tussen U en mij,
ik ben in U in Uw Majesteit,
en U, zonder Uw transcendentie te
verliezen,
U bent in mij.*

Vassula, veel bomen zullen worden geveld en sommige zal Ik totaal ontwortelen en hun wortels verbranden; die Dag, zullen de fundamenten van de aarde schudden bij de klank van Mijn Stem, en Mijn Huis

zal gevuld zijn met Mijn roep: "genoeg! genoeg nu!"

*Moge U vriendelijkheid tonen en ons zegenen,
en Uw Gelaat naar ons doen glimlachen!
Want dan zal de aarde Uw wegen erkennen,
en zullen alle naties weten van Uw macht om te redden;²*

bloem van Mijn Hart, zulke woorden zijn de verrukking van je Bruidegom; kom nu en luister naar het kloppen van Mijn Hart!



(Deze boodschap, hoewel gedateerd op 25 september 1997, is beëindigd op 25 oktober 1997. Ze werd mij zo nu en dan gegeven, wanneer ik werd geroepen.)

26 oktober 1997

*Heer, Vader en Meester van mijn leven,
laat de verleiding mij niet in de greep
van de twijfel nemen;
in mijn hart is een verlangen dat,
brandend als een oven,
niet kan worden gedooft totdat het is bevredigd;
het verlangen om zielen naar U te trekken,
maar de verleiding doet mij eraan twijfelen
dat U mijn mond inderdaad hebt geopend
en mij hebt opgetild tot in Uw Hoven;*

Ik ben je Standvastigheid; onverstandig klein kind, heb je niet begrepen? Ik ben Degene die je vult met Mijn Kennis; Ik

¹ De manier waarop Hij "nee" zei, bracht mij de tranen in de ogen.

² Psalm 67: 2-3.

ben de Heilige die je hart van vreugde vervult; Ik ben het, je Vader; maak je geen zorgen om je verwarring; bid met je hart tot Mij; vertrouw Mij en sta jezelf toe te worden ondergedompeld in de Oceaan van Mijn Barmhartigheid; bevredig Mijn dorst naar zielen;

Goedheid en Barmhartigheid zijn een licht voor je voeten; Ik heb Mijn Liefde aan je geopenbaard zodat je Mij begrijpt; wees als een luid boek en spreek, zeg wat Ik tegen jou heb gezegd; verbreek de stilte van de dood en citeer Mijn Woorden; maak Mij bekend aan diegenen die Mij nooit hebben gezocht, om erover na te denken dat Ik Ben wie Ik Ben, hun Bruidegom is; dit is een mysterie dat niet alleen de afvalligen uitdaagt, maar ook al diegenen die, ofschoon ze Mijn Woord prediken, Mij nooit hebben ontmoet en Mij niet kennen;

Ik, je Heer, Vader, Bruidegom en Meester van je leven, zegen je in Onze Trinitaire Heiligheid; zie je? zegen ook in Mijn Naam, Mijn volk;



2 november 1997

(Zondag.)

(Terwijl ik in de Grieks-Orthodoxe kerk was om de Heilige Mis bij te wonen, werd ik plotseling door vrees bevangen, en ik dacht dat ik niet in de goede gesteldheid zou kunnen zijn om onze Heer in de Heilige Communie te ontvangen, en dat, als dit het geval was, ik Gods Oordeel, met toorn, over mij zou kunnen afroepen.

Terwijl deze gedachten door mijn geest heen en weer gingen, ervoer ik plotseling in

mijn hart een vreugde en verrukking die, ook al kwamen ze allereerst uit mijn hart, een warme, kalmerende vloeistof binnenin mijn gebeente leken te verspreiden; terwijl ik deze troost ervoer, werd mijn ziel omgevormd om uit haar vrees en duisternis te komen in vreugde en licht; in deze vreugde, prees mijn ziel de Heer en ik zong voor Hem in stilte. Ik herleefde.

Toen zag ik plotseling onze Heer Zijn Mond openen om iets tegen mij te zeggen. Ik kon het niet helpen te zien hoe blij Hij was, en met vreugde zei Hij tegen mij ...)

kom tot Mij ...

(... terwijl Hij tegelijkertijd Zijn groenachtig blauwe mantel opende. Dit gebaar van Hem trok mij aan zoals een stuk ijzer wordt aangetrokken door een magneet. Op dezelfde manier werd mijn ziel onweerstaanbaar naar Zijn Hart getrokken. En mijn hoofd leunde tegen Zijn Borst. Dan, o zo teder, zei de Minnaar van de mensheid tegen mij ...)

ach, hoe uitermate zelig kun jij zijn!

(... ik dacht: "kan iemand vuur tegen zijn borst drukken zonder zijn borst in brand te steken? Hier ben ik, het Heilig Hart omhelzend, hoe kan mijn eigen hart niet het vuur van liefde grijpen?"

Toen ik met mijn hoofd op Zijn Goddelijk Hart leunde en terwijl ik nog tegen Zijn Borst leunde, voelde ik Zijn Borst wegsmelten en mijn hoofd in Zijn Lichaam opgenomen worden. Mijn hoofd ging door Hem en door Zijn Heilig Hart, en ik ervoer dat mijn hoofd was omsloten door Zijn Hart, op deze manier rustend in de Zoon, die het Hart van de Vader het meest nabij is ...)

dit Hart is je rustplaats; vat-van-Mijn-Licht, dit Hart is de Unieke, de Eerste en de Laatste plaats waarin jullie gekwelde

zielen een altijddurende en tedere vrede en zoetheid zullen vinden;

(... terwijl mijn Beminde deze zoete woorden tegen mij zei, legde Hij Zijn Armen om mij heen, klemde ze om mij heen en drukte mij nu nog meer tegen Zijn Borst, net als iemand die een ander tegen de kou wil beschermen. Hij verborg mij helemaal in Zijn mantel. Deze manier van mij vasthouden was als van iemand die bang is diegene te verliezen die hij vasthoudt. Ik dacht erover na, terwijl ik deze ervaring had in de kerk, of ik het zou opschrijven of niet, en Hij zei ...)

schrijf het op tot voordeel van de zielen en Ik zal meedoen om, terwijl jij schrijft, Mijn deel op te schrijven;

(... het Hart van de Heer nam mijn hoofd nu helemaal in Zich op. Het was als een poort naar de Hemel en gedurende deze verrukkelijke momenten, terwijl mijn ziel zich verheugde in deze onuitsprekelijke zoetheid en tederheid van deze hemelse rust, werd mijn hoofd voortdurend overdekt met liefkozingen ...)

Ik heb je ziel overladen met Mijn gunsten; Ik vraag je nu om op deze wijze in Mijn Hart te blijven; blijf bij Mij, Mijn beminde;

(... dan, terwijl mijn ziel zich dronken voelde als van wijn, liet de Heer mij in Zijn Hart de zoetheid van Hemzelf smaken, en herinnerde mij zo aan de zoete smaak van onze Heilige Communie,¹ en tezelfdertijd werd mijn hoofd weer bedekt door een zoete geur, als van de Heilige Communie.

Dan, terwijl ik nog in die rust was, merkte ik dat mijn omgeving vervuld was van rook, de zoete rook van brandende wierook. In deze serene omgeving bleef ik

de Heer en Mijn Beminde deze woorden horen herhalen ...)

blijf hier, blijf in Mij, kom dan naar voren en ontvang Mij; maak Mij blij en blijf hier;

(... Ik zuchtte en vroeg mij af wat onze Heer zo verblijdde in een schepsel als ik. De nul van de nullen. Hij, het Volmaakte Wezen, Hij die Zichzelf genoeg is, hoe was het mogelijk je zelfs maar voor te stellen dat Hij tweemaal naar mij zou kijken?...)

jouw uiterste ellende ontroert Mijn Hart en Mijn hele Wezen zozeer dat Mijn Ogen zich vullen met tranen van Barmhartigheid telkens wanneer Ik naar je kijk,

(... ik stond op het punt iets te zeggen.)

nee; spreek niet; neem Mijn Vrede in je op en stel je hart tevreden in deze stilte, geniet deze momenten van genade en neem de zoetheid in je op die je Heer je aanbiedt; verfris je hart, Mijn beminde, en blijf in Mijn omhelzing en sta jezelf toe te worden bemind; sta je geest niet toe weg te wandelen in de wereld, aangezien je van de wereld niets zult ontvangen; kom bij Mij en proef Mijn zoete liefde die Ik voor je heb en altijd voor je² heb gehad; - zeg in plaats daarvan: een onuitsprekelijk zwak voor jou;

dierbaarste juweel in Mijn Hand, de zalving van Mijn Liefde voor jou is zo groot, dat in deze ontvlamde momenten van liefde Mijn Goddelijke Ogen niet anders dan op jou gefixeerd kunnen zijn; denk hier goed over na, totdat Ik kom om je te halen;

¹ De Orthodoxe Heilige Communie.

² Terwijl onze Heer en mijn Goddelijke Meester deze woorden sprak, was het alsof er honing van Zijn Mond druppelde. En ik begreep dat Hij een speciaal zwak had voor mij, vanaf het begin van mijn leven.

Ik vind geen ander genoegen elders dan in die momenten wanneer Ik met jou ben en jij als een open boek voor Mij bent, om in jou Mijn Nieuwe Liefdeshymne te schrijven; wees altijd voor Mij beschikbaar en welwillend, en op deze wijze zul je zowel jezelf redden als degenen die naar je luisteren; Ik heb je gevormd om Mijn leerlinge te worden;

*Heer! Wanneer ik erover nadenk,
hebt U mij gevormd op een uiterst
verbazingwekkende manier;
U hebt mij in stilte gevormd door Uw
Heilige Geest
en door in mij te ademen die goddelijke
openbaringen vanuit Uw Heilig Hart!
Het was niet zoals toen U Uw leerlingen
waarneembaar hebt gevormd!*

ja! Ik wilde dat je met heel je hart zou omkeren naar Mij, zodat Ik je hart tot Mijn Liefde en Sterkte zou kunnen trekken; Ik wilde je ziel voorbereiden op het dragen van Mijn Goddelijke Boodschap; ach Vassula, alles wat Ik nu tegen je zeg, zul je opnieuw horen als Ik openlijk aan jou zal verschijnen op de vastgestelde tijd; nu verheugt zich Mijn Ziel in het kijken naar Mijn tuin,¹ en Ik geniet te ademen in jou; elke stap die je Mij toestaat te zetten in Mijn tuin, zal worden gezet met zachtheid en het zal troostend voor je zijn;

*Toen Uw Goddelijke Blick neerboog naar
de aarde
om mijn hart te verrukken,
hoe was het mogelijk dat U niet bent
gevlucht bij het louter kijken naar mij,
maar dat in plaats daarvan mijn
onwaardigheid U zoveel vreugde gaf,
en U Zich tot mij laat aantrekken?*

van Mij is bekend dat Ik de minste van Mijn schepping roep; toen, keek Ik naar jou en Ik had je lief ...²

Ik heb je in het begin gezegd dat, als je Mij zou toestaan je te vormen, Ik je door Mijn genade met koorden van liefde zou leiden, en op je ziel Mijn Goddelijke Beeld zou prenten, en met dit Goddelijk Zegel, dat de afdruk is van de Heilige Drie-eenheid, zou je worden getrokken in de volheid van Onze Godheid, aldus je intieme vereniging met Ons in Onze Goddelijke Liefde vervolmakend;

Ik ben nog steeds van plan, dierbaarste, door te gaan en Mijn geheime openbaringen in je oor te fluisteren, en terwijl Ik overvloedig Mijn gaven en Mijn gunsten over je uitstort tot Mijn genoegen, zal Ik je eraan blijven herinneren dat, door jouw hart zo onafscheidelijk in het Mijne te hebben getrokken, het zo was dat in dit hoffelijke gebaar van Mij, onze vereniging volledig zou zijn en dat jouw geest, door Mijn genade, één met Mij³ zou worden;

Ik had je een gebed⁴ gegeven waarin jij je lichaam en ziel toewijdt aan Mijn Heilig Hart, zodat jouw gedachten Mijn gedachten zouden zijn, jouw handelingen Mijn handelingen, en je Mij vrijwillig jouw wil geeft, zodat Mijn Wil in jou wordt gedaan;

Ik herinner je eraan dat door je hoofd op Mijn Hart te laten rusten, in deze momenten van innerlijke vreugde, Ik de beweging van je hart zou zijn, de welsprekendheid en charme van je spreken; Ik zou het licht van je ogen zijn om goede raad te geven aan hen die het

² De woorden uit Zijn Mond waren als honing; Hij is het, mijn Vriend, wiens zoete conversatie mij aan Zijn Hart heeft gebonden.

³ 1 Kor. 6: 17.

⁴ Toewijding op 26 januari 1992.

¹ Mijn ziel.

Ik heb je gebed met vreugde ontvangen; jouw tekorten, zal Ik goed maken om Mijn driewerf Heilige Naam te verheerlijken; laat Mij vanaf nu nooit meer in enige droefheid of leed vervallen dat al Mijn heiligen en engelen in immense droefheid achterlaat omdat zij niet in staat zijn Mijn pijn te verlichten; indien de wereld toch volhardt in het betwijfelen van Mijn keuze, laat dan hun zonden op hun eigen hoofd vallen; het is met gerechtigheid dat Ik tussenbeide zal komen; als zij de door Mij gekozene naar believe behandelen, degene die Mijn Heilig Hart met bijzondere genegenheid beziet, zal Ik hen krachtig terechtwijzen;¹ maar als jij genoegdoening geeft voor hen, zal Ik in Mijn Oneindige Barmhartigheid hen dwingen hun zonde te zien;

Ik heb je in Mijn Liefde, zoals Ik je in het begin heb verteld, aan Mij gebonden op een manier die voor jou moeilijk zal zijn deze banden² te verbreken; Ik heb deze daad gesteld, na jouw 'fiat' tegenover Mij, uit loutere liefde; Mijn jalouse liefde zou het niet verdragen dat wij ooit gescheiden worden en onze vereniging verbroken;

Ik heb je in een moment van dronken verrukking nog een andere genade gegeven: een huwelijks vereniging waardoor je nog dieper in de rust van een zoete contemplatie in Mijn Goddelijk Hart wordt getrokken; in deze vreugdevolle vereniging van jou met de Heilige Drie-Eenheid zou je Onze Harp worden, en Wij zullen je gebruiken met vreugde en grote triomfen door jou verkrijgen; dan, op jouw beurt, zul jij

met Ons genieten en Onze Hoven delen; in Onze Goddelijke Genade zul je Onze Litanie³ worden; lelie van Mijn Hart, Oneindige Tederheid is je betoond zodat anderen van jou zullen leren en dezelfde hoeveelheid verkrijgen als jij hebt verkregen; lelie van Mijn Hart, Onze nabijheid is jouw gelukzaligheid;

Mijn Goddelijke Wil, in jou geworteld, is de grootste gave die Ik je kon aanbieden in ruil voor de jouwe; met Mijn Goddelijke Wil in jou, kon Ik al jouw tekortkomingen en je ontoereikendheden goedmaken; de woorden die jij spreekt zullen de Mijne zijn want Ik zal je gewaad zijn en jij zult Mijn Inzicht hebben; hoewel jij dikwijls bent berispt om je gestrengheid, in werkelijkheid is je gestrengheid niet de jouwe maar de Mijne; zij die je dit hebben verweten, hebben niet volledig afstand gedaan van hun zonde ... ze blijven vergeten dat een ziel, eenmaal met God verenigd, één van geest en één van denken met Hem wordt; Ik heb je voor je zending al deze gaven geschonken vanuit de Liefde die Ik voor je koester, maar ook voor de restauratie van Mijn Huis;

ach Vassula, sommigen zullen vragen: "waarom legt de Heer zoveel nadruk op Zijn vereniging, Zijn gaven en genaden?" als Ik jullie allen aan deze dingen herinner, is dat omdat de wereld zal blijven proberen Mijn gekozene te dwingen tot twijfel aan Mijn gaven die Ik haar heb gegeven; Ik had je, Mijn Vassula, in de eerste dagen van je zending gewaarschuwd dat je daden van liefde zouden worden misverstaan en dat je zou worden opgejaagd als wild en dat je tegenslag zou ondervinden, maar ook hoe Mijn vaderlijke bescherming je altijd

beschuldigingen van mij af te houden, en er nooit aan toe te geven.

¹ Toen keek Hij naar mij.

² Boodschap van 16 maart 1987.

³ Want mijn leven zou een onophoudelijk gebed worden.

zou bedekken, en dat Ik je te hulp zou komen om je te troosten en te bevrijden van de slag tanden van de boze; Ik had je gezegd dat Mijn koninklijke Boodschappen zo dikwijls zou worden bespuwd, afgewezen en belachelijk gemaakt, maar ook hoe Ik je altijd zou bijstaan om je te bemoedigen; je woont nog op aarde maar Ik woon echt in jou; dus vrees niet; zolang je op aarde bent, zal de wereld, in haar duisternis, blijven proberen je te schaden en te verwonden;

Ik bedoel niet dat je moet scheiden van je vrienden, maar onthoud, vertrouw jezelf niet toe aan mensen;¹ sommigen zullen je hand willen forceren om iets te doen wat in strijd is met je wensen, wat ook in strijd zou zijn met Mijn Eigen wensen;

anderen zullen suggereren dat Mijn aan jou gegeven eerzame gaven, alsook Mijn gunsten, niet goddelijk zijn en niet van Mij komen; aan dezen heb Ik iets te zeggen: “als jij zegt dat ze niet van goddelijke oorsprong zijn dan kunnen ze, volgens jouw insinuatie, alleen van de vader van de leugens zijn, of uit het onderbewustzijn; is het nooit bij je opgekomen dat je, door Mijn Werk als kwaad te beoordelen, tegen de Heilige Geest zondigt en dat een dergelijke zonde niet wordt vergeven? als je zegt dat dit hele goddelijke Werk uit het onderbewustzijn komt, verklaar Mij dan eens het meesterschap en de leringen van deze geschriften van iemand die geen kennis bezat van de Werken van de Wijsheid en geen scholing had zelfs niet in de elementaire catechese;”

tot nu² heb Ik hun voldoende bewijs gegeven, en Ik zal niet méér bewijs geven dan wat Ik al gegeven heb; dan zullen er diegenen zijn die, hoewel ze je om raad

hebben gevraagd, dit zullen negeren, omdat hun ziel nog steeds zal streven naar hun eigen persoonlijke verlangens en ze zich zullen onderwerpen aan hun menselijke wil en niet aan de Mijne;

Ik had je verteld dat, zolang je hoofd op Mijn Hart rust, jij, in deze momenten van rust, zou lezen de kloppingen van Mijn Hart, dan, jij op jouw beurt, je zou in staat zijn om goede raad te geven aan hen die hem nodig hebben; maar nogmaals, de wereld, die nog niet haar slechte gedachten te boven is gekomen, zal Mijn schatten over jou uitgestort onderschatten, onder het voorwendsel dat je niet bent bevestigd³ ...

overwin nu je gebrek aan vertrouwen in de gaven en gunsten die Ik je zo edelmoedig heb aangeboden en herhaal met heel je hart het gebed dat Ik je heb gegeven ...

(Ik deed het.)

wees niet langer ongerust, Ik zal doorgaan te zorgen voor je verschillende behoeften;

Ik heb gebeden, Heer, maar hoe kan ik er zeker van zijn dat ik niet opnieuw tekortschiet tegenover U?

Ik ben hier om je eraan te herinneren; Ik zal altijd komen en je terugbrengen van elk gevaarlijk pad waartoe je verleid zou kunnen worden in te slaan; Ik zal doorgaan je Mijn meest delicate zorg te betonen die Ik heb voor Mijn uitverkorenen; kom, vandaag wil Ik dat jij je gelukkig voelt, want Ik kan in alle waarheid zeggen: je hebt Mijn Woord tot je thuis gemaakt en je bent Mijn leerlinge geworden en inderdaad de Mijne;

¹ Joh. 2: 24.

² Onze Heer draaide Zich om en keek naar mij.

³ Dat het werk van Waar Leven in God nog niet door de Kerk is goedgekeurd.

*Mijn God,
U hebt mijn onwaardige ziel ertoe
verleid U te volgen
en U verleende mij onverdiend
waardevolle rijkdommen,
en in een grenzeloze Liefde hebt U mijn
ziel opgericht.*

Ik heb je ziel ook opgericht tot welzijn van
Mijn Kerk;

Vassiliki, Ik heb je Boodschappen
gegeven van buitengewone ernst; Ik heb,
gedurende al deze jaren, Goddelijke
openbaringen in je geademd die alle uit
Mijn Heilig Hart komen; Mijn Geest was
en is je Gids en je Licht; Ik heb waarlijk
goddelijke genaden over je uitgestort
zodat de mensen ook met deze
Boodschappen hun voordeel kunnen
doen;

al Mijn Werken zijn goed, en ze
worden warm onthaald door de zuiveren
van hart en de eenvoudigen, maar lof is
ongepast in de mond van de zondaar
voor Mijn Werken; Ik heb je, zoals Ik zei,
genoeg bewijs gegeven door deze
Goddelijke Schat komend uit de
schatkamer van Mijn Heilig Hart zodat
je niet twijfelt;

behalve, Vassula, dat Ik je uiterlijke
tekenen van Mijn Liefde heb gegeven,
heb Ik je Kennis en Onderrichting
gegeven, voortdurend jou verrijkend en
anderen door deze geschriften; ben jij,
Mijn duif, je bewust van al deze
Goddelijke inspiraties, door Mijn Heilige
Geest in jou geademd?

*(Ik zuchtte en voelde mij zo ontroerd door
de tederheid van Zijn Stem dat ik geen
woorden vind om het te beschrijven.)*

vandaag ben Ik hier bij jou om je te
helpen al je zwakheden te overwinnen; Ik
zou het niet langer kunnen verdragen te

zien hoe jij in je bescheidenheid Mijn
Goddelijke gaven verbergt die Ik je
gegeven heb;

*In Uw buitengewone Goedheid hebt U
Zich
vervaardigd ons voldoende Manna te
geven
waarin onze ziel zich vandaag verheugt;*

*het is onstoffelijk, maar als onze ziel het
eenmaal heeft opgenomen,
hongert ze naar meer
en dus, ben ik hier, nog onvolmaakt,
maar alleen verlangend genoegdoening
te geven
voor de reden die ik heb gegeven
aan Uw Goddelijk Hart tot droefheid.*

*Laat mijn tekorten en mijn nalatigheden
die oorzaak waren van Uw droefheid
veranderd worden in vurigheid,
vertrouwen,
en een bundel mirre.*

dierbare, Ik ben niet ongevoelig voor alle
moeilijke werken van liefde die je in Mijn
Naam hebt ondernomen, noch voor de
tegenspoed die je met geduld voor Mijn
Zaak hebt verdragen, Mijn duif; Ik ben
ook niet ongevoelig voor je verzoeken van
nu, en Ik ben blij dat je vertrouwt op Mijn
Genade;

Het maakt mij gelukkig voor U te lijden;

word niet moe op weg met Mij;

*Geef mij, Mijn Heer, gelegenheden
om mijn mond te openen en U te
verheerlijken
zonder vrees en zonder twijfel.*

daarom moet je op Mij vertrouwen en je
geest herbronnen in Mijn Geest zodat je
kunt doorgaan met het zingen en
herhalen van Mijn Liefdeshymne voor de

naties; daarom heb Ik je uitgenodigd om je pelgrimage en je retraite te houden in Mijn Lichaam, Mijn trouwe helpster; verheug je in Mijn genade en verblijd je in Mijn gezelschap in dit vertrouwelijke licht van genade gegeven aan jou door Mijn Vader, en aanvaard door te proeven, zoals je gedaan hebt, de zoete smaken van Mijn Hart;

(Terwijl mijn Heer deze woorden zei, voelde ik nog steeds mijn hoofd omsloten door Zijn Hart, weer de essence proevend en inademend die leek op de Heilige Communie.

Plotseling was het alsof Jezus Zijn Heilig Gelaat afwendde en naar de lezer keek. (Degene die deze regels leest.) Zijn Gelaat was plechtig, Zijn doordringende Ogen hechtten zich aan de lezer. Dan, terwijl Hij mij omarmde met Zijn Armen om mij heen, terwijl Zijn mantel mij volledig bedekte, wat de indruk maakte van iemand die een slachtoffer beschermt tegen elke verdere agressie, zei Hij:)

moge het hart van de lezer die deze bladzijden heeft gelezen, opengaan! mogen zijn ogen en oren, opengaan! tot op dit moment heb je niet volkomen Mijn Hemelse Schat begrepen, noch Mijn gave¹ aan jou volledig naar waarde geschat; je bent nog steeds niet doorgedrongen in wat elke prijs te boven gaat, en wat Ik je heb aangeboden alle dagen van je leven:

de overweldigende genade Mij te kennen in een intieme vereniging en het inwendig proeven, in de bruidskamer van Mijn Hart, van Mijn Zoetheid en Mijn Goddelijke kussen; gelukkig zij die naar Mij luisteren en deze genade verkrijgen;

¹ Boodschappen van 10 januari 1987, blz. 123 en 124; 25 januari 1987, blz. 129 en 31 januari 1987, blz. 136 in het boek "Mijn Engel Daniël". - De Vader spreekt: "Ik zend je naar de hele mensheid; Ik zal je als een gave aan hen geven, hen zo in staat stellen Mij beter te begrijpen, want dat is Mijn Wil."

wee degenen die in hun ellendige toestand en in hun bevleete geest weerstand bieden aan deze genade; zij zullen wenen in hun ellende op zekere dag;

het is goed om goede werken te doen voor Mij en sommige devoties te volgen, alsook daden van liefde, dankzegging en daden van genoegdoening te stellen, maar Ik zou buitengewoon teleurgesteld zijn als je zou sterven voordat je Mij² hebt gekend; ik zou buitengewoon bedroefd zijn als je nu zou sterven voordat je Mij³ hebt begrepen; velen van jullie zijn druk bezig met de dagelijkse beslommingen, die Mij behagen als ze met liefde worden verricht en in overeenstemming zijn met Mijn Geest, maar dit alles zou onvolledig zijn als jij je niet openstelt voor de genade en Mij erkent in Mijn intimiteit; kom dus en aanvaard Mijn vertrouwde kameraadschap en Ik, in Mijn welbehagen, zal je opnemen in Mijn mysteries en de verborgen geheimen van Ons Hart; ⁴ jij en Wij zullen onafscheidelijk verenigd worden in Onze Liefde voor altijd en eeuwig;

(Jezus wendde Zich toen om naar mij en met een ernstige blik in Zijn Ogen zei Hij:)

nu heb Ik, zoals eerder, vanuit Mijn Hart tot je gesproken, om je te herinneren, Mijn kind, aan Mijn Oneindige Liefde, en speciaal om dat zaad weg te nemen dat door de wereld in je was doorgedrongen; Ik kon niet langer verdragen te zien Mijn aangenomen kind, Mijn vreugdevolle boodschapper, te worden verscheurd door de twijfels die de wereld in haar geest probeert te leggen;⁵ jouw vrees dat

² Matt. 7: 21-23.

³ Jer. 9: 23.

⁴ De Heilige Drie-eenheid.

⁵ Opmerkingen als: De boodschappen van Waar

Ik een ijsblok in je hart heb gedrukt in plaats van Mijn Goddelijke genade, Vassula, kleineert Mij en heeft geen fundament in de Waarheid ... tegenslagen hebben je niet de Vrede laten verliezen die Ik je hart heb gegeven, en dat is goed; maar voor Mijn Zaak, Mijn duif, twijfel nooit meer aan Mijn genaden en aan Mijn onbegrensde Liefde die Ik altijd voor je koester;

verlies je vertrouwen in Mij niet; waarom, kun je niet zien hoe goddelijk bekoord Ik ben, tot dwaasheid toe, door jou? dus smee Ik je Mij te vertrouwen; zolang je nog op aarde bent, blijf in Mij om je vereniging met Mij te vervolmaken en Mij zo dikwijls als je kunt in de Heilige Communie te ontvangen, je liefde voor Mij vergrotend en jezelf aan Mij overgevend; blijf in deze Plaats¹ van Rust voor altijd, en sta Mij toe je in deze Oven van Liefde te houden, om je de zoetheid van Mijn Liefde² te laten proeven;

IXΘΥΣ 

17 december 1997

*Alle vlees moet tot U komen
met al zijn zonden;
hoewel onze fouten ons overweldigen,
U wist ze uit;*

*Gelukkig de mens die U hebt uitverkozen
die U uitnodigt om in Uw Hoven te
wonen.*

*Laaf ons aan het goede van Uw huis,
van Uw Heilige Tempel.³*

Mijn Vassula, laat Mij je oor gebruiken zodat je Mij hoort; laat Mij je hand gebruiken zodat je opschrijft wat Ik zeg; laat Mij dan je verstand gebruiken om het te vullen met Mijn Kennis en je hele wezen te vullen met de onderrichtingen die van de Wijsheid komen; aanvaard alles wat Ik aanbied, Mijn beminde vriendin, en je zult vooruitgaan in het tempo dat Ik had voorzien;

Ik wil, Mijn Vassula, voor deze en de komende generatie een eeuwigdurende herinnering aan Mijn Barmhartigheid nalaten; geen van al deze Rijkdommen die uit de schatkamer van Mijn Hart komen zou aan jou worden toegeschreven, daar jij in het begin, op het moment waarop je geroepen werd door de Minnaar van de mensheid, helemaal niets wist, omdat je hele lichaam toen in duisternis lag; maar aangezien Ik de Heer ben van de heiligen, ben Ik niet minder de Heer van de ellendigen; Ik keek naar je en had je lief ... Ik ben befaamd om Mijn Barmhartigheid en om de tederheid van Mijn Hart; Ik ben beroemd vanwege de zwakheid die Ik heb voor kinderen;

verheug je dan, dochter, dat je Koning Zich van Zijn Troon neerboog om je driemaal de kussen van verrijzenis te geven op je ziel; bedweld door de zoetheid van Mijn kussen, zingt je ziel nu Mijn lof, je Minnaar verheerlijkend; Ik wist toen dat Ik, door slechts één blik op je te werpen, onmiddellijk de hardheid van je eigenzinnigheid zou verzachten en de korst die je hart omgaf zou vergruizen; en dat deed Ik ... o wat zou Ik niet doen voor een zodanig zwakke ziel om haar tot een volledige geestelijke vereniging met Mijn Godheid te brengen en haar één van geest met Mij te maken! Ik heb je uitgenodigd, Mijn beminde, om een heilige tempel binnenin je te

Leven in God zijn één ding, maar de boodschapper is iets geheel anders, alsof die twee dingen niet samengaan. Jezus is tegen die theorie.

¹ Het Heilig Hart.

² Psalm 90: 17.

³ Psalm 65: 3-4.

bouwen, een altaar in de stad waar Wij¹ Onze tent zouden opzetten, een kopie van dat heilige tabernakel dat Wij vanaf het begin hadden voorbereid, en dat heb je gedaan, trouwe kleine vriendin; daarom was de Wijsheid in staat je te helpen, en door jou duizenden andere zielen; Wijsheid schoolde jou en vele anderen door dit Goddelijke Werk, en leidt iedereen naar een wonderbaarlijke weg; dit Werk is het bewijs van Mijn overstromende Liefde;

*O gezegend en van genade
overstromend
Hart van Jezus, Goddelijke Goedheid,
U die met één van Uw blikken
koningen en koninkrijken omverwerpt,
steden en dorpen bedwelmt,
harten dronken maakt tot dwaasheid toe
en ze gevangenen houdt van de liefde,
en voor altijd verrukt van Uw
Goddelijkheid.*

*Uw Ogen, mijn Heer,
zijn een Tuin van Eden, uitzonderlijk
mooi;
Uw Hart is als een oneindig universum
van genade in Genade,
Uw hele Wezen als een ivoren toren
met glinsterende, kostbare stenen op zijn
muren gezet;*

*Eeuwig Licht,
Uw twee Naturen zijn de beweging van
ons hart;*

*O God! Ik vind dat ik niet in staat ben
een begrijpelijk woord te vormen
dat dicht genoeg
een dergelijke Soevereiniteit en
Schittering
als deze van mijn Heer benadert.*

ach Vassula, Mijn troost! Ik was vast besloten je te nemen om Mijn Koninkrijk

met je te delen! deze Liefde die Ik heb, deze dorst naar zielen die Ik heb, brandt in Mijn Hart; het is liefde die Mij naar het Kruis bracht, onbezorgd om zijn schande; het is Mijn Liefde die Mij nu naar jou leidt, generatie, om een van de meest ontoereikende schepselen onder jullie te roepen, degene die niet alleen de kennis van de Schrift ontbrak, maar ook de kennis van Mijn Wil; toen een schandaal in de ogen van Mijn heiligen en engelen; om een dergelijk beklagenswaardige ziel uit haar dood te roepen en haar tot Mijn Goddelijk Hart te verheffen, haar op te voeden in Mijn koninklijke hoven, is een teken dat je niet zou moeten negeren, het is een teken voor de rest van jullie om te groeien in vertrouwen en te leren dat Ik elke ziel oproep om haar slechte gedrag van nu te verlaten en van ganser harte tot Mij terug te keren zodat ook zij aan Mijn Glorie mag deelhebben;

kom, Mijn beminde, Ik, Jezus, heb je lief;

IXΘΥΣ 

¹ De Heilige Drie-eenheid.