

1990

5 januari 1990

Heer?

Ik ben; steun op Mij; besef hoe zwak je bent; sta Mij toe je te leiden, zonder Mij ben je verloren en in duisternis; Ik ben het Licht, het Licht dat je leidt; wees voorzichtig, want de duivel is altijd, en nog meer, vastbesloten je te laten vallen en je te verwarren; kom Mijn bruid, wees één met Mij; Ik ken je zwakheden, Ik weet hoe je geest bij de geringste aanval geschokt achterblijft en je ziel in angst; Ik ben Vrede en het is in Vrede dat Ik je leid en het is met Liefde dat Ik je voetstappen richt;

ken Ik al deze kwellingen niet beminde? sta Mij toe in je te werken, dan zal alles worden vervuld; Mijn Boodschap¹ zal je spoedig gedicteerd worden, wees er klaar voor; Jezus is Mijn Naam en Jezus is Liefde; groei in Mijn Geest, hoe zou je anders kunnen getuigen? Ik bereid je op alle mogelijke manieren voor om van Mij te getuigen en Mij te verheerlijken;

Ik bemin je, ga binnen in Mijn Goddelijk Hart en neem uit Mij, liefkoos Mij, je Heer, met rechtschapenheid en nederigheid, Ik ben je Meester en Leraar die je nooit in de steek laat, ook al denk je dat dikwijls; bedenk dat je zonder Mij niet in staat bent een letter op papier te zetten; Ik ben Degene die je leidt en je onderricht, Ik ben bij je, laat Mij je op deze manier leiden; bid en je zult sterkte in het geloof verkrijgen; Ik zal je helpen

waar te nemen; kom, Ik, Jezus, bemin je!²

(Later:)

wees nu in vrede, Mijn kind, laat in Mijn Aanwezigheid je zorgen achter; kijk naar Mij in stilte; wees in vrede, voel Mijn Vrede; Ik ben dichtbij je, maar je kunt Mij niet zien met je lichamelijke ogen; Ik ben dichtbij je, en Ik heb je geleerd Mij te zien, Mijn kind, net zoals Ik het aan anderen geleerd heb; ook vandaag leer Ik nog aan enkele uitverkoren zielen Mij te horen en Mij te zien; rust uit, kom, wij, ons?

Voor altijd en eeuwig. Ik zegen U, Heer.

Jezus?

Ik ben; Mijn Liefde voor jullie is eeuwig, Mijn Trouw aan jullie is eeuwig, vertrouw je dagelijks aan Mij toe en Ik zal de rest doen; bidt zonder ophouden tot Mij, Ik verlang er altijd naar jullie gebeden te horen; vergeet Mij nooit, Ik vergeet jullie nooit, denk dus voortdurend aan Mij; als je eens wist, Mijn kind, hoe dicht Ik bij je ben! behandel Mij als een Koning; besef hoe naakt je was en hoe Ik je naaktheid bedekt heb met Mijn Genaden; besef hoe Ik, je Koning, op jou, die niets bent, neerzag en hoe Ik je gevormd heb en opgericht; dus heb geduld met degenen die Ik niet zoveel gegeven heb als Ik aan jou heb gegeven; smeek om Mijn hulp en Ik zal je haar geven; Ik verwijt je niets, Ik

² Ik wist dat Jezus mij dit wilde zeggen, maar ik wilde niet dat het geschreven werd, want sommige mensen hadden kritiek op het vele "Ik bemin je". Maar Jezus schreef het desondanks met grote spoed op voordat ik de tijd had mijn hand van het papier te nemen. En Hij voegde er met Heilige Humor een uitroepteken aan toe.

¹ Voor de gebedsgroep.

bemin je, en dus wil Ik niet dat je valt; Ik zal je altijd aan Mijn Aanwezigheid herinneren om het kwaad te overwinnen; Ik zal je altijd aan Mijn voorschriften herinneren, neem ze aan en koester ze; herinner je dat Liefde spreekt en het is met Liefde dat je werkt; Ik wil dat je volmaakt bent, Ik wil dat je toegankelijk en toegewijd bent; denk altijd aan Mijn Aanwezigheid, wees één in Mij;

IXΘΥΣ 

8 januari 1990

Mijn Heer?

Ik ben;

Dit alles is ongelooflijk!

ach Vassula, Ik Ben! Ik wilde dat jij Mijn boodschapster zou worden ... Ik geef zelfs aan de geringste van Mijn schepselen; beminde, Mijn Liefde voor jou is groter dan iemand kan begrijpen; Ik verlangde dat je Mij zou beminnen en Mij rust zou geven; Ik heb aan ieder van jullie gevraagd Mij te beminnen met geheel je hart, met geheel je ziel en met geheel je verstand; dit is Mijn Wet en het grootste en eerste Gebod;

Ik zegen je, zegen Mij; Liefde verheugt Zich in jou;

Ik zegen U, mijn Heer.

IXΘΥΣ 

9 januari 1990

Ik ben Degene die jou het meest bemint; blijf in Mijn gunst door Mij te beminnen

en door Mijn Wil te doen; zet je van harte in voor het voltooiën van Mijn Werk; begrijp dit alles, Mijn kind, en sta Mij toe je te gebruiken;

Ik bemin je; wijd jezelf aan Mij toe en Ik zal je oprichten, je voeden en je doordrenken met Mijn Bloed; handel met liefde, spreek met liefde, denk met liefde, wees in elk opzicht Mijn evenbeeld; alles wat Ik van je vraag is toewijding, liefde en oprechtheid; behandel Mij als je Heilige Metgezel, reken Mij te midden van jullie, vertel Mij dikwijls hoezeer je Mij aanbidt, Ik ben een Jaloerse God en Ik wil ononderbroken gebeden, begrijp je?

bloem, Ik ben de waakzame Bewaarder van Mijn Tuin en ofschoon Ik hem verwaarloosd en dor aantref, beloof Ik je dat Ik hem zal laten herleven en helemaal op Eigen kracht; Ik zal Mijn Gelaat onthullen aan jullie allen en velen zullen Mij erkennen en aanbidden met offers en gebeden; ja, velen zullen tot Mij terugkeren en als zij Mij zien zullen zij Mijn Liefde begrijpen en Ik zal ze genezen;

Liefde bemint jullie allen; Ik ben Degene die wonderen verricht en naar ieder van jullie luistert; klein of groot, eerlijk of oneerlijk, gelovig of heiden, Ik luister naar iedereen; Ik zegen jullie allen;

10 januari 1990

(Jezus riep mij om mij Zijn Boodschap te dicteren voor onze gebedsbijeenkomst van 27 januari 1990.)

vrede zij met jullie, voel Mijn Aanwezigheid, Ik ben te midden van jullie; maak jullie hart bereid om te luisteren en Mijn Woorden te begrijpen;

beminde kinderen, het is nu iets meer dan een jaar geleden dat Ik, de Heer, bij jullie geweest ben op deze speciale manier en jullie Mijn Boodschappen heb gegeven, en op deze manier heb Ik jullie de Wonden van Mijn Heilig Hart laten zien; Ik heb jullie de huidige toestand van Mijn Kerk bekend gemaakt en de oorzaak van de bitterheid van Mijn Ziel; Ik heb met jullie allen Mijn Kruis van Vrede en Liefde gedeeld; Ik heb jullie Mijn innigste wensen kenbaar gemaakt en Mijn Heilige Geest heeft jullie aan Mijn Geboden herinnerd; Ik heb jullie de lessen van Mijn Kerk in herinnering gebracht; Ik heb jullie verzameld, omdat jullie de Mijnen zijn, en aan de Mijnen kom Ik Mijn Heerlijkheid openbaren;

Ik ben in jullie en jullie zijn in Mij; Ik ben het Licht van de wereld en jullie, Mijn kleinen, zijn de kanalen die Mijn Licht en Mijn Boodschap van Vrede en Liefde overbrengen; Ik heb jullie verzameld zoals een herder zijn schapen naar hun schaapsstal terugbrengt en Ik heb jullie in Mijn Armen gesloten; maar Ik heb nog andere schapen die van Mij zijn die Ik ook moet leiden; Ik bereid jullie voor om onder de Nieuwe Hemelen en op de Nieuwe Aarde te leven, want de tijd nadert nu waarin Liefde terugkeert om te midden van jullie te leven; weldra zullen jullie Liefdes voetstappen horen op het Pad van terugkeer, en daarom wordt overal op aarde Mijn Stem gehoord, en het is om diezelfde reden dat jullie jonge mensen visioenen zien; Ik heb gezegd dat Ik Mijn Geest zal uitstorten over de gehele mensheid en dat jullie zonen en dochters zullen profeteren en dat Ik zelfs aan de minsten Mijn Zegen zal geven; ja, Mijn Stem schreeuwt vandaag in de woestijn; Ik roep ieder van jullie, en toch hebben sommigen niet begrepen wat Mijn Geest

bedoelde en hebben noch Mijn Tekenen, noch de visioenen van jullie jonge mensen begrepen; ze tellen de vruchten van Onze Harten niet meer maar behandelen Mijn uitverkoren zielen als bedriegers;

Ik zal op deze wijze nog slechts een korte tijd bij jullie blijven, maar Ik zal jullie niet verlaten zonder ervoor te zorgen dat jullie beschutting en weide hebben; Ik ben jullie Goede Herder die voor jullie zorgt, Ik ben de Heer die als een wachter van boven over jullie waakt; hoe zou Ik Mij kunnen inhouden neer te dalen en elk middel te benutten om jullie te bereiken als Ik jullie klagen en jullie doodsangst hoor? hoe zou Ik Mij kunnen inhouden en jullie niet te hulp snellen als Ik zovelen van jullie naar het eeuwige vuur zie gaan? Ik kom niet op deze wijze naar jullie om jullie te veroordelen, maar om jullie te waarschuwen; Ik kom om de wereld te redden; Ik kom niet om de wereld te veroordelen, maar de wereld zal de Tijden weer verkeerd beoordelen zoals ze de Tijden van Mijn Komst als Messias hebben misverstaan en Mij niet hebben herkend, maar Mij hebben behandeld zoals het hun beviel en Mij aan de heidenen hebben overgeleverd;

de wereld beoordeelde de Tijden weer verkeerd van hem die gezonden was om voor Mij de weg te bereiden; ze herkenden Johannes de Doper niet die als Elia kwam in alle rechtschapenheid, maar ze behandelden ook hem zoals het hun beviel; en vandaag zal jullie generatie de Tijden weer misverstaan, want deze Tijden bevallen haar niet; Ik heb gezegd dat Ik in de laatste dagen die komen Mozes en Elia naar jullie op aarde zal zenden, maar jullie generatie zal Hen niet herkennen, noch zullen zij Hen horen noch Hen begrijpen, maar ze zullen Hen mishandelen, Hen afwijzen,

zoals ze Johannes de Doper afgewezen hebben en Mij als de Messias;

Ik heb gezegd dat er in de laatste dagen valse christussen zullen opstaan en Ik heb jullie aangeraden op je hoede te zijn voor deze valse christussen die, in jullie dagen, de valse religies zijn; Ik heb jullie Mijn Woord gegeven en Ik heb jullie gewaarschuwd niet achter deze sekten aan te lopen; Ik heb Petrus de zorg voor Mijn Kerk opgedragen; Ik heb hem gevraagd jullie te voeden, voor jullie te zorgen en jullie te beminnen; Ik zeg jullie plechtig, voordat deze generatie voorbijgegaan zal zijn, zal alles wat Ik jullie gezegd heb plaatsgevonden hebben; laat je dus niet misleiden maar weersta je tegenstanders, weersta hen die Petrus bestrijden; Ikzelf zal jullie een welsprekendheid verlenen om te herkennen wat de Geest vandaag tot de Kerken zegt, bereid jullie verdediging dus niet voor ...

de vijgenboom is gerijpt en Mijn Koninkrijk is nu dichtbij jullie¹ ... bid voor hen die niet begrijpen, geloven is ook een door Mij geschonken genade; Ik heb jullie gekozen en daarom zullen jullie vervolgd worden, maar laat jullie hart niet verontrust worden; bemin elkaar en oordeel niet, laat deze liefde die Ik jullie getoond heb het embleem zijn van Mijn nieuwe leerlingen, zodat zij mogen erkennen dat jullie van Mijn Kudde zijn en dat jullie kinderen van God zijn en in God; Mijn kindertjes, bemin elkaar zoals Ik jullie bemin; vraag niet om tekenen, wees tevreden met wat de Geest jullie nu geeft; Ik zeg jullie plechtig dat er weldra Eén Enige Kudde zal zijn die geleid en bestuurd zal worden door Eén Enkele Herder;

¹ Jezus zei deze woorden zeer majesteitelijk en alsof Hij tot Zichzelf sprak.

Ik ben Geest en Ik verlang dat jullie Mij aanbidden in geest en waarheid en niet met dode woorden; leer daarom met je hart te bidden; bid voor de gehele Kerk, wees de wierook van Mijn Kerk en daarmee bedoel Ik dat jullie moeten bidden voor al diegenen die Mijn Woord verkondigen, van de Paus die Mij vertegenwoordigt tot aan de apostelen en profeten van jullie dagen, van de priesterlijke en de religieuze zielen tot aan de leken, opdat ze bereid mogen zijn te begrijpen, dat jullie allen die Ik genoemd heb, deel zijn van Eén Lichaam, Mijn Lichaam; ja, jullie allen vormen één lichaam in Mij;

bid voor hen die weigeren te horen, dat ze bereid mogen zijn in plaats van weerspanning, om te luisteren naar een preek of een openbaring die door de Geest is geïnspireerd; bid dat ze mogen begrijpen hoe Mijn Geest op verschillende manieren werkt en hoe Mijn Geest jullie onderricht, jullie je laat herinneren, jullie waarschuwt; bid dat zij Mijn Geest vrijuit laten spreken;

Ik openbaar niets nieuws; Ik heb jullie dit alles van tevoren gezegd zodat jullie geloof niet geschokt zal worden als er zwaardere tijden komen; bedenk, kleinen, dat iemand die nooit beprovingen heeft doorgemaakt, zeer weinig weet; Ik, van Mijn kant, zal voortdurend over jullie blijven waken, maar Ik verlang ook dat jullie je volledig aan Mij toevertrouwen zodat Ik jullie kan vormen zoals het Mij bevalt; Ik wil dat jullie als klei in de handen van de pottenbakker zijn; Ik ben van plan jullie allen te vormen tot Mijn Goddelijk Beeld; Ik ben van plan jullie de goddelijkheid terug te geven die jullie eens bezaten maar verloren hebben;

Mijn bloemen, Ik ben Degene die jullie het meest bemint, Ik zegen jullie

allen en laat op jullie voorhoofd de Zucht van Mijn Liefde achter; wees één;

ΙΧΘΥΣ 

kom, luister naar Mijn Moeder;

ontvang Mijn Boodschap, Vassula; bloem, Ik zegen je;

Ik zegen U Heilige Moeder, ik luister.

vrede zij met jullie; Jezus en Ik zegenen jullie allen;

de Heilige is temidden van jullie en Wijsheid is jullie Leraar; luister naar Mij, Onze Liefde voor jullie is zo groot dat niemand op aarde haar ooit bij benadering kan begrijpen (niemand heeft ooit God gezien);¹ de Heilige heeft jullie volk Zijn Heilig Gelaat geopenbaard, Hij heeft Zijn Liefde onthuld en jullie de Wonden van Zijn Heilig Hart getoond;

God heeft de wereld zozeer lief gehad dat Hij Zijn Enige Zoon gezonden heeft om het Offer te zijn dat jullie zonden wegneemt, Hij die Zijn plaats heeft aan de Rechterhand van God, de Vader, is vanuit Zijn Oneindige Barmhartigheid neergedaald om op deze speciale manier bij jullie te zijn en onder de Zijnen aanwezig; de Heilige der Heiligen is gekomen om jullie volk eraan te herinneren dat het heilig moet leven omdat Hij Heilig is; Hij is gekomen om jullie eraan te herinneren dat alle vlees is als gras en heel zijn luister als wilde bloemen; het gras verdort, de bloemen vallen af, maar Zijn Woord blijft in eeuwigheid;²

¹ Niemand heeft ooit God gezien; niemand heeft ooit ten volle Gods Liefde begrepen; "wij" hebben Hem dus niet gezien.

² 1 Petrus 1: 24-25; Jesaja 40: 7-8.

Mijn kindertjes, de Wijngaard van de Heer breidt zich in jullie dagen over vele delen van de wereld uit en Zijn Stem wordt meer en meer gehoord in jullie wildernis; Hij zal deze kleine oasen van Zijn Koninkrijk blijven vermenigvuldigen zodat Zijn Koninkrijk op aarde zal zijn zoals dat in de Hemel is; wees niet verbaasd of verbluft; integendeel, verheug jullie! wees verheugd omdat Zijn Heilige Geest zo overvloedig over elk volk is uitgestort en nieuwe leerlingen voortbrengt; als jullie vandaag maar naar Ons zouden luisteren en jullie hart niet zouden verharderen zoals ten tijde van de Opstand ... de tijd vliegt en Ik smeeek jullie naar Ons te luisteren, want binnen korte tijd zullen jullie Mij niet meer zien;

Mijn dierbare kinderen, leef in Christus, leef in Hem; wees altijd bereid om de Heer te ontmoeten, want de Heer is onder jullie; wees gelukkig en verheug je met Mij, blijf alle dingen doen die jullie van Ons geleerd hebben, leef volgens Onze Boodschappen en God zal ze duidelijk voor jullie maken; mediteer over Onze Woorden, zodat Gods Plan tenslotte verwezenlijkt zal worden; het is Zijn bedoeling jullie lichaam om te vormen tot een afbeelding van Zijn Goddelijk Beeld; Hij is van plan jullie terug te brengen tot goddelijkheid en van jullie allen te maken: Eén Zuiver en Heilig Lichaam;

Eenheid kan er alleen zijn tot Gods Glorie, kom dus en prijs de Heer, wees niet zoals de heidenen door in Christus verdeeld te zijn; jullie allen, die in Christus zijn, zouden elkaar moeten helpen om zo de Wet van Christus te vervullen, dit is een oproep aan alle Christenen van de Moeder van jullie Heer; de Heer

bereidt jullie, jullie allen die onder Zijn Naam staan, voor op deze Glorievolle dag; ja, de Heer wil Zijn volk verenigen en van het kwaad bevrijden; Barmhartigheid en Gerechtigheid werken met zodanige wonderen als sinds vele generaties niet meer gebeurd is ... en de Eenheid zal over jullie komen als de Dageraad en even plotseling als de val van het communisme; ze zal van God komen en jullie volkeren zullen dit het Grote Wonder noemen: het Grote Wonder, de Gezegende Dag in jullie geschiedenis; dit Wonder zal geschieden louter ter Ere van God, en op die dag zal heel de Hemel feestvieren en zich intens verheugen ... dat is de reden waarom ik jullie, Mijn kinderen, smeeek om in voortdurend gebed te zijn en elkaar te beminnen; geef je helemaal over aan God, en Hij zal de rest doen;

Ik zegen ieder van jullie, Mijn Aanwezigheid zal door velen van jullie gevoeld worden als jullie thuiskomen; Ik bemin jullie allen;

15 januari 1990

In U te leven is heerlijk!

bloem, dit is voor Mij een heerlijk moment; Ik verhef je ziel tot Mij waardoor ze de beschouwing bereikt en deze momenten behagen Mijn Ziel; merk je het verschil?

Ik verhef je ziel om de top van het bewustzijn te bereiken; jij bent je meer bewust van Mijn Aanwezigheid tijdens dit dictee¹ dan meestal; vertrouw je aan Mij toe en groei in Mijn Geest; stel Mij op de eerste plaats;

Mijn God, het is buitengewoon om met U te zijn. Heer?

Ik ben; kleintje², zal Ik je ooit in de steek laten?

Ik bedoel, dit is ONGELOOFLIJK om zo met U te zijn, de God van Mozes, de God van Abraham, U, Jezus!!

bloem, je hebt zeker gehoord over Mijn wonderen die nog groter zijn dan dit;

(God bedoelt dit wonder, van het schrijvend met Hem verenigd zijn.)

Liefde is bij je en het is Liefde die je hoort en het is Liefde die je verteert, bemin Mij en Ik zal de rest doen; ontvang Mijn Vrede; Ik, de Heer, zegen je; de heiligen zijn met je;

17 januari 1990

vrede zij met je; Mijn bloem, sta Mij toe vandaag je hand te gebruiken om Mijn Boodschap³ op te schrijven;

Ik geef jullie Mijn Vrede; beminden, Ik heb jullie opgericht om jullie te gebruiken als een middel om Mijn Boodschappen over de gehele wereld bekend te maken; Ik heb jullie opgericht om van jullie levende altaren te maken en jullie Mijn Vlam te geven; Ik heb jullie opgericht om jullie om te vormen tot levende tempels en Mijn Genade rust op jullie en Mijn Ogen verlaten jullie nooit; kom en put uit Mijn Schatten, kom, maak Mij blij en zeg deze woorden:

² Ik zuchtte.

³ Boodschap voor 18 januari 1990, de eerste dag van het Feest van de Eenheid en tevens mijn verjaardag. Deze Boodschap werd gegeven om op de 18^e voor te lezen.

¹ Tijdens het schrijven.

“Moge U gezegend zijn,
grenzeloos barmhartige Heer,
alle grootheid, macht
en heerlijkheid zijn van U,
van U is de heerschappij,
en U bent de Heerser van alles en over
alles,
en het is met U en door U
dat de Eenheid zal neerdalen, als een
bliksem,
om Uw Lichaam te eren en te
verheerlijken,
amen”

en Ik zeg jullie dat jullie in de Eenheid
zullen zijn als kanalen die Mijn Licht
doorgeven, Mijn Koninkrijk verkondigen
en de Waarheid onderrichten in
volledige vrijheid en zonder dat iemand
jullie daarbij hindert;

(neem nog een paar regels op voor
Mijn uitverkorenen)

wees voorbereid op nog wat meer
beproevingen; Ik ben vóór jullie om de
weg voor jullie te openen, wees dus niet
bang; velen zullen belasterd worden,
maar hij die de Waarheid verkondigt zal
nooit zonder beproevingen zijn, jullie
onderdrukkers omringen jullie, maar
hebben jullie iets gemerkt?

Ik zeg jullie: nog voordat ze jullie
bereiken jaag Ik ze uiteen; Ik de Heer
ben met jullie;

luister: om te verenigen zullen jullie
allen moeten buigen; er moet geen
rivaliteit zijn tussen jullie, geen
laatdunkendheid, maar laat ieder
zichzelf wegcijferen; Ik ben Goddelijk en
Ik wil dat jullie goddelijk zijn; jullie,
Mijn beminden, moeten allen buigen,
daar jullie allen deelhebben aan Mijn
Geest;

Ik, de Heer, zegen jullie;

Jezus?

Ik ben;

Ik, Jezus, bemin je, dochter; zeg Mij,
als Ik niet op deze wijze tot je zou zijn
gekomen om je te redden, zou je dan nu
op Mij wachten en Mij dienen? en als je
niet door Mij zou zijn opgericht, zou je je
dan bewust zijn geweest van alles wat er
in Mijn Kerk gebeurt?

*Nee, nee Heer, maar ik ben het niet waard
om dit alles te krijgen.*

bloem, zelfs al ben je niets waard, Ik ben
hier bij je om je te zegenen en je dieper
in Mijn Hart te trekken; eet van Mij op
deze wijze; heb Mijn Vrede;

sla je ogen op naar Mij

en Mijn Heilig Gelaat zal op je schijnen;
Ik heb je gezalft om een van Mijn
bruiden te zijn, Ik heb je opgericht om
van Mij te zijn; Liefde bemint je ... Ik heb
je doordrenkt met Mijn uitgelezen geur,
Ik heb Mijn geur ook over je vrienden
uitgespreid; Ik heb je getooit met Mijn
juwelen, zodat je op Mij lijkt; Ik heb je
aan Mij gebonden;

sla je ogen op naar Mij

en zie Mijn Heilig Gelaat; Ik ben je
Redder die je bemint; aanvaard de
manier waarop Ik je leid; Ik heb Mijn
Plannen gemaakt lang voordat jij
geboren werd; vast, Mijn beminde,
versterf je zinnen, geef eerherstel voor
hen die Mij verwonden;

sla je ogen op naar Mij

en voel hoe Mijn Liefde je omhult en je verteert; doe boete voor anderen om Mij te behagen, kijk! Ik ben Degene die je het meest bemint, zou je Mijn roep kunnen weerstaan? zou je Mij weerstaan? Ik, die je bij je naam genoemd heb en je gevormd heb naar Mijn Beeld, Ik, die je opgericht heb uit de doden en je ziel bevrijd heb uit de onderwereld,

sla je ogen op naar Mij

en kijk naar je Koning die je naaktheid heeft getooid met Zijn Zegeningen, Ik heb je tot Mijn bruid gemaakt en je met Wijsheid opgevoed; ach Vassula, Mijn leerlinge, verblijd Mij en deel met Mij;

sla je ogen op naar Mij

en kijk naar Degene die je gered heeft; Ik ben Degene; Hij die je geschapen heeft;

sla je ogen op naar Mij

en kijk naar Mij; Ik ben Degene die Mijn Heilig Gelaat aan je geopenbaard heeft; Ik ben Degene die je gevoelens tot bloei bracht; Ik ben de Heer die naar je omkeek en je beoordeeld heeft en Zijn onderrichtingen over je uitgestort heeft; let op Mijn Lippen¹... van deze Lippen van je God heb je alles geleerd wat je vandaag weet; de Lippen van je God hebben je alles gedictieerd en alle Kennis die je bezit komt van Mij; Ik ben je Opvoeder; ben je bereid je tot het einde in Mijn Voetstappen te laten trekken? wil je Mij toestaan dit te doen?

Uit Uw eigen Hand
ben ik gevoed,

¹ Terwijl Jezus dit zei wees Hij met twee Vingers op Zijn Lippen.

zonder enige verdienste,
wie ben ik
dat ik overspoeld ben met genaden?
Alles komt van U.
Uit Uw eigen Hand
heb ik gaven ontvangen.
Ik zegen U, O Heer.
Ik zal jubelen en mij verheugen in Uw Liefde
en U rusteloos volgen tot het eind,
en zelfs nog vastbeslotener.

neem dan Mijn Kruis van Liefde en Vrede en samen zullen we verder gaan; bedenk, Mijn beminde, dat Ik de hele tijd bij je ben; herinner je Mijn Heiligheid zodat je zult wandelen in heiligheid; geef Mij je ellende en Mijn Ziel zal je troosten; je Verlosser is bij je; Ik ben Degene die de armen verheft uit het stof; je ziet, Mijn Vassula, het is door geloof en door geloof in Mij dat Ik je heb doen binnengaan in deze staat van genade;

(De Heer bedoelt dat ik Hem door Zijn genade naderbij kwam door geloof en door kinderlijk geloof.)

Ik, Jezus, bemin je, behaag Mij altijd;

18 januari 1990

Heer Jezus Christus, Zoon van God,
ontferm U over ons.
Heer Jezus Christus, Zoon van God,
ontferm U over ons.

Ik zeg je dat als iemand deze Rozenkrans² tot Mij bidt, de hemel zich voor hem zal openen en Mijn Barmhartigheid zal hem redden; sluit vrede met Mij, sluit vrede met Mij, vraag Mij elke dag: Heer Jezus Christus, Zoon

² De Orthodoxe rozenkrans.

van God, heb medelijden met mij,
zondaar;

dochter, leer aan je broeders¹ dit
gebed, leer hen in eenzaamheid en in
stilte deze Rozenkrans te bidden; maak
Mijn Kerk mooi, dochter;

kom, ga voort in zuiverheid van hart;

IXΘΥΣ 

19 januari 1990

vrede zij met je; mediteer over het
mysterie van Mijn Aanwezigheid;

O Vassula, er zijn zoveel bekoringen in
de wereld dat de zielen zich niet kunnen
veroorloven ook maar een seconde te
slapen; ze zouden in voortdurend gebed
moeten zijn en waakzaam; deze
bekoringen komen meestal uit het niets;
de valstrikken die Satan zet zijn zo listig
verhuld dat de zielen er onmiddellijk in
vallen, zelfs volkomen onbewust dat ze
zijn gevallen! maar als de zielen slechts
naar Mij wilden luisteren en vaker
zouden bidden en Mijn Aanwezigheid
vaker zouden voelen, met Mij praten als
met hun Metgezel, of tot Mij bidden als
tot hun Vader, dan zouden ze zich meer
bewust zijn van deze valstrikken;
onophoudelijke gebeden houden de
duivel ver en hun ziel dichterbij Mij;

kom, prijs Mij dochter, nu en dan, dat
verheerlijkt Mij en behaagt Mij ook, zeg
deze woorden:

Ere zij God de Allerhoogste,
Gezegend zij Zijn Naam;

alleen deze woorden en Ik word
verheerlijkt; zeg dan dit:

Mijn Jezus,
U die mij genadig was,
ik zegen U;

kom, deze regels zijn Mij aangenaam;
wij, ons?

Ja, Heer

wij, ons?

Ja, Heilige Moeder;

je bent Mijn bloem;

21 januari 1990

vrede zij met je, houd nooit op naar Mij
te verlangen; Ik word daardoor
verheerlijkt en jij, kleine, wordt
daardoor gelouterd; kruip in de diepten
van Mijn Heilig Hart en laat Mij je
daarin verbergen; Ik wil je helemaal voor
Mijzelf; Ik bemin je met een jaloerse
liefde; je God bemint je ondanks je
nietigheid en je onbekwaamheid om
Mijn voorschriften te volgen en je te
schikken naar Mijn Wet; Ik bemin je op
het dwaze af ondanks je
onvolmaaktheden, Ik bemin je omdat je
Mij wilt volgen, Mijn kleine lam; Ik zal je
op Mijn Schouders tillen en je zult met
Mij meekomen overal waar Ik heen ga;¹

IXΘΥΣ 

22 januari 1990

¹ De katholieken

¹ Jezus' Liefde omhulde mij. Ik kan Zijn grote Liefde
niet met woorden beschrijven.

(Boodschap voor Frankrijk, voor onze gebedsbijeenkomst in Nice op 11 februari 1990.)

vrede zij met jullie;

Ik ben de Geest van Liefde, van Vrede, van Verzoening; Ik ben Degene die jullie het meest bemint;

Ik ben jullie Schepper; Ik zeg jullie plechtig, dat Ik Mijn Heilige Geest zal blijven uitstorten over jullie zonen en dochters, zoals het gedurende vele generaties nooit gebeurd is, om jullie rechtstreeks te voeden uit Mijn Eigen Hand en om Mijn volledige Wet op jullie hart te leggen;

Ik openbaar in jullie dagen Mijn Heilig Gelaat aan jullie allen; ja, Mijn Heilig Gelaat zal op jullie schijnen, Mijn beminden, Ik zal jullie Mijn Heerlijkheid openbaren en bij jullie die Mij misschien nog niet kennen, zal Ik ook komen, en Ik zal jullie hand in de Mijne nemen en haar leggen op Mijn Heilig Hart, Ik zal jullie Mijn Hartslagen laten voelen en als jullie het Mij dan toestaan, zal Ik jullie kleine harten verleiden en verteren door Mijn brandende Liefde, en jullie totaal van Mij maken;

Ik zal, als jullie je aan Mij toevertrouwen, jullie omvormen tot Mijn Goddelijke Gelijkenis, Ik zal jullie je goddelijkheid teruggeven en jullie heilig maken zoals Ik Heilig ben; kom dus tot Mij, jullie Verlosser, waarom elders zoeken? waarom zoeken naar wat de wereld te bieden heeft en wat niet blijvend is? zoek wat Heilig en Eeuwig is, waarom vertrouwen op wat de wereld biedt, als wat zij te bieden heeft niet blijft? hebben jullie nog niet eerder gehoord dat Ik heb gezegd dat alle vlees als gras is? het gras verdort, de bloem verwelkt, maar Mijn Woord blijft

eeuwig; keer terug tot Mij en vertrouw op Mijn Liefde;

Mijn kindertjes, Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; luister niet naar de Verleider die de vernietiging van jullie ziel wil, zijn rijk is van deze wereld; maar luister naar Mij jullie God, die jullie vandaag Mijn Hand biedt en die helemaal neerbuigt om jullie uit het stof te verheffen en jullie heilig te maken in Mijn Hart; luister naar Mij, en jullie zullen Mijn Koninkrijk erven; kom tot Mij en sluit vrede met Mij, Mijn Vrede laat Ik jullie na, een Vrede die de wereld jullie niet geven kan; kom, jullie die Mij nog niet erkend hebben als jullie Verlosser, en maak jezelf los van de primitieve dingen die jullie ziel niet kunnen verheffen noch voeden, waarom zou je daar verslaafd aan zijn? kom terug naar Mij, zelfs in jullie ellende en jullie schuld neem Ik jullie zoals je bent, en zeg jullie dat Ik jullie al vergeven heb; laat Mij je vertellen, Mijn kind, dat geen mens een grotere liefde voor je heeft dan Ik;

sla je ogen op naar Mij en zie Wie het is die jullie smeekt; Ik ben het, Jezus, jullie Redder die vandaag bij jullie komt en zelfs door de monden van de geringsten onder jullie spreekt; Ik kom barrevoets¹ en als een Bedelaar om van jullie wederliefde te vragen; Ik ben op zoek naar jullie hart, wijs Mij niet af ... dag en nacht strek Ik Mijn Handen naar jullie uit, wanneer zullen jullie bij Mij komen? wanneer zal Ik jullie antwoord horen? zal Ik een antwoord ontvangen in deze wildernis, Mijn kind? of zal Zwijgen Mijn Ziel omhullen? luister, luister naar Mijn smeken, dit is de troost die je Mij kunt bieden, wees niet bang, Ik zal je

¹ Dat wil zeggen in eenvoud, zonder noodzakelijkerwijs heilige zielen uit te kiezen, om Zich door hen te openbaren.

helpen, begrijp je? Ik zal je helemaal vernieuwen als jij jezelf aan Mij toevertrouwt;

Ik ben helemaal naar jullie deur gekomen, en vandaag, als jullie hier verzameld zijn om te luisteren naar wat Mijn Geest tot jullie zegt, dan is dat omdat Ik het zo gewild heb; Ik ben gekomen om jullie Hoop te geven; Ik ben gekomen om jullie Licht te geven; Ik ben gekomen niet om jullie te veroordelen, maar om jullie wakker te schudden, Mijn kind, en je Mijn Heilig Hart te tonen en Wie het is die voor je staat; jullie zijn van Mij, hoewel niet allemaal, want sommigen van jullie geven de voorkeur aan menselijke eer boven de eer die van God komt; dus zeg Ik jullie plechtig:

ontvang vandaag Mijn Heilige Geest ...
ontvang vandaag Mijn Heilige Geest ...
ontvang vandaag Mijn Heilige Geest ...

keer terug tot Mij; Ik wil jullie verlossen van het kwaad en jullie liefde voor Mij wekken; Ik wil Mijzelf aan jullie tonen en jullie het teken van Mijn Heilige Aanwezigheid geven zoals Ik het aan anderen geef, en jullie omhullen met Mijn delicate geur van wierook;

kom dan bij Mij en praat met Mij, tot Mij praten is bidden, bidden vanuit je hart; Ik ben in de stilte van de nacht gekomen om jullie aan Mijn Geboden te herinneren; weten jullie niet dat sinds het begin van de tijden er een woning in de Hemel voor jullie was voorbereid? jullie thuis is in de Hemel, bij Mij, aan Mijn zijde; laat deze woning met jullie aanwezigheid gevuld zijn, en doe Mij niet het verdriet jullie plaats leeg te zien tot in alle eeuwigheid ... keer tot Mij terug, houd op doelloos in deze wildernis rond te dwalen, zoek Mij, Mijn kind; houd op kwaad te doen, leer te vergeven,

leer goed te doen, heb vertrouwen in Mij, je God, leer je vijanden te beminnen, sluit vrede met Mij; Ik vertel je plechtig dat als de aarde vandaag bedekt is met rampen, dit de vrucht is van haar geloofsafval;

ach, Mijn vrienden, jullie allen die Mij beminnen en je hele leven aan Mij toewijden, die de noodlijdenden geholpen hebben toen die riepen en aan de wees die geen liefde had, jullie warmte hebben gegeven, jullie die gevoelig zijn voor de noden van de behoeftigen en de weduwen troosten en jullie deuren wijd openen voor de vaderlozen, en jullie die de zaak van de gerechtigheid proberen te dienen en nooit de hand opheffen tegen de onschuldigen, verheug je! want jullie zijn waarlijk Mijn kinderen;

Ik vraag jullie vandaag, Mijn beminden, om vurig te bidden en eerherstel te geven voor diegenen die Mijn Hart bemint, maar die zich tegen Mij gekeerd hebben; Ik vraag jullie jezelf op te offeren voor al diegenen die Mijn Wonden verergeren, als Ik zie hoe zij hun kind doden voordat het geboren is; bid voor de schoot die deze kinderen vormt en ze dan vergeet, en aan wier namen men niet meer denkt;

roep Mij aan in jullie zorgen en Ik zal jullie te hulp snellen; tel jullie zegeningen en prijs Mij, hebben jullie nooit eerder gehoord dat Ik allen help die zich aan Mij vastklampen? jullie zijn niet vaderloos, jullie hebben een Vader in de Hemel die jullie oneindig bemint, en Zijn Naam is als mirre die uit Hem stroomt om jullie te zalven en te zegenen;

beminden, Ik geef jullie de gave van Mijn Liefde; houd moed, jullie allen die voor anderen offer, Ik ben bij jullie om jullie te troosten, houd moed, Mijn

kinderen, jullie God is jullie zeer nabij en velen hebben Mijn Voetstappen gehoord; Liefde keert tot jullie terug als liefde en zal onder van jullie wonen;

Ik zegen ieder van jullie en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; wees één;

IXΘΥΣ 

26 januari 1990

vrede zij met je, Liefde bemint je; verkondig het Evangelie met liefde voor Liefde; herhaal na Mij deze woorden:

Mijn Heer en Koning,
houd mijn geest standvastig en gewillig;
en ik zal de overtreders
de weg naar U doen kennen,
en de zondaars zullen tot U terugkeren;
amen¹

(Later:)

verblijd Mij en blijf in Mijn Licht; Ik ben het Licht; bid, Mijn Vassula, dat de zielen die Mij verwonden, het Licht mogen zien en dan hun rechterhand van hun linkerhand leren onderscheiden;

luister naar Mijn Moeder:

vandaag is Mijn Hart in tranen om de vele zonden; de wereld is ondankbaar tegenover de Liefde; Ik verschijn aan velen en roep² hen smekend zich tot God te bekeren en hun leven te veranderen, maar slechts enkelen doen het werkelijk; zovelen veranderen niet; dochter, bid voor deze weerbarstige zielen;

Ik zal bidden, Heilige Moeder.

¹ Ps. 51: 12-13 (14-15).

² De mensheid.

Ik zegen jou en al degenen die voor deze zielen bidden;

29 januari 1990

Heer?

Ik ben; kleintje laten we bidden:

Heer mijn God,
verhef mijn ziel uit deze duisternis
in Uw Licht,
verberg mijn ziel
in Uw Heilig Hart,
voed mijn ziel met Uw Woord,
zalf mijn ziel
met Uw Heilige Naam,
maak mijn ziel bereid
om Uw Woord te horen,
adem Uw zoete geur
over mijn ziel, breng haar weer tot leven,
verruk mijn ziel om Uw Ziel te
verblijden;
Vader, maak mij, Uw kind, mooi
door Uw zuivere mirre
op mij te laten neerdruppelen,
U hebt mij meegenomen
naar Uw Hemelzaal,
waar alle Uitverkorenen gezeten zijn,
U hebt mij aan Uw engelen voorgesteld,
ach, wat verlangt mijn ziel meer?
Uw Geest heeft mij het leven gegeven
en U, die het Levende Brood bent,
hebt mijn leven vernieuwd,
U hebt mij aangeboden
Uw Bloed te drinken,
om in staat te zijn voor eeuwig
met U Uw Koninkrijk te delen,
en voor altijd en eeuwig te leven;
Ere zij de Allerhoogste!
Ere zij de Heilige der Heiligen,
Geprezen zij de Heer,
Gezegend zij onze Heer,

want Zijn Barmhartigheid en Zijn Liefde
duren van geslacht tot geslacht
en zullen altijd duren;
amen;

goed, Mijn kind;

(Jezus was blij met mijn dictaat.)

30 januari 1990

Mijn Heer?

Ik ben; steun op Mij telkens wanneer jij je ontmoedigd en zwak voelt; Ik bemin je, en uit liefde laat Ik bepaalde situaties en gebeurtenissen toe om je te laten zien dat je zonder Mij niets bent; Ik laat deze situaties toe om je in Mijn nabijheid te houden, om je ziel van Mij afhankelijk te maken en op Mij te laten steunen; Ik wil dat je Mij vertrouwt; Ik ben Degene die de fundamenten van de aarde bijeenhoudt;

zeg Mij dat je Mij bemint, bloem; steun op Mij, luister naar Mijn Stem en volg Mij blindelings; ga aan het werk met je God; kom, het behaagt Mij; Ik en jij, jij en Ik, zie je?

IXΘΥΣ 

31 januari 1990

(Gisteren heb ik zeven uur lang het dictaat van de Heer opgenomen. Vandaag ongeveer zes uur. Op het eind vroeg ik aan Jezus: "Jezus, zullen we nu ander werk gaan doen?" (Ik had me voorgenomen de keuken schoon te maken.) En Jezus zei, zonder de minste aarzeling: "Laten we dan gaan!" Hij klonk alsof Hij vol ijver was om mij te laten opstaan om de keuken te gaan schoonmaken. Hij gedroeg Zich alsof ik een

zeer belangrijk en dringend werk te doen had.)

(Boodschap voor Nice, om te worden voorgelezen op 11 februari 1990, van onze Heilige Moeder.)

vrede zij met jullie, Mijn kindertjes; Ik ben jullie Hemelse Moeder, de Moeder van jullie Redder, de Moeder van jullie Verlosser; vandaag nodig Ik jullie allen uit te zoeken naar de dingen die in de Hemel zijn; Ik vraag jullie jezelf los te maken van de principes van deze wereld en je hoofd te wenden naar de Hemel; zoek naar wat van de Hemel is; zoek het Licht, en het Licht zal jullie niet ontbreken; verblijd God en keer terug tot Hem, klamp je niet vast aan de wereld, maar houd je vast aan Degene die jullie voetstappen zal leiden naar de Hemel;

ach, beminde kinderen, hebben jullie het nog niet begrepen? de Hemel is jullie Thuis, en de aarde is jullie voorbereiding, jullie voorbereiding op de ontmoeting met God; God heeft jullie het geschenk van Zijn Liefde gegeven, willen jullie Zijn Geschenk niet beantwoorden? velen van jullie hebben vele tekenen gezien, deze tekenen moeten in acht genomen worden, het zijn de tekenen van het einde van de Tijden, het zijn niet de tekenen van het einde van de wereld, het zijn de tekenen van het einde van een tijdperk; Jezus en Ik bereiden jullie allen voor om het tijdperk van Liefde en Vrede binnen te gaan, de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde die jullie lang geleden beloofd zijn;

daarom smeeK Ik jullie om je te bekeren vóór de dag van de zuivering, want de tijd dringt, en Ik zeg jullie dat, voordat deze generatie is heengegaan, alles zal hebben plaatsgevonden wat ik

jullie gezegd heb via Mijn uitverkoren zielen vanaf de tijd van Fatima tot vandaag; beminde kinderen, bedenk dat Onze Aanwezigheid ook een mysterie is, en jullie zouden je altijd moeten herinneren dat jullie NOOIT alleen zijn;

leer te bidden zonder ophouden en met je hart; leer te vasten en boete te doen; leer eenmaal per maand te gaan biechten; word het niet moe goed te doen en breng het in de praktijk met betrekking tot anderen; leef volgens de Wet van de Heer; Ik bemin jullie, kinderen, en het is uit Liefde dat Ik jullie voorbereid op de ontmoeting met de Heer; Ik zegen ieder van jullie; ga naar huis met Onze Vrede en vergeet nooit dat Wij met jullie zijn;

(Lezing uit de Bijbel: Lk. 18:1-8)

Heer?

Ik ben; Ik geef je Mijn Vrede; openbaar Mijn Heilig Gelaat in Nice; Ik zal voor velen staan; Mijn kind, wees onverschrokken, Liefde bemint je;

(Jezus bemoedigde mij voor de gebedsbijeenkomst in Nice.)

de Hemel is gemaakt van Licht en als de deuren van de Hemel open gaan, in jouw aanwezigheid, al is het maar een weinig, omhult dit Licht je volledig; Ik heb je de mogelijkheid gegeven een beetje van de hemel te hebben "geproefd"; laat Mij dan het thema van je lofprijzing zijn en verkondig Mijn Naam aan je broeders in Mijn heiligdom; prijs Mij in de volle vergadering en win de harten van Mijn kinderen, geef alle eer aan je God; Liefde is met je;

Ik wil de beloftes volbrengen

*die ik U gedaan heb, mijn Heer,
ik zal het werkelijk proberen
en U mijn dankoffers brengen.
Geef mij de juiste woorden
om te spreken en U te eren,
ik zegen U mijn God
omdat U mij verwend hebt
en omdat U mij hebt toegestaan
te wandelen in Uw Aanwezigheid,
in het Licht van de levenden.*

9 februari 1990

(Boodschap voor Sion, klooster van de Kapucijnen.)

vrede zij met jullie, alles wat Ik van jullie vraag is liefde; beminde kinderen, Ik ben het, jullie Jezus, die jullie zoveel Boodschappen gaf om jullie aan Mijn Wet te herinneren, jullie eraan te herinneren wie Ik Ben; als jullie Mijn Woord tot jullie thuis maken, zal jullie ziel tot Mij worden opgetild en zullen jullie Mij bereiken; kom tot Mij voordat jullie geest je in de steek laat, kom nadenken over alles wat Ik jullie gegeven heb, kom Mijn Verlangens overdenken; zoek Mij, hunker naar Mij; kom mediteren over alles wat Ik jullie gegeven heb en neem Mijn woorden ter harte; Ik verlang dat jullie alles wat Ik jullie gegeven heb actief in praktijk brengen en waarderen;

ach beminde kinderen ... als jullie eens wisten hoe Mijn Heilig Hart verwond wordt telkens wanneer een van jullie de vervulling van Mijn Verlangens tot later uitstelt ... als jullie eens wisten wat Ik jullie heb aangeboden, en jullie nog aanbied, dan zou jullie vreugde volkomen zijn; prijs Mij, jullie Verlosser, dag en nacht, prijs Mij omdat Ik jullie met Mijn Eigen Hand voed; Ik heb naar jullie geluisterd van bovenaf, en dus

kwam Ik jullie te hulp, zullen jullie dan niet naar Mij luisteren? aanvaard en onderwerp je aan Mijn Lessen en Mijn Verlangens die Ik als zaden in jullie heb geplant; doe dus wat Ik, jullie Verlosser, van jullie vraag en luister niet alleen maar naar Mijn Boodschappen en misleid jezelf niet;

beminden, jullie van wie Ik zielsveel houd, Ik verzeker jullie plechtig dat Ik gebeden wens die uit jullie hart komen; Ik wil dat jullie bidden voor alle bisschoppen en priesters, Ik wil dat jullie luisteren naar alle lessen van hen die Mij vertegenwoordigen; Ik wil dat jullie vasten en boete doen; Ik wil dat jullie Mijn Heilige Eucharistie ontvangen zo dikwijls als jullie kunnen; Ik wil dat jullie tenminste eenmaal per maand gaan biechten; Ik wil dat jullie dagelijks een deel uit de Heilige Schrift lezen; Ik wil dat jullie eerherstel geven voor anderen door offers te brengen; Ik wil dat de Rozenkrans gebeden wordt en zo mogelijk alle geheimen; Mijn bedoeling is jullie tot goddelijkheid terug te brengen en heilig te leven omdat Ik Heilig ben; dit zijn Mijn Beginselen; Ik verlang jullie dagelijkse overgave;

Ik ben de Bron van Liefde, en jullie kunnen allen putten uit Mijn Hart om deze Liefde door te geven aan anderen; dan wil Ik dat jullie leren Mij te aanbidden en jullie je voortdurend van Mijn Aanwezigheid bewust zijn; Mijn Aanwezigheid is ook een Mysterie; jullie zouden er altijd aan moeten denken dat jullie NOOIT alleen zijn, Ik ben altijd bij jullie; bereik de volmaaktheid ... laat dit dorre land bloeien ... Ik vraag jullie geen dingen die jullie onbekend zijn of die jullie krachten te boven gaan; Ik vraag jullie alles wat heilig is en alles wat Ik heb is Heilig; Mijn Lichaam is Heilig, kom dus Mijn Vlees eten en Mijn Bloed

drinken, want ieder die tot Mij komt zal Ik niet afwijzen; Ik ben het Brood van het Leven;

bid opdat het kwade jullie niet misleidt; laat niet toe dat Mijn Ogen dof worden van verdriet; verkondig Mijn Liefde van de daken van jullie huizen, verkondig dat Mijn Liefde verrukkelijker is dan wijn; Ik zal jullie eraan herinneren dat jullie allen een Vader in de Hemel hebben die jullie oneindig bemint, en Zijn Naam is als mirre die uit Hem stroomt om jullie te zalven en te zegenen, Zijn Naam is: Liefde;

Ik zegen ieder van jullie en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; Liefde bemint jullie en is met jullie elke dag; wees één;

IXΘΥΣ 

(Boodschap van Onze Heilige Moeder:)

vrede zij met jullie;

Mijn beminde kinderen, doe zoals de Heer jullie vraagt te doen; bid voor Mijn andere zonen en dochters die ver van Ons zijn; bid voor hun bekering; zoek altijd wat heilig is;

wees als zonnebloemen die de zon zoeken en zich ernaar keren, het licht volgend; kijk naar wat de Heer jullie aanbiedt en prijs Zijn Heilige Naam; benader Hem, jullie allen die verlangen dat Hij dichtbij jullie is, en verzadig je aan Zijn vruchten; God is jullie Schepper en Hij kan ook jullie Opvoeder zijn;

houd niet op te bidden als alles goed met jullie gaat, bid zelfs in jullie vreugde; kom Hem dan prijzen, kom Hem loven en prijzen; God is ook jullie Hoeder, vertrouw op Hem en Hij zal jullie nooit in de steek laten want Zijn Licht is jullie gids in de duisternis; leef Zijn Geboden na, beminden, wees volgbaar in de

handen van jullie Vader; wees vurig en neem Wijsheid tot jullie leermeester en gids, groei in Wijsheid, groei in de Geest van de Heer, zodat jullie in vrede mogen zijn en in volmaakte eenheid met de Heer;

nog een advies voor vandaag: volg het pad van Geloof, onderhoud de Wet; leef als je blijft volgens Onze Boodschappen, mediteer over Onze Boodschappen; besef wat een grote vreugde het is voor Jezus en Mij om jullie les te geven; maar Onze vreugde zal volledig zijn op de dag waarop jullie je lusteloosheid geheel zullen overwinnen en jezelf totaal toevertrouwen aan God, en Hem vertrouwt;

Ik zegen ieder van jullie; denk aan Onze Heilige Aanwezigheid, verlaat Ons niet ... bid, Mijn beminde kinderen; vul jullie dagen met Liefde's Aanwezigheid;

13 februari 1990

(Dinsdag – Terwijl ik vandaag, samen met (...) de Rozenkrans bad en we bij het vierde droevige geheim waren, de Kruisdraging, raakte ik plotseling in een soort vervoering. Ik verloor mijn stem en moest fluisteren en elk woord dat ik uitsprak kwam er met grote moeite uit. Ik bevond mij in de Passie en deelde het lijden van Jezus terwijl ik er bij het vijfde geheim, de Kruisiging, langzaam weer uit leek te komen. Toen het voorbij was voelde ik mij zwaar en mijn praten en mijn bewegingen waren langzamer dan gewoonlijk en mijn geest was nog in Zijn doodstrijd.)

Jezus?

Ik ben; dierbaarste ziel, Mijn doodsangst is groot, laat Mij hem met jou delen; maak Mijn Hemel in jou; zegen Mij; Liefde bemint je, vrede zij met je; kijk

naar Mij ... ben je bereid door Mijn Passie heen te gaan? ben je bereid meer te offeren?

Ik ben bereid Uw Wil te doen.

dan zullen Ik en jij grotere dingen delen; Vassula, eet weinig vandaag en vast morgen streng; maak Mij blij en wijd Mij je dag toe; schrijf voorlopig niet meer; Ik wil dat jij je vandaag ten volle bewust bent van Mijn Aanwezigheid;

Ik bemin je en Ik zegen je; wij, ons, weet je nog? bid;

15 februari 1990

Jezus?

Ik ben; steun volledig op Mij; het bijeenroepen van Mijn lammeren om hen te voeden met Mijn Brood verheerlijkt Mij; kom, laat Mij je enkele woorden van Licht geven; Ik ben de Verrijzenis die de doden tot Leven brengt; ga nu door en vergeet je het niet? ga door, zeg het!

Uw Aanwezigheid, Heer?

ja, Mijn Aanwezigheid en ook die van Mijn Moeder, dochter;

IXΘΥΣ 

16 februari 1990

(Vroeg in de middag knielden (...) en ik voor mijn altaartje om de Rozenkrans te bidden, de droevige geheimen. Zodra we begonnen aan het droevige geheim van Getsemane, had ik grote moeite met het uitspreken van de woorden. Ik merkte dat ik niet in staat was een woord te uiten, en

het leek of mijn geest weer in een soort vervoering geraakte en op deze manier ging ik de doodsangsten van Jezus in Getsemane binnen. Dat bleef zo tot het laatste "Wees Gegroet". Daarna, toen (...), die gewoon verder ging, het tweede geheim begon, de geseling, werd ik gewelddadig op het tapijt geworpen, voorover met mijn armen een beetje boven mijn hoofd. Ik onderging de geseling. Mijn lichaam schokte hevig telkens wanneer de zweep op mij neerkwam. Voor deze eerste keer bereidde onze Heilige Moeder mij voor op elk geheim. En zo onderging ik de hele Passie tot aan de Kruisiging, en leed ik de doodsangsten en het lijden van Jezus. Ik had geen lichamelijke pijnen, alle pijnen waren innerlijk.

Later, ongeveer een uur later, onderging ik de hele Passie nog een keer. Daarna, omstreeks 18.30 u, onderging ik de hele Passie nogmaals, heviger dan ooit.)

deze Gave is je nu gegeven vanuit Mijn Liefde; je hebt Mijn Gave niet verdiend, niettemin ben Ik je God en zie Ik al je zwakheden over het hoofd en je zonden heb Ik je vergeven;

IXΘΥΣ 

19 februari 1990

ach Vassula ... Mijn Geest van Liefde zal je hele wezen binnendringen; laat Mijn Geest op je rusten en je zult nog grotere wonderen beleven; Liefde bemint je;

IXΘΥΣ 

20 februari 1990

(Vandaag beleefde ik weer, terwijl ik de droevige geheimen bad, een gedeelte van

de Passie van de Heer. Ik beleefde een gedeelte van Getsemane en een deel van de Kruisiging.)

kind, dring dieper door in Mijn Wonden, luister naar Mijn Hartslagen ... Mijn genegenheid voor jou is zo groot geworden dat Ik nu wil dat je met Mij deelhebt aan Mijn Passie; bemin Mij zoals Ik jou bemin; Mijn Passie wordt elke dag herhaald; elke dag weer word Ik over de weg naar Golgotha gesleept door hen die Mijn Pad niet meer volgen; Mijn doodsangsten zijn vermenigvuldigd als Ik zie hoe Mijn kinderen het eeuwig vuur tegemoet gaan; Mijn Hart verzinkt in ondraaglijke pijnen bij het zien van zoveel ondankbaarheid op deze aarde; Mijn Lichaam wordt genadeloos gegegeld;

Ik lijd; toch had Ik hun huizen gevuld met goede dingen, Ik had hun Mijn Vrede gegeven; Ik beminde hen, en Ik bemin hen nog steeds hartstochtelijk, en toch word Ik door diezelfde mensen met een doornenkroon gekroond; Ik sta als een Bedelaar voor hen met Mijn Hart in Mijn Hand, hen smekend, maar in plaats van een vriendelijke blik bespotten ze Mij, spuwen ze op Mij, beschimpen zij Mij, ze slaan op Mijn Hoofd en voeren Mij met geweld naar de Berg waar ze Mij opnieuw kruisigen; Ik teer langzaam weg en Mijn Bloed wordt voortdurend vergoten; Ik word door de zondaars elke dag opnieuw gekruisigd; Ik heb rust nodig, wil je Mij laten rusten? neem Mijn Doornenkroon, Mijn Nagelen en Mijn Kruis ... heb je Mij niets te zeggen?

*Mijn Heer, mijn Beminde,
U die mij Uw meest
Heilige Juwelen hebt toevertrouwd,
U die mij hebt omgeven
met Uw Liefde en Tederheid
U die Uw Onderrichtingen*

*als mirre over mij hebt uitgestort
en mij met Uw Geur
hebt bewierookt,
ik verheug mij in Uw Aanwezigheid.
U hebt mij de Gave
van Uw Liefde geschonken.
U hebt mij de Gave
van Uw Passie geschonken.
en ik, in mijn armzaligheid,
kan U niets anders aanbieden
dan mijn zegen, mijn wil,
mijn ziel en mijn hart.*

23 februari 1990

*(Vrijdag - precies om 15.00 uur ging ik
naar de afspraak van Liefde, om Jezus te
ontmoeten in de Passie en Zijn Kruis.)*

2 maart 1990

*(Dinsdag - Jezus ontmoette mij opnieuw in
Zijn Passie en Zijn Kruis.)*

we delen Mijn Passie om de volgende redenen, Mijn kind: voor de bekering van zielen, voor genoegdoening, voor al diegenen die Mijn Woord misvormen, voor die leraren die menen dat Ik niet met Mijn Lichaam ben verzezen, voor hen die Mij verstikken door zichzelf in Mij te verdelen, voor de onoprechtheid die er heerst onder hen die Mijn Plaatsbekleder omringen, voor de onoprechtheid die er heerst onder hen die om Vrede en Eenheid roepen maar levenloos blijven onder hun woorden, voor hen die de Stem van Mijn Heilige Geest verstikken en voor al diegenen die doorgaan in grote slechtheid te leven onder deze hemel; beminde, geef eerherstel voor al deze zielen die Mij uur na uur op de weg naar Golgotha leiden,

al deze boetedoeningen zijn niet tevergeefs;
Liefde zal je ook bijstaan;¹ kom;

IXΘΥΣ 

3 maart 1990

Jezus?

Ik ben;
wees nooit opvallend; veracht alles wat niet van Mij komt; Ik ben Zuiver en Heilig, hoe zal Mijn Geest anders in jou kunnen werken zoals Ik het wens?² Vassula, er is niets dat je zonder Mij kunt doen, Ik ben Degene die Mijn Naam weer zal verheerlijken, zondaars zullen tot Mij terugkeren; Mijn Naam zal geheiligd worden en wat Ik gezegd heb zal Ik vervullen;

Mijn kind, Ik ben Degene die mysteries onthult, en Ik openbaar aan velen wat er gaat gebeuren; jij bent een van Mijn uitverkoren zielen aan wie Ik Mijn Heilig Gelaat en Mijn bedoelingen onthuld heb; alles wat je te doen hebt is het blijven doorgeven van Mijn Boodschappen, je hoeft niemand te overtuigen; bloem, doe alles wat je kunt en Ik zal de rest doen; Ik ken je beperkingen, maar maak je geen zorgen, Ik ben bij je om je te bemoedigen, vermenigvuldig je gebeden; maak Mij blij en blijf dichtbij Mij; herinner je, dat je dood was en dat Ik je heb opgewekt, je was koud tegenover Mij en Ik blies je door Mijn Vlam nieuw leven in om je

¹ Jezus bedoelde als ik in de namiddag Zijn Passie zal beleven.

² Jezus berispte mij voor bepaalde dingen die ik over iemand had gezegd.

met Mijn Liefde te verteren, je was onverschillig tegenover Mij maar Ik heb je vurig gemaakt en verlangend naar Mij;

jaren heb Ik, je God, in jouw wildernis geleefd zonder rust of troost te vinden bij een schepsel dat Ik met zoveel liefde had geschapen; met grote ontzetting zag Ik je van Mij wegglijden, Ik hoefde maar te zeggen: "laat deze wildernis en dit dorre land jubelen!" maar Ik wilde jouw medewerking, Ik wilde je vrijheid geen geweld aandoen; om je te bevrijden, beminde, moest Ik je helemaal naar de woestijn slepen en je aan jezelf overlaten; pas toen begon jij te beseffen hoe naakt je was en hoe bevuurd je ziel was, en zo, met grote angst kwam je naar Mijn Voeten gevlogen; je besepte hoe ontoereikend je was; Ik heb je toen laten begrijpen hoezeer Ik geleden heb in jouw wildernis en hoe jij Mijn Lippen erger dan perkament had laten uitdrogen van dorst naar liefde; toen heb Ik jou je innerlijk laten zien, dat dit het perfecte verwaarloosde land voor de adder was geworden om in te nestelen en zonder vrees zijn eieren te leggen¹ in jou;

toen liet Ik toe dat je sluier viel zodat je ogen Mijn Schoonheid konden zien, en met Mijn Vinger raakte Ik je aan, en vormde Ik je om; Ik zocht in alle richtingen naar de middelen om je voor eeuwig de Mijne te maken en om van jou een ingewijde in Mijn mysteries te maken; Ik vormde je woestijn om tot een bron en Ik maakte van je dorre land rivieren; ja! Ik ben Degene die weldra van jullie² verschroeide aarde meren zal

¹ Heel in het begin van deze openbaring had God mij een visioen gegeven om het innerlijk van mijn ziel te zien. Ik zag dat ik een adder voedde.

² De hele wereld.

maken, van jullie verdorde landen bronnen van water, Ik zal jullie niet laten sterven; luister, Ik zal velen van jullie wakker schudden en Mijn Stem laten horen vanaf Mijn Heilige Woonplaats, Ik ben van plan Mijn Heiligheid en Mijn Barmhartigheid te tonen aan vele volkeren, zodat zij Mij zullen erkennen;

Ik ben Heilig en Ik wil jullie allen doen begrijpen dat ook jullie heilig moeten leven;

*"Laat heb ik U bemind, O Schoonheid, altijd oud en altijd nieuw. Laat heb ik U bemind! U was in mij, maar ik was buiten en het was daar dat ik U gezocht heb. In mijn lelijkheid stortte ik mij in die lieflijke dingen die U geschapen hebt. U was met mij, maar ik was niet met U. Geschapen dingen hielden mij van U verwijderd, en toch, als ze niet zouden hebben bestaan in U, zouden ze helemaal niet zijn geweest. U riep, U schreeuwde en U brak door mijn doofheid heen. U schitterde, U straalde en U verdreef mijn blindheid. U ademde Uw geur over mij; ik ademde hem in en nu snak ik naar U. Ik heb U geproefd en nu honger en dorst ik naar meer. U raakte mij aan en nu ben ik voor Uw Vrede ontbrand."*³

Mijn Heer, mijn gedachten gaan uit naar de eenheid. Is hun streven naar eenheid oprecht, Mijn Heer?

heb Ik je, Mijn kind, hierover niet verteld en je laten zien hoe onbuigzaam sommigen van hen zijn? ze roepen om vrede en eenheid, maar ze menen geen woord van wat ze zeggen, hun hart is zo hard als een rots en ze zijn zo onbuigzaam als een molensteen, en toch zal Ik hen allen buigen met Mijn Vlam, wacht maar af en je zult zien ...

5 maart 1990

³ Sint Augustinus, Belijdenissen, Boek X.

vrede zij met je; luister naar Mij, Ik ben de Allerhoogste die je begunstigd heeft, bid;

(Ik bad.)

denk eraan, Vassula, je bent klei, en Ik ben in staat je te kneden tot alles wat Ik wil; dochter, sta Mij toe je elke dinsdag en vrijdag te vormen tot een beeld van Mijzelf door je de doodsangsten van Mijn Passie te geven; Mijn Beker smaakt bitter maar wil je Hem met Mij delen? zeg Mij, Mijn kind, wil je Mijn Passie ondergaan zoals het Mij behaagt?

Ja, Heer, zoals het U behaagt.

Mijn Genade rust op je, Ik zal je vormen tot een klein crucifix; Mijn Lichaam is bedekt met onbarmhartige littekens, toegebracht door hen die Ik het meest bemin; wil je de littekens van Mijn Lichaam delen?

Ja, mijn Heer, zoals U wilt.

de Liefde die Ik voor je heb is onmetelijk, kom;

10 maart 1990

(Boodschap voor de gebedsbijeenkomst van 31 maart, 1990.)

vrede zij met jullie; Ik, de Heer Jezus, bemin jullie; dierbaarste kinderen, leer dat Ik de Eeuwige Waarheid ben; Ik ben de Weg die jullie naar het Eeuwige Leven leidt;

zijn jullie in deze dagen van de Vastentijd bereid Mijn Pad te volgen? zijn jullie bereid te erkennen dat Ik

Degene ben die Zijn Pad markeerde met Zijn Bloed? Ik ben de Gekruisigde met de Vijf Wonden die vandaag tot jullie spreekt, Ik ben het Slachtoffer van de Liefde die jullie hart zoekt; kom naderbij, jullie beminden van Mijn Hart; jullie die nog aarzelen kom tot Mij en dring door in de Wond van Mijn Hart zodat Ik jullie kan verleiden en jullie kan laten begrijpen dat jullie daarbinnen jullie Vrede en jullie Vreugde zullen vinden;

kom dichter bij Mij, ziel, en laat Mij Mijn zoete geur over je ademen om je te laten opbloeien; vertrouw jezelf aan Mij toe en Ik zal je ziel in Mijn Heilig Hart sluiten; roep Mij en Ik zal je antwoorden, zoek Mij met geestdrift en je zult Mij vinden; verlaat je slechte wegen en zet je voet op Mijn Pad en Ik zal je verheffen en je ziel in vervoering brengen om Mijn Ziel te verheugen;

Mijn Liefde is als een Fontein, een Bron van Levend Water, kom dus en put uit deze Fontein en je zult leven; wees niet zoals de wereld, want de wereld weet Mijn grote Liefde niet te waarderen;

Mijn kind, heb je Mijn Passie ten volle begrepen? Ik ben Degene die je van de Dood bevrijdde; Ik ben vervolgd om jou; mismaakt door de slagen, bespuwd, veracht, bespot en beschimpt werd Ik, en dat alles voor jouw verlossing; Ik werd genadeloos gezeseld vanwege Mijn grote Liefde voor jou; Ik heb je zonden op Mijn Schouders gedragen zonder één klacht te uiten, "als een lam dat naar de slachtbank wordt geleid, als een schaap dat verstomt voor zijn scheerder en nooit zijn mond opent;"¹ en om je te bevrijden, beminde, liet Ik Mijzelf doorboren door hen die Ik geschapen

¹ Jes. 53: 7.

had; ja, zij doorboorden de Handen die hen geschapen hadden, en door Mijn Wonden heb Ik jou genezen ... omwille van jou heb Ik uren van lijden doorstaan, om je ziel uit de afgrond te trekken; Ik ben je Heilige, en toch liet Ik Mij door jou op het Kruis uitstrekken totdat Mijn Beenderen volledig ontwricht waren; voel vandaag Mijn doodsangst, voel Mijn dorst door gebrek aan liefde, een liefde die geen vloed ooit kan lessen en geen stortvloed ooit kan doen ophouden;

zal Ik jullie ooit zien, jullie die nog ronddwalen in de woestijn? kom terug bij Mij en verzoen je met Mij en leef heilig door jullie wegen te verlaten; in smart en tranen zag Ik deze onheilige generatie afdwalen en de Ondeugd volgen in plaats van de Deugd, de Dood in plaats van het Leven omdat deze generatie vertrouwde op leugens, en zo het rationalisme heeft verwekt dat het atheïsme baarde; dus hoelang ben Ik al beroofd en alleen gebleven achter elk Tabernakel terwijl er tranen van Bloed over Mijn Wangen stromen die elke vezel van Mijn Hart verscheurd achterlaten? Mijn doodsangsten in Getsemane worden elk uur herhaald in Mijn Ziel; ga Mijn Wonden binnen en jullie zullen Mijn doodsangsten begrijpen;

Ik had voorzien vanaf het eerste begin hoe, ondanks Mijn Offer, volksstammen tegen Mij zouden opstaan en Mijn Lichaam zouden verdelen, waardoor zoveel nieuwe leerstellingen zouden ontstaan en daarmee de zin voor recht en onrecht zou afnemen door hun meningsverschillen, en ze ook de zin voor broederlijkheid zouden verliezen; en het klagen van Mijn lammeren heeft sindsdien Mijn Oren doorboord ... en nu komt als een echo Mijn Kreet van het

Kruis tot verschillende volkeren om jullie allen terug te roepen en jullie één te maken; dus als iemand Mij vraagt: "waarom stromen deze tranen van Bloed over Uw Wangen?" zal Ik antwoorden: "die worden vergoten voor jou, Mijn kind, het zijn tranen die veroorzaakt worden door zonden en onreinheden;" en als je Mij vraagt: "en die Wonden op Uw Lichaam? waarom zijn Uw Wonden wijd open?" zal Ik antwoorden: "die, Mijn kind, worden Mij dagelijks zonder medelijden toegebracht door hen die Ik het meest bemin maar die zich nu tegen Mij gekeerd hebben, Mijn Wonden wijd open latend", en toch waren zij degenen die ooit gezegd hebben: "we zouden graag Uw Wegen leren kennen en U willen volgen"; verstandelijk zijn ze in het duister, en niet totdat ze sterven aan zichzelf, zullen ze in staat zijn het Licht te zien;

vandaag, in deze vastendagen, kom Ik weer bij je; Mijn kind, zondaar, rechtschapen of onrechtschapen, door de mensheid afgewezen of op de een of andere manier heen en weer geslingerd in deze wereld, Ik kom jou roepen om je te verzoenen; ga je verzoenen met je broeder, want door je te verzoenen met hem verzoen jij je met Mij je God; bied Mij je vrede aan zoals Ik jou Mijn Vrede aanbied, volg Mij na en wees heilig; offer en vast, opdat je zult groeien in Mijn Geest die is: Liefde, Heiligheid en Waarheid;

wat Ik van jullie nodig heb is heiligheid; wees niet als jakhalzen die hun leven 's nachts leiden! want Ik kende jullie bedoelingen al lang voordat jullie geboren waren; in deze dagen stort Ik Mijn Geest uit over jullie volkeren zodat jullie groeien als gras waar veel water is; Ik daal neer op deze manier om jullie voorraadschuren te vullen met

Mijn oogst, Ik kom jullie uit jullie lusteloosheid wekken en om jullie van jullie kwade wegen af te halen;

en nu richt Ik een speciale oproep aan al diegenen die onder Mijn Naam werken voor Eenheid en Vrede; Ik vraag jullie bij Mij te komen als een kind, Mij aan te kijken, en de volgende vragen te beantwoorden: broeders, hebben jullie alles gedaan wat je kon om de eenheid van Mijn Lichaam te bewaren? zeg Mij, broeders, waar is de Vrede die Ik jullie nagelaten heb, de Gave die Ik jullie geschonken heb? waarom scheiden jullie je ononderbroken af in Mij? proberen jullie oprecht weer verenigd te worden in je geloof en in de praktijk? Ik zeg jullie plechtig je geest te vernieuwen door een geestelijke revolutie, een revolutie van liefde; vergeef de wrok die jullie jegens elkaar koesteren en kom vernieuwd bij Mij, kom zuiver bij Mij; ontwaak uit jullie slaap! Ik klop aan jullie eigen deur; wees niet als zout dat zijn smaak verloren heeft, wees als een boom die zijn scheuten gracieus uitstrekt en draag de vruchten van heiligheid, vervul Mijn Wet door één te worden en elkaar te helpen;

zoals gisteren, sla Ik Mijn Ogen op tot de Vader en bid tot Hem:

"Heilige Vader,
bewaar hen die U Mij gegeven hebt
trouw aan Uw Naam,
opdat ze één mogen zijn zoals Wij,¹
mogen ze allen één zijn;²
Vader, Rechtvaardige,
herinner hen aan Mijn volgzaamheid,
Mijn nederigheid, Mijn oprechtheid
en Mijn grote liefde,
opdat ze Mijn Doodsangst beëindigen,

¹ Joh. 17: 11.

² Joh. 17: 21.

deze Doodsangst die de oorzaak is
van zoveel bloedingen in Mijn Lichaam,
laat ze hun fouten erkennen
en zich verzoenen zodat,
wanneer ze komen om Mij te ontvangen
door Mij te drinken en te eten,
ze waardig komen;
Vader, roep de herders
en leer hen meegaand
en toegevend te zijn tegenover elkaar,
zelfverloochenend en nederig,
mogen ze in deze Vastentijd
Mijn Zoenoffer beseffen
en de ware Wijsheid zoeken in Mij;
amen"

gelukkig de mens die naar Mij luistert,
gelukkig degenen die Mijn Wegen
volgen, gelukkig de mens die zichzelf
vernedert, gelukkig de armen van geest,
want hen behoort het rijk der Hemelen;

Ik, jullie Heer, zegen jullie en jullie
families, en Ik laat Mijn Zucht van
Liefde op jullie voorhoofd achter en Mijn
Vrede in jullie kleine harten, en vergeet
nooit dat de Liefde altijd met jullie is;

wees één;

IXΘΥΣ 

(Boodschap van de Heilige Maria.)

vrede zij met jullie; voel Mijn
Aanwezigheid in jullie midden ... moge
deze genade jullie allen gegeven
worden...

bemide kinderen, Ik vraag jullie
vandaag je ziel te zuiveren, bereid je ziel
voor in deze Vastentijd zodat jullie
begrijpen en ten volle doordringen in het
Lijden van Christus; besef hoe Hij
Zichzelf voor jullie offerde om jullie te
bevrijden van alle slechtheid en jullie te
zuiveren opdat jullie Zijn aangenomen
kinderen konden worden; God vraagt

om jullie verzoening en om boete te doen, heb berouw, en geloof in het Goede Nieuws; wees verzoend met God en jullie zullen Zijn erfgenamen worden van het Eeuwige Leven; God wil dat jullie volmaakt zijn en om de volmaaktheid te bereiken wil Ik jullie eraan herinneren dat jullie die niet kunnen bereiken zonder je te hebben verzoend door Hem en voor Hem; zelfverloochening zal jullie leiden op de weg naar de volmaaktheid;

Ik, jullie Heilige Moeder, ben voortdurend voor jullie allen Voorspreekster bij de Vader voor jullie vrijwillige overgave en dat jullie volmaakt zullen worden; Jezus en Ik komen op deze manier tot jullie om jullie te waarschuwen en jullie uit je slaap te wekken; de tijd vliegt en hoewel velen van jullie zijn ontwaakt, heeft Satan, door een verdubbeling van zijn kwaadaardigheden en zijn valstrikken, een groot deel van jullie weer doen terugvallen in een diepe slaap; zijn bedoeling is het jullie te verdelen, ruzies onder jullie te veroorzaken en jullie van de Wijnstok af te snijden; weersta alle bekeringen, weersta het kwaad en overwin het met liefde; overwin egoïsme met offers; overwin kwaadwilligheid door goedheid; bewijs God jullie liefde voor Hem door goede daden; bemin jullie naaste als jezelf; Onze Boodschappen moeten worden opgevolgd en niet alleen gelezen, ze moeten geleefd worden; bewijs God dat jullie Zijn kinderen zijn door zuiver, nederig en gehoorzaam te zijn en jezelf weg te cijferen;

Mijn priesters ... Ik bemin jullie, jullie die de schapen zijn die Jezus in Zijn Armen bijeen brengt en onderricht; kom uit het Heilig Hart van Jezus putten om jullie liefde aan te wakkeren tot een

vurige vlam en die zo door te geven aan Jezus' lammeren; volg de Koning van de Vrede en jullie zullen Hem leren kennen; Jezus die het Slachtoffer is zal jullie helpen jezelf meer te offeren; vind Hem, beminden, in eenvoud van hart; God is niet gecompliceerd, de Heilige der Heiligen spreekt eerst op de ene manier en dan op een andere om jullie te doen begrijpen dat de tijd dringt; Ik ben vervuld van smart en door tranen verstikt, en Mijn Hart zwelt van verdriet als ik zie dat zoveel van Mijn kinderen in diepe slaap zijn en al Onze Barmhartige waarschuwingen verwerpen; Ik roep de hele dag, Ik verschijn over de gehele wereld, jullie smekend je te bekeren en je tot God te wenden;

Ik kom niet, Mijn beminde kinderen, om jullie verwijten te maken; Ik kom uit liefde om jullie te waarschuwen, jullie te helpen en jullie in je geestelijke groei te vormen; als jullie Moeder let Ik op jullie groei; Ik bemin jullie en het is Mijn bedoeling jullie op te voeden om in God te groeien; aanvaard met vreugde deze dagen van genade; God heeft jullie niet in de steek gelaten noch heeft Hij jullie veroordeeld; Hij heeft nooit Zijn Heilig Gelaat van jullie afgewend, ontvang dus Zijn Heilige Geest van Genade met vreugde en met gezang;

verblijd Onze Harten en verspreid Onze Boodschappen tot aan het einde van de wereld en bekeer door Hen andere zielen; Ik wil alle kerken vol zien, levend en warm, leef dus volgens Onze Boodschappen; Ik stort genaden over jullie uit om jullie te bemoedigen; wees gezegend en kom dicht bij het Kruis aan de Voeten van Jezus, zoals Ik en Johannes en de Heilige vrouwen; kom Hem aanbidden, kom Hem aanbidden, laat de Geest van Heiligheid op jullie blijven rusten voor altijd en eeuwig;

Ik, jullie Heilige Moeder, zegen jullie en jullie families;

(Lezing uit de Heilige Schrift, Mt. 5:17-26.)

29 maart 1990

bloem, Ik geef je Mijn Vrede, draag Mijn Kruis tot het einde; vergeet nooit, nooit Mijn grote Liefde voor jou, een Liefde die geen enkel mens je ooit geven kan;

herinner je altijd Mijn tedere meesterschap; Ik ben verheugd je op deze manier bij Mij te hebben; Ik heb je begunstigd, verheug je dus! Vassula, je had niet gebeden en je had geen enkele liefde voor Mij; Ik heb je niet beschuldigd vanwege je dorheid noch vanwege je vijandigheid tegenover Mij, maar Ik heb je ziel uit medelijden uit de afgrond gehaald; dit, Mijn kind, zou in je geheugen gegrift moeten zijn;

Ik, de Heer, bemin je; kom, op zekere dag zul je ten volle begrijpen; sla je ogen nu op naar Mij en zeg:

"geprezen zij de Heer! Ere zij God!"

Ik, de Heer, zegen je;

IXΘΥΣ 

(Later op de avond:)

Mijn Heer, waar bent U? Ik zie U niet!

kleintje, Ik ben in je hart;

2 april 1990

*Ik wil mijn liefde
tot U altijd bewaren,
ik weet dat ik mijn eigen tekortkomingen
niet kan ontdekken,*

*daarom kwam ik U vragen
mij te beschermen
tegen alle slechte neigingen,
verlos mij van zware zonde;
sta mij toe, lieve Jahweh,
om mijn beschutting in U te vinden.*

beminde van Mijn Ziel, Ik zal je de veiligheid schenken waar je naar smacht, wees blij; kies altijd wat Mij behaagt; vrees nooit, Ik Ben bij je; Ik verlang liefde van je, gehoorzaamheid, zelfverloochening, nederigheid, volgzaamheid, en zo zul je haat, ongehoorzaamheid, pronkzucht, ijdelheid en slechtheid ontwapenen; verheug je, ziel! kijk niet achterom, kijk naar Mij, kijk Mij aan en vertrouw jezelf aan Mij toe;

^ Mijn komst is nabij, en ieder die Mij, de Heer, vreest zal begrijpen; Mijn Geest rust op je, Mijn welbeminde, Ik die je opgevoed heb zal je altijd aan Mijn Liefde herinneren; voel je gelukkig! voel je gelukkig! verheug je, verheug je zeg Ik je! sta Mijn Geest toe in je te werken; Ik ben in staat, ondanks je buitengewone zwakheid, alles te volbrengen; hoe minder jij bent, hoe meer Ik ben; aanvaard Mijn Genade en verban je lijdelijkheid; de vrede zij altijd met je;

liefkoos Mij met je hart, verwaarloos Mij nooit; Ik zal je nog veel meer dingen leren; Ik zal je vertrouwd maken met echte Kennis, van Mijn Mond zul je leren; Wijsheid komt tot je en is je Opvoeder; doe alles wat je doet met liefde; maak Mijn tuin mooi, tooi Mijn Hoofd door de Doornenkroon te vervangen door een Kroon van Rozen;

Ik de Heer wacht zeer ongeduldig op de dag van Mijn Heerlijkheid;

3 april 1990

*Ik verlang naar U, Jezus, mijn Redder,
U die mij aan de groeve hebt ontrukkt,
Ik weet dat U mij
met zachtheid behandelt,
en dat U mij laat lijden
om mij beter te kunnen opvoeden,
wees weer mijn Redder!
vernieuw mijn vreugde,
ruk alle kwaad uit mij weg,
daar U Heiligheid
en oprechtheid van hart bemint!*

wees in vrede, Mijn kind; lijden is Mijn Gave aan jou om je te heiligen; Ik zal de zoete marteling van je schamele ziel zijn, de kwelling van je geest,¹ de onverzadigbare dorst van je mond, het bonzen van je hart; open je ogen, ziel, en ga door op de weg van de heiligheid; offer Mij je wil ... open je ogen en kijk, ziel! kijk naar het spoor dat Ik heb achtergelaten ... Mijn Pad is gemarkeerd door Mijn Bloed, volg deze sporen en ze zullen je naar Mij leiden; zoek geen bondgenoot en vraag niet: "wat is dit?" of "wat is dat?" Mijn Macht zal je voor vallen behoeden; kom helemaal naar Mij toe, ziel, en Ik zal je Mijn Beker aanbieden; Vassula, weiger Mijn Beker niet, hoewel Mijn Beker bitter smaakt, drink; drink en verheerlijk Mij, en Ik zal Mijn Zegeningen als mirre over je uitstorten;

luister, Vassula, Mijn dochter, hoewel je door Mijn vijanden omringd bent, zal jijzelf ongedeerd blijven; wees dus niet bang maar ga door, volg de sporen van Mijn Bloed en kijk niet naar links noch naar rechts; Ik ben vóór je en wacht op je om je te heiligen; kom, kom alleen, Ik wil in jou geen mededingers vinden;

omwille van Mijn grote Liefde voor jou, eet minder in deze dagen van zuivering; Ik ben je Verlosser die aan het eind van deze weg staat; open je ogen en kijk naar de sporen van Mijn Bloed dat Ik voor jou vergoten heb, laat deze dagen gedenkwaardig voor je zijn; ontwaak ziel, waarom slaap je? kom en vind je kracht in Mij; kom en Ik zal je dorst lessen als jij Mijn dorst naar Liefde lest; dit, Mijn dochter, ben je Mij verschuldigd, daar Ik het was die gekomen ben om je te redden uit de groeve en omdat Ik het was die je bevrijd heb, waardoor Ik je Mijn grote Liefde liet zien; kom nu en offer Mij je wil, toon je ijver om Mijn onverzadigbare dorst naar liefde te lessen, door enkele druppels van jouw liefde op Mijn uitgedroogde Lippen te laten vallen, Ik zal ze verwelkomen zoals de wilde bloemen in de woestijn de ochtenddauw verwelkomen;

ziel! je was noch onberispelijk noch gelovig, en toch heb Ik je in Mijn Reinheid en in Mijn Licht vergeven, Ik heb elke zonde van je uitgewist; dus wees Mij nu dankbaar, sla je ogen naar Mij op en kijk naar het vaandel dat Ik boven je ontvouw ... onder velen heb Ik jou uitgekozen om door jou aan de mensheid Mijn vaandel van Liefde en Barmhartigheid te laten zien dat Ik nu boven jullie hoofden ontvouw;

generatie! zoals een minnaar die zijn welbeminde najaagt, ga Ik in alle richtingen en zoek met welke middelen Ik jullie tot de Mijnen zou kunnen maken voor alle Eeuwigheid; toon mij, generatie, dat Ik achter je muur nog een gelovige vriend kan vinden ... en zelfs als Ik er geen vind, een aarzelende vriend ... zal Ik je oneerlijkheid terugbrengen tot oprechte spraak, opdat de Dag van het onheil je niet zal treffen; vriend! jij die

¹ Dat betekent: dorsten naar God en lijden door nog niet met Hem in de hemel te zijn.

nog aarzelt tussen goed en kwaad, wees niet lauw! heb je nog niet begrepen dat Mijn Hart ziek is van Liefde? kom en voel Mijn Hartslagen, elke Hartslag is een heerlijk lied van Liefde voor jou, vriend; een roep van Liefde's Jaloerse Liefde;

kom bij Mij voordat de zon ondergaat en voordat de schaduwen van de nacht als een sluier op je vallen, kom bij Mij, laat Mij niet weer in angst tot morgen; kom voordat de Storm en het Vuur komen om je als kaf te verstrooien; kom bij Mij en Ik zal over je ziel waken in de dagen van nood; laat Mij je horen, ziel, laat Mij de klank van je stap horen, laat Mij je stem horen vóór het vallen van de avond ...¹ de vijgenboom is rijp en weldra zul je zijn eerste vruchten eten ... gelukkig jullie die nu honger hebben, jullie zullen verzadigd worden;

Liefde bemint je, Mijn Huis is jouw Huis; val in Mijn Armen en Ik zal je dorheid vullen met Mijn Liefdesvloed; kom, Ik, Jezus, bemin je mateloos;

IXΘΥΣ 

10 april 1990

(Voor Lens)

vrede zij met jullie ... Ik ben jullie Heilige die jullie van boven gadeslaat ... span je in en voel Mijn Aanwezigheid ... voel Mijn Aanwezigheid, voel Mijn Ogen op jullie; waarlijk Ik zeg jullie dat niemand grotere Liefde heeft dan Ik; Ik ben Hij, Hij die jullie het meest bemint, de levende God;

vandaag, Mijn beminden, leven jullie volkeren in duisternis, maar Ik daal neer vanuit Mijn Oneindige Barmhartigheid om Mijn Huis te herstellen en jullie tot Mij terug te brengen; Ik stort inderdaad Mijn Geest over de gehele mensheid uit om jullie stervende volkeren te voeden met Mijn Woord en jullie eraan te herinneren dat Ik Heilig ben;

Ik kom tot jullie om jullie te bemoedigen het goede te doen en om jullie slechte neigingen te ontmoedigen; Ik sta vlak voor jullie deur, ziel, en klop; Ik ben Degene die jullie zoeken; Ik ben Degene die jullie ziel verheft en doet jubelen;

Ik zeg jullie zeer plechtig dat Liefde weer terugkomt; Mijn Wederkomst is nabij, bid dus voor de bekering van de zielen, bid voor hen dat zij zich vóór Mijn Wederkomst bekeren, bid vurig dat Mijn Roep hun oren mag bereiken in de wildernis en hun doofheid mag doorbreken; bid tot de Vader dat Zijn Kelk van Gerechtigheid niet overloopt vóór jullie bekering;

generatie! roep Mij aan en Ik zal jullie horen! O generatie, generatie ... onzegbaar bezoedeld ... onbeschrijfelijk onrein, je schuld veroorzaakt je dood; je verdorvenheid, generatie, en je ontrouw zijn tot de hele Eeuwigheid doorgedrongen en doen de zuilen van de hemel trillen; je ongerechtigheden hebben je geest van elke wijsheid beroofd; als je wist hoe Mijn engelen beven bij het zien van wat je te wachten staat ... aarde, die bedekt zal worden met je eigen bloed door je geloofsafval! aarde die jezelf in stukken zult scheuren voor de eigen ogen van Mijn engelen! als jullie allen de aardschok begrepen die komen moet, zouden jullie je adem niet verspillen zoals nu, in lege woorden en goddeloosheid;

¹ De tot nu toe smekende toon van Jezus veranderde plotseling.

Ik, de Heer, stort Mijn Geest uit om jullie voor te bereiden, om jullie vanuit de hemel te onderrichten, en jullie op te roepen tot berouw en jullie op te roepen tot bekering, Ik ben een God van Barmhartigheid die Zich helemaal naar jullie neerbuigt in deze dagen van Genade om jullie te redden;

luister naar Mijn Noodkreten, beminden, Ik kom jullie wakker maken; Ik word het niet moe Mijn smekingen te herhalen, ondankbare generatie, en Ik zal doorgaan Mijn smekingen tot jullie te herhalen, Mijn Lippen zullen nooit moe worden jullie te roepen maar terwijl Ik spreek blijft Mijn Lijden ... toch is het Licht bij jullie om jullie duisternis te verjagen, generatie ...

open jullie ogen, open jullie ogen en jullie zullen Mij zien in Mijn Heerlijkheid; Ik ben bereid je ogen het licht te schenken om te zien zodat je niet ten dode zult slapen; de daden van jullie generatie zijn verdorven en gemeen, jullie zijn ver van Mijn Evenbeeld, ver van Liefde, ver van Heiligheid; Ik ben jullie Heilige maar jullie kruisigen Mij elke minuut opnieuw, Ik ben Degene die jullie vandaag met zoveel Liefde omarmt met Mijn Armen om jullie heen en die jullie met Mijn Hand teder voedt met Mijn Woord om jullie weer tot goddelijkheid terug te brengen, generatie zo onvoorstelbaar zwak;

Ik kom om jullie van het kwade te verlossen; Ik kom niet om jullie te bedreigen, Ik kom alleen om jullie te waarschuwen vanuit Mijn Oneindige Barmhartigheid; Mijn hele innerlijk hunkert ernaar jullie te bezitten en jullie tot de Mijnen te maken voor alle Eeuwigheid en jullie te kleden in schitterend witte kleren; Mijn Hart probeert vertwijfeld jullie weg te trekken van jullie schanddaden; Ik roep, maar

zovelen van jullie willen vandaag niet antwoorden, Ik spreek door zwakke instrumenten maar velen van jullie willen niet luisteren; in plaats daarvan behandelen deze mensen Mijn boodschappers als bedriegers, deze mensen zouden het liefst ervoor kiezen om te doen wat Mij het meest mishaagt: zich van het leven beroven ...¹ denkend dat ze tegenover Mij hun heilige plicht doen; hun geest in duisternis en nietsvermoedend, herkent Mijn Heilige Geest van Genade niet, niet meer dan de Joden Mij herkenden als de Messias! ze provoceren Mij, ze verheerlijken Mij niet, ze blokkeren Mijn Weg met doornen en doornstruiken door onzuiverheid en vrij seksueel verkeer te bevorderen in deze goddeloze en onzinnige generatie; voel Mijn Doodsangst, voel Mijn Verdriet ... Mijn Ogen worden dof en kwijnen weg van het schreien;

Ik kom helemaal naar jullie toe met grote liefde om jullie de gave van Mijn Liefde aan te bieden, de gave van Mijn Geest, de gave van Mijn Goddelijkheid, Ik kom jullie aan Mijn Heiligheid herinneren; zeg Mij dan, laat Mij jullie horen, jullie die door Mijn Heilig Hart worden bemind en voor wie Het klopt, zal Ik jullie ooit uit deze woestijn zien komen? kom naar Mij terug opdat Ik

¹ "hen van het leven beroven" ... maar vijf woorden, die veel meer betekenen dan dat. Het betekent ook dat zij de Heilige Geest aanvallen en Hem onderdrukken, de Heilige Geest die spreekt door de boodschappers. Door de waarschuwingen van God te onderdrukken zijn deze mensen verantwoordelijk voor de zielen die verloren zullen gaan. De Heilige Geest van Genade heeft vandaag besloten ons te wekken met wat onze generatie nodig heeft: vermenigvuldiging van openbaringen, boodschappen door verschijningen. Fatima's oproep werd niet serieus genomen en werd 13 jaar lang genegeerd, dat was een waarschuwing. Het resultaat was de Tweede Wereldoorlog en het communisme.

niet langer in doodsangst ben, wachtend op het geluid van je voetstappen;

Ik zal je niet berispen, nee, Ik zal alleen toestaan dat je jezelf aan Mijn Boezem werpt en Ik zal je wiegen met Tranen van Vreugde, Mijn kind; Ik zal je met de stroom van Mijn liefde omhullen en je ziel in Mijn Vrede achterlaten ... Ik zal voor je zorgen, ben Ik niet je Herder? zie, je leeft in het begin van die dagen die jullie beloofd zijn; Ik heb gezegd dat Mijn Geest van Genade over jullie doden zal ademen; Ik bedoel jullie op te wekken uit jullie graven en jullie terug te leiden naar jullie woning:

Mijn Heilig Hart;

en Ik zal je vervullen met Mijn Geest, je genezen en je zult Mij je God, erkennen; en jij, van jouw kant, open je ogen en je hart, vertrouw jezelf aan Mij toe, offer Mij je wil, en Ik zal de rest doen;

denk aan Mijn Heilige Aanwezigheid; wees Mijn vaten van Licht die Mijn Woord doorgeven en Mijn Boodschappen verspreiden; Ik, de Heer, zegen ieder van jullie en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter;

wees één!

IXΘΥΣ 

12 april, 1990

(Voor Parijs en Italië.)

vrede zij met jullie;

Ik ben de Verrijzenis; wie in Mij gelooft, ook al sterft hij, zal leven; Ik ben de Heilige Geest van Waarheid, Ik ben Degene die aan Mijn Woord herinnert, die jullie wakker komt schudden uit jullie diepe slaap;

er is gezegd dat Mijn Geest van Genade overvloedig over de gehele mensheid zal worden uitgestort en dat jullie zonen en dochters zullen profeteren, alles wat de Schrift zegt gaat nu in vervulling; Ik bereid jullie voor, vanuit de Hemel, om de Waarheid te erkennen; Ik bemoedig jullie door aan de Hemel en op aarde voortekenen te laten zien, Ik geef visioenen aan de armen en de kleinen, Ik zend jullie Mijn Moeder om jullie als een Lerares in verschillende landen te onderrichten; Ik toon Mijn Oneindige Barmhartigheid als een vaandel boven jullie hoofden, generatie, om je op te voeden en tot goddelijkheid terug te brengen; als je vandaag naar Mij wilt luisteren zal Ik je ziel verheffen en zul je de plaats van rust bereiken;

generatie! je hebt nu lang genoeg naamloze idolen aanbeden, levenloze idolen, uitvindingen die je dodelijke schade berokkenen; je hebt daaraan goddelijke eer bewezen en zodoende je leven bedorven; jarenlang heb Ik noch het geluid van je stem noch van je voetstap gehoord, je hebt Mij niet aangeroepen noch Mijn Wonderen geprezen; ach generatie, waarom heb je Mij afgewezen, je Heilige? kom weer naar Mij luisteren: Liefde zal als Liefde naar je terugkeren; dit is Mijn Belofte, wees dus voorbereid om Mij te ontvangen en Ik zal je de gave van Mijn Liefde geven en de gave van Mijn Heiligheid;

beminden, jullie die hier vandaag bijeengekomen zijn, leer dat Ik het ben, Jezus, die jullie gezocht heeft en jullie helemaal uit de woestijn geroepen heeft om Mijn heerlijke tuin binnen te gaan: Mijn Gemeenschap;

Ik ben het Heilig Hart, bijzonder gevoelig, die je vraagt om vrede met Mij

te sluiten en je met Mij te verzoenen; laat die doornen, die Mijn Heilig Hart omkransen ontbloeien tot een krans van bloemen; open je hart voor Mij en verwelkom Mij, offer Mij je hart en Ik zal je in verrukking brengen om Mijn Hart te verheugen; spreek tot Mij vanuit je hart en Ik zal niet onbewogen blijven; besef dat Ik die je Koning en de Heerser over alles ben, helemaal naar je afdaal tot deze wereld die doordrenkt is van zonden om je te zoeken, Mijn vriend; hoelang zal Ik nog moeten zoeken? Mijn Ogen zijn oververmoeid van het uitzien naar jouw verwelkomend antwoord aan Mijn Geest van Genade, Ik open Mijn Mond, gretig verlangend naar jouw antwoord, maar zelfs het woord is niet op je tong ... Mijn Geest van Genade roept het naar je uit, om je te leiden naar de Diepten van Mijn Heilig Hart, maar vandaag ontvangt Mijn Geest van Genade geen dankbaarheid voor Zijn Barmhartigheid ...

Ik buig Mij van Mijn Troon helemaal naar je over tot aan je deur; Ik kom tot je, moe en als een Bedelaar in lompen, onherkenbaar gewond, blootsvoets en ellendig; hoor Mijn klagen: Ik ben het, de Christus ...

Ik heb dorst ... Ik heb dorst door gebrek aan liefde ... Mijn Lippen zijn gebarsten van dorst naar liefde ... Mijn Mond is droger dan perkament door het herhalen van Mijn smeekbeden ... Mijn Hart is ziek van liefde ... Ik bemin je op het dwaze af ondanks je schrikbarende trots en slechtheid;

Ik kom tot jullie, Mijn kleinen, met Mijn Hart in Mijn Hand; Ik weet hoe arm jullie zijn, maar kan Ik jullie maaltijd met jullie delen? willen jullie Mijn dorst lessen? willen jullie Mijn Wonden verzachten?

nee, jullie hebben Mij niet gezocht, Ik ben het die jullie gezocht heeft en jullie naakt gevonden heeft in deze woestijn waarin jullie leven; sta Mij toe jullie hart binnen te gaan en Ik zal jullie majesteitelijk tooien; als jullie Mij toestaan jullie hart binnen te gaan zal Ik jullie Mijn Wonden laten zien die Mij in het huis van Mijn beste vrienden zijn toegebracht; jullie zullen door ontzag bevangen zijn over hun diepte en getroffen worden door de talloze wondetekenen die met geweld Mijn Lichaam zo wreed zijn toegebracht; de Wonden van Mijn Lichaam zijn zodanig dat ze Mij in hun strijd verminkt hebben achtergelaten;

Ik zeg jullie plechtig, ieder die het Koninkrijk van God niet als een klein kind verwelkomt zal het nooit binnengaan; zoek Mij in eenvoud van hart en jullie zullen Mij vinden; stel Mij niet op de proef en jullie zullen Mij zien en Mijn Almacht erkennen; blijf niet afzijdig en koud tegenover Onze Oproepen; wees niet doof voor Onze Oproepen, hoor Onze smeekbeden, open jullie oren en herken de Roep van de Herder; als je zwak bent zal Ik je optillen en Ik zal je op Mijn Schouders dragen; Ik ben bereid elke zonde van je uit te wissen in Mijn Reinheid en Mijn Licht;

O vriend! waarom twijfel je nog? je navelstreng is nog met Mij verbonden, Ik ben de Bron van je adem; Ik ben de Overvloedige alles voedende Bron en het is door Mijn Woord dat Ik je leven geef en je bewaar voor de dood; het zijn niet de verschillende gewassen die je eet, Mijn vriend, die je leven geven, Ik ben het die je leven geeft; sla dan je ogen op naar Mij en koester Mijn Woord in je hart, en je zult leven! kom en vraag Mij je ogen te openen en Ik zal vol vreugde komen en de sluier van je ogen

wegtrekken, Mijn vriend; kom en vraag Mij je terug te brengen uit je ballingschap waarin velen van jullie dwalen en Ik zal naar je toe komen vliegen; zelfs wanneer je dwars over Mijn Pad een muur hebt gebouwd in de tijd van je slechtheid om Mij van jou te scheiden zal Ik met een zucht van Mijn Adem die muur neerhalen; dan zal Ik je aan Mijn Liefde herinneren, Ik zal je eraan herinneren dat Ik Degene ben die jou het meest bemint en dat Mijn Heilig Hart je woonplaats is, Ik zal jullie eraan herinneren jezelf niet in Mij te verdelen; Ik zal jullie eraan herinneren verenigd te zijn in hart en ziel en elkaar te beminnen zoals Ik jullie bemin;

ja, Ik ben Degene die voortdurend aan Zijn Woord herinnert, die spreekt tot jullie om jullie geheugen op te frissen, ontvang Mijn Heilige Geest ...

Ik zegen ieder van jullie en op ditzelfde moment laat Ik Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; wees één;

IXΘΥΣ 

13 april 1990

(Goede Vrijdag - Boodschap voor allen die meewerken aan de verspreiding van deze boodschappen.)

vrede zij met jullie; Ik ben Degene die Mijn instrumenten aanmoedigt; houd op je zorgen te maken, Ik ben bij je, Mijn kind;

Heer? Kom bij mij binnen.

dat zal Ik doen als je het Mij toestaat; maak plaats voor Mij; Ik bemin je; besef je dat door Mij Mijn Boodschap bekend

zal worden? Ik bezit de sleutels van alle deuren; als er één of andere hindernis is, onthoud dan dat Ik die toeliet tot Mijn Verheerlijking; wees subtiel met Mijn Werk en dat zeg Ik tot ieder die Ik gekozen heb om Mijn graankorrels te verspreiden, degenen die Mij in de steek laten zullen worden vervangen;

wees slim als slangen maar argeloos als duiven; vrees niemand; wees waakzaam tegenover de gevaren; vertrouw op elkaar, deel met elkaar; blij allemaal in Mijn Liefde; denk er aan dat niet jullie Mij gezocht hebben, Ik ben het die jullie gezocht heb en Ik ben het die jullie gevormd heb, jullie veranderde en jullie ijverig gemaakt heb; Ik heb aan ieder van jullie een taak gegeven zodat jullie eropuit gaan en vrucht dragen; Ik ben het die jullie dit werk heb opgedragen;

Ik bemin jullie en Ik zal jullie leiden tot het einde; volhard tot het einde; slaap niet om Satan geen vaste voet te geven, blij waakzaam; rust als het nodig is maar verwaarloos Mijn Werk niet, doe alles wat je kunt en Ik zal de rest doen; Ik ben de Deur en niemand kan Mijn Koninkrijk binnengaan tenzij door Mij;

Alstublieft Heer, noem de mensen tot wie U spreekt.

Vassula, ieder die Mijn Woord doorgeeft geeft Mijn Licht door, Ik heb hen gekozen en zijzelf weten het; Ik zegen jullie allen, jullie allen die Mijn Boodschap verspreiden;

Vassula, Mijn lam, Ik heb altijd geweten dat je zwak bent en dat is de reden waarom Ik je gekozen heb; zwakheid trekt Mij aan; Mijn Kracht is op zijn best in zwakheid; beproevingen zul je altijd hebben, maar die zijn er voor je groei; Ik wil je sterk hebben, Ik wil dat

je in staat bent moeilijkheden met geduld onder ogen te zien; Ik wil dat je Mij verheerlijkt;

dus, Mijn Vassula, sta het serpent niet toe je te verleiden; hij sluipt in je nabijheid rond en probeert wanhopig je te laten vallen; wees altijd waakzaam; Ik ben met je en Ik zal je vallen opvangen; bid zonder ophouden opdat de verleider geen kans krijgt je te naderen, dit is Mijn aanbeveling: bid, bid, bid, en denk steeds aan Mijn Aanwezigheid; vast, biecht en aanbid Mij, eet Mij en drink Mij; vergeld kwaad met liefde en verheug je over alles wat ik je geef; ach Vassula ... verheug Mij en blijf klein;

Heer, sla mij neer als het nodig is, maar houd mij klein.

Ik zal je klein houden ... neem nu Mijn Hand en laat ons opgaan;

Ik Jezus, bemin jullie allen; onthoud, Ik ben de Verrijzenis;

IXΘΥΣ 

22 april 1990

*“Het was de steen die de bouwlieden
verwierpen
die de hoeksteen bleek te zijn”¹*

Mijn Heer Jezus, U werd toen afgewezen als de Messias omdat hun geest niet voorbereid was, hun harten gesloten waren en hard, en toch bewees U de Hoeksteen te zijn. In onze generatie, mijn Heer, wordt de uitstorting van Uw Heilige Geest ook afgewezen door de ‘bouwlieden’ en toch zal Uw Heilige Geest op een dag aan ons allen bewijzen dat Hij de Hoeksteen was. Door afwijzing en onderdrukking van Uw

Heilige Geest die tot ons komt als Degene die herinnert, zijn de ‘bouwlieden’ opnieuw bezig hun eigen ondergang voor te bereiden.

zie je hoe eerdere voorzeggingen waarheid zijn geworden? inderdaad, Ik heb gezegd dat “de Pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in Mijn Naam jullie alles zal leren en alles in herinnering zal brengen wat Ik jullie gezegd heb” maar Ik wist altijd dat slechts een restant zou luisteren en naar Mij zou terug keren; en dezen die naar Mij zullen luisteren zal Ik bekleden met Mijn Heilige Geest van Wijsheid en Inzicht; ja, Ik zal hen bekleden met Mijn Geest van Raad en Kennis; en het flakkerende licht dat nu in deze wereld overgebleven is zal een levendig vuur worden;

Ik herhaal dat Mijn Heilige Geest van Genade uitgezonden is naar de vier windstreken van de aarde om jullie te leren heilig te zijn en jullie weer te verheffen tot goddelijke wezens; de aarde zal een kopie van de Hemel worden en zo zal Mijn Wil geschieden; het gebed dat Ik jullie geleerd heb te bidden zal vervuld worden;

Heer!

*Haal ons dan allen snel weg
van het pad van de begoocheling,
mogen wij één zijn, verenigd,
en heilig leven
zoals Uw engelen in de hemel,
zoals alle zielen die in de hemel leven,
onverdeeld in Uw Liefde,
mogen ook wij zoals zij,
in Uw Liefde delen in eenheid,
zodat de aarde
een weerspiegeling wordt van de hemel,
laat Uw Koninkrijk komen
en vernieuw de aarde met nieuwe dingen,
laat Uw Heilige Geest
in dit Tweede Pinksteren*

¹ Psalm 118: 22.

*snel komen om ons te vernieuwen
met een nieuwe geest van liefde
en ons allen veranderen
in goddelijke wezens!
Maranatha!*

vrede zij met je; waarlijk Ik zeg je dat de tijd komt waarop Mijn Koninkrijk op aarde zal zijn zoals het in de Hemel is; jullie zullen niet lang meer verdeeld blijven onder deze hemelen, spoedig zullen jullie één zijn en de Liefde zal onder jullie wonen: dit is Mijn Belofte; maar, Mijn beminden, deze vernieuwing zal niet komen zonder beproevingen; zoals elke geboorte, zal deze vernieuwing ook zijn barensweeën hebben, maar de pijnen zullen ook spoedig worden vervangen door vreugde;

Ik stort Mijn Geest over je uit, generatie, om je woestijn te bevlouwen en om van je dorre grond rivieren te maken, ja! Ik zal je woestijn bevlouwen en haar veranderen in een Tuin, tenslotte zul je de kracht van Mijn Woorden en de luister van Mijn Schoonheid zien; Ik ben van plan jullie allemaal terug te brengen tot goddelijkheid de een na de ander; Ik ben jullie Hoop, Ik ben jullie Toevlucht, Ik ben jullie Trooster; Almachtig, ben Ik;

herken de Tijden, herken de zachte Adem van Mijn Heilige Geest van Genade over jullie; Ik adem nu over jullie volkeren en doe jullie doden opstaan door Mijn Adem en verander hen in een afspiegeling van Mijn Beeld; Ik wek dagelijks nieuwe leerlingen op om Mijn Naam weer te verheerlijken en te verkondigen met liefde voor Liefde;

Ik vraag jullie, dan nu, Mijn beminden, elke dag te bidden om Mijn Tweede Komst, die het tweede Pinksteren is; bid voor de bekering van de zielen opdat ze zich bekeren vóór Mijn Komst; kom tot Mij zoals jullie zijn

en leun op Mij, zoals Johannes, Mijn beminde, op Mij leunde; ook jullie, leg je hoofd op Mijn Borst en luister naar de Hartslagen van de Liefde; elke Hartslag is een roep om Liefde, alles wat Ik van jullie vraag is wederliefde; bemin Mij, aanbid Mij, laat Mij, jullie Heer, Me verheugen;

Ik zegen jullie en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; wees één;

IXΘΥΣ 

(Boodschappen van onze Heilige Moeder voor de gebedsbijeenkomst in Lens. Ook Boodschappen voor Italië en Parijs.)

vrede zij met jullie; kindertjes, Ik ben jullie Heilige Moeder van Liefde, de Moeder van het vleesgeworden Woord;

Ik kom tot jullie in deze dagen van duisternis om jullie te onderwijzen in het pad van goddelijkheid; wees waakzaam en je er ten volle van bewust dat Satan, de vijand, om jullie heen sluipt als een briesende leeuw en elke gelegenheid aangrijpt om jullie ten val te brengen; trotseer hem en bestrijd hem samen met Mij; bestrijd hem met jullie gebeden; jullie gebeden zijn het machtigste wapen tegen hem; gehoorzaamheid en nederigheid jagen Satan op de vlucht;

God biedt jullie de gave van Zijn Liefde aan; beantwoord Zijn Barmhartige oproepen; God spreekt en Hij en Ik roepen jullie vanuit de vier windstreken van de aarde op tot bekering want de tijd dringt; Mijn kindertjes, blijf klein en eenvoudig, wees het zout van de aarde door klein te blijven want jullie zijn het licht van de wereld, jullie zijn de uitverkoren zielen van Ons Hart ... en het Koninkrijk van de

Hemel behoort toe aan de kinderen en de heel kleinen;

Ik verschijn vandaag in verschillende landen om jullie hart naar het Goddelijk Licht te wenden; Ik wil jullie ziel genezen, Ik wil jullie eraan herinneren dat jullie allen aan de Vader toebehoren en de Vader is Heilig dus zouden jullie ook heilig moeten leven; maar raak niet ontmoedigd want Ik ben hier bij jullie om jullie stap voor stap te onderrichten en Ik kan jullie verzekeren van Onze zegen; Wij zegenen elke stap die jullie zetten;

Ik wil, als jullie het Mij toestaan, van jullie een weerspiegeling van het Eeuwige Licht maken zodat als jullie God ontmoeten, jullie zullen lijken op een heldere spiegel van Gods actieve kracht en een evenbeeld van Zijn Heiligheid en Zijn Goedheid;

vandaag nodig Ik jullie allen uit vurig te bidden voor de vernieuwing van de Kerk, om de Tweede Komst van de Heer: om het tweede Pinksteren; dit is de reden waarom Jezus en Ik vandaag verschijnen in verschillende landen om jullie allen voor te bereiden op deze Komst; bid en leid een leven van aanbidding, bid voor de bekering van de zielen opdat ieder klaar moge zijn voor de Terugkomst van de Heer; Liefde is op de Terugweg, luister en jullie zullen Zijn Voetstappen al horen;

daarom smeed Ik jullie je leven te veranderen en alleen voor God en in God te leven;

herinner je, dat de Heilige Schrift zegt:

"Ieder die meent
in het Licht te zijn,
maar zijn broeder haat,

leeft nog in de duisternis"¹

verzoen je met je broeder, verzoen je met God; sluit Vrede met God, beminden: denk aan Onze Aanwezigheid;

Ik zegen ieder van jullie; wees in Vrede;

24 april 1990

*Ik vertrouw op Uw Liefde,
laat Uw Liefde op ons rusten,
laat haar in ons leven zoals nooit tevoren.*

bemінде, alles wat Ik je gegeven heb was om je dichter naar Mij toe te halen en je geschikt te maken om met Mij te zijn; Ik heb je deze genade gegeven omdat het Mij behaagt; Ik wilde je troosten; dit, Mijn kind, is voor jouw redding en Ik zal op deze manier bij je blijven tot het einde; je bent Mijn altaar en Ik wil dat Mijn altaar zuiver is; Ik wil je vullen met Mijn vurige vlam: Mijn Vuur, Mijn Heilige Geest;

het was, dochter, pas gisteren dat Ik je gevonden heb, gevangen en verstrikt door het kwade en zie je vandaag? je bent vrij; Ik, je Redder, heb je bevrijd en Ik heb je niet alleen bevrijd, Ik heb je ook Leven gegeven; je was gevangen en Ik heb je bevrijd, je was naakt maar Ik heb je majesteitelijk getooid, je was onvruchtbaar maar Ik heb je doen gedijen en bloeien; je knie had zich nog nooit gebogen om Mij te prijzen noch om Mij, je Heer, te aanbidden en toch heb Ik Mij ver naar jou neergebogen om je te bereiken, je te zalven en je te zegenen; Ik had nooit je stem Mij horen toejuichen noch had Ik je in Mijn Huis gezien, terwijl je juist voor Mij kwam, en toch kwam Ik helemaal naar jouw huis,

¹ 1 Joh. 2:9.

in jouw kamer, om je Mijn Stem te laten horen; Ik zong een lied van Liefde voor je, opdat jij op jouw beurt uitgaat naar de volkeren om hun Mijn Lied te leren;

Ik heb je fouten verdreven als een wolk, je zonden als nevel, verheug je dus in Mijn Aanwezigheid, ziel! Ik zal doorgaan de mensheid Mijn grote Liefde en Barmhartigheid te tonen door jou, opdat ze tenslotte mogen geloven dat Ik het ben, Ik ben LIEFDE; zo zal Ik Mijn volk bijeenroepen en het omringen met Mijn Liefde - Ik zal voor hen zijn als een muur van Vuur om hen heen en Ik zal hun luister zijn in hun midden; kom, mijn Vassula ...

O God, hoe bemin ik U!

deze woorden zijn als fonkelende juwelen van een diadeem ... ja, bemin Mij, je God; onderhoud Mijn eerste Gebod zonder evenwel de andere te verwaarlozen;

rust nu, zonder Mijn Aanwezigheid te vergeten, wij, ons?

Ja, mijn Heer, wij, ons, voor altijd en eeuwig.

Ik zegen je, zegen Mij ook;

Ik zegen U, mijn Heer, en ik dank U voor alles wat U mij heeft gegeven.

(Dit was een Boodschap die gegeven werd voor een Russisch-Orthodoxe vriend met betrekking tot Rusland.)

(...) Ik zal aan Rusland Mijn Herstellende Vrede schenken; een eeuwigdurend verbond zal door Mij worden bezegeld; zoals een herder zijn lammeren redt uit de muil van de wolven, zo zullen de zonen van Rusland door Mij worden gered; Ik heb het

voornemen Rusland te verheffen en haar heilig te maken en van haar zonen heilige mannen te maken die rechtschapenheid zullen onderwijzen, want binnen in haar zal Mijn Geest leven en haar met heiligheid en gerechtigheid regeren (...)

30 april 1990

*Heer, mijn God,
red ons in Uw Liefde,
verhef ons in Uw Licht
en vergeef ons
door Uw Oneindige Barmhartigheid;
maak ons sterk in geloof,
verenig ons om één te zijn,
opdat wij samen kunnen zeggen,
rond één Heilig Tabernakel:
"Er is één God, één geloof,
één doopsel, en één God
die de Vader is van allen, over alles,
door alles en in alles."¹*

probeer Mij dan na te volgen;

Geef ons dan de Wijsheid om U na te volgen.

Wijsheid wordt alleen aan kinderen gegeven; tenzij ze Mij zoeken in eenvoud van hart, zal hun geen Wijsheid worden geschonken en zolang hun verstand aan het werk is zal Wijsheid verborgen blijven en als een raadsel voor hen zijn;

Ontneem hen dan hun verstand Heer opdat ze tenslotte met hun ogen Uw Schoonheid en Uw Heerlijkheid zien!

hartje, bid dan voor hen, bid in deze goddeloze tijd, laat je gebeden zijn als gemengde wierook;

¹Ref. Ef. 4: 5-6.

bid dat Ik hun het zicht teruggeef; bid dat Ik naar hen toe mag gaan en hen wek uit hun eeuwige slaap; bid, Mijn kleintje, jij die door Mij de Wet hebt ontvangen en door Mijn Heilige Geest werd geleid, bid dat ze aan hun zonden sterven en verrijzen tot Heiligheid, Liefde en Geloof; en als er enkele wijze mannen zijn, laat hen hun wijsheid laten zien door hun eenvoud van hart tegenover Mij, door hun geestdrift voor alles wat heilig is, en door hun vurigheid om zielen naar Mij te trekken; moge dit alles geschieden met nederigheid en liefde; bedenk dat, als je niet krijgt wat je vraagt, dit is omdat je niet hard genoeg bidt en niet met je hart;

kom nu, vergeet nooit Mijn Aanwezigheid; Ik ben je Heilige en Degene die jou het meest bemint;¹

Heer,

*U bent Goed, Geduldig en Vergevend,
zeer liefdevol voor allen die U aanroepen,
hoor onze gebeden mijn Heer,
ofschoon ze misschien
zeer armzalig zijn,
heb medelijden met ons
en open Uw Oor,
wij zijn zondaars en geen heiligen,
maar U staat erom bekend
naar de zieken te gaan
en hen te genezen door Uw Liefde,
wij zijn allemaal ziek,
een zieke generatie, gedrenkt in zonde,
kom bij ons en genees ons
door ons te helpen te geloven
in ons ongelooflijke ongeloof!*

Mijn Gerechtigheid is eeuwig, Mijn Liefde die Ik voor jullie allen heb is Oneindig, Mijn Medelijden met de ellendigen en de zieken is Groot en boven menselijk begrip; vraag en het zal jullie gegeven worden; Ik open Mijn

Mond hevig verlangend naar jullie gebeden;

*Ik vraag, en ook vanwege
mijn broeders,
dat U komt en ons redt
Heer in Uw Liefde,
keer terug tot ons, zuiver ons!*

Ik zal tot jullie terugkeren als Liefde, en Mijn Vuur zal jullie allen zuiveren,

U hebt ons een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde beloofd, Heer.

Ik heb je meer dan dat beloofd, kleintje; Ik heb je een nieuw Jeruzalem beloofd en Ik heb je beloofd dat Ik te midden van jullie zal leven; Ik zal Mijn Woning bij jullie maken, begrijp je? zeer spoedig nu, zal Ik bij jullie zijn;

haast U dan Heer, haast U, wij wachten allemaal verlangend op het tweede Pinksteren en op de uitstorting van Uw Heilige Geest, de tweede Komst.

zijn jullie allemaal gereed om Mij te ontvangen? waarom zeg je niets?

²*Omdat het, mijn Heer, zo erg is te moeten zeggen: "velen zijn niet klaar om U te ontvangen ..."*

bid dan voor hen die Mij niet willen kennen, bid voor de goddelozen, bid voor hen die niet gereed zijn om Mij te ontvangen, bereid jullie voor! de vijgenboom is rijp en spoedig zullen jullie zijn vruchten eten; kom, wij, ons?

Ja, mijn Heer, wij, ons.

¹ Ik sta erop.

² Bedeesd en bedroefd zei ik:

12 mei 1990*Jezus?*

Ik ben; vrede zij met je; Vassula, laat Mij morgen het geluid van je voetstap horen in Mijn Kerk; Ik zal ongeduldig op je wachten; ... wacht je even ongeduldig als Ik op dat uur waarop Ik met je verenigd zal zijn? Vassula,¹ ... laat Mij het schrijven, Ik bemin je; wil je Mij nog antwoorden?

Ja Heer. Ik zal naar de Griekse Kerk gaan maar ik heb altijd een taalprobleem. Ik kan nauwelijks volgen wat de priester zegt.

maar Ik ben daar en Ik luister naar je hart; spreek tot Mij ... kom, luister: veronderstel dat je één van je vriendinnen gaat bezoeken die verlangend naar je uitzielt; zou je, als je haar ziet, stijf en afstandelijk blijven? of zou je op haar toelopen en haar warm begroeten met een kus? zouden jullie daarna niet samen zitten praten? of zouden jullie zwijgend bij elkaar zitten? je zou natuurlijk praten! dit is de manier waarop Ik wil dat je met Mij omgaat als je Mij komt bezoeken in Mijn Huis; Ik wil voelen dat je hart zich verheugt telkens als je Mij ontmoet, Ik wil je hart tot Mij horen spreken, praten met Mij je God is bidden; Mijn Oor zal dan aan je lippen kleven en Ik zal ieder woord opvangen als druppels honing;

dochter, dan komt Mijn grote moment, het moment waar Ik ook zo naar uitkijk, het moment waarop Ik Mijzelf aan jou gegeven had op Golgotha, het Heilige Uur van Mijn Offer, het Heilige Uur van jouw redding, het Heilige Uur waarop Ik Mij met jou

verenig; Ik zal op jullie beiden wachten,² om Mij te eten en Mij te drinken; Ik zegen je, Mijn kind; weiger Mij deze momenten van liefde niet, deze momenten van de Heilige Communie;

Mijn Heer, geprezen zij de Heer, ere zij God, gezegend zij de Heer!

vrede zij met je, kleintje; verblijd Mij en ontwaar Mij; juist deze minuten waarop je bij Mij bent, zijn voor Mij een vreugde, ze zijn als een welkome regen op dorstige aarde; het verheugt me je te horen;³ ... neem en lees wat Ik je gegeven heb; ... vertel Mij, ben je gelukkig ondanks al deze beproevingen?

Ja!

bloem, als één van jouw bloemblaadjes wordt uitgerukt zorg Ik ervoor dat er een ander bloemblaadje voor in de plaats komt; met Mijn Licht versterk Ik je stengel, als je eens wist hoe Ik je bewaak, en met hoeveel zorg Ik je behandel ... steun op Mij als je vermoeid bent en Ik zal je rust geven, kom;

IXΘΥΣ *(Later:)**(Boodschap voor Lens, boven Sion.)*

vrede zij met jullie, beminde kinderen; Mijn Hart zingt van vreugde jullie allen hier verenigd te hebben in Mijn Liefde; jullie gebeden zijn als muziek in Mijn Oren; kom tot Mij en Ik zal jullie geest vervullen met Mijn Geest; kom bij Mij

² Mijn Russische vriendin en ik.

³ Jezus was even stil. Toen vroeg Hij: "Zou je willen schrijven?" Ik zei "ja".

¹ Jezus zei: "Ik bemin je", en ik weerhield Hem ervan te schrijven.

zoals jullie zijn en Ik zal jullie verheffen om jullie heilig te maken, beminden; Mijn Kruis roept vandaag om Heiligheid, Mijn Stem weerklinkt op de vier windstreken van deze aarde om jullie allen eraan te herinneren dat Ik Heilig ben en dat jullie heilig zouden moeten leven;

O generatie ... weet Ik niet hoe zwak je bent? jullie tijdperk heeft afbeeldingen geschapen die Mijn Ogen niet bevallen en die niet overeenstemmen met Mijn Geest, en in dit Babylon dat jullie geschapen hebben, daal Ik neer en vind het grootste deel van Mijn schepping in gevangenschap, ja, geketend, door het kwade die hen voedt met goddeloosheid, rationalisme en ongerechtigheid; zie Ik al deze dingen niet? de smeekbeden van de heiligen hebben Mijn oren bereikt; Ik zeg jullie dat Ik nu als het ware in Brand sta en dat Ik niet veel langer zal wachten, Ik zal jullie niet veel langer in deze duisternis laten, Ik zal bij jullie terugkomen; nog een korte tijd, en de wereld zal Mij weerzien, ja, de Liefde zal op jullie neerdalen en te midden van jullie leven;

maar voordat jullie bomen beginnen te bloeien met edele takken, dicht lover en edele stammen, en voordat de vogels van de hemel beginnen te nestelen in hun takken, en voordat Ik rivieren verdeel om jullie dorstige grond te bevloeien, zal Ik uit de hemel Zuilen van Mijn Zuiverend Vuur zenden; Ik ben van plan jullie allen te zuiveren; dood zullen de dagen zijn waarop de doden zich verheugden in de aanwezigheid van de doden ... jullie zullen, na deze zuivering één taal spreken, Mijn Eigen taal, genaamd: LIEFDE; GODDELIJKE LIEFDE;

het is Mijn bedoeling alle kwaad en slechtheid te verdelgen; dit is de reden

waarom in die dagen Mijn Sluier over de zon, de maan en de sterren geworpen zal worden; Ik zal de zon bedekken met donkere wolken, en de maan zal jullie haar licht niet meer geven; Ik zal elk hemellicht dimmen voor jullie en Ik zal jullie landen in duisternis hullen, zodat Babylon zal ophouden onderling te huwen met de zonde; ze zal dan Mijn Wet van Liefde aannemen, want haar afvalligen zal Ik in vuur en vlam zetten;

als jullie tijdperk Mijn grote liefde niet heeft gewaardeerd en Mijn Heilige Naam heeft bezoedeld, is dit vanwege de grote geloofsafval die tot in het hart van Mijn Heiligdom is doorgedrongen;

vandaag, generatie, komt Mijn Geest van Genade jullie overvloediger te hulp dan ooit tevoren, zie je? Ik laat in alle windstreken van de aarde nieuwe altaren verrijzen om jullie landen te heiligen en jullie allen te heiligen; het is door Genade dat Ik van plan ben jullie te verheffen en van jullie levende altaren te maken die Mijn Vlam dragen, want binnen in jullie zal Mijn Geest van Heiligheid leven, een unieke Geest, subtiel, onbevlekt en Zuiver; dan zal Ik jullie over heel de aarde uitzenden en jullie opdracht zal zijn Mijn Oneindige Liefde te verkondigen, en Ik beloof jullie, jullie die Mij beminnen, dat in die dagen van duisternis die over de hele wereld zullen komen, Ik jullie veilig zal bewaren in de diepten van Mijn Heilig Hart; Ik zal met jullie zijn;

maar helaas voor al degenen die hun tijd besteden met het afbreken en vertrappen van Mijn altaren! helaas voor hen die Mijn profeten doden! helaas voor die zielen! helaas voor degenen die het zwarte beest volgen! helaas voor hen die Mijn waarschuwingen in de wind slaan, afwijzen en ze negeren! zij zullen in deze dagen van duisternis tot Mij

roepen, maar Ik zal niet antwoorden ... vijf van Mijn Wonden zijn wijd open en Mijn Bloed gutst er weer uit, heb berouw generatie, heb berouw ... denk tweemaal na voordat je je mond opent om te spreken;

zoek Mij met je hart en niet met je verstand; volg Mij na, je God, volg Mij in Mijn voetstappen; vraag jezelf af voordat je spreekt: "wat zou Christus hebben gezegd in deze situatie?" of: "wat zou Christus hebben gedaan in deze situatie?" denk tweemaal na voordat je je mond opent; laat je lippen niet de oorzaak zijn van je val; laat je geest je niet tot dwaling brengen; volg Mij na en wees de volmaakte weerspiegeling van Mijn Beeld;

zelfs als je niet in staat bent goed te bidden, zal Mijn Geest voor je bidden; zie je? Ik laat je nooit in de steek ... zelfs wanneer je er niet in slaagt Mijn grote Liefde te waarderen, zal Ik Mij omwille van Mijn Naam nog meer naar je over buigen om je naar Mij op te heffen, en in Mijn liefdevolle goedheid vergeef Ik je zonden; op het moment dat je je mond opent om Mij aan te roepen, kom Ik naar je toe gevlogen en leg Ik Mijn Oor aan je lippen ... en elk woord dat je zegt troost Mijn Hart en verheugt Mij;

kom terug tot Mij met geheel jullie hart en laat jullie gebeden Mij bereiken, want niet zij die tot Mij zeggen: "Heer! Heer!" zullen het Rijk der Hemelen binnengaan, maar degenen die de Wil van Mijn Vader in de Hemel doen;¹ spreek dus met liefde, en Ik zal jullie horen; geef met liefde, en Ik zal jullie kennen; bid met liefde en de deuren van Mijn Koninkrijk zullen voor jullie opengaan om jullie te ontvangen; handel met liefde, zodat Ik tot jullie kan zeggen:

"je bent de Mijne, je bent Mijn zaad, kom bij je Vader!"

Ik ben Liefde, en ieder die in de liefde leeft, leeft in Mij en Ik in hem; doe de Wil van Mijn Vader in de hemel zodat je Mijn Koninkrijk binnengaat; bedenk dat de Wortel van de Boom des Levens Liefde is;

bid meer met jullie hart, Mijn kinderen, en vertrouw erop dat Mijn Oor dichtbij jullie lippen is; Ik zegen jullie en elke stap die jullie zetten; Liefde bemint jullie; denk aan Mijn Aanwezigheid; Ik laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; wees één;

IXΘΥΣ 

(Later:)

de mensen hebben zich verlaagd en zijn ontaard ... als ze hun dwaasheid maar wilden opgeven ... bid dochter, niettemin, zelfs in je staat van ontaarding bemin Ik je en schrei Ik over je wegwijnen ...

(Ik had het dictaat van Jezus opgenomen. Toen Hij het dictaat beëindigd had stond ik snel op om andere dingen te doen, zonder Hem te zegenen of te prijzen. In mijn slechtheid behandelde ik Hem als de eerste de beste die een boodschap dicteerde. Ik vergat om de een of andere reden Zijn Goddelijkheid. Ik voelde mij zeer beschaamd en dus vloog ik naar Hem terug en vroeg Hem mij te vergeven. Toen Hij me dit alles vertelde, leek Hij niet verrast, kalm, maar verdrietig.)

14 mei 1990

*Heer en Verlosser,
hoor mijn gebed,
luister Barmhartige Heer,*

¹ Mt. 7: 21.

*mijn gebeden zijn inderdaad zwak,
ik ben arm en behoeftig
maar hier ben ik
en vanuit deze woestijn
roep ik om Uw hulp,
U kent onze noden
en U hebt zeker de smeekbeden
van de stervenden gehoord,
met slechts één zegen van U, Heer,
zullen ze genezen zijn!*

Ik, die je uit Egypte geleid heb, zeg je: je hoeft slechts je mond te openen om Mij te vragen hem te vullen en Ik zal hetzelfde doen voor al je broeders;

IXΘΥΣ 

15 mei 1990

(Boodschap van onze Heilige Moeder voor Lens/Sion.)

vrede zij met jullie, kinderen;

Ik, jullie Heilige Moeder, bereid jullie voor om de Heer te ontmoeten; Ik voed jullie op in je geestelijke groei; Ik bedek jullie met genaden om jullie te helpen en te bemoedigen; besef dat dit bijzondere dagen zijn waarin jullie nu leven; dit zijn de dagen die voorafgaan aan de Komst van de Heer, zij zijn de opening van het pad waarlangs de Heer zal komen; deze dagen zijn een voorbereiding op de neerdaling van jullie Koning; bid opdat ieder klaar zal zijn; bid vurig, Mijn kindertjes, voor die zielen die weigeren te horen en te zien, bid tot jullie Vader in de Hemel op deze manier:

Barmhartige Vader,
laat hen die alsmaar horen
maar nooit begrijpen,
deze keer Uw Stem horen
en begrijpen dat U het bent,

de Heilige der Heiligen;
open de ogen
van hen die alsmaar kijken
en toch nooit zien,
dat ze deze keer met hun ogen
Uw Heilig Gelaat en Uw Heerlijkheid
zien,
leg Uw Vinger op hun hart
opdat hun hart zich opent
en Uw Trouw begrijpt,
ik bid en vraag U al deze dingen,
Rechtvaardige Vader,
opdat alle volkeren
zich bekeren en genezen worden
door de Wonden
van Uw Beminde Zoon
Jezus Christus;
amen;

vraag aan de Vader de koppige zielen te vergeven die weigeren te horen en te zien; de Vader is een en al Barmhartigheid en Hij zal kijken naar al Zijn kinderen; ja, kleinen, jullie zijn de wierook voor God als jullie bidden voor de redding van jullie broeders; hoe intenser jullie bidden des te machtiger worden jullie gebeden;

dank de Heer die jullie geroepen heeft en door Zijn Genade jullie Zijn roepen liet horen, bid dus voor hen die weigeren te horen;

de tijd dringt en velen zijn nog nietsvermoedend en in diepe slaap; de dagen vliegen en Mijn Hart bonst van diepe droefheid als Ik van boven kijk naar de jeugd van vandaag; Liefde ontbreekt ... maar ze hebben ook nooit liefde ontmoet; velen van hen hebben zelfs nooit de warmte of liefde van hun moeder ervaren daar die geen liefde te geven had; de wereld is koud geworden, ijskoud, en de ouders keren zich tegen elkaar, het kind keert zich tegen zijn ouders bij gebrek aan liefde, de moeder

weigert de smeekbeden van het kind om liefde; de wereld is dood voor de liefde, ze ligt in diepe duisternis, want haat, hebzucht en egoïsme beheersen heel de aarde tot in haar binnenste;

Ik ben geschokt door de verschrikkelijke dingen die Ik zie, door de ongerechtigheden van deze duistere wereld en de geloofsafval die zelfs het Heiligdom is binnengedrongen; de rampen, hongersnood en ellende, oorlog en onheil hebben jullie zelf over je afgeroepen; alles wat van de aarde komt keert terug naar de aarde; de aarde vernietigt zichzelf en het is niet God die jullie al deze rampen zendt zoals velen van jullie geneigd zijn te geloven; God is rechtvaardig en geheel Barmhartig, maar kwaad trekt kwaad aan;

bid vurig, bid met jullie hart voor de bekering en de redding van jullie tijdperk; Mijn kinderen, bid met Mij; Ik heb jullie gebeden nodig; bid, en Ik zal ze aan God aanbieden;

Ik verzeker jullie dat Ik bij jullie ben, waar jullie ook gaan; Ik verlaat jullie nooit, jullie die Mijn kinderen zijn; Ik zegen jullie allen;

16 mei 1990

vrede zij met jullie; Ik, de Heer, kom om harten te openen en jullie allen van het kwaad te verlossen; jullie leven in een periode van genade; Ik heb gezegd dat Mijn Geest uitgestort zal worden over de gehele mensheid;

gezegend zijn zij die Mijn Geest van Genade zonder te twifelen ontvangen; gezegend zijn de armen van geest, want hun behoort het rijk der hemelen; gezegend zijn de eenvoudigen van hart, want de Wijsheid zal Zich aan hen openbaren; gezegend zijn zij die de Wil

van Mijn Vader in de Hemel doen, want de deuren van Mijn Koninkrijk zullen opengaan om hen te ontvangen; gezegend zijn Mijn lichtdragers die Mijn Woord doorgeven en Mijn Boodschappen verspreiden die jullie gegeven zijn door Mijn Heilige Geest, want veel van jullie zonden zullen vergeven worden;

kom;

IXΘΥΣ 

22 mei 1990

vrede zij met je, bloem; verheug Mij en mediteer meer, bid meer; wees volgzzaam zodat Ik je naar Mijn Beeld kan vormen; wees alleen bang als je Mijn taal niet spreekt; kun je nu de Stem van je Meester herkennen?

Ja, mijn Heer, dat kan ik.

waarom?

Omdat U mij goede dingen leert en Uw taal Liefde is.

deel dan al deze lessen met anderen; alles wat je van Mij leert, deel dat samen met je vrienden; verheerlijk Mij;

verheug Mij en deel Mijn Passie op de Vrijdagen; ga Mijn Wonden binnen, offer Mij meer van je tijd; leef heilig, offer door alles te geven wat je van Mij ontvangen hebt;

tel de uren niet die je met Mij doorbrengt, Ik wil dat je edelmoedig bent, Ik wil dat je Mij dagelijks je wil offert; offer Mij je pijnen, offer Mij je lijden, offer Mij zelfs de geringste schram zodat Ik alles kan gebruiken om je zonden uit te wissen en zielen te

bevrijden uit hun louterend vuur; laat deze dingen niet nutteloos voorbijgaan maar bied ze Mij aan en Ik zal ze benutten;

kom, bid het Salve Regina voordat je gaat rusten; Ik luister; verheug Mijn Hart en ook het Hart van je Moeder ...

(Ik bad het.)

goed; kom, dochter, ga nu rusten, Ik zeg je en je kind; rust in Mijn Hart zoals Ik in jouw hart zal rusten; heb vertrouwen in alles wat je ontvangt, Liefde bemint je;

23 mei 1990

vrede zij met je; Ik ben het, Jezus; houd nooit op Mij aan te roepen, houd nooit op met bidden, Ik geef je Mijn Vrede en Mijn Liefde; dochter? heb je niets te zeggen?

Ik geef U mijn armoedige liefde en mijn nietigheid, Heer.

ach, Ik verlang naar je liefde ook al is ze armoedig en wat je nietigheid betreft kleintje, blijf altijd niets; wis jezelf volledig uit, vernietig alles wat jij bent door alles in je op te nemen wat Ik ben; vul je geest met Mijn Geest zodat je ziel een levende toorts van licht wordt; wees doorzichtig, ja, doorschijnend, zodat je licht door je heen schijnt zonder enige smet maar slechts in zuiverheid; als je Mij dagelijks vraagt je zonden te vergeven en als je Mij toestaat je te zuiveren, zelfs als dit lijden en beproevingen vraagt, zal Ik dit zonder aarzelen doen; Ik ken je noden;

Ik sta niet toe dat je zondigt, Ik heb je nooit bevolen om te zondigen en Ik vind

er geen genoegen in je tong te horen uitglijden, heb Ik je niet gevraagd Mijn wierook te zijn, en Mij met je geur te kalmeren? Ik heb je getooid met indrukwekkende gewaden en Ik heb je een tong gegeven om Mij te prijzen en Mijn mensen te herinneren aan de Liefde die Ik voor hen koester; let dan op leerlinge en luister naar Wijsheids opdrachten; houd Mijn Naam Heilig en houd je gewetensvol aan Mijn Wet en Mijn onderrichtingen en Ik zal je nooit verlaten; Ik ben je God, en met Mij aan je zijde, wie kan er dan tegen je zijn?

denk eraan dat je, na zo'n charisma ontvangen te hebben zonder dat je dit verdiende, Mij niets weigert, en Ik bedoel niets; leef dus voor Mij, doe boete en vast; vast op water en brood; wijs niet hooghartig de beproevingen af die Ik je geef, verheug je als je wordt vervolgd! verheug je als je bedreigd wordt omwille van Mij! verheug je als je door Mijn vijanden aangevallen wordt! dat, Mijn kind, zijn de beproevingen waarmee Ik je zal vervolmaken;

bid zonder ophouden; bid, bid, bid zonder de minuten te tellen; Ik zal je het lijden niet besparen, Vassula, zoals de Vader Mij het lijden niet bespaard heeft; Ik wil dat je een levend kruisbeeld bent, een herinnering aan Mijzelf; wist je niet dat de gave van het lijden voortkomt uit Mijn Oneindige edelmoedigheid en uit Mijn Oneindige Liefde? aarzel dan niet Mijn Kruis te omhelzen; laat je armen Mijn Kruis omvatten met vurigheid en Het zal je leiden naar het Pad van het Leven; als je afdwaalt van het rechte Pad, wees ervan overtuigd dat Mijn Liefde en Trouw je zullen behoeden; Ik zal je snel te hulp komen;

laat je ziel voortdurend naar Mij hunkeren, laat Mij je zuchten van liefde horen en voelen; op je voorhoofd, ziel,

heb Ik de Zuchten van Mijn Liefde diep ingekerfd, die Zuchten die Ik je onophoudelijk heb gegeven; Ik heb je voorhoofd getekend met Mijn Heilige Naam en je de Mijne gemaakt voor de Eeuwigheid; sla dan je ogen op naar Mij en vind de Ware Vrede in Mijn Aanwezigheid;

vertel Mij dan, Mijn dochter, jij die door Mijn Hart bemind wordt, zul je de Liefde die Ik voor je heb beantwoorden?

Mijn liefde is armoedig, hoe zal ik ooit

*Uw Doornenkroon vervangen
door een krans van rozen?*

*Mijn geest peinst hier voortdurend over
en keert in zichzelf;*

*verklaar het mij dan, zonder moe te
worden van mij,
en ik zal leren,*

*leer mij U te beminnen
zoals U verlangt dat wij U beminnen,
leer mij Uw Wet nauwgezet in acht te
nemen,*

*gewetensvol, voor altijd en eeuwig,
opdat ik wandel*

*op het Pad van de Gerechtigheid,
leid mijn voetstappen op het Pad van de
Liefde
zoals U beloofd hebt.*

ach dochter ... Ik heb Mijn Ogen gespannen op jouw lippen gericht, in afwachting van je belofte van trouw ...

Zoete Jezus, altijd zo teder,

*Beminde, trek mij dan
in Uw Voetsporen van Trouw,*

*laat mij ziek zijn van liefde voor U,
laat mij Uw Lijden proeven,*

*het zal in mijn mond zijn
als de zeldzaamste vruchten uit Uw Tuin.*

open je dan voor Mij, zodat Ik over je kan ademen; Mijn Adem is van het subtielste aroma, Mijn geur is een mengsel van wierook en mirre; stel je

open voor Mij, ziel, zodat Mijn Geest van Liefde over je kan ademen; Mijn Adem is Leven; stel je open voor Mij, Mijn beminde, Mijn dochter, Ik heb verlangend uitgezien naar dit moment om je Mijn Goddelijk Hart te tonen; Ik kwam helemaal uit de Hemel naar jouw drempel om je te ontmoeten, en nu Ik je gevonden heb, zal Ik je niet laten gaan;

spreek ziel! antwoord Mij;

*Kom, kom tot ons, Heer, en vermenigvuldig
Uw Zegel van de Liefde van Uw Heilige
Geest*

*op ons voorhoofd, het zegel van de Belofte;
God, schep een zuiver hart in ons,
ik weet dat U op de drempel staat
van elke ziel, wachtend*

op haar antwoord,

*Uw Ogen smachtend van verlangen
dat ze haar deur opent;*

*Uw Wijngaarden bloeien nu,
mijn Heer, en weldra zullen ze
voldoende vruchten geven om elke
woestijn te voeden;*

*de doden zullen niet tot leven komen
tenzij U over hen ademt*

*en hen doet opstaan door Uw zoete geur;
laat omwille van Uw Liefde*

dit land van geesten weer tot leven komen.

Ik zal dan naar hen glimlachen en Mijn Licht zal door de scharnieren van hun deur binnendringen en door elk sleutelgat; zelfs onder hun deur zal Mijn Licht binnendringen!

Alleluja, ere zij God!

ja! juich, klein hart, van vreugde; jullie onvruchtbare landen zullen vrucht dragen! breek uit in tranen van vreugde, jullie allen die Mij horen; met eeuwigdurende liefde heb Ik Mij over jullie ontfermd; er zullen wijngaarden groeien in plaats van doornen en distels; Ik heb het voornemen Mijn Heiligheid

en Mijn Wijsheid te tonen om de vijandigheid van dit tijdperk tegenover Mijn Goddelijkheid en hun zogenaamde wijsheid uit te wissen;

8 juni 1990

Heer, help mij de belofte die ik gedaan heb na te komen.

vrede zij met je; Ik zal je helpen, dierbaarste ziel; ontvang Mijn Heilige Geest van Genade; denk aan Mijn Onderrichtingen; denk eraan dat Mijn Wegen niet jouw wegen zijn; bid om inzicht;

*Ik bid U, Heer
mij de gave van onderscheiding te geven
om Uw Woord te beschermen
en in staat te zijn
het juiste van het valse,
het kwade van het goede,
en de Waarheid van de Leugen te
onderscheiden.*

Ik zal je voeden met onderscheidingsvermogen, Ik zal je niet hulpeloos laten, blijf in Mijn Liefde; luister naar Mij: schreeuw het uit tot de naties dat Mijn Terugkomst nabij is, laat allen die oren hebben horen en zij die ogen hebben, laat hen zien; Ik, de Heer, daal uit Oneindige Barmhartigheid neer om jullie te waarschuwen en jullie tot Mij terug te roepen;

luister, kort voor Mijn Terugkomst zal Ik de mensheid nog grotere Tekenen geven dan die Ik jullie vandaag geef; wees waakzaam, want hoe groter Mijn Tekenen worden des te meer zal Satan zijn woede op jullie laten neerkomen;

Ik heb profeten laten opstaan om het Einde der Tijden aan te kondigen en Ik zend Mijn Moeder als een Lerares om

jullie overal op aarde te onderrichten; Ik zend Haar om in deze wildernis een pad voor te bereiden voor Mijn Terugkeer, een geëffende hoofdweg voor Mij, jullie God, dwars door jullie wildernis; blijf waakzaam want hoe meer Ik Mijn woordvoerders vermenigvuldig, des te meer zal Satan zijn valse profeten vermeerderen om jullie allen in verwarring te brengen; bid, Mijn beminden, om de één van de ander te kunnen onderscheiden; bid dat je niet misleid mag worden;

Ik heb jullie gewaarschuwd niet achter deze valse profeten aan te lopen; bedenk dat hij, die goede zaden zaait tot Mijn Verheerlijking, later zal worden beloond; Ik wil jullie er ook aan herinneren dat tussen de goede zaden die gezaaid zijn en groeien om een goede oogst op te brengen, Mijn vijand nooit zijn tijd verspild heeft, ook hij zond zijn valse profeten om zijn zaad te zaaien tussen de goede zaden; laat ze begaan, tot de tijd van Mijn Oogst; zoals Ik in Mijn parabel over het onkruid¹ heb gezegd, probeer niet het onkruid te wieden, om ook niet Mijn Oogst uit te trekken, laat beide opgroeien tot de oogst; en met de oogsttijd zal Ik tot de maaiers zeggen: verzamel eerst het onkruid en bind het in bussels om te worden verbrand, en verzamel dan Mijn oogst in Mijn schuur; blijf evenwel waakzaam dan zullen jullie altijd in staat zijn tot onderscheiding en het verschil onderkennen; wees voorzichtig en vraag Mij jullie te leiden, moge iedereen luisteren naar Mijn raad; wees op je hoede, Mijn vijand is als een gewond wild dier dat steeds wilder en gevaarlijker wordt; want het Uur van Mijn Terugkeer is spoedig bij jullie, en omdat Ik jullie grotere Tekenen zal

¹ Mt. 13: 24-30.

geven dan die van vandaag, verspreidt Satan nu al in Mijn Heilige plaatsen, aan de vooravond van deze Grote Tekenen: verwarring onder jullie om tweedracht onder jullie te zaaien;

wees in vrede, jullie allen; vertrouw op Mij en steun op Mij; doe alles wat je kunt, en de rest zal Ik door Mijn Werken volbrengen; onthoud dat Ik alle sleutels tot alle deuren bezit en Ik zal elke deur openen op het uur dat Ik verkies;

de Liefde bemint jullie; Ik zegen jullie; zegen Mij en bemin Mij;

IXΘΥΣ 

13 juni 1990

Mijn Jezus?

Ik ben; Ik ben het, je Jezus; ecclesia zal door Mij herleven! niet door jullie, mensheid! Ik ben Degene die Mijn Bruid zal verheffen; wil je doorgaan Mijn boodschapster te zijn ondanks de vervolgingen?

Ja, dat wil ik, mijn Heer.

voel hoe Ik Mij verheug telkens wanneer jij "ja!" zegt; Ik heb je niet nodig, zoals je weet, Ik ben Mijzelf genoeg, maar je verrukt Mij door je "ja" in je zwakheid! je onvermogen daagt Mijn Sterkte uit en verheugt Mijn Ziel; jouw zwakheid en je armzaligheid overweldigen Mijn Vergevingsgezindheid en uit Mijn Hart wek je de volheid van Mijn Vergiffenis op;

blijf bij Mij, Mijn kind; je geeft vreugde aan Mijn Ziel; Ik ben jouw Vesting; wees op je hoede, Mijn kleintje, want onder hen die je naderen zijn waarzeggers en valse profeten;

Wat zal ik doen, Heer?

houd je aan Mijn Principes ...

Wilt U mij behoeden voor deze mensen, Heer?

je zult beschut leven en Ik bewaak je veilig; Ik zal doorgaan, Mijn lam, je op Mijn Schouders te dragen; wees in vrede;

14 juni 1990

Ik ben de Rots;

19 juni 1990

Mijn Jezus?

Ik ben;

vrede zij met je; eer Mij door Mij na te volgen, verheerlijk Mij door Mij te beminnen, heilig je lichaam, omdat Ik in je leef door Mij te eten en te drinken; aanbid Mij, dorst naar Mij, geef eerherstel voor hen die Mij niet beminnen en die verblind zijn door hun intellect en die hun rechterhand niet van hun linkerhand kunnen onderscheiden, bid dat ze mogen beseffen dat ze inzicht nodig hebben om niet van Mijn Woorden af te wijken zoals velen van hen doen; bid dat ze mogen begrijpen dat wat Ik wil van deze wijze mensen, aanbidding is, Ik wil dat ze Mij hulde komen brengen zoals de eerste herders en zoals de Wijzen;

Ik weet dat Ik nog maar een kind in Mijn Handen heb; wees niet bang, zou Ik niet weten waar Ik je heenzend? Ik heb je opgevoed om Mijn boodschapster te

zijn, om van de Waarheid te getuigen; leerlinge, je bent van Mij en uit Mijn Mond heb je geleerd; neem de Hand van je Meester en sta Mij toe je te leiden waarheen Ik wil; steun op Mij als je moe en ontmoedigd bent, Mijn kind, en Ik zal je troosten; ach Vassula, telkens wanneer jij je ellendig voelt wordt Mijn Hart een Brandende Oven van Liefde, klaar om je te verteren; luister: verheug je! want wat is er groter dan de gave van Mijn Liefde te ontvangen?

begrijp, Mijn kind, dat Ik Degene ben die je het meest bemint en je altijd zal beminnen;

Geheel barmhartige Heer, wij zijn van Uw Pad afgeweken, en toch bent U nooit opgehouden ons met barmhartigheid en grote liefde te behandelen; vandaag roep ik U aan, Heer: verlaat ons niet in de dagen van zware beproeving, red ons van de ondergang, verlos ons van het kwaad en verenig ons in Uw Liefde en Vrede!

Ik geef je Mijn Vrede en Mijn Liefde, Mijn kind;

ecclesia zal herleven ondanks alle beproevingen die ze ondergaat; Mijn Kerk zal één zijn en heilig en Mijn Volk zal één taal spreken; al deze dingen zullen spoedig gebeuren; Vassula, Ik zal Mijn Kerk weer laten verrijzen door Mijn Eeuwigdurende Liefde en Barmhartigheid, Ik ga jullie allen je wijngaarden teruggeven en van dit dal van de dood een doorgang van Hoop maken, en jullie zullen Mij allen beantwoorden zoals vroeger, zoals jullie deden toen jullie jong en puur waren;

jullie hebben de Kennis nu een hele tijd geweigerd, door Mij offers te brengen die Mij nooit bereikt hebben, maar in Mijn Barmhartigheid zal Ik tot elk dal van de dood zeggen: sta op! laat

elk donker dal gevuld worden met Mijn Woord, elke berg en heuvel tot weideland worden en laat ieder die op het voorhoofd getekend is met Mijn Zucht van Liefde, naar voren komen en eten van de Boom des Levens;

vandaag geef Ik aan iedereen de kans duidelijk Mijn Stem te horen vanaf Mijn Heilige Woonplaats, Mijn Stem klinkt als een echo van Jeruzalem en bereikt alle bewoners van de aarde; niemand kan later zeggen dat Ik jullie niet gewaarschuwd heb; van natie tot natie laat Ik Mijn Geest waaien; Ik zend jullie allen onophoudelijk Mijn dienaren de profeten om jullie eraan te herinneren wie jullie Vader is en jullie af te brengen van jullie slechte daden en jullie gedrag te verbeteren;

Ik kom om jullie te laten ophouden met het verafgoden van goddeloze theorieën; Ik zend Mijn boodschappers tot jullie om jullie te herinneren aan Mijn geboden en jullie eraan te herinneren dat jullie heilig moeten leven zoals Ik Heilig ben opdat jullie allemaal waardig zullen zijn Mij te ontmoeten op de Dag van Mijn Wederkomst;

Mijn dochter, wees Mijn wierook, Ik zal je altijd voeden;

Heer, ik heb U zoveel dingen te zeggen!

dingen?

- Ja! Om te beginnen dat ik alles wat U mij gegeven hebt niet waardig ben.

Ik weet het, maar Ik geef Wijsheid aan de armen en de eenvoudigen; laat Mijn Liefde je omhullen; kom, vergeet nooit Mijn Aanwezigheid;

*Goede Geest leidt ons
naar geëffende grond,*

*Jahweh, omwille van Uw Naam,
houd Uw Belofte om ons te redden,
amen.¹*

27 juni 1990

vrede zij met je;

dochter, bid, en geef Mij eer omdat Ik je uit de wereld van de doden heb laten opstaan en je heb toegestaan binnen te gaan en te leven in Mijn Wereld van Vrede en Liefde en omdat Ik je door Mijn teder Meesterschap de Kennis van de Ouden geleerd heb; veroordeel dus niemand die zijn rechterhand nog niet van zijn linkerhand kan onderscheiden; heb medelijden zoals Ik medelijden heb; oordeel niet en je zult zelf niet geoordeeld worden; veroordeel niet, en je zult zelf niet veroordeeld worden; weersta het kwaad en overwin het door het goede; geef de Verleider geen houvast; zeg niet dat Ik, de Heer, je in de steek gelaten heb; uit Mijn Vijf Wonden voed Ik je, ziel! bid om onderscheidingsvermogen; kijk, Mijn dochter, Ik ben de Hoop, Ik ben het Leven en Ik ben dichtbij je! Ik ben de Gekruisigde en jouw Verlosser die je zegt: Mijn Liefde voor jou is eeuwig;
zegen Mij en bemin Mij;

IXΘΥΣ 

(Later, tot een priester die op bezoek was:)

zeg tot Mijn dienaar het volgende, schrijf:

Mijn Vrede geef Ik je;
neem dit teken als een geschenk van Mijn Liefde; neem Mijn Woord en profeteer aan de naties; vertel hun dat

“Mijn Geest van boven nogmaals over jullie zal worden uitgestort; dan zal jullie woestijn vruchtbaar land worden; rechtschapenheid zal vrede brengen,”¹ een vrede die de wereld nooit eerder gekend had; "Mijn volk zal in een vredig Thuis leven", ja, zij zullen leven in Mijn Heilig Hart, want Ik zal "hen veilig bewaren"; maar voordat deze woestijn verandert in een vruchtbaar land en in goede wijngaarden, zal Mijn Adem komen en in deze donkere wereld stromen als een stroom van zwavel die alles in vlam zal zetten, om dit tijdperk te zuiveren en het volledig te vernieuwen en het te verenigen tot Eén Heilig Volk; jullie afvalligen zal Ik veranderen in heilige mensen en hun apathie in vurigheid voor Mij jullie God; Ik zal jullie heilig maken zoals Ik Heilig ben; gedenk dat Mijn Stad op haar ruïnes zal worden herbouwd; (...)

wees gezegend;

IXΘΥΣ 

30 juni 1990

Heer, ze hebben gefaald

*in het waarden van Uw Grote Liefde,
deze Liefde die door geen vloed geblust kan worden*

*en door geen stortvloed weggespoeld;
en nu vertel ik U*

*dat mijn kracht verdwenen is
en dat mijn ziel van troost verstoken is.*

Ik denk dat U mij de volheid van de bitterheid gegeven hebt,

komt er nog meer?

Ik heb mijn wang aangeboden aan wie mij sloeg,

om te worden overweldigd door onrecht;

¹ Ps. 143: 10-11.

¹ Jes. 32: 15-16.

*Uw lammeren, die U verzameld hebt,
liggen nu verstrooid.
Ik heb de wijnpers alleen getreden;
van de mensen van mijn volk
was er niet een met mij.*

kijk, wie komt er helemaal uit de Hemel naar jouw kamer? dat ben Ik, Jezus ... je Bruidegom, wees dus niet bang; Ik zal je weer redden; je vlees is zwak en je geest is in deze dagen gegrepen door een orkaan; Ik ben bij je, aan je zijde; wees niet bang, Mijn dochter, Mijn bruid, Mijn Medelijden verstikt Mij als Ik jou door deze orkaan gegrepen zie, maar Ik zal je eruit halen; Mijn vijanden¹ voeden weer de Gerechtigheid van Mijn Vader, die nu zelfs groter wordt, hoe kan Hij Zich laten vermurwen? hoe kan Hij kalmeren als slechtheid het enige brood is dat zij eten!

Mijn God, verlaat mij niet!

houd vast aan alles wat Ik je gegeven heb, Mijn kind, klamp je aan Mij vast; deze mensen kunnen niet slapen zonder je eerst onrecht te hebben aangedaan; Ik let op hen en de Gerechtigheid van Mijn Vader flakkert op als Hij hen met levenloze woorden tot Mij hoort komen ... hebben zij in de Heilige Schrift niet gelezen: "Sommigen heb Ik gezegend en verheven, sommigen heb Ik geheiligd en tot Mij laten naderen;"¹ maar als Mijn Dag komt zal Ik niet één van hen sparen!
en wat jou betreft, Mijn kind, jij bent Mijn eigendom omdat je arm bent, maar zij hebben het niet begrepen ... dochter... dochter... schrei niet ... kom ... zij zijn de koopwaar van rijke handelaren geworden en als duur materiaal zijn zij

¹ Hier veranderde Jezus van toon, van teder naar streng.

¹ Sir. 33: 12.

gekocht ... hoop, Mijn Vassula, hoop ... geloof, Mijn kind, heb vertrouwen in Mij, Ik zal je nooit verlaten ... nooit ... nooit ... gezegende, Mijn Vergeving is hen al ten deel gevallen, ja, juist hen die niet slapen zonder kwaad te doen, dus laat Mij ook van jou horen dat je hen vergeeft ...

Ik vergeef hen Heer, want ze weten niet wat ze doen.

Mijn Ogen waken over je; Ik ben je machtige bescherming en je ware steun, dus kan er niets komen tussen jou en Mij, zelfs niet als je vervolgd, bedreigd of zelfs aangevallen wordt; is er ooit een profeet geweest die niet vervolgd, bedreigd of aangevallen werd? zij komen direct na de apostelen in de rangorde van Mijn Kerk, en toch worden zij nog altijd mishandeld en beledigd want uit hun mond horen ze de waarheid en de waarheid verontrust hen;

Wat moet ik nu doen?

(vroeg ik zeer treurig aan Jezus.)

breng Mijn mensen tot geloofsgehoorzaamheid²

... verkondig Mijn Boodschap; kom, Ik zal je de middelen geven om Mijn Boodschap te verspreiden; Ik zal op het juiste moment in elke behoefte voorzien; bloem, verspreid Mijn geur van wierook overal;

Moge Uw Wil geschieden, gebruik mij zoals U wilt, maak van mij Uw instrument van Vrede en Liefde.

² Hij antwoordde mij dit op een majesteitelijke toon en zonder de minste aarzeling.

4 juli 1990

*Glimlach naar ons, Heer,
en elk gezicht op aarde zal opgewekter
worden,
er zal weer Hoop in onze harten sluipen,
en de hele aarde, van het ene einde tot het
andere,
zal zich herinneren en tot U terugkeren.*

Mijn Hart is vervuld van liefde, zelfs voor de deserteur, heb je dat niet gemerkt? heb je Mijn Zuchten van Liefde niet gehoord? heb je Mijn verhaal van Liefde niet gelezen dat Ik geschreven heb voor Mijn hele schepping? kom tot Mij en laat Mij je handen zien uitstrekken naar Mijn Heiligdom, aanbid Mij en zegen Mij, dag en nacht, nacht en dag;

gezegende, Ik zal je een vraag stellen, slechts één, vertel Mij: bemin je Mij met geheel je hart, met geheel je ziel en met geheel je verstand?

*Ik bemin U, mijn Heer en God,
met geheel mijn hart, met geheel mijn ziel
en met geheel mijn verstand,
maar ik weet dat mijn liefde armoedig is,
ellendig en onvoldoende tegenover
Uw Gulheid.*

dan zal Ik een vuur in je binnenste ontsteken ...

*Kom dan en doordring mij!
Hoe moet ik de Weg vinden tenzij U mijn
geest vult
met Uw Licht om mijn ziel te leiden naar de
Waarheid en het Leven?*

erken altijd je fouten en Ik zal je helpen ze te overwinnen; kom, jullie die van Mij zijn en Mijn eigendom, jullie zijn Mijn

eigendom omdat jullie armzalig en ellendig zijn, ellende trekt Mij aan; Ik zal jullie sterkte laten herleven en Ik zal jullie bemoedigen door met gulle hand Mijn geuren van gemengde wierook over jullie uit te gieten; geef het nooit op, Mijn kind, weiger Mij nooit een plaats in je hart; Ik word aangetrokken door armzaligheid, Ik zoek armzaligheid en ellende; Ik heb je bij Mij gebracht zodat Mijn Vuur je zou verteren voor de ogen van allen die je zien; Ik toon door jou Mijn Oneindige Liefde aan de hele mensheid, opdat iedereen mag zien en leren dat Ik een God van Liefde ben, een verterend Vuur;

*Mijn God, U hebt een stortvloed van zegeningen
op mij laten neerregenen,
wetend dat wat U bezit
en wat Uw "eigendom" is
slecht en onvolmaakt is,
en dat ik niet in staat was
om U iets terug te geven.*

Ik heb Mijn eigendom gezegend ... - je openhartigheid verheugt Mij ... - luister: Ik verhef de armen uit het stof, Ik til de ellendigen op en plaats hen in Mijn Heilig Hart, dan laat Ik hen aan Mijn engelen zien; Ik leer hun Mijn geboden en word hun Meester en zij Mijn leerlingen; en hun zonden worden door Mij vergeven en zoals rijp in de zonneschijn zo smelten hun zonden weg; dan vraag Ik aan de heiligen over hen te waken en voor hen te bidden en Ik vul hen met Mijn Geest van Begrip om hen in staat te stellen de Waarheid te zien en een dieper begrip te bereiken van Mijn Kennis;

*Heer, U die mij vaderlijk gekoesterd hebt
na mij te hebben opgewekt
uit het dal van de dood*

*en U die mij sindsdien geleid hebt
in Uw Licht
en U die mij bevrijd hebt van het kwaad,
zeg mij, zijn wij niet allen Uw kinderen?*

ja, dat zijn jullie;

*Omdat wij allen Uw kinderen zijn smeek ik
U om hen die horen en weer horen maar
niet schijnen te begrijpen, toe te staan te
begrijpen.*

hebben ze berouw?

*Heer, ik weet niet of ze berouw hebben
maar als U hun de ogen opent en hen laat
zien, zullen ze Uw Heerlijkheid zien en dan
zullen ze Uw Trouw en Uw Schoonheid
zien; misschien komen ze dan tot U en
hebben ze berouw!*

kind, zelfs wanneer Ik hen de ogen open
zullen ze Mij niet zien! ze zullen Mij niet
zien omdat ze door duisternis omgeven
zijn, dus hoe wil je dat ze Mij zien, zelfs
als Ik de hele tijd bij hen ben? hun
duisternis verblindt hen;

dus dochter, spreek vrij uit en wees
niet bang voor hen, wees niet bang de
Waarheid te zeggen en laat je niet tot
zwijgen brengen; Ik ben met je Mijn
kind, Mijn dochter; nee, zwijg niet, ga
met je God aan het werk, Ik heb je
gevormd en voor deze zending
opgevoed; zoals een jongeman die een
maagd huwt, heb Ik je Mijn Hart
aangeboden en om het jouwe gevraagd;
Ik ben het, Jezus, die je gevormd heeft
en je gehuwd heeft; en zoals een
bruidegom zich verheugt over zijn bruid,
zo verheug Ik Mij nu over jouw
armzaligheid en je zwakheid; Ik heb je
achtervolgd zoals een minnaar zijn
meisje najaagt, Ik ging uit naar alle
richtingen op zoek naar de middelen om

je tot de Mijne te maken, en nu je de
Mijne bent, zal Ik je vasthouden;

*Ik ben zwak en mijn vervolgers
achtervolgen mij onvermoeibaar
maar mijn hoop is op U gevestigd.*

*Ik leef in dit ballingsoord alleen voor U,
niets behaagt mij nog in deze wereld
en mijn ogen hunkeren al
naar Uw wereld van Vrede.*

*Mijn hart en mijn ziel
kwijnen weg van liefde voor U;
U bent Mijn Toevlucht en Mijn Vreugde.*

*Ik had U gevraagd Mij aan te nemen,
als het mogelijk was,
en voor U minder dan een slavin te zijn, ja,
een hulpslavin.*

de armen en de eenvoudigen hebben
altijd Mijn Naam geprezen en zullen dat
altijd doen;

*(Jezus zei dit hier alsof Hij tot Zichzelf
sprak.)*

en dit is de reden waarom Ik de Vader
dank dat Hij de Wijsheid verborgen
gehouden heeft voor de geleerden en de
verstandigen en haar geopenbaard heeft
aan de kinderen; zalig zijn jullie die arm
zijn en ellendig, want aan jullie behoort
het Koninkrijk van God; wee hen die nu
verzadigd zijn, ze zullen hongeren; zalig
zijn jullie als men jullie beschimpt en
vervolgt en allerlei laster over jullie
vertelt omwille van Mij, verheug je en
wees blij! want jullie loon in de Hemel
zal groot zijn; evenzo hebben ze vóór
jullie de profeten vervolgd;

dochter, word niet moe; ga door met
het werk dat Ik je gegeven heb; volg Mij,
je Heer, na en volg Mij zonder de minste
twijfel; Ik zal je nog nederiger maken;
blijf arm en zwak, volzaam en
gehoorzaam; wees welgevallig in Mijn
Ogen;

bemin Mij en zegen Mij;

Ik ben van U en onder Uw Ogen heb ik de ware vrede gevonden. Ik zegen U.

6 juli 1990

vrede zij met je; hier is Mijn Boodschap: vrede zij met jullie; Ik ben jullie Verlosser die tot jullie spreekt; Ik ben Degene die jullie het meest bemint; Ik ben naar jullie natie gekomen om de blinden het zicht te geven en het te ontnemen aan hen die er aanspraak op maken te zien ... Ik ben tot jullie gekomen opdat jullie naar Mijn Stem luisteren, de Stem van Mijn Heilige Geest, Degene die jullie voortdurend herinnert aan Mijn Woord en aan alles wat Ik jullie gegeven heb; luister naar Mij: bewoners van de aarde, hoezeer bemin Ik jullie! ondanks jullie ongelofelijke slechtheid en jullie onverschilligheid tegenover Mij, Ik, jullie Jezus, bemin jullie;

vandaag, Mijn beminden, kom Ik en sta voor jullie als jullie Herder om jullie te zeggen: Mijn Koninkrijk is nabij en voordat dit geslacht zal zijn heengegaan zal alles wat voorzeggd is door Mijn huidige profeten hebben plaatsgevonden;

bid voor hen die Ik een mond gegeven heb om Mij te prijzen maar hem alleen gebruiken om Mijn Naam te onteren;

bid voor hen die Ik ogen gegeven heb om Mijn Schoonheid te zien, Mijn Heiligheid en Mijn Wonderen maar die blind geworden zijn en schellen op hun ogen hebben door hun zonden;

bid voor hen die Ik oren gegeven heb om Mijn Woord en Mijn Hymnen van Liefde te horen, maar die hun gehoor

toelieten doof te worden uit angst te horen en te worden bekeerd;

bid voor hen uit wier mond valse getuigenis komt zonder dat ze zich daarvan bewust zijn, hun leiders zullen vallen en ze zullen zich tegenover de Gerechtigheid moeten verantwoorden; bid voor hen die nooit ophouden giftige pijlen op elkaar af te schieten, ze zullen moeten beseffen hoezeer ze Mijn Lichaam schade toebrengen;

bid het gebed dat jullie Heilige Moeder jullie in Haar vorige Boodschap gegeven heeft om de Gerechtigheid van Mijn Vader te kalmeren en terug te dringen; vraag de Vader jullie generatie gehoor te geven; geef eerherstel voor die hardnekkige zielen die nooit ophouden kwaad te doen;

bid voor al deze zielen, Mijn kleine harten, want jullie zijn het zout der aarde; en Ik, Jezus, zeg jullie: houd moed, kleine harten, want Ik ben met jullie;

Ik zal erop toezien dat Mijn Naam Heilig gehouden wordt ondanks het feit dat Mijn vijanden deze grote geloofsafval in Mijn Kerk hebben veroorzaakt en ook een rampzalige gruwel in het hart van Mijn Heiligdom en door hun hoogmoed daaraan nog steeds vasthouden;

Ik zeg jullie plechtig dat Mijn woning zal worden herbouwd op haar vroegere stenen; de Dag is dichtbij waarop Ik zal komen om die geleerde mensen en al hun zogenaamde wijsheid en hun vijandigheid tegenover Mijn Godheid te vernietigen; Ik zal hen met wortel en al uitrukken zodat ze nooit meer zullen gedijen; ze zijn van Mij afvallig geworden, ja, ze hebben hun stappen eraan gewend in Afvalligheid te wandelen en als gids en reisgezel hebben ze het Rationalisme, het wapen om Mijn Godheid te bestrijden;

als iemand dorstig is naar Kennis, laat hij tot Mij komen en drinken en Ik zal hem levend water geven; ga niet drinken van een menselijke doctrine die uit zijn eigen rationalisme voortkomt; die mens stelt menselijke eer boven de eer die van God komt; dus voor hen zeg Ik: wees jullie als de wereld goed over jullie spreekt!! de dag zal komen waarop ze verantwoording zullen moeten afleggen, maar voordat hun stem Mij bereikt zullen ze door het stof en de dikke laag van hun zonden verstikt worden; de Gerechtigheid zal zegevieren;

Ik zeg jullie plechtig dat, in deze komende dagen, Satan en alle boze geesten niet meer zo sluw zullen werken zoals ze dat tot nu deden; nee, de tijd is nu gekomen waarin hij en die boze geesten zich openlijk aan iedere bewoner van de aarde zullen vertonen; Satan zal valse profeten zenden en hij zal ze vermenigvuldigen als zand, en verwarring scheppen onder jullie om zelfs de uitverkorenen te misleiden, dus let op dat niemand jullie misleidt; dit teken is het teken van de vooravond van Mijn Grote Tekenen die gaan komen; de duivel is vandaag als een wild beest dat gewond is, en dus gevaarlijker wordt, maar wees niet bang, jullie die Mij beminnen, Ik zal jullie de veiligheid schenken waar jullie naar hunkeren;

maar wees hen die Mijn Heiligdom bezoedeld hebben door grote geloofsafval in Mijn Kerk te veroorzaken, zwavel en vuur zal op hen neerkomen! voorwaar Ik zeg jullie, in de hollen waar de jakhalzen¹ leven, zal weldra een hoofdweg lopen, schoon, die genoemd zal worden: Heilige Weg; de onreine zal deze weg niet begaan, maar de levenden zullen daarop wandelen, want zij weten

hoe ze Mij moeten aanbidden en zij zullen hun knie buigen en tot Mij zeggen: amen ... amen ...

kindertjes, koester nooit wrok tegen elkaar, wees verenigd, wees verenigd, wees één; Ik ben het, Jezus, die dit van jullie vraagt; Ik zegen jullie allen en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; deze Zucht die jullie brandmerkt als de Mijnen;

IXΘΥΣ 

(Boodschap van onze Heilige Moeder:)

vrede zij met jullie; Mijn kinderen, Ik zou graag willen dat jullie vandaag lezen en mediteren over Lucas 15:4-7; ja, Jezus wil niemand van jullie verliezen, dit is de reden waarom Hij voortdurend op zoek is naar jullie hart; bid, Mijn kindertjes, als nooit tevoren, houd Gods Naam Heilig en onthoud dat ieder die de Heer zoekt, Hem zal vinden; ieder die klopt, zal altijd de deur geopend vinden; werk voor jullie redding, bid om alles wat jullie nodig hebben;

Ik wil dat jullie gelukkig en vredig in de Heer zijn, want de Heer heeft jullie het Geschenk van Zijn Liefde gegeven, dus welk Geschenk is groter dan Zijn Liefde? vind Vrede in de Heer, deze vrede die velen van jullie missen; dring binnen in Gods Liefde en Hij zal jullie ziel zuiveren; prijs de Heer want Hij is goed en geduldig; kom niet alleen voor jullie eigen belangen tot Hem, kom niet onbewust tot Hem, alleen uit verplichting; kom tot de Heer om Hem te prijzen en te beminnen;

denk na over de weldaden die God jullie dagelijks schenkt, overweeg de zegeningen die Hij jullie dagelijks schenkt en offer Hem jullie hart en dank

¹ Hier zinspeelt Jezus op de vrijmetselarij in Zijn Heiligdom.

Hem, beminden; toon Hem ook jullie dankbaarheid;

Jezus is Liefde, Jezus is Hoop en Jezus betekent Hij-Die-Redt, twijfel dus niet aan de Grootheid van Zijn Liefde; heb Vertrouwen in Hem, Hij komt om zelfs de geringste van jullie te redden; getuig voor de naties van Zijn Grote Liefde en verspreid Zijn Boodschappen tot aan de vier uithoeken van de aarde;

Ik, jullie Heilige Moeder, ben altijd bij jullie, Mijn kinderen; Ik zegen jullie; moge de Vrede van Mijn Zoon heersen in jullie harten;

8 juli 1990

(Lens - Boodschap voor de gebedsgroepen.)

vrede zij met jullie allen; Ik, Jezus, zegen jullie allen ... voel nu Mijn Aanwezigheid, voel Mij in jullie hart ... verhard jullie hart niet door te twijfelen; open jullie hart opdat jullie ten volle Mijn Boodschap van Liefde mogen begrijpen;

Ik daal helemaal tot jullie neer, Ik, die Koning en Heerser ben, om jullie te herinneren aan de Liefde die Ik voor jullie heb en aan Mijn Offer; Ik kom om jullie eraan te herinneren aan Wie jullie toebehoren; Ik heb jullie allen verlost door Mijn Offer en jullie behoren Mij toe;

dat de Geest van Genade vandaag zo overvloedig over jullie wordt uitgestort is omdat de vijgenboom bijna rijp is en zeer spoedig zullen jullie daarvan eten; jullie kunnen niet meer zeggen: "waar is mijn God?" de weiden van het open veld zal Ik weer groen laten worden zodat jullie daarin je rust kunnen vinden; Mijn Wijngaarden zal Ik blijven vermenigvuldigen en Mijn fruitbomen

zullen overvloedig opbrengen, jullie zullen naar hartenlust eten uit Mijn Hemelse Voorraden; luister naar Mij, heeft jullie Hemelse Vader niet Zijn Hemelse Voorraadschuren in de Hemel geopend om een uitgehongerde natie met manna te voeden? jullie Hemelse Vader liet brood neer regenen op Zijn volk, en uit de rots in Horeb liet Hij water stromen zodat ze konden drinken; en Ik, heb Ik niet de broden en de vissen vermenigvuldigd om duizenden te voeden?

O mensen van weinig geloof, hoe komt het dan dat jullie de Tijden niet kunnen onderkennen? waarom betwijfelen jullie nu dat Mijn Heilige Geest van Genade¹ zo duidelijk over jullie wordt uitgestort? hebben jullie niet begrepen dat Mijn Heilige Geest jullie vervult in jullie wildernis? Ik zei, "Ik ga Mijn Wijngaard bevoeien, Ik ben van plan Mijn bloemperken te besproeien,"² "Ik zal onderrichtingen uitgieten als profetieën, als een erfenis voor alle komende generaties;"³ wees niet bang; Ik ben het, jullie Heer, jullie Redder;

als jullie zouden zijn doorgedrongen in het mysterie van het manna en in het mysterie van de vermenigvuldiging van de broden en van de vissen, dan zouden jullie vandaag ten volle de uitstorting van Mijn Heilige Geest begrepen hebben, jullie zouden Mijn Wonderbaarlijke Spijzigen uit de tijd van jullie voorvaderen begrepen hebben; bloem,

(Hier onderbreekt Jezus mij. Het is 16.23 uur.)

¹ Jezus noemt in deze hele passage de Vader, Zichzelf als de Zoon, en de Heilige Geest, en wijst zo op het werken en de aanwezigheid van de Heilige Drie-eenheid in tijden van wildernis.

² Ecc. 24: 31.

³ Ecc. 24: 33.

bid nu met Mij voor Rusland;

“O God, geef dat zij U navolgt,
 O Heer, red haar ziel
 en laat haar opstaan zoals U Lazarus
 hebt laten opstaan,
 maak Uw zo beminde dochter
 mooi in Uw Ogen
 en plaats haar in Uw Goddelijk Hart
 zodat haar beeld Uw Goddelijkheid
 weerspiegelt,
 laat haar opstaan opdat zij aan Uw zijde
 wandelt,
 vertoon haar in Uw nabijheid
 en bevrijd haar uit haar gevangenschap,
 huw haar en maak haar helemaal de
 Uwe;
 amen;”

bid dit gebed tot Mij;

(Ik deed het.)

schrijf, Mijn Vassula¹ over de
 spijzigingen van deze dag;
 besef en begrijp Mijn
 voortreffelijkheid en trouw tegenover
 Mijn Heilsbelofte; Ik zal geen enkele van
 de geheimen voor je verbergen,
 generatie, want Ik zal spoedig een open
 hoofdweg aanleggen, smetteloos, en Ik
 zal hem noemen: Heilige Weg, die jullie
 naar een open Tabernakel leidt; geen
 hollen meer voor jakhalzen! geen
 geheime werken meer in de nacht! geen
 rondsluipen meer in het donker! Ik, de
 Heer, zal alles aan het licht brengen; het
 zal nooit meer nacht zijn, want Mijn
 Licht zal voor altijd op jullie schijnen; ja,
 Ik zal Mijn Kennis op deze open
 hoofdweg uitstallen en Ik zal wegwijzers

oprichten om jullie erheen te leiden; Ik
 zal de weg goed markeren;

Ik zal jullie dan een ijverige geest
 geven om Mij, jullie God, te aanbidden;
 en zij die Mijn verloren zonen en
 dochters zijn zal Ik met grote liefde weer
 in Mijn Armen terugnemen, en zij zullen
 leven in Mijn Licht; dan zal de hele
 Hemel hun terugkeer vieren; niemand
 zal zeggen: "waar is Onze Heer?" want Ik
 zal Mijn Wet diep in jullie hart prenten;
 deze Belofte staat voor Mij ingegraveerd;
 Ik zal Jeruzalem oprichten op zijn
 vroegere stenen;

Ik had gehoopt bij Mijn Terugkeer
heiligheid te vinden, maar Ik vind een
 bedrieglijk volk dat aan Mijn Lichaam
 knaagt; liefde, maar Ik hoor alleen een
 kreet van haat die uit hun woestenij
 komt; waar is de heerlijkheid en de
 schoonheid die Ik hun eens gegeven
 heb? waar is de Geest waarmee Ik hen
 begiftigd heb? deze Kains hebben
 duisternis in plaats van licht gezet en
 licht in plaats van duisternis; ze zijn
 ongeestelijk geworden; en Mijn Wet die
 gebiedt en Heilig is, negeren ze helemaal
 en ze vertrappen hem onder hun voeten;
 dit tijdperk verzet zich tegen Mijn Wet,
 het weerspreekt elke jota ervan; heb Ik
 niet duidelijk gezegd dat ieder die Mijn
 Geboden ontvangt en ze onderhoudt,
 iemand zal zijn die Mij bemint?

in jullie tijdperk beweren velen
 wetgeleerden te zijn, maar ze begrijpen
 noch de argumenten die ze gebruiken,
 noch de meningen die ze ondersteunen;
 o hoe vermoeien ze Mij met hun gepraat!
 ze vermoeien Mij want ze beschermen
 noch Mijn Kennis noch Mijn Wet; Ik
 kom niet om te veroordelen door deze
 Boodschappen, Ik kom jullie uit liefde
 waarschuwen en wakker schudden uit
 jullie lusteloosheid; Ik kom ook om de
 kleine rest te bemoedigen, van priesters

¹ Voortzetting van Zijn Boodschap.

tot leken, die Mij beminnen en Mij trouw blijven en Mijn Beeld weerspiegelen: jullie die jullie liefde tonen, omwille van jullie zal Ik een open hoofdweg aanleggen, een gezegende; en aan weerszijden zal Ik vruchtbomen¹ planten; jullie grond zal velen voeden en niemand zal in staat zijn de vruchten van jullie grond te vernietigen of jullie onvruchtbaar te maken; jullie zullen allen Trouw genoemd worden en jullie zullen alles zijn wat niet trots, vals en rationalistisch is; jullie vruchten zullen hongerige naties voeden, naties die tot atheïsme zijn vervallen;

Ik ben van plan jullie allen te bekleden met Mijn gewaden van vroeger² en Mijn Kerk te herbouwen op haar oude fundamenten; Ik zal Mijn Bruid tooien met haar Juwelen van vroeger en met jullie mond zullen jullie Mij toejuichen en prijzen zonder ophouden;

beminden, Ik ben het Licht van de wereld en Ik ga voor jullie uit; maar toch zeg Ik jullie dit: Ik heb nog andere schapen die niet van jullie kudde zijn, die zal Ik ook allemaal naar Mijn Vernieuwde Kerk leiden zodat er één kudde zal zijn en één Herder; ga uit naar de volkeren en leer hen dit gebed tot de Vader te bidden:

Barmhartige Vader,
laat hen die alsmaar horen
maar nooit begrijpen,
deze keer Uw Stem horen
en begrijpen dat U het bent,
de Heilige der Heiligen;
open de ogen
van hen die alsmaar kijken
en toch nooit zien,
dat ze deze keer met hun ogen

Uw Heilig Gelaat en Uw Heerlijkheid
zien,
leg Uw Vinger op hun hart
opdat hun hart zich opent
en Uw Trouw begrijpt,
ik bid en vraag U al deze dingen,
Rechtvaardige Vader,
opdat alle volkeren
zich bekeren en genezen worden
door de Wonden
van Uw Beminde Zoon
Jezus Christus;
amen;

begrijp dan, dat jullie met dit gebed vragen: de redding van de wereld;

moed, broeders; Mijn leerlingen, moed; Ik ben alle dagen met jullie; predik en verkondig Mijn Woord zonder enige vrees, verkondig met ijver Mijn Naam; herinner de wereld eraan dat Ik Heilig ben; leer hen heilig te leven; wees zachtmoedig zoals Ik zachtmoedig ben, heb Mijn geduld en Mijn Liefde; nu nog een korte tijd, een zeer korte tijd en Degene waar jullie op wachten zal gekomen zijn; Ik zal komen als Liefde, ja, de Liefde zal terugkeren als Liefde in deze wildernis; Ik zal spoedig de Belofte vervullen;

maar herinner je, Mijn dierbare vrienden, wat de profeten jullie verteld hebben over wat er op het einde der Tijden te verwachten is; zij hebben jullie gezegd dat er grote beproevingen zullen komen vóór deze Komst en dat de fundamenten van de aarde geschokt zullen worden en dat er een grote beving zal komen; de hemel zal jullie voorkomen als een eeuwige duisternis; maar vrees nooit, want Ik zal bij jullie zijn; Ik heb jullie voorhoofd getekend met Mijn Zegel van Liefde;

Ik zegen jullie allen, en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd

¹ De priesters van het Nieuwe Tijdperk.

² Van de oorspronkelijke Kerk.

achter; Jezus Christus is Mijn Naam en Ik zeg jullie: Ik bemin jullie eeuwig, wees één;

IXΘΥΣ 

19 juli 1990

Mijn God! mijn God!

kom en breng licht in mijn duisternis!

kom mij snel te hulp! Bezoek mij.

Mijn ziel dorst naar U, mijn God.

Wanneer zal ik Uw Heilig Gelaat zien?

Mijn ziel smelt in mijn binnenste ...

waarom blijven mijn vervolgers mij veroordelen?

O God, waarin heb ik hen tekortgedaan?

Heer, waar bent U?

Laat hen die mij vervolgen tenminste zeggen

aan welke misdaad ze mij schuldig bevonden hebben.

O God, hoezeer mis ik U...

bemінде, Ik heb niet in het geheim gesproken; Ik bevestig Mijn Woord en zij weten het; je hebt Mij niet van Aangezicht tot aangezicht gezien maar Ik ben dichtbij je; Ik kan wel naar het lichaam¹ afwezig zijn, maar in de Geest ben Ik altijd bij je²; Ik ben bij jullie om jullie allen samen te binden in liefde en jullie geest te bewegen, opdat jullie begrip ten volle tot ontplooiing mag komen, totdat jullie werkelijk Mijn geheimen kennen waarin alle juwelen van de Wijsheid en Kennis verborgen zijn;³ gezegende, Ik wil dat je een zichtbare afbeelding hebt van Mijn Godheid, dat wil zeggen, door Mij vurig te

beminnen, door Mijn Wet nauwgezet te gehoorzamen; en daarom zal Ik, beetje bij beetje, degenen terechtwijzen die Mij beledigen en jou vervolgen; Ik zal hen eraan herinneren hoe afvallig zij geworden zijn; Ik zal hun de kans tot berouw geven; moed! Ik zeg je dit dochter: wie luisteren wil, laat hem luisteren, en wie dat niet wil, laat hem niet luisteren ...

IXΘΥΣ 

20 juli 1990

O Heer,

*laat Uw Geest op mij rusten
en mij doordringen.*

laat Mij je zegenen; Ik geef je Mijn Vrede; laat Mijn Geest op je rusten; Ik, de Heer, zal je de veiligheid geven waar je naar hunkert; blijf standvastig in je vertrouwen, want Ik ben trouw aan Mijn Belofte;

Ik zal Mijn Wet van Liefde in de harten van jullie naties leggen en Ik zal hen nooit aan hun zonden herinneren; Ik zal hen herinneren aan Mijn Offer, Ik zal hen herinneren aan Mijn Kruis, Ik zal hen eraan herinneren dat Ik God ben; en jij, jij die Ik gezocht en gevonden heb, offer Mij je hart en Ik zal het ontvangen als gemengde wierook; blijf Mij trouw en verlang naar alles wat Ik ben om uit te wissen alles wat jij bent; vernietig alles wat jij bent door alles wat Ik ben in je op te nemen;

bid voor de bekering van de zielen; bid om vrede, liefde en eenheid; denk eraan, dat Mijn Liefde Oneindig is, een Liefde die niemand op aarde ten volle kan begrijpen;

¹ Vlees en beenderen.

² Jezus probeerde mij te troosten met grote tederheid.

³ Kol. 2: 2.

Ik zegen je; keer je naar Mij en zegen Mij;

21 juli 1990

(Ik zag in een visioen dat ik uit het raam stond te kijken. Het was bij daglicht. Plotseling begon de aarde hevig onder mijn voeten te beven. De grond ging op en neer. De aardbeving had sterkte acht.¹ Het hield niet op. Ik keek vanuit het raam naar de lucht, want die verloor zijn licht. Ik staarde naar de hemel terwijl hij iedere seconde donkerder werd tot het volledig nacht was geworden. Toen zag ik de sterren vallen, of liever gezegd, het leek alsof ze werden weggevoerd van de oostelijke horizon naar de westelijke horizon; het leek alsof ze de hemel verlieten. Toen stopte de beving en er heerste een dreigende duisternis. Ik zag dat ik een zwak licht had in mijn kamer. Ik keek uit het raam, er waren maar zo'n drie of vier huizen in de hele stad met licht.)

22 juli 1990

(Boodschap van Onze Heilige Moeder.)

vrede zij met jullie, beminde kinderen; Ik ben jullie Heilige Moeder die tot jullie spreekt en Ik dank jullie reeds voor jullie komst hierheen om Ons te horen; open jullie hart en begrijp elk Woord dat Wij jullie zeggen;

Jezus geeft jullie Zijn Liefde en Zijn Vrede; Hij leidt jullie tot het Heil en Ik ben door Hem gezonden om de weg te bereiden voor Zijn Wederkomst; Ik kom om opnieuw de weg voor Hem te openen; wees niet verbaasd, kleintjes; Ik weet dat het moeilijk is om in deze wildernis te leven maar ik kom naar

jullie, in vele naties, om jullie voor te bereiden; Ik onderricht jullie in de regels van rechtschapenheid om jullie vrij te maken; vraag aan de Heer jullie voetstappen te leiden op de weg van Zijn Geboden; laat jullie liefde Hem troosten, laat jullie liefde Hem verkwikken, wees Zijn Balsem; voel je door Mij bemind; voel je bemind door Mijn Zoon;

vandaag roep Ik de zieken en zeg tot hen: Mijn kind, wees niet terneergeslagen; Ik, je Heilige Moeder, bemin je, maar bid tot de Heer en Hij zal je genezen; zuiver je hart van alle onzuiverheden door berouw, open dan je hart voor God en Hij zal je overstelpen met Zijn Liefde; bid zonder ophouden;

slaap niet, bid met je hart en wees als rozen in de lente, als een boeket dat aan de Allerhoogste wordt aangeboden; laat je gebeden zijn als gemengde wierook die Zijn Troon bereikt; laat Mij je herinneren aan wat de Allerhoogste verlangt: je hart, bied Hem je hart aan en sta Hem toe je Gids te zijn op de weg die Ik voorbereid voor jou;

Mijn kinderen, de Liefde staat voor jullie deur; prijs de Heer en bemin Hem; God is liefde; Ik zegen jullie allen; Ik zegen ook al diegenen die in een gevangenis opgesloten zijn, naar hen zend Ik overvloeiende vrede als een rivier in hun hart;

Vassula, wees geduldig; Mijn Zoon Jezus bemint je tot tranen van genegenheid toe; twijfel nooit; voel Zijn Liefde; eindig je dag altijd met Hem te prijzen, ontvang Mijn Vrede; wij, ons?

Ja, Heilige Moeder, wij, ons.

27 juli 1990

(Rhodos.)

¹ Uitgeversnota: op de schaal van Richter.

*Verklaar mij, mijn Jezus,
hoe ik Uw Wet moet eerbiedigen en volgen,
en hoe ik Uw Geboden moet onderhouden.
Leid mij op het pad van Uw Geboden,
ik bedoel te mediteren over Uw Geboden.
Vergeef mij mijn fouten en zonden.*

vrede zij met je; nog voordat je een woord gezegd had heb Ik je al vergeven;¹ als het niet was door Mijn Oneindige Barmhartigheid, beminde, dan zou je Mijn Gerechtigheid al op je hebben voelen neerkomen, want alles wat je hebt is slechtheid en ellende;

kom ... sta niet vanaf een afstand naar Mij te kijken ... kom bij Me, dichterbij, Ik koester je als de pupillen van Mijn Ogen; prijs Mij, Mijn beminde; prijs Mij want Mijn Naam is Heilig;

(Later:)

(Eén van de monniken die ik ontmoette hilde toen ik hem vertelde hoe Jezus lijdt.)

kom en leg je oor op Mijn Borst, Mijn zoon, en luister naar het kloppen van Mijn Hart; elke Harteklop is een roep om een ziel, een smeekbede om een glimlach, een gedachte ... vergiet je tranen niet om Mij, Mijn zoon, maar om je broeders, je zusters, die dood zijn en in staat van ontbinding; niet om Mij, Mijn zoon, niet om Mij ... bid voor hen dat Mijn Vader hun de Geest van Begrip zendt; hoe kunnen ze zich anders bekeren?

Vassula, geef hun het gebed dat je Heilige Moeder je gegeven heeft en Ik vraag hen dit gebed dagelijks te bidden; kom, de Schriften worden vervuld ... Ik, de Heer, bouw wierookaltaren, op altaren die altaren zouden moeten zijn,

maar die verwaarloosd zijn, omdat er niemand was om ze te bedienen of te verlichten;

28 juli 1990

(Rhodos)

Jezus, ik ben gevangen in een wolk van lusteloosheid en ik lijk niet uit deze lusteloosheid te komen. Ik ben een arme stakker ...

Ik weet het, maar waarom vraag je niet om Mijn hulp? en waarom zoek je elders? als jij je ogen op Mij richt zul je Mijn Licht zien en Ik zal je de dingen geven waar je om vraagt; je bent arm maar Ik kan je verzorgen; Ik hoef slechts te zeggen: groei! bloei! en Ik kan in jouw woestijn rivieren laten stromen; kind, laat Ik je ooit in de steek?

Nee, mijn Heer, nooit.

hoe komt het dan dat je niet in staat was in Mijn Aanwezigheid te geloven?¹ besef je niet dat Ik voortdurend je ogen gezocht heb? heb Ik je niet tot Mijn bruid gemaakt?

Ja dat hebt U gedaan, mijn Heer.

kijk dan zo nu en dan naar Mij; dat ben je Mij verschuldigd! luister, Vassula, Ik heb je niet nodig; zoals je weet ben Ik Mijzelf genoeg; Ik heb je verschillende keren gezegd dat Ik Almachtig ben maar Ik houd van zwakheid omdat Mijn Macht dan op zijn best is;

kleintje, Ik ben alle dagen bij je, elk uur en elke seconde van je leven, Ik ben

¹ Jezus begreep mijn bedoelingen.

¹ Toen ik Hem gezien had met de ogen van mijn ziel, die middag.

altijd bij jullie ... onthoud, Ik ben met Mijn Moeder;

Ja, mijn Heer.

herhaal weer na Mij: wij, ons, voor altijd en eeuwig;

IXΘΥΣ 

30 juli 1990

(Rhodos - Klooster van St. Nectario)

(Ik was vijf dagen in dit klooster. Vijf dagen van vasten en zwijgen. Alleen bidden en mediteren.)

Heer?

Ik ben; twijfel nooit; Ik geef je Mijn Vrede; kom in Mijn Hart;

(Toen de Heer zei: "Ik geef je Mijn Vrede", zag ik de Hemel open en werd ik in Zijn Hart verwelkomd.)

de tijd dringt, de uren vliegen ... kom dichterbij Mij en luister naar wat Ik de kerk in Rhodos te zeggen heb:

kijk naar de Palmen van Mijn Handen, Mijn Zijde en Mijn Voeten; voel Mijn Wonden... zij die niet willen drinken uit Mijn Wonden zullen wegwijnen, ze zullen versmachten en uitdrogen; Ik ben jullie Redding, dus waarom is deze natie bang Mij te drinken en Mij te eten? ze roepen om hulp, en vervolgens komt niemand om Mij te eten en Mij te drinken om te worden genezen; heb Ik niet gezegd dat jullie door Mijn Wonden zullen worden genezen? baan dan jullie weg door deze eindeloze woestijn en laat Mij de klank

van jullie voetstappen horen; kom en ontvang Mij;

deze natie begrijpt de Roep van Mijn Liefde niet; Ik kijk uit de Hemel neer, angstig en bezorgd om jullie allen te redden; Ik stort Mijn Hart bij jullie uit; Ik zend jullie Wijsheid, helemaal tot aan jullie drempel, om jullie te leren dat Mijn thema LIEFDE is, maar heeft er iemand oren om te horen? Ik heb een nieuw Lied van Liefde voor jullie gemaakt, en omwille van Mijn Heilige Naam, kleinen, daal Ik helemaal tot jullie af; Ik, jullie Christus, kom om jullie hart te verrukken met Mijn Lied van Liefde en om Mijn Hart vreugde te geven; zeg niet: ik heb Hem gezocht, maar ik heb Hem niet gevonden; ik riep tot Hem, maar Hij antwoordde niet; ik wachtte op Hem, maar Hij kwam niet; zoek Mij, beminden, in eenvoud van hart, en jullie zullen Mij vinden; roep Mij aan uit het diepst van jullie hart en Ik zal jullie antwoorden; open jullie oren en jullie hart en jullie zullen Mijn voetstappen van Mijn Wederkomst horen; de vijgenboom is gerijpt en weldra zullen jullie zijn vruchten eten;

kom, daar velen van jullie van het rechte pad zijn afgedwaald en bang zijn Mij te ontvangen, en jullie je zonden verborgen houden in jullie borst, bevrijd jezelf door te gaan biechten; heb oprecht berouw en vast, zodat jullie Mij ontvangen in zuiverheid en in heiligheid; Mijn deur staat altijd voor jullie allen open, beminden; het is van Mij bekend dat Ik niet ongevoelig ben voor de armen en voor de noden van de zieken; stel dus jullie God niet op de proef en twijfel niet aan Mijn Oneindige Barmhartigheid;

ja, de instrumenten die Ik gebruik om Mijn Woord door te geven aan jullie zijn arm, onwaardig en gewoon; degenen waarvan de wereld vindt dat ze gewoon

en verachtelijk zijn, zijn degenen die Ik uitkies - degenen die helemaal niets zijn, om hen die alles¹ zijn te beschamen; Wijsheid wordt gegeven aan kinderen en niet aan hen die zichzelf wijs noemen; luister naar Mij, de Wijsheid zal een raadsel blijven voor hen die pochen en zichzelf deugdzaam en heilig noemen; Ik zal inderdaad de wijsheid van de wijzen vernietigen en het oordeel over hen zal des te strenger zijn;

Ik ben van plan in hun midden een nederig en bescheiden volk achter te laten dat in staat zal zijn tot Mij te zeggen: "Alleluja, alleluja"; dag en nacht, nacht en dag, deelnemend aan de hymne van Mijn engelen: "Heilig, Heilig, Heilig is de Heer God, de Almachtige; Hij was, Hij is en Hij komt",² en niemand zal hen verontrusten, want Ik zal al die trotse pochers uit hun midden verwijderen; daarom zeg Ik jullie, voordat Mijn uur over jullie komt: zoek nederigheid, zoek armoede; jullie die gehoorzamen aan Mijn Geboden en aan anderen leren ze te onderhouden, verneder jullie zelf;

oordeel niet, en je zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet, opdat Ik jullie ook niet zal veroordelen; heb berouw, en Ik zal voor jullie genoegdoening geven voor die jaren waarin jullie Mijn Geest onderdrukt hebben; Ik ben van plan om in deze laatste dagen dit slechte tijdperk met teugels van goedheid en aan de leiband van liefde te leiden, Mij tot jullie allen neerbuigend om jullie Mijn Voedsel te geven; Ik zal altijd een Toevlucht zijn voor de armen en noodlijdenden; kom, leun allemaal tegen Mijn Borst zoals Johannes, Mijn leerling, en hoor het kloppen van Mijn Hart; deze hartenkloppen zullen jullie

helemaal tot aan Mijn Voeten onder Mijn Kruis brengen;

Ik, de Heer, ben temidden van jullie en Ik zegen jullie allen en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; onthoud alles wat Ik jullie vandaag gegeven heb en toon Mij jullie liefde door Mij te volgen; Mijn Ogen rusten op jullie; wees één;

ΙΧΘΥΣ 

31 juli 1990

*Mijn Heer, doe mij herleven zoals Uw
Woord verzekerde.*

*Neem deze geest van lusteloosheid van mij
weg die op mij drukt.*

*Voor hoelang zal ik onder deze geest gebukt
gaan?*

*Druppel mij een voortdurende geest van
ijver in,*

onttrek mij niet aan Uw Heilige Geest.

Vassula, ik wacht er alleen maar op je genadig te zijn, je op te richten en je in Mijn Heilig Hart te plaatsen; als je maar oplettend zou zijn op het volgen van Mijn Voorschriften zou je geest constant trouw geweest zijn aan Mijn Geest; je klaagt, je kreunt, en toch stroomt Mijn Heilig Hart over van Liefde en Medelijden met je, ziel! zet alles wat Ik je gegeven heb om in daden!

denk aan Mijn Aanwezigheid, span je in! houd afstand van alles wat niet van Mij is, houd je ogen op Mij gericht en op Mij alleen; een vat voor Mijn Woord ben je, maar drijf niet af bij de eerste stroming! Ik heb je geroepen en je gehuwd en je tot de Mijne gemaakt; als je door deze stroomversnellingen moet gaan, ben Ik met je, of door orkanen, die zullen je niet ontwortelen; moet je door een nest adders lopen, je zult niet

¹ 1 Kor. 1: 28.

² Apoc. 4: 8.

gebeten worden; Ik heb je pad gemakkelijk gemaakt; Ik zal je telkens optillen als je op doornen of distels stuit; Ik besef je zwakheid en je verbazingwekkende onvermogen, daarom is Mijn geduld met je zo groot; waag dus niet te zeggen: "waar is Uw Geest?" Mijn Geest is altijd met je, Mijn kind;

luister, wees niet ongeduldig in het gebed ... zeg niet: "God zal wel rekening houden met mijn zwakheid, Hij is één en al Barmhartigheid", en dan doorgaan met zondigen; open in plaats daarvan je oren en luister gewillig naar alles wat Ik zeg en Ik zal je Mijn Licht geven om zelfs scherpzinnige spreuken te begrijpen, want Ik ben met je om je te redden ...

*Maak mijn hart bereid, lieve Heer,
om U voortdurend te prijzen.
Ik ben omringd door verleidingen
die mij Uw Aanwezigheid doen vergeten.*

zie je nu? nu kom je weer tot bezinning ... je begint te beseffen in welke ellendige staat je ziel verkeert; een licht heeft in je geschinen; verheug je, ziel! verheug je! want als Ik je niet zou bijstaan zou je helemaal niet staande blijven; let op van nu af aan, en laat je hart nooit meer de moed verliezen, kom altijd tot Mij om hulp; dit, Mijn Vassula, is niet je laatste vallen; Ik, de Heer, zal je telkens oprichten als je valt, telkens met groter medelijden en liefde;

zegen Mij en bemin Mij;

*Ik zegen U, Heer,
U die mij zo vaderlijk gekoesterd hebt;
als mijn voeten weer afdwalen van Uw
Rechtvaardige Pad,
kom mij dan snel te hulp.*

vertrouw op Mijn enorme Sterkte,
vertrouw op Mijn Liefde; kom vandaag

meer dan eens tot Mij; de Liefde is bij je;
Ik zegen je;

(Later, dezelfde dag.)

(Ik leverde commentaar op iets, het klonk als opschepperij.)

dochter, denk na over Mijn Werk met jou, doe niet alsof je het weet; men weet niet wat liefde is tenzij Ik het laat weten; zelfs een wijze kan het niet ontdekken, ook al maakt hij er aanspraak op het te weten; Ik geef een bevel van omhoog en Mijn Woord flitst naar de aarde, Ik zend Mijn Woord om dooi en warmte in ijzige harten te brengen; verhef je geest en zoek Mijn Geest van Onderscheiding; Ik zal je bijstaan, ondanks je fouten, om het je mogelijk te maken deze hele Boodschap te verkondigen zodat ieder haar hoort;

IXΘΥΣ 

Augustus 1990

(Het Klooster van St. Nectarios)

*Mijn Heer, Heilige Geest van Waarheid,
ik weet dat ik niet toevallig hier ben.
Heilige Geest van Waarheid,
U die mij geleid hebt en nog leidt,
wat moet ik tegen deze twee nonnen zeggen
die hier leven, wat kan ik voor hen doen?
Spreek eerst tot mij via de Heilige Schrift
alstublieft.
Ik weet dat U mij niet in de steek zult laten.*

*(Ik opende toen de Bijbel op goed geluk en
mijn oog viel op Rm. 16: 1-2.)*

Ik beveel je onze zuster aan, een diacones van Mijn kerk; geef haar en haar medezuster, in vereniging met Mij,

een welkom zoals die heiligen waardig is, en help haar met alles wat zij nodig heeft: zij heeft gezorgd voor een groot aantal zielen (samen met haar medezuster, door hun gebeden, hun lofzangen voor Mij, hun boetvaardigheid, verstervingen en offers);

(Toen wendde Jezus het Hoofd af en keek voor zich uit, en ofschoon Hij alleen sprak was het alsof Hij in plaats van de zusters sprak. Hij zei:)

Ik heb gewerkt en geploeterd, dikwijls zonder slaap; Ik heb honger en dorst geleden en dikwijls gehongerd door gebrek aan liefde; Ik heb kou geleden door gebrek aan liefde, dus jullie die Mij lezen, willen jullie voor Mij zorgen? voor Mijn lammeren? zeg niet: val mij niet lastig, ik kan er niet op uitgaan en het U geven!

(Daarna ging Jezus verder zoals aan het begin van deze boodschap.)

vandaag zeg Ik jou die Mij leest, dat Mijn zegeningen gegeven worden aan ieder die iets doet aan de noden van dit Huis; want alles wat jullie daarvoor doen, ook het geringste, doen jullie voor Mij; wees dan gezegend, jij, die Mij wilt horen en de Wil van Mijn Vader doet; ieder die tegemoetkomt aan de noden van dit huis, zal rijkelijk beloond worden door Mijn Vader in de Hemel; wees echter op jullie hoede voor hen die moeilijkheden en zorgen veroorzaken; ga hen uit de weg; doe alles in standvastigheid met de Vrede die Ik jullie geef;

doe alles in liefde omwille van de Liefde; alles wat Ik vraag is Liefde; onthoud dit altijd;

IXΘΥΣ 

(Later:)

Heer?

Ik ben; Mijn Vassula, ben je gelukkig op deze wijze bij Mij te zijn?

O ja, Heer. Geprezen zij Uw Naam.

bid meer, dit is Mijn advies; Ik wacht voortdurend op je gebeden; Ik zegen je onophoudelijk;

(Jezus vroeg mij toen op goed geluk de Bijbel open te slaan en te schrijven wat Hij mij zou laten zien.)

waak en bid dat ge niet op de bekoring ingaat;

(Dit was Mattheus 26: 41.)

Ik heb Uw geweldige Sterkte nodig.

luister naar Mij: bid; slaap niet;

Kan ik U mediterend beschouwen?

bid!

(Ik bad.)

bid nogmaals tot Mij;

*Laat mijn geest
samensmelten met Uw Geest.
Amen.*

(Jezus gaf mij snel het begin van mijn gebed, het gebed dat Hij wilde. Ik denk dat Hij het mij dicteerde.)

Mijn kind, Mijn beminde, wat zal Ik niet voor je doen ... Ik heb je opgevoed, besef

dus aan Wie je nu toebehoort; wees gelukkig!

Ik ben meer dan gelukkig.

laat het dan zien! Ik zal je mond openen en jij zult spreken,¹

*Vang de vossen voor ons,
zij die Uw Wijngaarden vernietigen
die nu bloeien.*

een Glorierijke Troon daalt nu zeer spoedig neer; Ik zal hun² schuilplaatsen bloot leggen en hun soort zal worden uitgeroeid, vernietigd; de tijd van afrekening is spoedig voorbij, wacht maar af ... Ik ben van plan de aarde te verkwikken met overvloedig voedsel en Mijn rest te verzadigen met Mijn goede dingen; Ik bemin je met een eeuwigdurende Liefde en Ik ben trouw in Mijn genegenheid voor jou; sta Mij toe, jij die Mij leest, je op te voeden; en als je Mijn opvoeding aanvaardt zal Ik je tot Mij terugbrengen; Ik zal je aannemen en je Mijn Wet onderrichten; zoals een kind getroost wordt door zijn moeder, zo zal Ik je troosten;

Liefde verlangt liefde; Vassula, doe Mij een genoegen en bid het Credo terwijl je naar Mij kijkt;

Ja, mijn Heer.

Ik luister;

(Ik bad.)

goed! kom, wij, ons?

Ja Heer, wij, ons.

4 augustus 1990

(Profetie)

bloem, vrede zij met je;

- vuur, Gerechtigheid, dalen spoedig neer – ecclesia zal herleven; de aarde zal in vuur en vlam worden gezet;

IXΘΥΣ 

5 - 29 augustus 1990

(Rhodos)

(De Tien Geboden)

Heer?

Ik ben; steun op Mij, denk aan Mijn Liefde;

de Weg naar het Kruis ben Ik alleen gegaan, van de mensen van Mijn volk was er niet één bij Mij; ze haatten Mij zonder enige reden; met geweld en door de wet werd Ik meegevoerd; lijden en vernedering waren de prijs voor Mijn overwinning;

Ik heb jullie overtredingen op Mij genomen en Ik heb toegelaten dat dezelfde handen die Ik geschapen had Mij sloegen en misvormden, maar door deze Wonden worden jullie genezen ... zegen dus degenen die je vervolgen, oordeel niet over hen, zegen hen en bid voor hen; Ik zeg je dit vandaag met tranen in Mijn Ogen: velen gedragen zich als vijanden van Mij en van Mijn Kruis; van al degenen die Mijn Evangelie prediken, werken er maar weinigen werkelijk met Mij en voor Mijn Koninkrijk;

¹ Ik flapte er plotseling deze woorden uit:

² De vossen: de vrijmetselaars.

Mijn hele Wet is samengevat in een enkel gebod:

LIEFDE

als ze Mijn Wet hadden onderhouden en hun gedrag dagelijks hadden onderzocht, zouden ze hebben ontdekt dat ze niet leven volgens Mijn Geboden; en als ze Mij zeggen: "hoezo volgen wij Uw Geboden niet? hoe moeten we dan Uw Geboden onderhouden? kunnen wij Uw Geboden onderrichten als U zegt dat wij ze niet onderhouden?" toch onderhouden jullie Mijn Geboden niet, want in jullie ontbreekt de liefde: de Kroon van Mijn Geboden is Liefde; te beminnen betekent te leven overeenkomstig Mijn Geboden; wees niet als Kaïn die geen liefde voor Mij had en louter uit een geestelijke jaloezie zijn broer de keel doorsneed ...

(Toen ik begreep wat Gods bedoeling was, namelijk te spreken over Zijn Tien Geboden, was ik bang dat ik niet in staat zou zijn alles op te schrijven.)

O God, ik zal nooit in staat zijn het alleen te doen!

wie heeft je gezegd dat je dit werk alleen moet doen? jij zult elk woord opschrijven dat Ik je ga zeggen; haast je niet; Ik kan in gedeelten dicteren als je wilt;

Heer, handel overeenkomstig mijn capaciteit!!

je vergeet Mijn Capaciteit die jouw capaciteit kan aanvullen; kom ... heb deel aan Mijn werk om zielen te winnen; begrijp je Mijn dorst? Ik dorst naar zielen, Ik dorst naar jullie heiligheid, Ik dorst naar jullie verzoening; Ik dorst,

Mijn dierbare kinderen, naar alles wat van Mij is en wat Mij weerspiegelt; Ik dorst ernaar jullie je goddelijkheid terug te geven; Ik dorst naar een beantwoording van liefde; Ik dorst ernaar jullie oorspronkelijke bron en het verbond in Mijn Heilige Naam te vernieuwen; jullie oorspronkelijke bron die ontspringt uit Mijn Verheven Liefde; Ik dorst naar aanbidding, maar zie eens wat er van jullie geworden is en wat jullie gedaan hebben! O tijdperk! je bent opgehouden Mij te aanbidden en je hebt in plaats daarvan je valse goden vermenigvuldigd; je gehoorzaamt niet aan Mijn Geboden; nee, je onderhoudt Mijn Wet niet; tijdperk van verwording, wat is er van je geworden! je roept Mij maar zelden aan om Mij te aanbidden; je roept Mij niet aan uit liefde en je eert Mij niet langer door Mij je diensten aan te bieden;

Ik heb je alle dagen van je leven geroepen om je eraan te herinneren Wie je Hemelse Vader is en tot Wie je je moet wenden, maar je hart is niet op Mij gericht, en je geest is niet gewillig want je hebt er de voorkeur aan gegeven de navelstreng die ons verenigt en ons één maakt, door te snijden, om je eigen wet te maken en jezelf te noemen: goddeloos;

gegrepen door IJdelheid willen jullie jezelf beschouwen als aan Mij gelijk; jullie zeggen nu: "ik ben gelijk aan God en zit op Zijn Troon want mijn wijsheid heeft een grote luxe en een grote autoriteit in de wereld vergaard;" jullie zakelijke bekwaamheid is zodanig dat een groot aantal landen jullie voorbeeld volgt; ja, jullie hebben inderdaad het advies van het oorspronkelijke serpent opgevolgd dat zo sluw jullie voorouders heeft laten eten van de verboden vrucht, hen verzekerd dat ze gelijk aan goden

zouden worden;¹ jullie dachten toen dat jullie ogen zouden opengaan, maar in werkelijkheid werden jullie blind en tot vandaag worstelen jullie om deze Band door te snijden die jullie Leven en Heiligheid geeft, in de veronderstelling dat jullie je vrijheid zullen vinden; maar wat jullie vinden is de Dood;

O tijdperk van ellendigheid! je dient de Dwaasheid in plaats van de Wijsheid, je dient de Draak in plaats van je Heilige; je gehoorzaamt niet aan Mijn Geboden, nee je onderhoudt Mijn Wet niet die Ik je heb opgelegd; je stelt Mij onophoudelijk op de proef; jouw tijdperk, Mijn kind, is schuldig aan ernstige godslasteringen omdat het Mijn Wet niet onderhoudt; het is onbekommerd ten opzichte van Mijn Geboden waarin ze Leven kan vinden als ze die onderhoudt; natie na natie is afgeweken van alle tien van Mijn Geboden en heeft aan de rebellie nog de godslastering toegevoegd; met het rijk van de draak heeft het zwarte beest,² samen met het tweede beest ofwel de valse profeet, godslasterlijke posten voor zichzelf opgericht op elke hoge heuvel en onder elke brede boom om de wereld te veroveren en het kleine licht, dat daarin overgebleven is, uit te blazen; op elk van zijn zeven koppen heeft het beest afgoden gemaakt die zijn eigen goden voorstellen; deze afgodsbeelden zijn door de macht van de draak op hoge posten geplaatst;

daarna werden priesters uit hun eigen gelederen aangewezen voor de hoge posten die nu in het hart van Mijn Heiligdom de Mis opdragen; en zij aanbidden Mij niet; ze doen alsof; ze treden verkleed als hogepriesters³ op, en

vereren en dienen het beest zelf en zijn voortbrengsel dat aangepast is aan de wereld; ze aanbidden vreemde en levenloze goden, net als hun voorvaderen in het verleden ooit gedaan hebben; ze spotten met vroomheid en verachten Mijn Geboden, Mijn kind; ze trekken erop uit om alle volkeren te leren het beeld van de sterfelijke mens⁴ te aanbidden, een waardeloze imitatie in plaats van Mijn Eeuwige Heerlijkheid ... ach! wat drukken zij⁵ zwaar op Mij! door de macht⁶ die hun door de draak gegeven is, drijven ze hun onverzoenlijke haat en hun geest van wraak op de spits door oorlog te voeren tegen de heiligen en tegen allen die niet tot hun clan behoren, en die weigeren het beeld⁷ van het beest te aanbidden;

dus zeg Ik jullie: gezegend zijn zij die in Mij geloven en Mij aanbidden; gezegend zijn zij die Mij navolgen; gezegend zijn zij die geloven dat Mijn Belofte op weg is naar vervulling; want op hen zal Mijn Zucht van Liefde op het voorhoofd getekend staan; voorwaar Ik zeg jullie: als iemand Mij wil dienen, moet hij Mij volgen;⁸ O tijdperk, wees niet bang tot Mij terug te keren; keer terug tot Mij zolang er nog tijd is, want Mijn Dag is nabij en hoe zul je hem tegemoet treden?

er is gezegd: gij zult naast Mij geen andere goden hebben, volg geen andere goden, afgoden van mensen om jullie heen, maar de mensen hebben het eerste Gebod van Mijn Vader overtreden door openlijk hun vrijheid te verklaren, door middel van en door de aanmoedigingen

⁴ Een valse Christus.

⁵ God gaf mij hun namen.

⁶ Zwarte Missen.

⁷ Een valse Christus.

⁸ Christus volgen, betekent ook gekruisigd te worden.

¹ Gen. 3: 5.

² Apoc. 13.

³ Lees de Boodschap van 30 januari, 1988.

van de zwarte beesten op wier hoofd het bloed van velen zal kleven;

gij zult Mijn Naam niet ijdel gebruiken, dit is het volgende Gebod; nu vallen arrogante naties Mijn Heilige Naam aan; mensen voor wie Ik niets beteken, met een mond vol godslasterlijke taal en bereid anderen te vleien als ze daar een of ander afschuwelijk voordeel in zien; ze vervloeken Mijn Heilige Naam als ze betrokken zijn in discussies; zij lasteren Mijn Godheid en Mijn Heiligheid; en zij die vandaag dienst doen in Mijn Kerk, maar rond de macht van het beest draaien, zich beroemend op hun kennis van Mijn Wet, zijn dezelfden die Mijn Naam ijdel gebruiken;

zij zijn degenen die het Rijk der Hemelen voor de neus van de mensen sluiten, er zelf niet binnengaan en anderen, die dat wel willen niet binnenlaten; ze "preken" tegen het stelen, maar zelf stelen ze zielen van Mij; zij 'verbieden' echtbreuk, maar plegen zelf echtbreuk daar ze het zwarte beest volgen en het trouw zijn;

ze doen alsof ze idolen verachten, maar beroven Mijn Heiligdom; als dus deze generatie Mijn Heilige Naam lastert en Hem ijdel gebruikt, komt dat door de grote toegeeflijkheid, verzadigd in ontucht, die hun vrijelijk wordt toegestaan door juist dezelfde die in zwarte gewaden¹ gekleed gaan; het is hun bedoeling, de wortels van de heiligheid en van de gerechtigheid te vernietigen, en de wetteloosheid tot het toppunt te brengen; generatie ... zou Ik bij Mijn Wederkomst moeten zeggen: er is geen enkel goed mens overgebleven, er is niemand die begrijpt, niemand die naar Mij uitkijkt?

- Ik heb jullie gevraagd eraan te denken de Sabbat te heiligen, maar jullie hebben het tegendeel gedaan, hem ontheilgd door onreinheid en bevlekt met smerige genoegens en praktijken waarmee jullie je eigen lichaam en geest onteren, daar jullie de Goddelijke Waarheid hebben verruild voor een leugen en schepsels aanbidden en dienen in plaats van Mij te dienen; jullie zijn zo ver gegaan dat Sodom en Gomorra haast onberispelijk en zuiver lijken in vergelijking met jullie onzuiverheid; voorwaar Ik zeg jullie, op die Dag zal het voor Sodom en Gomorra niet zo erg zijn als nu voor jullie; de meesten van jullie onderhouden de Sabbat niet meer; nee, dat doen jullie niet, jullie onderhouden Mijn Wet niet ...

de Schrift zegt: "je zult je vader eren met geheel je hart, vergeet nooit de geboorteweën van je moeder; denk eraan dat je aan hen je geboorte dankt; hoe kun je hen vergoeden wat zij voor jou hebben gedaan?"² en jullie moeten dit Gebod volgen: eer je vader en je moeder; waarom zijn zo velen van jullie verbaasd dat zo weinigen dit Gebod onderhouden? dwaze en goddeloze ideeën hebben de kinderen op een dwaalspoor gebracht zodat ze nietszeggende producten vereren en hun geest vanaf hun vroege jeugd vullen met een geest van traagheid; veel ouders hebben hun kinderen niet die eeuwigstromende Bron van Mijn Geest gegeven; de Wijsheid heeft hen dag en nacht geroepen, maar deze generatie heeft Haar buitengesloten, en elke dag dwaalden jullie kinderen verder af van de Weg die naar Mij leidt; als iemand, jong of oud, Mij erkent als zijn God, zou hij nadenken over Mijn Beeltenis, en uit

¹ Sekte van de vrijmetselarij.

² Si. 7: 27-30.

liefde zou hij zijn ouders gehoorzamen en eren zoals hij Mij zou gehoorzamen en eren; maar alles wat zich aanpast aan de wereld heeft deze kinderen ervan weerhouden tot Mij te komen; de liefde ontbreekt;

veel ouders klagen over de ongehoorzaamheid van hun kinderen terwijl ze precies hetzelfde doen tegenover Mij; waarom, kunnen zij werkelijk beweren voldoende goedheid, geduld en verdraagzaamheid te bezitten? als ze werkelijk deze deugden zouden bezitten dan zouden ook hun kinderen de deugd van gehoorzaamheid hebben en hen beiden eren; maar Ik zeg jullie: de geest van deze generatie is leeg en zo kwam de duisternis hem vullen; want het denkbeeld een filosoof te worden is in hun ogen belangrijker dan Mijn Eeuwige Heerlijkheid;

dan wordt hun gemis aan heiligheid verteerd door hartstochten en vanaf hun vroege jeugd gaan ze eropuit en onteren hun eigen lichaam; jullie generatie heeft de spot gedreven met Mijn Geboden en ze vervangen door godslasterlijke imitaties, en tot op de dag van vandaag komen er uit de muil van het beest slechte voortbrengselen om de geest van jullie kinderen te verduisteren en ze als slachtoffers rechtstreeks in de muil van de leeuw te slepen; hun jonge geest veroverend om het eerste beest te aanbidden en door mensen gemaakte goden te dienen, hen de eer en het respect gevend die voor Mij bedoeld waren, en aldus deze deugd op hun ouders weerkaatsen;

voorwaar, Ik zeg jullie: voor de hoogmoedigen die geweigerd hebben Mijn Geboden tot hun gids te nemen en in plaats daarvan verdorvenheid aannamen, voor hen zal er vuur zijn op het einde; O gelukkig zijn de nederigen

van hart, zij zullen de volmaaktheid bereiken; daarom zeg Ik jullie: verzet je niet tegen de Vrees voor de Heer -

jullie weten dat Ik jullie verboden heb te doden, generatie! als je zegt tot Mij te behoren en een deel van Mijn Kerk te zijn, en tegen het doden preekt, hoe kun je dan doden? waag je het te beweren dat je in je recht staat en tegenover Mij je onschuld vol te houden op de Dag van het Oordeel, als je misdaden jegens ongeboren kinderen zich opstapelen? vanuit de Hemel zie Ik afschuwelijke beelden; ach! hoe lijd Ik als Ik zie hoe de schoot die dit kindje ontwikkelt, het weigert en de dood instuurt zonder naam en zonder spijt; de schoot die het vormde herinnert het zich niet meer; tot dezen zeg Ik:

"je kunt je zwaard scherp, maar het wapen dat je voorbereid hebt zal je doden; nu ben je niet zwanger van een kind maar van onrechtvaardigheid; je zult in verwachting raken van Wrok en je gaat Ongeluk baren; je hebt een kuil gegraven, hem uitgediept, alleen om in je eigen valkuil te vallen! je boosaardigheid zal op je hoofd terugkaatsen en je gewelddaad zal terugvallen op je hoofd;"¹

en jij,¹ jij die de naam hebt trouw te zijn aan Mij en vastberaden aan Mijn Naam vasthoudt, Ik weet alles van jou; ja, je hebt de naam te leven en welvarend te zijn, maar toch ben je dat niet, je bent dood en in staat van ontbinding; heb berouw! Ik had je talloze zielen toevertrouwd; maar de duivel heeft met jou handelgedreven om ze tegen zijn goud en zilver in te ruilen; ja, inderdaad! Ik weet hoe jullie nu leven, jullie leven als

¹ Ps. 7: 12-16.

¹ Dit roept Jezus uit tot de valse profeet met het masker van een lam.

jakhalzen,¹ in verborgen holen,³ die holen waarover Ik een open hoofdweg zal laten lopen;⁴ Ik zal plotseling over jullie komen en jullie naaktheid onthullen, en als de Dag komt zal Ik jullie niet toestaan te eten van de Boom des Levens; luister goed: jullie preken tegen het doden, maar toch doden jullie Mijn Geest; jullie scheppen op over de Wet, en gehoorzamen haar vervolgens niet omdat jullie het mysterie van Mijn verborgen manna niet begrepen hebben; nee, jullie hebben Mijn wonderbare spijziging nog niet begrepen, noch het mysterie van Mijn Gedaanteverandering;

Ik heb jullie beloofd jullie in leven te houden op het Einde der Tijden met Mijn Hemels Manna; Ik zei tegen Mijn kerk in Pérgamus: "aan hen die zegevierend blijken te zijn zal Ik van het verborgen manna geven en een witte steen - een steen met daarop een Nieuwe Naam geschreven, alleen bekend aan degene die hem ontvangt;"⁵ Ik geef jullie vandaag dit manna, bewaard voor jullie tijden, een Hemels voedsel, een spijs van Mijn Geest voor jullie uitgehongerde geest; Ik stort Mijn Geest uit in Zijn volheid om jullie innerlijke woestijn te vullen, en Ik bied jullie Mijn Hemels Manna aan, gratis, want dit is het voedsel van de armen ... maar jullie hebben het niet begrepen ... daarom weigeren jullie het te eten en verbieden jullie anderen het te eten; Ik heb Mijn Nieuwe Naam al op de "witte steen" geschreven die alleen aan de armen bekend zal zijn; jullie beweren nederig en arm te zijn - maar jullie zijn noch

nederig noch arm - jullie geest heeft zich gevestigd in de rijkdommen van Satan;

- Ik ben de Heerser over de koningen van de aarde en Ik heb jullie gevraagd geen onreine daden te stellen of echtbreuk te plegen; echtbreuk is door Satan zo gebagatelliseerd dat het zijn betekenis verloor voor zowel de kerkelijke stand als de leken; Mijn geduld wat betreft jullie zonde is nu tot een einde gekomen; voor hen² die de godslasterlijke machten van Satan gezocht hebben en ze als banieren hebben opgericht om Mijn Godheid en Mijn Heiligheid, en Mijn Heilig Offer uit te wissen, zeg Ik jullie: het is jullie fout dat Mijn Naam onder de goddelozen gelasterd wordt; jullie hebben Mijn Heiligdom bezoedeld door verderfelijke mannen met vernederende hartstochten aan te stellen; en omdat allen gelijk bezoedeld zijn, vrezen zij Mij niet; dus als de goddelozen vandaag echtbreuk plegen en dit natuurlijk vinden, komt dit door de grote toegeeflijkheid in Mijn Kerk, ingevoerd onder influisteringen van het beest wiens doel het is de Waarheid te vervalsen;

hoe komt het dat jullie zo gemakkelijk vergeten dat jullie lichamen ledematen zijn van Mijn Lichaam? Ik zou jullie graag vrij zien van elke verdorvenheid daar jullie lichaam de tempel is van Mijn Heilige Geest; Ik, jullie God, zou jullie graag heilig zien leven daar Ik Heilig ben; schepping! door het erkennen van Mij als jullie God, zul je in staat zijn Mijn Wet te erkennen en haar dus te onderhouden, maar velen van jullie hebben gefaald en nu ligt deze woestijn bezaaid met jullie lijken ... Ik heb jullie niet geboden te zondigen, dus waarom dan jullie vrijheid gebruiken op een

¹ De eens getrouwen verkochten zichzelf aan Satan om het beest te volgen.

³ De Loges van de Vrijmetselarij.

⁴ Dit betekent: God zal deze loges omverwerpen.

⁵ Apoc. 2: 3-17.

² Jezus doelt weer op hen die het beest aanbidden.

manier die een valkuil voor jullie ziel blijkt te zijn? bid tot Mij dat Ik jullie mag vergeven, anders zouden jullie een verliezer zijn; het huwelijk moet geëerd en heilig gehouden worden;

Ik ben de Heer, en Ik heb jullie geroepen tot een leven van overgave, van vrede, liefde en heiligheid; Ik heb jullie voor altijd tot Mij geroepen, Ik heb jullie geroepen om jullie te verloven met Mijn Tederheid en Mijn Liefde; en niet totdat jullie begrijpen dat jullie van Mij zijn en met Mij verloofd, zullen jullie ophouden te zondigen en echtbreuk tegenover Mij te plegen; Ik zal, omwille van Mijn Heilige Naam, niet ophouden om alle middelen aan te grijpen om jullie terug te brengen tot bezinning, ook al zou Ik jullie de wildernis in moeten trekken om jullie daar Mijn Heilig Hart en Zijn Onpeilbare Rijkdom te laten zien, en om jullie de armzaligheid en ellende van jullie ziel te laten begrijpen; dan zal Ik, zoals een Schriftról ontrold wordt, jullie Mijn Kennis onthullen, opdat jullie aan de zonde verzaken; Ik heb de macht om jullie te genezen, kom dus en heb berouw!

Mijn Heilige Geest vraagt je niet te stelen; als je jezelf van Mij noemt en als je Mijn Wet kent en beweert in de Waarheid te zijn, waarom leer jij jezelf dan niet, jij die jezelf en ook anderen tot priester¹ hebt aangesteld, niet te stelen? maar je hebt jezelf toegestaan te worden gekocht en op subtiële wijze het beest te volgen dat je geleerd heeft banieren van wetteloosheid op te richten; je bent van de wereld en Ik heb alle reden om je te veroordelen; je tong beroemt zich erop dat je grote, goede en rechtschapen dingen doet, zelfs de uitverkorenen met je lamsmasker misleidend; maar Ik zeg

je: Mij misleid je niet, want Ik weet dat je achter je lamsmasker een afschuwelijke ramp voor de mensheid verbergt, zoals de wereld nog niet eerder gezien heeft: je doel is het afschaffen van Mijn Offer² en Het te vervangen door ongerechtigheid en door een Leugen;

je beweert een Profeet te zijn om Mijn eigen profeten te verstoten; vrees je niet dat je naam geschrapt zal worden uit het boek des levens, daar alles wat je doet is miljoenen zielen van Mij te stelen en hen tot hun dood te leiden? - je wonderen maken vandaag indruk op velen, en nog meer op de dag waarop jij je zult ontdoen van Mijn profeten, door hen³ te overweldigen met je zwaard; je hebt jezelf nu tot de tanden toe bewapend om oorlog tegen hen te voeren omdat hun getuigenis je oren stoort en hun gehoorzaamheid aan Mijn Geboden zelfs nog meer; ze zijn jou niet gevolgd noch het beest, zij zijn degenen die Mij trouw gebleven zijn en nooit een leugen op hun lippen⁴ hebben gehad; zij zijn Mijn Abels; in de ogen van de wereld zal het lijken of je hen hebt overwonnen, maar je vreugde zal slechts van zeer korte duur zijn, want als een bliksem zal Ik Mijn Gerechtigheid op jou laten neerkomen; Ik zal neerdalen om weer leven in hen⁵ te ademen en hen voor je eigen ogen laten opstaan, als zuilen van licht in Mijn Heiligdom ...

en dan zal de hemel opengaan en zul je Mij⁶ zien, en als je Mij zult vragen: waarom zijn Uw rijke gewaden vol dieprode vlekken? waarom zijn Uw gewaden rood, Uw kleren alsof U de

² Dn. 12: 11.

³ Apoc.11: 8.

⁴ Apoc. 14: 5.

⁵ Apoc. 11: 11.

⁶ Het Grote Teken: Het teken van de Mensenzoon (Matt. 24: 30).

¹ Volgeling van het beest: de valse profeet.

wijnpers¹ hebt getreden? dan zal Ik je zeggen: Ik heb de wijnpers alléén getreden; van Mijn volk was er niet één bij Mij; Ik heb in Mijn Toorn Mijn vijanden vertrapt; ze hielden niet op Mij te tarten en te provoceren;

Ik ben gekomen om alle menselijke leerstellingen en voorschriften van het aardoppervlak uit te wissen die voor jullie allen vergiftigd voedsel waren en jullie met het zwaard werden opgedrongen om Mijn Godheid en Mijn Heiligheid te onteren; dit zal de eerste strijd van het einde zijn;

Ik Ben: de Majesteitelijke Ruiters;² Ik Ben: het Woord;

als deze aarde treurt, wegwijnt en haar bomen geen vrucht dragen en hun bladeren verdorren, komt dat omdat jullie niet gehoorzamen aan Mijn Wet; - heb Ik niet gezegd: gij zult geen vals getuigenis geven? en toch, in het hart van Mijn Heiligdom waar de punt van de lans³ ligt, waar tussen Mijn Abels ook de Kaïns zijn, wordt dit gebod ook niet gehoorzaamd; de door Kaïn benoemde priesters worden nu uitgezonden naar de vier hoeken van de aarde, niet om van Mij te getuigen als de Verrezene, noch van Mijn Offer, maar om Mijn Woord te veroordelen door het na-apen van de Schriften, en aan alle volkeren een Valse Christus te verkondigen, onder een valse oecumene en zo de wereld een portie Rationalisme en Naturalisme te geven, een verontreinigd voedsel: een Leugen; Ik zeg je, zij zullen niet zegevierend blijken noch voor altijd heersen: de Gerechtigheid zal overwinnen!

Ik zal niet toelaten dat je voor altijd gedijt daar Ik alles over je weet en hoe je door de macht van de draak je eigen

priesters benoemt en hen op hoge zetels plaatst om Mijn eigen priesters te onderdrukken en te overweldigen; Ik zeg je: de tijd is bijna voorbij; Ik zal je van je hoge zetel sleuren om aan de voeten van Mijn eigen priesters, Mijn heiligen en Mijn engelen te vallen, en je te laten toegeven dat je de slaaf bent van het beest ... spoedig, zeer spoedig, zal Ik tot je komen als een dief, onverwacht, en de Leugen, je Valse Christus, ten val brengen, en De Waarheid terugplaatsen; Ik zal spoedig komen om dat valse beeld te verbrijzelen dat je van Mij maakt en dat je elke natie dwingt te eren;⁴ nee, zegevierend zul je niet zijn!

dochters en zonen van Mij, jullie die doelloos rondwalen in deze woestijn, keer terug tot Mij, heb berouw! zondig niet meer; Ik weet dat jullie dikwijls, door gebrek aan liefde, vals getuigd hebben, maar jullie stonden niet onder de bescherming van jullie herder om te worden onderricht in Mijn voorschriften vanwege jullie vijandigheid tegenover Mij; en toch, ondanks jullie arrogantie en jullie vijandigheid tegenover Mij, roep Ik tot jullie: Ik bemin jullie! en Mijn vergeving is jullie al geschonken; kom terug tot Mij zoals jullie zijn, en Ik zal jullie bekleden met Mijn Godheid; Ik zal jullie je goddelijkheid teruggeven omwille van Mijn Heilige Naam;

- willen jullie getuigen? getuig van Mijn grote Liefde en Barmhartigheid; willen jullie getuigenis afleggen? leg getuigenis af in Mijn Naam: Jezus Christus, Beminde Zoon van God en Verlosser; bemin elkaar zoals Ik jullie bemin; verheug jullie, aan wie Mijn verborgen manna gegeven is en die het Zegel van Mijn Liefde al op jullie voorhoofd hebben ontvangen;

¹ Jes. 63: 2-3.

² Apoc. 19: 11.

³ De valse profeet.

⁴ Apoc. 13: 16.

- vanuit de Hemel heb Ik jullie geboden de goederen van jullie naaste noch zijn vrouw te begeren, door zowel leken als priesters is ook dit gebod niet onderhouden; Ik heb Mijn Liefde voor elk schepsel op aarde geopenbaard door Mijn Offer en door dit Offer heb Ik jullie het eeuwige leven gegeven en Mijn Boodschap van Liefde; velen van jullie prediken liefde, vergeving, nederigheid, verdraagzaamheid, heiligheid telkens weer, en toch zijn er tot op de dag van vandaag velen van jullie bereid te doden omdat jullie niet krijgen wat jullie willen; jullie blijven giftige pijlen afvuren op elkaar, omdat jullie niet hebben wat Ik aan je naaste gegeven heb; sinds de tijd van Mijn Abel tot vandaag wordt deze zonde voortdurend herhaald;

de eerste mens die het bezit van zijn broeder begeerde was Kaïn, maar hoeveel meer Kaïns zijn er vandaag? en hoeveel meer Ezaus? alleen uit gemakzucht en niets anders gaf hij zijn eerstgeboorterecht weg en verviel tot geloofsafval; waarom niet het voorbeeld van Abel volgen en heilig zijn? beminnen betekent heilig leven, overeenkomstig Mijn Geboden; als jullie, die Mij dag en nacht prijzen, toch het bezit van jullie naaste begeren, vraag Ik jullie om berouw te hebben! als je Mij vraagt: "hoe zou ik het eigendom van mijn naaste begeren, ik, die mijn bezittingen, mijn leven en alles aan U toegewijd heb? hoe kan ik zijn bezittingen begeren?" Ik zal je zeggen: je geest begeert de geest van je naaste, en precies die gaven die Ik aan zijn geest gegeven heb; de duivel heeft een val gezet voor je ziel, val niet! waarom beginnen deze oorlogen en strijd tussen jullie het eerst in Mijn Huis, als het niet hoofdzakelijk uit geestelijke afgunst is? Kaïn wilde iets en hij kreeg het niet, dus doodde hij Abel; Ezaus wilde

iets en gaf zijn eerstgeboorterecht weg om het te krijgen; jullie hebben een ambitie die je niet kunt bevredigen, dus of je negeert het geluk van je naaste om hem ontevreden te maken, of je gaat erop uit en bent bereid te doden;

voorwaar Ik zeg jullie: als je in je hart de bitterheid van de jaloezie hebt, of een zelfzuchtige ambitie, eis dan niets voor jezelf op of bedek de Waarheid niet met leugens, want waar je jaloezie en ambitie aantreft, vind je onenigheid, schijnheiligheid en lauwheid; ga niet door te zondigen, heb berouw! en laat je niet beïnvloeden door hen die door de valse profeet zijn benoemd en Satans huisgenoten zijn; luister niet naar hen;

Ik zal spoedig met Mijn Troon onder jullie neerdalen, kom dus en heb berouw zolang er nog tijd is; kom, jij die weifelt en aarzelt tussen goed en kwaad, en die op slinkse wijze het huis van de naaste binnendringt om invloed te krijgen bij dwaze vrouwen die bezeten zijn door hun zonden, en de ene manie na de andere nalopen in een poging zichzelf te ontwikkelen maar nooit tot de kennis van de Waarheid¹ komen; besef hoe beklagenswaardig je eruitziet en begrijp Mijn verwijten niet verkeerd; besef hoezeer Ik je bemin; werk voor Mijn Glorie en kijk niet naar rechts noch naar links; want als je naar links kijkt zul je roofzuchtige wolven zien die klaar staan om zich op je te storten om je aan stukken te scheuren, en als je naar rechts kijkt zul je een kuil zien, die voor jou gegraven is om je erin te laten vallen; wees dus gelukkig, generatie, met wat Ik je gegeven heb en deel zoals Ik met jou deel;

Mijn Vuur is ophanden en, ach ... zo velen van jullie zullen onvoorbereid zijn,

¹ 2 Tim. 3: 6-7.

omdat jullie tijdperk niet gelooft; zij aanbidden Mij niet; zij hopen niet op Mij en beminnen Mij niet; jullie generatie heeft De Waarheid en Mijn Geboden vervangen door godslasteringen; Liefde ontbreekt onder jullie; jullie leven niet een leven van liefde, en evenmin hebben jullie begrepen wat "de Vrees voor de Heer is het begin van Wijsheid" betekent; als jullie Mij vrezen, worden jullie gezegend; als jullie Mij vrezen, kunnen jullie de volmaaktheid bereiken; als jullie Mij vrezen, zal Ik jullie dronken maken door Mijn zoete Wijn en jullie verzadigen met Mijn voortbrengsel; als jullie Mij vrezen, zullen jullie in Vrede leven; als jullie Mij vrezen, zal de Wijsheid helemaal tot aan jullie drempel komen; als jullie Mij vrezen, zullen jullie ijverig gehoorzamen aan Mijn Geboden, en geen letter Daaraan veranderen;

dus raad Ik jullie allen aan niet met een verdeeld hart te leven; vul jullie ziel met Mijn Goddelijke Genade nu er nog tijd is; heb berouw terwijl er nog tijd is; keer terug tot Mij nu er nog tijd is; stapel niet zonde op zonde;

helaas voor die koppige zielen die hun oren sluiten voor deze laatste waarschuwingen, wat zullen jullie doen bij Mijn Terugkomst? Ik sta als Trouw en Waarachtig² bekend, en Ik zeg jullie: Gerechtigheid zal overwinnen; wees niet verbijsterd, Mijn kind, wees niet verward over wat Ik je te schrijven gegeven heb, want het is voorzeggd dat in jou dagen Mijn Kerk verraden zou worden door iemand die helemaal van Mij was, net als Judas, en dat Haar geloofsafval uit Haar binnenste zou komen; dat Ik zou worden verraden door hen die Mijn Maaltijden gedeeld hebben, die met Mij verbonden waren, die met Mij aten en dronken;

maar zeer spoedig nu zal alles wat bedekt is openbaar worden en wat Ik in parabels en beeldspraak gezegd heb zal duidelijk worden; Ik zal Mijn spreuken en parabels onthullen aan de armen; voordat deze generatie voorbij is zal Ik door Mijn Macht en Mijn Glorie de Valse Profeet ten val brengen; alles wat de Schrift zegt, moet tot de jota vervuld worden, dit is de reden waarom Ik alles heb opgeschreven, zodat na het onderzoek van deze Boodschappen jullie het merkteken van echtheid in elke letter zullen begrijpen en dat dit Mijn Eigen Woorden zijn door Mijn Genade aan jullie allen gegeven; Ik ben gekomen om deze flakkerende vlam van liefde te laten opleven, voordat de Valse Profeet erin slaagt haar helemaal uit te blazen ...

(Jezus huilde.)

... Ik huil, ja; hij woont in Mijn Huis en in plaats van Mij geurige gaven en offers aan te bieden, vervangt hij die door allerlei slechte vormen die hem door de boze worden aangereikt: onzuiverheid, vrij seksueel verkeer, ongerechtigheid, ongehoorzaamheid aan Mijn Wet, losbandigheid en dronkenschap met het bloed van Mijn profeten, Mijn eigen Profeten ... zonder onderbreking braakt zijn mond zijn grootspraak en godslasteringen uit naar de vier hoeken van de aarde; valse zegeningen en ware vloeken komen uit diezelfde mond; Ik weet alles over hem, Ik ken hem van binnen en van buiten, en Ik zeg je: hij zal nooit de plaats van rust bereiken; Ik, de Heer, zal jou, Mijn kind, visioenen geven over hem die het bloed van velen op zich laadt en van degenen die hem aanbidden;

blijf waakzaam, en bid altijd om sterkte om Mij met vertrouwen trouw te

² Apoc. 19: 12.

blijven; luister naar Mij: de zonden van deze Rebel zijn tenhemelschreiend en hebben heel Mijn Gerechtigheid opgewekt, gevolgd door een Oneindig Leed in Mijn Ziel, hem te moeten verdoemen met heel zijn gevolg; - Mijn Vader heeft hen met vreugde en grote liefde geschapen, en Ik heb hen bemind en Mijzelf geofferd om niet alleen de rechtvaardigen te redden maar ook de onrechtvaardigen; Ik heb Mijn Leven voor hen gegeven, maar hij en zijn clan hebben zich in plaats daarvan tegen Mij gekeerd, in het volle bewustzijn zijn geloof te gronde te richten ...

(Jezus huilde weer)

... en Mijn Verbond voor altijd en eeuwig te breken ... zijn doel is het de Schrift van begin tot eind te misvormen en van Mijn Woord, Waarheden, Wijsheid en de taal van Mijn Kruis een rinkelend cimbaal te maken, een rationele theorie, de theorie van een filosoof, Wijsheid nappend, en met deze lege onderrichtingen een grote menigte te voeden en ze naar hun dood te leiden;

- met zijn trotse mond aapt hij de Blijde Boodschap na, hij aapt Mijn Verrijzenis na en Mijn absolute Godheid; ach! de tijd van je handeldrijven is spoedig voorbij; de handelaren die handel met je dreven en je voorzagen van de beste kwaliteit handelswaar zullen tot zinken worden gebracht, en alle mensen zullen van afschuw vervuld zijn over je lot;

dochter, lees Ezechiël 28;

"opgeblazen van trots, heb je gezegd: ik ben god; Ik zit op de troon van God, omgeven door de zeeën; hoewel je een mens bent en geen god, beschouw je jezelf als aan God gelijk; je bent nu wijzer dan Daniël; er is geen wijze die

wijzer is dan jij; door je wijsheid en je intelligentie heb je een grote rijkdom vergaard; je hebt stapels goud en zilver in je schatkamers; je bekwaamheid in het handeldrijven is zodanig dat je welvaart is blijven groeien en daarmee is je hart steeds arroganter geworden; daar je jezelf verbeeldt de gelijke van God te zijn, heel goed, Ik zal vreemdelingen op je afsturen, de meest barbaarse van alle volkeren;

"ze zullen het zwaard tegen jouw heerlijke wijsheid trekken, ze zullen je luister besmeuren; ze zullen je in de kuil werpen en je zult een gewelddadige dood sterven, omringd door de zeeën; zul je dan nog pronken als de Hogepriester, gekleed in zilver en goud? zul je nog zeggen: ik ben een god, een Profeet, als je tegenover je moordenaars staat? nee, je bent een mens, en geen god, in de greep van je moordenaars! en je zult sterven zoals de goddelozen door de hand van vreemdelingen;

"je was ooit een voorbeeld van volmaaktheid, vol van wijsheid, volmaakt in schoonheid; je was in Eden, in de tuin van God, in het Hart van Mijn Heiligdom, maar je drukke handel heeft je vervuld van geweld en zonde; je hebt je wijsheid corrupt gemaakt ten gevolge van je glorie; door het onmetelijke aantal van je zonden, door de oneerlijkheid van je handel, heb je Mijn Heiligdom bezoedeld;"

Lees dan Apocalyps 18;

- nu wordt het oordeel over de wereld geveld; nu zal de vorst van deze wereld spoedig ten val gebracht worden; het tweede beest, alias de Valse Profeet, de "hogepriester", de Lans, de jakhals, zijn allen één en dezelfde; Hij is degene die zich tot de tanden heeft bewapend om

oorlog te voeren tegen Mijn Wet;¹ en tegen Mijn profeten;² hij en zijn clan zijn de jakhalzen die Ik je genoemd heb in Mijn vroegere Boodschappen; - Ik ben hem en heel zijn clan moe en het doet mij geen plezier te straffen; Ik wilde hen redden, door hen aan te nemen als Mijn zonen, maar ze lieten zich door rijke kooplieden kopen die samen met hen zullen vallen; voel Mijn smart, voel Mijn verdriet, voel Mijn pijn; zij zijn afgodendienaren van het geld ...

*Mijn God, kom rusten
in de harten van Uw Abels,
zij die U werkelijk beminnen;
het kan zijn dat het er weinig zijn, niet veel,
maar zij zijn Uw heiligen die beproevingen verduren,
zij zijn degenen die U beminnen,
zij zijn de mensen
die volharden en geloven,
zij zijn Uw metgezellen,
zij zijn Uw eerste vruchten
bij wie nooit een leugen over hun lippen kwam;
Ik bied U hen aan
opdat U in hen rust.*

Ik zal Mijn Hoofd laten rusten in de harten van Mijn godvruchtige kinderen (de heiligen van jouw tijdperk); kom, bemin Mij, troost Mijn Hart; en geef eerherstel voor hen die hele naties Mijn Liefde onthouden door een muur te bouwen tussen Mij en Mijn kinderen - Ik heb nooit een ziel Mijn Liefde onthouden - bid, Mijn Vassula, zonder ophouden; velen zullen gereinigd worden door gebeden; velen zullen gezuiverd worden door offers en vasten; talm niet; de tijd dringt, zegen Mij vaker;

¹ Alias Mozes.

² Alias Elia: Apoc. 11: 1-13.

wis de ongerechtigheid van de wereld uit door Mij meer liefde te geven en Mij meer liefde te tonen; ach Vassula, Mijn dochter, doe Mij een genoegen, en zeg Mij deze woorden:

Jezus,
leer mij U teder te beminnen,
schenk deze genade aan hen
die U niet beminnen
en het Verterende Vuur
van Uw Heilig Hart niet kennen;
amen;

17 augustus 1990

Ik kom tot U, mijn Jahweh, om U vergiffenis te vragen voor mijn zonden. Heer, luister naar mijn smeken, ik weet dat U ons vergeeft en al onze zonden voorbijziet.

Ik vergeef je, Ik vergeef je liever dan je met Mijn toorn te slaan ... verlaten en onbewoond was je; je was beroemd om je dorheid; je was als een tuin zonder water en Ik, als een waterloop die een tuin instroomt, kwam naar je toe om je grond te bevloeien; Ik heb je gered uit de klauwen van Mijn vijand; de leeuw heeft je verlaten en je land is nu een tuin, dankzij Mijn Oneindige Liefde en Barmhartigheid;

- Ik ben je Redder en Jezus is Mijn Naam; sta Mij toe de volgende Boodschap te schrijven voor¹ ... Ik, de Heer, sta voor hem en Ik zet vuur en water voor hem neer; Ik heb hem de vrijheid gegeven om te kiezen; hij kan zijn hand uitstrekken naar wat hij wil; Ik let op al zijn daden; Ik noteer zijn bewuste en absolute oprechtheid tegenover Mij en zijn bewuste en

¹ Iemand uit Rhodos.

absolute onoprechtheid tegenover Mij; "haast je en kom tot Mij, en Ik zal je vlam laten opleven: de kleine vlam die in je is overgebleven sterft spoedig! Ik bemin je met een eeuwige Liefde en Mijn Barmhartigheid is onpeilbaar; je geniet Mijn gunst;"

- velen van jullie zeggen vandaag: laten we drinken, laten we vandaag eten, morgen zullen we dood zijn; bedrieg jezelf niet ... kom tot bezinning en kijk Mij aan, jullie God; Mijn Wet gehoorzamen is Mij beminnen en ieder die leeft in de liefde, leeft in Mij; Ik heb de filosofen en de wijzen van jullie tijdperk niet nodig, noch de meesters; Ik heb zwakheid nodig ... armoede ... eenvoud ... begrijp je? de dagen komen waarin Ik Mijn Wet op jullie harten zal leggen;

Ik kom in deze dagen van Barmhartigheid om de volkeren voor te bereiden en hen eraan te herinneren dat Ik jullie innerlijke zelf kan zuiveren van lage en dode daden die jullie tot het eeuwige vuur kunnen leiden; - maar het hart van deze generatie is grof geworden en hoewel Ik openlijk tot de naties spreek willen ze nog steeds niet naar Mij luisteren; kom, neem je kruis op en volg Mij, Ik zal elke stap die je zet zegenen;

IXΘΥΣ 

(Later, tot de kleine gebedsgroep:)

Ik heb velen uitgenodigd voor Mijn feestmaal, maar slechts weinigen willen komen,¹ dus zeg Ik jullie: ga nu naar de armen! ga naar de blinden! sommigen

¹ De kleine gebedsgroep heeft dikwijls geprobeerd priesters en archimandrieten en zelfs monniken uit te nodigen, maar ieder had een excuus en toonde helemaal geen interesse voor de Boodschappen van de Heer. Ze waren beleefd.

zullen jullie dood aantreffen, maar maak je geen zorgen, Ik zal ze opwekken; Ik heb jullie allen opgericht en Ik zal er nog velen oprichten; ga dus uit naar de armen en de zieken en zorg ervoor dat Mijn Huis vol wordt! laat hen die het eerst uitgenodigd waren voor Mijn feestmaal maar weigerden te komen verbaasd zijn de blinden te zien met hun zicht en de armen rijk aan Mijn Kennis! en de doden weer tot leven gewekt!

gedij in Mijn Rijkdommen en kwijn niet weg! wees standvastig en werk voor Mijn Glorie ... kinderen, ban jullie egoïsme uit; Mijn Koninkrijk is heel dicht bij jullie; wees vol vuur en volg Mijn Woord; houd jezelf rein en leer jezelf te verloochenen zodat Mijn Geest in jullie kan ademen;

- Ik heb jullie gekozen, Mijn engelen, niet omdat jullie het waardig zijn, maar omdat jullie arm en ellendig zijn; verheerlijk Mijn Naam weer door samen te komen om Mij te dienen;

wees actief in alle goede werken - Ik ben altijd met jullie;

IXΘΥΣ 

3 september 1990

(Ik ging een priester bezoeken. Hij is een priester van een bepaalde orde en ik weet hoe het habijt van deze orde eruitziet. Toen de deur openging en ik hem zag, was ik verbaasd iemand tegenover mij te zien die een excentriek maskeradegewaad leek te dragen! Hij droeg een lang licht purperen gewaad dat van satijn leek. Ik kon de binnenkant van zijn lange, ruime mouwen zien. Ze waren licht olijkleurig. Om zijn middel droeg hij een fantasieeicintuur van goud en zilver. Om zijn nek droeg hij een dikke gouden ketting. Er was geen teken van een kruis. Hij zag eruit als een koning

uit de Oudheid. Eerst dacht ik dat zij hem zo gekleed hadden omdat hij zo bijzonder is. Toen hij mij begroette keek ik naar zijn gezicht en vergat ik wat hij droeg. Ik was samen met (...), een andere priester van dezelfde orde, en hij reageerde niet. Ik dacht dus dat alles normaal was en daarom liet ik het zoals het was, zonder er veel over na te denken, totdat ik mij de Boodschap van de Heer herinnerde, een week voor dit incident toen Hij zei: "Ik, de Heer, zal je visioenen geven van hen die het beest volgen;" en Hij had gezegd dat zij die het beest volgen in Zijn Kerk als Hogepriesters gekleed zijn, gemaskerd met goud en zilver. Zij zullen velen misleiden, zelfs de uitverkorenen. Die middag had ik geen ordepriester gezien: ik heb iemand gezien, gekleed als een "koning" in fantasiegewaad.)

Vassula, Ik heb je gezegd dat Ik met Mijn Vinger alle doornen van Mijn Lichaam¹ zou aanwijzen, een man die zoiets doet behoort uit de gemeenschap verwijderd te worden;²

10 september 1990

*Jahweh Sabaoth, breng ons terug,
laat Uw Gelaat glimlachen naar ons en wij
zullen veilig zijn.³*

vrede zij met je;

steun op Mij ... Ik heb je niet voor niets gevormd; Ik ben dit Werk met jou niet begonnen om het onvoltooid te laten; Ik heb Mijn Werk gezegend zodat het Mij verheerlijkt, en jij, jij die niets bent en Mij helemaal geen gaven kunt aanbieden, op jouw schouders heb Ik Mijn Juk gelegd om de wijzen in

verwarring te brengen en hen uiteen te drijven, en hun duidelijk te maken dat zolang zij op hun standpunt blijven staan, Ik, de Heer, Mij niet aan hen zal openbaren; en jij, dochter, ja ... duizel maar van verbijstering over Mijn keuze, want welke mens kan zeggen: "ik heb mijn hart gereinigd, ik ben gezuiverd van mijn zonde?" en toch hopen jouw vervolgers, doof voor Mijn Onderrichtingen, iets te vinden om tegen jou te gebruiken; Ik zeg je plechtig, van alle uit vrouwen geboren kinderen is er nooit een geringere gezien dan jij; jouw wonde, dochter, verwondt ook Mij;

ja, alles van deze generatie is overspelig ... maar Ik ben van plan jouw generatie te redden zoals Ik jou gered heb; zelfs al moet Ik haar naar de woestijn slepen, en met haar doen wat Ik met jou gedaan heb:¹ Ik zal haar naaktheid voor haar ogen onthullen, en bij het eerste geluid van berouw, zal Ik naar haar toe vliegen zoals Ik naar jou gevlogen kwam; dan in Aanwezigheid van Mijn engelen zal Ik voor haar Mijn Lied van Liefde zingen; Ik zal haar weghalen van het pad van hersenschimmen en haar de genade van Mijn Wet schenken; dan zal Ik haar hand in Mijn Hand nemen en haar terugleiden naar het binnenste van Mijn Huis, waar Ik haar al de Rijkdommen van Mijn Heilig Hart zal laten zien; die Schatten heeft Mijn Hart bewaard voor het eind der Tijden: om deze flakkerende vlam, bijna gedoofd, aan te wakkeren tot een Verterend Vuur, om licht te geven aan hen die leven in de duisternis en in de schaduw van de dood;

- Vassula, Mijn dochter, jouw vervolgers zullen proberen je te ontdoen van de gewaden die Ik je gegeven heb en

¹ Ik open op goed geluk de Heilige Schrift voor een profetie.

² 1 Kor. 5: 2.

³ Psalm 80: 4.

¹ Een loutering als in het Vagevuur, toen ik mijn zonden zag door de ogen van God.

je te beroven van Mijn juwelen! maar Ik beloof je elke hand weg te trekken die jou zal naderen; het is Mijn bedoeling een eind te maken aan hun losbandigheid en hun misleidingen; Ik ben van plan een waarschuwing te laten zien die voor altijd vast zal staan: de Koning der koningen, het Lam van God, de Eerste en de Laatste, het Woord van God, de Verrezene, de Christus, de Verlosser; om een eind te maken aan hun samenzwering tegen Mijn Kerk en hun valse onderrichtingen van Mijn Woord en Mijn Beeld te beëindigen; Ik gebruik nu geen beeldspraak, Ik zeg nu onomwonden dat zij beraadslagen over een titel voor Mij die niet bij Mij hoort en dat Ik niet ben; een valse Christus, een levenloos beeld, een valse god: geraffineerd verborgen onder een valse oecumene ... maar Ik beloof je, Mijn kind, dat Ik op het eind zal overwinnen; Ik zal die valse leraren van jouw tijdperk overweldigen en Ik zal je de verborgen schatten van Mijn Heilig Hart geven, door op je tong de taal van Mijn Kruis te leggen die Liefde is, met al haar Mysteries, Mirakelen en Wonderen!

dan zal Ik Mijn herders herinneren aan de woorden "leiderschap en dienst"; Ik zal hen bevelen zich niet te gedragen als grote heren die hun autoriteit laten gelden onder de armen; nee, ieder die groot wil zijn onder de armen moet hun dienaar zijn, en ieder die de eerste wil zijn onder hen moet de minste zijn, evenals Ik niet op aarde kwam om te worden gediend maar om te dienen en Mijn Leven te geven als losprijs voor velen;

- en jij, kleintje, wees niet bang voor Mij;¹ Ik zal Mijn Licht binnenin jou bewaren, voor altijd en eeuwig! bid voor

de redding en de bekering van jouw tijdperk;

Ik zegen je; zegen Mij en bemin Mij;

IXΘΥΣ 

12 september 1990

Jezus?

Ik ben; vrede zij met je, bloem; schrijf Mijn Boodschap voor alle delen van de wereld op:

vrede zij met jullie; kinderen van Mijn Hart, beseffen jullie hoe de Hemel zich elke dag voor jullie opent met Mijn Genade, om jullie tot bekering op te roepen... jullie te herinneren aan Mijn Woord... met onderrichtingen om jullie Mijn Geboden te leren onderhouden;

de Hemel opent Zijn Deuren dagelijks op verschillende plaatsen in de wereld om jullie Vrede en Liefde te brengen; en de Wijsheid in al haar Glorie daalt precies te midden van jullie allen neer op een Troon om de ogen van de blinden te openen, om de oren van de doven te openen en de doden op te wekken waarmee deze woestijn bezaaid ligt; nee, de Wijsheid zal Zichzelf niet openbaren aan de sluwe ziel; Ze zal alleen komen om de eenvoudige en de arme te onderrichten en al Haar Werken over hen uit te gieten, want juist deze zielen weten Mij, de Heer, te vrezen en Mijn Woord te koesteren; wat is een groter geschenk dan Haar helemaal tot aan jullie drempel te brengen? wat is een grotere vreugde dan Haar glimlach naar jullie? wat is een grotere verrukking dan Haar voor jullie Haar Nieuwe Lied van Liefde te horen zingen? verheug je dus, schepping! want Ik Ben sta vlak voor jullie deuren ...

¹ Ik was bang dat Jezus geërgerd was over mij.

deze vreugde werd bewaard voor jullie tijden, generatie, als Satan en heel zijn rijk, samen met zijn wereldwijde autoriteit escaleren tot het toppunt van hun macht in Mijn Kerk en in alle naties, samen met de valse profeet, wiens voetstappen jullie elke dag en overal steeds duidelijker horen; ze zijn tot de tanden bewapend om oorlog te voeren tegen Mijn Kerk en tegen allen die aan Mijn Geboden gehoorzamen;

Ik heb beminde kinderen, dit Hemelse Manna voor jullie tijden bewaard, geschonken door Mijn Heilige Geest: het is dit verborgen manna¹ dat Ik bewaard heb voor tijden van verwildering en ongerechtigheid; het is het voedsel voor de armen en voor hen die uitgehongerd zijn, en Ik beloof jullie, dat ze zoveel zullen ontvangen als ze willen eten, en aan hen zal Ik Mijn Nieuwe Naam verlenen; het is dit Hemelse voedsel dat Ik uit de Hemel laat neerdalen, het is de uitstorting van Mijn Heilige Geest, om jullie innerlijke woestijn te vullen; het is de Liefde die spreekt tot een vijandige wereld; het is de Liefde die aan elke gesloten deur klopt; het is de Liefde die roept aan de andere kant van de Muur die ons scheidt, en die opgetrokken is door Mijn vijanden; het is de Liefde die als een bedelaar smeekt om: wederliefde ... een glimlach ... een woord van spijt ... een zucht ... Ik ben het:

het Heilig Hart;

Ik kom nogmaals om de stervende vlam in jullie hart aan te wakkeren tot een Verterend Vuur van Tederheid en Liefde; Ik daal neer om alle Schatten van Mijn Hart overvloedig uit te gieten over jou, mensheid ... en licht te geven aan

hen die in duisternis leven en in de schaduw van de dood;

Ik kom om de deuren van jullie kerkers te versplinteren en met Mijn Vlam de ketenen van jullie zonden te laten smelten;

Ik kom om jullie uit je gevangenschap en van je ongerechtigheid te bevrijden en jullie losbandigheden te beëindigen; het is Mijn bedoeling, generatie, je te redden; zelfs als Ik je helemaal de woestijn in moet slepen om tot je te spreken, jou je dorheid te tonen en je te laten zien hoe je hele lichaam vol duisternis is, zal Ik het doen om je te redden; ach, schepping! wat zal Ik niet voor je doen ... Mijn Geest rust op je en Hij zal voor altijd en eeuwig op je rusten; open dus je hart en laat Mij je vullen met Mijn Genade;

kom je sterkte bij Mij halen, versterk je wortels in Mij, want wat zal je doen op de dag van de beproeving als je wortels zwak zijn? je zult slingeren in de wind en worden weggerukt door het geweld van de storm, en je takken zullen breken als dun glas; nee, je zult niet in staat zijn te overleven; kom dus tot Mij en gedij in Mijn Rijkdommen opdat je niet zult verdwijnen; kom tot Mij zoals je bent; wacht niet tot je heilig bent om tot Mij te komen; kom tot Mij zoals je bent en Ik zal je je zonden vergeven en je ziel zuiveren;

Ik zal je dan bekleden met Mijn Goddelijkheid omwille van Mijn Heilige Naam om je voor te bereiden op onze geestelijke Bruiloft; Ik, de Heer, ben van plan je in Mijn Glorie te huwen en je, generatie, helemaal tot de Mijne te maken; Ik ben van plan je de Weg te laten vinden en je voeten weg te leiden van de kronkelige paden; Ik zal je voorbereiden om voor altijd en in alle eeuwigheid van Mij te zijn;

¹ Zie Apoc. 2: Pergamum, vers 17.

vandaag, buig Ik Mij uit Liefde en Barmhartigheid helemaal vanuit de Hemel tot jou neer; maar tegelijkertijd is Mijn Ziel bedroefd en vol zorg om Mijn lammeren en Mijn schapen te vinden, sommige van hen zijn verstrooid, andere verloren en andere verslonden door wolven in lamskleren; wees dus niet verbaasd over Mijn bezoek aan jou, want elke dag die verstrikt zul je Mij meer en meer zien, totdat je Mij van aangezicht tot Aangezicht zult ontmoeten;

Ik zal komen in vlammend vuur om allen die Mij niet erkennen als hun God weg te vagen, en Ik zeg je: de tijd dringt, de uren vliegen en de Dag van Mijn Heerlijkheid is spoedig bij je; wees niet een van die mensen die zeggen: "wel, waar is deze Komst?", "waar is deze Belofte?" - Mijn Komst is nabij en Mijn Belofte is op haar weg om vervuld te worden en je wachten zal worden bekort omwille van de gebeden van Mijn Moeder samen met die van al Mijn heiligen; dus, Mijn beminde, terwijl je wacht, verzoen je en leef heilig zodat Ik je in vrede vind;

Ik zal nu zeer spoedig komen als Liefde; alles komt weldra tot een einde, en op zekere dag zullen jullie Mij allen moeten antwoorden en verantwoording moeten afleggen; wat zal er dus gebeuren met de slechte en met de zondaar? en wat zal er gebeuren met hen die Mij blijven beledigen? Ik ben Trouw en Waarachtig, en Mijn Belofte zal werkelijkheid worden, Ik zal niet talmen; want hoe meer jullie de voetstappen van de valse profeet en zijn clan op de oppervlakte van deze aarde horen, des te meer zal Ik jullie Mijn Eigen Voetstappen laten horen om met Mijn Bloed de sporen van vergif uit te wissen die ze op hun pad achterlaten als lokaas voor jullie; deze Rebel en zijn kliek gaat

het nu voorspoedig; verhuld in Hoge priesterlijke gewaden, verhuld als lam, verhuld als de Waarheid om velen te misleiden en hen allen naar hun dood te leiden;

Ik spreek nu niet in parabels maar in directe woorden; de Tijden zijn gekomen, die Tijden die in de Schrift zijn voorgezegd, wanneer Mijn vijanden een titel zullen beramen die niet bij Mij hoort en die Ik niet ben: een valse Christus, een levenloos beeld, een valse god; een afgod, listig verborgen onder een valse oecumene: de Punt van de Lans die diep in Mijn Heilig Hart steekt en zoveel bloeding veroorzaakt ... met het zwaard zal men jullie dwingen hun vergiftigd voedsel te eten: een portie Rationalisme de ene dag en een portie Naturalisme de andere dag, en zo verder; ze apen de Waarheid, Mijn Woord, de Wijsheid en de taal van Mijn Kruis na; maar er zal vuur uit de Hemel over hen komen en hem en zijn clan verteren; dit staat vast en zal werkelijkheid worden;

Ik zeg jullie al deze dingen, beminden, om jullie te waarschuwen voor deze valse leraren en hun menselijke leerstellingen, en jullie te zeggen dat in deze komende dagen van beproeving Mijn Heilig Hart, dat in Brand staat, jullie zal blijven volgen; zoals de bedelaar die op aalmoezen hoopt, zo zal ook Ik hopen jullie hart te winnen voordat de komst van de duisternis jullie overvalt;

Ik zegen ieder van jullie en laat Mijn Zucht van Liefde als een zegel op jullie voorhoofd achter; Ik, Jezus Christus, beminde Zoon van God en Verlosser, laat jullie met heel Mijn Hart Mijn Vrede; Ik bemin jullie Oneindig, wees één!

18 september 1990

Mijn Heer,

*U die mij behoedt voor het kwaad
en mijn ziel omringt
met Uw Liederen van Liefde,
laat Uw Heilig Gelaat glimlachen naar
allen die U beminnen.*

*Leer aan de jeugd van vandaag U te
volgen en na te volgen.*

*Toon hun de Schatten van Uw Heilig Hart,
en leer aan hen*

*die nog steeds niet begrijpen en
besluiteloos weifelen
tegenover deze Heilige Naam die U hebt
gekozen: Heilig Hart,*

*om te leren dat U het bent, de Christus;
laat hen, die zichzelf gescheiden blijven
houden*

*vanwege theologische vaktermen,
maar toch onder Uw Heilige Naam
verenigd zijn,*

*weer tot bezinning komen en beseffen
hoe zij die Scheiding onder de Christenen
aanwakkeren,*

*en dat zij Uw Wil niet doen,
maar Satan opnieuw een houvast geven
om ons gescheiden te houden*

en zo Uw Kerk verzwakken;

*U bent Jezus Christus, de Beminde Zoon
van God en Verlosser,*

*Het Heilig Hart, Het Woord, De Alfa en
De Omega,*

Het Licht, De Redder, De Panto-Crator:

U bent de ENE Christus.

U bent niet verdeeld!

*daarom bid ik U,
die wilt dat wij één zijn,*

*ons weer te verenigen in liefde,
in hart, in ons geloof en in handelen.*

dit, Mijn kind, is wat je hen moet leren te geloven, en hen moet overreden te doen; maar, Mijn kind, er zullen er zijn die niet zullen luisteren vanwege hun eigendunk; deze mensen liggen zwaar op Mijn Hart,

het ontbreekt hen aan nederigheid en ware Wijsheid, zij zijn slechts vol vijandige opvattingen betreffende de kennis die helemaal geen kennis is als het erom gaat te oordelen, te veroordelen, over woorden te redetwisten, en stellen zonder ophouden vragen; echter zonder ooit te beseffen dat ze een prooi van de Verleider zijn; o! Mijn kind, draag deze moeilijkheden omwille van Mij; dit alles is niet tevergeefs: op zekere dag zul je het Licht zien van aangezicht tot aangezicht ... kom en geniet nu van Mijn Liefde en Mijn Tederheid, laat je hoofd rusten op Mijn Hart en luister naar de roepen van Liefde;

verheug je in Mij, verheug je in Mijn Glorie en Mijn Rijkdom; Ik heb al deze Rijkdom voor jou, generatie, bewaard om je tot Mij te leiden met ketenen van Liefde; en als je vraagt: "hoelang duurt het nog voordat dit Wonder plaatsvindt?" zal Ik je zeggen: het is al begonnen; Mijn Voetstappen zijn door sommigen van jullie al gehoord; de Heer die jullie zoeken, zal plotseling bij jullie zijn; Degene naar wie jullie verlangen is onderweg; en daarom zeg Ik jullie, bied geen weerstand aan Mijn Heilige Geest die nu met volle kracht zal komen om het doodskleed weg te nemen dat over jullie naties ligt en jullie belet het Licht te zien; Ik zal met volle kracht neerdalen met Mijn Geest om de misleiders te ontmaskeren en de handelaren naar buiten te drijven die in Mijn Heiligdom zijn doorgedrongen; richt je ogen op Mij, generatie, en zie de Vreugde die spoedig tot je komt;

Mijn Heilige Geest zal in Zijn Volheid neerdalen, niet alleen om de ellendigen te redden, maar Ik zal ook neerdalen om te oordelen, om het zicht te geven aan de blinden en het zicht te ontnemen aan

hen die zeggen te zien; en degenen die zichzelf wijs en geleerd noemen, zal Ik zodanig in verwarring brengen, dat ze niet eens meer weten wie ze zijn en waar ze vandaan komen; Ik zeg jullie plechtig, Ik zal de onwaardigen onderrichten en hen die jullie dwaas en verachtelijk noemen zal Ik verheffen en met Mijn Kennis onderrichten, en ze omvormen tot toegewijde leerlingen van de Waarheid om hen, die hun Mijn Koninkrijk onthielden te beschamen; Ik zeg jullie: "de doden zullen eerder Mijn Koninkrijk binnengaan dan jullie;"¹

Mijn Geest van Genade kwam tot jullie, tot aan jullie deur, maar jullie wilden niet geloven in Mijn Wondertekenen, noch in Mijn Wonderen, en toch, degenen die jullie verachtelijk noemen en die het uitschot van jullie maatschappij zijn, geloofden in nederigheid, met overgave en met liefde; daarom zal Ik de zondaars terugbrengen en de doden doen opstaan als zuilen van licht, maar tot Mijn grote verdriet zullen jullie, zelfs nadat jullie deze grote wonderen zullen zien, nog weigeren er beter over te denken en te geloven in Mijn Goddelijke Werken van nu; daarom zeg Ik jullie:

"Mijn Koninkrijk zal jullie ontnomen worden
om te worden gegeven aan een arm volk,
een volk dat zijn rechterhand niet
van zijn linkerhand kon onderscheiden
en aan deze armzaligen
zal ik Mijn Nieuwe Naam geven"



(Later:)

¹ De "wijzen".

Vassula van Mijn Heilig Hart,² sta niemand toe je de gave te ontnemen die Ik je gegeven heb;

Heer! verbied hen mij dit aan te doen! Uit mijzelf kan ik niets doen en ik ben beperkt zoals U weet!

wees niet bang, Vassula, Mijn dochter; Mijn vijanden die ook jouw vijanden zijn, zal Ik overweldigen en Mijn onderrichtingen zullen er nog veel meer bekeren; begrijp je? hoe dikwijls heb ik je gered uit de muil van de leeuw? en hoe dikwijls heb Ik je verlicht, Mijn kind? en hoe dikwijls heb Ik je de Weg getoond? ach Mijn Zoete leerlinge!³ vertrouw Mij, vertrouw op Mij; vraag en het zal je gegeven worden;

kom, evangeliseer met liefde voor de Liefde; verwerf zielen voor Mij; verlang naar Mij, bemin Mij, en vertrouw Mij;



ecclesia zal herleven!

19 september 1990

*Heer, neem mijn ziel en mijn hart
en plaats ze midden in
Uw Heilig Hart.*

ach, Mijn kind, hoe heb Ik ernaar verlangd je deze woorden weer tot Mij te

² Hier dacht ik juist dat ik waarschijnlijk de eerste Orthodoxe ben die: "Vassula van het Heilig Hart" genoemd wordt.

³ Jezus was zo vol vreugde toen Hij deze laatste woorden uitriep!

horen zeggen! hoezeer verlang Ik ernaar deze woorden uit ieders hart te horen!

20 september 1990

Heer?

Ik ben;

kom en troost Mij, kom Mij bemoedigen, geef Mij rust; Ik heb je geschapen opdat Ik de Ene en enige zou zijn in je hart; Ik heb je geschapen om Mijn doornen te verwijderen die Mijn Lichaam doorboorden; Ik heb je geschapen om het slachtoffer van Mijn Hart te zijn; Ik bemin je hartstochtelijk; aanvaard Mijn Liefde, aanvaard Mijn Kennis, aanvaard de beproevingen met geduld en kijk er niet minachtend op neer; Ik heb Mijn Kruis met grote Liefde aanvaard, met gehoorzaamheid en Ik heb Mijn Beker gedronken tot de laatste druppel, uit liefde en om de Vader in de Hemel te behagen;

Ik tuchtig je slechts met mate, Mijn dochter; als je naar Mij luistert zul je leren; Mijn Ogen slaan je voortdurend gade, ze behoeden je en zegenen je; Ik ben Degene die je het meest bemint, wees dus niet bang Mijn dochter Vassula; vrees Mijn tuchtiging niet die je Mijn richting in wil sturen door je de luister van Mijn Werken te laten zien, hun Pracht en de Rijkdommen van Mijn Hart en het Verterende Vuur van Mijn Liefde ; heb Ik je ooit in de steek gelaten? heb Ik je ooit geweigerd naar je roepen te luisteren als je Mij nodig had?

- gezegende naties, gezegend volk, gezegende schepping! hoe komt het dan dat jullie weerstand bieden aan Mijn Liefde en verdwaald zijn om een gemakkelijke prooi te worden van Satan, jezelf veroorlovend Mijn Naam ijdel te

gebruiken? de geest die in jullie heerst, generatie, is een opstandige geest, die jullie allen beveelt een sensueel leven te leiden, een doelloos leven, een goddeloos leven, en zo heiligheid te vervangen door perversie; o generatie! waar is het Teken tussen Mij en jou? wat hebben jullie ermee gedaan? waar is je geloof in Mij? waarom heb je je veroorloofd Mij op te geven? heb je nooit eerder gehoord dat hoe dichter je bij Mij komt, des te dichter Ik bij jou kom?

houd je ogen gevestigd op Mij zonder naar links of naar rechts te kijken; laat Mij op zekere dag zeggen: "Mijn kind, welkom in het Huis van je Vader; je bent een kalmerende geur voor Mij geweest; je hebt Mijn Wet onderhouden en heilig geleefd; je bent vruchtbaar geweest en hebt de armen gevoed; kom dan, Mijn kind, val in de Armen van je Vader en leef voor altijd en eeuwig in Mijn Hart;"

ΙΧΘΥΣ 

21 september 1990

*Mijn beminde Jahweh,
maak ons weer goddelijk, vernieuw ons;
vorm ons naar Uw Goddelijk Beeld;
deze Heilige Beeltenis die wij verloren
hebben.*

Mijn Vassula, Ik zal je smeekbeden verhoren en zoals Ik Mijn Zegeningen op jou heb laten neerregenen, zo zal Ik ook deze aarde in prachtige gewaden hullen, haar kleden in glorievolle volmaaktheid, en de mensen ertoe brengen op hun aangezicht ter aarde te vallen, Mij aanbedend; maar eerst moet Ik Mijn Zuiverend Vuur op deze generatie laten neerkomen; Ik moet neerdalen om de vossen uit hun holen te trekken die een

ravage maken van elke nieuwe wijngaard; Ik heb je dit nu gezegd voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt jullie mogen geloven; als bij een opwekking uit de doden zal Ik het verteerde lichaam van deze aarde in een luisterrijk lichaam doen verrijzen en jullie van priesters tot leken omvormen tot een goddelijk volk;

vandaag ontbreekt het jouw generatie aan geloof en ze weigert in Mij te geloven en elke dag die voorbijgaat, worden er meer en meer van Mijn herders gegrepen door de wereld en de verlokkingen van de rijkdom; ze apen de Wijsheid na en als de Genade tot hen komt, aan hun voeten, weigeren ze die Genade; ze willen geen Genade ontvangen in ruil voor genade;

er is een verdeeldheid in Mijn Kerk; zoals Kaïn en Abel, broers, en toch verdeeld; één bloed en toch verschillend; Abel was bekwaam maar Kaïn was onbekwaam; de één was oprecht, de ander niet; de één was welwillend en innemend, de ander kwaadwillig en Mij onwelgevallig; en vandaag lijden de Abels die dienstdoen in Mijn Kerk ... ze lijden omdat ze zien hoe hun eigen broeders Mij verraden; dit is de plaag die zwaar op Mijn herders drukt en deze broederschap gebroken en verdeeld maakt; gelukkig de mens die Mijn Geboden onderhoudt, want hij zal Mijn verzoenende Liefde ervaren; gelukkig de vredestiters wanneer ze werken voor vrede, zij zullen Mijn zonen genoemd worden; de Liefde zal spoedig bij jullie zijn, daarom moet er standvastigheid zijn in Mijn Abels die Mijn Geboden onderhouden en hun geloof in Mij bewaren;

Mijn Vassula, Ik zal je de rest¹ later geven, wees standvastig in je gebeden en wees dankbaar, geef vreugde aan je Vader die in de Hemel is; wees niet bang ... Ik ben met je; de Ogen van de Liefde rusten op je;

Jezus is Mijn Naam;

IXΘΥΣ 

Alleluja!

24 september 1990

vrede zij met je; Vassula, Ik zal je nooit in de steek laten; bid langer tot Mij, dat verheugt Mijn Hart; zeg:

“Jezus, U die mij gered heeft, wees
gezegend;

Jezus, U die mij gevoed heeft, wees
gezegend;

Jezus, ik bemin U, leer mij U steeds
meer te beminnen;
amen”

liefkoos Mij met eenvoudige woorden, die echter uit je hart komen; ach, Mijn beminde! zegen Mij zonder ophouden; rust in Mijn Hart en troost Mij zoals Ik jou troost; dat, Mijn Vassula, is wat Ik nu nodig heb;



25 september 1990

(Boodschap van onze Heilige Moeder aan ons allen.)

¹ De rest van een bepaalde passage uit de Bijbel die Hij mij wilde leren.

vrede zij met jullie, beminde kinderen; sta Mij toe jullie eraan te herinneren dat de Heer ieder hart kent; de Heer is op zoek naar jullie hart; kom tot Hem met een zuiver hart en Hij zal jullie onderrichten; de Heer zal jullie ziel troosten, Hij zal jullie leiden naar Zijn Pad en naar de Waarheid; Ik smeeek jullie, jullie die nog weifelen, sluit jullie hart niet voor de rede; keer terug tot de Heer en Hij zal tot jullie terugkeren; een Vreugde uit de Hemel zal nu op jullie neerdalen, een Licht zal te midden van jullie schijnen; wees voorbereid op het ontvangen van dit Licht, wees voorbereid op de ontmoeting met de Heer;

- wiens handen zijn vandaag de dag schoon? en wie kan in waarheid zeggen, dat zijn hart zuiver is? wiens ziel is in volmaakte harmonie met de Heer? beminden! Mijn eigendom! Mijn kinderen ... de weg naar de Heer ligt te midden van jullie, hij is te vinden in het land van de levenden; strek dan jullie handen uit naar Zijn Heiligdom, en de Heer zal jullie vanuit de Hemel de hand reiken om jullie tot Zich te trekken; strek jullie handen naar Hem uit, en Hij zal Zich vol medelijden naar jullie buigen; kom tot de Heer zonder uitstel; sla jullie ogen op naar de Hemel en kijk naar niemand dan naar Hem, de Heer, jullie God; verheug je in niemand anders dan in Hem, jullie Redder; zoek, zoek niemand anders dan de Heer, jullie Verlosser; zing, zing voor niemand dan voor de Heilige;

moet ik jullie eraan herinneren dat de Heer Tederheid en Medelijden is, langzaam in toornig worden en rijk aan Goedgunstigheid? - Jezus was de Steen die de bouwlieden verwierpen en die de Hoeksteen werd; Ik zeg jullie in waarheid, dat het Koninkrijk van God

onder jullie is en dat Zijn Heilige Geest van Genade zachtjes waait over jullie naties om jullie te doen herleven; dus kom en aanschouw de Bruiloft van de Heilige Geest die jullie landen zal huwen; wijs de Heilige Geest niet af die zo duidelijk over jullie wordt uitgestort; wees niet zoals die "bouwlieden" die de steen verwierpen die later de hoeksteen werd;

God wil dat iedereen gered wordt, en dit is nu Mijn plechtige waarschuwing aan allen die de profetieën van dit boek horen:

onderdruk de Geest niet,

de Geest die nu over jullie waait te midden van en op het toppunt van jullie afvalligheid; zeg later niet, bij het Laatste Oordeel: "ik had nooit gehoord, ik had niet geweten;" Jezus en Ik openbaren de dingen van tevoren, voordat ze gebeuren, zodat jullie niet kunnen zeggen als je God van aangezicht tot aangezicht ontmoet: "ik was onbewust"... - ... de vesting van de trotsen zal vallen ... en de duivels zullen uit haar schoot worden verdreven;

- mogen jullie gezegend zijn; mogen jullie allen gezegend zijn, door naar Mij te luisteren Ik ben jullie beminde Moeder, de Theotokos die jullie allen bemint;

28 september 1990

Jezus?

Ik ben;

leun op Mij, leun op Mijn Schouder; zoals Ik naar jou kwam en je optilde uit de kuil en naar Mijn Huis droeg waar Ik je genezen heb, zo zal Ik je voeten helpen

op de Juiste Weg te gaan; laat je handen zich vastklampen aan Mij; Ik weet dat je wankelmoedig¹ bent, maar Ik zal je sterk maken tegenover het kwaad;

- ach, schepping! Barmhartigheid daalt nu neer vóór het Oordeel komt; verwelkom nu Mijn Barmhartigheid en Mijn Geest zal op je rusten; nader tot Mij, jullie die naar Mij verlangen, en neem je volle maat uit Mijn onuitputtelijke Bronnen van Leven; want zij die Mij eten zullen hongeren naar meer, en zij die Mij drinken zullen dorsten naar meer;² en Ik, als Manna, zal jullie zielen weer vullen; en zoals een pottenbakker zal Ik jullie vormen in wat jullie verloren hebben: Mijn Goddelijkheid;

- dan zal Ik jullie Mijn Koninkrijk tonen en jullie de Wijsheid zenden om jullie de Kennis van Mijn Heilige dingen te leren, en Ik zal jullie tot de Mijnen maken voor altijd en eeuwig; jullie zullen Mijn zonen en dochters zijn Mij verheerlijkend samen met Mijn Samenkomst in de Hemel; dan zal Ik jullie uitzenden als nevel om te ontvouwen zoals men een banier ontvouwt: Mijn Kennis, die jullie ontvangen hebben van de Wijsheid Zelf, om anderen te leren hoe ze rechtschapen moeten worden in wat zij nastreven en leren, zodat generatie na generatie Mijn Heilige Naam Heilig gehouden mag worden; jullie nakomelingen zullen een rijke erfenis ontvangen uit jullie geboren, en dankzij Mijn Oneindige Barmhartigheid ook de kinderen van jullie kinderen; en in de toekomst zullen de naties weten wat de Vrees voor de Heer betekent;

Mijn gunsten zijn niet allemaal uitgedeeld, Mijn gunsten zijn onuitputtelijk, ze vullen elk dal, en Mijn Tederheid voor jullie wordt elke dag vernieuwd; Ik giet onophoudelijk Mijn Liefde uit Mijn Hart als stromend water uit om jullie woestijn te bevoeien en jullie te doen herleven; Ik ben het niet die jullie gedwongen heeft om in duisternis te wonen; het is niet Mijn wens van boven te moeten aanzien hoe jullie jezelf ommuren en jullie zielen opsluiten in de donkerste kerkers; Mijn verlangen is jullie in vrede Thuis te brengen; Mijn verlangen is van jullie woestijn en jullie verdorde land groene weiden te maken, om jullie te verzadigen;

Vassula, al Mijn Boodschappen zijn gebeden; lees en schrijf op, Romeinen 8: 26-27:

Ook de Geest komt onze zwakheid te hulp. Want als wij niet de juiste woorden weten te vinden om te bidden, brengt de Geest Zelf onze smeekbeden onder woorden op onuitsprekelijke wijze, en God, die alles weet wat er in onze harten omgaat, weet volmaakt wat de Geest bedoelt, en dat de smeekbeden van de heiligen, uitgedrukt door de Geest, overeenstemmen met de bedoeling van God.

mediteer hierover ... Ik bemin je, herhaal na Mij het volgende:

Jezus,
noch dood, noch leven,
geen engel geen vorst,
niets van wat bestaat en niets van wat
nog komt,
geen enkele macht uit de hoogte of uit de
diepte,
noch enig geschapen ding, zal mij ooit

¹ Jezus glimlachte.

² Sir. 24: 21.

van U kunnen scheiden¹
 ik beloof U trouw te blijven;
 dit is mijn plechtige belofte;
 help mij deze belofte trouw te blijven
 voor altijd en eeuwig;
 amen;

(Ik heb herhaald wat Jezus mij gaf.)

(Later:)

ziel, bid; dit betekent, spreek tot Mij!
 negeer Mijn Alomtegenwoordigheid niet,
 louter omdat de Verleider je blijft
 bekoren; hoor Mij, weersta, weersta
 hem; kom nu, Ik zal Mijzelf weer door
 jou openbaren, als je jezelf nederig aan
 Mij onderwerpt en Mijn Geest toestaat
 op je te rusten in de uren van Mijn
 Passie;

IXΘΥΣ 

je Jezus; Ik Ben;

1 oktober 1990

Mijn Vassula, Ik ben het, de Heer, voel
 Mij, Ik ben bij je, neem Mij² waar;

Ik deel Mijn Kruis met jou, Mijn
 Doornenkroon en Mijn Nagelen; Ik heb
 je gekozen uit het land van de doden en
 je doen herleven in Mijn Hart om je het
 slachtoffer van Mijn Onverzadigbare
 Liefde te maken, en een boeteziel voor
 veel zielen die er de voorkeur aan geven
 verdeeld te blijven en zich onder Mijn
 Heilige Naam te onderscheiden; Ik deel
 Mijn lijden en zorgen met je, dochter;
 troost Mij, en Ik zal jou troosten;

Vassula, Mijn kind, Ik heb je opgericht
 om Mijn Gerechtigheid te bedaren, Ik

heb je opgericht om Mijn Ziel te
 verheugen; wees dus niet bang, Mijn
 kind, Mijn Vader heeft behagen in je
 gevonden vanwege alles wat je niet bent;
 je hebt geen verdiensten, geen enkele,
 maar Ik heb je begunstigd ondanks je
 ellende, want Mijn Trouw en Mijn
 Goedheid zijn mateloos; offer meer,
 Mijn kind; - Mijn wierook en mirre! hoe
 bemin Ik je! Ik zal je vurig maken voor
 Mij, je God, en trouw aan Mijn Geboden;
 Ik zal je zalven met Mijn olie; O Mijn
 eigendom, leef in Mij en sta Mij toe in
 jou te leven! Ik ben Degene aan wie je
 nooit weerstand zou moeten bieden, die
 je nooit zou moeten verlaten en nooit
 zou moeten verloochenen!

Ik ben Degene die Leven in je ademt!
 sta Mij toe helemaal in je door te
 dringen, bied Mij geen weerstand;
 overlaad Ik je niet met gunsten? verteer
 Ik je niet volledig met Mijn Vlamvend
 Vuur van Mijn Hart? heb Ik je niet
 getoond aan Mijn engelen en aan de
 Heiligen die in Mijn Domein leven? heb
 Ik je ooit het lijden onthouden, ziel?
 daarom is het nu jouw taak om Mij te
 beminnen; het is je taak, ziel, voor Mij te
 knielen en Mij te aanbidden; het is nu je
 taak om Mijn Ziel te verheugen en Mij te
 ontvangen in Mijn Heilig Offer;

kom ... kom ... nader Mij, sta Mij toe
 nu en dan Mijn Liefde voor jou in je oor
 te fluisteren; sta Mij toe je te liefkozen
 met Mijn Tederheid; sta Mij toe je te
 liefkozen door Mijn Zegeningen; kom en
 leun met je hoofd tegen Mijn Hart; je
 bent niet alleen Mijn schrijfblok, ziel; je
 bent ook Mijn beminde bruid die door
 Mijn Hart wordt bemind en voor wie Het
 verlangt te zingen; Mijn Stem is zoet en
 Mijn Hart, een Brandende Oven van
 Liefde; en Mijn Geur is aantrekkelijk en
 uitgelezen;

¹ Rom. 8: 38-39.

² Hier raakte Jezus mijn arm aan.

zie je hoe Ik naar je toe gevlogen kom nog voordat je lippen het woord tot Mij uitspreken? Ik heb je nu als een bloem tussen de distels; als een net dat in zee geworpen wordt, heb Ik je uitgewooid om zielen voor Mij, je Koning, te vangen;

als je dit niet weet, Vassula, Mijn dochter, zeg Ik je nu: volg de sporen van Mijn Bloed en neem het Kruis op dat Ik je heb toevertrouwd; volg de sporen van Mijn Bloed, deze sporen die je vanaf je jeugd¹ gezocht hebt, ze zullen je naar Mij leiden, in Mijn Armen en in Mijn Hart; O Vassula! Ik zal je beschermen als Mijn Oogappel; Ik heb je uit de afgrond gehaald om je een plaats te geven bij Mijn uitverkoren zielen van Mijn Hart; Ik heb je gehuwd om Mijn Kruis met je te delen als ons huwelijksbed en je van nu af aan voor eeuwig tot de Mijne gemaakt;

sla nu je ogen neer voor je Koning en Bruidegom; sla je ogen neer en sta Mijn Hand toe op je hoofd te rusten om je te zegenen, en Mijn zoete Zucht van Liefde op je voorhoofd te ademen, de Adem van Mijn Tederheid; Mijn kind, Ik zou je vrij van alle zorg willen zien; Ik wacht er slechts op je genadig te zijn; Ik wacht er slechts op je te verbergen in Mijn Heilig Hart, voor altijd, waar je Ware Vrede zult vinden;



10 oktober 1990

¹ Toen ik een kind was, had ik visioenen dat ik Jezus volgde op de weg naar Golgotha en dat ik bij Hem was onder het Kruis.

vrede zij met je, kind; sta Mij toe je hand te gebruiken; Ik ben het, je Jezus; het is de Liefde die tot je spreekt en je vraagt ...

O kom en doordring mij!

ach, Mijn Vassula, dan zal Ik je vullen... luister naar Mij en schrijf Mijn Boodschap op voor de gehele wereld;

vrede zij met jullie; de Liefde spreekt; de Liefde biedt aan; de Liefde geneest, zelfs verwondingen die ongeneeslijk leken; de Liefde troost degenen voor wie niemand zorgt; Mijn Liefde voor jullie is eeuwig en van Mij is bekend dat Ik standvastig ben in Mijn genegenheid;

kom naderbij ... kom dicht bij Mij, door met jullie hart te bidden; Ik bied jullie een plaats aan in Mijn school, Ik bied jullie Wijsheid aan om jullie Mijn Kennis te leren; gezegend zij die nederig Mijn Onderrichtingen aanvaardden en Mijn Woorden ter harte nemen;

luister naar Mij, Mijn beminden; de Heilige Schrift zegt: "de taal van Mijn Kruis moge onlogisch zijn voor hen die niet op de weg naar het heil zijn, maar degenen onder jullie die dat wel zijn, zien haar als Gods macht om te redden"² en het is deze Taal die Ik jullie kom leren, het is deze Taal van Liefde die jullie in Mijn school zullen horen; en jullie, jullie die bereid zijn te leren, wees gezegend, wees sterk en gelukkig; hoewel er onvermijdelijk obstakels zullen komen, wees niet bang, vertrouw op Mij; maar helaas voor degene die ze veroorzaakt, hij zal zich tegenover Mij moeten verantwoorden op de Oordeelsdag!

Mijn Terugkomst nadert en Ik geef jullie voortdurend tekenen om je voor te

² 1 Kor. 1: 18.

bereiden; de Liefde is op de Terugweg, Ik ben op Mijn weg terug naar jullie;

- zeg Mij, als een koning een stad binnentrekt, zullen er dan geen voorbereidingen getroffen worden om hem te ontvangen? de hele stad zal in beroering zijn en de koning zal zijn gekozenen en zijn koninklijke hofhouding vooruit sturen om een weg voor hem te bereiden en zijn paden te effenen; hij zal zijn boodschappers zenden om zijn komst aan te kondigen; hij zal hen vragen met luide stem te roepen: "hier is jullie Koning, jullie Koning komt met Zijn Hart in Zijn Hand om Het jullie aan te bieden! Barmhartigheid neigt Zich nu neer vanuit de Hemel en vanaf Zijn Troon; Hij had medelijden met jullie;"

dit is waarom Ik, voor Mijn Terugkeer, jullie de Ark van het Verbond vooruit zend, Ik zend jullie de Vrouw van de Apocalyps, de tweede Eva, die de kop van de slang zal verpletteren met haar hiel; Ik zend jullie voor Mij uit: Mijn Moeder, om een brede hoofdweg te openen en hem recht te maken in deze woestijn; Ik zend jullie de Koningin van de Hemel, de Deur naar de Hemel, om jullie voor te bereiden en jullie allen te scholen die nog in het stof liggen, om naar voren te komen en vrede met Mij te sluiten, jullie Koning, vóór Mijn Grote Terugkeer; Ik zend jullie de Koningin van de Vrede om te dorsen van de ene hoek van de aarde tot de andere, en jullie één voor één te verzamelen;

Ik zend jullie, vóór Mijn Grote Terugkeer, Mijn dienaren de profeten, om jullie aan Mijn Wet te herinneren en jullie af te brengen van jullie kwade wegen en heilig te laten leven, en jullie de gebeurtenissen aan te kondigen voordat ze plaatsvinden;

Ik zend jullie Mijn engelen om jullie aan Mijn Heiligheid te herinneren, aan Mijn Pracht en Mijn Luister; Ik zend jullie Mijn woordvoerders om de Bruiloft van Mijn Heilige Geest juichend van de daken van jullie huizen te verkondigen; Ik zal het niet moe worden jullie op te roepen om met Mij te huwen; Ik zal niet ontmoedigd raken door jullie vijandigheid noch door jullie dorheid;

Ik zal op zoek gaan naar jullie hart en zoals een jongeman die een maagd huwt, zo zal Degene die jullie voortdurend gewond hebben jullie huwen; en Ik, in Mijn Liefde, zal jullie de Doornen die Mijn Hart omringen laten vervangen door een Krans van bloemen; en als een bruidegom die zijn bruidskrans draagt zal ook Ik die dragen, want die krans zal Mijn Krans van Victorie zijn; dit zal de Prijs zijn van Mijn Barmhartigheid ...

generatie, Ik zal je tot de Mijne maken; Ik zal je optillen en dragen zoals een bruidegom zijn bruid zijn kamers binnendraagt, en in Mijn altijddurende Liefde zal Ik je Mijn Heilig Hart binnendragen en je tot de Mijne maken voor alle eeuwigheid;

spoedig, zeer spoedig nu, zal Ik de hemelen openscheuren en in volle kracht neerdalen! als jullie ten volle zouden begrijpen wat Ik bedoel, zouden jullie je tijd niet doorbrengen met niets doen, jullie zouden voortdurend tot Mij bidden; want plotseling en zo snel als een bliksem, zal Ik neerdalen in een gloed van verterend vuur en alles onthullen wat voor jullie verborgen was; Ik zal jullie met Mijn Vinger al diegenen aanwijzen die Mij met lippendienst geëerd hebben en Mij nooit gediend hebben met de taal die Ik hun geleerd had: de Taal van Mijn Kruis, de Taal van de Liefde, de Taal die jullie dingen leert die het menselijk begrip te boven gaan;

Ik zal jullie de Kaïns bekendmaken wier taal niet Mijn Taal is maar die van rijke kooplieden en handelaren; bid voor deze Kaïns; oordeel niet over hen, besteed jullie tijd met voor hen te bidden, sta je tong niet toe uit te glijden; - wees niet een van dezen die tot Mijn zieners zeggen: "schouw geen visioenen" en tot Mijn profeten: "profeteer niet;" laat Mijn Koninklijk Hof voor Mij Mijn Weg bereiden; nooit kwam er een profetie door menselijk initiatief; als Mijn zieners of profeten voor Mij spreken is het door Genade dat ze dit doen en door Mijn Heilige Geest die hen vervult, hen beweegt en hun mond opent om Mijn Woorden te herhalen; en Ik zal doorgaan jullie aan de Waarheid te herinneren door Mijn woordvoerders, zelfs wanneer jullie de Waarheid kennen; Ik zal Mijn plannen blijven onthullen aan Mijn dienaren de profeten, en Mijn Heerlijkheid in visioenen aan Mijn zieners tonen; laat Mijn uitverkorenen en Mijn voorkeurszielen vrij om de Weg voor Mij, jullie Koning, voor te bereiden; laat hen hun getuigenis voltooien;

Ik zend jullie Mijn Hemels Hof om te profeteren over dit einde van de Tijden in de wildernis van jullie tijdperk, om jullie te bekeren voordat Mijn Grote Dag komt; besef dat Ik niet alleen neerdaal voor Barmhartigheid, maar ook voor het Oordeel; Ik zeg niet tegen Mijn boodschappers dat ze alleen de rechtvaardigen moeten roepen, Ik vraag hun ook de onrechtvaardigen te roepen, de armen, de lammen, de uitgestotenen van jullie maatschappij, en ieder die ze op straat tegenkomen, om te komen en Mijn school te vullen; Ik wil al diegenen roepen die Mij nooit gezocht hebben en Mij nooit hebben gekend, om te komen en in Mijn Huis te gedijen, want dit zijn

de Tijden van Barmhartigheid en van Genade;

laat dan allen die jullie zien, jullie aanstaren en zich verbazen over jullie gedaanteverandering; laat hen van jullie gezicht aflezen en door de gloed van jullie hart voelen dat jullie Mijn School bezocht hebben, en dat jullie Mijn leerlingen zijn en Ik, jullie Meester; laat hen in jullie ogen de weerspiegeling zien van alles waarvan jullie getuigd hebben, laat hen op jullie lichaam de tekenen van Mijn Wonden zien; en als iemand jullie vraagt hoe je die hebt gekregen, vertel hun dan dat je ze hebt ontvangen in het Huis van de vrienden van je Meester waar Hij ze als eerste ontving ... neem dan jullie kruis op en volg Mij;

Ik, Jezus Christus, Beminde Zoon van God en Redder, adem Mijn Adem over jullie en zegen jullie allen en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; ga heen in vrede en wees één in Mijn Naam;

IXΘΥΣ 

(Boodschap van onze Gezegende Moeder.)

vrede zij met je; wierook van God, schep moed, want Ik ben met je; Ik ben met je en met Mijn ontelbare engelen omring Ik je om je te beschermen; Ik daal neer met de heiligen om je te leiden;

Ik ben de Koningin van de Hemel; Ik ben de Koningin van de Vrede; Ik ben de Moeder van je Verlosser; Ik ben Degene die aan de komst van de Heer voorafgaat; Ik ben Degene die een brede hoofdweg geopend heeft voor jullie Verlosser, om op aarde neer te dalen, en vandaag weer, zendt de Allerhoogste Mij om een Pad effen en vlak te maken voor Zijn Wederkomst;

hoewel Satan mensen gebruikt om Mijn Werk te belemmeren en er te midden van obstakels opricht, wees niet bang; de Heer is Almachtig en op het eind zullen Onze Harten overwinnen; vertrouw op Zijn massieve Kracht, want Hij kan bergen verzetten en rotsen laten smelten; niets kan Zijn Machtige Hand tegenhouden;

- wat zien jullie boven je? kijk boven jullie hoofden wat de Heer daar opricht; de Heer ontvouwt boven jullie de Banier van Zijn Grote Liefde en Barmhartigheid; Hij komt om jullie te genezen met Zijn liefkozingen en te voeden met vreugden; Hij komt om jullie te parfumeren met Zijn uitgelezen geur van Mirre; Hij komt om jullie wonden te verzachten met Zijn balsem van Tederheid; Hij daalt neer om Zijn olie over jullie uit te gieten generatie, en jullie te zalven; de Koning zal jullie in Zijn Kamers brengen om jullie te troosten en jullie tranen weg te wissen; Hij waakt over jullie als Zijn Oogappel; en jij, zou jij van jouw kant Zijn Liefde beantwoorden? offer Hem je hart en je wil;

- velen van jullie zijn Gods Wegen vergeten, jullie zijn afgedreven, als gegrepen door de stroming in een meer, in een poel van lethargie; verdorven door materialisme, is jullie koers van richting veranderd en van heiligheid en het rechtschapen Pad zijn jullie regelrecht geleid in de netten van de duivel en in de muil van de leeuw! jullie zijn de sporen van het Kostbaar Bloed van Jezus niet gevolgd die Hij als een wegwijzer achtergelaten heeft voor jullie om te volgen, nee, jullie zijn de verdorven richtingen gevolgd die Satan voor jullie uitgezet heeft; richtingen die alle leiden naar de woestijn, waar niemand zal zijn om jullie wonden te

verzorgen, en niemand om jullie te troosten; en waar jullie zouden sterven; jullie generatie heeft verzuimd Gods grote Liefde te waarderen; daarom zijn jullie landen door egoïsme ontbrand, door goddeloosheid en door de razernij van Satan; en tot op de dag van vandaag is zijn hand opgeheven om jullie te slaan en alle naties in vlam te zetten; vanwege jullie atheïsme en jullie perversiteit hebben jullie jezelf gehuld in het doodskleed; jullie hebben je dierbaren gehuld in een wolk van onbuigzaamheid; Ik roep in doodsangst van boven, naar jullie allen om vrede te sluiten met God, om je te verzoenen met jullie families;

als jullie op bedevaart gaan en bidden, komen jullie dan met een zuiver hart? zijn jullie opgehouden kwaad te doen? leven jullie in vrede met je naaste? hebben jullie gebiecht en oprecht berouw gehad over jullie zonden? hebben jullie je vijanden gezegend en hen vergeven? hebben jullie kwaad met liefde vergolden? zijn jullie inderdaad klaar om de Heer te ontmoeten met jullie handen vol goede werken?

- zegen hen die jullie vervolgen, en bid voor hen, oordeel niet over hen; blij bidden, van welk nut zijn jullie gebeden als jullie hart onverzoenlijk is en wrok koestert? waar is dan jullie heiligheid? zuiver jezelf en leef in het Licht van God en in de Liefde van God; wees een ware getuigen van het Evangelie door de warmte en de gloed van licht in jullie hart; wees een getuigenis voor Jezus door Zijn Kruis met Hem te dragen; wees een getuigen voor de Kerk door standvastig te zijn in jullie geloof en verenigd te zijn met de Vicaris van Christus; sta je tong nooit toe uit te glijden; wees volmaakt zoals de Heer volmaakt is; laat zien dat jullie inderdaad de eerste vruchten van Gods

grote Liefde zijn; laat ieder ooggetuige zijn van jullie goede gedrag en weten dat dit komt omdat jullie kinderen zijn van de Allerhoogste; laat de tekenen van Zijn vijf Wonden ook op jullie lichaam zichtbaar zijn; laat ze het Teken zijn om te laten zien dat jullie Zijn leerlingen zijn en Hij jullie Goddelijke Meester; leef Onze Boodschappen en wees als graan om ze te verspreiden; laat jullie liefdeskreet over de hele aarde gaan en tot aan de uiteinden der wereld;

Ik zegen ieder van jullie, en dank jullie dat jullie Mij je tijd gegeven hebben; ga in vrede;

17 oktober 1990

Jezus, U hebt ons in deze boeken veel dingen verteld voordat ze gebeuren, zodat wij zullen geloven wanneer ze plaatsvinden. U hebt ons verteld hoe U mijn zuster Rusland zult laten opstaan en hoe U een eind zult maken aan haar atheïsme. En kijk! Op de 14de opende de Kerk van de Heilige Basilius aan het Rode Plein haar deuren voor U! En ik, haar zuster, snelde die dag naar haar toe om mij te verheugen in haar feest! Maar wat ik van haar ontving was een slag in mijn gezicht ... Uw dienaar, die mijn broeder is en die ik bemin, sloeg mij. - Uw dienaar weigerde mij te zegenen omdat, zei hij, ik naar onze broeders de Katholieken ging en daar de Heilige Communie uit hun hand ontving. Moet ik mij dan voor U schamen, mijn Heer? Dit zou te verdragen zijn geweest als het niet erger geworden zou zijn. Hij zei: "Dit betekent excommunicatie". U had mij, voordat dit gebeurde, een teken gegeven en mij Uw bezorgdheid laten voelen door mijn mond droger dan hout te laten worden en mijn lippen droger dan perkament.

Hoelang zullen de Christenen nog verdeeld zijn?

*Kom en wijs onze harten terecht,
geef ons onze onschuld terug,
kom en maak een dageraad van de
duisternis;
ik dank U, mijn Heer,
dat U mij een gelegenheid gegeven hebt
te worden geslagen en vernederd,
en mij de moed te geven me achter de
anderen aan te sluiten,
ondanks mijn verwonding,
en weer naar hem terug te gaan en het
kruis te kussen
en de hand die mij zojuist sloeg.*

Vassula, jouw pijn is niets in vergelijking met de Mijne ... zelfs als hij een zwaard tegen je trok, Mijn dochter, wanhoop niet; er is hoop op verzoening; Ik zal je spoedig met een groot Wonder¹ overweldigen; zeer spoedig nu zal Ik, de Heer, Mijn Bruid tooien met Haar heerlijke volmaaktheid van Haar jeugd; dan zal er een vredes overeenkomst tussen broeders bezegeld worden; zoals de Morgenster zal Mijn Kerk oprijzen; de ban zal verbroken worden ... zoals een olijfboom, beladen met vruchten, zal Zij solide voor Mij staan ... zoals een wijnstok die bevallige loten voortbrengt, zullen Haar bloesems vruchten voortbrengen van glorie en heerlijkheid ... en er zal maar één Kudde zijn en één Herder ... Ik ben de Verrijzenis ... dochter?² laat je hoop niet nutteloos zijn, je hoeft niet bang te zijn; de verschrikkingen van de nacht zullen spoedig voorbij zijn;³

onthoud, Ik Ben is aan je zijde; Ik laat Mijn Ogen niet te lang op hun wangedrag rusten, uit vrees dat Mijn

¹ Ik zag plotseling, in een innerlijk visioen, iemand die gekleed was als een bruid, in een verblindend zilverwitte stof, een en al schittering.

² Jezus draaide Zich om en keek naar mij, Zijn Ogen vol medelijden.

³ Jezus troostte mij, Zijn woorden waren als een balsem van liefkozingsen, die mijn wonden heelden.

toorn Mijn Gerechtigheid zou doen ontvlammen, en zo laat Ik Mijn Barmhartigheid het overnemen; Ik genees al jullie kwalen en wis met Mijn Bloed alle gifsporen weg om jullie allen voor de Afgrond te behoeden;

Ik ben Liefde, en de Liefde in al haar Tederheid vergeeft aan hen die slaan, de spotters, de onrechtvaardigen, en in Mijn Heilig Medelijden zal Ik jullie allen omhoog tillen in Mijn Hart; wanhoop niet, Vassula, Mijn dochter, er is nog hoop op verzoening en een herleving ... er is nog hoop ...¹ "wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden maar niet de ziel; vrees veeleer hem die beide, lichaam en ziel kan storten in de hel;²"

Ik zal vredelievendheid komen brengen aan de broeders en hen herinneren aan Mijn Tederheid, aan Mijn Liefde en Barmhartigheid, zodat ook zij op hun beurt Mij mogen navolgen;

- ren niet weg ...³ kom, ecclesia zal herleven, ecclesia zal herleven, wacht maar en je zult zien ...

IXΘΥΣ 

20 oktober 1990

Jezus?

Ik Ben;

alles wat Ik van je vraag is liefde; dit is Mijn Thema; Ik heb elke druppel liefde van je hart nodig; Ik wil alle liefde die je

¹ Jezus probeerde mij opnieuw te troosten. Het was alsof de meer gewonde de ander probeerde te troosten wiens wonden minder ernstig waren.

² Matt. 10: 28.

³ Ik dacht dat het voorbij was en maakte mij gereed om weg te gaan.

hebt om diegenen te verlossen die koers zetten naar het eeuwige vuur; als Ik zeg: "doe Mijn Kerk herleven", of "maak Mijn Kerk mooi", of "herenig Mijn Kerk", bedoel Ik dat je moet bidden, bidden, zonder ophouden bidden, bidden vanuit je hart, bemin Mij vurig, en je zult Mij verheerlijken door je boetedoeningen die zich zullen voegen bij die van Mijn martelaren heiligen; ja, dochter, door je boetedoeningen en je vurige gebeden, Mij uit liefde aangeboden, kun je komende rampen veranderen; kun je natuurrampen veranderen; kun je de vlamme toorn van Mijn Vader tenietdoen; God kan worden vermurwd, met jouw gebeden kan Hij worden vermurwd; je kunt Mijn Kerk mooi maken; je kunt Mijn Volk bijeenbrengen onder Mijn Naam om de Mis te vieren rond één altaar; je kunt hun herdersstaf herstellen, deze staf die ze eerst in tweeën gebroken hebben en daarna in splinters; voor de mensen lijkt deze eenheid onmogelijk, maar voor Mij is alles mogelijk; bid dus en doe boete voor je broeders;

Ik heb slachtofferzielen nodig; Ik heb edelmoedige zielen nodig om kwaad met liefde te vergelden, om kwaad te vergelden met zelfopoffering; offer Mij dus jullie wil en Ik zal jullie tot Mijn instrumenten van Vrede en Liefde maken; Ik zal jullie Mijn instrumenten van Verzoening en Eenheid maken;

Heer,

onze eigen geloofsafval klaagt ons aan. Vergeef ons en help ons om eerherstel te geven.

Breng ons terug tot de liefde van onze bruidsdagen, de vroegere dagen, en herinner ons aan de genegenheid die wij ooit, in onze jeugd, voor U koesterden.

Sta niet langer toe dat ons enig kwaad overweldigt.

ja, bied Mij je gebeden aan en Ik zal Mijn Huis herstellen, dat ook jouw Huis is; wees trouw en deze bijzondere gunst zal je worden geschonken; zoals bij de gedaanteverandering zal Ik Mijn Kerk van gedaante laten veranderen om alle stralende heerlijkheid van Haar jeugd te hebben, in Haar bruidsdagen; Ik zal al deze dingen doen omwille van Mijn Heilige Naam, Ik zal jullie verenigen om Mijn Macht te tonen;

Heer, er zijn ook nog andere dingen. Ik heb U dit al eens eerder gevraagd maar ik zou het graag nog eens vragen en ik weet niet hoe ik het moet zeggen!

Ik zal je mond openen en jij zult spreken!¹

Heer, hebt U niet gezegd dat de Voorspreker, de Heilige Geest, ons alles zal leren en alles in herinnering zal brengen wat U tot ons gezegd hebt? Zegt de Schrift verder niet: "in de Kerk heeft God de eerste plaats gegeven aan de apostelen, de tweede aan de profeten,"¹ en zegt de Schrift niet: "er is een rest gebleven, gekozen door genade. Door genade, let wel, dus niet door goede werken, anders zou genade helemaal geen genade zijn!"² zegt tenslotte de Schrift niet: "laat bij al jullie samenkomsten elk iets bijdragen, de één een psalm, de ander een onderrichting of een openbaring".³ Dus waarom Heer wordt er dan tegenwoordig door sommige priesters op de meeste profetieën of privé-openbaringen met minachting neergekeken? Met één oog in plaats van met beide? En waarom vallen zelfs sommige priesters en bisschoppen Uw Boodschappen met verachting aan?

¹ Plotseling kwam er een hele woordenstroom uit mijn mond.

¹ 1 Kor. 12: 28.

² Rom. 11: 5-6.

³ 1 Kor. 14: 26.

in werkelijkheid, Mijn kind, strijden ze tegen Mij; omdat ze de Voorspreker onderdrukken, dochter, hebben deze mensen geen bezwaar tegen jou; nee, Mijn engel, dat hebben ze niet; ze keren zich tegen Mij, niet tegen jou; als ze jou negeren, Mijn bloem, is dit omdat je te midden van hun woestijn bent gegroeid; ze zullen je geen water geven, zodat je verwelkt en wegwijnt; ze blijven echter vergeten dat Ik je Toegewijde Bewaker ben;

Vassula, Ik zal je herinneren aan de parabel van het bruiloftsfeest;⁴ dochter, velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren; te geloven is een door Mij gegeven genade; vertrouwen te hebben is ook een door Mij gegeven genade; dit zijn de Tijden van Genade en Barmhartigheid; dit zijn de Tijden waarin Mijn Heilige Geest over jullie wordt uitgestort; dit zijn de Tijden waarin Mijn Heilige Geest jullie uit je grote geloofsafval zal halen, om jullie te huwen; de ellende van jullie tijdperk zal van jullie afvallen; want met Mijn Eigen Hand zal Ik jullie doodskleed afnemen om jullie te kleden in de gewaden van je bruiloft; voel Mijn vreugde, Mijn Vassula! voel hoe Ik Mij al verheug op deze komende gebeurtenis!

Mijn Heilige Geest zal komen om Vuur naar de aarde te brengen, en hoe verlang Ik dat het al zou branden! dit zijn de Tijden van de Bruiloft van Mijn Heilige Geest: dit zijn de Tijden waarin jullie Vredevorst Zijn dienaren zendt, Zijn engelen, Zijn profeten en Zijn Hemels Hof om uit te gaan naar de vier hoeken van de aarde en Zijn vrienden uit te nodigen voor Zijn banket en binnen te

⁴ Matt. 22: 1-14.

gaan in Zijn Koninkrijk, en hun Zijn Hemels Manna aan te bieden;

Ik heb Mijn boodschappers gezonden in ware gerechtigheid, helemaal tot aan hun drempel om Mijn Wederkomst aan te kondigen, maar velen van jullie geloofden hen niet, en hebben hen behandeld als bedriegers, anderen wilden niet komen omdat ze de eer van mensen verkiezen boven de eer die van Mij komt; daar Ik jullie heb uitgenodigd en jullie Mij hebben afgewezen, daar Ik jullie gewenkt heb en jullie het niet willen zien, daar jullie al Mijn smeken genegeerd en het aanbod van de Liefde afgewezen hebben, zal Ik Mijn Huis volledig vullen en Mijn Koninkrijk geven aan de verworpenen van jullie maatschappij, om jullie allen in verwarring te brengen; Ik zal hun het zicht teruggeven en hen genezen; Ik zal de Deuren van Mijn Huis wijd openzetten om hen binnen te laten;

Mijn boodschappers zullen met luide stem roepen in de straten, en op de openbare pleinen, ze zullen door Mij gezonden worden om de lijken uit te nodigen die ze op elke hoek van de straat tegenkomen, en zij aan wie nooit over Mij verteld is, zullen Mij zien, en zij die nooit over Mij gehoord hebben, zullen luisteren en begrijpen; Ik zal gevonden worden door hen die Mij niet gezocht hebben, zoals Ik Mijn Heilig Gelaat aan jou geopenbaard heb, dochter, zo zal Ik Mijzelf op gelijke wijze openbaren aan hen die Mij niet hebben geraadpleegd; van Mijn Heilige Geest willen jullie niet weten! noch van Mijn Hart dat Ik jullie in Mijn Hand heb aangeboden! Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat wanneer het gebeurt jullie mogen geloven dat Ik Ben die Ik Ben:

Mijn Koninkrijk zal jullie worden ontnomen en het zal gegeven worden

aan mensen die jullie verachtelijk en dwaas noemen, de uitgestotenen van jullie maatschappij en Mijn Huis zal worden herbouwd en opgericht door hen die jullie simpele zielen noemen; zij zullen, met hun liefde, de ruïnes van Mijn Huis weer opbouwen en alles wat verwoest lag, en het is Mijn Heilige Geest die hen zal leiden en troosten ... het bolwerk van de trotsen zal spoedig vervallen tot een hoop stof ... Gerechtigheid zal overwinnen; bid voor deze herders, bid voor hun bekering; wees gezegend, Mijn kind, Ik zal niet lang meer wachten, je zult Mij spoedig zien van aangezicht tot aangezicht;

Ik Ben;



22 oktober 1990

Vassula, beminde, Ik ben de Heilige in jouw kamer; Ik ben het, Jezus; ben je gelukkig met Mijn bezoek?

Zeer! Ik zegen U ... erg gelukkig, Heer!

houd vast aan alle onderrichtingen die Ik je geef; laat niemand je misleiden; haal in toenemende mate Mijn oogst van goedheid en tederheid binnen; Ik zal je visioenen vermeerderen zodat je in Mijn Naam getuigenis kunt afleggen; Ik zal je voorzien van woorden die het je mogelijk maken te getuigen; Mijn dochter, herinner de wereld aan Mijn Grote Liefde; dit zal de boodschap zijn voor alle tijden: vrede zij met je, Ik ben Jezus, je Verlosser; Ik ben de Heilige der Heiligen die tot je spreekt;

voorwaar Ik zeg jullie: Ik zal bijzondere genaden uitstorten over hen

die deze getuigenis hebben aanvaard omdat, door het aanvaarden van deze getuigenis van Liefde, zij de echtheid bevestigen en de Oneindige Liefde van de Allerhoogste, daar alles wat geschreven is van Mij komt; beminden, Ik stuur Mijn Geest zonder reserve; Ik stuur Mijn Geest om de wereld telkens weer te herinneren aan Mijn genegenheid en aan de grote liefde die Ik voor jullie heb; Ik stuur Mijn Geest zonder reserve om jullie allen te herinneren aan Mijn vijf Wonden en aan Mijn Passie;

Mijn kind, jij die Mij leest of hoort, kijk om je heen; de Dageraad is spoedig bij je ... en je zult niet de schaduwen van de nacht hoeven te raadplegen die fluisteren en mompelen; noch zul je hoeven te wandelen in droefheid en duisternis; want jullie tovenaars die Mijn Heilige Naam bespotten en duisternis stelden in de plaats van licht zullen weggevaagd worden;

beminden, de Dageraad is spoedig bij jullie, en zodra het licht is, zullen jullie zaailingen bloeien; de handelaren die Mijn Kerk zijn binnengedrongen zullen verbijsterd zijn en alle kopers terneergeslagen; elke rijk geworden koopman zal in onmacht vallen; verblind door Mijn Heerlijkheid en Mijn Licht zullen ze verbijsterd en verdoofd blijven voor Mij; het teken is gehesen op de daken van jullie huizen; Mijn ambassadeurs zijn nu naar hun posten gezonden om op Mijn teken te wachten, Mijn Wederkomst is ophanden; dus jullie, die Mijn boodschappers zijn, versnel jullie pas, ga elke heuvel op en verkondig dat het oordeel over deze handelaren spoedig zal komen, want zij zijn in Mijn Ogen een gruwel geworden! hebben jullie niet al eerder gelezen dat jullie waakzaam moeten blijven en

moeten opletten, zodat, als jullie de rampzalige gruwel zien, waarover de profeet Daniël gesproken heeft, opgericht in Mijn Heiligdom, jullie zouden weten dat dit het door de profeet gegeven teken is voor het einde van de Tijden? hoe komt het dat jullie de Tijden niet kunnen herkennen? de stenen van Mijn Heiligdom zijn omgevallen en jullie leven midden in deze grote geloofsafval van jullie tijdperk;

Mijn onderdrukkers denken nu dat zij overwonnen hebben, en de handelaren geloven dat zij zullen doorgaan met handel drijven in Mijn Heiligdom, maar Ik zeg hun: "jullie die je wijsheid hebt verdorven door Mijn Beeld te verwisselen voor een levenloos beeld, een valse god, een afgod, jullie die zich inspannen om deze rampzalige gruwel op te richten en Mijn Eeuwigdurend Offer af te schaffen, jullie zullen de volle beker van Mijn Gerechtigheid drinken;" het beeld met verschillende kleuren beklad, dit beeld dat deze handelaren jullie proberen te laten vereren en te volgen, ben Ik niet; het is een uitvinding van verdorven menselijke deskundigheid om het begrip van Mijn Heiligheid en Mijn Godheid te verlagen, het is een valse oecumene; het is een tarten van alles wat heilig is;

Ik lijd door de zonden van deze handelaren; bid voor deze priesters die handelaren werden, hun zonde is groot; bid dat Ik Mijn Geest van Waarheid in hen leg, en hen Mijn Wetten doe onderhouden en Mijn Godheid oprecht doe eerbiedigen; beminden, jullie die Ik op het voorhoofd heb getekend als de Mijnen, sta deze handelaren niet toe jullie te dwingen dit valse beeld te volgen; wees op je hoede;

Ik vertel jullie dit alles van tevoren, omdat Ik wil dat jullie vertrouwen in Mij

hebben, jullie God, als de tijden van grote nood over jullie komen; Ik ben van plan jullie te bezoeken; reeds nadert het uur van Mijn Grote Terugkeer, en wee deze kooplieden, die zich inspannen om hun rampzalige gruwel op te richten in Mijn Heiligdom en Mijn Eeuwigdurend Offer af te schaffen, door jullie te dwingen hun bevuild voedsel te eten! wee deze handelaren, die samenzweren om Mijn Woord te ruïneren door het te rationaliseren! wee de godslasteraars die tienvoudig Mijn Heilige Naam belasteren! wee de aanhangers van het Beest, die beelden¹ hebben gemaakt die Mijn zeven Geesten lasteren! hun vesting zal een hoop stof worden door de Adem van Mijn Mond!

en jij, Mijn kind, die Mij leest of hoort, jij van wie Ik het graf bezocht en in wie Ik Mijn Adem blies, Ik zeg je: volg de sporen van Mijn Bloed die Ik als een teken voor je achterlaat en als je wordt opgehouden en onderweg wordt ondervraagd door een voorbijganger, vertel hem dan dat je Mijn leerling bent en Ik je Meester, en dat je op weg bent om te getuigen van een gekruisigde Christus, een verrezen Christus; en als je wordt opgehouden door een handelaar, pas dan op voor zijn onoprechtheid, pas op dat hij niet het Kruis, dat Ik je gegeven heb, verruilt voor een corrupte zogenaamde wijsheid; omarm, zonder geluid en zonder een woord, vuriger dan ooit, de balk op je schouders en volg de sporen van Mijn Bloed en zij zullen je naar Mij leiden; en als iemand van hen tegen je begint op te treden, bedek dan je gezicht niet tegen beledigingen en slagen, bied ook je rug aan zodat ze je herkennen aan je wonden; laat ze een

volmaakte imitatie zijn van Mijn Wonden want ze zullen je worden toegebracht door precies dezelfde die ook Mij, je Meester, geslagen hebben;

en dan zal het Teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen, een groot licht zal gezien worden in jullie duisternis, want Ik, de Heilige, ben van plan jullie te redden omwille van Mijn Naam;

kom, Mijn kind, jij die Mij hoort of leest, Ik heb Mijn Liefde voor jou weer getoond in deze getuigenis; zeg niet dat Ik te ver weg ben om te beminnen want precies op dit moment rusten Mijn Ogen op jou met een bijzondere tederheid en een genegenheid die je nooit ten volle kunt begrijpen; als Ik alleen voor jouw redding zou moeten terugkeren zou Ik zonder de minste aarzeling komen en Mijn Passie herhalen, alleen voor jou! geloof je Mij nu als Ik je zeg dat een mens geen grotere liefde kan hebben dan zijn leven te geven voor zijn vrienden?

Ik zeg je dit alles opdat jij je vrede mag vinden in Mijn Heilig Hart, zodat je waar leven in Mij kunt vinden, zodat je ware liefde en rust in Mij, je God, kunt vinden; Ik weet dat je zwak bent, Mijn kind, maar je zwakheid trekt Mijn Almacht aan;

dringt het tot je door wat Ik zeg? Ik zeg: vrede zij met je! Ik ben het Slachtoffer van de Liefde dat tot je spreekt, Ik ben Degene die je deze getuigenis van Liefde gegeven heeft als een herinnering aan Mijn Liefde; neem Mij in je op en sta Mij toe je te doordringen; voel hoe Mijn Hart smacht naar een beantwoording van liefde! weersta Mij niet, kom tot Mij zoals je bent, kom en drink de vloed van Mijn Hart en je zult dorsten naar meer; o zo velen van jullie zijn van de Waarheid weggelopen en één of andere weg

¹ Valse Christus. Valse leerstellingen. Rationele en naturalistische leerstellingen.

gegaan; de Waarheid is LIEFDE; Ik ben de Waarheid; wees getuigen van de Waarheid, ontvang de Heilige Geest van Waarheid, ontvang de Heilige Geest van Genade;

Ik zegen jullie allen en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; wees één onder Mijn Heilige Naam;

IXΘΥΣ 

23 oktober 1990

Heer, ik word dagelijks geconfronteerd met wonderen die mijn verstand en mijn armoedig weten te boven gaan. U elke dag op deze wijze te ontmoeten kan ik niet vatten!

vrede zij met je, besef wat een vreugde je Mij geeft, kleintje;

Hoe verlang ik nu boven bij U te zijn, weet U dat?

Mijn kind, ja dat weet Ik, maar je moet wachten, je moet eerst je zending voltooien, dat is nu je taak; maak deze dorre landen vruchtbaar met alles wat Ik je gegeven heb; voed de landen; Ik bemin je tot dwaasheid toe, twijfel nooit aan de grootheid van Mijn Liefde; je bent niet alleen, nooit; Ik ben waarheen je ook gaat, Ik ben je Heilige Metgezel;

Fontein! die dorre landen in vruchtbare tuinen verandert!

Bron van Levend Water!

geef ons overvloeiende stromen, zodat wij mogen leven ...

sta mij toe Uw Kelk met U te delen.

neem dan Mijn Kelk en drink daaruit, en als jij je flauw voelt vallen door zijn bitterheid, kom dan tegen Mij leunen,

kom dan in Mij rusten; Vassula, Mijn eigendom, Ik, je Koning, houd je in Mijn Liefde gevangen; en Ik zal je bewaken zoals een schildwacht een poort bewaakt; Ik heb je het geschenk van Mijn Liefde gegeven door je te huwen, dus zal Ik ervoor zorgen dat geen indringer Mijn eigendom wederrechtelijk betreedt; Mijn eigendom heb Ik nu veranderd in een tuin waarin Ik kan gaan rusten; sta Mij toe in je te ademen, sta Mij toe Mijn Werken in jou te voltooien; wees meegaand en aanvaard Mij, je Meester en Koning;

Liefde is Mijn Naam, kom tot Mij om uit Mijn Hand¹ te eten; Ik zal je tot het einde voeden;

IXΘΥΣ 

24 oktober 1990

Mijn hart wil Uw Grootheid dienen maar ik ben behoeftig en ellendig en niet in staat mijn vinger op te heffen zonder U.

waar, want als Ik niet aan je zijde was, zou je helemaal niet staan; ziel! omhuld door Mijn Licht, wil je Mijn voorschriften onderhouden?

Ik ben bereid Uw voorschriften te onderhouden.

kom en deel dan Mijn mantel; laat Mij je Gids zijn en Ik zal doorgaan je de geheimen van Mijn Heilig Hart te openbaren; Ik zal doorgaan je de diepten van de Hemel te ontvouwen; Ik zal je niet in de steek laten, ziel ... blijf arm, behoeftig en vurig verlangend naar Mijn voedsel; ja, heb honger naar Mijn

¹ Jezus bedoelt deze manier van schrijven, die mijn ziel voedt.

Voedsel en verlang het; wees niet als de rijken die niet hongeren en ook Mijn Voedsel niet zoeken; zoek de Rijkdommen van Mijn Hart; door jouw nietigheid heb Ik Mijn Grootheid geopenbaard, door jouw ellende heb Ik Mijn Barmhartigheid getoond, en door jouw zwakheid, Mijn Sterkte; Ik heb nu aan de wereld de vurige Vlam van de Brandende Verlangens van Mijn Hart laten zien; alles wat Ik nu van je wil is een beantwoording van de liefde;

dochter? voorwaar Ik zeg je, jij die Mij verlangt te dienen, je God, telkens wanneer jij je mond zult openen om van de Waarheid te getuigen, zal Ik je zegenen; telkens wanneer jij over Mij spreekt zal Ik een vuur in je ontsteken, bid en vraag en Ik zal je meer geven dan je gevraagd hebt; Ik zal je steeds aan Mijn Instructies herinneren zodat je Mijn Woorden kunt herhalen; Ik zal je niet verlaten, Ik ben bekend als de Al-Getrouwe, dus, Mijn Vassula, sta Mij toe je te gebruiken totdat Ik je kom halen;

gezegende!¹ Mijn rest! bloem, kom tot Mij in de juiste geestegesteldheid en vertrouw Mij; wil je Mijn Voeten kussen? kom, neem de Hand van je Meester en volg Mij;

30 oktober 1990

Vassula, nietig klein schepsel, weet je hoeveel doornen je uit Mijn hart getrokken hebt?

Nee, Heer.

¹ Er ging een gedachte door mijn hoofd over wat de Heer met mij zou doen nadat Hij mij gehaald had. Het was geen bijzonder intelligente gedachte. Daarom zei Jezus verrast: "gezegende!"

genoeg om Mij rust te geven, genoeg om Mij rust te geven, Mijn kind; het doel van jouw schepping was ook om Mij rust te geven; Ik heb je geschapen en zelfs al ben je stof en as, Ik vind in jou een diepe rust; aanvaard Mij, aanvaard Mijn Kruis op jou, wees Mij nu dankbaar;

kind, kijk naar Mijn lippen en luister aandachtig naar Mij: geloof, heb geloof in Mij en vertrouw Mij; Ik ken je onuitsprekelijke zwakheid en dat je zonder Mij zelfs je kleine vinger niet kunt opheffen; dit is waarom Ik je heb gekozen; Ik heb zwakte gekozen om de wereld Mijn Macht te laten zien; Ik heb een reden waarom Ik jou in jouw toestand gekozen heb; vertrouw Mij en haal je sterkte uit Mij;

Ik zal je eraan herinneren hoezeer de duivel je haat en vandaag heb je zijn klauwen op je gevoeld; ja, als Ik hem had laten begaan zou hij je in stukken gescheurd hebben, maar je staat onder Mijn Goddelijke bescherming; elke afzonderlijke minuut besteedt hij aan jou en aan al Mijn andere uitverkoren zielen; Ik zeg je: vanwege je nietigheid en je armzaligheid, nietig schepsel van Mij, doe je Satans plannen teniet, je doet steek voor steek zijn borduursels teniet; hij heeft je worm genoemd toen hij besefte dat jij door Mij was uitverkoren; ja, wees als een worm en eet zijn plannen op en vernietig ze; begrijp je? Ik kan voor Mijn Werken zelfs wormen gebruiken ... ja, verslind als een worm zijn plannen; Ik heb je toegestaan zijn haat te voelen; hij haat je omdat de Vader zelf je bemint omdat je Mij bemint; dit maakt hem onvoorstelbaar razend;

gelukkig de mens die zijn geloof in Mij niet verliest; doe Mijn Ziel een groot genoegen en vervul Mij met vreugde door niets te blijven;

3 november 1990

(Boodschap van onze Heilige Moeder.)

vrede zij met jullie, kindertjes;

zoals een moeder haar kleine kinderen voedt en troost, zo voed ook Ik jullie zielen, door jullie het Woord van God te geven; zoals een moeder haar kinderen troost in tijden van verdriet, zo buig ook Ik Mij over jullie om jullie te troosten; Ik zorg voor jullie zielen door Mijn gebeden; de Heer is niet traag in het vervullen van Zijn beloften maar wacht geduldig opdat ieder de genade zal hebben om het Licht te zien en zich te bekeren;

de beloofde Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde zijn nu dichterbij jullie dan ooit; intussen, terwijl jullie wachten, smee ik jullie, je leven te heiligen en heilig te leven; Ik wil in jullie, dierbare kinderen, een echte bekering zien! ieder die ontsnapt is aan de verdorvenheid van de wereld maar zich vervolgens veroorlooft te worden geleid door principes die niet van de Wijsheid komen maar van de Dwaasheid zal zeker vallen;

God is Liefde, Hij vergeeft en Hij wordt niet snel toornig; God is een meest Tedere Vader; onderzoek nu en dan je ziel om te weten of je in Zijn Licht staat of niet;

wees als een tuin voor de Heer waarin Hij Zijn rust kan genieten, waarin Zijn Ziel zich kan verrukken over zijn heerlijke geuren, en waar Hij Zijn Hoofd te ruste kan leggen op het groene gras; laat Mij jullie harten omvormen in een mooie tuin voor de Heer, zodat als de Koning der koningen jullie komt bezoeken, Hij Zijn Ogen niet van jullie

zal afwenden, maar jullie zal aanbieden een slachtoffer van Zijn Ziel te worden, een gevangene van Zijn Hart;

verlies daarom geen tijd, want Zijn Ogen letten voortdurend op elk van jullie stappen; de Vredevorst vermaant jullie om te bidden om vrede en Ik, de Koningin van de Vrede, smee ik jullie te bidden om vrede; Satan is nu als een dolle stier en Mijn Hart is ziek van wat ik zie aankomen, hoewel de Vader Mij, uit Barmhartigheid, niet alles heeft laten zien;

Ik zwerf over heel de aarde op zoek naar edelmoedige zielen maar ik kan niet genoeg edelmoedigheid vinden om aan Jezus aan te bieden en de Gerechtigheid van de Vader te bedaren; er moet nog geweldige verbeteringen gedaan worden; Jezus heeft edelmoedige zielen nodig die bereid zijn om voor anderen boete te doen; daarom schrei ik; Mijn Ogen lossen op in Bloedige tranen bij de verschrikkelijke aanblik van wat Ik zie aankomen;

als Ik jullie dit vandaag allemaal vertel, is het niet slechts om indruk op jullie te maken of jullie bang te maken, maar om jullie te vragen te bidden om Vrede; het is God met Zijn Eigen liefdevolle bedoelingen die Mij over de hele wereld zendt en naar elk huis, om jullie één voor één te verzamelen en te bekeren vóór Zijn Dag; beminde kinderen, kom niet naar deze bijeenkomsten om alleen naar tekenen te zoeken, als Ik helemaal vanuit de Hemel naar jullie drempel kom, is het om jullie de Vrede van de Heer en Mijn Vrede te brengen; sta Mij daarom toe, jullie hart om te vormen in een mooie tuin voor de Heilige, zodat Hij in jullie diepste innerlijk een geest van heiligheid, liefde, vrede, zuiverheid, gehoorzaamheid, nederigheid en trouw

mag vinden; dan zal jullie Koning al deze deugden gebruiken en de machten van het kwaad bestrijden;

sta op uit jullie slaap, kinderen, en verander jullie harten; Ik ben gelukkig zo velen van jullie op water en brood te zien vasten en vandaag vraag ik deze edelmoedige zielen iets meer toe te voegen aan hun vastendagen; Ik vraag jullie berouw te hebben en te biechten, dierbare kinderen; waak over jullie lippen en veroordeel elkaar niet; laat niet toe bij al jullie vasten, dat jullie lippen de oorzaak zijn van jullie veroordeling; bemin elkaar; leef onze Boodschappen;

jullie Koning zendt jullie Zijn Vrede; Ik zal de wereld over blijven gaan om diegenen tot de Heer te brengen, die verwijderd zijn van Hem; Ik heb jullie edelmoedige gebeden nodig, Mijn kinderen;

Ik zegen jullie allen, Ik zegen jullie families, jullie vrienden en zelfs hen die jullie hart bezwaren; ja, allen zijn kinderen van God;

7 november 1990

Heer,

*laat alles wat in de Waarheid gefundeerd is blijven,
en alles wat gefundeerd is op Valsheid
uitgeroeid worden en in het vuur
geworpen.*

*Heer, ik voel U zo ver weg, toch weet ik dat
U dat niet bent,*

*ben ik ongevoelig geweest voor Uw
Aanwezigheid?*

Mijn kind, doe je best en Ik zal de rest doen; zelfs al lijkt Ik ver van jou, wees niet bang, Ik ben niet ver weg; Ik, de Heer, houd een wakend oog op je; bid, ziel! bid dat de Gerechtigheid zich laat

vermurwen en niet plotseling over jullie naties komt als een donderslag; Vassula,¹ Ik heb voor jou tot de Vader gebeden en Hem gevraagd Zijn Stap te verhaasten;² lees Jeremia 44: 7-9; sta Mij toe je kleine hand te gebruiken;

*Gebruik haar, Heer, gebruik alles van mij
als een boetedoening voor Uw Heilige
Intenties.*

Ik ben gelukkig,³ en Ik houd ervan als jij je vertrouwen volledig in Mij stelt, want je spreekt tot Mij, je God, niet tot een mens; je stelt je vertrouwen in Mij en je moet Mij ten volle vertrouwen; dus als je tot Mij komt om Mij je wil te offeren, kijk Mij dan recht in het Gezicht aan; het verheugt Mij als Ik jullie jezelf hoor verloochenen, aldus je vertrouwen in Mij stellend; Ik verheug Mij bij het horen van deze aanbidding, want het is aanbidding als jullie Mij jullie hele wezen offeren, jullie hart, ziel en verstand;

Vassula, kleine ziel, hoe zou Ik je smeekbeden kunnen weerstaan? te weten dat ze komen van een zo kwetsbare ziel, een ziel die Ik pas gisteren liet opstaan! hoe zou Mijn Hart, kleine ziel, je roepen kunnen weerstaan? put uit Mijn Hart, kleine ziel, en klamp je aan Mij vast! en bid voor je broeders, voor hen die nog als lijken onder een dikke laag stof liggen, bid dat Mijn Adem dat stof wegvaagt en Mijn Vinger hun hart raakt, zodat ook zij tot Mij komen, want ze hebben Mij verlaten omwille van hun genoegens om niet meer daarover te zeggen;

wees gezegend, Mijn kind; zegen Mij;

¹ Jezus veranderde hier van toon.

² Door de Boodschappen te verspreiden.

³ Jezus glimlachte.

IXΘΥΣ **11 november 1990***Heer?*

Ik ben; rust in Mij; de hele Hemel is vol vreugde, dit is wat jij de gelukzaligheid in haar volheid noemt;

dochter, als de zielen eens wisten hoe prachtig het is te leven in God, zou niemand zo gemakkelijk verloren gaan; tenzij ze ervoor kiezen verloren te gaan zoals Judas; hij koos de weg naar de verdoemenis, niet dat Mijn Hart niet smolt van verdriet telkens wanneer Ik hem weer een stap verder van Mij vandaan zag gaan; niet dat Ik niet voor hem gebeden had; niet dat Ik Mijn Ogen niet voor hem had uitgeschreid; Ik had zovele wegen voor hem geopend die allemaal naar Mij leidden, maar amper had hij op een daarvan zijn voet gezet of hij kwam er weer van terug als hij besepte dat Ik die voor hem had aangelegd, want bij de zonde voegde zich de rebellie, in zijn hart zonden ophopend tegen Mij, zijn God, toen hij besepte dat Mijn Koninkrijk geen aards koninkrijk was in aardse glorie; hij sloot zijn hart en sneed de banden tussen ons door en vervreemde zichzelf onmiddellijk van Mij; zijn zintuig voor wat rechtschapen was of niet was verduisterd en gehoorzaamde aan de heerser die de atmosfeer regeert;

vandaag vraag Ik aan de zieke wat Ik aan de zieke man bij de vijver van Bethsaïda¹ vroeg: "wil je weer gezond worden?" Ik kan je onmiddellijk genezen, en de hele Hemel zal jubelen en

feestvieren! Mijn gave is gratis, dus kom tot Mij zoals je bent; Ik zal je genezen, ziel, zodat je kunt deelhebben aan Mijn Koninkrijk en kunt leven in Mij, je God;

IXΘΥΣ **15 november 1990**

*"Uw Liefde, Jahweh, wil ik eeuwig bezingen,
Uw Trouw verkondigen van geslacht tot geslacht,
want ik verkondig dat de liefde gemaakt is om eeuwig te duren
en dat Uw Trouw stevig is gefundeerd in de Hemelen."*²

Maar nu valt mij een Grieks-Orthodoxe theologe aan die Uw boodschappen vervolgt. O Heer, toon hun dat U mijn hulp en troost bent en dat U mij en anderen alleen door Uw grote Liefde gered hebt.

Vassula van Mijn Heilig Hart,² Mijn Heilige Geest is je gids geweest, schenk dus geen aandacht aan de conclusies van de theologe; bid dat ook zij de Geest mag ontvangen om te begrijpen dat menselijke berekeningen en menselijke leerstellingen een verschrikkelijke woestijn van Mijn Kerk gemaakt hebben;

Heer, ze is geschokt omdat ze in Uw Boodschappen gelezen heeft dat U als een bedelaar om onze liefde bedelt.

heeft ze niet gelezen: "gelukkig de dienaars die de Meester bij Zijn komst wakende zal vinden; voorwaar Ik zeg je, Hij zal een schort voorbinden, hen aan

² Ps. 89: 1-2.

² Jezus stond er op mij zo te noemen, want de Naam Heilig Hart is niet Grieks Orthodox.

¹ Joh. 5: 1-9.

tafel nodigen en hen bedienen;"¹ Ik sta niet alleen bekend als Almachtig, Majesteitelijk en als een God van Gerechtigheid, maar ook als een Allertederste Vader en alleen de door Mijn Geest bewogen mensen zullen Mij noemen: "Abba";

Ik ben een God vol medelijden en Mijn Barmhartigheid is Grenzeloos;

Heer, ze is diep geschokt door de intimiteit tussen U en mij. Ze noemt het zoetelijk en sentimenteel!

ze is Mijn Wonden niet binnengedrongen om te begrijpen; als zij Mijn Wonden zou zijn binnengedrongen zou ze begrepen hebben dat deze Wonden Mij uit Liefde voor haar zijn aangedaan; een mens kan geen grotere liefde hebben dan zijn leven te geven voor zijn vrienden, en jullie, jullie allen zijn Mijn vrienden; Ik heb Mijn leven uit liefde gegeven; maar dochter, dit is het Kruis waarmee Ik je belast heb; onthoud, Ik draag het samen met jou; om jullie² één te maken moet de Gerechtigheid tussen beide komen;

Mijn Vassula, Ik ben altijd met je tot het einde; wees dus niet bang en ontroostbaar; Ik wist altijd al, Mijn engel, dat deze mensen je zouden opjagen; als jagers zou ieder zijn wapen trekken en je achtervolgen, omdat Ik je naar een volk zend dat niet het jouwe is; de leiders van jouw natie zullen je vervolgen, je ontmoedigen en je naar willekeur behandelen omdat wat Ik je in je hand te dragen gegeven heb geen menselijke onderrichtingen zijn maar de Mijne; en omdat Mijn Taal en Mijn Onderrichtingen niet tot hen doordringen, moesten ze het ermee

oneens zijn en zullen ze je behandelen als een bedriegster; Ik heb je al verteld dat de wereld je zal veroordelen, maar zelfs wanneer ze je veroordelen, verkondig dan tegenover de wereld wat je van Mij geleerd hebt;

dochter, als Mijn Taal niet door de wereld kan worden begrepen komt dat omdat hun leerstellingen niet gebaseerd zijn op de Waarheid die Liefde is; Ik heb je uit Egypte verbannen naar een volk dat niet je eigen volk is, om Mijn Kerk te herenigen, maar niemand kent nog de gehele weg naar eenheid en nog niemand heeft het beginnen van Mijn Plan waargenomen; ze hebben de paden nog niet herkend die Ik voor hen voorbereid heb om te gaan; de theologen en de filosofen hebben de sleutel tot Eenheid nog niet gevonden die de Wijsheid in bezit heeft; Ik spreek, maar ze nemen niet aan wat Ik zeg; alleen de Mijnen nemen aan wat Ik zeg; Ik ken ze en zij kennen Mij; dus, Mijn Vassula, doe je werk vóór de vastgestelde tijd;

Ik heb je Mijn Kruis toevertrouwd, draag Het met liefde; er komt weldra een tijd van grote nood, met geen enkele andere te vergelijken, maar spoedig daarna zal er een bron vanuit Mijn Huis ontspringen om deze woestijn te bevoeien; dus moed dochter, draag deze balk met liefde op je schouders en niets zal tevergeefs zijn; als klei³ door de eerste regendruppels wordt weggespoeld, jouw ziel blijft eeuwig, dus de dood wordt verslonden door de overwinning;

de Liefde is bij je om je te leiden, pas dus op voor deze filosofen en theologen, zoveel te strenger zal het oordeel zijn dat over hen wordt geveld! zegen Mij en

¹ Luc. 12: 37.

² De Kerken.

³ Met andere woorden: "Als jij, die slechts stof en as bent, sterft, je ziel is onsterfelijk."

bemin Mij zoals Ik je geleerd heb Mij vertrouwelijk te beminnen, maar nooit vergetend dat Ik Heilig ben;

23 november 1990

vrede zij met je; dochter, wil je vooruitgang maken?

Ja Heer, dat wil ik.

dan, Mijn kind, zal Ik je daarbij helpen; dit is ook Mijn verlangen; val niet in slaap, wees op je hoede voor de gevaren die je omringen; bloem, zelfs als Mijn vijanden aan je trekken en je bloemblaadjes uitrukken, zal Ik ze altijd vervangen; als ze je verfrommeld achterlaten, vrees niet, Ik zal vanuit de hemelen Mijn Dauw uitgieten en je doen opleven; mooi moet je eruitzien en mooi zal Ik je maken en bewaren; je bent Mijn boodschapper en je hebt niets van de mensen te vrezen; als ze je beschuldigen omdat je Mij Vader noemt is het omdat ze niet begrepen hebben dat de Geest van Liefde, die jij ontvangen hebt en die spreekt door jou, je vrede en liefde brengt om uit te roepen: "Abba!"; Mijn Geest is met jou verenigd, Mijn kind; Ik heb je Boodschappen gegeven gezalft door de Geest, voor jouw tijdperk om jullie tot leven te wekken; alle woorden die Ik je gegeven heb zijn Geest en ze zijn Leven; de schapen die bij Mij horen herkennen Mijn Stem al van verre; weldra zal Ik Mijn Licht overal heen zenden, van de ene horizon tot de andere; ja, Ik zal discipline laten uitstralen;

ontvang Mijn Vrede, dit is Mijn Zegen; bemin Mij zoals Ik jou bemin en onthoud, Ik ben je Koning, dus schenk je

Koning de liefde die Hij verdient! wees gezegend; Ik Ben;

27 november 1990

dierbaarste ziel, vrede zij met je; ben je gelukkig met Mij te zijn?

Ja Heer, zeer gelukkig. Geprezen zij de Heer.

dochter, als jij je inspant om voor Mij te werken gebruik Ik je inspanningen en je vermoeidheid om andere zielen te genezen; ja, leer dat alles wat je doet in een geest van opoffering goed gebruikt zal worden door Mij ... Ik ben de Leraar van de mensheid;

blijf dichtbij Mij, opdat Ik je Mijn intenties influister; blijf Mijn beminde, dicht bij je God; Hij is Degene die je het meest bemint; blijf dichtbij Mij, Mijn kind, en sta Mij toe je met Mijn Brood te voeden; kom dicht bij Mij, Mijn dochter en met Mij zul je geen bruutheid vinden; Ik zal alleen over je waken en je raadgever zijn; Ik zal Mijn Liefdeslied voor je zingen, een Lied dat jou en de gehele mensheid zal redden; je bent klei, maar hindert dat? Ik heb je een onsterfelijke ziel gegeven, een ziel die binnenkort naar Mij zal terugkeren; je bent zonder majesteit en zonder schoonheid, tenzij je Mijn Goddelijke Majesteit en Schoonheid weerspiegelt door de zuiverheid van je ziel, en dit, Mijn kind, kan zich alleen openbaren als je Mij navolgt; Mij na te volgen ligt in je macht;

dus nader Mij, Mijn kind, en bied Mij je wil aan en Ik zal niet talmen; Ik zal naar je toe gevlogen komen met ketenen van liefde, om je aan Mij te binden en je te leren hoe Mij te prijzen en hoe Mij te

aanbidden dag en nacht; Ik zal je de hymnen van Mijn engelen leren; Ik zal je Mijn Heerlijkheid en Mijn Sterkte laten zien; Ik zal je leren hoe je vast te klampen aan het Leven; Ik zal je leren hoe voor Mij neer te knielen en Mij te aanbidden; dus kom bij Mij en Ik zal over je ziel waken;

Maar Heer, wat bevalt U in mij, de zondares?

je nietigheid en je ellende ... als de kilte van de wereld ondraaglijk voor je wordt, kom dan snel in de Oven van Mijn Hart; Ik ben je Toevlucht en Ik zal je beschermen; je Vader in de Hemel weet dat je niet van de wereld bent en toch zendt Hij je in de wereld om aan de wereld het Hart van je God te laten zien en dat Ik Ben Die Ik Ben je gezonden heeft; kom nu en rust in Mij en sta Mij toe in jou te rusten;

IXΘΥΣ 

4 december 1990

Heer,

U bent Alles, en ik ben niets.

U bent ontzagwekkend Groot,

dus wat betekenen mijn lofprijzingen voor U, de Heilige der heiligen?

Niemand kan U genoeg verheerlijken,

en toch roept mijn hart onophoudelijk Uw Naam

omdat U mijn hart op U hebt afgestemd.

jouw lofprijzingen en je aanroepingen zijn niet te vergeefs; bemin Mij en prijs Mij zonder ophouden, want zolang ze uit je hart komen, zijn ze aanvaardbaar voor Mij;

Heer, U hebt de deuren van de hemel voor mij geopend,

en uit de Voorraadkamers van de hemel hebt U mij gevoed met het Manna dat U voor mijn ziel bewaard had,

U hebt mij het Brood van de hemel gegeven!

alle woorden die Ik tot je gesproken heb zijn Geest en zij zijn Leven; groei in Mijn Geest zodat je een volmaakt getuigenis wordt van Mijn Heilige Naam;

en nu vraag Ik je niet toe te geven aan verdriet;¹ kijk Mijn Vassula, Mijn Kruis is zwaar en, ach! Ik heb zo nu en dan rust nodig; Ik heb gezegd: "wie is er edelmoedig genoeg om Mijn Kruis voor Mij te dragen?" en jij hebt geantwoord: "neem mij, zuiver mij en gebruik mij zoals U wilt;" het Kruis van Vrede en Liefde om jullie allen te verenigen laat Ik nu aan jou ... maar leerlinge! sinds alle eeuwigheid had Ik dit Kruis voor jou bestemd; je behoort Mij toe en daarom moet je Mijn Goddelijk Beeld weerspiegelen; Ik ben Degene die in het onderhoud van je ziel voorziet vanuit Mijn Oneindige Bronnen; Ik zal je niet verlaten, ziel; Ik zal je vullen als een wierookvat zodat je liefde als een geurige rookzuil de Hemel bereikt;

word daarom het schrijven niet moe, word het niet moe je vervolgers te zegenen; word het niet moe je rug te bieden aan wie je slaan; je kunt dodelijk bedroefd zijn, maar de Koningin verzorgt je altijd weer naar vreugde en leven terug; de Koningin voorziet je van moed en komt je wonden verbinden met Haar Moederlijke Liefde en Genegenheid; je Moeder zorgt voor je, Mijn kind, zoals Ze voor Mij gezorgd heeft; in je ellende en verdriet komt Ze naar je toe gevlogen en neemt je in Haar

¹ Ik was bedroefd vanwege meerdere vervolgingen.

Kamer² op, in dezelfde Kamer van Haar die Mij ontving;

houd dus je tranen niet in, want terwijl jij ze stort in dit ballingsoord vanwege de muren die de Mijnen naar alle richtingen in Mijn Huis gebouwd hebben, zichzelf verdelend, ook Ik vergiet Bloedige Tranen om ze met de jouwe te vermengen, zodat als de Vader jouw tranen ziet, vermengd met de Mijne, Hij je smeekbeden niet afwijst om de ban te verbreken, want het zullen niet langer jouw tranen zijn, maar de Mijne;

roep luid, leerlinge, opdat heel de aarde, van het ene einde tot het andere, berouw zal hebben en als één terug zal keren tot Mij onder Mijn Heilige Naam; Vassula, draag Mijn Kruis met liefde en niet met ontsteltenis; wees gelukkig;



6 december 1990

(Boodschap voor een gewijde ziel.)

Mijn lippen hebben geuit:

kom; kom tot Mij
en Ik zal je leiden
Ik zal je nooit verlaten
noch zal Ik ooit vergeten je te weiden,
met Mij zul je nooit honger of dorst
lijden;



10 december 1990

*God! Wat laat U mij lijden door Uw Liefde!
Wat laat U mij lijden door te dorsten naar U!*

dochter, hoe graag zou je in Mijn Wonden willen leven?

Ik zou graag alles willen wat U graag wilt.

dan zal Ik je kleden in heiligheid; Ik zal je sterk maken in je liefde voor Mij voor eeuwig; hoewel je nog verre van volmaakt bent, kan Ik je volmaakt maken; Ik heb je op deze bijzondere wijze gevormd om te getuigen van de Waarheid en om Mij te verheerlijken; Ik heb je gezonden naar een volk dat niet het jouwe is om Mijn Liefde te verkondigen; zij die willen horen, laat ze horen, en zij die niet willen horen, laat ze niet horen; word het niet moe te mediteren en te schrijven; je moet je niet verwaarloosd voelen; Ik ben met je, aan je zijde, in dit ballingsoord;

bemin Mij, aanbid Mij en leef voor Mij, je Heer; sta Mij toe en laat Mij vrij je in Mijn Oneindige Liefde te hullen; ach ... hoezeer verheugt het Mij als je naar Mij verlangt en naar Mij dorst! Herborene!² aanbid Mij! je zult toch zeker de Bruidegom niet te lang laten wachten? kom snel naar je Heilige en Hij zal je hoofd op Zijn Heilig Hart leggen, en als je zult luisteren naar Zijn Hartkloppingen zul je Hem niet langer weerstaan; je zou alleen verlangen Hem te verheerlijken; en Hij zal Zijn Geest over je uitstorten om jouw geest te doordringen en alles wat jij bent teniet te doen; je zult nooit meer "jij" zijn, jouw "jij" zal niet meer zijn;

Ik zal je doordringen, kleine, volledig, zodat jouw motieven Mijn Motieven zullen zijn, jouw verlangens zullen Mijn

² Haar Hart.

² Jezus riep bij die naam.

Verlangens zijn, jouw woorden zullen Mijn Woorden zijn, jouw gedachten Mijn Gedachten; en Ik zal je verbergen in het diepste plekje van Mijn Heilig Hart; Ik zal jouw "jou" helemaal uitwissen, als je Mij toestaat;

van nu af, na je toewijding aan Mijn Heilig Hart,² zul je Mij aanbidden uit de diepten van je hart en Mij dienen met een Vuur in je binnenste; je zult Mij dienen in trouw en vuriger dan ooit tevoren; zwak ben je, maar Mijn Sterkte zal je ondersteunen; Ik zal niet toelaten dat je Mij uit het oog verliest noch dat je hart naar elders fladdert; je hart zal alleen Mij zoeken en alleen naar Mij verlangen zonder onderbreking; Ik zal je een afkeer inboezemen van alles wat tegen Mijn Heiligheid en Mijn Wil ingaat; Ik zal je ziften om er zeker van te zijn dat er geen rivaal in je blijft;

vanaf vandaag zal Ik de banden waarmee Ik je heb omgord nog vaster aanhalen; Ik zal je ziel laten dorsten naar Mij en je hart ziek zijn van liefde voor Mij, je God; Ik wacht er nu alleen nog op je hele wezen te verteren met de Vlammen van Mijn Hart en Mijn Liefde; wat je ook van nu af doet, het zal alleen gedaan worden voor Mijn Belangen en Mijn Glorie en niets voor jezelf; met andere woorden, je zult van nu af de slaaf van Mijn Liefde zijn, het slachtoffer van Mijn Hart en de weldaad van Mijn vreugden, het speelgoed van Mijn Ziel; Ik zal jouw gelaatstrekken op de Mijne doen gelijken vanwege het verdriet bij het zien van de doofheid van de zielen, en de bitterheid bij het zien van hun val; Mijn Vassula, Ik zal jouw ziel haar vervulling geven; nee, Ik zal je Mijn

Kruis niet besparen, zoals de Vader het Mij niet heeft bespaard; hoe kan Ik?

Mijn Genegenheid voor jou is onmetelijk; trouwens, alles komt voort uit Mijn Edelmoedigheid en Mijn Oneindige Liefde; Ik zal je ogen betugelen, je gedachten en je verlangens om de gevangenen van Mijn Hart te worden; de Liefde zoekt liefde; je bent onwaardig, en je verdient niets, maar je zwakte, je ellende, je totale onvermogen en je nietigheid hebben Mijn Genegenheid bestormd en Mijn Toorn ingetrokken; kijk Mij in de Ogen ...

(Ik keek in de Ogen van mijn Verlosser.)

zie je? je hebt Trouw en Waarheid gezien van aangezicht tot aangezicht; voortaan moet je toewijding oprecht zijn, Mijn Naam dag en nacht, nacht en dag aanroepend; Ik zal je geest alles laten afwijzen wat Ik niet ben; als een dorstige reiziger zul je dorsten naar alles wat Heilig is, maar Ik zal altijd bereid zijn je water aan te bieden uit de Bronnen van het Leven en Bloed uit Mijn Goddelijk Hart; je ziel zal meer dan ooit tevoren, de Merktekenen van Mijn Lichaam dragen voor de bekering van veel zielen; dit is de reden waarom jij vrijwillig de weg naar zult gaan naar Calvarië; Ik zal je ijver doen toenemen om Mij te blijven behagen en om Mijn Wet te onderhouden, zodat je alles wat Ik je gegeven heb opbouwt en plant ...

sta nu op en herstel Mijn Huis; houd niet op Mij te beminnen, anders zul je zo snel als gras verdorren en wegwijnen; en onthoud één belangrijk ding: de Liefde bemint je;

² Ik had een akte van toewijding aan het Heilig Hart, die ik van plan ben vanavond te zeggen.

Geprezen zij de Heer! Glorie zij God!

als klei in de handen van de pottenbakker zal Ik je kneden zoals het Mij bevalt omdat je Mij de vrijheid gegeven hebt om zo te handelen, en je wil;

Geprezen zij de Heer!

U hebt mij gevraagd de slavin van Uw Liefde te zijn; omdat ik niet waardig ben Uw slavin te zijn, de slavin van God,

leid mij in Uw zuiverend Vuur en louter mij, mijn Koning, zoals goud gezuiverd wordt

opdat ik in staat ben U te verheerlijken, want ik bega zonde op zonde.

Sta uit medelijden Uw Licht toe in mijn duisternis te schijnen.

Leer mij het slachtoffer van Uw Hart te zijn,

en Uw Kruis vurig te omhelzen en niet met ontsteltenis,

als ik op de weg naar Calvarië ben,

deze weg die naar geluk leidt omdat 't het Pad van Heiligheid is

en waarop U, als het Volmaakte Slachtoffer, als Eerste gegaan bent.

Ik zondig voortdurend,

en toch straft U mij niet zoals mijn zonde verdient,

U spaart mij onophoudelijk,

en U staat Uw Licht toe in mij te zijn;

daarom weet ik dat: God aan mijn zijde is

Nu moet ik de beloften vervullen die ik U heb gedaan

in de toewijding aan Uw Heilig Hart;

sta mij toe voor altijd in Uw Tent te verblijven,

sta mij toe mij aan U vast te klampen en naar Uw Heilig Gelaat te staren

en ik zal U heel mijn leven lang zegenen,

en mijn ziel zal zich verheugen in Uw Liefde en in Uw Aanwezigheid.

leerlinge! verheug je dan in Mijn Tent, en aanbid Mij; onthoud, dat Ik je iets heel kostbaars gegeven heb, behoed het en omarm het met liefde; Mijn Kruis zal je tot heiligheid leiden, kleine ziel; Ik geef je Mijn Vrede;

Ik zegen U, Jezus.

Degene die je het meest bemint, zegent je;

IXΘΥΣ 

18 december 1990

(Ik voel in mij dat ik een andere fase van mijn leven in God binnenga, zoals een student die naar een hogere klas gaat, dat harder werken vereist ...)

Heer?

Ik Ben; neem Mijn Hand en zeg samen met Mij dit gebed:

"Vader, neem alles wat ik heb; amen;"

offer alles aan de Vader op en je zult gered worden; vrees Hem niet; vertrouw je aan Hem toe; Vassula, sta Mij toe in je te ademen; wees vol vertrouwen want Ik ben met je;

IXΘΥΣ 

lees Jesaja 55; Vassula, voeg deze regels toe aan Mijn Boodschap die Ik je gegeven heb voor de bijeenkomst;

Ik kom vandaag bij jullie om jullie te zeggen hoe volkomen Mijn vreugde is; omdat Ik Degene ben die jullie zoeken en jullie van verre gekomen zijn om Mij

te horen, vertel Ik jullie, Mijn zeer geliefden: Ik, jullie God, glimlach naar jullie; blijf in Mijn Liefde; bid om Vrede en wees getuigen van de Waarheid;

Ik, God, ben met jullie en zegen jullie;

19 december 1990

Mijn Heer!

Ik ben;

Als mijn mensen¹ maar eens wilden luisteren ...

de ban zal worden opgeheven, en zij zullen luisteren, dus moed, kleintje ...

Ik ben met je ... de Liefde is bij je ... o Vassula, beminde, Ik ben zo dicht bij je!² Ik Ben; en Ik waak over elke stap die je zet; sta op en kus Mij, Ik ben bij je; kus het Heilig Hart voor je ...

(Ik kuste Zijn Heilig Hart.)

ja ... doe Mij nu een genoegen en schrijf;

(Ik keek naar Zijn Heilig Gelaat en mijn hart sprong op van vreugde.)

vrede zij met jullie; Ik ben het, beminde kinderen, het Heilig Hart; Ik ben het, jullie Redder, die jullie achtervolgt om jullie hart te winnen en het helemaal van Mij te maken; vandaag heb Ik jullie verzameld als in een school, om samen te zijn en rechtstreeks van de Wijsheid te leren;

Ik ben van plan om de blinden het zicht te geven zodat ze Mijn Heerlijkheid zien, en om de ontwikkelden te leren

groeien in Mijn Geest en te leren hoe zonde van deugd te onderscheiden; Ik ben van plan elk hart te winnen, zelfs die welke in graniet veranderd zijn en onbuigzaam zijn als molenstenen; zoals een man zijn vrienden uitnodigt om zijn bezit te delen, nodig ook Ik jullie uit om deel te hebben aan Mijn Bezit;

Mijn bijeenkomsten lijken op een school; zij zijn er om jullie voortgang te laten maken in jullie geestelijk leven en ieder van jullie aan de inhoud van Mijn Woord te herinneren; in Mijn School bereid Ik jullie geest voor op Mijn Grote Terugkomst en door Mijn Genade spreek Ik zo nu en dan tot jullie over toekomstige dingen om jullie de uitkomst te laten weten;

als jullie niet leren van de Wijsheid, hoe willen jullie dan in staat zijn te leven overeenkomstig Mijn Wet? bovendien, velen van jullie kenden Mij niet, niet meer dan degene die Ik tot jullie gezonden heb; maar Ik ben de Verrijzenis, zien jullie hoe eerdere voorspellingen zijn uitgekomen? Ik heb haar laten opstaan uit graf en heb haar bij de hand genomen en gevormd om haar het hof te maken; ja, Ik ben de Verrijzenis en het Licht;

heb Ik ook niet hetzelfde voor jullie gedaan? heb Ik geen medelijden gehad met jullie? en zij, die ver van Mijn Hart waren, heb Ik ze niet gezocht en gevonden? en heb Ik jullie niet met een eeuwigdurende Liefde naar Mij teruggehaald? en heb Ik, jullie Heer, jullie niet het hof gemaakt al deze jaren om jullie hart te winnen?

Ik heb Mijn Barmhartigheid opgewekt om Mijn Toorn te onderdrukken en Ik heb Mijn Liefde uitgestort in plaats van Mijn Gerechtigheid; en Mijn Vrede is jullie aangeboden gevolgd door Genade, en Mijn Medelijden boog zich over jullie

¹ De Orthodoxen.

² Jezus bedoelde bij mijn kleine schrijftafel.

neer vanuit de Hemel en verhoorde jullie gebeden; Ik ben nooit opgehouden jullie te zegenen; als een waterloop die een tuin instroomt, zei Ik: "Ik ga Mijn Wijngaard bevoeien; Ik ben van plan Mijn bloemperken te bevoeien, en zie, Mijn waterloop is uitgegroeid tot een rivier, en Mijn rivier zal een zee worden;"¹

vandaag zeg Ik jullie: jullie Herder zal spoedig bij jullie wonen en Zijn Kudde weiden in de tuinen van Zijn Stad; nee-ee, jullie zijn nog niet één kudde, maar Ik zal jullie één voor één uit de woestijn halen; daarom, Mijn kleine kudde, als jullie van verre jullie Herder uit de woestijn zien komen, weet dan dat Ik de rest van Mijn lammeren bij Mij zal hebben, en alles wat Ik voor jou gedaan heb, dochter, zal Ik ook voor je broeders doen; Ik zal jullie redden; Ik zal jullie verenigen met jullie andere broeders en de Wijsheid zal jullie Heilige Metgezel zijn om jullie zonder ophouden te onderrichten;

Ik zal spoedig de ban verbreken en jullie grote geloofsafval zal tot een einde komen; en het gebed dat Ik jullie gegeven heb zal in vervulling gaan; Mijn Wil zal geschieden op aarde zoals in de Hemel, en onder Mijn Heilige Naam zullen vele naties van verre komen, van alle uiteinden van de aarde, om dicht bij Mijn Heilige Naam te wonen, Mijn grootheid verheerlijkend door de goddelijkheid die Ik jullie terug zal geven; en Mijn Koninkrijk zal komen; omdat Mijn Troon van boven zal neerdalen in Mijn Heilige Stad; en Ik zal regeren temidden van de overgebleven rest, die Mij zal zien van aangezicht tot aangezicht;

- de Liefde zal terugkeren als liefde -

en Mijn Wil zal geschieden op aarde zoals in de Hemel, want jullie zullen één zijn en Mij aanbidden rond één Tabernakel, met liefde in jullie hart en een Vuur brandend in jullie binnenste; Ik zal Mijn priesterlijk gebed tot vervulling brengen op aarde zoals in de Hemel, jullie zielen zullen in Mij geworteld zijn, in Liefde en in Eenheid en vervuld van de uiterste volheid van Mijn Geest; ja, Mijn beminden, Ik zal jullie niet alleen je dagelijks brood geven, maar ook een verborgen Schat uit Mijn Hart: Het Hemels Manna,¹ dat omvormt, dat jullie geest verheft tot een kopie van Mijn Geest; jullie zullen worden omgevormd door de uitstorting van Mijn Geest om te weten hoe ten volle hen te vergeven die aan jullie schuldig zijn;

Ik zal in jullie een Geest van Begrip en Barmhartigheid uitstorten om jullie te laten begrijpen wat "de vrees voor de Heer" betekent; ja, beminden, en als jullie dat eenmaal doen, zal Ik jullie Wijsheid geven als jullie Reisgezel en gids, om jullie tot heiligheid te brengen, deze heiligheid die Satan voor duizend jaren zal verlammen, en hem zal beletten tussen ons te komen en tussen jullie en Mijn Liefde;

dus als jullie de hemel zien oplossen in vlammen en de elementen zien smelten in de hitte, weet dan dat dit het Teken is van het begin van Mijn Belofte; en van de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde; de Vernieuwing van Mijn Kerk, de Herleving van Mijn Kerk,

de Herleving van jullie hart;

¹ Sirach 24: 30-31.

¹ Dat is: De Heilige Geest.

en jullie, jullie die aan Mij toegewijde zielen zijn, jullie die Mij vertegenwoordigen, Ik zeg jullie dit: herinneren jullie je wat Ik geantwoord heb toen Elia zich bij Mij beklagde over het gedrag van Israël? en hoe hij geloofde dat ze al Mijn profeten gedood hadden en al Mijn altaren afgebroken? herinneren jullie je wat Mijn antwoord daarop was? Ik zei: Ik heb voor Mijzelf zeventuizend mannen behouden die hun knie niet gebogen hebben voor Baäl; en vandaag zeg Ik jullie, beminde broeders: Ik heb voor Mijzelf een rest bewaard, gekozen en omgevormd door Mijn Genade om Mij trouw te blijven; deze rest doe Ik opstaan om de altaren weer op te bouwen die er eens waren, en Mijn Heiligdom te herstellen; zij zijn de bouwers van Mijn Nieuwe Kerk;

dus terwijl de slechten doorgaan met hun slechte daden, en jullie vervolgen, Mijn profeten en Mijn heiligen van het einde der Tijden, en terwijl de trotsen worstelen om wereldwijde autoriteit, Ik, jullie Verlosser doe opstaan en train deze bouwers in Mijn Heilig Hart, om de pilaren van Mijn Kerk te zijn; broeders, Ik zal jullie nooit in de steek laten, nooit ... kom ... neem jullie kruis op en volg Mij en als jullie uitgeput raken onderweg, leun dan op Mij, leun op Mijn Hart en Mijn Hartkloppingen zullen jullie de moed geven die jullie nodig hebben en de kracht om verder te gaan op jullie weg naar Calvarië;

wees gezegend; Ik heb jullie dit alles gezegd vandaag opdat jullie vrede en hoop in Mij mogen vinden; Ik heb vandaag tot jullie gesproken in duidelijke woorden; beminden, blijf alert en waakzaam en jullie zullen Mijn Voetstappen horen; het Woord is nu dichtbij jullie en op Zijn Terugweg;

Ik zegen jullie allen en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter, deze zucht die jullie kenmerkt als de Mijnen; wees één onder Mijn Heilige Naam;

IXΘΥΣ 

22 december 1990

Mijn Jezus?

Ik ben;

Ik behandel je zeer zacht opdat je, als Mijn bloem, groeit; Ik wil dat je sterk bent, en geloof Mij, Ik zal het mogelijk maken; je zult sterk zijn, dochter, omdat je Mijn Woord draagt; voor je, Ben Ik, om alle barrières af te breken die worden opgeworpen terwijl jij getuigt; Ik ben de Allerhoogste, en Ik zeg je, dochter, dat Ik erop zal toezien dat geen enkele macht van beneden je weerhoudt van het verkondigen van Mijn Boodschap;

Ik heb je uit het land van Egypte gehaald om aan Mij gehoor te geven in een vreemd land en te getuigen tegenover een volk dat niet het jouwe is; dus ofschoon je gedrag ontstellend was en je zinnen bezoedeld wat je onbekwaam maakte om het Licht te zien, is de Barmhartigheid¹ en het Medelijden, gegrepen door je verbazingwekkende ellende, schuld en armzaligheid, je te hulp gekomen;

nee-ee, Vassula, je hebt geen enkele van Mijn Gaven verdiend; waarom, Ik had dienaren in Mijn Hand die Mij eerden, die Mijn Naam nooit uitspraken dan in heiligheid, die Mij zonder ophouden zegenden, die de Heilige Drie-eenheid met heel hun hart prezen; maar

¹ Barmhartigheid en Medelijden = De Heer.

toch, Mijn Hart, een Afgrond van Liefde, riep om jou; jij had verdriet op verdriet opgestapeld in Mijn Hart, verraad op verraad; je hebt met Mij geworsteld, nietig klein schepsel ... maar Ik wist dat je hart geen verdeeld hart is en dat, wanneer Ik je hart eenmaal veroveren zou, het helemaal van Mij zou worden; als product van je tijd worstelde je met Mij, maar Ik heb je in de worsteling neer geworpen en je in het stof getrokken en in de woestijn waar Ik je achtergelaten heb, helemaal alleen;

Ik had je voorzien van een engelbewaarder sinds het begin van je bestaan, om je te beschermen, te troosten en te leiden, maar Mijn Wijsheid beval je engelbewaarder je te verlaten om je de woestijn alleen onder ogen te laten zien; Ik zei: "je moet leven ondanks je naaktheid!"¹ want niemand is in staat alleen te overleven;² Satan zou het volledig overgenomen hebben en je gedood hebben; Mijn bevel was ook aan hem gegeven; Ik verbood hem toen je aan te raken; in je ontzetting heb je je Mij herinnerd en opgekeken naar de Hemel, wanhopig naar Mij zoekend; je klagen en je smeekbeden verbraken plotseling de dodelijke stilte die om je heen was en je doodsbanige kreten doorboorden de hemelen en bereikten het Oor van de Heilige Drie-eenheid ...

"Mijn kind!" de Stem van de Vader, vol vreugde, weerklonk door de hele Hemel;

"Ach ... Ik zal haar nu in Mijn Wonden³ laten doordringen en haar Mijn Lichaam laten eten en Mijn Bloed laten drinken; Ik zal haar huwen en zij zal voor eeuwig

¹ Ik werd "naakt" zodra mijn engelbewaarder en de hele Hemel mij de rug toegekeerd hadden.

² Verlaten door de Hemel.

³ Toen sprak de Zoon.

de Mijne zijn; Ik zal haar de Liefde tonen die Ik voor haar heb en voortaan zullen haar lippen dorsten naar Mij en haar hart zal het rustkussen zijn voor Mijn Hoofd; ze zal zich dagelijks verlangend overgeven aan Mijn Rechtschapenheid; Ik zal haar tot een altaar maken van Mijn Liefde en Mijn Passie; Ik, en Ik alleen, zal haar enige Liefde en Passie zijn; en Ik zal haar met Mijn Boodschap tot aan de uiteinden van de wereld zenden om een ongelovig volk te veroveren, en naar een volk dat niet eens het hare is; en ze zal vrijwillig Mijn Kruis van Vrede en Liefde dragen en de weg naar Calvarië gaan;"

"en Ik, de Heilige Geest, zal op haar neerdalen om haar de Waarheid te onthullen en Onze diepten;⁴ Ik zal de wereld eraan herinneren, door haar, dat de grootste van alle gaven is: LIEFDE;"

"laten Wij⁵ dan feestvieren! laat de hele Hemel feestvieren!"

... Ik heb je bij de hand genomen en je gevormd om een levend teken te worden van Mijn Grote Liefde; - een getuige van Mijn Heilig Hart, en van de vernieuwing van Mijn Kerk;

(Eerst sprak de Vader, dan de Zoon en dan de Heilige Geest.)

Ik ben de Verrijzenis;

ΙΧΘΥΣ 

*(Verklaring van deze boodschap:
In het begin, toen ik onverwachts werd benaderd door mijn engelbewaarder om de weg voor de Heer te openen, had ik, als een*

⁴ De Heilige Drie-eenheid.

⁵ De Heilige Drie-eenheid sprak.

"professionele" zondares, geen liefde voor God. Zelfs niet toen mijn engel mij dingen over de hemel vertelde. Ik was gewoon tevreden met het samenzijn met mijn engel. Ik verlangde niet meer. Toen God mij benaderde in plaats van mijn engel, was ik een beetje teleurgesteld. Ik voelde Hem als een vreemde omdat ik al vertrouwd was met mijn engel, mijn gevoelens van verrassing waren veranderd in gevoelens van liefde. En daarom kon ik niet begrijpen waarom God de plaats van mijn engel wilde innemen. Ik ging zelfs zover te geloven dat God jaloers was op de liefde die ik koesterde voor mijn engelbewaarder en ik voelde medelijden met mijn engel.

Later, na een zeer pijnlijke zuivering die mij door mijn engel werd gegeven, naderde God opnieuw voor de tweede maal om de plaats van de engel in te nemen. Hij bleef enkele dagen bij mij en opende mijn hart langzaam en met Wijsheid, om mij niet af te schrikken. Juist toen ik begon mij voor de Heer open te stellen, rende Hij weg en verborg Zich. Ik draaide mij om, op zoek naar mijn engel, maar ik kon ook hem niet meer vinden. Ik voelde dat mij een paar zielen¹ naderden die mij smeekten om voor hen te bidden en hen te zegenen. Ik bad voor hen en zegende hen. Toen vroegen ze mij hen met wijwater te zegenen. Ik rende snel naar de kerk om wijwater voor hen te halen en zegende hen door wijwater over hen te sprenkelen. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om hen te vragen of ze mijn engel hadden gezien en Degene die mijn hart al begon te beminnen, maar ik kreeg geen antwoord.

Elke dag die verstreek leek een jaar. Ik zocht Vrede en kon geen vrede vinden. Ik was omringd door veel mensen en veel vrienden maar nooit eerder voelde ik mij meer alleen en verlaten dan in die dagen. Het was alsof ik door de hel ging.

Vele keren schreeuwde ik naar mijn engel om bij mij terug te komen, maar nee,

hij had mij de rug toegekeerd en was weg!
"Mijn ziel was ontsteld over zijn vlucht.

Ik zocht hem, maar vond hem niet, ik riep hem, maar hij antwoordde niet." (Hooglied 5, 6). Ik doolde drie hele weken rond in de woestijn helemaal alleen totdat ik het niet langer uithield. Dan, uit ellende, schreeuwde ik tot Jahweh en bestormde ik de Hemel: "Vader! O God, neem mij en gebruik mij zoals U wilt, zuiver mij, opdat U mij kunt gebruiken!" Door deze kreet, die uit het diepst van mijn hart kwam, ging plotseling de Hemel open en als een Donder riep de Stem van de Vader vol emotie tot mij: "Ik, God, bemin je!"

Meteen had ik het gevoel dat ik vanuit een tornado in een mooie vredige wereld viel. Mijn engel verscheen weer, en met grote tederheid begon hij mijn wonden te verzorgen, de wonden die ik in de woestijn had ontvangen.

Dit gebeurde met Pasen 1986.)

23 december 1990

O Vader,
als dorstig land verlang ik naar U.
Laat mij nu even op Uw Knieën rusten en
troost mij.
Laat mij me bedekt voelen door Uw
troostend Hart.
Ik heb Uw warmte nodig.

laat je hoofd op Mijn Hart rusten, rust uit en voel je getroost ... je Abba zorgt voor je; je Abba is gelukkig je dicht bij Zich te hebben; laat je hoofd rusten op Mijn Hart, Mijn kind, en luister naar de Verlangens van Mijn Hart: Mijn Hart is nog op zoek, verlangend, smekend om liefde van de rest van Mijn kinderen ...

(Enkele seconden pauze.)

¹ Zielen uit het Vagevuur.

kind?¹ wat zou je geven om je Abba te troosten?

O Heer, alles wat U wilt. Mijn liefde, mijn wil, mijn hart en mijn ziel.

en wat nog meer?

Mijn leven, als een genoegdoening aan Uw Verlangens.

stap dan van Mijn Knieën af en ga getuigen in Mijn Naam, ga aan de naties vertellen over Mijn Grote Liefde; herinner hen eraan dat Mijn Belofte heel dicht bij haar voltooiing is en dat Mijn Terugkeer aanstaande is; het Nieuwe Jeruzalem¹ is nabij; Ik ga Mijn Kerk en Mijn volk vernieuwen;

dus Mijn kind, ga van Mijn Knieën af en ga de wereld in om Mij nentwil ... en maak Mijn Liefde aan de wereld bekend; laat de wereld beseffen hoezeer Ik Mijn kinderen bemin; het is waar jij hebt Mij niet gezocht, Ik ben Degene die je gevonden heeft en je gekozen heeft om uit te gaan naar de wereld vóór Mijn Grote Dag; Ik ben het die je gevormd heeft en hoewel je ver weg van Mij was, heb Ik jou gekozen en Mijn Heilig Gelaat aan je geopenbaard; dus als je al het werk dat Ik je opgedragen heb voltooid hebt, Mijn kind, zal Ik je tot Mij opnemen en dan mag je op Mijn Knieën uitrusten;

Ik zal intussen, terwijl jij in de wereld bent, je beschermen tegen je onderdrukkers; maar Ik wil dat jij voortdurend naar Mij in de Hemel opziet en tot Mij spreekt; "Jahweh is met je", laat deze woorden steeds in je geheugen en in je hart geprent staan, want Ik-Ben-

Met-Je; laat nu je hart alles wat Ik je verteld heb als een schat bewaren en denk eraan: offer Mij gebeden om Mij als wierook te bereiken voor de bekering van de zielen en voor de vernieuwing van Mijn Kerk;



25 december 1990

(Kerstmis)

Ik zal Uw Naam aan mijn broeders ² verkondigen

en U prijzen in de volle vergadering,³ of ze⁴ het willen of niet.

dochter, hoewel velen van jullie de weg naar Vrede en de weg naar Eenheid niet kennen, wanhoop niet; hoop op Mij, Ik zal jullie spoedig komen troosten; en jij, Mijn kind, je smeekbeden⁵ zijn door iedereen in de Hemel gehoord; Ik zal komen om jullie te verenigen; Mijn Woord is gegeven en Mijn Wil zal uitgevoerd worden; roep intussen een natie bijeen die je nooit gekend hebt en geef hun de onderrichtingen die Ik jou gegeven heb, en als een 'wijze' je er zo nu en dan van beschuldigt dat je Mij Vader noemt, herinner hem er dan aan dat er vandaag een Kind geboren is en zijn Naam is Wonderbare Raadsman, Machtige God, Eeuwige Vader, Vrededorst;⁶

bid voor degenen die zich Wetgeleerden noemen, dat hun geest

¹ Plotseling keerde de Vader Zijn Hoofd om en keek mij aan.

¹ De Kerk.

² De Grieks-Orthodoxen.

³ Ps. 22: 23.

⁴ De Grieks-Orthodoxen.

⁵ Om eenheid.

⁶ Jes. 9: 5.

een nederige en arme geest wordt; bid dat alle naties tot Mijn Licht komen en dat de wraak die hun harten aanvreet wordt afgescheurd zodat Ik hun harten in Mijn Vrede kan hullen; bid dat het oosten vrede sluit met het westen en het noorden met het zuiden; bid dat die overmatige trots en hoogmoed waardoor bepaalde herders van Mij zijn gegrepen, worden vervangen door nederigheid; bid dat ze mogen begrijpen wat Ik bedoeld heb met: "ieder die groot wil zijn onder jullie, moet jullie dienaar zijn; en wie onder jullie de eerste wil zijn, moet jullie slaaf zijn; ja, net zoals de Mensenzoon niet kwam om gediend te worden maar om te dienen en Zijn Leven te geven als losprijs voor velen;"¹

volg Mij na, jullie Heer,
en jullie zullen leven ...

ΙΧΘΥΣ 

30 december 1990

Heer en Redder?

Ik ben; doe Mij een genoegen en werk voor Mij; bid tot Mij en denk aan Mij; kom;

¹ Matt. 20: 26-28.

1991

6 januari 1991

(Driekoningen.)

(Toen ik in de Orthodoxe kerk was zei ik tot Jezus: "Ik zou willen dat ik een stem had om voor U te zingen in het kerkkoor." - Jezus antwoordde: "zing voor Mij met je hart; het verheugt Mij veel meer om je hart voor Mij te horen zingen;")

(Later dwaalden mijn ogen langs alle iconen en fresco's op de muren. Ik dacht: "Wow! Kijk toch eens naar deze hele grote Heilige Familie, en dan te bedenken dat we daar op een dag ook eens bij zullen horen. Engelen, heiligen, onze Heilige Moeder en de Heilige Drie-eenheid. Wat een prachtige, Heilige Familie!" En mijn ziel verlangde al bij hen te zijn om deel uit te maken van de familie en in voortdurende aanbidding van de Heilige Drieëenheid te zijn.)

O God!
 laat mij horen
 bij deze Hemelse Familie!
 Dus bid voor mij Heilige Engelen,
 bid voor mij, dat ik op een dag bij jullie in
 de hemel mag zijn
 met jullie verenigd,
 samen met de heiligen, in voortdurende
 aanbidding van
 de Allerhoogste mag zijn.
 Bid voor mij,
 heiligen van de Allerhoogste,
 op volmaakte wijze God te leren beminnen.

O zoete Heilige Moeder
 wees mijn Voorspreekster

*en leer mij onderdanig en gehoorzaam te
 zijn
 aan mijn Vader,
 en dat ik Zijn Wil mag doen.*

*O Heilige Drie-eenheid,
 Bron van Verheven Liefde,
 Fontein van Onuitputtelijke Tederheid,
 kom en leer mij
 vertrouwelijk met U te zijn,
 en één te worden met Uw Geest van Liefde.
 O maak mij gereed voor dit Uur
 omdat de nacht bijna voorbij is
 en het ware Licht spoedig komt.*

*Heilige Vader,
 ik bid niet alleen voor mijzelf,
 maar ook voor de gehele mensheid;
 omdat wij allen Uw kinderen zijn;
 ik bid en ik vraag U met Barmhartigheid
 op ons neer te zien;
 Eeuwige Vader, leer ons elkaar te
 beminnen,
 opdat wij Uw Heilige Wil mogen
 volbrengen,
 en terecht Uw kinderen genoemd worden.
 Amen.*

bemind kind, Ik Ben die Ik Ben, het is met innig Medelijden en met grote Kracht dat Mijn Goedheid en Mijn Liefde nu aan jullie allen geopenbaard worden;

Ik onthul jullie Mijn Heilig Gelaat zonder terughoudendheid om een volk te louteren dat zijn rechterhand niet van zijn linkerhand kan onderscheiden, en dat leeft in diepe duisternis en slechtheid; jullie Abba roept jullie zonder ophouden;

Ik ben Liefde; als jullie vandaag toch eens naar Mij zouden luisteren ...

*Heer Jezus Christus,
 Beminde Zoon van God,
 Heilig Hart,
 Gezegend zij Uw Naam,*

*Heilig Hart,
help ons om onze kruisen in deze
wereld te dragen
en onderdanig te zijn aan de Vader
zoals U onderdanig en gehoorzaam
geweest bent aan de Vader tot het einde.
Amen.*

Ik, de Heer Jezus, zegen je; Ik ben het Woord en het Woord werd jullie gegeven en het heeft Zijn Thuis in jullie gevestigd, heilig jezelf dus opdat het Woord mag komen en in jullie mag leven,

*O Heilige Geest van Waarheid
daal op ons neer
en wees onze Gids en Heilige Metgezel,
Heilige Geest van Liefde
kom over ons
en leer ons in de ware Liefde van God te
zijn.*

*Herinner ons aan de Ware Kennis,
deze Kennis die de Vader ons gegeven had
maar die wij verloren hebben door onze
zonden,*

*Heilige Geest van Vrede, geef ons Uw
Vrede,
een Vrede die de wereld niet geven kan;
maak van ieder van ons vaten van Licht
en "vredestichters, zodat wij, wanneer wij
voor Vrede werken,
in staat zullen zijn zaden te zaaien
die vrucht zullen dragen in heiligheid."¹
Amen.*

beminden, Ik zeg jullie plechtig dat Ik, de Heilige Geest van Waarheid, jullie dag en nacht, nacht en dag voorzie van belangrijke genaden om jullie allen te helpen op jullie weg naar volmaaktheid; aangezien Ik jullie Leven ben, sta Mij toe jullie te leiden en jullie Gids te zijn in dit ballingsoord waarin jullie leven; Ik kan

jullie Oase zijn in jullie wildernis; O, hoe weinig ken je Mij, schepping!

schepping, je besteedt je hele leven aan het zoeken naar je geluk in nutteloze dingen, terwijl Ik, Alomtegenwoordig, je aanbied: Liefde, Vreugde, Vrede en Vrijheid om je te bevrijden uit de kerkers van het Kwaad; Mijn Genaden zijn veelvoudig, en toch, ben je je niet bewust van Mijn Tegenwoordigheid en besef je niet hoeveel genaden je geest van Mij kan verkrijgen; Ik vraag Mijn getrouwen om gebeden voor de redding van de zielen; alles zal op zekere dag verdwijnen, alles zal verslijten als een kledingstuk, maar jullie ziel blijft eeuwig;

de Oogst is gereed en weldra zal de Maaier komen om Zijn Oogst te maaien; wees voorbereid op de komst van de Maaier;

8 januari 1991

(Boodschap van onze Heilige Moeder voor de gebedsgroep van 19 januari 1991.)

vrede zij met jullie, Mijn beminde kinderen;

Ik nodig jullie vandaag allen uit om voor Eenheid te bidden; om één te worden moeten jullie beminnen, om één te worden moeten jullie nederig en gehoorzaam zijn; laat niemand jullie misleiden door andere leerstellingen; blijft trouw en jullie zullen niet struikelen; vandaag, brengen de landen geen geluk noch deugd voort, omdat jullie generatie de Heer verlaten heeft; het gevolg daarvan is de zonde; gelukkig de mens die ervoor bewaard is gebleven; als jullie generatie de weg van God zou hebben bewandeld, zouden jullie in vrede geleefd hebben;

¹ Jak. 3: 18.

O kinderen! Ik roep jullie; Mijn oproepen gaan uit naar alle naties; de doden¹ kunnen de Heer niet horen noch prijzen, maar jullie, jullie die aandachtig zijn ten aanzien van Mijn oproepen, prijs de Heer, verheerlijk de Heer door jullie liefde, door jullie geloof en door jullie hoop; de hemel behoort jou toe, Mijn kind, dus smee Ik je, jij die een mond hebt, spreek tot de Heer en zegen Hem; jij die ogen hebt, kijk naar Zijn Schoonheid; neem meer van je tijd om over Zijn Wonden te mediteren, de Wonden die Hem zijn toegebracht voor jouw redding; jij die oren hebt, hoor Onze smeekbeden; jij die een hart hebt, bemin de Heer, aanbid Hem en offer Hem je hart;

nee, de doden² kunnen niet spreken noch zien, ze kunnen niet horen noch voelen; beminden, Hij die jullie geschapen heeft buigt Zich over jullie, met Zijn Hart in Zijn Hand om Het jullie aan te bieden; zoals een bruidegom zijn bruid een ring aanbiedt als een teken van verbintenis, zo offert de Allerhoogste je Zijn Heilig Hart als een Teken van Zijn Liefde, om je te huwen; zoals een bruid getooid is met haar juwelen, de Heer, de Koning der koningen, zal jou tooien met Zijn Juwelen;³ slaap niet, maar blijf waakzaam;

jullie zijn gekocht en betaald met Zijn Kostbaar Bloed, drijf niet weg met de eerste de beste stroming; laat Zijn Vuur jullie verteren tot een levende toorts in Zijn Kerk, laat Hem jullie boetseren tot een levende toorts in Zijn Kerk, laat Hem jullie boetseren tot een afbeelding van Hemzelf om trouw en krachtig te

zijn en Hij zal jullie gebruiken om de pilaren van Zijn Nieuwe Kerk te zijn;

O kinderen! wees niet bang, want God heeft altijd grote dingen gedaan; heb vertrouwen in Hem; een gezantschap van engelen is tot jullie gezonden om de Hemelse graankorrels overal in de wereld uit te strooien en een boodschap van Vrede en Liefde in jullie grote beproevingen te brengen; deze graankorrels zullen verwelkomd worden als regen in dorstige grond; hebben jullie niet gemerkt hoe God de Deuren van de Hemel geopend heeft om Zijn Hemels Manna te laten regenen? ja, Zijn Heilige Geest van Genade? de Almachtige heeft medelijden met jullie gehad en gezegd: "laat Mijn volk eten; laat hen het Brood uit de Hemel eten"; Zijn bevel is van boven uitgegaan; zoals in de tijd van Mozes, toen de Vader Zijn volk in de woestijn heeft gevoed met manna meer dan ze konden eten; en Jezus, Zijn Zoon, heeft Hij niet de broden en de vissen vermenigvuldigd? heeft de menigte niet gegeten zoveel als ze wilde? waarom zijn sommigen van jullie vandaag verrast dat de Heilige Geest over jullie neerdaalt met volle kracht, om jullie naties te voeden met dit Hemels Manna?

O hoe weinig kennen jullie de Heilige Drie-eenheid! jullie zullen niet bedroefd en verhongerd achtergelaten worden; nooit! jullie zullen ook niet alleen gelaten worden om uitgehongerd rond te dwalen in deze woestijn; de duisternis van jullie tijdperk zal niet eeuwig duren; jullie zonden zullen spoedig gezuiverd worden en het Beest zal spoedig worden verlamd; samen met zijn gevolg zal hij in het stof kruipen, want er zal spoedig een Licht aan de horizon verschijnen; en dit zal het Grote Teken zijn;

dus als jullie voeten nog weifelen tussen goed en kwaad, bid, dat ze jullie

¹ Geestelijk doden.

² Geestelijk doden.

³ Zijn Doornenkroon, Zijn Nagelen en Zijn Kruis.

niet in bekoring leiden; als jullie hart nog weigert een liefdeslied voor de Heer te zingen, bid, dat de Boze jullie niet zal misleiden; als jullie ogen het vermijden naar de Hemel op te zien, op zoek naar Hemelse dingen, bid dat jullie woonplaats in de Hemel jullie eens zal opnemen; als jullie ziel nog aan de wereld toebehoort, bid, dat de ondeugden van de wereld zich niet in jullie zullen vastzetten, want jullie zouden een Serpent binnenin jullie laten nestelen; bid met jullie hart; offer met vreugde; laat jullie werk waardevol zijn en Ik beloof jullie dat jullie lamp in de nacht niet zal uitgaan; wees dorstig naar God!

Ik waak over jullie allen en op ditzelfde moment buig Ik Mij over jullie om jullie allen te zegenen;

(Later:)

*Gezegend zij onze Heer,
die voortdurend wonderen van liefde
voor ons verricht.*

*U hoort onze smeekbeden en verzoeken
als wij Uw hulp inroepen.*

*Gezegend zij onze Heilige Moeder,
die mij een Kerk als
verjaardagsgeschenk aanbiedt,
waar wij¹ kunnen samenkomen en
bidden.*

U bent onze beschermer en onze hoop.

bloem, blijf bij Mij; nog tien dagen, dan is het jouw verjaardag, de dag waarop Ik je geroepen heb en je geplant heb, bloem; ach! kijk naar Mij, dat bevalt Mij; Mijn bezit, Mijn eigendom, hoe heb Ik, de Heer, je lief! hoe verheug Ik Mij in jou! geestelijk was je dood, maar nu heb Ik je tot leven gewekt om te leven in Mijn wereld; wees blij! kijk wat Ik je

gegeven heb! kijk naar de schat die Ik je gegeven heb! je meditatie is veel waard; deze dialoog tussen ons is een schat die door velen gezocht wordt; maar Ik heb hem bij jou gebracht en aan jou aangeboden; Ik ben vanuit de Hemel helemaal naar je kamer gekomen om het je aan te bieden als een geschenk; Mijn schat wordt door velen gezocht, maar weinigen kunnen hem krijgen; Vassula, Vassula, wees in vereniging met Mij, en verlang tegelijkertijd naar Mij, want dit is de volmaakte vrucht van de toewijding; wat verheugt het Mij die vrucht aan te nemen! bied Mij je tijd aan, reik Mij je hand, wees Mijn schrijftablet;

heb Ik je niet geheiligd in Mijn Heiligheid? bied Mij dan op jouw beurt jezelf aan, je wil, je energie; sta Mij toe je te gebruiken, kleintje; sta Mijn Liefde toe je te bedekken, Mijn duif; heb Mij lief;

9 januari 1991

(Ik huilde vanwege alle valse beschuldigingen die door "...” over mij verspreid werden en die zoveel schade aanrichtten.)

bloem, dit is ook Mijn Kruis; maar sta Mij toe je te behandelen zoals het Mij bevalt; je liefde bereikt Mij als wierook; als er een plotselinge dodelijke geseling op je neerkomt, Mijn kind, offer haar dan aan Mij op; Ik zal er goed gebruik van maken; naties² staan op de rand van oorlog, begrijp je?! kleintje, offer Mij je lijden, want er staat een hevige woede te ontbranden ... ontvang Mijn Vrede ... heb vertrouwen in Mij, Mijn Vassula;

¹ De gebedsgroep en de maandelijkse ontmoetingen.

² De Golf oorlog.

onthoud, dat Ik je zal troosten; bovendien is ook je engel aan je zijde om je te troosten en je wonden te verbinden; maar sta Mij voorlopig toe Mijn Kruis op je achter te laten; moed, dochter! Mijn Kruis is zwaar en weegt op je, maar Ik weet dat je bereid bent Het te dragen tot het einde;

Ik, de Heer, zegen je; Ik zal je in de Hemel belonen;

(Daniël, mijn engel.)

je Jezus bemint je; ik ben het, Daniël; bedenk dat de Heer je heeft laten rusten, maar, zou jij Hem nu ook niet willen laten rusten? Vassula, stel Hem dan tevreden, en sta Hem toe je te verpletteren onder lijden; er moet een hoge prijs betaald worden voor Vrede, er staan veel levens op het spel; hoe vaak vermorzelt de Heer je onder zulk een last?

Niet vaak.

nee, niet vaak; dus aanvaard ze, de enkele keren dat Hij het doet en raak er niet door van streek; Vassula, al deze offers zijn niet tevergeefs; ze maken je ook sterker; blijf in Gods Liefde;

hevig verlangend is Hij, je te zuiveren,
wees hevig verlangend, Hem te
verheerlijken;
Daniël, je engel;

(Ik glimlachte. Op de een of andere manier speelt mijn engel het steeds weer klaar mij te laten glimlachen. Ik glimlachte om het proza dat hij geschreven heeft. Dat is typisch van mijn engel.)

O Heer! waar bent U weer?

*Als dorstige grond smacht ik naar U;
reik naar mij van boven en bezoek mij;*

*De olie van mijn lamp raakt op;
kom zoals gewoonlijk om mijn lamp te vullen.*

heb Mijn Vrede;

Ik draag je op Mijn Schouders; zoals een herder zijn zwakke lam draagt, draag Ik jou, omdat Ik weet dat je zwak bent, ellendig en niet in staat zelf te lopen; Ik, de Heer, stort genade op genade over je uit om je te doen overleven; Ik zie over het hoofd alles wat je niet ten gunste van Mij doet, dochter; heb vertrouwen; Ik heb je gered uit de Dood om naast Mij te wandelen, Ik heb je gered, bloem, opdat je wandelt in Mijn Tegenwoordigheid,

Maar Jezus.

praat weinig, ssst ... luister naar Mij,¹ luister: ... hoe velen heb Ik laten opstaan op deze speciale manier en beetje bij beetje opgevoed?

Niet velen, mijn Heer.

vertrouw Mij dan²... Ik zal zorgen dat je elke belofte volbrengt, die van je lippen is gekomen in je akte van toewijding; luister ... wie was er meer vastbesloten jou te redden dan Ik en Mijn Moeder?

Niemand.

nee, niemand;
ondanks je kinderlijke onbeschaamdheid bood Ik je Mijn Heilig Hart aan om je verblijfplaats te worden; waarom, Vassula, Ik heb je bij de hand genomen

¹ Jezus zei deze woorden als een zachte melodie, fluisterend. Ik zou hebben kunnen sterven door Zijn Tederheid.

² Jezus fluisterde weer zacht.

dwars door de woestijn en je de Hemel laten zien, en je ogen zagen duizenden engelenscharen Mij omringen; dochter, Ik heb je veel gunsten verleend en dit alles vanuit de Liefde die Ik voor je koester;¹ luister naar Mij² ... Ik ben gekomen om jou en miljoenen anderen door deze Boodschappen op te voeden, Ik ben niet voor jou alleen gekomen, Ik ben niet gekomen om jou alleen te laten opstaan, maar om door deze geschriften natie na natie op te richten om Mij te verheerlijken; en zoals Ik jou heb meegenomen naar Mijn Bruiloftszaal, zo ben Ik ook van plan ziel na ziel mee te nemen naar Mijn Bruiloftszaal;

sta niet verbijsterd over Mijn Schoonheid ... Ik Ben Volmaakt ... luister naar Mij ... laat je ogen zich niet van Mij afwenden, prijs Mij en Ik zal, als je het Mij toestaat, ze gevangen houden; Ik zal je blik op Mijn Volmaaktheid gericht houden om in jou een verlangen te wekken naar je eigen volmaaktheid; Ik wil je mooi, gezegend en heilig; sta Mij daarom toe je stap voor stap de Hemel binnen te leiden; het is waar dat Ik je opgericht heb om een teken van eenheid te zijn en uit te gaan om te getuigen maar voorzie Ik je niet van alles wat je ziel nodig heeft voor je missie?

je was onbewoond, een woestijn, hoor Mij, dan, om Mijn plan uit te voeren, kwam Ik in jouw wildernis om Mijn Tent in jou op te slaan, om jou te doen gedijen en van jou Mijn Eigendom en Mijn Verblijfplaats te maken; nu behoort je Mij toe en ben je de Mijne en Mijn Tempel; om die reden bewaak Ik je als Mijn Oogappel tegen de Lasteraar, die zonder ophouden met verschillende methoden probeert jouw land binnen te

dringen en te verwoesten en van jou een woestijn te maken; als een wachter waak Ik dag en nacht over je, als een schildwacht bescherm Ik je tegen alle indringers; aha! nee-e, niemand zal worden toegestaan Mijn Eigendom binnen te gaan;

O beminde, gezegende van Mijn Ziel, sta Mij toe je Mijn Verlangens in te fluisteren opdat ze geschreven en gelezen worden door een menigte zielen, en dat ze door deze regels mogen horen:

Mijn Stem,

de Stem van de Liefde,

Ik heb niet alleen tot jou gesproken, Ik spreek tot elke ziel; dus kom tot Mij, jij die behoeftig bent, Ik zal je uit je ellende tillen en je aan Mijn Hart drukken; kom tot Mij, jij die eenzaam bent en Ik zal rivieren uit je laten stromen; o kom tot Mij, jullie die vermoeid zijn en leg je hoofd op Mij, rust in Mij, ziel; je tegenspoed, je zorgen, Ik zal ze dragen; geef ze aan Mij, bied ze Mij aan en Ik zal je verlichting schenken, verheug je! want in jouw nietigheid Ben Ik Alles, in jouw armoede, ben Ik Koning, en in jouw overgave aan Mij, kan Ik Mijn Wil doen! Rechtschapenheid en Gerechtigheid letten op je, verlaat Mij dus niet, ziel, Redding staat voor je deur;

- Vassula, laat Mijn Liefde je bedekken; wees oplettend en verwaarloos Mij niet, onthoud, dat Ik je Bruidegom ben; Ik, de Heer, zegen je; houd Mij in je gedachten; dit is Mij zo aangenaam; Ik bemin je oneindig; kom;

18 januari 1991

(Boodschap voor mijn verjaardag)

¹ Ik probeerde te onderbreken.

² Jezus fluisterde weer teder.

vrede zij met je,

Mijn Goddelijk Hart zal je bemoedigen om zonder vrees verder te gaan en de Vader is edelmoedig; heb vertrouwen in Mij; vertrouw Mij, klein kind, Ik zal je vullen met troost;¹ Ik heb je op de proef gesteld, sta Mij toe je zo nu en dan te testen; Vassula, zelfs wanneer alles voor je verloren lijkt, raak niet ontmoedigd; Ik zal je weg effenen, maar tegelijkertijd zal Ik je als een teken van afwijzing laten zien; de afwijzing van de Eenheid; oprechtheid ontbreekt hen, dus hoe kunnen ze dan hun geschillen bijleggen?

Maar Heer, bedoelt U dat ze Uw Boodschappen tenslotte zullen afwijzen?

nee; Mijn Boodschappen zullen zonder jou hun weg vervolgen maar jij zult rondgeslingerd worden; Ik zal de bezoedelde handen van je vervolgers toestaan je te slaan en je openlijk te mishandelen; Ik zal ze toestaan je tegen te spreken ... en als kraaien die de oogst vernielen zo zullen ze jou aanvallen; jij zult in hun ogen de verliezer lijken omdat de wonden die ze je zullen toebrengen indrukwekkend zullen zijn; deze wonden, Mijn kind, zullen je worden toegebracht van binnen uit Mijn Huis en door de Mijnen; ze zullen je worden toegebracht door de clan van Kain; Ik zal hun toestaan een onschuldig kind te slaan, maar hun vreugde zal veranderen in rouw; ja, jij zult de verliezer lijken Mijn Vassula, maar leek Ik ook niet de verliezer? Ik leek te hebben gefaald in Mijn Missie, Ik leek in de ogen van de wereld de allergrootste

¹ In de afgelopen dagen voelde noch "zag" ik Jezus in mijn nabijheid. Ik had het gevoel dat Hij mij had verlaten, en ik was melancholiek.

verliezer ooit; jij bent een teken aan hen gegeven om vragen op te roepen die aanvechtbaar zullen zijn; Ik bedoel niet je te ontmoedigen, Vassula, zelfs als sommigen van hen proberen de verdere verspreiding van Mijn Boodschappen onder de mensen te stoppen, wees standvastig, Mijn Vassula, wees standvastig als een rots;

Heer, als ze mij 'breken' zoals U mij lijkt te doen begrijpen, en mijn ziel bijna dodelijk zullen verwonden, hoe kan ik dan sterk zijn en overeind blijven?

verscheurd zul je worden, maar Ik, de Heer, zal aan je zijde staan, en jouw sterkte zal Mijn Sterkte zijn, kom, wees niet bang, getuig van Mij;

19 januari 1991

(Boodschap voor de gebedsgroep.)

vrede zij met jullie;

Ik, Sint Michaël, vraag jullie je dagen en nachten te wijden aan smeekbeden, vasten en gebed; spoedig zullen alle dingen die voor jullie verborgen waren onthuld worden; moge het de Wil van de Heer zijn dat jullie Zijn Barmhartigheid mogen ervaren op Zijn Dag; als jullie, wier hart verhard is, vandaag eens naar Hem zouden willen luisteren... als jullie alleen maar je hart zouden willen openen om Zijn Stem te horen... open jullie hart, niet jullie verstand ... alles gebeurt volgens de Schriften, spoedig zullen velen beginnen hun knieën te buigen voor God en velen wier tongen nooit een gebed geuit, zullen beginnen te bidden;

wees verenigd, jullie die Gods volk bent, in jullie overtuiging en in jullie

liefde; wees verenigd in het gebed; Ik zegen jullie allen, in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest;

rust in het Hart van de Heer, Vassula; wees een teken van Zijn Liefde; ontvang Mijn Vrede: Sint Michaël;

21 januari 1991

*"U, die mijn ellende hebt gezien
en de angsten van mijn ziel hebt gekend"¹
heb medelijden met mij, heb medelijden met
ons allen.*

dochter, als deze tijd van Genade voorbij is, zal ook Mijn Barmhartigheid voorbij zijn; dan zal jouw tijdperk Mijn Gerechtigheid onder ogen moeten zien; Ik zegen je omdat je Mij je oor, je tijd en je hand leent; Ik zegen jou en je metgezellen; neem Mijn Hand, Ik zal je Vreugde en Vrede aanbieden;

de Liefde is bij je; ontvang Mijn Vrede;

IXΘΥΣ 

24 januari 1991

Mijn Heer?

Ik Ben; Ik geef je Mijn Vrede; schrijf:

(Boodschap voor de gebedsgroepen.)

vrede zij met jullie;

beminden, jullie die Mijn Hart zonder ophouden probeert aan te trekken; jullie die Mijn Hart tot dwaasheid toe bemint; jullie die Ik geschapen heb door Mijn Verheven Liefde; jullie wier lichaam Ik

tot Mijn Tempel heb gemaakt, leef heilig ... en jullie die voortdurend zondigen en Mij beledigen, Mijn Hart heeft jullie vergeven;

verheug je! wees blij! want jullie Meester is niet ver weg, jullie Heer is onderweg naar Zijn Wederkomst; kom en prijs Mij, kom ... zelfs de kiezelstenen en de rotsen zullen weldra Mijn Terugkeer verkondigen: "gezegend de Koning die komt!" ieder die tot Mij komt, zelfs in zijn of haar staat van zonde en die berouw heeft, zal Ik niet afwijzen;

toch zijn er tot op vandaag mensen die niet geloven in Mijn Barmhartigheid noch in Mijn Liefde; niet alleen geloven ze niet, maar zij zijn degenen die Mij verraden; vandaag zeg Ik jullie zoals Ik al eerder gezegd heb: "niemand kan tot Mij komen tenzij de Vader het hem toestaat;"¹ daarom zeg Ik jullie te bidden, opdat allen mogen ontvangen door de Barmhartigheid van de Vader: Genade; Genade, om zich te bekeren; ja, om tot Mij te "komen" is het noodzakelijk dat men door de Genade gebracht wordt die van boven gegeven is; Ik zal nooit iemand afwijzen die deze Genade aanvaardt; verspil jullie tijd dus niet met het zoeken naar bezwaren om de Werken van Mijn Geest af te keuren; als Ik roep en jullie antwoorden niet, beantwoorden jullie niet aan de Genade; beminden, Ik vraag jullie te bidden dat iedereen deze Genade mag ontvangen om te geloven en zich te bekeren;

de Woorden die Ik jullie geef, zijn Geest; ze richten op, ze doen herleven en ze geven Licht in jullie innerlijke duisternis; Ik heb, Mijn kinderen, jullie veel tekenen gegeven om te geloven dat de Geest actief en levend is, dus wacht

¹ Ps. 31: 8.

¹ Joh. 6: 65.

niet op materiële tekenen; Mijn Geest komt met volle kracht in deze dagen om jullie te helpen, nu de nacht overal rondom jullie haar duisternis gaapt; hoeveel medelijden heeft Mijn Hart met jullie bij het zien, hoe jullie kleine handen zich door deze nacht een weg tasten! Ik geef jullie vele tekenen opdat jullie mogen geloven dat dit de dagen zijn waarin Mijn Geest als nooit tevoren wordt uitgestort over de gehele mensheid, dus jullie die nog weifelen, wantrouwen en twifelen en Mij vragen om jullie een teken te geven om jullie te laten zien dat deze Boodschappen, net als andere die al over de wereld verspreid zijn, van Mij zijn, Ik zeg jullie nogmaals zeer plechtig: het was niet Mozes die jullie voorouders brood uit de Hemel gaf, maar Mijn Vader; Hij is het die hun brood uit de Hemel gaf; het is Mijn Vader die jullie voedt, want het Brood van God¹ is datgene wat uit de Hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft;

jullie voorouders aten manna in de woestijn; en Ik heb aan de menigten al een voorteken gegeven van Mijn Eucharistie, Ik heb de broden vermenigvuldigd om hen te voeden; zoals Ik jullie met Mijn Lichaam voed om jullie Leven te geven, zo had Ik de vissen ook vermenigvuldigd, een symbool van Mijn Naam, een symbool van Hij-Die-Jullie-Voedt, een symbolisch teken voor Mijn Naam: ΙΧΘΥΣ, wat betekent: Jezus Christus, Gods Zoon, en Verlosser; zo verklaar Ik jullie vandaag zeer plechtig dat de Boodschappen die Mijn Geest over elke natie uitstort, niet slechts woorden zijn, ze zijn Geest en ze zijn Leven; hebben jullie niet gelezen wat de Schrift zegt:

"Hij gaf hun brood uit de Hemel te eten;"² zijn deze tekenen niet voldoende om jullie te overtuigen? vandaag voed Ik jullie innerlijke woestijn met een Hemels Brood, nog een ander miraculeus voedsel, een Miraculeus Voedsel dat niet bederft maar jullie geest nieuw leven geeft; want zoals de aarde fris groen laat groeien, een tuin zaden laat ontkiemen, zo reactiveert Mijn Glorierijk Voedsel in jullie, Leven, bezieling en toewijding; zoals een vonk vuur kan veroorzaken, zo daalt Mijn Heilige Geest neer over jullie om die flakkerende vlam in jullie binnenste opnieuw te bezielen tot een verterend Vuur van Liefde;

de Schrift zegt: "een ongeestelijke persoon is iemand die niets van de Geest van God aanvaardt: hij ziet alles als nonsens; het gaat zijn begrip te boven omdat het alleen begrepen kan worden door middel van de geest";³ de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde staan nu voor jullie deur; toch hebben velen van jullie het niet begrepen en zien alles als nonsens; deze ongeestelijke personen geven er de voorkeur aan al Mijn Tekenen op een oppervlakkige manier te bekijken en Mijn Hemelse Boodschappen te minachten; maar de Schriften worden nu vervuld, want ze hebben werkelijk aangekondigd dat er in de laatste dagen mensen zullen zijn die de spot drijven met Mijn Belofte;

omdat Ik wist dat de mensen een oneindig vermogen hebben om te zondigen en dat de Vijand op de troon zou worden gezet, op het einde der tijden, in Mijn Heiligdom, heb Ik, om deze reden, een rest bewaard voor Mijzelf om de bouwers te zijn van Mijn Nieuwe Heiligdom, de Eerste-Vruchten van Mijn Geest; zoals Ik eens

¹ Jezus bedoelde nu de heilige Geest.

² Ex. 16: 4.

³ 1Kor. 2: 14.

zevenduizend mensen voor Mijzelf bewaard had die de knie niet hadden gebogen voor Baäl in die dagen van Elia, zo heb Ik ook vandaag door Mijn Genade voor Mijzelf deze rest bewaard, honderdvierenveertig duizend mensen,¹ allen met Mijn Naam en de Naam van Mijn Vader op hun voorhoofd² geschreven; dit zijn degenen die nooit een leugen over hun lippen³ laten komen, dit zijn Mijn eerste-vruchten van de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde, deze zullen de bomen⁴ zijn van het leven die jaarlijks twaalfmaal⁵ vrucht zouden dragen, elke maand één, en wier bladeren de genezing voor de heidenen⁶ zijn;

om jullie geheugen op te frissen, zal Ik jullie nogmaals uitleggen wat het boek van de profeet Ezechiël⁷ zegt: "langs de rivier zullen, aan beide oevers, allerlei vruchtbomen groeien", dit betekent: van door de Geest gezalfde priesters tot leken, "met bladeren die nooit verdorren en vruchten die niet opraken, elke maand zullen ze vrucht dragen, omdat dit water⁸ uit het Heiligdom komt",⁹ omdat dit water zal komen van en ontspringen aan de Troon van God en van het Lam en stroomt, kristalhelder, door het midden van de straat¹⁰ van de stad, "en hun vruchten zullen goed zijn om te eten en de bladeren

¹ Symbolisch getal: van overal op de aarde, een volmaakt volk (Apoc. 14: 1).

² Apoc. 14: 1.

³ Apoc. 14: 5.

⁴ Bomen van het leven = de herborenen = de eerstelingen.

⁵ Symbolisch getal: De Nieuwe Kerk; het Volk van God.

⁶ Apoc. 22: 2. De nieuwe leerlingen die door middel van de Geest zullen uitgaan om goddeloze mensen te bekeren.

⁷ Ez. 47: 12.

⁸ Water dat uit het Hart van Christus komt.

⁹ Water dat uit het Hart van Christus komt.

¹⁰ Apoc. 22: 1-2.

geneeskrachtig", als een boom, zullen jullie zijn, vernieuwd door Mijn Heilige Geest die jullie nooit verlaat en jullie bladeren zullen geneeskrachtig zijn; ja, jullie getuigenis zal de zieken genezen, en natie voor natie bekeren, maar niet door jullie zelf; jullie zullen het niet zijn die spreken, maar Mijn Heilige Geest die in jullie leeft;

en als bouwers, zal Ik jullie zenden van de uiteinden van de aarde met een rietstengel in je hand als een meetlat¹¹ om Mijn Heiligdom weer op te bouwen en de altaren die in puin liggen en een schuilplaats voor de duivels¹² zijn geworden; bid, Mijn beminden, dat iedereen de tijd mag hebben om zich te bekeren; bid dat de Genade over hen komt zodat zij de Waarheid herkennen en erkennen; bid voor diegenen die zich liever tot mythen gewend hebben dan tot de Waarheid; bid voor de bekering van de wereld; bid dat Ik elke ziel bewoon en dat Ik haar tot Mijn Eigendom maak; bid dat Ik in deze zielen mag stromen "als een rivier door het midden van de straat¹³ van een stad", breng offers voor deze bekeringen, kindertjes; blijf dichtbij Mij, want een luipaard staat van zeer dichtbij te loeren,¹⁴ blijf dichtbij Mij in voortdurend gebed: een eindeloos gebed;

sta Mij toe Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter te laten en jullie allen te zegenen; wees één onder Mijn Heilige Naam,

IXΘΥΣ 

¹¹ Apoc. 11: 1.

¹² Apoc. 18: 2.

¹³ Apoc. 22: 2.

¹⁴ Apoc. 13: 2; Daniël 7: 4-6; Hosea 13: 7.

zie je nu, Mijn Vassula, dit zal velen voeden;

Ik bemin je Mijn kind; de Liefde zegent je; zegen Mij;

Heer, ik zegen U: Maranatha!

31 januari 1991

(Boodschap van onze Heilige Moeder voor 23 februari.)

geprezen zij de Heer en vrede zij met jullie allen;

God roept jullie tot Zich; mediteer hierover; God heeft jullie geroepen sinds jullie geboren waren; geboren voor Hem, geboren om Hem lief te hebben, geboren om Hem blij te maken, geboren om tot Hem terug te keren; beantwoord Zijn Roep; Ik heb geprobeerd door Mijn Boodschappen hier en in andere delen van de wereld jullie terug te brengen, met liefde, tot Waar Leven in God, voor jullie redding;

kleintjes, ja, Ik noem jullie klein, want de Heer heeft Zijn Gelaat geopenbaard aan jullie en niet aan de geleerden, noch aan de intelligenten; besef ook dat het niet vlees en bloed was dat jullie de waarheid heeft geopenbaard, de dreiging en de genade van deze Boodschappen van jullie tijdperk voor jullie redding en jullie ze deed geloven, maar de Vader Zelf, door Zijn Genade op jullie; dus als jullie naaste nog niet gemerkt is met het zegel van de Heilige Geest van Genade, bid dat ook hij deze Genade mag ontvangen tot zijn bekering en binnengaat in het Koninkrijk van God;

God roept iedereen tot Zich; probeer Gods Oproep tot Vrede te begrijpen, Ik spoor jullie aan voor de Vrede te bidden, wees verlangend naar Vrede; gezegende

kinderen, laat Mij jullie nogmaals zeggen dat Ik jullie gebeden voor de Vrede nodig heb, want Ik neem ze alle en bied ze als een boeket lentebloemen aan de Almachtige aan; jullie gebeden zijn niet te vergeefs, zij zijn een echte glorie voor God, ze zijn een bewijs van jullie liefde;

Satan is erg machtig en zijn woeste razernij vervolgt alle eerste-vruchten van de Heer, hen die getuigenis afleggen voor Jezus; Jezus heeft in Zijn eerdere Boodschappen jullie laten begrijpen hoe Satan probeert de kleine vlam die in deze wereld is overgebleven uit te doven en jullie zonder licht te laten, zonder geluk; zonder mededogen, lastert hij alle Machten van God; inderdaad zal de aarde, zonder jullie vurige gebeden om Vrede, Satans braaksel¹ voelen uitstromen om het kleine licht dat in jullie gebleven is uit te blazen;

Ik ben onzegbaar droefgeestig; Ik heb voor jullie allen gebeden, en Ik zal altijd voor jullie bidden; kinderen, mediteer alsjeblijft over Onze Boodschappen; leef letterlijk Onze Boodschappen;

Ik, jullie Gezegende Moeder, zegen jullie;

4 februari 1991

dochter, heb Mijn Vrede;

*Heb medelijden met mij, Heer,
ik zoek U en lijk U niet te vinden,
ik roep en lijk Uw Stem niet te horen.*

*ik weet niet waar ik loop;
mijn vervolgers jagen op mij,
als Uw Sterkte mij niet steunt,
zal ik zeker worden verpletterd,*

*O had ik maar de vleugels van een duif
om naar U te vliegen!*

God, hoezeer heb Ik U lief!

¹ Apoc. 12: 15.

vrede, dochter! kom, Ik wil dat je naar hogere dingen verlangt; Ik help je voortdurend om een hoger niveau van gebed te bereiken; Ik blijf steeds bij je; wees sterk; Ik bemin je hartstochtelijk en Mijn Liefde zal voortduren; - dierbaarste ziel, wees geduldig, Ik zal alles op zijn eigen tijd ontvouwen, ja, alles heeft zijn eigen tijd; Mijn Geest is neergedaald om op je te rusten, dus laat niets je verontrusten;

- de vorst¹ van deze wereld heeft grote macht, en die is hem gegeven om de Schriften te vervullen; Ik heb je dit gezegd opdat je begrijpt ... twijfel nooit aan Mijn Tegenwoordigheid;

Ik ben met je om je voeten te leiden op de weg naar de volmaaktheid maar, Mijn Vassula, niemand bereikt de volmaaktheid tenzij zij door Mijn Kruis gaan; leer dat zelfverloochening je zal leiden op de weg van de volmaaktheid; Ik zal worden verheerlijkt en jij gezuiverd; Ik weet met welke tegenzin² en moeilijkheden je geest deze speciale weg die Ik je gegeven heb accepteert, maar dit is een reden temeer, waarom Ik jou gekozen heb; Ik verlangde een eenvoudig en zwak instrument in Mijn Handen te hebben, een niets, om de wijzen en de geleerden te beschamen; Ik wilde iemand zonder enige Kennis; Ik heb jou gekozen en niet jij Mij; Ik ben de Heilige die Mijn Tent in jou kwam opslaan; Ik ben plotseling over je gekomen als een zachte bries, en zoals de wind, waarvan niemand weet waar hij vandaan komt;

leun nu op Mij, Ik zal je stap leiden, Ik zal je nooit verlaten, nooit; je leeft onder

Mijn Licht; jij hebt, ziel, Mijn Liefde geërfd; dus:

Hoop, dochter, zeg Mij dat je hoop in Mij is,

Mijn Heer Jahweh, mijn hoop is in U.

Geloof, dochter, zeg Mij dat je jouw geloof in Mij hebt gesteld, in al zijn volheid en Ik zal je zeggen dat je ziel zal worden beloond; heb geloof en verheerlijk Mij door het Mij aan te bieden;

*Mijn Heer Jahweh,
ik geloof en vertrouw in
U en Uw Belofte.
Ik vertrouw U.*

Bemin, dochter, zeg Mij dat je Mij bemint met geheel je hart, je ziel en met geheel je verstand; toon Mij dat je liefde zuiver is, beminde, laat Mij zien dat jij je naaste bemint als jezelf;

*Leer mij, mijn Heer Jahweh,
hoe U te beminnen
en hoe mijn naaste te beminnen als mijzelf.*

Ik Ben; leerlinge?

Ja Heer?

heb geloof in Mij, bemin Mij en bereik de volmaaktheid, je bent niet alleen zelfs in je slaap,¹ ben Ik naast je; weet dat de Hemel zich verheugt want Ik heb door jouw pijnen² een ziel gered; Ik heb met de liefde die je voor Mij koestert, een hart verwarmd; wees niet bang, Vassula, Mijn dochter, heb Mijn Vrede en eer Mij

¹ Satan.

² Uit angst te dwalen.

¹ Geestelijke slaap.

² Lichamelijke rugpijnen en inwendig lijden.

door Mij trouw te blijven; verfoei alles wat niet heilig is, dorst naar alles wat Ik ben;

- Ik heb je grond bewerkt om een oogst voort te brengen en door jouw standvastigheid, (reken dit niet jezelf aan) heb Ik gewerkt en gezwoegd in jou; Ik heb je ziel tot Mij opgetild; Ik zeg je, Mijn Barmhartigheid is groot! o als je eens wist en ten volle besepte wat Ik je heb aangeboden ... Ik ben als een moeder voor je, Ik ben Beschermend als een overgevoelige moeder die bezorgd is voor haar kind, Ik Ben; Ik heb in deze afgelopen jaren Mijn Gelaat aan je geopenbaard, nietwaar?

Ja mijn Heer.

Ik, het Licht, ben bij je gekomen en heb je Licht gegeven in je duisternis; ben je gelukkig met Mij te zijn geweest al deze jaren?

Ja, mijn Heer, zo gelukkig als in het Paradijs.

wacht maar en je zult eens zien hoe gelukkig je zult zijn in het Paradijs; Ik heb tot de Vader voor je gebeden dat Hij je verbazingwekkende zwakte over het hoofd mag zien, Mijn Vassula, en dat Hij je sterkte in stand mag houden door je Zijn Sterkte te geven; Ik heb je gegarandeerd dat je Mij op het eind zult verheerlijken; bid Mijn kind, dat er Vrede mag komen in deze wereld; bemin Mij, wees gezegend;

5 februari 1991

*Waar bent U weer, mijn Heer?
Waarom verbergt U Zich?
Of ben ik weer in duisternis
en kan ik U niet zien?*

Onthoud U mij Uw gunsten?

*Toch weet ik dat U niet ver weg kunt zijn;
"indien mijn voeten zijn afgeweken van het rechte pad,
of als mijn ogen mijn hart op 'n dwaalspoor hebben gebracht,
of als er smetten aan mijn handen kleven"¹
vergeef mij.*

Mijn kind, wees gezegend! vrede zij met je;

pas je aan Mij aan, Vassula, en houd op naar de Verleider te luisteren; Ik zeg je: nader Mij, nader Mij Mijn kind, Ik ben Degene die je van echte Kennis voorziet; O Vassula! een Licht heeft in je geschenken, dus hoe kon je twifelen? Ik ben het, de Heer, die je gered heeft; - Ik had door mijn profeten gezegd dat Ik Mijn Geest zelfs aan de minste en de meest ellendige van allen zal geven, maar, Mijn kind, dit is slechts het begin van Mijn Belofte;

Ik Ben de Al-Getrouwe; O Mijn kind, verheug je! verheug je! spoedig zal Ik Mijn Geest schenken aan heel de mensheid; Ik zal kristalheldere wateren² laten stromen uit elk levend schepsel; - Vassula, Ik heb Mijn gelaat maar enkele dagen voor je verborgen gehouden zodat je naar Mij zoekt; verlaten ben je niet;

Ontzet was ik, Heer!

O nee, wees niet verbijsterd, hoe zou Ik anders in jou een geest van betrokkenheid kunnen laten herleven? betrokkenheid om tenslotte je hoofd op te heffen en de Hemel af te zoeken naar Mij, de Heilige? jij bent van beneden en Ik Ben van boven; jij leeft in een plaats waar je geest je niet kan bevredigen omdat je omgeven bent door alles wat Ik

¹ Job 31: 7.

² Apoc.22:1.

niet ben, en Ik Ben te vinden waar jouw geest, jouw ziel hevig naar zou moeten hunkeren en verlangen te zijn; gezegende van Mijn Ziel, totdat je leert voortdurend naar Mij te zoeken en naar Mij te verlangen, zal Ik doorgaan je nu en dan op de proef te stellen; het is Mijn genoegen je met Mijn Geest te doordrenken vandaag en niet gisteren, morgen en misschien niet overmorgen; begrijp je?

Ja Heer. Ik denk dat ik het nu eindelijk begrijp.

badend in Mijn Licht, zoek naar Hemelse dingen, en houd je aan Mijn Beginselen; zonder Mij ben je alleen en kun je niets doen, je zou niet eens meester zijn over je gedachten, dus zeg Ik je: gun je ogen geen slaap;

het is niet Mijn bedoeling je te ontmoedigen, Vassula, maar van Mijn Lippen komen Lessen en Wijsheid; het is Mijn bedoeling je aan Mijn Zijde te laten wandelen en op de weg van deugd; het is Mijn bedoeling je geest te verrijken zodat Ik door jou Mijn Kennis kan tonen en jij Mij zult verheerlijken; sla je ogen dan op naar de Hemel en kijk naar Mij, dochter, en als je weer Mijn Heilig Gelaat ziet, zul je nog een keer stralend worden en je hart zal weer kloppen van verrukking; begrijp je? je hart zal weer majesteitelijk getooid zijn en in heiligheid, zodra je ogen Mijn Luister zien; leun op Mij, Ik heb je alleen op de proef gesteld, Mijn kind;

Ik zegen je; zegen Mij, heb Mij lief;

IXΘΥΣ 

6 februari 1991

*Mijn Heer,
bewaars mij voor al deze kwade aanvallen,*

verdedig mij, wie anders zal dit doen?

Satan brengt mensen ertoe samen te zweren tegen Uw boodschappen

en tegen mij; zult U toestaan dat de dingen uit de hand lopen, mijn God?

Wij bouwen op met Uw hulp en zij breken af;

hoe moet ik verdergaan? Ik ben een niemand,

en als U niet aan mijn zijde bent

kan ik inwendig "afgeslacht" worden.

bloem, heb Mijn Vrede; wees niet bedroefd, Ik ben naast je;

en Ik weet, o, hoe weet Ik alles wat er omgaat in het hart van de mens ... niettemin, besef dat ondanks alles, Ik, de Heer zal toenemen; ja, Ik bedoel dat Ik zal zorgen dat Mijn Stem door deze Boodschappen meer en meer gehoord wordt; en hoe meer de mensen jou zullen mishandelen en zullen proberen Mijn Stem uit te wissen, des te meer zal Ik worden gehoord; dochter, niemand zal Mij ervan weerhouden om door te gaan; Ik, de Heer Jezus, zal je helpen, Mijn Vassula; houd dit Altijd in gedachten;

(Ik huilde.)

huil niet ... beminde, huil niet ... kom, vertrouw Mij;

7 februari 1991

(Boodschap voor de wereld:)

vrede zij met jullie, Ik Ben Jezus;

Ik ben de Hoop waar de wereld naar zoekt; deze Hoop waarnaar zij zoeken is binnen hun bereik; zij hoeven hun

handen maar uit te strekken naar de Hemel en te speuren naar Hemelse dingen; ze zouden Mij kunnen zoeken, en Ik zal ze antwoorden; Ik verberg Mijn Gelaat niet, en Ik wend ook Mijn Ogen niet van hen af; Mijn Ogen zien jullie allen en zien toe op al jullie stappen;

Mijn Geest vervult inderdaad de hele wereld om deze duisternis te verlichten en Hoop te geven aan hen die tastend hun weg zoeken in deze eindeloze nacht; beminden, met de Hemel als jullie thuisland en de aarde als jullie pelgrimspad, hebben jullie reden genoeg om je te verheugen en te hopen;

O schepping, moet Ik je doodskleed van je af laten vallen en je niet tot leven wekken? of moet Ik, die tot leven brengt, jullie weer aan de dood uitleveren? Ik ben Barmhartigheid, Ik ben Liefde; kijk naar de Hemel en zie de Tekenen van de Tijden; Ik kom om natie na natie te verzamelen en Mijn Heilig Gelaat te tonen aan ieder van jullie en jullie te herinneren aan Mijn Liefde;

maar kijk, het begin van het lijden is begonnen; het begin van jullie geboorteweën ook, jullie zijn getuigen, aangezien jullie gelovigen zijn geworden, dat wat jullie lezen in de Schriften werkelijkheid aan het worden is: de uitstorting van Mijn Geest in deze laatste dagen van duisternis is overvloedig gestort over de mensheid; jullie zijn getuigen van dingen die voordien raadsels waren en in gelijkenissen verteld werden; jullie zijn getuigen van de wreedheid van Satan, maar Ik beloof jullie, kindertjes, dat spoedig na jullie lijden (wat nog erger zal worden) Vreugde zal komen, en na jullie geboorteweën zal de Liefde onder jullie geboren worden! vandaag kijk Ik met ontzetting van boven naar de misdaden van deze generatie die nu de zonden van

Sodom en Gomorra hebben overtroffen, want jullie hebben je hoop gesteld op een valse Christus;

deze generatie is afschuwelijk, opstandig en met bloed bevuurd, en leeft onder de schaduw van Satan; O tijdperk! je voortreffelijke en zogenaamde wijsheid heeft Mij inderdaad buitengesloten omdat jullie harten, opgeblazen en gevuld met arrogantie, menen de gelijke te zijn van Mij, jullie God; "zullen jullie dan nog zeggen: ik ben een god, wanneer jullie geconfronteerd worden met jullie¹ moordenaars?" er stroomt al bloed in jullie straten; in jullie slechtheid stellen jullie je hoop op alles wat Ik niet ben; jullie hebben je hoop gesteld op mensen en niet op Mij; op rijkdommen die jullie niet redden, en jullie minachten de Schatten die Ik jullie aanbied in de Hemel; jullie bouwen jullie verwachtingen op het mensdom gebaseerd op een Leugen, omdat jullie geloven dat jullie uit eigen menselijke kracht alles kunnen volbrengen; inderdaad, jullie² hebben een grote rijkdom vergaard door jullie bedrijvige handel, maar morgen zullen jullie sterven;

er zijn maar weinig mensen die vragen: "hoe komt het dat de Heer en Zijn Moeder plotseling op ons neerdalen?" en slechts een rest van Mijn priesterlijke zielen is geïnteresseerd in Onze regelmatige openbaringen; Ik heb gezegd dat "Ik Mijn Gezant ga zenden om een weg voor Mij³ te bereiden", en dit is precies wat Mijn Moeder, die ook jullie Moeder is, doet;

¹ Ez. 28: 8-9.

² God verwijst hier naar de denkwijze van de Vrijmetselarij.

³ Mal. 3: 1.

de Schriften worden vervuld en Ik zeg jullie plechtig, dat Degene waarnaar Mijn Abels en Mijn Jakobs verlangden plotseling zal komen en Zijn Tempel zal binnengaan om de Kaïns en de Ezaus te vernietigen die een verwoesting en een ruïne van Mijn Kerk hebben gemaakt; jullie hebben Mijn Huis geïndustrialiseerd; dit Huis dat een Huis van gebed zou moeten zijn! jullie hebben inderdaad Mijn Huis in een rovershol veranderd! als Ik ben wat jullie¹ zeggen: "de Heilige", waar is dan de eer die jullie Mij schuldig zijn? als Ik inderdaad, jullie Meester ben, waar is dan het respect voor Mij? als Ik jullie God ben, waar is dan Mijn aanbedding en Mijn wierook? waar is de devotie tot Mij? hoe komt het dat jullie de Tekenen van de Tijden niet kunnen lezen? hoe komt het dat jullie de Hemelse dingen niet kunnen begrijpen? hoe komt het dat jullie niet meer in Mijn Wonderen geloven? waarom vervolgen jullie Mijn Abels en Mijn Jakobs? zo niet openlijk, in het geheim?

Ik verschijn en jullie Heilige Moeder ook en Wij openbaren Onszelf door zielen, in vele landen, maar jullie zijn Onze Verschijningen moe en ze maken jullie zelfs kwaad; "hoe vermoeiend is dit alles" zeggen² jullie, want tot op de dag van vandaag hebben jullie de Hemelse dingen niet begrepen zoals Mijn Abels en Jakobs ze wel begrepen; nee, jullie hebben noch Mijn Liefde begrepen noch de devotie die jullie Mijn Moeder schuldig zijn; jullie roepen op tot geloof en vertrouwen vervolgens op jullie kracht, jullie autoriteit en jullie redenering; Mijn Stem, die vandaag de zondaars oproept tot berouw, stoort jullie oren; als de Rechtschapenheid plotseling verschijnt met genezing in

haar stralen, weigeren jullie Mijn Gave die jullie vandaag aangeboden wordt in jullie duistere tijdperk;

moet Ik jullie vervolgingen steeds weer accepteren? moet Ik jaar na jaar Mijn Abels en Mijn Jakobs offeren die de wierook van Mijn altaren en de sterke pilaren van Mijn Kerk zijn? jullie hebben je oren gesloten voor Mijn Stem om alleen naar jullie eigen stem te luisteren; jullie hebben velen onthouden de vruchten te eten van Mijn Nieuwe Wijngaarden, omdat Satan in jullie is binnengedrongen en jullie geest heeft verlaagd, en lo, anderen boeten voor jullie misdaden;³ anderen doen boete voor jullie ijdelheid en dwaasheid:

om jullie te redden; deze edelmoedige zielen bieden jullie alle dagen hun wang om te worden geslagen, om te worden vernederd en gekweld, omwille van jullie; deze edelmoedige zielen boeten met hun eigen bloed: om jullie te redden;

Ik wacht erop jullie te horen, maar jullie zeggen niet wat jullie zouden moeten zeggen; jullie hebben geen berouw, maar jullie verdwalen terwijl jullie je eigen koers volgen en miljoenen achter jullie aan slepen; jullie streven naar zetels en autoriteit maar niet naar het winnen en redden van zielen, maar jullie zullen vallen ... en deze voortdurende geloofsafval zal ophouden ... en in jullie, Mijn Abels en Mijn Jakobs, zal Ik Mijn altaren herbouwen die er eens waren maar die nu in puin liggen;

Ik zal kristalheldere rivieren uit jullie laten stromen en jullie getuigenissen zullen vruchtbaar zijn omdat deze wateren uit Mijn Bron zullen komen; en

¹ De Kaïns en Ezaus.

² Mal. 1: 13.

³ Plotseling werd de Stem van Jezus teder en bedroefd.

zoals levensbomen groeien door deze Heilige rivier, zo zullen Mijn kinderen bloeien door jullie getuigenis; kinderen, moed, Ik heb jullie niet verlaten, noch ben Ik jullie vergeten; ieder die in Mij leeft zal Mijn Liefde voelen, ieder die zich voedt van Mij zal niet worden afgesneden om te sterven, hij die in Mij blijft zal leven; Ik, de Bruidegom, daal neer om jullie te huwen in Mijn Vrede en Liefde en herinner jullie eraan dat jullie vanaf het Begin de Mijnen waren;

Ik, de Heer, zegen jullie en laat de Zucht van Mijn Liefde op jullie voorhoofd achter; wees één, onder Mijn Heilige Naam;

IXΘΥΣ 

14 februari 1991

vrede zij met je;

bloem, heb Mij lief; heiligheid komt niet in één dag; vertrouw je helemaal aan Mij toe; aanbid Mij en bemin Mij en Ik zal de rest doen; slaap niet; ziel, je zonden zijn talloos en dat zijn ook de wonden die je Mij toebrengt; telkens als je zondigt komt dat op Mij neer, als een dreun, of een geselslag, of een gat in Mijn Lichaam van een nagel; waarom, Vassula? waarom? Ik, die je Mijn Heilig Gelaat heb onthuld, heb Ik Mijn Gelaat onthuld om te worden geslagen? heb Ik je de Wond van Mijn Hart getoond opdat je Het nog meer zou doorboren? op aarde is niemand te vinden die armzaliger is dan jij! O wat ben je beklagenswaardig! ga nu niet weg, zit en luister naar wat Ik je te zeggen heb; als het niet was omwille van Mijn Oneindige Barmhartigheid, dan zou de Gerechtigheid van de Vader je geslagen hebben en je zou onmiddellijk vergaan

zijn; heb Ik je geleerd te zondigen? waar zijn de offergaven die je Mij schuldig bent? waar zijn de opofferingen die je Mij beloofd hebt, ziel? waarom heb je Mij verwaarloosd? het is nu Vastentijd; de Vastentijd zal Mijn Passie bij je terugbrengen, en toch ben je noch klaar noch voorbereid; Ik heb je gevuld met Hemels voedsel om in Mijn Licht te groeien en een lichtdraagster te worden, Ik heb je tot de Mijne gemaakt, en met eeuwigdurende Liefde heb Ik je uit de afgrond omhoog getild om Mijn bruid te worden in Mijn Tegenwoordigheid en in de tegenwoordigheid van Mijn engelen voor altijd, toch hebben je oogleden, zwaar van slaap, het beste uit je gehaald; O Mijn Vassula! als je eens wist hoezeer Ik, de Heer, je liefheb! Ik dorst naar liefde;

Ik weet, lief kind, dat de tijden waarin je leeft slecht zijn, maar heb Ik je niet goed van kwaad leren onderscheiden? en nu wordt Mijn Grondgebied weer ruw; vertel Mij, was het door jouw inspanningen dat je het Licht zag? nee, Ik heb hard gewerkt¹ in jou; om je in Mijn Licht te bewaren heb Ik genade op genade over je uitgestort; Ik heb je niet behandeld zoals je vanwege je zonden verdiende, Ik heb je behandeld zoals Ik nooit, maar dan ook nooit eerder een ziel heb behandeld; Ik heb Liefde gegeven voor onverschilligheid; Tederheid voor onheiligheid; Barmhartigheid voor ellende; ja, Ik heb Mijn Heilig Gelaat getoond aan de zonde; Ik heb je behandeld zoals Ik de juwelen² van Mijn Hart behandel; Ik heb voor jou tot de Vader gebeden, Vassula, opdat Hij Zich Mijn Offer herinnert en zo jou zou sparen,

¹ God bedoelde dat Hij in mij gezwogen heeft.

² Juwelen: volmaakte zielen.

O God, ik wilde U geen pijn doen noch U boos maken!

Ik ben standvastig in Mijn genegenheid, bloem; en Mijn Liefde voor jou is eeuwig; leer van Mij; wees standvastig; kom, Ik wil je in Mijn Tegenwoordigheid, volmaakt! Ik wil dat je ziel is als een bevloede tuin, vervuld van Mijn Dauw die een delicate geur uitwasemt zodat Mijn Ziel Zich in je verheugt;

Vassula, wil je Mijn Wil doen?

Ik wil Uw Wil doen, maar ik schijn alleen het tegenovergestelde te doen, Heer ...

Ik zal je helpen Mijn Werk voort te zetten; laat alles in Mijn Handen; O Mijn kind, onderworpen aan de zonde dat je bent, maar kom tot Mij, laat deze schellen van je ogen vallen en zie Wie er voor je staat ... Ik Ben staat oog in oog met je! en spreekt en biedt je Zijn Hart in Zijn Hand aan; wil je dit Hart van je God? neem Het, Ik bied Het je aan, ziel; strek je handen uit om Mijn Hart te ontvangen;

Ik ben Uw Liefde niet waardig, Heer ...

Ik weet het, maar niemand is Mijn Liefde waardig, en dit is zoals Ik vandaag tot jullie allen kom; Ik kom tot jullie allen met Mijn Hart in Mijn Hand; zeg niet: "ik heb gezondigd", en ik weiger Het; Ik zeg jullie: Mijn Grote Barmhartigheid heeft jullie vergeven, kom dus, kom en neem dit Hart dat jullie bemint; hebben jullie niet gehoord dat Mijn tolerantie groot is? Mijn Mededogen is groot; kom, wijs Mij niet dag na dag af; vanaf nu, dochter, wil Ik dat je trouw bent aan je overtuigingen en oprecht tegenover Mij;

concentreer je op Mijn Heilige Tegenwoordigheid; Ik ben nooit afwezig; jij bent het die het licht in je ogen verduistert door de ophoping van je zonden en de onzuiverheden die je ziel elke dag opneemt totdat je er blind van wordt; het licht van je lichaam is je oog, wanneer je oog gezond is, is ook je hele lichaam vervuld van licht, maar als het ziek is zal ook je lichaam geheel duisternis¹ zijn, en in je duisternis, met het licht in je ogen verduisterd, kun je Mij niet zien, maar Ik, Ik ben nooit afwezig;

Vassula, vandaag heb Ik duidelijk met je gesproken, uit Liefde; daar je meer geneigd bent tot rebellie en tot zonde dan tot wat heilig is, zal Ik Mijzelf veroorloven in Mijn jaloerse Liefde duidelijk tot je te spreken; verbeeld je niet dat Mijn jaloerse Liefde gemakkelijk opzij geschoven kan worden; o nee, als Ik Mijn Mond open is het tot je redding dat Ik spreek, niet tot je veroordeling; sta Mij toe je te berispen uit Mijn Liefde, zo nu en dan;

IXΘΥΣ 

24 februari 1991

(Vóór mijn reis naar Engeland, Schotland en Ierland.)

Mijn Vassula, neem deze passage als een inleiding voor elk van deze landen;

(Jezus toonde mij Joh. 10: 14-16.)

vertel hun dat Ik het ben, de Heer, die je naar hen zendt; de schapen die Mij toebehoren zullen naar Mijn Stem luisteren; Ik kom naar hen toe om velen

¹ Luc. 11:34.

terug naar de Waarheid te leiden wat een onbekend Pad voor hen was; Ik kom met een laaiend Vuur van Liefde om jullie terug te leiden, beminden, naar Huis; Mijn Heilig Hart is jullie Rustplaats; voor jou schepping ... o wat zal Ik niet doen! Ik ben je Heilige, maar jouw tijdperk heeft Mij opnieuw gekruisigd; Ik ben Het die je het meest bemint, maar ook Degene die onbarmhartige geselslagen ontvangt door de onverschilligheid van dit tijdperk;

Ik ben het Licht van de wereld die in dit duistere tijdperk komt om jullie het Licht van het Leven te geven; heb Mijn Vrede, Mijn kindertjes, Ik bied jullie Mijn Vrede aan; Ik bied jullie de gave van Mijn Liefde aan; kom tot Mij zoals jullie zijn, wacht niet tot Mij te komen tot jullie heiligen zijn; kom tot Mij zoals jullie zijn, wees niet bang voor Mij; Ik ben de Tederste Vader; Ik kan jullie Heilige Metgezel zijn; Ik en jullie, jullie en Ik, en Ik zal jullie Mijn Heilig Gelaat openbaren; Ik zal jullie het Heilig Gelaat van jullie God openbaren; jullie ogen zullen de Liefde zien van aangezicht tot aangezicht; en als dit gebeurt, zullen de woedende duivels op de vlucht slaan, en dan zullen jullie begrijpen, beminden, dat jullie vanaf het begin de Mijnen waren en Ik van jullie was voor alle eeuwigheid; wees één met Mij, de Liefde staat voor jullie deur;

Ik, Jezus Christus, zegen jullie;

IXΘΥΣ 

25 februari 1991

Liefde zoekt naar wederliefde;

(Ik dacht plotseling aan de spel- en grammaticafouten hier en daar in deze

teksten, en wat Hij daarover gezegd had tot een andere mystica, die nu dood is, toen ze hetzelfde probleem had.)

ja, je noodzaakt Mij Mezelf terug te brengen tot jouw grammaticaniveau om je te bereiken en tot jouw begrensde kennis van woorden; o ja! je bent zeer onvolmaakt als instrument;

(Jezus glimlachte.)

maar Ik kan je gebruiken zelfs in je onvolmaaktheid, kleintje; je Jezus heeft je telkens weer gezegend en op zekere dag, Vassula, op zekere dag zal Ik aan je verschijnen in Mijn Licht en je in Mijn Licht opnemen ... maar nu zullen Ik en jij doorgaan zoals het is;

Geprezen zij de Heer!

(Satan zei: "Eindelijk", omdat het wat tijd genomen had om deze prijzende woorden op te schrijven. Onmiddellijk weerklonk de Stem van Jezus, die "Zwijg!" tegen hem zei. Satan wilde mij doen denken dat het Jezus was die "eindelijk" tegen mij zei.)

26 februari 1991

(Vandaag dacht ik erover of ik een boodschap van Sint Paulus of van Sint Petrus zou kunnen krijgen. Ik wilde in de mysteries doordringen en vroeg de Heer om Zijn antwoord.)

Heer?

Ik Ben;

luister, bloem, vandaag gaat Mijn zorg uit naar jouw redding; waarom zoek je in Mijn mysteries die Ik je niet wil openbaren? jouw heiligheid is Mijn zorg; berouw is wat Ik van jou verlang;

dochter, begrijp wat Mijn Belangen zijn en begrijp wat Mijn zorg is; zelfs toen Lazarus was heengegaan en vier dagen in Mijn mysteries verbleef en deze mysteries had gezien en begrepen, had Ik hem bij zijn terugkeer gevraagd te zwijgen en deze geheimen voor zichzelf te bewaren; Ik wilde niet dat hij Mijn Rijkdommen zou weggeven aan zielen die er niets van zouden begrijpen; rijkdom is te worden bekeerd; rijkdom is toegeven dat je een zondaar bent en nederig tot Mij te komen, berouwvol, en een heilig leven te leiden volgens Mijn Voorschriften; rijkdom is niet te proberen Mijn mysteries te ontcijferen, en als je het probeert, zal dit je alleen brengen naar kronkelwegen die nergens toe leiden; kom dus tot Mij als een kind en sta Mijn Hand toe je te vormen en je te verrijken met dit soort Kennis; laat Mij je rijkdom zijn, laat je Kennis door Mijn Woord komen; laat jouw belangen Mijn Belangen zijn:

jouw volmaaktheid;

Ik houd van je, kom; wees niet ongeduldig in het gebed; de Liefde is dichtbij je;

Wij, ons, Heer?

bloem, ja!

28 februari 1991

*Heer, U bent onze Toevlucht geweest,
van geslacht tot geslacht.¹*

Heer?

Ik Ben; steun op Mij, geliefde; rust in Mij, neem Mij in je op; Ik ben Alles wat je nodig hebt; - kom, we zullen de Rozenkrans bidden;

1 maart 1991

(Londen)

(Voor de eendaagse conferentie en gebedsbijeenkomst.)

*O Jahweh,
U bent mijn God, gezegend zij Uw Naam;
U hebt Uw Plan uitgevoerd
en mij hierheen gebracht, naar dit land
om te getuigen en U Eer te bewijzen.
Open mijn mond in Uw Bijeenkomst om
alleen U te verheerlijken.*

dat zal Ik doen; Ik de Heer zegen je; luister naar Mij: profeteer voor hen, vertrouw op Mijn massieve Sterkte, elke prestatie komt van Mij en niet van jou; - Ik zet vuur en water voor elke ziel en laat ze kiezen; Ik zal nooit de vrijheid van de mens geweld aandoen, nooit ...

Ik sta de mensen toe te kiezen en Ik wil dat zij weten hoezeer Ik Mij verheug als zij het juiste kiezen; niettemin zal Ik de zondaar steeds volgen om hem te laten ophouden te zondigen; Ik zal altijd naar alle richtingen uit gaan om hem te winnen; en telkens wanneer hij valt zal Ik er zijn om hem op te tillen; Ik zal hem niet verstoten of berispen; zijn vijanden zouden kunnen juichen, maar Ik, Ik zal alleen tranen in Mijn Ogen hebben en hem vragen zich in Mijn Armen te werpen; en als hij dat doet dan zal Ik hem vragen of hij Mij zou willen toestaan in hem te wonen; als hij dit aanvaardt dan zal Ik van zijn ziel Mijn Bezit maken en in dit Territorium Mijn Tent opslaan (in hem) en daarna zal Ik

¹ Ps. 90: 1.

Mijn Eigendom omringen met Mijn Liefde om er zeker van te zijn dat geen indringers treden in datgene wat Ik zojuist tot het Mijne heb gemaakt en voor altijd; gelukkig de mens die met Mij woont, hij zal Kennis verkrijgen en het eeuwige Leven binnengaan;

2 maart 1991

(Kerk van de Heilige Geest – Balham, Londen)

(Kort voordat ik vertrok voor mijn eerste grote ontmoeting in de Kerk van de Heilige Geest.)

- Heer?

Ik Ben; dien Mij nu, Mijn beminde; Ik zal met je zijn; Ik zal zegevierend zijn; wees niet bang kleine boodschapster, verkondig Mijn Woord in Mijn Bijeenkomst; Ik ben Degene die tot Mijn zielen zegt: "kom en eet dit Hemelse Voedsel", laat je innerlijke woestijn bloeien; - Ik zal de verbannen zielen naar hun Huis terugbrengen: Mijn Heilig Hart;

4 maart 1991

(York)

(In de Lagere School van "Allerheiligen". Ik was uitgenodigd door Pater Ian Petit.)

Ik Ben; de Liefde is bij je; de Liefde is Edelmoedig; denk aan Mijn Tegenwoordigheid en je zult niet wankelen; dochter, kom en bid met Mij tot de Vader:

Vader,

ofschoon de nacht de aarde nog bedekt,
weet ik dat boven mij
Jahweh, die Zijn kinderen in de
duisternis ziet,
medelijden met hen zal hebben;
met Macht en Heerlijkheid zal Hij
neerdalen
om deze dreigende nacht op te lossen in
een heldere dag,
Vrede en Liefde zullen ons vervullen,
en onze ziel zal vervuld zijn van Zijn
Licht,
Ik Ben zal terug zijn,
Ik Ben zal terugkeren,
Ik Ben zal met ons zijn,
Eer aan de Allerhoogste!
Amen.

(Later kwam ik tot de Heer, mij afvragend of ik werkelijk moest worden uitgezonden, zoals nu, reizend om te getuigen; elke dag reizend per auto, trein of vliegtuig naar verschillende plaatsen was niet gemakkelijk, maar zeer uitputtend.)

- Mijn Heer?

Ik Ben; kleintje, telkens wanneer je Mij aanroept, springt Mijn Hart op van vreugde; als je dit maar eens zou begrijpen, Mijn kind ... je hebt Mij gevraagd of je moest uitgaan om te getuigen zoals je nu doet; ja, het is noodzakelijk, niet dat Ik jou nodig heb, maar, Vassula, uitgaan en in Mijn Naam getuigen, verheerlijkt Mij en zuivert jou tegelijkertijd; bloem, Ik zal je de nodige sterkte geven, de woorden die je nodig hebt; behandel Mij nu zoals een Koning toekomt, behandel Mij zoals je Heilige behoort te worden behandeld; Ik Ben is met je; kom, Mijn-Kind-Door-Mij-Gered, kom; jouw voetstap moet Mijn Voetstap volgen, jouw voet waar Ik Mijn Voet had, tot het einde van je zending; wij, ons?

Ja, voor altijd verbonden.

kom dan tot Mij zo dikwijls als je kunt en Ik zal je vullen telkens wanneer je tot Mij komt; leen Mij je oor Mijn kind opdat Ik je oor kan oefenen om Mijn Stem te horen; stel Mij tevreden, Mijn kind, en je zult in Mij gedijen; de Liefde is met je en zegent je;

(Later ging ik nogmaals naar de Heer.)

ach ja! je bent bij Mij terug; Ik zal je lezing vanavond met zorg uitwerken; Ik ben Het die veel dingen zal verhelderen; herhaal na Mij deze woorden:

“Jezus, raak mijn hart,
U bent mijn Vreugde,
spreek tot mij, leid mij
en maak mij nederig,
amen.”

maak Mij blij en prijs Mij altijd; Ik bemin je en daarom zal Ik Mijn Kruis op jou laten; Ik Ben Het die Het tot het einde gedragen heeft; eer Mij en verheerlijk Mij door Mijn Kruis nu en dan te dragen om Mij dan te laten rusten, kom;

IXΘΥΣ 

8 maart 1991

dochter, wees in vrede, Ik ben Liefde;
kleintje, Ik ben met je om je te helpen je leven te heiligen; Ik spreek tot elke ziel door deze Boodschappen en door jou; Ik heb je gevoed met Mijn Brood, Ik heb je gekoesterd en je tot de Mijne gemaakt; ben Ik, gedurende al die tijd, ooit ruw tegen je geweest? heb Ik je bestraft? dus,

twijfel nooit aan Mijn Liefde; leun je hoofd tegen Mij en rust, laat je geest op Mij rusten, denk aan niemand anders dan aan Mij; Ik ben Degene die jou het meest bemint; alles wat Ik van je vraag is Liefde: bemin Mij, aanbid Mij, denk aan Mij; sta Mij toe altijd in je hart en in je geest aanwezig te zijn;

Ik heb je uit je slaap gewekt zodat je Mijn Schoonheid ziet en dat jij met Mij leeft; elke druppel van Mijn Bloed maakte jou tot de Mijne; Ik heb voor jouw ziel betaald door Mijn Kostbaar Bloed te vergieten voor jouw redding; elke doodsangst die Ik leed onderging Ik met Liefde, wetend dat Mijn Offer jou zou redden; alles wat Ik deed was voor jouw redding; Mijn dochter, laat dit alles duidelijk voor je zijn; Ik ben Liefde en de Liefde gaat door te redden; Ik ben daar (op Mijn Kruis) niet gestopt, Ik ga door jullie te roepen voor jullie redding; Ik ga door de zondaar te achtervolgen; wees daarom voorbereid, want Ik zal je spoedig komen halen; Ik, de Heer, bemin jullie allen tot dwaasheid toe; bemin Mij, prijs Mij en wees heilig; voel Mij zodat jullie je Mijn Tegenwoordigheid mogen herinneren; kom;

9 maart 1991

(Schotland)

(Ik heb met Pater McGinnity gediscussieerd over welk gebed de Heer het meest welgevallig is. We zeiden dat stilte in contemplatie het beste was.)

Heer?

Ik Ben; steun op Mij, Ik ben je steun en sterkte; ja, inderdaad, Mijn Vassula, Stilte is het meest effectieve van alle

gebeden; ontmoet Mij in Mijn Stilte; laat je geest naar Mij toetrokken worden en wees opgenomen in Mij, in Mijn Stilte; sta Mij toe je te doordringen, Mijn kind; sta Mij toe je ziel te omhullen met Mijn Liefde; open je voor Mij en laat je God Zijn Eigendom binnendringen; Ik Ben bezit dit Eigendom; laat Ik Ben vrij om toe te nemen; laat Ik Ben Zijn Deugden in jou vermenigvuldigen; wees niet bang voor Mij, Mijn kind, als Ik je verminder; Ik Ben is hier, om voor Zijn Eigendom te zorgen en in je te schijnen; sta Mij toe, ziel, je te omgeven met Mijn Tederheid; je zult overweldigd zijn door Mijn Schoonheid, kijk niet naar je schamelheid, ziel, en wijs Mij niet af; kom tot Mij in Stilte en zoals je bent; vertrouw jezelf aan Mij toe in Stilte en je zal leven; wees gezegend, wees gezegend, ziel; laat niets Mijn rivaal worden;

Heer, laat niets Uw rivaal worden of zijn!

vast dan op vrijdagen; dit ben je Mij nu verschuldigd, kom;

(Ik was opgehouden te vasten op vrijdagen vanwege mijn programma's en reizen. Ik had beseft dat ik ondanks mijn reizen gemakkelijk kon vasten, maar ik had het mij "gemakkelijker" willen maken, uit louter luiheid en zwakheid ...)

10 maart 1991

(Belfast)

(Kort voor de bijeenkomst in het parochiehuis van St. Brigit.)

Mijn Vassula, behandel Mij nu als een Koning en verheerlijk Mij door Mij te dienen; de Mijnen zullen Mijn Stem

herkennen, Ik zal ze roepen en zij zullen komen;

*Heer,
mijn Sterkte, mijn Vesting,
mijn Toevlucht, mijn Licht en Leven,
hier ben ik, ik kom om aan Uw Wil te
gehoorzamen.*

*Heer, ik vraag U mij Uw Sterkte te geven
om Uw Naam weer te verheerlijken.
Wees AANWEZIG onder ons en
open hun harten om Uw Heilige Geest te
ontvangen.*

Ik zal zeer AANWEZIG zijn, dochter; Mijn Heilige Geest zal AANWEZIG zijn; Gerechtigheid zal in dit land overwinnen; Ik, de Heer, zal Mijn Hand op dit land plaatsen en Ik zal hen Mijn Tegenwoordigheid¹ laten voelen, zij die oren hebben laten zij horen; ga nu, Mijn beminde, naast je Ik Ben;

12 maart 1991

(Dublin)

(Voor de priesters en zusters van het Blackrock College.)

*Mijn Heer,
mijn Verrukking, mijn Alles,
Ik bemin U tot de dood.*

Heer?

Ik Ben; steun op Mij, Mijn kind; Ik ben Degene die je het meest bemint; ach Vassula! Mijn kind, sta Mij toe je hand weer te gebruiken om Mijn Boodschap over te brengen aan Mijn kinderen: een

¹ Ik zag in een inwendig visioen hoe de Hand van de Heer heel Ierland zegende.

Boodschap die Ik in Mijn Heilig Hart voor hen¹ bewaard heb;

vrede zij met jullie; Ik ben helemaal tot aan jullie deur gekomen; Ik ben het, het Heilig Hart, die tot jullie spreekt; Ik kom om jullie Mijn Hart aan te bieden; vandaag kom Ik op deze speciale manier tot jullie om jullie aan Mijn Wegen te herinneren; Ik kom tot jullie omdat jullie arm zijn en ofschoon jullie niet veel hebben, hebben jullie nog zicht, want de Genade van de Vader in de Hemel rust op jullie;

²maar Mijn Ziel is meer bedroefd dan jullie kunnen begrijpen als Ik van boven de verdeeldheid als nooit tevoren zie in het Hart van Mijn Heiligdom; Mijn Lichaam bloedt en Mijn Hart is één grote Wonde; de herdersstaf die Ik hun gegeven had, heel, ligt nu gebroken in splinters; maar Ik ben van plan jullie spoedig te bezoeken om de herdersstaf die Ik achter Mij had achtergelaten weer samen te voegen; daarom, beminden, jullie die deze Genade ontvangen hebben, bid voor degenen die nog steeds hun linkerhand niet van hun rechterhand weten te onderscheiden; bid als nooit tevoren dat ook zij deze Genade mogen ontvangen vóór de dag van de Zuivering; Ik zeg jullie dat spoedig, zeer spoedig, de Liefde bij jullie zal zijn als Liefde; bid dat allen bereid en bekeerd mogen zijn opdat niemand in de duisternis en in de schaduw van de dood geworpen zal worden voor alle eeuwigheid; indachtig Mijn Barmhartigheid kom Ik om jullie generatie te waarschuwen, en uit Liefde kom Ik om jullie door de Kracht van Mijn Heilige Geest van Genade weer tot

bezinning te roepen; Liefde zoekt beantwoording van Liefde; dit is Mijn Thema;

18 maart 1991

(Boodschap van onze Heilige Moeder.)

Mijn Vassula, hier is Mijn Boodschap, heb Mijn Vrede; kinderen van Mijn Hart, God is in jullie midden en Zijn Koninkrijk is jullie nabij; als jullie ogen hebben, zullen jullie het zien;

dierbaarste kinderen, luister naar de Stem van God in deze Vastendagen; luister naar de Stem van God door jezelf klein te maken zodat God in jullie kan vermeerderen; cijfer jezelf weg zodat Zijn Geest in jullie gezien mag worden; sterf aan jezelf opdat God in jullie mag leven; wees niets opdat Hij Alles mag zijn; sta Hem toe op deze manier ten volle bezit van jullie te nemen en van jullie Zijn Bezit te maken; daarom zeg Ik jullie, kinderen van Mijn Hart: zolang jullie worstelen om iets te worden, wordt de Geest van Heiligheid die in jullie wil leven, verstikt door jullie rivaliteit; laat jullie geest geen rivaal van God worden; verminder jezelf opdat Hij toeneemt; sta Zijn Geest toe jullie op deze wijze tot de weg van Heiligheid te vormen; houd in jullie gedachten dat nederigheid, volgzaamheid en het zichzelf wegcijferen de voornaamste deugden zijn die God behagen en dat jullie door deze deugden arm van geest zullen worden en dus onberispelijk;

dierbaarste kinderen, Jezus was Nederig zodanig dat Hij zelfs de dood aanvaardde; wees nooit degene die zegt: "ik heb alles en ik weet alles en ik heb niemands raad nodig"; blijf arm, wees arm, zodat God in jullie armoede in jullie

¹ De priesters en nonnen van het Blackrock College. Het leek of Jezus al geruime tijd op dit uur had gewacht.

² Daarna spreekt Jezus tot hen over Zijn Kerk.

mag regeren en Koning zijn; laat geen verwaandheid jullie overvallen; Mijn gebeden zijn ervoor dat jullie heiligheid vermeerdert in Hem die jullie geschapen heeft en dat jullie liefde voor elkaar mag toenemen en overstromen om deze wereld te zuiveren van haar verdorvenheid en geloofsafval;

houd nooit op je Rozenkrans te bidden; kom met vreugde de Rozenkrans bidden; de rijke mens zal niet antwoorden, maar de arme mens zal tot Mij komen met zijn Rozenkrans en in zijn armoede zal Ik naar hem luisteren terwijl hij dit eenvoudige gebed bidt; want alles wat arm en eenvoudig is, is dodelijk voor Satan die de IJdelheid Zelf is; dit is een van de belangrijkste redenen waarom Satan de Rozenkrans haat; Satan is machtig en vandaag zift hij jullie allen als tarwe, omdat dit zijn uur is, dit is de heerschappij van de duisternis; blijf trouw aan het Huis van God en bewaar de Tradities die jullie geleerd zijn en luister naar Mijn beminde en gezegende Vicaris van Mijn Zoon;

aan elke priester is door God de genade gegeven te handelen en Mijn Zoon te vertegenwoordigen; en dus bid Ik voor hen die zich nog niet nederig onderwerpen aan de Vicaris van de Kerk, dat ze zich mogen onderwerpen en gewillig zijn; Jezus is Trouw en Betrouwbaar; volg jullie God na, Hij Die de Volmaaktheid is; wees volmaakt door Hem na te volgen in Zijn Nederigheid, Zijn Onderdanigheid, Zijn Gehoorzaamheid, Zijn Volgzaamheid opdat ook jullie de grotere gaven mogen ontvangen van Lijden en Versterving, dit alles zal jullie leiden naar heiligheid en in Zijn Heilig Hart: jullie Woonplaats;

Mijn priesters, wees als een veld dat door veelvuldige regens goed bevoeid is,

zodat de lammeren van Jezus worden aangetrokken door zijn groene weiden en er iets te eten mogen vinden; geen enkel lam wil graag grazen tussen doornen en distels; sta Mij toe jullie tempels te herbouwen en ze aan God welgevallig te maken; gelukkig de oren die horen en begrijpen wat Ik zeg, want Ik zeg jullie dat niet ieders naam geschreven staat in het Boek van het Leven van het Offerlam; bid dus voor degenen die niet schijnen te begrijpen, noch bereid zijn zich te openen, dat ook aan hen de Genade van God gegeven mag worden, om te horen met hun oren, te begrijpen met hun hart en zo te worden bekeerd en Gods Heerlijkheid te zien;

Ik zegen jullie, Mijn dierbaarste kinderen, ieder van jullie; Ik bemin jullie;

20 maart 1991

Ik, Jahweh, ben je Vader; kom, je zult je werk aan Mijn Zijde volbrengen, dochter; Ik zal je elke dag versterken omdat dit nodig zal zijn voor Mijn Werk dat over de gehele wereld zal gaan; Ik heb je lamp ontstoken zodat je kunt zien, Mijn kind; Ik heb je gekozen om je te onderrichten vanuit Mijn Hal; van Mijn Eigen Mond heb je Mijn Woord ontvangen; bewaar Mijn Onderrichtingen als je oogappel;

Ja, mijn Heer en God.

zelfs nu, in je nietigheid, zal Ik, die Alles ben, Mij ontplooien en als nevel die overall heen kruipt ben Ik van plan heel Mijn schepping in Mij te hullen, van de vreemdeling tot Mijn beste vriend, want

Mijn Jaloezie¹ is sterker gebleken dan Mijn wil om die te beteugelen; Ik heb je geschapen voor één doel: Ik heb je geschapen uit Liefde om Mij te beminnen; wanneer lichaam en vlees wegteren en vergaan, zal degene die Mij welgevallig is geweest in Mijn Ziel getrokken worden voor altijd en eeuwig; maar wee degene die Mij niet gevreesd heeft! wee degene die nooit de slechtheid als dwaas en de dwaasheid als waanzinnig heeft beschouwd! wee het hart dat geloofd heeft de top van zijn sterkte te kunnen bereiken door eigen inspanningen en zonder Mij! wee hem die niet gehoorzaamd heeft aan Mijn Geboden! wee degene wiens hart gevuld is met kwaadwilligheid! wee de jakhals die 's nachts zijn plannen smeedde! wee degene die zijn broeder veroordeeld heeft en hem veroorzaakte in angst te leven! wee de lippen die valse getuigenis hebben afgelegd! wee degenen die onschuldig bloed van ongeboren kinderen vergoten hebben! jullie loon zal de hel zijn! wee de onzuiveren die het Vlees en Bloed van Mijn Zoon ontvangen in staat van zonde, hoe weerzinwekkend zijn jullie voor Mij! wee degenen die Mij beledigen door het weigeren van de biecht en de absolutie, en die Mijn Zoon komen ontvangen, schuldig! heb berouw! heb berouw over jullie zonden! welk nut heeft jullie offergave voor Mij als jullie een kronkelend serpent in jullie binnenste hebben? als jullie Mij vragen: "wat moeten wij dan doen om het eeuwige Leven te verwerven?" zeg Ik jullie: heb berouw! volg Mijn Geboden, breng passende vruchten voort, en Ik, in tegenwoordigheid van Mijn engelen, zal jullie de woning aanbieden die Ik voor jullie heb gereserveerd; waak en wees op

¹ Jaloerse liefde.

je hoede voor al deze dingen; sta Mij toe in jullie wildernis Mijn Geest te openbaren zoals Ik wil en wanneer Ik wil en aan wie Ik wil: om jullie te redden;

Wijs ons terecht, Jahweh, liefdevolle Vader, teder en met barmhartigheid maar ook snel!

bemin Mij, aanbid Mij en stel Mij op de eerste plaats en boven alles ...

Leer ons U te beminnen zonder U nog ooit te beledigen. Ik ben wanhopig zonder U, O Abba!

Mijn Ogen rusten op je, Mijn kind, voortdurend, en Mijn Geest zal je meer dan ooit doordringen tot er niets meer van jou overblijft; Ik Ben Alles en Ik kan je met Mijn Licht omhullen; ach schepping! Ik ben Trouw en Teder, laat Mij vrij o schepping en met de grootste liefdevolle genegenheid zal Ik je geest met goddelijkheid uit Mijn Geest bekleden; laat Mij vrij om jullie lethargie te vernietigen die jullie tot deze grote geloofsafval en ondergang van jullie ziel heeft geleid; sta Mij toe jullie te vullen met Mijn Vuur om trouw te worden en vurige dienaren van Mij te worden; laat Mij jullie omvormen om de verrukking van Mijn Ziel te worden, Ik Ben die Ik Ben is met jullie;

wees gezegend en heb Mijn Vrede, jullie die Mij lezen;

24 maart 1991

Laat ieder schepsel Uw Wil doen, mijn Heer.

dochter, wat Ik het meest van jou verlang is liefde; Ik wil dat je Mij bemint, bemin Mij, bemin Mij; prijs Mij en voel

Mijn Tegenwoordigheid; dit is wat Ik van jou vraag Mijn Vassula;

Heer, leer ons U te beminnen zoals U dat wilt. Leer ons elkaar te beminnen. Wij hebben Uw hulp nodig omdat wij niet uit onszelf kunnen beminnen tenzij U ons de genade geeft om te beminnen.

Ik zal jullie door Genade¹ onderrichten; Ik zal jullie onderrichten zoals Ik jullie de Kennis van jullie vaders onderricht; Ik zal jullie allen voorzien van wat jullie het meest nodig hebben: geestelijk voedsel; Ik zal jullie allen liefde en heiligheid instorten; Ik zal Mijn Belofte niet uitstellen, spoedig zal alles wat Ik jullie gezegd heb gebeuren en hij² die jullie al deze jaren heeft verdrukt, zal zijn grip verliezen; Ik zal overal liefde zaaien! er zal geen struikelen meer zijn in de nacht;

kom dochter, wij, ons?

Ja, mijn Heer.

bemin Mij dan, vrees Mij niet; bemin Mij, verwaarloos Mij niet; bemin Mij, vergeet Mij niet; dit is alles wat Ik van je vraag, ziel;

IXΘΥΣ 

25 maart 1991

Heer, deze week is het de Goede Week voor de Rooms-Katholieken en volgende week is het de Heilige Paasweek voor de Orthodoxen. Ik voel dat het niet juist is om verschillende data te hebben en onszelf in U te verdelen zodanig dat men opmerkingen hoort als: hun Jezus is niet onze Jezus!

¹ Jezus glimlachte en toonde daarbij de kuiltjes in Zijn wangen.

² Satan.

Ik bemin jullie allen op dezelfde wijze, maar velen van jullie schijnen dit niet te begrijpen; ellendig zijn jullie allen, zondaars zijn jullie allen, zwak zijn jullie allen, maar jullie zijn allen Mijn kroost; zie je, Vassula? heb Ik enig onderscheid gemaakt? Ik ben bij jou gekomen en heb aan jou Mijn Heilig Hart³ getoond; Ik ben alle kanten uitgegaan, zoekend met welke middelen Ik je tot de Mijne kon maken, zegen op zegen liet Ik op je neer regenen om je uit de dood te doen opstaan en je te vormen daar de Wijsheid je ontbrak, Ik heb het hof gemaakt en in Mijn Tederheid heb Ikzelf je uitgekozen om een getuige te worden voor een volk dat niet het jouwe is en waarvan velen ver verwijderd zijn van het begrijpen waarom de Wijsheid een vreemdeling onder hen heeft gekozen;

Ik, het Heilig Hart, ben vastberaden hun te laten zien dat Ik jou, een vreemdeling, voor hen, heb gekozen om de Rijkdommen van Mijn Heilig Hart te delen en deel te hebben aan Zijn vreugden en smarten; ja, Ik ben gekomen om ook vreemdelingen in de Rijkdommen van Mijn Heilig Hart te onderrichten, vandaag heb Ik een nieuw lied voor hen gemaakt want Ik ben één en dezelfde! dus leerlinge, ga door zelf geen onderscheid te maken onder Mijn Naam, zelfs wanneer je wordt weggeblazen door de adem van Mijn vijanden, zal Ik je niet weerloos achterlaten; Ik zal je altijd te hulp komen, Mijn kind; als ze je uitdagen,¹

³ Jezus bedoelt dat Hij naar een Grieks-Orthodoxe is gekomen en niet naar een Katholieke en dat Hij tot mij spreekt in Katholieke termen.

¹ Van R.K. leken tot priesters en bisschoppen toe, waarvan sommige zeggen dat ik zou moeten veranderen om mijzelf als authentiek te bewijzen door Rooms Katholiek te worden.

antwoord niet, Ik zal in jouw plaats antwoorden;

de Schrift zegt: God heeft geen favorieten, maar dat iedereen, van welke nationaliteit ook, als hij God vreest en rechtschapen handelt, Hem welgevallig is¹; maar de mensen hebben zichzelf verdeeld, ze hebben zich van elkaar afgescheiden onder Mijn Heiligheid; wacht maar af en je zult het zien; Mijn Heilige Geest (tot grote verbazing van velen) zal ook over de heidenen worden uitgestort; Ik zeg jullie plechtig, dat deze dingen zullen plaatsvinden voordat deze generatie voorbij zal zijn; dus moed, Mijn kind, wees niet bang; Ik zal jullie allen één maken op het einde ... en de slang zal niet worden toegestaan nog langer haar vergif in je voedsel te spuiten, generatie; je voedsel zal gezond en zuiver zijn; het treuren en weeklagen zal worden beëindigd; Ik bemin je en Mijn volk zal als één Mijn Heilige Naam² dragen in deze eenheid;

O dat U

de Hemelen zou openscheuren en neerdalen!

In Uw Tegenwoordigheid zouden niet alleen de bergen smelten

zoals de profeet Jesaja³ zei, maar ook de drie ijzeren staven die U mij hebt laten tekenen,

en die de Rooms-Katholieken, de Orthodoxen en de Protestanten vertegenwoordigen.

Ik beloof je: Ik zal Mijn Kerk niet lang meer verdeeld laten; Ik Zelf zal met grote kracht over Haar komen en Haar herbouwen; heb vertrouwen in Mij, Mijn beminde; Ik zal deze ontrouwe generatie niet langer dulden; tenslotte kan de

toorn van de Vader niet langer worden tegengehouden; dit is de reden waarom Mijn Genaden over jullie vermenigvuldigd zullen worden: om jullie te redden; Vassula, de aarde heeft Mijn Vrede nog niet ten volle genoten; zoals droge grond dorst ze naar deze Vrede die Ik jullie allen heb nagelaten en Ik zal, als een waterloop die een tuin instroomt, neerdalen om jullie te bevloeien; en jij, Mijn kind, verheug je! Ik heb wortel in je geschoten en Mijn Woning in je gemaakt; en in jou zal Ik groeien, als je Mij toestaat;

bid nu met Mij tot de Vader, Mijn kind, herhaal na Mij dit gebed:

Vader,
gezegend zij Uw Naam;
omdat Uw Beminde Zoon, Jezus
Christus,
naar de wereld kwam, niet om haar te veroordelen,
maar om de wereld te redden,
heb Medelijden met ons,
zie naar de Heilige Wonden van Uw
Zoon,
die nu wijd open zijn
en herinner U de prijs die Hij voor ons
betaald heeft,
om ons allen te verlossen,
gedenk Zijn Heilige Wonden,
en de twee Harten die U Zelf in Liefde
hebt verenigd
en die samen geleden hebben,
het Hart van de Onbevleete Ontvangenis
en van Uw Beminde Zoon,

O Vader,
herinner U nu Zijn Belofte
en zend ons de Voorspreker, met volle
kracht,
de Heilige Geest van Waarheid,
om de wereld aan de Waarheid te
herinneren

¹ Hand. 10: 35.

² Alleen Christenen, onder Christus.

³ Jes. 63: 19.

en aan de volgzzaamheid, nederigheid,
gehoorzaamheid en grote Liefde van Uw
Zoon,

Vader, de tijd is gekomen,
waarin het verdeelde rijk om Vrede en
Eenheid roept,
de tijd is gekomen
waarin het gewonde Lichaam van Uw
Zoon
schreeuwt om Gerechtigheid,
die de wereld nog niet heeft gekend;
maar door het Onbevleete Hart van
Maria
en het Heilig Hart van Jezus,
geef ons, Dierbaarste Vader,
deze Vrede in onze harten,
en vervul de Schriften
door het vervullen van het Gebed van
Uw Beminde Zoon tot U:
dat wij allen één mogen zijn,
één in de Goddelijke Heilige Drie-
eenheid,
opdat wij U aanbidden en prijzen
allen, rond één enkel Tabernakel,
amen;

Mijn dochter, bemin Mij zoals Ik jou
bemin, bemin elkaar zoals Ik jullie
bemin; wees gezegend, kom;

8 april 1991

Mijn Heer?

Ik Ben; kleintje, vrede zij met je, bemin
Mij en houd je aan Mij vast, want je hebt
niet het laatste van Mij¹ gezien;

Ik ben blij en opgelucht!

Ik zal niet toestaan dat je sterkte
afbrokkelt, Ik zal je Mijn Voedsel geven
zoals Ik altijd gedaan heb; bloem, Mijn
Boodschap is deze keer een gebed voor
alle naties, een gebed om eenheid, kom,
schrijf:

“Geprezen zij de Heer,
voor het Hemelse Voedsel² dat U ons
geeft,
en dit is om de Schriften te vervullen
en Uw Werk te voltooien,
U hebt Uw Kennis geschonken
aan eenvoudige kinderen en niet aan de
geleerden,
want dit is wat U behaagt, Heer;

“Geprezen zij de Heer,
omdat Hij open wegen heeft gelegd
opdat Uw volk daarop wandelt
en tot U komt en Uw Huis vult,
want ofschoon U Uw Zoon in de wereld
hebt gezonden
en de wereld duidelijk het Licht zag,
hebben niet allen het Licht aanvaard,
maar zich in plaats daarvan naar de
duisternis gewend,
vervallend tot geloofsafval;
de wereld heeft het geloof verzaakt,
omdat ze de Waarheid hebben
afgewezen
en de voorkeur gaven aan te leven onder
een Leugen;

“ja, Heer,
U bemint de wereld zozeer dat U ons
vandaag,
ondanks onze slechtheid,
zonder voorbehoud Uw Heilige Geest
zendt
om ons nieuw leven in te blazen en de
wereld te doen herleven,
elk schepsel vernieuwend,

¹ Jezus bedoelt op deze manier, innerlijk, Hem
horend in locuties.

² Geestelijk voedsel.

zodat iedereen Uw Heerlijkheid ziet
en gelooft en zich dus bekeert;

“Geprezen zij de Heer,
voor het openen van de deuren van de
Hemel
om uit Uw Reserves
dit Verborgene Manna uit te storten,
dat gereserveerd was voor onze Tijden;
nee, het was niet Mozes die brood uit de
Hemel gaf,
het was U, Vader, die voedde met het
Ware Brood,
en zoals Uw Zoon, Jezus Christus,
het Brood des Levens is,
zo voedt ons ook de Heilige Geest,
want alle Brood dat uit de Hemel
neerdaalt is Leven;

“het staat geschreven in de Schriften:
ze zullen allen door God¹ worden
onderricht,
en vlees en gebeente kunnen de
Waarheid niet openbaren
tenzij de Waarheid wordt gegeven
alleen door Degene die de Waarheid
vestigde
en in onze harten prentte;

“Vader, moge Uw Naam
steeds weer geprezen en verheerlijkt
worden;
laat de wereld van Duisternis overgaan
naar Licht,
van Leugen naar de volledige Waarheid,
van Lethargie naar IJver;

“Vader, Schepper van Hemel en Aarde,
het uur is gekomen om ons
de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde te
laten zien
waar Uw Heilige Geest Zijn Woning in
ons zal maken;

Allertederste Vader,
zoals U Uw Zoon verheerlijkt hebt
en Uw Zoon U heeft verheerlijkt,
laat Uw Heilige Geest van Waarheid
opnieuw Uw Zoon verheerlijken;

“in korte tijd, Vader,
zullen, volgens de Schriften,
de eerste hemel en de eerste aarde
spoedig verdwijnen,
om aan de wereld te bewijzen
dat Uw Woord iets Levends en Actiefs is
en dat Jezus inderdaad de wereld heeft
overwonnen;
wanneer die dag komt,
zal ook het gebed van Uw Zoon tot U
vervuld worden,
want wij zullen allen één zijn in U,
zoals de Heilige Drie-eenheid Één en
Dezelfde is;
we zullen onszelf niet langer
onder Uw Naam gescheiden houden;

“Geprezen zij de Heer
en Glorie zij de Allerhoogste
omdat Hij ons, in onze grote geloofsafval,
Onze Heilige Moeder zendt,
wier Hart U, Uzelf, in Liefde hebt
verenigd met Jezus
en die Samen geleden hebben;
en het is weer Samen
dat de Twee Heilige Harten ons zullen
vernieuwen
en ons terug zullen brengen tot Leven en
in U;

“verloren schapen zullen gevonden
worden,
dwalende lammeren worden herinnerd
aan hun ware schaapsstal en hun Ware
Herder,
deze Herder die noch Zijn Kudde verlaat
noch de verloren schapen in de steek
laat,

¹ Jes. 54: 13.

maar het gewonde geneest en het
uitgeputte draagt;

“Geprezen zij de Heer,
in Wiens Heilige Geest wij het doopsel
ontvangen,
inderdaad, bronnen van Levend Water
stromen uit
en worden gegeven aan de mens die
dorstig is,
daar zij rijkelijk stromen uit Uw Heilig
Heiligdom,¹
dit Heiligdom, dat U in drie dagen hebt
doen verrijzen,
en uit Uw volheid ontvangen wij in deze
laatste dagen
de Genaden van Uw Heilige Geest om
ons nieuw leven te geven,
want dit is Uw Manna uit de Hemel,
het Geestelijk Voedsel dat van de Geest
komt;

“laat Uw volk, Vader,
beseffen dat de ban spoedig zal worden
opgeheven
en dat de Troon van het Lam en Uw
Troon
spoedig op Zijn plaats zal zijn en onder
ons;
bereid ons daarom voor, Rechtvaardige
Vader,
op deze Glorierijke Dag,
waarop wij U allen kunnen prijzen en
verheerlijken
rond Eén Heilig Tabernakel;

“Vader,
ik dank U dat U mijn gebed hoort
en dat U mij Uw Woorden gegeven hebt
om de wereld te wijzen
op de Schatten van Uw Heilig Hart;
amen;”

kom nu, dochter, kom nu, kleine
vriendin, hou niet op Mij te beminnen;
woorden van bemoediging zul je altijd
van Mij horen; wees dus vol vertrouwen
en vertrouw Mij;



13 april 1991

*Heer, onze verdeeldheid, en ik spreek nu
alleen over de verdeeldheid tussen de
Orthodoxen en de Katholieken, is een echt
schandaal! Hoe is het mogelijk dat wij,
Christenen, deze verdeeldheid
instandhouden en niet alleen een tijdelijke
verdeeldheid maar een verdeeldheid die
voortduurt, met diepe wortels, die
gebaseerd zijn op conflicten die zo absurd
zijn! Elk is een rivaal voor de ander en
sommigen van ons koesteren nog steeds
woede en haat. Hoe is het mogelijk,
rechtschapen te spreken als een oude ruzie
nog onopgelost is in ons hart? Kunnen wij
U werkelijk onder ogen komen en zeggen
dat wij verzoend zijn met onze broeders, en
kunnen wij met een goed geweten tot U
komen om U onze offergave op Uw altaar
aan te bieden? Nee, dat kunnen we niet
zolang we onder Uw Naam leven zonder
verzoend te zijn en we kunnen er geen
aanspraak op maken met een zuiver
geweten tot U te komen.*

*Toch weten wij allen dat Uw grootste
verlangen, dierbare Christus, de EENHEID
is en toch houden wij vast aan de
barrières die ons scheiden en wij
schijnen niet eerlijk genoeg te zijn om te
zeggen: "Wij zijn niet genegen te buigen
omdat wij degenen zijn die het Ware
Geloof en de Waarheid bezitten".
Hebben wij niet begrepen hoeveel
Mooier Uw Bruid eruit zou zien als wij
ons verenigen? Hoeveel Krachtiger de
Kerk dan kan worden? Hoeveel meer*

¹ Jezus' Borst (Lichaam).

voortgang Zij zou boeken? Hoeveel meer Vruchten Zij zou kunnen voortbrengen?

Nu is Zij als verlamd. Kunnen wij in alle oprechtheid zeggen dat Zij vooruitgaat en zielen wint als wij dagelijks voor onze ogen zien hoe ziel na ziel Uw Bruid verlaat voor een tweederangs filosofie, ja, esoterische sekten als New Age, Jehovah's Getuigen en andere. En toch voel ik dat deze mensen op zoek zijn naar U, dus help hen U te vinden ...

ach, Mijn duif, Ik heb je niet tevergeefs onderricht ... zij hebben nog niet begrepen dat Ik hun hart nodig heb om hen te verenigen; Ik heb hun hart nodig om daarin Mijn Kerk tot Één Kerk te herbouwen; eenheid zal komen door het hart;

kijk, Ik heb jou opgedragen te getuigen tegenover een volk dat niet het jouwe is, maar velen van jouw eigen volk hebben nog niet begrepen waarom de Wijsheid jou naar vreemden heeft gezonden, jouw volk gelooft dat jij je hebt overgeleverd aan vreemden, zij hebben niet beseft dat Ik het ben, de Heer, die jouw hart met het hunne heeft verenigd; je kruis drukt inderdaad dubbel op je, Mijn kind, omdat je ook door sommigen van de vreemdelingen wordt afgewimpeld die je zonder ophouden uitdagen om één van hen te worden;

door te blijven zoals je bent geef Ik ieder van hen een les hoe jullie je zouden moeten verenigen en hoe de eenheid eruit zou moeten zien; eenheid betekent niet je van elkaar te onderscheiden onder Mijn Heilige Naam, eenheid betekent de Heilige Communie te delen en te geloven in Mijn ware Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie; eenheid, Mijn kind,

betekent elkaar jullie rijkdommen te geven;

"Heer, leer ons, wanneer wij oordelen, aan Uw goedheid te denken en als wij worden geoordeeld naar barmhartigheid¹ te zoeken,"

ach, Mijn kind, je wedloop is nog niet ten einde, maar onthoud, vóór je ben Ik, en aan je zijde je Moeder, om je te bemoedigen en aan je hielen je engelbewaarder, om je te beschermen; hoor Mij, onder broeders verdient de leider eer, dus eer Mijn Petrus; dit is slechts een geheugensteuntje van de Allerhoogste;

*Nu weet ik dat ik nooit verlaten zal zijn;
U hebt mijn ziel naar U geleid;
ik heb mijn handen naar de Hemel uitgestrekt
en U hebt mij opgetild;
mijn ziel verheugt zich in U,
o dat U ook voor mijn broeders doet
wat U voor mij gedaan hebt!*

Ik zal niet alleen je broeders in Mijn Hart opnemen, dochter, maar zelfs mensen die Mij niet kennen zal Ik in Mijn Hart opnemen; van nu af zullen Barmhartigheid en Genade zelfs tot de heidenen komen; want ook zij zijn een deel van Mijn schepping; dochter, Ik sta bekend de armen en de ellendigen te helpen ...

kom nu en liefkoos Mij weer met je vriendelijke woorden die uit je hart komen, herhaal ze voor Mij,

*Heer Jezus,
gebruik mij om Uw Tranen te drogen,
Heer Jezus,
gebruik mij om Uw Tranen af te wissen,
Heilig Hart,*

¹ Wijsh. 12: 22.

*gebruik mij om Uw Hart te troosten,
Heilig Hart,
gebruik mij om de doornen uit te trekken
die Uw Hoofd en Uw Hart omkransen,
Heer Jezus,
gebruik mij als rustplaats voor Uw Hoofd,
Lieve en Tedere Jezus,
gebruik mij op elke manier
om U te behagen en U te troosten;
mijn verlangen is het een glimlach op Uw
Lippen te brengen.*

dan zal Ik je gebruiken als je Mij ook je wil aanbiedt,

*Jezus, ik offer U
mijn wil, mijn hart,
mijn ziel, mijn geest,
mijn lichaam, alles.*

de Liefde zal dan Zijn Wil in jou doen, en Mijn Vrede zal in je hart heersen en Mijn Beeld zal zich in jouw ziel weerspiegelen, en jouw geest zal Mij aanbidden overeenkomstig Mijn Geest, en je lichaam zal alles afwijzen wat niet heilig is aangezien Ik het zal omvormen en vervolmaken in Mijn Verheerlijkt Lichaam, om een altaar te worden voor Mij, je God; je zult deelhebben aan Mijn lijden maar ook aan Mijn vreugde; Ik zal doorgaan je te onderrichten zodat je niet alleen van de gekruisigde Christus zult getuigen maar ook van de Verrezen en Zegevierende Christus;

Ik zal iedereen eraan herinneren dat wonderen, mirakelen en tekenen ook een deel van Mij zijn; kom, dan;



(Later:)

de Liefde bemint je, bemin Mij;

zonder beproevingen zul je niet groeien; Mijn genegenheid voor jou is duidelijk, daarom haat Satan je des te meer; zelfs als je voelt dat je onder constante bedreiging van Mijn vijand staat ben Ik dichtbij je om je te steunen; besef dat Ik jou gemaakt heb tot een bedreiging voor hem; iedereen die zielen van hem afpakt is een bedreiging voor hem, dit is een van de redenen waarom hij geen gelegenheid voorbij laat gaan om je te treffen; heel vaak gebruikt hij mensen voor zijn doel, uit helemaal niets kan hij een aanklacht naar voren brengen om degene die hij wil treffen volkomen te vernietigen;

maar dit is niet alles; een van zijn meest kwaadaardige werkwijzen is slapende zielen allerlei gedachten in te geven die de ziel in beroering brengen en in een totale onrust, alle vrede aan die ziel onttrekkend; daarom moet je waakzaam zijn, laat hij je niet slapend vinden;

14 april 1991

"Gezegend zij Jahweh, die voor mij wonderen van liefde verricht."¹

vrede zij met je; nu, zeg Mij, leerlinge: ben je gelukkig dat je Mij als je Geestelijk Leidsman hebt?

Ja Heer, meer dan gelukkig. Ik leer veel dingen rechtstreeks uit Uw Mond, en ook anderen!

zou je willen schrijven?

*Ik ben klaar om U te dienen, mijn God,
maak mij bereid en open mijn oor
om alleen Uw Stem te horen;*

¹ Ps.31: 22.

hoor Mij dan:

- zalig zij die voor Vrede werken; zij zullen gedijen in Mijn Vrede en altijd en eeuwig Mijn Licht uitstralen;

- zalig zij die medelijden hebben; zij zullen Barmhartigheid ondervinden op de Dag van het Oordeel;

- zalig de edelmoedige zielen die Mijn Kelk delen; zij zullen erfgenamen van Mijn Verlossing genoemd worden;

- zalig zij die met Mij huwen; dezelfde vreugde die Ik als Bruidegom voel zullen zij voelen op de dag waarop zij Mij van aangezicht tot aangezicht ontmoeten;

- zalig jij die geen andere getuigenis hebt aanvaard dan de Ene en enige Waarheid die Ik, Ikzelf aan je gegeven heb; Ik zeg je: kom! kom in Mijn Koninkrijk en deel met Mij alles wat Ik heb;

- zalig zij die zich niet onderscheiden onder Mijn Heilige Naam, maar hun eenheid tonen door hun nederigheid en liefde; zij zullen Zuilen en Fundament van Gods Heiligdom genoemd worden;

- zalig jullie die niet zien en toch geloven; verheug je over de Genade die jullie ontvangen hebben van Mijn Vader en bid voor degenen die deze Genade nog niet ontvangen hebben;

- zalig jullie die aanvaardten te worden geseld, vernederd en met Mij aan het Kruis te worden genageld, en die de merktekenen van Mijn Lichaam op jullie lichaam dragen; jullie woning in de Hemel zal worden geopend om jullie te ontvangen en jullie loon zal groot zijn;

- zalig zij die Mijn Naam Heilig houden; als zij roepen en vragen in Mijn Naam zal Ik luisteren;

- zalig de kleinen die Mij prijzen en aanbidden; in hen zal Ik grote dingen doen;

- zalig de getrouwen die Mijn Geboden onderhouden en in de Schriften geen streepje veranderen van wat er geschreven staat; want hun behoort het Koninkrijk van de Hemel;

- zalig jullie, Mijn lammeren die als wild worden opgejaagd, vanwege Mij, door vraatzuchtige wolven; omdat Ik jullie maal zij aan zij met jullie gedeeld heb, Ik zeg jullie, dat al jullie lijden niet tevergeefs is; de Vader ziet dit alles en houdt rekening met ieders daden; het zal Sodom en Gomorra niet zo hard vergaan als het hen zal vergaan omdat ze Mijn Heilige Geest vervolgd hebben;

blijf dus waakzaam, want niemand kent de Dag noch het Uur van Mijn komst; jullie Koning zal spoedig komen; Degene waarop jullie zo lang hebben gewacht zal spoedig over jullie komen; moed dus, beminden; inderdaad, de rook van de duivel is Mijn Heiligdom binnengedrongen, maar welke rook blijft eeuwig? Ik zal, met de Adem van Mijn Heilige Geest, deze rook verspreiden en wegblazen en geen autoriteit noch enige macht van beneden zal in staat zijn tussenbeide te komen;

Ik kom om Vuur op aarde te brengen en natie na natie te zuiveren; wees gezegend;

ΙΧΘΥΣ 

15 april 1991

Heer,

kom met grote kracht tot ons met Uw Heilige Geest.

*Want, meest tedere Abba,
zoals U Uw Zoon hebt verheerlijkt
en Uw Zoon U heeft verheerlijkt,
het uur is gekomen waarop*

Uw Heilige Geest van Waarheid Uw Zoon verheerlijkt.

*Bewijs aan de wereld
dat Uw Woord iets levends is en actief
en niet slechts op papier gedrukte
woorden.*

Laat Uw Heilige Geest

*"de harten van de vaders wenden naar
hun kinderen*

*en de harten van de kinderen naar hun
vaders"¹.*

vrede zij met je; Vassula, de Schrift liegt nooit; er staat geschreven dat in de komende laatste dagen de mensen de uiterlijke schijn van godsdienst zullen ophouden maar de innerlijke kracht² ervan zullen hebben verworpen; ach! Mijn beminde, zal er nog enig geloof zijn bij Mijn Terugkeer?...

- de innerlijke kracht van Mijn Kerk is Mijn Heilige Geest in haar, levend en actief; zoals een hart in een lichaam, is Mijn Heilige Geest het Hart van Mijn Lichaam dat de Kerk is;

- de innerlijke kracht van Mijn Kerk is Mijn Heilige Geest die Zijn gaven en genaden overvloedig schenkt en verdeelt, zodat de Kerk er enig profijt van heeft;

- de innerlijke kracht van Mijn Kerk is Mijn Heilige Geest, de Herinnering aan Mijn Woord, die niets nieuws openbaart, maar dezelfde instructies als die gegeven zijn door dezelfde Geest;

- de innerlijke kracht van Mijn Kerk is Mijn Heilige Geest, die omvormt, verheft en jullie verandert in ware afbeeldingen van Mijzelf;

- de innerlijke kracht van Mijn Kerk is Mijn Heilige Geest, dit Vuur dat jullie opwekt, jullie zuivert en van jullie geest zuilen van vuur maakt, brandende ovens van liefde, levende fakkels van licht, om zonder vrees Mijn Woord te

verkondigen, getuigen van de Allerhoogste te worden, en anderen te leren alleen naar Hemelse dingen uit te zien;

- de innerlijke kracht van Mijn Kerk is Mijn Heilige Geest, het Leven en de Adem die jullie in leven houdt en jullie geest naar Mij doet verlangen, Mij: "Abba" noemend; als je weigert, Mijn kind, en de gaven van Mijn Heilige Geest onderdrukt, welke diensten zul je dan kunnen verrichten en Mij kunnen aanbieden? wees niet als de lijken die de uiterlijke schijn van godsdienst ophouden maar er de innerlijke kracht van verwerpen en Mij met armzalige speculaties in Mijn Godheid beperken; houd niet degenen tegen die als kinderen tot Mij komen en een leven leiden van overgave aan de Heilige Geest; Ik ben het, die hen roept voor de bruiloft van Mijn Heilige Geest;

het geheim van heiligheid is: toewijding aan Mij, jullie God, en jullie kunnen niets doen uit jezelf, tenzij Mijn Geest, die in jullie leeft, jullie leidt en jullie Hemelse dingen leert; voorwaar Ik zeg jullie, wie Mij vreest zal Mijn terechtwijzing aanvaarden; slaap nu dus niet, want dit zijn de Tijden waarin men wakker en waakzaam zou moeten zijn, meer dan ooit ; dit zijn de Tijden om jullie oren te openen en te luisteren naar Mijn Geest en Hem niet te negeren; speel niet de wijze op het verkeerde moment door de Adem van Mijn Heilige Geest terzijde te schuiven en de innerlijke kracht te onderdrukken die Mijn Kerk werkzaam maakt;

wil je verstandig zijn? open dan je ogen;

wil je verstandig zijn? open je hart en je oren, Mijn vriend, niet je verstand; een verstandig mens versmaadt nooit een waarschuwing van de Geest, alleen

¹ Mal. 3: 24.

² 2 Tm. 3: 5.

de trotsen kennen geen vrees; de vrees voor de Heer is het begin van Wijsheid;

wil je verstandig zijn? zoek dan de Waarheid die Zich vertwijfeld over je ellende neerbuigt om je te redden! zie Wie het is die Zich buigt over jullie ellende en jullie slechtheid om jullie tot Zich te trekken en jullie uit je graven te tillen om weer Leven in jullie te ademen!

O kom! begrijp Mij niet verkeerd, Ik dwing jullie niet en Ik probeer ook niet jullie vrijheid geweld aan te doen! Ik heb medelijden met je gekregen, generatie; zeg niet dat alles wat Ik te zeggen had al gezegd is; waarom Mij begrenzen zoals jezelf?

Ik ben de Herinnering aan Mijn Woord, ja, de innerlijke kracht van Mijn Kerk en Ik ben vrij om jullie nieuwe waarschuwingen te geven en nieuwe wonderen te doen; Ik ben vrij om jullie te verheffen, generatie, en genezende zalf over jullie te laten uitstromen uit de Rijkdommen van Mijn Heilig Hart, wanneer Ik wil en op wie Ik wil; Ik bouw, ja, Ik herbouw Mijn Kerk die nu in puin ligt, dus, laat Mij niet tegenover je staan, generatie, op de Dag van het Oordeel en genoodzaakt zijn tegen je te zeggen: jij, jij was een van Mijn vervolgers, die neerhaalde terwijl Ik opbouwde; de Barmhartigheid staat nu aan jullie deur en Mijn Mededogen klopt aan jullie deur in jullie tijden van beproevingen;

jullie noemen jezelf heilig? bewijs dat jullie heilig zijn door Mij te aanbidden; bewijs heilig te zijn door Mij de zielen te laten zien die door jullie zijn bekeerd en naar Mij worden gebracht, want Mijn Koninkrijk bestaat niet uit gesproken woorden, noch uit een uitwendige schijn van godsdienst, maar uit een Innerlijke Kracht die alleen Ik jullie kan geven door Mijn Heilige Geest, als jullie die zoeken;

voel Mijn Tegenwoordigheid en Mijn Liefde die Ik voor ieder van jullie heb;

Ik, Jezus Christus, ben aanwezig en zegen jullie allen uit de diepten van Mijn Heilig Hart en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; wees één; ecclesia zal herleven;

IXΘΥΣ 

20 april 1991

Heer, ik dank U dat U

mij tot Uw eigendom en tot Uw bruid hebt gemaakt,

leer hen die niet begrijpen

dat U mijn vervolgers toestaat mij aan te vallen,

omdat U ook op deze manier verheerlijkt kunt worden.

En U hebt het zeer duidelijk gemaakt dat U nooit zult toestaan dat zij mijn ziel verwonden of aanraken.

Laat ze het verschil begrijpen, want er is een verschil.

bloem, Mijn Kelk smaakt bitter, maar wil je Hem nog steeds met Mij delen?

Ik wil Uw Kelk met U delen.

ja, bewijs je liefde voor Mij door je wil te offeren; wees verlangend Mij, je God, te verheerlijken door Mijn Kruis te omhelzen; je bent Mijn Eigendom geworden waaruit Ik Mijn vreugde put; je hebt je leven aan Mijn Handen toevertrouwd;

dochter, luister: blij zwak, want in jouw zwakheid kan Ik grote dingen doen; wees niets, want in jouw nietigheid kan Ik Alles zijn; blij stil en in deze stilte zal Ik Mijn rust vinden; blij volgbaar opdat Ik je kan omvormen tot een kopie van Mijn kruisbeeld; blij

begrensd, zodat Mijn Macht in jou gezien kan worden; word een model van Mijzelf door volgzaam, geduldig, rein, gehoorzaam, nederig, trouw en in voortdurend gebed te zijn, zoals Ik was met de Vader; slaap nooit; verbreek nooit de banden die je met de Vader hebt; Mijn leven op aarde was een onophoudelijk bidden tot de Vader, op gunstige en ongunstige tijden;

luister naar de Vader en doe Zijn Wil, je voedsel krijg je van Mij, je Verlosser, alles wat je eet komt van Mij om je te leren het enige Ware Leven in Mij, je God, te leven; voorwaar Ik zeg je, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden maar de ziel niet kunnen doden; vrees veeleer hem die beide, lichaam en ziel in het verderf kan storten in de hel¹;

blijf in Mij en Ik in jou; Ik zal toestaan dat je sterfelijke natuur op de proef gesteld wordt, zodat je groeit in je beproevingen, maar je ziel zal niet worden aangeraakt; vlees en bloed kunnen Mijn Koninkrijk niet erven, wees dus niet bang; door jouw beproevingen word Ik ook verheerlijkt;

verlaten zul je nooit zijn;

IXΘΥΣ 

23 april 1991

(Feest van St. Joris)

(Voor Canada)

Ik kom in jullie land om jullie een teken van Mijn Grote Liefde te geven; Ik kom, Ik jullie Koning, als een bedelaar in lompen en blootsvoets, om jullie te vragen vrede met Mij te sluiten en om

een beetje van jullie liefde te vragen; door Mijn Grenzeloze Barmhartigheid buig Ik Mij helemaal naar jullie om je uit je lethargie en uit je duisternis te halen opdat jullie Mijn Grote Liefde voor jullie kunnen proeven;

24 april 1991

(Chateau Quay, Canada)

maak Mij blij, dochter, en verheerlijk Mij;

Help mij Heer om Uw Boodschap van Liefde te verkondigen.

Ik zal het helemaal overnemen, wees dus niet bezorgd; Ik zal je terzijde staan, kom dus;

25 april 1991

(Voor de bijeenkomst bad ik weer om de hulp van de Heer.)

Mijn Vassula, kan Ik ooit iets van je vragen dat je krachten te boven gaat? dochter, de vervulling van Mijn Wet is Liefde; Liefde is de Wortel van Mijn Wet en de andere Geboden kunnen niet standhouden als de Liefde ontbreekt; geschapen ben je, om Mij te verheerlijken; luister, Mijn Geest zal in je binnendringen;² geef Mij de families van deze natie; geef Mij, bloem, nu de eer die Mij toekomt; vertel hen:³

Ik ben jullie Verlosser en Ik kom niet om iemand te veroordelen, maar om te redden met reddende gerechtigheid, roep dus Mijn Naam aan, beminde

¹ Matt. 10: 28.

² Voor de bijeenkomst.

³ De Canadezen van Chateauguay.

kinderen; Jezus betekent Hij Die Redt; Ik sta vlak voor jullie deur, beminden; Ik zegen jullie allen;

2 mei 1991

(Boodschap voor iemand.)

vrede zij met je;

de komst van Mijn Rijk op aarde is ophanden en Mijn Wil zal geschieden op aarde zoals in de Hemel,¹ en in jullie hart zal Ik de Eenheid van Mijn Kerk herbouwen, Ik zal niet langer op menselijke goedkeuring wachten en Mijn Bruid zal opnieuw gekleed worden in schitterende Heerlijkheid; de ban van de verdeeldheid zal worden opgeheven en de Vrouw bekleed in luister in de zon, die Ik voor Mij uit zend om jullie op te voeden, zal jullie bemoedigen; Ik heb Haar de macht gegeven over ieder ras en elk land om een brede weg voor Mij te bereiden;

de rook die tot in het hart van Mijn Heiligdom is binnengedrongen, Kelk, Tabernakel en alles wat heilig is bevlekkend zal verdwijnen door één blazen van Mijn Adem; de naties zullen dan één taal spreken en zij allen zullen Mij aanbidden, rond Één Enkel Tabernakel; Dit van het Offerlam, Dit van het Eeuwigdurende Offer dat Mijn vijanden proberen af te schaffen en te vervangen door hun rampzalige gruwel, zeer spoedig nu, Mijn vriend, zal Ik weer bij jullie allen zijn; en Mijn priesterlijk gebed tot de Vader zal vervuld worden: jullie zullen één zijn zoals Wij, in de Heilige Drie-eenheid;

Ik heb in Mijn Heilig Hart nog veel dingen verborgen die Ik je wil onthullen

en laten zien, want de Schatten die Ik in Mij heb, zijn ontelbaar, maar het zou nu² te veel voor je zijn om te bevatten; je ziel zal niet in staat zijn alles op te nemen, maar beetje bij beetje zal Ik voor jou de Schatten van Mijn Heilig Hart ontvouwen en stap voor stap zal Ik je leiden in wat er uitziet als een Vuurtoren: een Geheim van Onpeilbare Rijkdommen dat voor generaties en eeuwen verborgen is gebleven; Ik zal jou, Mijn vriend, de rijke glorie openbaren van Hoop, Wijsheid en Kennis; wees geworteld in Mij en je zult vrucht dragen; blij in Mij en je zult leven; Ik heb je dit alles gezegd, Mijn vriend, opdat je, als er beproevingen komen, niet zult wankelen;

De Liefde is aan je zijde, Bemijn Mij;

3 mei 1991

*Heer,
doordrenk mij met Uw Heilige Geest;
kom en doordring mij
met Uw Heilige Geest,
zodat de vijand
geen ruimte in mij vindt,
laat Uw Heilige Geest
in de diepste diepten van mijn ziel zinken
om haar te drenken en met rijkdommen te
beladen,
die niet van deze wereld zijn.
Gezegend zij God.*

Ik Ben is met je; heb Mijn Vrede; Ik kwam naar beneden je kamer binnen en werd met jou bevriend; Ik was toen een vreemdeling voor jou, maar zie je? Mijn Onderrichtingen hebben jou in Mijn Hart getild en vandaag heb Ik je dorheid veranderd in vruchtbare grond; Mijn

¹ Terwijl Jezus dit zei keek Hij op naar de Hemel. Hij zei dit zeer majesteitelijk.

² Jezus sprak met humor.

duif, Ik verheug Mij in jou, Mijn kleintje, Ik leef in jou; Mijn rustplaats voor Mijn Hoofd Ik rust in jou; verheerlijk Mij nu en herstel Mijn Huis; verheerlijk je Vader die in de Hemel is door Hem als een Koning te behandelen;

ach, Mijn dochter, Mijn Mond is droog door gebrek aan liefde, Ik heb dorst door gebrek aan liefde; verbind Mijn Wonden met jouw liefde, trek Mijn doornen uit en troost Mij, prijs Mij altijd vanuit je hart, spreek tot Mij en wacht niet tot morgen, maak Mij blij en blijf klein; sta Mij toe, Mijn Vassula, je kleine hand te gebruiken, offer Mij je tijd en Ik zal je verzadigen met Mijn Bron, en de Schatten, die Ik je zal geven zijn onschatbaar, niemand kan hun rijkdom peilen;

Ik, de Heer, zal Mij een troon oprichten in jou om je te besturen; en Ik zal Mijzelf veroorloven, daar je Mij je toestemming hebt gegeven, de passies van Mijn Hart te volgen, Ik ben in Mijn Domein en Ik heb nu volledige autoriteit over je;

prijs Mij dikwijls en zegen Mij; de Liefde is met je;

IXΘΥΣ 

6 mei 1991

*Heer, mijn God,
wie zou ons kunnen verlossen,
anders dan U?*

*wie zou ons weer thuis kunnen brengen,
anders dan U?*

*wie zou ons geluk kunnen schenken,
anders dan U?*

Dus: Maranatha!

dochter, de doden kunnen Mij niet prijzen, daarom zal Ik met volle kracht over jullie neerdalen en jullie allen doen

opstaan om jullie te herinneren aan Mijn grootheid, Mijn heerlijkheid en Mijn soevereiniteit; kom, schrijf, Mijn Vassula:

vrede zij met jullie; Mijn zonen en dochters; Ik heb Mijn schapen geteld, en Mijn Hart is verpletterd door verdriet, slechts een rest is er vandaag over die nog niet door Geloofsafval is getroffen; slechts een handvol heeft haar geloof niet verloren; slechts enkelen zijn er over die de gevaren van het Rationalisme hebben overleefd, en Ik, van boven, heb Mijn Ogen tot het uiterste ingespannen wachtend tot jullie Mij je hart aanbieden en jullie overgave, maar het hart van deze generatie is grof van dwaasheid;

toch, ook al hebben jullie Mijn Wet van Liefde niet onderhouden maar jullie hart afgewend en je eigen wet en statuten gemaakt, Ik zal niet op afstand blijven en toezien hoe jullie steeds verder van Mijn Geboden afdwalen; Ik bedoel je te redden, generatie, Ik bedoel je tot bezinning terug te brengen en je met grote liefde terug te leiden naar het pad van Rechtschapenheid; Ik zal je leren Mijn Naam aan te roepen, Ik zal je leren in Mijn Tegenwoordigheid te wandelen, Ik zal je leren een leven van gebed te leiden, Mijn kind; Ik zal je leren Mij te beminnen met geheel je ziel, Ik zal de banden van de dood ontbinden die je ziel binden aan alles wat Mijn Ziel verafschuwt als je Mij je wil geeft, Mijn kind;

kijk, kijk om je heen; Mijn Heilige Geest komt om jullie te ontmoeten en jullie allen weer tot leven te brengen, gekleed als een bedelaar met Tranen van Bloed stromend langs Mijn Wangen; Ik daal neer van Mijn Troon en buig Mij helemaal naar jullie over om jullie ziel te redden van onheil en hongersnood; omwille van Mijn Heilige Naam zal Ik

Mijzelf tonen in juist die dingen waarin jullie niet langer geloven; Ik zal Mijn Heilige Geest demonstreren door wonderen en door mirakelen; Ik zal Mijn Macht demonstreren door zwakheid en ellende als nooit tevoren;

Ik zal komen met duizenden scharen engelen om over jou uit te gieten, generatie, Mijn Hemels Manna, dit verborgen Manna¹, en je mond vullen met Mijn Voedsel zodat je mond Mijn Heerlijkheid verkondigt; Geloofsafval heeft Mijn Barmhartigheid uitgedaagd en Rationalisme, deze plaag van jullie tijdperk, heeft Mijn Macht uitgedaagd;

Ik zend voor Mij uit, om jullie te onderrichten, de Vrouw die bekleed is met de Zon, de tweede Eva, om jullie te onderrichten en stap voor stap naar de Hemel te leiden; Ik zend jullie Mijn Heilige Geest in deze Nacht om jullie Metgezel te zijn en jullie Trooster en om jullie aan Mijn Woord te herinneren; Ik zend jullie een schare engelen van hoop om jullie angsten te verdrijven; kom en luister jullie allen die uitgehongerd zijn; gelukkig de mens die Ik uitnodig voor de Bruiloft van Mijn Heilige Geest, hij zal worden gevuld met Mijn Hemels Voedsel en ofschoon hun fouten hen overweldigen, zal Mijn Heilige Geest ze uitwissen in Zijn rusten in hen;

begrijp, Mijn beminden, dat Mijn bezoek aan de aarde niet bedoeld is om jullie te veroordelen, maar om jullie te redden; wie zal Mij zien? wie zal er notitie van nemen? wie zal de Troon herkennen die neerdaalt uit de Hemelen onder jullie? bied geen weerstand aan Mijn Heilige Geest van Genade; Ik ben altijd met jullie; bid vurig voor de bekering van jullie tijdperk, open jullie

hart en spreek tot Mij; zullen jullie Mij jullie wil offeren?

O Mijn Huis! kom, kom tot Mij en wandel in Mijn Licht; en toch, wanneer Ik kom bij Mijn Grote Terugkeer, zal Ik dan nog enig geloof vinden op aarde? vandaag spreek Ik in duidelijke woorden; Mijn kindertjes, binnenkort zal de Liefde terugkeren als liefde; Ik zal tot jullie terugkeren en waarlijk Ik zeg jullie, als jullie Mijn Heilige Geest hebben herkend en Hem gezien hebben, komt dit omdat jullie Mij toebehoren aangezien de wereld Hem niet kan herkennen, Hem niet kan zien, noch Hem kan ontvangen; ach, Mijn kleintjes, wat zal Ik niet voor jullie doen! Ik verlang ernaar jullie gesterkt te zien door de gaven die Ik over jullie uitstort;²

ontvang jullie sterkte in gebed,
een voortdurend gebed tot Mij;

Ik zegen ieder van jullie; en jij,³ die gekomen bent omdat je kruis je verplettert, steun op Mij beminde, en offer Mij je verdriet en je lijden; Ik bemin je; Ik zal je komen helpen; verheerlijk Mij door Mijn Naam te prijzen;

ontvang de Adem van Mijn Heilige Geest op jullie voorhoofd en wees één onder Mijn Heilige Naam;

IXΘΥΣ 

13 mei 1991

Mijn kind, sta Mij toe te spreken tot Mijn kinderen door Mij je toestemming

¹ Apoc. 2: 17.

² Jezus hield daar stil. Dan verhief Hij zich, majesteitelijk, en zei toen, zonder te bewegen, deze woorden.

³ Jezus spreekt speciaal tot een persoon in de groep.

te geven om je hand en je tijd te gebruiken;

*Ik ben uit liefde aan U gebonden, Heer;
ben ik niet Uw Eigendom?
Gebruik mij dan volledig en zoals het U
behaagt mijn Heer;
want dit is mijn vreugde.
Kom Heilige Geest en doordring mij.*

Stad!¹ die Ik kwam bezoeken om door jou Mijn Liefde aan jullie allen te verkondigen en om jullie zieke inwoners te genezen, Ik zal jullie niet laten omkomen in schuld, noch zal Ik wachten om jullie te zien wegteren; Ik zal over jullie triomferen; Ik ben jullie Koning, Ik ben de Volmaakte, hoor Mij, en Ik ben van plan je te vormen Generatie tot een weerspiegeling van Mijn Godheid; het kroost van de zondaar zal Ik verteren door een razend Vuur, jullie Generatie zal haar bruiloft hebben met Mijn Heilige Geest,² en Ik zal met Mijn verterend Vuur het oppervlak van deze aarde veranderen in een goddelijke, bloeiende en nieuwe Aarde, en de wereld van vandaag zal verdwenen zijn;

Ik zal jullie allen met Mijn verterende Gloed zo zuiver als goud en zo doorzichtig als glas³ maken, omdat jullie harten van Mij zullen zijn en in het Mijne; Ik en Mijn Vader zullen jullie Woonplaats⁴ zijn en ook jullie zullen Onze woonplaats zijn; het is Mijn bedoeling jullie je goddelijkheid terug te geven schepping, zodat Mijn stralende

heerlijkheid als een lichtende toorts⁵ in jullie zal zijn; dan zal Ik, zoals een schildwacht een poort bewaakt, ook jullie bewaken voor alles wat onrein is en in jullie zou willen binnenkomen;⁶

Ik zal van ieder van jullie een stralende stad maken; Ik zal jullie volledig vernieuwen, want dit is de manier waarop Ik jullie gereed zal hebben om Mijn Heilige Geest te huwen; - Mijn Heilige Geest zal Zijn Woonplaats in jullie maken en jullie omvormen tot Zijn Heilige Stad,⁷ Zijn Domein en Zijn Eigendom; de huidige wereld zal er niet meer zijn en Mijn Wil zal op aarde geschieden zoals in de Hemel; de Liefde zal neerdalen als liefde, en Ik, de onzichtbare God, zal in jullie hart zichtbaar worden; het uur komt waarin jullie niet langer tastend jullie weg zoeken in de duisternis, daar jullie hart verlicht zal zijn door Mijn stralende heerlijkheid;⁸ Mijn Heerlijkheid zal zichtbaar worden in jullie harten;

kom, Mijn kind, luister nu naar Mijn Moeder, blijf dichtbij Mij, wij, ons?

Ja, mijn Heer. Ik ben door U verleid, verleid ook anderen ...

spreek voor hen ten beste en Ik zal komen en hen opzoeken en redden wat verloren⁹ was; lees Jesaja 41: 17-20; de Liefde bemint je;

IXΘΥΣ

(Later:)

¹ God veranderde plotseling en onverwachts van toon, en met krachtige Stem riep Hij naar mij uit en noemde mij Stad.

² Apoc. 21: 2.

³ Apoc. 21: 21.

⁴ Toespeling op Apoc. 21: 22. De Almachtige God en het Lam waren zelf de tempel. (Binnen in ons, de "stad".)

⁵ Apoc. 21: 23.

⁶ Apoc. 21: 27.

⁷ Lees Apoc. 21: 1-3.

⁸ Apoc. 21: 24.

⁹ Luc. 19: 10.

(Boodschap van onze Heilige Moeder voor de gebedsgroepen.)

kinderen, Ik roep vandaag ieder van jullie op om jullie hart te onderzoeken; laat jullie verdraagzaamheid jullie getuigenis zijn; Ik smeed jullie je hart opnieuw te onderzoeken;

de Boodschap van God aan jullie allen is het bewijs van Zijn Trouw; God openbaart Zich niet om jullie te veroordelen, God openbaart Zich om Zijn Trouw te laten zien in jullie gebrek aan trouw; God verlangt jullie verzoening; Hij komt om jullie uit de Macht van de Duisternis te halen en Zijn Rijk op aarde te openbaren; de onzichtbare God zal zichtbaar worden in Zijn Heerlijkheid in jullie harten; en de Hemelse dingen zullen zichtbaar worden in jullie harten; en de bleke weerspiegelingen, die jullie eerder voor schaduwen hebben gehouden, zullen hun werkelijkheid bewijzen;

de Heerschappij van het Koninkrijk van God op aarde is jullie nu zeer nabij; daarom smeed Ik jullie gereed te zijn voor deze Dag; als jullie zeggen aan jezelf te zijn gestorven en aan de principes van deze wereld, verbied dan jullie hart naar de wereld te fladderen; leef voor God en geef Hem de eerste plaats; neem niet langer deel aan ruzies, redetwisten en beschuldigingen, laat niet toe dat jullie lippen jullie veroordelen, vrees de Heer en Wijsheid zal spoedig als het ochtendgloren over jullie komen; de Heer zoekt en verlangt een onverdeeld hart;

Ik had jullie gevraagd en vraag jullie opnieuw te bidden, te bidden, te bidden met je hart; een eenvoudige conversatie met jullie Vader die in de Hemel is, omdat, als Ik vandaag van jullie vraag God een onverdeeld hart aan te bieden,

het is om jullie te leren trouw te blijven aan de principes die Ik jullie geleerd heb;

wat waardevol is voor God, is het hart dat Hem eert door zichzelf vrij te houden van alle bekeringen die tot zonde leiden; als jullie je lichaam door vasten hebben getuchtigd, vraag ik van jullie ook jullie lippen in bedwang te houden om alleen gebeden en lofprijzingen voor de Heer uit te spreken; laat niet toe dat jullie lippen jullie veroordelen; richt jullie hart, jullie verstand, jullie ogen en jullie lippen op Jezus en wees één en onverdeeld;

Ik nodig jullie uit, lieve kinderen, al deze dingen in praktijk te brengen, niettemin zonder de andere waarden van de Wet ongedaan te laten; en onthoud dat het Hart van de Wet Liefde is;

Ik zegen jullie allen;

18 mei 1991

(Voor Toulouse.)

Jezus?

Ik Ben;

wees in vrede, kleintje, Ik zal er meer dan één tot Mij terugbrengen; Ik heb je inderdaad hierheen¹ geroepen want hier hebben ze Mij nodig;

Ik bemin jullie hartstochtelijk, onthoud dit altijd; Ik breng tot Leven, Ik wijs niemand af, zondaar of onrechtvaardige; jullie allen zijn Mijn kinderen; Mijn Boodschap is een Boodschap van Liefde, een roep tot jullie ware fundamenten, een herinnering aan Mijn Woord en aan Mijn Bestaan; vrees

¹ Jezus wilde dat ik naar Toulouse ging in plaats van naar Montpellier.

Mij niet, vrees alleen degene die doet alsof hij niet bestaat en jullie dan des te kwaadaardiger tot de Dood brengt; Ik ben het Licht;

kom, vertel hun dat deze Boodschap niet aan hen gegeven is om sensatie te veroorzaken, maar om hen de urgentie, de ernst en het belang van Mijn Oproep te doen beseffen; de urgentie van hun bekering; de ernst van de toestand van hun ziel; het belang van hun verandering van leven en heilig te leven; het belang van Mijn Boodschappen die geestelijk voedsel zijn, een voedzame aanvulling voor hun geestelijk leven, een geneeskrachtige zalf voor hun wonden die hen in deze duisternis door de boze zijn toegebracht;

Ik wil dat Mijn kinderen zeer aandachtig luisteren naar alles wat Ik te zeggen heb: laat Mijn Geest van Waarheid jullie terugleiden naar de Waarheid; laat Mijn Geest van Kennis jullie herinneren aan de Ene en Enige Ware Kennis die Ikzelf jullie gegeven heb;

Ik, jullie Heer en Verlosser, zegen ieder van jullie;

IXΘΥΣ 

23 mei 1991

*Jahweh, mijn God,
U verkwist Uw parfums aan mij,
geprezen zij mijn Jahweh.
U bent van mij en ik ben van U.
Geef mij Uw schouder om tegen te leunen,
onwaardig als ik ben,
een zuchtje wind die ongemerkt
voorbijgaat en niet terugkeert,
een pluisje stof dat wordt weggewassen
door de eerste druppels regen,
sta mij toe in de Tegenwoordigheid van Uw
Heerlijkheid te verblijven.*

Leid mij door deze wildernis met een gevoelige hand, Beminde.

Vassula, zelfs in je ellende, zal Ik door jou tot de naties spreken, om jouw generatie Mij hun lofprijzingen te doen verkondigen;

Generatie, Ik ga jullie weiden;

dochter, Ik daal af van Mijn Troon, telkens wanneer je Mij aanroept om helemaal naar je toe te komen in je kamer en je te ontmoeten; onderworpen aan ellende, heb je Mijn Oneindige Liefde veroverd; verheug je! verheug je omdat je Koning je hoort telkens wanneer je je mond opent en Mijn Heilige Geest aanroept om je te komen helpen; roep Mijn Naam aan, Mijn kind, en de Liefde zal je helemaal overschaduwen en je gezelschap houden;

verblijd je Koning nu en laat Hem van Zijn Armzalig kind nogmaals haar beloften horen,

(Ik stond op en herhaalde mijn beloften aan het Heilig Hart van Jezus.)

Vassula van Mijn Heilig Hart, Ik aanvaard je toewijding, je offers hebben Mijn Hart verblijd; eer Mij, je Heer, door devoot te blijven en trouw tegenover Mij, Ik die jou Beloner ben;

25 mei 1991

*Jezus,
ik ben bekoord
door Uw Volmaaktheid,
ik ben verleid
door Uw Schoonheid;
Uw Verterende Liefde belegerde mijn
broosheid*

om ermee in te stemmen en het
slachtoffer van Uw Liefde te worden,
maar hoe zou ik mij kunnen
terugtrekken
bij het plotseling zien van zoveel
Schoonheid?

Uw Goedgunstigheid hypnotiseert mij
de hele dag door;
welke betovering schuilt er in Uw
Liefde?

beminde van Mijn Ziel, je ogen hebben
Mijn heerlijke Majesteit gezien, je oren
hebben Mijn Liefdeslied gehoord en
Ikzelf heb Mijn Eigen Licht in jou gelegd
om je voor eeuwig tot de Mijne te
maken; Mijn Nagelen en Mijn
Doornenkroon heb Ik je gegeven om je
Mijn nabijheid te tonen; je Bruidegom
ben Ik geworden en Ik heb je tot Mijn
bruid gemaakt om Mijn Kruis met je te
delen als ons huwelijksbed; Mijn Passie
zal je grijpen om een kopie van Mij, je
Bruidegom, te worden; Ik ben je
Trooster in dagen van smart;

Ik heb jou gekozen en niet jij Mij, om
je Mijn onuitputtelijke Rijkdommen te
tonen;

Heer, wat wilt U dat ik voor U doe?

breng Mijn volk terug tot het ware
Geloof, gebaseerd op liefde; bid dat Mijn
Kerk één worde, vrij van alle kwaad; doe
boete, dochter, doe boete voor de zonden
en de ongerechtigheden van de wereld
die Mijn Heilig Hart zozeer beledigen ...

Mijn dochter en bruid, kijk in het Hart
van je Verlosser, kijk binnen in dit Hart
dat je gered heeft; neem Mijn Hart,
troost het door Mij te beminnen; Ik,
Jezus, kus je op je voorhoofd;

IXΘΥΣ 

1 juni 1991

dochter, laat Mij tot je prediken; Ik ben
het die je de Kennis gegeven heeft; bid,
dat Mijn Koninkrijk op aarde wordt
zoals in de Hemel;

2 juni 1991

*(Hier ontcijfert Jezus Apoc. 21, deel van
Apoc. 22, en Daniël 11: 31-39.)*

Mijn Heer?

Ik Ben; vrede zij met je;

spoedig, zeer spoedig nu, zal Ik je
ontdoen van je oude gedrag en je oude
zelf, schepping, om je te bekleden met
Mijn Goddelijkheid,¹ en je te herinneren
aan de Ware Kennis, dus luister, Mijn
beminden, naar Mijn Heilige Geest; sta
Mij toe jullie allen voor te bereiden zodat
jullie gereed mogen zijn Mijn Koninkrijk
te ontvangen; Ik, de Heer, nodig
iedereen uit om met Mij te delen en Mijn
Heerlijkheid te zien;

Mijn Hart is ziek van liefde voor je
generatie ... helaas! voor degenen die
nog hun zonden in zich zouden dragen,
in hen genesteld als een kind, wanneer
Mijn Dag² komt! bid dat iedereen gereed
mag zijn wanneer die Dag komt; ween
over jullie broeders die nog in duisternis
leven en Mijn Heerlijkheid hebben
verworpen voor een waardeloze imitatie,
diezelfde waarover de profeet Daniël
spreekt;³

Ik zal in duidelijke woorden tot jullie
spreken, rekening houdend met de staat

¹ Toespeling op de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe
Aarde, Apoc. 21: 1.

² Toespeling op Matt. 24: 19.

³ Tot de ongelovigen die niet meer geloven in het
Eeuwigdurend Offer dat de Heilige Eucharistie is,
noch aan de Verrijzenis.

van jullie ziel en jullie gebrek aan Kennis; Ik kom niet met geweld over jullie met Mijn Heilige Geest om jullie vrijheid geweld aan te doen, noch kom Ik om jullie te veroordelen; Ik kom tot jullie uit Barmhartigheid om jullie voor niets de volste Kennis van Mijn Wil te geven; door Mijn Volmaakte Wijsheid kom Ik om in jullie de Kennis te vermeerderen die Ikzelf, Ikzelf jullie gegeven heb; Ik kom niet om nieuwe dingen toe te voegen aan wat jullie al gegeven is, maar Ik kom om Mijn Koninkrijk in het midden van jullie hart te plaatsen;

Citadels!¹ hebben jullie nog niet begrepen? hebben jullie nog niet begrepen dat Ik, de Heer, in jullie leef? hebben jullie niet begrepen dat jullie Mijn heiligdommen zijn? wanneer Ik tot jullie spreek over hemelse dingen zijn jullie dan bereid ze te ontvangen?

luister: de Schrift zegt: "de ijver voor Uw Huis zal Mij verteren;" inderdaad, vandaag heeft Mijn ijver weer zijn hoogste punt bereikt, en van boven zal Vuur neerkomen en Mijn heiligdommen² verteren, Ik zal jullie omvormen, Citadels,³ in een staat van Genade waarin jullie niet langer vrezen Mijn hemelse Glorie te verlangen noch vrezen Mijn Goddelijkheid⁴ te erkennen;

de Plunderaar⁵ is als rook in jullie binnengedrongen, jullie, die het heiligdom zijn van Mijn Heilige Geest, de heilige citadel van Mijn

Goddelijkheid; Satans rook drong binnen door kieren en gaten en overviel jullie in je slaap, omdat jullie Mij niet hebben erkend in Mijn Goddelijkheid, maar liever jullie eigen irrationele ideeën hebben gevolgd; Ik zeg jullie dit: Ik zal jullie duisternis vullen met Mijn Licht omdat Mijn bedoeling is, generatie, je te huwen met Mijn Heilige Geest;⁶

er is gezegd dat de Rebel jullie met geweld zal voeden de ene dag met een portie Rationalisme en de andere dag met een portie Naturalisme met de bedoeling het kleine licht dat nog in jullie is overgebleven te vernietigen en uit te doven, jullie die Mijn tempel zijn; de Indringer⁷ is veel van Mijn Citadels⁹ binnengedrongen, forceerde zijn rampzalige gruwel¹⁰ in jullie en heeft Mijn Eeuwigdurend Offer⁸ in jullie afgeschaft om in zijn plaats een waardeloze imitatie⁹ op te richten, een beeld van de sterfelijke mens, wat een gruwel is in Mijn Heiligheid;¹⁰

jullie zijn Mijn Heilige Stad;¹¹

en jullie, jullie die Mijn Heilige Geest toestonden als een Rivier¹² in jullie te stromen, jullie zijn Mijn Nieuwe Jeruzalem,¹³ de Eerstelingen,¹ juist,

⁶ Apoc. 21: 2; Apoc. 21: 9-11.

⁷ Satan.

⁹ Ons. Toespeling op: Daniël 11: 31. – "Zijn strijdkrachten zullen komen om het heiligdom en de burcht te ontwijden."

¹⁰ Sekten als New Age enz.; ... materialisme en rationalisme die leiden tot atheïsme.

⁸ Zodra de mensen tot deze sekten vervallen of tot het Atheïsme, houden ze ook op het Eeuwigdurend Offer te ontvangen dat de Heilige Eucharistie is. Daniël 11: 31.

⁹ Sekten die het Woord van God na-apen.

¹⁰ Jezus weende.

¹¹ Jezus zei dit zeer majesteitelijk. Apoc. 21: 2.

¹² Lees Ezechiël 47: 1-12; Apoc. 22: 1-2.

¹³ Apoc. 21: 2.

¹ Wij zijn Gods Huis, een citadel voor God. God riep het uit en noemde ons 'Citadels': Daniël 11: 31-39.

² Ons.

³ Dat zijn: wij.

⁴ Hier bedoelt God dat de niet-bekeerden en de ongelovigen die de Heilige Eucharistie afwijzen en de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie ontkennen, door God uit Genade zullen worden veranderd.

⁵ Satan.

diegenen die standvastig waren en trouw;² en zoals dauw uit Mijn Mond komt, als regendruppels op het gras, zullen jullie Hoop leggen in vele dorre harten, omdat alle stralende Heerlijkheid van Mijn Hart zich in jullie zal weerspiegelen, jullie doen schitteren als kostbare juwelen van kristalheldere diamant;³

Ik zeg jullie plechtig, velen van jullie die niet uit de Geest geboren zijn zullen van boven ontvangen, door Mijn Genade, de Geest van Waarheid; de Geest van Waarheid zal in al Zijn stralende Heerlijkheid uit de Hemel neerdalen en Zijn Verblijf in jullie maken; Mijn Heilige Geest zal jullie huwen om Zijn bruid⁴ te worden en jullie mooi makend door Zijn Heiligheid, en plotseling zullen de Hemelse dingen zichtbaar worden in jullie hart, en Mijn Koninkrijk dat nog onzichtbaar is voor jullie hart zal zichtbaar worden en kristalhelder in heel Zijn Hemelse Glorie;

beminden van Mijn Ziel, Citadels, gezegend zijn jullie die onberispelijk worden bevonden;

(dit⁵ is Mijn manier om je te onderrichten in hemelse dingen; het is niet zonder inspanning, Mijn kind, maar wees ervan verzekerd dat alles wat Ik te zeggen heb, zal worden geschreven en gelezen; dit is Wijsheid die je onderricht, Mijn Vassula; Ik bemin je en Mijn Liefde voor jou is eeuwigdurend;)

⁶Ik zal iedereen zich laten verwonderen over Mijn eerstelingen; en beetje bij

beetje zal de oude wereld verdwijnen⁷ en als een kledingstuk⁸ verslijten; nog slechts een korte tijd nu en alles wat bedekt was zal worden onthuld en alles wat verborgen was zal voor jullie eigen ogen worden ontsluit;

Mijn Nieuwe Jeruzalems! jullie, die de eerstelingen van Mijn Liefde zijn, jullie die Mijn Heilige Geest verleidde met Mijn Nieuwe Liefdeshymne, jullie die Ik gehuwd heb, ga uit naar de naties en zing voor hen Mijn Nieuwe Liefdeshymne;⁹ werk voor Vrede, zaai de zaden die Ik jullie gegeven heb; wees als bomen die aan de oevers van de Rivier van het Leven¹⁰ groeien; laat jullie bladeren een geneeskrachtige¹¹ balsem zijn voor de ellendigen, en laat jullie takken vruchten dragen in heiligheid;

wees Mijn herstellende van breuken,¹² herbouwers van Mijn geruïneerde heiligdommen; geef aan hen die in de goddeloze netten van Satan zijn gevallen en gevoed zijn met porties Rationalisme en Naturalisme, en Mijn genezend water uit Mijn Borst, deze stroom die uit Mijn Heiligdom¹³ vloeit, zal jullie vervullen en gezond maken; niemand zal in staat zijn dit beekje tegen te houden; de stroom zal overvloedig blijven vloeien uit Mijn Hart; hij zal overal heen vloeien, zich veelvuldig delen in andere en verschillende beekjes, naar alle richtingen gaand, en overal waar dit genezende Water stroomt, zal IEDEREEN, ziek, verlamd, blind, worden genezen; zelfs de doden zullen weer tot leven komen; niemand zal in

⁷ Apoc. 21: 4.

⁸ Hebr. 1: 11.

⁹ Apoc. 14: 3.

¹⁰ Apoc. 22: 1.

¹¹ Apoc. 22: 2; Ezechiël 47: 12.

¹² Jesaja 58: 12.

¹³ Christus' Lichaam (Hart): Ezechiël 47: 12.

¹ Apoc. 14: 4.

² Apoc. 13: 10.

³ Apoc. 21: 11.

⁴ Apoc. 21: 22; Apoc. 21: 9.

⁵ Jezus spreekt nu tot mij.

⁶ Vervolg van de boodschap.

staat zijn Mij te beletten jullie te zuiveren;

ach! beminden, van rebellen zal Ik levitische priesters maken; jullie die Mij verachten zal Ik veranderen in parels, stralende steden van licht om Mij te eren; en Ik zal in jullie leven, want jullie zullen gekleed zijn in Mijn Eigen Heiligheid; Ik, de Heer, zal in het land van de levenden zijn, en tegen hen, die Mijn Heilige Geest verstikken en alles als nonsens zien, zeg Ik: Ik bezit dingen die jullie verstand te boven gaan; Ik zal de macht van Mijn Geest demonstreren en jullie lippen openen en jullie harten doen uitroepen naar Mij:

Abba!

Liefde zal jullie volmaakt maken; Wijsheid zal jullie leren Mijn Heilige Geest te erkennen, en zal jullie ook bij de heiligen doen voegen;

Ik zegen ieder van jullie en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; wees één onder Mijn Heilige Naam,

IXΘΥΣ 

en jij, die Mijn gekozen instrument bent om Mijn Liefde naar de heidenen en de rebellen te brengen, zet je reis met Mij voort; sta Mij toe je te roepen wanneer Ik wens;

Ik Ben is met je en bemint je; kom;

6 juni 1991

*Als mijn geest verkilt
en ik tot een soort lethargie verval, Heer,
en als ik zo weinig geneigd raak
met U te spreken*

*en U op deze speciale manier te ontmoeten,
zal ik dan als een blad verwelken en langzaam
verdorren voor Uw eigen Ogen?*

Ik heb op je gewacht ... Ik sprak telkens tot jou, ziel, maar alles wat Ik hoorde van jou was, stilte ... geef Mij je aandacht, ziel, Ik heb je zoveel te zeggen en je interesse te wekken; lethargie? roep dan luid tot Mij! Ik zal over je ademen en het ijs zal smelten;

Heer, er zijn tijden waarin het Licht dat U mij gegeven heeft lijkt te verdwijnen achter een donkere rook.

kind, je stem kan tot in de Hemel reiken en helemaal tot aan Mijn Troon, dus schreeuw het uit tot Mij en als een bliksem in de wolken zal Ik antwoorden: "hier zijn We,¹ We zullen je smeekbede verhoren;"

*Kom dan nu en red mij,
vul mijn lamp met olie,
adem over mij om mij te doen
opleven,
doordrenk mij met Uw geur van mirre,
vervolmaak mij in Uw
Tegenwoordigheid,
toon mij Uw goedheid ...*

houd je vraag niet in, spreek, kind!²

*Wat U voor mij doet met zoveel
Liefde, Trouw en Barmhartigheid,
zou U dit ook niet willen doen
voor iedereen van Uw kinderen,
die het evengoed nodig hebben als ik?*

¹ De Heilige Drie-eenheid.

² Jezus leek verlangend de rest van mijn zin te horen waarvan ik wist dat Hij hem al kende.

wees gezegend!¹ Ik, God, zal komen en ieder van jullie redden; Ik zal niet toestaan dat Mijn Kerk² wegwijnt; generatie, Ik ben van plan je te redden ... maar niet door bedreiging of rampen, toorn of beschuldiging; Ik ben van plan je te redden, generatie, door je met Mijn Liefde en Barmhartigheid te omhullen, om je naaktheid te bedekken; Ik zend Mijn Heilige Geest overvloedig tot jou zodat jouw geest, vervuld van Mijn Geest naar Mij uitroept:

“Abba!”

vandaag, bedekken Bloedige tranen Mijn Ogen door de doofheid van Mijn schepping; een hoogst hardnekkige geest is Mijn Domein³ binnengedrongen; hun ziel verzwakt in hun binnenste; Ik kijk in wat eens Mijn Trouwe Stad⁴ was, en zie dat ze vandaag geworden is tot een hoerenstad!

Heer! Uw Heerschappij, is die nog niet begonnen?

schrijf dit: "gelukkig zij die genodigd zijn voor het bruiloftsfeest van het Lam";⁵ Mijn Heerschappij is al begonnen in vele harten; Ik heb deze zielen tot Mijn Bruid gemaakt om ze te vernieuwen⁶ en Ik zeg jullie: Mijn Geest van Waarheid zal doorgaan uit te zwermen over Mijn hele schepping, Stad⁷ voor Stad bestormen en de ontucht, de ongerechtigheid en alle onzuiverheid die in hen te vinden zijn,

¹ Jezus leek erg gelukkig.

² Wij zijn de Kerk.

³ God bedoelt onze ziel. Zijn Domein, waar Hij verblijft, moet gevonden worden in de kern van onze ziel die aan God toebehoort.

⁴ God bedoelt hier ons. Hij noemt ons "Stad".

⁵ Apoc. 19: 9.

⁶ Toespeling op Apoc. 21: 5: "Zie, Ik maak de hele schepping nieuw".

⁷ God bedoelt Ziel voor ziel.

zal Ik door Mijn Eigen Hand uitroeien; Ik zal alles uitroeien wat geplant is door Dwaasheid met het Vuur dat Ik uit de hemel zal zenden; dochter, de eerste hemel en de eerste aarde zullen verdwijnen,⁸ en ieder van jullie zal worden vernieuwd door de Liefde van Mijn Heilige Geest; Ik zal het aanschijn van deze wereld veranderen;

Is dit wat U bedoelt met de vernieuwing van Uw Kerk, de vernieuwing van onszelf, omdat wij de Kerk zijn? Het Nieuwe Jeruzalem?

leerlinge, je hebt het goed gezegd; jullie zijn allen Mijn Kerk, Mijn Heiligdom citadel,⁹ Mijn Domein, Mijn Stad, Mijn Eigendom, Mijn Jeruzalem; Ik zal Stad voor Stad¹⁰ vernieuwen met Mijn Vuur van Liefde; Ik bedoel jullie te verzamelen van de vier hoeken van de aarde en jullie te genezen; Ik bedoel de rampzalige gruwel¹¹ die in Mijn Tempel is opgericht¹² met Mijn Vuur te verbranden; de rampzalige gruwel is: de geest van Rebelle die er aanspraak op maakt aan Mij gelijk te zijn; het is de geest van het Kwaad die zichzelf op de troon verheven heeft in Mijn heiligdom¹³ en de plaats inneemt van Mijn Eeuwigdurend Offer,¹⁴ en jullie generatie Goddeloos maakt; het is de geest van Rationalisme en van Naturalisme die velen van jullie tot atheïsme heeft gebracht; dit is de geest die jullie doet geloven dat jullie jezelf genoeg zijn en dat jullie alles kunnen bereiken door jullie eigen inspanningen en op eigen

⁸ Apoc. 21: 1.

⁹ Daniël 11: 31.

¹⁰ Ons.

¹¹ Daniël 11: 31; 12 : 11; Matt. 24: 15.

¹² Wij zijn de tempel.

¹³ Wij zijn het Heiligdom.

¹⁴ De Heilige Eucharistie, de Heilige Communie.

kracht; deze rampzalige gruwel veranderde jullie in een waterloos land van droogte, een woestijn;

Mijn Eeuwigdurend Offer heb je in je innerlijk afgeschapt omdat je je geloof verloren hebt, generatie; hoe velen van jullie dorsten naar Mij? zeer weinigen komen om Mij te drinken, en toch kunnen jullie Mij drinken zonder geld; wie is hongerig naar Mij? jullie kunnen Mij gratis ontvangen, helemaal kosteloos; en toch hongert bijna niemand ernaar Mij te eten; het Kwaad heeft jullie verstand verwrongen, jullie geest betoverd zodat hij alles in zich opneemt wat niet van Mij is; in plaats van Mijn Licht op te nemen deed Satan jullie zijn duisternis opnemen, in plaats van stralend en mooi te worden, zijn jullie afgestompt, wegwijnend, en als een verdorde tak zijn jullie nu klaar om te worden afgezaagd en in het vuur geworpen en verbrand te worden;

wees niet bang voor Mij, Ik ben de Rivier van het Leven, Ik ben de Weg naar de Hemel, Ik ben de enige Waarheid die jullie ertoe leidt Mijn Heerlijkheid voor Eeuwig te delen;

Tempel van God! Mijn dochter, wandel met Mij;

IXΘΥΣ 

12 juni 1991

*Heer,
U achtervolgt mijn vervolgers
en haalt hen in,
en zij kunnen mij geen kwaad doen;
vreemden¹ komen naar mijn gunst
dingen,
maar toch, als ik naar de mijnen² ga,*

¹ De Rooms-Katholieken.

² De Orthodoxen.

*als tot armoede vervallen,
als een behoeftige bedelaar,
om hen over Uw Wonderen te vertellen,
dan lijken hun oren verzegeld
zodat zij Uw Nieuwe Liefdeshymne
niet zouden horen.
Moet ik dan de wijnpers alleen treden
en niemand hebben
van mijn volk die met mij is?*

is Mijn Eigen Arm niet genoeg voor je? zijn Mijn Eigen Ogen die dag en nacht over je waken niet voldoende voor je? dochter, spoedig, zal Ik Mijn Heilig Gelaat aan hen tonen, Ik zal jouw³ land overspoelen met Mijn Geest, en Rivieren zullen overstromen en zich uitstorten; Ik zal Mijn Gelaat niet voor hen verbergen ... hoop Mijn Vassula, hoop ... je Koning zal niemand in de steek laten;

Hij zal komen met genezende zalf in Zijn Hand en jullie één voor één genezen; verheug je, Mijn dochter, verheug je; Ik zal hun oren openen voor Mijn Heerlijkheid;

kom, de geheimen van het Hemels Koninkrijk zijn aan jou geopenbaard, bid dat ze ook aan hen geopenbaard mogen worden;

IXΘΥΣ 

13 juni 1991

(Boodschap van onze Heilige Moeder.)

Vassula? wil je Mijn Woorden opschrijven om deze woestijn te verzadigen?

Ja, Heilige Moeder, Moeder van God.

³ Griekenland.

schrijf Mijn dochter;

gezegenden van Mijn Ziel, beminden van Mijn Hart, vandaag vraag Ik ieder van jullie om je hart te richten op het wandelen met God; God is jullie Sterkte, jullie Leven en jullie Geluk; niemand kan leven zonder God;

Jezus is de Ware Wijnstok en jullie zijn de ranken; een rank die afgesneden is van de Wijnstok, droogt uit en verdort onmiddellijk; hij is dan van geen nut maar alleen te worden geworpen in het vuur; wandel met het Licht en wees niet bang om jullie geheel aan Hem over te geven; geef jezelf aan God en jullie harten zullen worden vervuld van Vreugde;

begrijp, beminde kinderen, dat God in deze dagen komt om jullie te redden en jullie te bevrijden uit de netten van Satan en jullie terug te brengen naar Zijn Heilig Hart; Onze Twee Harten zijn verenigd ondanks de argumenten en de afwijzingen door de wereld van deze Waarheid, want ze hebben niet allen deze Waarheid aanvaard maar gebruiken deze Waarheid in plaats daarvan om elkaar te bestrijden;

Onze Twee Harten zijn verenigd en dorsten samen naar jullie redding, kinderen; kom en hoor Ons deze keer: sluit Vrede met God, wees verzoend; verhef jullie gelaat tot God en vraag Hem jullie hart te vullen met Zijn Licht; leer God te beminnen als jullie Vader, Hij die jullie meer bemint dan iemand zich kan voorstellen en die jullie zonder ophouden uit Zijn Hart Zijn stromende Vrede zendt, als een Rivier, om de innerlijke woestijn van jullie ziel te verzadigen;

leef niet alleen van woorden, beleef en handel naar elk woord dat jullie in het Evangelie gegeven is; wees niet dood voor de letter van de Wet, leef haar; wees

niet bang als iemand jullie bespot of weigert te geloven in de Wonderen die God jullie vandaag geeft, want Ik zeg jullie: als iemand jullie tot zwijgen dwingt, zullen de stenen des te harder roepen;¹ alleen God kan jullie Vrede en Geluk geven; Ik bid voor jullie zonder ophouden opdat de harten van deze generatie, die hard als steen zijn, zich tot God kunnen wenden en als een bevroede tuin worden, van een onbewoonde woestijn een Heilige Stad vol van Gods Licht, een Licht dat van God komt en niet van zon of maan;² als de storm is gaan liggen zullen bloemen³ opschieten en het aanschijn van de aarde veranderen;

Ik, jullie Heilige Moeder, zegen ieder van jullie;

17 juni 1991

(Boodschap voor Pistoia in Italië (nabij Florence).)

vrede zij met jullie; Ik ben helemaal naar jullie gekomen om jullie te zeggen:

Ik ben hier;

beminden, Mijn Heilig Hart is ontbrand, daarom daal Ik van Mijn Troon neer om helemaal naar jullie toe te komen en bied jullie Mijn Vrede en Liefde aan; de Barmhartigheid staat voor jullie deur; als er twee knieën waren om jullie bij je geboorte met grote liefde te ontvangen en twee armen om jullie met genegenheid te omhelzen, zeg Ik jullie:

¹ Beelden van Jezus en Maria die Bloedige Tranen wenen zijn een Goddelijke Openbaring wanneer de mensen proberen de Heilige Geest te verstikken. (Lucas 19: 40.)

² Apoc. 21: 23.

³ Bloemen: de eerstelingen, de nieuw-bekeerden.

Ik heb meer dan dat gedaan, Ik heb Mijn Leven voor jullie gegeven;

Ik ben de Bron van Liefde; kom, verzaak aan alles wat jullie ziel besmet en volg Mij; zeg niet: "Mijn manier van leven is onberispelijk;" jullie zijn zonder schoonheid en zonder majesteit zolang jullie ziel bevlekt is en onvolmaakt; kom, Ik kan jullie ziel vervolmaken, aangezien Ik jullie vrij en kosteloos Mijn Bloed en Mijn Vlees aanbied; geef jezelf aan Mij over, Ik ben het Leven;

vandaag daal Ik plotseling over jullie neer, Ik kijk om Mij heen en Mijn Hart is vervuld van verdriet; Ik had deze aarde eens ontgonnen en in een Tuin veranderd, met de fijnste geuren van zijn bloemen, Ik heb Mijn 'levitische priesters' achtergelaten om hem te onderhouden; Ik heb hun Mijn Belangen toevertrouwd, maar Mijn tuin tref Ik verwaarloosd aan, Mijn bloemperken verdord, Ik ben omgeven door een eindeloze woestijn, verwoest; zelfs de jakhalzen valt het moeilijk daarin te overleven; schorpioenen en adders zijn de bewoners die gedijen in haar verraderlijke droogte en als er slechts een rest van Mijn lammeren in leven is, is het omdat Ik jullie zonder ophouden had gezonden, Mijn engelen, om Mijn lammeren te grijpen, weg van giftanden van de adders en van de stekels van de schorpioenen; Mij werd gezegd dat Ik Mijn hele schaapskooi veilig en onaangetast zou aantreffen bij Mijn Terugkeer en Mijn Tuin onderhouden en bevloeid maar nauwelijks was Ik vertrokken, nauwelijks had Ik Mijn rug gekeerd, of ze veranderden Mijn Tuin in een hol voor hagedissen en spinnen ...

O kom! jij die nog ronddwaalt in deze wildernis en zegt: "ik heb mijn Verlosser gezocht maar Hem niet gevonden;" vind Mij, Mijn beminde, in zuiverheid van

hart, door Mij te beminnen zonder eigenbelang, vind Mij in heiligheid, in de overgave die Ik van jullie verlang; vind Mij in het onderhouden van Mijn Geboden; vind Mij door kwaad met liefde te beantwoorden; vind Mij in eenvoud van hart; zondig niet meer; houd op kwaad te doen; leer goed te doen, streef naar gerechtigheid, help de verdrukten, laat deze wildernis en deze dorheid jubelen; laat jullie lauwheid ontvlammen in een vurige vlam; geef jullie apathie op en vervang haar door ijver; doe al deze dingen opdat jullie in staat zijn te zeggen: "ik heb mijn Verlosser gezocht en ik heb Hem gevonden; Hij was de hele tijd dichtbij mij, maar in mijn duisternis was ik niet in staat Hem te zien; O, Ere zij God! Gezegend zij onze Heer! hoe heb ik zo blind kunnen zijn?"

Ik zal jullie er dan aan herinneren Mijn Grondbeginselen te onderhouden en te koesteren zodat jullie mogen leven; Ik zal komen als een bliksem, als een lichtflits in de wolken met Mijn Heilige Geest om de tranen van elke wang te wissen, dus moed, Mijn beminden, de Liefde zal als liefde terugkeren;

Ik, het Heilig Hart, zegen jullie allen en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; wees één onder Mijn Heilige Naam;

IXΘΥΣ 

18 juni 1991

Heilig Hart,

U bent het Thema van mijn leven.

U bent aan mijn zijde

en altijd bereid mij te helpen.

*U hebt mij nu tot Uw Eigendom gemaakt
en Uw Eigen Armen
zijn mijn omheining,*

*wat kan ik nog meer vragen;
U hebt mijn aanklagers verjaagd
in één oogwenk,
en het vuur dat mij omringde
is er niet meer!*

*Heer,
U hebt mij nu opnieuw een visioen
gegeven
van Uw Heilig Hart,
ik kon Het nauwelijks herkennen
als een hart!
Uw Hart leek één grote wond ...
nauwelijks had ik mijn verdrukkens
achter mij gelaten
of ik zag weer een ander vuur ontstoken,
weer een andere wond in Uw Hart,
een andere grote doorn in Uw Hoofd.*

*Mijn Jezus ...
deze keer ga ik onderhandelen met U,
als U mij toestaat; dit is wat ik voorstel:
Neem deze grote doorn weg uit U
en in plaats daarvan zet hem in mij.
Ik zal hem houden
totdat de Vader deze priester
de Genade en het Licht geeft dat hij
nodig heeft
om in staat te zijn z'n fout in te zien,
en dat ik U toebehoor.*

Vassula, laat het zo zijn; laat het zijn
zoals je vraagt; Ik aanvaard je offer; Mijn
kind, wees gezegend; Ik ben niet de
Enige die Zijn tranen inslikt, je Heilige
Moeder huilt ook; kom tot Ons op deze
wijze om met Ons te delen; ook deze
storm zal worden bedaard; de Vader ziet
alles, Mijn kind;

Ik zal hele valleien kantelen en bergen
ontwortelen als die tot een bedreiging
zouden worden voor Mijn Liefdesverzen,
Liefdesverzen die een Oproep zijn tot
jullie bekering; Mijn Boodschappen van
Liefde zullen doorgaan; Satans greep
raakt nu verslapt en Ik zal hem weldra
muilkorven; de Liefde is altijd dichtbij je

en Hij kijkt nu en dan nauwlettend in
Zijn kamer¹ om na te gaan of alles in
orde is, deze kamer waarin Hij Zijn rust
neemt;

Ik ben Jahweh; bloem, Sint Beda is
aan je zijde;

Wie is hij?²

Jahweh bemint je;

22 juni 1991

*Ach, hoezeer Barmhartigheid en Liefde
mij onophoudelijk omhullen en mij
zegenen!*

*de Wijsheid is mijn persoonlijke Lerares,
en Zij onderricht mij en anderen;
Uw Heilige Tegenwoordigheid
die mij zo voortdurend terzijde staat
stelt mij gerust en geeft mij
hoop en moed.*

*Ach, Jahweh, mijn Vader,
ik verlang naar U, wat verlang ik naar
U!*

*Jahweh, mijn Abba,
U hebt mij tot in het merg verleid.*

Ik heb je Mijn Kennis gepredikt; leer uit
Mijn Mond, kosteloos; je zult op een dag
je geest bevelen in Mijn Handen;

*Heer,
zoals U mij door Genade hebt
gefascineerd,
fascineer, ook door Genade, de rest van
de wereld;
bijvoorbeeld de heidenen, de goddelozen,
en vooral hen die beweren goden te zijn
vanwege hun wijsheid,
en die beweren aan U gelijk te zijn.*

¹ Kamer: mijn hart, Gods rustplaats.

² Uitgeversnoot: Sint Beda (673-735), Benedictijner
monnik en auteur van: 'The Ecclesiastical History of
the English People', wordt door de Rooms Katholieke
Kerk als Kerkleraar beschouwd.

Ik zal hen te hulp komen; nu zijn zij hulpeloos gestrikt in Satans net, maar jij moet bidden voor je broeders opdat Ik Mijn Heilig Gelaat ook aan hen kan openbaren;

27 juni 1991

kom, laten we werken; stel je vertrouwen in Mij;

- er is gezegd dat vóór Mijn Grote Terugkeer tekenen aan jullie gegeven zullen worden; jullie moeten letten op deze tekenen die aan Mijn Dag van Heerlijkheid voorafgaan; men kan, als men de Schrift zorgvuldig leest, al deze waarheden ontdekken; hoe komt het dat jullie verstand niet openstaat voor het begrijpen van de Schrift? kom nu en begrijp; hoor Mij nu, Mijn kind: jouw generatie gedijt in haar rebellie; wat zijn ze van hun geloof afgevallen! van Mijn kant heb Ik Mijn oproepen vermeerderd, Mijn waarschuwingen, Ik wenkte jullie dag na dag, Ik heb Mijn Zegeningen vermeerderd; maar Ik kreeg geen antwoord; Ik zei: "zou Ik nog iemand vinden wanneer Ik kom?" waarom heeft niemand geantwoord toen Ik riep? maar in plaats van een antwoord op Mijn smeken hebben jullie Mij de rug toegekeerd, "voor wie denkt Hij dat Zijn Boodschap is?" is alles wat Ik hoorde; wat rebelleren ze en wat lasteren ze tegen Mijn Godheid! maar niemand is in staat die Vastgestelde Tijd weg te duwen, noch het Uur; ze zullen over hen komen, zo plotseling als een donderslag;

vandaag, dochter, is de Antichrist de geest van Rebellie door Satan gegeven, zoals de Schrift hem omschrijft: de

Rebel,¹ die de rampzalige gruwel is opgericht in Mijn Tempel waarover de Profeet Daniël sprak - ieder van jullie is Mijn Tempel ... degene die de Schrift de Rebel noemt en omschreven is als de rampzalige gruwel is een van de twee voorafgaande tekenen van het einde der Tijden; het andere teken is jullie grote geloofsafval;

jouw tijdperk, Mijn kind, heeft Mij tekort gedaan in de aanbidding die jullie Mij verschuldigd zijn maar ook jullie Leven; het plan van Satan was dit tijdperk te veroveren en jullie te doen geloven dat jullie zonder Mij kunnen; zo, is de geest van Rebellie, die de Antichrist is, Mijn Woning² binnengedrongen; dat is de geest van Wetteloosheid, om niet meer te zeggen, en die heeft zich vandaag geïnstalleerd in het hart zelf van Mijn Heiligdom;³ deze geest van Rebellie is het die degenen die hem bezitten doet uitroepen: "ik ben een god!"⁴ de mensen zijn afvalligen geworden, en door hun afvalligheid werd de weg voor Satan geopend om in hen binnen te gaan en hen allen te leiden tot een gewelddadige dood;

deze geest van Rebellie die de ziel verwoest, de geest en het hart, is de Vijand waarover de Apostel Paulus sprak; degene die beweert zoveel groter te zijn dan alles wat de mensen "god" noemen, zoveel groter dan alles wat aanbeden⁵ wordt, degene die zegt: "ik zal wedijveren met De Autoriteit";⁶ dus zij zetten zichzelf op de troon in Mijn plaats⁷ en verkondigen hun eigen wet om

¹ Lees 2 Tess. 2: 1-12.

² In onze zielen.

³ Het binnenste van ons hart.

⁴ Ez. 28: 2; Jes. 14: 14; 2 Tess. 2: 4.

⁵ 2 Tess. 2: 4.

⁶ Toespeling op Jes. 14: 14: "Ik zal wedijveren met de Allerhoogste".

⁷ Toespeling op Ez. 28: 2: "Ik zit op de troon van

oorlog te voeren tegen Mijn Wet en alles wat van Mijn Geest komt;

dag na dag, uur na uur blijven zij Mij verdriet doen en beledigen ze Mijn Heilige Geest; O stof en as, jullie die Mijn Eeuwigdurend Offer hebben verwijderd uit jullie binnenste, willen jullie sterven? waarom rivaliseren jullie met Mij? waarom ontkennen jullie Mijn Heilige Geest van Genade? ieder die Mij verloochent is de Antichrist, want hij verloochent de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die één en dezelfde zijn, omdat Wij alle drie overeenstemmen;¹

vandaag wijzen velen van jullie de uitstorting van Mijn Heilige Geest af; de genaden en de gaven die Mijn Heilige Geest jullie geeft door Mijn Oneindige Edelmoedigheid, worden genegeerd en onderdrukt; deze mensen ontkennen en verwerpen alle gaven van Mijn Geest; velen lopen rond en bewaren de uiterlijke schijn van godsdienst maar verwerpen de innerlijke kracht van Mijn Kerk, de innerlijke kracht die Mijn Heilige Geest is;

ze zeggen: "ik heb mijn geloof bewaard, nu wacht mij alleen nog de zegekrans van mijn rechtschapenheid"; Ik vraag jullie: hebben jullie alles gedaan wat jullie kunnen om jezelf voor Mij te kunnen vertonen? Ik heb geprobeerd jullie wakker te schudden en jullie te zeggen dat jullie zijn als een opgedroogde rivier, en dat alles wat jullie zeggen hol is; zo gauw de zondaar die door Mijn Heilige Geest is bekeerd, Mijn Huis binnen gaat, zo gauw hij de Schatten ontdekt van Mijn Hart die voor jullie allen gereserveerd zijn, overvallen jullie hem als een storm om hem te verleiden terug te keren in goddeloosheid; hij die juist ontsnapt is

aan de rebellie, wordt door jullie verleid om opnieuw te rebelleren;

op de Dag van het Oordeel zal Ik tegen jullie zeggen: jullie hebben Mij niet geloofd, maar Mij voor leugenaar uitgemaakt, omdat jullie het getuigenis niet vertrouwd hebben dat Ik gegeven heb over de Voorspreker, De Herinnering aan Mijn Woord, ja, Mijn Heilige Geest van Waarheid, juist Degene die jullie nooit ophielden te negeren en te vervolgen, nooit ophielden af te wijzen en te onderdrukken; in plaats van jullie aan te sluiten bij de heiligen die Mijn Heilige Geest toejuichen en prijzen met zegeningen en uitroepen van vreugde, jagen jullie hen op en vervolgen hen onophoudelijk, je vastklampend aan jullie waanvoorstelling van vroomheid; jullie dagen Mij uit met jullie voortdurende verloocheningen ...

hoe zou Ik dan niet de stenen Mij verdriet laten uitroepen? jullie verbieden Mijn eerstelingen Mijn Heilige Geest toe te juichen, daarom zeg Ik jullie: als zij blijven zwijgen zullen de stenen Mij verdriet² uitschreeuwen;³ wat Ik eens tot Jeruzalem gezegd heb, zeg Ik nu met verdriet tot jullie: "als jullie op jullie beurt toch eens de Pracht van Mijn Boodschap van Vrede hadden begrepen! maar, helaas, het is voor jullie ogen verborgen!" als jullie op jullie beurt toch eens de Pracht van Mijn Heilige Geest hadden aangegrepen die zegen op zegen over jullie allen uitgiet ... maar, helaas, jullie zien noch horen de Voorspreker, de Heilige Geest, die de Vader in Mijn Naam zendt, om jullie te onderrichten en jullie te herinneren aan alle waarheden die Ik jullie gegeven heb,

God".

¹ 1 Joh. 5: 8.

² Goddelijke openbaringen door schreiende afbeeldingen en beelden van Jezus en Maria.

³ Luc. 19: 39.

omdat de vorst van deze wereld jullie vrijheid gebruikt voor jullie eigen ondergang;

*Heer, toon Uw Barmhartigheid ook aan hen,
en zoals U mij hebt laten horen
laat hen zo ook horen;
en zoals U mij Uw Schoonheid hebt
getoond
en mij verrukt hebt achtergelaten,
zo toon ook hun Uw Volmaaktheid.*

zij luisteren niet, ze luisteren alleen naar hun eigen stem, zelfs wanneer Mijn tranen voor hen stromen is er geen antwoord; Ik ben in alle richtingen gegaan om een weg te vinden om hun doofheid te doorbreken en hun te zeggen tot Mij te komen en hun sterkte op Mij te baseren, zodat Ik op Mijn beurt hen tot heiligheid leid en het hen mogelijk maak Mijn Licht te erven;

Ik ben de Heilige die zij zo gemeen verraden en Ik ben de eerste om hen te vergeven, als ze maar één moment spijt hadden ... maar zolang zij vasthouden aan hun standpunt van zelfgenoegzaamheid, zullen zij Mij niet horen noch zullen zij in staat zijn te zien hoe Ik vandaag Mijn Heilig Gelaat volledig openbaar als nooit tevoren aan de gehele wereld;¹ Ik, de Heer, zal doorgaan over je te schijnen, schepping, en Ik zal Mijn Licht over het aanschijn van deze aarde verspreiden; de zon die verduisterd is en de maan die haar glans² verloren heeft in jullie tijdperk, jullie in jullie duisternis tot geloofsafval leidend, weldra zal jullie leed geleden zijn;

het is Mijn bedoeling jullie moerasland³ te veranderen in een tuin; de nacht in dag; jullie steden,⁴ die nu slechts een puinhoop zijn, in steden van Licht; jullie gebroken altaren⁵ zullen worden herbouwd en van jullie tempels⁶ zal Ik, met Mijn Eigen Hand, de fundamenten leggen; Ik zal de hele schepping nieuw maken;⁷ Ik zal jullie allen vernieuwen met Mijn Heilige Geest; kom, Vassula, Mijn lam, alles zal worden geschreven en zoals Ik wil dat het geschreven wordt;

de Liefde is aan je zijde;

IXΘΥΣ 

6 juli 1991

Heer, genees mij.

als je aandachtig luistert en geen bezwaren tegen Mij inbrengt, geen rivalen en geen twijfels, als je komt en toegeeft een zondares te zijn en geen aarzeling toont om berouw te hebben, zal Ik je genezen; je behoort Mij toe en Ik heb je Mijn Hart gegeven; daarom wil Ik dat je alles kruisigt wat jij bent; laat de enige merktekenen op je lichaam zijn die Ik op het Mijne heb;

als je voetsporen ziet die niet van Mij zijn, volg ze niet; Mijn Voetsporen zijn bekleed met Bloed en geuren naar mirre; als je iets hoort van iemand die gekleed is in schitterende kleren, laat het dan met hem wegsterven en sla geen acht op wat hij zegt; Ik, je Verlosser, ben gekleed in lompen gemaakt van jute⁸ en Ik loop

³ Ons.

⁴ Ons.

⁵ Wij.

⁶ Van ons.

⁷ Apoc. 21: 5.

⁸ Apoc. 11: 3.

¹ Toespeling op Joël 3: 1.

² Toespeling op Matt. 24: 29.

blootsvoets; Mijn mantel is doordrenkt met Bloed en Mijn Hart is bedekt met vlammen van Vuur; Mijn Lippen zijn uitgedroogd door gebrek aan Liefde;

Heer, genees iedereen, iedereen!

vervul Mijn Hart met vreugde en bid voor al diegenen wier harten gesloten zijn voor rede en voor Mijn Wijsheid;

Daarom Heer, trek ons dicht naar U toe, wij zijn zo moe te wandelen in deze verbanning ...

Mijn Dauw uit Mijn Mond zal je hart verlichten; Ik zal je bevrijden van je verdriet; Mijn Ogen zien neer op de wereld; zij onderzoeken ieder van jullie nauwkeurig; zou Ik nu neerdalen, dan zou Ik slechts een handvol aantreffen met Mijn Teken op hun voorhoofd;

Ik heb de Hemelen geopend met de prijs van Mijn Leven, opdat ze ook van jullie zouden zijn; Ik vraag jullie: wie klampt zich vast aan de dood en niet aan het Leven? hoelang nog zullen jullie niet voor rede vatbaar zijn? voor altijd? hoelang nog moeten jullie Mijn Liefde afwijzen, jullie Gezalfde verloochenen en beledigen? Rechtschapenheid en Gerechtigheid zijn gezeten op de Troon die uit de Hemel onder jullie zal komen om jullie te zeggen dat de weg naar jullie Hemelse kamer, het Thuis van het Licht, door Mij loopt; als jullie je aan Mij toevertrouwen, zal Ik jullie de weg naar Huis wijzen, als jullie vertrouwen op Mijn Liefde, zal Ik jullie brengen naar de Kamer van Haar die Mij ontving, om jullie tot gezondheid terug te brengen; Ik bind geen touw rond jullie vrijheid, Ik bind jullie alleen met kransen van Liefde;

Ik bemin jullie met een eeuwigdurende Liefde en Mijn Tederheid voor jullie is een Onuitputtelijke Bron;

luister, dochter, vertel dit aan de vreemdelingen en aan je eigen mensen, vertel hun hoe Mijn Hart lijdt door gebrek aan liefde;

IXΘΥΣ 

(Jezus stuurt mij naar een gevangenis in Amerika, om te getuigen.)

8 juli 1991

(Om te worden voorgelezen aan de gevangenen van de Kansas City gevangenis.)

zie, Ik ben het, Jezus van Nazareth, die jullie bezoekt, en Die spreekt door dit zwakke instrument;

Ik zeg jullie: de wereld heeft nog niet ten volle de Vrede gekend die Ik jullie heb nagelaten, omdat de wereld Mijn Wegen van Rechtschapenheid heeft afgewezen; Ik heb gezegd dat jullie in de wereld moeilijkheden zouden hebben, maar jullie zijn niet alleen, NOOIT; Ik ben met jullie elke minuut van jullie leven; Ik ben echt onder jullie aanwezig, beminden van Mijn Ziel; vandaag stuur Ik jullie Mijn instrument helemaal tot aan jullie drempel; zij is niet bij jullie gekomen omdat zij dat wilde, nee, Ik wilde haar naar jullie sturen; en daarom komt wat zij jullie voorleest van Mij;

- Mijn kindertjes, Mijn Wederkomst nadert, Ik zal naar jullie terugkomen; de Liefde zal terugkeren als Liefde; Ik heb jullie dit nu verteld voordat het gebeurt, zodat wanneer jullie het bewijs van Mijn Woorden zien, jullie mogen geloven;

kom tot Mij zoals jullie zijn, wacht niet tot jullie heiligen zijn om in de Armen van jullie Verlosser te vallen, kom tot Mij zoals jullie zijn, en Ik zal jullie je zonden vergeven die jullie ziel binden;

ach schepping, de Barmhartigheid buigt Zich helemaal naar jullie over; nader tot Mij, wees niet bang voor Mij; een mens kan geen grotere liefde hebben dan Zijn Leven te geven voor zijn vrienden; jullie zijn Mijn vrienden; zeg niet: "wat kan ik zeggen? hoe kan ik spreken? van de ochtend tot de avond, en van de avond tot de ochtend roep ik luid, en toch hoort niemand mijn smeekbeden, wie zal mij ooit horen?" maar toch Ik zeg jullie Ik, Ik de Levende God, heb jullie gehoord; Ik ben het die in jullie kamer komt om jullie te vertellen, met Mijn Hart in Mijn Hand: Ik bemin je, Mijn kind, en Ik breng je Mijn Zegen om in je hart te bloeien;

Mijn zoon, neem Mijn Heilig Hart, het is helemaal van jou; neem dit Hart dat je bemint, wijs Het niet af; Ik ben Degene die jou het meest bemint;

kijk, Mijn kind, als je voetsporen ziet die niet van Mij zijn, zet je voet er dan niet in, want ze zullen je alleen naar je dood leiden; Mijn Voetsporen, Mijn kind, tonen aan dat Ik barrevoets ga, ze zijn bevlekt met Mijn Bloed en geuren naar mirre; Mijn kind, de Vijf Wonden van Mijn Lichaam zijn weer wijd open, en Mijn Mantel is doordrenkt met Bloed; Ik ben gekleed in lompen en jute vanwege de ongerechtigheden en de zonden van deze generatie, Mijn Lippen zijn droger dan perkament door gebrek aan liefde; liefde ontbreekt; aangezien deze generatie het ene verraad op het andere stapelt en Mij onophoudelijk terugleidt naar het Kruis om opnieuw te worden gekruisigd;

jij bent het die Mijn Hart zoekt - jij bent degene die Mij kunt troosten; jij bent het die een balsem kunt zijn om Mijn Wonden te verzachten; het is voor jou, Mijn beminde, Mijn Hart roept het uit om jou te bereiken; kom; Ik, Jezus, zal je op Mijn Schouders dragen en je Mijn Huis binnenleiden, dat ook jouw Huis is;

wees een vriend voor Mij, wees een vriend voor Mij, en Ik zal je Heilige Metgezel worden elke dag van je leven; Ik, de Heer, zal niemand Mijn Barmhartigheid onthouden, noch Mijn Genaden;

Ik zegen jullie allen uit de grond van Mijn Heilig Hart; Ik, God ben met jullie;

IXΘΥΣ 

12 juli 1991

Mijn Heer?

Ik Ben;

vrede zij met je; maak Mij blij en laat Mij voelen dat jij je oor voor Mij geopend hebt; ziel, voel Mijn Tegenwoordigheid; Ik Ben is met je elke minuut van je leven; Vassula vertel Mij, ben je gelukkig op deze manier met Mij te zijn?

Ja, mijn Heer, en ik zegen U.

maak Mij blij en probeer op Mijn Lippen te letten als Ik tot je spreek, als Ik Mij over je heen buig, als Ik naar je kijk; doe niet alsof Ik er niet ben; hef je hoofd op, bloem, naar Mij en neem Mijn Licht op; Ik zal je mooi maken, Ik zal je stengel doen herleven; vrede, Mijn Vrede geef Ik je; sta Mij toe je nog een beetje langer te gebruiken als Mijn schrijfblok, dan ...

dan zal Ik, je Redder, je plukken en je planten in Mijn Tuin voor altijd en eeuwig;

Ik, je Verlosser, zal veel harten doen opstaan om Mij te aanbidden; bid zonder ophouden; praat met Mij, zegen Mij dikwijls voor alles wat Ik je geef; je zult altijd op de proef gesteld worden; dit, Mijn beminde, is voor je groei; Ik wens jouw verlangen naar Mij te stimuleren, jouw dorst naar Mij, en ach ... wat zal Ik niet voor je ziel doen om haar te vervolmaken! moest Ik je honderd geselingen laten ondergaan die je de dood nabij zouden brengen voor de vervolmaking van je ziel, zou Ik dit zonder aarzelen doen, om je te redden;

Heer, dit zou een ziel er misschien werkelijk toe kunnen brengen alles op te geven!

twijfel je aan Mijn Wijsheid?

Nee, maar misschien dat sommige zielen niet in staat zijn dit alles te aanvaarden.

Ik ken de capaciteiten van elke ziel, vertrouw Mij dus; houd nog iets in gedachten, wil je Mij verheerlijken?

Ja.

om Mij te verheerlijken moet je Mijn Kruisiging doormaken; Ik heb offerzielen nodig, meer dan ooit; bid vaker en buig voor Mijn verzoeken; vertrouw je aan Mij toe en offer Mij je wil zodat Ik Mijn Goddelijke Werken in jou volbreng; draag Mijn Kruis als Ik moe ben en troost Mijn Hart dat lijdt door gebrek aan liefde;

Abba is dichtbij je, de hele tijd, verheug Mij en zegen Mij;



16 juli 1991

Mijn Heer?

Ik Ben;

kleintje raak niet ontmoedigd in dit ballingsoord; Ik ben aan je zijde om je te helpen deze last te dragen; kom en rust in Mijn Heilig Hart; maak het tot je Oase terwijl je deze woestijn doorkruist; Ik zal je niet in de steek laten noch je verwaarlozen; Ik ben je Hoop en je gezwoeg is niet vergeefs; dierbaarste ziel, Ik bied je Mijn Geduld aan, verzadigd van Mijn Liefde, o wat zal Ik niet voor je doen ...

op het pad waarop je zou moeten wandelen had Ik een rozenbed gelegd; Ik zal niet geheim houden hoe Ik, je Verlosser, je bemin; Ik openbaar vandaag Mijn Jaloerse Liefde aan de gehele mensheid; Ik openbaar jullie allen Mijn Heilig Gelaat om jullie eraan te herinneren heilig te zijn en heilig te leven; jullie behoren Mij toe, geschapen uit de Bron van Mijn Sublieme Liefde, bedoeld om eeuwige fundamenten in Mij te hebben en een afbeelding van Mijn Goddelijke Natuur te zijn; de Dood was nooit voor jou bedoeld, maar je hebt de machten van beneden aanvaard, generatie;

- dochter, Ik, de Allerhoogste, had het verraad van Mijn Kerk voorzien en de martelingen die Mijn Lichaam zou ondergaan; vandaag, geeft de zon jullie geen daglicht en ook de maan schijnt niet op jullie; Satan heeft de hele aarde bedekt met zijn rook; jullie zijn van je geloof gevallen ... jullie hebben van Mijn Eeuwigdurend Offer een spotternij

gemaakt, een waardeloze imitatie, een rampzalige gruwel; jullie verbergen de Waarheid met een Leugen; jullie zijn schuldig aan godslastering ... Mijn Heilige Tegenwoordigheid in Mijn Tabernakel stoort jullie, dus hebben jullie je eigen wet gemaakt en Mij geforceerd Mijn Troon¹ te verlaten; hebben jullie Mijn toestemming gevraagd voordat jullie dit deden? maar dit zijn de tekenen van de Tijden; jullie grote geloofsafval en de geest van Rebelle die de Antichrist is in jullie dagen en de gruwel van de troosteloosheid;

ach Vassula, breng alles in praktijk wat Ik je gegeven heb en deel, Mijn kind, Mijn agonie; alles wat Ik wil is liefde, trouw en barmhartigheid;

(Jezus' lippen trilden terwijl Hij Zijn Tranen inhield.)

Ik voel Mij verraden als toen Judas Mij verraadde;

Kom, Heer, en rust in de harten die U beminnen.

bloem, Ik vertel je, Ik openbaar Mijn Heilige Geest aan de mensheid op deze manier om jullie te redden en jullie aan Mijn Woord te herinneren; de Heilige Geest van Waarheid is Mijn Getuige; de Heilige Geest brengt niets nieuws maar geeft jullie de fundamentele waarheden die Ik, Ikzelf jullie gegeven heb;

18 juli 1991

¹ Jezus bedoelt hier het nieuwe systeem het Heilig Tabernakel opzij in de Kerk te plaatsen of zelfs in een zijruimte onder het voorwendsel dat Jezus zo in een veiliger en rustiger plaats verblijft.

(Feest van Onze Lieve-Vrouw van de Carmel.)

(New York - ontmoeting met Conchita van Garabandal; 1.15 uur, in de ochtend.)

*Mijn Heer, ik dank U voor
alles wat U voor mij gedaan hebt.*

*Ik zal nooit in staat zijn
Uw Heilige Naam voldoende te prijzen!*

de Liefde is dichtbij je; de Liefde rust op je; de Liefde zal het één na het ander volbrengen, op zijn eigen tijd;

wees niet bang, je Verlosser is als een Wachter; zonder ophouden over je wakend; de Allerhoogste zal je niet in de steek laten, luister naar Mij; lang geleden heb Ik dit voorbereid, zelfs voordat jij geboren werd heb Ik het gepland en nu voer Ik het uit; zie je? Ik zend je naar Mijn kinderen zodat je hun je nieuws geeft, en om hen diepgaand te bemoedigen; heb geloof in Mij; vertrouw Mij; Ik ken je moeilijkheden en je ellende, maar spoedig, nu zeer spoedig zal Ik komen en de rebel ten val brengen en in jullie harten regeren, generatie; het Koninkrijk van God is spoedig bij jullie; Ik zegen Mijn dierbare kinderen van Garabandal;

leer dat Ik Ben aan je zijde is;

IXΘΥΣ 

(Onze Heilige Moeder vroeg mij aan iedereen 2 Kor. 1: 10-11 voor te lezen.)

23 juli 1991

*"Want je Schepper is je Gade,
Jahweh Sabaoth is Zijn Naam"²*

² Jes. 54: 5.

*Jahweh, mijn Vader
die ik aanbid en naar Wie ik verlang,
U die mij uit de landen onder de aarde hebt
geleid
en mijn ziel hebt verheven
door in haar binnen te gaan, haar
verterend met Uw Vuur
en mij achterlatend in een totale
vervoering voor U;
Jahweh, Uwe Majesteit en Koning der
Koningen,
U die mij leidt langs deze wonderbare weg,
houd mij vrij van zonden en bewaar mij
voor vallen;
ik ben een zondares en meer geneigd tot de
zonde dan tot het goede;
versterk Uw stad ...*

wees in vrede; Ik, de Heer, bemin je; neem Mijn Hand en volg Mij; bid, Mijn Vassula, want er is nog een lange weg te gaan tot jouw volmaaktheid; je bent niet vrijgesteld van het zondigen noch van het vallen en vallen zul je, maar Ik ben bij je om je overeind te helpen en je aan Mijn Hart te drukken zodat je Mijn Liefde zult voelen en hoe Ik je koester; kom, we zullen samen bidden:

Vader, kom ons te hulp
en leid onze schreden naar de
volmaaktheid,
breng onze goddelijkheid terug
en maak ons tot de volmaakte woning
van Uw Heiligheid;
amen;

Jezus?

Ik Ben;

Mijn Heilige Geest, Mijn Vassula, zal tot aan de uiteinden van de aarde gaan en zelfs de minsten onder jullie zoeken om jullie te redden van de rampzalige gruwel die nu in velen van jullie woont ... de Hemelen zullen weldra overstromen

bij Mijn Komst over jullie; Ik, de Heer, heb veel wonderen voor jullie gedaan en zal er meer doen deze komende dagen;¹

bid, Mijn kind, bid voor degenen die Mijn Heiligheid beledigen en Mijn Heilige Geest bespotten door Mijn Geest dwaas te noemen; heb Ik niet gezegd: " ... ieder die iets tegen de Mensenzoon zegt zal worden vergeven, maar niemand die de Heilige Geest lastert zal vergeving verkrijgen;"² want de Geest is niet tegengesteld aan de Zoon noch de Vader aan de Geest, omdat Wij alle Drie overeenstemmen;³ velen van jullie veroordelen Mijn Hemelse openbaringen en vervolgen degenen door wie Mijn Geest spreekt omdat jullie niet geloven dat ze van Mij komen;

dochter, kijk naar de Wonden van Mijn Lichaam⁴ ... Ik heb nu nog maar weinig tijd over voordat de Hand van Mijn Vader deze generatie slaat; luister naar je Vader uit Wie je bent voortgekomen; luister naar Zijn Stem:

Ik ben alle kanten uitgegaan, om te proberen jullie te verzamelen en jullie eraan te herinneren heilig te leven omdat Ik Heilig ben, maar slechts een kleine rest van jullie schenkt er aandacht aan als Ik spreek; Ik heb gesproken door hen die jullie verachtelijk noemen; Ik heb gesproken door zwakheid en armoede, maar jullie hebben er een cultus van gemaakt Mijn Heilige Geest die hen leidt te vervolgen, tot het waanzinnige toe!!

door hen heb Ik jullie de geest van Elia en de geest van Mozes gezonden,

¹ De val van het Communisme in Rusland na de driedaagse staatsgreep.

² Lk. 12: 10.

³ 1 Joh. 5: 8.

⁴ Het gewaad van Jezus was doordrenkt van Zijn Eigen Bloed. Zijn enkels, die ik zien kon, waren bebloed met wonden als strepen.

deze twee getuigen in jute¹ gehuld, om te profeteren en jullie aan Mijn Wet te herinneren, vóór Mijn Grote Terugkeer; zij moeten tot jullie spreken in Mijn Naam en jullie terugbrengen tot de Waarheid en tot bezinning;

maar een zware duisternis heeft zich over jullie uitgespreid en jullie aanspraak op je kennis werd een slagveld voor Mijn Kennis: de Leugen heeft de Waarheid vervolgd en vervolgt haar nog, maar de Schrift liegt nooit; er was gezegd dat "het beest² dat uit de Afgrond komt oorlog zal voeren tegen hen en hen zal overweldigen en doden;"³ inderdaad is jullie slagveld nu doordrenkt met onschuldig bloed, omdat Mijn Heilige Geest van profetie een plaag is geworden voor hen die aan de wereld⁴ toebehoren; hun waanzinnige vervolgingen en de totale afwijzing van Mijn woordvoerders zijn gelijk aan die van Sodom; hun hardnekkigheid die hen belet hun hart te openen en te gehoorzamen, hun weigering om hun oren te openen en vandaag naar Mijn Stem te luisteren, hebben de hardnekkigheid van de Farao van Egypte overtroffen;⁵

vandaag geef Ik jullie "dingen die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dingen die het verstand van de mens⁶ te boven gaan," al deze dingen die jullie geest verheffen om Mij Abba te noemen; Mijn Heilige Geest roept jullie

¹ Apoc. 11: 3.

² In deze context deed God mij begrijpen dat beest betekende: leugen.

³ Apoc. 11: 7.

⁴ God zinspeelt op Apoc.11: 10: " ... want deze twee profeten zijn een kwelling geweest voor de mensen van de wereld."

⁵ God zinspeelt op Apoc.11: 8: " ... hun lijken liggen in de hoofdstraat van de Grote Stad, bekend onder de symbolische namen Sodom en Egypte ... "

⁶ 1 Kor. 2: 9.

allen op tot ware godsvrucht en tot een betere kennis van God Zelf, daarom herhaal Ik aanhoudend dezelfde waarheden die jullie gegeven zijn; Ik zal doorgaan je te roepen totdat Ik door jouw doofheid heen breek, generatie, Ik zal niet ophouden je in doodsstrijd te roepen, niet totdat Ik van je hoor het woord:

Abba!

de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde komen weldra over je;

IXΘΥΣ 

24 juli 1991

(Rhodos)

(Boodschap voor de gebedsgroep van Rhodos.)

Mijn verlangen om voor hen te prediken gaat het menselijk begrip te boven en daarom staat de Wijsheid aan de deur van hun hart; niemand is Mijn Wijsheid waardig, niettemin, is de Vader bereid om vanuit Zijn Oneindige Goedheid Wijsheid te schenken aan eenvoudige kinderen;

ach ... Mijn beminden, jullie allen zijn Mijn nakomelingen, ellendig zijn jullie geworden en jullie zijn het nog, en toch welke vader zou zijn kind negeren in zijn ellende en het wegsturen om zijn zedeloos gedrag voort te zetten totdat de Dood hem overvalt? zou hij niet tussenbeide komen en het snel redden? nu Ik jullie uit de afgrond gehaald heb, verhef jullie blik tot Mij; jullie ogen zullen de Volmaaktheid aanschouwen;

sta Mij toe met jullie samen te leven, het zal jullie niet spijten ...

Ik, de Heer, zegen ieder van jullie; wees een vat van licht voor de anderen die rondlopen als bevuilde vaten die niet in staat zijn hun linkerhand van hun rechterhand te onderscheiden en breng hen tot Mij; Ik zal jullie Mijn Kracht geven, vrees niet;

het menselijk ras doet Mij verdriet tot stervens toe en Mijn Hart wordt verscheurd bij het zien van zoveel ongerechtigheid en zonde in de wereld; jullie, jullie hebben Mijn klagen gehoord, omdat Ik bij jullie kwam; jullie hebben Mijn Stem gehoord, verheug je! verheug je en wees blij dat Ik jullie ogen heb genezen die verduisterd waren en jullie hart dat ziek van wetteloosheid was; Ik heb jullie teruggebracht tot Mij door Mijn Barmhartigheid en sta Mij nu toe jullie allen te gebruiken voor Mijn Goddelijk Plan, jong zowel als oud;

bid en vraag om Mijn leiding; jullie zijn voor Mij zeer kostbaar; bid zonder ophouden want dit zal jullie voedsel zijn;

IXΘΥΣ 

27 juli 1991

Heer, vervolmaak ons in Uw Schoonheid.

kleintje, Ik geef je Mijn Vrede; vraag altijd en het zal je gegeven worden; bid vaak, vurig; en terwijl de zondaar nog doorgaat te zondigen zonder wroeging, zul jij doorgaan te offeren, te beminnen en te bidden voor al diegenen die Mij hun rug hebben toegekeerd; leen Mij een oor en Ik zal alles vervullen wat vervuld moet worden; Ik, Jezus, zal doorgaan je te helpen en alle werk doen wat Ik je

gevraagd heb; Mijn kleine leerlinge, blij dichtbij Mij en bemin Mij;

Ik, de Heer, bemin je en zegen je; heb Mijn Vrede; kom, de Liefde is aan je zijde;

IXΘΥΣ 

29 juli 1991

(Rhodos)

*Mijn Heer,
Uw Naam is een olie die wordt uitgegoten¹
zoals uit de iconen vloeit.
Het is Uw handtekening, mijn Heer.
"Als een groene olijfboom, zo bekoorlijk,
zo krachtig
was Jahweh's Naam voor U..."²*

Mijn dochter,

U bent mijn Schepper?

Ik Ben ...³

ach, Mijn kind, Ik ben niet alleen voor jou op deze wijze gekomen maar ook voor al Mijn andere kinderen, om jullie te vragen heilig te leven en je af te keren van jullie slechte wegen van leven; laat Mij jullie hoop vullen; Ik ben van plan te komen en elke soort ellende op deze aarde te bezoeken en jullie los te rukken uit de zonde;

Ik Ben is Mijn Naam en Ik ben Heilig dus wil Ik dat jullie heilig leven; heilig jullie leven en wend jullie in Mijn richting; de Boze heeft geen macht over

¹ Hoogl. 1: 3.

² Jer. 11:16.

³ Ik zuchtte, vervuld van vreugde, maar vurig verlangend om met Hem te zijn.

hen die waken en zonder ophouden bidden;

open jullie hart opdat Ik in jullie kan binnengaan en Mijn woning in jullie kan maken; heb Mijn Vrede;

30 juli 1991

Mijn Vassula, laat niets tussen Mij en jou staan; zoals de maan en de zon bestendig zijn en trouw hun natuurlijke baan volgen en niet zomaar van de hemel verdwijnen, zo ben ook Ik standvastig en aan je zijde; maar zelfs als deze onbestendig worden, zal Ik nooit onstandvastig worden; Ik ben, Ik was, en zal altijd standvastig aan je zijde zijn; als Ik Mijzelf openbaar, als Ik in feite Mijn hele Zelf openbaar aan jou en je vertel dat Ik je nooit zal verlaten noch Mijn Gave van je terugneem of je Mijn Juwelen afneem, geloof Mij en heb niet het minste spoor van twijfel, Ik heb je opgevoed om met Mij te zijn en Mij te volgen;

dus, Mijn leerlinge, volg je Meester en laat je gedachten gericht zijn op Mij; je was dood omdat je Mij nooit gekend hebt, maar het Woord kwam tot je oor en wekte je met een zegen op, en met de Adem van Zijn Heilige Geest kwam je tot leven en werden je ogen geopend, en toen, met een Kus van Zijn Mond, maakte Hij je tot Zijn bruid;

- Ik zal jullie allen op deze wijze redden -

wees niet bang als Ik met Mijn Kruis, met Mijn Doornenkroon en Mijn Nagelen kom en ze je aanbied, omdat deze onbetaalbare Juwelen die Ik je zal aanbieden, juist dezelfde zijn welke Ik met vurige liefde omhelsde; zij zijn de Instrumenten van jullie Verlossing; - sta

Mij toe je te gebruiken, Vassula, zodat Ik door jou in het schrijven en ook mondeling Mijn Hart kan uitstorten over deze generatie;

hoop op Mij, verlang naar Mij, voel je niet terneergeslagen; Ik Ben is zo dichtbij je, ben Ik niet meer vreugde waard?

O ja, Heer! Maar laat mij U meer voelen!

ben Ik niet al deze tijd bij je geweest, en voel je of merk je Mijn Tegenwoordigheid nog steeds niet? Ik heb een aanzienlijk aantal jaren tot je gepredikt en voel jij Mij nog steeds niet?

*Ik wil meer van U.
Ik wil volledig doordrenkt zijn
en letterlijk ingenomen door Uw Heilige
Geest.*

kom tot Mij en eet Mij ... drink Mij en wel geheel kosteloos! eet Mij en je zult hongeren naar meer, drink Mij en je zult dorsten naar meer! ontvang Mij met vreugde en laat Mij verheugd zijn; leer hoe Mijn Hart snel klopt en jubelt telkens wanneer Ik en jij één worden, verenigd in liefde; kom en word geheiligd door het eten van Mijn Lichaam en het drinken van Mijn Bloed;

Ja, ik dorst naar U, mijn Heer.

hoop op Mij, dorst naar Mij en spoedig, zeer spoedig, zal je Heilige komen om je te halen en je mee te nemen naar Zijn Huis dat ook jouw Thuis is; Ik zegen je, Mijn dochter;

Ik zegen U, mijn God.

2 augustus 1991

(Rhodos)

(Voor de Griekse gebedsgroep)

*Jezus, mijn Heer,
gezegend zij Uw Naam.
Moge Uw Heilige Naam
voor altijd en eeuwig verheerlijkt worden.*

Mijn Heilige Naam blijft en zal altijd
blijven in al zijn Glorie,

*Moge Uw Hand ons leiden naar de
Waarheid
tot de Ene en Enige Waarheid.
Laat niets mij scheiden van deze Waarheid,
die Uzelf ons gegeven hebt.*

je bent leeg tot Mij gekomen en vol
heengegaan; Ik heb nooit ontzag gehad
voor grootheid of sterkte; Ik, Ikzelf heb
je mond gevuld met Mijn Wijsheid zodat
je kunt leren en niet in dwaling vallen; Ik
heb je Mijn instructies gegeven zodat je
daarin je verdediging kunt vinden;
luister nu en begrijp:

plaats Onze Twee Harten als een Zegel
op je hart;

het Heilig Hart van je Moeder zal je
verdediging zijn en Mijn Eigen Heilig
Hart je Thuis; met dit Teken als Zegel op
je hart, zullen de vossen die Mijn
Wijngaarden verwoesten die nu vrucht
dragen, gegrepen worden; jullie, Mijn
kleintjes, zijn: Onze Wijngaard¹ van
Onze Twee Heilige Harten;

kom, Mijn kindertjes en luister: wie
van jullie verheugt zich op het Eeuwige
Leven?

- aanbid Mij dan in de luister van Mijn
Heiligheid; wees standvastig in jullie
gebeden;

- Satan zal worden geketend door de
Rozenkrans;

- wees standvastig in het biechten,
kindertjes, om in staat te zijn tot Mij te
komen en Mij te ontvangen in de Heilige
Eucharistie zo dikwijls als jullie kunnen;

- vast tweemaal per week op water en
brood, om eerherstel te geven en offers
te brengen;

- kijk niet naar links noch naar rechts,
kijk vóór je waar Ik Ben; waarheen Ik
dan ook ga zullen jullie gaan, waar Ik
dan ook leef zullen jullie leven;

dit, Mijn beminden, zijn Mijn
Beginsel; Mijn Woord zou moeten
worden genomen als jullie dagelijks
voedsel, het is jullie Hemels Brood, het
is jullie Leven; kom dikwijls tot Mij en
wijd jezelf toe aan Mijn Heilig Hart en Ik
zal over jullie ademen en jullie tot de
Mijnen maken om Mijn Woord te
verspreiden tot aan de vier hoeken van
deze aarde, en denk eraan, laat jullie
gedachten Mijn Gedachten zijn, jullie
verlangens Mijn Verlangens;

- imiteer Mij

- gezegend zijn jullie die Mij niet zien
en toch geloven; Ik laat Mijn Zucht van
Liefde op jullie voorhoofd achter; zegen
Mij en bemin Mij;

- vertel hun, Mijn Vassula, hoezeer Ik
de Kamer² eer waarin Ik werd
ontvangen;

IXΘΥΣ 

(Boodschap van onze Gezegende Moeder
voor dezelfde groep.)

¹ De gebedsgroep heet "Gebedsgroep van de Twee
Heilige Harten".

² Hart: het Hart van Maria.

gezegende kinderen, laat jullie hart als een tuin zijn, aangenaam voor de Heer, een rustplaats voor jullie Koning; sta Hem toe jullie hart binnen te gaan zodat zelfs wanneer Hij jullie hart dor en troosteloos aantreft, Hij het zou omvormen tot een tuin van vreugden; sta Hem toe in jullie hart te ademen om het te doen herleven, Zijn Adem is van het fijnste aroma; dan, met Zijn Bloed, als ochtenddauw, zal Hij jullie smetten wegwassen om jullie te vervolmaken, Mijn kleintjes;

ach ... hoezeer bemin Ik jullie ... kom en luister naar jullie God; Zijn spreken is de zoetheid zelf, medeleven in zijn volheid; bid, Mijn beminden, bid zonder ophouden; jullie antwoord op jullie problemen kan worden gevonden in een aanhoudend gebed; laat dit jullie wapen zijn, bid met jullie hart, spreek met God op deze manier - Satan vlucht telkens wanneer jullie God met liefde aanroepen, dus vandaag, morgen en altijd, zal Ik tot jullie zeggen: bid, bid, bid; Mijn liefde voor jullie is groot, sta Satan niet toe jullie ertoe te verleiden Mij uit jullie zicht te verwijderen - wees op je hoede - Ik, jullie Heilige Moeder, zegen jullie allen;

Ja, mijn Jezus?

(Jezus riep mij.)

Vassula, laat je gebedsgroepen genoemd worden:

Gebedsgroep van de Twee Heilige Harten

daar Onze Harten zijn verenigd in liefde en één zijn, - Ik Ben aan je zijde, de Liefde is dichtbij je;

(Later, laat in de avond, vroeg ik aan Jezus mij uit te leggen wat er met mij gebeurt als ik de Passie beleef.)

wij zijn verenigd als in een enkel lichaam, dan ... Ik houd je vast, Ik neem je helemaal in beslag, aangezien je Mijn eigendom bent en Ik boei je geest; als een pit omgeven door het vruchtvlies, omvat ook Ik jou op een soortgelijke wijze; jouw geest wordt door Mijn Geest omsloten, in Mij, je Christus; bemin Mij, aanbid Mij en bid, Ik ben onscheidbaar van jou;

O kom, kom, laat je liefde een onuitputtelijk vuur zijn; Ik Ben een Onuitputtelijk Vuur dat zielen verteert; dus imiteer Mij, je God, dit is Mijn verlangen voor iedereen;

heb Mijn Vrede;

4 augustus 1991

(Rhodos)

*Heer,
wanneer de tijd komt voor Uw bezoek,
zullen wij dan gereed zijn?
Niemand kent de verborgen dingen die U bezit,
en toch, hoe velen zullen doorgaan
met het vervolgen van Uw Boodschap?
Ze verdraaien wat U zegt;
het enige waaraan ze denken is hoe de wereld te bewijzen
dat deze boodschappen duivels zijn,
New Age (sekte) of van een boze geest;
maar mijn Jahweh, die ik aanbid,
ik ben van plan met Uw Kracht
"U mijn dankoffers op te dragen,
want U hebt mij gered van de Dood
om in Uw tegenwoordigheid¹ te wandelen"*

¹ Ps.56: 12-13.

parfum van Mij, leun op Mij; luister naar Mij: roep luid! roep luid en zonder vrees tot de naties:

heb berouw! want de Tijd van Barmhartigheid is bijna voorbij; verander jullie leven en leef heilig, offer en beter jullie leven vóór de Komst van de Heer;

bid, bid voor hen die Mijn Geest onderdrukken, bid voor degenen die over Eenheid praten, maar valstrikken spannen voor hen die haar praktiseren; Ik zal hen rekenschap vragen op de Dag van het Oordeel, want Ik heb geroepen en niemand wilde antwoorden; Ik heb openlijk gesproken, toch heeft niemand geluisterd; het Huis dat Ik bezig ben te herbouwen met de prijs van het bloed van Mijn heilige martelaren, blijven zij neerhalen; bid voor de Vrede van Mijn Huis, vrede tussen broeders, voor oprechtheid in het hart, nederigheid en liefde, dan ... zal de eenheid bloeien in ieder hart ... en Mijn Heilige Stad, Jeruzalem, zal in een verenigd geheel, Mij verheerlijken;

ach Vassula, niets is vergeefs; Mijn Werk dat jou tot laat in de nacht wakker houdt, zal niet tevergeefs zijn; Mijn Woord zal de uiteinden van deze wereld bereiken;

wees gerust, Mijn kind; Ik, Jezus Christus, je Moeder, de heiligen en je engelbewaarder zijn allen naast je; wees niet bang, je Abba is je Sterkte en je Schuilplaats; je bent Mij zeer kostbaar, Mijn kind;

5 augustus 1991

(Rhodos)

Heer, ik voel mij als een boot zonder riemen!

Mijn geest is ver van de Uwe, help mij!

Mijn armzalige bruid, wie zorgt er voor je? wie draagt zorg voor je behoeften?

U, mijn Heer.

zeg: U, mijn Bruidegom; Ik heb gesproken door de mond van je biechtvader; Ik ben je Bruidegom, gelukkig jij die deze gunst hebt ontvangen; de Hemel is je thuis; wij, ons?

*Ja Heer voor eeuwig.
Mijn Heer en mijn God,
ik zegen U, geprezen zij Uw Naam.
Ere zij God.*

kom, laat je hoofd rusten op Mijn Hart, voel deze Liefde die Ik voor je heb; voel de Hemel in je en verheug je, verheug je Mijn kleintje want je Heiland is met je en Hij is het die je leidt en Hij is het die je vormt om op Hem te lijken; ach ... wees dorstig naar Mij en verlang te drinken van het Levend Water van Leven, Ik de Heer zal je ziel voor altijd van dit Water voorzien; alleen ben je niet, NOOIT! ...

liefkoos Mij met je liefde, je gedachten, je hart, je goede daden; dochter en bruid van Mij, Ik zal je helpen;

IXΘΥΣ 

6 augustus 1991

(Rhodos)

Red ons allen, Jezus!

Wacht, mijn Heer, dat al Uw kinderen zich kunnen bekeren voordat Uw Dag komt!

*Uw Troon zal spoedig onder ons neerdalen,
maar zijn wij allen klaar?*

*Sta Uw Rivier, waarvan de stroom onze onvruchtbare steden verkwikt, toe in ons te stromen,
Heer, doordrenk ons. Dring in ons binnen, beleger ons,
en als U eenmaal in ons bent, kunnen Uw steden nooit vallen!
Heilig Uw woonplaats; vergoddelijk ons.*

de Gezalfde zegent jullie en spoort jullie aan te bidden; wanhoop niet;¹ Ik geef jullie genoeg tijd om te veranderen, maar zal jullie generatie begrijpen? zullen ze bereid zijn hun leven te veranderen? je moet in overweging nemen, Mijn kind, de dagelijkse beledigingen die tegen Mij worden begaan; hoelang moet jullie Gezalfde nog beledigd worden? ... heb je Mij iets te zeggen, dochter? Ik hoor niets van je,

*Genade! wij hebben genade nodig om tot U terug te keren, net als ik.
Ik wist niets van U
en ook niet hoezeer ik U beledigde, mijn Heer,
niet totdat U tot mij kwam door genade.*

blijf dan bidden voor je broeders; Ik zei: het zal niet zo erg voor Sodom zijn als voor deze generatie; herinner jij je Nineve? ze stonden op de rand van een grote catastrofe, maar ze luisterden naar Jona, Mijn woordvoerder; en van de hoogste tot de laagste ... iedereen, vastte, had berouw en beloofde zijn leven te veranderen en heilig te leven; "ga op de wegen van lang geleden staan, en vraag

naar de paden² van vroeger," zoek de Waarheid; dochter, gelukkig de mens die Mijn raad opvolgt; laat Mij je nog één ding vertellen, Ik, de Gezalfde zal jullie allen Mijn Vuur doen ondergaan en jullie verteren om aan jullie ziel een nieuw leven te geven; Ik heb nu weinig tijd over; deze Tijden van Barmhartigheid en Genade zijn bijna voorbij; Ik verberg Mijn Plannen niet, en ook Mijn Gelaat verberg Ik niet, Ik openbaar Mijn Gelaat als nooit tevoren;

en jullie, Mijn beminden, jullie plicht is het deze Boodschappen van het Tweede Pinksteren te gaan verspreiden, en wat de Geest onderricht;

IXΘΥΣ 

(Later:)

Mijn Geest is met jouw geest; Ik verzadig je; ach, Vassula van Mijn Heilig Hart, onthoud altijd deze woorden:

De Weg naar Mijn Kruis
is gemarkeerd met Mijn Bloed;

en ieder die bereidwillig deze weg neemt, zegen en zalf Ik; je wordt omwille van Mij opgejaagd, wees niet bang, Ik ben bij je en aan je zijde om je te bemoedigen; je bent veroordeeld, maar alleen door de wereld; omwille van Mij ben je door menselijke lip in ongenade gevallen, verheug je! want dat was Ik ook! heb Ik niet gezegd dat niemand groter is dan zijn Meester? je bent het mikpunt van spot geworden voor je volk,³ maar dat was Ik ook, je Koning; wanneer ze jou geselen op de Weg naar Calvarië zal je

¹ Ik had het gevoel dat mijn gebeden hoe dan ook niet voldoende waren, noch die van de andere bidders, omdat we met zo weinigen zijn.

² Jer. 6:16.

³ Veel Grieks-Orthodoxe theologen en monniken drijven de spot met mij.

bloed zich vermengen met het Mijne, welke grotere gunst kan Ik je bewijzen dan van jou een ander levend crucifix te maken tot Mijn Glorie? als Ik zie dat je voeten dreigen te struikelen, til Ik je op en plaats je op Mijn Schouders, als een lam; kom; met Mij zul je altijd veilig zijn;

*Jezus, U bent mijn Hoop,
mijn Sterkte, mijn Vreugde en mijn Lied.
Ik zal altijd een toevlucht nemen
in Uw Heilig Hart.*

10 augustus 1991

(Rhodos)

Ik Ben vraagt jullie jezelf dagelijks aan Mij toe te vertrouwen; zoek Mij en jullie zullen Mij vinden; Ik en jullie Heilige Moeder zeggen tot jullie: bid, bid, bid en blijf bidden; Satan komt als jullie slapen, geef Satan dus geen vaste voet; bid, want het gebed is jullie wapen tegen Satan;
De Liefde bemint jullie;

IXΘΥΣ 

11 augustus 1991

(Tot de jonge gebedsgroep van Athene en Rhodos.)

Ik heb gezegd: jullie zijn Mijn kinderen van Licht, en Ik zal dit eraan toevoegen: en jullie Woning is Mijn Heilig Hart; onthoud, Mijn Liefde voor jullie is Groot; vergeet dit nooit, maar dan ook nooit;

IXΘΥΣ 

(Jezus vroeg ons dan om Kol. 3: 5-17 te lezen.)

12 augustus 1991

(Rhodos)

(Voor de groep:)

Mijn Heer en mijn God?

Ik Ben; Ik zal vrijmoedig spreken tot Mijn lammeren:

alles wat Ik van jullie vraag is liefde; bemin Mij zonder terughoudendheid; Ik ben de Bron van Sublieme Liefde; kom tot Mij en put uit Mij en vul jullie hart om in staat te zijn deze Liefde aan anderen te kunnen geven; Ik ben Aanwezig waar jullie ook zijn, dus vergeet nóit maar dan ook nooit dat waar jullie zijn, ook Ik Ben; Ik, de Heer, zegen jullie; zorg voor jullie broeders en zusters en leid hen tot Mij, laat hen ook Mijn Heilig Gelaat zien; Ik, Mijn kindertjes, heb jullie geschapen uit Liefde om Mij te beminnen, Mij te troosten, Mij te prijzen;

- willen jullie Mij Verheerlijken? bemin Mij dan en aanbid Mij, de deur naar de Hemel zijn jullie gebeden tot Mij; Ik wil gebeden uit jullie hart; dus zeg Ik jullie, bid, bid, bid; - denk eraan dat het Hart van jullie Moeder en Mijn Hart verenigd zijn in Liefde; dus jullie, jullie die Mijn Hart bemint, kom tot Ons beiden en Ik zal jullie je rust aanbieden in Mijn Heilig Hart en bescherming zal jullie worden geboden in het Hart van jullie Moeder; - Ik ben de Verrijzenis en Ik zal er velen meer van jullie doen verrijzen zoals Ik jullie heb doen verrijzen; Ik ben Barmhartigheid, en door Mijn Grenzeloze Barmhartigheid laat Ik Mijn Hart geraakt worden;

Liefde en Barmhartigheid staat echt vlak voor jullie deur, nu!



IXΘΥΣ 

(Later:)

13 augustus 1991

(Rhodos)

*O Jahweh,
mijn God en Vader,
glimlach over ons.*

Heer?

Ik Ben; Ik ben het, Jahweh, je Abba;

O God, heb medelijden met onze ellende.

bloem, Ik, Jahweh, je God, ben uiterst Barmhartig; Ik Ben een eindeloze Oceaan van Barmhartigheid, Medelijden en Tederheid;

Ik heb je Mijn Wet gegeven maar het is niet voldoende te zeggen dat je Mijn Wet kent, je moet Mijn Wet in praktijk brengen; het is ook niet genoeg te zeggen dat je gelooft dat Ik Ben, Ik verlang dat je Mij bemint en aanbidt; zelfs de duivels geloven dat Ik Ben, maar zij beminnen Mij niet, noch aanbidden zij Mij; zij luisteren naar Mijn Stem, maar zij beminnen Mij niet;

wees Mij trouw en jij, jij die Mijn zaad bent, kom tot Mij je Abba en troost Mij; Ik-Ben-vermoeid en je bent slechts een rest die Mij kan troosten; je bent de kleinste van de kudde en Mijn Ogen rusten op je;

jullie Abba, vanaf Zijn Troon, zegt tot jullie: Ik bemin jullie allen met een eeuwigdurende Liefde - wees gezegend;

*Heer, vergeef ons,
want wij hebben werkelijk gefaald
in het waarden van Uw Grote Liefde,
we hebben gefaald in het waarden van
Uw Grote Offer,
we hebben gefaald in het beminnen en in
het verenigd blijven;
wij blijven onze fouten voortdurend
herhalen.*

*O Heer Jezus,
we hebben Uw hulp wanhopig nodig om
weer tot bezinning te komen.*

*Kom ons redden,
de guirlande van goddelijkheid is van
ons hoofd gevallen;*

*kijk naar ons en zie onze ellende,
onze jammerlijke verworping, onze
teloorgang betreffende alles wat heilig
is.*

*Breng ons tot U terug,
door ieder van ons te komen bezoeken,
zoals U mij bezocht hebt,
bezoek de rest van Uw kinderen en toon
hun Uw Hart.*

Ik wil, Mijn Vassula, van elke lip horen:

“Jezus, ik bemin U, red mijn ziel
en red ook de zielen van anderen”

dus bid voor de bekering van deze arme zielen, bid novenen en Ik zal luisteren; Ik kan halsstarrigheid veranderen in toegeeflijkheid, dus bid tot Mijn Heilig Hart en Ik zal de rest doen;

18 augustus 1991

*O Heer,
ik ben zo bezorgd, dodelijk bezorgd.
Het is vandaag mijn Gethsemane;*

*mijn ziel is gebeukt en bedroefd.
Satan heeft mij absoluut tot doelwit
gemaakt om Mij in stukjes te breken.
Zonder medelijden doorboort hij mij
door en door.
Ik ben het mikpunt van mijn vervolgers,
waar is dan mijn hoop?*

in Mijn Heilig Hart, Mijn duif; jouw til is
Mijn Heilig Hart; wend je tot Mij en
Mijn Geest zal je troosten; offer Mij je
moeilijkheden en Ik zal ze in Mijn Hart
werpen, Ik zal er een goed gebruik van
maken, Ik zal zielen uit het Vagevuur
bevrijden ... vergeet dan je zorgen van
deze dagen en rust in Mij, je God; Ik ben
een Oceaan van Vrede; geef Mij, dochter,
al je beproevingen en Mijn Vrede zal ze
tenietdoen;

heb Mijn Vrede, Mijn lam, - Ik bemin
je; - Ik bied je Vrede aan; rust in Mij; ga
nu in Vrede;

IXΘΥΣ 

19 augustus 1991

*Heer, als vrede-stichters¹ werken voor vrede
en zaad zaaien dat goede vruchten
voortbrengt, geleid door de Heilige Geest,
waarom wordt hun dan gezegd te zwijgen,
waarom worden zij vervolgd, waarom
worden zij niet geloofd?*

omdat zij² als duur materiaal zijn
gekocht door handelaren; Rationalisme
benevelt hun geest, stompt hun
onderscheidingsvermogen af en doodt
hun nederigheid; zoals Sodom en Egypte
wijzen ze alles af wat uit het innerlijk van

¹ Mensen die het Woord van God verkondigen om de
wereld tot God terug te brengen en met God te
verzoenen.

² De ongelovigen.

de Kerk komt, de innerlijke kracht, die
is:

Mijn Heilige Geest

niettemin zal Ik je Mijn Sterkte geven
om verder te gaan want dit is Mijn Wil;



20 augustus 1991

*Hoe heerlijk zal het zijn
voor alle Christenen om als broeders
samen te leven.*

*Hoeveel groter zou Uw Heerlijkheid zijn
om ons nederig te zien,
rond één enkel Tabernakel en Altaar,
U prijzend met één hart, één geest en één
stem ...*

*en toch, als ik Uw orders opvolg
en getuig voor eenheid,
word ik niet begrepen noch geloofd.
Als een molensteen smijten ze mij op de
grond.*

Mijn kind, de Gezalfde is je herder en Hij
hoedt je door je pad te openen; gekleed
in Mijn Zegeningen, alles wat Ik van je
vraag is de Liefde die Ik je gegeven heb
door te geven aan de naties; sta Mij toe
je te gebruiken, kleine ziel; Abba heeft je
in Zijn Armen; Ik Ben is met je; -

kijk Mij aan, wat zal Ik niet voor je
doen ... en jij, kun jij dezelfde woorden
uitspreken?

Ja, Heer.

sta dan op en ga door te getuigen; je
wedloop is nog niet beëindigd, maar
verlies de moed niet, aan je zijde ben Ik
om je kleine hart te bemoedigen; je
enkels zijn gebonden aan de Mijne, en

Mijn Lippen zijn tegen je oor gedrukt om tegen je te fluisteren en je eraan te herinneren dat je niet groter bent dan je Goddelijke Meester, jij die slechts Mijn leerlinge bent zullen ze niet op jou dezelfde merktekens veroorzaken als op je Meester, de Voornaamste Martelaar?

Mijn dochter, bemin Mij en Ik zal doorgaan de Rijkdommen van Mijn Heilig Hart over je uit te storten, heel die Rijkdom die gereserveerd was voor jullie Tijden; Ik had eens gezegd dat Ik vanuit Mijn Heilig Hart, op het Einde van de Tijden, werken zal volbrengen als nooit tevoren, werken die jullie zullen verwonderen, om de schitterende glorie van Mijn Heilig Hart te laten zien; Ik had beloofd Mijn Heilig Hart volledig en van ganser harte te openbaren om de harten te bekoren, omdat Mijn Woorden zoeter dan honing zijn; alles zal op tijd worden vervuld, vertrouw Mij; laat niemand je misleiden, Mijn kind, Mijn Gave heeft Zichzelf al bewezen; - Ik zegen je; - de Wijsheid zal Haar Goede Werken met jou blijven voortzetten;



30 augustus 1991

Mijn Heer en mijn Leven.

Ik Ben; stilte is het beste wapen na het gebed; - Ik zal spoedig Mijn vijand vertrappen;

Vassula, hoor Mij: je Heilige laat Rusland verrijzen tot een nobele natie; Rusland zal vervolmaakt worden in de Armen van haar Bruidegom; Ik, de Heer, zal haar vervolmaken; heb Ik je niet gezegd, Mijn kind, dat Ik Mijn Hand op

haar koude hart heb en haar verwarm?¹ en op de dag waarop Mijn bruid haar ogen zal openen en Mij haar Bruidegom naast zich ziet staan, zal ze zien en begrijpen wat Mijn Handen in haar midden hebben gedaan en vanaf dan zal Rusland, Mijn bruid, openlijk Mijn Naam Heilig houden; en alle dwalende kwade geesten in haar zullen vluchten; Ik had je al deze dingen verteld voordat ze gebeuren zodat je zult geloven dat Ik het ben, de Almachtige, die je leidt; hoor Mij: Ik zal Mijn Plannen niet verbergen; als mensen in de verleiding komen Mijn Plannen te verbergen, zal Ik deze, met Mijn Eigen Hand, onthullen voor jullie allen voordat ze gebeuren; de Heilige heeft jullie gewaarschuwd, Ik had niemand van jullie bedreigd;

- een Lichtstraal zal uit de Hemel komen tot in het binnenste van Mijn Lichaam,² en het aanschijn van deze aarde veranderen en vrede brengen onder broeders;³ dit zal de beloning zijn voor de gebeden, de offers en boetedoeningen, de standvastigheid en het geloof van de martelaar heiligen;

- wees niet bevreesd als het uur van de grote beproeving komt als jullie standvastig zijn gebleven en het geloof hebt bewaard, want dit Uur moet komen om het aanschijn van de aarde te veranderen; dus alles wat in Fatima gezegd was zal in vervulling gaan;

- de Vader bemint jullie allen en Hij veroordeelt niemand; reeds is De Maaier aan het werk; de Werken van de Vader zullen jullie allen verwonderen;

en jij, Mijn kind, kijk terug in Mijn Boodschappen; had Ik niet gezegd dat

¹ Zie de profetische boodschap over Rusland van 11 maart 1988.

² De Kerk.

³ Hier begrijp ik dat de Heer zinspeelde op de EENHEID van de Kerken.

Ik, de Heer, vele wonderen voor jullie heb verricht en er nog meer zal doen in deze komende dagen?¹

zie je hoe Mijn voorspellingen uitkomen? en nu vertel Ik je dat de Hemelen jullie spoedig zullen overstromen door Mijn Komst; Mijn Vuur zal op deze aarde geslingerd worden om haar misdaden te verbranden; Ik zal Mijn Hand niet tegenhouden; Mijn Heilige Naam wordt dagelijks ontheiligd en Mijn voorschriften worden geminacht; dit is om de woorden uit de Heilige Schrift te vervullen:

(schrijf): "onmiddellijk was er een geweldige aardbeving en een tiende van de stad stortte in; zeventuizend mensen² werden gedood bij de aardbeving, en de overlevenden, bevangen door vrees, konden alleen maar de God van de Hemel prijzen"³ er is nu maar heel weinig tijd over; vergeef jullie naaste nu je nog tijd hebt; geef genoegdoening, vast; als je een zondaar bent die verdriet zaait onder vrienden, heb berouw, omwille van Mijn Heilige Naam keer tot Mij terug; jullie zijn meester over jullie wil maar niet over Mijn Plannen, en Ik smeeke jullie je spoedig over te geven;

Satan stuurt zijn experts onvermoeibaar op jullie allen af, wees dus meer dan ooit op je hoede; zijn rijk is bijna ten einde; daarom wil hij nog een laatste maal op deze aarde spuwen in de hoop zoveel mogelijk zielen als hij zou kunnen weg te vegen; daarom moet er standvastigheid en geloof in jullie zijn, omdat jullie kunnen vermijden en zelfs

Satan kunnen weerhouden van het spuwen op deze aarde;

moed, dochter; hef je hoofd op en leun op Mij; Ik zal doorgaan je te helpen;

IXΘΥΣ 

Heer, Albarmhartig, laat hen die zeggen:

*"We willen onze eigen weg gaan,"
tot U terugkeren;*

en die Christenen die tot de Paus zeggen:

*"Wij willen onze eigen weg gaan,"
terugkeren en gehoorzamen aan de Paus.*

*Laat hun menselijke trots de ogen
neerslaan
en hun arrogantie worden vernederd.
Amen.*

3 september 1991

*Heer,
Vader en Meester van ons leven,
verlaat ons nu niet
noch in de dagen van smart.*

*Heer,
Vader en Meester van ons leven,
help Rusland te groeien in Uw Geest.
U hebt de Rode Draak doorboord
die haar belegerd had.*

*Heer,
Vader en Meester van ons leven,
red ons van de Rebel
die nog steeds onder ons verblijft.*

ach, Mijn kind, Ik zal jullie allen onderrichten door Mijn Louterend Vuur; wacht maar en je zult het zien; luister nu naar Mij en schrijf, Mijn kind:

niet lang geleden geloofden de meeste naties van de wereld nooit dat de vijand, de Rode Draak, zijn macht in Rusland zo plotseling zou verliezen; Vassula, als je

¹ God verwijst naar Zijn Boodschap van 23 juli 1991 dat Hij in de komende dagen nog meer wonderen zal verrichten. Een voorspelling die zinspeelt op de val van het communisme in Rusland.

² D.w.z. een groot aantal, uit alle klassen.

³ Apoc. 11:13. Lees ook: Mt. 24: 22 en Mt. 24: 29-30.

zuster Rusland tegen Mij rebelleerde, kwam dit door de zonden van de wereld en haar misdaden; tirannie komt van beneden;

Maar hoe voelden haar kinderen zich, die martelaren die U toebehoorden?

hoe kan Ik beschrijven wat haar kinderen hebben geleden, waarmee kan Ik hen vergelijken, dochter? heel de Hemel treurde om haar kinderen; haar zonen lagen hulpeloos terneer, maar wie was bij hen om over hen te treuren? was er iemand onder hen die sterk genoeg was om de Draak te doorboren? niet als zij tot op het bot waren vermagerd; haar kinderen gingen bedelen om Brood, onderdrukt door de vijand, bezweken zij onder hun last; als ze in het geheim weggingen om hun toevlucht te nemen in Mijn Armen, werden ze streng gestraft; het was hen niet toegestaan hun ijver voor Mij te tonen; hun vervolgers waren sneller dan slangen en hielden elke stap die ze zetten in het oog, en als ze enige verdenking koesterden dat ze het Boek van het Leven onder hun matras verstopt hielden, werden Mijn kinderen getreiterd, vervolgd en dan gevangen genomen;

ach dochter, Mijn Ogen weenden onophoudelijk bij het zien hoe deze natie door het zwaard tot zwijgen werd gebracht; priesters en profeten werden gevangen genomen en gedwongen in duisternis te wonen; velen van hen werden voor Mijn Eigen Ogen meedogenloos afgeslacht; - deze natie, die Mij eens geëerd heeft en Mij openlijk heeft geprezen, stralend als een saffier, een Citadel van verrukkingen, werd verlaagd tot een waterloos land van droogte, door de zonden en misdaden van de wereld; Ik zeg je, dochter,

Rusland, jouw zuster, heeft je nog niet laten zien wat ze in Mijn Naam zal volbrengen;

de Feestelijke Dag moet nog komen en hoezeer verlang Ik dat hij er al was!

bid, bid voor deze Glorierijke Dag;

9 september 1991

Mijn Jezus?

Ik Ben;

bemin Mij, Vassula, het bedaart de toorn van de Vader over dit geslacht;

Ik heb voor je gebeden, Mijn kleintje, tot de Vader om je te bevrijden van "de doorn" die je van Mij¹ hebt overgenomen; ...

Heer bevestig alstublieft wat ik van U gehoord heb door mij een passage uit de Schrift te geven.

(Ik open de Bijbel op goed geluk en mijn vinger gaat naar Luc. 22: 42. Er staat:)

Vader, zei Hij, als Gij wilt, laat dan deze beker aan Mij voorbijgaan.

Maar toch, niet Mijn Wil, maar Uw Wil geschiede.

wees gezegend, Ik zal je leiden;

IXΘΥΣ 

11 september 1991

¹ Ik had Jezus aangeboden deze "doorn" van Hem over te nemen. Het betekende één doorn minder op Jezus. "De doorn" waarover Jezus spreekt verwijst naar een boodschap van 18.6.91. Deze doorn was Jezus toegevoegd door een beminde persoon die de Boodschap actief vervolgt. Satan verwarde hem en gebruikt hem nu.

*Heer, ik kijk op naar de hemelen
en zoek naar hemelse dingen;
ik zoek Uw Heilig Gelaat
om Vrede te voelen en mij te kunnen
verheugen;
ik zoek Uw Heilig Gelaat
om in staat te zijn tot contemplatie.*

en Ik, van Mijn kant, kijk met Mijn Ogen neer op de wereld van vandaag, natie na natie onderzoekend, ziel na ziel aftastend om wat warmte, om wat edelmoedigheid en om een beetje liefde, maar zeer, zeer weinigen genieten Mijn gunst; zeer weinigen spannen zich in om heilig te leven; en de dagen vliegen en de uren zijn nu geteld voor de grote vergelding; Mijn steden¹ zijn tot hoerensteden geworden - meedogenloos! ze zijn een citadel voor de demonen geworden! van binnen volledig corrupt, opgevreten door de worm! een toevlucht voor de adder en de schorpioen! hoe zou Ik over deze afvalligen niet Mijn Louterend Vuur kunnen ademen?...

(Jezus veranderde plotseling van toon en na enkele seconden te hebben gewacht, zei Hij op zeer ernstige toon die mij met ontzag vervulde:)

- de aarde zal sidderen en schudden -

en alle kwaad dat in Torens² is gehuisvest, zal ineens tot een hoop puin en onder het stof van de zonde begraven worden! boven zullen de Hemelen schudden en de fundamenten van de aarde zullen wankelen! bid dat de Hand van de Vader niet in de winter zal neerkomen;

¹ Steden wordt hier door God gebruikt voor het woord: "zielen".

² Zoals de Toren van Babel.

de eilanden, de zee en de continenten zullen onverwachts door Mij bezocht worden, met donder en door Vuur; luister goed naar Mijn laatste waarschuwendende woorden, luister nu er nog tijd is; lees Onze Boodschappen³ en houd op minachtend of doof te zijn wanneer de Hemel spreekt, demp jullie stem en jullie zullen de Onze horen;

denk tweemaal na alvorens te oordelen; denk meer dan tweemaal na voordat jullie de Werken van de Heilige Geest veroordelen; Ik zal niemand sparen die de Heilige Geest bespot, Hem ronduit lastert; de Gerechtigheid zal hen naar de onderwereld zenden;

verhef je gelaat, jullie allen, en zoek de Hemel af naar Mijn Heilig Gelaat om te mediteren! sla jullie ogen op naar de Hemel en jullie zullen niet te gronde gaan;

heb berouw! en vraag de Vader Zich te laten vermurwen; spoedig, nu zeer spoedig, zullen de Hemelen opengaan en zal Ik jullie laten zien,

de Rechter⁴

³ Van Jezus en Maria, de Twee Getuigen.

⁴ Als vervolg op de gebeurtenissen in New York op 11 september 2001 (op de dag af 10 jaar na het ontvangen van bovenvermelde boodschap), geeft Vassula het volgende commentaar:

Ik maan de mensen tot voorzichtigheid bij het interpreteren van deze boodschap. Het verklaren van profetie is niet gemakkelijk, tenzij het gedaan wordt in het licht van de Heilige Geest. Deze apocalyptische boodschap zou op de volgende manier verklaard moeten worden:

Onze generatie is koud geworden tegenover de liefde van God, en omdat onze wereld vandaag in een grote geloofsafval verkeert, komt God tussenbeide om ons te waarschuwen door tekenen te geven, bv. door beelden die tranen van bloed wenen en iconen die tranen van bloed en olie wenen. De boodschappen van Waar Leven in God zijn ook een teken net als enkele andere verschijningen die hebben plaatsgevonden als een waarschuwing en om ons tot bidden te bewegen. Zo vele van deze tekenen worden verworpen, veracht en vervolgd en dit herinnert ons



15 september 1991

leun op Mij; gezegende van Mijn Ziel, Ik geef je Mijn Vrede; schrijf:

aan Apocalyps 11 betreffende De Twee Getuigen die Jezus en Maria zijn met een apostolische missie van Elia (vertegenwoordigt profetie) en Mozes (herinnering aan de wet) zoals beschreven in de boodschap van 24 december 1991. Je zou deze boodschap moeten lezen teneinde die ten volle te begrijpen. Geloofsafval betekent afwijzing van de goddelijke Waarheid die ons leidt naar een leven zonder God. De geloofsafval trekt het kwaad naar de aarde. Onze Lieve Vrouw gaf een belangrijke boodschap daarover (15 mei 1990).

In de boodschappen van Waar Leven in God geeft God ons genoeg gelegenheden om berouw te hebben en heilig te leven. Maar de wereld is doof voor Gods oproepen en in plaats daarvan spot zij met elke oproep die van boven komt om ons te waarschuwen dat wanneer wij onze harten niet veranderen, boete doen, eerherstel brengen en berouw hebben, onze zonden ons de dood zullen brengen. Christus heeft ons gevraagd de Schriften te lezen: 2 Tess. 2 om te begrijpen dat we inderdaad in het Einde der Tijden leven en dat Paulus gezegd heeft deze te herkennen aan twee grote tekenen die zijn de grote geloofsafval en de geest van rebellie. Deze geest van rebellie die voor God speelt en God na-aapt en zich boven God stelt. De wereld van vandaag gelooft in haar eigen inzicht. Zij is het die naar God roept: wij hebben U niet nodig!

God straft niet en wil Zijn volk niet zien lijden, maar wij vernietigen onszelf en trekken alle kwaad naar ons toe. Dit is de reden waarom in vele boodschappen, niet alleen die van 11 september 1991, Christus ons heeft gewaarschuwd dat Satan een grote holocaust voorbereidt om ons te vernietigen.

De mensen die zijn omgekomen, goed of slecht, zijn de slachtoffers van vandaag vanwege onze zonden en onze doofheid voor de waarschuwingen van God die ons wil redden en ons wil sparen voor lijden en dood. Wij hebben door onze eigen zonden onschuldige slachtoffers gemaakt en groot onnodig leed veroorzaakt. Wij moeten voor al deze families die geliefden hebben verloren, bidden, opdat God hen sterkte geeft en een geest van vergeving.

O Jeruzalem!¹ wend je ogen naar het oosten en naar het westen; wend je ogen naar het noorden en naar het zuiden, en Ik Ben er! voorwaar Ik zeg je dat Mijn Geest nogmaals over jullie zal worden uitgestort en dat Mijn Beeltenis over het hele aanschijn van de wereld zal worden verspreid; wat Ik Mij heb voorgenomen zal gebeuren en wat Ik je gezegd heb zal in vervulling gaan; kom dicht bij Mij en luister aandachtig: vandaag kom Ik helemaal tot aan je drempel met de banier van Vrede; Ik kom om je te redden Jeruzalem, er staat op geschreven: Getrouw en Waarachtig,² de Koning der koningen en de Heer der heren;³ zal Ik van jou horen Jeruzalem: "Mijn Koning, U bent Degene die ik moet aanbidden", of zul jij je nog onbewust zijn van Hem die je Zijn Vrede aanbiedt ... nu? zul je in deze laatste dagen voor de Dag der Vergelding Mijn Heilige Geest erkennen die van boven neerdaalde in al Zijn Heerlijkheid om bij je te wonen? gedurende je hele leven, generatie, heb je Mijn Wet gehoond en je afgewend, rebellerend; zul je ooit voorbereid zijn om Mij te ontmoeten, je God? Ik zal spoedig door je Stad⁴ trekken! het zal eerder gebeuren dan je denkt! dit zullen Mijn laatste waarschuwingen zijn; Ik zeg je plechtig:

ontwaak uit je diepe slaap!
je snelt je ondergang tegemoet,
schud het stof af dat je bedekt
en sta op uit de dood,
Het Einde van de Tijden⁵
is dichterbij dan je denkt;

¹ D.w.z. O generatie!

² Apoc. 19: 11.

³ Apoc. 19: 16.

⁴ D.w.z. door ons. Wij zijn steden.

⁵ Het Einde van de Tijden is NIET het Einde van de wereld, het is het einde van een tijdperk.

- spoedig, zeer spoedig, zal Ik plotseling Mijn Heiligdom in de Hemel openen en daar, zullen jouw ogen, ontsluitend, aanschouwen als een geheime openbaring: ontelbare Engelen, Tronen, Heerschappijen, Machten en Krachten, allen neergeworpen rond,

De Ark van het Verbond;

Dan, zal een Bries over je gezicht strijken, en de Krachten van de Hemel zullen schudden, lichtflitsen zullen worden gevolgd door donderslagen; "plotseling zal een tijd van grote nood over je komen, zoals eerder nog niet is geweest zolang er volken zijn;"¹ want Ik zal toelaten dat je ziel alle gebeurtenissen van je leven waarneemt; Ik zal ze de één na de ander ontvouwen; tot grote ontzetting van je ziel zul je beseffen hoeveel onschuldig bloed van offerzielen je zonden hebben vergoten; Ik zal dan je ziel doen beseffen hoe je nooit Mijn Wet had onderhouden; als een ontrolde schriftrol, zal Ik de Ark van het Verbond openen en je bewustmaken van je wetteloosheid;

- als je dan nog leeft en op de been bent, zullen de ogen van je ziel een verblindend Licht aanschouwen, als de schittering van vele kostbare stenen; als de vonken van kristalheldere diamanten, een Licht zo puur en zo stralend dat je, hoewel er ontelbare engelen zwijgend dichtbij zouden staan, in Stilte, je hen niet volledig zult zien, omdat dit Licht hen zal omhullen als een zilverachtige goudstof; je ziel zal alleen hun vorm aanschouwen, niet hun gelaat; dan, temidden van dit verblindende Licht, zal

je ziel zien wat ze ooit eerder heeft gezien in die fractie van een seconde, datzelfde moment van je schepping ...

zij zullen zien:

Hem die jou het eerst in Zijn Handen hield;

De Ogen die jou het eerst zagen;

zij zullen zien:

De Handen van Hem

die je vormde en je zegende ...

zij zullen zien:

de Meest Tedere Vader, je Schepper, geheel gehuld in overweldigende heerlijkheid,

de Eerste en de Laatste,

Hij die is, die was en die komen zal,

De Almachtige,

De Alfa en De Omega;

De Heerser;

ontkracht bij je ontwaken, zullen je ogen vast gespietst zijn in de Mijne die als twee Vlammen van Vuur² zullen zijn; je hart zal dan terugkijken op zijn zonden en gegrepen worden door wroeging; je zult, in grote smart en ziele-angst, lijden om je wetteloosheid, beseffend hoe je voortdurend Mijn Heilige Naam hebt ontheiligd en hoe je Mij, je Vader, hebt afgewezen ... in paniek, zal je sidderen en huiveren wanneer je jezelf zult zien als een lijk in ontbinding, verwoest door worm en aasgier;

- en als je benen je nog overeind houden, zal Ik je laten zien wat jouw ziel, Mijn Tempel en Mijn Woning, al die jaren van je leven koesterde; in plaats van Mijn Eeuwigdurend Offer zul je, tot je verbijstering, zien dat je De Slang hebt

¹ Daniël 12: 1.

² Apoc. 19: 12.

vertroeteld en dat je hebt opgericht deze Rampzalige Gruwel waarover de profeet Daniël sprak, in het diepste domein van je ziel

De Godslastering;

De Godslastering die al je hemelse banden verbrak die je met Mij verbonden en die een afgrond tussen jou en Mij, je God, heeft geschapen; - wanneer deze Dag komt, zullen de schellen van je ogen vallen, zodat je zal beseffen hoe naakt je bent en hoe je van binnen, een land van droogte bent ... ongelukkig schepsel, je rebellie en je afwijzing van de Allerheiligste Drie-eenheid heeft je veranderd in een afvallige en vervolger van Mijn Woord; - je weklagen en je gejammer zullen dan alleen door jou worden gehoord; Ik zeg je: je zal treuren en wenen, maar je jammeren zal alleen door je eigen oren worden gehoord;

Ik kan alleen oordelen zoals Mij gezegd is te oordelen en Mijn oordeel zal rechtvaardig zijn; zoals het was ten tijde van Noach, zo zal het zijn wanneer Ik de Hemelen zal openen en je De Ark van het Verbond zal laten zien; "want in die dagen vóór de Zondvloed gingen de mensen door met eten, met drinken, namen een vrouw, namen een man, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en zij vermoedden niets totdat de Zondvloed kwam en alles verzwolg";¹ zo zal het ook op deze Dag zijn; en Ik zeg je: als die tijd niet bekort zou worden door de tussenkomst van je Heilige Moeder, de martelaar-heiligen en de poel van bloed die op aarde is vergoten, vanaf Abel de Heilige tot het

bloed van al Mijn profeten, zou niet één van jullie hebben overleefd!

Ik, jullie God, zend engel na engel om bekend te maken dat Mijn Tijd van Barmhartigheid afloopt en dat de Tijd van Mijn Rijk op aarde nabij is; Ik zend Mijn engelen om te getuigen van Mijn Liefde "aan allen die op aarde leven, elke natie, ras, taal en stam";² Ik zend hen uit als apostelen van de laatste dagen om te verkondigen dat: "het Koninkrijk van de wereld zal worden zoals Mijn Koninkrijk van boven en dat Mijn Geest zal regeren voor altijd en eeuwig³ temidden van jullie"; Ik zend Mijn dienaren de profeten om in deze wildernis uit te roepen wat jullie zouden moeten doen:

“Vrees Mij en prijs Mij
want de Tijd is gekomen
voor Mij om te oordelen!”⁴

Mijn Koninkrijk zal plotseling over jullie komen, daarom moeten jullie standvastig zijn en tot het einde geloven;

Mijn kind, bid voor de zondaar die zich niet bewust is van zijn verval; bid en vraag aan de Vader de misdaden te vergeven die de wereld onophoudelijk pleegt; bid voor de bekering van de zielen, bid om Vrede;

IXΘΥΣ 

19 september 1991

*Mijn Heer, U bent mijn Beker
en heel mijn ziel verheugt zich in U.
Uw grote Tederheid steunt mij*

² Apoc. 14: 6.

³ Apoc. 11:15.

⁴ Apoc. 14: 7.

¹ Mt. 24:38-39.

*om deze woestijn te doorkruisen, zij aan
zij met U,
mijn hand in Uw Hand.*

*"Het is om U dat ik beledigingen verduur
die mij met schande bedekken,
en mij tot een vreemdeling maken voor
mijn eigen broeders,
een vreemde voor de andere zonen van
mijn land;
maar ijver voor Uw Huis verteert mij!"¹*

Vassula, laat Mij Mijn Woorden in je oor
fluisteren, zodat je Mij kunt
verheerlijken;

- luister niet, Mijn lam, naar wat de
wereld zegt, want van haar komt niets
goeds, luister naar Mij, Ik die je Vader
ben, en door goed te luisteren, zul je het
werk uitvoeren dat Ik je heb
toevertrouwd; vertrouw Mij, Mijn kind,
en kom tot Mij om raad, kom tot Mij om
troost; kom tot Mij als de koorts van
deze wereld tegen je opstaat en je
verbrandt, kom snel tot Mij, je Abba, en
Ik zal je blaren genezen; Ik ben Degene
die je het meest teder bemint en Ik zal je
altijd verzorgen tot je weer gezond bent;
Ik zal altijd de wonden verzachten die de
wereld je toebrengt omwille van Mijn
Heilige Naam en voor het getuigen van
Mijn Liefde;

denk eraan: boven in de Hemel waakt
Ik Ben over je en zorgt voor al je
problemen; denk er ook aan dat alles
wat je doet niet voor jouw belangen is
noch voor jouw glorie maar voor de
Belangen en de Glorie van Hem die je
gezonden heeft;

laat Mijn Geest van Waarheid op je
schijnen zodat jij, op jouw beurt, Mijn
Beeld weerspiegelt en de wereld aan
Mijn Ware Gelaat herinnert, daar de
wereld Mijn Ware Beeld vergeten schijnt

te zijn; - in korte tijd zullen jullie allen
leren een

Waar Leven in God

te leven en één te zijn met Mij zoals de
Heilige Drie-eenheid Één en dezelfde is,
omdat Wij Alle Drie overeenstemmen;

- Mijn kleine kinderen, het zal niet
lang meer duren; Ik ben al op Mijn
Terugweg; Ik vertel jullie dit voordat het
gebeurt, omdat als het gebeurt jullie
mogen geloven dat deze Stem die jullie
al deze jaren hebben gehoord, van Mij
kwam; Ik vertel jullie dit opdat jullie je
mogen verheugen, omdat Ik, Mij ook
verheug op deze Dag waarop de kop van
Satan zal worden verpletterd door de
hiel van Mijn Moeder;

- luister naar Mij: Ik zal Mijn Geest
uitstorten over deze slechte generatie om
harten te verleiden en allen terug te
leiden tot de volledige Waarheid, om te
leven

een Volmaakt Leven in Mij, jullie God;

maar wees dapper, omdat er vóór Mijn
Dag nog een Vuur komt, wees dus niet
bang of bedroefd, omdat zonder dit
Vuur, het aanschijn van de wereld niet
kan veranderen ... en wanneer het komt,
zal het de wereld laten zien hoe slecht ze
was; het zal haar goddeloosheid laten
zien, haar rationalisme, materialisme,
egoïsme, hoogmoed, hebzucht en haar
boosaardigheid; kortom al die
ondeugden die de wereld aanbidt;

niemand kan zeggen dat Ik jullie niet
van tevoren van Mijn Plannen heb
verteld; niemand kan zeggen dat Ik Mijn
Plannen voor jullie verborgen heb
gehouden;

Ik ben De Waarheid

¹ Ps. 69: 7-9.

en De Waarheid zal altijd Zijn Hart openen en jullie Zijn vurige Plannen onthullen zoals ze zijn ... de Waarheid zal jullie altijd de kans geven jezelf voor Hem te bewijzen; - als Ik niet tot jullie had gesproken, als Ik niet nu de Hemelen voor jullie had geopend, zouden jullie verontschuldigd zijn, maar Ik heb jullie dag en nacht geroepen, Ik heb jullie zonder ophouden Mijn engelen gezonden om tot jullie te spreken; Ik verhief uit het niets, ellendige zielen en vormde ze om tot ijverige leerlingen om te gaan en aan jullie deur te kloppen en voor jullie de Woorden te herhalen die Ik, Ikzelf hun gegeven heb; nee, zij hebben niet uit zichzelf gesproken, maar alleen de Kennis herhaald die Ikzelf hun onderricht heb; zij gingen naar jullie in hun armzaligheid en barrevoets om jullie te vertellen over de dingen die komen gaan, niets toevoegend aan of weglatend van wat Ik hun gegeven heb; alles wat zij zeiden was genomen uit de Wijsheid Zelf;

- nu, Ik zeg jullie plechtig dat, wanneer die Dag van Zuivering komt, velen dodelijk bedroefd zullen zijn omdat ze Mijn Heilige Geest van Waarheid niet hebben toegestaan om hun huis¹ binnen te gaan, maar in plaats daarvan de slang hebben verwelkomd, de Gruwel van de verwoesting, en hun maal zij aan zij hebben gedeeld met Mijn vijand; ze hebben in hun huis verwelkomd degene die de Heilige na-aapt, ze hebben de Bedrieger aanbeden, die hen leerde Mijn Heilige Geest verkeerd te begrijpen:

Mijn Heilige Geest, de Gever van Leven
en De Innerlijke Kracht van hun ziel

¹ D.w.z. hun ziel.

Hij die een werkzame ziel in hen heeft geademd en een levende geest heeft ingeblazen;

- Ik zeg jullie plechtig, Mijn Vuur zal neerdalen in deze wereld sneller dan jullie het verwachten, zodat zij die hun zonden niet beseffen plotseling hun schuld mogen zien; het ligt in Mijn Macht deze Dag naderbij te brengen en het ligt weer in Mijn Macht dit Uur te bekorten, want dit Uur zal zoveel leed brengen dat velen het uur van hun geboorte zullen verwensen; ze zouden willen dat de dalen zich openen om hen te verzwelgen, dat de bergen op hen zullen vallen om hen te bedekken, dat de gier hen snel zal opruimen, ze zouden zichzelf willen verbrijzelen; maar niemand zal aan dit Uur ontsnappen;

zij die Mij echt beminnen zullen alleen lijden omdat ze niet meer voor Mij hebben gedaan; ook zij zullen worden gezuiverd; maar wee degenen die Mij hebben afgewezen en weigerden Mij te erkennen, zij hebben hun rechter al; de Waarheid die hen gegeven was zal hun rechter zijn op die Dag;

jullie hebben Mij vele malen door Mijn woordvoerders horen zeggen dat

"De Dag van de Heer ophanden is"

en dat Mijn Wederkomst nabij is; als jullie Mij beminnen zullen jullie blij zijn te weten dat Mijn Heilige Geest over jullie zal komen in al Zijn kracht en in al Zijn luister; als jullie Mij beminnen zullen jullie voortgaan te bidden voor de bekering van al Mijn kinderen die nog onbewust zijn en nog leven onder de macht van Satan; als iemand Mij liefheeft zoals Ik jullie allen bemin, zal hij naar Mij luisteren en trouw blijven aan zijn dienst tot het einde;

Mijn kleine kinderen, als jullie Mij beminden, zouden jullie zelfs grotere werken tot stand brengen dan die welke Ik heb volbracht terwijl Ik op aarde verbleef, maar niemand heeft ooit iets groters volbracht vanwege het zo kleine geloof dat jullie in Mij hebben, en de zo weinige liefde die jullie voor elkaar hebben; nog niemand heeft Mij zozeer bemind als Ik jullie bemin; maar op de Dag van de Zuivering zullen jullie begrijpen hoe weinig jullie hebben gedaan omdat Ik Mijn Heilig Gelaat in jullie zal tonen;

- jullie horen die Voetstappen? het zijn de Mijne; jullie horen al het geluid van Mijn Adem? het is het zoete geluid van Mijn Heilige Geest die door jullie wildernis en door jullie dorheid waait; jullie voelden een Bries over je gezicht strijken? wees niet bang; zoals de vleugels van de Duif, heeft Mijn Heilige Geest jullie heel licht aangeraakt terwijl Hij boven jullie zweefde;

O kom! kom tot Mij en zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog hief, zo zal ook Ik jullie zielen naar Mij opheffen en jullie doen herleven! zoals Ik ten Hemel omhoog geheven werd zullen ook jullie worden opgeheven tot Mij om aan Mijn Borst te worden gekoesterd; O kom tot Mij! word weer dorstig, dorst naar Mijn Eeuwigdurende Bronnen, dorst ernaar bij Mij te zijn, jullie God! Ik zal jullie zonder aarzelen aanbieden te drinken en Mijn Water laten veranderen in een Bron in jullie binnenste, die opwelt tot eeuwig leven, want uit Mijn Borst stromen fonteinen van levend water, een onuitputtelijke Bron; O kom tot Mij! honger weer naar Mijn Brood en jullie zullen niet sterven! vandaag, net als gisteren, sta Ik op en roep uit:

"als iemand dorstig is, laat hij tot Mij komen!

laat de mens komen drinken die in Mij¹ gelooft!"

Mijn lankmoedigheid is groot en hoewel Ik weet dat jullie zondaars zijn en jullie de aarde hebben bezoedeld met onschuldig bloed,² als jullie berouwvol tot Mij komen, zal Ik jullie je schuld en je misdaad vergeven; Ik ben een Afgrond van Genade; wees niet bang ... vrees Mij niet, wees eerder bang voor het Uur als het jullie nietsvermoedend en slapend aantreft;

- dit is de Stem van jullie Vader; dit is de Stem van de Sublieme Bron van Liefde; dit is de Stem van Hem die eens heeft gezegd:

"Het worde licht!"

en er was licht; kom tot Mij en Ik zal jullie Mijn Geest geven zonder voorbehoud; wees niet zoals de soldaten die Mijn kleren verdeelden en erom lootten aan de Voet van Mijn Kruis; kom tot Mij in de geest van Johannes, kom tot Mij uit liefde; kom tot Mij om Mij te troosten en bij Mij te zijn;

- het Uur komt waarop de wereld zich alleen maar in droefheid en duisternis zal bevinden, de duisternis van angst en waarin ze niets anders zal zien dan nacht; verbijsterd, zullen ze naar Mij uitroepen, maar Ik zal niet antwoorden, Ik zal niet luisteren naar hun geroep; waanzinnig, zullen ze Mijn Openbaring lasteren, Wijsheid en de Waarheid; de hele wereld zal overspoeld worden door leed bij het zien van de

Ark van het Verbond, Mijn Wet;

¹ Joh. 7: 37-38.

² Jezus legde een nadruk in mijn geest op abortussen.

velen zullen vallen en gebroken zijn, wankelend en sidderend vanwege hun wetteloosheid;

- wanneer de hemelen zullen openscheuren, als een gordijn in tweeën gescheurd, tonend hoe zij Mijn Glorie hebben verworpen voor een waardeloze imitatie¹, zoals sterren van de hemel vallen, zullen zij vallen, en dan beseffen hoe de Dwaasheid hen op een dwaalspoor bracht; hoe door te proberen naar de top te klimmen en Mijn rivaal te zijn, slechts dwaasheid was! wanneer die Dag komt, zal Ik aan de wereld laten zien hoe slecht ze was, hoe zij de vriend van de Rebel was en met hem converseerde liever dan met de Heilige; het uur is gekomen waarop standvastigheid en geloof, gebed en offer van vitaal belang zijn, zij zijn een DRINGENDE NOODZAAK geworden!

Mijn kleine kinderen, jullie die nu bedroefd zijn, jullie zullen later verheugd zijn; kom, laten we bidden:

Barmhartige Vader,
til mij op tot Uw Borst,
sta mij toe te drinken uit de Stromende
Rivieren van Eeuwig Leven,
en hierdoor zal ik weten dat ik Uw gunst
geniet,
O kom en red mij, vóór het Uur over mij
komt;
genees mij, want ik heb tegen U
gezondigd,

Vader,
Uw Lippen zijn vochtig van Genade,
Uw Hart is een brandende Oven van
Liefde,
Uw Ogen zijn Twee Vlammen van
verterend Vuur,

O Vader,
Uw Schoonheid is Volmaaktheid in
zichzelf,
Uw Majesteit en Heerlijkheid
verbijsteren zelfs de stralendste van Uw
engelen,
U die rijk bent aan Deugd en Genade,
verberg Uw Heilig Gelaat niet voor mij,
als het Uur komt;
kom en zalf mij met de olie van liefde,
God, hoor mijn gebed,
luister naar mijn smekende stem!
ik moet de beloften die ik U heb gedaan
volbrengen;

Eeuwige Vader,
ofschoon de stroom tegen mij is,
ik vertrouw, ik weet, ik geloof,
dat Uw Arm er zal zijn
om mij op te tillen en mij uit deze
stroom te trekken;
O wat verlang ik Uw Heiligdom
en Uw Heerlijkheid te aanschouwen in
de Ark van het Verbond!
O wat verlangt mijn ziel vurig om
de Hemelse Ruiters te aanschouwen
die de Naam draagt: Trouw en
Waarachtig,
Hij die de ongerechtigheid van de wereld
zal wegvagen,
Hij die Rechtvaardig is;
O kom en omhul mij met Uw Mantel,
daar Uw Liefde bekend staat om haar
edelmoedigheid,

O Vader!
laat mij niet los zoals ik verdien vanwege
mijn zonden,
maar help mij, voorzie mij van mijn
Dagelijks Brood,
en houd mij op veilige afstand van de
giftanden van de Slang;
maak mij erfgename van Uw Huis,
maak mij Uw kind van Licht,
maak van mij een volmaakte afbeelding

¹ Toespeling op Daniel 8: 11-12; dat is de Heilige Communie.

van de Verheven Martelaar,
om U te verheerlijken, voor altijd en
eeuwig;
amen;

de Hemel behoort jou toe, Mijn kind;¹
leef voor Mij, adem voor Mij, heb Mij als
Eerste; bemin Mij, Mijn kind, en alles
wat Ik heb is van jou; door je liefde en
trouw zal Mijn Huis ook jouw huis zijn;
- vertrouw op Mij, je Abba; kom dicht
bij Mij en neem je plaats in Mijn Heilig
Hart in;

23 september 1991

*De hele dag hunker ik naar U,
mijn Jahweh, mijn eigen Jahweh,
Uw Liefde, die U mij betoond hebt,
kan ik niet vergeten, - Nooit -
Uw Goedheid, mijn Jahweh, mijn eigen
Jahweh,
zal ik mij mijn hele leven herinneren.*

*Ik kwijn weg van liefde voor U,
mijn Jahweh, dag na dag,
en ik wens mij niet langer te verenigen
met deze wereld die U verwondt,
en dan te weten dan ik tot de eersten
behoor die U verwondden ...
Mijn ziel wil al Uw wonderen aan de
wereld verkondigen
en mijn voeten verlangen naar de
toppen van de heuvels te snellen,
om de wereld toe te roepen:*

*"Uw Schepper is uw Gade!
Zijn Naam, Jahweh Sabaoth.
Ja, zoals een verlaten vrouw, bedroefd
van geest,
roept Jahweh u terug.*

¹ Na het gebed te hebben gelezen, dat God voor Zichzelf aan mij had gedictieerd, was Hij zeer ontroerd en zei met emotie in Zijn Stem het volgende.

*Verstoot een man de vrouw van zijn
jeugd?
zegt uw God".²
toch vrees ik, O mijn Jahweh, mijn
Abba, mijn eigen Abba.*

*Mijn ziel kwijnt weg en hunkert naar Uw
Huis en
alles waar ik nu naar verlang is bij U te
zijn.
Vraag mij dus niet waarom mijn geest
terneergeslagen is,
daar mijn zuchten geen geheim voor U
zijn
en alles waarom ik zucht U bekend is:
mijn ziel verwacht U, mijn Jahweh,
kom en neem bezit van mij; kom en
verteer mij.*

Vassula ... verstop je niet, Mijn kind...³
dochter van Egypte, Ik heb je aangesteld
als keurmeester van vele naties en je
bent Mij zeer kostbaar; begrijp Mij niet
verkeerd, Ik heb je niet nodig en je bent
ook niet onmisbaar voor dit werk; maar
jou te hebben gekozen, een niets,
verheerlijkt Mij, en loutert jou; dan, alles
wat Ik bezit verlang Ik met jou te delen;
wees niet bang; wanneer je Mijn
Boodschappen verkondigt, zal Mijn
Heilige Geest je vervullen met Mijn
Woorden en jij zult krachtig Mijn Woord
verkondigen; dus ga nu naar hen tot wie
Ik je zend, Ik zal je niet verlaten, noch
zal Ik je onbewoond laten; Mijn Heilige
Geest is je Gids en je Raadsman;

Ik ben pas begonnen Mijn Oogst
binnen te halen ... oogst met Mij ... jij
hebt deze Oogst niet gezaaid; Ik
verrichtte al het zaaiwerk in jou en nu

² Jesaja, 54: 5-6.

³ Ik hoopte niet meer naar de naties te hoeven gaan om bij hen getuigenis af te leggen. Ik hoopte dat Mijn Vader zou instemmen met mijn verlangens: thuis blijven, mediteren, Hem beminnen, Hem bij het schrijven ontmoeten, Jezus ontmoeten in de Heilige Eucharistie, en zo de menigten vermijden.

wil Ik het overal; nu de Oogst rijp is, is alles wat Ik van je vraag met Mij te oogsten, Mijn dochter; bied Mij je hulp aan als een offer; Ik vraag je niet veel ...

... wat zie je, dochter?

Het Heilig Gelaat van Uw Zoon, overweldigd door pijn. Zijn Gelaat is als op de Heilige Lijkwade.

is dit niet genoeg reden om door te gaan en een beetje van je tijd en energie te offeren? kijk nogmaals, dochter ... wat zie je nu, Vassula?

Ik zie zoiets als een zachte rode wolk, die de hemel vult; zwevend boven ons en toch beweegt ze zich als een nevel en bedekt meer en meer de hemel. Ze beweegt langzaam maar gestaag.

schrijf: "als dauw verspreidt zich over de bergen een grote en machtige menigte, zoals er nooit eerder was, zoals er nooit meer zal zijn tot in de verste geslachten;"¹ ja, het is nabij ... en wat zie je nu, Vassula?

Levende menselijke toortsen.

kijk goed naar deze zielen die Ik geschapen heb ... deze zullen nooit de Plaats bereiken die Ik voor hen had bereid; deze zielen staan onder de macht van Satan, en zij zullen geen deel hebben aan Mijn Koninkrijk, noch aan Mijn Heerlijkheid; ze gaan hun verdoemenis tegemoet ... zeg Mij, heb Ik ooit één ziel Mijn Liefde onthouden, Mijn Heerlijkheid en Mijn Koninkrijk?

- Nee, Heer.

maar zij hebben ervoor gekozen Mij niet te beminnen en vrijwillig Satan te volgen; zij hebben, door hun eigen vrije wil, de banden van onze verbintenis afgesneden; en kijk nu nogmaals, Vassula, wat zie je?

O Heer, een Vrouw, zittend op een witte rots. Ik zie Haar van achteren. Ze draagt een lang zwart gewaad en ook Haar Hoofd is bedekt met een lange zwarte hoofddoek. Ze lijkt diepbedroefd en gaat gebukt onder Haar smart. - Ik zie mijzelf Haar naderen. Ze kijkt op en ik begin met Haar mee te huilen. Het is de Moeder van Jezus, onze Moeder. Haar Gelaat is zeer bleek en overdekt met tranen. Toen Zij mij zag strekte Ze Haar Linkerhand uit en drukte die op mijn arm.

Ik ben de Vrouwe van Smarten, vertrouwd met ellende; Ik ben degene die voor jullie zal herstellen: de Hoop; Ik ben degene die met Haar hiel de kop van de slang zal vertrappen en verpletteren; Mijn ogen wenen onophoudelijk in deze troosteloze dagen, Mijn Ogen doen pijn vanwege al Mijn kinderen;

Vassula, Mijn dochter, sluit je oren niet voor God, sluit je oren niet voor Mijn smeken; je hebt Mij horen wenen; Ik heb je zaak verdedigd en zal dit altijd doen; wanneer de Heer je aan Zich bindt, is het uit Liefde, om Zijn Hart in jouw hart uit te gieten; vandaag² zal jou op jouw beurt Zijn Kelk worden aange-reikt, weiger niet te drinken, je moet niet aarzelen; jullie straten zijn bezoedeld met onschuldig bloed en Onze Harten zijn ziek, dit is de oorzaak van Mijn tranen, dit is de reden waarom de Heer Zijn Kelk met je zal delen;

verraad barricadeert de eenheid onder de broeders, onoprechtheid van hart

¹ Joël 2: 2.

² De komende dagen.

vermeedert de Kelk van God; zij hebben het Lichaam van Mijn Zoon ontwricht, verdeelden Het, verminkten Het en verlamden Het; Ik herinner jullie er allen aan dat door Hem, jullie allen in de Ene Geest de weg hebben om naar de Vader te komen, en toch blijven jullie verdeeld onder de Naam van Mijn Zoon; jullie spreken over eenheid en vrede en toch spannen jullie een net voor hen die haar praktiseren; God kan niet misleid worden noch wordt Hij overtuigd door jullie argumenten; het Koninkrijk van God is niet slechts woorden op de lippen; het Koninkrijk van God is liefde, vrede, eenheid en geloof in het hart: het is de Kerk van de Heer verenigd tot Eén binnenin jullie hart; de Sleutels tot Eenheid zijn: Liefde en Nederigheid;

Jezus heeft er nooit op aangedrongen dat jullie je zouden verdelen, deze verdeeldheid in Zijn Kerk was niet Zijn verlangen; Ik smeeke Mijn kinderen zich met hart en stem te verenigen en de oorspronkelijke Kerk van Mijn Zoon weer te herstellen in hun hart; Ik zeg de oorspronkelijke Kerk van Mijn Zoon, aangezien die Kerk was gebouwd op Liefde, Eenvoud, Nederigheid en Geloof; Ik bedoel niet dat jullie een nieuw bouwwerk oprichten, Ik bedoel dat jullie een bouwwerk binnenin jullie hart moeten herbouwen; Ik bedoel dat jullie de oude stenen in jullie hart, stenen van onenigheid, onverdraagzaamheid, ontrouw, onverzoenlijkheid en gebrek aan liefde moeten afbreken en de Kerk van Mijn Zoon moeten herstellen door verzoening; jullie hebben daarvoor een intense armoede van geest nodig en een overvloedige rijkdom aan edelmoedigheid, en niet totdat jullie begrijpen dat jullie zullen moeten buigen, zullen jullie in staat zijn jullie te verenigen;

- dus, Mijn Vassula, sluit je bij Mij aan in Mijn gebed zoals je Mij eerder hebt zien bidden; Ik ben met je, Mijn kind, écht; schik je naar de verlangens van de Liefde; Jezus zal je nooit verlaten, wees in je liefde met Hem verenigd, voor één doel:

Hem te verheerlijken;

nu, dochter,¹ begrijp je waarom je niet moet ophouden met Mij te oogsten?

blijf bidden; zegen degenen die je vervolgen; je uur is nog niet gekomen, Mijn duif; Ik zal teder met je omgaan en je zult des te meer door Mij worden bemind; probeer niet te begrijpen wat buiten je macht ligt; zet de sikkel in als je ziet dat Ik Mijn Sikkel inzet; vertraag je stap niet, houd gelijke tred met Mij; als Ik inhoud, houd dan ook in; spreek vrijuit als Ik je het teken geef en zwijg als Ik je aankijk; verdedig altijd De Waarheid, tot in de dood; van tijd tot tijd zal je letsel worden toegebracht, maar Ik zal dat juist zover toestaan als nodig is om je ziel rein en volgbaar te houden; weet dat Ik altijd aan je zijde ben; oogst als Ik oogst; leer geduldig te zijn zoals Ik Geduldig ben; wees zeer nederig en onzichtbaar; Ik heb je Mijn Belangen² toevertrouwd om met Mij aan Mijn zijde te werken, en Ik heb ook anderen aangesteld om hun diensten in dit werk aan te bieden;

- Vassula, Mijn kind, nog een poosje, een klein poosje, en je ziel zal naar Mij vliegen, er is dus geen reden om je terneergeslagen te voelen zoals je Mij zegt, je hoeft alleen je hoofd op te heffen en te kijken Wie helemaal naar je kamer komt, Wie maaltijd met je houdt, Wie je hoedt; vraag Mij je zonden te vergeven,

¹ De Stem van de Vader kwam weer terug.

² Ik hoorde ook "ambt".

opdat je Mijn Vrede kunt ontvangen en dat je weer blij kunt zijn; vertel Mijn kinderen dat Ik spoedig Mijn Heilige Geest zal zenden, in volle kracht, om jullie te hoeden en jullie allen terug te leiden tot de ware Kudde en te leven een

Waar Leven in Mij, jullie God



26 september 1991

Mijn ogen zijn altijd op U gericht, O mijn God.

Het geheim¹ van innige verbondenheid met U wordt gegeven aan hen die U beminnen en vrezen.

*U hebt mijn ziel uit de afgrond gehaald om de Rijkdom van Uw Heilig Hart te ontdekken,
ik heb de Barmhartigheid ontdekt waarover Uw profeten gesproken hebben,
ik heb de Liefde en de zachtmoedigheid ontdekt die Uw apostelen smaakten,
ik heb de Vrede ontdekt die Uzelf aan ons gegeven hebt.*

In Uw Heilig Hart stond U mijn ziel toe te ontdekken dat Lijden Goddelijk is en Versterving aangenaam in Uw Ogen.

*Toen kwam er in mijn ziel een schitterend Licht,
en als een welklinkend geluid van duiven,
hoorde en voelde ik een Zuchtje langs mijn gezicht strijken
en U vulde mij met Uw Geheimen.*

proef meer van Mijn Geheimen, Mijn kind, door gehoorzaam te zijn aan Mijn Wet; dim je stem nu nog meer om alleen de Mijne te horen; buig je hoofd, opdat het Mijne wordt gezien; verneder jezelf opdat Ik je naar Mij kan opheffen;

dikwijls onderzoek je de Geheimen van Mijn Heilig Hart met je eigen licht; je hoeft Mij maar te vragen, Mijn kind, en Ik zal in je ogen Mijn Transcendente Licht uitgieten en het zal je ziel helemaal vervullen; zie dan toe, Mijn kind, dat het licht in je van Mij komt; dan, alleen dan, Mijn priester, zul je begrijpen dat Mijn Werken Subliem, Glorierijk en Majesteitelijk zijn; alleen dan, Mijn leerlinge, zul je begrijpen, zoals Ik verlang dat je begrijpt waarom de Nederigheid Zichzelf toestond te worden onteerd, misvormd, veracht en doorboord en Zijn Leven gaf als losprijs voor velen;

- Ik ben gekomen om je liefde op te wekken en aan te wakkeren, zie je? bescherm dan je vlees niet tegen pijn noch tegen enige deemoediging; sta het Zegel van je Verlosser toe op je vlees te rusten zowel als op je ziel zodat binnenin jou een volledige verandering plaatsvindt; dan zal ALLES wat je natuur afkeer inboezemde, afwees en met verachting bekeek, je Goddelijk voorkomen;

*Geef, Heer,
dat alles wat U zegt geschiede.
Buig mijn hoofd, maak mij kleiner en dim mijn stem.*

*Ik wil niet met lege handen in Uw Tegenwoordigheid verschijnen;
nee, ik wil niet eindigen in Uw Tegenwoordigheid met lege handen.
En die menselijke gedachten die mijn natuur zo normaal vindt,
ontwortel ze en verbrand ze allemaal.*

¹ De vertrouwelijke omgang.

wijd je ziel geheel aan Mij toe en denk na over Mijn Wet, voordat ze over je komt; vergeet niet hoe je natuur je had laten vervallen tot een woestijn en troosteloosheid; Ik zal je menselijke gedachten verwijderen als je Mij toestaat ze te vervangen door Mijn Gedachten om Mij te verheerlijken; Ik zal je een moedig hart geven, Mijn kleintje, om in staat te zijn Mijn tegenstanders tegemoet te treden en hun tegenspraak te weerstaan; Ik zal je een welsprekendheid geven; een uithoudingsvermogen en een weerstandsvermogen tegen de bedreigingen van je vervolgers die ook Mijn vervolgers zijn; Ik zal je moed geven om met vertrouwen stand te houden;

je bent Mijn zaad en omdat de Oogst gereed is, klaar om te worden binnengehaald, verlies Ik geen tijd zoals je hebt gemerkt; Ik oogst zonder ophouden om velen te voeden die op het punt staan te sterven; dus, Mijn beminde, "neem ook jij je sikkel ter hand en maai: de oogsttijd is gekomen en de oogst van de aarde is rijp"¹; sta Mij toe de ruimte in je hart te verwijden, want nu zal je Veroveraar je vullen met Zijn Kennis en Zijn Vertrouwelijkheden; Ik wacht er slechts op jullie allen genadig te zijn en aan ieder van jullie Mijn Rijkdommen, Mijn Edelmoedigheid en Mijn Liefde te openbaren;

Ik zeg jullie dit alles vandaag, opdat Mijn Woord van deze generatie naar de volgende gaat; en jullie die leren, wil het op jullie beurt, weer aan je eigen kinderen leren; als ze luisteren en doen wat Ik zeg, zullen hun dagen eindigen in geluk;

dus wend jullie tot Mij en prijs Mijn Werken; mediteer over Mijn Wonderen;

ΙΧΘΥΣ 

29 september 1991

(Feest van Sint Michaël:)

(Sint Michaël)

Ik bemin je, kind van God; vertrouw Mij;

(De Heer:)

rust in Mijn Hart; Ik, de Heer, zegen je; kom, Mijn Hart is je rustplaats;

30 september 1991

Ik dank Uw Naam

*voor Uw Liefde en Barmhartigheid;
hoewel ik leef in een oord*

*waar ik ben omringd door vervolgers,
valse getuigen en mishandeling,
U houdt mij in leven en op de been.*

U vult mijn tafel,

*en als een allertederste moeder
voedt U mij met Uw eigen Hand.*

*O Heer, heb medelijden met mij,
soms heb ik zorgen, meer dan ik kan
verdragen,*

*en als ik U niet bij mij had
zou het met me gedaan zijn!*

*Ik wil een volledige vrede onder
broeders.*

Ik zeg vrede zij met je! sta op en roep Mijn dienaar!¹ Ik ben de Heer van de Vrede, niet van onenigheid, Ik heb je Mijn Hart aangeboden; laat niemand bedrogen worden; van hen die te lang wrok koesteren zal Ik Mijn Hart terug nemen en alle gunsten die Ik hun zo

¹ Apoc. 14: 15.

¹ Boodschap voor een bepaalde persoon.

edelmoedig heb aangeboden; tenzij Mijn dienaar samenwerkt in liefde en ophoudt te broeden over deze zonde, zeg Ik je dat Ik al Mijn gunsten zal terugnemen: richt je gedrag nooit naar degene die verdeelt;

Ik geef je een Schat van Eenheid die zo breekbaar is; leer deze Schat te beschermen;

(Later:)

Jezus?

Ik Ben;

kleintje, door Mij verzadigd, je zult Mij niet teleurstellen; aan je zijde Ik Ben en zal daar altijd zijn; zegen Mij voor degenen die dat nooit doen; openbaar Mij zonder vrees, zonder twijfel en de hel zal niet zegevieren; liefkoos Mij, ja, kijk Mij aan en zeg: "Jezus, ik bemin U; U bent mijn Leven, mijn glimlach, mijn hoop, mijn vreugde, mijn alles; wees gezegend;"

kom, rust in Mijn Hart en sta Mij toe te rusten in het jouwe;

1 oktober 1991

(Tot de Canadese pelgrims (140 leken en 9 priesters), te Lens, die gekomen waren om een week met mij door te brengen.)

vertel hun dat vandaag, net als gisteren, en altijd, Ik hen zegen; laat ieder oor zich openen en horen, ieder hart zich openen om Mijn Woord te ontvangen:

alles wat Ik van hen vraag is liefde, trouw en een voortdurend gebed; Ik zal spoedig bij jullie zijn; kom;

(In de avond)

Mijn Heer,

*U bent gekomen en hebt mijn ziel doen herleven,
en sindsdien druppelt er een nieuw leven in mij,
omdat deze Stroom uit Uw Eigen Heiligdom vloeit.*

*Kijk naar Uw kind, Heer? Weer levend!
U hebt mij verlost, U hebt mij hersteld
en U hebt mij de diepten van Uw Liefde getoond.*

*Uw zoete geur fascineerde mij
en Uw Schoonheid heeft mij voor altijd betoverd en aan U vastgeklemd.*

Uw Tederheid en Hoffelijkheid deden in mij een bron ontspringen;

gezegend zij Uw Naam voor altijd en eeuwig!

*in U zal elk geslacht gezegend zijn
en alle naties zullen tenslotte op zekere dag,
verenigd in U, uitroepen:*

"Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer!"

Want zoals de regen de aarde laat onthuiken,

zo zal de Rivier¹ vanuit Uw Heiligdom Uw steden² bevlouen.

2 oktober 1991

(Tot de Canadese pelgrims.)

vrede zij met jullie;

laat deze dag een dag van vreugde zijn! Mijn redding zal spoedig komen, dus wees voorbereid om Mij te ontvangen; behalve jullie die Ik al onder Mijn Naam heb verzameld, zijn er nog anderen die Ik zal verzamelen; vraag Mijn kinderen te mediteren over:

‘Want uw Schepper is uw gade;
Jahweh Sabaoth is Zijn Naam’³

¹ De Heilige Geest.

² Onze zielen.

³ Jesaja 54: 5.

laat iedereen Mij vandaag noemen,

Bruidegom;

bid om de Vrede in de wereld, bid voor
Onze intenties;

IXΘΥΣ 

3 oktober 1991

*(Tijdens de Heilige Mis, samen met de
Canadese pelgrims, zei Jezus tegen mij in
een inspraak:)*

"Ik heb je Mijn vrienden gezonden"

4 oktober 1991

(Voor de Canadese pelgrims.)

steun op Mij, geef Mij al jullie zorgen,
werp ze allemaal in Mijn Hart en Ik zal
ze tenietdoen; zegen Mij zoals Ik jullie
zegen; bemin Mij zoals Ik jullie bemin;
schepping! besef dat alles wat Ik van je
vraag een beantwoording van liefde is!
Ik schenk jullie eeuwigdurende
zegeningen, stel dus vandaag en alle
dagen jullie vertrouwen in Mij; put uit
de Bronnen van Mijn Hart en Ik zal jullie
vullen, jullie met Mijn heerlijkheid
bekleden; Ik ken jullie moeilijkheden en
jullie buitengewone armoede, wees dus
niet bang om tot Mij te komen zoals
jullie zijn;

- armoede verdwaast Mij -

verwelkom Mij zoals Ik jullie verwelkom;
- ga in Vrede en wees de getuigen van
Hem die jullie meer bemint dan wie dan

ook; wees getuigen van Hem die jullie
Zijn Heilig Hart heeft aangeboden;

IXΘΥΣ 

5 oktober 1991

(Tot de Canadese pelgrims.)

vrede zij met jullie; herstel Mijn Huis;

- Ik zend jullie als lammeren onder de
wolven, maar vrees niet, Ik Ben is met
jullie;

- maak Mijn Huis mooi door jullie
devotie tot Mijn Heilig Hart en het
Onbevleete Hart van jullie Moeder;

Ik zegen jullie allen en laat Mijn Zucht
van Liefde op jullie voorhoofd achter;

IXΘΥΣ 

7 oktober 1991

*Ik wil alles wat ik heb tot Uw Eer laten
strekken.*

*Ik heb niet veel, in feite heb ik zo goed als
niets*

*omdat ik ontoereikend ben, arm, zwak en
zeer ellendig,*

*toch, wat ik zou hebben, neem het, mijn
Heer.*

Mijn nabijheid¹ heeft in jou een vuur
ontstoken en jou en anderen gered;

- Ik wil je vrije wil, geef jezelf aan Mij,
en Ik zal rivieren uit je laten stromen; Ik
heb uiterste armoede nodig om Mijn
Werken zichtbaar te maken; Ik zal je ziel
vervullen omdat je Mijn bruid bent;

Vassula, jullie steden zijn gevuld met
doden en hun stank stijgt helemaal naar

¹ Zijn intimiteit.

de hemel op; met miljoenen liggen ze te vergaan; bid, bid om vrede, liefde, geloof en eenheid; de Heilige wordt gekweld door wat moet komen, onbeschrijflijk bedroefd; Ik zal Mijn Hand moeten laten neervallen op deze slechte generatie;

dochter, voor Mijn belang, neem Mijn Kruis van Eenheid op en draag Het over de wereld; ga van land tot land en vertel aan hen die over eenheid praten, maar nooit ophouden het tegenovergestelde te denken en doorgaan het tegenovergestelde te leven dat hun verdeeldheid Mijn Hart van het hunne heeft gescheiden; roep het uit en uiteindelijk zal Mijn Stem door hun doofheid heen breken; Ik ben met je in deze troosteloosheid dus vrees niet;

Ik heb je Mijn Kruis toevertrouwd; dit Kruis zal je heiligen en redden; draag Het dus met liefde en nederigheid; roep Mijn Naam aan zonder ophouden; jouw Zending, Mijn kind, is te getuigen voor de Liefde en Mijn Heiligheid te laten zien in hun gebrek aan liefde en trouw, ga zonder vrees verder en wees mijn Echo; getuig met vreugde, met ijver, getuig met liefde voor de Liefde;

wanneer Mijn vijanden je doorboren, verheug je! offer al je wonden aan Mij op en Ik zal onmiddellijk je pijn verzachten; telkens wanneer jij je ogen opslaat op zoek naar Mij, zal Mijn Hart, rijk aan Barmhartigheid, je niet afwijzen; je bent Mijn kind dat Ik heb geadopteerd, opgewekt en gevoed, vrees de mensen dus niet, ze kunnen je niet vernietigen; spoedig zal Ik je bevrijden; ga intussen rond met Mijn Kruis van Eenheid en verheerlijk Mij, wees de

verdedigster

van de Waarheid en van de Ene Kerk die Ikzelf gesticht heb;

ga naar iedere natie en stel je aan hen voor; vertel hun dat Ik Vrede wil en Één Kerk onder Mijn Heilige Naam; vertel hun dat hij die beweert rechtschapen te zijn, maar verdeeld blijft, zal eten van de vrucht die hij heeft gezaaid en zal sterven; vertel hun ook hoe Ik oneerlijke harten verafschuw; hun plechtigheden en dialogen vermoeien Mij; vertel hun hoe Ik Mij afkeer van hun hooghartigheid en hun onbuigzaamheid; hun inzicht lijkt weliswaar groot en indrukwekkend voor de mensen, maar niet voor Mij, Ik kan een stervende kerk niet gelukwensen die op weg is naar verrotting; zeg tegen hen die willen horen:

tenzij zij hun stemmen dempen,
zullen ze de Mijne nooit horen;

als ze hun stemmen zouden dempen dan zullen ze de Mijne beginnen te horen en aldus Mijn Wil doen; Ik ben Eén, en toch maakte ieder van hen zijn eigen Christus; Ik ben het Hoofd van Mijn Lichaam, en toch, alles wat Ik zie is hun hoofden, niet het Mijne; zeg hun het hoofd te buigen en ze zullen het Mijne zien; zeg hun zichzelf te vernederen zodat Ik ze tot Mij zal kunnen verheffen;

- laten ze je geen vrees aanjagen, Mijn kind, wees geduldig zoals Ik geduldig ben; wees verstandig door aan Mijn zijde te blijven; je zult Mijn Juwelen¹ dragen zodat je Mij trouw blijft, zij zullen je blijvend aan Mij herinneren;

bid, Mijn bruid, bid tot je Bruidegom en Ik zal je op het eind belonen; verheerlijk Mij en Ik zeg je: werk hard, offer en niets zal tevergeefs zijn;

zeg tegen iedereen dat Ik Mijn Koninkrijk zal vestigen temidden van

¹ Zijn Kruis, de Nagelen en de Doornenkroon.

armoede

diegenen, die tijd hebben om Mijn Geest te horen, die Mij aanbidden en Mijn Wil doen; in dezen verheugt zich Mijn Ziel!

dochter, Ik bemin je ondanks je ellende; sta Mij toe Mijn Werken in jou voort te zetten; pas je aan Mij aan zoals Ik Mij aan jou aanpas en door jou zal Mijn Tegenwoordigheid worden gevoeld en in jou zal Ik deze generatie tot eenheid brengen;

wees vertrouwwol omdat Ik met je ben; Mijn Zegel is op je voorhoofd en met dit Zegel en met Mijn Genade, zal Mijn Koninkrijk op aarde worden gevestigd zoals Ik wil;

heb Mijn Vrede, onthoud: Ik ben met je, altijd; kom, ga Mijn Wonden binnen;

IXΘΥΣ 

13 oktober 1991

Er is niemand, mijn Heer, in mijn hart dan U.

Beetje bij beetje verbetert U mij;

U hebt mijn hart gewonnen

en U stort zegen op zegen over mij uit.

Maar doe ik nu Uw Wil?

Ben ik dichtbij U, volg ik U?

Kom ik mijn naaste te hulp zoveel ik kan?

Volg ik Uw Geboden na?

Geniet ik nog steeds Uw gunst?

leer op Mij te steunen; - dochter, ben je bereid door te gaan het Kruis te dragen dat Ik voor jou heb voorbestemd?

Ik ben bereid, zolang ik U niet verlies en met U ben, verenigd en één.

weet je wat dit betekent en wat het vereist?

Offer, vernedering, nederigheid, zelfverloochening, liefde, geloof, hoop, meegaandheid, zelfopoffering, gebed, gebed, gebed, geduld, boetedoening, versterving, lijden, vasten en vertrouwen in U? En een geest van vergeving.

je hebt het goed gezegd, maar het is niet genoeg deze dingen te weten; wil je in Mijn gunst blijven? dan moet je alles wat je hebt genoemd in praktijk brengen; het Koninkrijk van de Hemel is als een trofee, hij die haar wint zal haar koesteren; nogmaals, het Koninkrijk van de Hemel zal worden gegeven aan hen die met handen vol goede vruchten komen - en zo, Mijn Vassula, ben Ik van plan Mijn Kerk te herbouwen op de door jou genoemde deugden;

als je met Mij wandelt zul je niet verloren gaan; kom niet in de verleiding naar links of rechts te kijken; zoals Ik tot Mijn leerlingen had gezegd: "groet niemand onderweg";¹ wil je Mij dienen zoals je zegt, dan moet je Mij volgen met Mijn Kruis van Vrede, Liefde en Eenheid om Mij te verheerlijken; kijk niet ontzet naar de andere kruisen die Ik op je weg leg, daar ze allemaal van Mij komen; verheerlijk Mij; je tafel is altijd vol en je beker loopt over, klaag dus over niets; Ik zal je onderzoeken en je liefde voor Mij testen nu en dan om je geestelijk op te bouwen; sleep je niet achter Mij aan, volg Mijn pas opgewekt; rust in Mij als je vermoeid bent en sta Mij toe in jou te rusten als Ik vermoeid ben;

- luister nu naar je Heilige; laat je niet door elke wind meevoeren die op je weg komt, wees in Mij geworteld en je zult niet ontworteld worden, dochter; verrijk Mijn Kerk met alle Kennis die Ik je

¹ Luc. 10: 4.

gegeven heb en vertel hun dat het Hart van de Heer een Afgrond van Liefde is, toch is niemand zich ten volle bewust van zijn diepten noch van zijn rijkdommen;

Ik weet dat je zwak bent, dochter, maar heeft het je ontbroken aan bronnen? vertrouw Mij, vertrouw Mij, en wees de weerspiegeling van wat Eenheid zal zijn; wees niet zoals zij die zich volhardend blijven onderscheiden onder Mijn Heilige Naam; wees niet zoals zij die doen alsof de Eenheid hen aanspreekt, maar dood blijven voor hun eigen woorden en niets anders bereiken dan verontwaardiging van de Vader; beiden de Vader en Ik verafschuwen hun argumenten die tegengesteld zijn aan wat zij denken; toch weerhoudt niets Mij ervan tot deze machtige mannen uit te roepen:

“daal af! daal af van jullie tronen en mogen deze schellen van jullie ogen vallen om te zien wat een troosteloosheid jullie van Mijn Huis gemaakt hebben! jullie hebben Mijn Heiligdom beroofd en alles wat erin was! jullie hebben de Herdersstaf niet alleen in tweeën gebroken, maar versplinterd! maar open vandaag jullie ogen en zie! houd jullie ogen open en jullie zullen armoede leren kennen, boetekleed en barvoets gaan; houd jullie ogen open en leer Mijn Hart kennen met één enkele blik;”

Ik zou slechts één woord hoeven te uiten in hun samenkomsten en met dat ene woord Mijn Kerk kunnen verenigen; maar de Heerlijkheid van de Hemel zal Mij gegeven worden door Armoede, Ellende en door hen die men verachtelijk noemt; Ik zal Mijn Huis door vreemden laten herbouwen, want in hen zal Ik een geest van ijver planten, een geest van trouw; dan zullen jullie voorraadschuren

weer gevuld zijn en jullie vaten overstromen van Mijn nieuwe wijn;

als jullie zeggen Mij te beminnen en je naar Mijn Naam noemt, dan omwille van Mijn Heilige Naam en omwille van Mijn Liefde:

herenig Mijn kerken;

de ware Christen is hij die innerlijk een Christen is, en de ware Eenheid is en zal zijn in het hart; Eenheid zal er niet zijn door de letter, maar door de geest; -

als je Mij bemint, dochter, zoals je zegt, omhels dan het Kruis dat Ik je gegeven heb; je voet zal dan niet struikelen, niets in deze wereld is Zijn gelijke; verlies Mij nooit uit het oog;

leerlinge? kom, volg Mij ...

IXΘΥΣ 

(Later:)

Vassula, Ik heb voor jou gebeden tot de Vader; Ik ben het, Jezus; concentreer je op wat je is opgedragen; - schrijf nu:¹

vrede zij met jullie; Ik heb jullie tot Mij horen roepen: "Vader!"

Hier Ben Ik;

willen jullie terugkomen? Ik bekijk jullie niet meer met afkeuring daar Ik de Oneindige Barmhartigheid ben; Ik zal ook geen oordeel over jullie uitspreken; jullie hart is wat Ik zoek; Ik heb liefde nodig; Ik dorst naar liefde; Mijn Lippen zijn uitgedroogd door gebrek aan liefde; Ik heb besloten niet naar jullie verleden te kijken, alleen naar het heden;

de Koningin van de Hemel² is aan Mijn zijde, en van alle vrouwen was Zij

¹ Boodschap voor de gevangenen.

² Onze Lieve Vrouw.

het die volhardend voor jullie heeft gebeden, meer dan alle Heerschappijen, Tronen, Krachten en Engelen; meer dan enig geschapen wezen; dus verwelkom Haar in jullie gebeden, eer Haar zoals Ik Haar eer;

jullie zijn allen in Mij gedoopt en er zou geen enkel onderscheid moeten zijn tussen broeders; als jullie eens wisten wat Ik jullie vandaag aanbied zouden jullie niet aarzelen Mij jullie hart aan te bieden en jullie overgave; kom terug tot Mij en vrees niet, Degene die nu tot jullie spreekt is jullie Heilige Metgezel; Hij die jullie het meest bemint; geloof in Mijn Liefde, denk na en mediteer over Mijn Passie; offer Mij jullie hart en Ik zal het veranderen in een tuin met de meest subtiële geuren, waar Ik, jullie Koning, Mijn rust kan nemen; sta Mij toe het Mijn Eigendom te maken en jullie zullen leven; keer jullie hart niet van Mij af, houd Mij niet op afstand, spreek vrij tot Mij; Ik luister;

Ik nodig jullie allen uit om te mediteren over deze woorden:

- vergeld kwaad met liefde -
- volg Mij na -

en onthoud, Ik ben altijd bij jullie; vergeet dit nooit, nooit;

Ik zegen ieder van jullie, en laat de Zucht van Mijn Liefde op jullie voorhoofd achter;

IXΘΥΣ 

Jezus Christus, Beminde Zoon van God
en Verlosser;

14 oktober 1991

Heer?

Ik ben;

evangeliseer met liefde voor de Liefde; wees geworteld in Mij, Mijn kind; overhandig Mij alles en sta Mij toe je Geestelijk Leidsman te zijn, om je te leiden en je Mijn richtlijnen te geven voor de éénmaking van Mijn Kerken; jij zult een teken voor hen zijn en zij zullen leren dat, omdat Ik Ben Eén is, ook jullie één zullen zijn zoals Wij Eén zijn; de Schriften zullen vervuld worden omdat Mijn Priesterlijk Gebed tot de Vader in vervulling zal gaan; Ik ben in je, dus wees niet bang;

Dit is veelbelovend, Heer!

jouw zending, kleintje, is het Mijn volk onder één Naam te brengen, Mijn Naam, en samen het brood te breken; je hoeft je geen zorgen te maken; doe je best en Ik zal de rest doen; Ik heb nederigheid nodig om Mijn Werken in jou te voltooiën en zo alles aan de oppervlakte te brengen;

- jouw ongelovige generatie, die zoveel van Mijn Bloed vergiet, zal je afwijzen, maar, Mijn Vassula, Ik zal je op de been houden ondanks de indrukwekkende wonden die je zult ontvangen van deze slechte generatie; hulp zal je van boven worden gegeven; Ik heb tot jou gepredikt en tot anderen, houd daar niet op, geef de Onderrichtingen door die Ik je gegeven heb, zowel in het openbaar als in jullie huizen; Ik weet hoe zwak je bent, maar Ik weet ook wat Ik gekozen heb;

Heer, ik voel mij voldaan te weten dat wij verenigd zullen worden, hoewel nog niemand werkelijk weet hoe. De problemen zijn schijnbaar groot en de schisma's nog groter. Zoals U zegt: "de staf van de Herder

is niet alleen doormidden gebroken, maar versplinterd". En Uw Lichaam is verminkt, uiteengerukt en verlamd. U vraagt ons allen te buigen. Hoe? Wat moet er worden gedaan? Wat is de eerste stap? Ik ben een Grieks-orthodoxe en ik deel alles met mijn Rooms-katholieke broeders, en ik maak zelf geen onderscheid onder Uw Naam als ik bij hen ben, en ook zij behandelen mij niet anders dan hun eigen broeders. Ik weet ook dat velen van hen naar de Grieks- of Russisch orthodoxe kerken gaan ...

spreek vrij uit, kind!

Geef mij de juiste woorden, Heer.

zeg: ... en het is hun niet toegestaan deel te hebben aan Uw Lichaam;

Nee. Het is hun niet toegestaan, hoewel onze Sacramenten dezelfde zijn. Maar wij, Orthodoxen mogen wel deelhebben aan Uw Lichaam. Mij werd zelfs gezegd dat ik geëxcommuniceerd was omdat ik naar de Rooms-Katholieken ga, om niet méér te zeggen. Ik ben ook vervolgd door beide zijden, omdat mijn biechtvader Rooms Katholiek is! En U bent van dit alles getuige, mijn Heer Jezus!

toch, de dag zal komen waarop ze samen aan één altaar het brood zullen breken en niemand zal Mijn kinderen ervan weerhouden tot Mij te komen; niemand zal hen vragen: "ben jij orthodox?"¹ dit bolwerk dat ze hebben gebouwd om jullie te verdelen is door Mij al veroordeeld; jullie zijn allen broeders in Mij, dit is wat je hen moet leren te geloven en hen moet overtuigen te doen;

¹ Blijkbaar hebben de Grieks- en Russisch-Orthodoxe priesters het recht aan de persoon die de Heilige Communie wenst te ontvangen te vragen of ze tot hen "behoren". Ze weigeren aan de Rooms-Katholieken het ontvangen van de Heilige Communie, ofschoon de Sacramenten dezelfde zijn.

- wat betreft degenen die verdeeld blijven in lichaam en geest en zich van elkaar afscheiden onder Mijn Heilige Naam tot hen zeg Ik, zoals Ik gezegd heb tot de kerk in Sardes²: jullie hebben in de ogen van de wereld de naam levend te zijn, maar niet in de Ogen van jullie Schepper; maak weer levend dat beetje dat nog bestaat: het sterft snel; en waar het lijkt is, daar verzamelen zich de gieren;

verenig! verzamel! roep samen Mijn Naam aan! consacreer Mijn Lichaam en Mijn Bloed samen! vervolg de Weg niet! verneder jullie zelf en buig om in staat te zijn één te worden en Mij te verheerlijken; jullie spreken over de Geest maar handelen niet in de Geest; jullie spreken over de Weg maar jullie zijn de eerste om Hem te versperren! - hoe weinig kennen jullie Mij ...

jullie spreken Mijn Naam uit, maar moorden Mijn kinderen uit tussen het heiligdom en het altaar; Ik zeg jullie plechtig, dit alles zal jullie op de Dag van het Oordeel worden nagebracht; kunnen jullie Mij onder ogen komen en naar waarheid zeggen: "ik ben verzoend met mijn broeders"; kunnen jullie werkelijk zeggen: "ik heb mij niet afgescheiden van mijn broeders onder Uw Heilige Naam; Ik heb hen behandeld als mijn gelijken"; wanneer jullie je zaak aan Mij voorleggen dan zal Ik jullie in je gezicht zeggen: "weg met jullie, jullie hebben je broeders niet behandeld als jullie gelijken; jullie hebben Mijn Lichaam dagelijks afgeslacht; waar is jullie triomf? terwijl Ik bouwde, braken jullie af; terwijl Ik weer samenbracht, hebben jullie verstrooid; terwijl Ik verenigde, hebben jullie verdeeld!"

² Apoc. 3.

toch, zelfs vandaag, als jullie tot Mij komen zoals jullie zijn, kan Ik jullie genezen, kan Ik jullie omvormen en jullie zullen Mij verheerlijken; "helaas voor degenen die in verwachting zijn, of met zuigelingen, wanneer Mijn Dag komt! schrijf:¹ helaas voor degenen die Ik aantref met opgehoopte zonden alsof ze zwanger zijn en met volgelingen die door hen zijn opgevoed en van hun eigen soort; maar het is gezegd dat uit jullie eigen geledingen mannen naar voren zullen komen met een bespottelijke nabootsing van de waarheid op hun lippen om de leerlingen over te halen om hen te volgen;² Ik schreeuw en probeer door jullie doofheid heen te breken om jullie te redden; en als Ik jullie verwijten maak is het vanwege de

Grootte van de Liefde
die Ik voor jullie heb;

maar voorwaar Ik zeg jullie: Ik zal op zekere dag alle afgescheiden delen van Mijn Lichaam bijeenbrengen in Eén samenkomst;

- huil niet, Mijn vriend,³ jij die Mij bemint; verdraag wat Ik verdraag; maar troost Mij en heb vertrouwen in Mij; jij zult grote werken volbrengen in Mijn Naam; wees verdraagzaam zoals Ik verdraagzaam ben; Ik had honger en dorst en was dikwijls uitgehongerd en jij kwam Mij te hulp; ga door met je goede werken en Ik zal je belonen;

voorwaar Ik zeg je, je bent niet alleen, Ik ben met je; wees verenigd in Mij en leef in vrede; je bent het nageslacht van Mijn Bloed en de erfgenaam van Mijn

¹ Jezus bedoelt de uitleg van deze zin in Luc. 21: 23.

² Hand. 20: 30.

³ Jezus spreekt tot degenen die Hem oprecht beminnen en eerlijk en oprecht werken aan de Eenheid van de Kerken. Zijn vrienden.

Koninkrijk; vertel hun dat het Hart van de Heer Liefde is en dat het Hart van de Wet gebaseerd is op Liefde; vertel aan Mijn volk dat Ik geen beheerders in Mijn Huis wil, zij zullen niet gerechtvaardigd zijn op Mijn Dag; want zij zijn juist degenen die Mijn Huis hebben verzakelijkt;

Ik heb jullie Mijn Geest gezonden om in jullie hart te leven, daarom zal de Geest die in jullie leeft jullie laten zien dat Mijn Kerk zal worden herbouwd in jullie harten en dat jullie elkaar in jullie hart zullen erkennen als jullie broeders;

4zal Ik, broeder, nog één seizoen de pijn ondergaan die Ik jaar na jaar heb ondergaan? of zul je Mij deze keer rust gunnen? zal Ik nog een seizoen de Kelk van jullie verdeeldheid moeten drinken? of zullen jullie Mijn Lichaam rust gunnen en voor Mijn belang het Paasfeest in Eenheid vieren?

door het verenigen van de datum van Pasen, zul je Mijn pijn verzachten, broeder, en zul jij je in Mij verheugen en Ik in jou; en Ik zal het zicht van velen herstellen; "mijn Beminde! mijn Schepper! Hij die mijn gade is heeft ons dingen geopenbaard die geen menselijke hand zou kunnen volbrengen!" dit is wat je eens, in Mijn Naam, zult uitroepen als je zicht is hersteld,

- en Ik zal tot je komen -⁵

⁴ Terwijl mijn Jezus dit alles zegt, heeft Hij de stem van een slachtoffer aangenomen. Vermoeid, bedelend, alsof Hij van ons afhankelijk was. Als een gevangene in een cel die naar de deur van zijn cel gaat om door zijn kleine raampje aan de bewaker te vragen hoelang zijn detentie nog duurt tot zijn vrijlating.

⁵ Jezus zei dit als een Koning, majesteitelijk.

Ik zeg je plechtig: roep op, verzamel je, jullie allemaal, en luister deze keer naar je Herder:

Ik zal je leiden op de weg
die je moet gaan;

zend Mijn Boodschap naar de uiteinden
van de aarde;

moed, dochter, glimlach als Ik
glimlach; Ik ben met je om je voet-
stappen te leiden naar de hemel;

IXΘΥΣ 

17 oktober 1991

*(Boodschap voor de "maaiers" die God in
de Verenigde Staten heeft uitgekozen om
dit boek te drukken.)*

Ik geef jullie allen Mijn Vrede en zegen
jullie; Ik ben met jullie om jullie werk in
Mijn Naam te ondersteunen dat Ik
gezegend heb, want dit is het werk dat
jullie allen is toegewezen om Mij te
verheerlijken,

- in tijd van hongersnood kwam Ik -

om jullie mond te vullen met Mijn
Hemels Manna zodat jullie niet zouden
omkomen; Ik zal jullie nooit verlaten; de
Liefde zal als Liefde terugkeren;

IXΘΥΣ 

*(En Onze Gezegende Moeder geeft hun ook
een boodschap.)*

ecclesia zal herleven; ere zij God; Ik ben
de Koningin van de Hemel, jullie
Moeder, en Ik zegen jullie; bid om vrede,
bid om geloof, liefde en eenheid; bid

voor de bekering van al Mijn kinderen;
Ik wil dat iedereen gered wordt; Gods
Werken van Licht kunnen niet voor
altijd verborgen blijven,¹ daarom heb Ik
jullie uitgekozen om Gods maaiers te
zijn;

Ik bemin jullie allen met een grote
liefde en Ik dank jullie dat jullie het Boek
van de Heer aan Mij² hebben
opgedragen; heb vertrouwen, kleintjes,
de Heer is met jullie, volg Hem; wees vol
vertrouwen want Ik ben bij jullie; kom;

20 oktober 1991

*(Boodschap van het Heilig Hart voor
België, voorgelezen in Brussel in de St.
Michaëlszaal van het Jezuieten College op
20 oktober 1991.)*

Mijn Heer, wees met mij.

heb vertrouwen want Ik Ben is met je;
Mijn Vassula, vertel hun dit: als velen
Mijn Heilig Hart zijn vergeten, Ik ben
hen nooit vergeten;

Ik heb hen geroepen, en hen hier
vandaag samengebracht om samen te
bidden; Ik verlang dat Mijn kinderen
verenigd zijn; Ik verlang dat heel Mijn
Kerk verenigd is; zij die volharden in het
verdeeld blijven hebben Mijn Hart al van
hun hart gescheiden; besef de zwaarte
van jullie verdeeldheid, de dringende
noodzaak van Mijn Oproep en het
belang van Mijn verzoek; Ik heb jullie
hart nodig om jullie te verenigen en Mijn
Kerk te herbouwen, verenigd tot één
binnenin jullie hart; alles wat Ik vraag is
liefde, om de barrières van jullie

¹ Dit is vanwege de talrijke obstakels die Satan in de
weg gelegd heeft om te verhinderen dat de
boodschappen van het Heilig Hart verspreid worden.
² De groep die de Engelse boeken heeft gedrukt, heeft
één ervan opgedragen aan onze Heilige Moeder.

verdeeldheid te doorbreken; bid, jullie die Mij jullie hart hebt aangeboden en verenig jullie hart met Mijn Heilig Hart voor de Eenheid van Mijn Kerken;

Ik, de Heer, zegen ieder van jullie en laat de Zucht van Mijn Liefde op jullie voorhoofd achter; Ik, Jezus, bemin jullie;

IXΘΥΣ 

21 oktober 1991

*Uw Barmhartigheid, O Heer, heeft in mij geademd
en heeft in mij een levende Geest gewekt,
in het diepste binnenste van waar Hij verblijft;*

*het was Uw Woord, Heer,
die alle dingen geneest die Mij genezen hebben.*

En de onzichtbare God werd plotseling zichtbaar voor mij.

*En de troebelheid van mijn ogen zag een Licht, een zuil van Laaiend Vuur,
om mijn voetstappen te leiden naar de Hemel.*

*En de Duisternis die mij gevangen hield en mijn ziel beangstigde
werd overweldigd door De Morgenster,
en gaf mijn ziel Hoop, Liefde en Vrede en een grote troost,*

*omdat ik wist dat Liefde en Medelijden Zelf
mijn Heilige Metgezel was voor mijn levensreis.*

Mijn kind, de Liefde is met je en geen macht van beneden kan of zal je ooit van Mij scheiden; wandel in Mijn Licht en blijf met Mij verenigd;

22 oktober 1991

*Jezus,
bekleed mij met nederigheid, zuiverheid*

*en inachtneming van Uw Wet,
want dit zal de Vader behagen.*

vrede zij met je; hiervoor vertel Ik je:

wees als de tollenaar;

want velen van jullie veroordelen hun naaste, vergetend hoe pas gisteren, jullie ook nog in dezelfde slaap verzonken waren; zeg niet: "Ik heb mijn huis schoon en gereedgemaakt voor de Heer; Hij kan nu ieder moment bij mij komen; Ik ben klaar om Hem te ontvangen; Ik ben niet zoals mijn naaste, die niet vast, niet bidt, maar doorgaat een slecht leven te leiden;" ontvang jullie zicht zeg Ik jullie, jullie lippen hebben jullie al veroordeeld; genees eerst jezelf en veroordeel de anderen niet die hun linkerhand niet van hun rechterhand kunnen onderscheiden; kom tot Mij zoals de tollenaar en vraag Mij om barmhartig voor je te zijn, de zondaar¹, want jullie allen zijn aan de zonde onderworpen; Tempel! sta op en dien Mij, je God, door de weduwe² te helpen zul je Mij dienen;

ga nu in Vrede, Ik ben met je;

Ere zij God.

24 oktober 1991

*Heer, sta mij toe U te dienen.
Dit ben ik U nu verschuldigd.*

*U staat bekend om Uw Barmhartigheid
en ik weet dat als ik mij aan U vastklamp,
U mij niet zult afschudden;*

¹ Zoals het heet in de Griekse Rozenkrans

² Dat is mijn moeder. God wil niet dat ik haar moeder noem, daar de enige Moeder die wij hebben onze Heilige Moeder is. Er wordt van mij verwacht dat ik onderbreek en boodschappen met haar ga doen.

ik weet dat U mij zult redden.

"Ik hoef slechts mijn mond te openen en U zult hem vullen!"¹

Voed mij alstublieft met Uw Manna.²

blijf in Mijn gunst; Ik ben niet een God die niet ontroerd kan worden; Mijn Hart is gevuld met Medelijden en Ik sta Mijzelf toe te worden geraakt; kom, Ik ben je schild in deze tijden van strijd;

Heer,

ik word gerekend tot diegenen die door Satan met geweld worden aangevallen.

Hoe kan Uw volk in de duisternis van Uw wonderen horen?

De duivel wil al Uw plannen lam leggen! Voor hoelang nog zal Uw Gerechtigheid in een land van vergetelheid liggen?

Laat nu zien, Heer van Barmhartigheid en Gerechtigheid,

dat U onze hulp en onze troost bent.

je hoeft niet bang te zijn; tenslotte zullen Onze Harten zegevieren; Ik zal iedereen laten zien hoe Ik kan redden; de Schriften moeten worden vervuld; je ziet dat er geschreven³ staat dat het Beest, dat uit de Afgrond komt, oorlog gaat voeren tegen de Twee Lampen die voor de Heer van de wereld staan, deze Twee Getuigen die Mijn Lichaam vertegenwoordigen en Mijn Lichaam zijn, zij die bewezen hebben Mijn dienaren te zijn, door hun grote standvastigheid in tijden van lijden, beproevingen en vervolging, zij die Mijn Woord dragen en Mijn woordvoerders zijn, en zij aan wie de Waarheid gegeven is om te zijn als engelen en een Echo van het Woord daar zij Mijn Geest hebben toegestaan hun Gids te zijn, die aan ieder van hen een Elia - bediening geeft;

de oproep die zij doen in Mijn Naam is in feite Mijn Oproep door hen; zij verheffen hun stem om jullie aan Mijn Wet te herinneren zoals Mozes op de berg Horeb, maar Ik ben het die spreekt, door hen, en hoewel deze Twee Profeten⁴ voor de mensen van de wereld zullen lijken als door de Vijand overwonnen, zal Ik leven in hen ademen en zij zullen opstaan;

"want zoals de aarde nieuw gewas voortbrengt, zoals een tuin zijn zaad laat ontkiemen, zo zal Ik, de Heer, rechtschapenheid en glorie laten ontkiemen voor het oog van de volkeren"⁵; Ik zal jullie armzalige lichamen omvormen tot een afbeelding van Mijn glorievol Lichaam; dan zullen jullie een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zien ontluiken; de eerste aarde en de eerste hemel zullen verdwijnen, dat wil zeggen: de oude Stad, bekend onder de symbolische namen Sodom en Egypte, want Mijn Woord werd in haar⁶ opnieuw gekruisigd, omdat de mensen van de wereld Mij weer niet hebben herkend, ofschoon Ik in Mijn eigen Domein kwam, Mijn eigen volk heeft Mij weer niet aanvaard maar Mijn Heilige Geest behandeld zoals het hen beviel, het Beest veroorlovend oorlog te voeren tegen hen die Ik gezonden heb;

deze twee steden in één, de afwijzing door Sodom en Egypte van Mijn Boodschappers en de totale doofheid gelijk aan de hardnekkigheid van Farao; deze steden zullen vervangen worden door het Nieuwe Jeruzalem; van Sodom en Egypte zullen jullie worden genoemd:

- Nieuw Jeruzalem -

¹ Ps. 81: 11.

² De Heilige Geest.

³ Apoc. 11: 7.

⁴ De geest van Elia en Mozes : de geest van profetie.

⁵ Jes. 61: 11.

⁶ Apoc. 11:8.

Stad van Onkreukbaarheid, Stad van Heiligheid; en wanneer dit zal gebeuren, zullen de overlevenden, door vrees bevangen, Mij¹ alleen nog prijzen;

de aarde is nu zwanger en in barensweeën, Mijn kind, luid schreeuwend in haar geboortepijnen; maar de tijd van wachten is zeer spoedig voorbij; Ik adem al over je, schepping, en breng jullie de een na de ander weer tot leven, jullie allen zuiverend; dus als iemand bezwaar maakte, heeft hij dat niet tegen jullie gedaan, maar tegen Mij, Ik die jullie Mijn Heilige Geest van Waarheid heb gegeven; als zij iemand opnieuw gekruisigd hebben tussen de twee steden met de symbolische namen Sodom en Egypte, hebben ze Mijn Woord weer gekruisigd; maar na drie en een halve dag² zullen Mijn Twee Lampen een nog helderder Licht geven, omdat het zal komen van de schittering die de Geest omgeeft; heb dus hoop, Mijn kind; de belofte van Mijn Geest is voor jullie tijden;

je bent deel van Mijn Huishouding, ecclesia zal herleven;



(Later:)

(Boodschap voor de Filippijnen:)

vrede zij met jullie; vertel Mijn volk over Mijn Wet na te denken; schrijf:

- Ik verzoen de wereld -

vertel hun dat Ik het ben, Jezus; mochten ze vragen wat Mijn Boodschap voor hen is, zeg hun:

- Ik kom om jullie te verzoenen
met Mijn Heilig Hart -

en door jullie met Mij te verzoenen, zal Ik jullie vragen omwille van Mijn grote Liefde je met elkaar te verzoenen; Ik ben van plan de wereld met Mijn Heilig Hart te verzoenen en zo van jullie allen³ een nieuwe schepping te maken;

dit is de plechtige belofte van Mijn
Geest;

Ik zeg jullie plechtig, hij die het zaad van genotzucht zaait zal een oogst aan corruptie oogsten en wanneer hij tegenover Mij staat op de Dag van het Oordeel zal Ik tegen hem zeggen:

“ ga! weg van Mij;
ga naar de Corrupte die
je corrupt gemaakt heeft!”
tenzij Ik een kreet van berouw hoor

de geur van de dood die tot de dood leidt, zal naar de Hemel blijven opstijgen, Ik wil dit niet meer, wat Ik van jullie verlang is:

- wierook -

Ik verlang dat jullie als een wierookvat zijn gevuld met wierook, op een altaar, beminde kinderen, laat jullie land veranderd worden in een reusachtig Altaar waarop Mij de geur van wierook geofferd wordt; Ik wil dat jullie heilig leven daar Ik Heilig ben; elke dag strek Ik Mijn

¹ Apoc. 11: 13.

² Apoc. 11: 11; een symbolisch getal.

³ Apoc. 21: 1.

Handen uit naar jullie om jullie tot Mij te verheffen;

Ik heb Mijn Liefde voor jullie getoond door alle eeuwen heen en vandaag weer, zoals een herder die zijn schapen redt van de muil van de leeuw zo kom Ik jullie redden van de Adder; Ik zal jullie, ondanks je ontstellende ellende, niet te gronde richten zoals Ik Sodom en Gomorra te gronde heb gericht, Ik weet hoe onderdrukt jullie noodlijdenden zijn en hoe de armen dagelijks worden vertrapt; Ik weet ook hoe miserabel jullie zijn en o! Ik ken jullie misdaden ... en dat zijn er veel; vanwege het geweld jullie zonen aangedaan, het bloedvergieten van onschuldig bloed in jullie land is groot!

jullie ongelukken veroorzaakt door de zonde hebben Mijn Barmhartigheid uitgedaagd en omwille van de grootte van Mijn Liefde roep Ik vandaag jullie volk bijeen; verzamel iedereen onder Mijn Heilige Naam en vertel hun dat Ik niemand op de proef stel en Ik kom ook niet om jullie te dreigen; vertel jullie volk dat Ik Mijn Geest van Liefde over hen zal uitstorten; als een sluier die van boven over jullie land wordt uitgespreid en als een nevel zal Mijn Geest van Liefde jullie omhullen en binnendringen zelfs door de kieren van jullie deuren en ramen;

jullie volk zal niet teleurgesteld zijn over Mijn Bezoek; Ik zal met Mijn Zuiverend Vuur de corruptie verzwelgen en als een maaier zal Ik Mijn Sikkels inzetten en deze oogst van kwaad afmaaien, haar samenbinden tot een bundel en in het vuur werpen om te worden verbrand en in plaats daarvan zal Ik zaad uit de Hemel zaaien: zaden van Liefde; dit is jullie Heer die spreekt, dit is Degene die jullie meer bemint dan iemand kan begrijpen;

Ik ben het, Jezus, jullie Verlosser,

die nu voor jullie deur staat; en Ik zeg jullie nogmaals: kom! kom tot Mij, jullie die verdrukt zijn, Ik zal jullie bemoedigen en troosten, kom! kom en neem alle Schatten van Mijn Heilig Hart; het Koninkrijk van God¹ is onder jullie; jullie hoeven alleen maar binnen te gaan; Mijn Huis is jullie huis; Ik heb voor iedereen de deur tot Mijn Koninkrijk geopend; kom, laat je niet langer verleiden tot geweld, vergeld kwaad met liefde -

vergeef!

hoe anders zal de Vader jullie vergeven als jullie niet bereid zijn te vergeven? eet van Mijn Vrucht en niet van de vrucht van Mijn vijand, want de kinderen van de duisternis zijn slecht in de omgang zelfs met hun eigen soort want het Kwaad is hun meester die hun leert te zijn zoals hij en de mens die oneerlijk is in kleine dingen zal ook in grotere dingen oneerlijk zijn; roep jullie vrienden bijeen en bid; Ik zal jullie gebed horen:

- elke berouwvolle zondaar -
- zal worden gehoord -
- in de Hemel -

Ik, Jezus, zegen jullie allen en laat de Zucht van Mijn Liefde op jullie voorhoofd achter;

IXΘΥΣ 

25 oktober 1991

¹ Dat is de Kerk.

Heer?

Ik ben;

*Heer,
bind mij nu nog meer aan U
en houd mij ver van de beledigingen van
de mensen
omdat ik oecumenisch leef.
Bind mij aan Uw Hart
en als ik loop, laat dan Uw Licht mijn
Gids zijn.
Als ik neerlig laat dan Uw Geest over mij
waken,
en als ik ontwaak laat dan mijn geest
spreken tot Uw Geest.
Laat mij handelen zoals U en trachten U
te winnen.
Maak mijn hart ijverig in het zoeken
naar U,
zodat ik alles vervul wat ik U beloofd
heb.*

*Herinner ons allen, Heer, aan wat U ons
gegeven hebt.
U had ons Eén sterke Heilige Kerk
gegeven
vervuld van Uw Heilige Geest,
niet een lege puinhoop,
U had ons Eén solide Staf gegeven,
niet twee of drie of een hoop splinters,
waar is dit alles gebleven?*

Vassula, laat Mij je eerst vertellen: de beledigingen van hen die jou beledigen treffen Mij – dus geef niet op, draag Mijn Kruis van Eenheid van natie tot natie en wees Mijn Echo om het geheugen van Mijn volk op te frissen; Ik zend Mijn Heilige Geest om hen eraan te herinneren dat zij de wederzijdse liefde moeten beoefenen die tot vrede leidt én tot wederzijds begrip; in Mijn eerdere Boodschappen over de Eenheid had Ik jullie allen gevraagd te buigen, maar heb Ik

vandaag iemand die bereid is te luisteren naar wat Mijn Geest zegt?

- is er onder jullie nog een goed mens over?

- is er iemand die werkelijk naar Mij uitkijkt?

- heeft al iemand zijn stem gedempt om de Mijne te horen?

- wie is de eerste rechtschapen mens onder jullie die zich zal vernederen en langzaam verdwijnt zodat Mijn Tegenwoordigheid wordt gezien?

- wie van jullie is bereid zijn hoofd te buigen en Mijn Hoofd toe te staan te worden gezien?

- is er een edelmoedige onder jullie die zijn stem wil dempen om Mijn smekend gebed tot de Vader te horen:

“moet Ik, Vader,
nog een seizoen

de Kelk van hun verdeeldheid drinken?
of zullen ze toch ten minste
het Paasfeest gezamenlijk vieren
en daardoor een deel van Mijn pijn
en verdriet verzachten?

“zal deze heerschappij van de Duisternis
nog veel langer duren?
zij hebben Mijn Lichaam verscheurd
en zijn vergeten dat het Mijn Hoofd is
dat het hele Lichaam sterkt en
bijeenhoudt;

“O Vader! laten ze zich verzoenen
en herinner hen eraan
dat door Mijn dood aan het Kruis
Ik hun Mijn Vrede heb gegeven;
geef hun de Geest van Waarheid
in Zijn volheid in hun hart,
en als ze hun naaktheid zien
zullen ze begrijpen;
vergeef hun, Vader,
want ze weten niet wat ze doen;”

De Citadel van de trotsen zal vervallen
tot een hoop stof, Mijn kind¹;

hun trots en hun roem zullen vallen
wanneer Mijn Geest hen belegert; -
wacht maar af en je zult het zien;

schrijf: luisteren jullie werkelijk?
luisteren jullie werkelijk naar wat Ik zeg?
wat Ik tot jullie zeg betekent Vrede, voor
de Mijnen en voor Mijn vrienden; ze
zouden begrijpen als ze, vanaf vandaag,
afstand zouden doen van hun
dwaasheid;

voor hen die Mij beminnen zonder
reserve en die Mij vrezen, is Mijn
reddende hulp binnen handbereik en de
luister zal dan in ieder van jullie leven;
Liefde en Trouw kunnen elkaar ontmoeten,
Gerechtigheid en Vrede kunnen
elkaar omhelzen; Trouw kan van de
aarde opstijgen want Gerechtigheid boog
zich altijd uit de hemel neer; Ik heb jullie
geluk geschonken, wat heeft jullie grond
aan oogst opgeleverd?
Rechtschapenheid is Mij steeds
vooruitgegaan en Vrede volgde Mijn
Voetstappen; kan Ik van jullie hetzelfde
zeggen? wie zal voldoening geven voor
de jaren van jullie verdeeldheid?
plechtigheden en toespraken
interesseren Mij niet; pretenties en
lippendienst misleiden Mij net zo min;

o dochter, wat Ik wil dat zij begrijpen,
vooral zij die in Mijn Wonden leven, is,
dat Mijn smart groot is, en de reden
waarom Ik sommige dingen nog al
krachtig heb uitgedrukt, is om hen in
staat te stellen iets naar de Geest te
prediken en niet naar de letter; Ik wil
hun geest vullen met Mijn
Transcendente Licht, zodat ze de dingen
zien met Mijn Ogen en niet met de

hunne; de dingen zien met Mijn
Goddelijk Licht en niet met hun licht;

Ik sta er om bekend dat ik Getrouw en
Rechtvaardig ben en het betekent niet
dat omdat het hen ontbreekt aan trouw
en gerechtigheid, ook Ik, hun minder
Trouw, Gerechtigheid en Vrede zal
betonen en hen niet zal komen redden; -
zelfs als ze zich allen van Mij en van Mijn
Wegen afkeren, zal Ik Trouw en
Waarachtig² blijven; Mijn Geest zal aan
het werk zijn en de Vrede herstellen
onder de broeders en door Mijn Kruis en
Mijn Wonden, zal Ik jullie allen
verenigen in één enkel Lichaam zodat
jullie Mij verheerlijken rond

Eén Enkel Tabernakel

en de barrière die jullie gescheiden
houdt zal worden afgebroken; de ban zal
worden opgeheven³ en Mijn Offertroon
zal op zijn plaats staan;

kom tot Mij als kleine kinderen, zodat
Ik de ogen van jullie ziel kan openen
zodat jullie mogen zien welke Hoop Mijn
Oproep inhoudt voor jullie;
zegen Mij, dochter; kom;

ΙΧΘΥΣ 

Ik zegen U, Heer.

*“Laat het volk voorkomen dat ziende blind
en horende doof is.*

*Laat alle volkeren aantreden en zich
verzamelen met elk ras.*

*Laat de mensen U horen, opdat ze mogen
zeggen: 'Het is waar'.”⁴*

29 oktober 1991

¹ Hier had ik de indruk dat de Vader antwoordde.

² Apoc. 19: 11.

³ Apoc. 22: 3.

⁴ Jes. 43: 8-9.

Mijn God!

Ik Ben; alleen ben je niet; Ik ben aanwezig en met je; Vassula, sta Mij toe tot je te spreken, geloof in Mij, Ik ben dichtbij je, kom, concentreer je en mediteer over Mij; werk voor Mijn Glorie, dochter, vertel hun¹ dit op deze manier:

“zalig zij de armen van geest want hun behoort het rijk der hemelen;” jullie allen zijn Mij zeer kostbaar, bid meer dan ooit tevoren en Ik zal de ellendigen voeden, Ik zal de blinden genezen en ieder van jullie Mijn Wet leren, van de vreemdeling tot aan jullie eigen mensen; de Liefde bemint jullie;

IXΘΥΣ 

(Dit is een inleidende boodschap, als een introductie voor mijn gehele reis door Engeland.)

(Later:)

Vassula, wees volhardend in je gebeden; Ik bemin je, Mijn kind, en o! wat ken Ik je zwakheden! Dochter; breng Mijn kinderen tot het ware geloof, breng iedereen tot Mij; dit is ook een deel van je zending; ach, Mijn kind, wees vol ijver voor Mij, je Heer;

Mijn Heer, niet iedereen luistert naar deze boodschappen als ik ze verkondig. Is het mogelijk dat ze het niet begrepen hebben? Ik spreek niet alleen over mijzelf, ik spreek ook over de verschijningen van tegenwoordig, en over anderen die U op een bovennatuurlijke wijze als Uw instrumenten hebt gebruikt.

¹ Aan de mensen die ik in Engeland zou ontmoeten.

Ik leg het U direct voor: hoevelen in de hogere hiërarchie luisteren vandaag hiernaar en zijn positief? Hoevelen?

hoevelen van de hogepriesters en schriftgeleerden lenen Mij een oor en waren positief, nog gisteren? - Vassula, het is een kleine rest die door genade is uitverkoren te geloven; de Schrift zegt: Ik heb Mijzelf geopenbaard aan hen die Mij niet zochten,² en toch heb Ik vanaf het eerste begin iedereen uitgenodigd in Mijn School;

Mijn Heilige Geest
is jullie Leidsman, jullie Gade³ en jullie
- Meester -

voorwaar Ik zeg jullie dat Ik weldra alle naties zal verzamelen in een kring van Liefde en Mijn Geest zal in jullie wonen en het zicht geven aan de blinden, daar het Licht dat jullie gegeven zal worden is: Mijn Transcendente Licht; maar hoe moeilijk is het voor hen die in hun geest rijkdommen hebben opgestapeld om in Mijn Licht door te dringen! hoe moeilijk is het voor de geleerden om door te dringen in de Geest en Zijn diepten te bespeuren! hoe moeilijk is het voor hen om Mijn Koninkrijk binnen te gaan! Ik zeg jullie plechtig, dat de uitgestotenen van jullie maatschappij en degenen die jullie onwaardig noemen er eerder zullen binnengaan dan zij;

ja! zij die goed niet van kwaad konden onderscheiden, zij die hun linkerhand niet van hun rechterhand konden onderscheiden! Ik heb iedereen uitgenodigd en nodig nog iedereen uit om met Mij aan tafel te zitten, maar velen hebben Mijn uitnodiging niet beantwoord, ze hebben smalend

² Rom. 10:20.

³ Toespeling op Jes. 54: 5.

gelachen om Mijn Genadevolle Oproep en brachten anderen die wel wilden komen door hun onderrichting ten val; vergelijk dit alles met Mijn parabel van het bruiloftsfeest;¹

Ik zal terugkomen²

en ze zullen beven; ze zullen beven als ze gaan beseffen wie zij steeds hebben afgewezen; ze hebben Mijn Geest afgewezen en zichzelf toegestaan te worden geleid door hun eigen geest, ze hebben Mijn Licht afgewezen omwille van het hunne, ze hebben Mijn Hemelse Kennis ingeruild die door de Wijsheid gegeven is voor een tweederangs filosofie en hun eigen rationele kennis;

- ze zijn van hun geloof gevallen -

omdat zij Mijn Geest, Mijn Licht en Mijn Kennis afgewezen hebben; Ik zal hun Mijn Koninkrijk ontnemen en het geven aan een volk dat er vruchten voor kan voortbrengen; Ik zal dan deze mensen als de Mijnen verwelkomen en hun vragen met Mij mee te komen en bij Mij te wonen; in feite is dit uur er al; Ik heb besloten de mensen met een slechte reputatie tot Mij te trekken, degenen die op elke hoek van de straat rondhangen, de onwaardigen, degenen die nog minder dan niets zijn, de ellendigen en degenen die Mijn Naam nooit gekend hebben; Ik zal Mij tot een armzalig groepje wenden dat Mij nooit heeft bemind, en van hen een natie van Liefde maken, een heilige natie en zij zullen Mij verheerlijken; zij zullen priesters van de Levende God worden genoemd, priesters van de Amen, en in dit priesterschap zal

Ik Mijn Kerk herbouwen, in deze harten zal Ik jullie allen verenigen, en Mijn Lichaam zal rusten; het uur is er nu, en niemand kan dit uur van Mijn Heilige Geest tegenhouden;

wanneer jullie zien dat de wereld onder jullie voeten uiteenvalt, wanneer jullie naar links kijken en wankelende koninkrijken zien vallen en steden veranderen in een hoop stof en aan jullie rechterzijde bergen zien instorten, weet dan dat deze tekenen het begin zijn van de uitstorting van Mijn Heilige Geest; wanneer jullie zien dat Mijn leerlingen, die Ikzelf gevormd heb, zonder vrees in Mijn Naam prediken, stoor hen dan niet; weersta de verleiding en let op de klank van hun voetstappen; Ik zal jullie deze heiligen blijven zenden om op hun weg alle afgescheiden ledematen van Mijn Lichaam te verzamelen, en niemand, zelfs de onreine geesten niet, zou in staat zijn hen tegen te houden; deze zullen in plaats daarvan voor hen neervallen omdat ze zullen weten dat de Amen hun Meester is;

de Amen is spoedig bij je, Mijn kind,
Hij die je Trooster is
en die woont in het ontoegankelijk Licht
zal je tenslotte onderdompelen in Zijn
Licht
en je in Zich opnemen;
- Ik ben Liefde -

*Gezegend zij Uw glorierijke en Heilige
Naam,
geprezen en verheerlijkt voor eeuwig.*

5-9 november 1991

(Engeland-Manchester)

(Juist voordat ik naar de bijeenkomst in de kerk van de Heilige Augustinus wilde gaan

¹ Mt. 22. 1-14.

² Tweede Pinksteren: de uitstorting van de Geest: Joël 3.

viel de duivel mij aan met de bedoeling de bijeenkomst te verijdelen. Ik bad tweemaal tot de Heilige Michaël en twee tientjes van de Rozenkrans tot de Rosa Mystica. (Daarop liet de duivel mij los.) - Onze Gezegende Moeder gaf mij toen deze boodschap.)

Ik ben met je, Mijn kind; wees niet bang, Ik zal je geen moment uit het oog verliezen; werk in vrede, Vassula; Ik bemin je, bid nu en ga in vrede en vergeet niet dat Ik met je ben;

6 november 1991

(Engeland)

(Voordat ik naar de Strangeways gevangenis ging om hen hun boodschap voor te lezen.)

Mijn kind, alle kracht die je zult ontvangen zal van Mij komen; laat zien, Mijn kind, wat de Heer tot de wereld zegt; laat ze zien hoe de tranen uit Mijn Ogen stromen; laat Mijn volk bidden voor degenen die Mijn Naam niet aanroepen en Ik zal hen genezen; het onmogelijke zal mogelijk worden; de woestijn zal veranderen in een tuin en het puin in een altaar voor Mij, je God; zeg tegen Mijn kinderen te bidden; te bidden met hun hart en Ik zal luisteren; Ik roep al diegenen op die verpletterd zijn door leed om Mij hun leed op te offeren en in Mijn Hart te rusten; Ik zal hen helpen hun kruis te dragen;

dus, Mijn Vassula, voel Mijn Tegenwoordigheid; zie Mij met de ogen van je ziel; spreek tot Mij en sta Mij toe je te gebruiken om Mij te verheerlijken;

8 november 1991

(Engeland – Manchester)

vrede zij met je;

de reden van Mijn nederdaling op deze manier is om jullie te redden; wat Ik ben begonnen en gezegend heb zal Ik volbrengen; vertel aan Mijn kinderen dat, als Ik tot hen spreek en jou gebruik als Mijn werktuig, Ik Redding voor ogen heb, Vrede voor ogen heb, Ik beoog geen vernietiging; maar de duivel wil vernietiging, want wat hij beoogt doodt; de Trouwe liefde buigt Zich helemaal over vanuit de hemel om jullie te bereiken en jullie Zijn Hart aan te bieden; jullie zijn allen zo kostbaar voor Mij; de Heilige onthult Zijn Gelaat:

Ik roep ieder van jullie zonder enig onderscheid; jullie zijn allen van Mij en jullie behoren Mij allen toe en jullie leven is voor eeuwig in Mijn Handen; wees niet als degenen die over Eenheid lijken te spreken maar toch het zwaard trekken tegen degenen die haar in praktijk brengen; kom tot Mij als één familie en we zullen allen tezamen maaltijd houden, Ik en jullie, jullie en Ik; Ik sta iedereen toe Mijn Stem te horen;

Ik zegen jullie allen; sier Mij met gebeden uit jullie hart;

IXΘΥΣ 

9 november 1991

(Manchester)

Heer?

Ik Ben; kleintje, wees gezegend;

er zijn nog meer dingen die Ik door jou wil schrijven; sta Mij dus toe je te gebruiken; denk eraan, dochter, wat je aan Kennis door Mij hebt verworven; Ik

zal Mijn tempel¹ versterken zodat zijn structuur solide en sterk wordt en ongedeerd blijft door welke aanval dan ook die hem zou kunnen treffen; Ik zal in jou toenemen en niet afnemen; laat Mijn Geest in je rusten, de Heilige geeft je Zijn Vrede;

13 november 1991

*Jahweh ik bemin U. Ik aanbid U.
Jahweh, mijn hemelse Liefde
ik weet dat U met mij bent.
Jahweh, mijn Vader en Abba,
vertel Uw zo Beminde Zoon
dat mijn hart voor Hem alleen leeft.*

*Vertel Hem dat Hij de lucht is die ik
inadem, mijn Leven.
Vertel Hem dat ik mijn stem omwille van
Hem
zo ver als ik kan zal laten weerklinken,
om Zijn Verlangens en Zijn Vurige Liefde
voor ons te verkondigen.*

*Vertel Hem, Vader,
dat niemand en niets ooit
tussen deze liefde
die ik voor Hem koester zal komen.*

*Vertel Hem dat Hij mijn Glimlach is, mijn
Vreugde en mijn Hoop.
Vertel aan mijn Verlosser hoezeer ik naar
Hem verlang
en hoe ik dag en nacht wegwijn van liefde
voor Hem.*

dochter, beminde van Mijn Ziel, wist je het niet? wist je niet hoe Mijn Geest rust op Nietigheid? heb je niet gehoord hoe Ik Mij verheug als Ik Mijn hele Gelaat openbaar aan kinderen? heb je niet gelezen: "Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten en heb Mijzelf

geopenbaard aan hen die niet naar Mij gevraagd hadden;"²

- je Vreugde is je Schepper,
- je Liefde is je Gezalfde,
- je Toorts is Mijn Heilige Geest;

doe je voordeel, Mijn kind, met alle gaven die Ik je gegeven heb en herstel Mijn Huis;

toen Ik langs een rivier wandelde zag Ik een stuk drijfhout³, dat wegdreef met een wereldlijke stroming; Ik boog voorover en haalde het uit de stroom, Ik nam het mee naar Huis en plantte het in Mijn Tuin van Vreugden; van een droog stuk hout, dat jij was, heb Ik een Boom gemaakt; Ik zei: "groe! groei en schiet wortel in Mijn Tuin, in Mijn Eigendom; en laat uit je bloesems een parfum wasemen om Mijn Gerechtigheid te bedaren;" Ik zei: "er zal elke maand een oogst aan vruchten aan groeien, en je bladeren zullen genezend zijn voor velen"; nu en dan schep Ik er behagen in je te snoeien; het verrukt Mij bloemen in bloei te zien en je vruchten voortdurend te zien groeien; alleen, het Water⁴ van Mijn Heiligdom⁵ kan je groei en Leven geven;

Ik, Jahweh, zal erop toezien dat je gedijt; Ik schep er behagen in nu en dan stukken drijfhout⁶ op te rapen op Mijn weg; Ik kan leven geven aan alles wat Ik onderweg opraap;



(Later:)

² Rom. 10:20.

³ God bedoelt mij.

⁴ Dat is de Heilige Geest.

⁵ Dat is het Hart van de Heer.

⁶ God maakte mij opmerkzaam op een andere bevoorrechte ziel die Hij mij toestond te ontmoeten.

¹ Jezus bedoelt mij.

Vassula, vrede zij met je;

als de aarde zal schudden en vlak voor hun ogen zal verdorren zal het zijn omdat ze Mijn Wet hebben overtreden die gebaseerd is op Liefde; ze hebben al Mijn Geboden overtreden; ondanks de veelvuldige tussenkomsten van jullie Heilige Moeder en in weerwil van Mijn Waarschuwingen, vanaf de tijd van Fatima tot deze tijd, is geen van Mijn Waarschuwingen geëerbiedigd;

de uren vliegen en een machtig leger, zoals de wereld nog nooit heeft gezien noch ooit weer zal zien, is op komst! er zullen slechts weinigen overblijven; wat moet Ik schreeuwen om door jullie doofheid heen te breken! een natie, bulderend als het bulderen van vele wateren, zal de wereld weer overstromen met vuur en zwavel; Ik ben rijk aan vergeving, maar Ik hoor nauwelijks een kreet van berouw;

o kleingelovigen! mensen van alleen maar argumenten!

schrijf: alles wat Ik hoor, behalve van slechts een kleine rest, is: "waarom zouden we moeten geloven in boodschappen? waarom zouden we vasten aangezien deze niet van Hem komen? waarom boete doen als we toch rechtschapen zijn? waarom zouden we geloven in die waanzin? luister niet, want zij strooien hun eigen visioenen en profetieën rond"; voorwaar Ik zeg jullie, wanneer die Dag komt zou het beter zijn geweest dat jullie nooit geboren waren! er is maar één man nodig om een vuur aan te blazen om hitte te veroorzaken;

vandaag leeft er weer een mens onder jullie, onder dezelfde hemel, die bereid is een Vuur aan te blazen dat kan branden en binnen enkele seconden alle elementen kan doen smelten! de aarde zal als een kledingstuk slijten; Ik had jullie gewaarschuwd, maar jullie hebben

er geen acht op geslagen; Mijn lijden is groot maar hoe moet Ik anders de handelaren binnen Mijn Kerk verdrijven? hoe moet Ik de adders binnen Mijn Heiligdom uit hun nesten gooien als Ik niet kom met Vlammen en een Laaiend Vuur? handelaren, kooplieden, alles zal worden uitgeroeid en dit kan alleen worden gedaan door Vuur!

de geleerden zullen zich niet langer beroemen op hun wijsheid noch op hun autoriteit; de rijken van geest zullen nutteloos en naakt worden achtergelaten en zij zullen rouwen; ze zullen Mij zoeken maar waar ze ook kijken, ze zullen Mij niet vinden; ze zullen Mijn Naam telkens weer aanroepen, maar Ik zal ze niet horen; Ik zal het hele stel ten val brengen;

wees één met Mij, Mijn kind; heb Mijn vrede; Ik bemin je zozeer; Gerechtigheid is ophanden;



(Later:)

steun op Mij; Ik ben met je, Mijn kind; ach, Mijn kleintje, draag omwille van Mij je last op je schouders; bemin Mij, Mijn kind, en je zult leven; verkondig het Evangelie met liefde voor de Liefde; aanvaard alles wat van Mij komt;

kom, Ik en jij, jij en Ik, verenigd in liefde; Ik bemin je zozeer, Mijn Vassula, zozeer, kleintje ...

ecclesia zal herleven;



14 november 1991

(Boodschap voor Ierland.)

luister, Ierland, verstrooi niet langer, breng samen, breng allen samen in één; kom tot Mij in vrede en bid samen om vrede;

bevrijd jullie hart van alle kwade neigingen en leer waar vrede is, waar liefde is, waar heiligheid is; bid voor degenen wier handen druipen van het bloed, ze weten niet wat ze doen;

Ik ben gekomen om de besten van de kudde terzijde te nemen om hun te vragen of ze bereid zijn een algehele versterving van negen dagen te houden; de duivels in dit land zullen dan in paniek raken; Ik weet dat jullie misdaden talrijk zijn en dat slechts een rest Mijn Zegel op hun voorhoofd heeft; Ik ben door je heen getrokken, Ierland, en Ik stond versteld over je wetteloosheid, maar zie! het Uur is Dichtbij; je land is verdeeld door een grenslijn maar zo is ook je hart, Ierland, Mijn dochter, helemaal tot in je binnenste¹; richt Mijn wankelend Huis weer op door in vrede bijeen te komen zonder jezelf onder Mijn Naam te verdelen; ook al zijn jullie maar een kleine Mij trouw gebleven rest, wees niet ontmoedigd, Ik zal jullie nieuwe wijn brengen met een zegen om jullie lippen te bevochtigen;

wees niet ontmoedigd; jullie Verlosser is op Zijn Terugweg; jullie zijn de stenen van Mijn Heiligdom en tegelijkertijd de bouwers van Mijn Huis; door je te verenigen en weer samen te komen zal er een bouwwerk ontstaan, maar als jullie verdeeld blijven en verstrooid, hoe kan Ik dan herbouwen wat nu in puin ligt? Ik heb jullie allen samen nodig om een

eenheid te vormen en Mijn Huis te herbouwen; Ik heb alle stenen nodig;

Mijn Koninkrijk op aarde is Mijn Kerk en de Eucharistie is het Leven van Mijn Kerk, deze Kerk die Ik, Ikzelf jullie gegeven heb;

- Ik had jullie één Kerk nagelaten, maar nauwelijks was Ik gegaan, amper had Ik Mij omgedraaid om naar de Vader te gaan, of jullie hadden Mijn Huis tot een woestenij gemaakt! jullie hebben haar met de grond gelijkemaakt! en Mijn kudde zwerft links en rechts rond ...

hoelang nog moet Ik de Kelk van jullie verdeeldheid drinken? de Kelk van kwelling en verwoesting; jullie hebben de Heilige, Degene die jullie zeggen te beminnen een Kelk aangeboden, zo wijd en zo diep, gevuld met bitterheid en verdriet, dat Mijn gehemelte droger is dan perkament en Mijn Lippen met blaren bedekt zijn; de smaak van deze kelk die deze generatie Mij aanbiedt is zo bitter als vergif;

Ik ben niet de Enige die Zijn Tranen inslikt, jullie Heilige Moeder deelt in Mijn verdriet daar Haar Onbevlekt Hart in liefde verenigd is met Mijn Heilig Hart, maar spoedig zal Ik jullie allen vernieuwen met Mijn Vuur;

bid zonder ophouden, want het Uur is dichtbij; Ik zegen jullie allen en bezegel jullie voorhoofd met de Zucht van Mijn Liefde;

IXΘΥΣ 

15 november 1991

Mijn Heer?

Ik ben; kom altijd tot Mij; bid met Mij, zeg:

¹ God spreekt over de verschillende denominaties in Zijn Kerk.

U bent mijn enige God,
 mijn enige Hoop, mijn enige Liefde,
 U bent mijn ongeëvenaarde God,
 altijd zo Teder en Tactvol
 voor de zwakken en de ellendigen,
 laat de Kelk van Uw Gerechtigheid niet
 over ons overlopen;
 sta de gevangenen toe te worden bevrijd
 vóór Uw Dag, mijn Heer,
 onze fouten zijn talrijk geweest in Uw
 Ogen
 en onze rebellie en onverschilligheid
 zelfs nog groter in aantal,
 maar Uw Hart klopt vol Liefde en
 Medelijden,
 geef ons, O Vader, Allerbarmhartigst,
 een krachtige Adem van Uw Geest
 om ons allen te doen herleven tot Uw
 Glorie;
 amen;

Ik zegen je, Mijn kind;

18 november 1991

Jezus? Heilige?

Ik Ben; kleintje, dochter van Mij, vrede
 zij met je; Ik, de Heer, zegen je en zegen
 je;

verkondig het Evangelie met liefde
 voor de Liefde; vertel hun dat Ik ieder
 van hen op een speciale manier bemin;
 vertel hun ook dat Ik geen
 gecompliceerde God ben; Ik ben niet ver
 weg, Ik ben aanwezig op ditzelfde
 moment; vertel hun hoezeer Ik verlang
 naar hun liefde; laat hen zien wat het
 Hart van de Heer is; zeg hun dat het
 Hart van de Heer louter Liefde en
 Barmhartigheid is en als de
 Gerechtigheid over jullie is neergekomen
 komt dat door de ernst van jullie zonden

en misdaden; hoe dikwijls heb Ik Mijn
 ogen niet afgewend van alles wat jullie
 niet ten gunste van Mij doen en hoe
 dikwijls heb Ik de Hand van de Vader
 ervan weerhouden op jullie neer te
 komen!

Jezus is Mijn Naam en Jezus betekent
 Redder; Ik ben de Redder van de gehele
 mensheid;

IXΘΥΣ 

22 november 1991

(Ierland-Cork)

bemide kinderen, Ik geef jullie Mijn
 Vrede; de wereld raakt in verval, maar Ik
 ben jullie niet vergeten; Ik bezoek jullie
 in je verdriet om ieder van jullie te
 helpen zijn Thuis in de Hemel te
 bereiken; jullie zijn van Mij en jullie zijn
 Mij allen zeer kostbaar;

Ik ben het Licht van de wereld,

vrees dus niet, Ik vraag jullie te bidden
 voor degenen die hun hart verhard
 hebben en niet in de Waarheid geloven;
 houd nooit op te bidden;

Ik, de Heer, ben door je steden
 gegaan, Ierland, en hoewel je op dit
 moment de Plannen niet kent die Ik voor
 je ontworpen heb;

- blijf in Mijn Goddelijke Liefde en je
 zult je sterk voelen,

- blijf in Mijn Heilig Hart, en je zult
 gedijen,

- blijf in Mijn gunst door je
 standvastigheid en geloof,

- blijf in Mij en je zult leven;

Ik, de Heer, zegen ieder van jullie en laat
 de Zucht van Mijn Liefde op jullie
 voorhoofd achter;

onthoud: de Liefde bemint jullie;

IXΘΥΣ 

24 november 1991

Mijn kind, Ik ben de enige Moeder van de gehele mensheid; ieder van jullie is Mijn kind;

Heilige Moeder, zal iedereen deze Waarheid eens aanvaarden?

tenslotte zal elke ziel deze waarheid aanvaarden; zij die God nu oprecht beminnen, zullen haar aanvaarden;

houd nooit op te bidden, Mijn kind, voor de bekering van de wereld; begrijp dat hoe meer gebeden Ik ontvang, des te minder zal het kwaad worden verkondigd; gebeden zijn nooit tevergeefs; Ik bied ze de Vader aan wiens Gerechtigheid ophanden is; bid om de Barmhartigheid van God te verkrijgen;

je weet niet wat God voor dit slechte geslacht heeft bestemd, maar houd in gedachten hoe in opstandige tijden Zijn Hand neerkwam op de zondige mensen, en dat was, toen, een fractie van wat Hij nú voor jullie gereedhoudt; Zijn Gerechtigheid zal vanuit Zijn Heilige Woonplaats reageren overeenkomstig de zonden van deze generatie; Hij zal komen met Vuur, donder, orkaan en vlam van verterend Vuur om de misdaden van de wereld te verbranden; nee, jullie weten niet wat de Almachtige voor jullie gereedhoudt om de mensheid te zuiveren;

de tekenen zijn allemaal rondom jullie, maar slechts weinigen zien ze of nemen er notitie van; onschuldig bloed van Mijn zonen en dochters wordt voor Satan vergoten; dit onschuldige bloed

wordt als een holocaust aan de Boze geofferd; het is Satans plan om deze wereld te ontdoen van zijn geschapen-zijn, jullie allen te vernietigen en jullie allen in vlammen te verdelgen; hij wil één grote holocaust van jullie allen maken; Ik schreeuw, Ik roep het uit, Ik vergiet Tranen van Bloed, maar weinigen besteden er aandacht aan; God zal tot jullie komen, maar jullie weten niet op welke wijze;

Heilige Moeder, wij bidden, maar zoals U zegt, we zijn met zeer weinigen; wat te doen?!

jullie gebeden kunnen de wereld veranderen; jullie gebeden kunnen Gods Genaden verkrijgen voor de bekering van de zondaars, en hoe meer bekeringsen, des te meer gebeden er verhoord zullen worden voor nog meer bekeringsen; begrijp je? gebeden zijn machtig; daarom blijf Ik jullie aansporen jullie gebeden en jullie opofferingen niet achterwege te laten, de getrouwen zijn nu meer dan ooit nodig;

God zal Zich al jullie offers herinneren, Mijn liefste kinderen; bemin Hem en verheerlijk Hem; ecclesia zal herleven in al Haar glorie;

(Later:)

Heer?

Ik Ben;

maak Mij blij en blijf niet zwijgen in het verkondigen van de Waarheid; Ik heb je zending gezegend; Ik ben je Rots en Toevlucht; als je nederig bent, zal Mijn Tegenwoordigheid worden gezien in al Zijn heerlijkheid; jij zult bidden, Ik luister;

*Heer, vergeef ons onze schuld,
onze slechtheid, onze mislukkingen,
onze onverdraagzaamheid, ons gebrek aan
liefde,
vergeef ons het gebrek aan liefde en
fijngevoeligheid.*

*Bekeer de goddelozen,
de ontoegankelijken, de lustelozen, de
atheïsten,
herschep hen tot vaten van licht om U te
verheerlijken.
Verneder de trotsen, verlaag de
hoogmoedigen,
buig de onbuigzamen.
Omvorm ons allen zoals in Uw
Transfiguratie.
Amen.*

wanneer Mijn Heilige Geest jullie
bestormt, zullen jullie allen worden
omgevormd; Ik ben altijd bereid om
jullie te vergeven;

Ik bemin je, kleintje; wij, ons?

Ja, Heer.

25 november 1991

*Heer,
ben ik op enigerlei wijze tegenover U
tekortgeschoten?
U hebt mij geroepen, maar heb ik
werkelijk geantwoord?
Heb ik werkelijk naar Uw Stem
geluisterd,
of heb ik Haar genegeerd?
Ben ik misschien ongevoelig geweest
voor de oproepen van Uw Heilig Hart?
Hebt U Uw liefdevolle Ogen van mij
afgewend, O Heilige der Heiligen?*

*In de benauwdheid van mijn geest bid en
vraag ik U:
Waar zijn deze zo liefdevol op mij
neerziende Ogen?
Waar is mijn Woning, Uw Heilig Hart?*

*Hoe komt het dat ik Uw Stem niet kan
horen
of Uw Tegenwoordigheid niet voel?
Heb ik Uw Vriendschap verloren
vanwege mijn ongevoeligheid?
Heb ik U als Metgezel verloren, O Heilige
der Heiligen?*

Mijn priester! het lijkt zal in een kuil
gegooid worden, begraven en vergeten;
dochter van Egypte, heb Mijn Vrede; Ik
heb je in het land van de levenden
geplaatst; kijk Mij aan en heb
vertrouwen in Mijn Liefde en de
Vriendschap die Ik voor je heb; laat Mij
niet huilen van verdriet; hoe zou Ik je
ooit verlaten? maar de boze probeert
wanhopig alle rijkdommen te roven die
Ikzelf je gegeven heb; uit de afgrond heb
Ik je gehaald en hij wil je weer in de
afgrond begraven; dochter, vertrouw
Mij, verweesd zal Ik je niet achterlaten;
Ik garandeer je, dochter; Ik zal je nooit
verlaten!

hoor Mij: wees ervan verzekerd dat jij
je adem¹ niet hebt verspild; je bent zo, zo
kwetsbaar en machteloos en ach! wat
kan Mijn Geest vrij in je ademen!
fluisterend in echo's laat Ik Mijn
Woorden aan je oor trillen die je in Mijn
Bijeenkomsten moet doorgeven;
waarom, ziel, je bent zo onwetend en
volkomen machteloos ten opzichte van
alles wat Kennis en Wijsheid is; dus hoe
zou jouw geest dit alles kunnen
begrijpen tenzij de Geest die door jou
spreekt de Mijne is?

Vassula ...² je bent Mij zo
buitengewoon kostbaar ... luister, Mijn

¹ De Verleider was naar mij gekomen zeggend dat ik
niet genoeg deed voor de Heer en dat al mijn
bijeenkomsten in Engeland en Ierland een totaal
"fiasco" waren. Dat alle woorden die ik tot hen
gezegd had tevergeefs waren. Ik raakte in paniek en
dacht dat de Heer mij de rug had toegekeerd.

² Jezus sprak mijn naam bijna als een fluistering uit.

kind, er is een Engel aan je zijde om medelijden met je te hebben, je te troosten en voor je te bidden; wacht, Ik heb nog meer te zeggen; Ik onderken je verbazingwekkende zwakheid; daarom zal Ik deze zwakheid gebruiken om Mijn volk tot Eenheid te bewegen en hun te laten zien hoe Ik, de Heer, Mij voel door hun achteloosheid; Ik zal hun laten zien wat Ik het meest verlang; Ik zal, in jouw zwakheid, hen laten zien wat Ik voel bij het onderscheid dat zij onder elkaar hebben geschapen; - vertel Mij, zijn jullie niet allemaal gelijk, geschapen door Mijn Eigen Handen?

Ja, Heer.

wie is er niet geschapen naar Mijn Beeld en gelijkenis?

Niemand, Heer! Hoe raakt hun manier van denken U, Mijn Heer?

vanwege de menselijke trots, de Beker van Mijn Vader is gevuld met Zijn Gerechtigheid, vanwege hun onbuigzaamheid blijven ze onbewoond! velen van hen praten over eenheid en broederlijkheid, maar hun woorden zijn bedrieglijk, leeg;

- bewijs jezelf in de Ogen van jullie Schepper door te buigen; bewijs jezelf in de Ogen van jullie Schepper door de datum van Pasen één te maken; bewijs jezelf tegenover Mij door samen het brood te breken; bekleed jezelf met majesteit en luister, met nederigheid en niet met een uiterlijke schijn van godsdienst en vroomheid;

heb berouw! - eens leefden jullie in nederigheid, eenvoud en onbegrensde liefde en jullie tafel was rijkelijk van voedsel voorzien; ja, de grootheid van Mijn Kerk overtrof alles en ieder levend

schepsel, omdat de Eucharistie het Leven van Mijn Kerk uitmaakte;

- als het Mijn Kerk vandaag ontbreekt aan glans komt dat omdat veel van Mijn kerken Mijn Eeuwigdurend Offer¹ hebben afgeschapt;

- kan men door deze beschaduwde duisternis kijken en nog beweren te zien? kan men zich erop beroemen aan hinderlagen te zijn ontsnapt in deze duisternis? maar zolang jullie zeggen: "we zien", blijft jullie schuld! Ik heb gezegd dat Ik nog andere schapen heb die niet van de ene kudde zijn en die Ik ook moet leiden; maar nauwelijks breng Ik een dwalend schaap terug naar de kudde om een Waar Leven in Mij te leiden, nauwelijks geef Ik het 't juiste zicht terug of jullie vallen het aan om het het Koninkrijk van de Hemel te ontnemen;

- zou een duivel de ogen van een blinde kunnen openen? zou hij hem kunnen doen uitroepen "Abba!" dus, tenzij jullie berouw hebben, zal de Hand van Mijn Vader op jullie neerkomen; Ik kan Zijn Hand niet langer ervan weerhouden neer te komen; tenzij ieder van jullie zijn broeder van harte vergeeft, zal de Hand van Mijn Vader sneller neerkomen dan jullie denken;

ΙΧΘΥΣ 

3 december 1991

(Nog een boodschap voor de Filippijnen.)

vertel Mijn volk dat ze als stenen zijn en dat Ik ze kan gebruiken voor de restauratie van Mijn Huis; Ik kan, als ze het Mij toestaan, ieder van hen

¹ Voorzegd door de profeet Daniël, 11: 31.

gebruiken; sta Mij toe jullie allen te leiden; vertrouw jezelf aan Mij toe zonder te vragen, waarom; vertrouw Mij gewoon, jullie Heer; offer Mij jullie wil maar maak geen bezwaar als Ik hem gebruik; bid met jullie hart; en belijd jullie zonden; denk na over Mijn Passie en over alles wat Ik jullie heb aangeboden;

4 december 1991

(Vóór een van de bijeenkomsten op de Filippijnen.)

Heer?

Ik Ben; wees niet bang, Ik heb je niet verlaten; Ik bemin je;

beminde dochter, jouw apostolaat is Mijn Glorierijk Licht in elk land te verspreiden; verspreid alles wat je van Mij hebt ontvangen; dit, Mijn kind, is wat jij zal moeten doen; de rest zal Ik doen; door het werk te doen wat Ik je gegeven heb zal Ik je beschermen; je hebt niets te vrezen; Ik, Jezus, bemin je zozeer;

- nu, probeer niet te begrijpen maar door jou op de proef te stellen doe Ik je geest groeien in heiligheid; sta Mij ten dienste, kind, door het werk te doen dat Ik je gegeven heb; Ik zal je altijd aanmoedigen om met ijver voor Mij en Mijn Huis te getuigen, en Ik zal je altijd ontmoedigen om naar rechts of links te kijken; Ik zal niet streng voor je zijn vanwege je ontstellende ellende;

- daar je de Gerechtigheid Zelf zal dienen, zal Ik je aan Mij binden om standvastig naast Mij te staan; anders, alleen, zul je wankelen;

- nu zal Mijn Geest, je Heilige Metgezel, je met enthousiasme naar

Mijn kinderen leiden; door de genade zul je voor Mij spreken; Ik ben met je en Ik zal je nooit in de steek laten; kom;

IXΘΥΣ 

5 december 1991

(Voor de Filipijnse gebedsgroep.)

Ik zegen hen allen; vertel Mijn kinderen dat Mijn Hart in lichterlaaie staat en in brand, klaar om hen te verteren; ze hoeven alleen maar Mijn Heilig Hart binnen te gaan en Ik zal ze voor Mij, hun God, in verrukking achterlaten;

(Dan tot een bepaald iemand.)

- Ik bied je vandaag Mijn Hart aan; neem Het; Jezus is Mijn Naam, en Jezus betekent

- Redder -

de Liefde bemint je;

en jij¹, Mijn kind, ga door met het verwerken van alles wat Ik je gegeven heb; leeg zul je niet zijn; kijk, je tafel is gevuld en zonder Mij zal je tafel leeg zijn: Ik ben Degene die je ziel onderhoudt; klamp je dus aan Mij vast en je zult leven; Mijn Heilige Kus is op je voorhoofd; Ik bemin je, bemin Mij;

IXΘΥΣ 

5 december 1991

(Voor de gevangenen van Muntin Lupa in Manilla, Filippijnen.)

¹ Jezus wendde Zich toen tot mij.

Vassula, vrede, Mijn kind; zeg tegen de gevangenen:

- wisten jullie het niet? hebben jullie niet gehoord hoe de Barmhartigheid Zich helemaal neerbuigt over de gehele mensheid? hier is jullie God die Zich helemaal vanaf Zijn Troon neerbuigt om jullie te bereiken;

- Ik ben tot jullie gekomen -

om jullie te vertellen over de Grote Liefde die Ik voor ieder van jullie koester;

Ik ben jullie God die spreekt door Mijn instrument om jullie Mijn Boodschap te geven; Ik ben gekomen om in jullie hart tot jullie te spreken en jullie te troosten, Mijn vrienden; Ik zeg jullie, de wereld is niets voor Mij, vrees dus de wereld niet, kom tot Mij en steun op Mij, en Ik zal jullie leiden naar Mijn eeuwige Wateren; Ik zal jullie wonden genezen en ze verbinden; Mijn Ogen verlaten jullie nooit en Ik zeg jullie, met Mij, zal jullie tafel altijd welvoorzien zijn; met Mij, zullen jullie maaltijd houden, Mijn vrienden; en als de zware gesel over jullie komt, laat je daardoor dan niet in verwarring brengen, beminden; telkens wanneer die over jullie komt, kijk dan naar Mijn Wonden die jullie genezen hebben en van de Dood gered hebben;

kijk naar Mij, jullie Verlosser; kijk niet naar links noch naar rechts; volg Mijn Voetstappen; je zult ze herkennen aan het Bloedspoor daarin; volg ze, beminden, en ze zullen jullie leiden naar waar Ik Ben;

Ik zegen ieder van jullie en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; de Liefde bemint jullie;

IXΘΥΣ 

(Voor zuster Theresa, die voor de gevangenen zorgt en die de gevangenen omvormt tot aan God toegewijde mensen.)

Ik heb hun een Rots gegeven, en ach! ... hoezeer bemin Ik deze Rots; Ik, de Heer, zegen haar en Ik zegen haar omdat ze een woestijn waar slangen nestelen veranderde in,

een vruchtbare grond,
een tuin waarin Ik, de Heer,
Mijn rust kan nemen;

8 december 1991

Heer?

Ik Ben; bid voordat je in Mij rust, zeg met Mij:

Jezus, rust in mij en ik in U,
verenigd, met elkaar verbonden;
amen;

(Ik heb het herhaald.)

wees standvastig betreffende de Twee Harten die in liefde verenigd zijn; Ik heb in vele harten al gesproken over deze waarheid, een waarheid die velen zullen verwerpen maar op het einde, zullen Onze Twee Harten zegevieren; zo is de wereld; vandaag wijst ze af, maar morgen zal ze deze waarheid eer bewijzen;

Ik, Jezus, bemin jullie allen; heb niemand anders dan Mij in jullie hart; plaats Mij als eerste; heb Mijn Vrede;

IXΘΥΣ 

12 december 1991

(Mijn gedachten gingen uit naar Zwitserland.)

Heer, hoe staat het met de kerk in Zwitserland?

... het is een puinhoop ...

24 december 1991

(Kerstavond)

Mijn Heer?

Ik Ben; steun op Mij, kind;

(Ik zag met de ogen van mijn ziel het Heilig Gelaat van Jezus. Hij zag eruit als een kind met grote onschuldige ogen.)

er moet enorm veel eerherstel worden gebracht om de wonden van deze aarde te genezen; wonden en letsels die veroorzaakt zijn door slechtheid en zonde;

- laat de Ogen van je Verlosser zich verrukken en ontplooi je;

laat het zo zijn

dat Mijn Boodschap zo groot wordt, zo onmetelijk en voor zichzelf sprekend, dat Kwaadaardigheid, Apathie en Atheïsme erdoor gegrepen worden en berouw zullen hebben; kind! klamp je vast aan de zoom van Mijn kled en strek je nu zelfs meer dan ooit uit,¹ van de ene hoek van de aarde tot de andere; ga Mijn Heiligdommen binnen, als ze je welkom heten in Mijn Heiligdommen;

als ze je verbieden, laat dit je dan niet ontmoedigen noch droevig laten stemmen, wanhoop niet; je onderdrukkers zullen op deze scènes terugkijken op de dag van de Zuivering en zullen wenen bij de herinnering aan hun afwijzing; ze zullen beseffen hoe ze Onze Goddelijke Harten afwezen en niet jou; Onze Twee Harten die profeteerden; dochter, volg Mijn met bloed bevlekte Voetstappen en spreek Mijn Heilige Naam uit in elke bijeenkomst; de tijd is gekomen dat je niet meer moet aarzelen; plant Wijngaarden overal en waar je maar kunt, maak tuinen van woestijnen; Ik heb Mijn Boodschappen gezegend om te gedijen en wortel te schieten, dus, moed, dochter;

(Plotseling voelde ik een 'zwaard van vuur' mij doorboren, en ik schreeuwde: "Heer! Ik mis U!")

je mist Mij omdat je Mijn Heerlijkheid hebt gezien ... schrijf:

- vesting na vesting is door de Rebel belegerd; Ik kom vandaag en bied de hele mensheid Mijn Vrede aan maar zeer weinigen luisteren; vandaag kom Ik met woorden van vrede en een Boodschap van Liefde, maar de vrede die Ik aanbied wordt door de aarde belasterd, en de Liefde die Ik hun geef wordt op de vooravond van Mijn Geboorte bespot en gehoond; de mensheid viert deze dagen zonder Mijn Heilige Naam; Mijn Heilige Naam is afgeschaft en zij beschouwen de dag van Mijn Geboorte als een grote vakantietijd, waarop ze idolen vereren;

Satan is de harten van Mijn kinderen binnengedrongen en heeft hen zwak en slapend aangetroffen; Ik heb de wereld gewaarschuwd; de Boodschap van Fatima zegt: dat Ik op Mijn Dag de zon al in de middag zal doen ondergaan en dat Ik de aarde zal verduisteren op

¹ Jezus bedoelt dat ik het bereik moet uitbreiden door Zijn dringende boodschap te verspreiden.

klaarlichte dag; Ik zal de Draak toestaan deze zondige generatie te bijten en een Vuur smijten zoals de wereld nog nooit eerder heeft gezien of ooit weer zal zien, om haar ontelbare misdaden te verbranden;

jullie zullen vragen: "zullen alle bewoners te gronde gaan, de goede met de slechte?" Ik zeg jullie: de levenden zullen de doden benijden; van elke twee mensen zal er één worden weggenomen; sommige zullen vragen: "waar zijn Elia en Mozes die moeten komen?" Ik zeg je, jij slechte generatie: Wij¹ hebben niet in parabels gesproken al deze jaren; Elia en Mozes zijn reeds gekomen en jullie hebben ze niet herkend maar ze behandeld zoals het jullie beviel;

je hebt niet naar Onze Twee Harten geluisterd, het Onbevleete Hart van Mijn Moeder en Mijn Heilig Hart, jij trouweloze generatie ... Onze Twee Harten hebben niet in parabels noch in raadsels tot jullie gesproken; al Onze Woorden waren Licht en Onze Harten schijnen als Twee Lampen naast elkaar, zo helder, dat iedereen het kan zien, maar jullie hebben het niet begrepen; Onze Harten hebben, als Twee Olijfbomen,² de ene naar rechts, de andere naar links, gedurende zovele jaren, geprobeerd jullie te doen herleven; als Twee Olijftakken die olie³ geven om jullie zieke generatie te genezen en jullie wonden te helen, maar jullie generatie heeft Onze Twee Harten behandeld zoals het haar beviel; Onze Twee Harten zijn gezalfd⁴ en ze leven; Ze zijn als een scherp tweesnijdend⁵

zwaard, profeterend; maar de opstandige geest in deze generatie kruisigt opnieuw Mijn Woord⁶, het tweesnijdend zwaard, en wijst Onze Twee Harten af die vandaag tot jullie spreken, precies zoals Sodoms en Egyptes afwijzing van Mijn boodschappers;

de onverzettelikheden van dit tijdperk heeft die van Farao overtroffen omdat hun aanspraken op hun kennis een slagveld zijn geworden voor Mijn Kennis;⁷ inderdaad zijn Onze Twee Harten een plaag geworden voor de mensen van de wereld;⁸ maar spoedig, zeer spoedig nu, zal Mijn Stem opnieuw worden gehoord; Ik zal jullie bezoeken met donder en vuur; de Gerechtigheid nadert; en Onze Twee Harten die jullie hebben bestreden zullen tenslotte⁹ zegevieren; en het Koninkrijk van de wereld zal Mijn Koninkrijk¹⁰ worden; dit is nu allemaal zeer nabij;

open jullie ogen en kijk om je heen; Ik geef jullie alle tekenen van de Tijden; en jij, jij die je inspant om de devotie van het Verbond van de Twee Harten bekend te maken, verlies de moed niet; het Boek van de Apocalyps spreekt, alsook het Boek Zacharia, over deze Waarheid; wees niet bevreesd, verspreid deze devotie met vertrouwen en met moed;



¹ Jezus bedoelt de Twee Harten die de Twee Getuigen in de Apoc. zijn: 11: 1-13 en in Zacharia 4: 1-14.

² Apoc. 11: 4 en Zach. 4: 3.

³ Zach. 4: 12.

⁴ Zach. 4: 14.

⁵ Apoc. 1: 16.

⁶ Toespeling op Apoc. 11: 8-10.

⁷ Toespeling op Apoc. 11: 7.

⁸ Apoc. 11: 10.

⁹ Toespeling op Apoc. 11: 11.

¹⁰ Apoc. 11: 15.