

1988

1 januari 1988

Mijn God.

Ik Ben; neem Mijn Hand, neem nu Mijn andere Hand en loop!

(Dit werd al eens eerder gezegd in een ander visioen van God, die mijn beide handen nam toen ik verondersteld werd voorwaarts te gaan naar een nieuw onderwerp.)

loop! loop, beminde, ga voorwaarts! wees niet bang; Ik heb je tot Mijn boodschapper benoemd, niet alleen voor een deel van Mijn schepping, maar voor de gehele schepping;

Vassula, wacht en je zult zien; Ik Ben nog niet dicht genoeg tot de kern van Mijn Boodschap gekomen; Ik kan zonder jou werken, Vassula, maar het is Mijn vreugde Mijn Werken met jou, bloem, te delen; Ik Ben God en Ik Ben Mijzelf genoeg; elke nieuwe stap die jij zet, zegen Ik, ga dus voorwaarts, beminde, ga voorwaarts met Mij, ga vooruit;

Almachtige Heer, help mij voorwaarts te gaan, omdat het Uw Wil is. Ik kan het niet alleen. Zoals gewoonlijk wil ik U vragen mij te dragen. Ik Ben tot niets in staat.

Vassula, Ik zal je helpen, want Ik Ben je Kracht;

2 januari 1988

Almachtige God, behoed ons voor het vervallen in dwaling, want het kan verwoestend zijn, hele naties verdelgen; louter door een fout te maken, zoals in het Begin.

ja, Vassula, vrees die PlaaG, want Dwaling is een besmettelijke PlaaG...

Mijn God, ik heb ergens gelezen dat de reden waarom de Kerk slechts aarzelend privé-openbaringen accepteert is, omdat alles wat men moet weten al in de Bijbel staat, dus aanvaarden ze geen nieuwe openbaring; ik bedoel niet nieuw als thema, maar nieuw, apart van de Bijbel. Daarbuiten gaan maakt hen bang, ze denken dat de nieuwe-of privé-openbaring hen op de verkeerde weg leidt.

Vassula, als Ik zie hoe Mijn schepping op het punt staat in de valkuil van Mijn vijand te lopen, zou Ik dan gewoon zitten toekijken hoe ze vallen, zonder Me te willen haasten om hen te redden? herinner jij je hoe Ik een man die aan waterzucht leed op een sabbat heb genezen? wat heb ik aan de Farizeeën gevraagd?

Heer, ik zal het in de Bijbel moeten nakijken.

ga Mijn Woord dan halen;

(Ik deed het en heb Lucas 14:1-6 gelezen.)

ja, dochter, Ik vroeg, "is het in strijd met de Wet om een mens op een sabbat te genezen of niet?" ze hebben niet geantwoord; Ik zei, "wie van jullie hier, als zijn zoon of zijn os in een put valt, zal hem er niet zonder aarzelen op een sabbat uithalen?" en tot op de dag van

vandaag konden ze geen antwoord¹ vinden;

vandaag stel Ik diegenen die deze openbaring afwijzen deze vraag: "is het tegen Mijn Wet in jullie tijdperk om Mijn schepping van de val te redden door Mijn Werken van Voorzienigheid van vandaag?" Vassula, Ik Ben Jezus, en Jezus betekent Redder;

Vertel het hun, Heer, herinner hen dan aan dit alles, Heer.

bemide, zij hebben Mijn Hart gekroond met een krans van doornen; Mijn Heilig Hart bloedt;

Jezus, zijn ze zich daarvan bewust?

Ik zal stilletjes aan hun deur komen, en zonder te kloppen hun huis binnengaan en hun Mijn Heilig Hart tonen; zij die bewijzen oprecht te zijn zullen hun Fout inzien; kom, dochter; ons, wij?

Ja, Heer, verenigd.

4 januari 1988

Vassula!² O Vassula! een van Mijn geliefde dochters ligt dood! een zuster van je!

Wie is er dood, Heer?

Mijn welbemide dochter, Rusland; kom! kom, Ik zal je haar laten zien;

(God heeft mij meegenomen naar de rand van een woestijn. Hij wees met Zijn wijsvinger, Zijn arm uitgestrekt, ver weg,

¹ Dit is een symbolische uitspraak voor onze tijd.

² Gods stem klonk dringend, vermengd met droefheid.

onder de brandende zon, naar Zijn dochter en mijn zuster, die dood neerlag, haar lichaam uitgemergeld door de tirannie, dood, middenin de wildernis. Ze leek zelfs in haar dood verlaten. Ze was helemaal alleen gestorven, met niemand bij zich om haar te troosten. Toen ik dit pijnlijke schouwspel zag, barstte ik in tranen uit van medelijden met haar. Ik huilde bitter toen ik haar zag.)

O, huil niet; Ik zal haar doen opstaan, Vassula; Ik zal haar weer tot leven brengen voor Mijn Glorie; Ik zal haar doen herleven zoals Ik Lazarus heb doen herleven;

O God, U geeft mij zoveel verdriet ...

dit verdriet dat jij voelt is niets in vergelijking met het Mijne; Ik bemin haar Vassula, heb ook medelijden met haar; Ik zal haar niet dood laten liggen en uitgeleverd aan de verzengende winden; Vassula, bemin je zuster; heb medelijden met haar, ga naar haar toe, bemin haar; bemin haar, want ze is zo onbemind door iedereen!

Vassula, ze heeft Mij verlaten en zich tegen Mij gekeerd; ze keerde zich tegen Mij toen ze opgroeide en toen haar tijd om te beminnen was gekomen; Ik riep haar om Mijn mantel te delen maar in plaats daarvan liep ze weg; zich volwassen voelend geloofde ze dat ze in staat was zichzelf te voeden; ze keerde Mij de rug toe en liep weg, ze vluchtte als een ontrouwe echtgenote;

Mijn bemide weet je wat het betekent een dochter te verliezen? Mijn Hart was verscheurd; Ik heb geweend; alsof dit nog niet genoeg was verklaarde ze trots en zonder de minste wroeging openlijk de oorlog aan Mij, haar Vader, en aan alle heilige martelaren! ze geloofde niet meer in Mij; ze hield op

Mij te aanbidden, op Mij te hopen en Mij te beminnen! ze leek de liefde, die wij eens deelden, te zijn vergeten;

Ik had haar zonen en dochters gegeven, maar in haar woede richtte ze een slachting aan onder Mijn kinderen en gaf ze aan Satan zoals iemand een brandoffer offert; en, alsof dit niet genoeg was, wendde ze zich tot Satan en sloot met hem een overeenkomst om trouw aan hem te zijn en hem te aanbidden in ruil voor alles wat zij verlangde; Satan stemde in, onder voorwaarde hem vrij te laten; Satan maakte haar toen helemaal los van Mij; zij liet hem onze banden doorsnijden; hij liet haar op hem vertrouwen; verraderlijk als hij is, leidde hij Mijn dochter eerst naar moeraslanden waar ze op hem zou moeten steunen uit vrees in het drijfzand weg te zakken, en vroeg ze hem haar toe te staan helemaal op hem te steunen;

Vassula, zoals Jeruzalem eens Mijn Huis ontvluchtte, Mijn Huis van Heiligheid, om een dochter zonder moraal te worden, haar kinderen de een na de ander offerend als een offerande, zo oordeelde Rusland, Mijn dochter, het wijs om hetzelfde te doen; ze nam Mijn Heilige Geschenken en bood ze Satan aan die ze alle in wapens veranderde; Satan verblindde haar met zijn glorie en verwijderde haar in haar blindheid uit de moeraslanden en plaatste haar in de wildernis om van dorst te sterven; Ik zag haar lopen, naakt en worstelend in haar eigen bloed; Ik riep haar, maar ze wilde niet luisteren; Ik riep haar opnieuw, maar ze wilde Mijn roepen niet horen; in plaats daarvan provoceerde zij Mij, haar jongere zusters oproepend om haar principes te ondersteunen; als zij weigerden, dwong ze hen met haar zwaard; heb Ik niet gezegd: "wie het

zwaard opneemt, zal door het zwaard omkomen?"

Ik rantsoeneerde haar brood, zodat ze Mijn Brood nodig zou hebben, maar ze gaf er de voorkeur aan honger te lijden, liever dan van Mij te eten; uitgeput en uitgehongerd stuurde ze haar jongere zusters om haar slechte werken in het geheim voort te zetten, want haar ijdelheid was ingegeven door de IJdelheid zelf, die Satan is; haar land bracht niet genoeg op om haar te voeden; ze werd wat men zou kunnen noemen, 'een afhankelijke' van Mijn vijand;

dochter, doe nu verder niets; Ik zal morgen verder gaan met deze Boodschap; kom, laat Mij je zegenen, dochter;

leef van Mij; wij, ons?

Ja, Heer.

5 januari 1988

(Toen ik de passage over Rusland, die doodslag, herlas, hilde ik weer bittere tranen.)

huil niet, Vassula; Ik heb je verteld, dat Ik haar zal doen opstaan;

Ik bemin haar, Heer. Ik heb medelijden met haar, Heer. Ik bemin haar.

bemin haar zoals Ik haar bemin, ze is ook Mijn dochter, jouw zuster;

Heer, wilt U naar haar toegaan en haar laten opstaan? Zal zij naar U terugkeren, O Heer?

Ik zal naar haar toegaan en haar laten opstaan en haar naar Mijn Huis dragen; Ik wil dat al Mijn kinderen haar

beminnen; we zullen haar allemaal omringen met Liefde;

Mijn God, zei U dat U verder wilt gaan met Uw Boodschap van de 4^{de}?

Ik zal verder gaan;

toen Rusland afhankelijk werd van Satan, omdat haar land onvruchtbaar was, bood hij haar de dodelijke vrucht aan die hij in voorraad houdt voor hen die Ik bemin; het doodt in etappen; hoe meer men ervan eet, hoe meer men ervan nodig heeft; het is dodelijk, het doodt langzaam; hij voedde haar met zijn vrucht en doodde haar; ze stierf met deze vrucht nog in haar hand geklemd;

Vassula, vertrouw Mij, Ik zal haar laten opstaan,

dochter, wees stil, maak je geen zorgen; laat Mij vrij en Ik zal Mijn Werken voltooien;

Heer, ik maak me zorgen omdat U mij vroeg Uw kinderen van Garabandal te zegenen en hen over Uw Boodschap te vertellen; dan de autoriteiten te laten lezen hoe ze moeten beginnen zich te verenigen; dan ze te vragen om Garabandal te heiligen en ze te laten begrijpen dat Garabandal inderdaad het vervolg van Fatima is. Dan hoezeer de Heilige Maria beledigd is omdat men haar verschijningen in Garabandal niet heeft erkend en de fout van Fatima heeft herhaald. O Heer, en nu nog Rusland en U geeft mij aldoor te verstaan dat ik Uw dienaar, Johannes Paulus II, de Boodschap moet overhandigen en ik heb van dit alles NIETS gedaan! Uw Woord ligt op mij en het is zwaar om helemaal alleen...

zeg het nu!

Ik wilde zeggen " ... te dragen."¹ Vergeef mij.

Vassula, Ik draag Het met jou; Ik deel Mijn Kruis met jou; Vassula, Ik vergeef je; Ik heb je ook getuigen gegeven die hetzelfde Kruis dragen; je vergeet steeds dat Ik het ben, de Heer, die al deze dingen zal doen, en niet jij; jij moet Mij beminnen en je uit Mij voeden;

kom, Ik zal je Mijn Liefde in je oor fluisteren; verheug je, dochter, want de tijd is gekomen; bemin Mij zoals Ik jou bemin; Ik Ben Jezus Christus, Beminde Zoon van God en Verlosser; teken Mijn teken;

IXΘΥΣ 

6 januari 1988

Jezus, wordt Uw eigen verheerlijkte Lichaam door het lijden geraakt? Bent U en Uw Heilige Moeder in de Hemel niet buiten het bereik van persoonlijk lijden?

Vassula, Ik heb geen stoffelijk lichaam;² Ik Ben Geest;² omdat Ik Geest ben heb

¹ Ik voelde mij beschaamd, maar omdat Hij de Waarheid is vroeg Hij mij om de zin af te maken.

² Noot van de uitgever: de verklaring van Jezus dat Hij geen fysiek lichaam heeft ontkent niet Zijn Verrijzenis of het bezit van een menselijk lichaam. Wat Hij zegt is dat Zijn huidig lichaam geen aardse kenmerken heeft van het fysieke lichaam dat Hij voor zijn Verrijzenis had. Zie ook 1 Kor. 15:42-44.

² Noot v.d. uitgever: De verklaring dat Christus Geest is ontkent niet zijn lichamelijke Verrijzenis noch het feit dat Hij een menselijk lichaam had. Zie Kor. 2, 3: 17 en Kor. 1, 15: 46. Jezus spreekt duidelijk over Zijn lichamelijke Verrijzenis in de boodschappen, bv. op 8 augustus 1987 en 6 december 1989.

Ik geen lichamelijke pijn, maar Mijn Ziel lijdt ondraaglijk, net als de Ziel van jullie Heilige Moeder als Wij zien hoe Onze kinderen regelrecht in de valstrikken van Satan lopen;

Maar Heer, lijdt U ook als ik lijd? Als iemand mij bijvoorbeeld onrechtvaardig beschuldigt, zou U dan lijden?

als jij vals beschuldigd wordt, lijd Ik voor beiden, voor de beschuldiger en voor de beschuldigde; ongerechtigheid komt van Satan en omdat het van hem komt, betekent het dat de beschuldiger beïnvloed werd door Satan; evenals voor de beschuldigde lijdt Mijn Hart voor het slachtoffer; Mijn woorden in de Heilige Schrift houd Ik staande; Ik Ben verheerlijkt, maar omdat Ik met jou verenigd ben, voel Ik alles wat jij voelt;

Dank U, Heer.

8 januari 1988

(Mijn verlangen naar God en mijn behoefte aan Hem waren immens.)

vereer Mij door naar Mij te verlangen, Vassula; afzondering zal je geestelijk ontwikkelen, je dichterbij Mij brengen; het zal je in staat stellen, beminde, nog dieper door te dringen in Mijn Wonden; vervolgens zal Ik je alles geven wat nog aan je ziel ontbreekt, door Mijn Werken aan jou te versterken; twijfel niet; Ik zal je naar Mij optillen; Ik heb voor jou deze weg gekozen die al Mijn beminde zielen in Mijn Passie binnenleidt, ze verandert in levende afspiegelingen van Mijzelf; kom nu, Ik zal je aan Mijn Aanwezigheid herinneren, omdat jij er niet toe in staat bent; ja?

Ik wilde juist zeggen dat ik weet dat ik onbekwaam ben en dat ik van mijzelf niets goeds heb. Ik Ben helemaal van U afhankelijk, Heer, om mij vanuit Uw onbeperkte Barmhartigheid alles te geven wat mij ontbreekt.

ja, begrijp dat alle goeds van Mij komt; kom, ons, wij?

Ja, Heer.

9 januari 1988

Heer, ik heb gelezen dat sommige wetenschappers niet in de stigmata geloven. Ze zeggen dat die mensen psychoten zijn en dat de stigmata zijn veroorzaakt door suggestie, daarbij geven ze duidelijk toe dat ze niet in wonderen geloven. Ze zeggen dat hiervoor een natuurlijke verklaring kan worden gegeven, maar zonder er een te geven.

wetenschap zal altijd een favoriet wapen tegen Mij blijven van de geleerde mensen; Ik heb zielen onder jullie die zelfs weigeren te luisteren; ze zijn in Mijn ogen het meest te beklagen; bid voor die verloren zielen;

10 januari 1988

Mijn God, het is zo goed om af en toe over zielen te horen die net als ik, Uw Werken ontvangen; verschillend maar op een bovennatuurlijke wijze. Ik heb al gehoord over twee dames die bijna dezelfde boodschappen ontvangen als ik, maar in extase, zoals de Heilige Johannes! Gegeven door de Heilige Geest.

Ik geef Mijn Woord spontaan; dat zal Ik altijd doen; maak Mij blij, beminde, en

bid met Mij; Mijn ziel heeft jou bevoorrecht; kom, laten we bidden:¹

“Rechtvaardige Vader,
Ik ben bereid Uw Heilige Wil te doen,
Ik ben bereid verder te gaan
en Uw altijd zo Gevoelige Hart te
behagen,
de doornen te vervangen door mijn
liefde;
doornen die nog steeds in U zijn; amen”

kom, Ik zal je een ander gebed leren dat zeer effectief is als eerherstel; zeg Mij de volgende woorden na:

"Ik geloof, ik aanbid, ik hoop en ik bemin U, amen”

Maar Heer, dit zijn de woorden die Uw Vredesengel in Fatima sprak.

Ik heb Mijn engelen geleerd op deze manier te bidden;

*Ja, Heer,
U bent inderdaad mijn Hoop,
U bent mijn Geluk, mijn Glimlach;
in U geloof ik,
U bent mijn Levensvreugde, U bent mijn
Leven,
Ik aanbid U en verheerlijk U voor eeuwig,
amen.*

kom nu bij Mij;² ja, maak het teken van Mijn Kruis;

(Ik stond op en ging naar Hem toe, knielde en maakte het kruisteken.)

ja, in de Drie-eenheid; Ik bemin je, dochter; ons, wij?

Ja, Heer.

vertel hen ... vertel het hen ...

(Hiermee bedoelt de Heer dat ik door het kruisteken te maken, ik het kruisteken maakte zoals de Orthodoxe Kerk dat mij heeft geleerd: de duim, de wijsvinger en de middelvinger bij elkaar. Het Drie-ene teken dat de Heilige Drie-Eenheid bevestigt.)

12 januari 1988

Heer, mijn God ...

Vassula, laat Mij je helpen; herinner jij je het visioen van de drie staven? onbuigzaam en recht?

Ja Heer, ik herinner me.

welnu, om één te kunnen worden, moeten ze alle drie buigen; Ik heb nooit gezegd dat er zich maar twee hoefden te buigen; Vassula, besef je dat Ik, je God, volop bezig ben jullie één te maken?

Ik was van plan U iets te vragen over de Boodschap van gisteren, over de manier waarop men het kruisteken maakt.

dat weet Ik dochter, daarom wil Ik dat je begrijpt wat Ik bedoel met: ‘om te verenigen moeten jullie allen buigen’, Ik bemin jullie allemaal en vanuit Mijn grenzeloze Barmhartigheid kom Ik jullie helpen één te worden;

Vassula zoek Mij in eenvoud van hart; Ik Ben een God van liefde; Ik Ben zachtmoedig en nederig; herinner je Mijn wegen om in staat te zijn één te worden; verwerp jullie egoïstische

¹ Jezus kwam naderbij en legde Zijn Hand op mijn schouder.

² Jezus bedoelde bij de afbeelding van de Heilige Lijkwade.

motieven; herken Mijn Stem, jullie aan wie Ik Mijn Woord heb toevertrouwd en aan wie Ik duizenden zielen heb toevertrouwd; jullie, die Ik heb uitgeroepen tot heersers van Mijn kudde, waarom zoeken jullie je eigen belangen en niet de Mijne? Mijn lammeren zijn verstrooid, verstrooid ...

Ik Ben, bloem, door jou daal Ik neer om de volkeren samen te brengen; Mijn priesterzielen te vergaderen en jullie door Mijn Liefde te vernieuwen;

Heer en Verlosser; hoe zullen ze hun fouten inzien of herkennen?

de manier om hun fouten in te zien is het zoeken naar Mijn Wil; heb berouw; denk aan Mijn Barmhartigheid; geloof in Mijn Werken van Voorzienigheid in plaats van Die met voeten te treden; aanbid Mij in oprechtheid; zoek Mijn belangen en niet die van jullie;

Heer, vergeef mij dat ik misschien niet in staat ben te begrijpen wat U bedoelt met het woord 'belangen'. Betekent 'belangen': alles wat U wilt, Heer, is Uw kudde bijeen te brengen die nu verstrooid is?

beminde, zelfs jij begreep wat Ik het meest verlang; maar dit is niet alles wat Ik verlang; door deze openbaring nog eens te lezen zul je het begrijpen, Vassula;

Ja, Heer.

Ik zal je eraan herinneren, dochter, hen te zegenen die je zullen vervolgen; Liefde is altijd geduldig en vriendelijk; leef heilig, denk aan Mijn geduld dat Ik met jou heb, dochter;¹ wees Mijn evenbeeld

¹ Als Hij geen Liefde was, zou Hij mij lang geleden hebben geslagen.

en geloof in Mij; hoop en heb lief; kom, rust in Mij, je God, Mijn zo dierbare ziel; ons? wij?

Dank U Heer voor de liefde waarmee U mij omhult, voor het geduld, Uw goedheid en het medelijden dat U hebt met mijn ziel. Ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin U, amen.

ach, beminde! Mijn hart zwelt van liefde als Ik je deze woorden tot Mij hoor zeggen!²

*O God, hoe kan ik U niet beminnen?
Ik ben de Uwe, ook al ben ik slechts klei.
Alles wat ik doe is uit liefde voor U.
Ik zoek niet mijn belangen,
ik probeer Uw Naam te verheerlijken.
Ik probeer Uw lammeren bij U terug te brengen,
ik probeer Uw Wil te volgen, Heer.
Ik bemin U en vanwege deze liefde die ik voor U koester,
door U gegeven en onderwezen,
vraag ik U als het Uw verlangen is, mijn geloof te versterken
en U grenzeloos te beminnen,
om mij in staat te stellen om verder te gaan en U te verheerlijken.
Amen.*

Ik zal je voeden met vruchten uit Mijn tuin; Ik zal je voeden, beminde, onder de ogen van je vervolgers; want dit is Mijn Wil;

Dank U, Heer Jezus.

houd stevig vast aan wat Ik je gegeven heb en laat niemand je beloning van je afnemen; geloof vast in Mij; hier, neem Mijn Hand en luister als Ik in je oor fluister;

² God leek zo verrukt.

13 januari 1988

Heer, veel mensen verwijten U onrechtvaardig te zijn, en daarom proberen ze zich van U af te wenden met de woorden: "Als er een God bestaat, als ... dan is Hij onrechtvaardig."

bloem, tot hen zeg Ik, "als jullie sterven, is dat door het kwaad dat jullie over jezelf hebt afgeroepen; het is de vrucht van jullie geloofsafval; heb berouw, doe afstand van jullie zonden, keer terug tot Mij en Ik zal jullie vergeven;"

zie Mij als jullie Verlosser, jullie Trooster; Ik kom om in deze duistere wereld van vandaag te schijnen als een Licht;

Mijn Huis regeert in verwarring, in twistgesprekken, in eigenbelang, in goddeloosheid; Petrus! Petrus! waarom, waarom zijn Mijn leerlingen in vijandschap uiteengegaan? geheiligd door Mijn Hand, Mijn broeder, bemin Ik je voor alle eeuwigheid;

Mijn Heilig Hart is gewond, gewond door doornen die Daarin gedreven zijn door de Mijnen; de Mijnen die Ik bemin; Ik zal je Mijn gewonde Hart laten zien; ze doorboren Mijn Heilig Hart steeds weer; Mijn Bloed gutst eruit; ze kruisigen Mij opnieuw; ze zijn niet eerlijk; Mijn Lichaam doet pijn door gebrek aan liefde; Mijn lippen zijn uitgedroogd door gebrek aan liefde; Ik heb dorst, beminde;

ze zijn Mijn wegen vergeten; ze zijn vergeten dat Ik nederig ben, zachtmoedig en vol liefde; alles wat Ik van jullie vraag is liefde; bemin elkaar evenveel als Ik jullie bemin; waarom strijd in Mijn Kerk? waarom die twistgesprekken in Mijn Aanwezigheid,

waarom deze haat? waarom al die giftige opmerkingen? waar is hun heiligheid? waarom verwaarlozen ze Mijn tuin? ze jagen Mijn lammeren meer dan ooit uiteen en de weinigen die blijven zullen ook uit de kudde verdwijnen omdat zij ze in de steek hebben gelaten;

Petrus, Mijn ogen zijn moe geworden van het zien hoe ze elkaar beschuldigen; ze hebben Mijn land in een woestijn veranderd en hebben Mijn lammeren niets te bieden; hun wegen zijn voor Mij niet aanvaardbaar; Ik heb hun liefde en vrede geschonken; Ik heb hen nooit geleerd anderen te oordelen;

Vassula, Ik regeer met goedheid; Mijn Heilig Hart bloedt en is verscheurd; waarom dagen ze Mij uit? heb Ik niet gezegd dat ieder die beweert in Mijn Licht te zijn maar zijn broeder haat, nog in de duisternis is? hebben ze wel begrepen wat Ik bedoelde met, "als je je offergave naar het altaar brengt en je je plotseling herinnert dat je broeder iets tegen je heeft, laat dan je offergave voor het altaar achter, ga je broeder zoeken en verzoen je eerst met hem, kom dan terug met een zuiver hart en bied je offergave aan;"

hiermee, wilde Ik zeggen hoe men in harmonie met elkaar moet leven en hoe men elkaar moet beminnen; sluit vrede met elkaar; verzoen je alvorens je gaven in Mijn Huis aan te bieden; kind, nooit is er in Mijn Hart een gebrek aan liefde geweest, noch in de harten van Mijn eerste leerlingen;

Heer, ik lijd door te voelen dat U lijdt; Uw Geduld is groot!

Vassula, Mijn kind, verrezen uit de dood, heb geloof in Mij; hoop en bemin Mij; Ik, de Heer, zal je nooit in de steek laten;

Heer, ik vraag U Uw andere kinderen ook te laten opstaan zoals U mij hebt laten opstaan.

dat zal Ik doen, maar niet omdat jij het gevraagd hebt; Ik zal hen laten opstaan omdat dit Mijn Wil was en is; kom, en vergeet Mijn Aanwezigheid niet; beminde, Ik zal op het einde zegevieren;

18 januari 1988

Heer, als alles volgens Uw Wil gebeurt en alles wat er gebeurt geschiedt omdat U het hebt gewild, dan begrijp ik niet waarom U, als U wilt dat Uw Boodschap aanvaard wordt, niet maakt dat zij, die van Uw Boodschap hebben gehoord, haar aanvaarden, omdat U het wilt? Waarom verlicht U hen niet?

O dochter, beminde, verheug je en wees gelukkig dat Ik je bekeerd heb, je heb genezen; Mijn Barmhartigheid reikt van eeuw tot eeuw voor hen die Mij vrezen, maar voor de doornen die Mij doorboren wordt de voorspelling van Jesaja nogmaals herhaald:

"jullie zullen telkens weer luisteren maar niet begrijpen, zien en weer zien, maar niet waarnemen, want het hart van dit volk is slecht geworden; hun oren zijn afgestompt, het luisteren moe en ze hebben hun ogen gesloten uit vrees te zullen zien met hun ogen, te horen met hun oren, te begrijpen met hun hart en te worden bekeerd en genezen door Mij;"

dochter, Ik had hun ontoegeeflijkheid door alle eeuwen heen voorzien; door hun afwijzing van de hedendaagse Werken van Voorzienigheid hebben zij hun privileges verspeeld;

Vassula, bid honderden malen om te verwerven wat Ik in jou het meest zoek en dat is liefde, geloof en hoop;¹

Ik verlicht hen die eerlijk blijken te zijn; Ik zal de geleerden niet verlichten omdat de oprechtheid in hen ontbreekt; Ik, de Heer, zoek de nederige en de eenvoudige; hoe kleiner jullie zijn, des te meer zal Mijn Grootheid geneigd zijn om zich over jullie te buigen en jullie te bereiken om jullie te verheffen; hoe kleiner en onbetekenend jullie zijn, des te gemakkelijker is het voor jullie om in Mijn Heilig Hart binnen te dringen; Vassula! kun je zien?

(Jezus gaf mij een visioen van een gang en een enorm rotsblok dat de doorgang blokkeerde. Daarachter kon ik een helder licht zien, maar het blok verhinderde het licht in de gang binnen te dringen.)

dat zijn diegenen die het Pad naar Mij blokkeren en hun gruweldaad verduistert het Licht voor al degenen die Mij zoeken; voor hen zeg Ik, de Heer: Ik zal jullie pracht en praal niet verdragen; jullie hooghartigheid vermoeit Mij; Mijn Beker is vol; als de tijd zal komen, zal Ik de één na de ander tot berouw oproepen; wee de ontrouwen, zij zullen oog in oog met Mij komen te staan!

Jezus, wat ik begin te begrijpen is dat zij, die Uw ware leerlingen zijn, nederig en eenvoudig, zich zullen verheugen over Uw openbaring, maar velen die U ontrouw zijn, zullen deze openbaring niet willen. Met andere woorden, voor sommigen is het goed, voor anderen slecht.

ja, Vassula, nu weet je het;¹

¹ Zij die blind en doof zijn, zouden de Heer in gebed moeten vragen om de Waarheid te zien.

Heilige Maria, hoewel ik armzalig ben, zou U mijn steun willen zijn? Bemoedig mij! Zou er onder de kerkelijke autoriteiten niet één zijn die zal luisteren? Niet één?

Vassula, Mijn dochter, Jezus bemint je; Ik bemin je, gezegende; Jezus en Ik zullen je nu helpen; bid om Zijn gunst te verkrijgen;

Ja Moeder, help mij om de juiste woorden te vinden.

dat doe Ik, bloem; Ik bemin jullie allen, twijfel nooit;

Dank U dat U me helpt.

Liefde zal je helpen om veel beproevingen te doorstaan, Mijn kind; Jezus zal je Zijn Kracht geven; Ik zal je altijd bemoedigen; vrees niet, Ik bescherm je;²

Ik ben de Heer, beminde ziel, eer Mij nu en wandel met Mij, Ik zal je Mijn Kracht geven om Mijn verlangens te volbrengen; hoezeer bemin Ik je! Ik bemin je tot een graad die je ziel nooit zal bevatten;

Mijn Boodschap van Vrede en Barmhartigheid, Liefde en Gerechtigheid, daalt nu temidden van jullie neer;

verheerlijk Mij; Mijn Liefde zal jullie redden van Mijn Gerechtigheid; Gerechtigheid die onvermijdelijk op jullie gaat neerkomen, als Mijn schepping weer niet wil luisteren; vanuit Mijn grenzeloze Barmhartigheid kom Ik

jullie waarschuwen; Ik verlang dat Mijn schepping berouw heeft en Mij erkent; het Heiligdom van Fatima weent luid over de misbruiken en afwijzingen van Garabandal; Mijn Ziel is weer diepbedroefd; hetzelfde verdriet dat Ik in Fatima had; hoe konden ze nu twifelen als Mijn Geest in hen is en zij in Mij? Mijn Boodschap van Fatima werd genegeerd en niet eerder dan toen het te laat was, hebben ze Mijn Boodschap aanvaard;

Ik bemin jullie allen; Ik ben de Heer die spreekt - twijfel nooit: bid voor die zielen die in duisternis wandelen;

O Petrus,³ door Mij benoemd, door Mij geheiligd; Mijn ogen hebben je nooit losgelaten; Ik heb je al deze jaren gadeslagen; Ik sta nu aan je deur, broeder, Mijn eigendom; Ik klop; wil je Mij binnenlaten? verloochen Mij niet Petrus; Ik bemin je; luister naar Mij; hoor Mijn Stem; Ik ben het, de Heer; vrede zij met je, ziel, verheug je! Ik ben gekomen om Mijn Bloedende Lichaam te verenigen; Ik ben gekomen om Mijn lammeren bijeen te brengen; Ik ben gekomen om Mijn tuin te bevloeien; Ik ben Jezus, je Verlosser;

zie!⁴ zie Petrus, Mijn Heilig Hart wordt opnieuw doorstoken door zoveel doornen, doornen die in Mij zijn gedreven door degenen die Ik bemin! Mijn Ziel is opnieuw Gewond; ze trappen op Onze Harten;⁵ Onze beider Harten zijn opnieuw gekroond met twee kransen van doornen; Mijn zijde is wijd open en Mijn Bloed gutst er uit; Ik sta nu aan je deur en Ik heb Mijn Reddingsplan bij Mij; hier is het;

³ Plotseling richt Jezus Zich tot Paus Johannes-Paulus, alsof Hij rechtstreeks tot hem spreekt.

⁴ Jezus opent Zijn kleed om Zijn Hart te laten zien.

Hij wil Paus Johannes Paulus II Zijn Hart laten zien.

⁵ Zijn Hart en het Hart van onze Heilige Moeder.

¹ Jezus zei dit op verdrietige toon.

² De Heilige Maria wees erop niet bang te zijn voor Satan die mij voortdurend probeert te ontmoedigen.

deze Openbaring is Mijn Stem; Ik bemin jullie allen met geheel Mijn Hart, met heel Mijn Hart bemin Ik jullie;

24 januari 1988

Vassula, Ik wil Mijn gevoelens aan (...) onthullen; luister naar Mij: broeder! ziel! verwerp voor altijd de theorie dat "God alleen zielen benadert en verheft die aan Mij zijn toegewijd;" Ik benader niet alleen toegewijde zielen; Ik maak geen onderscheid; waarom, ben Ik een God van voorkeur? Mijn Hart doet pijn als Ik zie hoe velen van jullie nog steeds geloven dat Mijn gunsten alleen worden gegeven aan godvruchtige zusters en broeders; zie je, Mijn kind, hoe weinig Ik word begrepen door de Mijnen?

(Jezus boog bedroefd Zijn Hoofd naar opzij en bracht Zijn Hand naar Zijn Hart. Hij bleef een tijdje in die houding. Hij was erg mooi.)

Ik heb velen benaderd die buiten Mijn Kerk staan; ja, ... beklagenswaardige zielen ...¹ en hen veranderd in toegewijde volgelingen van Mij; Ik heb leerlingen van hen gemaakt; Ik heb heiligen van hen gemaakt en toch zien veel kerkelijke gezagsdragers deze werken van Mij over het hoofd en negeren ze; ze hebben deze zielen nooit erkend; ze weten niet van hun bestaan; velen van hen zijn afgewezen op grond van hun vooroordelen! de theorie dat "God alleen toegewijde zielen benadert die het habijt dragen" is onjuist; O! wat hebben jullie het mis!

(Jezus was eerst kalm en treurig en werd toen diepbedroefd.)

als je het aantal zielen eens zou kennen dat Ik benaderd heb zonder dat ze noodzakelijk het habijt droegen of aan Mij waren toegewijd; van hen heb Ik heiligen gemaakt!

bemide, ben je werkelijk vergeten hoe jezelf Mijn Aanwezigheid bemerkt hebt? Ik had je gebaad in Mijn zoete geur en je gezegend! kom, je zult leren; Ik heb veel zielen bekeerd door Mijn Boodschap van Vrede en Liefde; verloren lammeren kwamen bij Mij terug en vielen in Mijn armen; verheug je ziel! wat is een groter wonder dan een verloren lam dat zijn Meester heeft gevonden! wat is een grotere vreugde voor de Herder dan Zijn verloren schaap weer te vinden! verkondig Mijn Wonderen van Redding aan je broeders! aan je naasten! verkondig het goede nieuws, verkondig Mijn Werken! laat Mijn Werken bekend worden; laat Mijn Wonder bekend worden;

Ik ben naar je toe gekomen en heb je lamp bijgevuld; Ik heb je Mijn Licht gegeven, verberg deze lamp niet onder je bed, want dan heeft hij geen nut; kom, verheug je broeder want Ik heb je lamp bijgevuld opdat hij op een standaard mag schijnen; laat allen het Licht zien en weten dat het van Mij komt;

verkondig Mijn Heilige Werken; eer Mij door Mijn Licht op het dak van je huis te plaatsen zodat iedereen Het kan zien; laat Het door allen gezien worden; als zij dit Licht zullen opmerken, zullen ze van heinde en verre samenkomen; laat hen weten hoe Ik bij je gekomen ben en je dit Licht heb gegeven;

heb Mijn Vrede;

25 januari 1988

Jezus?

¹Jezus zei dit met een bedroefde en zachte stem.

Ik Ben;

Jezus, nog tot op de dag van vandaag verbaast mij dit alles. Ik bedoel deze openbaring; het is als een droom, en ik verwacht wakker te worden en te ontdekken dat ik alleen maar gedroomd heb. Het is verbazend!

Vassula, Ik ben Almachtig en Alwetend; Ik wilde je uit de doden opwekken en je verlichten; herinner jij je het visioen van de 'Zon'?

Ja, Heer, de ronde bol van Licht.¹

dit ronde Licht is hetzelfde als dat wat bij jullie bekend is als het "Zonnewonder"; deze ronde bal van Licht die Ik je liet zien is dezelfde als die van Fatima; Ik heb je erin laten binnendringen; Ik heb je toegestaan Hem binnen te gaan; O Vassula, als je eens wist welk voorrecht Ik je gegeven heb! kleintje, je beseft het nog niet, maar dat komt omdat Ik je ogen gesluierd houd;

Ik bemin U, mijn God.

Vassula, Ik zal je verborgen houden in Mijn Heilig Hart; je bent Mij kostbaar; Ik, je God, bemin je; vrees Mij nooit, want Ik ben Liefde; Ik ben o zo'n Zachtmoedige Vader; vrees Mij alleen als je opstandig tegen Mij bent; ach Vassula, Mijn mysteries zijn talrijk, de meeste ervan zijn voor jullie verborgen;

Vassula, luister nu heel goed; elke uitgesproken profetie zal in vervulling gaan; elk woord dat in de Schrift geschreven staat zal vervuld worden;

Vassula, Ik wil dat je twee harten tekent;



ja, dichtbij elkaar, in feite verenigd; omcirkel ze met een krans van doornen, ja; Mijn Moeders Onbevleete Hart is verenigd met het Mijne; Ik verlang van ieder van jullie de devotie die Haar Onbevleete Hart toekomt; je ziet, dochter, hoe Onze Goddelijke Harten bedekt zijn met doornen van mensen die Ons alleen ondankbaarheid, heiligschennis en een gebrek aan liefde tonen; het is het geheel van hun zonden;

Vassula, Ik, die het Woord ben, bemin en respecteer Haar; Ik verlang dat jullie Mijn Moeder benaderen en Haar eren zoals Ik Haar eer; Ik verlang dat iedere knie zich buigt om Haar te eren; Ik verlang dat jullie de Rozenkrans bidden en jullie Heilige Moeder Groeten; Ik wil dat jullie eerherstel geven voor jullie zonden en Haar vragen jullie dat te leren;

wees waakzaam, dochter; kom, Ik heb je geopenbaard hoe het Hart van Mijn Moeder verenigd is met Mijn Goddelijk Hart, omcirkeld door één krans van doornen; Ik zal je aan Mijn Aanwezigheid herinneren; Ik bemin je;

Ik bemin U ook, Jezus.

kom; Vassula, wil je met Mij bidden?

Ja, Heer.

"Vader, O Abba!
ik offer U mijn wil,

¹ 26 maart, 1987.

ik offer U mijn leven, ik geef mij over,
 Rechtvaardige Vader
 als het Uw Wil is
 maak mij dan waardig
 zodat U volledig gebruik van mij kunt
 maken
 maak mij tot een slachtoffer
 van Uw brandende verlangens,
 doe wat Uw Hart verlangt,
 amen"

Vassula zegen je onderdrukkers, bid
 voor hen; kom, bid tot je Heilige
 Moeder, bid met Mij;

(Jezus zal dicteren:)

"O Heilige Moeder,
 ik wil de beledigingen goedmaken
 die Uw Onbevlekt Hart worden
 aangedaan,
 door bereid te zijn een slachtoffer
 van liefde te worden voor Liefde,
 amen"

Vassula, bid met Mij tot de Vader, kom,
 samen;

"Beminde Vader,
 ik heb U nodig om mijn geloof,
 mijn liefde en mijn hoop te
 vermeerderen,
 zodat ik Uw Heilige Naam weer mag
 verheerlijken,
 amen"

26 januari 1988

Vassula, wil je met je Heilige Moeder
 samenwerken; Wij zijn onafscheidelijk;

Ja, Jezus.

Ik bemin je; Ik ben altijd bij Haar; je
 Heilige Moeder zal je nu onderrichten;

*(Jezus was samen met de Heilige Maria.
 Hij maakte mij duidelijk dat zelfs als ik
 Haar niet steeds bij Hem zag, het niet
 betekent dat Zij niet bij Hem was. Zij zijn
 altijd samen.)*

dochter, Ik ben altijd bij je geweest; Ik
 bescherm je en help je;

*(Toen begreep ik dat de Heilige Maria
 mij helpt bepaalde dingen te begrijpen.
 Zij helpt mij op deze weg, die God voor
 mij gekozen heeft.)*

Ik zal je tot het eind toe helpen;

*(Door inspraak maakte de Heilige Maria
 mij duidelijk dat we nu zouden overgaan
 naar Apk. 12.)*

kom, Ik zal het uitleggen; toen Satan zijn
 nederlaag leed, heeft hij gezworen de
 rest van Mijn kinderen te vervolgen en
 oorlog tegen hen te voeren; in zijn
 razende woede heeft hij gezworen ze te
 verslinden, want hij weet dat zijn dagen
 geteld zijn en daarom wil hij zoveel
 mogelijk zielen met zich meeslepen; ja,
 hij is de draak en met zijn staart
 probeert hij Gods schepping weg te
 vagen in de vernietiging;¹ Vassula, Mijn
 kind, omdat hij de IJdelheid zelf is,
 klaagt hij de werken van de Almachtige
 aan probeert hij God te bewijzen dat Hij
 gefaald heeft in Zijn schepping en dat
 Onze kinderen geschapen zijn om zijn
 slechte wegen te volgen;

Vassula, Ik zal je iets vertellen; iets dat
 iedereen die Mij bemint zal verheugen;
 dit jaar zal een jaar van Mijn glorie zijn;²

¹ Onze gedragingen waarbij wij God vergeten. Op veel manieren.

² Ik begreep het niet.

nee, je begrijpt het niet helemaal; Mijn Onbevlekt Hart zal zegevieren;³ Ik zal veel zielen naar Jezus terugbrengen;

(De Heilige Maria vestigde mijn aandacht op Haar verschijningen.)

zoals Ik verschenen ben in Lourdes en in Fatima, ben Ik ook verschenen in Garabandal, en Ik heb er een vergelijkbare Boodschap gegeven; Garabandal is het vervolg van de Boodschap van Fatima, maar nogmaals heeft Satan zand gestrooid in de ogen van de kerkelijke autoriteiten om hen in verwarring te brengen; hij heeft zijn zaden in hun hart² gezaaid, zodat ze Mijn verschijningen ontkennen en beletten dat Mijn Boodschap universeel wordt; Vassula, Onze Harten bloeden, gewond door doornen die daarin gedreven zijn; hoezeer ween Ik om jullie, kinderen; Ik bemin je, Vassula, Mijn gewonde Hart wordt verscheurd als Ik zie hoe jullie weggevaagd worden door de staart van de draak!

(De Heilige Maria leed heel erg.)

Vassula, Ik zal je iets in je oor fluisteren; luister, ja.

(De Heilige Maria fluisterde mij een geheim in het oor. Soms denk ik dat ik droom en wakker zal worden.)

Vassula, het komt omdat Jezus een sluier over je ogen heeft geplaatst; Hij zal die sluier te zijner tijd wegnemen; Ik wil dat jij, dochter, Hem vertrouwt; sta Hem toe je op deze wijze te leiden; wees niet bedroefd, bloem; Ik ben altijd met

je; herinner jij je hoe Ik vlak bij Mijn Kerk in Turijn verschenen ben?

Ja!

(De Heilige Maria verscheen als een enorm standbeeld aan mijn nacht, om ons te wijzen waar Haar Kerk was.)

ja, Ik ben verschenen om jullie te roepen; Ik wilde dat jullie Mijn Kerk zouden binnengaan, geliefd kind; Ik verschijn op verschillende plaatsen en aan velen, om Mijn kinderen te roepen; als je eens wist hoezeer ik jullie allen bemin, Ik verlang jullie allen te omarmen en heel dicht aan Mijn Hart te drukken;

(Het was maar een gedachte die door mijn hoofd speelde, een droevige gedachte, dat vanwege de omvang van deze Openbaring dit een reden zou kunnen zijn waarom de kerkelijke autoriteiten twifelen. Het gaat weer hun wijsheid te boven, zoals Jezus het twee keer zei. Twijfels, twijfels, twijfels, scepsis, scepsis en scepsis ...)

kind, waarom vergeet je hoe het Jezus verging toen Hij in het vlees op aarde was; Hij werd vervolgd, bespot, en door de Farizeeën niet geloofd; vandaag, dochter, geloven ze³ niet in een groot gedeelte van Gods Hemelse Werken; jullie tijdperk, dochter, is even diep gevallen als Sodom; Jezus heeft je gewaarschuwd dat je vervolgers met velen zullen zijn, maar Ik bescherm je tegen het ergste dat je zou kunnen overkomen;

kom, Vassula, vergeet niet het gebeuren van Gods Heiligste Woonplaats; Ik vertel je dit om je eraan

³ Nu begreep ik het.

² Ik begreep 'onder hen'.

³ Veel kerkelijke autoriteiten.

te herinneren dat God je in Zijn Heilig Hart heeft geplaatst; Hij heeft je toegestaan om in Zijn Licht binnen te dringen, ja, 'de Zon';¹ je hebt Gods Allerheiligste Woonplaats gezien;

Heilige Maria, ik heb toen niet beseft dat die enorme 'Bol van Licht' dezelfde was als die in Fatima!

toen wist je dat nog niet; de Liefde heeft je opgetild en in Zijn Hart geplaatst; Hij zal dat doen met de rest van Onze kinderen; Wij roepen Onze kinderen; God zal hun zonden vergeven; Hij zal hen leren berouw te hebben en eerherstel te brengen; Hij zal hun Zijn wegen leren; Hij zal hen voeden met Rechtschapenheid en ze zullen worden Bekeerd;

kom, eer Mij; Vassula, behandel Mij als je Heilige Moeder; jij bent Mijn kind;

Ja, Heilige Moeder. Ik heb nu een Heilige Familie. Ik bemin U.

(Ik maakte mij zorgen over morgen.)

maak je geen zorgen; Ik zal Mijn woorden in je oor fluisteren; Ik, Vassula, ben de Moeder van iedereen, kom;

(Ik voelde Haar Hart en Onze Heilige Moeder is net zo gewond als Jezus.)

ja Mijn Vassula, Ik Ben gewond door de herhaalde fout van de kerkelijke autoriteiten die Mijn Boodschap van Garabandal afwijzen; Garabandal is de uitbreiding van de Boodschap van Fatima;

Vassula, rust nu, morgen zal Ik je roepen;

Ja Heilige Maria, ik zegen U.

dochter, kom bij Mij wanneer je wilt;

29 januari 1988

(Vannacht heb ik levendig gedroomd over mijn dood, over de manier waarop ik zal sterven. Tijdens mijn sterven ondersteunde Jezus mij. Ik stond te wankelen. Hij liet mij mijn kin op Zijn schouder leggen. Ik voelde Zijn haren tegen mijn rechterwang. Zijn haar was zoals op de afbeelding van de Heilige Lijkwade, alsof Hij gefolterd was. Hij hielp mij door troostende woorden te fluisteren vermengd met aanwijzingen om rustig te worden en mijn ziel uit mijn lichaam te laten gaan omdat Hij haar zou ontvangen. Nu en dan klonk Hij als een dokter. Niets van wat ik zag was alarmerend en ik voelde geen enkele angst.)

Vassula, Wij zijn samen, kind;

(Jezus en de Heilige Maria.)

Mijn bloem, als je tijd gekomen zal zijn, zal Ik, die je Maaier ben, je plukken en je in Mijn tuin van verrukkingen overplanten; Vassula, wat je gezien hebt was maar een afspiegeling van de werkelijkheid; kom nu en heb berouw, beminde; Ik luister;

(Ik had berouw en vroeg om vergeving van mijn zonden.)

alles is vergeven; Ik zal je rechtschapenheid leren en hoe heilig te leven; zondig niet meer;

(Heilige Maria.)

¹ Ik noem het de Zon.

ja, Vassula, bemin God met geheel je ziel, met geheel je verstand en al je krachten; Hij bemint je grenzeloos; ja, kind, vergeet nooit hoe Hij jou verlost heeft van het kwaad; Hij rust nooit, Hij gaat met Zijn Hart in Zijn Hand van deur tot deur, hopen en verlangend dat die ziel Hem hoort; helaas, zo weinigen horen Hem ...

Vassula, weet je hoe ik werk?

Nee, niet echt ...

Ik bid, Ik bid voor de redding van de zielen; Ik behoed jullie voor het kwaad, Ik ben jullie Schild, zoals iedere moeder haar kind zou behoeden voor letsel; Ik bescherm jullie tegen Satan en tegen zijn goddeloze netten; Ik bid voor de zielen opdat ze terugkeren naar Jezus; Ik breng ze samen en zegen hen; het is waar, ze zien Mij niet maar velen voelen Mij;

Ik zou willen dat ik U iets kon geven dat U echt gelukkig zal maken; iets dat in mijn vermogen ligt.

ach, Vassula, probeer Mij op deze manier te behagen, gehoorzaam, gehoorzaam aan Gods Wil;

*'poss'?*¹

probeer niet te begrijpen waarom God met Zijn Boodschap bij jou is gekomen en niet bij anderen; aanvaard, gehoorzaam Hem kind als Hij iets van je vraagt; heb je die gebeden die Hij je vroeg te bidden vóór het schrijven al gebeden?

Nee.

Ik zal je helpen Vassula;

Heilige Maria, Hij is nu boos op mij en ook teleurgesteld, nietwaar?

(Ik haatte mijzelf. Ik heb Hem nooit teleur willen stellen.)

Vassula, nee, Hij is niet boos want Hij weet dat je onuitsprekelijk zwak en armzalig bent; wanhoop niet; Jezus heeft je onderricht en je behaagt Hem; maar behaag Hem nog meer door te gehoorzamen aan wat Hij van je vraagt; onthoud dat Jezus nooit iets van je zal vragen dat je zou kunnen schaden; Jezus wil je Redding, Jezus betekent Redder;

Ik zegen U, Heilige Maria.

Ik zal je altijd verdedigen, Vassula; kom weer naar Mij toe, Ik bemin je, dochter;

30 januari 1988

Vassula, Ik ween om Mijn kinderen die verdwaald zijn;

(De Heilige Maria weent. Zij klinkt zo erg droevig.)

de Liefde en de Barmhartigheid zijn nu onder jullie neergedaald om jullie nogmaals te voeden met Zijn Brood van Rechtschapenheid en Heiligheid; de Liefde daalt neer om jullie Hoop en Vrede te geven; Ik bemin jullie allen, Vassula;

(Pauze.)

wil je bij Mij komen in Mijn Kerk in Turijn? bezoek Mij daar dikwijls; wil je Mij je beloften van trouw aanbieden?

¹ Grieks voor: Hoe?

dochter, verloofde van Mijn Zoon, wil je jezelf aan Mij toewijden?

Heilige Moeder, ik verlang Uw Onbevlekt Hart te behagen; ik wil bij U komen in Turijn maar in mijn onwetendheid weet ik niet wat 'beloften van trouw' inhoudt. Ik zou U alles geven wat U verlangt. Laat mij alstublieft weten wat ik U moet aanbieden zodat ik in mijn onwetendheid mijn belofte niet zal breken.

behaag Mijn Zoon verder door Hem al je liefde en toewijding voor Mijn Onbevlekt Hart aan te bieden; behaag Mijn Zoon verder door Hem zielen aan te bieden zodat Hij ze redt; behaag Mij door Mij je beloften van trouw aan te bieden; dit zul je doen door Jezus te volgen, wees Zijn weerspiegeling; wees Hem trouw; Vassula, Ik zal voor je bidden; Ik zal voor je ten gunste spreken;

verloofde van Jezus, Onze beide Harten zijn omcirkeld door een krans van doornen; Mijn Boodschap in Garabandal werd genegeerd; laat Mijn geliefde zoon Johannes Paulus bij Mij komen en Mijn Onbevlekt Hart en Jezus' Goddelijk Hart voelen; laat hem voelen hoe Onze Harten doorklieft en verscheurd zijn; Ze zijn één grote wonde; ze hebben het Hart van hun God verscheurd en Mijn Onbevlekt Hart van een Moeder verscheurd;

Ik wil dat je bidt voor al degenen die je zullen afwijzen; Mijn kind, wat zul je lijden;

Ik ben bereid te lijden voor de Glorie van God.

vergeet niet dat Jezus en Ik met je zijn; We zullen je troosten, bloem; nu vertel Ik je dit: jijzelf mag niet Jezus' Boodschap doorgeven aan de kerkelijke

autoriteiten; Jezus heeft je getuigen gegeven die voor jou getuigen;

O Heilige Maria, dus was het verkeerdt wat we gedaan hebben?

ja, Vassula, laat je vrienden de Boodschappen van Jezus lezen waardoor ze zich bekeren, maar probeer niet jezelf bij de kerkelijke autoriteiten aan te dienen; je moet dit werk aan je twee getuigen overlaten; Jezus heeft hun inzicht gegeven om te begrijpen hoe Hij werkt; Ik zal altijd met hen zijn;

Ja, onze Heer is van eeuw tot eeuw onze toevlucht geweest, Zijn trouw is schild en bescherming; laat Uw kinderen zich verheugen in Uw luister, Mijn God!

Mijn¹ Boodschap geneest en bekeert verloren zielen; Vassula, wat is het grootste wonder om de echtheid van Mijn Boodschap te bewijzen?

Bekering?

ja, Mijn Vassula, Mijn priester, nu weet jij het ook; Mijn grootste wonder, dochter, is Bekering; op het einde, dochter, zullen Onze Harten zegevieren;

dochter?²

Ja, Heilige Maria.

kom bij Mij in Mijn Kerk in Turijn; zul je Mij dan je beloften aanbieden?

Dat zal ik doen, Heilige Maria.

¹ Dat was Jezus.

² Onze Gezegende Moeder spreekt.

Ik verheug Me je daar te zien; vertel het ook aan Ismini, neem ook je vrienden mee; Ik zal ze allen zegenen;

31 januari 1988

Vassula, We zijn beiden bij je,

(Ik had even eerder, terwijl ik op de sofa zat, het gewaad van Jezus langs mijn rechterarm voelen strijken. Hij legde Zijn Hand op mijn schouder en ik leek Zijn Aanwezigheid weer levendig te voelen. Ik stond op om te gaan schrijven en voelde dat de Heilige Maria naast mij zat.)

de belofte die ik van je vraag is trouw; wees Jezus trouw, geef Hem de Eerste plaats; wees bereid Zijn Wil te doen;

Heilige Maria, ik lijk het nog steeds niet te beseffen. Ik weet dat ik dit alles niet ten volle beseff...

Mijn kind, God heeft je ogen met een sluier bedekt; aanvaard de manier waarop Hij in je werkt; vertrouw Hem;

Vassula, Ik wacht op je in Mijn Kerk;¹ allen die Mijn Huis zullen binnengaan, zal ik zegenen; ja, Ik zal al diegenen zegenen die naar Mij toe zullen komen;

Vassula, raak niet ontmoedigd als er beproevingen komen; blij bidden; kom naar Mij toe; zegen degenen die je zullen vervolgen; bid voor je onderdrukkers; vergeld kwaad met liefde; tenslotte zal Mijn Onbevlekt Hart zegevieren;

in Fatima heb Ik een grandioos wonder gedaan opdat iedereen gelooft, jullie noemen het 'Zonnewonder'; weet je, bloem, dat God jouw geest heeft toegestaan Het binnen te gaan? jij bent Zijn Woonplaats binnengegaan; Vassula,

hoe weinig besef je hoe groot de gunst is die God je verleend heeft!

Ja, Heilige Maria, ik beseff het nooit ten volle, maar als dit Gods Wil is aanvaard ik de dingen zoals ze zijn.

ja, vraag nooit waarom, aanvaard dankbaar alles wat God je geeft; gehoorzaam op gepaste wijze aan Gods verzoeken; door je ogen versluierd te houden, bewaart Hij je ziel ervoor trots te worden door alle genaden die Hij over je uitstort; het is jou toegestaan Zijn Allerheiligste Plaatsen binnen te gaan waar miljoenen serafijnen rond Zijn troon cirkelen en Hem onophoudelijk aanbidden; alleen Zijn Heiligste Engelen is het toegestaan Gods Heilige Woonplaats binnen te gaan; nu weet je, dochter, welke grote gunst Hij je verleend heeft;

Heilige Maria, vergeef mij dat ik het niet helemaal beseff.

Ik zal je voorspreekster zijn;

Dank U, Heilige Moeder, dat U mij helpt.

hier is Jezus;

Vassula, Ik zal ook² aanwezig zijn; Ik zal allen zegenen die daar komen;

kom nu, voel Mij, maak Mij blij, glimlach tegen Mij; spreek en laat Mij je woorden horen; Vassula, zoek Mij bij Mijn Moeder, jullie Heilige Moeder; Wij zijn samen; Ik bemin je;

1 februari 1988

¹ In Turijn.

² Jezus liet mij begrijpen, in Turijn. In Maria's Huis.

Vassula, Ik heb zo dikwijls gevraagd om de toewijding van Mijn dochter Rusland; Ik heb gesmeekt om haar toewijding; vandaag,¹ Vassula, is de dag waarop ze het Licht heeft gezien; ze zal haar duizendste verjaardag herdenken;

Vassula, je zuster² is dood, maar de Heer is nu dichtbij haar en zal haar doen opstaan, en de Liefde zal de Onbeminde liefhebben en ze zal tot Hem uitroepen: “U bent mijn God en Redder!” door deze kreet zullen de duivels op de vlucht slaan; angstig, zullen de duivels vluchten; want deze natie zal één worden en Gods meest toegewijde dienaar zijn; genezen en opgewekt door Gods Kracht, zal haar beeld van heiligheid al haar buurlanden aantrekken door haar toewijding aan de Almachtige; Rusland zal het symbool zijn van Gods Glorie, van Gods Barmhartigheid en Liefde; haar hymnen en gezangen, die zo aangenaam zijn voor Onze oren, met hun bevallige bewegingen, zullen als wierook naar de hemel opstijgen; de Liefde zal haar weer tot leven brengen zoals Hij haar duizend jaar geleden³ tot leven heeft gebracht;

Ik ben de Heer, de Verrijzenis; als Ik Rusland zal laten verrijzen, zal ze Mijn gaven in ere herstellen; ze zal Mijn Huis weer met liefde mooi maken en Ik zal haar weer met Mij verenigen; Ik zal haar Mijn Brood en Mijn Wijn aanbieden en zij zal Mijn Voedsel niet weigeren; ze zal Mijn aanbod aanvaarden en Mijn Brood eten en Mijn Wijn drinken en zichzelf vernieuwen en Mij prijzen; Ik zal haar bekleden met Mijn Glorie; Ik zal haar majesteitelijk sieren; Ik zal haar bevloeien uit Mijn Eigen Bronnen; Ik zal

¹ Dit jaar.

² Rusland.

³ Hier eindigt de Boodschap van Maria.

haar voorraadkasten weer vullen; Mijn ogen rusten op haar, ach, Vassula, wacht maar af en je zult zien!⁴ dochter, hoe verlang Ik ernaar dat Petrus, Mijn Petrus, je zuster bezoekt ...

Moedig hem aan, Heer, te gaan. Heer, open zijn pad, als dit Uw Wil is.

kom, Ik werk in veel harten; Vassula, bid om Mijn Vaders gunst te verkrijgen; Ik zal Mijn Kerk vernieuwen; wee de trouwelozen!

Vassula, Ik wil je eraan herinneren dat Ik het ben die de groei van de hoge bomen belemmer en de kleine laat groeien; kom nu, wij, ja;⁵ ons, ja; ja, Vassula, twijfel nooit; Ik heb je geleerd Ons te zien met de ogen van je ziel; Ik ben je Leraar; Ik bemin je, twijfel nooit;

2 februari 1988

vrede zij met je, bloem; Ik ben het, Jezus, je Verlosser; de Liefde heeft jou, evenals vele hopelozen, aangetroffen tussen ellende; beminde! Ik de Heer heb Mijn Goddelijke Handen op je gelegd en je mooi gemaakt ... naar Mij kijken verheerlijkt Mij;⁶

Jezus, ik haat mezelf omdat ik zo ellendig ben.

⁴ Wat Jezus zei klonk alsof Hij nog veel meer verborgen heeft dat geopenbaard zal worden. Het klonk gelukkig, opgewekt.

⁵ Ik zag Hem plotseling in de fauteuil zitten en zag Zijn mooie Gelaat, terwijl Hij met Zijn Hand ‘wij’ beduidde. Het ‘ja’ toonde mij aan dat ik Hem goed zag. Het andere ‘ja’ bedoelde ook de Heilige Maria nabij Jezus, glimlachend.

⁶ De andere ‘ja’ was de Heilige Maria die ik naast Jezus zag en glimlachte.

wat zeg je Vassula!!¹ je lijkt te vergeten hoe Ik met je verenigd ben; let op wat je zegt; onthoud, ‘ons, wij’?

O Jezus, Uw geduld is Groot ...

Ik bemin je; kom, luister naar Mijn Moeder;

²hoezeer bemin ik je, Vassula, to Spiti Mou se zitai, i portes ine orthanikhtes yia sena pethi Mou³ to noritero meta ti thefteri praxi;⁴

3 februari 1988

Vassula, weet je hoe veel meer Ik je bemin als je op deze manier tot Mij komt? ellendig en op je knieën kom je tot Mij; je toont Mij je hart; je tranen Mijn kind, je tranen van liefde en verlangen naar Mij zijn een balsem die Mijn Wonden verzachten; O dochter, Mijn mirre, Mijn overblijfsel, hoezeer bemin Ik je! je zuchten, verloofde, klinken voor Mij als een miljoen woorden van liefde; geheiligd door Mijn Hand, Mijn bloem, wanhoop niet; Abel zal ditmaal niet gedood worden ... Abel zal leven; ja! maak in je hart een hemel voor Mij; Ik ben moe en heb rust nodig; bewierook Mij, bloem; kalmeer Mij met je liefde;

kleintje, Ik zal je kleden in schoonheid; Ik zal je zonden vergeven, en je oude gewaden zullen er niet meer zijn; je zult mooi worden, bloem; Ik zal je volledig vernieuwen; Vassula, Ik

bemin je; Mijn genade rust op je; hier, neem Mijn Hand; Ik leid je;

(De Heilige Maria.)

“O, Vassula, min amfivalis, se zitao, tha zissis mono yia to Christo, to Potiri Tou ine ksekhilo me tis amarties tou cosmou, afto ine to telefteo Tou Minima, ean to arnithoun thafisso to Kheri Tou na pessi apano tous, then tha boresso alo na to kratisso, ekhi varini’; avrio Vassula, tha kano to thavma Mou, i ora plissiazi;”⁵

(In deze dagen werd ik onderricht door onze Gezegende Moeder. Ik merkte dat Ze zeer veel nadruk legde op het woord “Moeder”; Ze leerde mij dat Ze de Moeder van iedereen is.

Ik heb ook geleerd dat Jezus en onze Moeder onafscheidelijk zijn. Waar Jezus is, daar is onze Moeder. Hun Harten zijn verenigd, en één.

Als onze Moeder spreekt over het “Einde der Tijden” moet men dit verstaan als “Het Einde van een Tijdperk”. Het tijdperk waarin we nu leven is een slecht en afvallig tijdperk. Daarom komt God tussenbeide.)

bekering is op handen;⁶ Gods Koninkrijk is onder jullie allen; houd het Einde der Tijden in gedachten; houd in gedachten hoe Zijn Boodschap Zijn Lichaam zal genezen en verenigen; houd in gedachten hoe Jezus’ Reddingsplan miljoenen zielen zal verlossen; Zijn Boodschap van Vrede en Liefde zal Onze kinderen terugbrengen tot Liefde; Jezus

⁵ Vertaling van de Griekse tekst: O Vassula, twijfel niet; Ik roep je; Je zult alleen voor Christus leven; Zijn beker loopt over met de zonden van de wereld; deze Boodschap is Zijn Laatste Waarschuwing; als ze haar zullen weigeren, zal Ik Zijn Hand op hen laten neerkomen. Ik zou niet meer in staat zijn haar tegen te houden – ze is zwaar geworden. Vassula, Ik zal spoedig Mijn Wonder doen, de tijd gaat dichtbij komen.

⁶ Met andere woorden: de vernieuwing van de Kerk.

¹ Jezus was geschokt!

² De Heilige Maria.

³ Ik stelde onze Heilige Moeder een vraag.

⁴ Noot van de uitgever: de vertaling van deze Griekse zin is: Mijn Huis heeft je nodig – zijn deuren zijnwijd open voor jou, Mijn kind.

bekeert hen zodra ze Zijn Brood proeven, het is de vrucht van de Liefde; Liefde zal jullie allen vernieuwen; Liefde en Barmhartigheid zullen jullie bevrijden uit de goddeloze netten van Satan; kom, beminde, doe Gods Wil; Ik ben altijd dichtbij je; Ik heb je gezegend omdat jij je Mij herinnert;

zou je dat voor mij willen doen? ontvang mijn Vrede;¹

4 februari 1988

(Jezus is deze ochtend zo duidelijk te onderscheiden. Soms ben ik zo bang dat dit alles verkeerd zou zijn, dat het zou kunnen zijn dat ik Hem niet zie maar alleen denk dat ik Hem zie. Als ik zo denk, overtuigt Hij mij er op de een of andere manier van dat het allemaal echt waar is.)

Bent U het werkelijk, Jezus?

Ik Ben; je hebt Mij gezien zoals Ik je heb geleerd; Ik zal je Mijn Hart laten zien; schrijf op wat je ziet en voel je in Mijn Aanwezigheid;

(Ik voel me op deze momenten verrukt in Gods Aanwezigheid. Ik wil niet dat er aan zo'n moment ooit een eind komt, ik heb verder niets nodig, alles om mij heen wordt zo onbetekenend, onbelangrijk. Gods Aanwezigheid vult iedere lege plek, het vult je en je voelt je vol, compleet. Ik zie Hem, gekleed op de manier die we van Jezus kennen. Mijn oren kunnen het geruis van Zijn kleren en Zijn voetstap horen. Nu staat Hij aan mijn linkerkant, terwijl ik geknield ben aan mijn tafeltje, waar vóór mij Zijn afbeelding van de Heilige Lijkwade is en een icoon van de Heilige Maria met Jezus

¹ Als het de duivel zou zijn toegestaan mij diezelfde avond lichamelijk letsel toe te brengen zou hij mij hebben gedood. Hij folterde mijn ziel weer omdat hij mij haat.

als kind. Jezus staat twee voet van mij af. Zijn Heilig Gelaat is de schoonheid Zelf. Hij vroeg mij naar Hem te kijken. Hij toonde mij Zijn Hart. Heel Zijn Borst was verlicht, stralend, gloeiend van Liefde.)

alles is juist; alles wat je waarneemt is juist; O, Vassula, Mijn Vassula, hoezeer bemin Ik je; dierbaarste ziel, je kunt bij Mij komen wanneer je wilt; je hebt Mijn Hart gezien;

(In het begin heb ik de drie gebeden een tijdje gebeden, maar later ben ik ermee gestopt. De Heilige Maria herinnerde mij eraan door te gaan. Sinds die aansporing doe ik het regelmatig. Jezus legt mij hier uit dat ik de dag waarop ik schrijf moet beginnen met deze drie gebeden, want ik was er niet zeker van of ik het iedere keer moest doen voor het schrijven, wat drie of vier keer per dag zou kunnen zijn; soms voor slechts één zin; of dat Hij bedoelde eenmaal per dag als begin van de dag.)

Vassula, breng Mijn kinderen bij elkaar en lees de Boodschap die Ik je enige tijd geleden² heb gedictieerd; Ik wil dat je hem aan hen voorleest; Ik bemin hen en Ik ben onder hen allen aanwezig; Mijn schepping, je bent van Mij, je bent Mijn zaad; beminden, Ik ben jullie Verlosser; willen jullie bij Mij terugkeren, willen jullie in Mijn Armen vallen? Ik zal jullie zonden vergeven, kom en eet Mijn Brood, kom en proef Mijn Wijn; als jullie berouw hebben zal Ik jullie vergeven; luister naar Mijn hartkloppingen; elke hartklopping is een roep om een ziel; Vassula, wil je hun Mijn vorige Boodschap voorlezen en ook deze?

Ja Heer, dat zal ik doen.

² Boodschap die door Jezus is gedictieerd op 14 oktober 1986. Deze boodschap was bestemd is voor de bijeenkomst op 21 februari 1988.

(Later.)

(Nadat ik de brief van een vriend had gelezen en een krantenknipsel, waarin stond dat Kerken en mensen erg wantrouwend reageren op 'openbaringen', begreep ik dat het erg moeilijk is voor geestelijken om deze openbaringen te accepteren, omdat er veel valse en gefingeerde verschijningen zijn. Toch kan ik niet vergeten hoe sceptisch ze zelfs tegenover het Wonder in Fatima waren. Vandaag zijn ze sceptisch over Garabandal en morgen zullen ze het aanvaarden, misschien te laat. De scepsis is te sterk.)

Vader, Ik ben...¹

zeg het,

... bang voor afwijzing door de Paus. Waarom zou hij mij geloven. Waarom zou iemand mij geloven? Als het hun maar zou zijn overkomen! Alleen dan ...

Vassula, Ik heb je Mijn Brood gegeven en Ik heb je gevoed met vruchten uit Mijn tuin; Ik heb je te eten gegeven uit Mijn Eigen Hand; O, geliefd kind, wie heeft jou bekeerd; was Ik dat niet? wie heeft je geleerd Mij te beminnen; was Ik dat niet? wie heeft jou gezocht en je dood gevonden onder de doden en Zich gebogen om je op te tillen en te doen opstaan; was Ik dat niet? wie droeg jou met Medelijden naar Mijn Huis om je te genezen en te verzorgen tot je weer gezond was; was Ik dat niet? wie heeft je dagelijks Mijn Wegen onderricht; was Ik dat niet? en wie bekeert nu Mijn kinderen? ben Ik dat niet?

Ik ben je Redder; Vassula, je bent nu een deel van Mij; je bent niet in staat

¹ Ik aarzelde.

alleen te overleven; je hebt Mij nodig; zoals een tak uit zichzelf geen vrucht kan dragen maar gehecht moet zijn aan de Boom, zo ben jij aan Mij gehecht; jouw vrucht komt van Mij; Mijn vrucht voedt velen; Mijn Vrucht² is jouw getuige; aan hen die twifelen zul je kunnen zeggen door je vruchten: "een gezonde boom brengt goede vruchten voort;"

als Mijn uitgehongerde kinderen Mijn Vruchten proeven en tot Mij terugkeren, vol berouw met tranen in hun ogen, voel Ik Mij gelukkig, hoe gelukkig zal Ik zijn! Ik ruk ze los uit de greep van de duivel; Vassula, heb geduld; Ik heb gezegd dat Mijn Woord is als een stromend beekje; dat van een beekje zal uitgroeien tot een rivier en breder zal worden; dan zal hij gaan stromen en Mijn Woord zal veranderen in een uitgestrekte oceaan, een Oceaan van Liefde die jullie harten zal onderdompelen in liefde en de Liefde zal onder jullie zijn als Liefde;

Ik heb je gewaarschuwd, Vassula, dat je door velen³ zult worden afgewezen; leer te aanvaarden; Ik werd door velen afgewezen, en hun onverzettelijkheid liet Mij wenen!

(Jezus sprak tot mij zoals men tot een kind zou spreken, glimlachend en tegelijk probeerde Hij mij te overtuigen en mij te laten zien hoe moeilijk ook Hij het gehad heeft.)

kom, je zult leren; Ik bemin je, Ik zal je steunen, Ik zal er nog veel meer bekeren; ons? wij? voel Mijn Aanwezigheid; je doet Mij grote vreugde als je dit doet;

Ja, Heer. Ik dank U voor Uw steun, Heer.

² De Boodschappen.

³ Op 23 oktober 1987 en op verschillende andere momenten.

10 februari 1988

Vassula, luister naar Mij en schrijf;

Ja, Heer.

Ik ben het Woord, de Alfa en de Omega; Ik ben het Levenselixer, de Bron van Liefde, en door Mij komt alles tot wording; Ik ben in het vlees neergedaald op aarde om jullie te verlossen;

dochter, er is in Mijn Kerk zoveel verwarring over Mijn Woorden die Ik vanaf het Kruis gesproken heb tot Johannes en Mijn Moeder; laat Mij jullie er bovenal aan herinneren hoe Ik, de Heer, Mijn Moeder gekroond heb tot Koningin van de Hemel;

Heer?

ja, Vassula?

U bent gekomen en hebt U als God bekendgemaakt. Vervolgens hebt U tweemaal gesproken over Uw Moeder. U hebt, Heer, verklaard dat de Heilige Maria Uw Moeder is, daarmee de titel: 'Moeder van God' bevestigend. Dat hebt U gezegd, Heer. Een titel die door de protestanten wordt verworpen.

wat verheug Ik Mij dochter, Ik heb je niet tevergeefs onderricht; Ik ben blij dat je Mijn Werken hebt begrepen; span je in te blijven leren; bid om deze verworvenheid; Ik zal je het inzicht geven als je erom vraagt; Vassula, luister weer naar Mij, Ik wil dat Mijn Woorden bekend worden;

Ik, die God ben, groeide in de Schoot van Mijn Moeder; Zij voedde jullie God, schepping! Ik ben door Haar gevoed; Ik, die het Woord ben, bemin Haar en eer

Haar; Vassula, in het allereerste begin heb Ik je een beschrijving gegeven van Mijn Kruisiging;¹ denk eens terug aan het moment waarop Ik zei, "Mijn blik viel op Mijn Moeder; Ik keek naar Haar en Onze Harten spraken:² Ik geef U Mijn geliefde kinderen opdat ze ook Uw kinderen zijn; U zult hun Moeder zijn;"

Ja Heer, maar onze protestantse broeders zeggen, dat wat U vanaf het Kruis gezegd hebt, letterlijk bedoeld was voor Johannes. Uw Moeder die 'weduwe' werd, moest worden toevertrouwd aan de zorgen van Johannes als U er niet meer zou zijn. Ze zeggen ook dat Maria niet de 'Moeder van God' is.

toch, Mijn Vassula, de Schrift liegt nooit; de Schrift zegt de volgende woorden, "Moeder van mijn Heer;" Elisabeth die geïnspireerd was door de Heilige Geest sprak deze woorden; schrijf: "Gij zijt de meest Gezegende onder alle vrouwen en Gezegend is de Vrucht van Uw Schoot; waarom zou Ik worden geëerd met een bezoek van de Moeder van mijn Heer?"

de woorden die Ik vanaf Mijn Kruis heb gesproken zijn veel dieper dan velen van jullie schijnen te begrijpen;³ eer Mijn Moeder, die ook jullie Heilige Moeder is;

rust nu in Mijn Hart; verblijd Mij door je Mijn Aanwezigheid te herinneren, eer Mij, Mijn Vassula;

Ja, mijn God.

¹ Noot van de uitgever: Zie boodschap van 11 september 1986.

² Een stille verstandhouding, een innerlijke overeenstemming tussen Jezus en Maria.

³ Jezus bedoelt ook de andere woorden, zoals 'Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten'.

19 februari 1988

(Rhodos)

Vader?

Ik Ben;

Dank U dat U mij zoveel zielen hebt laten ontmoeten. Dank U voor het vrij maken van de weg. Dank U dat U mij leidt. Help ze, mijn God, om U te horen, opdat ze genezen mogen worden.

Vassula, steun op Mij; met Mijn Hand in jouw hand, zullen we verder gaan;

O Beklagenswaardig tijdperk, hoe ver ben je gegaan! je bent zover gegaan te geloven dat je zonder Mij kunt leven; je bent zover gegaan te geloven waardig te zijn; je hebt Satan toegestaan je te voeden met zijn ijdelheid; onbeschrijflijk beklagenswaardig, zondig en blind, sta jullie zelf niet toe te rusten; wees waakzaam, slaap niet, want de tijd is nabij; groei in Mijn Geest; benader Mij met vertrouwen en open jullie hart om Mij te ontvangen;

velen van jullie bidden; maar jullie gebeden bereiken Mij niet; leer hoe je moet bidden, laat Mij jullie voelen; veel gebeden op aarde zijn verspild omdat ze Mij nooit bereiken;

U bedoelt lippendienst, Heer?

ja, Ik bedoel lippendienst;

Ik bood jullie Mijn Woord aan om te leren en nu bied Ik jullie Mijn Boodschap aan om jullie te herinneren aan Mijn Wegen; kom en leer, Ik zal jullie slechtheid door liefde vervangen; aanvaard Mijn Wegen, Mijn Wegen van Deugd; tijdperk van Trouweloosheid, waarom ben je Mijn Goddelijke Wegen vergeten? keer terug naar Mij, jullie

Verlosser; Ik heb jullie niet in de steek gelaten, en ondanks al jullie zonden bemin Ik jullie; Mijn Hart is een afgrond van Liefde, een afgrond van Vergeving;

20 februari 1988

de Liefde is bij je; dochter, ontmoet Mij in het begin van Mijn beproevingen; Mijn tijd nadert; Ik verwacht van jou een offer; mediteer en vast;

Vassula, leer van Fretheriki; haar gedragingen behagen Mij;¹ leer hoe je Mijn beproevingen moet eren; kom dan en aanschouw je Verlosser op het Kruis; geef Mij voldoening door te mediteren en te vasten; leef in Mijn Wonden; openbaar aan allen de tijd van Mijn Passie; onthul hun het juiste uur van Mijn Kruisiging; laat er vrede onder jullie zijn;

(De Heer gaf mij vorig jaar de juiste datum: zoals de Orthodoxe Kerk die volgt, met de Orthodoxe kalender.)

laat er nu vrede onder jullie zijn; nu weten jullie het allemaal;

roep Mij vaker Vassula; herinner je Mijn Aanwezigheid, geef Mij voldoening; Ik bemin je;

Ik bemin U, Heer.

(Rhodos)

(God stond mij toe Rhodos weer te bezoeken. Zij die de boodschappen kenden hadden mij uitgenodigd om anderen te ontmoeten. De mensen luisterden, begrepen en prezen de Heer om Zijn Barmhartigheid. Velen ontvingen persoonlijke boodschappen van de Heer. De

¹ In het naleven van het vasten.

groep werd dagelijks groter; velen keerden terug tot God en prezen Hem. Ik bracht mijn dagen door met het ontmoeten van mensen en het doorgeven van de boodschappen; bekeringen en genezingen waren er in overvloed. Zij die het programma van bezoeken aan Kerken en Kapellen wilden volgen, deden dat samen met mij. We gingen zelfs de stad uit naar kapellen op de heuvels.

Pater Yanni maakte de openbaring bekend in zijn Kerk, aan alle aanwezigen. Dat was op 24 februari, de feestdag van St. Anaryiroi. In de namiddag van diezelfde dag werd ik uitgenodigd in de St. Nicola kerk en pater Vassili stond mij, en de hele groep die wist van de openbaringen, en deze volgde, (ongeveer twaalf dames; hun echtgenoten die ook de boodschappen volgden, waren toen aan het werk) toe om de openbaring in zijn kerk te verkondigen. Één van de dames las één van Gods Boodschappen uit notitieboek 8.)

Moge God nu in hen werken.)

24 februari 1988

(Rhodos)

Loof de Heer!

bemide, Ik zegen elke stap die je zet;

*Dank U Vader,
Glorie zij God,
moge Uw Heilige Naam opnieuw
Verheerlijkt worden
Ja Heer.*

Ik zal jullie allen helpen, Ik zal Mijn Huis herstellen; Ik zal Mijn kinderen terugbrengen tot de Liefde, Ik zal hen Mijn Wegen van Deugd leren omdat zij die vergeten zijn; Ik zal Mijn leraren verlichten en Ik zal op iedere deur kloppen, hun hoop geven, geloof en

liefde; Ik zal Mijn Tuin mooi maken, zie je?

Ik dank U, Heer en Verlosser, voor al Uw Liefde en Goedheid; U hebt de Poort van Barmhartigheid geopend en ik dank U dat U Uzelf voor ons tot Redder heeft gemaakt.

tijdperk! O tijdperk van Ellende, het uur is gekomen, het uur van jullie verlossing is nabij; Mijn Ecclesia zal herleven, want Gerechtigheid, Liefde en Vrede zullen onder jullie zijn; Mijn Koninkrijk staat vlak voor jullie deur!

1 maart 1988

Jezus?

Ik Ben;

(Ik zag Jezus naast mij staan.)

glimlach naar Mij, telkens als je Mij ziet; ja, bloem, blijf dicht bij je Verlosser; kom, laten we bidden tot de Vader;

“zie, Vader,
wat U voor U hebt,
U ziet ellende,
vergeef mij Vader,
want ik ben niet waardig
dat al die gunsten aan mij zijn gegeven,
ik verdien niets want ik ben Niets,
sta dit Niets toe op U te steunen
in Uw peilloze Goedheid,
ik bemin U, Bemide Vader
ondanks mijn ellende en nietigheid,
ik heb Uw kracht nodig om in staat te
zijn te werken
en alles te volbrengen
wat met Uw Genade volbracht moet
worden,
amen”

ach Vassula, streef al Mijn Deugden na, volg ze en groei er in; Ik, de Heer, bemin je ondanks je nietigheid; steun altijd op Mij, Ik zal je volledig steunen; vertrouw op Mij en sta Mij toe je blindelings te leiden tot het einde; Ik zal soms Mijn Kruis op je schouders leggen om het te dragen; Ik en jij, jij en Ik, Ik zal in jou rusten en jij in Mij; Ik ben de Algetrouwe en zal je nooit verlaten, nooit!

verblijd Mij meer door je ziel volledig toe te wijden aan Mijn Werken; je moet trouw blijven aan je belofte, je belofte van trouw; ja! O, hoe verlangde Ik naar deze woorden van jou, Ik verlangde er hevig naar deze woorden van je te horen,

*Heer help mij mijn belofte te houden,
ik vertrouw mijzelf niet!*

vrees niet, Ik zal je er altijd aan herinneren, omdat Ik je onuitsprekelijke zwakheid ken; je bent broos maar Ik zal je zwakheid tenietdoen door Mijn Sterkte; denk aan Mijn Aanwezigheid; wij, ons, voor altijd en eeuwig;

bemin, hoop en geloof; Ik, de Heer Jezus Christus, zal je nooit verlaten;

2 maart 1988

(Ik heb de drie gebeden gezegd.)

prijs de Heer! ere zij God!

(Dit was St. Michaël.)

Jezus?

de Liefde is hier; Verheerlijk Mijn Naam; doe Mijn Kerk herleven; herstel Mijn Huis; maak Mijn tuin mooi! houd op kwaad te doen!

Ecclesia zal herleven en Vrede zal onder jullie allen zijn;

Vassula, Ik wil dat je volmaakt bent ... wees onschuldig; Ik houd van kinderen om hun onschuld, er is geen boosaardigheid in hen; kom, kom en vergeef allen die je afgewezen hebben; laat hun zonden zijn als wateren die zijn weggestroomd; bloem, Ik zal je ziel mooi maken om de versteende harten te ontwapenen; geef! geef! geef aan hen; vergeld kwaad met liefde; wees Mijn spiegelbeeld!

O Petrus, Mijn Petrus!¹ beminde van Mijn Ziel, leid Mijn kudde terug naar Rechtschapenheid! Petrus? kijk naar Mij; kijk, beminde, kijk Mij in het Gelaat, eer Mij, je Heer; Liefde en Trouw ontmoeten elkaar nu; Rechtschapenheid en Vrede staan nu vlak voor jullie deur; Ik red al diegenen die zich aan Mij vastklampen; Ik ben jullie Toevlucht; kijk om je heen Petrus; heb je het niet gezien? heb je het niet gemerkt? Mijn Ogen zijn vermoeid door het zien van de Kaïns die Mijn Abels afslachten; want Ik heb ze oren gegeven, maar ze weigeren te horen; Ik heb ze ogen gegeven, maar ze weigeren te zien; hun harten zijn hard geworden; ze zoeken hun eer en niet de Mijne; O Petrus, wat ben Ik moe ... de Liefde ontbreekt ... verheerlijk Mij Petrus! verheerlijk Mij beminde;

(Jezus sprak vol liefde tot Petrus. Onze Heer klonk zo verdrietig en vermoeid. Terwijl Hij tot Petrus sprak klonk Hij alsof Hij wist dat Hij op hem kon vertrouwen.)

3 maart 1988

¹ Petrus is symbolisch voor de huidige Paus. Telkens wanneer Jezus deze naam uitspreekt, voel ik Zijn Hart zwellen van grote liefde.

Vassula maak Mijn Kerk mooi; treed Mijn Domein blootsvoets¹ binnen; draag Mijn Boodschap bij je; kijk niet links of rechts, ga rechtstreeks met Mij naar Petrus en overhandig Hem Mijn Boodschap;² Ik zal de hele tijd bij je zijn; Ik zal ze eraan herinneren hoe Ik de Heer Ben; volg Mijn aanwijzingen op, kind;

Ja, mijn God.

Vertrouw op Mij en herinner je hoe ik te werk ga;

ecclesia zal herleven en in het Huis van je Vader zul je ze samenbrengen, ze zegenen, en Ik zal ze verlossen van het kwaad; en Ik, de Allerhoogste, zal onder jullie zijn en jullie zullen zeggen wat jullie uit Mijn Mond horen; kom dichterbij jullie God, jullie allen die naar Mij verlangen, verzadig je met Mijn Vruchten;³ kom allen die Mij beminnen en volg Mijn Wegen;

kom en verzadig jullie; eet Mijn Vruchten en jullie zullen hongeren naar meer; kom allen die dorst hebben, drink Mij en jullie zullen dorsten naar meer; ieder die Mijn deugden navolgt, zal zich nooit beschaamd voelen; ieder die zich gedraagt zoals Ik dat verlang, zal Mij verheerlijken;

ach Vassula, zal Ik je ooit verlaten? luister weer, en Ik zal Mijn tuin mooi maken; Ik zal Mijn boomgaard water geven; Ik zal Mijn bloemperken bevloeien en weer de orde laten stralen; ieder woord zal door Mij geschreven zijn; Ik, de Heer, heb je binnengeleid in

de kennis van Mijn mysteries voor Mijn belangen en voor Mijn Glorie;

Bemide Vader, ik bemin U grenzeloos. Ja, echt!

kom, onthoud het, wij, ons ...

7 maart 1988

(Ik vroeg God om voor slechts een moment mijn sluier op te lichten. Ik keek, terwijl ik voor alle Openbaringen stond. Plotseling werd ik getroffen door de omvang en het werk in deze bladzijden; bladzijden die ik nooit alleen en in zo korte tijd had kunnen vullen. Een vreemd gevoel kwam over mij, een gevoel als een schok! Het was alsof ik mij dieper van alles bewust werd. Ik voel mij zeer geschokt.)

*Jezus, hebben wij werkelijk samengewerkt? **Vassula, ja, wij hebben samengewerkt!⁴ wil je Mij nu kussen?***

(Ik stond helemaal bevend op, strompelde naar de afbeelding van de Heilige Lijkwade en kuste Jezus.)

zie je? zie je hoe jij je voelt als Ik maar een klein tipje van de sluier oplicht die Ik over je ogen heb gelegd? kom, twijfel nooit aan Mijn Werken van Voorzienigheid; ze zijn allemaal voor het herstel van Mijn Huis en het verzamelen van Mijn lammeren; ze zijn voor het bevloeien van Mijn bloemperken; kom, Ik, de Heer, zal je altijd herinneren aan Mijn Aanwezigheid;

Vassula, wij, ons?

O ja, Heer, wij, ons.

¹ Dat betekent in eenvoud, en arm van geest.

² Ik deed wat God me vroeg. God vroeg mij iets onmogelijks te doen en ik wist niet wat er van terecht zou komen. Desondanks werd zelfs dit later volbracht...

³ Deze Boodschap

⁴ Geschokt, beefde en huilde ik.

kom;

8 maart 1988

Petrus! Ik sta nu vlak voor je deur; verheerlijk Mijn Lichaam; Ik zal Mijn lammeren verenigen, zelfs die niet van deze kudde zijn; Ik roep, en ze zullen de Stem van de Herder herkennen; de uren vliegen en Mijn Terugkeer is nu zeer nabij; Liefde zal naar je terugkeren als Liefde en Mijn Koninkrijk op aarde zal zijn zoals het in de Hemel is; want Gerechtigheid, Liefde en Vrede zullen over je worden uitgestort vanuit de Hemel, schepping!

Vassula, nu je weet hoezeer je afhankelijk bent van Mij, je God, wil je dan nu meer bidden? Ik houd van je eenvoudige woorden; zeg tegen Mij,

“ik bemin U Heer,
ik adem voor U, ik glimlach voor U,
ik hoop op U, ik geloof in U,
U bent mijn vreugde, mijn
vreugdesprong, mijn vrede;”

ja, zeg ze tot Mij, je heilige Metgezel; deel je dagen met Mij; hoe verlang Ik dat Mijn kinderen Mijn innige Aanwezigheid beseffen; Ik ben steeds zo dicht bij hen, overall, altijd; als ze dit eens zouden beseffen, dan zouden ze minder vallen, zouden ze minder zondigen; zeg hun, dat Ik verlang dat ze intiem met Mij omgaan; kom, Ik bemin je, bemin je Leraar ook;

¹en in Mijn Huis zul je de groten bijeenbrengen, en hen ontwapenen, en uit Mijn Mond zul je spreken, je God kronen met kransen van Liefde en Vrede en Mijn Doornenkroon vervangen; en Ik,

¹ Hier was een pauze, toen deed Jezus een voorspelling.

de Heer, zal vanuit Mijn Hemelzaal, Oprechtheid, Liefde en Vrede over Mijn schepping uitstorten;

klein kind, ontvang Vrede van je God; Ik heb je geleid, Mijn Vassula, Ik heb je gevormd en nu moet je met Mij verder gaan, jouw hand stevig vast in Mijn Hand, tot in Mijn Bloedend Lichaam; volg Mij en denk eraan, kijk noch links, noch rechts, loop rechtuit om je taak te volbrengen;

wees niet bang, Ik zal je ziel mooi maken om je in staat te stellen Mijn vijanden te verjagen en te ontwapenen; Ik, de Heer, ben temidden van jullie allen, vlak voor jullie deuren sta Ik! Ik heb drie Kronen bij Mij, een Kroon van Vrede, een Kroon van Liefde en een Kroon van Gerechtigheid;

9 maart 1988

Heer, hebt U het gehoord? Pater Vassili is van mening veranderd. Nu zegt hij dat dit alles van de duivel komt. Hij zegt ook dat U alleen naar zielen gaat met een volwassen geloof in U en niet naar de onwaardigen .

Mijn kind, hier is weer iemand die moet leren te geloven in Mijn Oneindige Barmhartigheid en Mijn Oneindige Rijkdom; schrijf Mijn boodschap voor hem;

waarom trap je op Mijn bloem? heb Ik je geen ogen gegeven om te zien en oren om te horen? besef je het niet? Ik ben de Heer Jezus Christus, Beminde Zoon van God; Ik ben het, Ik ben Degene die de hoge bomen remt in hun groei en Ik ben het die de lage doet groeien; koester Mijn Werken van vandaag, geloof in Mijn Werken van Voorzienigheid; Ik heb je Mijn kind gegeven om je te verlichten

door Mijn Werken; Ik, de Heer, ben Oneindige Overvloed; vrees niet, hoe zou Ik Mijn lammeren verstrooid kunnen zien? Ik ben gekomen om ze te vinden en ze te voeden, Ik ben gekomen om Mijn Tuin mooi te maken, Ik ben gekomen om deze Wildernis te bevlouien; trap niet op Mijn bloem, kom tot Mij en heb berouw; luister niet naar de stem van Satan; Ik bemin je grenzeloos en om die reden ben Ik gekomen om jullie allen te verenigen, schepping! wandel met Mij je God; haal de stenen niet weg die bestemd zijn om Mijn Huis te herstellen en schop er niet tegen, dit Huis dat nu een ruïne is; twijfel er nooit aan dat Ik het ben, de Heer!

Vassula steun op Mij, wees dichtbij Mij, laat Mijn Hand jouw hand stevig vasthouden; Ik, de Heer, bemin je; wij, ons?

Ja, Heer Jezus.

kom dan;

10 maart 1988

Jezus?

Ik Ben; vrede zij met je; ben je bereid verder voor Mij te werken, Vassula?

Ik ben bereid door te gaan, ja, als het de wens van de Heer is.

Ik ben de Heer, kleintje; Ik ben het, Jezus, die je voedt; Ik wil dat je Mijn tuin mooi maakt; Ik wil dat je Mijn Kerk doet herleven; volg Mij en Ik zal in jou handelen en door jou; les Mijn dorst;

altaar! houd Mijn Vlam brandend om deze ijzige winden te verwarmen die de

harten van Mijn kinderen zijn binnengedrongen; O tijdperk, je bent net zo diep gevallen als Sodom! en je broedsel is een broedsel van Kaïns! zo weinigen zijn als Abel; je tijdperk is hard van hart geworden; weet je waarom, schepping? omdat de Liefde onder jou ontbreekt; je bent Mij vergeten en je gelooft niet in Mijn Werken van Voorzienigheid van vandaag;

ja, schepping ... dood zijn de deugdzame dagen toen zegeningen werden verwelkomd; Tijdperk van Ellende, Ik zal je doen herleven! Ik zal in je dode hart Mijn Levenssap uitgieten dat je zal genezen! O hoezeer bemin Ik jullie allen!

schrijf;

Ja Heer.

(God klonk gekwetst en verdrietig. Hij zou, als Hij niet geheel Barmhartigheid en Tederheid was, ons gemakkelijk hebben kunnen treffen en korte metten met ons hebben kunnen maken. Maar vanuit Zijn Grenzeloze Barmhartigheid en Zijn Onbepaalde Liefde heeft Hij medelijden met ons, vergeeft Hij ons en zal Hij ons genezen.)

ja, Ik bemin jullie allen ondanks wat jullie geworden zijn; zal Ik jullie ooit verlaten? nooit!

11 maart 1988

Ere zij God!

(Nadat ik de drie gebeden had gebeden, hoorde ik uit de Hemel Hemelse Stemmen zeggen: "Ere zij God; zo was het geschreven;")

Jezus?

Ik Ben; Ik ben dichtbij je; bid, beminde, voor de bekering van Rusland; Rusland zal verrijzen door Mijn Goddelijke Hand, en op dit toppunt van Heiligheid, als Mijn Hand op haar zal worden gelegd, die haar koude hart verwarmt, haar weer tot leven brengt, zal ze opstaan uit de stilte van de dood en uit haar wereld van duisternis, en binnen gaan in Mijn wereld van Vrede en Licht; met een luide kreet zal zij uiting geven aan haar vreugde, haar Redder aanschouwend aan haar zijde; Ik zal haar tot Mij opheffen en Mijn Vlam van Liefde zal haar hart ontvlammen, het zuiveren en haar achterlaten in een totale verrukking voor Mij, haar God;

O Rusland! Mijn Rusland! hoezeer bemin Ik, de Heer, je;¹ hoe heb Ik geweend je dood te zien; Ik heb zoveel bittere en smartelijke tranen om jou vergoten, beminde, toen Ik je verloor, en heel de hemel treurde om je; waarom, waarom, Mijn beminde, had je Mij afgewezen en Mijn Hart, vol Liefde en Tederheid, doorboord;

(Ik voelde de Heilige Maria dichtbij mij.)

vrede zij met je, Mijn kind; Ik ben je Heilige Moeder; bid voor je zuster want de Heer is vandaag aan haar zijde en weldra zal Zijn Goddelijke Hand haar koude, dode hart aanraken; O schepping! de Heer zal je zo-Onbeminde-Zuster doen herleven; wees waakzaam, dochter, want haar tijd van haar glorie is nabij;

Petro!² mijn zo beminde Petro?³ ja, Vassula; jarenlang heb Ik je⁴ gesmeekt

Rusland aan God op te dragen; nu hebben de Heer en alle heilige martelaren je smeekbeden en kreten gehoord; al je offers waren niet tevergeefs, beminde; alle tranen zijn niet voor niets vergoten, die tranen waren een balsem voor Jezus' Gewonde Hart; prijs de Heer, Petro; Jezus staat vlak voor jullie deuren, en klopt;

vrede zij met je; vrede zij met jullie allen; Ik bemin jullie allen;

13 maart 1988

*Mijn Heer,
dank U voor alle genaden
alle genaden die
U mij hebt geschonken
om met U te zijn
op deze speciale en zo intieme wijze.
Amen.*

Vassula, deze genaden werden je geschonken voor Mijn belangen en voor Mijn Glorie; sta Mij toe je te gebruiken; besef wat jouw taak is; kom, Ik zal je helpen;

Vassula, Ik wilde je inspireren; heb geloof, Mijn kind; Ik wilde Mijn Johannes⁵ inspireren en vragen om een Nieuwe Pinksteren; deze inspiratie daalt neer van de Wijsheid, en de Nieuwe

Terwijl Zij zijn naam uitsprak, klonk haar stem erg lief, maar verdrietig, vol van een speciale liefde voor hem.

³ Maria had geprobeerd haar tranen in te houden, maar zij kon het niet. Ze zei de volgende woorden en barstte in tranen uit. Zij weende zeer veel, vergoot veel tranen, en ik begon met haar mee te schreien. Ik voelde dat onze Heilige Moeder een 'zwak' heeft voor 'Petro'.

⁴ Paus Johannes Paulus II.

⁵ Paus Johannes XXIII, die bad om een tweede Pinksteren. Hij werd ook de Paus van de Eenheid genoemd.

¹ God sprak weer zoals geen mens kan spreken, maar alleen God; met zoveel liefde...

² Plotseling wendde de heilige Maagd haar hoofd naar Johannes Paulus II, alsof hij aanwezig was.

Pinksteren zal Ik, de Heer, vestigen op dezelfde gronden als Mijn Stichting; Ik zal jullie allen verenigen en onder Eén Herder zullen jullie samenkomen, schepping, en daarin zal ik Mijn Koninkrijk vestigen; Mijn Huis zal in Vrede en Liefde regeren en Mijn schepping zal worden herboren, terugkeren als kinderen, onschuldig, zonder boosaardigheid; dit zal de Grote Terugkeer zijn, de Wedergeboorte, de Roep van de Herder, het Nieuwe Pinksteren, zoals in het begin toen het Christendom nog in zijn eerste fasen was, een kleuter, onschuldig, zonder eigenbelang; ach schepping! wacht maar en je zult zien;

Vassula,

Ja, Heer?

voel Mij, Ik ben aan je zijde; geloof je dit, kind, ook al kun je Mij niet met je lichamelijke ogen zien?

Ja Heer, ik geloof het, want U hebt mij geleerd U met de ogen van mijn ziel te zien, en U ook te voelen en te horen en eenvoudig te geloven.

hoezeer bemin Ik je als Ik zie dat je ogen Mij zoeken want Ik weet dat Ik een eenvoudig kind bij Mij heb, hulpeloos en een niets; Ik heb medelijden met je, Vassula, om je onder wolven te hebben; Ik zal nooit van je zijde wijken; Ik zegen je, kind; laat Mij je leiden tot het einde, ja?

Jezus, U bent waar ik U zie, nietwaar?

daar ben Ik, beminde, heb Mijn Vrede;

ons, wij, Heer?

ja, wij, ons;

16 maart 1988

Ik ben de Heer; ongeacht wat je bent, Ik zal ervoor zorgen dat Mijn Woord aanvaard wordt; je bent niets en dikwijls mishaag je Mij, beledig je Mij; talloze malen kwetst je Mij; Ik heb Ellende in Mijn Handen, het beeld van jouw tijdperk, maar ofschoon je bent wat je bent, heb Ik je vergeven en je in Mijn Heilig Hart geplaatst; dochter, Ik ben God en Soeverein, Schepper van Alles, de Geest van Sublieme Liefde, van Onpeilbare Liefde;

realiseer je je, hoe Ik je begunstigd heb? hoe Ik je redde van de Liegende Tong? schepsel! wijd jezelf aan Mij toe; waarom je geest laten dwalen, ben je onze verbintenis¹ vergeten?

Heer, mijn omgeving is verleidelijk en Ik ben zwak.

Ik verlang dat je Mij Aankijkt; vrees Mij niet! zeg Mij dit:

*“ere zij God!
gezegend zij onze Heer!
geprezen zij de Heer!
sta mij toe aan Uw zijde te wandelen,
amen;”*

(Ik heb dit herhaald.)

ja, Vassula, laat Ik je ooit in de steek? Ik ben je Trouw nietwaar?

Ja, dat bent U Heer.

Ik bemin je om wat je niet bent, dochter; Ik heb je boodschapster genoemd en als boodschapster zul je sterven; Ik verlang

¹ Mijn geest dwaalde af.

dat je uitsluitend voor Mij leeft; jouw omgeving zal Ik zijn, alleen Ik je God; sta Mij toe je helemaal te omhullen, wil je dat?

Ja, dat wil ik zonder meer.

Vassula, weet je wat je tegen Mij zegt?¹

Ja Heer, ik weet het.

vertrouw dan op Mij; Ik wilde je vandaag hebben waar je nu bent, en weer met Mijn Wil zal Ik je verheffen en je vervullen, zodat je in staat zult zijn Mijn Woord te volbrengen; samen met Mijn dienaren zul je talloze beproevingen ontmoeten, maar tenslotte zullen Onze Harten² zegevieren; vandaag, ben je Mijn secretaresse, morgen Mijn boodschapper;³

Heer, is het werkelijk hopeloos voor mij om vooruit te gaan? Ik bedoel uit alles wat U over mij zei, ben ik nog maar aan het begin?

nee Mijn Vassula, verlies de hoop niet; alles wat je doet zal niet tevergeefs zijn; Ik zal je leren volmaaktheid te bereiken; heb Ik niet gezegd dat Ik je volmaakt wilde?

Ja Heer, maar zoals ik vandaag lijk te zijn, schijn ik nog een lange weg te moeten gaan om te komen waar Uw Hart mij wil.

ben Ik niet je Leraar?

Ja Heer, maar het lijkt er niet op dat U een goede leerlinge hebt.

je bent zwak, maar Mijn Kracht zal je staande houden; dus Vassula, wat is er grootser dan Mij tot je Geestelijk Leidsman te hebben, wat wil je nog meer?

Dank U voor alles wat U mij geeft, want ik verdien absoluut niets.

ach Vassula! Ik weet dat je deze dingen niet opzettelijk doet om Mij te beledigen; je zonden zijn door Mij vergeven als water dat is weggestroomd en opgedroogd; Ik kijk niet terug op je zonden en Ik herinner je er ook niet aan; Ik zal je opnieuw laten beginnen; Ik vernieuw je, beminde; voel de liefde die Ik voor je koester, Ik aanvaard je zoals je bent; Ik heb je de Kronen van Vrede en Liefde in handen gegeven en je zult die twee Kronen dragen, samen met de Kroon van Gerechtigheid, en ze in Mijn eigen Huis aanbieden aan de voeten⁴ van Mijn beminde Petrus;

Ja Heer, breng mij daarheen.

kom, Ik ben bij je; samen zullen we Mijn Huis herstellen; wij, ons?

Ja Heer!

(Later:)

kom, Vassula; laat je symbool voor jou dit Heilig Woord zijn:

GELOOF

kinderlijk geloof;

¹ God wil dat ik nadenk over mijn antwoord van betrokkenheid.

² De Harten van Jezus en Maria.

³ Acht maanden later zond God mij de wereld in om Zijn getuige te zijn, precies drie jaar nadat alles begon.

⁴ Jezus sprak in metaforen, maar ik begreep het niet.

17 maart 1988

Vassula, luister naar Mijn Stem zoals in het begin van Mijn oproep;

lang voordat jij bestond, heb Ik velen geroepen om Mij te dienen; ja, dat waren de Deugdzame Dagen, toen zegeningen werden verwelkomd; Ik riep armzalige zielen en ze twijfelden er nooit aan dat Ik het was, hun God en Redder, die hen riep; hun omgeving zou ook niet twijfelen, zoals zij vandaag twijfelen; jouw tijdperk, Vassula, is dood; ze hebben er een woestijn van gemaakt door Mijn Werken van vandaag te veroordelen, en zo deze wildernis uit te breiden; Mijn Bloed werd vergoten om jullie harten te bevloeien en jullie toe te staan in Mijn Licht te leven;

O schepping, werd Mijn Bloed tevergeefs vergoten? dit tijdperk zou tegen jullie zeggen: "luister niet, sluit je oren, want de stem die je hoort is beslist van de duivel;" en degenen die Ik gezegend heb, en visioenen heb gegeven, deze gezegende zielen zouden vandaag worden bespot en ontmoedigd door de Mijnen, van binnenuit Mijn Huis; ze zouden vastbesloten zijn en o zo bereid Mij te veroordelen; ondanks henzelf veroordelen ze Mij in aanwezigheid van anderen als ze Mijn Gaven ontkennen; als Mijn zegeningen verwelkomd waren, zouden de woorden die Ik zou horen van de Mijnen tot degenen die hun over Mijn oproep zouden vertellen, deze woorden zijn: "open je oren, zoon, want het zou inderdaad God kunnen zijn die je roept;" laat Mijn schepping het verhaal van Samuels' roeping nog eens lezen;¹ dat

waren de Dagen van Deugdzaamheid toen zegeningen werden verwelkomd;

Ik zou willen dat Ik vandaag over je kon zeggen schepping: "Tijdperk van weinig Geloof," net als vroeger, maar Ik kan vandaag alleen maar dit over je zeggen: "O Tijdperk van helemaal geen Geloof!"

dochter, Ik ben moe; laat Mij rusten in je hart, kind;

O kom Heer!

wij, ons?

Ja, Heer.

(Jezus leek erg bedroefd en zo vermoeid.)

schrijf;

Ja, Heer.

(God is bedroefd, want zoveel zouden de Duivel op de eerste plaats willen stellen, vóór Hem. De heilige Theresia van Avila zegt: "Ik begrijp deze angsten niet. 'O, de duivel, de duivel!' zeggen we, terwijl we 'God, God' zouden moeten zeggen, en de duivel laten beven." Vandaag gebeurt dit dikwijls; we plaatsen de duivel op de eerste plaats. Dan zijn er ook nog mensen die zouden spotten en zeggen: "Ga heen, lieverd, laat jezelf eens nakijken. We hebben tegenwoordig goede dokters." - Of degenen die opscheppen over hun kennis van de parapsychologie omdat oproepen van God voor hen 'uit de tijd' zijn. - Maar het ergste van alles in Gods ogen is: de Schijnheiligheid. Het is het diplomatieke antwoord, wat noch ja noch nee is. Zij zouden als Pilatus zijn, zij zouden eenvoudig hun handen wassen zoals Pilatus voor onze Heer deed. Weet je waarom? Omdat Geloof ontbreekt.)

¹ 1 Samuel 3 : 1-9.

18 maart 1988

laat je symbool Mijn bloem, dit Heilige Woord zijn:

GELOOF

ja, tijdperk van Ellende;

19 maart 1988

Jezus, tot U kom ik.

ach, Vassula, word het schrijven niet moe;
vandaag voed Ik Mijn uitgehongerde lammeren; morgen zal Ik jullie verenigen en jullie instructies geven over Mijn Mysteries; vervul Mij met vreugde en geef het gebed van de Heilige Rozenkrans door aan allen die Mij beminnen en voor Mij getuigen;

bedoelt U aan alle Christenen?

ja, Mijn beminde; je moet Mijn Moeder eren zoals Ik haar eer; je moet doorgeven en laten zien hoe ze de Kruiswegstaties moeten bidden op de manier waarop het de Heer bevalt, aan al diegenen die getuigen voor Mij;

Bedoelt U aan alle Christenen, Heer?

ja, aan allen die Mij beminnen; Ik, de Heer, wil helemaal geen verdeeldheid in Mijn Kerk; jullie zullen je, omwille van Mij, verenigen en Mij onder Mijn Naam beminnen, Mij volgen en van Mij getuigen; jullie zullen elkaar beminnen zoals Ik jullie bemin; jullie zullen je verenigen en één kudde worden onder één Herder;¹ Ik heb, zoals jullie allemaal

weten, Petrus gekozen en hem de leiding gegeven; Ik heb, zoals jullie allen weten, hem de sleutels gegeven van het Koninkrijk van de hemel; Ik heb Petrus gevraagd Mijn lammeren en Mijn schapen te voeden en voor hen te zorgen;² dit gezag was door Mij gegeven; Ik heb niet verlangd dat jullie Mijn wens zouden veranderen;

verzamel je, beminden, versterk Mijn Kerk; zoek in Mij wat Ik verlang; zoek Mijn belangen en niet die van jullie; zoek Mij te verheerlijken, Mij te verheerlijken door één te worden, schepping; breng Mijn Lichaam tot leven; Ik bemin jullie allen; open jullie oren en hoor Mijn kreet vanaf het Kruis!

Vassula, herinner jij je waar je thuis is? ja, in Mijn Heilig Hart; kom, kom, beminde; Ik wacht, Ik bemin je grenzeloos;

IXΘΥΣ 

*Ik bemin U, Heer en Redder,
leer mij alstublieft U te behagen,
zodat ik in staat ben bij U te zijn,
zodat ik door U gebruikt kan worden.*

Ik onderricht je, wees volgzaam en zorg alleen voor Mijn belangen; wij, ons te allen tijde, Ik voor jou, jij voor Mij; Ik ben aan je zijde; bid, Vassula, voor de redding van de zielen; Ik heb je geschapen voor deze Boodschap;

Dank U, Jezus.

23 maart 1988

Jezus?

¹ De Paus.

² Joh. 21: 17.

Ik Ben; Liefde zal zegevieren; Ik ben Liefde, heb Mijn Vrede; vrees niet, Ik ben het, Jezus; wil je komen, Ik wacht; Ik zal je leiden waarheen Ik ook anderen geleid heb om Mij te beminnen; beminde, Ik zal je daarheen brengen; bid, Mijn Vassula; let op de valstrikken van de duivel, want als Mijn schepping niet zal veranderen of geen berouw zal hebben ...

Heer! Hoe komt het dat U zegt "als" terwijl U telkens weer zegt dat U ons zult veranderen en dat Uw Koninkrijk zal komen? Ik begrijp het niet ...

luister en begrijp: Ik heb jullie de vrijheid gegeven te kiezen; Ik, de Heer en Koning, het Licht, daal op je neer, schepping; Ik daal neer in deze dikke duisternis om je Mijn Hart in Mijn Hand aan te bieden, om je te redden en op je te Schijnen; Ik kom om je ontelbare zonden en beledigingen jegens Mij weg te wassen; Ik kom om je tot Mij terug te roepen; Ik kom om Mijn Kerk te verenigen; Ik kom om je eraan te herinneren aan wie Ik, de Heer, het Gezag en de Sleutels van het Koninkrijk van de Hemel gegeven heb; Ik kom om jullie allen te leren Mijn Moeder te eren en jullie knieën voor haar te buigen, want Zij is gekroond door Mijn Hand, en Zij is Koningin van de Hemel;

schepping! pas op voor de duivel, want hij verdubbelt zijn inspanningen om je in de val te lokken en intussen doet hij alsof hij niet bestaat zodat hij zijn gang kan gaan zonder dat men bang voor hem is; O schepping! hij bereidt een enorme holocaust voor je voor; O hoe roep Ik vanaf Mijn Kruis! schepping, keer terug tot Mij! laat niet toe dat hij jullie in de val laat lopen door Mij te verloochenen! bid, bid voor de terugkeer

van de zielen, laat iedere ziel de gebeden leren die Ik je gegeven heb¹; laat hen deze gebeden leren; Ik bemin jullie allen; Ik bemin jullie allen;

dochter, word niet moe naar Mij te komen, te knielen en te schrijven; Ik ben je Redder, je Bruidegom, en deel alles met je; kom, troost mij, Ik ben moe;

O kom Heer!

(Jezus leek vermoeid, Zijn brede schouders licht gebogen, verdrietig. Ik voel hetzelfde. Ik wil Hem blij maken. Ik bid dagelijks dat de Paus nu Zijn verzoek zal aanvaarden. Hopelijk zal Zijne Heiligheid rond vrijdag de 25^e Jezus' boodschap ontvangen.)

zul je aan Mijn Aanwezigheid denken, Vassula?

Ja, Heer Jezus, dat zal ik.

ons, wij!

Ja - ons, wij, voor altijd en eeuwig.

(Jezus is vandaag moe en verdrietig.)

vrede zij met je, ziel;

Vassula, Ik ben vermoeid, vermoeid van het zien hoe liefde en eenvoud ontbreken; welk nut hebben rituelen en offers voor Mij als de liefde onder hen ontbreekt?

bloem, wat is een grotere vreugde dan Mijn leerlingen² blootsvoets te zien? als ze alleen maar een staf in de hand hadden om te waken over Mijn lammeren! Ik houd van eenvoud,

¹ Deze gebeden zijn: "Het Memorare van St. Bernardus", "Gebed tot St. Michaël", en "Gebed van Vertrouwen tot het Heilig Hart van Jezus". Ik bid deze gebeden elke dag voordat ik schrijf. Soms tweemaal. (Noot van de uitgever: Zie 4 mei, 1988.)

² Eenvoudig, zonder kwaad en nederig

eenvoud en armoede verrukken Mij; Mijn ware leerlingen waren barrevoets, maar rijk van geest;

Vassula, moed; gekruisigd ben Ik, uitgestrekt op Mijn Kruis door de Mijnen; wij delen Mijn Kruis, Ik en jij, jij en Ik; Liefde lijdt ...

24 maart 1988

vrede zij met je;

(Het is de Heilige Maria.)

Ik bemin je; verheerlijk God, bid voor de redding van de zielen; verheerlijk Hem door te gehoorzamen aan Zijn Wil, door Zijn boodschapster te zijn; Hij bemint je teder, ziel; word nooit moe te schrijven; kom en bid, zeg Hem dit:

“Almachtige God,
leer Uw dienaar Uw Wegen kennen,
leer mij nederigheid, geduld en liefde,
leid mij op Uw pad van
Rechtschapenheid en Deugden,
ik geef mij aan U over
en offer U mijn wil,
vergeef mijn zonden, vernieuw mij,
maak mij waardig, opdat U
mij ten volle kunt gebruiken,
amen”

ach, Vassula, Ik zal altijd voor je zorgen, neem Mijn Hand.

Ecclesia zal herleven en op het einde zullen Onze Harten¹ zegevieren;

Mijn verschijningen zijn bedoeld om de zielen door Gods' Werken te bemoedigen; ze zijn een oproep om naar Ons terug te keren, een waarschuwing; dit jaar zal Ik aan velen verschijnen; Ik

zal visioenen geven en er zullen zieners zijn; bid, dat de Heilige Kerk weer wordt zoals in het begin, toen elk Werk van God werd verwelkomd, zonder ongeloof of minachting, zonder twijfel; bid dat het geloof van de Heilige Kerk weer wordt vernieuwd, zoals in het verleden; en in Wonderen gelooft, verschijningen en visioenen, want dit is een van de manieren waarop God tot jullie spreekt, vraag om een vernieuwing;

Dank U, Heilige Maria.²

maak je geen zorgen, Ik bid dag en nacht; hier is Jezus;

Vassula,³ Ik Ben; kijk naar Mij, ziel, Ik vind geen heiligheid in hen;

Jezus, in hen die Uw Werken van vandaag loochenen?

ja, niemand, elke keer dat Ik roep vanaf Mijn Kruis is het, dat Ik op hetzelfde moment zie dat een van de Mijnen zich overgeeft aan Satan;

Vassula, Mijn eigendom, Mijn priester,⁴ Ik bemin je;

Jezus, waarom noemt U mij priester als vrouwelijke priesters niet zijn toegestaan?

Ik heb je geheiligd, ziel; Ik heb je uitgekozen, ziel; begrijp dat Mijn Ogen je ziel zien, Mijn Hart voelt jouw ziel; Ik bemin je ziel, niet je lichaam, je ziel is in je lichaam; probeer Mijn Woorden⁵ te

² Ik vroeg aan Maria om voor ons te bidden.

³ Ik bemerkte Jezus, maar was niet helemaal zeker.

⁴ 1. Petr. 2:9.

⁵ God verlangt dat we deze passage niet verkeerd begrijpen. Wij weten allemaal dat ons lichaam Gods tempel is; toch werkt God in onze ziel en maakt onze ziel mooi en niet ons lichaam.

¹ Het Hart van Jezus en Haar Hart.

begrijpen, kijk ernaar zoals Ik, je God, het zie;

(De ziel is wat telt voor God. Een ziel gaat na de dood naar de hemel en zal geen onderscheid kennen tussen mannelijk en vrouwelijk; alle zielen zullen als engelen zijn. Jezus kijkt naar de ziel en niet naar wat de ziel draagt, aldus maakt Hij geen onderscheid tussen Zijn gekozenen.)

Ik bemin je; volg Mijn voetstappen; kom, wij, ons;

Ja, Heer.

26 maart 1988

*Mijn God,
ik kan mijn ogen niet langer losmaken
van Uw Goddelijk Gelaat
mijn ogen zijn strak op U gevestigd
in eindeloze uren van aanbidding
en mijn geest kan zich niet losmaken
van U, Beminde Vader,
elke seconde op aarde en in de hemel
is mijn geest verzonken in U, met U.*

*Ik leef voor U en adem voor U,
mijn vreugde bent U en mijn glimlach.
Ik geloof, ik aanbid, ik hoop
en ik bemin U oneindig.*

Ik bemin je, ziel; vrede zij met je; aanbid Mij; wees gezegend, kijk Mij aan, je God, en verblijd Mij! Ik heb ernaar verlangd dat dit uur zou komen, wat heb Ik ernaar verlangd je dichtbij Mij te brengen!

Moge Uw Naam zijn geprezen, Heer!

in de diepten van Mijn Heilig Hart heb Ik een plaats voor jou bewaard, jouw thuis is Mijn Heilig Hart; kom! kom tot Mij;

(Jezus gaf mij opnieuw hetzelfde visioen dat ik had toen ik ongeveer 10 jaar oud was, en Hij zei dezelfde woorden: "kom, kom tot Mij." Dat was de eerste oproep van Jezus aan mij.)

kom, Ik bemin je; Vassula, houd je aan Mij vast en Ik zal je leiden; je behoorde Mij toe vanaf het begin; dochter, bemin je Mij?

Tot dwaasheid toe, Heer.

Mij te beminnen verheerlijkt Mij en zuivert jou; volg Mijn voetsporen; ze zullen je leiden naar waar Ik je wil hebben;

laten we bidden,

“Heilige Geest
daal op ons neer, vernieuw ons,
vul onze ziel met Uw Liefde,
rust in onze gekwelde ziel en geef ons
Vrede,
omhul ons met Uw vleugels
en bescherm ons tegen alle kwaad,
maak ons nederig, leid ons in Uw Licht
om in staat te zijn Uw verlangens te zien
en te volbrengen,
amen”

29 maart 1988

Jezus, O Jezus, wat moet men antwoorden aan de geestelijken die het woord ‘verschijningen’ spottend gebruiken? Wij¹ zijn hulpeloos en weten niet hoe we moeten reageren op uitlatingen zoals laatst: “Verschijningen? Zoek de Waarheid, en niet in verschijningen.” Dit werd door een katholieke priester gezegd tegen mijn

¹ Beatrice en ik.

riendin Beatrice. Zij had niets te zeggen, en ik ook niet. We zijn hulpeloos, Heer!

bloem, Ik zal je verzekeren dat Ik de Waarheid ben en dat Mijn Woord² de Waarheid is, maar velen van de Mijnen zijn Mijn Woorden vergeten; versteend van hart zoeken ze in het duister; het staat geschreven³ dat Ik Mijn Geest zal uitstorten over de gehele mensheid en dat Mijn kinderen weer zullen profeteren; Ik zal aan velen dromen en visioenen geven, zelfs aan de minste van hen zal Ik geven; Ik zal jullie hoop geven en jullie bemoedigen door voortekenen te geven aan de hemel en op aarde, deze zijn Mijn Tekenen van vandaag!³ Ik heb gezegd dat jullie De Waarheid zullen horen uit de mond van kleuters!

dus, zeg Ik tegen hen die Mijn Goddelijke Werken van vandaag veroordelen: jullie afvalligheid veroordeelt jullie!⁴ jullie allen die niet geloven en Mijn Tuin troosteloos hebben gemaakt, kom tot Mij en heb berouw! kom, kind, Ik bemin je; heb Mijn Vrede; eet van Mij, houd je aan Mij vast; Ik ben aan je zijde;

Ik bemin U, Heer. Geprezen zij de Heer!

doe je best om Mijn Onderrichtingen in je op te nemen en Ze op te volgen; Ik, de Heer, bemin je; Ik ben Aanwezig waar je ook bent, glimlach dus tegen Mij als je naar Mij kijkt! ... zalig zijn de eenvoudigen van hart, want hen behoort het Rijk der Hemelen;

Gerechtigheid zal zegevieren en Mijn Huis zal vernieuwd worden door

² De Heilige Schrift.

³ Jezus was zeer boos. Hij schreeuwde! Jezus deed mij denken aan de manier waarop Hij schreeuwde tegen de Farizeeën die dag in de Tempel.

³ Joël 3, 1-4; Handelingen 2, 17-20.

⁴ Jezus was erg boos. Hij schreeuwde nog luider.

Eenvoud, omhuld door Rechtschapenheid; sta Mij toe, kind, je Mijn Goddelijke Woorden in te prenten; Ik zal je niet in de steek laten; rust in Mijn Hart en laat je Heer rusten in het jouwe;

*Jezus geef mij de kracht,
het geloof en de liefde om Uw Wil te
doen.*

*Leer mij U te gehoorzamen en mijzelf te
vernederen,
leer mij mijn onderdrukkers te vergeven
en kwaad met liefde te vergelden.*

Ik onderricht je, Vassula; ja,⁵ glimlach naar Mij, geloof in Mijn Aanwezigheid; wees Mij trouw, wees Mijn afspiegeling; ja, Vassula, Mijn Lichaam doet pijn, precies in het midden van Mijn Hart zit de punt van de lans;

Waar, Heer?

in het heiligdom zelf en in de diepten van Mijn Stichting, Mijn Heilig Hart bloedt; in Mijn doodstrijd probeerde Ik hen te waarschuwen; sta op, dochter! ecclesia heeft je nodig; Mijn Huis ligt in duisternis door geloofsafval en ongerechtigheid; en wegens hun zonden is Mijn kudde verstrooid; hoe roep Ik vanaf Mijn Kruis, ach Petrus!!⁶ Ik kom bij je omdat Ik weet dat je Mij trouw bent gebleven; o Petrus,⁷ kijk naar Mijn Hart ... hoor Mijn uitroepen, beminde ziel; Ik, de Heer, vind geen liefde, geen heiligheid in deze Kaïns; ze zijn talrijk, ze hebben van Mijn Huis een woestijn gemaakt; waarmee zullen Mijn lammeren worden gevoed, daar hun

⁵ Ik had naar Hem geglimlacht.

⁶ Dit werd uitgeroepen als Peeetruuuus, in een lange kreet.

⁷ Dit was meer een gekreun van lijden.

handen leeg zijn? ze hebben hen niets te bieden omdat ze een woestijn van Mijn Stichting hebben gemaakt; bid, Petrus, en Ik zal je optillen zodat je ogen deze woestijn van bovenaf zullen zien en Ik zal je laten binnendringen in de Wond van Mijn Hart; Ik zal je de punt van de lans laten zien; je hart zal het uitschreeuwen van pijn als je het zult zien; Petrus, Ik zal je de kracht geven en de moed die je nodig zult hebben om de punt eruit te trekken;

(later:)

Vassula, Mijn angst om de zielen die in duisternis dwalen, zielen die volledig bezoedeld zijn, kwelt Mijn Hart; Mijn Vassula, Ik sta buiten haar deur te kloppen maar ze weigert open te doen, haar dagelijkse bezigheden laten geen ruimte voor haar Redder, en haar ziel gaat in diepere diepten van duisternis; hoewel ik haar de gave van intellect en waarneming heb gegeven, is ze niet geneigd te veranderen zolang ze weigert Mij binnen te laten; Ik eis niets, Ik vraag alleen om wat erkenning, om wat liefde; zie je, Vassula?

(Jezus was bedroefd.)

haar te scheppen was een vreugde voor Mij; maar zou ze dit alles weten nu ze Mij heeft buitengesloten? ja,¹ Vassula; bemin Mij, Mijn Vassula, je troost Mij; maak het goed voor hen die Mij niet beminnen;

(Jezus schreef dit voor een gast, een familielid dat nu enkele dagen bij ons logeert. Omdat ze gehoord had van deze boodschappen vroeg ze mij om ze eens te mogen zien. Ze las enkele boodschappen

van oktober 1987 en hield er toen mee op. Ze geeuwde en toen zei ze, "als ik met pensioen ben, zal ik goed voor mijn rozentuin en mijn geestelijk leven gaan zorgen denk ik, maar nu niet." Ze vroeg of ze naar mij mocht kijken terwijl ik schreef, zodat ze haar nieuwsgierigheid kon bevredigen en het verschijnsel kon bekijken. Ik weigerde haar verzoek. Niemand ziet mij behalve als God hem of haar hiervoor roept. Dit gebeurde tweemaal: eerst bij een speciale gelegenheid, daarna in het Katholiek Charismatisch Centrum in Dhaka. Het is heilig en mag niet worden ontheiligd door nieuwsgierigheid.)

30 maart 1988

(Vandaag was Satan wanhopig en hij deed zijn uiterste best om mij ervan te overtuigen dat al deze boodschappen niets voorstelden en dat ik zou moeten ophouden met schrijven en God te ontmoeten. Ik had behoefte aan herbevestiging, want mijn zwakheid trok mij omlaag tot op de bodem. Mijn zwakheid en twijfel beseffend, vrees ik ook dat God mij tenslotte moe zal worden en Zijn geduld zou verliezen.)

bloem, wees niet bang voor Mij; Ik zal je geen kwaad doen of je verloothenen; Ik heb je niet voor Mij gevormd om je nu te verstoten of enige toorn of hardvochtigheid tegenover je te tonen; Ik heb je gevormd met tederheid en liefde; Ik heb je geleid met liefde; Ik heb je gevoed met liefde; Ik heb op tedere wijze met je gewerkt, vrees Mij niet; kom, leer dat Ik Zachtmoedig en Beminnelijk ben; vrede zij met je ziel; Ik bemin je!

Heer, dank U voor Uw geduld en dat U mij te hulp bent gesneld. Ik zegen U, Heer.

¹ Jezus zo bedroefd te zien maakte dat ik huilde.

31 maart 1988

Vassula, twijfel er nooit aan dat Ik het ben, de Heer; wees niet bang; Ik Ben het, Jezus;

(Ik raakte in paniek vrezend dat dit allemaal misschien niet van God is. Maar hoe werd dit alles dan geschreven? Ik Ben in de war ...)

Vassula Ik Ben het, Jezus, je Redder die je gered heeft en opgewekt uit de dood; kom, wees niet bang ... Ik wil Mijn Kerk helpen; ketterij is binnengedrongen en verwacht aldus de Waarheid en veroorzaakt verdeeldheid onder jullie en laat jullie afdwalen van De Waarheid;

Mijn Kerk heeft bezieling nodig; bid voor die priesters, bisschoppen en kardinalen die Mijn lammeren niets te bieden hebben, want dit is het resultaat van hun dwaling; ze zijn passief geweest en zijn dat nog; ze zoeken nooit Mijn belangen maar de hunne; ze hebben een woestijn in zichzelf geschapen en ze weten het; geen lam wordt aangetrokken tot de wildernis; natuurlijk zullen de schapen verdwalen en rondzwerven omdat ze geen herder hebben om hen te hoeden; hen te beminnen, hen te beschermen en hen te voeden;

sinds het begin van de Tijden heb Ik de wereld veel wonderen laten zien; beminde, omdat de wereld Mijn Hemelse Werken afwijst, jullie alle hoop ontnemt en Mij zelfs van jullie verwijdert, ontbrandt Mijn toorn tegen deze herders; de tijd is nabij waarop Ik hun Mijn glorie zal openbaren, en het zal worden getoond door een Teken, een grandioos Teken, zodat ze kunnen begrijpen hoe fout ze waren; dit Teken zal jullie gegeven worden opdat velen mogen geloven; bid, want de tijd is

nabij; bid voor de Grote Terugkeer van Vrede en Liefde;

5 april 1988

glorie zij God; wil je met Jezus werken?

Ja, Heilige Maria. Leer mij, alstublieft, Hem te gehoorzamen en vermeerder daarbij mijn geloof, hoop en liefde.

dat zal Ik; probeer flexibel te zijn, kind; heb Mijn Vrede; Wijsheid zal je onderrichten; laat alles in Zijn Handen, Hij zal je niet in de steek laten; hier is Jezus;

(Jezus stond aan mijn linkerkant en liet mij zien hoe Zijn voet aan de mijne was gebonden.)

onthoud dat deze banden voor de Eeuwigheid zijn, Ik Ben altijd bij je; kom, bid voor de redding van de zielen; Ik wil dat je mediteert over Mijn Passie, deze week ben Ik gekruisigd, twijfel nooit;

Mijn mirre, maak Mijn Kerk mooi; laat niemand de gave wegnemen die Ik jou gegeven heb; Ik zal nooit ofte nimmer je lamp zonder olie laten, Ik zal je lamp altijd bijvullen; Ecclesia heeft je nodig, Mijn Huis is vandaag een ruïne;

Vassula! je moet deze Oude Stichting van Mij herbouwen, Haar muren vernieuwen, vernieuw Mijn Heiligdom; Ik Ben de Heer en met Mijn Kracht zul je deze oude ruïnes herbouwen en Mijn Oude Stichting mooi maken; vernieuw Haar muren, en Ik zal alle doden weer tot leven roepen; Ik zal die lijken wekken, en ze tot leven terugbrengen; dit zal De Grote Terugkeer zijn, de Grote Terugkeer tot Leven, want Mijn stralende dauw zal je mooi maken,

schepping! Ik zal Mijn Koninkrijk uitbreiden en heel de Hemel zal zich verheugen!

jullie hebben Mijn Tuin verwaarloosd, maar Ik, de Heer die zijn Bewaarder ben, bemin jullie bij het dwaze af en kan het niet verdragen te zien hoe distels en doornen Mijn weinige overgebleven bloemen verstikken; de tijd is gekomen om op te ruimen door die distels en doornen uit te roeien, om Mijn knoppen te kunnen laten bloeien en Mijn Tuin mooi te maken;

Gerechtigheid zal de overhand krijgen, Ik, de Heer, zal hen Vrede met Mij laten sluiten; degenen die oprecht zijn zullen tot Mij terugkeren en berouw hebben; jullie allen die Mij zoeken en ernaar verlangen Mijn Wegen van Rechtschapenheid te kennen, kom, en jullie zullen Mijn kreten vanaf Mijn Kruis horen; Ik heb Liefde nodig, Liefde, Liefde; open jullie harten en Ik zal je genezen en troosten, schepping;

Petrus, verzamel, Petrus, alle volkeren en trek hen in Mijn Hart; Ik roep vanaf Mijn Kruis, voed al Mijn schapen, Petrus; Ik vraag je weer Petrus: bemin je Mij meer dan deze anderen? als dat zo is, laat dan de Kaïns je niet overtuigen, blij standvastig; ze zullen je om wetten vragen die juist lijken, om iedere ziel te behandelen zoals ze willen; en juist deze wetten die van mensen komen, laat je daardoor niet overhalen; denk eraan hoe Ik, de Heer, ben; Ik Ben Zachtmoedig en Nederig; wees Mijn afspiegeling;

als ze verlangen dat Ik tot hen kom, waarom horen ze dan Mijn stem niet? Ik sta vlak voor hun deur en klop, waarom weigeren ze te horen? als ze naar Mij verlangen en Mij niet horen, komt dat door hun geloofsafval die zo dik als slib is geworden; Ik Ben nu hier en wacht op hen tot ze hun hart zullen openen, maar

ze duwen Mij opzij en onderdrukken Mij;

sla jullie ogen op en jullie zullen je Redder zien, herken Mij! trap niet op Mijn Werken van Voorzienigheid terwijl je Mijn kinderen geen Vrede aanbiedt, en zo niemand van hen jullie volgt met jullie eigen tradities; geef hun Mijn Vrede; wees niet verbaasd over de zwakke instrumenten die Ik gebruik om Mijzelf door hen te openbaren; Ik Ben God en Ik kies wie Ik wil;

dochter, steun op Mij, vertrouw Mij, wij, ons?

Ja, Heer.

kom;

7 april 1988

Jezus?

Ik Ben;

heb Mijn Vrede, Vassula; besef dat Ik je niet helemaal tot hier heb gebracht en je heb gevormd om je nu te verlaten; Ik bemin jullie allen; Ik Ben het, de Heer, die de zielen zoekt om te genezen en ze te redden; O ziel!¹ ja, Ik Ben het, je Verlosser, die bij je² kwam om je te genezen, beminde ziel; Ik Ben het, de Heer, die op je deur kwam kloppen; O zo beminde ziel, Ik heb je bij Mij gebracht; Ik voed je nu,³ kom!

nader tot Mij; Ik zal je mooi maken en je zuiveren; Ik zal al je wonden genezen; Ik zal je herstellen, Mijn kind; Ik Ben het die naar je toekwam, Ik heb je ziel

¹ Dit is een uitroep voor degene die Hem nu leest.

² Hier spreekt Jezus tot degene die Zijn Boodschap leest.

³ Voeden staat voor: lezen en begrijpen.

gezocht; kom en Ik zal je troosten; kom en rust in Mij, ziel; kom tot Mij en eet Mij; kom en drink Mij; hoor de roep van je Heiland en je ziel zal leven; Ik bemin je, beminde ziel; Mijn Bloed werd in stromen vergoten voor jou, voor jouw redding;

ziel? kom en deel Mijn mantel; Ik zal je beschutten; Ik zal je Schuilplaats zijn; Ik Ben Jezus en Jezus betekent Redder;

(Jezus heeft deze Boodschap gegeven, sprekend tot ieder die Hem leest. Het is geen toeval dat je Zijn Boodschap van Vrede en Liefde leest. Hij is het, Jezus, die naar je heeft uitgekeken, naar je is toegekomen en je deze boodschap te lezen heeft gegeven.)

vergroot Mijn Koninkrijk door Mijn boodschap te verspreiden zoals je doet; Ik Ben het die Mijn Werken zal vestigen, die Mijn Koninkrijk zal uitbreiden; onthoud dat Ik altijd Mijn doeleinden bereik; glimlach naar je Verlosser, zegen Mij;

(Ik keerde mij om en zegende Jezus.)

Ik zegen U, Jezus Christus, Ik zegen U.

Ik zegen jou ook; stem je vanavond op Mij af; Ik werd door Mijn broeders verlaten en door een van hen verraden; deel Mijn angsten van Getsemane, laat Mij niet in de steek;

Dat zal ik niet doen, Heer.

houd Mij altijd in gedachten, troost Mij op deze wijze; laat Mij zien dat je Mij niet zult verlaten Vassula; deel Mijn doodsangst, deel Mijn Beker, wees met Mij tot het eind; doorleef Mijn Passie, verheerlijk Mij! blijf bij Mij;

Jezus. Ja dat zal ik doen.

(Jezus leek alles weer helemaal opnieuw te beleven.)

O Vassula! ga binnen in Mijn Heilig Hart, ga binnen in zijn diepten, daarin zul je Vrede vinden; Ik, de Heer, heb een plaats voor je bewaard, jij behoort Mij toe en Ik behoer jou toe, de Liefde zal je leiden;

Heer, ik heb U mijn hart gegeven, U kunt met mij doen wat U wilt.

vertrouw Mij dan; neem Mijn Hand, Ik zal je niet in de steek laten, nooit!

Leid mij Heer, want U bent mijn leidsman en God.

kom, vergeet Mij niet; zegen Beatrice; Ik, de Heer, zegen haar; wij, ons?

Ja Heer, samen tot in eeuwigheid.

(Pasen) Witte Donderdag

Woensdag ben ik naar de Kerk geweest en de priester heeft iedereen gezegend met mirre, vermengd met olie. We mochten een stukje katoen in dat mengsel dopen dat gezegend was door de Kerk, en het mee naar huis nemen.

Beatrice kwam naar mijn huis om samen naar de Kerk te gaan. Jezus vroeg mij haar te zegenen, dus zegende ik haar met mirre en olie die ik bewaard had. Men zegent als volgt: terwijl men zegent maakt men met de mirre en de olie een kruisteken op het voorhoofd, op de linker- en rechterwang, op de kin, op de handpalmen en op de bovenkant van de handen. De priester had enkele woorden gesproken over genezing van lichaam en ziel. Jezus liet mij op Zijn manier begrijpen dat Hij deze woorden zou uitspreken.

Later in de Kerk, dwaalden mijn gedachten soms af vanwege het taalprobleem. Het Grieks is klassiek Grieks, en ik begrijp er vrijwel niets van. Het was moeilijk om deze drie uren niet verstrooid te zijn, maar Jezus verzekerde mij dat dit niet zou gebeuren. Telkens wanneer mijn geest begon af te dwalen zou Jezus zeggen: "wees dichtbij Mij", of "blijf dichtbij Mij." Ik geloof dat Hij dat ongeveer tien keer tegen mij heeft moeten zeggen.

8 april 1988

(Goede Vrijdag)

Jezus?

Ik Ben; waarom heb je getwijfeld?¹

ach! alles wat Ik van je vraag is liefde; bemin Mij en Mijn dorst is gelest! bemin Mij en Mijn wonden zijn verzacht! bemin Mij en Mijn Geest zal in je jubelen! bemin Mij en je zult Mijn vijanden verslaan! Mijn Geest rust op je, Mijn kind; wij, ons?

wij, ons?

Ja, Heer. Ja, Heilige Maria. Wij ons, voor altijd en eeuwig.

¹ Ik was bezig in de Bijbel de woorden op te zoeken die Jezus zei op 29.3.1988 ('Ik zal Mijn geest uitstorten over de gehele mensheid'). Ik vond het in de Handelingen en ik wist dat het ook op een andere plaats in de Bijbel stond, want Jezus heeft mij ooit die passage laten zien. Ik vroeg Jezus mij opnieuw te laten zien waar het in de Bijbel staat. Nadat ik een tijdlang gezocht had, en het niet had gevonden, leek het alsof ik een naald in een hooiberg aan het zoeken was! Ik dacht dat Jezus mij misschien niet hoorde, en ik zei dus luider: 'O Jezus, misschien moet ik schreeuwen, misschien hebt U mij niet gehoord!' Nog voordat ik het laatste woord had gezegd, ontdekte ik dat ik deze woorden zei, terwijl ik de pagina die ik zocht precies voor mijn neus had. Daarom zei Hij tegen mij: 'waarom heb je getwijfeld'.

9 april 1988

((Pasen) Stille Zaterdag.)

Ik bemin je; je bent nu met Mij verenigd, en elke stap die je zet, zegen Ik, Mijn kind; Ik Ben De Bron van je leven; Ik Ben De Verrijzenis;

Heer, hoewel deze Boodschap veel leken tot bekering heeft gebracht en zij zich verheugen, voel ik mij bedroefd omdat we aan tenminste drieëndertig kerkelijke autoriteiten kopieën van de Boodschap hebben gestuurd en maar twee ervan hebben gereageerd. De een zei zich niet verplicht te voelen haar mening te geven. De andere zei overwerkt te zijn en geen tijd hiervoor te hebben. Heer, ik voel mij bedroefd!

Mijn Vassula, laat het zo zijn; Vassula, laat Mij vrij het op Mijn wijze te doen; op een dag zal Ik Mijn Werken die Ik jou gegeven heb, vestigen; jjj, Mijn kind, zult de naam: 'Slachtoffer-van-Liefde' dragen; Ik zal je nooit verlaten noch zal Ik je ooit in de steek laten; elk woord zal duizenden malen geschreven worden tot het Einde der Tijden;

Ik heb Eeuwige Banden gesmeed tussen jou en Mij; deze Banden zijn ons Verbond van Liefde; deze banden dragen Mijn Naam, en zijn voor altijd en eeuwig; Ik, de Heer, bemin jullie allen, en het is omwille van hen die de Waarheid zoeken dat Ik kom om hen weer te laten zien wat De Waarheid werkelijk is en wat Die betekent, daar ze Haar vergeten zijn; Ik Ben de Waarheid en de Waarheid is Liefde, Oneindige Liefde, Sublieme Liefde, Eeuwige Liefde; Mijn Boek is een Boek van Liefde;

Mijn bruid, kom en bemin Mij; Ik word verheerlijkt door jouw liefde; begrijp nu waarom Ik door jou ben

neergedaald, kind; het is niet slechts om in jou Mijn Liefde voor jou alleen te openbaren, maar voor heel¹ Mijn schepping! Ik kom om hen eraan te herinneren, hoezeer Ik hen bemin;

Mijn Hart weent en wordt verscheurd bij het zien dat zoveel van Mijn schepselen zich overgeven aan Satan! wat lijd Ik als Ik zie hoe zoveel van Mijn priesters op weg zijn naar de verdoemenis! Ik Ben het Woord, De Heilige der Heiligen, De Eeuwige God, Emmanuel; en jullie Redder, Die jullie vele jaren geleden doorstoken hebben en Die jullie nooit ophouden door en door te doorsteken; waarom? welk verschil is er tussen nu en de dagen van vroeger, toen Ik in het vlees was en vastgenageld op het Kruis; Ik Ben herhaaldelijk doorstoken door jullie schijnheiligheid, jullie hoogmoed, jullie geloofsafval en jullie onverzettelijkheid; jullie hebben geen einde gemaakt aan jullie blijvende onverschilligheid tegenover Mijn Tekenen, Mijn Wonderen en Mijn Goddelijke Werken; vandaag bespotten jullie Mij net als gisteren; Ik word door jullie bespot, jullie, aan wie Ik miljoenen zielen heb toevertrouwd, jullie kruisigen Mij opnieuw, jullie nagelen Mij opnieuw op het hout door jullie onverschilligheid; O jullie allen wier harten nog dor² zijn, wier harten zijn veranderd in graniet, zullen jullie ooit toelaten dat jullie harten door Mij worden aangeraakt, verzacht en geopend?³ zullen jullie ooit ophouden Mij te doorboren?⁴

Mijn Mond is droger dan perkament door dorst naar liefde; Mijn Ogen zijn vermoeid geraakt door het kijken naar hoe jullie je woorden verspillen aan Mijn

Altaar; jullie offeren Mij jullie gebeden, maar voordat ze Mij bereiken verdampen ze in de lucht als nevel; Ik wend Mijn Ogen van jullie af want Ik weet wat er diep in jullie harten ligt; Ik snak naar adem! ... Ik stik! bij het zien hoe Mijn zaad gevuld is met dode woorden, te moeten aanzien hoe jullie zonder vrees tot Mij komen, terwijl jullie zo openlijk, zo onmiskenbaar op Onze Goddelijke Harten⁵ trappen! hoe kunnen jullie dan verwachten dat Mijn lammeren jullie vertrouwen?

ach Vassula! Mijn Hart bloedt in stromen; ga Mijn Hart binnen en voel de Wonden van je God;

J-E-Z-U-S !! Mijn hart schreeuwt van pijn U in deze toestand te voelen, O mijn Beminde God! Wat hebben ze gedaan? ... wat doen ze?

maak Mijn Werken van Liefde openbaar; maak Ze aan alle mensen bekend; zelfs aan hen die je als een dwaas zullen behandelen, Mijn kind; ze zullen tenslotte Mijn Glorie zien;

(Ik ben ontredderd, de Heer weet het. Ik ben reeds als een dwaas behandeld, als een bedriegster, als een bezetene, als de Anti-Christ, als geestelijk ziek. Ik ben vernederd, want de mensen verbergen zelfs hun gevoelens niet als ze je willen kwetsen. Zal ik het kunnen opbrengen door te gaan, op deze manier? Ik ben zwak ... mijn ziel is vermoeid ... mijn twee getuigen hebben ook geen echt gezag en geen macht. Ze maken hetzelfde mee als ik. Bespot en afgewezen, niet geloofd, en genegeerd. We drinken allen uit dezelfde bittere Beker en delen Die met Jezus.)

Vassula, je hebt Mij voor je; Ik Ben het, je God, die tenslotte aan jullie allen Mijn

¹ Heel werd uitgesproken als heeeel.

² De stem van Jezus was bedroefd en smekend.

³ Weer bedroefd en smekend.

⁴ Weer bedroefd en smekend.

⁵ Het Hart van Maria en Zijn Hart.

Glorie zal laten zien; Ik weet wat Ik gekozen heb ... Ik heb de geringste van Mijn hele schepping gevonden; Ik heb je uitgekozen, zodat iedereen kan zien dat alle Gezag direct van Mij en van Mij alleen neerdaalt ... en niet van jou! Vassula, Ik Ben de Bewaarder van deze Tuin en niemand anders dan Ik belemmert de grote bomen en staat de kleine toe te groeien; Mijn Woord zal als een Donderslag op jullie, Mijn schepping, neerkomen! wee de ongelovigen!

Vassula, houd Mij in je hart, heb Onze Vrede;

11 april 1988

*Heer, wijs mij niet af
omdat ik de geringste ben in Uw Ogen,
heb medelijden met mij
en voed mij, als U wilt,
al zijn het maar de kruimels die
overblijven, Heer;
Heilige Maria versmaad mij niet,
heb alstublieft medelijden met mij
en laat de Heer mij een paar
overgebleven kruimels toewerpen,
houd mij alstublieft in leven!
amen*

kom! neem Mijn Brood, Ik zal je niet afwijzen! uit Mijn eigen Hand zal Ik je voeden;

Ik zal, Vassula, jou mooi maken; verblijd Mij en prijs Mij!

Geprezen zij de Heer!

kom, schrijf, schrijf: Kaïn zal zijn plan niet uitvoeren en zich deze keer niet van zijn broer ontdoen; Ik zal het hem beletten, Ik zal hem verrassen; hij beseft nauwelijks dat Ik als een dief zijn kamer

binnenga om zijn plan te verscheuren en hem naakt achter te laten; en Kaïn zal naakt blijven tot hij met berouw tot Mij komt; bid voor dit uur; dit uur dat verontschuldigen, smeekbeden en vrees zal oproepen; dit zal een uur van Gerechtigheid zijn;

wees gezegend, Mijn kind; Ik, je Heilige Vader, bemin je; Ik Ben de Heilige Drie-eenheid, dat heb je goed opgemerkt! schrijf het;

(Terwijl Jezus zei Ik Ben je Heilige Vader, onderscheidde ik een 'drievoudige' Jezus, zoals die kunstige plaatjes van één persoon maar zo gemaakt alsof het er drie zijn: waarbij de ene persoon uit de andere tevoorschijn komt, alle drie gelijk en dezelfde.)

Ik Ben de Heilige Drie-eenheid, allen in Eén; Ik bemin je; kom kind, Ik zal je inwijden in diepe mysteries, dit alles tot Mijn Glorie; houd Mijn Hand vast, Ik Ben Degene die je geschapen heeft; wij, ons?

Ja, Heer!

12 april 1988

(Sinds gisteren maakte Satan gebruik van de momenten van mijn zwakheid; hij viel mij aan en liet mijn ziel in hevige beroering achter. Onmiddellijk voelde ik dat Jezus onze banden nauwer aantrok, ze lijken werkelijk op zachte koorden. Ik voelde Zijn hele arm, daar de banden nauwer werden. Ik had het gevoel alsof we een soort Siamese tweeling waren. Hij had de gewoonte Zich voorover te buigen en mij bezorgd aan te kijken. Ik voelde me getroost.)

Ik Ben dichtbij je; kom, Ik zegen je; Ik bemin je, Mijn Vassula; Mijn Ogen

verlaten je nooit, vooral in deze momenten van zwakheid niet; Ik haal onze banden nauwer aan; bedenk, Vassula, Ik heb je genezen, opdat de wereld moge zien dat Ik nog steeds onder jullie ben;

Vassula,¹ Ik heb je genezen om je te gebruiken; je uit Mijn armen te werpen, ja, uit Mijn armen in de wereld als Mijn net; dochter, sta Mij toe je op deze wijze te gebruiken; van tijd tot tijd haal Ik Mijn net binnen en Ik Ben verheugd als Ik wat vangst in Mijn net blijk te hebben;

ja, zoek Mijn belangen en je zult begrijpen; Ik weet dat het hard voor je is om in deze wereld te leven want je behoort niet langer tot de wereld; Ik heb je duidelijk gemaakt wat je afkomst is en aan wie je vanaf het eerste begin hebt toebehoord, maar de boze heeft je steeds weer misleid;

je behoort Mij toe, je komt van Mij, je bent van Mij, zoals Abel, die Mijn zaad was; als Ik je in de wereld heb, erkent de wereld je niet als een van hen, en daarom zullen ze proberen je te verslinden; Ik heb je temidden van slechtheid geplaatst waar ze je trachten te vernietigen; ze zullen je beschimpen en ontmoedigen; Ik heb je al deze dingen onthuld zodat je voorbereid bent voor deze tijd en in staat bent alle beproevingen te doorstaan, alle beproevingen die je nog te wachten staan; Ik heb jou je kruis laten zien, maar Ik Ben met je en Ik deel het met je, je bent niet alleen; Ik Ben dichtbij je, en in Mij zul jij je rust vinden; moed, dochter; steun op Mij als je moe bent en Ik zal je rust geven en Ik zal je troosten;

kom, glimlach naar Mij; vergeet niet wat Ik je geleerd heb; twijfel nooit aan Mijn Aanwezigheid; breid Mijn

Koninkrijk uit, dochter; Ik bemin jullie allen;

*Wat zal U meer eer geven,
beslis voor mij,
amen.*

(Onze Heilige Moeder.)

Vassula, omdat je de Heer deze vrijheid geeft, weet dat Hij blij met je is; een betere gids kun je niet hebben; Wijsheid zal je instructies geven; wees gewillig en laat alles in Zijn Handen; dat behaagt de Heer, steun helemaal op God; Ik bemin je, wees gezegend;

Ik zegen U, Heilige Maria.

wij, ons?

Ja, wij, ons.

18 april 1988

(Ik dacht alleen aan Jezus.)

Ik Ben, vrede zij met je, ziel; oogst wat Ik je gegeven heb; onderricht Mijn kinderen, leer hen op te houden tegen Mij op te staan, leer hen elkaar te beminnen; bid voor de redding van de zielen, bid voor de Wereldraad van Kerken, bid voor de Grote Terugkeer; jouw tijdperk is dood, bid voor de vernieuwing van jouw tijdperk, voor zijn wedergeboorte, voor een Nieuw Tijdperk; bid voor wat Mijn beminde Johannes² begonnen is onder inspiratie van Mijn Heilige Geest³; Mijn ecclesia

¹ Jezus' toon werd droeviger.

² Paus Johannes XXIII.

³ Hij heeft gebeden voor Eenheid en een Tweede Pinksteren.

zal één zijn, door Mij vernieuwd en veel zielen terugbrengen in Mijn armen!

Mijn schapen zijn alle verdwaald, Satan heeft zijn woede op jullie laten neerkomen, jullie verdeeld, jullie afgesplitst, jullie uiteengedreven, jullie in verwarring gebracht ... Petrus! O Petrus herken het Einde der Tijden, hoe komt het dat de meesten van jullie de Tijden niet herkennen? overschaduwde door Satan, onder zijn vleugels, heeft Satan velen van jullie van de Waarheid laten afdwalen! neem Mijn Hand, Petrus, en Ik zal je leiden; hoor Mijn schreeuw, verzamel je Oosterse broeders, roep hen om Mij te ontmoeten onder Mijn dak; verzamel je broeders uit het Oosten in Mijn Stichting; laat ze voor Mij komen; hoe verlang Ik deze Eenheid! Petrus? Petrus, als je naar Mij luistert, zal Ik alle volkeren onder Mijn dak bijeenroepen; Ik zal hen allen heiligen door hen te vernieuwen; vanuit de Hemel zal Ik Mijn dauw van Rechtschapenheid als regen uitgieten; en Mijn Tuin zal mooi worden; Ik zal jullie voorraden aanvullen vanuit Mijn Voorraden; luister, Petrus, naar Mijn Stem; Mijn Koninkrijk staat vlak voor jullie deur; Mijn Koninkrijk is onder jullie, hoe komt het dat jullie dat niet herkennen?

Petrus, je wist dat elk koninkrijk dat in zichzelf verdeeld is in elkaar zal storten; Mijn Huis is verdeeld en vandaag is het een ruïne; vertel hun, beminde, over Mijn Reddingsplan; Petrus, bevrijd Mijn kinderen; vrede zij met jullie allen;

Jezus, mijn God, roept U de Orthodoxe patriarch? Wilt u hem, Heer?

ja, het is Mijn Plan om alle naties te verenigen, van Oost tot West, van Noord

tot Zuid en ze allen samen te brengen onder Mijn Licht, onder Mijn vleugels; allen verenigd in één kudde onder Mijn bescherming door Eén Waakzame Herder;

Ik heb beloofd je nooit in de steek te laten, nooit, en bij je te komen in tijden van droefheid; bloem, die belofte houd Ik; Ik bemin jullie allen en Ik wacht geduldig tot jullie harten voor Mij opengaan en jullie Mij vastpakken; verhard jullie harten niet zoals in de tijd van de Opstand, open jullie harten, Ik sta vlak voor jullie deuren! Wijsheid zal jullie onderrichten, heb Mijn Vrede;

Ere zij God!

Geprezen zij de Heer!

Moge Uw Koninkrijk komen.

Ik zal je voeden Mijn Vassula; wij, ons?

Voor altijd,

en eeuwig;

19 april 1988

*Vader, mogen wij verenigd zijn
in één Geloof en één Doopsel
onder Uw Heilige Naam;
mogen wij één zijn in U
zoals U, Jezus, één bent met onze Vader,
bewaars ons in Uw Naam,
die U ons gegeven hebt.
Amen.*

kijk, wat een vreugde het zal zijn voor Mij als jullie bijeenkomen rond Eén Altaar en jullie Mij rond datzelfde Altaar zullen prijzen; jullie fouten erkennend, berouw hebben over jullie rebellie en je Mijn Liefde voor jullie herinneren en elkaar beminnen zoals Ik jullie bemin;

kinderen, wees volmaakt!

20 april 1988

Heer, mijn zuster heeft gevraagd of het mogelijk is dat U haar kruisbeeld zegent zoals U het mijne gezegend heeft, door het te kussen.

heb Mijn Vrede, Ik bemin je; Ik wil dat je Mij volledig ziet, kijk naar Mij; ja, Ik zit naast je; nu je weet waar Ik ben, breng de medaille en de kruisbeelden die Yannula je gegeven heeft naar Mijn lippen; Ik zal ze kussen, ze zegenen; ga je gang, Ik wacht; ja,¹ Vassula, twijfel niet, schrijf; Ik vertel je dit, ieder die van Mij verlangt dat Ik zijn medailles en kruisbeelden zegen, Ik, de Heer, zal dat graag doen; kom, twijfel niet;

O Heer, help mij dit alles te begrijpen!

geloof gewoon; wees eenvoudig, wees als een kind; Ik bemin je;

(Later:)

Vassula, Ik kan Mijn Tuin helemaal Zelf tot bloei brengen, ja, Ik kan Mijn Kerk Zelf helemaal vernieuwen; Ik ben Mijzelf genoeg; Ik ben Almachtig; alles wat Ik van je vraag is liefde; bemin Mij en sta Mij toe deze dingen met je te delen;

O Heer, ik bemin U grenzeloos.

bloem, heb je het niet begrepen? heb je het niet opgemerkt? kom, Ik zal je zeggen: sinds het begin van de tijden heb

Ik Mijzelf op verschillende plaatsen getoond, aan verschillende mensen van verschillende tijden; Vassula, hoe komt het dat jouw tijdperk Mijn Tekenen niet meer kan waarnemen? heb Ik, ooit, gezegd dat Ik zal ophouden Mijzelf en Mijn Tekenen te openbaren?

jouw tijdperk is dood, en het is door hun eigen hand dat ze zichzelf vernietigd hebben ... Ik ben de Heer der Heren, de Levende God; waarom willen jullie dat Ik stil ben? waarom willen jullie Mij dood? Vassula, Ik heb je laten zien en Ik laat je weer zien wat er van Mijn schepping geworden is; begrijp, door met Mij verbonden te zijn, ben je met Mij rondgetrokken; Ik trek je met Mij mee, deze wildernis doorkruisend, en openbaar je alles wat was, wat geweest is en wat er is overgebleven; Ik dun deze doornstruiken uit en snijd deze doornen weg zodat ze je geen pijn doen, want als ze je raakten, zouden ze je steken en verscheuren, Mijn kind, je in stukken scheuren; Ik ben met je, en Ik open je doorgang en maak deze vrij; Ik bemin je grenzeloos en Ik wil niet dat die doornen je vastgrijpen en je steken op onze weg, en je dodelijk verwonden! Ik weet hoe hun benadering alleen al voldoende is om je in een complete doodstrijd achter te laten; Ik zie dit alles, Mijn Vassula, en Mijn Hart is diep gewond; maar, beminde, al deze offers zijn niet tevergeefs;

ach, hoezeer bemin Ik je, ziel; wie Mij zoekt zal Mij vinden; klop en Ik zal de deur openen; kom, Ik zal je aan Mijn Aanwezigheid herinneren;

25 april 1988

(Zoals gewoonlijk heb ik de drie gebeden gebeden en tweemaal het "Eer aan de

¹ Ik tilde de voorwerpen een voor een op, en Jezus kuste ze allemaal en zegende ze.

Vader".)

Mijn God, bent U het werkelijk?

Ik Ben;

dochter, ondanks je onbekwaamheid om Mijn gaven te doorgronden die Ik over je uitstort, bemin Ik je grenzeloos; leef voor Mij; stel Mij op de eerste plaats; Mijn Huis ligt in puin, Vassula, Ik wil dat het wordt herbouwd; Ik zal je laten zien hoe; Liefde verlangt liefde; spreek tot Mij zoals nu; voel Mij; dichtbij jou, ben Ik;

kom tot Mij wanneer je wilt; open je hart voor Mij, behandel Mij als een vriend, als je Vader, vergeet niettemin nooit dat Ik heilig ben en je God; vertel hun dat simpele woorden, die uit hun hart komen, zoeter zijn dan gekunstelde woorden die van hun lippen komen; behandel Mij niet als een vreemdeling;

Ik, de Heer, zegen je;

26 april 1988

(Toen ik gisteren met mijn zuster sprak over wat God wil dat ik doe, hoorde ik mijzelf in het vuur van het gesprek zeggen: "O Babas mou ipé na ..." dit betekent: "Abba heeft tegen mij gezegd dat ..." met andere woorden: "Papa zei dat ik ..." Ik merkte dat ik op een heel natuurlijke manier God in het Grieks 'Papa' noemde.

Ik hield snel in, want ik zag dat mijn zuster mij aanstaarde. Ik legde mijn hand op mijn mond en legde haar uit, dat ik God 'Papa' had genoemd zonder het te bedoelen.

Want ik voel mij dikwijls zo dicht bij Hem en zo dikwijls zeg ik dat ik twee families heb; één die mij op aarde werd gegeven, maar daarboven leeft mijn ware Heilige Familie.)

kleintje, blij onder Mijn Mantel; dichtbij Mij ben je veilig voor de agressie van

Satan; ja, hij is bezig zijn inspanningen te verdubbelen en hij zet allerlei valstrikken; hij jaagt op je, Mijn kind; sluw, als hij is; hij is in totale razernij om alles wat er komen gaat; Ik vertel je dit, Mijn kind, opdat jij je gebeden verdubbelt;

Heer, wilt U dat ik vast? Zal dit helpen, Heer?

wil je vasten?

Als U dat wilt ...

Ik wil het; kom, Ik zal je hierbij helpen;

Vassula, toen je Mij 'baba'¹ noemde, heb Ik dat woord ontvangen als een juweel; je beseft nauwelijks hoe Ik door eenvoud word aangetrokken; ja, Ik heb je blootsvoets genoemd, want in je hart ben je dat;

hoor Mij: Ik heb je in Mijn Licht geschapen; Ik heb je in Mijn Hemelse Zaal ontvangen; Ik heb je verwelkomd om Mijn Vrede, Mijn Kruis en Mijn Liefde te delen; Ik zal je spoedig naar een land leiden waar je Mijn Koninkrijk zult uitbreiden; Ik zal je raad geven en je onderrichten als de tijd komt;

27 april 1988

(Deze dagen valt Satan mij voortdurend aan: fluisterend in mijn oor dat niets van deze Openbaring zal uitkomen, en doet mij alle goeds vergeten dat er al door verricht is en nog steeds gebeurt. Hij deed mij mijn realiteitszin verliezen; ontnam mij mijn vertrouwen en wierp het ver weg. Hij versluijverde de liefde die ik voor de Heer koester zodat deze grote liefde, die ik voor Hem heb, bezoedeld lijkt. Hij toonde mij

¹ 'Abba' in het Grieks.

beelden van de wereld en hoe reëel het is, maar hoe vals en onwerkelijk de spirituele wereld is. Hij bezorgde mij doodsangst en bracht mijn gedachten in de war. De Heer had mij gewaarschuwd. Hoe meer Zijn Openbaringen toenemen, hoe talrijker de pogingen van Satan worden om alles tegen te houden. Ik weet dat het Satan is omdat hij mijn ziel ongetroost en in wanhoop achterlaat.)

geprezen zij de Heer! Ere zij God!

(Nadat ik het gebed tot St. Michaël had gebeden en het gebed tot onze Heilige Moeder, ging Sint Michaël God prijzen.)

bloem, heb vertrouwen in Mij, bid; Vassula, bid, Mijn Vassula, voor de wereld, dat ze hun ogen openen en met hun oren horen; Gerechtigheid zal zegevieren; verdorven schepping! zelfs de zonden van Sodom zullen minder verdorven lijken in vergelijking met die van jullie; haar zonden zijn groot maar die van jullie zijn hemeltermend! Garabandal zal niet worden begraven; de genaden van Garabandal zullen herleven!

Jezus, O Jezus! Ik ben zo gelukkig weer één met U te zijn!

kom, Ik, Jezus, heb je nooit verlaten, aanvaard die beproevingen; alles komt van Mij;

Vassula, Satan jaagt op je, slaap dus niet; slapen leidt je in bekoring; je wordt een gemakkelijker prooi voor Satan als je niet goed oplet, wees dus waakzaam; blijf op je hoede; - als je goed oplet, voel je Mijn Aanwezigheid; denk aan Mijn Aanwezigheid;

(Jezus schudde mij gewoonlijk wakker, op dagen als deze waarop ik door Satan werd aangevallen.)

30 april 1988

Jezus?

Ik Ben; Ik ben de Openbaringen; Vassula, op wie Ik Mijn Woorden graveer, wees één met Mij om Mij te begrijpen;

Ik bemin je bij het dwaze af, schepping, maar jullie hebben je van Mij afgekeerd; verraad is Mijn Heiligdom binnengedrongen en heeft tot Verstrooiing geleid;

Vassula, probeer, beminde, Mij volledig te zien;

(Later:)

Jezus?

Ik Ben;

(Jezus' Aanwezigheid is zeer levendig; het is alsof ik uit een nevel ben gekomen en Hem beter zie en voel dan de laatste paar dagen, toen Satan op mij losbeukte. Nu is het alsof Jezus in het vlees op aarde is, of alsof ik ben teruggegaan naar de tijd dat Hij op aarde was. Alles is levendig en het is schitterend!)

Vassula, alles wat Ik wil is Liefde; ere zij God, omdat Hij die dingen leert aan eenvoudige kinderen en ze verborgen houdt voor wijzen en verstandigen;

(Toen Jezus dit zei was Zijn Prachtige Hoofd naar boven gericht. Jezus was erg blij dat ik dit alles niet rationalistisch benader. Hij heeft graag dat we blindelings en eenvoudig geloven, op een naïeve manier.)

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde;

(Ik voelde Zijn Aanwezigheid zo erg sterk. Gods "trillingen" deden heel mijn lichaam en mijn ziel "vibreren"; het is moeilijk dit onder woorden te brengen. Tegelijkertijd omhulde Zijn Vrede mij; dit alles bij elkaar geeft mij een heerlijk gevoel. Het was alsof ik in een zee van liefde was ondergedompeld. Ik voelde mij doorzichtig. Ik voelde mij zo gelukkig dat tranen van geluk over mijn wangen stroomden.)

twijfel nooit aan Mijn Aanwezigheid; Vassula, blij nu dichtbij Mij, bid, Ik zal je horen;

(Jezus bedoelde onmiddellijk, in de staat waarin Hij mij had gebracht. Ik bad.)

Ik heb ieder woord gehoord;

(Ik bad het 'Onze Vader', maar heel langzaam, met mijn hart, terwijl mijn tranen niet ophielden, vanwege de toestand van geluk waarin ik was.)

kom, Ik en jij, jij en Ik, altijd en voor eeuwig samen; Ik, Jezus, bemin je, ziel; wij, ons;

(Later:)

Vassula, Ik ben blij je dichtbij Mij te hebben; ach, Vassula, hoe dikwijls heb Ik angst om je gehad; Satan haat je en is vastbesloten Mijn Plannen te dwarsbomen; in zijn woede creëert hij al je doodsangsten; hij liegt tegen je en beschuldigt je om je tot wanhoop te brengen; dochter, Ik had je vooraf gewaarschuwd voor zijn aanvallen; gezegende, geef niet toe aan Satan; klamp je aan Mij vast; Ik help je om alle

bekoringen te boven te komen; Vassula, denk er aan dat Satan je gemakkelijker benadert als je in slaap valt; wees dus waakzaam, kind, altijd waakzaam; wees op je hoede;

Door te bidden, Heer?

ja, door te bidden: bid, bid, bid;

(Jezus liet mij begrijpen dat gebeden Satan op afstand houden. Gebeden die Hem bereiken.)

1 mei 1988

Vassula, luister naar Mijn Stem en wees één met Mij; denk na over Mijn Volkomenheid;¹ verhef je geest tot Mij, jouw thuis is in Mijn Heilig Hart; Mijn Heilige Geest heeft je opgewekt; dochter, alles wat je hebt waargenomen is juist;

(Toen Jezus zei: "Mijn Heilige Geest heeft je opgewekt", zag ik eerst een duif fladderen boven enkele lijken, daar lag ik ook bij. Toen kwam er een lichtstraal uit de Hemel, die op mij viel en mij deed opstaan.)

Vassula, wil je doorgaan met Mijn Werken?

O ja, Heer! Als U mij nog steeds wilt. Denk aan mijn onbekwaamheid, Heer, en help mij. Ik dank U dat U zoveel geduld met mij hebt. Dank U dat U Uw gaven over mij uitstort die ik niet verdien. Ik bemin U, Heer, tot de dood.

Ik bemin je en Ik zegen je, dochter; Mijn Werken zullen een licht werpen op veel van Mijn verborgen Werken die

¹ Ik moest mediteren over Gods Almacht en Zijn Eeuwigheid.

misbruikt werden door mensen; door Mij genezen en tot leven gewekt, blijf klein zodat je dieper in Mijn Hart kunt binnendringen; wij, ons?

Ja, Heer; wij, ons.

2 mei 1988

(Weer vroeg de Heer mij om in Zijn Aanwezigheid het "Onze Vader" te bidden. Op deze manier, terwijl ik werd geroepen om te schrijven. Ik bad weer, heel langzaam, en het was alsof Hij knikte om mij te laten begrijpen dat Hij luisterde omdat het uit mijn hart kwam. Ik voelde dat Hij mij aankeek. We keken naar elkaar. Jezus waardeert deze manier van bidden heel erg.)

ja, Vassula, schenk Mij genoeg door op deze manier te bidden; bid met liefde;

(Ik wil hieraan toevoegen dat ik knielde terwijl ik bad.)

verloofde, Ik behoed je voor het kwaad, samen met Mijn Moeder en samen met Mijn engelen; aan je zijde, zijn Wij allemaal;

Dank U, mijn Heer, voor de bescherming die U ons geeft tegen de duivel.

4 mei 1988

(Ik bad een deel van de Heilige Rozenkrans. Misschien doe ik het niet helemaal goed, maar ik probeer het. Daarna de drie gebeden die de Heer wil dat wij bidden. Ik zal ze opschrijven zodat iedereen ze kent.)

Jezus?

Ik Ben; heb Mijn Vrede; Ik ben het, de Heer, wees niet bang;¹

O Heer, wat kan ik nog meer doen?

(Ik wil God tevredenstellen.)

aanbid Mij! Bemin Mij! Mijn Heilig Kruis in Medjugorje is levend en in vlammen; Ik heb deze streek gezegend door Mijn genaden te schenken via Mijn Moeder die de Ark van het Verbond is van Mijn Goddelijke Werken;²

(God heeft mij de afgelopen dagen een visioen gegeven van een geweldig kruis op een berg. Dit Kruis stond in vlammen, maar niet alsof het in brand stond en verbrandde; nee, het vuur kwam van binnenuit, in de vorm van een Kruis. Een lichtgevend, niet verterend vuur.)

Luister naar Mij; binnen korte tijd zal Ik de ongelovigen de knieën laten buigen op diezelfde berg; Mijn Heilig Kruis is levend met een levende Vlam;³

(Ik vroeg aan Jezus wat dit vuur hier betekent en Hij zei mij: "LEVEN".)

Vassula, de Tijd nadert, is zo dichtbij! O kom, Mijn beminden! kom tot Mij!⁴ Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; kom nu tot Mij, nu er nog tijd is; nu het gras nog groen is en de bloemen nog

¹ Ik Ben dikwijls bang dat de duivel aan mij verschijnt in plaats van Jezus, en dat hij doet alsof hij Jezus is. Wanneer hij dat doet, ontdek ik dat tamelijk snel. Dan vlucht hij.

² Medjugorje is een afgelegen plaatsje in Joegoslavië, waar de Heilige Maagd sinds 1981 tot op de dag van vandaag dagelijks verschijnt aan enkele tieners.

³ Ik vraag mij af of dit op zekere dag te Medjugorje een van de beloofde tekenen zal zijn.

⁴ Jezus schreeuwde deze woorden plotseling uit. Ze kwamen recht uit Zijn hart.

bloeien aan de bomen; O kom!¹ Ik bemin jullie buitensporig!

Ik heb jullie altijd bemind ondanks jullie verdorvenheid en jullie slechte daden; schepping, waarom werpen jullie je zo bereidwillig aan de voeten van Satan? schepping, keer naar Mij terug nu de Lentewind nog waait en er nog tijd is voor jullie bekering;

ach Vassula, de tijd is bijna voorbij,² wat gaat komen is zo heel dichtbij! dit Woord dat Levend is, hoe kunnen de mensen denken dat ze Mijn Woord³ kunnen begraven? GELOOF is misvormd, zodat het lijkt op een lelijk kreupel ondiep,⁴ zo doen ze Het lijken, alles wat goddelijk en levend is, is vandaag op deze manier misvormd, en doet jullie ervoor wegvlugten, en er bang voor zijn; waarom willen jullie je God stil en dood?

Ik leef en levend zal Ik handelen; de kerkelijke autoriteiten zullen je onveranderd afwijzen; Ik ben afgewezen door de Farizeeën omdat ze geloofden dat zij alle macht en gezag bezaten; ze waren vergeten dat ze niets konden doen zonder dat hen macht en gezag van boven werd gegeven; en nu blijven deze zoons van Kaïn vergeten dat ze niets kunnen doen, tenzij Ik hun de macht en het gezag geef; Ik ben Het Gezag, was, en zal dat altijd zijn in alle Eeuwigheid; nu is het zo, dat zij die Mijn Werken⁵ van Voorzienigheid afwijzen, verblind zijn door hun ijdelheid die hen verduistert; zij zijn diezelfde blinde leiders, die de

¹ Jezus, onze Verlosser, smeekte.

² Terwijl Jezus deze woorden uitsprak, zag ik in een innerlijk visioen een sterke, hete, dodelijke, giftige wind, die over ons en de natuur waaide en die tijdens het voorbijtrekken alleen dood achterliet. Alles wat erdoor geraakt werd bleef dood achter.

³ Jezus was verbaasd toen Hij dit zei.

⁴ Ik zag een lelijk, mismaakt, klein, zwart dier.

⁵ Deze en andere boodschappen.

Vergissing herhalen; schoon en beschaafd aan de buitenkant, maar van binnen vol corruptie en doodsbeenderen!

Ik wens dat jullie rond je middel een door Mij gegeven Riem dragen, die zal voorstellen: kinderlijk geloof, dat Mij verrukt; ja, laat deze Riem een symbool zijn; Ik verlang dat je blootsvoets bent; wees als monniken; Ik wens dat je Mijn Kleren van vroeger draagt;

Die zijn, Heer?

Mijn Kleren zijn Eenvoudig;⁶

Bemide Heer, ze zouden kunnen denken dat wij een Sekte zijn!

ach Vassula! wat begrijp je nog weinig! dochter, Ik zal je op de hoogte brengen en je vertellen wat Ik bedoel met Kleren van Vroeger dragen; Ik bemin je om het inzicht dat je vandaag hebt verworven; twijfel nooit aan Mijn Liefde; denk aan Mijn Aanwezigheid;

Ja Heer, dank U Heer Jezus.

(Hier volgen de drie gebeden, die Jezus ons vraagt dagelijks te bidden:⁷

Noveen van vertrouwen tot het Heilig Hart

*“O Heer, Jezus Christus
aan Uw Allerheiligst Hart
vertrouw ik deze intentie toe ...
(noem hier uw intentie)
Zie slechts op mij neer
en doe dan wat Uw Hart U ingeeft ...
laat Uw Heilig Hart beslissen ...
ik reken er op ... ik vertrouw er op ...*

⁶ Jezus sprak in metaforen, maar ik begreep Zijn Woorden letterlijk.

⁷ Noot van de uitgever: zie Appendix A voor een vierde gebed dat Jezus vraagt te bidden.

*Ik werp mij aan de voeten van Zijn
Barmhartigheid ...
Heer Jezus ! U zult mij niet in de steek
laten,
Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw op U.
Heilig Hart van Jezus,
ik geloof in Uw liefde voor mij.
Heilig Hart van Jezus, Uw Rijk Kome.*

*O Heilig Hart van Jezus,
ik heb om veel gunsten gebeden,
maar ik vraag U dringend om deze.
Neem haar, leg haar in Uw Heilig Hart.
Als de Eeuwige Vader haar ziet bedekt
met Uw Kostbaar Bloed,
zal Hij haar niet weigeren.
Het zal niet meer mijn gebed zijn,
maar het Uwe, O Jezus.*

*O Heilig Hart van Jezus,
Ik stel mijn vertrouwen op U,
laat mij nooit in verwarring worden
gebracht. Amen."*

*Dit is het tweede gebed dat Jezus ons
aanbeveelt dagelijks te bidden:*

Gebed tot de Heilige Aartsengel Michaël

*"Heilige Aartsengel Michaël,
verdedig ons in de strijd,
wees onze bescherming tegen
de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken ootmoedig dat
God hem Zijn Macht doet gevoelen,
en gij, Vorst van de Hemelse
Legerscharen,
drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de
wereld rondgaan
door de Goddelijke Kracht in de hel
terug. Amen."*

*En dit is het derde gebed dat Jezus ons
vraagt dagelijks te bidden:*

Het Memorare van Sint Bernardus

*"Gedenk,
O Allergenadigste Maagd Maria
dat het nooit gehoord is
dat iemand die tot U zijn toevlucht nam,
Uw hulp inriep of Uw voorspraak
afsmeeke,
door U verlaten is geworden.*

*Bezield door dit vertrouwen,
neem ik mijn toevlucht tot U ,
O Maagd der maagden, mijn Moeder!
Tot U kom ik, voor U sta ik,
als een zondig en berouwvol mens.*

*O Moeder van het Vleesgeworden
Woord!
versmaad mijn smeekbeden niet,
maar luister en antwoord mij
in Uw Barmhartigheid. Amen."*

7 mei 1988

(De Heilige Maria.)

Vassula! Ik zal je altijd troosten als de
vlammende woorden van de wolven je
ziel verwonden; les de dorst van Mijn
Zoon; les Zijn onverzadigbare dorst naar
Liefde; laten we bidden tot de Vader:

*"Vader van Barmhartigheid,
in aanbidding lig ik aan Uw Voeten,
op U Hoop ik en in U Geloof ik,
Ik bemin U grenzeloos;
amen"*

(Ik herhaalde het.)

*Dank U, Heilige Maria; sta mij toe op U te
steunen.*

bemide, Mijn Zoon en Ik verlaten je
nooit;
luister naar Mijn Zoon:

Ik, Jezus, bemin je ziel;

Ik bemin U, Heer! Heer! Wat zullen we doen?

(Ik bedoelde wat zijn nu de verdere instructies.)

alles zal door Mij worden gedaan; Ik ben de Ene en enige Heilige Zuivere Ecclesia; bid voor deze Eenheid; bid voor die zielen die je afwijzen;

Ik bemin je; Ik ben de hele tijd bij je;¹ kom tot Mij wanneer je hart bedroefd is door de roofzuchtige wolven; luister naar Mij; de evangelische priester geselt Mij woest en herhaaldelijk op Mijn rug, Ik wil (...) vragen of hij bereid is eerherstel te geven voor de dwalingen van de priester door een daad van opoffering; bid voor dit verdwaalde schaap; bid voor hem; geef eerherstel, Mijn beminde, door elke vrijdag te vasten op water en brood; ben je bereid het lijden van je Verlosser te verlichten? Ik bemin je, beminde ziel; luister naar Mij, Vassula:

Mijn Koninkrijk is onder jullie;

Petrus-van-Mijn-Hart, Petrus-van-Mijn-Lammeren; dit is de Heilige Naam die Ik hem gegeven heb: 'Petrus-Van-Mijn-Lammeren', maar de Kaïns hebben hem onttroond, door zijn Kroon te stelen waarmee Ik hem geëerd had; Ik, de Heer, bemin hem, want deze is de welbeminde van Mijn Ziel; deze gestolen Kroon zal Ik hem teruggeven;

Ik zal de valse koninkrijken ten val brengen die Mijn Lichaam bezoedelden, drijvende koninkrijken, koninkrijken zonder wortels; Ik zal die valse koninkrijken omverwerpen en Mijn Ware Koninkrijk laten herrijzen in Mijn Licht als een Toorts en aan Petrus zal Ik

zijn Zetel volledig teruggeven, hem op de troon plaatsen; en in zijn hand zal Ik een ijzeren scepter plaatsen, waarin Ik hem de macht zal geven om als herder te regeren; Ik zal Mijn verstrooide lammeren bijeenbrengen,² en als Ik dit gedaan heb, zal Ik deze kudde met Mijn Armen omvatten en niemand! niemand! zelfs de boze zal niet in staat zijn een enkel lam van deze Kudde te stelen; Mijn Mantel zal Ik over hen uitspreiden, ze beschutten in Mijn warmte en ze beschermen; aan Petrus zal Ik teruggeven wat Ik hem gegeven had toen Ik op aarde in het vlees was; niemand zal de grenzen van Mijn Wil overschrijden, want alles wat er nu is, hebben jullie gedaan, niet Ik; Ik verafschuw anarchie en opstandigheid tegen Mij;

Vassula! verloofde! broeders! Ik, de Heer, zegen iedere stap die jullie zetten; Ik, de Heer, die jullie zoeken zal plotseling Mijn Tempel binnenkomen; Ik klop aan jullie deur, zullen jullie Mij binnenlaten? met Mij, breng Ik Mijn Reddingsplan mee; Mijn Boekrol is geschreven en klaar voor gebruik; het zou gezegd moeten worden dat Ik Mijn Reddingsplan van Vrede en Liefde opnieuw heb uitgebracht om de Zetel van Petrus te eren zoals hij geëerd had moeten worden; Ik kom om hem zijn Herderskroon terug te geven; nader Petrus ... nader Petrus ... nader je Heer;

Dank U, Heer.

word niet moe om te schrijven; wij, ons?

Ja, Heer; wij, ons.

² Ik had een visioen van engelen die de lammeren de schaapskooi in probeerden te drijven.

¹ Jezus' stem klonk hier erg zacht en innig.

10 mei 1988*Mijn Heer?*

Ik Ben; steun volledig op Mij; Ik ben je Vrede;

kom, bezwijk niet voor verleidingen; leer van Mij, door Mijn wegen te herinneren; bid, bid, bid; laat elk woord dat van je lippen komt een gebed zijn dat de hemel bereikt en opstijgt als wierook; wees voortdurend met Mij verbonden; verhef je geest tot Mij; denk aan Mij alleen; alles wat je hebt en wat goed is komt van Mij; Ik heb je doen herleven; schrijf het op;

(Jezus, die naast mij zat, legde Zijn Hand op mijn schouder.)

Ik heb je gevormd, Ik zal jullie allen in Mijn Armen sluiten; bloem, spreek tot Mij, je hebt je gesprekken met Mij verminderd; Ik geef je alles; Ik deel Mijn Werken met jou, doe dus hetzelfde met Mij, je Heilige Metgezel, je Bruidegom; Ik wil je dagelijkse bezigheden met je delen!

Mijn Vassula, als je lippen zich openen om iets te zeggen, laten ze dan alleen heilige woorden zeggen, laten ze gebeden zeggen; wees in voortdurend gebed;

Heer, hoe is dit mogelijk, Heer?

Ik zal het je vertellen; laat je houding, je gedachten, je verlangens, je meditatie, je overwegingen, je diensten, alles wat je nodig hebt, alles! laat het een gebed zijn: Mijn Beeltenis; elke gelegenheid die je gegeven wordt moet een heiligheid in je opwekken, deze heiligheid die je door Mij was gegeven maar die de zielen zijn vergeten hoe ze die moeten gebruiken;

Ik heb deze gave aan iedere ziel geschonken; Ik zal deze genade die nu in jullie allen verborgen is tot leven brengen; Ik bemin heiligheid;

Zou U, Heer, met Uw genade, mij dan heilig willen maken?

Mijn beminde, dat zal Ik, want dit is Mijn verlangen voor elke ziel; Ik, de Heer, heb deze weg voor jou gekozen; jij zult Mij, je God, in stilte aanbidden;¹ Ik en jij, afgezonderd, levend voor Mij; verblijd Mijn schepping, bemin Mij, zie Mij in Mijn schepping; bemin Mijn schepping; Vassula;

(Jezus keek naar mij. Terwijl Hij even ophield, vouwde Hij Zijn Handen samen, Zijn Ellebogen op Zijn Knieën, Zijn Handen neerhangend. Zijn Heilig Gelaat kijkt naar Mij. Zijn Haar is lang en los, heel licht kastanje blond met een rode weerschijn.)

Vassula?

Ja, Heer.

geef Mij je hart en Ik zal het in de diepten van Mijn Heilig Hart plaatsen; ga Mijn Heilig Hart binnen ... ga hier binnen;

(Jezus wees naar Zijn Hart met Zijn Wijsvinger.)

O kom! Ik heb je geroepen vanaf het moment dat je geboren werd! Ik heb een plaats voor je gereserveerd, Vassula! Vassula!

Heer! Ik heb U mijn hart al gegeven, mijn leven, alles is van U!

¹ God heeft mij de genade van de meditatie gegeven. Daarvoor moet ik alleen zijn.

ach Vassula, probeer Mijn Wil te begrijpen; luister naar Mijn Hartkloppingen; iedere hartenklop is een roep om jou; waarom weersta je Mij?

Heer?

Ik Ben;

Heer, mag ik U iets in Uw Oor zeggen?

Ik luister;

(Hier zei ik iets tegen Jezus.)

ga Mijn Heilig Hart binnen en rust daarin,

(Hier vroeg ik iets anders aan Jezus.)

ja, laat het zo zijn; Ik bemin je;

Ik bemin U, Heer.

(Later:)

(Ik ben altijd zo bedroefd dat sommige mensen de Heilige Maria afwijzen als 'Moeder van God'. Ik voelde mij verschrikkelijk verdrietig en huilde om Haar. Ik wilde Haar troosten. Toen viel Satan mij aan.)

Vassula spaar je tranen ik haat al die martelaren putain _____

*Ga! ga weg Satan! Ga weg van mij, Satan!
... Heer Jezus?*

Ik Ben; Ik zal je nu en dan laten zien hoe de duivel jou en Mijn Heilige Wegen veracht, de manier waarop Ik jou onderricht; als jij tranen van liefde

vergiet voor Mijn Moeder maakt dat de duivel woedend;

gezegend zijn zij die in Mijn Huis leven en in staat zijn je Heilige Moeder te erkennen als "Moeder van God" en "Koningin van de Hemel";

kom, beminde, Ik zal je zegenen;¹ Ik zegen je, Mijn Vassula;

Ik zegen U, Jezus.

(Ik raakte Zijn Heilig Hoofd aan.)

Dank U dat U mij onderricht.

kom, onthoud!² laten we delen! wij, ons!

Ja, Heer; wij, ons.

12 mei 1988

Heer?

Ik Ben; twijfel nooit, Vassula; alles komt van Mij; schrijf:

(Jezus bedoelt mijn gevoel van 'trilling' in Zijn Aanwezigheid. Jezus gaf mij weer beelden van Zijn Kruisiging, hoe elke druppel Bloed die Hij op aarde heeft vergoten voor ons was. Hij liet mij Zijn Gelaat in doodstrijd zien op het Kruis, gekneusd, bont en blauw, bedekt met zweet en bloed, Zijn Haar aan elkaar geplakt met Bloed en Zijn Ogen gevuld met Zijn Bloed uit Zijn doorstoken Voorhoofd. Dat alles voor mij, voor ons.)

altaar! houd je vlam brandend voor de voltooiing van Mijn Kerk!

kom, samen; voel Mijn Aanwezigheid;

¹ Jezus stond op, legde Zijn Hand op mijn hoofd, en zegende mij.

² Met opgestoken vinger zei Hij als een leraar: "onthoud".

16 mei 1988*Jezus?*

Ik Ben; kom, houd Mijn onderrichtingen in gedachten; Ik ben je Goddelijke Leraar die jou dicteert; Vassula, in minder dan twee jaar heb Ik je veel van Mijn Goddelijke Werken geleerd, die zo mysterieus zijn voor de mensen en voor hun vermogen om ze te doorgronden; je ziet, Mijn kind, deze Goddelijke Werken gaan het menselijk begrip te boven; veel zielen beantwoorden niet aan Mijn Werken want deze zielen hebben zelden het verlangen te veranderen;

Heer, wat bedoelt U met 'veranderen'?

deze zielen zijn gehecht aan de wereld, aan wat materieel is; ook al noemen ze zichzelf spiritueel,¹ dat zijn ze niet omdat ze gehecht zijn aan wat ze met hun lichamelijke ogen zien en met hun lichaam aanraken; ze zijn koppig, leven onvruchtbaar; hun hart zal zich niet openen om Mijn Goddelijkheid in hen² te laten binnenstromen; ja, er zijn veel factoren die hen beletten in Mijn Licht te wonen; Ik heb gezegd, en zal keer op keer deze zeer belangrijke woorden herhalen: "ieder die het Koninkrijk van God niet verwelkomt als een klein kind, zal het nooit binnengaan;" wees onschuldig, geloof met een kinderlijk

¹ Kor. 1, 14 "Een ongeestelijk persoon is iemand die niets van de Geest van God aanvaardt: hij ziet alles als nonsens ..." (Ieder die Gods bovennatuurlijke werken van Barmhartigheid ontkent, kan niet geestelijk zijn.)

² De priesterlijke zielen, zoals de Bisschoppen van Garabandal en Medjugorje, die de oorlog verklaarden aan de verschijningen van onze Heilige Moeder.

geloof, dan zal Mijn Goddelijk Licht je omhullen, en jij zult als een bloem de zon aankijken en je openen, en Mijn Licht toestaan zich in je uit te gieten, begrijp, Mijn beminde kinderen, dat Ik altijd bij jullie ben;³ Ik bemin jullie onuitsprekelijk;

Jezus, zult U ons blijven onderrichten?

alles wat Ik te zeggen heb zal geschreven worden; Ik ben steeds bij jullie, Ik bemin jullie en Ik onderricht jullie; laten zij die oren hebben, horen: Ik ben het, Jezus, jullie Heer die Zich door dit instrument openbaart; Ik heb jullie nooit verlaten;

(Jezus keek naar mij.)

Vassula, Ik zal je leren vooruit te gaan;

*(later:)**Jezus?*

Ik Ben; bid voor al die zielen die de Heilige Schrift nog niet begrepen hebben en die zoveel delen ervan verkeerd uitleggen; die er hele delen uit weglaten die jullie zouden kunnen verlichten, die er rijke elementen uit wegnemen die jullie zouden kunnen verlichten; luister en probeer te begrijpen:

"er was eens een zaaier die een enorme akker bewerkte; hij koos het fijnste zaaigoed om te zaaien en de beste tarwe te kunnen produceren! nu, toen de oogst gereed was om binnengehaald te worden, en wat een rijke oogst was het, zond zijn vijand een troep kraaien uit om over zijn akker te vliegen; deze akker die met zoveel liefde en opoffering was

³ We moeten niet verbaasd zijn als we langs bovennatuurlijke weg benaderd worden. Het zijn geen sprookjes.

bewerkt en voorbereid voor een rijke en rijpe oogst, voldoende om het hele land te voeden zodat niemand meer honger had; maar, deze kraaien die door zijn vijand waren gestuurd, begonnen hier en daar van de oogst te pikken en verslonden en verwoestten zoveel mogelijk; als de zaaier dit alles niet zou hebben gezien en zijn dienaren er niet op uit had gestuurd om die kraaien weg te jagen, zouden ze de hele oogst hebben vernietigd;"

Heer, wilt U dit nu alstublieft uitleggen?

kom, de zaaier ben Ik, de Heer, de oogst is Mijn Woord,¹ de vijand is Satan; de kraaien zijn die zielen die door Satan in de loop van vele jaren beïnvloed zijn om zo nu en dan de belangrijke elementen van Mijn Woorden weg te nemen; maar, Ik, Jezus Christus, de Heer, zal Mijzelf steeds weer openbaren om jullie die ontbrekende elementen terug te brengen; Ik zal Mijn Kerk mooi maken en herstellen;

Ik bemin je, schepping; Mijn hele Kerk zal vernieuwd worden; deze elementen aan jullie teruggegeven zullen Haar mooi maken en vervolmaken, maar eerst zal Ik Petrus kronen, Petrus-Van-Mijn-Lammeren; Ik heb hem deze naam gegeven die hij zal behouden; Ik zal Mijn Tempel binnengaan precies zoals Ik gedaan heb toen Ik op aarde was en met Mijn Gordel-van-Onkreukbaarheid zal Ik al die bedriegers slaan; Ik zal met geweld binnengaan en al die aanbidders van het geld zal Ik ten val brengen;

Ik zal Jeruzalem binnengaan zodat het Nieuwe Jeruzalem kan beginnen het Licht te zien; Ik zal die blokkades

wegslepen en de Weg vrij maken; dit, Mijn Vassula, zal bekend worden als de Grote Beproeving van Mijn Kerk;

dan zal Ik Petrus een ijzeren scepter in handen geven waarmee hij Mijn schapen zal hoeden; en voor hen die niet weten en zich nog afvragen: "waarom moeten wij een leider hebben?" zeg Ik je dit: heb je ooit een kudde schapen gezien zonder een herder of ervan gehoord?

Ik ben jullie Hemelse Herder en Ik heb Petrus gekozen om Mijn lammeren te weiden tot aan Mijn Wederkomst; Ik heb hem de verantwoordelijkheid gegeven, dus waarom al die twistgesprekken, waarom al de nutteloze argumenten?

en voor al diegenen die Mijn Woorden nog niet kennen, zeg Ik dat ze in de Schrift moeten lezen, ze zijn te vinden in de getuigenis van Johannes, Mijn leerling²; Ik zal dan Mijn Kerk verenigen en jullie met Mijn Armen omvatten in één kudde; want zoals het vandaag is, zijn jullie allen verstrooid en jullie hebben teveel gemeenschappen gevormd, verdeelde groepen; jullie hebben Mijn Lichaam uiteengerukt en dit KAN NIET!³ Ik zal jullie allen verenigen;

(Jezus bedoelt hier Rooms-Katholieken, Orthodoxen en Protestanten te verenigen, maar ook andere kerken buiten deze, zelfs sekten. De Heer zal ons onder Petrus bijeenroepen, of, Petrus zal naar ons komen. (Een eenheid in het hart.))

dan zullen Ik en Petrus samenwerken; Ik zal hem Mijn verborgen elementen laten zien, Ik zal hem veel van Mijn Mysteries tonen, om hem in staat te stellen ze aan Mijn kinderen te onderrichten en onder deze onderrichting zullen jullie een

¹ De Heilige Schrift.

² Joh. 21: 15-17.

³ Jezus' stem klonk hier zeer beslist.

nieuwe hemel en een nieuwe aarde zien;
Ik, de Heer, zal de muren van Mijn Heiligdom vernieuwen;

ach Vassula! er moet zoveel worden hersteld! sta Mij toe je te gebruiken;

Ja Heer, geef mij alstublieft de noodzakelijke kracht. Amen.

laat Mijn vinger op jouw hart om Mijn Altaar brandend te houden; Ik, God, bemin je, ondanks je absolute nietigheid; Ik zal je de kracht geven die je nodig hebt om in staat te zijn je zending te volbrengen, deze zending waarvoor Ik je gezonden heb; raak niet ontmoedigd, wees geduldig; spoedig zul je naar huis terugkeren naar Mij, naar Ons;¹ ontvang Onze Vrede; bid voor de vernieuwing die Mijn Kerk zal ondergaan; Ik, de Heer, bemin jullie allen; wij, ons!

Ja, Heer, voor eeuwig.

kom;

19 mei 1988

Heer, de reden waarom de kerkelijke autoriteiten niet reageren op Uw Boodschap van Vrede en Liefde zou misschien kunnen zijn, omdat het een herinnering is tot berouw zoals die van Lourdes en Fatima, misschien voelen zij zich ook niet verplicht op deze in te gaan. Ze zijn in ieder geval overladen met werk. Toch is het niet alleen een herinnering. Het gaat ook om eenheid, om de bekering van Rusland en over de Zetel van Petrus.

Vassula, Ik ben het Woord, het Eeuwige Woord, Mijn Woord is Eeuwige Leven; als

¹ De Heilige Maria was ook bij Jezus en herinnerde mij aan het visioen dat ik had toen ik slechts 10 jaar oud was.

Ik besluit Mijn schepping aan Mijn Liefde te herinneren, zelfs dagelijks door verschillende instrumenten en jullie op te roepen tot berouw, is het niet aan een of ander schepsel dat slechts stof en as is om één van Mijn gesproken woorden weg te laten; Ik, de Heer, ken al jullie noden en Ik zeg jullie, Mijn Barmhartigheid voor jullie is Groot!²

kom, voel Mijn Aanwezigheid;

Ja Heer.

wij, ons;

24 mei 1988

Heer!

Ik Ben;

kom tot Mij jullie allen die dorst hebben, kom! kom en drink! Ik zal jullie vullen met eeuwig water uit Mijn Bron die nooit opdroogt;³

Vassula, verwaarloos Mij niet! Ik ben de Algetrouwe; wees aan Mijn zijde; wij, ons?

wij, ons;

Ja, Heer. Ja, Heilige Maria. Dank U, Heer. Gezegend zij Uw Naam. Geprezen zij de Heer!

25 mei 1988

(Vanochtend had ik het erg druk. Het was een beetje moeilijk om de Heer te onderscheiden en samen te praten. Later ben ik op de veranda gaan zitten om te lunchen. Terwijl ik zat te eten zag ik

² Onze Heer benadrukte deze zin zeer.

³ Jezus keek naar mij na een korte pauze.

plotseling innerlijk, met de ogen van mijn ziel, de Heer bij mij aan tafel zitten en naar mij kijken terwijl ik at. Hij zei: "Smaakt het?" Ik zei: "Ja Heer, dank U, Heer." Er was een korte pauze; toen vroeg Hij mij: "Wil je dat Ik je eten zegen?" Ik zei: "Ja Heer, graag." Dus zegende Jezus mijn eten. Hij bleef bij mij totdat ik klaar was. Toen dankte ik Hem voor het voedsel. Dit was om mij te laten zien dat ik Hem kon vragen mijn voedsel te zegenen voordat ik ging eten.)

bemide, neem de moeite om Mijn zegen te vragen; Ik zal je voedsel zegenen;

Ja, Heer, dank U voor de les.

Vassula, Ik bemin je; Ik zal je Hemelse Leermeester zijn tot het einde;

Dank U Jezus, Heer; ik riep de Heilige Franciscus aan en bad tot hem. Hoort hij mij als ik tot hem bid?

niets is ongehoord; alles wordt gehoord in de Hemel; hij heeft je gehoord; Sint Franciscus staat naast je;
kom, wij, ons?

Ja, mijn God. Geprezen zij de Heer.

31 mei 1988

Jezus?

Ik Ben; de Heilige Rozenkrans is goed gebeden;

Dank U, Heer en Heilige Moeder, dat U mij dit geleerd hebt.

(Ik bad de bekende drie gebeden en de hele Heilige Rozenkrans, deze keer compleet.)

wijd je tijd deze dagen aan de Heilige Rozenkrans;

Ja, Heer. – Heer? Ik heb de 'zending van de terugkeer naar huis' van Gabriëlle gelezen, maar de Heilige Maria of de Heilige Rozenkrans worden er niet in genoemd.

Vassula, laat het bekend zijn dat dit het is wat Ik, de Heer, een misleidende toorts noem; bid voor deze sekten; Ik, de Heer, zal niet toestaan dat Mijn Lichaam gescheiden wordt van Mijn Hoofd; deze, dochter, zijn de drijvende koninkrijken zonder wortels waarover Ik je verteld heb; Ik heb je nu het bewijs gegeven van één ervan; het is onnodig je te zeggen hoe Mijn Heilig Hart voelt; Vassula, mediteer over Mijn Heilig Hart, dit Hart dat je nooit in de steek laat; Ik zal je Heilige Leermeester zijn tot het einde; laat Mijn Hand niet los; wij, ons?

Ja, Heer.

Wij, ons?

Ja, Heilige Maria. Ere zij God.

1 juni 1988

(Toen ik weer met een jonge Griekse vrouw sprak over Onze Vader in de Hemel, kwam weer het woord 'Abba' in mijn mond; in het Grieks: 'O babas'.)

Vassula, noem Mij, Baba; Ik ontvang dit woord met liefde, deze manier van aanroepen; Ik ben je Hemelse Vader;
wij, ons?

Ja, Heer, voor eeuwig.

2 Juni 1988

(Fête-Dieu)

(Ik bad voor de derde dag de hele Rozenkrans, en natuurlijk de drie gebeden die de Heer wil dat we bidden.)

Heer?

Ik Ben; Mijn Vassula, door vol te houden,¹ wordt de duivel verzwakt; het kwaad neemt af; leer de Heilige Rozenkrans, maak Mijn Kerk mooi; ja, Vassula, de liefde zal toenemen en het kwaad zal afnemen; en aan hen die tegenspreken en zeggen dat dit niet door Mij gezegd is,² zal Ik laten zien hoe zinloos hun argumenten zijn; hun ijver is misleid en ze schijnen Mijn Gerechtigheid niet te zien; ze verkondigen slechts hun eigen ideeën; ze zouden ertoe in staat zijn Mij te ontkennen;³ verrast door het armzalige instrument dat Ik heb gekozen om Mijzelf te openbaren, zullen ze ontkennen dat jij van Mij komt; ze zijn vergeten wat de Schrift zegt; de Schrift zegt:⁴ “Ik liet Mij vinden door hen die Mij niet zochten en heb Mij geopenbaard aan hen die Mij niets vroegen”; dus Ik, de Heer, zeg jullie: open jullie harten, niet jullie verstand!

Vassula van Mijn Heilig Hart; je hebt Mij in je oor horen fluisteren,⁵ Ik wil je in Timoteüs 1 en 2 alles laten zien wat voorspeld is voor de laatste dagen van

jullie tijdperk; Mijn schepping is ontaard en is dieper gezonken dan de Sodomieten; Duisternis kwam over hen als een dodelijke sluier, door Satan gezonden; Satan heeft veel valse leraren gezonden, valse profeten die zich vandaag voordoen als filosofen, die dogma's verkondigen die niet van Mij komen, jullie Heer, en Mijn kinderen, verblind door hun onwetendheid, vallen in deze valstrikken die door Satan gezet zijn; Ik verlang dat deze verzen uit Timoteüs in het openbaar worden gelezen als een waarschuwing: 1 Timoteüs 4:1-16 en 6:20-21 en 2 Timoteüs 2:14-26; deze profetieën werden speciaal voor jullie tijden uitgesproken; dan in 2 Timoteüs 3:1-17, in deze passage wordt de toestand van jullie tijdperk voorspeld zoals die nu is; want dit zijn de laatste dagen voor het Einde der Tijden;

Ik vraag jullie allen plechtig om jullie gebeden te verdubbelen voor een 'terugkeer'; Mijn Heilig Hart staat open voor iedere ziel die berouw zal hebben en die naar Mij terug wil keren;

bloem, zoek altijd de Geest van Waarheid en Onderscheiding voordat je met Mij schrijft; Liefde bemint je en zal je leiden; kom, rust in Mijn Heilig Hart; Ik zal je nooit in de steek laten; wij, ons?

Ja, Heer. Ja, Heilige Moeder.

IXΘΥΣ 

3 juni 1988

Mijn Heer?

Ik Ben;
Vassula, word nooit ontmoedigd; denk aan Mijn Liefde die Ik voor je heb,

¹ Erg mijn best te doen om de Heilige Maria en Jezus te behagen door het bidden van de Heilige Rozenkrans, te gehoorzamen aan Hun wil.

² Dat men de Rozenkrans moet leren bidden.

³ Ze verklaren dat deze geschriften niet van God zijn omdat veel dingen die er door God in gezegd worden hen niet uitkomen.

⁴ Jesaja 65: 1.

⁵ Twee nachten geleden fluisterde Jezus in mijn oor dat ik in de Bijbel Timoteüs 1 en 2 moest lezen.

dierbaarste ziel; Ik bemin je met je zwakheid; je bent broos; sta Mijn Geest toe je te leiden; ga helemaal in Mij op, in Mijn Sterkte; los in Mij op en laat Mij alles doen zodat men ziet dat al dit werk door Mij gedaan is; je bent niets, blijf niets en laat ruimte voor Mijn Geest om in jou te groeien; ja, laat Mij ademen in jouw nietigheid; laat Mij Me verheugen in jou; sta Mij toe je op deze manier te gebruiken en jullie allen te redden en te verenigen;

Ja, Heer.

bloem? in deze dagen leer Ik je om de echte openbaringen en visioenen te onderscheiden van valse openbaringen, valse doctrines en valse visioenen; alles wat vals is komt van Satan; hij zaait zaden van verwarring om de Waarheid te bezoedelen, zoals in Pescara;¹ hij zaait onkruid tussen het tarwe en brengt jullie allen in verwarring; woedend over de verschijningen in Medjugorje, probeert hij jullie allen in verwarring te brengen en probeert hij deze Goddelijke Werken te bestempelen als niet de Mijne;

dochter, als je een openbaring leest die zich openlijk uitsprekt voor verdeeldheid in Mijn Kerk, die Petrus loochent, die je Heilige Moeder loochent, weet dat ze niet van Mij komen, de Heer, je God, ze komen van Mijn tegenstander die verschijnt en Mijn Beeltenis aanneemt om zijn plannen te volvoeren die erop gericht zijn jullie zoveel mogelijk te scheiden; weet dat Ik, de Heer, niet wil dat Mijn lammeren verstrooid zijn; Ik wil dat jullie verenigd zijn onder Petrus, allen in één kudde; Ik verlang dat jullie allen samen verenigd zijn; Ik herhaal opnieuw dat Ik, Jezus

Christus, de Heer, jullie Verlosser, Petrus heb uitgekozen om Mijn lammeren en schapen te voeden en te beschermen tot Mijn wederkomst; deze Petrus die vandaag Johannes Paulus II is; luister naar wat de Geest tot de kerken zegt;

Vassula, Satan weet dat zijn dagen zijn geteld en daarom probeert de rode draak zoveel zielen als hij kan met zich naar beneden te trekken; hij heeft in vele geesten, geesten die gevuld zouden moeten zijn met spiritualiteit en heiligheid, alle soorten afwijkingen ingebracht die jullie afkeren van de Waarheid en van alles wat heilig is; kijk om je heen, Mijn beminde, en je zult begrijpen; al deze afwijkingen werden jullie voorgeschoteld, kinderen, zoals in de tijden van Sodoma en Gomorra, zodat ze jullie geest vullen, en geen ruimte laten voor wat heilig is, geen ruimte laten voor Mij, jullie Schepper en God;

ja, Mijn Vassula, Ik voel mij afgewezen;² Ik voel Mij vergeten en ongeliefd; Ik, die uit liefde voor jullie aan het Kruis ben gestorven; Ik, die de Geest van Liefde ben, zie je hoe ze Mij behandelen? verdien Ik dit?

Mijn God, ik voel mij innerlijk verscheurd. Heer, waarom is het zo? Heer, o Heer, doe alstublieft een wonder. Ik zou niet om wonderen moeten vragen maar ik bemin U en ik wil dat U niet meer gekwetst wordt Heer.

Vassula, bid, bid, bid voor deze bekering; Satan verheugt zijn daden aan Mijn schepping om jullie met hem de Afgrond in te slepen; O schepping! hoe zwak ben je, wat ben je verschrikkelijk zwak! welke openbaring dan ook, die de Heilige

¹ Valse verschijningen met valse voorspellingen die niet zijn uitgekomen.

² De Heer was erg ... bedroefd. Ik kan het juiste woord niet vinden – 'bedroefd' is niet genoeg.

Eucharistie ontkent, Haar 'ritueel' noemt,¹ of het Onbevlekt Hart van jullie Heilige Moeder afwijst, komt niet van Mij; Ik, de Heer, bemin jullie grenzeloos en wil jullie nogmaals waarschuwen voor deze valse profeten;

Dank U, Heer.

bemin Mij;

Ik aanbid U, Heer.

wij, ons?

Ja, Heer.

4 juni 1988

Heer?

Ik Ben; Ik zal je nooit in de steek laten; Ik zal je verder onderrichten over de Verwarring in Mijn Kerk; probeer Mij te horen en doe Mij het genoegen de Heilige Rozenkrans te bidden; voel de Geheimen, overweeg ze door de ogen van je Heilige Moeder, deze Geheimen die jouw tijdperk probeert te rationaliseren; dochter, ze hebben nog steeds niet begrepen dat Ik hen wil als kinderen, onschuldig, met een kinderlijk geloof;

Mijn Kerk, heb Ik doordrenkt met Rijkdom en Glorie om vele zielen te voeden, hele volkeren; rijk in haar Mysteries, deze Mysteries die velen van jullie niet als mysteries aanvaarden; Mijn mensen ontbreekt het vandaag aan nederigheid, aan eenvoud, ze missen zuiverheid van Geloof, jouw tijdperk van

vandaag probeert alles verstandelijk te verklaren, zelfs Mijn Mysteries!!² hoe kunnen ze geloven dat ze Mij, hun God, kunnen ontsluiëren? ze proberen Mijn Mysteries rationeel te omschrijven;

deze, dochter, zijn die 'kraaien' waarover Ik je verteld had in de parabel die Ik je gegeven heb over de Zaaier en de Kraaien;³ deze kraaien, die hun geloof verloren hebben, proberen hun eigen theorieën op te stellen aangepast aan hun eigen menselijke intelligentie, ze proberen de media te behagen; maar, in werkelijkheid, is het omwille van hun eigen verlies aan geloof in Mij; Mijn Mysteries zouden onaangetast moeten blijven, in hun zuiverheid gelaten; deze 'raven' hebben DWALINGEN in Mijn Kerk aangeboden, de Waarheid en Mijn Woord vervalst, deze rijke oogst van Mijn parabel; Mijn Woord en Mijn Mysteries zouden onherroepelijk moeten blijven;

Mijn Kerk bevindt zich vandaag in duisternis en verwarring; dit is de ketterij die Mijn Heiligdom is binnengedrongen en die veel van Mijn priesters tot dwaling heeft gebracht; de Geest roept en zegt tot alle kerken: weerleg leugens, corrigeer dwaling, roep op tot gehoorzaamheid, maar doe alles met geduld en met de bedoeling te onderrichten,⁴ de tijd is gekomen; verre van tevreden te zijn met geloofwaardig onderricht,⁵ zijn de mensen geestdriftig over de laatste nieuwigheid en verzamelen ze voor zichzelf hele series leraren die voldoen aan hun eigen smaak, en in plaats van te luisteren naar de Waarheid, wenden ze zich tot

¹ Velen noemen het symbolisch, en geloven niet in de Werkelijke Aanwezigheid van Jezus in de Heilige Eucharistie.

² Jezus leek verbaasd! (over onze domheid).

³ Zie boodschap 16 mei 1988.

⁴ 2 Tim. 4 :2-3.

⁵ Jezus vroeg mij de Bijbel open te slaan en deze passage op te schrijven.

mythen;¹ vertel Mij, Vassula, kan het Evangelie uit elkaar worden genomen en verdeeld?

Nee, Heer, dat is onmogelijk.

neem dit ook als een voorbeeld voor Mijn Lichaam; ook Mijn Lichaam kan niet worden verdeeld; toch, hebben ze Het verdeeld ... opstandigheid is tot in het diepste van het hart van Mijn Kerk binnengedrongen, eerst daalde er een innerlijke opstandigheid in sommige van Mijn priesterzielen, bisschoppen en kardinalen, ingegeven door Satan, hen verduisterend; overschaduwde door de vleugels van Satan, vielen zij in zijn valstrikken; deze opstandigheid heerst nu onder hen en verscheurt Mijn Heilig Hart;

in het begin nadat deze geestelijken het Zaad van Opstandigheid van Satan in zich hadden opgenomen, hierover gepeinsd, hebben ze kwade plannen gesmeed; zij broedden Tegenstand uit, de opvolger van Petrus tegensprekend, deze Petrus-van-Mijn-lammeren door Mij gekozen; dit Zaad van Opstandigheid, nu tot volle wasdom gekomen, gaf hun de kracht om openlijk hun rebellie te verkondigen, weer splitsing veroorzakend, giftige pijlen op Mijn Kerk afvurend ... ze hebben Mij verraden¹ ... ze hebben dit Hart-vol-Liefde verraden, net als Judas in Gethsemane ... ze slepen Mij naar de geseling ... ze geselen Mij, O Vassula, hoe lijd Ik ...

O Heer, nee!

¹ 2 Tim. 4 :3-5.

¹ Toen Jezus "verraden" zei, zei Hij dat met zeer grote bitterheid.

(In een innerlijk visioen kon ik zien hoe Onze Heer gezeseld werd, vastgebonden aan een zuil, en bij elke geselslag die Zijn Lichaam verscheurde, wankelde Hij, hijgend en naar adem snakkend. Zijn Lichaam was één grote wond.)

O Heer, wanneer zullen ze eindelijk stoppen?

ze stoppen niet, ze geselen Mij wreed, dronken van IJdelheid en Ongehoorzaamheid; ze gehoorzamen en zijn alleen loyaal aan Mijn vijand! ze ruïneren Mijn Stichting, ze verstrooien Mijn schapen, ze trappen op Petrus' voeten en duwen hem opzij, ze proberen hem tot zwijgen te brengen ...

Kaïn heeft Mijn Abel nooit begrepen; o Abel ... Ik zal je niet in de steek laten; je God is naast je; je God komt met een legioen engelen om je te verdedigen en Mijn vijand te vertrappen, die jouw vijand is; Ik bereid Mijn engelen voor, en Kaïn zal je niet slaan; hij zal zijn hand moeten opheffen tegen Mij, zijn God; Ik, de Heer, zal hem verrassen;

Mijn Kerk zal verenigd worden door Mijn Heilig Hart en het Onbevlekt Hart van jullie Heilige Moeder; zoals Onze beide Harten verenigd zijn, zo zal Mijn Kerk verenigd worden; Mijn Kerk zal Één zijn;

7 juni 1988

Heer?

Ik Ben; Ik ben heel dicht bij je kind, luister naar het kloppen van Mijn Hart ... Ik zal al Mijn engelen in Mijn Hart trekken zodat ze Mijn Wonden zien en voelen; ze zullen de Wonden van hun God voelen en als zij dat doen zal hun stem zich zo luid verheffen dat Mijn

vijand zal beven en de diepe fundamenten van de aarde zullen schudden; als ze zullen zien in welke staat Mijn verscheurde Hart verkeert; ze zullen in hun eigen hart een vlam van liefde voelen voor Mij, hun God; dit legioen engelen, getraind door jullie Heilige Moeder, voorbereid met liefde, staat klaar om Onze Kerk te verdedigen; deze engelen gaan kwaad met liefde vergelden;

kom, Vassula van Mijn Heilig Hart, Ik, de Heer, bemin je; kijk Mij aan; bedenk, Ik kom nu met Mijn Hart in Mijn Hand en bied Het de hele mensheid aan;¹ hoezeer bemin Ik jullie allen!

(Ik zag een innerlijk visioen van een Zon met daarin Onze Lieve Vrouw, een hart en een Kruis.)

Vassula, verwaarloos het bidden van de Heilige Rozenkrans niet;

(Nee, Jezus, dat zal ik niet doen.)

kom, ons? wij?

Ja, Heer, wij, ons. Geprezen zij de Heer!

8 juni 1988

Jezus?

Ik Ben; Ik zal je laten begrijpen wat Ik bedoelde met de uitdrukking die Ik je een paar dagen geleden had gegeven in een van Mijn Boodschappen; toen Ik zei dat je Mijn Gewaden van Vroeger moest dragen wanneer je Petrus² ontmoet, het

¹ Ik begreep uit deze uitspraak komende van Jezus, dat Hij Zijn Goddelijke Werken met velen van ons wil delen en de mensen vraagt zich aan te sluiten bij Zijn Goddelijk Plan.

² Profetie uitgekomen in november 2004.

was om je te zeggen dat Mijn Evangelie niet veranderd mag worden, maar dat Het zou moeten worden gepredikt zoals Ik het gepredikt heb; Ik voegde eraan toe dat Mijn Gewaden Eenvoudig zijn; hiermee bedoel Ik dat je Mijn Evangelie moet benaderen en begrijpen als een kind, met een kinderlijk geloof;

vandaag, Vassula, geloven veel priesters niet meer in Mijn Mysteries, daardoor prediken zij de Evangelies niet zoals ze zouden moeten worden gepredikt; ze zijn erin geïnteresseerd om jullie tijdperk te behagen en zich aan te passen aan jullie cultuur; deze priesters dragen 'nieuwe gewaden' verschillend van de Mijne; ze zouden moeten weten hoezeer Mij dat grieft; Mijn Evangelie zou gepredikt moeten worden zonder dwaling en Mijn Mysteries moeten Mysteries blijven;

Dank U, Heer. Ere zij God; amen.

9 juni 1988

Vassula, Ik, de Heer, bemin je ondanks je ellende; je bent arm van geest, maar Ik heb gezegd: "gezegend zijn de armen van geest, want hun behoort het Rijk der Hemelen"; ach, Vassula, dat is precies wat Ik en je Heilige Moeder doen; Onze Harten hebben ellendige zielen uitgezocht, arm van geest en de minsten van Mijn schepping om Mijn Werken van Voorzienigheid te openbaren en diegenen te tarten die zichzelf wijs noemen; Mijn Geest zal altijd diegenen kiezen die jullie 'niets' en 'verachtelijk' noemen, om de wijzen te beschamen;

Vassula, houd stand,³ Ik zal je altijd helpen; kom, wij, ons?

³ Ik doe mijn best om de Heilige Rozenkrans te bidden.

Ja, Heer; wij, ons.

wij, ons?

Ja, Heilige Maria; wij, ons.

10 juni 1988

(De Heilige Moeder spreekt.)

door de Heilige Rozenkrans zal Ik zegevieren; dochter, deze stap is het begin van veel andere gebeurtenissen die komen; besef, Vassula, dat Ik in Fatima ben verschenen als Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans;¹ Vassula, Ik bemin je grenzeloos, wil je dagelijks de Heilige Rozenkrans bidden?

Ja, ik ben vastbesloten U en Jezus te gehoorzamen.

gehoorzaamheid, Mijn kinderen, weet hoeveel kwaad wordt overwonnen door gehoorzaamheid;

ecclesia zal herleven; Jezus en Ik hebben altijd samengewerkt omdat Onze Harten verenigd zijn; Jezus' Heilig Hart heeft Zijn Boodschap van Vrede en Liefde voorbereid door jou, het zwakste te kiezen, het geringste en armzaligste kind van de gehele mensheid, maar ondanks wat je bent, bemint Jezus je grenzeloos; Hij heeft jou gekozen om de wereld Zijn grenzeloze Barmhartigheid te tonen; Hij heeft jou uitgekozen om door jou Zijn Liefde te openbaren;

¹ Omdat de Heer mij gevraagd heeft de Heilige Rozenkrans te leren bidden, belde ik een vroegere buurvrouw van me op die katholiek was en vroeg haar of ze tijd had om mij de Rozenkrans goed te leren. Verrast omdat ik Grieks-Orthodox ben, kwam ze toch.

kom terug, schepping, kom naar Ons terug! de tijd is nu bijna voorbij! hoor Onze oproep; kinderen, er is niet veel tijd meer over; O beminden! luister naar Onze Stem, hoor Ons smeken, hoor deze Harten die onophoudelijk om jullie wenen; keer terug tot Ons!

20 juni 1988

bloem, lees in Mijn Boek deze woorden en schrijf ze op; schrijf, Mijn Vassula: "Ik de Heer wil Mijn gedachten verder uitwerken; wil je Mij je God toestaan je te gebruiken?"

Ja, Heer, maar vergeet alstublieft nooit mijn onbekwaamheid ...

dat vergeet Ik niet; luister dan naar Mij en bloei; verspreid een zoete geur als van wierook; verspreid je geur overal; zegen Mij, je Heer, voor al Mijn Werken; verkondig de grootheid van Mijn Naam; maak bekend hoe wonderbaar Mijn Werken van Voorzienigheid kunnen zijn; alles wat Ik beveel wordt prompt gedaan; leer hen niet te oordelen en niet te zeggen: "wat is dit? waarom is dat?" alles zal te zijner tijd bestudeerd worden;¹ laat hen leren en zeggen: "alle werken van onze Heer zijn goed"; Ik zal op het juiste moment voorzien in elke behoefte; ze moeten niet zeggen, "dit is erger dan dat", want alles zal op zijn tijd zijn waarde bewijzen;

daarom zeg Ik je nu, je te verheugen, en Mij, je God, te zegenen; Ik bemin jullie allen! wees één met Mij; voel Mij, onderscheid Mij en volg Mij;

¹ De bestudering van deze boodschappen werd gedaan door de Congregatie voor de Geloofsleer in het Vaticaan gedurende 2002-2004, met positieve resultaten.

Ja, Heer.

21 juni 1988

Heer?

Ik Ben; bid voor de vernieuwing van Mijn Kerk; bid voor die zielen die zich tegen Petrus verzetten, bid voor hen die Petrus het zwijgen proberen op te leggen; de dagen zijn nu geteld, en Mijn Ziel is ondergedompeld in leed; Mijn Heilig Hart is doordrenkt met bitterheid, Mijn Ziel hunkert ernaar dat ze hun Fout inzien;

zij die zich tegen Petrus verzetten, verzetten zich tegen Mijn Kerk, ze verzetten zich tegen Mijn Wet, ze verzetten zich tegen Mij, hun Heer en God; ze veroordelen Petrus-van-Mijn-lammeren en veroordelen daardoor Mijn Wet; verblind door IJdelheid zelf zien ze niet meer duidelijk dat door Petrus te veroordelen, zij niet langer de Wet volgen maar in plaats daarvan rechters worden over Mijn Wet! O luister naar wat de Geest tot de Kerk zegt! keer terug;

kom terug, beminde;¹ Ik ben het, de Heer, die Petrus heeft gekozen, Petrus die momenteel de naam Johannes Paulus II draagt; Ik zeg je, beminde, dat Mijn Heilig Hart hem heeft uitgekozen; kom terug, verzoen je voor Mij, beminde; Ik, de Heer, zal je zonden vergeven en je zuiveren;

KEER TERUG! keer terug tot Petrus jullie allen, want Ik ben het, jullie God, die hem gekozen heeft; Ik ben het die hem de tong van een volgeling heeft gegeven en door Mij is hij in staat de

lustelozen te antwoorden; o, schepping! is er in jullie geen wijsheid meer? schepping! jullie weten Mijn Onpeilbare Liefde voor jullie niet te waarderen en toch antwoord Ik iedereen die Mij aanroept; Ik ben met jullie als jullie in moeilijkheden zijn, Ik ben jullie Toevlucht;

vandaag zal Ik, de Heer, nog een gebod toevoegen; schrijf: "buig! buig om in staat te zijn, te verzoenen en te verenigen, verneder jezelf om te verenigen;"
kind!

Ja, Heer?

Ik schenk je Mijn Vrede; wees gehoorzaam, sta Mij toe je te gebruiken zoals Ik wens; vertrouw Mij, je bent in de Handen van je Vader;

*Heer,
ik doe niets anders dan U volgen,
en mijn ziel voelt de vrede
zoals een kind met zijn moeder,
U volledig vertrouwend en als een kind,
wil ik U gehoorzamen.*

denk aan Mijn Aanwezigheid, Ik Ben met je; wij, ons?

wij, ons?

Ja, Heer. Ja, Heilige Maria.

29 juni 1988

Heer?

Ik Ben; bloem, deze liefde, die Ik voor de hele mensheid heb, is nooit goed begrepen; Ik lijd! Ik lijd intens; dierbaarste ziel, geef Mij rust, geef Mij rust door Mij te beminnen;

¹ Bisschop Lefèbvre.

*O Heer,
als ik Uw lijden zou kunnen verlichten
door Uw lijden te delen
sta mij dan toe dit te doen;
gebruik mij, gebruik elke molecule van mij,
leer mij U oneindig te beminnen.*

Ik bemin je, Mijn Vassula van Mijn Heilig Hart; wij delen alles; Vassula, besef dat je Mijn Kruis deelt, je Mijn Passie deelt, O Vassula! Mijn Bloed stroomt uit Mijn Lichaam als rivieren, Ik ben door de Mijnen opnieuw gekruisigd, door de geloofsafval in het binnenste heiligdom van Mijn Kerk, door kardinalen, door bisschoppen, door priesters, Mijn beste vrienden verraden Mij; Ik ben door velen in de steek gelaten; Ik ben door velen gezeseld; Ik ben doorstoken door Mijn meest intieme vrienden; Ik lijd en Ik ga door een tweede Passie;

Mijn Heer,

bemin Mij, bemin Mij, maak het Mij mogelijk dezelfde woorden te zeggen die je engelbewaarder tegen jou heeft gezegd; zijn woorden waren: "niemand heeft ooit zoveel van zijn engelbewaarder gehouden als jij;" kleintje, laat Mij op zekere dag kunnen zeggen: "niemand heeft in jouw tijdperk zoveel van Mij gehouden als jij;"

3 juli 1988

(Rhodos)

Mijn Heer,

vrede zij met je kind; Mijn Ecclesia zal herleven, maar voor deze vernieuwing

zal Ze nog meer lijden;¹ Ze staat aan het begin van Haar Beproevingen; hier, kijk naar Mijn Beker van Gerechtigheid;

(Ik keek naar een prachtige gouden Beker, versierd met kostbare stenen; hij was tot de rand toe vol. Als iemand hem zou bewegen, zou hij zeker overlopen.)

zie je hoe vol hij is? hij staat op het punt over te lopen; hij zal zich nochtans op jullie uitstorten, schepping, de gruwel openbarend die lang geleden werd voorspeld; jullie zullen in duisternis worden geworpen; Ik zal onverwacht als een dief bij jullie komen;

Ik heb jullie waarschuwingen gegeven; Ik heb jullie tekens gegeven om waakzaam te blijven maar jullie wijzen ze af, jullie willen het Einde der Tijden niet erkennen, hoe Ik ook probeer jullie te waarschuwen, jullie ongeloof in Mij is groot; Mijn Waarschuwing zal als een zuivering zijn om jullie te bekeren en dit zal worden gedaan vanuit een groot medelijden; helaas voor jullie, schepping! helaas voor jullie ongelovigen, van wie het ongeloof zal toenemen en die je nog meer tegen Mij zult keren; jullie geest omhuld door duisternis, zal door de Duisternis zelf als in een wervelwind worden meegesleurd;¹

schepping! wat heb Ik medelijden met jou; hoe lijd Ik als Ik je voor eeuwig verloren zie gaan; Mijn kinderen in wie Ik geademd heb om jullie tot leven te wekken, en die Ik geheiligd heb voordat jullie geboren werden, keer tot Mij terug! Mijn Hart wordt verscheurd bij het zien van zoveel mensen die door deze wervelwind meegesleurd worden naar

¹ Meer dan wat ze nu te lijden heeft.

¹ Terwijl God dit zei, was Hij in pijn en lijden.

totale duisternis en eeuwige verdoemenis!

schepping, hoewel je zonden scharlakenrood zijn, ben Ik o zo bereid om je te vergeven; kom, kom tot Mij, keer terug tot Mij, je Vader; Ik zal je verwelkomen en duizendmaal liefdevoller behandelen dan de vader van de verloren zoon; keer terug tot Mij, voordat Mijn Beker overloopt; keer terug tot Mij voordat Mijn Gerechtigheid op je neerkomt en ontelbare blaren veroorzaakt, en je verschroeit en elk ander levend ding rondom jou; je zou willen ademen maar je zult alleen een verzengende wind inademen die je van binnen verbrandt en je als een levende toorts achterlaat!

schepping, begrijp hoe dreigend dit Uur nu is, want vandaag zie je de bomen nog bloeien, maar morgen zal er niets meer over zijn; je zult bedekt zijn door de rook van Satan, een dodelijke sluier; O begrijp toch dat die rampen en dat onheil over je komen door je slechte daden; door je geloofsafval en je opstandigheid tegen Mij; heb berouw nu er nog tijd is, bekeer je nu! Ik sta klaar om je te vergeven;

Vassula, sta Mij toe je te gebruiken;

Ja, Heer, laat alles geschieden naar Uw Wil.

doe Mij een genoegen, gehoorzaam Mij je Heer; Ik zal je nooit in de steek laten; Mijn Heilig Hart geeft je Mijn Vrede;

11 juli 1988

(Rhodos)

(Ik heb problemen om alleen te zijn en te schrijven; te veel mensen om me heen.)

O dochter, Ik, de Heer, bemin je; kom, bied Mij aan wat je maar hebt, zelfs je slechtheid en Ik zal het omvormen tot iets goeds; Ik, de Heer, ben Goddelijk en alles wat Mij wordt geofferd kan Ik omvormen door Mijn Goddelijkheid; Ik zuiver elke daad; Ik kan door Mijn Zuiverheid alles omvormen; Vassula, trek je vaker terug, kom bij Mij, zelfs al is het maar voor even;

(Later:)

(Ik vroeg aan Jezus wat voor de Rooms-Katholieken en de Orthodoxen de eerste stappen zouden zijn om te beginnen met de éénwording.)

Ik geef je Mijn Vrede;

Ik offer U mijn wil.

wees stil en luister; offer Mij je wil en laat Mijn Heilig Hart opspringen van vreugde; verruk dit gloeiende Hart; offer Mij je wil, je offert het aan je Vader die je geschapen heeft; kom, Ik zal je antwoord geven; je broeders¹ zullen moeten begrijpen en geloven dat Ik het ben, de Heer, die jullie wenst te verenigen; je broeders zouden moeten geloven dat Ik jou gebruik als Mijn schrijftafel om Mijn verlangens neer te schrijven; ze zullen allemaal bereid moeten zijn om van die hoge zetels af te komen die ze voor zichzelf voortgebracht hebben;

Mijn Kerk van vroeger was puur, nederig en vol liefde; Mijn Kerk van vandaag is omgevormd tot iets dat lijkt op een enorm aantal tronen; ze zullen allemaal van die hoge zetels af moeten komen en het nieuwe gebod moeten volgen dat Ik hun gegeven heb; Ik bemin

¹ Rooms-Katholieken en Orthodoxen.

Mijn kinderen en ze zijn verdreven door die Kaïns; ze hebben van Mijn Huis een wildernis gemaakt waar nu alleen doornen en distels groeien; Vassula, de tijd dringt; Mijn terugkeer is spoedig; Liefde zal terugkeren als Liefde; Liefde bemint je;

vraag niet waarom Ik jou gekozen heb om Mijn Boodschappen op te schrijven; begrijp alleen dat Ik des te meer verheerlijkt wordt omdat Ik voor deze Boodschap van Vrede en Liefde een niets heb gekozen; want hoe minder jij bent, des te groter ben Ik; hoe lager jij bent, hoe meer Ik geneigd ben Mij over je te buigen en je te bereiken; wees absoluut niets en sta daardoor Mijn Geest toe in jou te ademen; cijfer jezelf helemaal weg zodat alleen Ik kan worden gezien; behaag Mij, ziel, door je dikwijls over te geven, door Mij je wil te offeren; je geeft je over aan Liefde; wij? ons?

Ja! Voor altijd.

14 juli 1988

(Terwijl ik in Rhodos was, zegende Jezus veel kruisbeelden en medailles door ze te kussen.)

vrede zij met je kind; doe Mij een genoegen en glimlach naar Mij als je Mij ziet; ach Vassula, ze hebben Mij slechts bij hun ingang laten staan ... Mij vergeten, en ze zijn teruggegaan naar hun minder belangrijke plichten, zie je?

ontwaak! voor jullie deuren sta Ik! Ik ben als een bedelaar; zie jullie Vorst, smekend als een bedelaar; Ik bedel jullie om liefde; wees goed! wees volmaakt! bemin elkaar; heb dikwijls berouw; bid

dikwijls en niet alleen voor jullie belangen; kom tot Mij uit liefde!

Ik, de Heer, bemin jullie, een liefde die jullie nooit zullen begrijpen; niet voordat jullie in de hemel zijn; omhels Mij, zoals Ik, de Heer, jullie omhels; zondig niet meer ... Ik ken jullie zwakheden, jullie gebreken; Ik ken jullie ziel; kom, kom tot Mij en geef Mij alles en Ik zal jullie mooi maken;

Vassula, vertel hen dat ze Mij beter zullen kennen als ze hun hart volledig openen en Mij binnenlaten; Ik zal onder hen zijn; luisterend!

Is dat, Heer, als we allemaal samenkomen?

ja; wij, ons?

Ja, Heer.¹

Vassula, Mijn kind;

Ja, Heilige Maria?

verblijd Mij en kom naar boven naar Mij² met Mijn andere kinderen; kom, en Ik zal jullie allen zegenen; Ik bemin jullie.

Ik zegen U.

(Toen zei Jezus:)

herinner hen eraan dat Ik, de Heer, hen nog steeds roep; Ik wil dat ze bij Mij komen; waarom je onttrekken aan Liefde? Ik ben altijd in Mijn Tabernakel, geduldig wachtend of Ik iemand zie die

¹ Jezus was niet erg gelukkig met de mensen van Rhodos.

² Tsambika Kapel ligt op de top van een steile berg aan de Middellandse Zee. Zij is bekend om haar miraculeuze icoon van onze Moeder. Vooral bekend voor echtparen die moeilijk kinderen kunnen krijgen.

Mij komt bezoeken; helaas! Ik wacht nog steeds ...

wees op je hoede voor Satan die altijd voor allerlei uitvluchten zorgt om jullie te laten geloven dat ze redelijk en geldig zijn; hij maakt ze mooier dan ze zijn om redelijker te lijken en jullie ervan te weerhouden bij Mij te komen;

Ik bemin jullie allen; laat hen begrijpen dat Ik niet meer van jou houd dan van hen; dit zouden sommigen van hen volledig moeten beseffen; als ze Mijn Boodschap van Vrede en Liefde lezen zouden ze dit begrijpen; Ik, de Heer, bemin jullie allen op dezelfde wijze; Ik herhaal dit voor hen die dit nog niet hebben begrepen; kom dus bij Mij, bezoek Mij; kom en drink van Mij, en jullie zullen dorsten naar meer; kom en eet Mij, en jullie zullen nog meer naar Mij verlangen; open jullie harten en ontvang Mij; laat Mij niet aan jullie deur staan! verwelkom Mij in jullie hart, Ik ken jullie noden; Ik ken jullie zwakheden; jullie ziel heeft Mij nodig en alleen door Mij zullen jullie het Paradijs binnengaan; waarom staan jullie je ziel toe gevangen te zijn in die netten die door Mijn vijand zijn uitgezet?

keer naar Mij terug; kijk Mij aan, onderricht jezelf door Mijn Heilig Woord te lezen; jullie tijd, gegeven om Mij te lezen, zal niet tevergeefs zijn; jullie kunnen toch zeker wel een uur van jullie dag aan jullie Verlosser besteden?

bemin elkaar; wees in vrede met elkaar; vergeef, zoals Ik jullie zonden vergeef; vergeld kwaad met liefde; wees goed! wees volmaakt! kom, Liefde bemint jullie en Liefde zal jullie nooit verlaten; Liefde zal jullie helpen en zal jullie leiden tot het einde;

17 juli 1988

(Zondag – Feest van Marina.)

Vassula, Mijn Onbevlekt Hart verheugt zich telkens als Ik Mijn kinderen ontmoet boven in Mijn kleine Huis van Tsambika; Ik, jullie Heilige Moeder, bemin jullie allen; kom, wij, ons?

Ja, Heilige Maria; wij, ons.

(De mensen van Rhodos gaven mij kruisbeelden en medailles voor Jezus om ze te kussen.)

Heer?

Ik Ben;

Wilt U die voorwerpen kussen Heer en ze zegenen?

reik ze naar Mijn lippen, ze zullen allemaal worden gezegend;

(Ik bracht alles naar Jezus' lippen.)

25 juli 1988

(Terug in Zwitserland:)

Jezus?

Ik Ben; leer Mijn kinderen de gebeden te bidden die Ik jou gegeven heb;

De drie gebeden, Heer?

precies, beminde, wijd jezelf helemaal toe aan Mij; zoek Mijn belangen en verheerlijk Mij;

Met Uw hulp, Heer;

wees van Mij afhankelijk, Ik zal je leiden tot het einde en alles zal op de juiste tijd in vervulling gaan; Mijn Werken zouden kunnen worden vergeleken met een wijnstok; ze zullen bloeien en hun vruchten voortbrengen in het juiste seizoen, net zoals de wijnstok zijn vruchten in zijn seizoen voortbrengt; verdraag de tegenslagen die je omringen omwille van Mij en vertrouw op Mij, je God; verlies je vertrouwen niet; jouw tijdperk is een wildernis, laat die dorheid je niet aantasten, Mijn kind; je moet Mij vertrouwen; heb Ik je niet opgewekt uit de dood?

Ik ben het Licht en het Leven in Zichzelf; sta Mij toe je nu en dan op de proef te stellen; sta Mij toe je te leiden in blind geloof; sta Mij toe je liefde voor Mij te testen; sta Mij toe deze liefde die je voor Mij hebt te verruimen; wees Mijn kind van Licht, levend onder Mijn Licht; Ik ben het Licht van deze wereld dat je mooier zal maken; blij mij trouw;

Mijn Dag nadert en Ik zal naar je komen als een dief, onverwacht, zonder je te waarschuwen, Jeruzalem! je hebt Mij verraden, je Heer, en het kwaad heeft precies in het midden van je hart wortel geschoten; ja, Jeruzalem, in jouw binnenste ligt de punt van de Lans; verraad en ketterij zijn in jou binnengedrongen;

hoe kon je ooit geloven dat je verdorvenheid niet door Mij zou worden gezien? Ik kom onverwacht naar je toe om je ten val te brengen; Ik sta nu vlak voor je deuren en als een bliksemflits zal Ik op je neerkomen; je hebt gekozen voor de macht van Mijn tegenstander en niet voor Mijn genade; je hebt gekozen voor slechtheid, vertrouwend op het Zwarte Beest in plaats van Mij te kiezen, het Licht; met Mijn eigen Hand zal Ik

komen en je zetels omver werpen en alle boosdoeners ten val brengen die de Weg naar de Waarheid blokkeren;

Jeruzalem! je Beproevingen zijn nog maar begonnen; Ik zal je reinigen en zuiveren in Mijn vuur; Ik zal je slechte wortels uitrukken, ze verbranden en al die doctrines die Mijn Lichaam hebben laten vergrauwen; je herder¹ wil je niet meer; dronken van IJdelheid, dronken van Ongehoorzaamheid, dronken van Tweedracht, hoe kon je geloven dat je zou kunnen overleven? je hebt Mijn lammeren laten verhongeren door Ongehoorzaamheid, door je eigen belangen na te streven en niet de Mijne;

Jeruzalem! je doet Mij zoveel verdriet, wat heb Ik er altijd naar verlangd jullie allen te verenigen en je kinderen te verzamelen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels beschermt, maar je hebt geweigerd ... Mijn Ogen en die van je Heilige Moeder bleven onafgebroken Tranen van Bloed vergieten bij het zien van zoveel onrecht in Mijn eigen Huis; Ik heb je bemind met een eeuwigdurende liefde, maar Ik ben alleen maar verraden en verwond door Mijn Eigen vrienden ... Mijn Barmhartigheid is Groot en Ik wil je volledig vergeven; Ik zal niet naar Mijn Wonden kijken, Ik wil je zonden vergeten;

Vassula, ze hebben Mij zonder ophouden geseseld; maar toch, ondanks Mijn intens lijden wil Ik hen vergeven en vergeten ... kom kind, blij in Mijn Heilig Hart; Liefde dorst naar liefde;

(Jezus' lippen waren droog als perkament.)

rust nu; Ik ben bij je; bid voor die zielen die Mij afwijzen; verlicht Mijn pijnen

¹ Paus Johannes Paulus II.

door Mij te beminnen; behaag je God, je eigen Abba; kom, wij, ons?

Ja, Abba.

(Ik voelde mij diep ontroerd en vol medelijden met onze Vader, die afgewezen wordt.)

Vassula, heb medelijden met je broeders, heb medelijden met hun misstappen; heb medelijden met hun blindheid en bid voor hen;

26 juli 1988

Heer?

Mijn Kerk is wreed gewond ... en binnenkort zal Ecclesias' Fundament worden geschokt; dit zal gevolgd worden door het verdelgen van al diegenen die Haar Wonden hebben veroorzaakt en die zich in Mijn Lichaam hebben verzameld met de bedoeling Haar kwaad te berokkenen;

Haar Beproevingen zijn pas begonnen; de muren van Jeruzalem zullen instorten tot een hoop stof zodat Mijn Nieuwe Jeruzalem kan worden herbouwd; Ik ben het, de Heer die de Kerk zal herbouwen; Ik zal haar muren vernieuwen, Ik zal haar tooien, zodat jullie allen kunnen leven onder haar nieuwe dak; onder een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; en de Liefde zal tot jullie terugkeren als liefde, en onder jullie leven; Ik zal jullie God zijn en onder Mijn Naam zullen jullie allen in vrede leven; jullie geest zal vervuld zijn van heiligheid en zuiverheid;

ja, Vassula, Ik zal van boven neerdalen als een Bliksemflits om Haar totaal te vernieuwen;

er zullen veel beproevingen zijn omdat ze van Mijn Huis een woestijn hebben gemaakt; ze hebben Het geplunderd; begrijp je, Vassula? het is als een Huisheer die Zijn huishouding toevertrouwt aan Zijn dienaren ... hoewel hun strikte aanwijzingen waren gegeven om Zijn Huis in orde te houden en op te passen voor inbrekers, waren ze ongehoorzaam aan Zijn bevelen door hun onverschilligheid en zorgeloosheid; bij Zijn terugkeer zou Hij Zijn dienaren slapend hebben aangetroffen en Zijn Huis geplunderd; Zijn kostbaarheden gestolen; deze dienaren waren ongehoorzaam en verzetten zich tegen Zijn Orders, en diezelfde dienaren zullen streng behandeld worden als de Heer terugkeert;

bij Mijn Terugkeer zal Ik Mijn Huis in puin vinden en Mijn Fundamentele elementen zullen ontbreken; Mijn lammeren zal Ik verstrooid en uitgehongerd aantreffen; ach, Vassula, hoeveel zal Ik moeten herstellen ... doornen en distels staan er in plaats van de lelies en rozen die Ik door Mijn Eigen Hand geplant had; ze hebben Mijn bloemen één voor één verstikt; met hulp van Satan zijn ze uitgegroeid om Mijn Bloem¹ te omsingelen en klein te maken; ze komen elke dag dicht bij en zijn nu zo dichtbij om hem lastig te vallen en hem hun giftige angel te laten voelen; deze doornen zullen hem² verstikken; Petrus is ingesloten en staat hulpeloos in hun midden;

Vassula?

Ja, Heilige Moeder.

¹ Paus Johannes Paulus II.

² Het is interessant te weten dat de paus voor zijn sterven ademhalingsproblemen had.

(Onze Lieve-Vrouw kwam.)

geloof, want dit alles gebeurt; het Lichaam van Mijn Zoon zal zelfs nog overvloediger bloeden; het einde van Petrus is nabij; Liefde ontbreekt;

27 juli 1988

Heer?

Ik Ben; verblijd Mij en zie Mij; Ik ben aanwezig; Ik luister; Ik ben bij jullie; probeer het;

Ik probeer het.

probeer het nog eens; volg Mijn aanwijzingen en houd Mij in je hart gesloten;

Ja, Heer.

alles wat je doet, doe het voor Mij en voor Mij alleen; kom Ik zal je nu en dan herinneren aan Mijn Aanwezigheid; heb niet de geringste twijfel, probeer en besef wat Ik je als werk heb gegeven; werk eenvoudig en steun daarbij volledig op Mij; cijfer jezelf totaal weg zodat alleen Ik kan worden gezien; sta Mijn Geest toe in jouw nietigheid te ademen; verruk Mij op deze manier; alles wat Ik je gegeven heb is van Mij; onthecht jezelf volledig van deze wereld zodat je Mij voelt en dus helemaal van Mij bent; Ik, de Heer, ben je Leermeester en Mijn Woorden komen van de Wijsheid;

wij, ons? samen, met je Heilige Familie;

Ja, Heer. Ja, Heilige Moeder.

29 juli 1988

(Feestdag van H. Martha van Bethanië.)

bemide! bloei met liefde, voel Mijn Aanwezigheid tussen jullie; voel Mijn diepe Liefde die Ik voor jullie allen heb; geloof in deze Liefde; Ik ben de Bron van Liefde; Mijn Geest rust op jullie; kom, Ik wens dat jullie zuiver, heilig, nederig en barmhartig worden; sta Mij toe deze liefde die jullie voor Mij hebben, te vermeerderen tot een onbeperkte liefde; sta Mij, jullie Heer, toe, Mijn overvloedige Liefde in jullie harten uit te storten en jullie daarmee geheel te vullen en jullie te doordrenken met Goddelijke en Sublieme Liefde, zodat Die moge overvloeien en deze wereld zal doordrenken en aan Mijn Kerk eer zal geven; sta jezelf toe te putten uit deze Oneindige Liefde en er jullie harten mee te vullen;

alles wat Ik van jullie vraag, bemide broeders, is liefde, trouw en zuiverheid; raak niet ontmoedigd, kleintjes, als er beproevingen komen; Ik zal jullie nooit in de steek laten; Ik ben jullie Herder en houd jullie verborgen onder Mijn Mantel; met Mij zullen jullie eten, met Mij zullen jullie nooit dorst hebben;

behandel elkaar zoals Ik jullie behandel; bemin elkaar zoals Ik jullie bemin; ontvang elkaar zoals Ik jullie gebeden ontvang; voed je uit Mij en accepteer de vruchten van Satan niet die zijn: ontrouw, jaloezie, onenigheid en onreinheid; wees als één! wees volmaakt! laat Mijn Huis schitteren door Zijn zuiverheid; sta Mijn dauw van Gerechtigheid toe op jullie neer te dalen en die zware onweerswolken op te lossen en uiteen te drijven; sta Mijn Licht toe te doorboren zodat alle duisternis en kwaad verdwijnt; wees als bloemen, die

zich naar de zon keren en laat Mijn Warme Stralen jullie heiligheid, zuiverheid, rechtschapenheid en liefde laten herleven; volg altijd Mijn gebod om elkaar te beminnen, zoals Ik, de Heer, jullie bemin;

Ik, de Heer Jezus Christus, bemin jullie grenzeloos; Ik kom spoedig, Ik zegen jullie allen;

IXΘΥΣ 

2 augustus 1988

Ik, de Heer, heb heel veel medelijden en Mijn Barmhartigheid is onvergelijkbaar; Mijn Mededogen is Groot en onpeilbaar; schepping! je zonden zijn zwart als roet en zonder Mijn Grenzeloze Barmhartigheid, zou Mijn Gerechtigheid je tot totale ondergang hebben gebracht; Ik sta nu voor jullie deuren en als een dief zal Ik binnenkomen; geef aandacht aan Mijn Tekenen; wees voorbereid;

bid, Mijn Vassula, bid voor hen die Mij nog steeds weerstand bieden; bid voor hen die Mij beledigen en die de wereld in duisternis hullen door Mijn lammeren te veroordelen die op het goede pad lopen; bevrijd hen! bevrijd hen en breng hen bij Mij; ach Vassula! klein lam, blijf dichtbij Mij; blijf verborgen onder Mijn Mantel, verborgen in Mijn Hart; Redding zal van Mij komen, sta Mij toe je te gebruiken;

Ja, Heer.

(De Heilige Maria:)

wees gewillig; dochter, denk aan Mijn Aanwezigheid; wij ons, voor altijd en eeuwig, wij ons, samen;

4 augustus 1988

(Rome)

(Bij de openbare audiëntie met de Paus slaagde ik erin onder de sjerp van de Paus een boodschap van Jezus te stoppen, terwijl hij dichtbij mij stond. Er werd een foto genomen. Ik zag Jezus vandaag overal om mij heen; Hij keek mij steeds aan met een brede glimlach.)

Jezus?

Ik Ben; bloem, probeer niet Mijn Wegen te begrijpen; wees eenvoudig en aanvaard alles wat van Mij komt; Ik, de Heer, heb je Mijn Huis binnen geleid; Ik heb je geleid om Mijn zo beminde dienaar Johannes-Paulus II te zien en te ontmoeten; dierbaarste ziel, je hebt Mij gehoorzaamd, je hebt Mij vertrouwd, en je hebt op Mij gerekend; verheug je, ziel! want Ik, je God, voel Mij verheugd! eenvoud verblijdt Mij zeer; gehoorzaamheid weerspiegelt Mijn Heilig Hart, want dit is Het Wapen om tegen het kwaad te strijden;

Heer, was het correct om Uw brief in de sjerp van de Paus te steken?

je hebt Mij gehoorzaamd - laat dit een voorbeeld van gehoorzaamheid voor anderen zijn; het maakt niet uit hoe moeilijk de situatie soms ook lijkt, vertrouw Mij en gehoorzaam Mij; Ik zal je altijd helpen als Ik zie dat je Mij gehoorzaamt en Mijn Wil doet - probeer niet te begrijpen waarom Ik je gevraagd heb dit voor Mij te doen; onthoud, dat Ik het ben, de Heer, die jullie allen onder Mijn Naam zal verenigen, en het is door Mijn Macht dat al Mijn verlangens vervuld zullen worden;

laat Mijn Vinger op je rusten, Mijn kind, en je gebruiken op deze manier; sta Mij toe om Mijn sluier je te laten bedekken, om je zo weg te houden van het kwaad en om te beletten dat je opgetogen raakt door al die genaden die Ik over je uitgiet; Ik, je God, bemin je en zal je nooit verlaten, zelfs niet in de meest kritieke situaties; Liefde zal je inspireren; Wijsheid bemint het leven; Wijsheid draagt de Naam van Heiligheid en Zij wordt gegeven aan allen die Mij gehoorzamen; alle instructies dalen neer van Wijsheid; vertrouw Mij en zaai de zaden van Heiligheid;

vrede zij met je; kom, denk aan Mijn Heilige Aanwezigheid; glimlach naar Mij;

6 augustus 1988

(Rome)

(Onze Heilige Moeder.)

Vassula, verlies nooit de moed; Ik ben bij je; ga de Wonden van Jezus binnen; ga Mijn Bedroefde Hart binnen en voel Mijn verdriet; voel hoe Ik ween;

Ik kom tot velen;¹ Ik toon hun Mijn Hart; Ik geef tekenen door Mijn Beelden tranen te laten vergieten; Ik verschijn op verschillende plaatsen, maar de harten van Mijn kinderen zijn bedekt met een dikke korst, een laag ongeloof; ze maken degenen belachelijk die geloven; het Woord van God betekent niets voor hen; de oproepen van God worden genegeerd, ze schenken weinig aandacht aan Onze waarschuwingen; niemand wil luisteren naar openbaringen die God gegeven heeft en die door Zijn Mond zijn

gesproken; het geloof van jouw tijdperk is verdwenen, weggevaagd door onverdraagzaamheid, verdorvenheid, wreedheid en schandelijkheid; hoe bedroefd is Mijn Onbevlekt Hart, Mijn Hand kan Gods Arm er niet langer van weerhouden op jullie neer te komen;

ecclesia moet tot leven worden gebracht en Haar tijd van Zuivering is nu bijna voorbij; de Heilige Geest zal op jullie allen neerdalen en jullie hoop, liefde en geloof geven; jullie geloof herstellen en jullie ziel voeden; dit zal bekend worden als de Grote Terugkeer, als het Ontspringen van een Eeuwige Bron, als het Bloeien van bloemen; ecclesia's loutering zal jullie allen voorbereiden op het aanschouwen van een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde; Ze zal jullie voorbereiden om tegenover jullie God te staan; begrijp Mijn diepe liefde die Ik voor jullie allen heb;

wij, ons?

Ja, wij, ons.

kom;

7 augustus 1988

(Rome)

Ik wil dat je Mij voelt; voel de verlangens van Mijn Hart; Mijn dorst naar liefde, Mijn verlangen om je dicht bij Mij te houden; Mijn jaloerse liefde voor de hele mensheid; geef je ambities op; heb er geen; je hebt die niet nodig in Mijn Aanwezigheid, niet als Ik degene ben die je voedt; laat Mijn Werken helemaal van Mij zijn en aanvaard de wijze waarop Ik je leid; ga Mijn Heilig Hart binnen;

Ik zegen je;

¹ Als verschijning.

8 augustus 1988*(Rome)*

beminde, Ik wil je eraan te herinneren dat Ik je Herder ben die jou gezocht heeft en je uiteindelijk heeft gevonden; je lag dood tussen de doden; Ik ben de Verrijzenis en alleen door Mij zul je leven vinden, Eeuwig Leven, maar bij déze terugkeer ziet de Herder dat Zijn lammeren verstrooid zijn en vele al verhongerd; de Kudde waartoe zij behoorden is gehavend, en nog wel door Zijn eigen vrienden; Mijn lammeren, mishandeld en uitgehongerd, liggen dood neer; deze herders, die over Mijn Kudde waren aangesteld, ze waren Mij ongehoorzaam, ze waren Mij ontrouw; dus Ik moet ze verwijderen uit vrees voor nog meer schade; dit zal bekend worden als de grote beproeving van Mijn Kerk;

kom je leert; de Liefde bemint je;

9 augustus 1988*(Rome)**Jezus?*

Ik Ben; dierbaarste ziel, hoezeer bemin Ik je;

Ecclesia zal door Mij herleven; sta Mij toe Mij door jou te openbaren, Mijn mirre; bewierook Mij, je Heer; Ik heb je Mijn Heilig Hart laten zien; Ik ben bij je gekomen, ziel, om je Mijn Wegen te leren en je naar de Waarheid te leiden; jouw generatie zoekt de Waarheid terwijl de Waarheid Liefde is; maar Liefde ontbreekt in hen, Mijn Naam¹ betekent

¹ Zijn Naam is Liefde.

niets voor hen, niet langer meer, en toch is Mijn Barmhartigheid groot voor hen die Mij bezoedelen;

Mijn schepping heeft Mijn Wegen verlaten; ze hebben zichzelf toegestaan door blinde gidsen te worden geleid; ze hebben gerebelleerd tegen Mijn Wet, en een wet onderwezen die niet de Mijne is; schepping! als je eens wist hoe dicht je bij de Ondergang bent! zorg voor elkaar,² in plaats van elkaar te vervolgen; leer Mijn Wegen kennen, de Wegen van Wijsheid; laat elke daad of gedachte begeleid worden door Liefde;

bloem, Ik ben je Toegewijde Bewaker; vertrouw Mij dus; Ik bewaar je onder Mijn Licht en voed je met Mijn Sap; vertrouw Mij je God want Ik heb je in hoge mate begunstigd; Ik zal altijd dichtbij je zijn en je verfraaien; Ik-Ben-Al-Getrouw;

kom, wij, ons? wees één met Mij;

Dank U, mijn God.

(Ik zag een glimp van Gods schoonheid en voelde mij opgetogen om door God te zijn omhuld.)

*(Later:)**(Onze Heilige Moeder sprak.)*

de strijd is niet voorbij; als je eens wist hoeveel zielen iedere dag in de hel storten! het aantal is alarmerend ...

(Ik vroeg wie.)

van Kardinalen tot jonge kinderen;³ jouw tijdperk is verdorven; inderdaad, het is het domein van Onze tegenstander

² De geestelijken.

³ Onze Heilige Moeder aarzelde en ik voelde een pijscheut door Haar heen gaan.

geworden; hij heeft zijn heerschappij op aarde ten volle uitgebreid; ach Vassula ... God telt de dagen, de dagen waarop Hij op jullie als een dauw zal uitstorten een Nieuwe en Rijke Tuin om jullie weer tot leven te brengen; dit zal bekend worden als het Nieuwe Pinksteren; kom en kniel neer, jullie allen en bid tot de Heer om deze Roemrijke Gebeurtenis; bid voor deze Komst; bid dat Liefde terugkomt;

Ik, Vassula, ben de Vrouwe van de Rozenkrans;

Heilige Moeder waarom presenteert U zich op deze wijze? Is er een bijzondere opmerking in Uw Boodschap?

ja, alles wat Ik in Fatima heb gezegd zal vervuld worden voor het einde van dit tijdperk; kom, rust nu in Mijn Onbevlekt Hart en in Jezus' Heilig Hart; behaag Jezus door Hem te dienen zoals je doet en door Hem te beminnen, waardoor je eerherstel geeft voor hen die Ons niet beminnen; wij, ons?

Ja, voor eeuwig.

15 augustus 1988

(Feest van Maria ten Hemelopneming.)

Ik, de Heer, zegen je; Mijn Heilig Hart raakt uitgeput door pijn, vol doornen zoek Ik verlichting en troost bij al degenen die Mij beminnen, Mij zegenen en Mij zoeken; Ik wend Mij tot en reik naar Mijn kleine zielen want in hun kleinheid vind Ik Mijn rust; vind Ik Mijn troost;

Ach, Jezus, het is zo pijnlijk U in zo'n smartelijke toestand te voelen!

bid voor die zielen die gered moeten worden; bid tot Mij, want Mijn Naam is: Hij-Die-Redt; de uren vliegen, de dagen van afrekening zijn begonnen; de dagen van vergelding zijn hier; de ongerechtigheid van deze generatie is zo groot en de geloofsafval zo ernstig, dat Onze beide Harten door en door doorboord zijn door hun ongerechtigheid en hun schandelijke beledigingen;

Ik smeeek jullie naar Mij terug te keren en bij Mij te komen en Ik zal jullie vergeven! houd vast aan Liefde en Ik zal Mijn zegeningen op jullie laten neerdalen; wees eerlijk tegen elkaar en vriendelijk voor elkaar; bemin elkaar, word kinderen van Mijn Licht; begrijp waarom zoveel rampen over jullie zijn gekomen; ze zijn aangetrokken door het kwaad dat zich in jullie zielen heeft opgestapeld; kom bij Mij terug en laat Mijn Bloed jullie zuiveren;

(Later:)

Ik ben jullie Heilige Moeder; Mijn kinderen, keer terug naar God; Ik smeeek jullie terug te komen, en God zal jullie vergeven; Zijn Barmhartigheid daalt als dauw op jullie neer, schepping, en als bloemen zullen jullie opengaan en Zijn Licht in je opnemen; Ik roep jullie, Ik bemoedig jullie, maar hoevelen weten van Onze Oproepen? hoevelen geloven in deze Oproepen? Mijn Hart lijdt eronder te moeten zeggen dat slechts een handvol van jullie deze Oproepen vertrouwt; het hart van deze generatie is veranderd in graniet; verblind door Rationalisme zijn ze Gods Wegen vergeten, zijn ze Gods Wonderen vergeten, zijn ze vergeten dat Hij Almachtig is en vol Mededogen; nooit is Gods schepping zo diep gevallen, zelfs niet in de dagen van Sodom en Gomorra;

jullie onverschilligheid is tot de Eeuwigheid doorgedrongen en jullie gebrek aan geloof veroordeelt jullie; jullie meedogenloze vervolgingen van Mijn Verschijningen en van hen die God gezegend heeft en aan wie Hij Zijn Boodschappen geeft, zullen een oorzaak zijn van jullie val;

Ik, jullie Heilige Moeder, Moeder van jullie Verlosser, roep jullie op en smeeke jullie om berouw te hebben en te veranderen; kom terug bij Ons, leef heilig, leef heilig onder Gods Ogen, wees voorbereid Hem te ontmoeten met jullie handen vol goede werken en in zuiverheid;

(Nadat ik vandaag de kerk uit ging en de vele treden naar beneden afliep meende ik in een rozentuin te lopen. Er was nergens een bloem om mij heen, alleen cement.)

(Later:)

Ik heb je overgoten met Mijn Geur; Ik wilde dat je Mijn Aanwezigheid voelde; door deze gunst die Ik je verleend heb, wilde Ik je eraan herinneren hoe dierbaar je voor Ons bent, kind; Ik ben je Heilige Moeder en Ik ben gelukkig je weer bij Ons te hebben; beminde, Ik zegen jou en je hele familie;

Heilige Moeder, dank U voor alles. Ik zegen U.

bloem;

Ja, Jezus.

noem je Heilige Moeder, Mama, van nu af aan; wees vertrouwelijk met Haar zoals je dat met Mij bent; wij, ons, onthoud Mijn lessen;

Ja, Heer.

Ik, de Heer, zegen jullie allen;

IXΘΥΣ 

16 augustus 1988

Heer?

Ik Ben, twijfel nooit, Ik ben het, Jezus Christus; Ik heb je vanaf Mijn Kruis geroepen, Ik heb je geroepen in Mijn Doodsstrijd om je te laten zien wat er vandaag geworden is van Mij, Die het Hoofd van de Kerk is; het Beeld van Mijzelf dood in Mijn Moeders Armen¹ liggend, is een symbolische manier om jullie allen te laten zien hoe jullie geloofsafval Mijn Kerk heeft verraden;

je ziet dochter, Ik leidde je daarheen om het juiste beeld te zien van de tegenwoordige Kerk; je hebt het verdriet van Mijn Moeder gezien en in Haar Armen, Mijn Dode Lichaam, verraden, gekneusd, gegeseld, doorstoken en gekruisigd, en dit is precies het beeld van Mijn Kerk vandaag; Mijn Moeder weent om Haar met Tranen van Bloed, zoals Zij weende over Mijn Lichaam op Golgotha, maar binnen zeer korte tijd zal Zij² vernieuwd worden, verheerlijkt en verzezen zijn zoals Ik, de Heer, Verzezen was; Ze zal niet langer in deze betreurenswaardige toestand blijven; Mijn vijanden hadden Mijn Tempel verwoest, maar met Mijn Macht die neerdaalde van Boven en met Mijn Genade, heb Ik, de Heer, Mijn Tempel in slechts drie dagen herbouwd;

Ik beloof je dat Mijn Kerk herleven zal en Ik zal Haar vernieuwen en

¹ Het beeld van de H. Maria en Jezus, na de kruisafname in de San Silvestro in Rome.

² De Kerk.

verheerlijken zoals Ik Verheerlijkt werd; Ik zal Mijn Tempel herbouwen, en Onkreukbaarheid zal Haar lendendoek zijn rond haar middel, en Trouw de gordel rond haar heupen;¹ en Zuiverheid zal haar Toorts zijn, om al diegenen die Mijn Naam onteerden, te leiden in Haar Licht en hen te zuiveren; want Ik, de Heer der Heren, het Lam, zal in Haar leven en Ze zal door de Haren ontvangen worden, zoals Ik ontvangen werd door de Mijnen na Mijn Verrijzenis; en, zoals een moeder die haar kind troost, zal ook Ik jou troosten, zelfs nog meer; Ik zal Mijn Armen om je heen slaan met zoveel liefde;

ach, beminde kinderen, Ik bereid jullie een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde om te leven, een Aarde weer gevuld met vruchten die van de Boom des Levens komen; Zijn vruchten zullen de namen dragen van Vrede, Heiligheid en Liefde want Zijn Wortel² is Liefde; dan zullen jullie Mij tegemoet treden, jullie God, vervuld van Mijn Heilige Geest zoals bij het eerste Pinksteren; Mijn Geest zal jullie vervullen met Liefde ... Mijn Tuin zal Ik verfraaien; Ik zal Mijn bloemperken bevoeien; Mijn Dauw van Gerechtigheid zal op jullie neerdalen, beminden, en Mijn Licht zal jullie stengels versterken, en discipline uit laten stralen;

moed, dochter; moed, beminden; Ik weet dat het zwaar is om in de wildernis te leven, maar het Einde van deze Tijden³ is spoedig bij jullie; spoedig zal Ik neerdalen om jullie te zuiveren; Ik, de Heer, zeg jullie plechtig dat Ik jullie bij verrassing zal grijpen, terwijl Ik Mijn

Licht over jullie verspreid; Mijn Hemelen zullen de aarde schokken en allen die Mij beminnen zullen Mij verheerlijken, hun knie buigen en velen zullen zich Mij herinneren en tot Mij terugkeren; dit zal de Grote Beking van de Kerk worden genoemd;

maar, tot Mijn grote verdriet zullen er hardnekkige zielen zijn die Mijn Heilige Naam lasterden en die aan de kant van Mijn tegenstander strijden; die zielen zullen Mij zelfs nog meer verwerpen; als dit gebeurt, zal Satan hen wegvagen en hen met zich meetrekken in het Eeuwige Vuur;

Vassula, voel Mijn Heilig Hart ... er zijn geen menselijke woorden om jou Mijn lijden te beschrijven, want Ik ben een God van Liefde, een God van Barmhartigheid, maar Ik ben ook een God van Gerechtigheid en Ik zal jullie Rechter moeten zijn als Mijn schepping tegen Mij rebelleert; Mijn Ziel is gewond en Mijn Bloed gutst weg in stromen; Ik bemin jullie allen! maar jullie hebben Mij gewond; Ik ben jullie Heilige, maar jullie hebben Mij doorboord; Ik ben jullie Redder, die vandaag vanaf Zijn Kruis tot jullie roept: kom terug bij Mij! keer terug naar Mij! kom en wees heilig zoals Ik Heilig Ben!

kom, kind, Ik ben bij je; houd Mij in je hart en geef Mij rust, wees één met Mij;

Ja, mijn Heer. Ik aanbid U.

aanbid Mij en geef Mij rust, Ik ben zo Vermoeid ...

Ons, wij, Heer?

ja; ons, wij, voor eeuwig;

Amen.

¹ Jes. 11: 5.

² De Leeuw uit de stam Juda, de Wortel van David - Apoc. 5: 5. Deze uitleg werd mij later gegeven, op 1 september 1988.

³ Tijden van Geloofsafval.

(Later:)

(De Heilige Maria:)

Vassula, wees intiem met Mij, noem mij
Mama, heb mijn vrede; Ik bemin je;

*Ik bemin U ook. Leer mij U meer te
beminnen.*

Vassula, Ik heb je in Mijn Heilig Hart
geplaatst;

*Heer, dank U dat U mij deze genade hebt
gegeven U te ontmoeten, U te voelen en U te
zien.*

dit is Mijn gave aan jou; vergeet echter
niet dat deze gave je gegeven is voor
Mijn belangen en Mijn Heerlijkheid;
liefkoos Mij met je liefde; wees voor Mij
een zoete geur met je liefde; troost Mij
met je liefde; verheerlijk Mij, je Heer,
met je liefde; verhef je geest tot Mij en Mij
alleen; Ik ben de Ene en Enige die telt; Ik
ben Alles, Ik ben de Eeuwige, de Alfa en de
Omega, Ik ben Hij-Die-Redt, je Schepper; Ik
ben de Heilige der Heiligen, Ik ben de Geest
van Liefde, kom dus tot Mij; Ik weet hoe
broos je bent, kom tot Mij en bemin Mij; Ik
zal je er altijd aan herinneren dat Ik je God
Ben;

het maakt niet uit hoe zwak en
ellendig je bent; Mijn Sterkte zal je
ondersteunen; dierbaarste ziel, onthoud
nog iets, herinner je dat Ik niemand
nodig heb; Ik ben Mijzelf genoeg om
Mijn Werken te volbrengen, maar Ik
houd ervan Mijn Werken te delen met
Mijn schepping; kijk dus naar Mij en
verheug je, ziel, omdat Ik je heb
begunstigd; er zijn er velen die zouden
verlangen te zien wat jij ziet en het nooit
zagen, te horen wat jij hoort maar het
nooit hoorden, te voelen wat jij voelt en
het nooit voelden, wees dus blij, ziel!

verheug je! overlaad Mij met
lofprijzingen, kroon Mij met kransen van
Liefde; bewierook Mij, tooi Mij met je
kinderlijke woorden van liefde; zegen
Mij, je Heer, en aanbid Mij, beminde;

Mijn Brood zul je altijd van Mij
ontvangen, en ook overvloedig; Ik zal je
ziel voeden; Ik ben je Verlosser en Ik
beloof je dat Ik altijd bij je zal zijn op
deze speciale manier tot het einde;

Wijsheid geeft haar rijkdommen niet
alleen aan de rechtvaardigen, maar ook
aan de onrechtvaardigen; kom;

17 augustus 1988

Mijn Heer?

Ik Ben; Ik ben je Redder, vertrouw Mij
dus; Ik ben door jou gekomen om Mijn
Boodschap van universele Vrede en
Liefde te geven en aan heel Mijn
schepping Mijn Heilig Hart te tonen en
te laten zien hoe Ik jullie bemin;

O Vassula! Mijn Barmhartigheid voor
jullie allen is Groot! dierbaarste zielen,
de tijd voor jullie zuivering komt
naderbij; wat Ik zal doen doe Ik uit
liefde, jullie zuivering zal zijn om jullie te
redden van de poorten van de hel; Ik zal
als een Bliksem op jullie neerdalen en
jullie met Mijn Vuur vernieuwen; Mijn
Geest van Liefde zal jullie redden door
jullie in Liefde te trekken en jullie in een
levende vlam van liefde te verteren; Ik
zal Mijn Geest vanuit de Hemel
uitstorten en jullie bevlekte zielen
zuiveren tot heilige onbevleete zielen,
jullie zuiveren zoals goud in vuur wordt
gezuiverd; jullie zullen de Tijd van
Verlossing herkennen en wanneer Mijn
Geest van Liefde zal neerdalen; zonder
dat dit gebeurt zullen jullie de Nieuwe

Hemelen en de Nieuwe Aarde niet zien die Ik jullie heb voorzegd;

Mijn kind, door Mijn Vuur, door Mijn Liefde, door Mijn Barmhartigheid en door Mijn Gerechtigheid zullen Mijn zaden¹ ontkiemen en opengaan als nieuwe lelies die naar de zon kijken, zoekend naar Mijn Licht en Mijn Dauw; en Ik zal vanuit Mijn Hemelen Mijn Licht uitgieten, jullie verfraaien, en Mijn Dauw zal jullie voeden om een nieuw tijdperk van Liefde te zien;

door Mijn Macht zal Ik alle ongerechtigheid, afwijkingen en kwaad wegvagen; Ik zal op jullie neerdalen als een heftige stroom van reinigend water en al jullie kwaad wegwassen en jullie rechtop laten staan als zuilen van puur goud;

met Mijn Stromen van Vurige Liefde zal Ik alles wat vals en onecht is wegvagen; zoals klei wordt weggewassen door enkele druppels regen, zo zal Mijn Geest van Verheven Liefde jullie zonden wegwassen die jullie ziel bevlekken;

schepping, Ik, je Verlosser, zal je vernieuwen en je Mijn Gave aanbieden; Mijn Gave zal neerdalen uit de Hemel,² Een Stralend Nieuw Jeruzalem, Een Vernieuwde Kerk, Zuiver en Heilig, omdat Ik, die was, is en komt, zal leven in Haar midden en in het diepst van Haar Ziel; jullie zullen Haar allen voelen, kloppend en levend, want Mijn Heilig Hart zal in Haar binnenste kloppen;

Ik, de Heer der Heren, ben als ontvlamd,³ en Mijn Heilig Hart is in gloeiende Vlammen, zo vurig verlangend jullie allen te omhullen, jullie in Mijn

Oven van Liefde te werpen en jullie in totale verrukking en extase van liefde voor Mij, jullie Beminde God, achter te laten!

ja, Ik zal van ieder van jullie een levend altaar maken, gloeiend door Mijn Vuur; O schepping! als Mijn Vuur jullie harten zal ontsteken zullen jullie eindelijk tot Mij uitroepen:

"U bent de Ene-en-Enige-God, de Rechtvaardige, U bent inderdaad het Lam, U bent onze Hemelse Vader, hoe konden wij zo blind zijn? O Heilige der Heiligen, wees-in-ons, leef-in-ons, kom, O Verlosser!"

en op deze uitroep van jullie zal Ik niet aarzelen; Ik zal op jullie neerdalen zo snel als de bliksem en onder jullie wonen; en jullie, beminden, zullen beseffen dat, vanaf Het Begin, jullie de Mijnen waren en Mijn zaad;

Ik zal dan onder jullie zijn en Ik zal over jullie heersen met een eeuwigdurende liefde; Ik zal jullie God zijn en jij, de Mijne; dierbaarste ziel, behandel Mij als je Koning, kroon Mij met je liefde;

wij, ons, kom;

18 augustus 1988

(Boven in het Klooster.)

(Ik vroeg aan de Heer om een groep mensen te helpen die ik ontmoet had en die nu in angst leven. Zij voelen zich achtervolgd door de duivel.)

Heer?

Ik Ben;

¹ Zaden: wij.

² De Heer gaf mij een verstandelijk visioen van miljoenen engelen die neerdaalden uit de hemel en een nieuwe stad droegen als op een dienblad. Een Nieuwe Gezegende Kerk daalde neer uit de hemel.

³ De Heer leek zeer ongeduldig, 'ontbrand'.

dochter, elke ziel kan bevrijd worden maar alleen als zij zichzelf zullen openen en het willen; Ik heb elke ziel deze vrijheid gegeven en hun wil behoort alleen hun toe; nu als een ziel onbuigzaam is en zich niet voor Mij wil openen, hoe zal Ik dan haar hart binnengaan? Ik ben de Heer en God, maar Ik heb jullie allen je vrijheid en je wil gegeven; als jullie geloven en Mij jullie willen aanbieden, jullie aan Mij overgeven, zal Ik jullie hart binnengaan en jullie genezen; Ik zal niet met geweld binnengaan; Ik sta aan hun deur en wacht op hen dat ze haar opendoen en Mij binnenlaten;

19 augustus 1988

*Ik wil U alleen vertellen
hoezeer ik U bemin
en ik wil U danken Heer
voor alles wat U gedaan hebt
en nog voor mij doet.*

*Ik zal nooit of te nimmer in staat zijn U
al deze genaden te vergoeden.*

Heer?

Ik Ben;

bloem, steun op Mij, Ik zal zelfs aan de meest armzaligen geven; Ik ben een Afgrond van Barmhartigheid, maar tot Mijn verdriet, zijn velen van jullie vergeten hoe Ik werkelijk ben; Ik ben geen God van voorkeuren, Ik ben Rechtvaardig; en Ik geef zelfs aan de allerslechtsten;

laat Mijn Heilig Hart van vreugde opspringen! geef Mij je liefde, ook al is ze soms lauw, Ik zal haar aannemen; geef Mij je liefde en Ik zal haar vervolmaken in Mijn Goddelijkheid; kom tot Mij zoals nu, zonder eigenbelang en bied Mij je liefde aan;

wacht niet tot je volmaakt bent om Mij je liefde aan te bieden, wacht niet tot je een heilige bent met Mij je liefde aan te bieden, kom zoals je bent, met al je gebreken, en in Mijn Zuiverheid zal Ik je liefde omvormen tot zuivere liefde, die van boven op jou zal weerspiegelen, kleine ziel, Ik zal alles wat je Mij aanbiedt mooi maken, kom dus tot Mij zoals je bent, en offer Mij je liefde, deze liefde die in zo velen van jullie ontbreekt!

ziel! als je eens wist hoeveel zielen nu in het vagevuur lijden ... bevrijd hen uit het vagevuur om in staat te zijn naar Mij te komen; ze hunkeren ernaar om bij Mij te zijn, maar ze kunnen het niet vanwege de smetten op hun ziel; bevrijd hen door gebeden en door offers; bevrijd hen door Mij te beminnen, door Mij te aanbidden; bevrijd hen door je vast te kluisteren aan Mij en Mijn Kruis; bevrijd hen door daden van liefde; bevrijd hen door Mijn lijden te delen; Vassula, deze zielen smachten naar Mij om weer en voor altijd met Mij verenigd te zijn, maar ze moeten eerst zichzelf zuiveren voordat ze in Mijn Aanwezigheid kunnen zijn;

Heer, U zei: "en weer met Mij verenigd te zijn ..." Zijn ze na hun dood enige tijd bij U geweest?

Ik heb hun ziel van hun lichaam bevrijd, Ik heb hun voor slechts een moment Mijn Heilig Gelaat getoond, en juist op dat moment heb Ik hun ogen ontsluitend en zagen zij Mij in Mijn Zuiverheid en in Mijn Licht, onmiddellijk zagen zij De Waarheid van aangezicht tot aangezicht en beseften hoe besmeurd hun ziel is door zonde; en, ondanks hun brandend verlangen om in Mijn geopende armen¹

¹ Bewijzend dat God van Zijn kant niets in de weg legt; de hindernis komt van onze kant.

te vallen en Mij te volgen, begrepen zij dat dit onmogelijk is voordat hun ziel gereinigd is; dus met een doordringende pijn van verdriet vallen zij terug en bereiden zich voor om gezuiverd te worden; dit doet hen pijn en brandt hen onzegbaar, omdat ze Mij niet kunnen zien, Mijn afwezigheid verteert hen, en de oorzaak van hun grootste lijden in het vagevuur is Mijn Afwezigheid; zij ondergaan ook een ander soort lijden, met vuur, afhankelijk van hun zonden;

bereid van tevoren je ziel voor, schepping, wacht niet totdat de dood je overschaduw; houd je ziel zuiver en zonder smet; voed jezelf met Mijn Lichaam en drink Mijn Bloed zo dikwijls als je kunt; heb dikwijls berouw, wees voorbereid op deze dag; vast, vasten helpt je; luister naar Mijn Stem en bereid je ziel voor alsof onze ontmoeting nog vandaag zou zijn; wacht niet, wachten is slapen, wachten is je lampen zonder olie laten; wees voorbereid je Verlosser te ontmoeten;

Ik bemin jullie allen bij het dwaze af, besef dat Ik door Mijn Peilloze Barmhartigheid, jullie allen wil voorbereiden;

IXΘΥΣ 

(Later:)

(De Heilige Maria.)

Mam?

heb Mijn Vrede;

Ik ben je Mam, ja,¹ Mijn Vassula, Ik heb het gedaan; Mijn tranen en Mijn

smeekbeden tot de Vader hebben je kind gered; bemin de Vader, want Hij is vol Medelijden;

Wat kan ik zeggen? U danken is niet genoeg. Alles wat ik doe of zeg zal niet genoeg zijn!

Mijn kind, geef je helemaal aan Hem over; geef je dikwijls over; dat bevalt God enorm; heb vertrouwen, want je bent in Zijn Handen; Ik zal je mijn Vrede geven; verheerlijk God door Hem te gehoorzamen;

Ik zegen U, Moeder.

Ik zegen jou en je gezin;

(Later, na deze emotie:)

Vassula, Ik wil je zeggen dat spoedig veel dingen die door Mij voorspeld zijn in Fatima zullen gebeuren; Ik ben vol van Genaden en Ik wil ze vanaf dit jaar uitstorten over Mijn kinderen; de tijd is nabij, en vanwege deze korte tijd die nog over is, zal Ik, je Heilige Moeder, dichter bij jullie zijn dan ooit tevoren; Ik wil Mijn Genaden over velen van jullie uitstorten, om jullie mooi te maken en jullie dichter naar Jezus te trekken, die enorm veel lijdt;

ach dochter ... telkens als een ziel naar Ons terugkeert wordt een doorn uit Onze Harten getrokken! telkens als iemand tot Ons uitroept: "Ik bemin U!" wordt een doorn uitgetrokken en vervangen door een bloem;

vrede zij met je, dochter;

Wij, ons?

¹ Maria zei mij hier iets wat mijn oudste zoon betreft. Onze Moeder deed mij begrijpen dat het door Haar smeekbeden tot onze Hemelse Vader was dat mijn oudste zoon zijn ziekte had overleefd. Dit was 13 jaar

geleden. Ik raakte daardoor zeer geëmotioneerd en geschokt.

ja; wij, ons;

20 augustus 1988

Jezus?

Ik Ben;

beminde, deze dagen misleidt Satan velen door openbaringen en verschijningen aan te vallen die van Mij komen; als Ik niet gekomen was om je te bevrijden, zou je nog in zijn klauwen zijn; geloof, geloof in Mijn Barmhartigheid, geloof in Mijn Werken; vergelijk jezelf nu met wat je vroeger was, was het niet door Mij dat je gered werd; Ik ben het Licht, Ik heb je verlost uit de duisternis;

Vassula, Satan is wanhopig en probeert jullie in verwarring te brengen en jullie allen tegen elkaar op te zetten; besef hoe hij werkt; hij probeert jullie allemaal in verwarring te brengen; hij weet hoe Mijn Werken veel zielen redden, en daarom wil hij Mijn plannen verijdelen en vecht hij ertegen; Ik zal altijd dichtbij je zijn, lees Handelingen 2; Mijn Geest wordt van boven gegeven aan velen, maar zoals altijd, wordt Hij door sommigen uitgelachen die niet in staat zijn Zijn mysteries te verklaren;

Ik heb steeds weer gezegd, dat Ik Mijn Geest zal uitstorten over het hele mensdom en dat jullie zullen profeteren; jonge mensen zullen visioenen zien;¹ en jullie oude mensen zullen dromen zien; zelfs over de minsten van jullie² zal Ik Mijn Geest uitstorten; Ik zal voortekens geven aan de hemel boven en tekens op aarde beneden, schepping! heb je deze profetie werkelijk begrepen?

¹ Gewoonlijk zien kinderen in onze dagen visioenen: bv. Medjugorje, Fatima, Garabandal.

² Ik, bij voorbeeld, een niets.

Ik vraag plechtig aan Mijn leraren die niet geloven in de Werken van Wijsheid, te zoeken naar de verborgen betekenis van de spreuken en naar de wijsheid van al de Ouden; ze zouden moeten vragen om vervuld te worden van de Geest van Begrip die hen zal leiden om de Grootheid van Mijn Naam te begrijpen;

pas op voor Satans valstrikken; Ik heb je tevoren gewaarschuwd voor zijn kwaadaardigheid; Mijn kind, Ik, de Heer, bemin je grenzeloos en wil je nooit verloren zien gaan;

Maar Heer, er zijn valse verschijningen en zelfs openbaringen!

ja die zijn er, maar heel spoedig zal Ik ze ontmaskeren en laten zien dat ze vals zijn; welke vader zou naar zijn kind kijken dat jaar na jaar de verkeerde weg op gaat en het niet waarschuwen? of welke vader zou zijn kind bedrogen zien worden en rustig toekijken; zou hij het niet waarschuwen en het de waarheid laten zien? zou Ik dan, die Liefde en Barmhartigheid ben, blijven zwijgen en jullie aan die gevaren blootstellen, en niet naar jullie toesnellen om jullie de waarheid te vertellen? ... probeer het te begrijpen¹ ...

Dank U, mijn God, voor Uw geduld met ons allen. Uw Barmhartigheid is inderdaad Groot.

ach Vassula! als ze alleen maar deze Barmhartigheid van Mij eens begrepen! kom tot Mij;

(Ik voelde zoals Hij wilde dat ik dichtbij Hem zou zijn zodat ik op Hem zou steunen.)

¹ Hier sprak God als een zeer geduldige vader.

Ik wil dat je op Mij steunt; Ik wil dat Mij hele schepping op Mij steunt;

25 augustus 1988

Heer?

Ik Ben;

Vassula, bid voor de terugkeer van Liefde, bid voor de vernieuwing van Mijn Kerk, bid voor haar wedergeboorte; Haar lauwheid van nu zal veranderen in een vlam van liefde; haar onverschilligheid zal omgevormd worden in vurigheid en een vurig verlangen om Mij te kennen en Mij te volgen; haar ontrouw zal veranderen in trouw; haar dorheid zal veranderen in groene weiden en in een fontein van zuiverheid, die Mijn lammeren zal troosten, hun dorst zal lessen en hen zal beschermen; Mijn lammeren zullen in Haar weer warmte vinden, de warmte die Ik Haar eens gegeven had; zij zullen Vrede en Liefde vinden; ze zullen terugkeren;

bid dus voor deze vernieuwing van Mijn Kerk; bid dat de Evangelieën ten volle begrepen worden en dat die gedeelten die eruit gehaald zijn, weer verkondigd worden; bid, Mijn kind, dat Mijn Kerk Herenigd wordt en gekleed wordt in Haar Gewaden-van-Vroeger; bid voor al die misvattingen van Mijn Woord die jullie nu gegeven worden, dat ze ophouden; die verkeerde uitleg is als vergiftigd voedsel voor jullie, Mijn Voedsel is Zuiver en Volwaardig; bid voor Mijn priesters dat ze Mijn Wegen en de weg die Ik echt ben ten volle begrijpen; ze hebben Mij nog niet begrepen, bid dat ze verlicht mogen worden;

o Mijn kind, bid voor Mijn Heerlijkheid, dat uiteindelijk Mijn Heilige Naam weer verheerlijkt mag worden en geëerd door alle Volkeren;

O Jezus, dit alles lijkt mij zo heel ver weg, en Uw komst zelfs nog verder weg!

dochter, heb Mijn Vrede en wees bereid en verlangend om Mij te ontvangen; Ik zeg je heel plechtig, de uren vliegen voorbij, lossen op als schaduwen en jullie leven al in de eerste tekenen van Mijn Terugkeer; de eerste geboorteweën zijn al begonnen, maar als Dwaasheid, lacht Mijn schepping ze weg en ze wijzen Mijn eerste tekenen af, ze weigeren te geloven dat de geboorteweën al begonnen zijn!

dus wijd jezelf aan Mij toe, Mijn kind, en voed je met Mij; Ik zal zorgen dat jou niets ontbreekt; kijk niet naar links of rechts, kom rechtstreeks naar Mij; Ik ben de Heer, Ik zal je Leraar blijven en je Geestelijk Leidsman; je leert van Wijsheid, je leert van Mij, en Ik ben het die de sleutels tot de Wijsheid bezit; Ik laat niemand binnen om Haar te zien wier ogen wijs zijn, Ik geef Haar alleen aan kinderen; Ik laat slechts eenvoudige kinderen toe om in Haar door te dringen en Haar te ontmoeten;

Dank U, mijn Jezus.

26 augustus 1988

(Ik was uitgenodigd om enkele extreme Moslims te ontmoeten, samen met hun twee imams en hun sjeik. Ik ging erheen met een vriend die theoloog is. De hele zaak was opgezet om mij te veroordelen en om in het geheim bij mij de duivel uit te drijven, wat ze ook deden; omdat ze geen kwade geest in mij vonden, verloren ze hun zelfbeheersing

en werden zeer agressief, vooral toen ik een Boodschap voor hen ontving, een boodschap van liefde.

En het feit dat ik totaal kalm was maakte hen nog woedender en ze beschuldigden mij van leugens en bedrog. Ze zeiden dat U, mijn Heer, "geen God van Liefde bent." Ik en mijn vriend, de theoloog, stonden rustig op en wij verlieten hen. Als we niet in Zwitserland geweest waren, zouden ze ons hebben gedood.)

Heer?

Mijn Vassula, Liefde komt op de eerste plaats; Ik ben een God van Liefde; herinner je je hoe Ik je leerde dat Liefde De Wortel is? Ik heb je een voorbeeld gegeven van een goede boom die goede vruchten draagt; deze boom is De Volmaakte Boom, omdat zijn wortel Liefde is; al zijn takken zijn deugden en ze zijn allemaal goed; zonder de Wortel van Liefde zal deze boom geen deugden hebben en dus geen vruchten; wanneer je een boom ziet die dor is of met rotte vruchten, weet, Mijn kind, dat zijn wortel komt uit het gemeenste kwaad dat er bestaat;

Ik zeg je plechtig, dat de Wortel van alle deugden LIEFDE genoemd wordt; Ik ben Liefde, Ik ben De Wortel die je voedt, je mooi maakt; kom en wees in Mij en je zult leven voor eeuwig!

29 augustus 1988

Jezus?

Ik Ben, vrede zij met je;

besef hoezeer Ik je begunstigd heb door je tot Mij op te heffen; Mijn Vassula, Ik wil Mijn leraren herinneren aan Mijn Overvloedige Liefde; Ik wil hen eraan herinneren dat Ik zachtmoedig en

beminnelijk ben, vol tederheid; Ik onderricht met liefde, Ik heb jou onderricht met liefde; Ik heb je opgevoed met liefde, meegaandheid en geduld; Ik heb je dikwijls gevraagd of je bereid was Mijn Werken voort te zetten; Ik, de Heer, heb je vrijheid gerespecteerd, Ik heb je nooit gedwongen, Ik was nooit bars tegen je; Ik voedde je met liefde en zoveel tederheid; Ik heb Mijn leerlingen geleerd om Mijn Wijze van onderrichten na te volgen en deze methode van onderrichten te ontwikkelen; Ik heb hun geleerd Mijn lammeren met zachtheid en liefde tot Mij te leiden;

hoe is het mogelijk dat vandaag Mijn wijze van onderricht vergeten is? hoe is het mogelijk dat Mijn Huis een plaats van dorheid en onbuigzaamheid is geworden, met verlies van alles wat goddelijk was? Mijn Huis is vandaag onvruchtbaar en nalatig door menselijke voorschriften en menselijk denken, het ligt in de vernieling! Mijn Huis wordt geregeerd volgens regels waardoor 'vrijheid' niets meer betekent;

Mijn Vassula, Mijn duif, je bent vrij omdat je met Mij bent; Ik ben je Meester; Ik leid je, maar in vrijheid, Ik heb je nooit gedwongen voor Mij te werken, Ik ben je nooit Mijn werken komen opleggen; Mijn manier is totaal verschillend van al diegenen die de verantwoordelijkheid hebben voor anderen; Ik die de Heer ben en over je regeer, benaderde je altijd met deze woorden: "sta Mij toe ...";

Mijn Huis moet veranderen, Mijn Huis moet zich Mijn Wegen herinneren; Ik ben Liefde;

5 september 1988

(Vroeg in de ochtend vertelde de Heer mij dat ik spoedig door enkele plaatselijke priesters afgewezen zal worden.)

Heer, zal ik werkelijk weer afgewezen worden door enkele priesters? Heer?

Ik Ben; vrees niet, spoedig zal alles aan het licht komen en allen die je afwezen, en weigerden in Mijn Boodschap te geloven, zullen tot de Vader om vergeving bidden;

Vassula, als ze 'blind' waren geweest, zou Ik hen genezen hebben, maar zij zeggen dat ze kunnen 'zien'; zij stammen af van diezelfde blinde leiders uit de tijd dat Ik op aarde was; Mijn kind, als ze geleefd hadden in de tijd dat Ik op aarde was, zouden ze bij degenen zijn geweest die Mij kruisigden, zij zouden meegedaan hebben aan hun werk, zij zouden behoord hebben tot degenen die de profeten stenigden en tot zwijgen brachten; waarom, welk verschil is er tussen nu en toen? ze zeggen in Mij te geloven, maar verwerpen wat van de Geest komt, en zo verwerpen ze Mij weer; jij komt van Mij met Mijn Boodschap, maar evenals de Schriftgeleerden en Farizeeën eisen zij bewijzen, solide bewijzen;

bereid je voor, Mijn kind, bereid je rug voor op een geseling; Ik, de Heer, stond hen toe Mijn rug te geselen, bied hen dus ook de jouwe aan; laat ze hun fouten herhalen daar ze weigeren te luisteren; Ik, de Heer, werd afgewezen en tenslotte aan het hout genageld, wees dus ook gedwee en deel Mijn Kruis; vandaag is het net als gisteren; wie Ik ook zend, zij nemen hen kritisch op, zij vervolgen of verwerpen hen; het bloed van hen die Ik zond wordt voortdurend vergoten vanaf het bloed van Abel tot deze generatie!

zoals Ik de Schriftgeleerden en Farizeeën gewaarschuwd heb, zo waarschuw Ik vandaag hen die Mijn boodschappers vervolgen en Mijn Woord veroordelen; Ik waarschuw hen die de Geest weglachen; Ik zeg hen nogmaals dat, "jullie eigen getuigenis tegen jullie pleit, niet één van jullie is veranderd, jullie werken blijven hetzelfde, jullie manier van denken pleit tegen jullie; leiders! die geestelijke boodschappen prediken en toch negeren wat van de Geest komt! leiders! die Mijn lammeren voeden met Mijn Vlees, maar hen Mijn Bloed onthouden!¹ zijn jullie Mijn aanwijzingen vergeten?"

Mijn Vassula, Ik zal je Mijn doornen laten voelen, Ik zal je laten voelen hoe het verstand regeert in de harten van deze priesters, Ik zal jou aan hen bekend maken; Ik voed je met Mijn Brood; wees één met Mij, voel Mijn doornen en laten ze ook jouw doornen zijn; laat iedere nagel je ziel doorboren zoals ze Mij doorboorden; Ik heb je gewaarschuwd, wees nu voorbereid op de geseling, maar bedenk, dat Mijn Rug ook blootgesteld is aan hen en wat ze jou ook aandoen, doen ze ook Mij aan;

wij, ons?

Ja, Heer.

(Drie uur later ontving ik het nieuws: een van de priesters die ik vertrouwde en waarvan ik dacht dat hij geloofde in Gods Boodschap had mij 'verraden'. Hij geloofde helemaal niet, maar had het de hele tijd slechts voorgewend. Hij zei gewoon: "God openbaart Zich niet op deze manier, niet aan dit soort persoon." Dit deed erg veel pijn omdat ik dacht dat hij mij begreep en een vriend was. Ik verloor een 'vriend' ...

¹ Alles wat onderlijnd is werd boos geschreeuwd.

Dit nieuws ontving ik van een andere vriend.)

6 september 1988

Heer?

Ik Ben; Ik had je gewaarschuwd, Mijn kind, voor dit verraad;

kom, steun op Mij; laat het bekend zijn hoe nietszeggend de argumenten zijn van hen die tegen je zeggen dat dit niet van Mij komt; hun ijver is misleid; ze lijken Mijn Gerechtigheid niet duidelijk te zien en verkondigen alleen hun eigen ideeën;

de Schrift zegt: “de voetstappen van hen die goed nieuws brengen hebben een welkom geluid”, en voor hen die verbaasd zijn over het soort instrumenten dat Ik kies, zegt de Schrift: “Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten en Ik heb Mijzelf geopenbaard aan hen die Mij niet raadpleegden;”

Hij heeft evenwel een goed argument. Ik ben werkelijk de verkeerde persoon om deze ‘gave’ te hebben. Ik ben niet goed. En toch vroeg mijn vriendin, Beatrice, aan hem, “En hoe is het dan met Maria Magdalena?” Hij antwoordde, “O ja, maar die bekeerde zich later”. Dus hij gelooft niet dat ik bekeerd ben?

wees in vrede; Ik heb je geplaatst in Mijn Heilig Hart;

Als hij tweeduizend jaar eerder geleefd had, zou hij deelgenomen hebben aan mijn steniging, als zondaar.

dit zou Ik niet hebben toegestaan, Ik zou dezelfde woorden gezegd hebben die Ik eens zei, “laat wie zonder zonde is de

eerste steen werpen”; open jullie harten! niet jullie verstand!

Vassula, steun op Mij, je Verlosser; bid voor hen wier harten gesloten blijven; bid voor hen die hun oren sluiten;

Ja, Heer.

bereid je voor op de rest van Mijn Passie; herinner je, Ik heb je de grootte van je kruis laten zien;

Ja, Heer.

maar jij en Ik zullen het samen delen; niets zal tevergeefs zijn; Ik zal je helpen je zending te volbrengen, dan ... naar Mij zul je vliegen, ja!¹

kom, Ik ben Aanwezig; wij, ons?

Ja, Heer.

(later:)

Mijn Heer?

Ik Ben; kijk in Mijn Ogen en kijk niet links of rechts; kijk naar Mij, je Heer; Ik ben de Weg, de Waarheid en het Eeuwige Leven; herinner je met welke grote liefde Ik je Mijn Woord heb onderwezen; en alles wat je weet, weet je, van Mij;

Mijn hele Koninkrijk is vol wonderen; Ik ben de Alfa en de Omega, bemin Mij ... behandel Mij als een Koning door Mij iedere druppel liefde aan te bieden die je hebt; Ik heb je geschapen om Mij te beminnen; laat alle liefde die je hebt, alleen voor Mij zijn;¹ Ik weet hoe zwak

¹ Jezus leek gelukkig.

¹ Door God te leren beminnen, leren we ook elkaar te beminnen.

en ellendig je bent zonder Mij, maar Ik weet ook dat Ik in Mijn Handen slechts een kind heb en een niets waar Mijn Geest vrij kan ademen in deze ruimte die jij Mij geeft; sta Mijn Geest toe om je te kneden en te vormen, alles wat je leert komt van Wijsheid en Ik ben Wijsheid;

7 september 1988

*Geprezen zij de Heer!
Gezegend zij onze Heer!
Ere zij God!*

Ik bemin U Vader tot in de dood.

Heer?

Ik Ben, Mijn kind, luister, wil je doorgaan voor Mij te werken, je Heer?

Als U mij wilt zoals ik ben.

Ik wil je; je onuitsprekelijke zwakheid trekt Mij aan; kom en neem uit Mij op; levend en genezen! je hebt de Waarheid gezien van aangezicht tot aangezicht, Ik heb je genezen, Ik heb je bekeerd, Ik heb je opgetild en je in Mijn Heilig Hart geplaatst; Ik heb je gezegend en wat Ik met jou begonnen ben zal Ik beëindigen; je zult in Mijn Huis blijven en door Mij alleen gevoed worden; Ik heb je ogen gesluiert om je voor het kwaad te behoeden, Ik zou niet willen dat je trots zou worden door alle genaden die Ik jou geef; Ik heb je Mijn Heilig Hart aangeboden als je Thuis, kruip in Zijn diepten, verberg je in Zijn diepten en kom er nooit uit; Ik, je Verlosser zal je daarin verborgen houden tot het einde;

Dank U, Heer.

9 september 1988

Heer, ik vertrouw op U. Wat ik geleerd heb, heb ik van U alleen geleerd. Maar Heer, veel geestelijken bespotten mij, ze weigeren te geloven dat U het bent. Ze wijzen Uw Werken af, de visioenen van kinderen, verschijningen en openbaringen. Alles wordt vertrapt. Ze willen U STIL. Alstublieft, houdt U zich niet afzijdig, Mijn God. Kom spoedig bij ons en help ons, Heer onze Verlosser! Heer?

Ik Ben; Vassula, Mijn raad voor hen die jou onderdrukken is, "tenzij jullie weer worden als kinderen, zullen jullie niet in staat zijn Mijn Koninkrijk binnen te gaan"; Mijn kind, de tijd zal komen waarin elk visioen verkondigd zal worden als waar; Ik heb gezegd, dat er geen onbetekenend visioen, geen bedrieglijke profetie in Mijn Kerk zal zijn; wat Ik heb gezegd, zal spoedig waar blijken te zijn, want wat Ik verklaar zal Ik tijdens jouw leven ten uitvoer brengen;

Dank U, Heer.

wij, ons?

Voor altijd, amen.

10 september 1988

ere zij God! ere zij God!

St. Michaël?

Vassula, Ik zal je dit zeggen, heel deze openbaring komt uit de Mond van de Allerhoogste; wees zeker van Zijn Barmhartigheid;

Dank U, St. Michaël.

(Dit gebeurde terwijl ik tot Sint Michaël zijn gebed bad om het kwaad te bestrijden.)

(Later:)

Heer?

Ik Ben;

Deze film die uitgekomen is, "The Last Temptation of Christ", is een waar schandaal! Wat staat ons nog meer te wachten?

gezegend zijn zij die hem niet willen gaan zien!

(Jezus zweeg nadat Hij dit had gezegd.)

12 september 1988

Mijn Heer?

Ik Ben, vertrouw op Mij;¹

Ik ben altijd met je; niet aan elke ziel is de genade gegeven die jij hebt ontvangen door Mijn Wil; en toch, hoe dikwijls zul je twijfelen? geloof ...

laát hen, die aan je trekken, hun harten zijn gesloten en ze leven in duisternis; waarom een blinde volgen die dieper de wildernis in wandelt? Ik ben de Ene en Enige die jij moet volgen, dus open je oren aangezien je kunt horen; probeer het en begrijp het, voel Mijn Aanwezigheid; waarom kijk je weg als je Mij ziet? volg Mijn blik, kind, ja!² zie je? je kunt het, als je het probeert; verloofde! doe mij een genoegen en denk

na over alles wat Ik je gegeven heb en eer Mij;

Heer, ik ben verschrikkelijk zwak!

bid voor je zwakheid en Ik zal niet wachten; Ik zal je optillen, Mijn beminde; eet Mijn Lichaam, schrijf het op;

(Jezus staat mij toe te schrijven dat wanneer Hij zei, "eet Mijn Lichaam", ik mij herinnerde dat ik de vorige nacht droomde dat ik het Lichaam van Jezus losmaakte van een kruisbeeld (20 cm lang) dat ik heb, en Zijn hele Lichaam at, het kruis leeg achterlatend.)

Ik heb je dit visioen gegeven; je moet Mijn Lichaam eten; Ik heb je Mijn Lichaam aangeboden; drink Mijn Bloed, Ik wil dat je ook Mijn Bloed drinkt;

Vassula, wil je weten waarom je soms twijfelt? het komt omdat jij leeft, jij, als Mijn roos, in een woestijn; een roos overleeft nooit in een woestijn, tenzij ze buitengewone aandacht en zorg krijgt; alles wat haar omringt tast haar aan; Ik ben je Bewaarder die Zijn Ogen nooit van je afwendt, uit vrees dat de verschroeiende winden je zouden verbranden; Ik waak voortdurend over je, en houd je goed in het oog; Ik verjaag je vijanden, opdat ze je niet vertrapen; Ik zie erop toe dat je niets te kort komt; Ik snoei je wanneer Ik moet en maak je grond vruchtbaar;

verloofde van Mijn Ziel, Ik wil je er alleen aan herinneren, nooit te wanhopen, want Ik, de Heer, ben je Bewaarder en zal je nooit in de steek laten in deze woestijn, dus vertrouw op Mij en laat deze wildernis je geen angst aanjagen; heb Mijn Vrede, Ik zal je helpen je geloof in Mij te vermeerderen omdat je het wilt;

¹ Ik zei tegen Jezus, "wat een genade hadden de mensen die in Uw tijd op aarde leefden!"

² Zodra God "kind" zei, voelde ik Hem, ik voelde Zijn Aanwezigheid en mijn hart sprong op van vreugde!

eet van Mij; wij, ons?

Voor altijd ...

en eeuwig,

Wij, ons, Mam?

ja; wij, ons; wees altijd dichtbij Jezus;

Ja, Moeder. Ik wil dichtbij Hem zijn.

kom;

14 september 1988

(Kruisverheffing)

Jezus?

Ik Ben; luister naar Mijn Stem; Ik roep het uit in deze wildernis; allen die willen luisteren zal Ik verheffen en hun zonden zullen weggewassen worden en vergeten worden als stromend water;

wee degenen die hun oren zullen sluiten! en helaas! er zullen velen onder jullie zijn die zondigden, maar die niet zullen luisteren naar Mij, die de Weg ben; jullie hebben Mij verloochend; jullie hebben nu zo lang in zonde gedwaald, alleen de rook van Satan inademend en nu heeft Mijn Naam voor jullie geen betekenis meer; jullie zijn als schaduwen op de grond, toch, hebben jullie in je slechtheid de Waarheid omgekeerd, geholpen door Satan; jullie hebben Mij ontlusterd door jullie evolutietheorie;

Ik heb jullie zoveel waarschuwingen gegeven, Ik heb jullie deze dagen voorzeggd; Ik heb door Mijn Grenzeloze Barmhartigheid jullie tekenen gegeven, maar, niettemin, gaven jullie er de

voorkeur aan je ogen te sluiten voor Mijn Barmhartigheid; leiders! die Mijn Woord kennen en Mij dienen en die het Einde der Tijden¹ herkennen, wetend dat Het dichtbij is, maar uit pure lafheid werkeloos toezien bij de Genaden die Ik over jullie uitstort en menselijke eer prefereren, probeer te begrijpen en zoek nog eens naar de verborgen mysteries van Mijn spreuken; Ik vraag jullie plechtig om de Heilige Geest van onderscheiding te smeken op jullie neer te dalen voor een dieper inzicht in de Kennis;

de dagen zijn geteld en jullie zielen ook; wees voorbereid, verwijder die sluier die Mijn tegenstander op jullie ogen heeft gelegd, want zolang jullie ijdelheid blijft, zal ook jullie schuld op jullie blijven; verneder jezelf en aanvaard Mijn Wegen; antwoord op Mijn Stem die in ondraaglijke pijn roept in deze wildernis;²

kom, Mijn kind, steun op Mij, samen ... samen, zullen wij Mijn doodsangst delen;

Ja, Mijn Heer. Ik wil dit delen.

wij, ons;

Voor eeuwig.

15 september 1988

(Onze Lieve-Vrouw van Smarten)

Heer?

Ik Ben;

¹ In de H. Schrift.

² Toen Jezus dit zei, liet Hij mij ook delen in Zijn doodsstrijd. Jezus lijdt vreselijk ...

Hoe komt het dat zoveel geestelijken Uw Barmhartige Tekenen niet waarderen die U ons in deze dagen geeft? Heer, weet U wat zij zeggen? Zij zeggen dat dit geen Echt Geloof is. Met andere woorden, ze zeggen: "Wij zijn al bekeerd zonder tekenen, dus wij kunnen zonder die tekenen. Dus God, geef ons er maar geen meer. Wij zijn niet geïnteresseerd in zulke buitengewone dingen." In plaats dat ze PLAT ter aarde vallen met hun gezicht op de grond en tot U uitroepen: "Ere zij God! Geprezen zij de Heer! Voor Uw grenzeloze Barmhartigheid! U vervult inderdaad de Schriften!" Wat is Echt Geloof voor hen als zij de Geest afwijzen? Zij argumenteren door te zeggen, "onthoud wat Jezus zei tegen Thomas: 'Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven ...'" Zijn ze vergeten wat de Schrift ook zegt: "Probeer nooit de Geest te onderdrukken, of de Gave van Profetie minachtend te behandelen?" En de Geest waait waar Hij wil. Wanneer deze mensen ertegen argumenteren, schijnen ze niet te beseffen dat zij alleen tegen U argumenteren, Mijn Heer.

Mijn kind, schreeuw luid tot de volkeren; schreeuw! zodat iedereen kan horen:

"hier is jullie God! onze God is bij ons; Hij heeft ons nooit verlaten, Hij is gekomen als een Herder om Zijn kudde te voeden en Zijn lammeren in Zijn armen te verzamelen, want Zijn Koninkrijk is nabij;"

Mijn kleine kudde zal Ik voeden, en met grote liefde hen allen verzamelen, in Mijn armen;

Ze geven niets om Uw Tekenen. Ze horen ervan en leggen ze naast zich neer. Ze schijnen U te willen zeggen op te houden met Uw Tekenen.

niemand hoeft Mij raad te geven; Ik heb geen van deze raadgevers nodig, want hun wijsheid is een schande voor Mij; weet Ik niet hoe jullie te beoordelen en weet Ik niet hoe jullie te voeden? helaas! slechts een restant van jullie is overgebleven die Mijn Geest verwelkomt; hebben ze begrepen hoe ze Mij teleurgesteld hebben door hun tegenwerkende geest? en, door Mij teleurgesteld te hebben zij de Waarheid niet hebben gezien?

zegt de klei tegen degene die hem vormt, "wat ben je aan het maken?" ontvang nederig wat jullie van de Geest ontvangen, aanvaard Mijn Werken en Hun mysteries; Ik wilde Mijn Tekenen in jullie dagen vermeerderen; ontvang dus met vreugde wat jullie van de Geest ontvangen; wees verheugd en ontvang Mij, wees blij in plaats van Mij jullie rug toe te keren; kijk Mij aan en herken Mij! onderdruk Mijn Geest niet, verwelkom Mij liever! helaas voor jullie die Mijn Geest onderdrukken, helaas voor jullie blinde leiders, opgeblazen van IJdelheid; jullie hebben van Mijn Heilige Kerk een woestenij gemaakt! zoek De Waarheid door jullie zelf te onderzoeken, om er zeker van te zijn dat jullie in Het Ware Geloof zijn!

altaar! Ik, de Heer, zal je vlam brandend houden tot het einde; Mijn Werken zijn nog niet beëindigd; kom nu, wij? ons?

Voor eeuwig, amen.

18 september 1988

Mijn God?¹

¹ Ik bemin God zozeer, dat ik mij hier op aarde als een weduwe voel.

Ik Ben; bemin Mij, vrees Mij niet; vrees Mij alleen als je tegen Mij rebelleert; iedere druppel liefde wordt gebruikt om zielen uit het vagevuur te bevrijden, door Mij vurig te beminnen doof je hun vuur,² en bevrijd je hen van hun ondraaglijke pijn; dan kan Ik, de Heer, hen eindelijk ontvangen; dus bemin Mij, verlang naar Mij, aanbid Mij, bevrijd hen de een na de ander; de mensheid moet begrijpen dat liefde de Hemelse Krachten in zich opneemt en de Sleutel is tot vrijheid en leven; begrijp je nu waarom Satan je haat? Mijn Vassula, steun op Mij, niets is tevergeefs; wij, ons?

Voor altijd en eeuwig.

24 september 1988

Mijn God?

Ik Ben; onthoud dat Ik Geest ben en alles wat Ik heb deel Ik met jouw geest; jij en Ik zijn één, verbonden in eenheid van Liefde, aan elkaar gebonden in Liefde; Ik, je God, en jij, Mijn kleintje; Ik, je Schepper, en jij, Mijn schepsel;

laat hen wier harten verhard zijn eraan herinnerd worden dat Mijn Hart heiligt; laat hen weten dat Ik zelfs naamloze mensen roep, mensen zonder deugden, zonder enige verdienste; Ik verander de harten die versteend zijn en wek hen op uit het helemaal niets; Ik kom onverwachts onder de doden en kan hen allen doen opstaan; kijk naar jezelf, Vassula; jouw verdiensten waren geen, en toch uit groot medelijden, heb

² Toen Jezus dit zei, zag ik een visioen van de handen van enkele zielen die brandden en toen gedooft werden.

Ik je opgericht; nu weet je wat Waar Leven in God betekent; Ik ben het Leven;

verheerlijk Mij, Mijn kind, rebelleer nooit tegen Mij; houd Mijn lessen in gedachten;

Heer?

Ik Ben;

Er is iets dat mij hindert. Er is iemand die zegt dat ik voortdurend in zonde leef, omdat ik gescheiden ben en opnieuw getrouwd. Daarom zegt hij dat deze openbaring zeker niet door U gegeven is, mijn God, vanwege mijn voortdurende zonde.

laat de mens zonder zonde zich aan Mij bekendmaken! laat hem naar voren komen en Mij zijn gezicht laten zien;

Ja, mijn God. Help mij: ik weet niet hoe ik op deze uitspraken van deze mensen moet antwoorden.

doe het niet; kom vlug naar Mij; je Vader zorgt voor je; wij, ons, kind?

Voor altijd en eeuwig, amen.

Wijsheid bemint kinderen;

25 september 1988

Mijn God, na enkele van Uw Boodschappen aan L... te hebben gegeven zei hij dat ze gênant zijn om te lezen. Hij voelde zich ongemakkelijk toen hij ze las vanwege de Liefde die U hebt voor mij, Uw schepsel, en de liefde die ik heb voor U, mijn God! Hij zei dat ze shockeren. Heer?

Ik Ben; Ik ben God, Ik ben Liefde; wie er ook zegt dat Mijn Boodschappen schandelijk zijn, veroordeelt alleen Mij en door Mij te veroordelen veroordeelt hij zichzelf;

een ongeestelijk mens heeft niet het vermogen om de Geest te begrijpen door middel van zijn verstand noch kan hij doordringen in de Wijsheid om in staat te zijn de Geest te begrijpen; men moet zijn hart openen en de Geest toestaan binnen te komen en zo zijn geest te ontmoeten; dan zal Mijn Geest zijn geest voeden en zal Wijsheid hem verlichten om te zien wat de Geest is, hoe de Geest werkt, wat de Geest voelt; Ik ben God, Ik ben de Bron van Liefde die jullie allen geschapen heeft vanuit Mijn Onmetelijke Liefde, om Mij te beminnen;

Geprezen zij onze Heer!

26 september 1988

(Boodschap gegeven voor de bijeenkomst van de groep)

Mijn God?

Ik Ben; Mijn Vassula, behandel Mij als een Koning; leid alle zielen tot Mij; zij die willen horen zal Ik opheffen en in Mijn Heilig Hart plaatsen;

beminde;

Ja, Heilige Moeder?

ja, luister naar Mij; Mijn geur verspreid Ik onder jullie;¹ besef dat Onze Aanwezigheid onder jullie is en naar

¹ Velen van hen die deze openbaring volgen, hebben wierook en rozen geroken.

jullie harten luistert, hoezeer beminnen wij jullie! kinderen, Ik ben jullie Moeder; sta Mijn Zoon toe jullie te leiden en te genezen, en jullie te zuiveren, staan jullie jezelf toe door Jezus te worden genezen; ontvang deze genade die Mijn Zoon jullie aanbiedt; begrijp waarom Hij iedere ziel zoekt; Jezus bemint jullie grenzeloos!

Ik, de Moeder van heel de mensheid, de Moeder van jullie Verlosser ben dichtbij jullie, kinderen, en altijd bereid jullie te helpen; kom! open jullie harten voor Ons; Wij zijn jullie Heilige Familie, ontvang Onze Vrede; Jezus en Ik zegenen jullie allen;

Ik zegen U, Heilige Moeder, Moeder van God.

27 september 1988

Jezus?

Ik Ben;

volg Mijn aanwijzingen die je gegeven zijn en laat Mij spreken; blij blootsvoets,² een niemand; herken Mijn geëffend Pad; Mijn Pad is recht, kijk dus niet links noch rechts; Ik heb je inderdaad in Mijn mysteries ingewijd, Ik heb je gekozen om Mijn Schrijftafel te zijn, Ik heb je blootsvoets Mijn Huis binnengeleid om Petrus te ontmoeten;

Mijn Boodschap van Vrede en Liefde zal Mijn vijanden ontwapenen; wacht maar af en je zal zien, Ik heb Mijn Werken nog niet beëindigd; Mijn Huis is vandaag een ruïne, maar het ergste moet nog komen;

de Kaïns die in Mijn Lichaam leven en die de doornen in Mijn Hoofd zijn, vol grootspraak, zullen proberen Mijn Abels te vermoorden; diezelfde Abels die Mijn

² Nederig en eenvoudig.

Geest begrijpen en Mij oprecht beminnen; maar voorwaar Ik zeg je dat hun grootspraak werkelijk veranderen zal in rouw en dat Mijn Vuur deze ontrouwe dienaren zal verbranden, want wat hebben zij Mij nu aan te bieden? zij trappen op Mijn Geest, geleid door hun eigen verlangens en fanatisme; hun ontrouw leidt hen op dwaalwegen en ze kunnen niet meer duidelijk zien;

Vassula, schrijf je vraag op want die vraag is de vraag van velen van jullie;

Heer, zijn er geen goede dienaren meer over? Dienaren die U echt beminnen en eerlijk zijn?

er zijn er maar weinig over die Mij echt beminnen en slechts een handvol die Mijn Geest begrijpt, deze zielen verzachten Mijn Wonden en Mijn Heilig Hart is hun Thuis;

Heer, en hoe staat het met de leken?

ook van hen zijn er zeer weinig over die in Mij geloven en die geloven in Mijn Werken van Voorzienigheid, maar de meerderheid heeft Mij verlaten, hun God; en in de diepten van Mijn Heilig Hart ligt de punt van de lans, deze punt die de oorzaak is van zoveel bloeding; vandaag, vertel Ik je dat hij een deel van de oorzaak van Mijn lijden is; Ik, de Heer, zal hem bij verrassing overrompelen; Ik zal plotseling, zonder dat iemand Mij verwacht, Mijn Tempel binnengaan; deze dagen zijn geteld; Ik zal neerdalen als een Bliksem, en Jeruzalem zuiveren, dat tot een hoop stof ineem zal vallen, allen met zich meeslepend die Mij niet beminnen; Ik zal haar Rechter zijn en haar streng oordelen;

maar allen die onder Mijn Heilige Naam trouw zijn gebleven, zal Ik, de Heer, opwekken en in Mijn Nieuwe Jeruzalem plaatsen; zij hoeven niet bang te zijn, daar zij Mijn voorschriften hebben opgevolgd en Mijn Wet; ofschoon zij onderdrukt werden, en hun roepen naar Mij verstikt werd door Mijn vijanden, heb Ik hen toch gehoord; Mijn Ogen verlieten die heiligen nooit; zij vreesden Mij, zij prezen Mij en bleven trouw aan Mijn Woord en deelden alle middelen met elkaar die Ik hun gegeven had en deden goede werken die Mij behagen;

bemide schepping, je leeft in het Einde der Tijden,¹ Ik had je gewaarschuwd dat er in deze tijden mensen zullen zijn die de spot drijven met de godsdienst, die de Geest van profetie onderdrukken, die de zieners belachelijk maken, zodat ze hun eigen bedrieglijke leer vol slechtheid kunnen aanhouden; hun bekwaamheden leiden tot verdorven uitvindingen die hen tot dwaling leiden; als minnaars van het kwaad, kunnen zij niet enige zuiverheid van geest vasthouden; als Dwaasheid worden zij getrokken tot misleidende ceremoniën en zwarte missen, Satan aanbeddend; óf zij leiden een leven van groot kwaad, want hun onwetendheid is zodanig dat ze daardoor alleen hun eigen levens veroordelen; daar zij hun oren gesloten hebben en weigeren de Waarheid te zien, en Mij als hun God te erkennen, heeft hun zonde hen tot verdorvenheid gebracht en tot bederf van hun eigen ziel;

er is ook gezegd, dat in jullie tijden, slechts een handvol van Mijn dienaren Mij trouw zal blijven, het Evangelie zal prediken zoals het gepreekt zou moeten

¹ Einde van een tijdperk, niet het einde van de wereld.

worden, en dat velen tot rationalisme zullen vervallen en Mij door hun ontrouw zullen verraden; dit rationalisme heeft van Mijn Kerk een woestijn gemaakt, heeft Haar tot een ruïne gebracht in Wier diepten adders nestelen;

voor hen die Mijn Naam ontheiligen en die in aardse glorie op hun troon zitten hun dorst naar geld verzadigend, hun eigen interessen zoekend in plaats van de Mijne, roep Ik uit in de wildernis die jullie hebben bereid, bij Mij te komen en berouw te hebben vóór de dag van zuivering; Ik, de Heer, waarschuw jullie Mijn Geest van Waarheid niet te onderdrukken die via dit zwakke instrument spreekt; Ik vraag Mijn Kerk plechtig om zich de omstandigheden te herinneren, waaronder Ik en Mijn leerlingen werkten en waar onze hoofden rustten; paleizen hadden we niet! geen! paleizen waren er voor koningen, maar niet voor Mij of voor Mijn leerlingen!

Heer, degenen die U bedoelt en die zich hierin herkennen, zullen dit gedeelte niet graag horen en het zal voor hen een reden temeer zijn om deze boodschap te onderdrukken.

dat is waar; sommigen van hen zullen Mijn woorden niet graag horen; zij verstikken Mij en Mijn Huis met hun ijdele glorie; Mijn Huis en Ik stikken door hun meineden; Ik heb geen ruimte om te ademen, ze hebben alle ramen van Mijn Huis gesloten en Mijn Licht kan er niet in binnendringen noch kan Mijn Geest naar binnen waaien om de lucht te reinigen; deze zielen zijn als zout dat zijn smaak verloren heeft; ze zijn als vuil glas, dat Mijn Licht belet erin binnen te

komen, ze verhinderen Mijn Heiligheid hen te zuiveren;

de dampen van Satan zijn in deze dagen als mist die binnendringt door sleutelgaten en tussen scharnieren; omdat zijn dampen dodelijk zijn, vraag Ik jullie plechtig je offers en gebeden te verdubbelen; er moet geweldig veel genoegdoening gegeven worden door hen die Mij beminnen; Satan heeft in zijn woede dit jaar zijn aanvallen op Mijn Kerk verdubbeld; in het Mariale jaar verkoos hij om een gedeelte van Mijn Kerk af te scheiden; Ik had je dit schisma voorspeld en dat temidden van dit alles jullie in Mijn Huis moesten afdalen;

neem nu Mijn Hand en wandel met Mij; deel Mijn Kruis, Mijn Vassula; Mijn Werken zijn nog niet voltooid; wees in Vrede, Ik, de Heer, geef je Mijn Vrede, kind; denk eraan, glimlach in Mijn Aanwezigheid, vergeet Mijn Aanwezigheid nooit; zeg Mij een Kyrie eleison; maak Mij blij, Ik heb jou zoveel gegeven!

Ja, mijn Heer;

*U hebt mij zoveel gegeven,
ik bemin U Heilige der Heiligen,
U hebt mij zoveel goede dingen gegeven
dat ik ze steeds allemaal bekend wil maken,
maar het zijn er meer dan ik kan tellen;
U opende mijn oor om U te horen,
U hebt mij uit de doden opgewekt,*

*mogen Uw liefde en trouw mij steeds
bewaren,*

*moge U alles wat U aan mij gedaan hebt,
ook aan mijn broeders doen,
laat hen er ook in delen Heer.*

Mijn kind, Ik roep jullie allen, Ik zoek ieder van jullie, sta Mij toe jullie harten binnen te gaan en Ik zal ieder van jullie genezen;

kom, rust nu; Ik ben altijd bij je, vergeet dit nooit!

29 september 1988

(Feestdag van de Heilige Aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël)

(Ik bad tot St. Michaël.)

(St. Michaël:)

glorie zij de Allerhoogste, want Hij heeft je uit de dood opgewekt; je moet altijd op je hoede zijn voor Satan, wees je bewust van de Heer; bid tot Mij;

Het exorcismegebed van Sint Michaël?

ja; als Gods schepping eens wist hoe dit gebed het kwaad bestrijdt, zou ze het dagelijks gebeden hebben; wees steeds voorbereid op het Woord van de Heer; de Eeuwige bemint je; prijs Hem!

Ach Sint Michaël, dank U dat U ons beschermt en voor ons strijdt. Mijn Heer?

Ik Ben; onthoud, dat je omgeving een wildernis is;

Vassula, heb berouw en belijd je zonden voor Mij; Ik luister,¹ Ik vergeef je volledig, Ik vergeef je zonden die je ziel bevleekten; heb Mijn Vrede; Ik wens dit tegenover heel Mijn schepping te benadrukken;

Ik heb jullie allen Mijn Wet gegeven; deze Wet moet door jullie allen gehoorzaamd worden; Ik heb jullie leraren gegeven die in Mijn Kerk dienen; die moeten jullie leiden en jullie leren hoe belangrijk het is Mij te Ontvangen in de Heilige Communie; ontvang Mijn

Bloed en Mijn Lichaam; Mijn Bloed werd niet voor niets in Stromen vergoten, Mijn Bloed werd voor jullie vergoten om Het te drinken; deze dienaren zouden jullie Mijn Bloed niet moeten onthouden; Mijn Bloed werd vergoten voor jullie Verlossing, jullie moeten ook Mijn Bloed drinken; kom dus en drink Mij en jullie zullen dorsten naar meer; gehoorzaam Mijn woorden van Mijn Laatste Avondmaal, en als jullie tot Mij komen, bedenk dan van tevoren, hoe jullie Mij zullen ontvangen; onderzoek jezelf, bezin jezelf, eer Mij ten volle door berouw en veelvuldig biechten; Ik heb jullie biechtvaders gegeven; als jullie, Mijn beminden, voor hen belijden, belijden jullie slechts voor Mij, het is voor Mij dat jullie biechten; behandel het Bloed van het Verbond niet alsof Het niet Heilig was;

herinner je Mijn Heilige Aanwezigheid, wij, ons;

Ja.

wij, ons;

Ja, Heilige Moeder.

(Later:)

Vassula,

St. Michaël?

ja, Ik ben het; Ik wilde dat je mijn feestdag viert en ook die van St. Gabriël en St. Rafaël met dit nieuwe exorcismegebed; laat het drukken en verspreid deze gebeden; jouw tijdperk heeft ze wanhopig nodig; Ik gehoorzaam aan de wil van de Allerhoogste, ere zij God;

¹ Ik biechtte voor God.

Ere zij God, gezegend zij onze Heer.

Mijn kind, Ik ben het, de Heer; wees altijd waakzaam als je deze gebeden bidt! Ik, de Heer, bemin je omdat je naar Mij luistert; twijfel nooit, Ik zal je ziel voeden; kom, wees één met Mij;
wij, ons;

Voor altijd ...

en eeuwig;

Amen.

wij, ons;

Voor altijd ...

en eeuwig, amen;

Heilige Maria ik zegen U.

30 september 1988

(Glorie zij God voor de volledige bekering van een vrijmetselaar en ook van een Jehova-getuige. Glorie zij God voor de vorige bekeringen en ook voor de meest recente.)

J E S U S 

Zullen er massa's naar U terugkeren, Heer?

Ik Ben; je offer heeft Mij behaagd; Ik ben je Herder en Ik kom Mijn lammeren verzamelen en beschermen; voed Mijn lammeren; verspreid Mijn Boodschap; kom, jij en Ik, Ik en jij, in eenheid van Liefde;

¹ De Naam Jezus en het hart zijn geschreven met mijn eigen bloed als een klein offer.

5 oktober 1988

Mijn Heer?

Ik Ben; Ik ben het, de Heer, die jullie allen bemint met een eeuwigdurende liefde, Ik ben echt altijd onder jullie Aanwezig;

sinds het begin van de tijden, telkens wanneer Mijn kinderen tot opstandigheid vervielen, ben Ik, de Heer, neergedaald via heel zwakke instrumenten om hen Mijn waarschuwing te geven en hen naar Mij terug te brengen; Ik, God, werkte altijd op dezelfde wijze; Ik daalde neer als een Hamer om de rotsen te breken, om de harde korst te breken die het hart van Mijn schepping bedekt; Ik openbaarde Mij altijd wanneer Mijn schepping Mijn hulp nodig had, of wanneer zij zeer laag viel, zo dichtbij als mogelijk aan Satans poorten;

Mijn Vassula, door Mijn hele Boodschap van Vrede en Liefde roep Ik, Ik roep en schreeuw het uit in grote doodstrijd tot jullie allen, om naar Mij terug te keren en berouw te hebben; Ik schreeuw het uit in deze wildernis, maar Mijn Stem klinkt als een echo, weerkaatsend in een leegte ... als jullie Mij tenminste zouden willen horen en jullie harten openen zodat Ik jullie kan genezen!

Ik daal neer in deze Grote Wildernis, op zoek naar Mijn overgebleven bloemen, maar Ik struikel alleen over rotsen, rots na rots; Ik draai Mij hoopvol om, maar Ik zie slechts doornen en distels die Mij en de weinigen die Mij beminnen, schrammen; Ik zoek naar liefde, maar Ik vind haat; Ik moet getroost worden, maar Ik vind geen

troost; Ik dorst naar medelijden, maar Ik vind slechts bespotting; Ik vind geen liefde, Ik vind geen hoop, geen geloof in deze generatie,¹ want ze zijn opgehouden Mij te aanbidden; al Mijn angst is werkelijkheid geworden! O tijdperk van helemaal geen geloof! van geen hoop! van geen liefde! jullie zijn opgehouden Mij te aanbidden en Mijn Heilige Naam betekent nu niets meer voor jullie! ja, Mijn Naam is zonder betekenis voor jullie ... als jullie Mijn wegen gevolgd hadden en geluisterd hadden naar Mijn kreten, zou heel deze wildernis er niet zijn geweest; Ik vraag aan hen die Mij beminnen, te bidden voor jullie broeders die dat niet doen; herhaal niet de fouten die jullie voorouders begingen op de dag van de Opstand, die dag van de Bekoring in de wildernis;

Mijn groene weiden van lang geleden liggen onvruchtbaar en verlaten en Mijn kleine kudde is geslagen door haar eigen herders, en door hen verstrooid ... waarom Mij tergen? waarom? elke generatie die Mij afgewezen heeft is gestraft; maar jullie gedachten zijn slecht, aangezien jullie niet ophouden jezelf te bedriegen door te denken dat jullie het beter doen dan de Farizeeën, en zeggen: "als wij toen geleefd hadden, zouden we nooit meegewerkt hebben aan hun slechte daden, ons geloof zou ons hebben gered!" Ik zeg jullie vandaag dit: jullie ontvangen Mij niet veel anders dan in die dagen toen Ik bij jullie was in het vlees, velen van jullie hebben Mijn Boodschappen² veroordeeld nog voordat jullie wisten wat ze inhielden!!

dochter, Ik kwam bij hen in hun wildernis om hun te zeggen dat Ik de

Messias was die zij verwachtten, maar zij geloofden Mij niet, verwierpen Mij, zij vervolgden Mij en kruisigden Mij; vandaag komt Mijn Heilige Geest bij jullie in jullie duisternis, maar jullie slagen er niet in Zijn Werken aan te nemen door jullie ongehoorzaamheid en de aantrekking van de zonde die zich in jullie heeft opgehoopt;

de wildernis van jullie tijdperk heeft alle andere wildernissen overtroffen; waarom zijn ze verbaasd en zelfs geërgerd en verveeld tegenover Mijn Geest die neerdaalt om hen te verlichten? hun loomheid heeft woestijn na woestijn laten ontstaan! rots na rots! Ik stik en verstik bij het zien hoe de zo weinige overgebleven bloemen door deze opstandelingen worden vertrapt! Vassula, als het niet was omwille van je Heilige Moeder die Mijn Arm ervan weerhouden heeft hen te slaan, en als het niet was vanwege Mijn Onpeilbare Barmhartigheid, zou Ik, die ook een God van Gerechtigheid ben, hen al lang geleden geslagen hebben; want deze generatie heeft een nieuw Sodom en Gomorra onder zichzelf geschapen;

ze zijn zelfs zo ver gegaan te geloven dat de rampen die hen nu treffen van Mij komen; ze hebben nooit begrepen hoe kwaad kwaad aantrekt en dat ze nu betalen met hun eigen munt;

Ik wil dat al degenen die Mij beminnen bidden, bidden, bidden dat er een einde komt aan deze Opstandigheid; Ik wens Mijn vrienden te bemoedigen om door te gaan met hun goede werken;³ Ik zegen allen die Mijn graankorrels van Vrede en Liefde uitstrooien; vertrouw helemaal op Mij tot het eind; Ik vraag jullie ook plechtig om te bidden om Mijn

¹ Het is niet alleen tegenover God dat we dit doen, maar ook onder elkaar.

² De tegenwoordige openbaringen, verschijningen en tekenen.

³ Al die 'nieuwe leerlingen' die helpen met vertalingen, fotokopiëren, en het werk en de verspreiding van deze openbaring.

Heilige Geest van Begrip om jullie allen te verlichten; hoelang nog zullen ze de Schriften niet begrijpen? hoelang nog zullen ze Mijn Mysteries afwijzen? vind Mijn Vruchten in de Spreuken; begrijp, en als jullie er moeite mee hebben om te begrijpen, vraag dan Mijn Heilige Geest van Inzicht op jullie neer te dalen; veel van Mijn Mysteries liggen nog verborgen en worden ontsloten in Mijn Wijsheidsboeken;¹

Ik beloof jullie dat Liefde zal terugkeren als Liefde en onder jullie zal leven; Ik zal Mijn Huis herstellen, Ik zal jullie een Nieuw Jeruzalem brengen; een Stad van Rechtschapenheid, een Getrouwe Stad, want Gerechtigheid zal zegevieren; kom, verzamel Mijn Oogst; vrienden, haal deze Oogst binnen die Ik in het geheim heb klaar gemaakt; verzamel Mijn Werken en verspreid ze; ze zullen de woestijnwinden verfrissen; ze zullen de dorre grond bevloeien en weer leven brengen in deze Wildernis; bid, Mijn Vassula, om Mijn Terugkeer;

O God, ja! KOM! KOM bij ons,! O Heer, kom terug bij ons!!

dat zal Ik, zeer spoedig; Mijn Terugkeer is nu niet ver meer; zeg tegen alle anderen te bidden om Mijn Terugkeer; Ik, de Heer Jezus Christus, de Redder, zal alles herstellen wat beschadigd is en nog beschadigd zal worden; vergeet niet de Grote Beproeving die Mijn Kerk zal ondergaan voordat Ik Haar geheel vernieuw ...

dus, Mijn kind, sta Mij toe je te gebruiken als Mijn schrijftafel; deel Mijn Kruis van Vrede, van Liefde, met Mij je Heer; wij, ons, voor eeuwig;

¹ Hier voelde ik mij plotseling weer een weduwe, en ik schreeuwde het uit naar de Heer: KOM HEER! Ik verlang de Heer.

Ja, Heer.

wij, ons?

Ja, Mijn Heilige Moeder, voor eeuwig.

(Een Boodschap, gegeven aan een groep die mij ontmoet, om aan hen voor te lezen:)

Mijn Overvloedige Liefde zal ieder van jullie zoeken, Ik ben niet ver van jullie, we eten samen ... we doen dingen samen ... voel dus Mijn Aanwezigheid; keer terug naar Mij en Ik zal ook terugkeren naar jullie;² Mijn Aanwezigheid zal door velen van jullie worden gevoeld om jullie te bemoedigen; ieder die Mij zoekt zal Mij vinden; sta Mijn Geest toe in jullie te groeien; neem Mijn Hand, kinderen, en wees bereid Mij te volgen;

Ik, Jezus, geef jullie Mijn Vrede, deze Vrede die ontbreekt in deze wereld; Ik heb jullie nooit verlaten; heb Ik niet gezegd dat Ik altijd bij jullie zal zijn tot het einde der tijden? geloof in Mijn Heilige Aanwezigheid, geloof nu in Mijn Aanwezigheid, want deze Openbaring komt uit Mijn Mond; Ik bemin jullie allen, Ik zegen jullie allen, kom ...

10 oktober 1988

Jezus?

Ik Ben;

Gezegend zij de Heer.

Ik bemin je, dochter, voor dit vertrouwen dat je Mij geeft; maak je geen zorgen, steun op Mij en luister naar Mijn Hart, dit Hart dat jullie allen zoekt

² Maleachi 3:7.

en jullie bemint, maar dat door velen wordt veroordeeld; dochter, bid dikwijls tot Mij om Kracht te krijgen; Ik zal je altijd Mijn Kracht geven; bid samen met Mij dit gebed, een gebed om Mijn Terugkeer:

“Kom Heer! keer terug tot ons,
 hoor ons bedroefde wenen vanuit deze
 wildernis;
 voel onze dorst, en wees ons barmhartig,
 kom terug tot ons, kom en wis alle
 slechtheid uit
 en vervang haar door Liefde,
 amen”

en op dit gebed, zul je Mij je horen antwoorden dat Ik, die Liefde ben, als Liefde naar je zal terugkeren; wees geduldig, Mijn beminden, nog maar een ogenblik en Ik zal naar jullie terugkeren;

wees waakzaam en op je hoede want Mijn Terugkeer zal plotseling zijn; wees dus voorbereid, heb berouw, aanvaard jullie Heer met een zuiver hart en de schaduwen op aarde zullen je niet beangstigen; noch zal het uur van duisternis jullie angst aanjagen; jullie zullen noch angst noch benauwenis voelen in dit uur van doodse stilte; luister dus naar Mij, luister naar Mijn woorden en ze zullen een troost voor jullie zijn als dit uur van duisternis neerdaalt op Mijn hele schepping;

Ik zeg jullie plechtig dat dit uur nu niet meer ver van jullie is; Ik, die Liefde ben, zal al degenen tot Mij trekken die Mij beminnen en Ik zal hun angst verminderen; Ik zal hen met Mijn Liefde omsluiëren, hen troosten met Mijn Hart, en ze zullen in Mij hun schuilplaats vinden;

helaas! voor hen die niet gereed zijn en Mij nooit hebben bemind! zij zullen sterven door hun eigen slechtheid en in

het stof liggen, verstikt door het gewicht van hun zonden! zij hebben Mijn Heilige Naam bezoedeld met de hulp van de tweede draak, de draak die de zwarte gewaden draagt, de draak die tegenover het Licht staat;

O schepping! schepping met zinloze geesten!¹ wat heb Ik een medelijden met jou; schenk Mij één vriendelijke blik en Ik zal je bevrijden; sinds de dag van je geboorte wist Ik dat je goddeloos zou zijn; en toch ben Ik bereid te vergeten en er met je over te praten; je navelstreng is nog met Mij verbonden; als je Mij vertelt dat je verdwaald was en dat je wilt stoppen met zondigen, als je er Mij alleen maar over wilt vertellen, Ik, die Liefde ben, zal je redden; Mijn kind, Mijn vergeving is op voorhand gegarandeerd; daag Mij niet langer uit; kom terug tot Mij en Ik zal je inderdaad Mijn Vrede geven;

kom, dochter, Ik zegen je omdat je Mij toestaat je hand te gebruiken; hoezeer bemin Ik je! O dochter Ik ben heel blij met je, roep Mij altijd aan, liefkoos Mij met je liefde, verblijd Mij; verminder Mijn pijnen, blus Mijn toorn door Mij te beminnen; bloem, Ik sta je toe in Mijn Huis te zijn vanwege je nietigheid, blijf dus niets; Ik geef je Mijn Vrede; wij, ons?

Ja, Heer.

Mijn Aanwezigheid is Heilig;

11 oktober 1988

vrede zij met je;

Ere zij God!

¹ God leek zo bedroefd, bijna aarzelend dat Hij moest straffen.

Ik heb je sinds het begin van deze openbaring gezegd dat Mijn Kerk een ruïne is en dat in deze ruïne adders zich hebben genesteld en Haar diepten tot hun thuis hebben gemaakt;

ach Vassula!!¹ hoe lijd Ik ... Ik zal moeten komen om deze slangen uit elkaar te halen die over het Allerheiligste van Mijn Sacramenten kruipen om ze allemaal weer opnieuw uit Mijn Kerk te werpen ... Mijn kind, te leven en omgeven te zijn door deze verwoestende wildernis, is moeilijk en beangstigend, maar Ik ben dicht bij al diegenen die Mij beminnen en Mijn Heilige Naam met liefde aanbidden;

Ik wil al degenen die Mijn Hemelse Werken vertrappen eraan herinneren, dat Ik Oneindige Rijkdom ben; telkens wanneer Ik Mijn schepping tot opstandigheid zag vervallen, zond Ik boodschappers met Mijn Woord; want opstandigheid maakt een woestijn van het land waarin je leeft; ofschoon jullie voorouders rebelleerden, waren hun twijfels nooit zo ernstig als die van jullie generatie, die eraan twijfelt dat Ik spreek tot Mijn gekozen engelen en hun Mijn Boodschappen geef;

vandaag, Mijn kind, heb Ik dienaren in Mijn Kerk die er aanspraak op maken in Mij te geloven maar al Mijn Goddelijke Werken afwijzen die Ik jullie aanbied in jullie dagen en die van de Heilige Geest komen! hun dorheid veroordeelt hen en op de Dag des Oordeels zal Ik hen streng oordelen! deze mensen zouden terug moeten keren tot de Schrift en lezen hoe Mijn Geest werkt en hoe Ik de gaven zegen die Ik

aan Mijn uitverkorenen geef; ze komen allemaal van Mij;²

Mijn kind, jij en Ik, Ik en jij, doorkruisen deze wildernis, deze dodelijke wildernis, veroorzaakt door rationalisme, gebrek aan geloof, gebrek aan liefde, door vrij seksueel verkeer, genotzucht, ijdelheid en wrok tegenover alles wat neerdaalt van de Heilige Geest; hun onverzettelijkheid om te luisteren veroordeelt hen, ieder die de Werken van Mijn Heilige Geest verwerpt verwerpt Mij; want de Heilige Geest en Ik zijn Eén en dezelfde! ... ³

deze mensen bevorderen deze woestijn en zorgen ervoor dat er niets in zal groeien; als ze een bloem zien, zullen ze er ofwel op trappen en haar verpulveren, of ze zullen haar opzettelijk negeren en nooit water geven zodat ze verwelkt en ze er zo van af zijn ... Mijn Beker van Gerechtigheid loopt over en ze voelen al de eerste druppels van Mijn Gerechtigheid op zich; alles wat Ik van deze mensen vraag, speciaal van hen die Mij dienen maar toch de Werken van de Heilige Geest afwijzen, is te bidden, te bidden, te bidden om verlichting en om een sterker geloof;

kom, Mijn kind, doe Mij altijd het genoegen je Mijn Heilige Aanwezigheid te herinneren;

Wij, ons, Heer.

Ik bemin je; ja, wij, ons;

wij, ons;

Ja, Heilige Moeder.

13 oktober 1988

¹ God riep met luide stem, met een kreet vol lijden en pijn.

² Jezus vroeg mij om te noteren: 1 Korintiërs 12: 1-11.

³ Eén in wezen.

Mijn God?

Ik Ben, Ik heb je van alle eeuwigheid bemind, en van alle eeuwigheid wenste Ik dat je Mij bemint; Ik ben de Geest van Liefde; laat je ziel voor Mij open zijn zodat Mijn Liefde zich in jou zal weerspiegelen; wees als een spiegel tegenover Mij; Ik verlang Mijn Liefde in jou te weerspiegelen; Ik, Mijn Vassula, ben geen wrede God, Ik ben Teder en Ik bemin zelfs al diegenen die Mij verachten; Mijn bloem, daar je begint te begrijpen hoeveel liefde Ik voor je heb, kun je dan ook begrijpen hoe Liefde lijdt door dit gebrek aan liefde?

Ja, Heer, ik begin het te begrijpen.

kom dan bij Mij en troost Mij, doe Mij niet tekort, je kunt Mij troosten; wees gezegend;

14 oktober 1988

*Heer,
ik vraag U slechts om Uw Sterkte.
Ik heb méér geloof nodig om U meer te
beminnen zoals U dat wilt;
Ik heb volharding en hoop nodig
om de zending te volbrengen die U mij
gegeven hebt,
en zo Uw Heilige Naam weer te
verheerlijken.*

Ik zal je al deze dingen geven voor Mijn belangen en voor Mijn Heerlijkheid, maar ook voor een hogere volmaaktheid van jouw ziel; Ik, de Heer, bemin je; begrijp hoe de duivel je haat om dit werk dat je met Mij deelt; je verheerlijkt Mij door je liefde en je verheerlijkt Mij door zielen tot Mij te trekken; jij, die hij eens

"worm" noemde,¹ verheerlijkt Mij en beledigt hem, want hoe kleiner en onbetekenender jij bent, des te meer wordt hij beledigd; onthoud hoe opgeblazen hij is en hoe verwaand?!

Ja, mijn Heer.

Ik bemin je en Ik zal je altijd beschermen; kom altijd tot Mij, en Ik zal je nooit Mijn Vrede onthouden; Liefde bemin je;

Ere zij onze Heer.

15 oktober 1988

Heer?

Ik Ben;

Ik ben nooit, in alle eeuwigheid, zulk een zwakheid tegengekomen als de jouwe, het is verbazingwekkend ...² kind, je hebt Mij nodig, je zwakheid trekt Mij aan die de Eindeloze Kracht ben, je zwakheid verrukt Mij; zwakheid heeft Mij altijd aangetrokken als magnetisme;

luister naar Mijn Hartkloppingen; Ik ben Jezus en Mijn Heilig Hart is jouw Thuis; dochter, iedere klop van Mijn Hart is een lied van liefde voor jou; Ik heb je boeien losgemaakt die je aan deze wereld ketenden, blij nu onthecht zoals Ik dat van alle eeuwigheid heb gewenst, deze onthechting die Ik van iedere ziel wil; besef, wie zou dit anders kunnen doen dan Ik, je Verlosser; Ik ben degene die je verlostte uit de boeien van de zonde, en dit is de reden waarom de demonen agressief zijn tegenover jou, je hebt hun nabije aanwezigheid deze week

¹ Zie 7 maart, 1987.

² Het was omdat ik weer die afschuwelijke golf van twijfels had.

gevoeld; wijd jezelf aan Mij toe, want jouw toewijding en trouw verblijden Mijn Heilig Hart, dit Hart dorstig naar liefde en trouw;

kom naar boven naar Ons in die rotsholte;¹ roep Ons daar aan;

Ja, Jezus. Ja, Heilige Moeder.

Vassula van Mijn Heilig Hart, voel je door Mij bemind, voel je bemind door Mijn Heilige Moeder; sta Mij toe je nog een tijdje langer te gebruiken; wij, ons;

Ja, Heer. Heer?

Ik Ben;

Deze liefde die ik voor U heb en het vurig verlangen om U te voelen en U steeds bij mij te hebben, altijd dorstig naar meer van U, dag en nacht alleen aan U denkend, kortom levend voor U, soms verlangend U met mijn eigen ogen te zien, zijn deze gevoelens van verlangen om U te 'zien', dezelfde als die van de zielen in het Vagevuur die nog niet bij U zijn?

zij² zijn heel dicht bij wat zij³ voelen; maar met veel diepere en duidelijker gevoelens;⁴

Dan moet 't werkelijk verschrikkelijk zijn!

ja, ze lijden zeer veel; als ze nooit naar Mij verlangd hadden toen zij op aarde waren, dan leren ze naar Mij te verlangen in het vagevuur; daar zien ze Mijn Gelaat niet en ze branden van dit verlangen;

Ja, mijn Heer. Dank U, mijn Heer.

16 oktober 1988

(Ik ging naar de Church of England in Lausanne omdat ik het fijn vind daar de Heilige Communie te ontvangen. We gaan allemaal naar voren waar we knielen. De priester komt eerst met de Heilige Hostie en dan met de Kelk met Jezus' Bloed, en we drinken allemaal om de beurt. Ik denk dat het volledig correct is en precies de manier waarop Jezus wil dat we de Heilige Eucharistie ontvangen. – Maar omdat ze het Weesgegroet niet bidden, ga ik daar heen om Haar te groeten zonder dat iemand het weet. In die Kerk moet voor het allereerst het Weesgegroet zijn gebeden.)

18 oktober 1988

Mijn Heer?

Ik ben de Heer;

Mijn God?

Ik Ben;

Zou U de religieuze voorwerpen willen zegenen die mijn vrienden mij hebben gegeven?

breng ze naar Mijn lippen, Ik zal alles zegenen wat gezegend⁵ moet worden;

Heer, sommige zitten in cellofaan, kunt U er doorheen kussen?

Ik houd van je onschuld, neem ze allemaal zoals ze zijn, Ik ben Almachtig;

¹ De rotsholte boven de Kluis van Longeborgne.

² Noot van de uitgever: Vassula's gevoelens.

³ Noot van de uitgever: zielen in het Vagevuur.

⁴ Noot van de uitgever: de gevoelens van de zielen in het Vagevuur zijn dieper.

⁵ Jezus zei dit en deed mij begrijpen dat één medaille niet zal worden gezegend omdat iemand mij een niet religieuze medaille heeft gegeven.

het beetje geloof dat jij Mij geeft zal Ik nemen en in Mijn Heilig Hart plaatsen, dat het zal voeden tot een sterker geloof; kom, rust nu;

Ja, mijn Heer. Dank U, mijn Heer.

19 oktober 1988

Ere zij God;¹

Geprezen zij Onze Heer;²

Ik geef je Mijn Vrede, kom;³

Ik, de Heer, zeg hun⁴ dit: Ik zegen ieder van hen; Ik zegen allen die Mijn Goddelijke Boodschap helpen, in het bijzonder hen die hun vrije tijd voor Mij opofferen;

Mijn oproepen zullen niet vergeefs zijn; bemin elkaar zoals Ik jullie bemin, verspreid Mijn Boodschap zelfs onder hen die jullie belachelijk zullen maken, bid om verlichting, behandel elkaar als gelijken; beminden, Ik ben altijd Aanwezig; Ik, Jezus, bemin jullie allen met een eeuwigdurende liefde; kom bij Mij;

Vassula, toon hun Mijn Heilig Hart; Ik, de Heer, zal hen leren met Mij te wandelen; Ik zal hun laten zien wat Waar Leven in God betekent, Ik zal hen laten begrijpen dat zij allen Mijn Zaad zijn en dat zij Mij toebehoren;

Ik zal hun laten zien hoe Satan hen allen misleid heeft en hoe verraderlijk hij is; Ik zal hun telkens weer vertellen dat Satan bestaat, hij is het Kwaad, hij is degene die jullie vanaf Het Begin

bedrogen heeft en hij zal uiteindelijk overwonnen worden en verpletterd; bid Mijn beminden, Ik zal luisteren; bid en spreek tot Mij; Ik ben Aanwezig, Ik ben jullie Heilige Metgezel, Ik ben bij jullie, altijd; geloof in dit Mysterie van Mijn Aanwezigheid;

Mijn Liefde voor jullie is eeuwigdurend; jullie zullen haar diepte en volheid pas begrijpen als jullie in de Hemel zijn, voel Mijn Aanwezigheid ... voel Mijn Aanwezigheid ... Ik zegen jullie allen;

23 oktober 1988

Mijn kind, besef je hoezeer Ik je uitverkoren heb?

Vassula, verheerlijk Mij door naar Mij te verlangen,⁵ dorst naar Mij, zoals een bloem die water nodig heeft ...

je bent al dichterbij Mij;⁶ ja! Ik tel gretig de dagen; zie Mij met je geest, zie Mij met je hart, zie Mij met je ziel; Ik heb je het charisma gegeven Mij te onderscheiden, gebruik het dus; zie Mij en glimlach naar Mij, glimlach naar Mij met liefde; maak iets goed voor die zielen die nooit naar Mij glimlachen maar alleen naar Mij komen voor hun belangen;

wij, ons?

Ja, Heer; wij, ons.

24 oktober 1988

Mijn Heer en mijn God?

¹ Antwoord op het gebed tot Sint Michaël.

² Antwoord op het gebed tot de Heilige Maria.

³ Antwoord op het gebed tot het Heilig Hart.

⁴ De kleine groep die wij vormden voor een ontmoeting.

⁵ Naar God verlangen betekent ook Hem te verheerlijken. Als je niet naar Hem verlangd hebt op aarde, dan zul je leren naar Hem te verlangen in het Vagevuur; in een Vagevuur van alleen verlangen.

⁶ Minder dagen op aarde.

25 oktober 1988

Ik Ben;

Ik geef je Mijn Vrede, kind; Ik bemin je;

dochter, breng alle zielen bij Mij door je gebeden, vraag om hun redding; verblijd Mijn Heilig Hart door te vergeven aan hen die je afwijzen; beschuldig hen nooit, veroordeel hen nooit; Ik ben de Rechter en Ik zal hen berechten op de Dag des Oordeels; dus jij, Mijn kind, moet hen vergeven; vergeld kwaad met liefde; steun op Mij om te rusten en vind je troost in Mijn Heilig Hart, vind Mijn liefkozingen in Zijn diepten;

kom, wij, ons?

Ja, mijn Heer.

dan wil Ik het je horen zeggen, vergeet Mij niet! denk aan Mijn Aanwezigheid; weet je hoezeer Ik deze meditatie over Mijn Aanwezigheid verlang? Mijn Aanwezigheid is ook een heel belangrijk Mysterie dat de meeste van jullie schijnen te vergeten; mediteer over Mijn Aanwezigheid; kinderen, die Ik bemin met een eeuwigdurende liefde, doe Mij het genoeg door aan Mijn feitelijke Aanwezigheid te denken; train jezelf door de volgende woorden te gebruiken, wij, ons, jij en Ik, Ik en jij, ons; sluit Mij in bij jullie bezigheden, in jullie discussies en in jullie gedachten; respecteer Mijn Aanwezigheid en vergeet nooit dat Ik de Heilige ben; door aan Mij te denken, zullen jullie minder zondigen wetend en je herinnerend dat Ik ben bij jullie is;

Ik, Jezus Christus, de Nazarener, zegen jullie allen;

Mijn Heer?

Ik Ben;

dochter! verheug je! Ik heb je bemind van alle eeuwigheid, met een liefde die je nooit kunt begrijpen! een liefde van uitverkiezing; Ik heb je geschapen om Mijn Ziel te verrukken en Mijn Hart met jouw liefde te vullen; Ik heb je geschapen om Mijn toorn te kalmeren en Mijn Wonden te verzachten met jouw tranen; Ik heb je geschapen om Mij rust te geven als Ik moe ben en om tegen Mij te praten wanneer Ik vergeten word; Ik bemin je bij het dwaze af! beminde, Ik heb je gekozen om de verlangens van Mijn Heilig Hart te kennen; Ik heb je gekozen om alles wat Ik heb met je te delen;

wees Mijn kind van Licht; Ik ben Degene die jou het meest bemint en Ik ben Degene die jou het meest zegent; Mijn jaloerse liefde die Ik voor je koester zal je kleine hart ontvlammen tot een fakkel van licht, zodat jij, op jouw beurt, ook andere harten zult ontvlammen om Mij te beminnen; wees Mijn altaar brandend van Mijn liefde; verspreid deze vlam en wek zelfs de stenen op tot toegewijde volgelingen van Mij; maak geen verschil in huidskleur of geloof, jullie zijn allen gemaakt naar Mijn Beeld en Mijn Offer is gebracht voor alle Naties; wees één onder Mijn Heilige Naam;

schepping Ik bemin je bij het dwaze af! leef óp schepping! geloof in Mijn Aanwezigheid onder jullie, sta Mij toe je hart binnen te gaan zodat Ik jullie allen kan genezen;

bloem, verlang naar Mij, respecteer Mijn Wet en maak Mij blij; plaats Mij vóór en boven alles; verafschuw al wat aards is; er zal geweldig veel eerherstel gebracht moeten worden als tegenwicht voor alle kwaad dat in deze wereld wordt gedaan, maak goed voor anderen; Vassula, Ik zal je nooit in de steek laten; Mijn lessen hebben je naar Mij gebracht, Ik en jij, jij en Ik, verbonden voor alle eeuwigheid, heb Mijn Vrede;
kom;

31 oktober 1988

(Ik nam in Rhodos de bus om naar de stad te gaan. De conducteur komt en ik zeg tegen hem: "Eén kaartje alstublieft". Hij gaf mij een kaartje. Jezus zat naast mij en ik draaide mij grinnikend naar Hem toe en zei: "Ik vroeg om één kaartje maar in feite zijn we met tweeën. De man heeft er geen idee van!" Jezus draaide Zich verrast om en zei tegen mij:)

wat zeg je! zijn we niet verenigd en één?
.... kom;

2 november 1988

Vassula, heb Mijn Vrede;
kom, Ik ben blij dat ondanks de omstandigheden waarin Ik je geplaatst heb, je Mij probeert te begrijpen; beminde, verlicht Mijn pijnen door Mij te beminnen; toon aan je God je kinderlijk geloof; stel Mij tevreden op die manier en vertrouw volledig op Mij;

Dat zal ik doen, Heer. Tot wie zou ik anders gaan dan tot mijn eigen Vader? Ik heb niemand behalve U.

Mijn zaad, breng Mij steeds in verrukking, wees Mijn vreugde; Ik ben je Abba; Mijn zaad, bloei, word mooi en laat je vruchten velen voeden; Ik heb Mijn plannen ontworpen, lang voordat jij geboren werd, want Ik ben Het Gezag; de mensen zijn gemakkelijk geneigd te vergeten dat Mijn Kerk altijd van bovenaf geleid zal worden en niet van beneden, ze zijn geneigd te vergeten dat alle macht van boven gegeven wordt;

dus vertel Ik je dat elke aardse overheid, elk aards koninkrijk dat Mijn Kerk binnengedrongen is, niet zal standhouden; Ik zal het verpletteren en het neerwerpen in een hoop stof; jullie wisten dit alles al eerder en toch hebben jullie niet naar Mij geluisterd en Mij niet gehoorzaamd; jullie hebben Mij buitengesloten; maar Ik zal al jullie deuren openen en zelfs jullie ramen zodat Mijn Geest vrij in Mijn Domein zal ademen; niemand zal de macht hebben om de doorgangen te versperren die Ik zal openen; Ik zal hen er nog eens aan herinneren dat Ik de Alfa en de Omega ben, Ik, de Heilige der Heiligen, de Heilige Drie-Eenheid-al-in-Eén, Het Gezag; Ik zal spoedig bij jullie zijn; Ik zal allen die Mij beminnen in Mijn Hart plaatsen; Mijn Hart zal hun Nieuwe Thuis zijn;

Ik kom van omhoog en van omhoog zal jullie Nieuwe Thuis neerdalen; dit zal Mijn Geschenk zijn en Mijn eigen Nieuwe Heilige Naam zal jullie opnieuw worden teruggegeven Mijn beminden; kom dus en prijs Mij, kom en verheerlijk Mij, kom en sluit vrede met Mij en Ik zal Mijn Huis openen voor jullie en jullie verwelkomen als de Mijnen; kom tot Mij;

Ja, maar Ik ben nu de Heer die je bemint, wees gezegend, Mijn kind; wij, ons?

Ja, Heer.

wij, ons?

Ja, Heilige Moeder.

8 november 1988

(Vandaag voelde Ik Jezus' Kruis. Ik voelde dat Hij bedroefd was en zag Zijn droefheid zelfs op zijn schilderij.)

Ik Ben; Mijn beminde, neem Mijn Kruis en bevrijd Mij van Mijn last, je Christus is zo moe; Ik ben zo vrij geweest een paar druppels van Mijn Bloed op je hart achter te laten om Mij te verlichten; Satan is nu vastbesloten je te ontmoedigen, maar Ik zal hem niet toestaan je aan te raken, wat door Mij begonnen is en gezegend zal voltooid worden en Mij verheerlijken;

vandaag zul je Mijn Boodschap opschrijven in je eigen handschrift,² zodat zij die nog niet volledig begrepen hebben dat Ik je vervuld heb met Mijn genaden, mogen begrijpen dat Ik je ook de genade van het horen van Mijn Stem gegeven heb; sta Mij toe je vandaag te dicteren, hoor Mij en schrijf;

Vassula, de dagen zijn nu geteld; de dagen voor jullie zuivering; diegenen die tot Mij gebeden hebben om de vernieuwing van Mijn Kerk, heb Ik gehoord; Ik heb al hun gebeden tot Mij gehoord; Ik beloof jullie dat Ik, de Heer,

Mijn Kerk zal vernieuwen; Ik zal de smetten wegwissen die Haar bevleekten door het onzuivere leven in Haar en Ik zal Haar opnieuw herbouwen; en toch, het spijt Mij jullie te zeggen, beminden, hoeveel méér Zij nog zal moeten lijden vóór Deze Dag; de Grote Beproevingen van Haar Hart zullen beginnen, voordat Ik kom om Haar geheel te vernieuwen; deze dag moet komen om de Schrift te vervullen;

maar Ik zal allen die Mij beminnen troosten in die dagen van lijden; Ik zal erg dicht bij jullie hart zijn, Ik zal jullie Mijzelf laten voelen, Ik zal jullie een groot aantal engelen en heiligen zenden om jullie allen te troosten, dus moed, beminden, moed! Ik lijd nu en jullie die Mij beminnen voelen Mij; jullie voelen Mijn Wonden, jullie voelen Mijn Heilig Hart, barstend van verdriet; jullie voelen Mijn blik op jullie, schepping; voor jullie, die in duisternis liggen, Mijn Ogen zijn gevuld met tranen van Bloed; ja, hoe zou Ik Mij anders kunnen voelen vandaag, wanneer Ik zie hoe het merendeel van jullie in de netten van Satan slipt? Maar, laat hen die niet willen luisteren, doorgaan met hun slechtheid; Ik heb hen nu al meerdere jaren gewaarschuwd, Ik heb hen tot berouw opgeroepen, maar ze slaan Mijn waarschuwingen in de wind; Ik ben vermoeid, zo vermoeid, door hun blindheid en hun halsstarrigheid;

opstandigheid heeft zich verspreid als een nevel die zelfs Mijn Huis binnendringt en Petrus dicteert wat hij moet doen, Petrus, die hun leider is; ja, ze luisteren niet naar hem en achter zijn rug wordt hij vervloekt, bedrogen; ze luisteren niet naar hem en duwen hem opzij; o hij weet dit alles, maar er zijn er te veel die zich tegen hem verzetten, te veel die hem verraden; Mijn Huis is een

¹ Juist hier herinnerde ik mij hoe Daniël, mijn engelbewaarder, in het begin contact met mij had; ook door te schrijven.

² De rest van deze boodschap is geschreven in Vassula's eigen handschrift.

Huis van Opstandelingen geworden; er zijn er daarbinnen zeer weinigen over die Mij erkennen en Mij eren;

Ik, de Heer, zal neerdalen op de dag van de Zuivering, samen met alle Heiligen en Mijn engelen en al dit kwaad wegzuiveren; van het Noorden tot het Zuiden, van het Oosten tot het Westen, zal Mijn Vuur neerdalen! wacht maar en jullie zullen zien ...

Jezus?

je hebt er goed aan gedaan kind, door alleen te luisteren; dit, Vassula, is ook voor hen die denken dat je hand door Mij bewogen wordt zonder Mij ook maar te horen; sommigen zouden niet geloofd hebben dat Ik, de Heer, je inspireer; nu zullen we doorgaan op de manier waar Ik van houd, Mijn Vassula;

heb Mijn Vrede, en wees waakzaam;

Alstublieft Heer, genees C... Als U lichamelijk hier bij mij zou zijn, en ik U bij haar gebracht zou hebben, en als ik U bij Uw Arm genomen zou hebben en haar aan U zou hebben laten zien, zou Uw Hart zich niet hebben verzet en zou U haar genezen hebben.

Mijn kind, ze gelooft je niet, ze duwt onmiddellijk alles opzij wat je haar vertelt; als zij weigert haar hart voor Mij te openen, hoe kan Ik dan binnengaan en haar troosten?

Toch, ik weet dat zelfs als zij niet luistert, U haar genezen kunt.

bid dan voor haar, Vassula; Ik bemin haar, ga dus door met je gebeden; Ik zal je aan Mijn Heilige Aanwezigheid herinneren; Ik en jij, in Liefde verenigd;

wij, ons;

Ja Heer. Wij, ons.

10 november 1988

ere zij God;¹

ere zij God;²

(Dit werd gezegd na hun gebeden tot Hen.)

Mijn God?

Ik Ben; Ik heb vurig verlangd naar dit moment;

(Jezus en ik verlangden er erg naar elkaar op deze wijze te ontmoeten.)

hoor Mij, Mijn Vassula; kom en raak Mijn Heilig Hart aan, voel Zijn Wonden; Mijn Heilig Hart wordt door pijn geteisterd en onherkenbaar verwond; de zielen horen Mij niet ... ze vallen met honderden in de netten van Satan ...

(Later:)

Ik zal je niet in de steek laten of je verlaten, kleintje; luister en schrijf;

na de Grote Beproeving die Mijn Kerk zal ondergaan, zul je een groot Teken aan de hemel zien, en allen die Mij beminnen zullen zich verheugen en Mij prijzen; maar allen die Mijn Heilige Naam belasterden zullen zich terugtrekken in een nog diepere duisternis en terechtkomen in een totaal onbewustzijn;

Mijn Teken zal een zegen zijn voor hen die Mijn Geboden hebben onderhouden, want zij hebben zich aan

¹ Heilige Michaël.

² Heilige Maria.

Mijn Woord gehouden, terwijl zij Mij eerden, en Mij verheerlijkten; zij waren en zijn de gouden pilaren van Mijn Kerk, de stevige fundering en het robuuste skelet van Haar Lichaam; zij zijn de zuiverende wierook in Haar; Ik, de Heer, zal deze zielen verheffen en voor altijd in Mijn Nieuwe Jeruzalem een plaats geven; hun Nieuwe Thuis zal hun van omhoog gegeven worden, want van omhoog zal Mijn Nieuwe Naam weer aan jullie gegeven worden en zij en Ik zullen één zijn; jullie, Mijn volk, met Mijn Nieuwe Naam, jullie zullen niet goddeloos genoemd worden, maar Ik zal jullie Mijn Naam teruggeven;

wanneer Mijn Dag komt, zal Ik alle kwaad wegnemen en opsluiten; Ik, de Heer van Liefde, zal op deze Nieuwe Aarde zaden van Liefde laten ontkiemen, Ik zal haar openen en zelfs uit de rotsen zal Ik nieuwe bronnen laten stromen; Ik zal inderdaad Mijn Tuin tot bloei brengen; omwille van jullie zal Ik Mijn heilige engelen toestaan op jullie neer te dalen en jullie te voeden; Ik zal Mijn Heiligen toestaan jullie leermeesters te worden, om jullie in Mijn Heilig Woord te onderrichten, jullie te leiden, als jullie vrienden; en Liefde zal in ieder hart regeren en Deugd zal gedragen worden als een kroon voor al Mijn mensen van Mijn Nieuwe Aarde; Ik heb jullie lang geleden deze Nieuwe Aarde beloofd en Ik houd Mijn Belofte; Ze zal spoedig vervuld worden;

niettemin zal Ik tevoren neerdalen om jullie te zuiveren; Ik zal jullie zuiveren zoals goud gezuiverd wordt in vuur, alle onzuiverheden zullen door dit Vuur verteerd worden; Ik zal al deze dingen moeten doen, om al deze onzuiverheid weg te wassen die deze aarde bedekt als een vloek;

Ik zeg jullie plechtig dat alles wat er gebeurd is en nog gebeuren zal, jullie al was aangekondigd, ieder woord staat geschreven in Mijn Schriftrol, deze Schriftrol die zal worden geopend, gelezen, en gegeten; Ik, de Heer, heb Mijn Schriftrol gezuiverd door Mijn eigen Bloed, eet Haar dus; lees Mij...

bid, schepping, dat Wijsheid op je mag neerdalen om je te voeden en je in staat te stellen de waarheden en de mysteries te ontsluiten die nog in Mijn Wijsheidsboeken verborgen liggen; bid om onderscheidingsvermogen; heb dikwijls berouw en Ik zal je altijd vergeven;

dochter, heb Mijn Vrede; Ik bemin je omdat je Mij toestaat je kleine hand te gebruiken; Ik zal Mijn Boodschap van vandaag besluiten door te zeggen: "laat hen die oren hebben, horen;" kom, Ik zegen je; wij, ons?

Voor eeuwig, Heer. Geprezen zij de Heer. Amen.

14 november 1988

(Vandaag keek ik naar de afbeelding van Pater Pio, een grote Heilige volgens Jezus. Onderaan zijn afbeelding, in een cellofaantje, zit een stukje van zijn habijt, donkerbruin, want hij was Kapucijn. Terwijl ik naar hem kijk, weet ik dat ik deze afbeelding met een stukje van zijn habijt gekregen had omdat hij het wilde. Dus bad ik tot hem, omdat hij een grote Heilige is en vroeg hem in mij te veranderen wat het slechtste in mij is. Toen, bij nader inzien, daar ik waarschijnlijk beladen ben met slechte dingen, vroeg ik hem om tenminste twee dingen van mij weg te nemen. Ik stelde hem voor, mij te helpen mijn ijdelheid geheel en al weg te nemen en mijn geloof in de Heer te versterken.)

Heer?

Ik Ben;

Ik heb je ingegeven om aan Pater Pio te vragen voor jou te bemiddelen; kom, vandaag zul je Mijn Boodschap schrijven zonder Mij te horen; Ik zal alleen je hand leiden:

(Nu maakte Jezus mijn gehoor zwakker.)

“heb dikwijls berouw, breng Mij al je tekortkomingen opdat Ik ze mag vergeven; kom bij Mij zoals je bent en Ik zal je volmaakt maken; Verheerlijk Mij, door Mij te beminnen, prijs Mij voortdurend; Ik ben de Heer;”

(Dit werd geschreven zoals de Heer het wenste.)

Mijn beminde, die Ik geheiligd heb, neem Mijn Hand en ga met Mij verder; Ik zal je met Wijsheid onderrichten;

(Plotseling, voelde ik levendig de Aanwezigheid van de Heer.)

Vassula, weet je hoe Ik Mij in jou verheug als je ten volle¹ gelooft?

(Jezus was zo erg gelukkig! Ik ook ...)

Probeer Mij te zien, het doet Mij zoveel genoegen;

kom; wij, ons?

Ja; wij, ons.

15 november 1988

(Vandaag voelde ik Jezus' Kruis op mijn schouders. Ik voelde Zijn Hart vol van ondraaglijke pijn, wat lijdt Hij ... vanwege de wereld die de Heer afwijst.)

Heer.

Ik Ben; voel Mijn Kruis, geef Mij rust, Mijn kind van Licht; Ik ben zo vermoeid, blijf dicht bij Mij; Ik heb troost nodig in deze verlatenheid; Mijn Vassula, hoor Mij en schrijf;

O schepping! Mijn zaad! Ik ben je Heilige, maar jij veroordeelt Mij; Ik heb je van alle Eeuwigheid bemind, maar je veracht Mij; Ik heb je bevrijd van de Dood, en toch val je Mij aan; Ik voed je dagelijks met Mijn Brood en vul je met Mijn Wijn maar in je boosaardigheid beledig je Mij; Ik dorst naar Liefde, maar je verlaat Mij in Mijn dorst; Ik verwelkom je als Ik zie dat je vermoeid bent, om je in Mijn Hart te laten rusten, maar als Ik vermoeid ben wijs je Mij af; Ik open Mijn Hart voor je en laat je zien hoe je Het hebt gewond, maar in je slechtheid, herhaal jij je steken en doorboor je Mij door en door; Ik open Mijn Armen om je welkom te heten en omhels je, maar je wendt je af, keert Mij je rug toe; vol tederheid open Ik Mijn Heilig Hart om je te verwarmen, maar als Ik bij jou kom, sluit je de deur in Mijn Gezicht en laat je Mij buiten in de kou;

als een bedelaar roep Ik je de hele dag, met Mijn Handen naar je uitgestrekt om je op te wekken en je te genezen, maar jij negeert Mij, in plaats daarvan, en wijst Mij af; Mijn Ogen en die van Mijn Moeder zijn uitgeput door lijden; Mijn Lichaam is aangetast door Zijn Wonden, onherkenbaar; alles wat Ik van jullie vraag is Vrede en Liefde, maar jullie weigeren Mijn smeekbeden te horen ...

¹ In de feitelijke Aanwezigheid van Onze Heer.

Ik ben eerst naar de Mijnen gekomen, maar weer, werd Ik door hen afgewezen, veracht en vervolgd; jullie jaagden Mij op, behandelden Mij als een nar, jullie hebben Mij verraden ...¹ jullie verraad heeft Mij elke traan gekost die er nog in Mijn Ogen was, jullie slechtheid heeft heel de Eeuwigheid doorboord en zelfs de duivels staan versteld over jullie slechtheid;

ach Vassula ... Ik ben gekomen, uit medelijden en grote Barmhartigheid, om je te waarschuwen en je te redden van de Dood; Ik heb je naar de Mijnen gebracht, maar zij hebben Mijn Stem onderdrukt, uit vrees om in het Licht te komen waardoor hun schuld bekend zou worden; aangezien zij Mijn Stem verstikken en Mijn Geest van Waarheid niet verwelkomen, zal Ik hun zonden door vreemden laten blootleggen; Ik zal Mijn Stem laten klinken als een trompet van de daken van jullie huizen ...²

Ik ben verwelkomd door vreemden die Mij nooit gekend hebben; Ik klopte aan hun deur en zij stonden Mij toe binnen te komen; ondanks hun armoede, lieten zij Mij delen in hun maal; zij hebben Mij, vanwege hun armoede, niet gezocht, en toch hebben ze Mij gevonden; Ik heb ze Mijn Wonden laten zien veroorzaakt door Mijn beste vrienden, en zij knielden neer voor Mijn Wonden; toen zij Ze zagen, ontroerd door Hun diepte, ontroerd door de wreedheid Mijn Lichaam aangedaan, smolt hun hart als was; huil niet, Mijn kind;

... Mijn Stem zal gedragen worden door vreemden; wanneer je de Echo hoort, weet dat hij van Mij kwam; Ik zal verheven worden door vreemden die Mij nooit hebben gezocht; Ik zal verheerlijkt

worden door hen die Mij nooit hebben gekend; en Ik zal hun Meester worden en hen onderrichten, en hun fouten zal Ik verdrijven; Ik zal met hen redeneren en zij zullen Mij begrijpen; zij zullen Mijn Wonden genezen;

Ik ben De Herder, en Ik zal Mijn lammeren verzamelen, aangezien zij geslagen zijn door hun herders en verstrooid; O Vassula, dit alles zal vervuld worden, zeer spoedig nu;

kom, rust in Mij; sta Mij toe in jou te rusten; verbonden in liefde, laat ons delen;

Ja, mijn Heer.

wij, ons;

Voor eeuwig, amen.

16 november 1988

(Sinds gisteren valt Satan mij woest aan. Jezus had mij gewaarschuwd. Satan kent mijn zwakke plekken en hij mikt op die gebreken. Mijn zwakste punt is mijn onzekerheid over deze openbaring, vooral door wat ik ben. Ik ben geen engel noch heilig, ik blunder vaak en weet werkelijk niets. Dan, voel ik soms dat Jezus geen buitengewone bovennatuurlijke tekenen geeft, zoals bij andere mystici. Dus valt Satan mij daarop aan en voedt deze zwakke punten tot zijn voordeel, en kwelt mij.)

Vassula, Ik ben het, de Heer; telkens wanneer je twijfelt, val Ik in diepe droefheid, Mijn Hart doet pijn; ... wil je doorgaan met Mijn Werk?

Zeg, "Ere zij God en Gezegend zij onze Heer".³

¹ Jezus' Stem was vol bitterheid.

² Pauze. Daarna droevig.

³ Ik was wantrouwend.

Ere zij God, Gezegend zij onze Heer!

Vassula!¹ ... Vassula, Mijn kind, laat je niet misleiden door Satan; hij bestrijdt je met suggesties, hij bestrijdt Mijn Plan; telkens wanneer je voet een stap vooruitzet, is hij razend van woede; Ik ben bij je, kleintje, om je te waarschuwen;

Vassula, Mijn tekenen zijn deze keer beperkt voor deze openbaring; Ik word meer verheerlijkt op deze manier, Ik heb je uitgelegd waarom; Ik wil dat Geloof op de eerste plaats komt, zonder teveel buitengewone tekenen in deze openbaring; Ik wil het eenvoudig; Ik heb je verteld dat het enige teken dat Ik zal geven, jijzelf bent en je vruchten die vooral bekeringen zijn; Ik weet hoe het aan geloof ontbreekt in jouw tijdperk, daarom zul je vervolgd worden, maar, werd Ik ook niet vervolgd? ondanks Mijn Vruchten werd Ik niet geloofd;

Ik geef je veel genaden, Vassula, ofschoon je er geen enkele verdient; Ik heb dienaren die zoveel meer verdienen dan jij, en toch beperk Ik hen met genaden; Ik veroordeel je niet, Ik herinner je er alleen aan; alles wat Ik van je vraag is liefde; bemin Mij je God met heel je ziel en met heel je verstand want Ik heb je geschapen om Mij te beminnen met een speciale liefde, diep, onpeilbaar;

Ik heb Mijn Poorten in de Hemel geopend en je binnengelaten; Ik heb je in Mijn Huis verwelkomd, waar alleen de Uitverkorenen te vinden zijn; Ik heb Mijn Uitverkorenen verteld over Mijn Reddingsplan; het is door Mijn Grenzeloze Barmhartigheid dat Ik Het heb voorbereid, in het geheim; Ik heb het in Mijn Huis aan Hen bekendgemaakt; Ik heb Hun verteld dat

Ik Mijn Oog op jou had laten vallen, Ik heb gezegd dat Ik de minste van al Mijn schepselen zou kiezen, de zwakste en ellendigste van alle eeuwigheid, om Mijn Grote Barmhartigheid en Mijn Autoriteit te tonen; Ik ben de hele weg naar je afgedaald, om je onder de doden te zoeken en je op te wekken, je naar Mij op te heffen, want dit was Mijn Wil;

Ik heb toen een tafel klaar gemaakt voor jou, en Ik, Ikzelf, heb met Mijn Hand Mijn voedsel in je mond gelegd; hoe bemin Ik je, Ik je God!! Ik bemin je op het jaloerse af! Ik heb je daarna gezalfd met Mijn olie en je de Mijne gemaakt; Ik heb je gehuwd en Ik werd je Meester; Ik overlaadde je met genaden en verrijkte je met Mijn juwelen; heb Ik je niet Mijn Kruis gegeven, Mijn Nagelen en Mijn Doornenkroon? welke kostbaarder schatten kan een Bruidegom aan Zijn bruid schenken?

Ik, die de Geest van Liefde ben, heb je geleerd hoe Mij te beminnen en hoe in deze liefde te groeien; Ik heb je aan Mijn engelen voorgesteld; Ik deel alles met je wat Ik heb; je leeft in Mijn Huis, je leeft in Mijn Heilig Hart, gezegend door Mijn eigen Hand, geheiligd door Mijn Genade;

probeer te begrijpen waarom Satan je opjaagt; hij wil Mijn Plan vernietigen; als je eens wist wat een strijd er gaande is! maar de aarde voelt de trillingen van dit gevecht; dus pas op voor hem en laat je niet door hem misleiden!

Hoe zou ik iets kunnen doen tenzij U mij helpt! Laat hem dat niet doen! Stuur hem alstublieft weg!

als je eens wist hoe Ik je bescherm ... hier, kijk even hier;

¹ Jezus' Stem was zo zacht en teder. Ik smolt.

(Ik zag mijzelf staan en rondom mij een cirkel van engelen die elkaar bij de hand hielden zodat de toegang versperd was.)

het is Satan niet toegestaan een vinger¹ naar je uit te steken, dat belooft Ik je; Ik van Mijn kant, zal je nooit in de steek laten, noch zal Ik je verwaarlozen; met Mij zal het je aan niets ontbreken; Mijn Vrede heb Ik je gegeven en Ik heb je Mijn voorliefde voor kleine zielen laten zien; Ik heb je Mijn Heilig Hart getoond;

dus Mijn Vassula, je bent geschapen om Mij mateloos te beminnen en Mijn Ziel te verrukken; je moet altijd naar Mij verlangen, je moet Mij gehoorzamen, Mij vreugde schenken; je moet Mijn toorn kalmeren, je moet Mij troosten en Mij rust geven; je moet Mij aanbidden, je moet op Mij hopen, je moet volledig en blindelings in Mij geloven; deze zijn de grondbeginselen van Mijn Hart;

eer Mij, door Mijn Weerspiegeling te zijn, en verheerlijk Mij door alles te aanvaarden wat Ik je geef; bloem, leef alleen voor Mijn belangen en Mijn Glorie; aanvaard altijd met vreugde alles wat Ik je geef;

Ja, mijn Heer. Ik probeer het.

Ik ben altijd Aanwezig; onthoud, als Ik niet gekomen was om je te redden, zou je dan nu naar Mij verlangen, naar Mij alleen?

Nee, Heer.

Ik heb je geleerd wat Waar Leven in Mij betekent; bid dikwijls, bid dagelijks de Heilige Rozenkrans, want deze kleine ketting zal De Keten zijn waarmee Satan zal worden geketend en overwonnen! Ik

geef je Mijn Vrede, twijfel nooit; wij, ons;

Voor altijd, amen.

(Ik denk dat als de Schrift zegt dat Satan zal worden geketend, (Apocalyps 20:2), dat dit zal zijn, wanneer de hele mensheid de Heilige Rozenkrans zal bidden, de hele wereld. Als deze dag komt, zal Satan worden overwonnen en verpletterd door "de keten" van de Rozenkrans.)

21 november 1988

Ere zij God, Gezegend zij onze Heer! Mijn Heer?

Ik Ben; voel hoe Mijn Heilig Hart is;

(Jezus' Heilig Hart is het meest tedere, warme en vergevende van alle harten.)

Hoe kon ik U weerstaan?

(Boodschap voor onze bijeenkomst:)

Ik ben Liefde; Ik ben de Verhevenste Bron van Liefde, weersta Mij dus niet; kom bij Mij, dompel je onder in Mij, want Ik ben een Oceaan van Tederheid en Vrede; put allen uit Mijn Heilig Hart om jullie harten te vullen; Ik zal jullie tooien, Ik zal jullie volmaakt maken; kom en eet van Mij, en jullie zullen leven voor eeuwig,² want Ik ben het Levende Brood, het Brood van Leven!³

beminden, twijfel niet aan de Oproepen van Mijn Goddelijke Voorzienigheid; Ik ben nog steeds temidden van jullie allen; Ik ben in jullie bijeenkomsten, helpend en Aanwezig, voel Mijn Aanwezigheid; Ik ben de

¹ Mij ziek te laten worden of de dood te veroorzaken.

² Joh. 6: 51.

³ Joh. 6: 35.

Hogepriester die in jullie harten spreekt en jullie allen aanmoedigt om bij Mij te komen, Ik probeer voortdurend jullie naar Mij toe te trekken; ach! hoe verlang Ik ernaar jullie allen in Mijn Armen te houden en jullie met grote Tederheid te omhelzen! hoe verlang Ik ernaar dat jullie bij Mij komen en intiem met Mij worden! Ik ben jullie Hogepriester, maar ook jullie Heilige, jullie Broeder, jullie Metgezel, jullie Bruidegom, Ik ben jullie Schepper en jullie zijn allemaal Mijn zaad ...

Vassula, Ik ben en zal altijd bij deze bijeenkomsten zijn; jouw toespraken zullen van Mij komen, uit Mijn Mond zullen jouw woorden komen;¹ heb Ik niet gezegd dat Ik Mijn boomgaard water zal geven en Mijn Tuin bevloeien? Ik zal Mij over jullie allen uitspreiden, als een ochtendnevel, Mijn Dauw van Vrede en Liefde; weersta Mij dus niet, Ik ben van plan om je te tooien, schepping! zalig zijn zij die zich voor Mij zullen openen en Mijn Dauw van Vrede en Liefde toestaan in hen door te dringen; zalig zijn zij die Mij trouw zijn en Mij Beminnen, want Ik zal hen zelfs dichter naar Mij toe trekken en hen met Mijn Liefde bedekken;

jullie zijn geschapen naar Mijn Beeld en jullie zijn geroepen om in dit Beeld te leven, een Beeld dat velen van jullie vergeten zijn; maar, Ik, de Hogepriester, zal jullie aan Mijn Goddelijkheid en aan Mijn Heiligheid herinneren; Ik zal jullie eraan herinneren dat Ik Heilig ben;

Jezus?

Ik Ben; Ik zal jullie allen eraan herinneren dat Ik Heilig ben, opdat jullie heilig leven; Ik ben Liefde en vanuit Mijn Oneindige

Liefde, geef Ik jullie waarschuwingen en tekenen op verschillende plaatsen over de gehele wereld; heb Ik niet gezegd dat de Voorspreker, de Heilige Geest, die de Vader in Mijn Naam zal zenden, jullie alles zal leren en jullie alles in herinnering zal brengen wat Ik jullie heb gezegd?

(De Heilige Maria:)

bloem, heb Mijn Vrede; voorzichtig nu; wees gehoorzaam en je zult niets te vrezen hebben; O Vassula, Jezus bemint je grenzeloos; Hij zorgt voor je; jij en Hij delen Zijn Kruis; Jezus zal je nooit in de steek laten, nooit; ja, Ik Ben, kom, neem je rust; Ik Ben met je; wij, ons?

(Vervolg van de boodschap voor de bijeenkomst.)

Jezus?

Ik Ben; Ik ben jullie Heer, de Gekruisigde; kinderen van Mijn Ziel, beminden van Mijn Hart, de Liefde lijdt hevig;

begrijp hoe Ik Mij voel; Ik voel Mij verlaten, vergeten en verraden door de Mijnen; Ik hang vandaag aan Mijn Kruis en ben in Mijn tweede Passie; de aarde is droger dan ooit tevoren en jullie, beminden, lijden aan de gevolgen; jullie zijn de slachtoffers; velen van jullie verhongeren, anderen worden telkens weer misleid door de Boze, wat een medelijden heb Ik met jullie! Mijn Hart bloedt bij het zien van dit alles, vanaf Mijn Kruis; Mijn Ogen zijn gevuld met Tranen van Bloed;

Ik geef jullie allen zoveel tekenen, en toch, zeer weinigen merken ze op; kom bij Mij in jullie gebeden; Ik ben Aanwezig en Ik luister naar jullie! kom in de Armen van jullie Verlosser; geef Mij jullie fouten en Ik zal jullie zuiveren

¹ Dit betekent dat God me de juiste woorden zal geven.

en genezen; Ik zal jullie vergoddelijken want Ik ben de Godheid, Ik zal jullie vervolmaken! kom bij Mij zoals je bent, wees niet bang voor Mij; Ik ben een Liefhebbende God, Ik ben vol Barmhartigheid voor de armzaligen, Ik ben een God vol Medelijden! bid tot Mij, spreek met Mij, aarzel niet! Ik wacht met smart op jullie ...

Mijn Liefde voor jullie allen is zo Groot, dat Ik, die de Heilige der Heiligen ben, de Eeuwige en de Heer van heel Mijn Schepping, Mij helemaal naar jullie neerbuig, om jullie te kunnen bereiken en jullie gebreken te genezen; Ik ben altijd onder jullie en tot het einde ...;

zalig zijn zij die Mijn Boodschap van Vrede en Liefde verspreiden! zalig zijn zij die bij Mij komen en Mij troosten; wees één met Mij; blijf altijd in Mijn Liefde;

zeer beminde kinderen, Ik ben jullie Heilige Moeder, Ik ben de Moeder van de gehele Mensheid; Mijn beminden, Jezus lijdt onzegbaar; Hij is nu in Zijn Tweede Passie! voel Onze Harten, hoe zij lijden ...

vandaag is er een grote strijd gaande; Satan valt meedogenloos aan en de Heilige Michaël bestrijdt hem met Gods engelen; de aarde voelt de trillingen van deze grote strijd; Ik heb jullie gebeden nodig, beminden, houd nooit op te bidden... bidt, Mijn beminden, wees als stralende engelen van licht in deze duisternis; bidt voor de redding van de zielen; bidt, Mijn beminden, voor de bekering van de zielen; Ik reken op ieder van jullie ...

begrijp alsjeblieft hoe een moeder zich zou voelen als ze haar kinderen een eeuwig vuur tegemoet ziet gaan, en hoe ze zich voelt bij het zien dat sommige van haar beminden in het eeuwige vuur vallen ...

mediteer hierover en jullie zullen Mij beter begrijpen;

Ik wil Mijn Boodschap beëindigen met jullie te zegenen in de Naam van de Vader, de Zoon en De Heilige Geest; kom, en troost Jezus ...

Mijn Heer?

Ik Ben; Ik ben altijd gelukkig als Ik zie dat je erg je best doet om Mij te behagen, door tijdens het bidden van de Rozenkrans de Geheimen te overwegen; gezegend kind, leer ook aan anderen om de Heilige Rozenkrans langzamer te bidden; het is nutteloos om snel en alleen met jullie lippen te bidden; ieder gebed zou uit het hart moeten komen; jullie moeten voelen wat je zegt, dus neem de tijd om over elk Mysterie te mediteren;

Dank U, mijn Heer.

3 december 1988

(Boodschap gegeven voor de bijeenkomst van 16 december.)

*Ik bemin U, Ik verlang bij U te zijn,
dank U dat U mij deze genade hebt
gegeven,*

*deze gave om bij U te zijn en te voelen dat U
zo nabij bent.*

*Dank U dat U mij onderricht en mij naar U
hebt opgeheven.*

*Ere zij God. Geprezen zij onze Heer,
Gezegend zij onze Heer.*

Heer?

Ik Ben; beloon Mijn Heilig Hart door te geloven met een kinderlijk geloof; probeer niet te achterhalen waarom Ik jou gekozen heb en je tot Mij hebt opgeheven ... accepteer gewoon zonder

het waarom en hoe; stel geen vragen, accepteer gewoon wat Ik je gegeven heb; ach Mijn kind! Ik heb jarenlang aan je deur gestaan!

Vergeef mij, Heer.

Ik heb je vergeven; Ik maak je geen verwijt, want dit is voorbij; Ik wil je alleen de vreugde van Mijn Heilig Hart laten zien, want Ik ben nu weer bij je; Ik heb je gevormd om Mij te ontvangen; verblijd daarom Mijn Heilig Hart door Mijn kinderen te ontvangen; door hen te ontvangen, ontvang je Mij; Ik breng ze helemaal tot aan je drempel; offer je tijd; zij hebben Mijn Vrede nodig, ze moeten bemoedigd worden; moedig hen aan Mij vertrouwelijk te benaderen, maar niettemin, zonder te vergeten dat Ik Heilig ben;

Heer, wilt U dat deze bijeenkomsten worden gehouden?

het is Mijn Wil; klamp je aan Mij vast en laat Mij je leiden; geef jezelf aan Mij over; Ik, Jezus, ga voor je uit;

Heer, het is toch goed, nietwaar, om de boodschappen in deze bijeenkomsten voor te lezen?

je verheerlijkt Mij, beminde;

Ik dank U, mijn Heer.

vergeet nooit dat Ik je leid, vertrouw Mij; zij die Mij beminnen zullen leren in Mijn Liefde te groeien, zodat zij op hun beurt anderen naar Mij kunnen brengen om Mij te beminnen; Mijn Heilig Hart is in vlammen van Liefde en verlangt er vurig naar ieder van jullie in Zijn diepten te trekken; Ik dorst naar liefde; alles wat Ik

van jullie wil is Liefde, want Liefde is de Wortel van de Boom der Deugden;

kom, jullie allen die niet met Mij verzoend zijn, kom, kom en verzoen je en ontvang Mijn eigen Vrede,¹ kom en deel in Mijn Liefde, kom jullie allen die Mij nog niet begrepen hebben; sluit Vrede met Mij; kom en sluit Vrede met Liefde; Ik, jullie Heer Jezus Christus, wens dat jullie Mijn Kinderen van Licht worden; ja, Mijn leerlingen van Vrede en Liefde, die Mij eren;

O Heer! Sommigen zullen vervolgd worden zoals in alle andere tijden!

Ik weet het, Mijn kind; sommigen zullen vervolgd worden door hen van wie de harten nog gesloten zijn en die met hun verstand redeneren en niet met hun hart; maar door Mijn Genade zal Ik ook velen van hen in Mijn Heilig Hart trekken; kleine bloemen, heb moed, Ik sta naast jullie en Mijn Ogen rusten op jullie, wees dus niet bang; het is Mijn verlangen dat Mijn Boodschap van Vrede en Liefde verspreid wordt van Noord tot Zuid en van Oost tot West; heb dus vertrouwen in Mij; Ik heb Haar in het geheim voorbereid voor jullie Tijdperk;

Ik vraag in Mijn Boodschap om de hereniging van Mijn Kerken, want zoals de Vader en Ik één zijn, zo moet ook Mijn Kerk Eén zijn, allen verenigd en in één Kudde; Ik heb Petrus gekozen om jullie voogd te zijn en jullie in de Waarheid te bewaren tot Mijn Terugkomst, maar de mensen hebben Mij niet gehoorzaamd, ze hebben zich afgesplitst en hun eigen regels opgesteld; voorwaar Ik zeg je, luister niet naar hen die zich verzetten tegen Petrus, Petrus-van-Mijn-Lammeren, die nu

¹ Joh. 14: 27.

Johannes-Paulus II is ... want hij is Mijn keuze en de beminde van Mijn Ziel; luister niet naar hen die hem veroordelen, zij zijn misleid;

beminden, toen jullie je onlangs hebben afgesplitst, werd een deel van Mij afgescheurd; ja, ze realiseerden zich niet dat zij een deel van Mijn Lichaam scheurden; o Mijn beminden ... verdien Ik dit? ... waarom Mijn Hart verscheuren?... waarom het Hart van jullie God verscheuren? ... waarom Mijn Ogen vullen met nog meer bloedige Tranen?¹ ... Ik smee, smee jullie, net als een bedelaar, die verlamd is door zijn eigen vrienden, om terug te keren tot Petrus, jullie allemaal, en één te zijn, zoals de Vader en Ik die Eén zijn; Ik roep ook allen op die Mijn Moeder afwijzen,² om hun oren te openen en te luisteren; Mijn Moeder is de Koningin van de Hemel; Zij is genaamd, Moeder van God;

Ik geef geen schuld aan hen die het niet geweten hadden, Ik probeer alleen jullie terug te brengen tot de Waarheid; Ik roep ook op tot de bekering van deze wereld, Ik herinner ook diegenen die het vergeten zijn eraan dat Ik Almachtig ben en dat zij Mij niet moeten vergelijken met zichzelf;³ Ik herinner jullie allen eraan, dat jullie leven in het einde der Tijden en dat Mijn Tekenen dus zijn toegenomen ... de Schriften worden vervuld ...

Ik ben Vrede en Liefde; Ik, jullie Heer Jezus, ben zo Barmhartig, ja, Mijn Barmhartigheid is Groot; geloof in Mijn Barmhartigheid, maar vergeet nooit dat Ik ook een God van Gerechtigheid ben;

¹ Het portret van Jezus verscheen in extreem lijden. Zijn Ogen waren gevuld met Bloed, met een korst van Bloed er omheen.

² De Protestanten.

³ Bedoeld zijn zij die de werken van God in deze tijd rationaliseren.

Mijn zuivering, die Ik zal zenden, zal uit liefde zijn; begrijp en verklaar het niet verkeerd en noem het niet: bedreigingen van God; Ik bedreig jullie niet, Ik waarschuw jullie uit liefde; net zoals een vader zijn kind waarschuwt en probeert met hem te praten, om het weer tot rede te brengen; Ik probeer ook jullie tot rede te brengen en jullie te laten zien hoe verkeerd en misleid sommigen van jullie zijn, en hoe zonden Mijn Licht kunnen tegenhouden;

Ik kom om jullie te wekken, want velen van jullie zijn in diepe slaap; Ik kom bij jullie allen vanuit Mijn Grenzeloze Barmhartigheid, om de doden op te wekken; Ik kom om jullie te vragen, vanuit Mijn Oneindige Liefde die Ik voor jullie allen heb, om berouw te hebben en jullie leven te veranderen en heilig te zijn; leef in heiligheid, want Ik ben Heilig;

Ik geef jullie Mijn Vrede opdat jullie in Vrede zijn en jullie deze Vrede mogen doorgeven aan jullie broeders;

kom nu, bezin jullie in gebed aan het einde van dit jaar; kom en bemin elkaar zoals Ik, jullie Heer, jullie bemin;

Ik zegen ieder van jullie;

IXΘΥΣ 

7 december 1988

(Boodschap voor de groep.)

(Heilige Maria:)

Mijn Vassula, heb Mijn Vrede;

beminde kinderen, Ik zegen jullie; Ik ben jullie Heilige Moeder die net als jullie lijdt om de dorheid die verspreid wordt; verlies de moed niet, Ik sta naast jullie; Ik zal jullie bemoedigen om Jezus'

Boodschap van Vrede en Liefde te verspreiden;

zie, Jezus openbaart Zijn Boodschap door dit zwakke instrument, een breekbare bloem die Hij gevormd heeft; maar veel geestelijken zullen weigeren te geloven, zij lijken Gods Oneindige Rijkdom niet te begrijpen! velen van hen zouden niet geloven, zelfs als ze zouden zien dat zondaars geloofden en berouw hadden! deze zondaars zullen het Koninkrijk van de Hemel binnengaan vóór deze geestelijken;

wees niet bang, Mijn beminde; Ik, je Heilige Moeder, zie alles wat er gebeurt, Ik zal je altijd bemoedigen; Ik zal je altijd troosten, heb geloof en steun altijd op Jezus;

Vassula, Mijn kind, gelukkig ben je als de mensen je beschimpen en je vervolgen en allerlei laster over je spreken omwille van Jezus; verheug je en wees blij, want je loon in de Hemel zal groot zijn; op deze wijze werden ook de profeten vóór jou vervolgd, Mijn kind;¹ er zijn veel geestelijken die geloven in Gods huidige tekenen en openbaringen, maar uit vrees te worden vervolgd, verbergen ze hun gevoelens; die geestelijken zouden moeten bidden, bidden, bidden, en aan Jezus' Heilig Hart om moed vragen; Jezus zal hun moed geven;

Ik zal Mijn Boodschap beëindigen met je te zegenen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;

(Jezus:)

Vassula, geef Mijn Boodschap uit; Ik verlang deze Boodschap te geven aan allen die naar ons toe kwamen;

ach Mijn kind, laat hen Mijn Heilig Hart voelen! vijf van Mijn Wonden zijn wijd open voor allen om binnen te komen en Mijn pijn te delen! beminden, Ik ben het, Jezus, jullie Redder, en openbaar Mijzelf door dit zwakke instrument om jullie allen en aan alle volkeren Mijn Heilige Boodschap van Vrede en Liefde te geven; Ik, die de Vorst ben en boven alles sta, buig Mij helemaal naar jullie over, Mijn kleine bloemen, om jullie te kunnen bereiken; door Mijn Oneindige Liefde en door Mijn Grenzeloze Barmhartigheid kom Ik om jullie Mijn Vrede en Mijn Liefde aan te bieden;

Ik ben het Licht van deze wereld, en Ik kom om te schijnen in deze donkere wereld waarin jullie nu leven; kleine bloemen, jullie hebben Mijn Licht nodig; zoals elke bloem licht en de stralen van de zon nodig heeft om te leven, zo hebben ook jullie, de stralen van Mijn Liefde nodig om te leven voor Liefde en in liefde, want deze zijn de rijkdommen van Mijn Genade; schepping Ik bemin je bij het dwaze af! ga door met je gebeden, je boetedoeningen en je daden van liefde, want al deze daden zijn een balsem voor Mijn Wonden; Ik bemin je, en vanwege deze liefde die Ik voor je heb, zal Ik ervoor zorgen dat in deze woestijn, die jouw tijdperk geworden is, nieuwe graankorrels zullen ontspruiten, graankorrels van Vrede en Liefde;

Ik zal neerdalen onder de doden om hen te doen herleven en om van hen toegewijde dienaren van Mij te maken die Mijn Heilige Naam eren en Mij verheerlijken; kleine bloemen, de dagen zijn zo dichtbij, de dagen waarover Ik jullie heb gesproken, van een Nieuwe Aarde en van een Tijdperk van Liefde dat van boven zal neerdalen; dit alles zal

¹ Matt. 5: 11-12.

gebeuren; aldus, worden de Schriften vervuld;

beminden, kinderen van Mijn Licht, wees verenigd en altijd dichtbij Mij, weest met Mij en bidt voor jullie broeders die verloren zijn; bidt voor die priesterzielen die Mijn Heilig Hart verwonden door Mijn Tekenen te ontkennen; verspreidt Mijn Boodschap van Vrede en Liefde, maakt Haar bekend aan alle Volkeren; verheerlijkt Mij door deze Oogst,¹ die rijp is, Ze zal velen voeden;

Mijn Ogen en die van jullie Heilige Moeder zijn op jullie gericht; Wij geven jullie Onze Vrede; neemt deze Vrede en deelt Haar met anderen;
Ik zegen jullie allen;

IXΘΥΣ 

16 december 1988

Heer?

Ik Ben; hier is Mijn Boodschap voor de bijeenkomst van vandaag;

Ik wil aan Mijn bloemen dit vragen: Mijn bloemen, Ik wil jullie allen vragen om te leren hoe je bidden moet; wanneer jullie bidden, bidt vanuit jullie hart; Ik heb gebeden nodig die uit jullie hart komen en niet van jullie lippen; bidt niet snel, keer in jezelf en bidt langzamer, terwijl je naar Mij kijkt; Ik ben Aanwezig, laat jullie gebeden Mij bereiken;

leer in voortdurend gebed te zijn; hiermee bedoel Ik niet dat jullie eindeloze uren op jullie knieën moeten liggen, neen; maar alleen door te denken aan Mijn Aanwezigheid, zullen jullie in

¹ De Boodschappen.

voortdurend gebed zijn; jullie gedachten zullen naar Mij gekeerd zijn; alles wat jullie zeggen, of doen, of denken zal voor Mij zijn; Ik heb toewijding en trouw nodig; bemin Mij mateloos en verlang naar Mij;

Ik ben jullie Redder en Trooster, kom dus bij Mij zonder te aarzelen; Ik zal jullie allen troosten; Ik zal jullie hoop geven; verminder dus jullie gebeden en offers niet, vermeerder ze door voortdurend in gebed te zijn; Ik, de Heer, zal Mijn Boodschap beëindigen door jullie een motto te geven voor 1989:

"Leef heilig en vergeld kwaad met liefde;
bemin elkaar, zoals Ik jullie bemin;"

Ik ben Vrede en Liefde en Ik zegen jullie allen;

17 december 1988

(Na onze bijeenkomst.)

Mijn Heer?

Ik Ben;

Ik was verbaasd te zien dat er zoveel gekomen waren; er moeten 130 mensen geweest zijn!

Vassula, Ik heb het eerder gezegd; vol, jullie zullen met velen zijn;

Heer, U moet gemerkt hebben dat er meningsverschillen waren, ging het misschien over het programma?

hoe zou Ik dit¹ alles niet gemerkt hebben? Vassula, tegenwerkende krachten zullen

¹ Jezus was helemaal niet tevreden, Hij was in feite geërgerd over bepaalde mensen.

er zijn, maar Ik zal niemand toestaan je te beledigen; onthecht jezelf en vertrouw op Mij; van nu af, ben Ik het die zal organiseren en jou het programma van Mijn Bijeenkomsten zal geven; Ik Ben het die je zal vertellen wat je moet zeggen; het programma zal je van boven worden gegeven; Ik Ben Wijsheid en van Wijsheid zul je Het ontvangen;

schrijf: eerst zul je de plaats van Mijn Bijeenkomst heiligen, heiligen, zoals je gedaan hebt door het gebed tot Sint Michaël te bidden;

open Mijn Bijeenkomst met deze woorden: "Vrede zij met jullie"; denk eraan Mijn kleine bloemen te vertellen dat Ik het ben, de Heer, die hun Mijn Vrede geef en dat deze woorden uit Mijn Mond komen; daarna zullen jullie allen de Heilige Geest aanroepen; jullie zullen allen het gebed tot Sint Michaël bidden; jullie tijdperk heeft dit gebed dringend nodig;

Ik zal je altijd de passage aanwijzen die uit de Heilige Bijbel moet worden gelezen, juist zoals Ik je heb aangewezen wat in de laatste bijeenkomst te lezen: Joël 3: 28-32; op deze manier zal Ik, ook, je de passage aanwijzen die moet worden gelezen; Mijn wens is dat je hun voorleest; vertel hun dan waarom Ik dit gedeelte heb gekozen;

dit moet gevolgd worden door het voorlezen door jou van gedeelten uit Mijn Boodschap van Vrede en Liefde;

Hoe zou ik weten welk deel ik hun moet voorlezen?

maak je geen zorgen, ben Ik niet je Raadgever en Leidsman?

Ja, Mijn Heer.

na hun te hebben voorgelezen, kun je hun vragen of ze vragen hebben; het is een tijd voor een open gesprek; Ik zal je inspireren, kleintje;

daarna, zou Ik willen dat je hun Mijn Boodschap voorleest die henzelf betreft;

doe Mij een plezier door hen liefde te schenken, doe Mij een plezier door te eindigen met het bidden van de Heilige Rozenkrans;

Als er iemand met mij wil spreken, moet ik daar dan op ingaan?

beminde, ja, spreek met hen;

Dank U, Mijn Heer Jezus.

20 december 1988

Heer?

Ik Ben!

O, God.¹

Vassula, omhels Mijn Kruis! deel Het met Mij; Mijn Kruis zal je in Mijn Domein binnenleiden, woon in Mijn Heilig Hart, kruip in Zijn diepten, en je zult Vrede vinden;

Mijn kind, bid voor je broeders die Mij hebben verlaten en alleen geboeid raken door de wereldse rijkdommen, bid voor deze verloren zielen die Mijn Kruis vrezen ... bid, Mijn kind, voor Mijn Kerk dat Ze zich verenigt en één wordt; elke priester moet begrijpen dat Ik, de Heer, deze Eenheid verlang; elke afsplitsing komt niet van Mij, ze komt van Mijn tegenstander; Mijn Koninkrijk zou Eén en Heilig moeten zijn;

¹ Jezus antwoordde "Ik Ben!" met zoveel vuur en Liefde!

Heer?

Ik Ben;

Heer, de weinige Grieks-Orthodoxe priesters die enkele bladzijden gelezen hebben in Uw openbaring die U mij gegeven hebt, zijn het niet eens met de eenheid. Zodra zij lezen dat het gaat over vereniging met de Paus, worden ze allergisch en zeggen dat deze openbaring van de duivel is.

Een dame, Grieks-Orthodox, ging na het lezen van deze openbaring naar een Katholieke Kerk. Toen haar biechtvader dit hoorde, veroordeelde hij de openbaring als komend van Satan, en excommuniceerde haar! Hij wilde niets van eenheid horen! Maar veel Grieks-Orthodoxe leken willen het wel, want als zij Uw openbaring lezen begrijpen zij het, en ze weten dat U het wenst, maar de Grieks-Orthodoxe priesters worden boos!

weet Ik dit alles niet, Mijn kind? Mijn gedachten zijn niet hun gedachten, Mijn wegen zijn niet hun wegen; zij belasten Mij met hun zonden en ze zien niet meer helder ... Eenheid zal van boven komen, want zoals het nu is, zijn jullie totaal verdeeld en leven jullie niet overeenkomstig Mijn Goddelijk Beeld; jullie gehoorzamen Mijn Wet niet; jullie verdeeldheid is besmettelijk en breidt zich uit, jullie verdeeldheid zal altijd blijven; tenzij Ik er een einde aan maak, zal ze niet overwonnen worden;

hoe konden jullie geloven dat jullie je kunnen verenigen als liefde onder jullie ontbreekt? velen van jullie zijn onbuigzaam en stijf als ijzeren staven! maar Ik zal jullie allen buigen, Ik zal jullie verenigen! Ik zal deze wildernis veranderen in een meer en de dorre grond in een waterbron; dan, zal Ik jullie allen op deze Nieuwe Aarde plaatsen,

beminden, en Mijn Koninkrijk op aarde zal zijn zoals het in de Hemel is; Mijn Koninkrijk zal komen; oh! hoe verlang Ik nu naar dit Nieuwe Tijdperk! jullie zullen allen leven in volmaakte eenheid onder Mijn Heilige Naam, en Ik, die de Verheven Bron van Leven ben, zal jullie allen vernieuwen tot één Heilig Volk; van boven zal Mijn Goddelijk Beeld weerkaatsen op jullie, als een spiegel, en jullie zullen begrijpen dat Ik, de Heilige der Heiligen, jullie weer heb vernieuwd;

de Schriften zijn vervuld; Wijsheid zal niet wachten; Ze zal Mijn volk bewerken als een ploeger en een zaaier; Ze zal de dorre aarde ontginnen tot weiden; Ik zal haar bewerken en haar weiden verheffen tot weiden van Vrede en Liefde; Ik Ben het Licht van deze wereld en Ik zal altijd naar jullie afdalen telkens wanneer Ik jullie in duisternis gehuld zie;

Heer, er zijn enkele geestelijken die weigeren te horen of te geloven dat U het bent die Zich op deze wijze door mij manifesteert. Zij zeggen dat U, Jezus, ons De hele Waarheid al hebt gegeven en dat zij niets anders nodig hebben dan de Bijbel. Met andere woorden, al deze werken zijn vals.

Ik heb jullie allen gezegd dat de Voorspreker, de Heilige Geest, die de Vader in Mijn Naam zal zenden, jullie alles zal leren en jullie in herinnering zal brengen alles wat Ik jullie heb gezegd; Ik geef jullie geen nieuwe leer, Ik herinner jullie alleen aan De Waarheid en leid hen, die verdwaald zijn, terug tot de volledige Waarheid;

Ik, de Heer, zal jullie met Herinneringen blijven opwekken en Mijn Heilige Geest, de Voorspreker, zal altijd temidden van jullie zijn als een Herinnering aan Mijn Woord; wees dus niet verbaasd als Mijn Heilige Geest tot

jullie spreekt; deze herinneringen worden gegeven door Mijn Genade om jullie te bekeren en jullie te herinneren aan Mijn Wegen;

kom; glimlach naar Mij als je Mij ziet, bloem;

Ach Heer! Gezegend zij Uw Naam. Dank U voor Uw lessen.

Wijsheid zal je onderwijzen, kind; wij, ons?

Voor altijd en eeuwig!

21 december 1988

Heer, het moet U toch verdriet doen als sommige mensen Uw Liefde in Uw Boodschap verkeerd begrijpen en haar vergelijken met sentimentele liefde!

(Ik hoorde enkele aanmerkingen, een of twee, van bepaalde mensen.)

Heer?

Ik Ben;

Mijn Liefde is in dit tijdperk niet gewaardeerd of begrepen; jij weet hoezeer Ik Mijn kinderen¹ bemin; Ik bemin hen bij het dwaze af! maar de zonden van jouw tijdperk zijn zo zwaar en zo groot dat het Mij niet langer erkent, je God! zijn zij het losgeld vergeten dat Ik voor hen heb betaald; Ik werd vernederd, getreiterd, gemarteld en heb vrijwillig de meest pijnlijke dood geleden, alles uit liefde; hoe zou Ik Mijzelf dan niet kunnen herhalen, en jullie miljoenen malen vertellen hoezeer Ik jullie bemin? en om te proberen jullie

¹ Toen Jezus dit zei wendde Hij zich naar mij en keek mij aan.

Haar diepten en Haar grootheid te laten begrijpen, herhaal Ik Mijzelf en zal Ik Mijzelf blijven herhalen, totdat Mijn Woorden in jullie harten doordringen! zelfs nu ben Ik bereid Mijn Passie te herhalen, zonder Mijzelf iets te besparen;

O schepping! hoeveel lijden geef je Mij! Mijn Liefde voor jou is Oneindig; probeer deze Liefde te begrijpen;

24 december 1988

(Vigilie van Kerstmis.)

Jezus?

Ik Ben; beminde;

Vandaag is het de vooravond van Uw Geboorte.

Heer! Ik verheug mij er zo om, Beminde, Heilige der Heiligen!

Geprezen zij onze Heer!

O God, los mij op in Uw Heiligheid en wijs mij hoe ik heilig moet leven.

Los mij op Eeuwige

in Uw Zuiverheid en zuiver mij.

Beminde, heilig ons Uw kinderen, en verenig ons allen in één Kudde, die U verheerlijkt en U prijst rond één Tabernakel.

Sta Uw Heilige Geest van Waarheid toe neer te dalen op ons allen

om ons de Waarheid te tonen.

Laat Uw Licht onze Gids zijn in deze duisternis,

en leid ons in De Waarheid,

en breng ons allen onder één herder tot Uw Terugkeer.

Heer, KOM!

ach beminde ziel, Ik zal jullie allen omsluiten in één Kudde en Mijn Eigen Armen zullen jullie Omheining zijn en Mijn Heilig Hart jullie Thuis; Liefde zal

weerkeren als Liefde; ja, Mijn beminden, bid voor Mijn Terugkomst; Ik Ben Liefde, Ik Ben de Verheven Bron van het Leven, dus kom bij Mij, jullie Redder, kom ...

Ja, Heer.

26 december 1988

Jezus! Vandaag pas heb ik volledig begrepen dat men U direct om zegen kan vragen. Ik bedoel dat ik U kan vragen om mij te zegenen. Ik dacht dat men U om zegen voor anderen kon vragen, maar niet voor onszelf!

Ik heb je gezegd dat je armzalig bent ... Vassula, Ik heb je miljoenen keren gezegend, heb je dat niet gemerkt? ofschoon je Mij nooit daarom gevraagd hebt, heb Ik je gezegend; jouw onwetendheid, kind, verbijstert Mij onophoudelijk; jouw hulpeloosheid maakt Mijn hevige verlangen om naar je toe te snellen en je aan Mijn Hart te drukken nog groter; Ik houd van kinderen;

laat Mij vrij om je Meester te blijven en Hij die je leidt; wees volkomen afhankelijk van Mijn Meesterschap want slechts door zo te doen, geef je jezelf volledig over in Mijn Handen, en daardoor doe je Mijn Wil;

27 december 1988

Jezus?

Ik Ben!

ach! alles wat Ik van je vraag, is liefde; verheerlijk Mij door Mijn Boodschap te verspreiden; openbaar Mijn Liefde in de bijeenkomsten, Vassula, kijk niet over

Mijn schouder¹ naar wat volgt; kijk naar wat de dag van vandaag je brengt;

Heer, is het verkeerd plannen te maken?

Ik heb gezegd je geen zorgen te maken voor morgen; maak je geen zorgen, vertrouw Mij; Ik wilde dat je begrijpt, dat je, door Mij ruimte te laten om in jou te ademen, Ik Mij vrij zal voelen Mijn Werk te doen, Ik wilde dat je op zekere dag ten volle begrijpt, dat alles wat je hebt van Mij komt en Mijn Werk is en niet het jouwe; zonder Mij, ben je niet in staat om zelfs met je ogen te knippen, dus geef jezelf aan Mij over; laat je eigen opvatting je niet misleiden; Ik bemin je en wil je niet zien vallen;

verlang Mij en verder niets; aanvaard wat je hebt en alles wat Ik je geef; luister niet naar de praatjes van de mensen; vertrouw op Mij, want dit is Mijn Werk; je eigen subjectiviteit zal je altijd misleiden; laat de dingen gewoon op je afkomen alsof ze uit zichzelf gebeuren, dit is de manier waarop Ik werk; 'forceer' de dingen en gebeurtenissen niet; door te 'duwen', duw je ook Mij weg; wees en blijf dus niets, laat alles van Mij komen;

Heer, hoe kan ik het verschil kennen tussen 'inspiratie' en mijn eigen subjectiviteit? Het is moeilijk.

beminde, Ik zal je dit zeggen: kom bij elke stap die je wilt zetten, eerst naar Mij; kom Mij raadplegen, bid tot de Heilige Geest van Raad en Advies; en Ik bedoel iedere stap, bij alles wat je wilt ondernemen, kom eerst naar Mij, Ik zal je leiden; maak nooit zelf plannen;

¹ Als ik me zorgen maak om de volgende bijeenkomst.

Vassula, bid om onderscheidingsvermogen; haast je niet, Ik heb Mijn Plannen gemaakt lang voordat jij geboren werd; dochter, Ik heb je gemachtigd Mijn Boodschap aan de wereld bekend te maken en door te geven, maar denk eraan dat Ik je niet vraag hen te overtuigen; laten zij die oren hebben, horen; dus onthoud, bloem, al Mijn instructies; wij, ons?

IXΘΥΣ 

Ja, Mijn Heer.

28 december 1988

(Dit is een boodschap voor de groep.)

Ik Ben de Heer;

Mijn bloemen, wees in Vrede, want Ik, jullie Heer, ben Vrede; Mijn beminde schepping, hoezeer bemin Ik je! jullie zijn waardevol voor Mij; jullie, die Ik bloemen heb genoemd, groei, groei in Mijn Goddelijk Licht; bidt voor jullie broeders die Mijn Licht nog niet hebben gezien; bidt voor hun bekering; bloemen! Ik Ben van plan jullie te bevloeien; ja! Mijn beekje zal uitgroeien tot een rivier en Mijn rivier zal uitgroeien tot een oceaan van Vrede en Liefde; Ik heb gezegd dat Ik Mijn Licht tot in de verte zal laten stralen en dat "Ik Mijn leer als een profetie zal laten stromen als een erfenis voor alle komende generaties;"¹ Ik Ben jullie Trooster en Degene die jullie het meest bemint;

bloemen, Ik weet dat jullie in een periode van duisternis leven, en deze

duisternis brengt alleen lijden, rampen en dorheid; er is gezegd dat in deze tijden velen het gevoel voor het Goddelijke zullen verliezen en op hun eigen manier zullen leven en niet in staat zullen zijn goed van kwaad te onderscheiden;

bloemen, als een ziel zich vult met materialisme en zich hecht aan wat de wereld haar te bieden heeft, dan heeft ze zichzelf toegestaan met Duisternis te worden gevuld, zodoende geen ruimte latend voor Heiligheid, geen ruimte voor Mijn Geest om in haar te groeien, geen ruimte voor De Waarheid, en geen ruimte voor Mijn Licht; zij leeft in duisternis; dit is waarom het de meesten van deze jonge generatie ontbreekt aan spiritualiteit en zij weigeren Mijn Woord te horen en Mij te erkennen als God; ze lopen achter vernederende hartstochten aan, omdat zij de Goddelijke Waarheid hebben opgegeven en op materiële dingen uit zijn;

Ik weet, Mijn bloemen, hoe velen van jullie lijden bij het zien dat een van jullie dierbaren in deze duisternis wandelt en in voortdurende diepe slaap is! maar Ik zeg jullie dat Ik, de Heer, aan hun deur sta; Ik zal er altijd zijn, kloppend, totdat zij Mij horen; Ik zal nooit moe worden aan te kloppen, en Ik zal hen nooit verlaten, nooit! Ik bemin jullie allen met een eeuwigdurende liefde, deze liefde die zo verkeerd begrepen wordt!

kom bij Mij met al jullie problemen, bied ze Mij aan en rust, kom en leun op Mij; Ik Ben jullie Trooster en Ik zal jullie troosten door jullie Mijn Vrede te geven; kom bij jullie Tedere Verlosser, en Ik zal jullie wonden genezen; word het nooit moe Mij aan te roepen en tot Mij te bidden; Ik Ben altijd bij jullie; Ik bemin jullie en zegen ieder van jullie, Ik zegen al jullie families;

¹ Sir. 24: 33.

(Later, onze Heilige Moeder:)

kinderen, kom dichter bij Jezus, Hij roept jullie allen vanaf Zijn Kruis; doe Jezus het genoeg door elkaar evenzeer te beminnen als Hij jullie bemint; want de hele Wet is samengevat in een enkel gebod: "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf";¹

vind Vrede en Liefde in Zijn Hart, neem Zijn Vrede en Liefde en verspreid Die onder elkaar; doordrenk de hele wereld met Zijn Goddelijke Liefde; vul jullie ziel met deze vreugde die Mijn Zoon jullie aanbiedt;

kleintjes, bidt, bidt, en spreek met God, heb een constante verbinding met jullie Vader in de Hemel; bid met vurigheid, laat jullie gebeden Hem bereiken; bid met liefde, laat Hem jullie gebeden voelen;

O kinderen, hoezeer bemin Ik jullie! Ik Ben altijd bij jullie; Ik Ben nu hier, bij jullie, en Ik zal bij jullie zijn als jullie deze plaats verlaten en als jullie thuishkomen; Wij zijn altijd Aanwezig en zullen dat altijd zijn;

Ik zegen jullie allen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest;

wij, ons;

(De Heer vroeg mij om in Zijn bijeenkomst te lezen uit Galaten 5 en 6, wat ik zal doen.)

¹ Galaten 5: 14.

1989

10 januari 1989

(Boodschap voor de groep.)

Heer!

Ik ben;

alles wat Ik van jullie vraag, is bidden in heiligheid; bidden zonder ophouden, bidden vanuit jullie hart; wees goed voor elkaar; wees Mijn afspiegeling, Mijn Goddelijk Evenbeeld; wees als spiegels die Mijn Heiligheid en Zuiverheid weerspiegelen; laat de wereld aan jullie kunnen zien, dat jullie van Mij zijn, dat jullie Liefdes kinderen zijn, want waar de Geest van de Heer is, daar is Heiligheid en Liefde, daar is Licht, daar is helderheid; dus bemin elkaar, bemin jullie vijanden! wees volmaakt! zoals jullie Vader in de Hemel Volmaakt is!

gezegend zijn jullie allen, gezegend zijn de nieuwkomers; Ik zeg jullie in waarheid dit: Ik ben de Deur naar Eeuwig Leven; wie in Mij gelooft, ook al is hij gestorven, zal leven; Ik ben de Verrijzenis, neem Mijn Vrede; Ik bied jullie Mijn Vrede aan, neem Haar en verspreid Haar in de wereld; wees Mijn nakomelingen, laat iedere ziel Mij in jullie herkennen;

(Kort voor de Heer mij Zijn Boodschap in het publiek wilde laten uitspreken, kwam er iemand die mij een mooi beeld van Onze Lieve-Vrouw van Fatima aanbod (70 cm hoog). Ik wist dat Onze Lieve-Vrouw hier

op tijd aankwam zodat Zij mij op al mijn openbare bijeenkomsten vergezelt.

Bij een van de bijeenkomsten buiten Lausanne werd me gezegd dat ik Onze Lieve-Vrouw van Fatima niet moest meebrengen omdat zij zelf alles hadden georganiseerd. Diezelfde nacht zag ik in mijn droom Onze Lieve-Vrouw van Fatima, als beeld, die me aankeek. Ik vroeg Haar mij een teken te geven om te weten of ik goed had begrepen dat zij kwam om mij te vergezellen op mijn bijeenkomsten en zodra ik deze woorden zei, opende Onze Lieve-Vrouw Haar armen en sloeg ze dicht om mij heen en bleef zo. Ik ontwaakte en dezelfde ochtend schreef Onze Lieve-Vrouw van Fatima: "alsjeblijft, laat Mij niet achter, neem Mij met je mee!")

Vassula, heb Mijn Vrede; lees de tekenen die de Heer je geeft, onderscheid ze, en volg ze;

Help mij alstublieft ze op te merken.

Ik help je;

Dank U, Heilige Moeder.

(Gisteren hoorde ik een reactie van een priester die over mij gehoord had, hij zei: "Weg met haar, ze is een charlatan!" Op de een of andere manier beviel zijn opmerking mij, want ik word beschuldigd een bedriegster te zijn, net als Jezus door de Farizeeën beschuldigd werd als valse profeet. En het herinnerde mij aan de boodschap die Hij mij gaf (7 december 1988). Zo vaak zei Jezus tegen mij dat ik verwijten zou krijgen, vervolgd en kritisch bekeken zou worden. Het bewijst slechts Zijn woorden. Ik ben gelukkig verwijten te krijgen en vervolgd te worden omwille van Hem.)

Mijn kind, bid voor hen die je beschuldigen en veroordelen, bid voor hen opdat ze hun hart openen; bid voor

al die zielen die de Barmhartige Tekenen van de Heer niet herkennen; blijf dichtbij Mij; wij, ons?

Ja; wij, ons.

13 januari 1989

Jezus? Eén priester heeft nu gezegd dat Uw Werk, dat U mij geeft, spiritisme is, vanwege het schrijven. Helpt U mij alstublieft.

Vassula, Ik zal je helpen; ere zij God omdat Hij je van het kwaad heeft verlost; laat allen die twijfelen en je beschuldigen van allerlei valse verklaringen, zich Mijn woorden uit de Schrift herinneren: een goede boom brengt goede vruchten voort; vrede, Mijn Vassula; verheug je als de mensen je uitschelden en je vervolgen, want je beloning in de Hemel zal groot zijn;

beminde, aan hen die beweren dat dit Werk niet van Mij, de Heer, is, maar door spiritisme of occultisme tot stand komen, vraag Ik het volgende: kan Satan in zichzelf verdeeld zijn? als hij verdeeld is in zichzelf, hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? - Mijn genade rust op je, Mijn kind, maar zij hebben niet begrepen;

Heer, zij die mij beschuldigen en veroordelen, nog voordat ze iets hebben gelezen of mij hebben ontmoet, willen ook niet geloven dat velen zich hebben bekeerd door Uw Boodschap. Ze geloven mij niet!

omdat zij oren hebben maar niet luisteren; Vassula, Ik heb altijd sinds het begin der tijden steeds profeten gezonden, maar velen zijn vermoord en vervolgd; de mensen zijn niet veranderd;

Ik, de Heer, zeg dit: als iemand zich openlijk voor Mij uitspreekt, in tegenwoordigheid van mensen, zal Ik, Ikzelf, Mij voor hem uitspreken in tegenwoordigheid van Gods engelen; maar als iemand Mij afwijst in tegenwoordigheid van mensen, zal Ik hem ook in tegenwoordigheid van Mijn engelen afwijzen; wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij verzamelt, verstroot; Ik verklaar aan alle generaties dat Mijn Werk nooit zal eindigen; Mijn Geest is inderdaad onder jullie; Ik bemin jullie allen met een eeuwigdurende liefde en vanwege die liefde zal Mijn Heilig Hart jullie niet zien vallen; herken Mijn Werk! onderscheid de geesten! de Schrift zegt: wie profeteert zal tot mensen spreken voor hun verbetering, tot hun bemoediging en hun vertroosting;¹

Mijn Heilig Hart, zo verkeerd begrepen, is een Afgrond van Liefde en Barmhartigheid; jullie tijdperk is dood; maar Ik, die de Verrijzenis ben, zal het doen herleven; bid voor die priesters die oren hebben maar weigeren om te horen, Mijn liefde voor hen is Groot, maar even groot is het lijden en het verdriet dat zij Mij aandoen ... deel Mijn Kruis, Mijn kind, de strijd is nog niet voorbij;

Ik, de Heer, ben met je tot het einde; wij?

Ja, Heer.

ons?

Ja, mijn Heer. Voor altijd en eeuwig, amen.

(Op 16 januari was ik uitgenodigd bij de Wereldraad van Kerken om Metropoliët

¹ 1 Kor. 14:3-4.

Damascinos te ontmoeten. Hij wilde de Boodschap horen en bestuderen. Jezus stuurde mij precies in de week van de Viering van de oecumene. Het is een teken. De Viering zou op 18 januari zijn wat ook het feest is van Sint Petrus' Stoel en ook mijn verjaardag.

Ik herinner mij nog hoe op 20 mei 1987, toen nog geen enkele priester mij steunde, en zij die wisten en achter mij stonden een handvol vrienden waren, dat ik, nadat Jezus mij had gedicteerd over de Kerk en haar toekomstige eenheid, in alle staten raakte en mij afvroeg hoe deze Boodschap ooit de juiste oren zou bereiken, omdat ik een buitenstaander ben en in Azië woon (ik had in die tijd, moet ik ook toegeven, geen idee van de Wereldraad van Kerken). Jezus zei eenvoudig: "het zal" (20 mei 1987). Ik begreep dat het "het zal" precies in vervulling ging op 16 januari. Of ze de Boodschap verwerpen of niet, dat is een ander verhaal.)

17 januari 1989

(Ik voel dat ik afglijd, dus bad ik tot Jezus mij omhoog te trekken en mij te herinneren aan de meditatie die Hij mij heeft geleerd, om Hem te zien en Zijn Stem te horen.)

Jezus?

Ik ben;

bloem, Ik zal je eraan herinneren hoe je moet mediteren en hoe je Mij moet horen; Ik, die Het Woord ben, zal je inspireren en je les geven met Wijsheid; open, open je en sta Mijn Geest toe je te verzadigen; ja, mediteer, hoe zou je Mij anders kunnen bereiken? verhef je ziel tot Mij in stilte, met geloof; offer Mij, je Vader, je wil en Ik, die je noden ken, zal je leiden en voeden; dus, werk, kleintje, werk harder;

Heer, ik probeer het.

verblijd Mij door met Mij te praten; bid tot Mij, bid, bid, alles wat Ik vraag zijn gebeden;

Is schrijven met U ook een vorm van gebed, Heer?

ja, want je bent in gesprek met Mij, je Almachtige God; Ik ben blij als Ik bij je ben, want wat is er grootser dan in voortdurend contact te staan met Mij, je God? Ik ben nu verenigd met jou, Ik en jij, jij en Ik, samen in eenheid van liefde; ach Vassula, vrede, Mijn kind; hoe zou jij je kunnen voorstellen dat je al deze Boodschappen zelf geschreven zou kunnen hebben? Ik heb inderdaad Mijn Gelaat geruime tijd verborgen om je te laten voelen en begrijpen dat je niet in staat bent ook maar één enkel woord van Kennis te schrijven zonder Mij; Ik ben de Openbaring Die spreekt, Die aanbiedt, Die lesgeeft, Die onthult, Die ten leven wekt en goddeloze mensen voedt;

Mijn Vassula, ben je gelukkig met Mij? ben je gelukkig te weten aan Wie je toebehoort? Ik ben God, de Levende God, je Schepper; Ik ben Liefde, Ik ben je Vader die nu tot je spreekt, Ik ben de Allerheiligste Drie-eenheid; wijd jezelf aan Mij toe;

ofschoon je absoluut niets bent, heb Ik je achtervolgd, zoals een minnaar zijn meisje achtervolgt; Ik heb je ertoe overgehaald Mij te beminnen, en deel te nemen aan Mijn Werk; Ik bekommer Mij weinig om wat je niet bent, Ik ben Mijzelf genoeg, maar het verheugt Mij je in Mijn Licht te hebben, het verheugt Mij je in Mijn Zaal te hebben, het verheugt Mij je te voeden en te laten bloeien; Mijn kind, begrijp je? doe Mij

geen verdriet;¹ abba's zijn altijd dicht bij hun kinderen; wees vertrouwelijk met Mij, altijd, maar vergeet nooit Mijn Heiligheid; Ik bemin je en Ik wil dat je Mij bemint in heiligheid;

respecteer Mijn Wet; door Haar te respecteren, respecteer je Mij; bemin Mijn Wet, want door Haar te beminnen, bemin je ook Mij; leef Mijn Wet na; door Haar na te leven, zul je Mij volgen; Mijn Wet zal je naar Mij leiden in Mijn Huis, wat ook jouw Thuis is;

geloof in Mij, want Mijn Macht is Groot, wij, ons?

Voor eeuwig, Heer.

prijst Mij;

Heer, zoek voor mij in de Schrift een hoofdstuk van lofprijzing, om voor U te lezen.

dat zal Ik, open de Bijbel;

(Ik deed het. Het was het Boek Daniël, hoofdstuk 3: 52-90; dus las ik de Heer deze verzen voor. Het verheugde Hem.)

(Boodschap voor de gebedsgroep. Geschreven voor 17 februari.)

vrede zij met jullie; Mijn Woord is Licht; Mijn Woord is Vrede en Liefde; Mijn Woord is Eenheid en Hoop; kom tot Mij en lees Mijn Woord vaker;

beminden, Ik ben het, Jezus, de Barmhartige, Jezus, jullie Verlosser, die neerdaalt via dit zwakke instrument om op haar Mijn Woorden te graveren; vanuit Mijn Oneindige Liefde en Mijn Overvloedige Barmhartigheid, daal Ik

neer in deze duisternis; Ik daal neer in deze woestijn en in deze dorheid om Mijn Geest over jullie uit te storten; schepping! Ik daal neer om deze droge grond te bevoeien en om van deze dorstige aarde rivieren te maken; Ik daal neer om Mijn Zegen als ochtenddauw over jullie uit te storten; Ik kom om al dit kwaad te verdrijven en de ongerechtigheid uit te roeien en ze te vervangen door Vrede en Liefde; vandaag zijn Mijn Lippen uitgedroogd door dorst naar liefde; Ik heb liefde nodig van jullie, Ik dorst naar liefde, Ik dorst naar liefde ... wat verlangt Mijn Heilig Hart ernaar dat jullie leren Mij te beminnen! wat verlang Ik ernaar dat jullie op een dag het toppunt van de liefde bereiken en Ik jullie hoor uitroepen: "Abba!" dan ... dan alleen zullen Mijn Wonden beginnen te genezen ...

wat verlang Ik ernaar dat Mijn priesters uit Mijn Oneindige Liefde scheppen om hun hart te vullen! Mijn liefde voor hen is Groot, zo Groot, dat zij niet eerder dan wanneer zij in de Hemel zijn, haar volheid volledig zullen kunnen begrijpen; toewijding zou hun Banier moeten zijn, Trouw hun Toorts; zuiverheid hun Feestgewaad en Liefde hun Embleem; zodat Mijn lammeren Mij in hen herkennen en Mijn Beeld helder zien; Mijn herders, Ik wil dat ze zuiver zijn, zodat in hun zuiverheid hun vrucht gaaf zal zijn;

verblijd Mijn Heilig Hart en gehoorzaam ten volle aan Mijn Geboden; beminnen betekent Mijn Geboden onderhouden; bemin elkaar, O kinderen van Mijn Licht, leef naar Mijn Woorden, leef naar Mijn Woorden ... neem Mijn Vrede en laat Haar in jullie zijn, neem Mijn Liefde en laat Haar jullie vullen; Ik zal jullie helemaal vernieuwen als jullie

¹ Vanwege deze familiale omgangswijze en vertrouwelijkheid had ik kort en plotseling weer twijfels, en vroeg me af of het God was die sprak.

jezelf voor Mij openen; vertrouw Mij, kom naar Mij en Ik zal een nieuw volk van jullie maken, een zuiver volk! leef naar Mijn Boodschappen, mediteer over Mijn Boodschappen;

kom naar Mij met liefde, volg Mijn Voetsporen die jullie naar Mij zullen leiden, in Mijn Huis dat ook jullie Huis is; wees niet verlegen, ook niet in jullie onvolkomenheid, Ik zal Mijn Armen voor jullie openen; ook als jullie liefde lauw is, val in Mijn Armen en Ik, die Meester in Liefde ben, zal jullie leren Mij te beminnen en elkaar te beminnen;

kom naar Mij, ook jullie die Mij niet beminnen, Ik heb jullie vergeven; kom, en Ik zal jullie genezen; gezegend zijn jullie allen die geloven en toch niet gezien hebben; gezegend zijn Mijn kleine zielen, want voor hen heb Ik een voorliefde; blijf klein en eenvoudig, probeer nooit iets te zijn; blijf klein, opdat jullie in de diepten van Mijn Heilig Hart kunnen kruipen; wees als kleine kinderen, met een kinderlijk Geloof, want dit is wat Mijn Vader behaagt;

houd nooit op met bidden; verblijd Mij en bid met jullie hart; Ik wil dat jullie voor eenheid bidden, de Eenheid van Mijn Lichaam, Ik wil dat jullie bidden voor de Paus en de Patriarch; Ik wil dat jullie bidden voor alle priesters, bid voor de schapen die niet onder de leiding van Petrus staan, dat zij terugkeren naar Petrus en zich verzoenen; bid dat er één Kudde onder één herder zal zijn; bid om Vrede, Eenheid en een grotere liefde onder elkaar; bid dat jullie Mij rond één tabernakel mogen prijzen; verenig jullie, beminden, en wees één, evenals de Vader en Ik Eén en dezelfde zijn;

Ik zegen jullie allen;

22 januari 1989

Heer?

Ik ben met je, kind; volg het voorbeeld dat Ik voor je ontwerp; bid dat de Geest van onderscheiding en waarheid steeds over je komt; wees standvastig, ook als ze je vervolgen, reik naar Mij en je Heilige Moeder; Vassula, houd aan alles vast dat Ik je gegeven heb;

jij bent niet de eerste profeet die de Mijnen veroordelen en onrechtvaardig behandelen; nee, dat ben je niet; Mijn beste vrienden brengen Mij de diepste Wonden toe, zij hebben het niet begrepen, zij weten niet wat zij doen; hun harten zijn ongerust, ongerust door het feit dat Ik jou heb gekozen, Mijn kind; ongerust dat Ik kan neerdalen op Ellende en haar ook beminnen; zij hebben Mijn Hart niet begrepen, dat een Afgrond van Barmhartigheid is;

velen van hen zijn wraakzuchtig; als ze hun dagelijks gebed bidden tot de Vader, komen zij met een zuiver geweten tot Hem, om de Vader te vragen om hen te vergeven zoals zij aan anderen vergeven? hoe kunnen zij de Vader vragen om hen te vergeven als ze jou tot op de dag van vandaag niet vergeven hebben? ze zouden niet aarzelen om een vonnis over je uit te spreken, ze schreeuwen om vrede maar er is geen vrede, niet één van hen heeft berouw over zijn slechtheid; waar is jullie ijver voor Vrede, waar is jullie verlangen naar eenheid? als jullie tegenwoordig verdeeld zijn is het vanwege jullie slechtheid, door jullie Onverzoenlijke geest;

waar is liefde? is er nog iets van liefde in je overgebleven schepping, is er geen wijsheid meer in je overgebleven? Ik, de Heer, heb gezegd dat Ik zelfs aan de

minste van jullie zal geven en dat Ik door mensen die vreemde talen spreken en door de mond van vreemdelingen, tot de volkeren zal spreken en toch zullen zij niet naar Mij luisteren;

Mijn Vassula, maak je geen zorgen, er zullen altijd vervolgingen zijn; jij, beminde, houd vast aan wat Ik je gegeven heb; je bent nu Mijn dochter want je wordt bewogen door Mijn Heilige Geest; klamp je dus aan Mij vast, wees standvastig; Ik zal je nooit in de steek laten;

IXΘΥΣ 

Ere zij God voor de Barmhartigheid en de Liefde die Hij mij heeft betoond!

vertrouw, je bent in je Abba's armen; wij, ons;

Ja, voor eeuwig.

27 januari 1989

Ik, de Heer, bemin je; Ik ben de Belangrijkste in je leven en laat het altijd zo zijn, want Ik Ben;

blijf in Mijn Licht, doe Mij een genoegen door Mij zielen te brengen; liefkoos Mij met je kinderlijke woorden; houd nooit op met bidden, wees je altijd bewust van Mijn Aanwezigheid; behandel Mij nu als een Koning, bied Mij guirlandes van liefde aan, offer Mij gebeden als wierook die de Hemel bereiken, bied Mij zielen aan om te verlossen, bied ze Mij aan opdat Ik ze in de Vuuroven van Mijn Heilig Hart kan plaatsens, Ik wil van ieder een Levende Toorts van Liefde's Vuuroven maken; eer Mij nu en breng de Blijde Boodschap met liefde voor Liefde;

kom, prijs Mij;

*Geprezen zij de Heer
omdat Hij heeft neergezien op mijn ellende
en mij omhoog heeft geheven.*

*Geprezen zij de Heer
omdat Hij mij uit de dood heeft opgewekt.*

*Ere zij God
omdat Hij is neergedaald en Zich helemaal
naar ons heeft gebogen
om ons te verlossen van het kwaad.*

*Gezegend zij de Heer
voor het medelijden dat Hij met Zijn
kinderen heeft.*

Amen.

eet van Mij; kom, ons, wij?

Ja, mijn Heer.

29 januari 1989

(Ik had de afgelopen nacht een symbolische droom:

Ik ging een volle kerk binnen. De Mis was nog aan de gang. Het was vol en mensen moesten ook staan. De lucht was vol wierook.

De priester bracht een doos mee en wij wisten allen dat in die doos de Duif zat. Levend. Hij zou Haar vrijlaten, zodat Ze om ons heen zou vliegen om ons blij te maken. De Duif werd vrijgelaten en vloog om ons heen. We strekten allemaal onze handen uit opdat Ze bij ons zou komen, want we wisten dat als Ze dat deed, het een Genade zou zijn. De Duif, die een hemelsblauwe kleur had, kwam naar mij toe. Ik voelde liefde voor Haar en ik wist dat Zij ook van mij hield. Ze ging op mijn uitgestrekte armen rusten en zat op de toppen van mijn vingers.

Om mij heen was een geweldige vreugde. Sommige mensen waren verbaasd, anderen hoopten dat Ze ook naar hen zou komen. Maar ze vloog weer rond zonder te stoppen; toen kwam Ze

weer op mijn vingers rusten. Ik nam Haar voorzichtig in mijn handen en drukte Haar liefdevol tegen mijn linkerwang, vlakbij mijn oor, en ik hoorde het snelle kloppen van Haar hart. Haar hart bonsde.

- Toen liep ik alleen op een weg, een pad. Aan de kant van dit pad en langs dit pad waren allerlei kleine onbekende diertjes, die elkaar zonder medelijden verslonden. Op mijn weg, kwam een rat met een beest in zijn bek naar mij toe om mij bang te maken. Ik was niet bang, en om de rat te laten zien dat ik de "baas" was, versnelde ik mijn pas. Hij beseftte dit en dus ging hij opzij, naast het pad, en viel van achteren een eekhoortje aan en verslond het letterlijk. Toen zag ik ongeveer 7 meter voor mij een slang die mij de weg versperde, van de ene kant tot de andere. Ik dankte God dat Hij mij haar had laten zien want ze was transparant als cellofaan, zodat de mensen haar niet zouden zien en erop trappen, en gebeten worden. Ik was er niet bang voor, omdat ik besloten had over haar heen te stappen zonder haar te raken.

Plotseling kwam er van achteren, aan mijn rechterkant, een andere slang, maar die was anders, want het was een 'aanvallende' slang. Ze was ook doorzichtig met alleen een klein patroon op haar rug. Die slang was zo dun als mijn vingers, maar wel drie meter lang. Ik zat in de val, maar onmiddellijk werd ik opgetild van de grond door mijn Hemelse Vader. Ik werd drie meter boven de grond opgetild, maar ik was nog steeds bang dat die lange slang zich zou oprichten en mij zou bereiken, dus liet mijn Hemelse Vader mij verder zweven, over al die slangen heen, en zette mij op de grond bij een vriend.

Wij stonden beiden aan het eind van het pad. Daar was een muur, een doodlopende muur. Ik keek naar rechts omdat ik iets hoorde. Ik zag de eerste slang naar iets zoeken. Ik zei tegen mijn vriend, die de slang niet gezien had: "Beweeg je niet, sta stil." Ik vermeed te zeggen dat er een slang was, uit vrees dat deze vriend zich zou bewegen. Ik zag de tweede slang ook

komen, bij de andere. Toen viel de eerste slang hongerig de dunne aan met zo'n wreedheid, en verslond haar met een afschuwelijk geluid. Ik voelde mij opgelucht en gerust, omdat ik wist dat die slang alleen nog geïnteresseerd was in slapen en ons dus met rust zou laten.)

Ik zal je voeden zelfs voor de ogen van je vervolgers, Ik zal je tot Mij optillen, opdat ze niet op je trappen; Ik ben het die Mijn Dauw van Rechtschapenheid over je zal uitspreiden en geen mens zal Ik jou laten uitrukken, bloem! je bent door Mij beschermd, en in de armen van je eigen Abba ben je geborgen; heb geen angst, Ik ben nabij; Liefde bemint je;

30 januari 1989

Mijn Heer? O Jahweh, wat bemin ik U!

Ik Ben;

bloem, Ik bemin je; Mijn Geest rust op je, voel Mijn Aanwezigheid; zonder Mij zou je nog steeds dood liggen tussen de doden! Ik, de Heer van de Barmhartigheid, heb je wakker gemaakt, zodat Ik met Mijn Boodschap dit goddeloze volk zal doen herleven;

de dagen vliegen om, de uren snellen ook met een enorme snelheid voorbij en Mijn Schepping is doof! ondergedompeld in Duisternis, luisteren ze niet, noch geloven ze in Mijn Barmhartige Tekenen! in Mijn Liefde en medelijden heb ik jullie gered en jullie tot Mij opgeheven en jullie gewiegd in Mijn Heilig Hart; Ik daal neer uit de Hemel, van Mijn Heilige Troon buig Ik Mij neer, om deze ondankbare generatie te bereiken, jullie handen nog nat van het verse bloed van Mijn kinderen; bloed, omdat jullie weigeren te geloven in Mijn Boodschappen van Fatima; jullie

weigerden toen te geloven in Hun dringende noodzaak, en nu herhalen jullie dezelfde fouten, er zal nieuw bloed worden vergoten door jullie koppigheid;

O Mijn kind, zovelen van de Mijnen zijn verblind door de rook van Satan! de Mijnen komen zonder vrees en zonder de minste aarzeling in opstand; ze missen oprechtheid, Ik vind ook geen heiligheid in hen; Ik zoek naar liefde en die vind Ik niet in hen; er is geen gerechtigheid te zien en Wijsheid heeft hen verlaten en heeft plaatsgemaakt voor Dwaasheid, omdat hun tongen gespleten zijn, en alleen verraad mompelen; deze opstandelingen hebben goedgevonden dat IJdelheid hun kroon werd, Ongehoorzaamheid werd door hen aanvaard en werd hun scepter; Ik vind geen vrede in hen, geen enkele; hun manier van denken is niet de Mijne; zij gaan af op de verwoesting en de ondergang van Mijn Stad;

O Kaïn! Kaïn? waar is de Geest waarmee Ik je heb begiftigd? ga je weer af op je eigen ondergang? Ik ken je als gewelddadig sinds de dag van je geboorte, en omdat je wist dat dit niet nieuw voor Mij was, kom je nu gemaskerd aan en gekleed als een Hogepriester; je hebt je gekleed in Mijn gewaden, in goud en zilver, om je donkere kleren te verbergen die het Zwarte Beest je gegeven heeft; je hebt geen licht in je, en om je afschuwelijke gezicht te verbergen, heb je een masker op je walgelijke gezicht gezet, zodat je aanwezigheid zelfs Mijn Uitverkorenen volledig kan misleiden; je masker kan Mij niet misleiden, want Mijn Ogen weten dat jij achter dat lamsmasker een reusachtige vernieling verbergt; je hebt jezelf tot de tanden gewapend met Kwaad! en nu broed je plannen uit om de wereld te veroveren, om het kleine

licht uit te doven dat nog in hen is gebleven; het is jouw bedoeling om wetteloosheid te laten toenemen en alles wat Heilig is uit te roeien, hen die macht hebben te verwijderen en Mijn Heiligdom geheel in beslag te nemen;

dit, Mijn kind, zijn de Adders die Ik je in een visioen heb laten zien, die overal over Mijn Heilige Sacramenten kruipen en op Mijn Tabernakel; hij zal velen misleiden en de mensen zullen verblind worden, verblind door zijn bedrieglijke gewaden; deze arme zielen zullen ervan overtuigd zijn dat wat zij zien, voor hun eigen ogen en in hun eigen tijdperk, de Hogepriester Zelf is! met zijn luisterrijke vermomming zal hij een Grote Geloofsafval teweegbrengen in heel Mijn Kerk; hij zal ellende veroorzaken, maar alles onder de misleiding van wonderen, van grote voortekenen en tekenen aan de hemel;

Mijn eeuwigdurend Offer zal hij op de grond smijten, Het vertrappen en Het afschaffen, maar alles in het verborgene, in kwaadaardigheid; Mijn Heilige Stad zal in de macht van Kaïn zijn, omdat zij Mijn Waarschuwingen hebben genegeerd; Ik ben onverwachts bij hen gekomen, barrevoets, maar ze hebben de spot met Mij gedreven; de macht van Kaïn zal maar van korte duur zijn, dankzij Mijn geliefde zielen die boete doen, die bidden en zichzelf opofferen; met dit alles heb ik rekening gehouden en je offers waren niet tevergeefs; ongerechtigheid en overtreding kunnen door jouw gebeden worden onderdrukt;

Heer, wat zal er gebeuren met Uw heiligen?

tot Mijn grote verdriet, zullen velen worden misleid door zijn aanwezigheid; vanwege zijn lamsmasker zal hij velen

voor zich winnen, maar Ik heb je laten zien hoe zijn binnenste er werkelijk uitziet, zijn innerlijk is dat van een Adder, dodelijk ...

Vassula, Ik zal, met hevige donder en met Mijn Vuur, deze Rebel en al zijn volgelingen ten val brengen; Ik zal hun schuilplaats vertrappen, aangezien hij gemaakt is uit Valsheid en hun toevluchtsoord zal Ik tot een hoop stof terugbrengen aangezien zijn fundamenten uit Leugens bestaan;

dan zal Ik Mijn Abels roepen en hen met grote Liefde omhelzen; Ik zal ze laten schuilen in Mijn Heilig Hart, ze zullen rein als duiven zijn en Mijn Heilig Hart zal hun toevlucht zijn; kijk om je heen, zie je het niet? heb je niet gemerkt hoe velen van Mijn broeders tegen Mij samenzweren? Ik ben verraden, Mijn kind, juist door Mijn eigen mensen;

Heer, waarom doen ze U dit aan? het kan zijn dat ze het niet echt beseffen!

Mijn kind, ze zijn verblind door IJdelheid en Ongehoorzaamheid;

Ze denken oprecht dat ze juist handelen!

hoe zouden ze kunnen geloven juist te handelen, als ze Mijn Wet overtreden! ze zijn ongehoorzaam, en ongehoorzaamheid komt niet van Mij! ze volgen de wet van Mijn tegenstander, ze zetten hun voeten precies in zijn voetspoor en zij worden geleid naar hun eigen ondergang en vallen! zoals de Oostenwind zal Ik deze opstandelingen verstrooien, wacht maar af;

smeek ten gunste van hen; bemin Mij en kalmeer Mijn Gerechtigheid; verheerlijk Mij door zielen bij Mij te brengen voor hun redding; Mijn Ogen zijn vooral gericht op de jeugd van dit

duistere tijdperk; kom, laten we bidden tot de Vader,

"O Vader,
heb medelijden met Uw kinderen,
vooral met de jongeren,
neem deze zielen en plaats ze onder Uw
vleugels,
red ze van de Duivel,
verlos ze uit de Onverschilligheid die hen
omringt,
vul hen met Uw Heilige Geest van
Waarheid
en breng hen in Uw Licht voor altijd en
eeuwig,
amen;"

kom, rust uit, Mijn kind, Ik zal je nooit verlaten; ze¹ zullen er niet in slagen het Licht van je weg te nemen dat Ik je heb gegeven; wees niet bang, Ik ben met je; kom, ons, wij? Mijn Aanwezigheid?

Ja Heer, ik bemin U tot in de dood.

5 februari 1989

Vassula, heb Mijn Vrede; sta Mij toe Mijn Boodschap te verhelderen; je moet daarvan niet alles persoonlijk opvatten; jij bent eenvoudig niet in staat deze dingen te doen die Ik van je verlang;

om te beginnen, ofschoon Ik schrijf, "jij", betreft het in werkelijkheid niet jouzelf! hoeveel keren heb Ik geschreven "laat Mijn Kerk herleven, Vassula"? Ik zal Mijn Kerk doen herleven met Mijn Macht; bloem, Ik zal Degene zijn die Mijn kinderen van Garabandal zal zegenen;

Mijn bloem, Ik ben van plan Mijn Kerk te verenigen; heb Ik niet ook

¹ Mijn vervolgers.

geschreven "verenig Mijn Kerk, Vassula"? denk je nu werkelijk dat jij degene zult zijn die Mijn Kerk zal verenigen? nogmaals Mijn Woorden zijn symbolisch; nu weet je het, begrijp het voortaan niet verkeerd, Ik zal al het Werk doen; Mijn engelen, Ik heb jullie veel genaden geschonken, gebruik ze, laat je niet in de war brengen! wees in Vrede; voed Mijn lammeren met Mijn Goddelijke Boodschap en vertrouw op Mijn Leiding; Ik bemin jullie allen;

9 februari 1989

(De Heer wekte mij om middernacht en vroeg mij een Boodschap op te schrijven:)

Ik heb je geroepen, Vassula; luister naar Mij:

wees standvastig, wees standvastig als een rots, wees niet als drijfzand; Ik heb je gekozen ondanks je zwakte, niettemin, Ik wist dat jij Mijn Woorden niet zou opslokken als drijfzand; Mijn Woord zal op je rusten, op je gegrift staan, en ze zullen daar blijven, zodat een ieder ze kan lezen! Vassula, denk na, zou een landbouwer ervoor kiezen te werken en te ploegen op een vruchtbare bodem om zijn zaaigoed daar te zaaien, of zou hij zijn zaad uitstrooien in moerasland en drijfzand? Mijn Vassula, wat heb je te vrezen? bid om onderscheiding;

Vassula, Ik zal nu Mijn programma schrijven voor de bijeenkomst van de zeventiende en dan zal Ik ook Mijn Boodschap voor hen schrijven; Mijn kind, je moet de hal reinigen met wierook en wijwater; je moet het exorcismegebed tot Sint Michaël bidden;

(Hier maakt God me duidelijk dat de rest van het programma in mijn privé notitieboek moet blijven.)

goed, Vassula, je hebt het begrepen; kom, hier is Mijn Boodschap:

Mijn Woord is Licht, Mijn Woord is Vrede en Liefde, Mijn Woord is Eenheid en Hoop; kom bij Mij en lees nog vaker Mijn Woord;

beminden, Ik ben het, Jezus, de Barmhartige, Jezus, jullie Verlosser, die neerdaalt door dit zwakke instrument, om Mijn Woorden in haar te griffen; Ik daal neer in deze duisternis vanuit Mijn oneindige Liefde en Barmhartigheid, Ik daal neer in deze wildernis en deze dorheid, om Mijn Geest over jullie uit te storten; Schepping! Ik daal neer om deze aarde te bevloeien, die zo droog is, en om rivieren te maken van deze dorstige grond; Ik daal neer om Mijn Zegen als morgendauw over je uit te storten; Ik kom om alle Kwaad te verdrijven en alle Ongerechtigheid te ontwortelen, en ze te vervangen door Vrede en Liefde;

vandaag zijn Mijn Lippen uitgedroogd door dorst naar liefde, Ik heb liefde van hen nodig; Ik dorst naar liefde ... hoe verlangt Mijn Heilig Hart ernaar jullie te leren Mij te beminnen! hoe verlang Ik ernaar dat jullie het toppunt van Liefde bereiken en jullie de kreet van liefde hoor uitroepen: "Abba!" dan ... alleen dan, zullen Mijn Wonden beginnen te helen ... hoe verlang Ik ernaar dat Mijn priesters putten uit Mijn Oneindige Liefde en hun hart bijvullen! Mijn Liefde voor hen is Groot, zo groot, dat ze, niet voordat zij in de Hemel zijn, Haar volheid zullen begrijpen; Toewijding zou hun Banier moeten zijn, Trouw hun Toorts, Zuiverheid hun Feestgewaad en Liefde hun Embleem zodat Mijn lammeren Mij in hen

herkennen en duidelijk Mijn Beeld zien; Mijn herders, Ik wil dat ze zuiver zijn, zodat in hun zuiverheid, hun vrucht gaaf zal zijn;

verheug Mijn Heilig Hart en gehoorzaam ten volle aan Mijn Geboden; beminnen is Mijn Geboden volgen: bemin elkaar; O kinderen van Mijn Licht, luister naar Mijn Woorden en leef ernaar ... leef ernaar ... als jullie naar Mij luisteren, zal Ik jullie Vrede aanbieden als je vaandel en zal Liefde je kroon zijn; Ik zal jullie vernieuwen als jullie jezelf geheel voor Mij openstellen; vertrouw Mij, Ik zal jullie vernieuwen en een nieuw volk van jullie maken, een zuiver volk; leef naar Mijn Boodschap, mediteer over Mijn Boodschap; kom naar Mij met liefde, volg Mijn voetsporen die jullie naar Mij zullen leiden, naar Mijn Huis wat ook jullie Thuis is; aarzel niet; ook al ben je onvolmaakt, Ik zal Mijn armen voor je openen; ook al is je liefde lauw, val in Mijn armen, en Ik, die de Meester van de Liefde ben, zal je leren Mij te beminnen en je laten zien hoe je elkaar moet beminnen; kom naar Mij, zelfs zij die Mij niet beminnen; Ik heb jullie vergeven; kom, en Ik zal jullie genezen;

gezegend jullie allen die geloven, maar nog niet hebben gezien; gezegend zijn Mijn kleine zielen, want voor hen heb Ik een voorliefde; blijf klein en eenvoudig, probeer nooit iets te zijn, blijf klein zodat je in staat zult zijn om in de diepten van Mijn Heilig Hart te kruipen; wees als kinderen, met een kinderlijk geloof, want dit is wat Mijn Vader behaagt;

houd nooit op met bidden; behaag Mij en bid met je hart; Ik wil dat jullie bidden voor de Eenheid van Mijn Lichaam; Ik wil dat jullie bidden voor de Paus en de Patriarch; Ik wil dat jullie bidden voor alle priesters; bid voor de

schapen die niet onder de leiding van Petrus staan, om naar Petrus terug te keren en zich te verzoenen; bid dat er slechts één Kudde mag zijn en één Herder; bid om Vrede, Eenheid en een grotere liefde onderling; bid dat jullie Mij allen mogen prijzen rond Eén Tabernakel; verenig je, Mijn beminden, en wees één, zoals Mijn Vader en Ik Eén en Dezelfde zijn;

Ik zegen jullie allen uit de grond van Mijn Hart;

Mijn Vassula, wil je Mijn Boodschap opschrijven?

Ja, Heilige Moeder.

Vrede zij met jullie;

Mijn beminden, vandaag wil Ik jullie allen vragen jullie gebeden voor de eenheid te vermeerderen, deze Eenheid waar Mijn Zoon zo naar verlangt;

bid voor die priesters die zijn uitgetreden, dat ze terugkeren tot de Kudde, de ene en enige Kudde van Petrus; bid dat ze in oprechtheid verenigd mogen worden; bid om Vrede en voor die kinderen die niet met God verzoend zijn; bid voor die valse koninkrijken, die tijdelijke koninkrijken, dat ze mogen begrijpen hoe fout ze zijn;

kom en prijs de Levende God Die Zichzelf tegenwoordig op verschillende plaatsen openbaart; prijs Hem om Zijn Eindeloze Liefde en Barmhartigheid; Zijn Genade zal zich over de hele mensheid blijven uitstorten; laat zij die Hem ontvangen, Zijn Heilige Naam zegenen; zegen Hem, want Hij is een Liefdevolle Vader; laat allen die oren hebben deze luide Oproep uit de Hemel horen:

"Wees heilig want Ik ben Heilig!"

Mijn bloemen, leef volgens Onze Boodschap, leef volgens Onze Boodschap; jullie allen hebben Zijn Barmhartigheid ontvangen; probeer Gods Wil te begrijpen; wees Zijn kinderen van Licht;

Ik zegen jullie, in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; amen;

15 februari 1989

Mijn Vassula, raak nooit ontmoedigd, want Ik sta voor je, en met wie kun je Mij vergelijken? Ik ben het Begin en het Einde, de Eeuwige, want Ik Ben, Ik was, en zal zijn voor altijd en eeuwig; Mijn Woord zal rondom dit hele hemelgewelf bekend worden; zij die op Mijn Woord trappen, zullen vaststellen dat ze tegen een priekstok trappen;

overall in de wereld zullen nog veel meer vervolgers opstaan, zij zullen, als enorme blokken graniet, een hindernis vormen om Mijn Weg voor de hele mensheid te blokkeren; vanaf het begin heb Ik geweten dat zij harteloos zijn, vol grootspraak en verraad, een verwoestende wildernis; hun legers zullen geheel tevergeefs opstaan; met een enkele zucht van Mijn Adem zal Ik hen overweldigen en wegvagen; Ik ben de Heer, jullie Heilige, en Ik sta erom bekend koningen en koninkrijken ten val te hebben gebracht, zodat Mijn Woord bekend wordt; Ik heb, met Mijn Macht tronen doen kantelen en hen, die zich "gezag" noemen, tot schande gebracht, en zo zal het ook deze keer zijn; Ik zal hen voor aller ogen naakt uitkleden, Ik heb Mijn toorn lang genoeg bedwongen; vandaag, verzoek Ik, de Heer, hen

plechtig, omlaag te komen van hun tronen en berouw te hebben!

Mijn Geest zal zich blijven uitstorten over de mensheid en niemand, met hoeveel inspanning ze ook proberen Dit te onderdrukken, zal erin slagen Dit teniet te doen; wee hen die Mijn Geest vertrappen! ontrouw en schijnheiligheid zullen met Mijn Adem worden weggevaagd; als ze eens wisten hoe Ik Mijn Gerechtigheid ervan weerhoud om op hen neer te komen, ze zouden nooit ophouden met bidden en berouw hebben; als ze eens wisten wat Ik hun aanbied en Wie het is Die tot hen allen zegt: "Verenig je! Verenig je! wees nu één, zoals de Vader en Ik Eén en Dezelfde zijn!" maar ze zouden niet luisteren, want ze hebben niet begrepen; Ik heb ze gewaarschuwd, maar ze hebben noch geluisterd noch geloofd;

Ik vertel jullie zeer plechtig dat het uur nabij is, heel erg nabij, het is nu de tijd van afrekening; niemand kan nu zeggen dat Ik niet heb gewaarschuwd voor dit Uur; zelfs de doden hebben zich bij het horen van Mijn Smeken bewogen ... zelfs zij¹...

Ik, de Heer, wek de doden onder jullie op; ja! Ik zal elk van die dode lichamen² opwekken, daar Mijn Smeken door hen gehoord wordt; Ik zal van die dode lichamen levende zuilen van Licht maken; Ik zal sommigen van hen als de stevige pilaren van Mijn Kerk aanstellen, en aan ieder van hen zal Ik in hun rechterhand Mijn Schrifrol geven en in hun linkerhand Mijn Lamp om hen te leiden; Ik zal hun de tong van een leerling geven en hen jullie laten onderrichten; Ik zal aan alle volkeren hun rechtschapenheid laten zien en zij

¹ Gods Stem was zeer bedroefd.

² De nieuw bekeerden.

zullen de Waarheid verkondigen tot aan de uiteinden van de aarde;

en Ik beloof jullie, dat zoals de aarde weer nieuw groen laat groeien, zoals een tuin zaad laat ontkiemen, zo zal Ik, de Heer, die dode lichamen weer doen leven, zo zal Ik uit Mijn Eigen Mond hun Mijn Nieuwe Naam verlenen;

kom, wees met Mij, kind, blijf in de Armen van je Vader; wij, ons?

Voor Altijd en Eeuwig, Heer.

teken Mijn Naam;

IXΘΥΣ 

ja;

(Later:)

Heer, er zijn nu zoveel mensen die een 'persoonlijke' boodschap van U willen ontvangen. Sommige van hun vragen zijn erg werelds. Sommigen zien me als een 'informatiebalie' voor de Hemel.

Vassula, Ik heb, aan de meesten van hen, Mijn antwoorden gegeven; ze zijn te vinden in de Heilige Schrift en ook in deze Boodschap;

Heer, sta mij niettemin toe U hun naam te noemen.

voel je vrij;

(Ik deed het.)

verloofde, Ik zal geen vragen beantwoorden die Mijn Heiligheid niet waard zijn; Ik zal de nederige roepen, Ik zal de dode opwekken, Ik zal de zwakke bemoedigen, Ik zal de zondaar achterna lopen; ontelbare malen zal Ik de goddeloze roepen; dit zullen van nu af

aan de privé-boodschappen zijn, zoals je ze noemt; word nooit moe te schrijven; wees verstandig zoals nu, kom Mij altijd eerst om raad vragen;

Heer, soms geeft U, ook zonder dat iemand erom vraagt, een privé-boodschap.

Ik zal kiezen en beslissen; Ik zal je leiden, en Ik zal alles wat Ik wil zeggen in je oor fluisteren;

kom, ons, wij;

26 februari 1989

Heer?

Ik ben; heb Mijn Vrede; Ik heb je nu gedurende meer dan drie jaar les gegeven, nietwaar?

Ja Heer.

heb dan vertrouwen, Ik zal je nu niet verlaten; Mijn banden zijn Eeuwige Banden, je bent met Mij verbonden, Ik en jij, jij en Ik, voor altijd verenigd in Liefde; O, ja!¹ verlang naar Mij, je staat onder Mijn Genade; verlang naar Mij, je God; verlang naar Mij, je Vader; laat Mij voelen dat je niet tot de wereld behoort; geef Mij vreugde, bloem, en wend je tot Mij en zoek Mijn Licht; wees dorstig naar Mij, net als een bloem die verzorging nodig heeft om mooi te blijven; heb Mij nodig, heb Mijn Licht nodig, heb Mijn Bronnen nodig; groei, beminde, groei in je geloof;

¹ Ik had plotseling een heimwee naar mijn Hemelse Vader, een verlangen om bij Hem te zijn. Ik voelde mij als een wees, een weduwe; dit verlangen naar God is zeer pijnlijk.

kom, Ik zal het gedeelte van de Heilige Schrift in je oor fluisteren dat je tijdens de volgende bijeenkomst zult lezen; steun op Mij en Ik zal je ondersteunen; onthoud dat je niets bent, sta Mij toe in jouw nietigheid Alles te zijn; Ik zal altijd de olie van je lamp controleren, Ik zal haar nooit laten opdrogen; Ik zal je vlam brandend houden; Ik zal je nooit in duisternis laten; Mijn Leiding zal geschieden in Vrede, dus wil Ik dat je Mij nooit uit het oog verliest;

Heer?

Ik Ben;

Kan ik U iets vragen?

voel je vrij en vraag;

Heer, U hebt mij uit de dood opgewekt, nietwaar?

Ik heb je laten verrijzen;

*Heer en Verlosser,
U voedt mij met grote overvloed,
U waakt dag en nacht over mij
opdat mij geen onheil overkomt,
U heft mij naar U op als ik op het punt sta
door mijn vervolgers te worden
vertrapt,
U bent mijn Behoeder, Gids, Leraar,
Bruidegom, Heilige Metgezel,
U bent God, meest Teder;
sta mij toe U dit te vragen, Heer:
U hebt Uw Geest over mij uitgestort,
wilt U Uw Geest ook niet uitstorten over
mijn broeders en zusters?
U hebt mij gezocht onder de doden en
hebt mij doen opstaan,
wilt U de rest ook niet uit de dood
opwekken?*

Mijn Vassula, Ik zal de doden opwekken; nu al ben Ik bij die lijken, want ze zullen iets om zich heen zien wat nog nooit is verteld en ze zullen getuige zijn van iets dat nooit eerder is gehoord; zij aan wie nooit iets is verteld over Mijn Schoonheid, zullen Mij, het Licht, zien en zij die nooit hebben gehoord van Mijn Liefde zullen het begrijpen en zich bekeren; zij zullen de nieuwe kanalen van Mijn Woord zijn, om jullie jeugd terug te brengen bij Mij; ja, het zullen vreemdelingen zijn die Mijn Kerk zullen herbouwen; zij zullen de oude ruïnes opbouwen, ze zullen oprichten wat nu verwoest ligt, ze zullen alles herstellen wat nu in puin ligt; heb je dat niet opgemerkt?

Het zijn er zo weinig in vergelijking tot de verschrikkelijke ruïnes van Uw Kerk, Heer.

Ik zal ze vermenigvuldigen, wacht maar af; Liefde zal terugkeren als Liefde; Ik ben altijd met je; kom nu, rust in Mij, wij, ons?

Voor altijd!

27 februari 1989

vrede zij met je; (*Sint Michaël.*)

geprezen zij de Heer; (*Heilige Maria.*)

O hoor Mij, Ik ben de Heer, kom bij Mij zoals nu, en bied Mij¹ deze zielen aan; Ik weiger geen enkel gebed; zelfs niet wanneer het lauw is en uit de "armzaligheid" zelf komt, Ik hoor het; Ik

¹ Ik kwam bij de Heer en bood Hem al die zielen aan die mij gevraagd hadden voor hen te bidden. Op de een of andere manier voelde ik me uitgedroogd.

ken je zwakheid maar Mijn Kracht zal je steunen, bid dat je geloof mag groeien; Ik stuur je al deze zielen, bid om Mijn Wil te kennen, bid zonder ophouden; vraag en het zal je worden gegeven; vraag, houd nooit op met bidden, Ik luister; zelfs de zucht die je Mij zult geven, neem Ik in overweging zolang alles uit het hart komt; geloof dus in wat je vraagt en Ik zal het je in honderdvoud geven; vraag je om vergeving? Ik zal je vergeven, vraag je om hulp? welke vader zal die niet geven aan zijn kind?

Er zijn soms vaders die hun kinderen niet helpen, Heer.

deze vaders zijn niet van Mij; als ze van Mij waren, zouden ze Mij beminnen en dus hun kroost beminnen en ze zouden hen helpen; Ik ben hier om je te helpen in je geestelijke groei; Ik zal je nooit Mijn Voedsel onthouden; kom, Wijsheid zal je leiding geven;

28 februari 1989

(Ik voelde mij absoluut dor, alarmerend dor en koud.)

Mijn Vassula, hoe kon je twijfelen aan Mijn Liefde? sta Mijn Vinger toe op je te rusten; Wijsheid zal je leiding geven; onthoudt Wie is het die je leidt, denk na! sta Mij toe de kern van jouw liefde te gebruiken om andere harten te verwarmen die koud zijn en Mij niet beminnen; Ik heb je dit Hemelse Werk al geleerd, nietwaar?

Ja Heer, maar het is zorgelijk als dit gebeurt.

Ik ben altijd bij je, je hoeft niet bang te zijn dochter;
kom, wij, ons?

Ja, Heer.

hoe komt het dan dat Ik het je niet hoor zeggen? kom, Ik zal je aan Mijn Aanwezigheid herinneren;

1 maart 1989

(Boodschap van Sint Michaël voor de bijeenkomst.)

Vassula, Glorie zij God! geprezen zij de Heer! De Barmhartigheid van de Heer is Grenzeloos, de Genade van de Heer rust op je; ontwaak! ontwaak! kom terug bij de Heer allen die de Waarheid verlaten hebben, keer terug en heb berouw! bid voor de bekering van jullie broeders, sla acht op de waarschuwingen van de Heer; vrede, vrede, sluit vrede met God!

Ik, de Heilige Michaël, ben bij jullie om jullie te verdedigen; bid zonder ophouden, jullie gebeden zijn meer dan ooit nodig in deze Vastentijd;

Ik zegen jullie in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, amen;

3 maart 1989

(Boodschap van Maria voor de bijeenkomst.)

vrede zij met jullie, Mijn beminden; vandaag vraag ik jullie met Liefde te volharden;

Ik wil jullie allen bemoedigen; verheerlijk God door Hem trouw te blijven; wijd jullie volledig toe aan God;

laat deze vlam die nu flakkert, herleven en een Levende Toorts worden, zichtbaar voor aller ogen; wees standvastig in jullie geloof en open jullie hart volledig voor de Heer en ontvang Hem met vreugde; prijs de Heer, omdat Hij jullie Zijn Barmhartige Oproepen zendt;

verwacht geen nieuwe openbaring; Zijn Oproepen zijn alleen een herinnering aan de Goddelijke Waarheid, een herinnering aan de manier om heilig te leven, een herinnering dat God Liefde is; God herinnert jullie aan de Fundamentele Waarheden; vul dus jullie gedachten met alles wat waar en zuiver is; laat geen lege ruimte in jullie opdat de Verleider niet komt en jullie misleidt; dus vul jezelf met de Goddelijke Liefde van God, want jullie werden geschapen om te beminnen;

bid om Vrede, bid voor de bekering van jullie broeders, bid om een grotere liefde onder elkaar; Ik ben bij jullie om jullie te helpen en ik zal voor jullie bemiddelen, aarzel dus niet en kom tot Mij; Ik ben jullie Moeder die jullie altijd zal helpen;

kom bij de Heer met liefde en Hij zal jullie vullen met Zijn Vrede; vraag met liefde en jullie zullen ontvangen; bid met liefde en jullie zullen verhoord worden;

heb Mijn Vrede, denk eraan om volgens Onze Boodschappen te leven; Ik zegen jullie allen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, amen;

maart 1989

(Boodschappen voor Biarritz in Frankrijk. Deze Boodschappen zijn mij nu gegeven, om daar tijdens de Goede Week te worden voorgelezen.)

vrede zij met jullie allen;

Ik Ben de Heer, beminden, Ik kom tot jullie door Mijn dienaressen en door haar zal Ik spreken; ah, Mijn beminden, Ik geef Mijn Vrede aan dit huis; kom, kom en luister nu naar Mij; Ik ben jullie God en jullie Schepper die jullie het Leven heeft ingeademd; Ik heb jullie geheiligd met liefde, Ik ben de Bron van Verheven Liefde en Ik heb jullie geschapen uit Liefde om Mij, jullie God, te beminnen; zielen! jullie behoren Mij toe, jullie zijn Mijn zaad;

Ik wil dat jullie Mijn Woorden ten volle begrijpen; geloof in Mijn Heilige Werken, geloof in Mijn Oneindige Liefde en in Mijn Overvloedige Barmhartigheid, geloof in Mij; Ik daal uit Barmhartigheid neer om jullie te laten herleven, om jullie te doen opstaan uit deze Lusteloosheid, die nu jullie ogen bedekt heeft als een sluier; Ik ben Jezus en Jezus betekent Redder;

hoe zou Ik het kunnen aanzien dat jullie de diepere diepten van de duisternis tegemoet gaan zonder jullie te hulp te snellen? Ik, die de Heer ben, de Heilige der Heiligen, en die omringd is door ontelbare engelen van elke rang, die voor Mij zijn neergeknield, en Mij zonder ophouden aanbidden, Ik heb Mijn Heerlijkheid en Mijn Hemelse Troon verlaten, om naar jullie af te dalen, en jullie te redden van het eeuwige vuur; Ik heb de Hemel, Mijn Koninkrijk, verlaten om in jullie Wildernis en in de Troosteloosheid van deze aarde te komen; ja, Ik heb Mijn Troon, omgeven door Cherubijnen, verlaten om in armoede geboren te worden om jullie te verlossen; Ik, de Allerhoogste, die de Hemelen prijzen van alle Eeuwigheid, aanvaardde het door de mensen vernederd te worden

door Mijn rug aan te bieden om te worden gezeseld; Ik stond hen toe Mij met een doornenkroon te kronen, Ik stond hen toe Mij te bespotten, en op Mijn Heilig Gelaat te spuwen; Ik stond hen toe Mij te kruisigen, alles uit Liefde voor jullie;

O kinderen van De Gekruisigde! hoe konden jullie alles vergeten wat Ik voor jullie heb gedaan? Wijsheid is neergedaald om met geweld en volgens de wet te worden weggevoerd, Ik werd veracht en afgewezen door de mensen om jullie lijden te dragen, Ik werd aan het Hout genageld om jullie te bevrijden, Ik stond hen toe Mij te doorboren en jullie te verlossen; Ik aanvaardde een uitermate pijnlijke dood, opdat jullie ziel moge leven om aan Mijn Koninkrijk deel te kunnen hebben; Ik liet Mijn Bloed in stromen vloeien, opdat jullie het Eeuwige Leven mogen verwerven; om jullie, liet Ik Mij uitmaken voor een zondaar;

vandaag zijn Mijn Wonden opnieuw geopend vanwege de ongerechtigheid van deze generatie; ontelbare uren roep Ik jullie op je te bekeren: keer terug naar Mij! Ik bemin jullie met een altijd durende Liefde! kom en sluit Vrede met Mij; Ik zal jullie niet straffen, Ik zal jullie bevrijden; Ik zal jullie niet langer Goddeloos noemen, jullie zullen de Mijnen worden genoemd; jullie zijn niet vaderloos, jullie hebben al een Vader in de Hemel, een buitengewoon Tedere Vader; alles wat Ik van jullie vraag is een erkenning; keer terug naar Mij en Ik zal jullie voor eeuwig met Mijzelf huwen. Ik zal jullie kronen met Rechtschapenheid, met Oprechtheid, met Zuiverheid, en met grote Tederheid zal Ik jullie leren Mij trouw te zijn, door jullie liefde te boeien die Ik in Mijn Hart zal opnemen, om haar mooi te maken; als een

Bruidegom zal Ik jullie tooien met Mijn Liefde en Mijn Vrede;

beminden, wees niet bang voor Mij, O kom! kom bij Mij, val in Liefdes Armen, Ik zal jullie niet berispen; Ik ben hier om te vergeten en te vergeven; wees niet bereid om in de valkuilen van Satan te vallen, open jullie ogen en zie, open jullie oren en hoor Mijn Oproep van boven, open jullie hart en begrijp dat Ik het ben, Jezus, die jullie roept; Ik heb jullie ziel geschapen om eeuwig te leven, willen jullie hierover mediteren?

Ik ben Heilig, gelukkig zijn de zielen die in heiligheid zijn gekleed, want de Poorten van de Hemel zullen hen geen weerstand bieden; maar wee deze zielen die zich niet hebben schoongewassen, maar vol vlekken zijn; die zullen niet in staat zijn Mijn Koninkrijk binnen te gaan; bekeer jezelf en volg Mijn Weg door Mijn Barmhartige Oproep te horen; mediteer over Mijn Boodschap, leef volgens Mijn Boodschap;

Ik, de Heer Jezus Christus, bemin jullie allen, met heel Mijn Hart bemin Ik jullie;

Ik zegen ieder van jullie;

IXΘΥΣ 

(De volgende boodschap is ook gegeven voor Biarritz (Frankrijk) door onze Heilige Moeder:)

prijs de Heer! zegen de Heer!

kinderen, luister naar de Woorden van Wijsheid en verloochen de Heer nooit, zoek de Waarheid, en verzet je niet tegen de Waarheid; vraag jezelf dit af: "waarom heeft de Heer Zichzelf aan ons aangekondigd?" beminden, de Heer is bij jullie gekomen uit Liefde en Medelijden, want tegenwoordig zijn er zo velen afgedwaald, niet beseffend waar

ze op afgaan; jullie tijdperk is dood en Jezus zoekt jullie ziel om haar weer tot leven te brengen; sta jullie hart toe zich te openen, sta de Heer toe jullie hart binnen te gaan, hoe zou Hij jullie anders kunnen genezen?

Ik ben jullie Heilige Moeder, die dag en nacht weent om jullie afgedwaalde zielen; de Heer geeft jullie ontelbare Tekenen over de hele aarde, om jullie te waarschuwen, jullie leven in het einde der Tijden; kinderen, kom terug naar Ons, luister naar Onze Oproepen;

bid tot Mij en ik zal voor jullie ten gunste spreken; kom en bid met Liefde; Ik ben altijd bij jullie, ook al zien jullie Mij niet, jullie voetstap dichtbij de Mijne; beminden, Wij zijn altijd Aanwezig, doe de Heer het genoeg aan Zijn Aanwezigheid te denken;

Ik zegen jullie allen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, amen;

(De Heer gaf mij opdracht hun uit de Heilige Schrift voor te lezen: 2 Tim. 3:1-17.)

Jezus?

Ik Ben; voel Mijn Aanwezigheid; Liefde bemint je; Ik zal altijd jouw weg bereiden in al die bijeenkomsten;

sta Mijn Geest toe in je te ademen; Ik zal je leren bereidwillig te zijn, Ik zal je leren niet hoogmoedig te worden, Ik zal je leren klein te blijven; Mijn Geest rust op je; Ik verlang liefde, liefde om onrecht uit te wissen, liefde om de schade te herstellen die aan Mijn Kerk is toegebracht, liefde om Mijn uitgehongerde lammeren te voeden, liefde om het kwaad te vergoeden, liefde om Mijn onverzadigbare dorst te lessen; O Mijn kind! enorme genoegdoeningen moeten er worden gedaan! enorme

genoegdoeningen moeten er worden gedaan, maar jullie zijn met zo weinigen die oprecht zijn en boete doen, jullie zijn slechts een handvol; een overblijfsel van Mijn schepping is oprecht; zo velen die Mijn Tekenen volgen worden alleen aangetrokken door het sensationele en verder niets! je kunt die zielen zelfs zien;¹

Mijn Tekenen worden jullie niet gegeven om sensatie op aarde te veroorzaken; aan allen die uit zijn op sensatie vraag Ik plechtig om nederig bij Mij te komen en te bidden; kom bij Mij zonder naar mirakelen, tekenen en wonderen te zoeken, kom tot Mij met gebeden, wees heilig, heb berouw en ga vasten, in plaats van jullie ziel te vullen met ijdele illusies, want, omdat Ik jullie geest niet bevredig, keren jullie Mij volledig de rug toe ... waar is de Geest waarmee Ik jullie heb begiftigd? laat jullie hart hart zich blijven houden aan Mijn beginselen;

sla jullie ogen neer voor Mij, kniel in Mijn Heilige Aanwezigheid en heb berouw over jullie slechtheid; Ik, de Heer, zal de nederige verheffen; kom bij Mij om Mijn Stem te horen, kom en ontdek Wijsheid, nederig en oprecht; Mijn Heilig Hart scheidt geen behagen in hen die het sensationele zoeken noch in hen die doen alsof ze goed zijn, maar uit nieuwsgierigheid komen, wat zullen die weinig leren!

Mijn kind, hoewel je niet in staat bent Mijn Wijsheid ten volle te begrijpen, Ik was en Ik ben je enige Leraar; Ik laat je vooruitgaan, stap voor stap, Ik voed je op in de Wegen van Wijsheid; Ik leid je op de paden van de deugd; probeer niet naar links noch naar rechts te kijken,

¹ Ik herken degenen die alleen uit sensatie komen.

houd je vast aan alles wat Ik je gegeven heb;

Mijn kind, Ik bied je Mijn Vrede aan, wil je de Voeten van je Heer kussen?

Ja, Heer.

kom, Ik ben Aanwezig;

6 maart 1989

vrede, ik ben je engel Daniël; Ik ben bij je en leid je; Ik doe de Wil van de Heer, Ik bid onophoudelijk voor je; verlang naar de Heer, aanvaard alles wat Hij je geeft, pas op voor het kwaad;

Alsjeblieft, jaag het kwaad weg als het bij mij in de buurt komt!

ja, dat doe ik; bid vurig, mijn Vassula, want dit is de manier van bidden die de Heer behaagt; houd nooit op met bidden; kom, wees in Vrede;

8 maart 1989

Heer?

Ik Ben; Ik heb je ertoe gebracht Jona te lezen want Ik wil dat jij en Mijn kinderen begrijpen dat Ik altijd de Straf kan verminderen die Ik bestemd heb voor jullie slechte generatie; Ik wil niet dat Mijn Beker van Gerechtigheid overloopt zoals dat nu het geval is en daarom zeg Ik jullie: heb berouw, vast en wees heilig!

Heer,

Ik Ben;

Heer, sommige mensen vasten, hebben berouw en doen hun best. Is dat voldoende? Zijn wij niet op de goede weg?

(Ik had de indruk dat wij gedurende deze paar jaren een beetje voortgang op de goede weg hadden gemaakt.)

Mijn Vassula, velen zijn op weg naar de verdoemenis vanwege het kwaad dat zich in hen heeft opgehoopt; ze zijn in hun binnenste als de nacht; dus waarom zeg je dat deze generatie op de goede weg is?

Wat kunnen we doen om iedereen te laten weten dat we op de rand van een ramp staan? Sommigen hebben er geen idee van!

zolang Mijn Geest wordt verdrongen en zolang de Mijnen Mijn waarschuwingen doodzwijgen, en daardoor Mijn Geest onderdrukken, de profetieën met verachting behandelen, en er haast genoeg in scheppen te verkondigen dat de verschijningen van Onze Aanwezigheid onwaar zijn, zal Ik het niet langer verdragen; Mijn Gerechtigheid zal de overhand krijgen ... vandaag nog, kom Ik bij jullie als een zeer Barmhartige Vriend, maar morgen zal Ik tot jullie neerdalen als een strenge Rechter; Mijn Geest onderdrukken ze, ze maken Mijn Zegen belachelijk; dit zijn de Kaïns van vandaag;

Ik bemin jullie allen op het dwaze af, onthoud dit altijd; Ik zal Mijn Gerechtigheid alleen laten afnemen als er geweldig veel boete wordt gedaan,

IXΘΥΣ 

Liefde bemint jullie; hier is Sint Michaël:

kind van God, bij God is niets onmogelijk; er moet enorm veel boete worden gedaan; als jullie generatie zich bekeert, zal de Heilige der Heiligen Zijn Straf

verminderen; laten zij die oren hebben horen, want Zijn Barmhartigheid reikt van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen; wees waakzaam, houd nooit op genoegdoening te geven; zij die jou nu bespotten, zullen later met de tanden knarsen; Ik, Sint Michaël, bid zonder ophouden voor deze slechte generatie;

bid, kind, en gehoorzaam de Heer; prijs de Heer voor de uitstorting van Zijn Geest over jullie allen;

Dank U, Heilige Michaël.

vrede zij met je;

Vassula;

Ja, Heer?

voeg dit toe: hoe zouden de Mijnen in vrede de Geloofsbelijdenis van de apostelen kunnen bidden, en zeggen, "Ik geloof in de Heilige Geest", als de meeste van hen de werken van de Geest afwijzen, Hem verloochenen en vernietigen? voorwaar Ik zeg je, Ik vind geen heiligheid in hen; als zij, in deze duisternis, in de verte ook maar een vlammetje ontwaren, komen ze er als een storm op af om het uit te blazen zodat ze in duisternis doorgaan met hun kwade werken en zodoende niet aan het licht blootgesteld worden; nee, Vassula, zij schijnen niet in het Licht te willen leven;

Ik aanbid U, Heer, mijn Licht, Licht van de wereld.¹

¹ Terwijl ik "Licht van deze wereld" schreef heb ik gearzeld, "deze" doorgestreept en vervangen door "de" denkend aan de duisternis van onze huidige wereld. Ik liet Jezus glimlachen.

kom, je verblijdt Mij; op een dag, Mijn kind, zul je alleen nog Licht zien, alleen Licht! wees nooit moedeloos, want Ik ben met je tot het einde;

ΙΧΘΥΣ 

Dank U Heer Jezus. Wees gezegend. Geprezen zij de Heer.

20 maart 1989

(Frankrijk, Lourdes)

Vassula, Ik ben het, Jezus; laat de bedrieger je niet bedriegen; alles wat Ik je heb gegeven is van Mij;

Hij verleidt mij tot twijfel ...

waarom luister je naar hem? Ik heb je oor geoefend, nietwaar? Ik heb je ogen geopend om Mij te zien, dus waarom twijfel je? aan veel dienaren van Mij is dezelfde gave gegeven als aan jou, dus waarom twijfel je? Vassula, Mijn lam, Ik ben je Goede Herder die je leidt naar groene weiden om te rusten; Ik bescherm je in Mijn Armen, Ik voed je met Mijn Deugden, Ik laat je uitrusten in Mijn Hart; Mijn Ogen rusten altijd op je; waarom twijfel je dan aan Mijn Werk?

Omdat ik, ikzelf, niet goed ben.

Ik weet het, maar laat Mij je vervolmaken; zie je?² Ik ben Liefde; samen nu, Ik en jij, jouw hand in Mijn Hand, Ik zal je hand niet loslaten, zodat je aan Mijn Aanwezigheid denkt;

kom, wij ons?

² Ik voelde een warme douche van Gods liefde mij bedekken. Het was wonderlijk.

Ja, Heer.

laat het Mij dan horen;

IXΘΥΣ 

(Later in Lourdes. We gingen de grot bezoeken waar Onze Lieve-Vrouw is verschenen aan Sint Bernadette. We bezochten de Crypte, die de eerste kerk was die gebouwd werd na de verschijningen. Daarbinnen dacht ik aan een uitspraak van Onze Heilige Moeder, Ze zei:)

"Op het einde, zullen Onze Harten triomferen"

26 maart 1989

(Na mijn bezoek aan Garabandal.)

Ik had je gevraagd Garabandal te wijden; Ik heb je daar opgetild en nu heb je het gedaan;

onthoud, Mijn Wegen zijn niet jouw wegen, Ik heb je geleerd geheel op Mij te vertrouwen en ruimte te laten voor Mijn Geest om in je te ademen, zie je? Ik zal je nooit in de steek laten, nooit; Ik ben van plan je tot het einde te gebruiken om je zending te vervullen; sta Mijn Vinger toe op je te rusten, om zo de verlangens van je God in je te graveren;

Mijn roos, Ik bemin je; door op deze wijze bij Mij te komen onderhoud je Mijn geboden en offer je Mij je wil; stel Mij op de eerste plaats, zonder ooit de tijd te rekenen die je met Mij doorbrengt; verlang er altijd naar om in voortdurend contact met Mij te zijn, Ik ben je Leven; met Mij verbonden zijn, is voor jou een gunst; Ik zal je dieper in Mijn Heilig Hart trekken en je ziel tot volmaaktheid brengen;

dus doe Mij op deze wijze plezier door je aan Mijn Handen toe te vertrouwen; heb vertrouwen; kom, verheug Mij en prijs Mij; Mijn Moeder, die ook jouw Moeder is, beschermt je, leidt je, helpt je; dochter, zegen Haar; houd nooit op met bidden;

Ik aanbid U, mijn God.

aanbid Mij altijd;

(Later op de dag voelde ik mij uitgeput. Ik voelde dat deze taak, die God mij heeft opgedragen, mij verplettert. Zullen al deze offers tot iets leiden? Of zullen ze allemaal tevergeefs zijn? Zal ik nog de kracht hebben door te gaan alsof ik nooit kan ophouden? Of zal ik het op zekere dag een te zware belasting vinden en het opgeven?)

heb Mijn Vrede; luister naar Mij, Wijsheid heeft je geleid, wees niet bang; wees gelukkig dat Ik jou heb uitgekozen om Mijn lijden te delen; Mijn Kruis, zo kostbaar, rust op jou; Ik heb rust nodig, alles wat je Mij geeft, zal niet tevergeefs zijn ... niets zal tevergeefs zijn; Ik word Verheerlijkt;

blijf Mijn slachtoffer, bemind slachtoffer, die Mijn Vader begunstigd heeft om Mijn Kruis van Vrede en Liefde met Mij te delen; jouw beproevingen als een slachtoffer, zullen niet licht zijn in deze wereld; besef dat je niet langer in deze wereld thuishoort en daarom zal de wereld je verwijten maken omdat je niet bent zoals zij; terwijl ze vergeten hoe hun lichamen eenmaal tot stof zullen weerkeren, zullen ze je belachelijk maken; pas dan op om over niets te klagen¹; alles wat Ik van je vraag is, delen, delen uit liefde voor Liefde; de

¹ Wijsheid 1: 11.

Kelk van Liefde smaakt bitter, erg bitter; zou je Hem niet met Mij kunnen delen?; bied Mij geen weerstand! heb Ik je ooit weerstaan, bij het horen van je smeken vanaf de aarde? Ik verzeker je dat niets tevergeefs zal zijn;

van alle eeuwigheid, heb Ik geweten dat je broos bent; net als een roos die speciale zorg nodig heeft, word jij door Mij verzorgd; Ik snoei je takken wanneer Ik moet, Mijn Ogen rusten voortdurend op je, bewaken je met jaloezie, opdat een vreemdeling je niet plukt; Ik sta niet toe dat iemand je aanraakt, opdat hun vingers niet je bladeren verfrommelen; Ik waak dag en nacht over je; Ik ben je Bewaker, dus heb vertrouwen; Ik zal niemand toestaan je kwaad te doen;

(Dezelfde avond, uitgeput, vanwege onze lange reis - 12 uur in de auto - van de vorige dag, begon ik de rozenkrans te bidden, mijn ogen gericht op het beeld van Fatima. Ik was bij het vierde mysterie toen plotseling de mantel en het gewaad van Maria stralend zilver begonnen te worden. Zo intens was dit zilveren licht dat het leek alsof het van binnenuit het beeld kwam. Zij leek tot leven te komen. Dit moet niet langer dan vijf seconden geduurd hebben. Het was prachtig, omdat het mij bemoedigde om beter te bidden, en het maakte mij zo gelukkig!

De volgende dag, toen ik weer de rozenkrans aan het bidden was en naar het beeld van Maria van Fatima keek, keek ik naar Haar Ogen. Ik zag dat de beschadiging aan één van Haar Ogen (die mij stoorde) er niet meer was. Beide Ogen waren nu perfect: het was een klein mankement; er moet aan één van de oogleden wat verf hebben ontbroken en ik had dikwijls gedacht deze witte streep met bruin te beschilderen en ook de wimpers die ontbraken door deze witte streep. Nu is die er niet meer, en beide ogen zijn perfect.)

27 maart 1989

Jezus?

Ik Ben; beminde, Mijn Koninkrijk zal komen;

sta Mij toe je te gebruiken tot Mijn Glorie; Ik zal je niet verloochenen, ook al lijkt je geest soms zover weg van Mij, je God; vertrouw Mij, leun op Mij, dierbaarst kind; sta Mijn Geest toe vol en vrij in je te ademen; geef Mij nu genoegdoening, Mijn kind, door gehoorzaam te zijn en alleen Mijn belangen te behartigen; Ik ben altijd voor je, dus wees niet bang om dit dal te doorkruisen, zonder schuilplaats en zonder weiden, dor en droog; Ik weet dat zijn duisternis je ziel afschrikt, maar het is van Mij bekend dat zij die Ik door woestijnen heb geleid nooit dorst hebben geleden; Ik ben voor je om je met Mijn Liefde te beschermen tegen de droge winden; Ik voed je met Mijn Woord;

als je loopt, effen Ik je pad; Ik verwijder alle stenen en rotsen zodat je niet struikelt, Ik verwijder ze om de weg voor je vrij te maken; Mijn Heilige Aanwezigheid verjaagt Mijn vijanden, die ook jouw vijanden zijn, ver weg; als er doornen en distels komen, worden ze snel weggesneden en verbrand door Mijn engelen die je omringen; Ik, je Redder, sta geen van die doornen toe je te verwonden, Mijn kind; liefste wezen, vertrouw op Mij; Ik Ben Almachtig, Ik Ben de Allerhoogste, alles wat Ik van je verlang is liefde, liefde, liefde, kom dus en deel met Mij; laat Mij je Vreugde zijn; ah Vassula, bemin Mij en troost Mij met je kinderlijke hart; kom en geef rust aan Mijn Hoofd, wees de rustplek voor Mijn Hoofd, wees Mijn voetbank, wees Mijn

Hemel; sta Mij toe je door dit dal van de dood te leiden; Ik zal je spoedig uit deze troosteloosheid naar Mijn Thuis halen, wat ook jouw Thuis is; Mijn kind, wees één met Mij; O dierbaarst kind, wil je Mij troosten, je Verlosser?

*Gezegend zij onze Heer,
die wonderen van liefde voor mij doet.
Heer, hoe groot is Uw Goedheid
voor hen die U vrezen,
die geschonken wordt aan hen die tot U
hun toevlucht nemen,
zichtbaar voor alle mensen!*

*Verheug jullie in onze Heer en Verlosser,
jubel, gij rechtschapenen,
juich van vreugde, alle oprechten van hart!*

Ik zal al Mijn vijanden ontmaskeren en met Mijn Adem al diegenen wegblazen die de Weg naar Mij versperren; Ik zal nogmaals Mijn Heilig Gelaat openbaren en Ik zal deze Wildernis bedekken met Zuiverheid, Heiligheid en Rechtschapenheid; Liefde en Vrede zullen met jullie zijn en onder jullie wonen, zie je? heb Ik niet gezegd dat Ik onder jullie zal wonen en dat jullie helemaal van Mij zullen zijn?

Mijn kind, herinner hen eraan hoe Mijn Geest ontstemd is over hoogmoedige mensen, en dat Wijsheid wordt gegeven aan de nederige en eenvoudige mensen; kom ...

29 maart 1989

(Boodschappen voor de bijeenkomst te Courtételle, Noord Zwitserland.)

vrede zij met jullie;

Ik ben de Heer, voel Mijn Aanwezigheid, zie Mijn Aanwezigheid;

Ik kom vandaag bij jullie, en spreek door Mijn dienares; Ik ben altijd met jullie, op elk moment van jullie leven; Mijn Heilig Hart verheugt zich erover jullie liefde voor Mij te voelen; Mijn lammeren, hoezeer heb Ik er altijd naar verlangd jullie te verzamelen in Mijn Armen en jullie te beschermen tegen het kwade! Ik bemin jullie, Ik bemin jullie met een eeuwigdurende liefde, een jaloerse liefde die jullie pas ten volle zullen begrijpen als jullie in de Hemel zijn;

toch, ondanks Mijn Onpeilbare Liefde, hebben de meeste van Mijn kinderen Mij de rug toegekeerd ... ze zijn Mijn Lijden vergeten; en door de evolutie is Mijn Naam nu zonder betekenis voor hen; geef hun afgoden en ze zullen de eersten zijn om die te aanbidden, maar geef hen wat Heilig is en ze zullen Het bespottelijk maken;

Ik, jullie Heilige, lijd en Mijn Lichaam is verminkt door ongehoorzaamheid, onreinheid en de misdadigheid van deze duistere wereld! ach schepping! Mijn Kreet van lijden schokt de hele Hemel, en Mijn engelen beven en vallen op hun aangezicht; hebben jullie Mij nog niet gehoord, Mijn dochters en zonen? Mijn Kreten van boven doen zelfs de duivels verbluft staan over jullie doofheid ... Tranen van Bloed stromen uit Mijn Ogen, nacht en dag, uur na uur, terwijl Ik onophoudelijk op jullie wacht, hebben jullie Mijn Geest voor altijd afgewezen? Mijn Stem weerklinkt in deze verschrikkelijke wildernis, zonder een enkele weide om te rusten, geen enkele bron om naar toe te snellen om je te verfrissen;

Ik daal van Mijn Troon van boven neer in Mijn Weiden van weleer om ze verwaarloosd en dor aan te treffen; Mijn bloemen, die Ik geplant heb met zoveel liefde en met Mijn Eigen Hand, gaan de

één na de ander ten gronde; Mijn bloemperken zijn verwaarloosd en droog; Mijn bronnen zijn nu nog slechts een leeg, stoffig en donker hol waarin adders nestelen; waar zijn Mijn bewaarders heengegaan? waarom hebben ze Mijn tuin verwaarloosd? zal Ik bij Mijn terugkeer nog een enkele bloem aantreffen?

Mijn Geest is verpletterd door gebrek aan liefde, gebrek aan geloof, gebrek aan vrede; kinderen van Mijn Heilig Hart, hoor Mijn Oproep in deze wildernis; herken Mijn Stem, herken tenminste de Tijden! kom allen die zich niet met Mij verzoend hebben, kom nu en verzoen je; jullie ongerechtigheden zijn tot in alle eeuwigheid doorgedrongen en hebben jullie van Mij weggetrokken; doe geen kwaad en jullie zal geen kwaad overkomen; wees goed voor iedereen, bemin elkaar, vergeef jullie vijanden; Ik herhaal Mijn Woorden die jullie allen kennen, maar hoe velen van jullie brengen ze in praktijk?

bid met jullie hart; Ik heb liefde nodig; kom en sier Mij met gebeden die uit jullie hart komen, kom en put uit Mijn Hart dat een Afgrond van Liefde is, en vul daarmee jullie hart; Ik zeg jullie zeer plechtig, dat de uren vliegen, dierbaarste zielen, kom terug naar Mij; vrede! vrede! vrede! roep uit naar de volkeren om vrede, vrede om tot eenheid te komen! vrede om te beminnen! vrede om Mij te verheerlijken! de dag nadert waarop elk visioen dat Mijn zieners hebben gezien, bewaarheid zal worden, want wat Ik verkondig vervul Ik altijd; bid, Mijn beminden, voor Mijn Petrus; bid voor de Patriarch; bid voor al Mijn priesters;¹ bid dat Mijn Kudde één

worde, zoals Ik en de Vader Eén en Dezelfde zijn; bid dat Mijn lammeren terugkeren in één enkele Kudde onder het leiderschap van Petrus tot aan Mijn Terugkeer;

O, als jullie toch eens zouden luisteren en gehoorzamen! willen jullie nu het Onze Vader bidden? Ik luister, (...) en Ik beloof jullie, dat Mijn Koninkrijk zal komen, en dat Mijn Wil zal geschieden op aarde zoals in de Hemel; kinderen, draag vrucht in Vrede; Ik, de Heer, bemin en zegen jullie allen;

(Boodschap van onze Heilige Moeder voor dezelfde bijeenkomst:)

beminden, troost Jezus, troost Jezus, wees in vrede met elkaar en bemin elkaar; wees trouw aan God en vertrouw je helemaal aan Hem toe; je geeft jezelf alleen aan Liefde over en zo staan jullie Hem toe jullie te voeden met Zijn Liefde en Vrede; de Heer en Ik zegenen jullie allen; Ik bemin jullie; de Heer en Ik zegenen alle religieuze voorwerpen die in deze ruimte zijn;

dochter, heb Mijn Vrede; vertrouw jullie zelf alleen maar toe aan de Handen van Liefde en Liefde zal jullie altijd leiden; Ik bemin jullie, Ik zegen jullie;

1 april 1989

Jezus?

Ik ben; laat Liefde je leiden, luister niet naar de geleerden, zij zijn als de Schriftgeleerden in Mijn tijd; verkondig de Blijde Boodschap met liefde voor Liefde; laat ze Mijn Oneindige Liefde voelen;

¹ Terwijl Hij "priesters" zei, zwol het Heilig Hart van Jezus uit een bijzondere liefde voor hen, maar tegelertijd doorboorde een pijn Zijn gevoelig Heilig

Hart, en ook het mijne toen ik Zijn lijden voelde. Mijn ogen vulden zich met tranen.

Ik verlang naar U, Heer!

kleintje, Mijn Hart is verheugd jou te voelen en je te horen zeggen: "Ik verlang naar U, Heer"; dit is de vrucht van devotie; wees Mijn spiegelbeeld, een kopie van Mij; verlang naar de Vader; Ik verlangde naar de Vader toen Ik op aarde was, Ik bad zonder ophouden; Ik verlangde in voortdurend contact te staan met Mijn Vader, verenigd in Liefde;

leerlinge, Ik ben je Leraar die je met Wijsheid grootbracht; vervul Mij dus met vreugde en wees in voortdurend contact met Mij; zet Mij op de eerste plaats en verlang altijd naar Mij; verheug je als je Mij ontmoet op deze manier die Ik je heb gegeven, blijf dichtbij Mij, alles wat Ik van je vraag is Liefde;

Heer, ik heb medelijden met de zielen die naar de hel gaan, tenslotte waren zij zoals wij, één van ons op aarde. Was er maar één of andere manier om ze uit de Hel te halen en ze te veranderen ...

Ik heb hun de vrijheid gegeven om te kiezen tussen goed en kwaad, maar zij hebben de voorkeur gegeven aan het kwaad, ondanks Mijn smeekbeden en liefdevol roepen;

Maar Heer, waarom zou er niet nog een kans kunnen zijn ...

kind, jij begrijpt hun totale afwijzing van Mij niet; Ik heb hen bemind tot het laatst; geleid door Satan, hebben ze er de voorkeur aan gegeven hem te volgen, zelfs na hun dood stond Ik voor hen, en desondanks wilden zij Satan volgen zonder de minste aarzeling; het is volledig hun keuze, zij hebben voor altijd de hel gekozen;

O Heer, laat mij altijd Uw Wil doen.

Vassula, laat nooit Mijn Hand los; wij, ons, voor alle eeuwigheid; elke druppel liefde wordt gebruikt, Ik heb liefde nodig om zielen te redden die op de weg van het verderf zijn; kom;

2 april 1989

Heer?

Ik Ben, kijk naar Mij met een kinderlijk geloof en maak Mijn Kerk mooi;

Heer, waarom is het voor sommige mensen zo moeilijk de profeten van dit tijdperk en Uw Woord aan te nemen?

Ik zeg je plechtig dat Mijn schapen Mijn Stem herkennen;

Maar Heer, zelfs wanneer iemand de sceptici kan bewijzen dat er bekeringen en genezingen zijn van grote zondaars, worden ze zelfs door deze vruchten niet overtuigd.

Mijn Vassula, zelfs wanneer iemand zou opstaan uit de dood voor hun eigen ogen, zouden ze niet overtuigd zijn ... voor deze mensen geldt nog steeds de profetie van Jesaja;¹ jullie zullen horen en nog eens horen, maar niet luisteren; kijken en nog eens kijken maar niet zien; want het hart van dit volk is verruwd, hun oren zijn doof en ze hebben hun ogen gesloten, uit vrees dat ze met hun ogen zouden zien met hun oren zouden luisteren, begrijpen met hun hart en worden bekeerd en genezen door Mij;

velen vergeten dat Mijn profeten ook een deel van Mijn Lichaam zijn; Ik heb

¹ Jes.6: 9-10.

inderdaad ieder van jullie begunstigd met een genade zodat jullie allen een eenheid vormen; dierbaarst kind, Ik heb sommigen gevormd tot apostelen, sommigen tot priesters, leraren, en sommigen tot profeten in tijden van opstandigheid, dus waarom zijn zovelen van jullie verrast en wijzen Mijn profeten af? hoe kan Mijn Lichaam functioneren met een afgesneden ledemaat? Ik ben uitgeput, Mijn Lichaam wordt voortdurend verminkt en verscheurd; bloem, aanvaard je vervolgers met liefde, veroordeel hen niet; Mijn profeten zullen altijd worden vervolgd, veroordeeld, gezeseld, onderdrukt, van stad tot stad verjaagd, met verachting worden bekeken en gekruisigd, en zo zullen jullie het bloed van elke heilige dat op aarde is vergoten over jullie afroepen; de Schrift liegt nooit; Ik ben het Woord;

kom, Mijn kind, Ik heb je gevormd om te boeten voor de zielen in het vagevuur; bid, bloem; je weet maar weinig welk effect gebeden hebben op de zielen in het vagevuur; doof hun vuur met gebeden; doe boete voor hen, kom;

5 april 1989

Mijn Jezus?

Ik Ben; ah hoe verrukt ben Ik op deze momenten als je bij Mij komt en Mij je wil aanbiedt! blijf bij Mij en Ik zal voor Mijn kinderen schrijven;

(Jezus zal de boodschap schrijven voor de bijeenkomst van 21 april, 1989.)¹

vrede zij met jullie, Ik ben de Heer; Ik ben het Woord en Ik ben onder jullie; voel Mijn Aanwezigheid, Mijn kindertjes; Mijn Heilig Hart is blij jullie allen verzameld te zien, allen als één;² Ik wil jullie vooruit laten gaan op de Weg van de Heiligheid; zij die nog niet Mijn Pad zijn opgegaan, zal Ik niet achterlaten, Ik zal teruggaan en naar hen zoeken; Ik zal ieder van jullie opnemen en jullie Mijn pad van Gerechtigheid en Heiligheid laten zien; Ik zal jullie optillen en dragen; als een tedere vader zal Ik jullie oprichten en jullie Mijn Geboden leren; Ik zal jullie verrijken met Mijn Geest van Liefde;

Ik, die Meester in Liefde ben, zal jullie leren Mij ten volle te beminnen en elkaar te beminnen, zoals Ik jullie bemin, dit zal jullie eerste stap naar Mij toe zijn; Ik beschouw jullie allen als Mijn kindertjes die nauwelijks weten hoe ze op eigen benen kunnen lopen; Ik zal jullie Mijn beide Handen reiken en jullie zullen jullie handjes in de Mijne plaatsen, en samen, samen zullen jullie en Ik een paar stappen voorwaarts maken ... weten jullie hoe verrukt Ik nu al³ ben? Ik zal jullie vooruit laten gaan, en jullie ziel verfraaien door haar tot volmaaktheid te leiden, als jullie bereid zijn jezelf helemaal voor Mij open te stellen;

sta Mij toe jullie Mijn wetten te leren en Ik zal jullie uitleggen hoe je Mijn Geboden moet onderhouden; Ik zal de Poorten van de Deugden openen voor iedereen die wil leren; ja, Ik zal, Ik Zelf, met Mijn Eigen Hand, Mijn Vruchten in jullie mond leggen; houd jullie aan Mij vast en Ik zal jullie redden in deze moeilijke tijden waarin de Furie is losgelaten; deze tijden waarin velen in verwarring raken, en hun linkerhand

¹ Jezus vroeg mij uit de Heilige Schrift de Brief aan de Efesiërs 4: 17-32 en 5: 1-20 te lezen.

² Hier bedoelt Jezus alle christenen, Rooms katholieken, protestanten en orthodoxen.

³ Jezus leek zo gelukkig.

niet van hun rechterhand weten te onderscheiden;

vandaag meer dan ooit dolen de Boze en de demonen rond in elke hoek van deze aarde en proberen jullie allen te misleiden, terwijl ze valstrikken zetten om jullie te laten vallen; dit is de reden waarom Ik jullie vraag zonder ophouden te bidden; laat Mijn tegenstander jullie niet slapend aantreffen; wees in deze dagen op je hoede; laat hem evenmin een leeg plekje in jullie vinden, vul jezelf met Mijn Woord, met Mijn Liefde, met Mijn Vrede, met Mijn Deugden; kom dikwijls en ontvang Mij in de kleine witte Hostie, in zuiverheid, zodat jullie niet in bekoring vallen;

bid zonder ophouden; Ik ken jullie noden nog beter dan jullie zelf en zelfs voordat jullie Mij erom vragen, ken Ik jullie hart; kijk Mij aan bij elke mogelijke gelegenheid en bid, bid als eerherstel en vul het gebrek aan gebeden van deze aarde aan; laat jullie gebeden jullie wapenrusting zijn, die jullie beschermt tegen alle kwaad dat om jullie heen zwerft, ontwapen de duivel door liefde, laat liefde jullie wapen zijn, laat vrede op jullie voorhoofd geschreven staan, zodat iedereen het kan zien; jullie zouden elk deel van jullie lichaam tot een wapen moeten maken dat aan Mijn zijde strijdt en dan zou de zonde niet langer jullie leven beheersen;¹ laat Mijn Woord jullie lamp zijn; verspreid Mijn Boodschap van Liefde en Vrede in elke hoek van de aarde, om harten te bereiken en ze te bekeren; laten zij die Mij nog niet kennen, komen zien wat een Vuuroven van Liefde Mijn Heilig Hart is; kom en voel Mijn Heilig Hart in vlammen van Liefde, en als jullie dat doen, zelfs als jullie hart versteend is en dor door gebrek aan

liefde, dan zal Ik met Mijn Vlam van Liefde jullie hart verleiden tot een levende toorts;

beminden, en gezegenden van Mijn Ziel, hoezeer doet het Mijn Hart pijn als Ik zie hoe sommigen van jullie zich nog steeds tegen Mij verzetten ... kijk, stond Ik ooit als ontrouw bekend? Ik ben de Algetrouwe, die jullie nooit verloochent of verlaat in tijden van nood; Ik heb jullie nog nooit verloochend, Ik zal jullie achtervolgen zoals een jongeman zijn meisje achtervolgt, want Ik ben jullie Getrouwe God die van boven met grote liefde op jullie neerziet; kom bij Mij en bied Mij met liefde jullie lijden aan; Ik en jullie, jullie en Ik zullen dat lijden delen;

Mijn dochters en zonen, zullen jullie en Ik samen het "Onze Vader" bidden? keer in jezelf voordat je dit doet, en bid langzaam vanuit je hart, laat dit gebed de Vader bereiken, mediteer over wat jullie zeggen; bid, Ik luister ... en Mijn Koninkrijk zal komen en Mijn Wil zal geschieden op aarde zoals in de Hemel;

Ik zal de huidige duisternis vervangen door licht; Ik zal boosheid vervangen door liefde, en deze lusteloosheid door een levendige helderheid om jullie stappen te geleiden; Ik zal jullie niet in de steek laten; Ik zal jullie wonden genezen en jullie smetten reinigen met Mijn Tederheid; kom dus bij Mij en bemin Mij; laat jullie liefde Mijn vlam-mende Gerechtigheid kalmeren, laat jullie gebeden uit jullie hart Mijn Wonden verzachten, laat jullie gebeden als wierook opstijgen naar de Hemel en Mij verheerlijken en prijzen; geef eerherstel voor de fouten van anderen, die 's nachts komen om Mijn Wijngaard te vernielen zodat hij geen Druiven geeft; doe het goede en houd op kwaad te

¹ Rom. 6: 14.

doen; wat jullie ook doen, doe het voor Mijn Glorie;

kom, beminde zielen, en deel Mijn Kruis met Mij; Mijn Kruis schreeuwt om Liefde, Vrede en Eenheid; we zullen Het samen dragen, jullie en Ik, Ik en jullie, verenigd in Liefde; Ik, jullie Heer Jezus Christus, geef jullie allen Mijn zegen; wees Eén;

(Later:)

bloem, Ik geef je Mijn Vrede, Mijn Geest rust op je; vernieuw Mijn Kerk zoals in het begin, in de oude tijden, met Liefde onder elkaar, tot Mijn Terugkeer; wek de doden op met liefde en vrede, laat dit land van geesten een nieuw leven voortbrengen; ach, beminde! hoezeer verlang Ik naar deze Glorierijke Dag van Mij!

(Later: onze Heilige Moeder geeft haar boodschap voor de bijeenkomst)

prijs de Heer, Mijn kind, omdat Hij je Wijsheid geeft;

Geprezen zij de Heer voor Zijn Barmhartigheid, voor Zijn Liefde en voor het delen van Zijn Werk met mij!

hier is Mijn Boodschap voor Mijn kleine zielen:

“vrede zij met jullie kinderen; beminden, nader God in eenvoud; wees als kinderen, want de Heer wordt gevonden door hen die Hem niet op de proef stellen; Hij toont Zich aan de nederigen en aan hen die Hem niet wantrouwen; kijk, Mijn kinderen, het op de proef stellen van Almacht verwart de dwazen; nee, Wijsheid zal nooit haar weg vinden in een geslepen ziel;

“dus open jullie hart voor de Heer en ontvang Hem in eenvoud van hart; veroorloof jezelf op Hem te steunen, want daardoor zullen jullie steunen op Wijsheid; vermeerder jullie geloof in de Heer door te bidden; geloof hebben is ook een door de Heer geschonken genade;

“Mijn beminden, kom in Mijn Onbevlekt Hart en ik zal jullie rust schenken; jullie allen die lijden, jullie allen die pijn hebben, kom bij Mij en Ik, die jullie Moeder ben, zal jullie troosten, zoals iedere moeder haar kind troost dat verdriet heeft; Ik zal, bovendien, zelfs nog meer doen; Ik zal jullie Voorsprekerster zijn bij de Vader en Ik zal jullie nooit in de steek laten; kom en neem jullie toevlucht in Onze Harten; laat deze doornenkroon, die nu Onze Harten verstikt, zijn doornen verliezen en jonge loten voortbrengen die tot bloemen zullen uitgroeien; geloof in God, vertrouw Hem;

“Ik zegen jullie allen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, amen;”
hier is Sint Michaël;

kinderen van God, luister niet naar Satan en praat ook niet met hem; liegen is praten met de duivel; woede in jezelf ophopen betekent de duivel een vaste voet geven; laat jullie tong er niet de oorzaak van worden dat jullie vallen;

bid tot Mij en ik zal jullie voorspreker zijn; heb vertrouwen in God en in Zijn Eindeloze Barmhartigheid;
Ik zegen jullie allen;

11 april 1989

(Vandaag begint de werkelijke vervolging. Jezus liet mij begrijpen dat ik op dit Grieks-

*Orthodoxe Pasen Zijn Passie zou ervaren.
We zijn dicht bij ons Paasfeest.)*

Heer, velen beschuldigen mij ervan een valse profetes te zijn. Ze zoeken naar een bewijs tegen mij, al is het dan vals, op grond waarvan ze kunnen zeggen dat de boodschap niet goddelijk is. Er zijn al diverse valse getuigen. Ik word ervan beschuldigd het wapen van de duivel te zijn om een andere beweging van een andere charismatische persoon te vernietigen.

houd je aan Mij vast; vrede, Mijn kind, weiger Mij niets; Wij¹ zijn samen bij je; denk eraan, dat het de rook van Satan is en geloof Mij, rook blijft nooit, hij vervliegt en verdwijnt;

Vassula, Ik, je God, bemin je met een liefde die je pas in de Hemel zult begrijpen;

wees gezegend Mijn kind, voor alle praatjes die over je verteld worden en voor alle valse uitspraken waarvan ze je beschuldigen; wees gelukkig, want je loon in de Hemel zal groot zijn; geloof je Mij nu? hoe dikwijls heb Ik gezegd dat je vervolgd zult worden zoals Ik vervolgd werd? Mijn Boodschap zal harten aantrekken, maar sommigen zullen zich desondanks tegen je keren, niet wetend dat zij Mij veroordelen, omdat ze Mijn Boodschap veroordelen; heb Ik niet gezegd, dat ze je kritisch zullen onderzoeken om een fout te ontdekken? zoals ze dat hebben gedaan met anderen die Ik gezonden heb? zegen je vervolgers, bid voor je beschuldigers, vergeef hen allen met heel je hart, leer Mijn Vassula dat Ik Liefde ben; bemin Mij, Ik heb je liefde nodig om haar aan anderen te geven; bemin Mijn broeders zoals Ik jou bemin;

¹ Jezus en onze Heilige Moeder.

Maar Heer, sommigen zijn totaal verblind!

vertrouw Mij kleintje, Ik zal velen met Mijn Licht beschijnen en geestelijk inzicht geven;

gezegende van Mijn Ziel,² ben je Mijn Passie vergeten? Ik leed uit Liefde, wees nu één met Mij; Ik ben het die toeliet dat alles gebeurde zoals het is, zodat jij van dezelfde Beker proeft als waaruit Ik in Mijn Passie³ heb gedronken; Ik bemin je, en het is vanwege deze liefde die Ik voor je koester, Mijn kind, dat Ik je deze keer heb toegestaan van Mijn Beker te drinken; Ik verhef kleine zielen om hen te vormen, zodat ze er als kleine afbeeldingen van Mijn Passie uitzien; gelukkig ben jij, jij die Mij je hart en ziel hebt geofferd om door Mijn Goddelijke Handen te worden gevormd tot een ander klein kruisbeeld;

verheug je, ziel! verheug je en wees blij met Mijn Geschenk! maar denk eraan, kleintje, onder dezelfde hemel waaronder jij leeft, zijn ook roofzuchtige wolven te vinden, verborgen in schaapskleren; zij zijn die valse profeten waarvoor Ik je heb gewaarschuwd;

(Ik vroeg de Heer mij een antwoord te geven betreffende deze mensen, en deze keer uit de Bijbel. Ik opende de Bijbel en mijn vinger viel op Jer. 23, 10 en verder. Deze passage spreekt over valse profeten: een van mijn beschuldigers is een valse profet.)

² Als ik deze woorden uit Gods mond hoor, smelt ik gewoon en Zijn Majesteit doet mij deze "tent", die mijn lichaam bedekt, meer dan ooit voelen. Ik heb het gevoel dat deze ballingschap, waarin ik verblijf, eindeloos is ...

³ Jezus klonk hier alsof Hij mij iets heel kostbaars aanbood. En ik ben gelukkig dat Hij mij Zijn Beker heeft aangeboden.

beminde, vrees niet, Ik sta voor je; wees gelukkig dat ze allerhande praatjes over je vertellen; Mijn Ogen kijken naar deze mensen en Ik hoor wat ze zeggen en Ik voel hun hart;

Ja, maar U bent met mij, en ik heb niets te vrezen.

moed, Ik zal je Mijn Kracht geven om door te gaan; wij, ons?

Voor altijd en eeuwig.

(Alsof al deze vervolgingen nog niet genoeg waren, werd ons de grote zaal, die wij gehuurd hadden voor onze bijeenkomsten, geweigerd. Zo maar, ondanks het feit dat we hem lang tevoren hadden gereserveerd. Ze zeiden dat ze geen religieuze bewegingen in hun gebouw wilden. Daar stond ik, ten einde raad, met 200 mensen, en niemand die ons wilde, slechts een week voor de bijeenkomst. Maar de Heer kwam ons te hulp. De Heer maakte het voor ons mogelijk om in Zijn Kerk te zijn. Een kleine kerk, die aan de Kapucijnen hoort. Ja, Zijne Majesteit koos de nederigste en armste van alle broeders, als een Teken voor hen die de Boodschap van Jezus vervolgen.)

23 april 1989

(Na de gebedsbijeenkomst en het voorlezen van de Boodschappen in de kleine Kerk van Sint Maurice, was het Kerkje vol.)

Gezegend zij mijn Heer

*Die ons niet heeft verhinderd in Zijn Naam
bijeën te komen.*

*De Heer is goed zelfs voor hen die geen
verdiensten hebben.*

*Mijn Heer, U hebt onze gebeden verhoord,
U hebt het vasten en de offers beantwoord
die Uw beminde kinderen U aanboden.*

Ik zegen Uw Naam. Wij zegenen Uw Naam.

*"Mijn Heer is goed,
Zijn liefde duurt eeuwig,
Zijn Trouw van geslacht tot geslacht."¹
Laten we de Heer dienen.*

Ik ben de Heer die jullie bemint; voor de ogen van jullie vervolgers zal Ik jullie voeden; wees gezegend jullie allen die de roep van de Herder hebben gehoord en herkend; wees gezegend jullie allen die Mij offers aangeboden hebben;

Ik red allen die zich aan Mij vastklampen; Mijn Armen zijn jullie wieg, Mijn Heilig Hart jullie Toevlucht; Ik ben jullie God en jullie zijn Mijn volk; verheug je! verheug je, beminden; probeer niet te begrijpen waarom Mijn Stem overgebracht wordt door dit zwakke instrument, geloof met een eenvoudig hart; vermijd het Mij op de proef te stellen, wees lief in Mijn Ogen als onschuldige en zuivere kinderen;

kijk naar Mijn Heilig Hart; Ik sta voor jullie en toon jullie allen Mijn Hart; voel Mijn brandende Liefde voor jullie; bied Mij geen weerstand, kom bij Mij en sta Mij toe jullie in de diepten van Mijn Heilig Hart te duwen; laat Mijn Hart jullie Toevlucht zijn; hoe zou Ik jullie niet te hulp kunnen komen, Mijn beminden? Ik, die de Edele Bron van Liefde ben, zou Ik jullie ooit verlaten?

jullie noodkreet weerklonk in alle Hemelen, Ik heb jullie smeken van de aarde gehoord; nee, beminden, wees niet bang; Mijn Ogen zien alles, Ik hoor alles, en voorwaar Ik zeg jullie dat Ik elke stap die jullie zetten zal leiden en zegenen; Ik ben jullie Toegewijde Bewaker en Mijn Wijngaard zal worden bevloed en door Mijn Eigen Hand worden verzorgd; Ik zal erover waken opdat er 's nachts geen indringers Mijn Wijngaard binnendringen; laat allen die willen

¹ Ps. 100: 5.

komen en Mijn Wijngaard willen zien, bij daglicht komen, alleen vossen komen bij nacht; sta dan als verstandige mensen op bij het aanbreken van de dag en bezoek Mijn Wijngaard; Ik, de Heer, ben Zijn Bewaker en het is uit Mijn Oneindige Liefde en uit groot medelijden dat Ik Mijn Wijngaard kom herstellen;

wees gelukkig en laat de Hemelen jullie lofprijzingen horen! verheug je en stem juichend in met de Heerlijkheid van de Heer; wees de kleine woordvoerders die Mijn Woord overbrengen; laat hen die slapen door jullie geluid ontwaken; verkondig Mijn Liefde aan alle volkeren; laat hen die van Mij wegliepen, terugkeren; Ik zal ze niet afwijzen, ofschoon hun hart dor is en hun zonden rood als scharlaken; Ik zal hun de Rijkdommen van Mijn Vergevend Hart laten zien; zing en jubel, want Ik zal bij jullie blijven tot het einde;

28 april 1989

Heer?

Ik Ben;

*Ik dank U
Ik dank U
en prijs U voor Uw wonderen
waarmee U ons letterlijk overstelpt.
Mijn hart verheugt zich
en jubelt Uw Heilige Naam,
U bent mijn Schild dat mij beschermt,
U bent de Rechtvaardige Rechter.
Ik offer U mijn wil.*

Mijn Vassula, offer Mij altijd je wil; wees tot Mijn dienst, wees bereid Mijn schrijfblok te zijn en sta Mij toe je hand te gebruiken; weiger Mij niets en Ik zal in jou handelen; sta Mij toe je steviger vast

te houden; dierbaarste ziel, besef hoe nutteloos je bent zonder Mij; Ik ben Wijsheid;

Mijn Boodschap zal zelfs na jouw dood gelezen worden door velen; Ze zal iedere hoek van deze aarde bereiken om liefde, geloof en hoop te vermeerderen; vertrouw Mij, Mijn kind; Ik ben je Leraar, je Verlosser, je Vrede, je Schepper en Hij-Die-Jou-Het-Meest-Bemint;

IXΘΥΣ 

1 mei 1989

Heer, zou U Uw Boodschap voor de bijeenkomst van 19 mei willen schrijven?

ben je klaar?

Ik ben nooit klaar, maar U kunt mij bereid maken.

vraag en het zal je gegeven worden;

Ik vraag U, mijn Heer, mij bereid te maken Uw Stem te horen en te schrijven.

open je oor dan en luister goed; schrijf: vrede zij met jullie allen; Ik ben de Heer, Emmanuel, de Heilige der Heiligen die Mijzelf openbaar door dit zwakke instrument;

Ik kom bij jullie, kleinen, een volk zo hoog begunstigd; bij jullie kom Ik, en onthul Mijn Heilig Hart voor jullie ogen; Mijn Heilig Hart is Heilig, Zuiver en vol Liefde; dus ontwaak zoals in het verleden, ontwaak uit jullie luiheid, ontwaak en voel Mij;

Mijn Geest wordt voortdurend in zo'n grote overvloed over jullie uitgestort, en toch hebben zo velen van jullie het nog

niet begrepen... Ik, de Heer, heb profeten gevormd sinds Ik jullie geschapen heb, maar de Mijnen herhalen wat ze altijd hebben herhaald ... ze vervolgen nog steeds al Mijn profeten en jagen hen op van stad tot stad; het Heilige Bloed van Abel wordt zonder ophouden vergoten; deze mensen vragen Mij om rechtvaardige wetten, ze willen Mij dicht bij zich te hebben, maar als Ik hun Mijn Heilige Geest van Genade zend, sluiten ze hun ogen en weigeren te horen, ze laten hun hart veranderen in graniet; ze komen bijeen, en verjagen Mijn Heilige Geest van Genade, zoals men een kwade vogel verjaagt;

Mijn Heilig Hart doet pijn ... doe open! doe open!¹ versper Mijn Weg niet! verwijder die versperringen die enkel Mijn mensen, die jullie hebben laten verhongeren, verhinderen Mij te bereiken; Ik ben bij jullie gekomen, om jullie te genezen en jullie te troosten; Ik ben gekomen om jullie Vrede en Liefde te brengen, Ik ben gekomen om Mijn land vruchtbaar te maken en zijn grond te bewerken;

Mijn Naam is Heilig en heilig zijn Mijn voorschriften en Mijn wetten; ja, Ik zal deze dorstige grond bevoeien met Mijn Liefde en Ik, de Heer, zal Mijn Geest blijven uitstorten over Mijn kinderen en hen zegenen;

hebben jullie het niet gemerkt? hebben jullie niet gemerkt dat Ik jullie voorbereid om een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde te ontvangen die Ik jullie lang geleden heb beloofd? hebben jullie het nog niet begrepen? hebben jullie niet gezien hoe Ik werk? Ik wenk jullie allen van de ene hoek van de aarde

naar de andere om naar Mijn Stem te luisteren;

ach! beminden, Ik ben gekomen om jullie pijnen, jullie wonden en jullie gebreken te helen, alles wat jullie zo wreed is toegebracht in deze duisternis; nee, beminden, jullie wonden zijn niet ongeneeslijk, jullie verwondingen zijn te genezen, want Ik-Ben-Met-Jullie en jullie zo nabij; kom dus bij Mij met liefde, vraag Mij met liefde en jullie zullen ontvangen, roep Mij aan met liefde en Ik zal jullie verhoren; Ik zal jullie optillen naar Mijn Borst en jullie wiegen, jullie troosten; hoor Mijn Oproep van Liefde en Vrede;

Liefde bemint jullie; Liefde is de Wortel van de Boom des Levens, laat het dus LIEFDE zijn die uit jullie hart komt; als Liefde Zich openbaart waar het kwaad is, wist Liefde alle kwaad uit, zij lost het op zoals nevel wordt opgelost door de eerste warme stralen van de zon;

omwille van Mijn vromen zal Ik alle lijken laten herleven; Ik zal niet stil blijven zitten; Ik zal jullie allen door Mijn Woord opwekken; Ik zal niet stil zijn totdat Ik Mijn Lichaam zal Verheerlijken en Mijn hele Kerk zal vernieuwen; leer, jullie allen die Mijn Geest van Genade willen onderdrukken en die Mijn Stem willen dempen, dat jullie kwade pogingen en jullie kwade bedoelingen allemaal vergeefs zijn; Ik blijf Mijn Hand naar iedereen uitstrekken, zelfs naar de opstandigen, zelfs naar hen die Mij nacht en dag uitdagen, begrijp je?

jullie zijn allen Mijn Volk, 't maakt niet uit van welk geloof of ras; bedenk dat Ik LIEFDE ben en dat Ik jullie allen geschapen heb;

vandaag strekt zich Mijn Reddingsplan uit over de gehele wereld; Ik heb, en zend nog steeds boden uit

¹ Jezus schreeuwde luid.

naar elk volk om jullie in je geloof vooruit te laten gaan, om jullie te bekeren, om vrede en liefde te vestigen, om jullie te verenigen; probeer dus niet Mijn Stem en de Oproepen van Mijn Moeder te onderdrukken; Onze Stemmen zullen op jullie blijven komen als een hamer die de rotsen¹ verbrijzelt tot op de Dag van Mijn Glorie;

verheug jullie en juich over Mijn Vruchtbare Wijngaard, want het is door Mijn Eigen Hand dat de grond is omgewoeld en bewerkt, door Mijn Eigen Hand zijn de doornen en distels uitgerukt en verbrand; met Mijn Eigen Mantel bescherm Ik Hem tegen de droge winden en stormen die van Mijn vijand komen; Ik ben zijn Toegewijde Bewaker die ijverig en voor altijd over Hem waakt; deze Wijngaard is Mijn Geschenk aan jullie, en Zijn Druiven zullen gratis aan jullie aangeboden worden en de hele wereld vullen en voeden;

ach, beminden van Mijn Ziel, luister aandachtig naar Mijn Woorden en probeer ze te begrijpen; twijfel niet, en stel Mij niet voortdurend op de proef... Ik, de Heer, zeg jullie zeer plechtig: de Schriften worden vervuld; dus waarom zijn zo velen van jullie verbaasd over de uitstorting van Mijn Geest? waarom zijn jullie verbaasd als jullie jonge mensen visioenen zien?

Ik kom voor jullie staan om jullie kennis van Mijn Woord te herzien; Ik kom met grote liefde om de lijken van Mijn zonen en dochters te doen herleven; Ik kom om jullie te bekeren en jullie aan Mijn Geboden te herinneren; Ik kom om de zondaar tot biechten op te roepen; Ik kom om al die priesters, bisschoppen en kardinalen tot berouw op te roepen die Mijn Heilig Hart zo

verschrikkelijk hebben gewond en Mij hebben verraden, hun Vriend en God;

Ik kom niet als een Rechter, nog niet, Ik kom tot jullie als De Bedelaar in lompen en barrevoets met uitgedroogde lippen, bedelend en klagend om wat liefde, om wederliefde; vandaag hebben jullie een Klagende Bedelaar voor je, met voortdurend uitgestrekte Hand, die jullie smeekt om wederliefde: "Ik smeeek jullie, kom terug bij Mij en bemin Mij, leer Mij te beminnen, leer Mij te beminnen, sluit vrede met Mij, sluit vrede met Mij, Ik zal jullie niet afwijzen, Ik Ben Liefde en Ik bemin jullie voor altijd";

kom bij Mij zolang het Uur nog niet gekomen is, wacht niet tot Mijn Gerechtigheid aanbreekt, laat niet toe dat Mijn Gerechtigheid jullie onverwacht overvalt; bedenk dan, dat Ik in dit verschrikkelijke, ontzagwekkende Uur, voor jullie zal staan als een Majesteitelijke Strengere Rechter, en dat Mijn Stem, die als van een klagende bedelaar was, zal veranderen in een dreigend en Verslindend Vuur, in wolkbreuk, stortbui en hagelstenen; Mijn Adem zal zijn als een stroom van zwavel die overal vuur zal ontsteken, om jullie allen te zuiveren en te vernieuwen en jullie te verenigen tot Eén Heilig Volk;

gelukkig al diegenen die op Mij hopen en Mijn Geest van Genade verwelkomen die Ik nu zo overvloedig uitstort over de gehele mensheid, want jullie zullen Mij, jullie God, zien;

gezegend zijn de armen van geest, want hun behoort het Rijk der hemelen; gelukkig zijn al diegenen die oren hebben om te horen en eenvoudig van hart zijn, die Mijn Geest van Genade verwelkomen met een kinderlijk geloof, want in deze kleine harten zal Mijn Woord wortel schieten;

¹ Rotsen = de stenen harten.

gezegend zijn zij die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid want hun behoort het rijk der hemelen; nog een klein poosje, Mijn kleine duiven en Ik zal met jullie zijn, heb Mijn Vrede;

Ik zegen ieder van jullie; Ik, Jezus Christus, zegen en vergeef jullie vervolgers, want ze weten niet wat ze doen; Ik, de Heer, bemin jullie allen voor eeuwig;

(De Heer wees toen aan welk gedeelte uit de Schrift ik aan hen moest voorlezen. Het is Hebreëen 3:7-19 en 4:1-16.)

*Jahweh, mijn Abba,
herinner mij aan Uw geboden
zodat ik ze mag volgen
en U trouw ben.*

*Ik weet dat Uw verordeningen
rechtvaardig zijn, mijn Abba,
en ik weet en geloof dat U mij
doet lijden uit trouw,*

*het was goed voor mij om van Uw bittere
Kelk*

te proeven en te drinken.

Laat nu, Heer, alstublieft,

Uw Liefde mij troosten,

*kom en behandel Mij met tederheid
en ik zal leven*

*omdat Uw Wet mijn leven is en mijn
vreugde,*

leid mijn stappen naar Uw Huis

zoals U mij beloofd hebt,

ik verlang naar U, Vader in de Hemel,

ik wacht op U, Jahweh, mijn Abba,

ik wacht op U.

Liefde bemint je, Mijn kind, en Ik zal niemand toestaan jou van Mij te scheiden; je bent nu een deel van Mij, laten we werken;

(Later:)

(Ik zag 's nachts in een droomvisioen het portret van Jezus (schilderij). Ik merkte dat

de Ogen van Jezus zich vulden met tranen, en voordat ze op de grond zouden vallen snelde ik toe en opende mijn hand. Met de palm van mijn hand vol kostbare tranen van Jezus wilde ik weglopen. Ik overwoog of ik Zijn Tranen zou drinken.)

dochter, heb Mijn Vrede; kom, Ik ben met je! ben je gelukkig dat je bij Mij bent?

O ja, mijn Heer Jezus!

en ben je nog steeds bereid Mij je wil te geven en voor Mij te werken?

Ja Heer, noem mij alstublieft weer Uw naam.

Ik ben de Heer Jezus Christus, je Verlosser;

Ja Heer, als dit Uw wens is.

het is Mijn wens, offer Mij dan je wil en Ik zal hem gebruiken;

Ik offer U mijn wil, neem mijn wil en doe met mij wat U behaagt.

neem dan Mijn Hand; Ik en jij, samen; Ik bemin je, bemin Mij;

IXΘΥΣ 

(Hier probeerde ik tot rust te komen voor de Heer. Ik probeerde Zijn Heilige Aanwezigheid te voelen en één te zijn met Hem.)

kleintje, telkens wanneer Ik voel hoe jij je inspant, verheugt Mijn Heilig Hart zich intens; Ik Ben De Allerhoogste en Ik bemin je; wil je tot rust komen en met geloof bidden?

Ik zal het proberen mijn Heer. Help mij te bidden zoals U dat wilt.

vertrouw jezelf dan helemaal aan Mij toe; doe Mij een plezier en zeg tegen Mij: "Jezus, ik bemin U"; maak Mij gelukkig met spontane woorden van liefde die in alle oprechtheid uit het hart komen; Mijn Heilig Hart is je Toevlucht, rust in Mij; kom, vermeerder je liefde voor Mij, Ik wil dat je volmaakt bent!

Ik wil Uw Wil doen en U ten volle behagen.

Ik zal je helpen, Mijn Vassula; wij, ons?

Voor altijd.

kom, rust in Mijn Hart,

Rust in het mijne, Heer.

dat zal Ik;

12 mei 1989

Jezus?

Ik Ben; voel Mij en beschouw Mij; Ik ben Liefde en Heilig;

bemin Mij en wees heilig; Ik zal het je leren, want Ik ben Wijsheid; kom, Mijn Moeder bemint je, Zij zal nu de Boodschap schrijven;

(Boodschap voor de bijeenkomst in Martigny, 19 mei 1989.)

Mijn kind, Ik, je Heilige Moeder, zegen je; hier is Mijn Boodschap:

vrede zij met jullie allen, Ik bemin jullie allen en zegen jullie; luister en schenk aandacht aan Onze Oproepen van vandaag, besef hoezeer de tijd dringt;

Jezus en Ik roepen jullie dag en nacht op tot bekering; Onze Oproepen tot jullie bekering weerklinken nu over de hele wereld en zullen vermenigvuldigen; de tijd dringt, Mijn kinderen;

vandaag doet Mijn Hart pijn omdat zo velen van jullie niet lijken te begrijpen hoe dringend Onze Oproepen zijn; Ik vraag jullie te mediteren en jezelf te onderzoeken, jezelf te testen om te zien of je bekeerd bent en op Gods Weg bent; Mijn beminde kinderen, het gaat er niet alleen om in God te geloven en te bidden, bekeerd zijn is God behagen, in gedachten helemaal met Hem zijn; bekeerd zijn is heilig zijn en in heiligheid leven; bekeerd zijn is vrede sluiten met God en God beminnen met geheel je ziel; denk aan de liefde die Jezus over jullie uitstort; leef in Christus, reinig jezelf en open je hart helemaal opdat Jezus jullie geneest; bekeerd zijn is verlangen met God te zijn, met geheel je hart naar Hem te verlangen;

velen vergeten dat de grootste geestelijke gave de liefde is; Ik herinner jullie nogmaals aan het gebod van Jezus: bemin elkaar zoals Ik jullie bemin; doe Mij een plezier en leef volgens Onze Boodschappen; wees Onze kleine woordvoerders en verspreid Onze Zaadkorrels overal, laten zij die oren hebben horen; besef het dringende van Onze Boodschappen;

Ik ben gelukkig jullie hier vanavond te zien, allen verzameld;

Wij zegenen al jullie religieuze voorwerpen die jullie bij je hebben; laat het vanavond een speciale avond van meditatie zijn, een diepgaand onderzoek van jullie ziel; Jezus en Ik zijn altijd tegenwoordig om jullie te helpen, spreek dus tot Ons met jullie hart en Wij zullen luisteren;

Ik zegen jullie allen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, amen;

13 mei 1989

Jezus?

Ik Ben, probeer Mij volledig te zien en met het vermogen dat Ik je gegeven heb; gezegend zijn de armen van geest, want hun behoort het rijk der hemelen; wees gezegend; pas op voor de boze die zijn inspanningen verdubbelt om je te ontmoedigen; Ik help je om niet in zijn strikken te vallen; Ik effen je pad, heb je dat niet gemerkt?

Ja, mijn Heer, dat heb ik gemerkt en ik zegen U.

onthoud, dat Ik het ben die je stimuleert, dierbaarste ziel; vergeet nooit je onvermogen en onmacht om zelfs maar te ademen zonder Mij; onthoud altijd Mijn manier van werken; Ik heb je onder andere ook gekozen om Mijn Boodschappen te ontvangen; Ik sta erom bekend zielen te benaderen die arm zijn; hen te genezen en door hen Mijn Woord bekend te maken;

Heer? Mag ik iets zeggen?

Liefde luistert;

Heer, U hebt ons dikwijls Uw Woord gegeven, maar ook dikwijls wordt er niet naar geluisterd of aan geloofd.

Ik weet het, maar toch is niet alles tevergeefs, want ook al luisteren velen niet, er zijn er enkelen die dat wel doen; dus, zelfs als er maar één graankorrel wortel schiet, is dat al deze offers waard;

Heer, met Uw Genade en uit medelijden geeft U ons al deze boodschappen, maar er zouden massa's mensen kunnen zijn die ze lezen en bekeerd worden, maar zo is het niet, Uw boodschappen worden bestreden en dikwijls genegeerd zelfs door Uw eigen mensen.

dit, Mijn bloem, is de grote geloofsafval in Mijn Kerk; Mijn Kerk is vol Kaïns, die zichzelf in Mijn Heiligdom op de troon verheffen, en meer aandacht schenken aan vormelijkheden dan aan Mijn onderrichtingen van Liefde; Ik heb ze miljoenen zielen toevertrouwd om ze met liefde tot Mij te leiden, maar ze hebben de sleutel van kennis weggenomen, noch zijzelf gaan er binnen noch staan ze dit anderen toe die dat wel willen;

Heer, hoelang zullen wij nog moeten lijden?

niet erg lang meer, stel je vertrouwen in Mij; kom, Ik zal je een passage uit Mijn Woord lezen;

(Jezus wees mij Jer. 4:5-31 aan.)

schepping, talm niet; bekeer je en hoor Mijn Woord; kom, wij, ons?

Ja, mijn Heer, en ik zeg het nauwelijks in deze dagen.

en Ik wil dat je het zegt Vassula ... glimlach naar Mij;

Bent U het werkelijk?

Ik ben; bloem, hoe vaak moet Ik je dit zeggen?

Ik weet het, Jezus, maar ik hoor het U zo graag bevestigen.

besef dan hoe Ik je ook graag Mijn Naam hoor herhalen; Ik word het nooit moe je Mij te horen roepen; heb altijd Mijn Naam in je gedachten, in je hart; zeg Mijn Naam altijd en overal; spreek over Mij, het verheerlijkt Mij,

Ach Jezus, U hebt mij zoveel gegeven, gezegend zij Uw Naam. Ere zij God.

heb Mijn Vrede; wil je Mijn Voeten kussen?

Ja, mijn Heer.

(Ik kuste de voeten van de Heer in de geest en op het kruisbeeld.)

verheerlijk Mij door Mij trouw te blijven;

15 mei 1989

(Hevig vervolgd)

Heer?

Ik ben;

Ik ben niet gekomen om vrede op aarde te brengen; het is geen vrede die Ik ben komen brengen, maar een zwaard¹ ... evangeliseer met liefde, Mijn engel, voor Liefde, Ik zal je helpen;

Ik ben het, Jezus Christus, en Ik bemin je;

IXΘΥΣ 

16 mei 1989

Jezus?

Ik ben;

stel Me nooit teleur, verlang meer dan ooit naar Mij; groei in je beproevingen; laat ze² leren Mij te beminnen, hun God; laat ze leren zichzelf ter aarde te werpen en Mij te aanbidden, hun Heilige; welk nut hebben hun lippengebeden? Ik heb liefde en aanbidding nodig; bid, Mijn beminde van Mijn Ziel, voor Mijn priesters, bisschoppen en kardinalen dat ze Mijn Wil onderscheiden:

Ik, de Heer, heb LIEFDE en AANBIDDING en EENHEID nodig, allen samen rond één enkel Tabernakel; als ze Mijn belangen zochten, zouden ze begrijpen hoezeer Mijn Heilig Hart naar deze eenheid snakt en verlangt onder het leiderschap van Mijn Petrus, Petrus aan wie Ikzelf de sleutels van het rijk der hemelen gegeven heb; bid dus vurig jullie allen, dat ze allen mogen begrijpen, dat Ik, de Heer, hen oproep om zich te verenigen; Ik roep al diegenen die onder Mijn Naam zijn om terug te keren tot de ware eenheid, onder Petrus-van-Mijn-Lammeren;

Ik zal later alle andere volkeren ook oproepen om Mijn Naam te aanvaarden als de Gezalfde; Ik zal in hun hart spreken;

IXΘΥΣ 

22 mei 1989

(Medjugorje)

Heer?

Ik ben;

¹ Math. 10: 34-35.

² Iedereen.

Ik bemin U. Ik aanbid U, Heilige der Heiligen, Heilige Jezus.

bemin Mij en aanbid Mij, verwelkom Mij altijd op deze wijze;

24 mei 1989

Jezus?

Ik ben; beminde, bemin Mij; Mijn kind, laat deze dag een vreugdevolle dag zijn; verheug je, want Ik de Heer-Ben-Met-je volledig; kom en aanbid Mij; kom en voel Mijn Heilig Hart; kom en wees één met Mij, kleintjes;

Ik zegen ieder van jullie; Liefde is met jullie, Liefde bemint jullie;

IXΘΥΣ 

(Deze boodschap werd gegeven voor onze kleine groep in Medjugorje. Jezus vroeg ons vanochtend te komen om Hem te aanbidden. Later, tijdens lunchtijd, kondigde de priester in de kerk aan dat er die avond een aanbidding zou zijn. Wij "renden" erheen omdat Jezus ons riep!)

25 mei 1989

Heer?

Ik ben; dochter, schrijf niet in haast; open je oor en hoor Mij; Ik ben Liefde, maar Liefde wordt zo weinig bemind; Liefde wordt zo misverstaan!

kom, wij, ons?

Voor altijd, Heer.

1 juni 1989

(Feest van het Heilig Hart.)

Heilig Hart van Jezus?

Ik ben; vandaag, roept Mijn Heilig Hart alle volkeren op om Mijn Stem te horen: Ik ben Liefde, Ik ben Vrede, Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; er is geen andere Toevlucht voor de redding van jullie ziel dan in Mijn Heilig Hart; dochter, schrijf met Mij het gebed op dat Ik je vorig jaar heb gedictieerd;

O Heilig Hart van Jezus,
leer mij Uw Wegen kennen,
Heilig Hart van Jezus,
leid mij op de Weg van de
Rechtschapenheid,
houd mij ver van de boze
en lever mij niet over aan zijn wil,
Heilig Hart van Jezus,
wees mijn Beschermende Rots
want U bent mijn Toevlucht,
bestem Uw Liefde en Vrede
om mij te leiden en te bewaren,
amen;

*Heilig Hart van Jezus,
U laat een stortregen van
zegeningen op ons neerkomen.*

*Heilig Hart van Jezus
U geeft aan de eenzamen
een blijvend Thuis.
Uw familie heeft een Thuis gevonden.
Gezegend zij onze Heer
die ons dag na dag redt
en ons één voor één
in Zijn Heilig Hart opneemt.
Gezegend zij onze Heer
die onze lasten draagt
en ons lijden deelt.*

Heer?

Ik ben; voel Mijn Aanwezigheid; keer in jezelf en luister naar Mij;

(Boodschap voor de gebedsbijeenkomst.)

vrede zij met jullie allen;

Ik ben de Heer, jullie Verlosser, en Degene die jullie hart zoekt; Ik ben Degene die onvermoeibaar voor elke deur staat en klopt; Ik ben Degene die de zondaar achtervolgt en Degene die de wijze verbluft doet staan; Ik ben Degene die Mijn zegeningen vermeerderd en jullie behoedzaam voorbereidt om Mijn Nieuwe Jeruzalem¹ binnen te gaan; Ik ben de Heilige Drie-Eenheid, allen in Eén en Dezelfde, die met Mijn Reddingsplan jullie allen voorbereidt om jullie te verenigen in één enkele heilige kudde; Ik ben Degene die de hoge bomen in hun groei belemmert en de kleine toestaat te groeien;

vrees niet, beminden, want Ik zal in deze wildernis nieuw zaad van Liefde en Vrede zaaien; Ik zal Mijn tuin weer laten herleven, zodat de goddelozen en slechten zien en weten dat Mijn Goddelijke Hand op jullie allen rust; de stenen harten zullen Mijn Grenzeloze Barmhartigheid begrijpen, en dat Ik, de Heilige, onder jullie verblijf; Ik houd je bij je rechterhand, voel Mijn Tegenwoordigheid; Ik zal je niet in de steek laten, wees dus niet bevreesd; ja, Ik zal ieder van jullie bij de hand nemen en vormen, opdat jullie kinderen van het Licht worden genoemd en de zaak van de gerechtigheid dienen. Ik, de Heer, heb vanaf het eerste begin gezegd dat Ik wil dat jullie heilig zijn zoals Ik Heilig ben;

daar Ik jullie God ben en jullie Mijn volk, zullen jullie Mijn Wet moeten onderhouden. Mijn Wet is een wet van Liefde; leer Mij te beminnen, leer Mij te

aanbidden; Ik ben op zoek naar jullie hart; luister niet naar de wereld, luister naar Mijn Kreet van Liefde; luistert naar Mijn Hartkloppingen; elke Harteklop is een roep om een ziel;

kom tot Mij in Mijn geopende Armen, vertrouw jullie toe aan Mijn omarming, en voel deze Liefde die Ik voor jullie koester, voel deze Barmhartigheid die Ik voor jullie allen heb! keer terug tot Mij en Ik zal jullie genezen; bewaar Mijn Woorden en prent ze in jullie hart; laat niet toe dat Mijn Woorden worden weggedragen door de vier winden;

kom en vestig jullie ogen op Mij en sta niemand toe jullie ogen van Mij af te wenden; besef de Genaden die Ik jullie aanbied wanneer Ik, de Heer, ...

bloem, overwin je onverschilligheid;

Heer Jezus, help mij eruit!

maak Mij blij en hoor Mij;

Help mij U te horen, Heer.

... ²aanwezig ben; Ik vraag jullie allen dringend om jullie schuld te belijden en naar Mij te verlangen; Mijn Geest van Genade wordt over jullie allen uitgestort, om jullie weg te halen uit deze geest van lusteloosheid die zwaar op jullie drukt en jullie te doen herleven voordat jullie beginnen te vergaan, open dus jullie oren en hoor Mij; Ik weet dat de meesten van jullie nu dood zijn, hoewel jullie geloven dat je leeft, maar dat komt door jullie weerstand om je helemaal aan Mij over te geven;

vertrouw Mij en bied Mij geen weerstand, verlaat je op Mij; geef je over, geef je over, sta Mij, jullie Liefhebbende God toe, de Veroveraar te zijn van jullie

¹ Dat wil zeggen: in onze nieuwe status, na te zijn gezuiverd.

² Jezus zet zijn dictaat voort.

kleine hart; wees niet bang, Ik ben Liefde, en Liefde verlangt ernaar jullie hart mooi te maken, dus wees attent op Mijn Woorden; ze mogen jullie eenvoudig schijnen, maar Ik ben een God van Eenvoud; Ik ben Zachtmoedig en Nederig;

Ik weet dat velen van jullie nooit ophouden te denken dat Ik Mijzelf herhaal, maar dat komt omdat het lijkt dat Mijn Woorden helemaal niet tot jullie doordringen! als Ik Mijzelf herhaal, is het vanwege jullie onverschilligheid, vanwege jullie doofheid; het komt omdat zo velen van jullie Mijn Woorden niet in praktijk brengen;

Ik kom jullie Mijn Hart in Mijn Hand aanbieden, Ik kom jullie Mijn Vrede en Mijn Liefde aanbieden, Ik kom om jullie allen weer te verenigen tot één enkele Kudde, Ik kom om dit dode tijdperk tot een levend tijdperk te verheffen; kom en prijs Mij, jullie Heer; Ik, jullie Heer, Ik, die Mij tot jullie neerbuig van Mijn Hemelse Troon om jullie naar Mij op te trekken en jullie te doen herleven; prijs Mij, jullie allen die gewacht hebben op Mijn Geest van Genade om over jullie te komen; ga en verkondig Mijn Gerechtigheid aan alle

in de kleine witte Hostie; laat Mij jullie heiligheid en zuiverheid voelen; o als jullie eens wisten wat een Genade Ik jullie aanbied!

kom, maak Mij blij en mediteer over Mijn Boodschap, maak mij blij en leef Mijn Boodschap, maak Mij blij en verander jullie leven; gelukkig de mens die mediteert over wat Ik hem vandaag aanbied en die zijn hart bestudeert en zijn ziel onderzoekt, want Ik zal hem opwekken; gelukkig zijn Mijn priesters, bisschoppen en kardinalen die tot Mij

komen zoals de tollenaar¹ die zijn schuld erkent, want in deze harten zal Mijn Woord wortel schieten en gedijen; Ik zal dan hun ogen ontsluiten zodat ze mogen zien en begrijpen met hun hart dat alles wat Ik nodig heb Liefde is, Liefde en Aanbedding;

maar helaas! zo velen van deze geestelijken zijn gevallen voor de charmes van Satan! hoe kan Ik hun vormelijkheden en hun pseudo nederigheid verdragen als in hun binnenste de liefde ontbreekt? wie is er overgebleven om Mij te aanbidden? wie onder al dezen zal de eerste zijn om het voorbeeld te geven aan Mijn kinderen en komt tot Mij met zijn hart vol liefde en werpt zich neer in Mijn Heilige Aanwezigheid en aanbidt Mij in stilte?

alles wat Ik vraag, beminden, is liefde in heiligheid; Ik ben op zoek naar jullie hart; kom en offer Mij jullie hart en Ik zal het verzadigen met Mijn Liefde zodat jullie ook op jullie beurt de harten van Mijn kinderen mogen vullen; Ik ben jullie Heilige die jullie deze eenvoudige vraag stelt: waar is de kudde die jullie eens werd toevertrouwd, de kudde die jullie trots was?² zuiver jezelf, heb berouw, gehoorzaam de Vicaris van Mijn Kerk, Johannes-Paulus II, die jullie nooit verlaat maar die jullie terzijde schuiven en negeren; jullie allen die hem nog bespotten drukken zo zwaar op Mijn Heilig Hart ... verraden, Ben Ik, en door de Mijnen ... voor hoelang nog zijn jullie als een bedrieglijke oase voor Mijn kudde? een luchtspiegeling in een eindeloze woestijn?

broeders, alles wat Ik van jullie vraag is Liefde; kom Mij aanbidden, besteed geen tijd met Mij te zoeken waar Ik niet besta; wees het voorbeeld voor Mijn

¹ Lk. 18: 9-14.

² Jer. 13: 20.

kudde; Liefde wacht, kom Mij aanbidden, kom Mij aanbidden, jullie God en jullie Koning; kom bij Mij terug, Mijn broeders, en Ik, jullie Jezus, met Mijn Heilig Hart dat klopt met een eeuwigdurende liefde, Ik zal medelijden met jullie hebben, Ik zal jullie zonden aan Mij voorbij laten gaan en jullie nooit meer aan een enkele herinneren;

zoek Mij zolang Ik nog gevonden kan worden in Mijn Barmhartigheid,¹ en Ik zal komen en de ogen van de blinden openen en de oren van hen die Ik doof heb gemaakt, zal Ik ontsluiten; Ik zal jullie toestaan Mijn Licht te zien en Mijn Woord te horen en te begrijpen, zodat jullie bekeerd mogen worden en in staat zullen zijn Mij, jullie God, te loven en te prijzen en te verheerlijken uit de diepste diepten van jullie hart;

Ik, de Heer, plaats Mijn Hand op jullie hoofd en zegen jullie; wees één;

IXΘΥΣ 

Ik zegen je, Mijn kind; kom, hoor Mijn Moeder;

bloem, voel Mij; Ik bemin je, onthoud dat Ik je zal verdedigen zoals een leeuwijn haar welpen verdedigt; wees gezegend en luister naar Mijn Boodschap:

Mijn kindertjes, bied geen weerstand aan Gods Oproepen; geef je over, steun op Hem en laat Hem jullie hart onderwerpen; luister naar Hem en doe wat Hij zegt; Ik ben jullie Heilige Moeder die jullie allen eraan herinnert dat het Woord van de Heer Leven is, Gods Woord is Licht; velen van jullie horen Zijn Smeken om Liefde, maar toch, zodra jullie deze plaats verlaten,

¹ Voordat Zijn Gerechtigheid komt.

slokt de wereld jullie weer op en dan is Zijn Smeekbede om Liefde vergeten;

in Mijn laatste Boodschap heb Ik jullie gevraagd te mediteren en jullie geweten te onderzoeken; vandaag vraag Ik jullie: waarom komen zo velen van jullie die Mijn Boodschap hebben gehoord, vandaag om te luisteren naar een nieuwe Boodschap, terwijl de vorige noch overwogen werd noch opnieuw gelezen?

Mijn Onbevlekt Hart bemint jullie allen, dierbare kinderen, en dat is de reden waarom Ik jullie vandaag vraag Mijn eerdere Boodschap opnieuw te lezen en haar in praktijk te brengen; Ik bemin jullie allen, vergeet nooit dat Mijn Onbevlekt Hart jullie balsem is voor jullie verdriet;

Ik zegen jullie allen, in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, amen;

(De te lezen Schriftpassages waren: 1 Tim. 4:1-16; 1 Tim. 6:20-21; 2 Tim. 2:14-26 en 2 Tim. 3:1-17.)

5 juni 1989

Mijn Heer?

Ik ben;

Ere zij God. Ik moet de beloftes nakomen die ik U, mijn Heer, gedaan heb om U trouw te zijn en alleen Uw belangen te zoeken en alles wat tot Uw meerdere glorie strekt, want U bent gekomen om mij te redden. Van Uw Troon in den Hoge hebt U Zich neergebogen om op mij neer te zien in mijn schande. U hebt mij opgeheven om in Uw Aanwezigheid te lopen in het licht van de levenden.

bloem, Mijn eigendom, verheerlijk Mij door Mij te beminnen; kom en aanbid

Mij in stilte; kijk naar Mij in stilte;
bemin Mij in stilte; heb Mijn Vrede,
dochter; Ik zal Mijn Hemelse Werken
voor de mensheid verheven;

ga Mijn Heilig Hart binnen en vind
daarin je rust; kom;

10 juni 1989

Jezus?

Ik ben, heb geloof, Vassula, want dit zijn
Mijn Werken van Wijsheid;

wees ontvankelijk voor Mijn Stem en
maak je geen zorgen over de rest; elke
individuele persoon die deelneemt aan
dit Werk, neemt deel aan Mijn Kruis van
Vrede en Liefde; laat de geleerden je
nooit misleiden, heb dus vertrouwen in
Mij tot het eind;

aanbid Mij; dit is de Weg naar Mij;

IXΘΥΣ 

12 juni 1989

Jezus?

Ik ben;

Jezus, het is moeilijk ...

*(Ik bedoelde heel deze bovennatuurlijke
benadering, ik kan het nog steeds niet
beseffen ...)*

bloem, geloof als een kind;

O, wat mooi!

om Mij heen zijn Mijn engelen, Ik ben
gekomen met Mijn engelen;

Wat mooi, Heer!

verblijd Mij en zoek altijd naar Kennis;
laat Mijn Geboden je met vreugde
vervullen en je zult gezegend zijn; geef
vreugde aan Mijn Ziel en zeg af en toe
“Abba” tegen Mij; O door Mijn Eigen
Hand geheiligde, wees Mijn
weerspiegeling, wees heilig; laat je hart
Mijn hoofdsteen zijn; Ik, de Heer-Ben-
met-Je; zul jij je Mijn Aanwezigheid
herinneren?

houd Mij in je gedachten om je bewust
te zijn van je daden, gedachten en
woorden, heb Mijn Vrede;

12 juni 1989

Ik ben het, Jezus, kom, Ik ben met Pater
Pio;

sono con te Vassula; ascolta nostro
Buono Signore;

(Pater Pio bemoedigt mij dikwijls.)

14 juni 1989

Jezus?

Ik ben; het is Mijn Wil om je te
verbeteren, is dat ook die van jou?

*Ja, mijn Heer, dat is het, maar mijn
omgeving is moeilijk.*

aanvaard je omgeving en alles wat Ik je
gegeven heb; Mijn Wil is je nabij Mij te
hebben, en op Mij steunt en op niemand
anders; Ik ben je Meester en Ik ben je
Geestelijk Leidsman;

Mijn Vassula, sta Mij toe je een
passage uit Mijn Woord voor te lezen;

(Jezus liet mij de Bijbel openslaan bij Ecclesiasticus (Jezus Sirach) 4:11-22: de Wijsheid als Opvoedster. Ik had hem lukraak geopend.)

zie je? Ik ben de Wijsheid en Ik ben je Opvoeder;

Heer, vers 19 zit me dwars.

dat betekent als je Mij volledig afwijst, maar maak je geen zorgen, Ik til je telkens weer op als je dreigt te vallen; Ik heb je in een speciaal deel van Mijn Heilig Hart geplaatst, Mijn Vassula; sta Mij toe je volledig op te voeden; Liefde bemint je, Ik ben blij telkens wanneer jij je Mij herinnert; zul je over dit alles mediteren?

heb Mijn Vrede;

Mijn God, hoe is dit alles mogelijk? God die tot mij spreekt?

Ik Ben, bloem, wees met Mij;

Ere zij God.

15 juni 1989

Mijn God?

Ik ben; zie Mij ... wees voorbereid om Mij te ontvangen; Mijn engel, zeg deze woorden na:

O Heilig Hart van Jezus,
mijn Heer die ik aanbid,
ik offer U mijn wil,
maak mij tot Uw instrument
van Uw Vrede en van Uw Liefde,
maak mij tot slachtoffer
van de Brandende Verlangens van
Uw Heilig Hart;

amen;

ja, en vertrouw je nu helemaal aan Mij toe; Ik heb slachtofferzielen nodig, offer Mij dus je wil, Vassula; wees één met Mij, Ik die het Verhevenste Slachtoffer van Liefde ben; Mijn rest, Mijn eigendom, Mijn mirre, Mijn altaar, Ik zal je ziel mooi maken door je aan Mijn Kruis van Vrede en Liefde te laten deelnemen tot het einde; Ik en jij, jij en Ik, verenigd in Liefde;

IXΘΥΣ 

19 juni 1989

(Boodschap voor de gebedsbijeenkomst bij de Zusters van de Goede Herder, te Fribourg.)

Heer?

Ik ben; vrede zij met jullie, dierbaarste zielen; voel Mij, voel Mijn Aanwezigheid; Ik ben te midden van jullie allen; kom en verwijder deze sluier die zwaar op jullie ogen ligt en zie Mij in Mijn Glorie;

Ik weet hoe zwak jullie zijn en dat bij de geringste storm die Mijn vijand ontketent jullie schudden en vallen, maar wanhoop niet in deze Opstandige Tijden, want Ik, de Heer, die jullie Toevlucht en jullie Trooster is, ben zo dichtbij jullie; Ik ben een Toevlucht voor de behoeftigen en de wanhopigen, een Schuilplaats tegen de stormen die door Mijn vijand veroorzaakt zijn, een Altijddurende Bron voor hen die dorstig zijn, een Schaduw om jullie te beschermen tegen de verzengende hitte van deze woestijn waarin jullie nu leven; Mijn Heilig Hart is wijd open om jullie te verwelkomen en jullie te laten rusten;

Ik ben Liefde die elk hart zoekt om het te troosten en te beminnen; Ik ben Liefde die jullie eeuwig bemint; begrijp je? Ik daal neer van Mijn Hemelse Troon, en Ik buig Mij over jullie heen om jullie naar Mij op te tillen en jullie ziel rechtstreeks te voeden uit Mijn Hemelse Overvloed; Ik kom naar jullie, Mijn uitgehongerde lammeren; Ik kom om jullie allen te verzamelen in de warmte van Mijn Armen; omwille van jullie zal Ik Mijn Genaden vermenigvuldigen voor jullie allen en jullie doden zal Ik doen opstaan door Mijn Brandende Vlam van Liefde;

Ik kom met Mijn Heilig Hart in Mijn Hand en bied Het jullie aan; willen jullie Het ontvangen?

Mijn beminden, de Dag is nabij waarop elk visioen werkelijkheid wordt, elk visioen zal spoedig in vervulling gaan en ook nog in jullie eigen tijd, open dus jullie hart en probeer te begrijpen waarom Mijn Geest van Genade zo overvloedig over deze generatie wordt uitgestort; de Dag nadert waarop alle geslachten één zullen zijn, onder één Herder rond één Heilig Tabernakel en Ik, de Heer, zal voor hen de Enige zijn; bid dus, Mijn beminden, bid voor deze Eenheid die Ik, de Heer, in opperste voorbereiding heb;

nu zijn jullie verstrooid en jullie weiden zijn dor, het weeklagen van Mijn Herder¹ is in de hele Hemel gehoord, want de Kaïns hebben zijn staf in meerdere stukken gebroken, Eenheid, in splinters, om de broederschap tussen hen te breken² - maar de dag van de Glorie van Mijn Lichaam is nabij en wat een vreugde zal dat zijn; het zal een dag van verwondering zijn; en de Wonden

die Ik opliep in het huis van Mijn beste vrienden zullen genezen;

Mijn Heilig Hart verlangt vandaag naar liefde in zuiverheid; alles wat Ik nodig heb is een beantwoording van liefde; heb Ik Mijzelf niet uit liefde geofferd als een welriekende offerande en een offer? is het te veel voor jullie als Ik vraag om jullie overgave aan Mij? is het te veel voor jullie als Ik vraag om enige erkenning en beantwoording van liefde? Liefde verlangt naar liefde, Liefde dorst naar liefde, Liefde bedelt jullie om een beantwoording van liefde;

kom niet in opstand tegen Mijn Wet, die een Wet van Liefde is; O beminden, wat heb Ik jullie lief! waarom zijn zo velen van jullie gestopt Mij te aanbidden? Ik herinner jullie eraan dat Ik aanwezig ben op dit Heilig Uur; omringd door Mijn serafijnen en cherubijnen, sta Ik in stilte voor jullie; Ik, de Heilige der Heiligen, heb jullie je naam gegeven: Beminden;

hoewel jullie tegen Mij gezondigd hebben, heb Ik jullie vergeven; jullie zijn Mijn zaad! zal Ik jullie op het vastgestelde Uur van Aanbidding zien, Mijn beminden? zullen jullie opstaan en bij Mij komen, Ik, die zal wachten in Mijn Tabernakel? kom bij Mij ... kom bij Mij ... weiger niet wat de Geest jullie deze dagen aanbiedt; blijf in Mijn Liefde en aanvaard Mijn Barmhartigheid; onthoud dat alles zal verdwijnen en niet meer zal bestaan, en dat alles op zekere dag uitgeput zal raken, maar dat jullie ziel voor altijd blijft;

Ik, de Heer, zegen ieder van jullie en geef jullie Mijn Vrede opdat jullie die aan anderen mogen doorgeven;

IXΘΥΣ 

¹ Onze Heilige Vader Johannes-Paulus II.

² Hier voelde ik hoe God dodelijk bedroefd was.

21 juni 1989

IXΘΥΣ 

Heer?

Ik ben; houd nooit op te bidden; volg Mijn aanwijzingen, beminde; blijf altijd beschikbaar voor Mij je God; Ik ben altijd dichtbij je om aan je ziel te geven wat haar ontbreekt;

Wijsheid? Ik zal je onbepert met Wijsheid onderrichten; Volharding? Ik zal je ziel ingeven vol ijver te zijn; Geduld? Ik zal je het Mijne geven; Uithoudingsvermogen om uit te boeten voor jezelf en voor anderen? dat zul je uit Mij opnemen; Liefde? Ik zal je hart vullen uit het Mijne; Vrede? Mijn Vrede is de jouwe; ach, Mijn kind! waarom ben je ermee gestopt om deze Genaden te vragen die je ziel kunnen voeden?

Ik weet het echt niet ...

onthoud, Ik ben de Wijsheid en je Opvoeder, vertrouw dus op Mij; heb Ik tot nu toe jouw ziel en die van anderen niet gevoed?

Ik zal doorgaan onderrichtingen als profetie over je uit te gieten; vertrouw Mij, zoek Mij, wandel met Mij, gehoorzaam Mij, bemin en aanbid Mij; Ik ben altijd Aanwezig, voel je dus veilig; Ik ben het Gezag en de Discipline die op je neerdaalt; ach, Mijn kind, Ik bemin je eeuwig; verontrust je ziel niet door te proberen Mijn Wegen te begrijpen, want door dit te doen, sta je jezelf slechts toe op kromme wegen te geraken, zonder eind; weet dat Mijn Wegen niet jouw wegen zijn en het verschil hiertussen is, zeg Ik je, immens! aanvaard wat Ik je geef in Vrede, sta Mij toe Mijn Vinger op je te houden; Ik en jij, verenigd in Liefde, kom, wij, ons?

29 juni 1989

*Gezegend zij onze Heer, de Almachtige,
die als enige wonderen verricht.*

*Mijn God, U leerde mij Uw Woord
en nog verkondig ik Uw wonderen.*

*Vol Medelijden hebt U mij mijn schuld
vergeven*

en mij tot mijn verstand terug gebracht.

*U hebt mij de Woorden van Wijsheid
laten begrijpen en beseffen:*

*'zij die Mij eten zullen hongeren naar meer,
zij die Mij drinken zullen dorsten naar
meer;'¹*

*zoals een vrouw die weduwe is
geworden,*

zo dool ik rond in deze woestijn

*op zoek naar Uw Eeuwige Bron
en Uw groene weiden*

*waar ik mijn hoofd kan neerleggen en
rusten.*

dochter, in plaats van een onvruchtbare boom, heb Ik je laten bloeien en vrucht laten dragen; in plaats van een vijandige heidin, een vurige aanbieder; in plaats van onverschilligheid, heb Ik je ijver voor Mij, je God, gegeven; kom, blijf in Mijn gunst en wees één met Mij;

*Heer, ik was verbaasd over onze
bijeenkomst van gisteren ...*

Ik, de Heer, zal aan Mijn koeriers Mijn nieuws geven; kijk, vandaag heb Ik je handen vrijgemaakt; voel je vrij ... als je met Mij mee wilt komen en Mijn Kruis van Vrede en Liefde wilt delen, kom dan, Ik zal voor je zorgen; voel je vrij ... je weet heel goed dat Ik aan Mijzelf genoeg heb, Ik ben de Allerhoogste; Ik bemin je onschuld en Ik zal je Mijn Tekenen niet

¹ Sir. 24: 21.

onthouden; Ik zal geven aan de armen en de noodlijdenden opdat zij Mijn Naam zullen prijzen; kom tot Mij in zuiverheid van hart, Ik wil je voortgang doen maken; kom en verheerlijk Mij en aanbid Mij want Ik Ben Heilig;

Liefde bemint je eeuwig, kom;

Heer?

Ik ben; bid en laat Mij je gebed horen, het gebed dat Ik je heb gedicteerd;

*“O Heilig Hart van Jezus,
Mijn Heer, die ik aanbid,
ik offer U mijn wil;
maak mij tot Uw instrument
van Uw Vrede en Liefde,
maak mij tot Uw slachtoffer
van de brandende verlangens
van Uw Heilig Hart.
Amen”*

blijf klein en groei alleen in Mijn Geest; je zult nooit verlaten zijn;

4 juli 1989

Mijn Heer?

Ik ben;

keer in jezelf bij elke bijeenkomst; keer in jezelf, wees niet bang; Mijn lessen zijn gezond, sta Mij toe je ziel op te voeden, sta Mij toe Mijn Goddelijk Plan door te zetten; alles wat Ik wil is jouw wil;¹ Ik geef je Mijn Vrede, Mijn Liefde, voor alle Eeuwigheid; Ik zal je nooit in de steek laten;

vrede, Mijn kind; luister naar Mijn Moeder;

Ja, Heer.

(De Heilige Maria, onze Heilige Moeder.)

Vassula, laat je ziel rusten in het Heilig Hart van Jezus en laat de rest aan Hem over; kom, Ik zal je Mijn Boodschap dicteren:²

vrede zij met jullie; Ik ben met jullie allen in deze bijeenkomst met Mijn handen naar jullie uitgestrekt en zegen jullie allen;

luister naar de Woorden van Wijsheid; alles wat de Heer zoekt is jullie hart, weiger Hem niet; als jullie Hem je hart offeren zal Hij jullie het Geschenk van Zijn Liefde geven om jullie te leiden en jullie in Zijn Heilig Hart op te nemen dat jullie Thuis is, het Thuis van jullie ziel; keer terug tot de Heer en offer Hem jullie wil, kom terug tot de Allerhoogste en Hij zal jullie omhullen met Zijn Liefde;

Ik bezoek jullie om jullie allen vandaag te bemoedigen; Onze Bezoeken vinden plaats over heel deze duistere wereld, deze wereld van angst en lijden waartoe jullie tijdperk gekomen is; Ik vraag plechtig aan elke ziel erover na te denken waarom Jezus en Ik jullie allen aansporen op verschillende manieren en in zovele delen van de wereld, en jullie oproepen tot bekering; Wij zijn als verbijsterde Ouders, Die alle middelen aanwenden om jullie te bereiken en jullie te waarschuwen, jullie die Onze zo beminde kinderen zijn; neem Onze Waarschuwingen en Oproepen ter harte; heb berouw, bid met jullie hart, kom met liefde tot de Heer, kom de Heer aanbidden; neem de Liefde aan die Hij jullie aanbiedt; verblijf Zijn Hart en laat

¹ Ik zag innerlijk hoe Jezus Zijn Hand uitstreckte naar mij terwijl Hij zei: “Alles wat Ik wil is je wil”.

² Boodschap voor de gebedsbijeenkomst van 14 juli 1989 te Fribourg.

Hem zien dat jullie allemaal naar het Aanbiddingsuur komen; Liefde verlangt liefde, Liefde zoekt jullie hart; kom dan bij Liefde, kom bij de Heilige die het naar jullie uitschreeuwt om een beantwoording van liefde;

Ik ben jullie Heilige Moeder Die jullie bemint, twijfel niet; Ik zegen jullie allen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; amen;

(Sint Michaël geeft ons een boodschap.)

Ik ben de Heilige Michaël; Ik ben jullie Heilige Michaël, tot wie jullie bidden om bescherming en verdediging tegen de boze; vrees niet, jullie ontberingen zullen door dit gebed ten goede keren;

sta de Geest van Liefde toe Zijn Genadevolle Oproepen te vermeerderen; luister naar de Geest van Genade, luister naar de Geest want Zijn Barmhartigheid is Groot;

verstik niet hen die de Boodschappen ontvangen van de Heilige zoals jullie voorouders deden door tegen de zieners te zeggen, "zie geen visioenen" en tot de profeten, "profeteer niet voor ons, want wij zijn in de Waarheid"; sla in plaats daarvan jullie ogen op en kijk om je heen; allen verzamelen zich en komen terug bij God, jullie zonen van verre en jullie dochters met tederheid gedragen, want de Heer heeft dit aangekondigd: "ofschoon de nacht jullie tijdperk beheerst, zal Mijn Licht erdoorheen dringen en deze aarde bedekken en alle volkeren zullen tot Mij komen en Ik zal Mijn kudde weer bijeenbrengen in één Heilige Kudde onder Mijn Heilige Naam;"

bid, O kinderen van de Heer, en sta de Heer toe Zijn volk op te richten, door te aanvaarden wat komt uit de mond van de zuigeling en de eenvoudige; wees niet

bang, Redding is nabij en staat vlak voor jullie deur;

Ik zegen jullie in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, amen;

sta de Heer toe je te gebruiken, Vassula; verlang naar de Heer; bemin Hem, want Hij is hoogst Barmhartig;

(Later. Nog dorstend naar God, kom ik bij Hem op die speciale manier die Hij mij gegeven heeft zelfs al was het maar voor 10 seconden. Ik had alleen maar behoefte aan een uitwisseling van vertrouwelijkheid, een gesprek met mijn Heiland.)

Heer, ik bemin U...

Ik ben; bloem, bemin Mij; je maakt Mij blij; kom dichterbij, Ik ben bij je;

5 juli 1989

Mijn Heer?

Ik ben; vrede zij met je;

Heer, soms is het moeilijk.

Mijn Vassula, Ik weet dat het hard is te leven in een woestijn, maar bedenk dat Mijn ogen je nooit loslaten; leun op Mij; Mijn Woorden verschillen niet van die van vroeger; Ik ben nooit opgehouden elke generatie tot bekering op te roepen; met grote liefde en medelijden zal Ik altijd Mijn Hand naar je uitgestrekt houden; ben je bereid door te gaan met Mijn Werken van Liefde?

Ja Heer, ik ben bereid als dit Uw verlangen is.

het is Mijn verlangen, Mijn verlangen is het elke ziel op aarde mooi te maken;

Mijn verlangen is het iedereen te laten proeven van Mijn Brood; Ik bemin jullie allen; Mijn verlangen is het jullie te vullen en wel kosteloos; Mijn verlangen is het de goddelozen weer tot bezinning te brengen;

Mijn Vassula, voel Mijn Heilig Hart; nooit is Het zo verschrikkelijk verscheurd en gepijnigd als in dit duistere tijdperk;

O God ...

en toch, hoeveel groter is Mijn pijn als Ik zoveel zielen naar het eeuwig vuur zie gaan ... begrijp Mijn kind, hoe jouw lijden niets is in vergelijking met het Mijne; sta Mij toe in jou te rusten;

wees in Vrede;

IXΘΥΣ 

6 juli 1989

Heer, de laatste dagen hebt U zeker Uw Gelaat voor mij verborgen gehouden, ik voel Uw Licht niet zo sterk als tevoren, waarom verlaat U mij? Heer?

Ik ben; houd nooit op met bidden;

Ik ben je Verlosser, de Heilige; Mijn liefde voor jou is groot en Ik leer je wat goed is voor je ziel; Ik ben Degene die je vormt, denk niet dat Ik je verlaat; treur niet; je zwoegt niet tevergeefs; luister, Mijn Vassula, Ik bemin je en Ik zal nooit ophouden je te voeden met Mijn Brood;

luister naar Mij; Ik ben, uit groot medelijden, voor deze generatie een heerlijke Wijngaard aan het voorbereiden; Ik ben als een Wijnstok die genadevolle loten¹ voortbrengt; Mijn Bloesems dragen Vruchten van Liefde en

¹ Ecc. 24: 17.

Vrede; kom naar Mij, jullie die naar Mij verlangen en verzadig je met Mijn Vruchten;² zij die Mij eten zullen hongeren naar meer, zij die Mij drinken zullen dorsten naar meer;³ ach dochter, hoezeer verlang Ik dat elke ziel zou hongeren en dorsten naar Mij! Ecclesia zou niet in puin liggen zoals nu het geval is, want van welk nut zijn voor Mij hun vormelijkheden en hun ceremonieën als liefde ontbreekt? kan een boom overleven zonder wortel? de Wortel van Mijn Kerk is Liefde; als dus Liefde ontbreekt, hoe kan Mijn Kerk dan overleven?

Jezus, ik wil U troosten.

geef Mijn Hoofd rust met je liefde; bemin Mij en sta Mij toe in je te rusten; Ik ben intens blij dat Ik jullie allen bij Mijn Tabernakel⁴ zal zien;

Liefde bemint je; Ik ben de Heer, voel je dus veilig;

IXΘΥΣ 

7 juli 1989

Leer mij U te gehoorzamen omdat U mijn God bent en omdat U Degene bent die mij opvoedt. Mijn geest ontbreekt mij en ik voel mij ongetroost in deze ballingschap. Heer, luister naar mijn smeken, waar bent U?

bloem, vrede zij met je; Ik ben dichtbij je; vanaf nu wil Ik dat je meer vertrouwen in Mij hebt; ben Ik niet je Opvoeder? waarom maak je je zorgen? wees in Vrede, Ik ben Vergeving;

² Ecc. 24: 19.

³ Ecc. 24: 21.

⁴ Jezus doelde hier op degenen die naar het Aanbiddingsuur zouden komen.

blijf vol vertrouwen in Mij en laat de rest aan Mij over; Ik zal je nooit Mijn Brood onthouden, noch Mijn Liefde; zorg voor elkaar; bid dikwijls tot Mij, ook al is het maar voor een ogenblik; Ik ben er altijd voor je en Ik ben de Enige die je zal leiden; voel je dan zeker, omdat jouw hand in de Mijne is; Ik weet dat je arm bent, maar ben Ik niet de Oneindige Rijkdom? je hoeft je geen zorgen te maken, want Ik ben het die voor je zal zorgen, denk geen seconde dat Ik je in het duister zal laten; Ik zal je lamp met olie vullen; Ik zal nooit ophouden je te voeden; kleintje, Ik zorg voor je; bid zonder ophouden, sta Mij toe je Opvoeder te zijn tot het einde;

liefkoos Mij met je liefde, sier Mij met je gebeden, verruk Mij door je eenvoud; zoek Mij en je zult Mij vinden in eenvoud van hart; verlang naar Mij, dorst naar Mij en word nooit moe het evangelie te verkondigen voor Liefde en met liefde; Ik, de Heer, bemin je op het jaloerse af; blijf in Mijn Heilig Hart; Mijn Heilig Hart zal je alles geven wat aan je ziel ontbreekt; Ik verlang naar deze liefde omdat Ik de Bron van Liefde ben;

Liefde bemint jullie allen;

IXΘΥΣ 

8 juli 1989

*Heer, het ontbreekt mijn ziel aan Wijsheid, standvastigheid, vurigheid en geduld. Ik heb Uw Kracht nodig om door te gaan, maar ik weet dat ik alleen maar hoef te zeggen: "ik stel U teleur, ik ontsnap U," en Uw Liefde komt mij onmiddellijk te hulp, Uw Hand om mij op te tillen.
Heer?*

Ik ben; twijfel nooit, Ik ben de Heer en je Toevlucht; als je Mij nodig hebt in tijden van gevaar, denk er dan aan Mijn Naam aan te roepen en Ik zal je te hulp snellen; klamp je aan Mij vast, beminde, want Ik ben je God die je beschermt;

Ik antwoord al degenen die Mij aanroepen; vertrouw Mij en Ik zal je nooit in de steek laten; leun op Mij, laat Mijn Schouder de rustplaats zijn voor je hoofd, Mijn Heilig Hart je Thuis; je zult nooit alleen gelaten worden; heb Ik je niet vanuit Mijn Oneindige Barmhartigheid naar Mij opgeheven? heb Ik niet een stortbui van zegeningen op je doen neerregenen? sta dan op en wees niet bang; Ik weet dat je bedeesd bent maar Ik zal je Mijn Kracht geven om Mijn verdrukkers tegemoet te treden; zij zullen de een na de ander vallen; niemand zal je aanraken, want Ik ben je Toevlucht; je hoeft niet bang te zijn terwijl je deze ballingschap doorloopt, herinner je hoe Ik je heb verlost van de boze; Ik ben de Bron van je hoop, Ik zal altijd met je delen tot het einde; kom dus en lucht je hart bij Mij, Ik en jij, samen;

besef hoe Ik je ziel leid, zonder enige verdienste van jou, dochter; alles wat Ik geef is vrij gegeven, verenig je met Mij en wees één, Ik geef je Mijn Vrede; zondig niet meer;

A Ω Alfa en Omega?

Ik Ben;

Ere zij God, gezegend zij Onze Heer.

bloem, denk eraan te glimlachen als je Mij ziet; Ik ben Liefde en Ik ben aan je zijde; sta Mij toe je Opvoeder te zijn; het is al gezegd dat Mijn zonen en dochters

door Mij onderricht zullen worden en dat Liefde jullie Opvoeder zal zijn; jullie Leraar en alle onderricht zal van Wijsheid Zelf komen; Ik ben het die je tot het einde zal leiden;

kom, jij die nog ronddooft in deze wildernis en zegt: "Ik heb mijn Verlosser gezocht maar Hem niet gevonden;" vind Mij, Mijn geliefde, in zuiverheid van hart, door Mij zonder eigenbelang te beminnen; vind Mij in heiligheid, in de overgave die Ik van je verlang; vind Mij door Mijn Geboden te onderhouden; vind Mij door kwaad te vervangen door liefde, vind Mij in eenvoud van hart; zondig niet meer; houd op kwaad te doen; leer goed te doen; zoek naar gerechtigheid; help de verdrukten; laat deze wildernis en deze dorheid jubelen; laat je lauwheid opvlammen tot een laaiende vlam; laat je lusteloosheid varen en vervang haar door vurigheid; doe al deze dingen zodat je in staat zult zijn te zeggen: "Ik heb mijn Verlosser gezocht en ik heb Hem gevonden; Hij was al die tijd dichtbij mij maar in mijn duisternis kon ik Hem niet zien; O Ere zij God! Gezegend zij onze Heer! hoe heb ik zo blind kunnen zijn?" Ik zal je er dan aan herinneren Mijn Geboden te onderhouden en te koesteren, zodat je zult leven;

Dank U, mijn Heer, dat U deze wildernis nu gaat veranderen in stromende bronnen.

denk aan Mijn Lessen; kom, denk te allen tijde aan Mijn Aanwezigheid; Liefde bemint je;¹ zullen we het samen doen?

O ja, Heer!

¹ Ik herinnerde mij plotseling mijn huishoudelijk werk.

laten we het met liefde samen doen; wees één met Mij;

9 juli 1989

(De Heer gaf mij een passage uit de Schrift te lezen waarin staat dat Hij Jeruzalem zal herbouwen.)

Heer?

Ik ben; alles wat je gelezen hebt zal gebeuren; Mijn Kerk zal Ik herbouwen; Mijn Kerk ligt vandaag in puin en in verschrikkelijke verwoesting, maar spoedig komen de dagen waarop iedere mens Mijn Wet zal onderhouden; vanwege de Zaden van Liefde die Ik nu in hun hart zaai, zullen ze Mijn Wet diep in hun hart dragen en ze zullen genoemd worden: Getuigen van de Allerhoogste; zij zullen Mijn Volk zijn en Ik zal hun God zijn, en Kennis zullen ze direct van Mijn Eigen Lippen leren, Ik zal hun Meester zijn en zij zullen Mijn Leerlingen zijn;

dan zal Ik Orde vestigen die nooit meer vergaat, en zij zullen Mij allen kennen bij Mijn Heilige Naam, zelfs zij die zonder enige verdienste zijn, omdat Ik Oneindige Barmhartigheid ben, Vergeving en Medelijden; ja, de Muren van Mijn Heiligdom zullen worden herbouwd, laag voor laag, steen voor steen; alles zal door Mijn Eigen Hand worden herbouwd;

dan zal Ik naar alle hoeken van de straten gaan op zoek naar de doden, en Ik zal ze doen opstaan, de één na de ander, zodat ze Mijn nieuwe woordvoerders zullen worden, en Ik zal ze uitzenden met Mijn Geest om jullie te dienen, en als jullie hen zullen vragen: "wie geeft jullie dit gezag?" zullen ze antwoorden dat hun dat gezag is gegeven

door Gezag Zelf; en jullie, Mijn beminden, jullie die lijden in deze wildernis, zullen als een bevroede tuin worden, als een bron waarvan het water nooit zal opdrogen; Liefde zal onder jullie wonen en Ik zal omringd zijn door de Mijnen, die Mij prijzen en verheerlijken, allen verenigd onder Mijn Nieuwe Heilige Naam, en de opstand zal ophouden en zal tot haar einde komen; doorboord door Mijn Woord, zal ze dood zijn, om nooit meer op te staan; Ik ben van plan jullie te bevrijden uit de handen van de Boze, en jullie te sterken in Mijn Licht;¹ uitsluitend voor hen die Mij beminnen en zich voor Mij opofferen, zal Ik Mijn vuur verminderen; omwille van jullie, beminden, zal Mijn Hand niet zo hard neerkomen als jullie gezegd was;

de schuld van jullie tijdperk is nog altijd groot en zijn zonden ontelbaar; zijn ongerechtigheid zo ernstig dat jullie bomen nauwelijks vruchten dragen; zijn jullie verbaasd geen druiven aan de wijnstokken te zien? geen vruchten aan de fruitbomen? en geen groene bladeren meer? zijn jullie verbaasd dat ze niet langer bloeien en geen enkele geur meer verspreiden? dat komt omdat Mijn vijanden Mijn bronnen, die Mijn tuin bevroeden, hebben vergiftigd om het beetje fruit dat er nog was overgebleven te verdorren; Ik heb gezien hoe ze bloem voor bloem hebben uitgerukt; verraderlijk en boosaardig als adders, komen ze bij nacht Mijn Heiligdom binnen en ontplooiën zonder vrees hun verachtelijke neigingen, zodanig bijgestaan door slechte mensen, dat niemand van zijn slechte handelwijze afstand doet;

Maar Heer, ze moeten weten dat U ze gadeslaat!

het zijn rebellen, die tegen Mijn Wet in opstand komen, het zijn degenen waarvan de Schrift zegt: "ze verbinden de wonden van Mijn volk zonder zorg; vrede, vrede zeggen ze, maar er is geen vrede, ze zijn schaamteloos en liefdeloos en ze zijn harteloos;" maar Ik zal deze rebellen met één stoot van Mijn Adem vernietigen, Ik zal al deze Kaïns omverwerpen die zichzelf hebben verheven op hoge zetels van Leugens; welk nut hebben hun tronen voor Mij? Ik heb ze gewaarschuwd en hoe meer Ik ze waarschuwde des te meer weigerden ze te luisteren, om niet naar Mij te moeten terugkeren en zich te bekeren;

deze Kaïns hebben gedurende tientallen jaren hardnekkig volhard in hun geloofsafval en hun slechte manier van doen hebben ze nooit opgegeven; ze klampen zich vast aan illusies en leugens; ze vertrappen Mijn vromen en hen die trouw blijven aan Mijn Petrus; ja, ze spotten met allen die nog in hem geloven; deze Kaïns schaden Mijn Kerk zodanig dat zij Mijn Ogen maakten tot een Bron van Tranen die de hele dag en de hele nacht tranen vergiet ...

Mijn God, wat voel ik Uw pijn ...

*Uw besluiten zijn zo wonderbaar;
waarom zou iemand U dit aandoen?*

*Uw besluiten zijn mijn eeuwige erfenis;
o Heer, altijd zo Liefdevol en Teder,
uit mijn ogen stromen ook tranen
omdat anderen Uw Wet² negeren.*

daarom stuur Ik jullie³ juist diegenen die jullie zwak, waardeloos, verachtelijk en

¹ Ik herinnerde mij plotseling de Zuivering door Vuur.

² Ps. 119: 136.

³ Onze generatie, ons tijdperk.

dwaas noemen; Ik wil jullie allen beschamen die jezelf wijs noemt, jullie zullen onverwachts gegrepen worden, want Ik ben van plan jullie in verwarring te brengen zodanig dat jullie je eigen naam niet meer zouden weten noch waar jullie vandaan komen;

bemide, rust nu; Ik hoop wat meer tijd samen met jou door te brengen, wees waakzaam tegenover alle gevaren, blij standvastig in het geloof, laat alles wat je doet gedaan worden in liefde; Ik zegen je; wij, ons?

Voor eeuwig, mijn Heer.

kom, rust in Mijn Heilig Hart, je Thuis;

IXΘΥΣ 

15 juli 1989

*Mijn Heer, kom,
til mij op en sta mij toe U te ontmoeten.
Laat Uw Licht op mij schijnen,
ik probeer Uw geboden niet te vergeten,
hoewel de valstrikken van mijn vervolgers
niet lossen lijken te worden
waar ik in deze wildernis leef,
maar als ik denk aan Uw Aanwezigheid
in mijn hart, vat ik moed,
ik verheug mij over Uw Aanwezigheid,
Heilige der Heiligen.*

Vassula van Mijn Heilig Hart, bemin Mij en geef eerherstel voor hen die dat niet doen, maak Mijn Heilig Hart blij en leer dit korte gebed:

O Heilig Hart van Jezus,
vernieuw mijn ziel,
verberg mijn hart
in Uw Heilig Hart,
opdat ik mag leven, amen;

wijd dit gebed aan Mijn Heilig Hart;

dochter, je gezwoeg zal niet tevergeefs zijn; ach, Mijn overblijfsel, stop nooit met bidden, houd nooit op naar Mij te kijken; vestig je ogen op Mij, houd Mij altijd in je gedachten want Ik Ben Heilig, Heilig, Heilig; jouw vervolgers, Mijn kind, zijn ook Mijn vervolgers, het zijn degenen die bij nacht in Mijn Wijngaard komen om Hem te vernielen; maar wees niet bang, Ik ben als een bewaker die waakt tegen deze rovers; Ik zal niemand toestaan de vruchten van Mijn Wijngaard aan te raken;

17 juli 1989

Heer?

Mijn kind, luister naar Mij en schrijf;

Ik ben de Goede Herder van Mijn kudde; Ik had herders opgeleid om voor Mijn kudde te zorgen, maar vele van Mijn medewerkers hebben bewezen onbekwaam te zijn, zich niet om de verloren schapen te bekommeren en ze brengen de verdwaalde niet terug naar de kudde;

Mijn beste vrienden doen Mij het meeste verdriet, en de diepste Wonden in Mijn Lichaam worden veroorzaakt door de staf die Ik, Ikzelf hun had gegeven; zij zijn Mijn beste vrienden, maar toch ben Ik door hun eigen hand bijna onherkenbaar Gewond, Ik ben onophoudelijk op Mijn Rug gegeseld; Mijn hele Lichaam beeft van pijn, Mijn gebarsten lippen trillen; zonder vrees schreeuwen zij om Vrede, maar er is geen vrede, omdat zij zichzelf veroorloofd hebben gevangen en verleid te worden door Rationalisme, Ongehoorzaamheid en IJdelheid; wat

doen zij Mij een verdriet en wat een Wonden brengen zij Mij toe!

Heer? Waarom is het voor sommigen zo moeilijk?

het is moeilijk om de scepter van de Leugens weer neer te leggen als zij die eenmaal in bezit hebben; het is moeilijk om hun menselijke leerstellingen en regels op te geven; het is moeilijk om hun eigen hebzucht te doen afsterven; het is moeilijk om het gewaad van de zelfvernedering te aanvaarden; tot hen zeg Ik: huil, herders, schreeuw en werp je op de grond, gij leiders van de kudde, want de dagen van jullie slachting zijn gekomen; zoals de beste rammen zullen jullie geveld worden, de één na de ander;

Ik had jullie onder Mijn vrienden het mooiste erfdeel aangeboden, Ik had jullie onder Mijn uitverkorenen geteld; Mijn Huis had Ik jullie toevertrouwd, maar jullie hebben Mijn voorschriften niet in acht genomen, jullie zijn afvallig geworden, jullie hebben gedaan wat Ik kwaad vind; Ik heb jullie geroepen, maar jullie wilden niet luisteren, jullie hebben Mij niet gehoorzaamd;¹ ...

Ach mijn God, wees ons genadig, reinig deze herders van hun schuld, zuiver hen van hun zonden.

Mijn kleine bruid, sta Mij toe Mijn verdriet met je te delen;

*Ik bemin U Heer, mijn God,
altijd zo Teder en Barmhartig,
ik leef alleen voor U,
mijn blik is gericht op U
en op niemand anders,
ik aanbid U!*

ach, hoe rustgevend zijn je woorden van liefde voor Mijn Gerechtigheid! elke druppel liefde telt, ontelbare zielen kunnen door liefde worden gered; sta Mij toe je als Mijn schrijfblok te gebruiken; Ik kom bij je om je Mijn Wonden te tonen en je als een vriend te vertellen over Mijn verdriet; Ik toon je de Wonden van Mijn Heilig Hart;

Gezegend zij onze Heer.

Mijn Vassula, Ik ben nu in het Tijdperk van Genade, heb je niet gemerkt hoe Mijn Geest van Genade over jullie wordt uitgestort? het is nu de tijd om berouw te hebben, het is nu voor jullie de tijd om jullie leven te veranderen; bid zonder ophouden; bid met liefde; volhard niet in opstandigheid, want het verschrikkelijke Uur van Gerechtigheid is spoedig bij jullie, wees gereed om Mij dan als een Rechter onder ogen te zien;

Mijn dochters en zonen, langgeleden heb Ik jullie bevrijd van jullie ketenen die jullie met de dood verbonden en met groot Medelijden heb Ik jullie teruggehaald; Ik heb jullie gered van de boze, Ik heb jullie Mijn Hart getoond en hoe Het door jullie voorouders doorboord werd, Ik heb Mijzelf geofferd om jullie te bevrijden;

jullie tijdperk tart Mij onophoudelijk en toch laat Ik, uit groot medelijden, Mijn Geest van Genade jullie aan Mijn voorschriften herinneren; Mijn Barmhartigheid reikt vandaag van het ene einde van de aarde tot het andere, luister naar Mijn stem van vandaag, aanvaard Mijn Barmhartigheid van vandaag; Ik vraag jullie ernstig om met jullie hart te bidden; vast, heb berouw, bemin elkaar; vernieuw jezelf in een volledig nieuw soort mensen, zodat Ik

¹ Dit werd met grote bitterheid gezegd.

Mijn Heerlijkheid mag tonen door jullie verandering;

IXΘΥΣ 

19 juli 1989

Heilige,
 mijn ziel hunkert naar Uw Heilig Hart,
 gelukkig zijn allen die leven in
 Uw Heilig Hart en U de hele dag
 kunnen aanbidden; gelukkig zij die van U
 genaden ontvangen;
 roep allen weer terug tot leven
 die nog dood neerliggen,
 opdat ze zich in U mogen verheugen,
 toon hun Uw Liefde,
 toon hun Uw Heilig Hart
 opdat ze een nieuwe Hymne van Liefde
 voor U mogen zingen.

bemide van Mijn Ziel, neem Mijn Hand en beoordeel alles wat Wijsheid je heeft geleerd; Ik heb je onderricht in de taal van Liefde; Ik heb je geleerd te onderscheiden en naar Mijn Stem te luisteren, Ik heb je geleerd hoe je Mij moet vinden, je Heer; Ik heb je ziel opgewekt, Ik heb je aan Mijn Schoonheid herinnerd en dat Ik de Edele Bron van Liefde ben; van alle Eeuwigheid heb Ik ernaar verlangd bij je te zijn, in jou en jij in Mij; misschien begin je nu deze brandende Liefde van Mij te begrijpen? en hoe Ik, je God, hevig verlangend ben en hoezeer Ik dorst naar Liefde?

bloem, Ik ben altijd met je en zal dat zijn tot het einde en voor eeuwig; maak Mijn Heilig Hart tot je Thuis, zoals een duif zijn duiventil heeft, heb Mijn Heilig Hart als je Thuis;

Mijn Liefde voor jullie allen is eeuwigdurend;

IXΘΥΣ 

25 juli 1989

(Patmos, het eiland van de Apocalyps, waar Sint Johannes verbannen was.)

Ik heb je naar een vruchtbaar land gebracht om te genieten van zijn oogst en goede dingen;¹

Mijn Heer, ik vraag Uw toestemming om mij de genade te schenken Uw Woord te 'ontvangen' als het mogelijk is, in de grot waar ook de Heilige Johannes Uw Woord heeft ontvangen. Heer, uit de diepten van mijn hart roep ik tot U. Luister vol medelijden naar mijn smeken. Ik vertrouw op Uw antwoord. Amen

bij het begin van je smeekbede is er een woord gesproken en Ik ben gekomen om je te zeggen wat het is; je bent een bijzonder uitverkoren mens;²

Wat betekent het eigenlijk, Heer?

hoor Mij, kom bij Mij wanneer dan ook zodat ze mogen weten dat Ik het Ben; Ik, het Woord, daal onder jullie neer om jullie te vergeven en jullie allen tot Mij terug te brengen;

(Boodschap voor de Griekse jongerengroep die naar Patmos kwam om te bidden en de Rozenkrans te leren. Sommigen kwamen uit Athene, anderen uit Rhodos. Allen kwamen samen in een bedevaart naar Patmos.)

ontwaak! beminden; Ik ben jullie Redder, de Gekruisigde, jullie Verlosser; voel Mijn Liefde ...

¹ Jer. 2: 7.

² Dan. 9: 23.

omwille van jullie ben Ik gekomen om liefde te vermeerderen en kwaad te verminderen; Ik kom om jullie ziel te voorzien van alles wat haar ontbreekt; wees niet bevreesd kleintjes, ben Ik niet Vrijgevig? ben Ik niet de Allerhoogste? heb dus vertrouwen, want jullie zijn in de Armen van jullie Vader; Ik, de Heilige Drie-Eenheid, ben Eén en Dezelfde;

vertrouw je volledig toe aan Mijn Armen en sta Mij toe jullie om te vormen tot Levende Zuilen van Licht, sta Mij toe alles wat Ik heb met jullie te delen; Ik bemin jullie! beminden, het licht in deze duistere wereld flakkert, want de boze is bezig het kleine licht uit te doven dat nu in deze wereld is overgebleven;

jullie generatie scheidt er genadeloos genoeg in om kwaad, goed te noemen, en goed, kwaad; zonder enig medelijden misbruiken ze onophoudelijk Mijn Heilige Naam, zo bereid het kwaad te aanvaarden en aan zijn voeten te knielen, hoezeer lijd Ik door dit alles te zien! voel Mijn Heilig Hart hoe Het verscheurd is, hoe Het bloedt door te zien hoe dit dode tijdperk vecht om zijn navelstreng door te knippen die het met Mij verbindt, zodat ze zich verrukt 'Goddeloos' kunnen noemen; zodat ze mogen zeggen: "het is niet nodig na te denken over wie wij toebehoren; kijk, we zijn bevrijd, we zullen er nu op uit gaan en een Toren van Babel bouwen, hebben we dit niet eerder gedaan? waarom met God verbonden zijn? wat winnen we bij Zijn Wet?"

ze doen al deze dingen omdat ze nooit de Vader of Mij gekend hebben; de meesten van deze generatie zijn aanbidders van Baäl; ja, zij zijn de afstammelingen van hun voorouders die valse goden aanbaden; alles wat ze doen is hun ziel laten verdorren want ze hebben hun navelstreng doorgesneden

die hen met Mij verbond en die hun ziel voedde ... ze lopen vrijwillig het eeuwig vuur tegemoet, ze vallen Mijn Heilige Naam aan en tergen Mij opzettelijk ...

kom, Ik heb jullie geroepen en jullie hebben Mij gehoord; Ik ben jullie Heer en jullie zijn Mijn Volk, Mijn Eigendom; aanvaard Mij met liefde en vrede; de aarde is verontreinigd onder de voeten van deze generatie, dit is de reden waarom Mijn Reinigend Vuur van boven op hen zal neerkomen om de bezoedelde aarde te zuiveren;

verhef jullie ziel tot Mij en wees één met Mij; heb Mijn Vrede; Ik zegen jullie allen en alles wat jullie hebben meegebracht om te worden gezegend, Mijn Zucht rust op elke icoon en elk religieus voorwerp; wees één;

IXΘΥΣ 

(De boodschap hierboven werd gegeven na het 'bootincident'. Terwijl wij van Rhodos naar Patmos zeilden, begon iemand over godsdienst te praten. Binnen 15 minuten waren wij, twaalf mensen, omringd door een grote groep jongeren, de meesten van hen atheïsten, die met ons in debat gingen. Ze vielen Gods Woord aan. Maar ondanks deze heftige aanval en het gespot, bekeerde één van hen zich ter plekke.)

*Mijn Heer,
laat hun Uw Jaloerse Liefde zien.
U bent onze Vrede en onze Hoop.
Wij verdienen Uw Liefde niet
noch Uw Barmhartigheid.
Wees met ons want wij zijn
zwak en kwetsbaar als bloemen
en wij hebben Uw Sap nodig om ons te
voeden.*

wees heilig, zoals Ik Heilig ben; lees Mijn Woord; leef voor Mij en voor Mij alleen; vergeld kwaad met liefde; wees als loten

die aan de Wijnstok ontspruiten; spoedig zullen jullie knoppen krijgen en bloeien en jullie zullen de wereld verzadigen met vruchten; heb Mijn Vrede, blijf aan Mijn Boezem; Heilig is Mijn Naam, denk er dus aan heilig te zijn;
kom;

26 juli 1989

(In de grot van de Apocalyps, precies op de plaats waar de voeten van de schrijver hebben gestaan, heb ik mijn notitieboek neergelegd en ontving ik de Boodschap van de Heer.)

Heer?

Ik ben; twijfel nooit; Ik Ben nu met je en tot aan het einde van de tijden en voor altijd;

Heer?

Ik ben; de Liefde is bij jullie, wees niet bang; kom, alles wat Ik van jullie vraag is Liefde, een beantwoording van Liefde; Mijn Vrede is jullie Vrede, neem Mijn Vrede om Hem aan anderen te geven; houd op kwaad te doen;

Verenig! Verenig en wees één, zoals Ik en de Vader Eén en Dezelfde zijn;

vrede ... vrede, kom en sluit vrede met Mij, Liefde roept jullie nu;

IXΘΥΣ 

28 juli 1989

(Rhodos)

Heer?

Ik ben; kleintje, besef hoe Ik Aanwezig ben;

En zal ik U horen, Heer?

kleintje, Ik wil dat je Mij hoort en Mij voelt; sta Mijn Vinger toe op je te rusten, sta Mijn Geest toe in je te ademen;

O Heer, hoe weinig verdien ik dit alles!

wees één met Mij ... hoezeer heb Ik, de Heer, je lief! zie je? Mijn Heilig Hart is open en hij die er binnen wil gaan is welkom; jullie zijn allen vrij om te kiezen; als jullie Mijn Heilig Hart kiezen, zal Ik jullie verzadigen, Ik zal jullie in Mijn Licht laten leven, jullie zullen uit Mij gevoed worden; Ik zal jullie voeden en dan zal Ik jullie vragen of jullie met Mij willen delen; als een Bruidegom en een Bruid zullen we delen en Ik zal jullie helemaal vernieuwen met Mijn Liefde;

Heer, maak dat iedereen naar U terugkeert. Vernieuw onze generatie zoals in vroeger tijden.

kom dan, kom naar Mij terug; Ik wijs jullie niet af; Ik ben Al Barmhartig en zo vol Medelijden; erken jullie zonden, heb berouw en wees de Mijne; Ik-Ben-Hij-Die-Redt, Ik ben jullie Verlosser, Ik ben de Heilige Drie-Eenheid, allen in Eén; Ik Ben de Geest van Genade en hoewel jullie generatie zichzelf vaderloos noemt ben Ik bereid te vergeven en te vergeten en allen terug te nemen die zijn afgefallen; Mijn Heilige Geest van Genade is gereed jullie te verheffen en te vernieuwen; waarom gaan jullie door jullie landen te verarmen tot woestijnen? zijn jullie niet moedeloos te leven in de wildernis? keer terug tot Mij, wees één van diegenen die Mijn Bronnen gezocht

hebben en ze hebben gevonden; Ik zal jullie vernieuwen met Mijn Volmaaktheid, met Mijn Schoonheid, met Mijn Glorie; Ik wil jullie tot volmaaktheid verheffen opdat jullie ziel mag leven;

Ik wil spreken tot Mijn beminde kinderen;¹ Ik bemin hen en Mijn Liefde voor hen is eeuwig; Ik heb hen geroepen om hun Mijn Hart te tonen en zij hebben Mij gehoord; zij hebben Mijn roep vanaf Mijn Kruis gehoord; Ik heb altijd verlangd hun ziel te bekoren omdat zij Mijn nakomelingen zijn; Ik verlangde naar deze nabijheid sinds het begin van de tijden; en van alle eeuwigheid verlangde Ik dat ze Mij beminnen en Mij aanbidden, hun God; kom, Ik wil hen eraan herinneren hoe Ik, Mijzelf, op verschillende manieren kan openbaren en in toegewijde zielen, Mijn geheimen onthullen, Mijn Wijsheid onthullen; Ik verlang hen te leren hoe ze moeten onderscheiden wat van de Geest komt en wat van hun subjectiviteit komt;

sinds het begin ben Ik nooit opgehouden hen aan te raden op Mijn Lippen te letten; gebrek aan onderscheidingsvermogen brengt onrijpe vruchten voort, dwaasheid en veronderstelling, het kan alleen hun hart verzwaren; Ik heb hen gewekt uit hun lusteloosheid opdat ze zullen leven, en Ik heb zo ongeduldig op dit Uur gewacht; met Mij zullen zij leren; begrijp hoe Mijn Geest werkt; Ik bemin jullie allen en Ik wil niet dat jullie tot dwaasheid vervallen, Ik wil niet dat jullie worden misleid door jullie eigen subjectiviteit; wees nederig, blijf klein en sta Mij toe jullie te voeden op de manier die Ik heb gekozen;

Ik zal nooit ophouden over jullie te waken; Ik, de Heer, geef jullie Mijn Zegen, Mijn Liefde en Mijn Vrede;

29 juli 1989

(Rhodos)

(Ik rende voor een klein ogenblik naar de Heer.)

Liefde is je nabij; blijf klein, zodat Mijn Geest in je kan groeien; Ik ben de Waarheid, het Leven en de Weg; Verheerlijk Mij door Mij te beminnen;

30 juli 1989

(Rhodos)

(De lezing van vandaag was uit de Brief aan de Colossenzen 2:1-15. Dit was nadat ik iemand van de Pinkstergemeente had ontmoet. Hij zei dat alle Boodschappen mooi waren, maar dat de duivel zich er zeker in mengde door de naam van Onze Moeder aan te nemen! Hij zei dat de duivel degene zal zijn die de Kerken zal verenigen! Het is verbazend hoe Satan goede mensen kan misleiden.)

Heer?

Ik ben; heb Mijn Vrede, Mijn Vrede is jouw vrede;

waarlijk, laat je niet misleiden door rationele filosofie en ongezonde leer, vervul je zending tot Mijn Glorie en herhaal al deze dingen die Ik je geleerd heb; Ik ben Wijsheid en je Opvoeder, je leert van Mijn Eigen Lippen, zeg Mij deze woorden na:

¹ De groep uit Athene.

Heer, neem mijn ziel,

neem mijn geest,
mijn Heer Jezus,
neem mijn hart, alles is van U,
Uw Liefde is beter dan het leven zelf;
ik stel mijn hoop op U;
amen;

kleintje, Liefde zal steeds bij je blijven;
zul je altijd onthouden wie je Verlosser
is?

de hemel treurt de hele dag en de hele
nacht om deze ketterijen die Mijn
Lichaam zijn binnengedrongen,
ketterijen die Mijn Lichaam verteren; als
kanker ontwikkelen ze zich binnen Mijn
Lichaam; hun gist is Mijn Brood
binnengedrongen ... Ik zeg je plechtig
dat deze mensen het gewicht van hun
fouten zullen dragen en van de fout van
hen die hen volgen; dit zal even zwaar
zijn als de fout van hun voorvaderen, die
Baäl aanbaden;

bloem, denk aan Mijn Heilige
Aanwezigheid; Mijn Ogen laten je nooit
los; kom, wij, ons?

Voor altijd.

4 augustus 1989

*(Vannacht, terwijl ik om middernacht
wakker werd, besepte ik dat de Heilige
Geest voor mij het Credo bad. Ik volgde de
Stem die in het midden van het gebed was
en ik eindigde het gebed. Later, in dezelfde
nacht, ontwaakte ik weer en besepte ik dat
de Stem van de Heilige Geest het gebed van
de Heilige Michaël bad. Ik was ongeveer bij
het midden van het gebed wakker
geworden. Ik eindigde het gebed met de
Heilige Geest. De Heilige Geest bidt
onophoudelijk in mij, zelfs als ik slaap.)*

*Mijn Heer en mijn God, Heilig Hart van
Jezus is het Uw Wil voor (...) het zal zijn*

*voor hen die U beminnen. Geeft U mij
alstublieft Uw antwoord in Uw Woord.*

*(Later toonde de Heer mij Colossenzen 3:1-
4.)*

Ik zal het schrijven: "omdat je
teruggebracht bent tot het ware leven
met Mij, moet je zoeken naar de dingen
die in de hemel zijn, waar Ik ben, zittend
aan de Rechterhand van God; laat je
gedachten uitsluitend bij hemelse
dingen zijn, niet bij de dingen van de
aarde, omdat je gestorven bent, en het
leven dat je nu hebt, verborgen is in Mij;
maar wanneer Ik geopenbaard ben – en
Ik ben je leven - zul jij ook geopenbaard
worden in al je glorie met Mij;" want al
het goede dat je doet onder Mijn Naam,
verheerlijkt Mij; Ik ben Liefde;
wij, ons?

Ja, wij, ons.

wij, ons?

Ja, Heilige Moeder; wij, ons.

*Heer! Help mij alstublieft te weten wat
mijn plaats is, want zoals het nu is, voel ik
mij alsof de grond waarop ik sta beweegt.
U hebt ervoor gezorgd dat niemand mijn
Geestelijk Leidsman zou zijn en dat het
alleen van U zou zijn dat ik gezonde leer en
raad zal ontvangen. Nu treurt mijn hart
omdat ik het niet weet (het grote probleem
waarvoor ik sta). U zei dat U de leer tot in
detail zult uiteenzetten en de kennis
nauwkeurig verklaren. Nu word ik ruw
behandeld omdat ik geprobeerd heb
iemand te waarschuwen en terecht te
wijzen. Ik heb Uw Raad nodig. Allereerst
smee ik U Vader mij te zeggen of ik het
verkeerd had. Geef mij weer zekerheid om
door Uw Woord mij een bevestigend
antwoord te geven op mijn vraag en spreek
dan tot mij, mijn Heer.*

“houd tot voorbeeld de gezonde leer die je van Mij hebt gehoord, in het geloof en in de liefde die in Mij zijn; aan jou is de zorg voor iets kostbaars toevertrouwd; koester het met de hulp van Mijn Heilige Geest die in jullie allen leeft;”¹

Vassula, laat Mij ook dit schrijven; je moet je hele leven leven overeenkomstig de manier die je van Mij, je Heer, ontvangen hebt, je moet in Mij geworteld zijn en op Mij gebouwd en vasthouden aan het geloof dat je geleerd is, en vol dankzegging; zorg ervoor dat niemand je in de val laat lopen en je berooft van je vrijheid door één of andere tweedehandse, lege, rationele filosofie, gebaseerd op de principes van deze wereld in plaats van op Mij, de Christus;

Ik wil ook raad vragen aan onze Heilige Moeder. Heilige Moeder van “Altijddurende Bijstand”² kom mij weer te hulp, zoals in de tijden van vervolging, bemiddel voor mij. Ik voel mij ellendig omdat ik niet weet of ik verkeerd aan deed om die persoon te corrigeren. Misschien was ik te hard? Of fout? Geef mij alstublieft Uw raad volgens het Woord van de Heer, als ik Het open.

(Ik sloeg de Heilige Schrift open bij Filippenzen 4:4-6. Daar staat:

Laatste advies: “Ik wil dat je gelukkig bent, altijd gelukkig in de Heer. Ik herhaal, wat ik wil is je geluk. Laat jullie verdraagzaamheid voor iedereen duidelijk zijn; de Heer is zeer nabij.”)

Dank U Heilige Moeder, geef mij altijd raad. Ik heb Uw Raad nodig.

(Onze Heilige Moeder gaf mij drie extra passages uit de Heilige Schrift om mij te bemoedigen en deze zijn de volgende:

“het is dan aan jou, te verkondigen wat in overeenstemming is met de gezonde leer.” (Tit. 2:1),

“Laat niemand je geringschatten omdat je jong bent maar wees een voorbeeld voor alle gelovigen door je manier van spreken, door je levenswandel, je liefde, je geloof en door je zuiverheid.” (1 Tim. 4:12),

“... jullie ijver was een aansporing voor veel meer ...” (2 Kor. 9:2.)

Heer?

Ik ben; Mijn leer is gezond, maak je dus geen zorgen; maak je zorgen om hen die het goede door het kwaad vervangen en doen alsof ze goed doen als ze in werkelijkheid kwaad doen; maak je zorgen over de scheuren en de verdeeldheid in Mijn Kerk, maak je zorgen over hen die de Werken van de Geest negeren; want op hen zal Ik Mijn toorn laten neerkomen, zij zijn de oorzaak van de ondergang van Mijn kinderen;

Mijn Heer, verberg Uw Heilig Gelaat niet voor hen die U beminnen, buig U over ons neer en kom ons te hulp, kom terug tot ons. Kom bij ons terug. Wees snel en kom terug! Laat Uw kinderen zien wat U voor hen kunt doen, laat ze Uw Heerlijkheid zien.

bid en doe boete; doe boete voor de zonden en de ongerechtigheid van dit tijdperk; Ik heb slachtofferzielen nodig; wek dit dode tijdperk op door liefde; ofschoon je niets bent, kun je Mijn Gerechtigheid bedaren door Mij te beminnen; verheerlijk Mij door Mij te beminnen;

denk eraan hoe Ik je ziel naar heiligheid heb geleid; beminde, kom bij Mij, waarom elders zoeken? wees

¹ 2 Tim. 1:13-14.

² Altijddurende hulp.

voorzichtig, dochter, met woorden, met praatjes, met opmerkingen, vervang dit alles door stilte, Mijn Stilte;

IXΘΥΣ 

sono con te, Padre Pio, recordatelo sempre;

7 augustus 1989

Heer?

Ik ben;

kijk om je heen en begrijp; Mijn Woord is jou gegeven; herken Mijn Tekenen en vrees niet; gezegende, Ik blijf in je vanwege je niets-zijn, Ik heb je bevrijd van je ketenen; laat niemand¹ je in de val lokken; denk eraan, Ik heb diepgaande kennis en onderscheidingsvermogen over je uitgegoten; beminde, laat niemand je misleiden; kleintje, Ik geef hem² Mijn Vrede en Mijn Liefde; zegen hem en vergeef hem zoals Ik, de Heer, hem heb vergeven;

Mijn Vassula, Ik heb gezegd dat alles wat Ik je gegeven heb dient om Mijn belangen is te beschermen; rechtstreeks van Mij eten was om je ziel mooi te maken; blijf in Mijn gunst, blijf in Mijn Armen; Ik, de Heer, garandeer je dat Ik je nooit zal verlaten; vanwege jouw discipline zullen ze je als hard beschouwen, ze zullen je tegenspreken omdat Mijn Wegen niet hun wegen³ zijn,

¹ Dit werd gezegd toen ik de Heer nogmaals vroeg omtrent dezelfde persoon die ik terechtgewezen had. Ik wist niet meer of mijn onderscheidingsvermogen louter 'gevoelens' waren, zoals die persoon het stelde, of dat mijn onderscheidingsvermogen juist was.

² Die bewuste persoon.

³ Dit kwam door een door God geïnspireerd besluit, maar dat met afschuw werd ontvangen.

maar deze mensen zullen slechts tegen de stroom van een rivier worstelen; wees in Vrede; dochter, Ik zegen je;

IXΘΥΣ 

9 augustus 1989

(Boodschap voor de gebedsbijeenkomst van 18 augustus 1989 in de Katholieke kapel van Sint Josef te Caux.)

Heer?

Ik ben; luister naar Mij;

beminden, Ik ben Heilig en bereid jullie voor om de Weg van Heiligheid te gaan; Mijn kindertjes, denk eraan je niet vast te klampen aan aardse bezittingen, klamp je vast aan alles wat van boven komt en hemels en heilig is; Ik ben Heilig en aangezien jullie Mijn afstammelingen zijn, verlang Ik dat jullie leven in heiligheid; houd Mijn Naam Heilig, heilig Mijn Naam;

Mijn kinderen, kom naar Mij en vind Mij in Stilte; voel Mij ... sta jezelf toe je helemaal voor Mij open te stellen en als je dat doet, dan zal Ik beginnen je te verheffen in grote vreugde; Ik zal diepgaande kennis over jullie uitstorten en jullie ziel tot Mij verheffen en haar mooi maken; Ik ben de Voortdurende Herinnering aan Mijn Heilig Woord, Ik ben Gezag en Wijsheid; Ik ben de Ene en Enige die al diegenen verheft die zich aan Mij overgeven; leef in Mijn Licht en vind jullie schuilplaats onder Mijn Vleugels;

eet van Mij, probeer niet voorbarig je Navelstreng te verbreken, sta Mij toe je volledig voor te bereiden en je ziel tot volwassenheid en volmaaktheid te voeden zodat jullie in staat zullen zijn te

leven; wend je niet van Mij af, leef dag en nacht met Mij;

Ik roep steeds weer al diegenen die nog dwalen in deze wildernis op zoek naar Mij; kom! jullie die nog dwalen in deze wildernis en zeggen: "Ik heb mijn Verlosser gezocht maar heb Hem niet gevonden;" vind Mij, Mijn beminden, in zuiverheid van hart, door Mij zonder eigenbelang te beminnen; vind Mij in heiligheid, in de overgave die Ik van jullie verlang; vind Mij in het naleven van Mijn Geboden; vind Mij door kwaad te vervangen door liefde, vind Mij in eenvoud van hart; zondig niet meer; houd op kwaad te doen; leer het goede te doen, zoek naar gerechtigheid; help de verdrukten, laat deze wildernis en deze dorheid jubelen; laat je lauwhed tot vurige ijver ontvlammen; geef je onverschilligheid op en vervang haar door vurigheid;

doe al deze dingen opdat je kunt zeggen: "Ik heb mijn Verlosser gezocht en ik heb Hem gevonden; Hij was steeds bij mij maar in mijn duisternis kon ik Hem niet zien; O Ere zij God! Gezegend zij onze Heer! hoe kon ik zo blind zijn?"

dan zal Ik jullie eraan herinneren Mijn Geboden te onderhouden en te koesteren opdat jullie mogen leven;

O kom naar Mij, jullie allen, herders die van de Waarheid zijn afgedwaald, hoe konden jullie zeggen dat jullie geen weg van wetteloosheid of ondergang onverkend hebben gelaten? hoe konden jullie je erop beroemen woestijnen te hebben doorkruist zonder sporen achter te laten? wat heeft die grootspraak en arrogantie Mijn kudde opgeleverd? ja, waar is de kudde van jullie grootspraak nu? kunnen jullie nu zeggen dat jullie leiding juist was? hebben jullie jezelf ooit in oprechtheid afgevraagd of jullie je gedroegen zoals Ik, De Herder, wilde dat

jullie je zouden gedragen? luister dan naar Mij, en begrijp en neem deze woorden als een waarschuwing, jullie die je herdersstaf verwisseld hebben voor een scepter van Onwaarheid en die duizenden onder jullie leiding hebben; was Ik het niet die jullie de last van de schouders nam? was Ik het niet die voor jullie Verzoende? kon Ik nog blijven toezien hoe jullie het tranenbrood aten? alles wat Ik gedaan heb was om jullie te verlichten en jullie te hulp te komen, en met grote tederheid heb Ik jullie Mijn herders genoemd;

de tijd is nu kort, Ik geef jullie Wonderen en Tekenen en Ik vul de hemel met Voortekenen, Ik geef jullie waarschuwing na waarschuwing, Ik geef jullie Grote Tekenen van Mijn Liefde en Mijn Barmhartigheid, maar jullie zijn je er niet van bewust ...

is jullie hart vandaag gereed om Mij te ontvangen? is jullie mond gereed om te spreken en Mijn Geest van Genade te erkennen die Ik deze dagen over jullie uitstort? zijn jullie ogen bereid te zien? zijn jullie oren bereid Mijn Uitroepen van Liefde te herkennen? zijn jullie harten bereid zich te openen en Mijn Genaden van vandaag te erkennen? zijn jullie voeten bereid te lopen en te komen om jezelf op de Tijd van de Aanbidding ter aarde te werpen, net zoals de eerste herders die Mij kwamen aanbidden bij Mijn Geboorte en Mij verheerlijkten? zijn jullie bereid Mij deze keer met je hart te verheerlijken en aan Mijn kudde jullie liefde en trouw jegens Mij te tonen?

jullie maken er aanspraak op levend te zijn en niet dood, hoe komt het dan dat Ik van jullie geen geluid hoor? hoe komt het dat Ik geen zegeningen hoor?

Ik ben Degene die allen die Ik liefheb terecht wijs en straf, kom en heb

berouw, vervul Mijn Heilig Hart vandaag met vreugde en vestig je ogen op Mij, jullie Herder, opdat jullie niet langer doelloos dwalen in deze woestijn; Ik ben aanwezig om jullie voeten te leiden naar de Weg van Vrede, Liefde en Eenheid;

Ik smeeek jullie dan de Sleutel tot Mijn Koninkrijk te nemen en Hem te gebruiken; de Sleutel tot Mijn Koninkrijk is LIEFDE, Liefde in al haar Glorie; Liefde en Nederigheid zullen de andere sleutel zijn tot EENHEID; neem die sleutels en gebruik Ze, gebruik Ze, Mijn beminden, en wees één, wees Eén Heilig Volk;

Ik zegen ieder van jullie en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter;

IXΘΥΣ 

Ik wil dit aan Mijn Boodschap toevoegen:

ieder die er aanspraak op maakt in het licht te zijn maar zijn broeder haat is nog in duisternis; vergeef, vergeef, zoals Ik, de Heer, vergeef; wees heilig net zoals Ik Heilig ben, mediteer over Mijn Boodschap, mediteer, neem Mijn Boodschap in je op; Liefde bemint jullie allen;

IXΘΥΣ 

(Onze Heilige Moeder geeft ons nu Haar Boodschap:)

Ik zegen ieder van jullie;

Ik wil dat jullie de Heer voortdurend prijzen en Hem danken voor Zijn Boodschap; het is nog steeds een levende kracht onder jullie die in Haar geloven en Haar volgen; wees dan vol vertrouwen als jullie de Troon van Genade naderen, want jullie hebben Zijn

Barmhartigheid en Zijn Liefde, want Hij is altijd vol Medelijden; volg Zijn voorschriften en leef volgens Zijn Boodschappen, lees Ze niet alleen om Ze dan opzij te leggen en op de Volgende te wachten; breng Ze in praktijk, want dit zal Zijn Heilig Hart verheugen;

luister naar Zijn Stem, Mijn kinderen, bied Hem jullie problemen aan en jullie lijden en Hij zal jullie zegenen; houd Zijn Naam Heilig;

de Liefde is onder jullie; kom, ik zegen ieder van jullie;

12 augustus 1989

Jezus?

Ik ben;

bloem, eenheid, verbondenheid met Mij, trouw, ijver, zullen je tot Mij verheffen; aanbid Mij, Ik ben je God; schenk Mij rust, Ik ben je Heilige Metgezel; troost Mij, Ik ben je Bruidegom; hoop op Mij en op Mij alleen, want Ik Ben Hij Die Redt;

Ik ben Jezus;

13 augustus 1989

Mijn kind, Mijn Geest rust op je; Mijn Hand op jouw hand, Mijn Woord op je lippen; Mijn Spreuken zijn je lamp die je stappen leiden; als jij Mij altijd blijft beminnen, Mijn voorschriften volgt en Mijn Geboden onderhoudt, zullen Liefde en de Trouw je nooit verlaten; Ik zal je Hoop blijven en jij zult Mijn erfgename blijven;

Ik zal alle kwaad dat je omringt overwinnen; Mijn kind, Ik zal Mij niet afzijdig houden bij je tegenslagen en jij, Mijn kind, zult Mijn Gerechtigheid en

Mijn Macht verkondigen die zelfs lijken in staat van ontbinding redden; Ik Ben De Verrijzenis en elke natie zal Mij verheerlijken en prijzen;

Ik zal met je zijn tot het einde; wij? Mijn kind?

wij?¹ onthoud altijd dat ik, je Moeder, steeds bij je ben; bid zonder ophouden;

14 augustus 1989

(De dag voor Maria Tenhemelopneming)

Ik ben de Heer; Mijn kind, nauwelijks had Ik dit ballingsoord doorkruist of Ik heb jou gevonden, jij die Mijn Hart bemint; Ik hield je vast en leidde je terug naar de rechte weg; en Ik zal je niet laten gaan, niet voordat Ik je in het Huis van Mijn Moeder gebracht heb, in de Kamer van Haar Die Mij ontving; wijd Mij de dag van morgen toe, en wees Mijn wierook en bewierook je omgeving;

Mijn Geest rust op je; moed! Ik zal je niet verlaten, Mijn zegen rust op je, Mijn kind;

16 augustus 1989

vrede, Mijn kind; bemin Mij zoals Ik jou bemin; voel Mij, zie Mij en raak Mij aan als je Mij ziet; heb Ik je niet gevraagd dat te doen, Mijn kind?

Ja, dat hebt U, Heer.

wil je het doen? nu? ja, neem Mijn Hand; herken Mij door deze Vrede die Ik je geef ... herken Mij door de Liefde die Ik je geef;

¹ Het tweede "wij" was van onze Heilige Moeder.

Waarom moet ik nog zwerven in deze ballingschap? Ze lijkt eindeloos, mijn Heer.

Ik weet het, maar Ik heb je deze zending opgedragen die je spoedig zult voltooien; Ik zal je niet verlaten en Ik zal er voor zorgen dat je Mij verheerlijkt; Vassula, blijf Mij nabij, zou je dit voor Mij willen doen?

Ik wil U altijd gehoorzamen, mijn Heer.

Ik zal je nooit in de steek laten; houd je aan Mij vast, onthoud dat Ik je Opvoeder ben; wij, ons?

Ja Heer, voor altijd.

22 augustus 1989

Moge Uw Naam geprezen zijn. Laat alles wat ademt U prijzen, mijn Heer!

Liefde bemint je; Mijn alles overtreffende Liefde en Barmhartigheid zijn met je;

steun op Mij, Ik ben je Leidsman, twijfel niet, Mijn beminde, Ik zal je altijd verzadigen; heb Ik je niet een stroom van Mijn Vrede en Liefde gezonden als een rivier? verheug je dan, want Ik, de Heer-Ben-Met-je;

lees Mijn Woord;

(Toen sloeg ik op goed geluk de Bijbel open bij Jes. 49:6.)

(Later ...)

Mijn Wijngaard wordt nu door Mijn Eigen Hand verzorgd; want Ik heb de roep om hulp van de noodlijdenden en de rechtschapenen gehoord, Ik hoorde hen om vruchten vragen, dus

vermenigvuldig Ik, de Heer van Barmhartigheid, Mijn Vruchten, zoals Ik de broden en de vissen voor de menigten heb vermenigvuldigd; deze Vruchten zullen de schoonheid en de glorie van deze aarde zijn; Ik zal een muur bouwen rond Mijn Wijngaard, zodat Mijn vijand Hem niet kan vertrappen; beminden, Ik, de Heer van de Wijngaard, ben temidden van jullie;

moed, Mijn beminden; Ik weet hoe jullie beroofd geweest zijn van licht, en Ik weet hoe jullie gevangen zaten in duisternis, maar Ik daal neer om Mijn Vlamvend Vuur van Liefde tegenover de duisternis te stellen; de hele aarde zal van schitterend licht stralen en Ik, die Liefde ben, zal temidden van jullie leven;

IXΘΥΣ 

23 augustus 1989

Vassula, wees stil en ontvang Mij in vrede; Mijn wegen met jou gaan door de stilte; verkondig Mijn Woord rechts en links en aarzel nooit; Ik heb jou, uit Mijn Oneindige Liefde, een gave voor geheel de mensheid gegeven; prijs Mij, bemin Mij en houd Mijn Naam Heilig, Mijn genade rust op je;

luister naar Mij, als de Wijnoogst gereed is zul je naar Mij komen; Ik zal je volledig in Mijn Lichaam opnemen; Ik, de Allerhoogste, zal je nooit verlaten, wetend dat je niets bent; zie je nu hoe Ik naar je verlang? blijf niets en je zult in Mij blijven; wees Mij welgevallig en gehoorzaam Mij, je God, die omringd is door duizenden ontelbare engelen van elke rang; voel Mijn Heiligheid; voel Mijn Goddelijkheid, laat je ogen op Mij gevestigd zijn, op Mijn Heilig Hart; wees Mijn bloem; kom, sla je ogen neer als Ik

je zegen, wil je dit nu doen? aanvaard deze Manier die Ik voor jou gekozen heb, wees eenvoudig van hart, want dit bevalt Mij;

vraag Mij om Wijsheid en Ik zal Haar in jou vermenigvuldigen, vraag om Onderscheidingsvermogen en Ik zal Het over je uitgieten, vraag deze dingen terwijl je Mij aanbidt; kom, beoordeel alles wat je van Mij geleerd hebt; Ik ben je Leraar, je Opvoeder, je leert van Wijsheids Lippen, zie je? Ik voed je, Mijn Vassula en weet je waarmee? Spiritualiteit; Mijn Vrucht; Mijn Vrucht van de Boom des Levens; snap je?

*Mijn Jahweh is goed voor mij,
Zijn Liefde duurt eeuwig,
Zijn Trouw*

*duurt van geslacht tot geslacht,
Hij heeft mij uit de afgrond getrokken
en Hij heeft mij genezen,
Hij heeft mijn voeten op een rots geplaatst
en mijn schreden bestendig;
hoeveel wonderen
hebt U voor ons verricht, Mijn Heer!*

24 augustus 1989

Jezus?

Ik ben; kleintje, één vriendelijke blik, één kleine glimlach van jou en Mijn Hart springt op van vreugde!

(Later.)

Vassula, zegen Mij en prijs Mij; bloem, ben je gelukkig bij Mij te zijn? weet dat Mijn Naam weer verheerlijkt zal worden;

Ja, mijn Heer, ik ben gelukkig om wat U gedaan heeft en Uw grote werken zijn een zegen voor ons allen.

dan, Mijn kind, verkondig Mijn Naam over de hele aardbol zodat ieder moge weten dat Mijn Naam LIEFDE is.

Heer, sta mij toe U een Psalm van David voor te lezen die genoemd is ... (ik open op goed geluk) ... "Een loflied voor Jahweh de Koning". Ps. 145.

Ik heb deze Psalm gekozen opdat je hem aan Mij voorleest; lees, Mijn Vassula, en kijk naar Mij; Ik luister,

(Ik las de Heer de Psalm voor.)

kom, bid, vast en lees Mijn Woord; ontvang Mij in de Heilige Communie; bid de Rozenkrans, aanbid Mij; wij, ons?

Voor eeuwig.

(Later op die avond:)

Zullen we gaan rusten, mijn Heer?

ja, laten we gaan rusten, maar onder één voorwaarde, dat Ik rust in jouw hart en jij in Mijn Heilig Hart;

(Dit deed mij glimlachen en van vreugde dansen.)

Ja, mijn Heer! Ik zegen U, Jezus.

Ik zegen je, bloem; kom;

28 augustus 1989

Mijn Heer, geef mij alstublieft Uw antwoord op de volgende vraag, vanuit de Schrift. Hoe wilt U Uw Boodschap doorgegeven zien, aangezien U Uw dienaars al gekozen heeft voor dit werk. Wilt U het in gedeelten of in zijn geheel, zoals U het gedichteerd hebt aan mij?

(Antwoord in Marcus. 4:21-23.)

Mijn Vassula, Mijn Woord is als een lamp om licht te geven en te schijnen zodat iedere ziel Mij kan zien, Mij voelt en bij Mij terugkomt; snap je? Ik wil deze duisternis verwijderen die zwaar op deze wereld ligt; Ik geef je Mijn Lamp opdat je Hem op een standaard zult plaatsen en niet onder jullie bedden;

Dank U, mijn Heer Jezus.

kom, bloem, het huis dat jou ontvangen heeft zegen Ik en Ik zegen Mijn kinderen; Ik bemin ze oneindig; Ik zal hen nooit ofte nimmer verlaten; draag Mijn Kruis ook op je schouders; neem ook je deel aan Mijn Kruis; wil je dit voor Mij doen?
Liefde bemint je;

IXΘΥΣ 

29 augustus 1989

*Maak mijn hart bereid,
Heer, om Uw Woord te horen.
Ik bid tot U, Heer van Liefde,
Heer van Barmhartigheid,
antwoord mij in Uw grote Liefde,
God, schijn op mij
en maak mij weer levend met Uw Licht!
Amen.*

Ik ben de Heer van de Oogst en omdat je gevraagd hebt om arbeiders om deze rijke Oogst binnen te halen, zal Ik je die helpers sturen; kom nu dichterbij Mij, kom naderbij;

Ik¹ Ben de Verrijzenis en Het Leven en Ik beloof je dat de Dag van Toewijding nu niet ver is; jullie doden zullen weer

¹ Boodschap voor de gebedsbijeenkomst.

tot leven komen en allen die nog onder de grond en door hun zonden begraven liggen zal Ik weer tot leven brengen, Ik zal Mijn Koninkrijk uitbreiden en jullie landerijen herstellen die er nu onvruchtbaar en troosteloos uitzien; Ik zal die Woorden uit de Schrift herhalen: "kan een vrouw haar zuigeling op de borst vergeten, of vergeten de zoon van haar schoot te liefkozen? en zelfs als die het zouden vergeten, Ik vergeet jullie nooit;"¹

Ik bereid jullie een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde voor, en Liefde zal bij jullie terugkeren en onder de weinige overgeblevenen als liefde leven; en al deze lijken die jullie op elke hoek van de straat tegenkomen, zal Ik laten verrijzen; en zoals de wind zal Ik jullie herders terugblazen naar Nieuwe Weiden en met hun herdersstaf zullen ze Mijn kudde leiden om te weiden als in de dagen van vroeger; want hoewel hun slechtheid Mijn Eigen Huis is binnengedrongen en zij velen hebben misleid, en hoewel hun zonden de goddeloosheid over heel het land hebben verspreid, ben Ik bereid te vergeven en te vergeten en Mijn toorn zou verdwijnen en zou zijn alsof hij nooit had bestaan, als zij tenminste vandaag hun fout zouden inzien;

maar, tot op de dag van vandaag wordt Mijn Heilig Hart gebroken door het gebrek aan liefde en door het enorme aantal zonden van jullie tijdperk, zonden die Mijn Hart hebben doorboord en de Hemel hebben doen blozen, zonden die Mijn Heiligdom bevlekt hebben en Mijn Heilige Naam ontwijfd; en toch, als jullie eens wisten hoezeer Ik bereid ben de misdaden van jullie tijdperk te vergeven door slechts één enkele vriendelijke blik naar Mij, een moment van spijt, een

zucht van aarzelings, een lichte heroverweging; een glimlach naar Mijn Heilig Gelaat en Ik zal vergeven en vergeten, Ik zal zelfs niet naar Mijn Wonden kijken; Ik zal al jullie ongerechtigheden en zonden uit Mijn zicht wissen als jullie een enkel moment van spijt zouden hebben, en de hele Hemel zou jullie gebaar vieren, want jullie glimlach en jullie vriendelijke blik zullen door Mij worden ontvangen als wierook, en dat korte moment van spijt zal door Mij worden gehoord als een nieuw lied;

vandaag daal Ik op jullie neer, vol Barmhartigheid, om jullie te redden omwille van Mijn Liefde; Mijn Heilige Geest van Genade zal zijn als een nevel en zal deze aarde bedekken; Ik zeg jullie zeer plechtig dat Ik Mijn Genaden voor jullie zal vermenigvuldigen, Mijn Woord zal worden onthuld en door velen gehoord, en Ik zal jullie visioenen vermenigvuldigen,

dus allen die Mijn Heilige Geest van Genade negeren en proberen Hem te onderdrukken, prikkelen Mij slechts; al hun inspanningen zullen tevergeefs zijn, want Ik, de Heer, ben van plan jullie weer tot leven te brengen, en deze woestijn waarin jullie leven te cultiveren, en oases te maken van jullie misleidende luchtspiegelingen;

Ik, jullie God, sta voor jullie en vraag aan hen die nog steeds Mijn Heilige Geest onderdrukken dit: hoe komt het dat jullie De Tijden niet onderkennen? hoe komt het dat jullie besloten hebben Mijn Tekenen en Mijn Wonderen niet te erkennen? waarom verstikken jullie steeds weer Mijn Stem en vervolgen jullie steeds weer Mijn profeten? waarom hebben jullie angst en zijn jullie steeds zo in de weer om het kleine vlammetje dat jullie zien, uit te doven,

¹ Jes. 49: 15.

dat jullie duisternis verlicht? waarom haasten jullie je om elke bloem te vertrappen en te vernietigen, die door Mijn Genade groeit in jullie wildernis en dorheid? hoe komt het dat jullie Mij, jullie God, zwijgend en dood willen? laat Mij jullie dan vertellen en jullie eraan herinneren Wie Ik Ben:

Ik Ben Het Woord en Levend
Ik zal Handelen

toen Ik op aarde was, had Ik Mijn Brood en Mijn Vissen vermenigvuldigd en voedde Ik de menigten, en toen Mozes met duizenden door de woestijn trok en niets te eten had, gingen de Voorraadschuren van de Hemel open en voedden hen allen met manna;

en zo is het ook vandaag, omdat de aarde verwaarloosd is en niet voldoende Brood kan produceren om jullie te voeden, zal Ik, met Mijn Geest van Genade, Mijn Brood vermenigvuldigen om jullie te voeden, beminden, jullie die verhongerd en verwaarloosd zijn; in jullie dagen wordt dit genoemd: De uitstorting van Mijn Heilige Geest; jullie zullen rechtstreeks door Mij gevoed worden, want het is Mijn bedoeling Mijn Brood te blijven vermenigvuldigen en niemand te laten hongeren; wee hen die proberen Mijn kinderen ervan te weerhouden tot Mij te komen in deze tijden van Genade! open dus jullie hart, jullie die nog twijfelen, en niet jullie verstand;

Mijn leer is gezond en heilzaam; wees niet bang, geloof in eenvoud van hart; oordeel en misbruik Mijn engelen niet die door Mij worden gezonden met Mijn Geest; zelfs de Aartsengel Michaël waagde het niet de duivel af te keuren bij zijn woordenwisseling over het lijk van

Mozes, alles wat hij zei was: "laat de Heer je terechtwijzen;"¹

hoop op Mij, heb Geloof en Bemin Mij; leef Heilig, want Ik ben Heilig; vast en geef eerherstel, heb berouw, en offer Mij jullie dagelijkse zelfverloochening op; geef jezelf over aan Mijn Handen en Ik zal van jullie levende zuilen van licht maken; bid zonder ophouden, bid met je hart; ontvang Mij² in zuiverheid en Mijn genaden zullen op jullie neerkomen, kom naar het aanbiddingsuur en aanbid Mij, belijd jullie zo talrijke zonden; verblijd Mij, jullie God, en richt je levenswandel in volgens Mij; volg Mijn voorschriften en kijk niet naar links of rechts; wees volmaakt! wees Mijn Hemel!

O schepping, als je eens wist hoe Ik, jullie God, jullie bemin, dan zouden jullie niet aarzelen om in Mijn Voetstappen te treden! waarom elders troost zoeken? Mijn Heilig Hart is de balsem voor jullie wonden, Mijn Heilig Hart is jullie Thuis; Mijn Ogen rusten op jullie allen;

Ik zegen ieder van jullie; Ik zegen jullie families; Ik zegen al degenen die deze Boodschap lezen, en Ik laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter, Liefde bemint jullie allen;

wees één;

IXΘΥΣ 

Dank U, mijn Heer. Ik zegen U.

4 september 1989

(Vervolgd.)

¹ Judas 9.

² In de Heilige Eucharistie.

*In tijden van vervolging
vind mijn ziel in U een warme schuilplaats,
totdat de woedende storm weer gaat
liggen.
Ik neig mijn oor naar de Hemel
om te luisteren naar Uw tedere Stem,
altijd zo troostvol.
Ik hoef niet bang te zijn, naast mij,
troost mij Uw Heilige Aanwezigheid,
er is niemand
die Uw Trouw kan vervangen,
U bent nu mijn Meester,
de Allerhoogste, de Heer der Heren,
mijn Redder,
en dus geef ik mij vol overgave aan U,
mijn ziel en mijn hart
vertrouw ik toe aan Uw Goddelijke
Handen.
Amen.*

Wijsheid, Mijn kind, is je Leraar en Opvoeder; kom, val in de Armen van je Abba om te worden getroost, want je zult niets beters vinden; stel je vertrouwen in Mij, offer Mij je verdriet, Ik zal het goed benutten; kom, en laat Mij een schuilplaats voor je zijn; Ik zei, "Ik zal over je waken"; Ik zal niet toelaten dat de stortvloed van je vervolgers, die in werkelijkheid Mijn vervolgers zijn, je meeslepen in hun wilde golven; hoe meer zij je vervolgen, Mijn kind, des te meer zal Ik, de Heer, je verheffen en zegenen; vergeet dit nooit;

vertrouw op Mij, laat je gebeden als wierook zijn; sta Mij toe je te gebruiken als Mijn lokaas voor de goddelozen; al deze offers zullen niet tevergeefs zijn; onthoud, Mijn Heilig Hart is je Thuis;
wij? ons?

Wij, ons, mijn Heer.

wees braaf;

(Boodschap van onze Heilige Moeder voor de gebedsbijeenkomst.)

vrede zij met jullie allen; God alleen is Wijsheid; luister naar de Stem van Wijsheid die in deze woestijn luid naar jullie roept, open jullie oren en herken Zijn Stem; Jezus roept jullie allen, de een na de ander om naar Hem terug te keren, terug te keren naar Liefde en Hem in Zijn Voetstappen te volgen;

Mijn Zoon kent jullie zwakheden en jullie fouten, maar jullie hoeven je geen zorgen te maken als jullie je volledig overgeven in Zijn Goddelijke Handen en op Hem vertrouwen; kom bij Hem zoals jullie zijn en offer Hem jullie wil; offer Hem jullie liefde; offer Hem jullie leed, jullie verdriet, jullie pijn, jullie problemen; offer Hem alles; vertrouw op Hem, sta Hem toe jullie te leiden naar de diepten van Zijn Heilig Hart waar jullie Zijn Vrede zullen vinden, deze Vrede die jullie ziel zo nodig heeft;

Ik wil dat jullie altijd op je hoede zijn voor de boze die aanzet tot onrust, verdeeldheid en verwarring aanwakkert en meer dan ooit het Reddingsplan van God bestrijdt; hij misleidt zelfs de uitverkorenen, door hen te verwarren; maar iedereen die de Naam van de Heer zal aanroepen zal worden verhoord en voor de ondergang bewaard worden, maar zij die luisteren naar de stem van de boze, zullen de gerechtigheid die van God komt niet kunnen herkennen, zij zullen de Stem van Liefde niet kunnen herkennen;

denk er steeds aan dat de voetstappen van hen die goed nieuws brengen altijd een welkome klank hebben; bid, beminde kinderen, met jullie hart, en verwelkom de Geest die nu over vele volkeren wordt uitgestort; voel hoe de dagen van de Terugkeer van Liefde naderen en dat Genade overvloedig wordt uitgestort over zovelen van jullie;

Ik wil Mijn Boodschap beëindigen met jullie eraan te herinneren dat jullie geschapen zijn uit liefde voor Liefde, om jullie Schepper te beminnen en dat alles wat tot bestaan werd geroepen, gemaakt is door Hem en voor Hem; prijs Hem dus en geef eer aan Hem die jullie geschapen heeft; verblijd Mij, jullie Moeder, en mediteer over Onze Boodschappen en leef volgens Onze Boodschappen;

Ik zegen jullie allen, Ik zegen jullie families; Ik, jullie Heilige Moeder, bemin jullie allen;

5 september 1989

Mijn Heer, ik heb urenlang gemediteerd over het vruchteloze gesprek van gisteravond. Ik was te opgewonden om U ook maar te benaderen daarover. Ik durfde U niet onder ogen te komen, uit schaamte. Wat heb ik ten gunste van U gezegd? Niets. Ik heb U in de steek gelaten... Ik heb U niet geëerd noch U geprezen, en toch verheug ik mij in niets anders dan in U, mijn Heer. Ik kwijn weg uit liefde voor U, Heer. God houd mijn hart zuiver en weg van bekoringen.

Mijn Vassula, voel deze liefde die Ik voor je koester ...

Mijn Barmhartigheid is Groot en Mijn Tederheid heeft Mijn toorn overwonnen; Mijn Wegen zijn Heilig, dochter, wees dus heilig want Ik ben Heilig; mogen jouw gesprekken als muziek zijn voor Mijn Oren; Wijsheid, Mijn kind, is je Leraar en Opvoeder; vermijd leeg gepraat, vermijd nutteloze conversaties; wees vruchtbaar, spreek vanuit Mijn Leer; Ik ben je Raadsman en raad zal altijd van Mij komen; Ik wil dat Mijn leerlingen volmaakt zijn, wees dus volmaakt! neem aanstoot aan alles wat je

naar beneden trekt, zoals roddel, leeg gepraat; Ik bemin je en Ik wil dat je volmaakt bent;

voel Mijn Aanwezigheid en verheerlijk Mij door Mijn afspiegeling te zijn, spreek over Mij; een leerling die in Mijn Handen is zou zuiver moeten blijven en luisteren naar de Stem van zijn Meester;

Mijn Genade rust op je, Ik verlang dat je Mijn voorschriften onderhoudt en volgt, besef hoe Ik je vanaf het begin in Mijn Heilig Hart heb geplaatst; Mijn Geest rust op je, Ik heb je gezegend, beminde; moed, dit alles is niet vergeefs; alles wat je te doen hebt is Mij te beminnen, Mij te aanbidden en Mij toe te staan je hand te gebruiken; Ik wil dat je Mijn Echo bent,

Wat bedoelt U, Heer?

Ik bedoel dat je Mijn Boodschappen in de bijeenkomsten voorleest; Ik voel Mij verheerlijkt; mediteer dikwijls en aanvaard alles wat Ik je geef; bloem, Ik kom bij je met Mijn Kruis, Ik heb even rust nodig, wil jij Mijn Kruis voor Mij dragen?

Mijn Heer, graag.

besef wat Ik je geef; Mijn Kruis is kostbaar, til Mijn Kruis op, Ik zal later terugkomen om Het weer van je schouders af te nemen; Mijn kind, Ik verheug Mij in zielen die Mij ter beschikking staan; weiger Mij nooit iets; wees altijd bereid en beschikbaar voor Mij, je God;

IXΘΥΣ 

6 september 1989

Heer?

Ik ben; voor jou sta Ik; besef deze Genade, Mijn Vassula,

toch besef ik het niet ten volle, Heer. Ik ben niet in staat het te beseffen, maar ik geloof het.

geloof, ja, geloof met een kinderlijk vertrouwen; want dit is wat Mij en de Vader behaagt; wil je schrijven? ja?

Ik besepte dat ik vergeten was te schrijven.

over Mijn Kruis?

Ja, Heer.

schrijf het dan nu;

Dank U, mijn God.

(Later, toen Jezus mij met Zijn Kruis achterliet, op een mystieke wijze, was het alsof er tot laat in de avond een regen van smarten over mij kwam. Het was alsof de wereld met haar zonden mij nauw omsloot, zonden van allerlei aard. Plotseling, in deze kwelling, herinnerde ik mij Jezus in Getsemane. Ik schreide bitter. Aan de andere kant was ik blij Jezus voor maar eventjes verlichting te geven. Later kwam Jezus en nam Zijn Kruis op.)

Ik deel Het nu met jou, beminde;

Heer, ik luister.

luister goed; heb je ooit gehoord van iemand die probeerde te leven in toewijding aan Mij die nooit werd aangevallen en vervolgd?

Nee Heer, sommigen van hen stierven zelfs als martelaren.

ja, zo zie je, kleintje, we hebben nu een bevestiging van wat er in de profetieën werd gezegd; tot op de dag van vandaag is het zo, dat wie dan ook voortkomt uit Mijn Mond en zijn stem verheft om Mijn Boodschap te verkondigen, er zeker van is te worden vervolgd door de Kaïns; Ik roep hen, maar ze weigeren te luisteren; Ik wenk, maar niemand neemt er notitie van; ze versmaden al Mijn waarschuwingen, ze spotten met de belofte; heb Ik niet gezegd dat Ik in jullie dagen Mijn Geest over de mensheid zal uitstorten? en dat Ik Mijn Wetten rechtstreeks in jullie hart zal leggen en ze zal schrijven in jullie geest?

geen enkele profetie komt uit menselijk initiatief, hoe zou dit ook kunnen? Mijn Woord is door Mijn Heilige Geest gegeven, waardoor de mensen over Mij spreken; Ik, de Heer, heb jullie Nieuwe Hemelen en een Nieuwe Aarde beloofd en Mijn Vassula, Ik ben nu volop bezig dit voor te bereiden! maar de mensen zijn tegenwoordig op zichzelf geconcentreerd, ongodsdienstig, harteloos, en geven de voorkeur aan hun eigen genoegens boven God, maar de dagen vliegen en spoedig zal al deze slechtheid tot een eind komen, weggevaagd en gereinigd door Mijn Vuur van Liefde; dus moed, kleintje; moeilijkheden zullen er altijd zijn, maar Mijn Kracht zal je altijd ondersteunen; spoedig zul je Mijn Nieuwe Hemelen zien en op een Nieuwe Aarde leven; want Mijn belofte zal spoedig in vervulling gaan en een vernieuwing van Mijn Kerk is al begonnen; je leeft al in het begin van haar geboorteweën, dus moed, Mijn beminden, jullie die Mijn Naam dragen en Mijn nakomelingen zijn; wanhoop niet, Mijn Woord is vervuld; Ik heb gezegd dat Ik-met-jullie-zal zijn en

onder jullie zal leven; jullie zullen rechtstreeks van Mij eten en Ik zal jullie water aanbieden uit de Bron van Leven, vrij voor ieder van jullie die dorst heeft;

Mijn Vuur komt al op jullie neer vanuit de Hemel en verteert jullie met Mijn Grote Liefde; Ik zal dit verterende Vuur verspreiden van volk tot volk, terwijl Ik jullie slechtheid verander in liefde, jullie versteende harten verleid en ze in lichterlaaie achterlaat en jullie laksheid verander in ijver voor Mij jullie God; dit Heilig Uur van Mijn Vuur zal zich onder jullie verspreiden als een brandende vuurhaard en jullie zullen worden vervuld met Mijn Vuur van Liefde, het Vuur van Mijn Heilige Geest; net als op het vorige Pinksteren, zal Ik jullie vernieuwen en Mijn Koninkrijk van Waarheid, Eenheid, Gerechtigheid, Vrede en Liefde uitbreiden;

verheug jullie dus! jubel met geheel jullie hart, Mijn beminden, Ik zal komen en al jullie trotse opscheppers verwijderen die één van de redenen waren van jullie uiteengaan en jullie val; zij die Mijn Geest onderdrukten zullen overweldigd worden door Mijn Adem; jullie zullen worden gezuiverd door Mijn Vuur van Liefde; dochter, bemin Mij, aanbid Mij, behaag Mij, Liefde bemint je;

Ik zegen je, Mijn kind;

Wij, ons, Heer?

wij, ons, Mijn kind, kom;

IXΘΥΣ 

13 september 1989

Mijn vervolgers groeperen zich rond mij,

*mijn Heer, ze zijn vastbesloten mij vernietigd te zien,
luister naar mijn gebed,
verdedig mij tegen de laatzinnige eisen
en tegen de liegende tongen,
mijn Beschermmer sta mij toe
mijn toevlucht te nemen tot Uw Heilig Hart.*

Mijn kind, leg alles in Mijn Handen; jouw aanklagers zijn in feite Mijn aanklagers, jouw veroordelers zijn Mijn veroordelers, jouw vervolgers zijn Mijn vervolgers; Mijn kinderen komen om door gebrek aan kennis, en toch, wanneer Kennis hun in vrijheid van boven gegeven wordt, verwerpen ze Haar,

Maar Heer, U kunt altijd Uw Boodschap van Vrede en Liefde verspreiden via zielen die voor U openstaan en bereid zijn.

(Ik voelde plotseling pijn in de palmen van mijn handen.)

bloem, je pijnen zijn onzichtbaar voor het oog; luister, Mijn Goddelijke Werken zullen deze aarde bedekken, Ik zal ervoor zorgen dat ze deze aarde bedekken, en niemand zal in staat zijn zich in Mijn Plan te mengen; bloem, wees daar zeker van, want dit is Mijn Wil;

sta Mij toe je te gebruiken zoals Ik wil; Ik bemin je, en vanwege de grootsheid van de liefde die Ik voor je koester, sta Ik je toe uit Mijn bittere Kelk te drinken; hoe grootser de Liefde die Ik voor je voel, des te meer sta Ik je toe te drinken; Ik, ook als je Echtgenoot, heb je Mijn kostbaarste juwelen aangeboden; heb Ik je niet Mijn Kruis toevertrouwd, Mijn Nagelen en Mijn Doornenkroon? zie je hoezeer Ik je bemin?

Mijn Wegen zijn niet jouw wegen, Ik louter je ziel en leid haar tot

volmaaktheid en tot de weg van heiliging; Mijn bruid, sta Mij toe je te sieren met Mijn juwelen, sta Mij toe je Mijn Passie te laten zien; zelfverloochening zal je tot volmaaktheid leiden, laat Mij dus vrij te doen wat het beste is voor je ziel en onthoud, ook al begrijp je Mijn Woord en Mijn Wegen niet ten volle, dat Jezus Redder betekent;

IXΘΥΣ 

Heer, zij die alle privé-openbaringen afwijzen hebben als argument dat de enige Echte Openbaring de Heilige Bijbel is. Dit weten we allemaal, maar wat zegt U, mijn Heer?

De Heilige Bijbel is inderdaad de Waarheid, de Ware Openbaring, maar Ik ben niet opgehouden te bestaan; kijk, Ik ben het Woord en Ik ben actief in de Geest; Mijn Voorspreker is bij jullie allen, de Geest van Waarheid die velen geneigd zijn te vergeten of te negeren, want alles wat de Geest jullie vertelt is genomen van het Mijne; Hij is de Herinnering van Mijn Woord, de Inspiratie van jullie geest; dit is de reden, Mijn kind, waarom Ik voortdurend dezelfde Waarheden herhaal; begrijp de redenen waarom Ik jullie onophoudelijk opwek met de Herinnering; aanvaard Mijn Heilige Geest van Waarheid; Ik kom om jullie aan Mijn Woord te herinneren, Ik kom om jullie tot berouw op te roepen voordat Mijn Dag komt;

kind, verkondig het Evangelie met liefde voor Liefde, Ik ben naast je, vrees nooit; ecclesia zal herleven, omdat Liefde de Wortel van de Boom des Levens is en temidden van jullie is; Ik zal deze stervende generatie voeden met de Vrucht van Mijn Boom door Ze rechtstreeks in jullie mond te leggen; sta

Mij toe je te gebruiken als Mijn schrijftafel; eet van Mij; kom, wij, ons?

ja, Ik ben samen met je Moeder; Ik bemin je, aghapa-mé;¹ bid;

Vassula, doe Mij een genoegen en kom dikwijls bij Mij tussen je dagelijks werk door;

(Ik laat dikwijls wat ik thuis ook aan 't doen ben liggen om bij de Heer te zijn, zelfs voor maar twee minuten, het heimwee naar God is zo ...)

geef Mij vreugde en toon Mij dat je met Mij verbonden bent; denk aan het losgeld dat Ik voor je heb betaald, kom dus tot Mij wanneer je maar wilt en praat met Mij; blijf klein;

begrijp hoe Ik, uit Liefde, elke ziel bij Mij wil roepen; Ik wil dat jullie begrijpen dat het hart van jullie geleerden in de rouwkamer is; zij zijn, in hun zogenaamde grote status, geneigd Mijn Macht en Mijn Goddelijkheid te vergeten; hun omkoopbaarheid verblindt hen, en laat in hen een ruimte voor Satan open om tot hen te spreken, want zij hebben hun hart gesloten voor Liefde; hun geest en hun hart staan dichter bij de rationele wereld dan bij Mijn Geestelijke Wereld;

deze plaag is Mijn Kerk binnengedrongen; vele van Mijn herders zijn zoals die kraaien in de parabel die Ik je gegeven heb; zij zijn de oorzaak van zoveel onenigheid in Mijn Kerk; het ontbreekt hun toespraken en preken aan Spiritualiteit, Trouw aan Mijn Woord en Mijn voorschriften; zij verwerpen Mijn Mysteries in Mijn Aanwezigheid, zij bespotten vroomheid; herinner jij je de daden van hun voorvader Kain? ze hebben zijn taal overgenomen, die de

¹ Bemin mij, in het Grieks.

ondeugd in plaats van de deugd dient en de immoraliteit in plaats van de zuiverheid; zij hebben zich zonder reserve overgegeven aan de slavernij van de zonde; deze Kains leven om te zondigen, maar zijn levenloos voor Mijn Geest van Waarheid; als Mijn Dag komt zullen zij Mij moeten antwoorden en Mij rekenschap moeten geven over het feit dat ze de Tradities van hun Herder niet hebben bewaard; vandaag, worden ze veroordeeld door hun eigen mond en hun eigen lippen zullen getuigenis tegen hen afleggen; het is de vrucht van hun geloofsafval;

Maar Heer, luister naar de smeekbede van Abel, laat ons hier niet alleen liggen zonder iemand om ons op te tillen! Uw Huis ligt in puin, Uw Huis is onze Toevlucht, en we kunnen nergens anders heen, duizenden zullen sterven door gebrek aan Brood, we leven temidden van het puin, hoor onze stem en het geweeklaag van Uw kinderen, hoor Uw Abel!

Mijn kind! bid, houd nooit op met bidden; dochter, Ik beloof je dat Ik Mijn Tempel onverwachts zal binnengaan en met een luide Kreet zal Ik tot Jeruzalem zeggen: "word herbouwd!" en tot de Tempel; "laat je fundamenten gelegd worden" en Zij zal Mijn Nieuwe Stad zijn, levend met Mijn Geest; en Liefde zal wonen temidden van jullie allen, Mijn bemind overblijfsel; en Ik zal Haar vullen met Mijn Levensbomen; en jullie, Mijn beminden, zullen eten tot verzadiging;

Ik ben het Licht van de wereld en Degene die op jullie schijnt, wees waakzaam en slaap niet want de dagen zijn geteld; ontvang Mijn Vrede, Mijn kind; Ik, Jezus, bemin je, sta Mij toe jou te voeden en deze uitgehongerde generatie;

rust nu in Mijn Heilig Hart, Ik zal je nooit in de steek laten; Liefde is bij je;

IXΘΥΣ 

14 september 1989

(H. Kruisverheffing)

Vassula, bid meer, twijfel nooit aan Mijn Liefde, respecteer Mijn Wet altijd; maak plaats voor Mijn Moeder, neem Haar in je armen; Ik zal op je wachten in het Huis van Mijn Moeder, in de Kamer van Haar die Mij ontving; werk voor Mij met onvermoeibare inzet en met grote ernst van geest; werk met liefde voor Liefde; aanbid Mij, je God, en sta Mij toe je op te voeden, zelfs als dit betekent door lijden; Ik bied je Mijn Passie aan; je lippen zouden nu alleen heiligheid en gerechtigheid moeten uitspreken, en tooi Mij in Mijn belang, beminde, met woorden die uit je hart komen; tooi Mijn Kruis met kransen van liefde, tooi Mijn Kruis met elke druppel liefde die in je is; doe je best om Mij nu te behagen, Ik heb je zoveel gegeven! zet Mij op de Eerste plaats, laat Mij nu je ijver en je vurigheid ervaren die Mij bevallen;

Ik ben je Leraar en van Mij zul je leren; Vassula, bid en vraag om Mijn Kracht, sta Satan niet toe om voordeel te trekken uit je zwakheid en je te verleiden; word het niet moe te schrijven, onthoud en volg Mijn voorschriften; kom, Ik zal je verlichten in die dingen die je ziel verontrusten, ben Ik niet je Geestelijk Leidsman? heb dus vertrouwen in Mij, zelfs in je ontzagwekkende zwakheid zal Ik in staat zijn deze Openbaring te voltooien; begrijp, Mijn kind, dat door jou te kiezen

in je armzaligheid en je zwakheid, Mijn Heilige Naam des te meer verheerlijkt zal worden;

Ik zegen je; kom, bemin Mij;

(Het was vandaag alsof de hele hel losbrak. Ik werd voortdurend aangevallen door de duivel. Ik maak weer een beproeving door. Mijn ziel wordt gemarteld.

Later op de avond:)

Jezus?

Ik ben; Mijn engel, wees niet bang, wacht maar af en zie hoe Ik werk; Ik, Jezus, bemin je;

IXΘΥΣ 

Ik aanbid U, Heilige der Heiligen.

(Nog later: Ik kom terug bij Jezus om gerustgesteld te worden en te worden getroost. Ik voel mij aangevallen en miserabel, wat ben ik bang dat ik me vergis!)

Mijn Heer, bescherm mij tegen het kwaad en zijn aanvallen. Houd mij uit de valstrikken van Satan. Kom, voordat mijn geest mij verlaat!

“Wees weer mijn Redder, vernieuw mijn vreugde.

Houd mijn geest standvastig en bereid; en ik zal de overtreders de weg naar U wijzen, en de zondaars zullen naar U terugkeren.”¹

bloem, ontvang Mijn Vrede; bid, Mijn Vassula, zodat de duivel je niet slapend vindt; bid zonder ophouden;² wat heb Ik

een medelijden met je ... Mij beminnen betekent Mij alles geven, Ik wil alles wat je hebt;

Jezus, neem alles wat U wilt.

... ben je bereid nog meer voor Mij te offeren?

Ik ben bereid, ook al is het vlees zwak. Ik had U gevraagd, mijn Heer, mij desnoods te slepen. Doe het alstublieft.

ach, Vassula, Ik wil dat je de dingen vrijwillig doet; Ik bemin je;

Heer, ik ben bereid.

sta Mij dan toe ... bied Mij geen weerstand meer, geef jezelf aan Mij over en wees niet bang; vrede, Mijn kind, de duivel haat je en volhardt in zijn aanvallen op jou; laat Mij niet los, houd je aan Mij vast;

15 september 1989

(Ik ging toen naar bed om te rusten, het was over elven. Ik bad en bad en voordat het verschrikkelijke woord "slaap" mij overviel, slaagde ik erin meerdere malen KYRIE ELEISON en CHRISTE ELEISON te zeggen, toen plotseling een luide Stem weerklonk, die mij deed schrikken en opspringen en zei: "IK ZAL JE HELPEN!" Meerdere keren gedurende de nacht was de Stem in mijn binnenste voortdurend voor mij in gebed. Soms herhaalde ik enkele woorden van De Stem, hoewel ik ze niet begreep.)

(De volgende ochtend:)

buitengewoon teder.

¹ Ps. 51: 12-13.

² Ik dacht dat Jezus wilde dat ik de hele nacht wakker bleef om te bidden. Ik was uitgeput en wist dat ik daartoe niet in staat zou zijn. Toen Jezus zei: "Wat heb Ik een medelijden met je", was Zijn Stem

Vassula, Ik wil meer van je; ben je bereid
Mij meer te geven?

Jezus, neem alles van mij wat U wilt.

zelfs je leven?

Mijn leven is van U.

bloem, Ik zal je uit Liefde laten lijden;
onthoud, heiliging komt voort uit lijden;
sta Mij nu toe je een deel uit de Schrift
voor te lezen;¹ blijf Mij trouw, denk eraan,
Ik ben De Al Getrouwe, heb dus
vertrouwen in Mij, weersta Mij niet, geef
jezelf geheel aan Mij over, Ik weet wat het
beste is voor je ziel;

Ik ben Liefde;

IXΘΥΣ 

20 september 1989

Mijn Heer en Redder?

Ik ben; Mijn Vrede geef Ik je; Mijn Vassula,
hoor Mij en schrijf; Ik ben blij je dichtbij Mij
te hebben; Ik, de Heer, zegen je; ben je
gereed? kom naar Mij zoals een kind naar
zijn vader toe gaat;

beminden, zie Mij, jullie God, als de
Meest Medelijdende Heilige Metgezel,
Die in Heerlijkheid op de Troon is gezeten
hoog in de Hemelen, en tegelijkertijd, in
Mijn Goddelijkheid, buig Ik Mij helemaal
neer tot jullie op aarde, om jullie allen toe
te staan Mij te voelen, Mij te horen, Mij te
begrijpen en zo Mij te leren kennen, jullie
God; ja, Ik buig Mij van Mijn Troon
helemaal neer naar jullie om jullie ziel tot
Mij op te heffen en jullie in Mijn Licht
nieuw leven in te blazen;

zie Mij, beminden, als jullie
Echtgenoot, die jullie met grote
overvloed zal voorzien, van alles wat
jullie ontbreekt; Ik zal jullie rouwsluier
en het doodskleed dat jullie volkeren
omhult verwijderen; Ik zal de tranen van
jullie wangen wissen en jullie troosten;
Ik bemin jullie allen met een
altijddurende liefde en uit Groot
Medelijden zal Ik jullie in ere herstellen;
Ik, jullie Echtgenoot, zal alles wat Ik heb
met jullie delen; Ik heb hier bij Mij, om
jullie te tooien, als jullie willen, Mijn
kostbaarste Juwelen, Mijn Kruis, Mijn
Nagelen en Mijn Doornenkroon; Ik ben
bereid met jullie te delen, zijn jullie
bereid en willen jullie Mijn Kruis van
Vrede, Liefde en Gerechtigheid delen?

zie Mij als jullie Verlosser; Ik red allen
die zich aan Mij vastklampen; Ik verhoor
iedereen die Mij aanroept; vol
medelijden zie Ik op jullie allen neer
want Ik weet hoe kwetsbaar jullie zijn en
hoe gemakkelijk jullie te verleiden zijn
door De Verleider; Ik heb jullie allen
verlost omwille van Mijn Oneindige
Liefde, deze zo verkeerd begrepen Liefde
... Ik ben Liefde en iedereen die leeft in
Mij leeft in de Waarheid;

Ik ben de Wortel van de Boom des
Levens en de Bron van Leven; Ik heb
beide bij Mij, de Vrucht van De Boom
des Levens en Het Levende Water uit
Mijn Eeuwigdurende Bronnen; kom dan
tot Mij, kom en verzadig je; kom en eet;
kom en drink van Mijn Levend Water,
jullie allen die dorst hebben; Ik zal jullie
nooit afwijzen; Ik, God, zal jullie voeden
met echt Voedsel, Voedsel dat in jullie
zal blijven, zodat jullie door armoede
getroffen ziel in staat zal zijn te leven;
jullie landen zijn veranderd in woest
land en de verschroeiende winden
hebben jullie kelen uitgedroogd, maar
Ik, die jullie Redder ben, zie van boven al

¹ Hebr. 3: 1-6.

deze ongerechtigheid, zeg dus niet: "de Heer is ons vergeten", Ik ben de Al Getrouwe en Mijn verheven Liefde die Ik voor jullie heb, redt jullie; Ik heb Mijn Heilig Gelaat nooit van jullie afgewend; one agio omga elneah rima, rima, pgara nedro ha unu Amen rima;¹

schrijf, Ik zal Vrede en Liefde verspreiden in de landen van jullie doden; Ik ben van plan Mijn Vrede en Mijn Liefde overal om Mij heen en in alle volkeren Zonder-Liefde te verspreiden; het is Mijn bedoeling alle Ongerechtigheid weg te vagen, en dit dode tijdperk zal verrijzen en zal Mij volgen naar de Nieuwe Aarde die Ik voor haar bereid en onder Nieuwe Hemelen zal zij Mij verheerlijken en Mij dag en nacht prijzen; hebben jullie nog niet begrepen hoe Mijn Heilige Geest van Genade voor jullie, Wijngaard na Wijngaard, voorbereidt, Die Hij met zoveel zachtheid en met zoveel liefde in elk volk verspreidt?

hebben jullie nog niet begrepen hoe jullie Heilige Moeder en Ik Onze Armen over jullie uitstrekken, en jullie bedekken met Onze Zegeningen en voor jullie Wijngaarden voorbereiden, Wijngaarden die Wij zullen blijven vermenigvuldigen, Wijngaarden die genoeg vruchten zullen voortbrengen om een menigte te voeden? Mijn Geest van Genade is als een Wijnstok die genadevolle loten laat uitlopen, Mijn bloesems dragen de vrucht van Liefde en Vrede; kom bij Mij, jullie die naar Mij verlangen, en verzadig je met Mijn vruchten, want herinneringen aan Mij zijn zoeter dan honing; Mijn erfenis is zoeter dan de honingraat; zij die Mij eten zullen steeds honger hebben, zij die Mij drinken zullen steeds dorst hebben; wie

naar Mij luistert zal nooit hoeven te blozen, wie doet wat Ik zeg, zal nooit zondigen;²

heb Ik niet gezegd dat Ik in de komende dagen loten zal uitzetten die knoppen zullen vormen en bloeien en de hele wereld zullen verzadigen met hun vrucht? deze vrucht zal vermeerderen door Mijn Licht en de Hemel zal Zijn Dauw over jullie uitgieten om jullie droge kelen te verfrissen; Ik schenk al deze zegeningen aan Mijn Volk;

voel je door Mij bemind, Mijn kleinen, Liefde bemint jullie en zegent iedereen van jullie, Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achterlatend;

IXΘΥΣ 

wees één;

(Later:)

*³Mijn Heer, U die de Wortel bent
van de Boom des Levens
en Liefde in Zichzelf,
en die door Uw Vruchten
ons een Eeuwigdurend Leven geeft,
wees gezegend.
Uw bladeren, die nooit verwelken of
uitdrogen
zijn van puur wit Goud
en van Hen gaat een levend licht uit.
Ik aanbid, ik hoop, ik geloof en ik bemin U,
vergeef alstublieft hen die niet aanbidden,
niet hopen, niet geloven en U niet
beminnen.
Zorg voor ons, Emmanuel.
Ik zegen U, ik zegen U,
U die tijdens de nachten
Mijn Raadsman bent
en mij verzadigt met voortdurende
gebeden*

¹ Ik hoorde plotseling een voor mij, en veronderstel voor de mensheid, onbekende taal.

² Sir. 24: 17-22.

³ Innerlijk visioen van de Boom des Levens.

en over mij bidt.

*Ik weet dat U mijn ziel niet zult verlaten,
omdat U Uw Pad van Leven aan ons
openbaart,
onze hand in Uw Hand.
Red ons in Uw Liefde;
U bent de Bron van onze hoop
om de Nieuwe Hemelen
en de Nieuwe Aarde te zien, Heer.*

Ik ben de Wortel van De Boom des Levens en uit Mij vloeit Eeuwigdurend Leven; bloem, lees de Schrift;

(Jezus bedoelt dat ik op goed geluk de Schrift open en zal vinden wat Hij mij wenst te laten lezen. Ik open op Jesaja 40:9.)

lees het en schrijf het: "klim op een hoge berg met uw vreugdevolle boodschap, gij Sion, verhef met kracht uw stem, gij Jeruzalem, bode van vreugde, verhef ze, zonder vrees; zeg tot de steden van Juda: 'Hier is Uw God'! jullie Nieuwe Jeruzalem is nabij ..."

Ik, God, daal neer in dit tijdperk en struikel over lijken; alles wat Ik had gevreesd is waarheid geworden; Ik daal neer en vind geen geloof, geen hoop, geen liefde; en Mijn lammeren die Ik achterliet om te grazen in Mijn groene Weiden, tref Ik uitgehongerd en in beklagenswaardige toestand aan; levend tussen het puin zoeken ze naar enige beschutting en wat voedsel maar ze vinden niets; hoopvol tillen ze steen voor steen op, zoekend naar een kruimel, of misschien een zaadje dat ze zouden kunnen zaaien, maar in plaats van een kruimel of een zaadje vinden ze schorpioenen, klaar om te steken en hen te vullen met hun vergif; Mijn lammeren dwalen van stad tot stad, maar vinden alleen de resten van wat ooit een Grote Stad was; ja, Ik spreek

over Jeruzalem, maar slechts weinigen zijn bereid Mij te horen;

Ik roep ieder van Mijn herders bij zijn naam, maar zeer weinigen horen Mijn Stem ... Ik stik, Ik verstik als Ik zie dat ze alleen maar dode woorden hebben; hoor Mij, Ik heb, dochter, je geroepen om de juiste zaak te dienen, Ik heb je bij de hand genomen en je gevormd om te getuigen, Ik heb je de Waarheid getoond, Ik heb je ogen ontsluitend om te zien wie Ik gekozen heb op de Stoel van Petrus, en tot wie Ik eens gezegd heb: "gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal Ik Mijn Kerk bouwen; en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen; Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen: wat gij bindt op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn; wat gij ontbindt op aarde zal ook in de hemel¹ ontbonden zijn;"

Ik had deze man dit gezag verleend, en vandaag proberen jullie hem ten val te brengen en zijn herdersstaf te stelen zodat jullie regeren met de scepter van Leugen en Ondeugd; Petrus? Petrus-van-Mijn-Lammeren, Mijn geliefde herder, Ik weet hoe je hart verscheurd is en in stromen bloedt vanwege deze ondankbare en ontrouwe generatie; Ik weet hoe ze je ogen hebben veranderd in een bron van tranen; Ik weet hoe velen van je broeders je de rug hebben toegekeerd; dat zijn, Mijn beminde, die herders die niets weten, niets voelen, ze gaan allen hun eigen weg, elk achter zijn eigen belangen aan, Dwaasheid dienend in plaats van Wijsheid, Wellust in plaats van Armoede, Ongehoorzaamheid in plaats van Gehoorzaamheid;

vanaf Mijn Kruis staar Ik op allen die de wereld bevolken en Ik vertel jullie die vele landen bevolken, dat het Uur weldra

¹ Mt. 16: 18-19.

bij jullie is, de tijd is bijna voorbij, het duurt niet lang meer voordat jullie je nachten in tranen zullen doorbrengen, jullie, ontrouwe herders, herders die tegen Mij zondigen door trouweloosheid, jullie die Vrede roepen! wanneer er geen Vrede is; keer terug tot Petrus, jullie allen die afgedwaald zijn naar verschillende richtingen; dien Mij, waarom de Onheiligheid dienen? wees van Mij, niet van de Opstandeling, waarom zijn jullie zo bereid de Opstandeling te dienen? zelfs vreemdelingen, zelfs deze hebben naar Mijn Stem geluisterd en hebben Mijn Woorden begrepen; Mijn Beginselen zijn Heilig en Ik zeg jullie allerplechtigst dat Ze Heilig zullen blijven voor altijd en eeuwig;

dochter, lees Mijn Woord;

(De Heer wees mij aan wáár. Weer in Mattheüs 5:18-19.)

lees en schrijf: "Want Ik verzeker jullie; eer hemel en aarde vergaan, zal er niet één punt of komma van de wet afgaan voor het allemaal gebeurd zal zijn; Wie één van die geringste geboden ontkracht en dat de mensen leert, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen;"

kind, rust nu; verblijd Mijn Ziel met je kinderlijk geloof; kom, rust in Mij; Ik, de Heer, zegen je, bemin Mij;

Geprezen zij de Heer!

22 september 1989

(Boodschap van onze Heilige Moeder.)

beminde dochter, Abba bemint jullie allen;

Geprezen zij de Heer.

vertel Mijn kinderen dit: vrede zij met jullie; Mijn zonen en dochters, sta jezelf toe je open te stellen opdat Jezus jullie hart binnengaat en jullie geneest;

Mijn Boodschap vandaag zal jullie eraan herinneren wie Jezus is; Jezus is de Bron van Verheven Liefde, het Licht van de wereld; om jullie te redden verdroeg Hij het Kruis en sloeg Hij geen acht op de schande daarvan; Hij is zachtmoedig en nederig; kom en erken Hem als jullie God, want Hem erkennen is de volmaakte deugd; voel Hem, voel Zijn Heilige Aanwezigheid, leer hoe Hem als één van jullie te tellen, leer te zeggen: "wij, ons"; vergeet Hem niet nadat jullie gebeden hebben, heb Hem voortdurend in je hart, sluit Hem in jullie hart;

vat Onze Boodschappen niet op als dreigementen, Onze Boodschappen zijn Boodschappen van Liefde en Vrede en komen voort uit Gods Oneindige Barmhartigheid;

maak God blij door na te denken voordat jullie je lippen openen om wat dan ook te zeggen; sta niet toe dat jullie lippen jezelf veroordelen; laat alles wat jullie zeggen bewijzen dat jullie kinderen van God zijn met een geest van heiligheid, nederigheid en zuiverheid; wees ijverig in het dienen van de rechtvaardige zaak;

vandaag stel Ik jullie deze vraag, jullie die Mij horen: "bemin jij je naaste als jezelf?" Ik wil jullie eraan herinneren dat jullie zelfs in je zwakheid de volmaaktheid kunnen bereiken als jullie jezelf toestaan door de Heer te worden geleid; vertrouw je dagelijks aan Hem toe, offer Hem zonder vrees je wil; Hij

kent jullie capaciteit en zal nooit iets vragen dat jullie zou kunnen schaden; verhef jullie ziel door te bidden, groei in heiligheid, groei in de Liefde die God jullie zo overvloedig schenkt;

luister nooit naar de Opstandeling; laat geen lege ruimte in je hart die de duivel toestaat jullie te verleiden; blij uitsluitend in Geloof, Hoop en Liefde; laat dit jullie vrucht zijn die jullie hart vervult; God-is-onder-jullie om jullie ziel te voorzien van alles wat haar ontbreekt; de Wijngaarden van de Heer zullen zich vermenigvuldigen en Ze zullen voldoende vruchten voortbrengen om duizenden te voeden;

de Schepper bereidt jullie voor om het Nieuwe Tijdperk van Liefde binnen te gaan; zie jullie Schepper als jullie Heilige Metgezel, jullie Vader, jullie Echtgenoot, jullie Redder, jullie Raadsman; prijs de Heer om Zijn Barmhartige Oproepen, want Hij zegt: "Ik zal Mijn Oproepen vermeerderen en niet verminderen; Ik zal Mijn kinderen zeer dicht naar Mij toe trekken om ze te voeden met Mijn Eigen Hand; Ik zal Mijn Wet in hun hart prenten en zij zullen in Mijn Liefde blijven en geborgen zijn; Ik zal hen troosten als Ik hen terugleid naar Mij, terug naar de Waarheid, Ik zal hen voeden met echt Voedsel; dood zullen de dagen zijn waarop zegeningen niet welkom waren; Ik zal het lijkkleed verwijderen dat de doden bedekt en hen door Mijn Licht laten verrijzen;" Liefde zal terugkeren tot jullie als Liefde en temidden van jullie leven;

mediteer over Onze Boodschappen en leef volgens Onze Boodschappen; voel jullie geborgen, want Wij zijn met jullie allen; Ik zegen jullie en je families, bidt, en Ik zal met jullie meebidden;

kom, dochter;

24 september 1989

*Mijn ziel roemt in de Heer,
kom mij helpen U te horen, U te voelen,
opdat mijn ziel zich kan verheugen
in Uw Licht.*

beminde, voel je door Mij bemind; zondig niet meer; beoordeel alles wat je uit Mijn Mond hebt geleerd; moed, dochter; bedenk dat Ik naast je sta, en Ik vertel je in waarheid dat Mijn Woord dat aan jou is gegeven, zich zal verspreiden als een ochtendnevel;

sta Mij toe je dagelijks te gebruiken, sta Mij toe je Mijn Brandende Verlangens in te geven; Ik wil dat Mijn altaar constant in vuur en vlam staat voor Mij, je God; je bent aan Mij gebonden en toch was je nooit vrijer; vanaf het begin heb Ik je nooit tot iets gedwongen, Ik heb altijd je vrijheid gerespecteerd; herinner je hoe Ik je stap voor stap heb geleid, elke dag dichter en dichter naar Mij?

bid Mijn Vassula, en Ik zal je Mijn Kracht geven en de wil om standvastig door te gaan, want Mijn schouders zijn moe van het dragen van Mijn Kruis en Ik heb bereidwillige slachtofferzielen van Mijn Liefde nodig om Mij rust te geven en Mijn Kruis met Mij te delen; Ik bemin jullie allen op het dwaze af en Ik zou niemand van jullie verloren willen zien gaan; Ik heb behoefte aan edelmoedige zielen die Mijn Lijden met Mij delen;

begrijp je Mij nu, Mijn Vassula? de Weg naar Mij is smal en moeilijk, hij zal veel meer offers van je vragen dan je Mij nu geeft, maar Ik zal je helpen door te gaan; wees niet bang zoals je soms bent; Ik leid je tot heiligheid; Ik sta altijd voor je, werk Mij dus niet tegen; vertrouw je aan Mij toe, herinner je hoe Mijn Liefde

redt; verlang naar Mij en stel Mij op de eerste plaats, houd nooit op met bidden; geef de duivel geen houvast om je te verleiden; stop met twijfelen, want hoelang blijf je nog twijfelen?

bloem, Ik weet dat je breekbaar en zwak bent maar, geloof Mij, Ik draag je zwakheid op Mijn Schouders; Ik zal je de hele weg naar Mijn Huis dragen; Ik, je God, heb je aangenomen, nietwaar? zal Ik dan Mijn aangenomen kind in de steek laten alleen omdat het gebrek aan kracht heeft en nog steeds ellendig is? nooit; Ik heb je aangenomen om de Mijne te zijn en je bent nu werkelijk de Mijne, voel Mijn vreugde! Ik heb je opgevoed in tederheid en Ik heb je aanvaard zoals je bent, met al je zonden, je zwakheid en je fouten, om door jou aan heel de wereld te laten zien hoe Mijn Barmhartigheid van geslacht tot geslacht reikt en hoe Ik jullie, ondanks jullie zonden en onvolmaaktheden, geheel vergeef en bereid ben jullie allen aan te nemen als Mijn kinderen zodat jullie allen kunnen deelhebben aan Mijn Koninkrijk in de Hemel;

Mijn Liefde reikt van geslacht tot geslacht en zo zal dat altijd zijn; neem dan Mijn Hand en sta Mij toe jullie allen naar Mijn Huis te leiden; kom bij Mij zoals jullie zijn; Ik bemin je, Mijn kind; kom bij Mij zoals je bent en Ik zal jullie allen op Mijn Schouders dragen, met liefde, tot in Mijn Huis;

IXΘΥΣ 

26 september 1989

Mijn Heer?

Ik ben; twijfel nooit; onthoud, Ik ben het die de sleutels bezit van vele deuren; Ik

zal ze de één na de ander openen, elke deur op de juiste tijd, begrijp je dit, Mijn kind?

je hoeft je geen zorgen te maken, je hoeft je niet te haasten; Ik, de Heer, zal alles op de juiste tijd laten gebeuren;

IXΘΥΣ 

28 september 1989

Mijn Heer, het is niet zo gemakkelijk Uw gedachten te volgen. Ik wil welgevallig zijn in Uw ogen. Soms heb ik het gevoel dat U Zich voor mij verbergt. Komt het door mijn zonden dat U Zich verbergt?

Vassula, Mijn Liefde voor jou zal nooit ophouden; bid meer, laat Mij je eraan herinneren nu en dan de gebeden te bidden die Ik je gegeven heb; bid de psalm die Ik voor je gekozen heb;¹ sta Mij toe je zo nu en dan te gebruiken en wanneer Ik het wil; sta Mij toe vrij over je te heersen; wees dus niet bang, vertrouw nu volledig op Mij;

Ik heb je opgetild om met Mij te zijn en met niemand anders; Ik zal altijd al Mijn tegenstanders vernietigen die jou naderen, Ik zal nooit toelaten dat ze je in de war brengen en je gedachten van Mij afleiden; je bent nu en voor altijd de Mijne; kom tot Mij en aanbid Mij in Stilte; vertrouw nu volledig op Mij, dat verheugt Mij; vertrouw op Mij precies zoals Ik het je geleerd heb; mediteer in stilte, snak naar Mij, dat wil Ik graag! verlang naar Mij, snak voortdurend naar Mij, je God;

stop ermee om je steeds te verbazen, ben Ik niet de Heer der Heren? twijfel nooit aan Mijn Werk, Ik ken je capaciteit; bemin Mij dus grenzeloos, terwijl je je

¹ Ps. 86.

bereidwillig voor anderen offert; blijf Mij trouw; Mijn Geest rust op je en zal je altijd leiden; spreek tot Mij, waarom verwaarloos je Mij? zijn jouw beslommeringen belangrijker dan Mijn Aanwezigheid? leun op Mij, Ik bied je eindeloos vaak Mijn Schouder aan om op te leunen;

kom, Ik wil je met opgeheven gezicht en stralend van vreugde zien, zie wat Ik je gegeven heb! wees als een zonnebloem, keer je gezicht naar Mij en volg Mijn Licht; Ik verberg Mijn Gelaat niet voor jou! bloem! als je maar ophoudt je hoofd te laten hangen en naar Mij opkijkt zullen je zorgen van je afvallen; heb vertrouwen in Mij, offer Mij alles en Ik zal je helpen;

kom, al deze offers zullen niet tevergeefs zijn; je Jezus bemint je,¹ heb je Mij nu niets te zeggen? ...

Ja, mijn Heer, toch; ik wil U zeggen dat U voortdurend in mijn gedachten bent, de hele dag en de hele nacht, ik mediteer de hele nacht over U; ik eindig mijn dag met U in mijn gedachten en ik begin mijn dag met U in mijn gedachten. Mijn ziel klampt zich aan U vast.

verheug je dan! laat je hart en je ziel zich verheugen! je Koning kwam tot je in je naaktheid en je armoede, je Koning heeft je naaktheid bedekt met Zijn Liefde en Zijn Vrede en in Zijn Tederheid heeft Hij je majesteteitelijk getooid met Zijn meest kostbare Juwelen; heb Ik je hoofd niet getooid met Mijn Doornenkroon? heb Ik je niet Mijn Nagelen toevertrouwd? delen wij niet Mijn Kruis als ons bruidsbed? heb Ik je niet Mijn Schoonheid onthuld? Ik heb je gehuwd; spreek dochter!

Mijn Heer, wat ik ook zeg, het zal nooit voldoende zijn! Heb medelijden met mijn ellende, ik vertrouw op Uw liefde, ik zal blij zijn om meer te offeren.

open dan je oren en hoor Mijn bruiloftslied; Ik weet waarvan je bent gemaakt: stof en as; kom uit je mistroostigheid door je hoofd op te heffen, kijk Mij aan ... Ik ben Degene die je heeft doen opstaan, en Degene die je ziel rustig en stilhoudt; gehuld in Mijn Armen waak Ik over je ziel; Ik heb je alles gegeven om je ziel tot Mij te verheffen;

Ik heb je Mijn Oneindige Barmhertigheid getoond en je begunstigd, door je te drinken te geven uit Mijn Beker, is dat niet zo? probeer Mij welgevallig te zijn, dochter; zoek Mijn Wegen, Mijn Wegen zijn Heilig, let er op dat je over niets klaagt; Ik ben altijd dichtbij je geweest om je te leiden; kom altijd tot Mij in eenvoud van hart, Mijn Vassula, want je dagen op aarde zijn slechts een voorbijgaande schaduw, een oppervlakkige doorreis die voorbij zal gaan; niets op aarde is blijvend;

volg dus Mijn voorschriften en onderhoud Mijn Geboden; Ik heb je Mijn meest Kostbare Juweel toevertrouwd; bewaar Het, omhels Het en houd Het goed vast; Mijn Kruis van Vrede en Liefde zal de zoete kwelling van je ziel zijn; je ijver om Mijn Kruis te delen zou een gloeiende vlam in je moeten zijn, zoals in Mij; jouw vurig verlangen naar Mijn Kruis zou moeten groeien zoals het Mijne; nu moet je hebben beseft hoe Ik Mijn Liefde toon; ja, door je toe te staan te lijden;

ziel! Ik heb je dorheid veranderd in een stromende bron, je vijandigheid jegens Mij in tederheid, je onverschilligheid in ijver voor Mijn Kruis, je diepe slaap in heimwee naar je

¹ Er was een moment stilte.

Thuis en je Vader; verheug je, ziel! je Koning heeft het lijkkleed verwijderd dat je lichaam bedekte en Hij heeft je doen opstaan zoals Hij Lazarus heeft doen opstaan: om je te bezitten;

O Jezus, U bent werkelijk niet erg kieskeurig.

de keuze is aan Mij; Ik wil dat je Mijn Koninkrijk in de Hemel erft en met Mij deelt; elk Werk dat Ik doe is tot Mijn Verheerlijking;

kijk! je bent nu vrij, Mijn duif; Ik ben je Meester en je zult altijd naar Mij komen en in Mijn Heilig Hart zul je altijd rusten; Mijn Heilig Hart is je duiventil en je toevlucht, zie je? Ik heb je geleerd te herkennen Wie je Meester is en wat Hij van je verwacht; je Meester en je Koning verwacht nu liefde van je; kom, beantwoord Mijn Liefde; weerspiegel Mijn Liefde als een spiegel; Ik heb je geschapen uit Liefde, om Mij te beminnen; vergeet dit nooit ofte nimmer;

IXΘΥΣ 

29 september 1989

*Alleluja! De Heer buigt Zich neer
om naar mij te luisteren, telkens wanneer
ik roep,
mijn blik is op U gericht, mijn Heer,
ik mediteer onophoudelijk over U,
U bent mijn Voedsel, mijn Brood en mijn
Wijn,
ik heb niets meer nodig
in deze vijandige wereld,
mijn ziel hunkert naar U,
mijn lippen smachten naar U,
U bent mijn God die mij heeft gezocht
en mij in mijn ellende heeft gevonden,
sta mij toe in Uw Heilig Hart te blijven.*

afwijzing zul je van Mij nooit ervaren; telkens wanneer je komt om Mij te ontvangen, springt Mijn Heilig Hart op van vreugde; Ik heb Mij heel klein gemaakt in de kleine witte Hostie; door Mij te ontvangen aanvaard je Mij, en door Mij te aanvaarden op deze wijze, erken je De Waarheid; Ik en jij zijn dan één, je bent in Gemeenschap met Mij, wat is er zaliger dan samen te zijn met Mij, je God? welke ontmoeting is zuiverder en heiliger dan deze? Ik, je God, die jou, Mijn schepsel, ontmoet; Ik, je Verlosser, en jij, Mijn verlostte; Ik, Jezus, bemin je op het dwaze af; hoe konden sommigen van jullie twifelen aan Mijn Liefde en deze zuivere en heilige Liefde bezoedelen? hoe konden zo velen van jullie twifelen aan Mijn Heilige Aanwezigheid in de Hostie?

Mijn Heilige Eucharistie zou niet verspild of behandeld zijn alsof Ze niet heilig was; als jullie eens ten volle zouden begrijpen wat Ik jullie aanbied en Wie jullie in je ontvangen, dan zouden jullie Mij zonder ophouden zegenen; kijk! zelfs Mijn Engelen, die van boven op jullie neerzien, verlangen naar dit Maal dat jullie kunnen hebben, maar zij niet; en toch lijken velen van jullie Zijn Volheid niet te beseffen ...

Ik ben de Liefdesgevangene in elk Tabernakel, wachtend en hopennd jullie te zien komen; kom nader jullie allen, jullie die nog ronddwalen in deze wildernis, kom tot Mij zuiver en schoon; laat Mij Me in jullie verheugen; dus verblijd Mijn Hart bovendien door berouw en het erkennen van jullie zonden; zeg niet: "waarom biechten? Ik heb mijn biechtvader niets te zeggen", wees niet een van hen die het besef van de zonde hebben verloren; jullie zijn verre van volmaakt, en toch gedragen sommigen van jullie zich als waren ze

vlekkeloos en als hadden ze de volmaaktheid bereikt; wees nederig, wees nederig, jullie zonden kunnen gemakkelijk worden ontdekt als jullie oprecht van hart bidden en Mij vragen jullie te helpen ze te ontdekken;

gezegend zij die Mijn Wet gehoorzamen en Mijn voorschriften onderhouden en Mijn Heilige Sacramenten eren; gezegend al diegenen die tot Mij komen in vol Geloof om Mij te eten en te drinken; Ik ben Heilig, behandel Mij dus met Heiligheid, zodat Ik over jullie, op dit zo Heilige moment, Mijn genaden uitstort die jullie ziel zullen doen opleven; Ik verberg Mijn Rijkdommen niet, Ik geef Ze vrijelijk, zelfs aan de minsten van jullie;

kom, Ik verlang vurig bij jullie te zijn, haast je dus niet en wees niet ongeduldig in jullie gebeden; bespot vroomheid niet; denk na en mediteer over Mijn geboden; hoewel jullie Mij niet kunnen zien, zeg Ik jullie dat Mijn Hand rust op ieder van jullie, terwijl Ik jullie zegen en Mijn Adem achterlaat op jullie allen;

wees één;

IXΘΥΣ 

(Later:)

*Het is goed voor mij dat ik moet lijden,
zoveel te beter leer ik Uw wetten¹
kennen.*

Ik weet dat U mij uit Liefde laat lijden.

*U geeft mij Uw liefde met gulle hand
omdat U mij tot Uw kind hebt gemaakt.*

*Ik weet dat U diegenen loutert die U
bemint.*

U, Heer, bent een verterend Vuur!

Mijn Vassula, elke dag die voorbijgaat brengt je nader tot Mij; dag na dag geef Ik

je bewijzen van Mijn Liefde en bewijs Ik je dat Ik het ben die Mijzelf aan jou op deze wijze openbaar, maar jouw generatie tart jou; de plaag van deze generatie wordt Rationalisme genoemd, en Rationalisme is Dodelijk; Rationalisme komt van de Vorst van de Duisternis en al degenen die in de Duisternis leven hebben deze ziekte, naast andere ziekten; maar alles wat van Mij komt, komt van het Licht, en als Ik neerdaal naar Mijn uitverkoren zielen om deze duistere wereld, waarin jullie leven, te verlichten door hen, stoort Mijn Licht al degenen wier daden slecht zijn; Mijn Licht stoort hen zozeer dat zij bereid zijn te doden omdat hun slechtheid wordt blootgelegd en hun naaktheid voor aller ogen wordt onthuld; hun reactie verschilt niet zoveel van die van Adam en Eva die probeerden te ontsnappen en zich voor Mij te verbergen;

ja, Mijn kind van het licht, jij behoort Mij toe en dit is de reden waarom de Duisternis je vijand is en je vervolger; de kinderen van de Duisternis zullen altijd Mijn kinderen vervolgen; Mijn Licht stoort hen; het Uur van het Licht over jullie volkeren verschrikt deze mensen, omdat zij hun hele leven hebben doorgebracht met het stichten van onheil en het uitbroeden van rationalisme; het Uur van Licht is een ononderbroken kwelling voor deze duistere zielen die in graven rusten, maar Ik zal Mijn Licht op hen laten schijnen; Mijn Licht zal deze Duisternis doorboren en met Mijn Warme Stralen zal Ik alles laten herleven dat verwoest is; de Duisternis zal niet langer haar schaduw werpen over de volkeren; Mijn Licht zal hun tere knoppen tot bloei brengen en Mijn Stralen zullen hun bloesems openen, en de takken van de aarde zullen weer groen worden;

¹ Ps. 119: 71.

houd nooit op met bidden, Mijn kind;
Liefde bemint je eeuwig;

30 september 1989

*Ik zal mij voor altijd in Uw Liefde
verheugen,*

mijn Jezus, elk uur van de dag.

Ik zal niet ophouden Uw Liefde

en Uw Trouw te verkondigen,

*omdat Liefde is gevestigd om eeuwig te
duren*

en stevig is geworteld

in de Hemelen en op de aarde.

*Er zal een tijd komen waarin niemand
in staat zal zijn deze liefde te ontkennen!*

Mijn kind, leun op Mij en laat Mij
genieten van de liefde die jij voor Mij
koestert; ach dochter, alles wat Ik van je
vraag is liefde; ken Mijn Liefde, laat je
gebeden zijn als wierook, laat je hart
omgevormd worden tot een wierookvat,
behaag Mij en kalmeer Mijn
Gerechtigheid en Mijn Wonden die Ik
ontvang van Mijn beste vrienden; voel de
Liefde die Ik voor jullie allen heb; geloof
met een kinderlijk geloof; probeer het
nooit met je verstand te beredeneren,
want door zo te doen zul je alleen de
Sluier-van-je-Kindertijd die je ogen
bedekt verwijderen;

Mijn Mysteries moeten als Mysteries
worden gerespecteerd, en Mijn
Aanwezigheid zoals Ik die aan jou heb
gegeven is ook een Mysterie; het is Mijn
wens dat je Mij elke druppel liefde geeft
die je in je hart hebt, en Ik, op Mijn
beurt zal je hart blijven vullen uit het
Mijne; draag Mijn Kruis nu voor een
poosje en sta Mij toe te rusten;

Ik wil dat Mijn kinderen weten dat
door het versterven van jullie zinnen en
jullie lichaam, dit alles wordt benut door
Mij voor Hemelse Werk; Ik gebruik jullie

opofferingen om zielen uit het Vagevuur
te bevrijden; Ik verwarm de harten op
aarde voor hun bekering; Ik louter jullie
ziel; alles wat je Mij offert wordt
gebruikt tot genoegdoening; het
weerhoudt Mijn Gerechtigheid op te
vlammen om jullie te slaan, het kalmeert
Mij, het kalmeert Mij ... Mijn
Barmhartigheid is Groot;

*(Ik voelde de woede van de duivel die mij
aanvalt.)*

wees niet bang; Ik, de Heer, ben met je; Ik
laat je nooit een seconde alleen; het is
normaal dat de duivel tekeer gaat; als je
eens wist hoe hij degenen haat die Ik op
een speciale manier bemin, begrijp dan,
Mijn kind, waarom hij je aanvalt; maar Ik
bescherm je onder Mijn Mantel, Ik zal
hem je nooit laten aanraken, en daarom
dringt hij zo kwaadaardig die zielen
binnen die naar hem luisteren, en plaatst
deze slachtoffers op jouw pad om je te
achtervolgen en je¹ te vervolgen om je
tenslotte tot volledig zwijgen te brengen;
Satan is, door deze mensen als zijn wapen
te gebruiken, vastbesloten je tot zwijgen
te brengen, omdat jij als een trompet op
de daken van alle huizen bent die luid De
Waarheid roept, die jou met al Mijn
Gezag gegeven is;

Mijn kind, blijf haar uitroepen, blijf
haar uitschreeuwen zo luid als je kunt:
wees Mijn Echo, want jouw stem is Mijn
Stem, jij komt voort uit Mijn Mond, blijf
dus schreeuwen, schreeuw De Waarheid
naar de Volkeren! je hoeft niet bang te
zijn, Mijn vervolgers zullen allen
weggeblazen worden, want in
werkelijkheid zijn ze Mijn vervolgers en
niet de jouwe; de Leugen vervolgt De

¹ Dit deed mij denken aan mijn visioen van 29
januari 1989.

Waarheid, Duisternis het Licht, maar op het einde zal Ik, de Heer, zegevieren;

blijf dichtbij Mij, kleintje, wijd je aan Mij toe; sta Mij toe altijd in je te ademen, wees Mijn Hoofdsteen; heb Mijn Vrede; vermeerder je geloof, dat behaagt Mij; kom, wij, ons?

Ja, Heer; wij, ons.

2 oktober 1989

Jezus?

Ik ben; kom, Mijn kind, neem Mijn Hand en we zullen samen werken; Ik ben Wijsheid, je Leraar, wees dus alleen afhankelijk van Mij; leer dat niemand je betere kennis kan geven dan Ik, die de Heer ben; luister en schrijf:

schepping! ziel! jij die Mij leest, jij die Mij hoort, loof Mij, verheerlijk Mij, loof Mij van de ochtend tot de avond, prijs en verheerlijk Mij zonder ophouden, geef eerherstel voor hen die Mij nooit loven noch Mij verheerlijken; zegen Mij, aanbid Mij en verlang naar Mij, heeft niemand je verteld van de Lofzang van de Drie Jongelingen?¹ leer hem dan en verkondig dit aan de volkeren; de Geest van Waarheid is met jullie allen, Mijn kindertjes; Ik wil jullie eraan herinneren dat Ik God ben tot wie jullie komen om te ontmoeten en te bidden; omdat Ik een levende God ben, voel Ik het als jullie bij Mij komen met een lippengebied; Ik wil dat jullie naar Mij verlangen ... verlang naar Mij, verlang naar Mij, hunker naar Mij, zoek Mij met passie, heb geen ander verlangen dan naar Mij, verlang ernaar om in voortdurende verbinding met Mij te zijn, verlang Mij een genoeg te

doen, verlang Mij te voelen en Mij te horen, verlang naar Mijn Aanwezigheid, laat niets van deze wereld jullie bedriegen; want als de wereld jullie haat, bedenk dan dat ze Mij vóór jullie heeft gehaat;

stel Mij op de Eerste plaats, verwond Mijn Heilig Hart niet door Mij te verwaarlozen; dichtbij Mij zullen jullie Mijn Liefde voelen, Mijn Vrede; en deze Hemelse eensgezindheid die Ik met Mijn Engelen heb kan ook die van jullie zijn als jullie dicht bij Mij komen; Ik bemin jullie allen met een eeuwige liefde, een liefde die jullie hier op aarde niet kunnen begrijpen; kom en Ik zal jullie laten zien, als jullie het willen, wat Waar Leven in God betekent; Ik zeg jullie plechtig dat ieder die leeft in Liefde, in Mij jullie God leeft en Ik leef in hem;

ontwaak uit jullie slaap, wordt wakker uit jullie diepe slaap en bedrieg jezelf niet door te zeggen: "maar ik bemin de Heer en Hij weet het, Ik heb Hem altijd bemind en dus is mijn geweten zuiver", vandaag zeg Ik jullie naar Mij terug te komen; als jullie vragen, "maar hoe moeten wij terugkeren?" zal Ik jullie zeggen, door je te bekeren; en als jullie zeggen, "maar we zijn al bekeerd, hoe moeten we ons bekeren?" dan zal Ik jullie zeggen, door naar Mij te verlangen, door naar Mij te hunkeren; zoek Mij, de Heilige; kom Mij aanbidden; laat Mij jullie erfdeel zijn, jullie Heilige; laat jullie ogen overlopen van tranen van liefde in Mijn Aanwezigheid;

wees waakzaam, wees waakzaam, als jullie wisten hoe veel alarmerender het is de oorzaak van jullie zonden niet te kennen, jullie zonden niet te voelen en het gevoel voor wat goed is en wat kwaad is te hebben verloren! weersta de tactiek van de duivel; wees waakzaam in jullie gebeden, wees in constant gebed tot Mij;

¹ Te vinden in het boek van Daniël 3: 52-90.

bid zonder ophouden, laat Mij voelen dat jullie voortdurend naar Mij verlangen: een voortdurend gebed, een gebed dat uit jullie hart komt, is Het Verlangen van God, Mijn beminden; als jullie willen groeien in Mijn Liefde, dan weg met jullie lusteloosheid en jullie lippengebieden, in voortdurend gebed zijn betekent naar Mij verlangen, jullie Heer; probeer Mijn Boodschap te begrijpen; verlang met vreugde naar Mij; verlang naar Mij met jullie hart en niet met jullie lippen; laat Mij jullie horen uitroepen: "Abba!"; kom dus weer bij Mij als kleine kinderen, kom terug naar Mij en vraag Mij met jullie hart, zoek Mij met jullie hart, kom tot Mij en offer Mij jullie hart; Vroomheid zal jullie ziel mooi maken; dwaal niet af van de Waarheid, want de Waarheid is Liefde, kom dus vol liefde tot Mij en put uit Mijn Hart; wees in de Waarheid, leef in de Waarheid door ononderbroken naar Mij te verlangen; doe dit alles opdat jullie kunnen leven;

in deze laatste dagen stort Ik Mijn Geest van Genade uit over de gehele mensheid, hebben jullie niet gemerkt dat Ik zelfs aan de geringsten geef? Mijn Geest van Genade wordt over jullie generatie uitgestort om jullie te leren Mij te beminnen; Ik kom als de Herinnering aan Mijn Woord; Ik kom om deze duisternis te verlichten met Mijn Licht; Ik kom om jullie te waarschuwen en wakker te schudden uit jullie diepe slaap; Ik kom niet met woede, Ik kom met Liefde, Vrede en Barmhartigheid om het doodskleed te verwijderen dat jullie volkeren omhult; Ik kom om jullie eraan te herinneren dat Ik Heilig ben en dat jullie heilig moeten leven; Ik kom om jullie eraan te herinneren en te leren hoe jullie moeten bidden; Ik heb jullie alles gegeven om jullie ziel tot Mij te

verheffen en Mijn Koninkrijk met Mij te delen;

Ik kom naar jullie als een Bedelaar die jullie smeekt; Ik kom naar jullie als Wijsheid, die jullie weer helemaal opnieuw de kennis van de Heiligheid leert; met grote vurigheid bied Ik jullie Mijn Hart aan, en met grote nederigheid bied Ik jullie Mijzelf elke dag aan als jullie dagelijks Brood; Ik geef jullie Voedsel om naar hartenlust te eten, en tot verzadiging toe; kom dus naar Mij, kom terug bij Mij en prijs Mij, jullie God;

Ik zegen jullie allen en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; Liefde bemint jullie allen; wees één;

IXΘΥΣ 

5 oktober 1989

Mijn Jezus?

Ik ben; vrede, Mijn kind; we zullen samen werken; ontvang Mijn Woord¹ en schrijf het dan op;

(Ik open bij Joh. 10:14-16.)

schrijf: "Ik ben de Goede Herder, Ik ken de Mijnen en de Mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken, Ik geef Mijn Leven voor Mijn schapen; en Ik heb nog andere schapen die niet van deze Kudde zijn, en ook die moet Ik leiden; ook zij zullen luisteren naar Mijn Stem en er zal slechts één Kudde zijn en één Herder"; dan zal deze aarde schitterend worden; Ik zal Eenheid en Vrede verspreiden en de aarde zal weer worden zoals vroeger met nieuwe dingen;

¹ Jezus bedoelt door de Schrift.

(Ik stond op en kuste Jezus op Zijn rechterwang. Ik deed dit op het beeld van het Heilig Hart dat voor mij stond. Met mijn hart zag ik Jezus naast mij zitten, en direct nadat Ik Hem had gekust, hief Hij Zijn Hand op om Zijn Wang aan te raken, precies op de plaats waar ik Hem had gekust, kijkend als een Gelukkig Kind. - Jezus vroeg mij deze episode op te schrijven.)

Mijn beminde, het is om je te laten zien hoe Ik alles voel; kom, Mijn kind, laten we samen zijn, laten we onafscheidelijk zijn;

7 oktober 1989

(Turijn – Onze Lieve-Vrouw van de Rozenkrans)

vrede zij met je; zeg Mij dit na:

“Jezus, ik bemin U; Jezus, vergeef mijn zonden; Jezus, bevrijd mij van mijn twijfels; Jezus, sta het kwade niet toe mij te naderen;”

(Onze Heilige Moeder.)

bloem, door Jezus te beminnen worden Zijn Wonden verzacht; Liefde bemint je;

8 oktober 1989

(Turijn – zondag)

Ik heb de Basiliek van de Heilige Lijkwade bezocht. Na te hebben gebeden en met Jezus te hebben gesproken, gingen we naar buiten en ik voelde een immense vreugde in mij. Ik prees de Heer omdat Hij mij Zijn grote Liefde had getoond, een liefde die ik in al deze afgelopen jaren nooit had gekend. En op dat moment werd ik omringd door een sterke wierookgeur. Mijn

vreugde werd nog verdubbeld door Zijn teken.

We wandelden naar de Kerk van de Heilige Dominicus, waar twee jaar geleden mijn nicht een verschijning had van onze Heilige Moeder, boven de zijdeur van de kerk, om ons naar binnen te roepen aangezien 't het feest was van Onze Lieve-Vrouw van de Rozenkrans wat wij toen niet wisten. We waren al vroeg voor de Mis en terwijl we daar zo zaten, aanbad ik Jezus. Ik sprak tot Hem in het Frans. Toen ik dit besepte zei ik in het Engels: "Waarom spreek ik tot U in het Frans? Ik zal in het Engels tot U spreken". Onmiddellijk zei Jezus tegen mij: "Ik heb liever dat je met je hart tot Mij spreekt". En Hij overgoot mij met Zijn Wierookgeur.

9 oktober 1989

vrede zij met je; bid voor hen die nog steeds proberen 's nachts Mijn Wijngaard te vernielen; bid, Mijn Vassula, dat Mijn woede om deze zielen afneemt; Ik heb Wonden die de Gerechtigheid van Mijn Vader doen opvlammen ten gevolge van alle misdaden van deze generatie; als Hij ziet hoe ze Mijn Offer van Verzoening behandelen en hoe gekneusd, gezeseld en verscheurd Mijn Lichaam is, is Zijn neiging groot om de volkeren uiteen te drijven en hen terug te brengen tot een hoop stof; zelfs Mijn Engelen sidderen om wat de hele aarde kan overkomen; Mijn Abba betoont alleen medelijden vanwege de weinige zielen die offers brengen en Mij beminnen;

ach Vassula! Mijn smarten zijn groot; kleine ziel, Ik bemin je hartstochtelijk; Ik louter en zuiver edelmoedige zielen, zielen die bereid zijn voor anderen eerherstel te geven en uit te boeten; Ik heb slachtofferzielen nodig om slachtoffers van Liefde te worden,

slachtoffers van Mijn Lijden, slachtoffers die zichzelf versterven, slachtoffers die bereid zijn Mijn Kruis te delen; Ik heb edelmoedige zielen nodig die bereid zijn te worden omgevormd door Mijn Eigen Hand tot levende kruisbeelden; hoe anders zou Ik de Hand van Mijn Vader ervan kunnen weerhouden jullie te slaan?

de wereld moet veranderen, zich bekeren en heilig leven; Ik zal niet langer toestaan dat Mijn Heilige Naam wordt ontheilgd; Mijn Lijden wordt herhaald in Mijn Mystieke Lichaam en Ik lijd evenzeer als toen Ik in Mijn Lijden leed; Ik betreed, dochter, herhaaldelijk dezelfde weg naar Calvarie; elk uur weer word Ik opnieuw gekruisigd; Ik die Liefde Ben, verdien Ik dit alles?

Adem over ons om slachtoffers van liefde te worden en in staat te zijn voor anderen uit te boeten, Heer Jezus.

Mijn kinderen, jullie kunnen Mij verlichting schenken door jullie liefde; bemin Mij en doe boete, vast en offer; al deze dingen houden de woede van Mijn Vader tegen; Vassula, sta Mij toe je te vullen, sta Mij toe je te gebruiken; oh dochter ... je tranen troosten Mij; Mijn bloem, laat je tranen overvloeien in de Mijne en één zijn; als Mijn Vader jouw tranen in de Mijne zal zien, zal Hij gekalmeerd zijn;

Ik, Jezus, zegen je, Ik zegen alle heilige voorwerpen die jullie thuis hebben;¹ herhaal dit!²

O, wat zal ik U graag troosten!

¹ Ik zei tegen Jezus: "O, hoezeer verlang ik U te troosten".

² Jezus riep als verbaasd uit: "herhaal dit". Ik voelde dat Zijn Heilig Hart opsprong van vreugde.

ach Vassula, je troost Mij door je wens om Mij te troosten; Ik heb je geschapen om Mij te troosten, Ik heb je geschapen om Mij rust te geven, Mij te beminnen en met Mij Mijn lijden te delen; denk eraan, Ik ben spoedig bij je;

IXΘΥΣ 

10 oktober 1989

Mijn ziel verlangt vandaag hevig naar U.

*Ik heb U mijn hart en mijn ziel
gegeven om te worden gevormd:
mijn Heer is tot mij gekomen
in al Zijn Heerlijkheid en Majesteit
om mijn ziel tot Zich te verheffen
om mij Zijn grote Liefde en Barmhartigheid
te tonen,*

*Hij heeft mij met tederheid omhoog
geheven
om aan alle Volkeren Zijn Oneindige Liefde
en*

*Barmhartigheid te verkondigen.
Zijn Liefde is Eeuwigdurend.*

bemінде, blijf klein om gemakkelijk in Mijn Heilig Hart te kunnen wegkruipen; Liefde bemint je; luister en schrijf:

vrede zij met jullie allen; Ik ben Vrede, Ik ben Liefde; Ik kom tot jullie volk vanuit Mijn Grenzeloze Barmhartigheid om Mijn Wijngaard ook in jullie land uit te breiden opdat zijn Velden genoeg vruchten voortbrengen om jullie stervende volk te voeden; Mijn Goddelijke Werken verspreiden zich over deze aarde en ze zijn allemaal goed omdat Zij aan elke behoefte op de juiste tijd voldoen; luister naar Mijn Stem vrome kinderen, en bloei zoals de bloemen bloeien wanneer de lente komt, bloei door Mijn Stralen van Puur Licht dat over jullie wordt uitgegoten;

Ik vul de duisternis van jullie volk met zegeningen; Ik wil jullie arme ziel genezen, Ik wil jullie vermoeide ziel laten rusten; werp je dus in Mijn geopende Armen; Ik ben jullie Redder die jullie oproept om naar Mij terug te keren; zie Mijn kinderen, de geest van lusteloosheid heeft vele volkeren met een sluier bedekt en velen van hen in een diepe slaap achtergelaten, en Ik, van boven, kijk naar dit alles met doodsangst en pijn; vandaag ben Ik, de Heer, op zoek naar jullie hart want wat Ik nodig heb is liefde, een beantwoording van liefde ...

kom, kom bij Mij met eenvoud van hart, zoals een kind met vertrouwen bij zijn vader komt; kom ook bij Mij, terwijl je Mij jullie zwakheid toont en Mij over jullie problemen vertelt, laat jullie Vader in de Hemel jullie horen ...

Ik ben Liefde, de Verheven Bron van Liefde, die hunkert naar een beantwoording van Liefde; sla Mijn smeekbede niet af; weiger wel de bekoringen rondom jou, Mijn kind; geef Satan geen houvast; als je eens wist hoe dicht Ik bij je ben en hoe Ik verlang om je ziel tot Mij te verheffen en je met echt Voedsel te voeden!

probeer Mij te begrijpen, probeer te ontdekken wat Mijn Wil is; wees hier niet alleen om je nieuwsgierigheid te bevredigen, wees hier om te leren; vergroot de ruimte van je hart alleen voor Mij om Mij toe te staan in jou Mijn Thuis te maken; verstik Mijn Geest in jou niet door onzedelijkheid, rationalisme, egoïsme en andere zonden; verstik Mij niet, laat Mijn Geest in jou ademen en sla je ogen op naar de Hemel en bid in stilte zoals Ik tot Mijn Vader gebeden heb;

bid met je hart ... en Hij zal naar je luisteren;

bid met liefde ... en Hij zal je niet afwijzen;

bid met Geloof ... en Hij zal je smeekbede niet afslaan;

alles wat je doet, doe het met liefde voor Liefde; Ik zal niet stil en onbewogen blijven of je geen antwoord geven op je smeken want Ik ben vol Barmhartigheid en vol Tederheid;

Ik ben de Goede Herder, die tussen het puin naar Zijn lammeren en Zijn schapen zoekt; Ik kom je zoeken met Mijn Hart in Mijn Hand om Het je aan te bieden; Ik kom je zoeken in je armzaligheid om je er opnieuw aan te herinneren dat je niet vaderloos bent en dat jullie Mij allen toebehoren; Ik kom jullie eraan herinneren dat er in het Huis van Mijn Vader een plaats is voor jou, Mijn kind¹... een plaats die jou toebehoort ... Mijn Ziel verlangt naar jou ... Mijn Ziel is ongelofelijk verdrietig telkens wanneer er voor de eeuwigheid een plaats leeg blijft ... Ik, de Heer, breng jullie de Hemel in Mijn Handen,² als een geschenk voor jullie, om Het jullie aan te bieden, maar Mijn vijand wil voorkomen dat jullie Het ontvangen;

zo vaak gebruikt hij arme zielen om Mijn Stem tot zwijgen te brengen, de Genaden van Mijn Heilige Geest af te wijzen en op die manier Mijn Lichaam onherkenbaar te verminken; terwijl achter een Wolk van Duisternis deze zielen Meesters van het Kwaad en van de IJdelheid worden, ze weigeren Mijn Wegen te begrijpen; deze mensen drukken zwaar op Mijn Hart; onbevreesd komen zij bij Mij met niets, met lege handen; ze drijven de spot met

¹ Jezus zei dit zeer bewogen.

² Ik zag in een innerlijk visioen Jezus, met in Zijn Handen een stralende, lichtende globe, die mij herinnerde aan de lichtglans van de Aartsengel Michaël.

Mijn Belofte, zij plaatsen weer een rietstok in Mijn Rechterhand en beschimpen Mij, dan weer trekken ze hem uit Mijn Hand om ermee op Mijn Hoofd te slaan, dan weer vallen ze op de knieën om Mij te huldigen opdat de mensen buiten de Kerk goed over hen spreken; die heiligschennis kruisigt Mij elke dag opnieuw, ze slepen Mij herhaaldelijk naar Calvarië, ze haten Mij zonder reden, ach, Mijn kinderen ...

deze mensen hebben Mijn Ogen en de Ogen van Mijn Moeder tot een eeuwige waterbron gemaakt; luister naar Mijn Schreeuw vanaf Mijn Kruis, want ontelbare menigten vallen voortdurend in het eeuwige vuur; luister naar de Geest die Leven brengt;

jullie volkeren zijn grof van hart geworden en hebben de bron van Kennis verloochend; richt jullie ogen op Mij! hef jullie hoofd op tot Mij! kom, neem Mijn Licht in jullie op, sta Mij toe jullie lijkkleed, dat jullie volkeren omhult te verwijderen; Ik ben de Hoeder van jullie ziel en van jullie hart, die jullie smeekt om een beantwoording van liefde; om een liefde zonder eigenbelang, sterf aan jezelf en sta jullie hart toe door de Geest te worden geleid en de Geest zal jullie leiden tot de Waarheid, tot Mijn erkenning; luister naar Mijn Stem, de Stem van Mijn Geest; vermeerder jullie gebeden en leef heilig, wees heilig want Ik ben Heilig;

als Mijn Huis vandaag in puin ligt door het atheïsme dat in zo vele harten¹ regeert, komt dit doordat jullie generatie Mij een plaats in hun hart weigert; Ik kom en vind geen liefde, geen geloof en geen hoop; Mijn Huis is een ruïne; gereduceerd tot een hoop puin door

Rationalisme, Ongehoorzaamheid en IJdelheid; Mijn prachtige weiden van vroeger zijn nu dor vanwege de Grote Geloofsafval die Mijn Heiligdom is binnengedrongen;

de Gehoorzaamheid ontbreekt; Ik heb Mijn herdersstaf geheel aan Petrus gegeven om Mijn lammeren te leiden tot aan Mijn Wederkomst, maar in hun verdorvenheid en uit eigenbelang en niet voor Mijn belang, hebben ze Mijn herdersstaf in tweeën gebroken en daarna versplinterd ... de Broederlijkheid werd verbroken, Trouw vernietigd en bij de Fonteinen van Liefde, Vrede en Eenheid, Fonteinen die eens bestonden ligt Mijn Kudde dood op stapels; alles wat Ik van deze herders vraag die Petrus de rug toe keren is zich te buigen en hun Fout te erkennen; Ik wil dat zij de rustplaats bereiken die Ik voor hen heb; Ik wil niet dat zij als sterren vallen, de een na de ander; als ze toch eens wilden luisteren naar wat de Geest vandaag tot hen zegt; Ik zal hen niet aan hun geloofsafval herinneren noch aan de Wonden die Ik van hen ontvang;

bid voor deze priesters, Mijn liefde voor hen is Groot maar evenzeer Mijn lijden dat zij Mij tegenwoordig aandoen; bid dat ze zich buigen en elkaar de voeten wassen met nederigheid en liefde;

Ik, jullie Heer Jezus Christus, slaak Mijn Zuchten van Liefde op jullie voorhoofd en met Grote Liefde zegen Ik ieder van jullie opdat jullie één worden zoals de Heilige Drie-Eenheid Eén en Dezelfde is; jullie ook, wees één onder Mijn Heilige Naam;

¹ Toen Jezus dit zei was Hij buitengewoon bedroefd.

Heer, ik dank U dat U mij gered heeft. Ik bemin U en aanbid U en U alleen, mijn God.

IXΘΥΣ 

22 oktober 1989

ach, laat Mij dit dikwijls horen, laat je hart tot Mij spreken; kom over Mij mediteren, mediteer over Hem die de Weg, de Waarheid en het Leven is, kom om beschouwend te aanbidden, want dit is wat Mij behaagt; Ik en jij, jij en Ik, van aangezicht tot aangezicht in totale stilte; Ik, terwijl Ik Mijn Schoonheid aan jou onthul, en jij Mij prijst;

leer dat Mijn Hart smacht naar iedere ziel; Ik heb jou nu naar Mij teruggehaald, maar hoeveel meer zielen zal Ik terug moeten brengen!

kom rusten in Mijn Hart en sta Mij toe in het jouwe te rusten, Liefde bemint je;

*Heer! hoezeer bemin ik U,
hoezeer verlang ik naar U,
hoezeer hunker ik naar U,
hoezeer heb ik U nodig!*

eindelijk vrij!¹

(Hier jubelde ik het uit van vreugde!)

17 oktober 1989

(Griekenland – Rhodos)

Mijn Heer?

Ik ben; bedenk wie het is die je leidt; pas je aan Mij aan, vraag altijd met je hart, en het zal je gegeven worden; gebeden die uit je hart komen zijn als een zoete melodie in Mijn Oren;

(In de ene week dat ik in Rhodos was, organiseerden de mensen die deze openbaring volgen twee gebedsbijeenkomsten met de plaatselijke Katholieke en Orthodoxe priesters. Laten we zeggen dat Sint Franciscus en Pater Pio samen met de Heilige Basilius, geleid door onze Moeder van Altijddurende Bijstand, deze onverwachte bijeenkomsten hebben georganiseerd. De ene werd gehouden in de kerk van Sint Franciscus en de andere in de Grieks-Orthodoxe kerk van Annalypsis.)

Vader? Ik heb de roep uitgeschreeuwd zoals U mij gevraagd heeft in de Boodschap van 30 september. Ik heb de Waarheid uitgeschreeuwd.

kijk, Mijn kind, raak niet in verwarring, want Ik ben de Allerhoogste en van boven daalt Mijn Woord op je neer; Ik kom om Mijn Kerk te vernieuwen; onthoud dit altijd: geen macht uit de hoogte of uit de diepte kan ooit Mijn Kerk vernietigen; Mijn Kerk zal door Mij weer hersteld worden; Mijn Vassula, jij bent niets, helemaal niets, en toch kan Ik je gebruiken; door uit te schakelen wat "jij" is kan Mijn Geest spreken en in jou handelen; Mijn Geest in jou zou geen mededinger moeten ontmoeten; wees niet bang, zelfs wanneer Mijn Geest een mededinger aantreft, zal Ik er altijd voor zorgen dat die mededinger wordt vernietigd;

vertrouw jezelf elke dag aan Mij toe en wees bereid Mijn Wil te doen en laat de rest aan Mij over, je God;

23 oktober 1989

¹ Jezus zei dit met grote vreugde.

Heer?

Ik ben; twijfel nooit; hoe heb Ik je lief! dit kleine geloof dat je Mij schenkt is als een bosje bloemen dat dagelijks door jou aan Mij wordt aangeboden; Ik ontvang het op deze wijze,¹ Mijn kleintje, weiger Mij niets; wees niet snel boos net als Ik, je God; wees alleen snel in het goed doen, wees Mij trouw; beminde van Mijn Ziel, jij die Mij je wil wilde offeren, je ziel en je hart, vrees niet want je bent in de Handen van je Vader en wat is er heerlijker dan samen verbonden te zijn? weiger Mij niets, wis jezelf volledig uit, opdat Ik helemaal zichtbaar kan worden, blijf klein opdat Mijn Macht elk deel van jou in beslag kan nemen; versterf je "zelf" elke dag en wees niets opdat Ik alles kan zijn;

geloof in Mij met een kinderlijk geloof opdat Ik op die manier kan worden verheerlijkt en je kan gebruiken wanneer Ik wil; alles wat Ik van je vraag is liefde, liefde, liefde; alles wat je met liefde doet in Mijn Naam verheerlijkt Mij en zuivert jou; evangeliseer met liefde voor de Liefde; ga dagelijks Mijn Heilig Hart binnen en sta Mij toe in het jouwe te rusten; wees in Vrede, want Ik ben Vrede; Ik beloof je dat Ik je dagelijks Mijn Brood zal aanbieden; Ik, Jezus, bemin je en tel nu elke minuut om je ziel bij Mij te brengen;² Ik, de Heer, zegen je;

Ik zegen U ook, mijn Heer en Verlosser.

25 oktober 1989

¹ Jezus bedoelt als ik dagelijks tot Hem kom en Hem mijn hand laat gebruiken.

² Jezus bedoelt hier, in de Hemel.

(Onze Heilige Moeder, voor de gebedsgroep:)

Mijn Vrede is met jullie, ecclesia zal herleven;

kom, wees de Heer welgevallig en biedt jezelf dagelijks aan Hem aan; sta Hem toe jullie in godvruchtige kinderen te veranderen, in kinderen van Licht; verander jullie leven door jezelf los te maken van de wereldse dingen, want, Mijn kleinen, jullie zijn slechts voorbijgaand in deze wereld; Ik herinner jullie er voortdurend aan dat jullie ziel eeuwig zal leven en Ik waarschuw jullie herhaaldelijk om jullie leven te veranderen;

wat wil God van jullie? en wat is het beste dat je kunt doen? God wil jullie dagelijkse zelfverloochening, een volledige zelfverloochening, om jullie om te vormen tot een volmaakt wezen; het beste is dus te gehoorzamen aan Gods Wil door Hem jullie wil te offeren; zoek Hem, zoek alles wat Hem is; Ik smeed jullie, luister niet naar de influisteringen van de duivel, verhef jullie ziel door een voortdurend gebed; Ik bemin jullie, kinderen, en mijn Ogen laten jullie geen moment los;

leer uit onze Boodschappen het goede te doen, laat Onze Boodschappen jullie arme ziel voeden en jullie terugleiden naar Kennis, laat ze jullie leiden naar de Heilige Schrift en naar de Waarheid en het Leven; Ik wil jullie redden uit de strikken van de duivel; Ik wil jullie ziel verheffen tot een hoger niveau van gebed;

vanavond, Mijn kinderen, zal Ik voor jullie allen ten gunste spreken bij de Vader op een zeer speciale wijze; jullie moeten weten dat jullie door Zijn Goedheid veel genade kunnen verkrijgen, jullie moeten weten hoe

eindeloos rijk Hij is aan Genade; verlang naar de Heer, honger altijd naar de Heer; ontdoe je van al je zorgen door ze aan Hem te offeren, vertrouw Hem;

vergroot Zijn Koninkrijk met jullie liefde voor Hem en voor jullie broeders; vergeldt kwaad met liefde, laat liefde het belangrijkste zijn in jullie leven, laat liefde jullie wortel zijn; wees je bewust van jullie gedachten, veroordeel elkaar niet, want jullie wegen zijn NIET die van de Heer; probeer de Heer te behagen door nederig te zijn zonder enig oordeel over anderen, Gods Liefde wordt ook aan de minste van jullie geopenbaard;

ga heen in vrede, geliefden, ga jullie woningen binnen zonder Ons buiten te laten, neem Ons met je mee; leer Onze Heilige Aanwezigheid te voelen; leer "wij" te zeggen in plaats van "ik", "ons" in plaats van "mij"; Ik zegen jullie allen; wees één, zoals de Heer het verlangt; wees niet verdeeld, want in de Hemel zijn jullie één;

wees in Vrede en leef in Vrede;

26 oktober 1989

Heer? Ik voel mij als een bootje zonder roeiriemen.

Ik ben; bloem, Mijn Pad is recht maar smal, en zeer weinigen vinden Het; Mijn kind, maak je niet telkens zo ongerust als Ik je snoei; Ik snoei je om sterker te worden en veel meer vruchten voort te brengen; Ik wil je vruchten vermenigvuldigen; Ik weet dat je Mij probeert te zeggen: dat Ik je te dikwijls snoei;¹ Ik weet wat het beste voor je is, Mijn kind; heb jij Mij niet zelf je vrijheid aangeboden?

¹ Dit deed mij glimlachen.

Ja, ik heb U voor eeuwig mijn vrijheid aangeboden.

Ik gebruik wat je Mij hebt aangeboden, ziel; Ik gebruik je wil niet tenzij je hem Mij offert; vertrouw Mij, heb altijd vertrouwen in Mij want Ik ben zeer Zachtmoedig; houd vol, Mijn kind, en wees ijverig in het dienen van de goede zaak, wees vurig in het bekeren van andere zielen; blijf klein en vraag Mij altijd om raad voordat je een beslissing neemt, hulp zal je altijd worden gegeven van boven;

(Later:)

Mijn Vassula, teken drie ijzeren staven met een kop aan de bovenkant



zij vertegenwoordigen de Rooms-Katholieken, de Orthodoxen en de Protestanten; Ik wil dat ze buigen en zich verenigen maar deze ijzeren staven zijn nog erg stijf en kunnen niet uit zichzelf buigen, dus zal Ik naar hen moeten komen met Mijn Vuur en door de kracht van Mijn Vlam zullen ze zacht worden om te buigen en gevormd worden tot één solide ijzeren staaf, en Mijn Heerlijkheid zal de hele aarde vervullen;

IXΘΥΣ ☩

bid dikwijls dit gebed tot de Heilige Geest:

kom Heilige Geest,
kom door middel
van de machtige voorspraak
van het Onbevlekt Hart van Maria,

Uw Beminde Bruid;
amen;¹

met dit gebed zal Mijn Heilige Geest Zich haasten om over je te komen; bid dat Mijn Heilige Geest over jullie komt;

Brood aan om je in leven te houden en Ik bied je Mijn Geur aan om je te herinneren aan Mijn voortdurende Aanwezigheid; dochter, Ik en jij zullen samen voor eeuwig verbonden blijven;
kom;

30 oktober 1989

bloem, Mijn Liefde bied je Haar Geschenk aan: Mijn Lijden; Mijn Lijden; ga er doorheen en behaag de Vader zoals Ik Hem behaagd heb; Ik bemin je hartstochtelijk en dit is de manier om Mijn Liefde aan de zielen te tonen; sta Mij toe je gids te zijn en je te leiden op het Pad van Mijn Lijden;

Ik leer de zielen Dit zonder klachten te verdragen, en aan ieder geef Ik naar haar vermogen; Vassula, leer: er is maar één weg om de volmaaktheid te bereiken: de Weg van Mijn Lijden en dat is, Mijn Kruis; verdraag Het met liefde, verdraag Het met geduld, omhels Mijn Kruis, Mijn kind, alles zal spoedig voorbij zijn en zul je dichtbij Mij zijn; aanbid Mij, aanbid Mij, Ik zegen je;

(Later:)

*Heer, red ons in Uw liefde,
laat Uw Heilig Gelaat
glimlachen naar hen die U beminnen.
Onze Beschermmer, kom naar Uw Abels.
Wij hebben U nodig.*

kom, Mijn kind, blijf dichtbij Mij, met Mij gehuwd; begrijp wat Ik je heb aangeboden, Ik heb je Mijn Hart en Mijn Liefde aangeboden; gehuwd met Mij, bied Ik je alles aan wat Ik heb; Ik bied je nu en dan Mijn Beker aan; Ik bied je Mijn

31 oktober 1989

geliefde, vrede zij met je; luister naar Mij: Ik geef met liefde les; Ik heb je met Wijsheid lesgegeven, Ik heb je opgetild en gevormd; blijf in Mijn gunst en leef volgens Mijn scholing; alles zal van Mij komen, blijf onwankelbaar ten opzichte van Mijn Lessen;

Mijn Vassula, kalmeer de Woede van Mijn Vader door Hem te behagen, door kwaad met liefde te vergelden; kalmeer Zijn Woede vanwege deze slechte generatie met je liefde; laat Mij in jou openbaar worden zodat jij de Blijde Boodschap uitdraagt met liefde voor Liefde; God-is-met-je, Mijn kind; jou is opgedragen om het evangelie te verkondigen; Ik kies zwakheid om Mijn Macht te tonen en armoede om Mijn Rijkdommen en Wijsheid te tonen; maak nooit enige aanspraak voor jezelf; blijf niets, word nu zelfs nog kleiner, opdat Ik Mijn Werk kan voltooien;

Mijn Heer en Verlosser?

Ik ben; vrede, Mijn kind, wees niet bang, vrees nooit Mijn Aanwezigheid, vrees Mij alleen als je tegen Mij in opstand komt; wie niet met Mij is, verstroot; denk hieraan, Mijn Openbaring aan jou verstroot niet, Ze verzamelt; Mijn Openbaring verenigt jullie tot één Lichaam; heb Mijn Vrede, Mijn kind; blijf niets, blijf in Mij; Ik, de Heer, zegen je;

¹ Gebed dat mij werd getoond.

(Dit werd gezegd vanwege de twijfels die ik af en toe heb als ik denk dat ik me vergis ...)

(Ik buig mij naar het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima, dat op mijn kleine tafel staat waarop ik schrijf. Ik ga dicht naar Haar rechteroor en fluister in Haar oor: "U weet, Jezus heeft mij iets zeer kostbaars gegeven om te beschermen. Het heeft te maken met de Verheerlijking van Zijn Lichaam, Het is ook voor de redding van de zielen! Dus kom ik naar U, lieve Moeder en vraag U of U Het zou kunnen bewaren, beschermen en verdedigen voor mij. Ja, het is de Openbaring van de Heer, ik geef Het helemaal over in Uw Handen. Intussen moet ik doorgaan met het werk van het Heilig Hart van Jezus, Hij Die mij heeft opgewekt voor deze zending en Die mij heeft gevormd." - Spoedig zullen de doden hun graven verlaten bij het geluid van Zijn Stem, alles tot Zijn Verheerlijking. Spoedig zal er een Volk herleven, een Volk toegewijd aan Uw Heilige Naam, want dit is al lang geleden bekendgemaakt.)

Mijn kind, niets zal Gods Liefde voor de mensheid belemmeren, ook al word je vervolgd, verontrust en aangevallen; wees bezonnen en gehoorzaam aan God; niemand heeft het recht degenen te beschuldigen die God kiest; Ik zal de Openbaring beschermen, zoals Ik alle andere Openbaringen van God bescherm; heb vertrouwen in de Heilige, Hij waakt over Zijn Werken;

onthul Gods Liefde, mijn Vassula, zonder vrees; kom, wees in voortdurend gebed tot de Vader;

Ik dank U en zegen U, Heilige Moeder.

2 november 1989

(De Heer toont mij deze dagen steeds de "drie ijzeren staven". Deze keer zie ik ze in

een helder oranje kleur, want ze lijken erg heet te zijn.)

Mijn Vassula, met Mijn Vuur en met de kracht van Mijn Vlam zal Ik deze ijzeren staven niet alleen zacht maken, maar met Mijn Adem zal Ik ze helemaal smelten en ze tot één solide staaf vormen voor altijd en eeuwig; dan zullen jullie allen de volledige kennis van Mijn Wil en van Mijn Inzicht bereiken; dit zal Mijn Geschenk aan jullie zijn, een hemelse Kerk; Ze zal stralen door Mijn Heerlijkheid en jullie zullen hymnen zingen rond één Enkel Tabernakel en jullie spokenland zal weer leven, omgevormd en verzezen;

kom, dochter, Wijsheid zal je onderrichten;

Ik zegen je, bemin Mij;

IXΘΥΣ 

3 november 1989

Laten we ons aansluiten bij de processie van Uw Engelen die rondom U zijn, mijn God, want U bent Uniek in de Heilige Drie-Eenheid, en terwijl zij U zonder ophouden prijzen en psalmen voor U zingen, laten ook wij al Uw wonderen verkondigen rond Eén Enkel Tabernakel. Ik bemin Uw Huis, mijn Heer, haast U ons te verenigen in Uw Huis, laat Uw Engelen en Uw Heiligen het voorbeeld voor ons zijn, laat ons van Hen leren hoe wij U moeten aanbidden rond een Ongeëvenaard Tabernakel.

Mijn bloem, alles zal op zijn eigen tijd worden vervuld; wees intussen

welgevallig in de Ogen van Mijn Vader, laten je sieraden en je schoonheid innerlijk zijn, want Ik bekijk en onderzoek elk hart nauwkeurig; laat Mij dus blij zijn en wees aangenaam in Mijn Ogen door je ziel te tooien en mooi te maken; put uit Mij, alles wat Ik heb is Kostbaar en Leven in Zichzelf; put uit Mijn Schatkamer, Ik geef overvloedig; hunker naar Mijn Rijkdommen, put uit Mijn Hart en vul het jouwe;

Mijn Vassula, blijf alle dingen doen die je van Mijn Wijsheid hebt geleerd door Mijn Zachtaardig Meesterschap en wat je hebt gehoord van de Stem van de Waarheid;

wees in Vrede, denk aan Mijn Aanwezigheid;

Ja, mijn Heer. Ik zegen U.

Ik zegen je en elke stap die je zet;

IXΘΥΣ 

Heer?

Ik ben; Vassula, smeeek om geloof, onthoud dat Ik je geloof in zijn volheid geven kan,

Ik weet eigenlijk niet eens hoe ik U om een sterker geloof moet vragen, Heer!

zelfs als je dat niet weet, probeer het; Mijn Barmhartigheid is Groot, bloem, heb vertrouwen ... maak Mij blij, Mijn bloem, en doof een paar vuren voor de zielen die in het vagevuur zijn; liefde dooft hun zuiverende vuren, onthoud dit altijd; leer dat Ik het wezen van je liefde voor Mij gebruik om hun vuren te doven en hen opwaarts te verplaatsen; sommigen kunnen dan zelfs uiteindelijk bij Mij

komen; Ik, de Heer, heb je Mijn Woord gegeven, Dit is je geestelijk Voedsel;

doe rustiger aan en luister naar Mij;¹ zelfs in je absolute zwakheid zal Ik in staat zijn je al Mijn Boodschappen te geven; ondanks je niets-zijn en je onvermogen om wat dan ook te doen, zal Ik, de Heer, Mijn Werk voltooiën; blijf klein, Mijn kind, blijf Mij trouw; Ik, de Heer, bemin je met heel Mijn Hart;

verheerlijk Mij en eer Mij; ontvang Mij want dat behaagt Mij; sta Mij toe je te gebruiken; bid altijd met je hart; kom, wij, ons?

Ja, mijn Heer en mijn Moeder.

IXΘΥΣ 

6 november 1989

dochter, vrede zij met je; elke ziel die Mij bemint geeft genoegdoening voor haar zonden uit het verleden; de liefde en het berouw die Ik van deze zielen ontvang, troosten Mijn Gewonde Hart en kalmeren de Gerechtigheid van Mijn Vader en ze bedaren Hem; bedaar Hem want Hij ziet jouw inspanningen en houdt inderdaad rekening met al je goede intenties; jullie zijn niet met velen, maar zelfs omwille van die zeer weinigen, bedaar de Hand van Mijn Vader;

geloof, bid en geloof in wat je vraagt; hoop op Mij; Ik ben Herrezen en jouw redding komt van Mij; verlang altijd naar Mij, Ik zegen je;

7 november 1989

¹ Jezus bedoelt dat ik mijn hand niet moet laten 'rennen' voordat ik Zijn Woord hoor.

Mijn Jezus?

Ik ben; vrede zij met je; ontvang Mij op de manier die Ik je geleerd heb; bloem, heb Mij lief, neem Mij in je op, ontvang Mij en wees een weerspiegeling van Mij, Mijn duif;

Mijn Heer, laat mij begrijpen waarom er spelfouten zijn.

Vassula, die zijn van jou, niet van Mij; Ik heb jou gekozen omdat je onvolmaakt bent en met veel zwakheden; Ik, God, kies zwakke instrumenten want Mijn Macht komt in zwakheid het best tot zijn recht;

Toch, geeft U mij zo af en toe nieuwe woorden die ik niet ken.

dat doe Ik, als het nodig is; Ik dicteer je en het is verkeerd te denken dat dit Mijn handschrift is;

Waarom dan het verschil in handschrift, Heer?

dat bevalt Mij op deze manier; Ik gebruik Mijn instrumenten zoals ze zijn, met al hun onvolmaaktheden en al hun zwakheden om hun Mijn Kennis te dicteren en hen en anderen te voeden met Mijn Woord; Ik weet hoe velen van hen Mijn Woorden, die dikwijls symbolisch zijn, letterlijk opvatten, maar dat weerspiegelt nogmaals hun zwakheid, hun gehoorzaamheid en hun kinderlijk geloof in Mij, en hun verlangen Mij blij te maken; gelukkig de mens die sterk staat als de beproevingen komen;¹

kom, Mijn kind, sta Mij toe je te gebruiken zoals Ik wil; al je opofferingen

zijn niet tevergeefs; wees één met Mij, Liefde bemint je;

8 november 1989

Mijn Vassula, leun op Mij; behaag Mij en vernieuw je belofte van trouw;

Ik hernieuw mijn belofte van trouw aan U, mijn Verlosser en Heer.

Help mij het te houden.

Help mij U trouw te zijn.

Heer, U hebt grote dingen met mij gedaan.

U hebt mijn ziel naar U opgetild en U staat mij toe te leven onder Uw Licht.

U hebt mijn naaktheid bedekt met Uw Majesteitelijke Gaven.

U hebt mij vernieuwd.

U hebt mij laten opstaan zoals U Lazarus hebt laten opstaan.

U hebt mij bevrijd en ik bemin en aanbid U.

bemide van Mijn Hart, leun op Mij; Ik en jij, jij en Ik; wij zullen samen Mijn Kruis van Vrede en Liefde delen; ach Vassula, je bent nu van Mij, bevrijd en levend! luister en schrijf:

Mijn Wijngaarden zal Ik nu nog meer verspreiden, aangezien deze generatie zo ongeestelijk is en niet in staat is haar rechterhand van haar linkerhand te onderscheiden; omdat zij een sluier hebben en in duisternis leven, kom Ik op deze manier om jullie allen te bezoeken; Ik kom spoedig terug en geen mens kan Mij tegenhouden, ook al zijn zij, die in de greep zijn van het beest, gestuurd om, als een holocaust, Mijn Wijngaarden te vertrappen, Ik zal met Mijn Macht deze Wijngaarden zelfs nog meer blijven uitbreiden; dit is een Heilige Strijd tussen de Heiligen en de gevallen engelen uit de Hel; bovendien voelt de

¹ Jakobus 1: 12.

aarde het gewicht van deze Strijd, niemand zal Mij ervan weerhouden Mijn lammeren te voeden;

Ik ben niet alleen woorden; Ik, de Heer, ben Macht; Ik kom niet naar jullie generatie met dreigementen, Ik kom om jullie te vragen je te bekeren; Ik kom om over jullie te schijnen; Ik daal tot jullie neer, Albarmhartig en met Grote Liefde kom Ik jullie naar Mij terughalen; Ik, de Heer, ben een God van Liefde en Barmhartigheid; wees niet traag in het begrijpen dat Ik het ben, de Heer, die jullie dorre akkers zal veranderen in wijngaarden;

nu nog slechts een korte tijd, een zeer korte tijd, en Degene op Wie jullie wachten zal gekomen zijn; Ik zal niet uitstellen, Mijn Uur staat vast; Ik heb jullie niet lang geleden Mijn Belofte gegeven van Mijn Terugkeer en Ik zeg jullie zeer plechtig dat Ik op Mijn Weg terug ben naar jullie; Liefde keert terug, Liefde zal als Liefde tot jullie terugkeren; Ik, de Heer, Ben Liefde en Ik zal onder jullie wonen; probeer het te begrijpen, probeer de Tijden te beseffen;

Ik zeg jullie zeer plechtig dat tenzij jullie berouw hebben, vasten en onophoudelijk bidden, jullie niet in staat zullen zijn Mijn Licht te zien; eet Mijn vruchten zolang er nog tijd is; bekeer je en leef heilig, houd nooit op met bidden; Mijn Heilige Geest zal Zich blijven verspreiden over de mensheid; onderken de tekenen van de Tijden; Ik ben Aanwezig in alle Tijden;

kom, dochter, Liefde bemint je Oneindig;

IXΘΥΣ 

9 november 1989

(Ik kom op deze wijze tot de Heer uit angst me weer te vergissen. Ik schijn op de een of andere manier dit alles niet te bevatten en te begrijpen, ik maak opnieuw een beproeving door. Toch kom ik tot U op de manier die U mij geleerd hebt.)

Jezus?

Ik ben; wees in vrede; Mijn Vassula, laat niemand de gave van je afnemen die Ik je gegeven heb;

Sta niet toe dat dit gebeurt, mijn Heer!

Ik zal niet toelaten dat dit gebeurt, maar houd Mijn Lessen in gedachten; houd in gedachten hoe Ik, de Heer, tot je kwam;

Jezus, U kent mijn angsten.

Ik ken ze;

U kent mijn kwellingen.

Ik ken ze;

Soms ben ik bang dat ik me vergis!

Ik weet het, Mijn medegevoel gaat naar je uit en Ik verlang er zelfs meer naar om je dichter aan Mijn Hart te drukken; vrees niet en wees in vrede; vandaag vertel Ik je dat Ik je zal laten zien dat wat jij hebt van Mij komt; leer geduldig te zijn, leer van Mij; hoor Mij, leun op Mij, wijd Mij je tijd toe, houd nooit op met bidden¹ ... Vassula, sinds wanneer hou je van Mij?

Ik bemin U sinds de tijd van 'de geschriften' toen U mij op deze manier benaderde, vlak na mijn engelbewaarder Daniël.

¹ Hier was een pauze.

door 'de geschriften' ben Ik tot je gekomen, en Ik heb je opgetild door 'de geschriften; Ik heb je gevormd door 'de geschriften; Ik heb je Mijn Kennis gebracht door 'de geschriften'; Ik heb je veranderd door 'de geschriften'; Ik heb veel Goddeloze mensen bekeerd door 'de geschriften'; Ik heb je de toestand van Mijn Kerk laten zien, weer door 'de geschriften'; Ik heb je Mijn Heilig Hart getoond door 'de geschriften'; hoe heb je ooit kunnen geloven dat deze vurigheid die Ik je geef van jou is of van jou komt!? bloem! Ik heb jou gekozen omdat je zo ellendig bent en omdat je zo ver van Mijn Kerk was; Ik heb je gekozen omdat je dood was, om aan de wereld te laten zien dat Ik geen macht van mensen nodig heb noch hun heiligheid om Mijn plannen¹ uit te voeren;

het is zoals de Schrift zegt: "het was om de wijzen te beschamen dat God koos wat dwaas is naar menselijke maatstaven en om wat sterk is te beschamen, dat Hij koos wat zwak is naar menselijke maatstaven: zij, die de wereld gewoon en verachtelijk vindt, zijn degenen die God gekozen heeft - degenen die helemaal niets zijn om diegenen te ontmaskeren die alles zijn" en tot op de dag van vandaag dank Ik de Vader dat Hij deze dingen verborgen heeft voor wijzen en verstandigen en slechts aan kinderen² heeft geopenbaard;

wees in vrede, Mijn kind; Mijn Kruis van Vrede en Liefde schreeuwt tot de wereld om bekering, om liefde, om vrede en om eenheid; Mijn Werken zijn om het menselijk ras weer tot goddelijkheid terug te brengen; Mijn Werken komen voort uit Mijn Barmhartigheid;

ga binnen in Mijn Heilig Hart en rust, Mijn Vassula; vrijheid is God liefhebben; Ik heb je bevrijd;

Ere zij God! Geprezen zij onze Heer!

Ik, Jezus van Nazareth, ben bij je; vandaag zal Ik tot je komen door Mijn 'bezoekend beeld';³ Ik onthoud je nooit de genade waar je om vraagt; wees gezegend, Ik zal je helpen; bid, want dit is spreken tot Mij, en dan luister Ik naar je;

Ik ben ook met je, mijn kleine engel;⁴ wij, ons?

Voor altijd en eeuwig.

13 november 1989

vrede zij met je, Mijn kind; verkondig de Blijde Boodschap met liefde voor Liefde; ecclesia zal herleven, want Ik de Heer, zal alle bedriegers die zichzelf binnen Haar op hoge posten hebben geplaatst ten val brengen; dochter, verwijder deze doornen die Mijn Hoofd doorboren, doornen die zoveel bloedverlies veroorzaken; wees niet bang voor hen, dochter, want Ik ben bij je; en Ik zeg je in waarheid dat Ik door Mijn Macht en met Mijn Grote Barmhartigheid ieder van hen ten val zal brengen;

je ziet, Mijn kind, de hele Hemel was te lang in rouw om je Zo-Onbeminde-Zuster; sinds jaren slikken Wij Onze bittere Tranen in ... "O Rusland! niet meer dan een schepsel van vlees! het kwaad kronkelde diep in je schoot, schepsel van louter stof en as, Ik, de Allerhoogste, zal je doen verrijzen, want

¹ Jezus zei dit alles als in één adem.

² Mt. 11: 25.

³ Een pelgrimsbeeld van het Heilig Hart. Een beeld dat negen dagen in elk huis blijft.

⁴ Dit was onze Heilige Moeder.

Ik ben de Verrijzenis; Ik zal je weer tot Leven brengen, en Ik zal, met Mijn Vinger op je, jou omvormen tot een luisterrijke staat zoals Ik van gedaante veranderde; je zult majesteitelijk gekleed zijn in verblindend witte kleren en heel de Hemel zal Zijn rouwgewaden afleggen en de bittere Tranen van de Hemel zullen veranderen in Tranen van blijdschap; heel de Hemel zal je Verrijzenis vieren en alle heilige martelaren die zonder ophouden gebeden hebben aan de Voeten van je Heilige Moeder om Haar voorspraak, zullen ook in deze dagen, samen met Mijn Moeder en Haar ontelbare heilige engelen, allen neerdalen in de woningen van je kinderen en daar samen met hen wonen; Ik zal hen dan voeden met Mijn Lichaam en hun Mijn Bloed te drinken aanbieden;”

Rusland zal Mij eten en Mij drinken met grote liefde, en Mij prijzen; Mijn Rusland zal het levende voorbeeld zijn van jullie tijden en voor de komende generaties, vanwege haar Grote Beking; jouw door velen Zo-Onbemind-Zuster zal heel haar slechte gedrag opgeven en Mij uit al haar macht haar God noemen;

Vassula, kun je het horen? luister ... luister naar het weeklagen van de kinderen van je Zuster;¹ haar kinderen jammeren en er is geschrei; het zijn de kinderen van Mijn Rusland die wenen; de hele Hemel hoort duidelijk hun verdriet; de Hemel is diepbewogen door hun leed en Ik, die nooit ben opgehouden haar te beminnen, ben nu dichtbij haar dode lichaam, Mijn Hand op haar koude hart; en haar beenderen zullen weer opbloeien uit haar graf en

over haar naam zal goed worden gesproken want Ik zal haar en haar zonen en dochters tooien; bijgevolg zal er een verdrag van Vrede en Liefde worden getekend en bezegeld tussen Mij en haar; Ik heb haar lief en heb haar altijd lief gehad; zelfs in haar ontrouw jegens Mij en zelfs in haar slechtheid, bleef ik haar zegenen; dit zal Mijn Glorierijke Wonder zijn; wacht maar en je zult eens zien; zij die in haat zijn ingeslapen, die Mij haatten zonder reden, ook hen zal Ik tot leven terugbrengen omdat zij ook haar kinderen zijn en nog in haar schoot leven; al deze dingen zullen spoedig plaatsvinden;

dochter, Ik ben de Heilige, de Allerhoogste, Ik ben de Allerheiligste Drie-Eenheid, maak Mij blij en hoor Mij zoals je vandaag Mij gehoord hebt;

(God leek tevreden.)

"alleluja voor onze Gezalfde! geef vreugde aan de Heer en zoek Hem in zuiverheid van hart, zoek Hem in eenvoud van hart; wij zijn jullie engelen die jullie voortdurend² bewaken";

“God bemint je, en ik, Daniël, ben altijd bij je; blijf klein want dat behaagt de Heer!”³

Daniël ... hoe kan ik de bijeenkomsten vermijden waar mensen de openbaring en mij beginnen te kennen? Hoe kan ik 'klein' blijven? Je weet hoe ik er een hekel aan heb te worden tentoongesteld!

“Vassula, ‘blijf klein’ betekent: blij nederig en aangenaam voor de Heer; denk eraan dat het de wens van de Heer

¹ Hier begon ik te schreien, niet alleen vanwege de kinderen van Rusland die lijden, maar ook omdat Gods Stem zo onbeschrijflijk droevig klonk.

² Dit kwam van engelenstemmen.

³ Daniël, mijn engelbewaarder.

is dat jullie bijeen komen;¹ wees niet bang; Zijn Boodschap moet bekend worden, de wereld zou de Koning van de Vrede moeten komen ontmoeten; jouw generatie zou God moeten erkennen en zich moeten bekeren; dank God voor Zijn Barmhartige Werken; Ik, Daniël, bid zonder ophouden voor je; God wil dat je goed bent, openbaar Zijn Liefde aan heel de mensheid zonder vrees; de Allerhoogste zegent jou en al degenen die zich beschikbaar stellen in deze Boodschap voor Het verkondigen aan de volkeren;"

Liefde bemint jullie allen;

IXΘΥΣ 

14 november 1989

Mijn Heer? Ik wil een groter geloof, ik heb het nodig.

Mijn Vassula, stel nooit eisen, vraag; besef Mijn Oneindige Barmhartigheid en Liefde, zeg dus deze woorden:

"mijn Verlosser,
vermeerder mijn liefde,
vermeerder mijn geloof,
vermeerder mijn hoop,
laat dit alles geschieden
volgens Uw Goddelijke Wil;
amen;"

haast je niet, je lijkt altijd haast te hebben, waarom?² Ik luister echt, maar jij lijkt te denken dat Ik wegga en

daarom haast jij je, waarom? haast je niet; Ik hoor je even goed als wanneer Ik op die speciale manier met je ben; verminder je tempo en mediteer over elk woord van je gebed; waarom die haast? Ik ben je Opvoeder en jij Mijn leerlinge; Ik heb je geleerd te onderscheiden, Ik ben je Leraar die je gevormd heeft; Ik zal je er zo nu en dan aan herinneren als je de neiging hebt Mijn voorschriften te vergeten en Ik zal doorgaan overvloedige openbaringen in je uit te storten;
kom, laten we werken;

IXΘΥΣ 

15 november 1989

(Kort voordat ik ging rusten³ vroeg ik aan Jezus mij nog één woord te geven, maar uit de Schrift. Ik opende op goed geluk na dit Hem gevraagd te hebben en Jezus zei mij door middel van de Schrift:)

"Ik heb je nog veel dingen te zeggen maar ze zouden nu te veel voor je zijn;"⁴

(Terwijl Hij dat tegen mij zei, merkte ik een spoor van Heilige Humor op ...)

16 november 1989

*Heer? Ik sla mijn ogen op naar U,
ik verhef mijn ziel tot U,
Ik verlang naar U, mijn Verlosser,
Uw Heilige Aanwezigheid is mijn vreugde,
o neem het voor mij op en verdedig mij!*

¹ De maandelijkse gebedsbijeenkomsten.

² Soms kom ik in de verleiding mijn gebeden haastig te bidden om zo snel mogelijk bij mijn notitieboeken te komen en met Jezus samen te zijn in het "schrijven".

³ Ik gebruik het woord "rusten" in plaats van "slapen" omdat ik allergisch werd voor het woord "slapen", want ik had jarenlang geslapen voordat Jezus mij kwam wekken.

⁴ Joh. 16: 12.

Mijn bloem, Liefde is je nabij; ofschoon je Mij slechts ziet met de ogen van je ziel laat je geloof niet verminderen, glimlach naar Mij, dat maakt Mij blij; ach, Mijn kind, neem Mijn juk op; Mijn juk is zacht en Mijn last is licht; bid op de manier die Ik je geleerd heb, met je hart; het is noodzakelijk te bidden en om Mijn gunsten te vragen, dit is Mijn Wet; ga elke minuut Mijn Heilig Hart binnen, Ik verlang je te troosten, Ik verlang je rust te geven, sta Mijn Moeder toe je te onderrichten;

(Onze Heilige Moeder.)

Mijn Vassula, Ik ben bij je, wees daar zeker van; troost Mijn Zoon door Hem te beminnen, troost Jezus door tot Hem te spreken en Hem op de eerste plaats te stellen; verlaat nooit Onze Handen, probeer nooit over Zijn schouders te kijken; houd gelijke tred met Ons, aanbid Hem en verkondig het evangelie met liefde voor Hem; vertrouw Hem, maak je geen zorgen voor morgen, de dag van morgen zorgt voor zichzelf; kijk niet naar rechts of links, de Heer verlangt je volledige onthechting om van jou een volmaakt wezen te maken dat Zijn Goddelijk Beeld weerspiegelt, dit Goddelijk Beeld dat jouw tijdperk heeft verloren;

Jezus en Ik 'dalen' niet neer met de bedoeling jullie te oordelen door middel van Onze Boodschappen; Wij komen niet om jullie te oordelen, noch komen Wij om jullie te veroordelen; Wij komen met grote Liefde en Barmhartigheid tot jullie om jullie allen tot Ons terug te brengen en van jullie allen goddelijke wezens te maken;

Ik zegen je, Ik ben met je;

Ik zegen U ook, Heilige Moeder. Amen

20 november 1989

ach Vassula! besef, besef wat Ik je gegeven heb! kom, Ik en jij, jij en Ik; stel Mij op de eerste plaats, dochter; alles wat Ik van je vraag is liefde; Ik, Jezus Christus, Beminde Zoon van God en jouw Verlosser, ben op Mijn weg terug naar jullie, zie je? Ik ben al op het Pad van Mijn Terugkomst; je zult spoedig Mijn voetstappen steeds duidelijker beginnen te horen, want Ik benader jullie allen; Ik bemin jullie allen;

IXΘΥΣ 

wees één;

22 november 1989

Alstublieft, Heer, spreek tot mij door de Schrift.

(Ik open de Bijbel op goed geluk en ik lees: "De Heilige Geest zal over u komen;")¹

dochter, herinner de wereld aan Mijn Aanwezigheid; verkondig Mijn Boodschap tot aan de einden van de wereld; bid, Ik luister² ... Ik zal je helpen:

als 't U belieft, Vader
openbaar mij Uw Liefde
want door Uw Liefde te openbaren,
openbaart U mij
Uw Heilig Gelaat,
schijn over mij, laat niemand mij
misleiden,
wees mijn Leidsman, mijn Meester

¹ Lk. 1: 35.

² Ik aarzelde en zocht naar woorden, dus kwam de Heer mij te hulp.

en Mijn Opvoeder,
laat mij leren van de Lippen van
Wijsheid;
amen;

zie je? vraag om Mijn hulp en Ik zal niet wachten; kom, je leert nog, maar blijf bij Mij, denk aan Mijn Aanwezigheid waarop Ik zozeer aandring dat ieder van jullie dit leert, Mijn Aanwezigheid is ook een Mysterie; verwaarloos Mij niet, dan zal Ik ook jou niet verwaarlozen ... Ik spreek¹ nog steeds ... laat Mij je Trooster zijn; Ik, de Heer, zal je leiden tot het einde, zelfs al besef je niet ten volle wat Ik je aan Genaden geef; Ik zal, uit Mijn Oneindige Barmhartigheid, je vervullen met Mijn Geest en steeds Mijn Woorden en Mijn Wet, in jou uitstorten en je tot Mij verheffen;

Ik, Koning der Koningen, houd je zorgvuldig in het oog; heb Mijn Vrede en Mijn Liefde, Ik zegen ieder van jullie; wees goed;

IXΘΥΣ 

23 november 1989

*Mijn Koning,
leid iedere ziel tot de Waarheid,
opdat zij U mogen verheerlijken
rond één enkel Tabernakel,
laat hen die horen en weer horen,
maar het niet begrijpen,
deze keer wel begrijpen,
en hen die kijken en nog eens kijken
maar niet zien, deze keer wel zien,
en Uw Mysterie binnen gaan,
verzacht hun hart
opdat zij het mogen begrijpen
met hun hart en niet met hun verstand
en zo worden bekeerd*

*en genezen worden door U,
en U prijzen mijn Koning.
Amen.*

Mijn kind, Ik zal zelfs de doden doen opstaan; bid voor deze zielen die Mijn Wil niet begrepen hebben;

wees standvastig in Mijn leer, wees volhardend op Mijn Wegen en ontmoedig degenen die Mijn Lichaam wonden toebrengen; behandel je vijanden, die Mijn vijanden zijn, met liefde, maar vertel hen tegelijkertijd vastberaden hoe het in de werkelijkheid is; Ik zal elke stap die je zet leiden, Mijn kind; bemin Mij met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand want door zo te doen, zul je Mij zien, je God; dochter, kom bij Mij, al is het maar voor enkele ogenblikken per dag om Mij te ontmoeten, zoals Ik je geleerd heb, dat doet Mij genoegen; dierbaarste ziel, geef Mij je liefde, heb Ik je niet de Mijne gegeven?

Ik ben je Echtgenoot die je voedt, die je verzadigt, die je troost, die je verdedigt, die voor je zorgt en die je ziel tot Mij verheft; Ik ben Degene die je het meest bemint, dierbaarste ziel; Ik weet² het, maar Ik heb je opgeleid en gevormd voor deze zending, steun op Mij als je vermoeid bent en Ik zal je opbeuren; bloem, alles wat je doet in Mijn Naam verheerlijkt Mij; eet van Mij; Ik bemin je en Ik heb je geschapen om Mij te beminnen, Ik heb je geschapen om Mij rust te geven, Ik heb je geschapen om alles met Mij te delen wat Ik heb; bid tot de Vader om Zijn Gerechtigheid te bedaren die zwaar op jullie rust;³ bedaar Zijn Toorn door Hem te beminnen, door met je hart te bidden, door te vasten, door berouw te

² Ik zei iets tegen Jezus.

³ Onze generatie.

¹ Ik probeerde Hem te onderbreken en iets te zeggen.

hebben en je zonden te belijden; ga de wereld van Vrede en Heiligheid binnen; leef heilig en denk na over Mijn Goddelijkheid;

Mijn Vassula, ben je gelukkig nu Ik je heb bevrijd?

Glorie zij de Heer, JA!

doe Mij dan het genoeg Mij toe te staan je te gebruiken voor Mijn Glorie; zie je? begrijp dat Ik van jou offers nodig zal hebben, lijden, en veel geduld, maar niets zal tevergeefs zijn, bedenk dat Ik je heb gevormd om een ander klein kruisbeeld te worden voor Mijn Glorie; elk klein kruisbeeld wordt een zuil van licht, en vermindert zo de duisternis die jou omringt; behandel Mij nu als een Koning en bied Mij zielen aan, Ik dorst naar zielen; Ik zal je helpen en de Wijsheid zal je les geven; blijf bij Mij en denk aan Mijn Aanwezigheid;

Ik, Jezus, zegen je; bemin Mij;

IXΘΥΣ 

26 november 1989

kind, vrede zij met je; hoor Mij, wees verstandig, vermeld geen dingen die niet van deze openbaring komen; gebruik Mijn Woorden uit deze openbaring en uit de Schrift; Ik ben je Leraar, wees verstandig, reken op Mij; je Redder, Ik Ben; je Heilige, Ik Ben; Ik Ben Die Ik Ben, waarom zou je dus niet op Mij rekenen? je maakt Mij blij als je naar Mij glimlacht; Ik houd van kinderlijk geloof;

Vassula, moed, Ik zal al Mijn vijanden ten val brengen; moed, dochter, Ik weet dat het moeilijk is om in ballingschap en in het dal van de dood te leven, maar wees verzekerd van Mijn liefde; Ik ben

bij je en Ik zal je helpen zelfs in de kleinste dingen; Liefde bemint je;

IXΘΥΣ 

27 november 1989

Heer, wees mijn Sterkte, ik zal Uw Kruis omhelzen tot het einde. Ik dank U voor alles wat U mij geeft.

heb Mijn Vrede, Vassula van Mijn Heilig Hart; vrees niet, het charisma dat Ik je gegeven heb zal bij je blijven tot de dag waarop Ik je kom halen; wees gelukkig dat Ik bereid ben je op deze wijze te voeden! wees blij dat Ik bereid ben je deze gave te schenken tot het einde! wees blij dat Ik je zo hoog begunstigd heb! wees blij, dochter, dat Ik je weer leven heb gegeven! Ik zegen je voor dit beetje geloof dat je Mij geeft; neem Mijn Kruis, omhels Mijn Kruis; Mijn Kruis is je Leven;

Ik, Jezus van Nazareth, zegen je en al degenen die werken voor Mijn Boodschap en Hem verspreiden, Ik zegen ieder van hen; kom, wij, ons?

Ja, Heer.

wij, ons?

Ja, Heilige Moeder.

28 november 1989

Mijn Jezus?

Ik ben; Liefde is je nabij, neem Mijn Kruis en geef Mij rust, Mijn kind; Liefde is vermoeid en heeft rust nodig; ach, Mijn kind, verlaat Mij niet; Ik zal kennis

en onderscheidingsvermogen in je uitgieten maar Ik verlang je volledige dagelijkse overgave, want hoe zou Ik anders in jou Mijn Wil kunnen laten werken?

kom, denk aan Mijn Aanwezigheid; Liefde zegent je;

29 november 1989

Mijn hart is bereid, mijn God, om U te ontvangen. Ik luister, hier ben ik.

(Boodschap voor de gebedsgroep in december)

Mijn Vassula, Ik ben heel blij dat je Mij toestaat je te gebruiken; luister en schrijf;

de vrede zij met jullie; Ik ben jullie Verlosser, de Koning van de Vrede, Ik ben jullie Trooster, Ik ben Liefde en het is Liefde waarnaar jullie luisteren, en het is voor jullie Koning van de Vrede dat jullie van ver komen om naar Hem te luisteren en het is jullie Heiland die jullie verlost heeft die jullie vandaag zullen horen;

het is Vrede dat jullie komen zoeken, en Ik zeg jullie: Ik geef jullie Mijn Vrede; zoeken jullie vertroosting, Mijn beminden? kom, Ik zal jullie met gulle hand troost schenken; hunkeren jullie naar liefde? o! kom! val in Mijn open Armen; Ik ben Liefde! Mijn kindertjes, laat jullie hart niet bedroefd zijn, Ik heb jullie nooit verlaten; Ik, Jezus, ben altijd bij jullie;

de reden, derhalve, waarom Ik op deze manier neerdaal, is om jullie te troosten en om jullie te herinneren aan Mijn Wet; Ik wil jullie allen terugroepen tot Liefde, tot Vrede en tot Eenheid; Ik kom niet om jullie te oordelen, noch om jullie te

veroordelen; Ik kom vanuit Mijn Oneindige Barmhartigheid om jullie eraan te herinneren dat Ik Heilig ben en dat jullie heilig behoren te leven;

Ik ben een God van Liefde, niet een God die jullie tot wanhoop drijft; Ik ben een God van Hoop en Ik kom om jullie hoop te geven; gezegenden, Ik ben Degene die jullie het meest bemint, Ik ben Degene die Zijn Leven gaf uit Liefde voor jullie; zal Ik dan niet alle mogelijke middelen gebruiken om in deze dagen van duisternis jullie te komen waarschuwen en jullie weg te trekken van het kwaad? en jullie dichter naar Mijn Hart te trekken en jullie te laten zien dat jullie Woning inderdaad in Mijn Heilig Hart is?

Ik kom om hen, die zich nog niet met Mij hebben verzoend, te vragen zich met Mij te verzoenen en Vrede met Mij te sluiten; alles wat Ik van jullie vraag is LIEFDE; Mijn Geest wordt overvloedig over jullie generatie uitgestort, alles vanwege Mijn Oneindige Barmhartigheid en het zou voor jullie niet ongelooflijk moeten lijken dat Ik op deze manier tot jullie spreek, aangezien Ik de Almachtige Ben; Mijn Boedenschappen moeten velen van jullie, die afgedwaald zijn, weer tot bezinning brengen en jullie aan de Waarheid herinneren; en aan hen die nog niet geloven in deze Goddelijke Werken van Barmhartigheid zal Ik dezelfde vraag stellen die Ik eens aan de Farizeeën heb gesteld: wie van jullie hier zal zijn zoon, als die in een put valt, of zijn os, niet zonder aarzelen eruit trekken, ook al is het Sabbat?¹

beminden, Ik ben een Afgrond van Barmhartigheid; Ik ben Oneindige Rijkdom en Mijn Stem zal over de gehele

¹ Lk. 14: 5.

aarde worden gehoord en zelfs daaronder, in de donkere buik van deze aarde waar de doden liggen; Mijn Stem zal worden gehoord, en Ik zal naar hen toegaan en hen doen opstaan, en zuilen van licht van hen maken; en tot hen die doorgaan Mijn Werken te veroordelen zeg Ik: zoek de Heer in eenvoud van hart;

Mijn priesters, Mijn priesters ... jullie allen die een weerspiegeling zijn van Mijn Goddelijk Beeld, sta Mij toe op het einde van dit jaar jullie eraan te herinneren tot Mij te komen en uit Mijn Hart te putten dat een Afgrond van Liefde is en jullie hart te vullen; luister naar Mijn Woorden en handel ernaar; wees niet als een huis dat slechts op losse grond is gebouwd en zonder fundamenten, en dan, wanneer een rivier overstroomt, zou instorten! wees standvastig, en breng de lessen in praktijk die jullie van Mij geleerd hebben; Ik zal alle mensen tot Mij trekken en de Geest van Liefde zal jullie allen Mijn Heilig Gelaat openbaren;

Ik kom bij jullie om jullie te bemoedigen, Mijn beminde broeders; blijf in Mijn Liefde, ga door Mijn volk te hoeden met liefde voor Liefde; wandel in Mijn Licht en Ik zal jullie leiden; Ik ben het Licht van de wereld en jullie zijn Mijn vrienden; Mijn uitverkorenen, ga Mijn Heilig Hart binnen, ga deze Oven van Liefde binnen en sta Mij toe jullie hart te ontvlammen zodat jullie, op jullie beurt, andere harten doen ontvlammen; kom bij Mij, onvolmaakt als jullie zijn en deel in Mijn Grote Liefde; jullie liefde zou niet slechts woorden moeten zijn of zomaar gepraat, maar iets waarachtigs en werkzaam; vergeld kwaad met goed ... vergeld onrechtvaardigheid met rechtvaardigheid ... vergeld haat met

liefde ... vergeef, vergeef ... laat in al jullie daden liefde aanwezig zijn;

kinderen van Mijn Heilig Hart, in deze dagen, leven jullie in moeilijke tijden waarin Mijn vijand zijn domein heeft uitgelegd als een sluier; dit is de reden waarom Ik jullie kom vragen jullie gebeden te verdubbelen; gebeden van het hart die Mij bereiken;

kom, heb berouw ... belijd je zonden, Mijn kind; kom Mij niet onwaardig ontvangen in deze kleine witte Hostie; kom en drink Mij, kom en eet Mij, en herinner je Wie je ontvangt op dit Heilige moment, je ontvangt Mij, je ontvangt het Leven; wees zuiver om Mij te ontvangen; verlang naar dit Heilige moment als nooit tevoren, verlang ernaar je God te ontvangen; zelfs Mijn engelen kijken van boven naar jou en verlangen naar deze Maaltijd, verlangen één van jullie te zijn! laat je hart bewogen worden door een nobele bedoeling, en zeg tot Mij: "Jezus, ik, de zondaar, vraag om vergeving; ik ben niet waardig U te ontvangen, maar ik weet dat ik door slechts één woord van U genezen kan worden"; blijf deze woorden zeggen, ze behagen Mij; ze maken dat Ik, je God, naar je toegesneld kom, ze vervullen Mijn Heilig Hart met Mededogen;

roep luid tot Mij: "Kyrie eleison! Christe eleison! vergeef mij, de zondaar!" verneder jezelf en Ik zal jullie verheffen ... wis jezelf uit en Ik zal jullie tot Mij verheffen en verbergen in Mijn Heilig Hart; Ik vraag jullie van nu af aan: te leven in vast geloof, liefde en heiligheid; laat Mijn verzoek jullie motto zijn voor het komende jaar;

kom, wees één onder Mijn Heilige Naam zoals Ik en de Vader Eén en Dezelfde zijn;

Ik, de Heer Jezus Christus, zegen jullie allen, en laat Mijn Teken van Liefde op jullie voorhoofd achter;

ΙΧΘΥΣ 

Liefde bemint jullie;

(Boodschap van onze Heilige Moeder)

kinderen van God, vrede zij met jullie; Ik, jullie Heilige Moeder, heb jullie gebeden nodig om Gods Heilsplan te verwezenlijken; Ik heb gebeden uit het hart nodig; laat jullie gebeden de hemel bereiken; laat ze zijn als wierook;

vul jullie harten met Gods Liefde en wees verheugd, want een Verlosser werd geboren voor jullie heil, een Verlosser zachtmoedig van hart die op aarde is neergedaald om te dienen en de verdrukten te roepen; "Hij is gekomen om de ogen van de blinden te openen, de gevangenen uit de gevangenis te bevrijden en hen die leven in duisternis te bevrijden uit hun kerker";¹ beminde kinderen, het is dezelfde Verlosser die vandaag tot jullie roept, het is dezelfde Verlosser die ieder van jullie bij zijn naam roept: om tot Hem terug te keren; het is dezelfde Jezus die jullie aan Zijn leer herinnert; het is dezelfde Jezus die Ik, als Zijn Moeder, in Mijn Armen heb gehouden en in doeken heb gewikkeld; geboren om te dienen, geboren om jullie te verlossen, en nu is het nog steeds dezelfde Jezus die jullie roept tot jullie heil; het is dezelfde Verlosser die jullie eraan herinnert dat jullie allen Hem toebehoren; Hij was zichtbaar in het vlees en Hij heeft Zichzelf geofferd voor jullie, Mijn kinderen, om jullie te bevrijden;

kom dan en wees blij en wees vervuld van geluk! kom en verkondig de grootheid van Zijn Heilige Naam! kom en wees de vreugdevolle boodschappers die Zijn Woord doorgeven; Ik bemin jullie en, geloof Mij, Mijn Mantel is groot genoeg om jullie allen daaronder te verbergen!² kom tot de Heer, wees niet bang om Hem jullie zwakheden te tonen, kom bij de Heer en bied Hem jullie hart aan en Hij zal het aanvaarden als mirre, wierook en goud;

wij houden van jullie ... Wij houden mateloos veel van jullie, vertrouw jezelf aan Hem toe; Jezus komt bij ieder van jullie; Hij komt om de gevangenen van deze wereld te bevrijden en hen hun vrijheid te geven; gevangenen die, als duiven, gevangen zijn en gekooid door het kwade, maar Jezus gaat onvermoeibaar van kooi tot kooi en bevrijdt elke gevangene;

Mijn kinderen, leef volgens de Hemelse Geboden van de Heer en de Wet, want de Wet van de Hemel is samengevat in een enkel woord, en dit woord is: LIEFDE;

ik, jullie Heilige Moeder, ben jullie voorspreekster en bid voor jullie dag en nacht, ik geef jullie Mijn Liefde en ik zegen jullie allen en al jullie families;

(Ik hoorde weer hoe de Heilige Geest ononderbroken voor mij bad gedurende de hele nacht en op het eind, zeer vroeg in de morgen, vroeg de Heilige Geest mij dit gebed na te zeggen: "Père aide moi, car Ta Puissance est Amour." Het werd mij in het Frans gegeven, en betekent: "Vader, help mij, want Uw Macht is Liefde.")

Heer,

¹ Jes. 42: 7.

² Onze Heilige Moeder glimlachte.

ondanks het feit dat vele volkeren
 gevallen zijn in een kuil,
 die ze zelf hebben gegraven
 en gevangen zitten in de strikken
 die zijzelf hebben gezet,
 heb medelijden met hen;
 Heer, luister naar hen,
 maak van hen
 een heel nieuw broodbaksel,
 dat U verheerlijkt, mijn Koning,
 ik zal U weer vragen, Heer van Liefde,
 Heer van Barmhartigheid,
 dat zij die aldoor hoorden
 maar nooit hebben begrepen,
 deze keer mogen horen
 omwille van Uw Liefde
 en dat zij die aldoor keken
 maar nooit hebben gezien,
 deze keer mogen zien
 omwille van Uw Grote Barmhartigheid,
 en zo Uw Geheim binnengaan,
 maak hun hart zacht
 opdat ze ten volle mogen begrijpen
 met hun hart
 en niet met hun verstand,
 en aldus bekeerd
 en genezen worden door Uw Goddelijkheid,
 dan zullen ze erkennen
 hoe schitterend Uw besluiten zijn,
 en hun ziel zal geen weerstand bieden
 maar ze eerbiedigen.
 Amen.

Mijn kind, Ik zal Mijn Naam weer verheerlijken, wacht maar en je zult zien, dit is slechts het begin ...

Heer, U bent als
 een verterend Vuur en ik weet
 dat U in veel harten werkt;
 Heer, ik leef voor U,
 wees heel dichtbij mij in deze ballingschap.

verzadigd door Mij, leef voor Mij, leef
 onder Mijn Vleugels; doordrenkt van
 Mijn Liefde, bloei nu en groei, spreid je
 takken uit als een terebint; zeg Mij dat Ik
 het ben die je het meest bemint; wees

Mijn lied, kleine; wees Mijn Hemel en
 verheerlijk weer Mijn Heilige Naam;
 leun op Mij als je vermoeid bent, o ja!
 maak Mij blij en voel Mijn
 Aanwezigheid! o ja! honger naar Mij,
 dorst naar Mij, kijk naar je Koning!
 aanschouw Degene die je gered heeft!
 kijk, bloem, naar Mijn Schoonheid! vrij
 Mijn duif, eindelijk vrij!

ga nu Mijn Heilig Hart binnen en laat
 Het je volledig verteren en van jou niets
 anders maken dan een levende vlam van
 de jaloerse Liefde van de Liefde; Ik ben
 een Brandende Vlam van Liefde en Mijn
 Liefde is inderdaad een verterend Vuur;
 verlang naar Mij, Ik word daardoor
 verheerlijkt, verruim deze liefde voor
 Mij; Mijn Hand rust op veel volkeren,
 alles zal worden vervuld, spoedig op het
 juiste uur en de juiste tijd;
 heb Mij lief, verlang naar Mij; kom, wij,
 ons?

Ja Heer, voor eeuwig. Ere zij God.

4 december 1989

*Mijn Heer, stel mij niet bloot aan de
 willekeur van mijn vervolgers. Valse
 getuigen zijn tegen mij opgestaan. Sinds de
 dag waarop ik probeer Uw levenswijze
 bekend te maken aan de jeugd van
 tegenwoordig, en hen Uw paden te leren,
 heeft het Kwade zijn woedeaanvallen op
 mij verdubbeld. Ja, Heer, sinds de dag
 waarop ik Uw Boodschap verkondigd heb
 en de zoetheid van Uw Heilig Gelaat
 getoond heb, manipuleert het Kwade mijn
 aanklagers. Misleid en verblind door hem
 vervolgen ze mij en jagen ze mij op.*

Mijn Vassula, wees sterk; Mijn Heilig
 Hart is jouw Vesting, kom, Mijn kind, en
 verberg je in zijn diepten; bevrijd door
 Mijn Hand, Liefde bemint je; je ziet, Mijn

kind, deze mensen spreken niet Mijn taal; Mijn taal van Liefde is nooit werkelijk tot hen doorgedrongen; je bent je er nu ten volle van bewust dat ieder die Ik naar Mij optil, die Mijn taal spreekt en probeert in overgave in Mijn nabijheid te leven, er zeker van kan zijn te worden aangevallen; Mijn taal is de taal van Liefde maar zij hebben het niet begrepen; als ze jou ketter¹ noemen, noemen ze Mij ketter en Mijn hele Koninkrijk, omdat Mijn Koninkrijk gegrondvest is op Liefde; deze geestelijken hebben veel gebeden nodig, gevolgd door offers;

elke ziel die Mijn Boodschap veroordeelt zal Mij op de Dag van het Oordeel onder ogen moeten komen, Mij rekenschap geven en, geloof Mij, Ik zal hen streng oordelen; onthoud, niettemin, dat Ik altijd bij je ben; denk daar steeds aan, Mijn Vassula; kom, laten we bidden;

“Vader!

U die mijn ziel hebt opgetild
uit deze duistere ballingschap
en mij onder Uw Vleugels hebt geplaatst,
heb medelijden met mij,
richt mij op als ik bang ben,
schenk mij
Uw Vrede en Uw Liefde,
veranker mij in een groter Geloof
opdat ik Uw Heilige Naam
weer zal verheerlijken;
amen;”

Liefde is je nabij, en Ik ken de Mijnen en de Mijnen kennen Mij, maar Ik zal het zicht wegnemen van hen die zien, en zicht geven aan hen die blind zijn;

¹ Een priester noemde mij ketter, omdat Jezus zo teder met mij omgaat en mij "verloofde" noemde. Hij vergeet dat alle kloosterzusters "getrouwd" zijn met Christus en dat Hij de Bruidegom is. Waarom zou je dus niet met Christus verloofd zijn?

kom, wees Mijn wierook en maak Mij blij door Mij niets te weigeren; Wijsheid zal je onderrichten, kom;

Wij, ons, Heer?

wij, ons, Mijn beminde;

IXΘΥΣ 

(Ik voelde dat Jezus mij riep, ik moest snel naar Hem toe.)

dochter, je bent Mijn oogappel, laat niemand je tot andere gedachten misleiden; je zwakheid verrukt Mij onophoudelijk; je onvermogen herinnert Mij aan Mijn eerste leerlingen die, voortdurend, afhankelijk waren van Mijn Meesterschap; dochter, aanbid Mij en klamp je aan Mij vast, want Ik ben het Leven;

IXΘΥΣ 

Mijn Vassula, gehoorzaamheid aan Mij, je God, komt vóór gehoorzaamheid aan de mensen; mediteer over deze woorden;

Heer, ik heb vandaag problemen om mijn aandacht erbij te houden.

verhef je ziel tot Mij door je gedachten aan uiterlijke zaken terug te dringen, bezin je en voel Mijn Aanwezigheid; laat je ziel opklimmen van meditatie naar contemplatie; bereik Mij, je God, in stilte; kom tot Mij in beschouwende aanbidding; zie je? bid nu de rozenkrans;

(Jezus bedoelt tijdens het dicteren ...)

Ik luister samen met Mijn Moeder;

(Ik bad het begin van de Rozenkrans tot aan het eerste geheim. Vandaag zijn het de Glorievolle Geheimen.)

Ik ben verrezen; zullen we bidden? Ik zal je helpen te mediteren, kom;

(Na het beëindigen van het eerste geheim.)

let op dat je je concentratie niet verliest; kom in het volgende geheim waarin Ik opsteeg naar de Vader; beminde, bid; amen ...

ga nu Mijn derde geheim binnen, waar Mijn Heilige Geest neerdaalde als tongen van Vuur; bid voor het komende Pinksteren, je generatie voelt er al de geboorteweeën van; de nacht is bijna voorbij, de dageraad breekt weldra aan en wanneer dat gebeurt, zal het kwaad, dat gedurende de nacht op zijn gemak rondsloopt, vluchten bij de dageraad; ja, inderdaad, Mijn Geest van Genade zal worden uitgestort over de gehele mensheid, en jouw generatie zal direct door Mij worden gevoed; je zult worden onderricht en geleid door Mij en zelfs Mijn heiligen en Mijn engelen van boven zullen je op elke straathoek ontmoeten; Ik zal Mijn Brood op je laten regenen; verheug je en wees blij! Ik, de Heer, ben het Licht van de wereld; laten zij die oren hebben horen; vat moed, de dageraad is weldra bij je;

kom, mediteer; nu komt het vierde geheim, de Opneming in de Hemel van Mijn Beminde Moeder; wees gezegend en mediteer ...

gezegende, laten we nu het vijfde geheim binnengaan waarin Ik, de Heer, Mijn Moeder kroon en Haar Koningin van de Hemel noem; dochter, Ik wens dat je dit glorievolle geheim overweegt; kom: elke devotie tot Mijn Moeder verheugt Mijn Hart;

kom, schrijf, Ik ben bij je; verheug je, ziel, neem je pen en schrijf dit alles over;

IXΘΥΣ 

6 december 1989

Mijn Heer, leer mij, als U het wilt, geduldig te zijn zoals Job geduldig was en zich aan U vastklampte.

reken op Mij, Ik zal je Mijn eigen geduld leren;

Mijn Heer, als het Uw wens is, beziel mij met moed, net zoals in Uw leerlingen.

Mijn bloem, Ik wil je eraan herinneren hoe Ik Mijn Kruis verdroeg, zonder acht te slaan op Zijn schande; dan zul je niet opgeven bij gebrek aan moed; je wordt geleid door Mijn Geest; het is Mijn doel om aan het atheïsme een einde te maken;

ach, Mijn kind! niet velen zullen naar Mijn Stem luisteren, want jouw generatie ontbreekt het aan nederigheid; telkens wanneer Ik Mijn kinderen benaderde door middel van zwakke instrumenten, de Mijnen, velen van de Mijnen, onderdrukken Mijn Stem; dochter, hun voorzichtigheid wordt onvoorzichtigheid omdat zij de vruchten van Mijn Goddelijke Werken niet herkennen en weigeren om te geloven, maar zoals Ik eerder heb gezegd, zij geloven niet omdat zij Mijn schapen niet zijn; de schapen die Mij toebehoren luisteren naar Mijn Stem, Ik ken ze en zij kennen Mij en volgen Mij; dus wat hen betreft zijn deze profetieën vervuld:

"op het einde der tijden zullen er mensen zijn die godsdienst bespotten en niets anders volgen dan hun eigen slechte begeerten; deze ongeestelijke en

egoïstische mensen zijn niets anders dan onruststokers;"¹ en, "jullie hebben de naam te leven, maar jullie zijn dood"; "ontwaak", zeg Ik jullie, "laat het beetje dat je nog aan leven hebt opleven: het sterft snel;"²

niet alleen zijn zij dood, maar in hun val willen ze ook Mijn kinderen ervan afhouden Mijn Hemels Brood te eten; ze vergeten dat Ik over hen regeer en dat Ik Mijn Geest van Genade schenk aan wie Ik wil, en dat Ik de geringsten onder de mensen verhef; in hun zondigheid sluiten ze de deur voor Mijn Gezicht; uit boosheid tegenover Mijn engelen ontnemen ze deze generatie alle hoop; ze behandelen Mijn Heilige Geest van Genade niet beter dan de Farizeeën Mij hier op aarde behandeld hebben;

Mijn Vassula, beminde van Mijn Ziel, moed; laat Mij je dit vertellen: Ik heb jullie allen³ op Mijn Pad geplaatst om deel te nemen aan Mijn Kruis van Vrede en Liefde;

Heer, en wat met "x" ?

ook hij is een slachtoffer van Mijn Liefde, een slachtoffer van Mijn Ziel, een slachtoffer van Liefdes jaloerse liefde, verheug je! want reeds voel je Mijn smarten van Getsemane,⁴ maar heb geloof in Mij en vertrouw Mij want Ik ben bij je en deel Mijn Kruis met je tot het einde; Ik en jullie, Mijn beminden, jullie en Ik; samen zullen we strijden, en Ik zeg jullie, bergen kunnen worden geschud en dalen omgevormd, maar het zal jullie nooit ofte nimmer aan Mijn Liefde ontbreken; Mijn Liefde voor jullie is

onwankelbaar en Mijn Trouw onveranderlijk, zien jullie?

leun op Mij en Ik zal je ziel laten rusten, maar sta Mij ook toe je te vragen om rust wanneer Mijn Ziel vermoeid is; sta Mij toe Mijn Kruis aan jouw schouders toe te vertrouwen om uit te rusten; Ik, de Heer, zal je aan Mijn Tegenwoordigheid herinneren;

vrede zij met je; verlang naar Mij; Liefde bemint je; heb Mij lief;

IXΘΥΣ 

verkondig het evangelie met liefde voor Liefde;

7 december 1989

*Omdat U Eén Heer bent,
breng ons tot Eén Geloof en Eén Doopsel.
Heer, U bent Eén God
die de Vader van allen is,
over alles, door alles en in alles,
wij zijn niet in staat, wij allen,
om tot overeenstemming te komen,
wij zijn onbuigzaam ...
zult U ons in deze toestand laten?*

bid voor jullie allen om tot overeenstemming te komen; Ik heb jullie geschapen en jullie de vrijheid gegeven om jullie eigen beslissingen te nemen; het ligt in jullie macht om Mij trouw te zijn en Mijn Geboden te onderhouden; Ik heb jullie nooit bevolen te zondigen, bid dus om Wijsheid om deze generatie te verlichten, opdat ze begint de rechterhand van de linkerhand te onderscheiden;

(Deze boodschap is bestemd voor de jeugdgroep die ik heb:)

openbaar Mij aan de mensheid op de manier die Ik je geleerd heb: Ik ben een

¹ Judas vers 1: 18-19.

² Apoc. 3: 2.

³ Allen die op de een of andere manier deelhebben aan de verspreiding van deze Boodschappen.

⁴ Dit heeft betrekking op "x".

God van Liefde en Barmhartigheid; Ik ben geen gecompliceerde God en Ik jaag niemand de dood in; besef dat Ik overeenkomstig geef en vraag, Ik zal nooit méér van een ziel vragen dan wat ze kan geven, Ik vraag niet meer dan in haar vermogen ligt; Ik vraag van iedereen een beetje beantwoording van liefde, een glimlach, een gedachte, een vriendelijk woord, slechts één enkel woord dat uit hun hart komt zou worden ontvangen als een miljoen gebeden; dit is van grote betekenis, zelfs een simpele gedachte ... Ik zal hem als een kostbaarheid aanvaarden; Ik bemin elke ziel op het dwaze af; Ik ben een zo Tedere en Zachtmoedige God; Ik ben Zachtaardig tegenover Mijn kinderen; wie Mij dan ook tegenover Mijn kinderen voorstelt als een veeleisende en snel te ergeren God, schaadt Mijn Kerk; Ik ben geduldig en word niet gauw boos, maar Ik vergeef en vergeet snel;

niemand moet zeggen dat Ik alleen heilige mensen zoek; het is van Mij bekend dat Ik op zoek ben naar de zieken en de ellendigen; hun ellende trekt Mij aan, hun onvermogen Mij te bereiken maakt Mij des te meer verlangend om hen naar Mij op te heffen en aan Mijn Hart te drukken;

Ik ben Jezus, en Jezus betekent Verlosser en Ik kom om te redden en niet om te veroordelen;

ΙΧΘΥΣ 

(Later:)

Mijn kind, geloof je dat Ik het ben, Jezus, die je op deze speciale manier ontmoet?

Ja Heer, dat geloof ik.

geloof je dat Ik het ben, Jezus, die je de hele tijd om je heen ziet?

Ja, dat geloof ik, Heer. - Waarom vraagt U mij dat, Heer?

om het je te horen zeggen, kind; wees dan gelukkig en zegen Mij, want je staat in de gunst van Mijn Vader; je moet niettemin werken en je ziel voortdurend verheffen; Ik heb je de genade geschonken Mij te zien met de ogen van je ziel en Mijn Stem te horen; sta de wereld niet toe je voor zich op te eisen nu je hen niet meer toebehoort; Mijn Wijsheid zal je kennis vermeerderen;

wees zachtmoedig voor de armen zoals Ik beminnelijk ben voor jou; pleit voor hun zaak; geen vader laat zijn kind in de woestijn achter dus wees geduldig zoals Ik geduldig ben met jou; dochter, probeer geen dingen te ontdekken die je vermogen te boven gaan, want je kunt misleid worden door je eigen verwaandheid en zo ook anderen misleiden; vertrouw Mij en Ik zal je lessen geven die je kunt opnemen, aangepast aan je kunnen, luister naar Mijn Woorden en nooit naar andere; leun op Mijn Schouder als je moe bent, laat Mijn Schouder je Hoofdsteen zijn en Mijn Heilig Hart je Verblijf;

(Later:)

eet van Mij, leer van Mij; troost Mijn kinderen, wil je nu¹ schrijven? - Ik ben blij te voelen dat jij je aan Mij vastklampt; toewijding zal je ogen open en je ziel uit de slaap houden; kom, wees blij dat Ik je uit de dood heb doen opstaan en uit hen

¹ Ik "klampte" mij vast aan Jezus. Ik wilde het moment vasthouden en Hem niet "laten gaan".

die al jaren dood liggen en uiteengevallen zijn;

Jezus, Ik heb U dit al eerder gevraagd en vraag het U nog eens, als het Uw Wil is, doe dan met de doden en zelfs met hen die uiteengevallen zijn zoals U met mij hebt gedaan, wek hen op tot Leven en sta hen toe te leven onder Uw Licht.

de dood zal verzwolgen worden in overwinning voor de Verrezene, want Ik ben het Leven; Ik ben de Verrijzenis en het Leven Zelf en ieder die Mijn Vlees eet en Mijn Bloed drinkt zal het eeuwige leven hebben;

kom, Ik zal je verdere openbaringen dicteren over Mijn Heilige Eucharistie; Ik, de Heer, zegen je omdat je Mij vergezelt op deze wijze en omdat je Mij toestaat je te gebruiken om Mijn Woorden op te schrijven; werk hard, Mijn Vassula; niets zal tevergeefs zijn; kom, Ik zal je leiden bij al je ondernemingen; wees standvastig!

(Dit "wees standvastig" werd gezegd omdat, terwijl ik gedikteerd werd, het kwade mij weer probeerde in te blazen dat dit alles zou kunnen komen uit mijn onderbewustzijn! En daarom zei Jezus tegen mij "wees standvastig". Satan is een ware plaag. Wat de andere duivels betreft, aan hen besteed ik niet veel aandacht, zij zijn ook een plaag, maar ze zijn min of meer als rond zoemende vliegen en ze zijn bang voor mij hoewel ze het graag andersom zouden willen zien. Toch, zijn ze kwaadaardig en men moet op zijn hoede zijn. Deze duivels zijn op hun best op het moment dat ze merken dat de ziel in slaap doezelt of zwak wordt, of aarzelt. Door gebeden worden de duivels simpelweg "gedood" en op een afstand gehouden. Het geloof in de Liefde van de Heer en in Zijn Barmhartigheid vernietigt deze duivels die dicht bij iemands oor "zoemen", om ons het

kwaad te suggereren als de Waarheid, dat ver verwijderd is van Liefde. Dit is de reden waarom de Heer wil dat wij waakzaam zijn en in voortdurend gebed. Een aanhoudend gebed houdt de duivels weg en Satan zelf ook. Gebeden worden een veilige barrière rondom ons, die Satan en alle andere duivels weghoudt. Ja, het is een voortdurende strijd.)

13 december 1989

Mijn Heer en Verlosser?

bemінде, heb Mij lief; onthoud, Vassula, hoe Ik je boven velen begunstigd heb; deze Genade die Ik je geef, is een groot geschenk: vernietigd te zijn in Mij, je God; kleine zaailing van Mij, je verdiensten zijn niets, en toch Mijn vurig verlangen je tot Mij te verheffen en in Mij te zijn is zodanig dat Ik over het hoofd zie wat je bent, zelfs je zonden negeer Ik en vergeef Ik; begrijp je nu Mijn vurige Liefde?

blijf klein, houd nooit op Mij te roepen, houd nooit op naar Mij te verlangen; leun op Mij als je vermoeid bent, blijf in Mij, want dit is wat Mij behaagt;

Liefde bemint je;

IXΘΥΣ 

14 december 1989

verheerlijk Mij door Mij te beminnen en Mij te aanbidden, je God; zie je? nu weet je wat het is om in je God te zijn en in Mij te leven; Ik ben je Bemінде Vader die je tegen Mijn Borst gedrukt houdt, net als een moeder die haar kind tegen haar borst drukt en het voedt, het verwarmt, zo ben ook Ik voor jou; Ik voed je en Ik troost je; je hoeft je geen zorgen te maken

want jouw bron van leven stroomt direct vanuit Mij; je hoeft niet bang te zijn omdat je door Mijn Liefde wordt omhuld en in Mijn Armen bent; Ik ben je Beschermmer en dichtbij Mij ben je veilig; Ik, de Heer, heb je doen groeien, net als een moeder die goed zorgt voor haar kind; beminde, de Bron van het Leven stroomt uit Mij, wees gezegend;

16 december 1989

vrede zij met je;

heiligheid komt niet in een dag, je moet standvastig blijven op deze weg vol obstakels en kleine kruisen, laat je niet van Mij afbrengen; wil je doorgaan? wil je met Mij doorgaan op deze weg tot het einde?

Ik zal U niet loslaten, mijn Heer, help mij opdat mijn vuisten die Uw Gewaad stevig vasthouden niet losgaan.

klamp je vast aan Mijn Kruis en Mijn Kruis zal je helemaal naar de Volmaaktheid leiden, Ik ben bij je, Ik Ben verenigd met jou;

bid, Mijn Vassula; want overgave is voornamelijk dat wat uit liefde voortkomt; Ik, de Heer, heb je verzadigd met Mijn Liefde; Ik vraag iedere ziel zichzelf toe te vertrouwen aan deze Oceaan van Liefde, opdat ook zij verzadigd kunnen worden en deze Liefde voelen; Ik, Jezus, bemin jullie allen; ga Mijn Heilig Hart binnen, Ik verlang jullie diep in Zijn Diepten te verbergen, jullie voor altijd te verbergen en alleen voor Mijzelf te houden; bloem, bemin Mij, bemin Mij, aanbid Mij, aanbid Mij, en Ik zal de rest doen; leer te zeggen: "Jezus, maak van mijn hart Uw rustplaats; kom uitrusten, Heer;"

IXΘΥΣ 

17 december 1989

(Ik had het gevoel dat de Heer ver weg was. Ik raak in paniek als ik dat gevoel heb. Ik weet dat het helemaal mijn fout is en dat het weer een zware beproeving is. Op mijn privé-notitieboek komen slechts krabbels uit mijn hand. De Heer kwam mij onmiddellijk te hulp en zei, schrijvend:

"moet Ik je eraan herinneren dat je je hand niet 'los' moet laten? Ik wil dat je luistert; Ik ben dichtbij je, maar jouw geest is ver van Mij; luister, Ik, de Heer, wil dat je luistert! verenig je met Mij, wees één met Mij, Ik en jij, jij en Ik, dan zouden WIJ kunnen samenwerken, zie je? wees voorzichtig, Vassula;"- "door verenigd te zijn zouden WIJ samen kunnen werken;"

Ik was in paniek geraakt, want door het ontvangen van openbaringen en op een buitengewone manier geleid te zijn, en de Hemel en de Aanwezigheid van God geproefd te hebben, zonder enige verdienste van mijn kant, had het plotseling geschieden alsof de Hemel Zijn deuren ietwat gesloten had en ik dus Zijn Aanwezigheid niet voelde.)

vrees niet, Ik heb verlangend gewacht op deze momenten waarop Ik met jou samen zou zijn, geloof dus nooit of te nimmer dat Ik je buitensluit; Ik daagde je eenvoudig uit om uit je lusteloosheid te stappen, en Ik zal met je samenwerken tot het einde; laat je hart jubelen van vreugde in Mijn Aanwezigheid, Ik heb je nog veel dingen te zeggen maar je zou dan niet in staat zijn alles op te schrijven; je bent broos en Ik weet dat je ook zwak bent;

kom, je hoeft niet tot Mij te spreken met woorden om Mij te vertellen dat je

Mij bemint; spreek met je hart: als je naar Mij verlangt, Mij bemint, Mij beschouwt, dan doe je Mijn Wil, want het is Mijn Wil dat je Mij bemint en Mij aanbidt, dus alleen door dit te doen, is ALLES in Stilte gedaan; offer Mij je wil, offer Mij alles wat je hebt, je wil, jezelf, je genoegens, alles;

Ik offer U, mijn Heer, mijn wil, mijzelf, mijn genoegens, en alles wat U wilt. Voel U VRIJ, mijn Koning, om gewoon te nemen en neem van mij wat U wilt.

wil je dan nog steeds, in ruil, Mijn Kruis van Liefde en Vrede?

Ja, mijn Heer, helemaal; zelfs als ik door Zijn grootte plat ter aarde val, zal ik Het dragen, zelfs als ik op mijn knieën moet kruipen.

dochter, Mijn Kruis van Vrede en Liefde zal velen van Mijn kinderen heiligen; laat Mij je hart binnengaan en er rusten, Ik de Heer zegen je; beminde, wacht maar af en je zult eens zien;

Ik houd er zo van U te horen zeggen: "wacht maar af en je zult eens zien!"

Ik weet het, kleine; wij, ons?

Ja, mijn Heer.

wij, ons?

Ja, Heilige Moeder.

IXΘΥΣ 

18 december 1989

Mijn Vassula, Ik, de Heer, zal je voeden voor de eigen ogen van je vervolgers; voel

Mijn pijn, Mijn kind, jou onder deze wolven te zien ...

Mijn Ziel is ontroostbaar en Mijn Hart treurt zozeer dat Ik legioenen van engelen gemobiliseerd heb om Mij te komen troosten; jouw vervolgers geven je vergiftigd water te drinken, maar Ik zal je onophoudelijk blijven verzorgen met Mijn grote Liefde die Ik voor je koester; Ik zal, Mijn engelen¹, al die hindernissen omverwerpen die jullie verachten, jullie allen in wie Mijn Hart zich verheugt om mee samen te zijn en in wie Ik Mijn troost en Mijn rust vind; Mijn lammeren, jullie die door Mijn Genade Mijn Boodschappen ontvangen, Mijn lammeren, jullie die rust geven aan Mijn Hart, jullie die Mijn voorkeurszielen zijn, Ik wil niet dat jullie aangevallen worden door deze Kaïns, die Kaïns die doordrenkt zijn van zonde en die nooit opgehouden hebben jullie, Mijn Abels, naar de keel te willen vliegen;

Heer! De Kaïns vallen ons meedogenloos aan. Ze hebben lang geleden Uw profeten gedood en vandaag willen ze hun misdaad herhalen, het is hun bedoeling al Uw Altaren af te breken, het ene na het andere. Ze willen ons van de oppervlakte van dit ballingsoord uitroeien!

Mijn rest ... Mijn altaar ... jou, die Ik heb opgewekt uit het stof om je te modelleren en je te vormen tot een levend altaar voor Mij, de Allerhoogste, jij bent één van Mijn altaren, altaren die Ik plaats op verschillende plekken van de aardbol en waarin Ik Mijn Brandende verlangens uitgiet uit Mijn Vurige Vlam van Liefde; Ik zeg je dit: Kaïn zal Mij deze keer onder ogen moeten komen, hij die nog steeds popelt om te moorden, omdat hij

¹ De hedendaagse boodschappers.

doorgaat zijn kwade zaad te zaaien in de aarde die hij bewerkt heeft, en vandaag eet wat de oogst hem oplevert, hij zal Mij onder ogen moeten komen; luister, Mijn duif: hij zal je noch met geweld noch met het zwaard naar de woestijn slepen om je bloed weer te vergieten, en evenmin zal Ik hem toestaan de Vlam uit de blazen die Ik je gegeven heb;

Mijn kleine altaren, jullie die Mijn Vreugde uitmaken, houd moed, wees niet bang, elk van zijn zonden zal op zijn hoofd terugstoten ... en de profetie van Jesaja geldt nog tot op de dag van vandaag voor deze Kaïns, namelijk dat Ik, de Heer, hun zal geven "een trage geest, niets ziende ogen en onopmerkelijke oren, en ze zijn nog zo tot vandaag" en zo zullen ze altijd zijn;

Ik verbande Kaïn uit zijn land naar de woestijn, een land waarin Ik niet leef, een land waar de zondigheid in rivieren stroomt en hun oevers drenkt en de aarde bevloeit; de Gerechtigheid had hem verstoten uit Mijn zicht, en toch, zelfs wanneer de Barmhartigheid hem vandaag te hulp komt en Haar Hand uitstrekt om de sluier van zijn ogen weg te nemen, weigert hij ... Ik daalde zelfs af in de onderwereld naar de mensen uit het verleden, om je leven uit de groeve omhoog te tillen, Kaïn, maar tot op de dag van vandaag hoor je Mij niet; noch wil je Mij, je God, erkennen;

Vassula, Mijn duif, wees niet bang vrijuit te spreken, want Ik heb je begiftigd met Mijn Geest; dit ballingsoord doorkruisen is hard, maar Ik Ben naast je; Ik, je Heilige Metgezel, wandel aan je zijde om je te voorzien van spraak, vriendschap en troost; Ik ben bij je om de bedreiging te zijn voor je vijanden; Ik ben bij je om elke wervelwind te kalmeren en te bedaren die zou kunnen opsteken en jou bang

maken; Ik ben bij je om de wolven weg te jagen die je komen opjagen; Ik ben bij je om je hoofd te beschermen tegen de verzengende zon; Ik ben bij je, Mijn beminde, om met Mijn Licht alle adders en schorpioenen te verjagen die op je pad komen; Ik leid je op de weg die je gaan moet en Ik bedek jou en allen die ons vergezellen dagelijks met Mijn Wierook en zegen elke stap die zij zetten;

Mijn Ogen rusten op jullie, Mijn duiven, jullie die Ik helemaal in de woestijn ben gaan zoeken; Mijn Liefde voor jullie is een Levend Vuur en Mijn jaloezie meedogenloos als nooit tevoren, dus luister naar Mijn lied; Mijn Rustplaats van rust is nu niet ver van jullie vandaan; Ik ben Degene die jullie het meest liefheeft en Ik geef jullie het Geschenk van Mijn Liefde;

kom luisteren naar Mijn lessen; Mijn lessen zijn Licht; lessen die de wereld is vergeten, juist deze lessen die hun oogappel zouden moeten zijn;

kom, wij, ons?

Ja, voor eeuwig, Heer.

wij, ons?

Voor altijd, Heilige Moeder.

Ik heb je lief;¹

19 december 1989

O Heilige Geest van Onderricht, sta niet toe dat mijn ziel in verwarring raakt. U bent Mijn Goddelijke Leraar en U bent Degene die mij onderwezen hebt, en het is uit Uw Mond dat ik onderricht heb ontvangen. Ik ben hier om naar U te luisteren, mijn Heer en Meester.

¹ Onze heilige Moeder.

kleintje, als er beproevingen komen, protesteer dan niet, geef niet jouw mening, Mijn Vrede zou het enige moeten zijn dat van jou behoort te komen; de Vrede van de Heer; spontane antwoorden in discussies kunnen onherstelbare vergissingen worden; neem wat Ik je uit Mijn Hart gegeven heb, niets meer, niets minder; neem van wat Ik je gegeven heb; begrijp je Mij nu?

Ja, mijn Heer. Heer, zeg mij nogmaals wie U bent.

Hoor Mij dan: Ik ben het Jezus, Beminde Zoon van God, het vlees geworden Woord, die gekomen is om temidden van jullie te leven; Ik ben het, je Verlosser, die tot je spreekt;¹ bloem, moed, rust uit op Mijn Hart en luister naar Mijn Hartslagen, net als de Duif in je visioen; luister, Ik houd van jullie allemaal, op het dwaze af nu je Mij beter kent, O Pantocrator; Ik ben je Opvoeder en Ik zal je behouden door geloof, geloof, geloof; Ik heb je lief, en het is door het geloof en in het geloof dat Ik je wil opvoeden en tot Mij verheffen; insprekingen zul je altijd hebben; om Mij te horen zul je jezelf moeten concentreren om in staat te zijn tot contemplatie te komen; om je te herinneren aan Mijn Aanwezigheid, neem Ik je vermogen om je hand te controleren weg, aanvaard deze dingen omdat ze van Mij komen; Ik wil het graag zo, heb je niet opgemerkt dat alles wat je geleerd hebt van Mij kwam? Ik zal je op deze manier leiden tot het einde, verheug je, leerlinge!

¹ Jezus zei dit alsof Hij het voor de eerste keer tegen iemand zei.

U maakt mij sprakeloos, mijn God ...

wees gelukkig, want je hebt geen van deze genaden verdiend; kom, Liefde bemint je;

23 december 1989

vrede zij met je, dochter, raak Mijn Hart aan ... voel hoe verwond Mijn Hart is;

(In mijn geest voelde ik het Hart van Onze Heer.)

verwijder de doornen die nu Mijn Hart doorboren;

Laat mij zien hoe ik deze doornen moet verwijderen, Heer.

doornen kunnen worden verwijderd door liefde; bemin Mij, bemin Mij, Vassula, wees Mijn balsem, troost Mij en breng kleine zielen bij Mij; laat hun Mijn Hart zien, vertel hun over Mijn Liefde, verwijder elke doorn en vervang hem door een kleine ziel ...

er zal geweldig veel aan Mijn Huis hersteld moeten worden, maar Ik zal Het herbouwen, steen voor steen, laag voor laag; ondanks de hevige aanvallen op Mijn Huis zal Ik, de Heer, op het einde overwinnen; Ik zal Mijn Huis dan vullen met reine zielen, zoals duiven die hun duiventil vullen zo zal het ook zijn in Mijn Eigen Huis; en Ik zal deze reine zielen toestaan direct uit Mijn Hand te eten zodat ze leren zeggen: "Abba"; Goddelijkheid zal corruptie overwinnen, de corruptie die door de verdorvenheid van de wereld van Mijn kinderen atheïsten heeft gemaakt;

Ik ben van plan om van deze reine zielen goddelijke wezens te maken, die

Mijn Goddelijkheid weerspiegelen; dit is de reden waarom Ik jullie in deze dagen zonder ophouden aan de Waarheid herinner, zelfs ondanks het feit dat Ik Mijzelf herhaal; zelfs als sommigen van jullie geërgerd raken als Ik Mijzelf herhaal, zal Ik doorgaan jullie aan dezelfde waarheden te herinneren, dit is de enige manier om sommigen van de trage geesten in beweging te krijgen;

vandaag wordt Mijn Heilige Geest van Genade door de ongelovigen verworpen, maar zij weten niet wat zij verwerpen; het is zoals de Schrift zegt: ... "de steen die de bouwlieden verworpen hebben is gebleken de hoeksteen te zijn; een steen waarover men struikelt, een rots die mensen ten val brengt";¹ deze ongelovigen struikelen over de hoeksteen omdat ze niet geloven in de Werken van Mijn Heilige Geest; ja, Mijn Heilige Geest van Genade die vandaag neerdaalt om jullie de Weg, de Waarheid en het Leven te tonen, is waarlijk de Hoeksteen, de Hoeksteen die jullie niet erkennen en totaal verwerpen;

dochter, zelfs in jouw onvolmaaktheid zal Ik in staat zijn Mijn Boodschappen te voltooien; aanvaard je lijden als zegeningen; denk aan wat Ik moest lijden om Mijn Werk te volbrengen en dat Ik door Mijn Wonden jullie allen genezen heb; Ik, de Heer, heb edelmoedige zielen nodig die bereid zijn zichzelf te offeren voor anderen en kleine kruisbeelden te worden; al deze offers zullen niet tevergeefs zijn; er zal geweldig veel moeten worden hersteld en de tijd dringt;

dus, kleintje, leun op Mijn Schouder als je vermoeid bent; val niet, leun op Mij; we zijn verenigd; bid, Mijn Vassula, voor het belang van de redding van jouw

tijdperk; liefkoos Mij, je God, door je kleinheid; liefkoos Mij met je gebeden die uit je hart komen; Ik wil oprechtheid; Ik wil geen verplichtingen, Ik wil je hart; wees volmaakt!

kom, Mijn Ogen laten je niet los; jullie allen² zijn Mijn Vreugde, Mijn Geluk;

IXΘΥΣ 

24 december 1989

(Kerstavond)

Jezus?

Ik ben; ere zij God;

Ere zij God.

bid, Mijn kind; wijd jezelf aan Mij toe; Liefde is bij je en was altijd bij je, vanaf je wieg tot op de dag van vandaag, en zo zal het voor altijd zijn; blij bij Mij en wijs alle verwarrende gedachten af; steun alleen op Mij, wees één met Mij; verzadig Mijn onverzadigbare dorst naar liefde, O Pantocrator;

(De val van het Communisme in Roemenië)

Mijn bloem, Ik ben het Licht van de wereld; zing en wees gelukkig, zing van vreugde want Ik ben het, Jezus, die deze wonderen verricht;

Mijn Kruis zal weer op elke kerk worden opgericht; zie je?³ er komt weldra een universele vrede; Vrede staat op het punt te worden geboren; bid voor deze geboorte van Vrede en Liefde;

² Kleine zielen.

³ In een visioen zag ik het dak van een kerk met twee of drie mannen daarop, zwoegend om een zwaar kruis weer op zijn plaats te zetten.

¹ 1 Petr. 2: 6-8.

vandaag voelt de aarde het begin van haar geboorteweën; dit, Mijn beminden, zijn Mijn vroege tekenen van Liefde;¹ Ik ben de Meester van hemel en aarde, en Ik zal met Mijn Macht aan ieder volk laten zien dat Ik de Almachtige ben; Ik heb gezegd dat Ik met Mijn Adem al diegenen ten val zal brengen die jullie tot slavernij hebben gebracht; laat jullie volkeren beseffen dat alles aan Mijn Macht is onderworpen, en wat Ik met één adem gedaan heb voor Mijn Verheerlijking is; niemand is in staat Mijn Wet uit te wissen;

laat de volkeren beseffen dat Ik het ben, de Heer, die gekomen is om deze gevangenen te bevrijden uit hun gevangenis en tot Mij te verheffen; Ik ben Degene die jullie vijanden tot eeuwige schaamte bracht en dit is niet alles; Ik zal, met je zuster, Rusland, een verbond tekenen van Vrede en Liefde en haar misdaden zullen door Mij vergeten zijn en Ik zal haar weer tot Mijn Bruid maken, en uit haar hart zal dit lied weerklinken:

“Ik zal mijn liefde voor Hem altijd
bewaren,
en mijn verbond met mijn God
zal standhouden;”

Mijn Ziel dorst naar dit glorievolle moment; het is Mijn bedoeling door je zuster Rusland Mijn pracht en Mijn heerlijkheid te laten zien aan ieder volk dat leeft onder deze hemelen; Ik zal haar bekleden met Mijn schoonheid en met

Mijn rechtschapenheid, en Ik zal haar met trots aan je broeders² laten zien, zodat zij Mijn schoonheid en Mijn rechtschapenheid mogen zien door haar en in haar; dochter, de bruiloft van de bekering van je zuster zal spoedig plaats vinden;

Ik heb gezegd dat Ik Degene ben die neerdaalt in de ellende van jullie tijdperk om de verdrukten te troosten en haar gevangenen te bevrijden uit de gevangenis en hen te bevrijden die leven in de duisternis van de kerker; Ik ben het, jullie Verlosser, die komt om jullie te redden uit de kaken van de rode draak; Ik ben het, jullie Jezus, Mijn duiven, die jullie kooien komt openbreken om jullie te bevrijden; Ik ben het, jullie Heilige die jullie nooit verlaten heeft; en Ik zeg jullie waarlijk: jullie poorten³ zullen voor Mij niet gesloten zijn;

Vassula, Ik zal al deze kwade machten omverwerpen door smaad en vernedering, deze machten die Mijn Huis kapotsloegen en er gapende graven van maakten; Mijn Licht zal je zuster Rusland doen verrijzen en al haar buurlanden, Ik zal al jullie kooien openbreken en jullie bevrijden; leer dat redding en bevrijding alleen van Mij komen; bid voor je zuster, bid voor haar buurlanden;

Mijn Heer, U hebt gezegd: ‘tegenspoed komt over de mens die goederen vergaart die niet van hem zijn en zich bezwaart met verplichtingen; zullen zijn schuldeisers niet plotseling opstaan, zullen die niet ontwaken? Dan zal hij hun slachtoffer⁴ zijn.’ Dat is precies wat er in Roemenië

¹ Op 29 november, een maand voor de gebeurtenissen in Roemenië, gaven Jezus en onze Heilige Moeder ons een Kerstboodschap die ik op 22 december voorlas aan de gebedsgroep. De Boodschap van onze Heilige Moeder zinspeelde op de vrijheid van Roemenië.

² De Heer doelt hier op de Rooms-Katholieken.

³ De poorten van Roemenië.

⁴ Habakuk 2: 7.

gebeurd is, maar onschuldige mensen betaalden het met hun bloed.

wees ervan verzekerd dat Ik alle heilige martelaren van jouw tijd bij Mij heb, slachtoffers van Satans woede; Ik heb al diegenen bij Mij die als slachtoffer stierven; Ik zeg je dat zijn woede zodanig was, dat hij, terwijl hij wist dat hij zijn greep aan het verliezen was, van plan was elke bloem van Mij te vernietigen;

(Vanuit de hoogte keek Jezus toen neer op Roemenië.)

huil niet, kleintje,¹ want Ik, de Heer, zal je ruïnes weer opbouwen en je laten groeien om te getuigen in Mijn Naam; Ik zal je grote dingen laten zien onder Mijn Naam; eindelijk vrij! vrij om tot Mij te komen, je Verlosser, en te leven in Mijn Heilig Hart; Ik zal je vijanden, die ook Mijn vijanden zijn, vervolgen met Mijn Licht; huil niet om je kinderen die niet meer zijn, want vandaag zeg Ik je dat Ik elk van hen in de diepten van Mijn Hart heb geplaatst;

*Gezegend zij onze Heer,
de God van Medelijden,
want Hij heeft Zijn volk bezocht,
Hij is hen ter hulp gekomen,
Hij is gekomen om Licht te brengen
aan hen die in de duisternis
en in de schaduw van de dood leven.
Eer zij Hem
die komt om onze voeten te leiden
naar de weg van Vrede en Liefde.
Amen.*

29 december 1989

(Driekoningen)

¹ Jezus bedoelt Roemenië.

*Heer, mijn God,
die ik dag en nacht in stilte aanbid,
U die neerzag vanuit de hemel
en van Uw Heilige en glorierijke plaats
had medelijden met Uw kinderen
die in gevangenschap gehouden werden
als duiven in een kooi,
hongerend en gebroken,
onderdrukt door de vijand,
geprezen zij Uw Naam
die vol goedheid is.*

*“Het volk dat in duisternis wandelde
heeft een groot licht gezien;
op hen die leven in een land van diepe
schaduw
heeft een licht geschinen.
U hebt hun blijdschap vergroot,
U hebt hun vreugde vermeerderd;
zij verheugen zich in Uw aanwezigheid
zoals men vrolijk is bij de oogst,
zoals men gelukkig is
bij het verdelen van de buit.”²*

redding komt van Mij; Ik ben Hij-die-redt;

ΙΧΘΥΣ 

vrede zij met je; aanbid en bemin Mij in Mijn Heilige Eucharistie; kom Mij ontvangen in Mijn Offer als een smetteloos lam; je moet rein tot Mij komen;

als jullie eens beseften hoe Ik aanwezig ben in Lichaam en Bloed waarin Ik een eeuwige verlossing voor jullie allen heb verworven, dan zouden jullie tot Mij komen zonder smet en met eerbied; Ik heb vanuit Mijn Oneindige Liefde Mijzelf geofferd als het volmaakte Offer om jullie allen van de zonde te zuiveren; Ik wil dat jullie allen dit Offer ten volle begrijpen; ja, Ik wil jullie

² Jesaja 9: 1-2.

aanmoedigen door jullie te laten begrijpen wat Ik jullie aanbied en zo in jullie een beantwoording van Mijn Liefde oproepen; dit Offer kan jullie leiden tot heiliging en tot goddelijkheid; Mijn kind, Het kan in jou zijn doel bereiken en je tot eeuwige volmaaktheid brengen; Mijn beminde, Mijn Offer is voor de eeuwigheid en jij, waar Mijn Ziel van houdt, neem Het elke dag;

Mijn Heiligdom is op dit Heilige moment gevuld met engelen van elke rang klaar Mij te ontmoeten hun God; plat ter aarde geworpen liggen zij in aanbidding voor Mij en troosten Mijn Hart; en jij die Mij gaat ontvangen, wil jij Mij niet aanbidden? wil jij Mij niet vereren?

wees je bewust van Mijn Heilige Aanwezigheid; slaap niet in Mijn Aanwezigheid; sta je geest niet toe ergens anders heen te fladderen in Mijn Aanwezigheid; zou je jezelf hebben veroorloofd te slapen als je aanwezig zou zijn geweest aan de voet van Mijn Kruis op Golgotha? Mijn beminden, hoe zouden jullie je gevoeld hebben als jullie Mijn Kruisiging op de berg zouden hebben bijgewoond? zouden jullie je geest hebben toegestaan vervuld te zijn van de onbeduidende gebeurtenissen van de dag? of zouden jullie plat ter aarde zijn gevallen aan de voet van Mijn Kruis en Mij, jullie God, hebben aanbeden? Ik ben voor jullie aan het Kruis gestorven, afgezien van het lijden dat Ik moest ondergaan, zouden jullie jezelf veroorloofd hebben onoplettend en onverschillig te zijn in tegenwoordigheid van Mijn Offer, toen? Ik ben aanwezig in Mijn Tabernakel zoals Ik aanwezig was en aan Mijn Heilig Kruis genageld; kom dan deze keer tot Mij in het volle besef van Wie het is die jullie ontvangen, en Wie het is die Zich

met jullie verenigt om jullie te zuiveren en eeuwigdurend leven te geven;

dochter, wees geduldig zoals Ik geduldig ben; kom, rust in Mijn Heilig Hart en sta Mij toe te rusten in het jouwe; Liefde bemint je;

*“O Jezus Christus,
onze Heer en Verlosser,
U hebt beloofd
altijd bij ons te blijven.
U roept alle Christenen
tot Uw nabijheid en tot deelname aan
Uw Lichaam en Bloed.
Maar onze zonde heeft ons verdeeld
en wij hebben de kracht niet
om samen deel te nemen
aan Uw Heilige Eucharistie.
Wij belijden deze onze zonde
en wij bidden U, vergeef ons
en help ons de wegen
van verzoening te dienen
volgens Uw Wil.
Ontsteek onze harten
met het vuur van de Heilige Geest,
geef ons de geest
van wijsheid en geloof,
van moed en van geduld,
van nederigheid en standvastigheid,
van liefde en van berouw,
door de gebeden
van de gezegendste
Moeder van God
en van alle heiligen.
Amen.”*

(Gebed van Pater Sergius Bulgakov)