

1986

20 september 1986¹

vrede zij met je;

Kan ik met U zijn?

ja, je bent met Mij; Ik ben het Licht;

Kan ik dichtbij U zijn?

je bent dichtbij Mij; je bent in Mij; Ik ben het Licht;

Kunt U mij beschermen?

je wordt door Mij beschermd;

Kan ik op U steunen?

je kunt op Mij steunen;

Ik heb Uw Kracht nodig om mijn Geloof te bewaren;

je krijgt kracht;

Ik heb Uw liefde nodig;

je wordt door mij bemind;

Ik ben het Licht en Ik schijn zichtbaar voor iedereen; wees niet bang, Mijn Weg is recht; Mijn Weg zal je naar Mij leiden; Ik zal je ontmoeten en je zult Mij herkennen, want Ik straal Vrede en Liefde uit;

kom bij Mij; kun je Mij zien? kun je Mij horen? wees niet bang; blijf daar niet zo in het donker staan; kijk, je benen zijn genezen, je kunt weer lopen, kijk, je kunt

weer zien;² Ik heb je genezen; Ik heb je genezen van je schande en je zonden zijn door Mij weggewassen; gebruik je benen om naar Mij te lopen; je ogen om Mij te zien, je geloof om Mij te ontmoeten; Ik ben je Verlosser; Ik ben je Vrede; Ik, Jezus, bemin jullie allen;

27 september 1986

vrede zij met je; Vassula, kom bij Mij, Ik ben je Verlosser, je Vrede; Ik heb op aarde als mens onder jullie geleefd; Ik ben de uit God geboren Zoon; kom bij Mij en leg je hoofd tegen Mij aan; Ik ben je Trooster; als jij je ellendig voelt, denk er dan aan dat Ik dicht bij je ben; bid met Mij dit gebed:

help mij Vader
 en leid mij naar Uw weiden van rust,
 waar eeuwigdurend helder water
 stroomt,
 wees mijn Licht om mij
 de Weg te wijzen;
 met U, aan Uw zijde, zal ik lopen;
 met U, door Uw verlichting,
 zal ik spreken;
 Vader, Beminde,
 blijf in mij om Vrede te hebben,
 om Uw Liefde te voelen;
 ik zal U in Uw voetsporen volgen;
 bij U wil ik blijven;
 verlicht mij, bemin mij,
 wees met mij nu en voor altijd;
 amen;

¹ Dit is geschreven na mijn Zuivering.

² Dit alles is beeldspraak.

(Jezus was gekomen om mij dit gebed te laten zien.)

28 september 1986

(Vandaag heeft Jezus mij (in een geestelijk visioen) een helder beeld van mijzelf gegeven in het niets. Mijn omgeving zag eruit alsof ik in een moerasland was, met niemand om mij heen en mijn geest scheen verloren. Tussen de dorre bomen zag ik Jezus naar mij zoeken.)

hier ben Ik; Ik ben het, Jezus; Ik heb je gevonden; kom laat Mij je de weg terug wijzen; luister naar Mij: Ik Jezus ben de Weg; roep Mij telkens wanneer jij je verloren voelt; Ik zal naar je toe komen en je de weg wijzen; Ik ben de Weg;

30 september 1986

vrede zij met je dochter;

Jezus, geef mij alstublieft licht, om in staat te zijn U te voelen en te schrijven.¹

Vassula, lippendienst betekent dat het gebed nietszeggend is;

(Ik besepte mijn fout. Ik had Jezus om deze gunst gevraagd zonder liefde, zonder na te denken, zonder het echt te voelen. Ik herhaalde het, maar nu meende ik echt ieder woord en verhief mijn ziel tot Hem.)

roep Mij aan terwijl je Mij voelt² zoals deze keer; Ik, God, voel; Ik voel alles; Ik moet liefde ontvangen uit je aanroeping, liefde uit de diepten van je ziel die Mij nodig heeft, Mij bemint, terwijl je elk woord dat je zegt meent; Ik, God, ben en Ik voel; ieder gebed dat slechts

lippendienst is kan evengoed achterwege blijven; lippendienst is als het roepen vanuit een graf; onthoud dat Ik er ben en voel; Ik verlang dat al Mijn kinderen werken en Mij vreugde geven;

5 oktober 1986

(Ik ben een boek aan het lezen waarin veel mensen berichten dat zij "ervaringen met God hadden", maar tegen bijna allen werd gezegd door 'deskundigen' dat ze deze ervaringen zouden moeten vergeten, omdat ze niet van God komen; hun werd verteld dat alleen buitengewoon begenadigde zielen deze dingen van God ervaren en dat men ook zeer verheven moet zijn. Omdat ik weet dat ik niet heilig ben en verre van goed, heb ik besloten een punt te zetten achter het schrijven bij deze ontmoetingen met God; Ik kon net zo goed de hele zaak 'opgeven'. Ze leken te zeggen dat je een heilige moest zijn om God te bereiken en ze lieten me geloven dat God heel ver weg is. Dus zal ik de hele zaak laten vallen en laat ik mijn hand voor de laatste keer schrijven wat ze wil, geleid door "de kracht" die al deze maanden heeft geschreven.)

Vassula! verlaat Mij niet, beminde, roep Mij aan en leer van Mij; onthoud dat Ik altijd bij je ben; Ik, God, leef in jou; geloof Mij, Ik ben de Almachtige, de Eeuwige God;

Nee. Het is niet mogelijk. Het kan God niet zijn. Zij die het weten zouden mij bewijzen dat het God niet is. Alleen zielen die waardig zijn, worden door God bereikt en geeft Hij zulke genaden.

Ik ben niet onbereikbaar! Vassula, Ik wijs niemand af; Ik beschuldig ieder die Mijn aanmoediging om Mijn kinderen tot Mij te laten komen ontmoedigt; al degenen die leren dat men rein of

¹ Ik moet Gods Aanwezigheid voelen.

² Bewust van Gods Aanwezigheid.

waardig moet zijn om met Mij te kunnen zijn of door Mij te worden aanvaard, zijn degenen die Mijn Kerk schaden; ieder die Mij heeft gevonden, maar door anderen ontmoedigd wordt, zal Ik, die de Oneindige Kracht ben, steunen door hem Mijn Kracht te geven; waarom, waarom heb Ik mensen die zichzelf experts noemen die beoordelen of Ik het ben of niet en elke mogelijkheid uitsluiten, en Mijn kinderen bedroefd, hulpeloos en teleurgesteld achterlaten, zonder rekening te houden met al Mijn genaden terwijl zij Mijn kinderen van Mij wegtrekken; waarom zijn al Mijn zegeningen afgewezen; zegeningen die Ik gaf; Ik ben Oneindige Rijkdom;

dochter, toen je Mij eindelijk gevonden had, was Ik vol van vreugde; Ik was voorzichtig om je niet af te schrikken; Ik was teder, en behandelde je zoals een moeder haar kind behandelt; Ik liet je Mij naderen, Ik was overgelukkig je te roepen en je te ontmoeten, je dicht bij Mij te hebben en alles wat Ik heb met je te delen, Mijn beminde; en nu kom je Mij vertellen dat je erover denkt Mij te verlaten, omdat Ik, God, onbereikbaar ben en omdat ze je verteld hebben dat alleen waardige zielen Mij kunnen bereiken en dat jij beneden de vereiste maat bent! Ik wijs nooit een ziel af; Ik bied Mijn genade zelfs aan de ellendigste aan;

maak Mij blij en ontmoet Mij op deze wijze; Ik zegen je, dochter; Ik leid je; je eet van Mij; Vassula, lees vandaag de eerste brief van Petrus; lees hem aandachtig, dan zal Ik hem met jou in verband brengen; lees het eerste hoofdstuk; leef met geloof; Petrus leert je geloof te hebben;

(Jezus liet mij veel dingen begrijpen door het woord 'geloof'; dat men bergen kan

verzetten door geloof. Men moet blindelings geloven, als je wilt.)

10 oktober 1986

Ik ben het Licht, Ik, Jezus, wil je waarschuwen: val nooit in de valstrikken van het kwaad; geloof nooit in een boodschap die je onrustig maakt; begrijp waarom het kwaad alles doet om je te laten stoppen; dochter, elke boodschap die Mijn voorgaande boodschappen¹ veroordeelt, komt van de boze; de duivel probeert weer je te laten stoppen en je te ontmoedigen; Ik, die je Redder ben, verzeker je dat alle boodschappen die oproepen tot liefde en vrede, en de verdwaalden de weg terug naar Mij wijzen, alle van de Vader en Mij zijn; raak dus niet ontmoedigd, heb vertrouwen in Mij; onthoud, geloof in geen enkele boodschap die je hart verontrust; Ik ben Vrede, en jij moet je ook vredig voelen;

16 oktober 1986

vrede zij met je; beminde, rust; belast jezelf niet nog meer; Ik kan voelen hoe gespannen je bent;

Ik heb Uw Aanwezigheid gevoeld! Hebt U Uw Aanwezigheid versterkt, Jezus?

Ik ben, Ik heb Mijn Aanwezigheid versterkt, opdat je het begrijpt; Vassula, Ik ben Mij ten volle bewust van je vermogens;

(Die dag was ik erg vermoeid, maar ik kon niet ophouden met lezen en werken. Overal voelde ik Jezus' Aanwezigheid. Hij probeerde mij iets te zeggen.)

¹ Eerste uitgaven vóór de komst van het Kruis.

22 oktober 1986

Ik, God, ben blij je in Mijn nabijheid te hebben; Ik bemin je, dochter; vertrouw op Mij; in minder dan twee maanden zal je Mij duidelijk horen,¹ Ik zal je de steun geven die je wilt; het is Mijn bedoeling je te leiden; in minder dan twee maanden zal je enorm vooruitgaan, want dit is Mijn wil; Ik ben je Leraar; al Mijn lessen zullen je ziel verlichten; blij dicht bij Mij; Vassula, kom bij Mij telkens wanneer jij je ellendig voelt en Ik zal je troosten, want jij bent Mijn beminde; Ik wil nooit zien dat Mijn kinderen bedroefd zijn; ze moeten naar Mij komen en Ik zal ze troosten;

23 oktober 1986

Vassula, welk huis heeft je meer nodig? Ik wil dat je kiest;

Jezus, als U me vraagt welk huis voor mij belangrijker is, het Uwe of het mijne, zeg ik natuurlijk het 'Uwe'; en als ik moet kiezen, kies ik Uw Huis.

Ik zegen je;

(Jezus leek zo blij!)

Ik zal je leiden, kleintje; kom, neem Mijn Kruis op en volg Mij; onthoud het, Ik zal je helpen; je zult Mijn leerlinge zijn; Ik zal je helpen om Mij bekend te maken; Ik ben Heilig, Ik ben Heilig, wees dus Heilig, leef Heilig; Ik zal je Mijn steun geven; Vassula, ben je bereid voor Mij te werken?

Zeg nog eens Uw Naam.

Jezus Christus;

Ja, ik wil voor U werken.

Ik bemin je; roep Mij wanneer je wilt;

(Ik stemde ermee in zonder echt te beseffen wat het betekent voor God te werken. Omdat ik God bemin, wilde ik Hem blij maken. Ik had geen idee van mijn onvermogen!)

luister naar Mij, luister naar Mijn roepen, luister naar Mijn smeekbeden, kun je Mijn Kruis zien? Ik ben Jezus die dit visioen geeft;² Ik roep, Ik lijd omdat Ik jullie tel, Mijn beminden, en omdat Ik zie dat jullie verspreid zijn en niet bewust van de gevaren die de duivel voor jullie heeft klaarliggen; Mijn Hart wordt verscheurd als Ik zie hoe ver jullie van Mij zijn verwijderd!

(Een maand lang heeft Jezus mij beelden van Zijn Kruis gegeven. Waarheen ik mijn hoofd ook wendde en in welke richting ik ook keek, altijd stond daar een enorm, donker Kruis. Als ik onder de maaltijd mijn ogen opsloeg, was dat enorme Kruis daar. Als ik vanuit mijn muskietennet keek, weer dat Kruis. Als ik naar een andere kamer liep om er te gaan zitten of iets dergelijks, het Kruis volgde, en het was er. Een maand lang leek het erop dat het mij achtervolgde. Daarna begon er iets anders in mijn hoofd te spoken. Dat alles wat er gebeurde misschien niet van God afkomstig was. Maar, als het van de duivel kwam, hoe kon hij dan zo dom zijn? Ik begon bang te worden voor wat de mensen over dit alles zouden zeggen, wat zal er met mij gebeuren. Ik zal bespot worden!)

dochter, dochter leef in vrede!

¹ Een voorspelling die uitkwam. Na zes weken kon ik Zijn Stem duidelijker horen.

² Ik zag een reusachtig, donker Kruis.

(Ik was wantrouwig.)

Wie is het?

Ik ben het, Jezus, blijf dicht bij Mij; Ik heb je jarenlang geroepen; Ik wilde dat je Mij bemint, Vassula ...

Jezus, wanneer hebt U mij voor het eerst geroepen?

toen je op weg was naar Libanon; Ik riep je in je slaap; je zag Mij; weet je nog hoe Ik je naar Mij toetrok en je riep?

Ja, ik herinner het me, ik was heel bang. Ik was ongeveer tien jaar oud. Ik was geschrokken door Uw Kracht die aan mij trok. Het voelde aan als een sterke stroom, als een magneet die een kleine magneet aantrekt. Ik probeerde mij te verzetten en mij los te rukken, maar ik kon het niet totdat ik mijzelf tegen U aangedrukt voelde, en toen werd ik wakker.

(Ik vond het vreemd dat Jezus mij aan deze droom herinnerde; en hoe ik mij hem nog herinnerde.)

9 november 1986

vrede zij met je; Ik ben hier, Ik ben Jezus Christus; Ik sta vóór je, Ik ben je Leraar en Ik bemin je; het kwaad werd overwonnen door Mijzelf te offeren; slaap niet want Ik ben spoedig met je; Ik ben de Openbaring; Ik heb nieuws waarover gesproken zal worden; praat met Mij over Mijn Kruisiging, Vassula;

Wat zal ik zeggen? Zal ik aan U denken vóór of tijdens Uw Kruisiging?

ervóór;

(Jezus gaf mij een beeld van de geseling.)

nadat ze Mij gegeseld hadden, bespuwden ze Mij en gaven Mij verschillende harde slagen op Mijn hoofd; Ik duizelde; ze schopten Mij in Mijn maag, waardoor Ik buiten adem op de grond viel, kreunend van pijn; ze maakten er een sport van om Mij om de beurt te trappen; Ik was onherkenbaar; Mijn lichaam was gebroken en Mijn hart ook; Mijn vlees, dat was losgerukt, hing over Mijn hele lichaam;

één van hen trok Mij omhoog en sleurde Mij omdat Mijn benen Mij niet langer konden dragen; daarna bekleedden ze Mij met één van hun gewaden; zij sleepten Mij naar voren, herhaalden hun slagen, sloegen Mij in Mijn gezicht, ze braken Mijn neusbeen¹ en treiterden Mij; Ik luisterde naar hun beledigingen; dochter, er klonk zoveel haat en spot in hun stemmen, waardoor Mijn kelk voller werd; Ik hoorde hen zeggen, "waar is nu je vriendschaar, terwijl zijn koning bij ons is; zijn alle Joden zo onbetrouwbaar als deze? zie hun koning!" en ze kroonden Mij met een gevlochten doornenkroon, dochter, "waar zijn je Joden om je toe te juichen; je bent koning, nietwaar? kun je er een nadoen? lach! huil niet, ben je koning of niet, gedraag je dan als een koning"; ze bonden Mijn voeten met touwen vast en bevalen Mij naar de plek te gaan waar Mijn kruis zich bevond;

dochter, Ik kon niet lopen omdat ze Mijn voeten hadden vastgebonden, dus wierpen ze Mij op de grond en sleurden Mij aan Mijn haren naar Mijn kruis; Mijn pijn was ondraaglijk, stukjes van Mijn vlees, die door de geseling losgingen, werden afgerukt;

¹ Noot van de uitgever: kraakbeen, niet het neusbeen was gebroken. (Experts van de Lijkwade bevestigen dit.)

ze maakten de touwen van Mijn voeten los en schopten Mij om op te staan en Mijn last op mijn schouders te nemen; Ik kon niet zien waar Mijn kruis was, want Mijn ogen waren vol bloed dat over Mijn gezicht liep vanwege de doornen die in Mijn Hoofd waren gedrongen; dus tilden ze Mijn kruis op en legden het op Mijn schouders en dreven Mij voor zich uit naar de poorten; dochter, o wat was Mijn kruis zwaar dat Ik moest dragen! Ik zocht Mij tastend een weg naar de poort, voortgedreven door de zweep achter Mij; Ik probeerde Mijn weg te zien door het bloed heen, dat in Mijn ogen brandde;

toen voelde Ik iemand Mijn gezicht afwissen; vrouwen in doodsangst kwamen naar voren om Mijn gezwollen gezicht af te wassen; Ik hoorde ze huilen en weklagen; Ik voelde ze; "wees gezegend", bracht Ik uit, "Mijn Bloed zal alle zonden van de mensheid wegwassen; zie, dochters, de tijd van jullie verlossing is gekomen";

Ik sleepte Mijzelf overeind; de menigte werd wild; Ik kon geen enkele vriend om Mij heen zien; er was niemand om Mij te troosten; Mijn doodstrijd scheen toe te nemen en Ik viel op de grond; vrezend dat Ik vóór de kruisiging zou sterven, bevalen de soldaten een man, Simon genaamd, Mijn kruis te dragen; dochter, het was geen gebaar van goedheid of medelijden; het was om Mij te sparen voor het kruis;

na aankomst op de Berg, wierpen ze Mij op de grond, rukten Mij Mijn kleren af en lieten Mij naakt voor ieders ogen; Mijn wonden gingen weer open en Mijn Bloed vloeide op de grond; de soldaten gaven Mij wijn, vermengd met gal; Ik weigerde het, want diep in Mij had Ik reeds de bitterheid, veroorzaakt door Mijn vijanden; eerst spijkerden ze snel

Mijn polsgewrichten vast, en nadat de nagels in het kruis zaten, rekten ze Mijn gebroken lichaam uit en doorboorden met geweld Mijn voeten; dochter, O dochter, wat een pijn, wat een doodsangst, wat een kwelling voor Mijn ziel! verlaten door Mijn geliefden, verloochend door Petrus, op wie Ik Mijn Kerk zou bouwen; verloochend door de rest van Mijn vrienden; geheel alleen gelaten, overgeleverd aan Mijn vijanden; Ik weende, want Mijn Ziel was vervuld van verdriet;

de soldaten richtten Mijn kruis op en plaatsten het in de groeve; Ik staarde naar de menigte, maar Ik zag nauwelijks iets; door Mijn gezwollen ogen keek Ik naar de wereld; Ik zag geen vriend tussen degenen die Mij bespotten; er was niemand om Mij te troosten; "Mijn God! Mijn God! waarom hebt U Mij verlaten?"; verlaten door al degenen die Mij beminden; Mijn starende blik viel op Mijn Moeder; Ik keek op Haar neer en onze harten spraken, "Ik geef u Mijn geliefde kinderen, opdat ze ook uw kinderen zijn; U moet hun Moeder zijn";

alles liep ten einde, de verlossing was nabij; Ik zag de hemel open en elke engel stond rechtop, allen stonden in stilte; "Mijn Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest, nu ben Ik met U"; Ik, Jezus Christus, heb je Mijn doodstrijd gedictieerd;

draag¹ Mijn Kruis Vassula, draag het voor Mij, Mijn Kruis roept om Vrede en Liefde; Ik zal je de Weg wijzen, want Ik bemin je dochter;

4 december 1986

¹ De eerste maal dat Jezus over het dragen van Zijn Kruis sprak, was op 23 oktober 1986.

(Nog steeds ben ik verbaasd en heb enorme twijfels over hoe dit gebeurt. Hoe is dit mogelijk? Ik bedoel, hoe komt het dat ik mijn hand bij het schrijven niet onder controle heb. Het is alsof ik gebruikt word door een andere kracht. Maar ik ben te realistisch en daarom twijfel ik, en toch gebeurt het, ik ben verward ...)

Ik ben hier; Ik ben het, Jezus; dochter, bedenk dat je geest bent en dat ook Ik Geest¹ ben en Heilig; Ik leef in jou en jij in Mij; blijf in Mij; Ik, Jezus, ben altijd bij je; begrijp dit: wees in Mijn Licht, want Ik ben het Licht en door Mij ontvang je kennis; je maakt vorderingen;

Goed, U hebt mij ervan overtuigd dat U het bent. U hebt Uw twee doelen bereikt: dat ik U bemin was het ene, en dat U mij ontmoet op deze manier is het andere. U hebt mij verleid. Ik weet dat ik niet méér schizofreen ben dan de rest van de wereld, of meer psychotisch dan de psychiater zelf. Ik weet ook dat het niet van de duivels komt, omdat ik weet wat men voelt als men door hen wordt aangevallen en ze je een verontrustend gevoel van kwelling² geven. Ik heb er niet voor gekozen om Uw oproepen te ontvangen, daar ik totaal onverschillig voor U was. Het was Uw Wil mijn God. Ik heb er geen spijt van, hoe zou ik dat kunnen, aangezien ik nu door U verleid ben!

kind, Ik heb je verheven om je in staat te stellen met Mij te zijn; Ik heb je geleerd Mij te beminnen; ben je gelukkig op deze manier met Mij te zijn?

O ja!

Ik zegen je uit de grond van Mijn Hart;

¹ Dit ontkent niet Zijn Verheerlijkt Lichaam noch mijn lichaam.

² Dat was toen ik eerder ben aangevallen opdat ik het schrijven zou opgeven.

8 december 1986

Kan ik in Uw Licht zijn?

Je bent in Mijn Licht; Ik ben Jezus, je Verlosser; Mijn Kruis³ dragen betekent Mijn lijden met je dragen, dochter;

10 december 1986

dochter, wil je Mij volgen? dwaal niet af, leid een heilig leven;

Jezus, kan ik niet zijn zoals ik ben?⁴

luister naar Mij; noem Mij één persoon met een heilig geloof die nooit voor de Kerk heeft gekozen; noem Mij één mens die verdeeld was! ...

Ik kan er geen bedenken.

nee, die is er ook niet geweest;

(Jezus leek te wachten tot ik iets zou zeggen.)

U wilt mij "volledig"?

ja, dat wil Ik; wees niet bang; waar maak jij je zorgen over, dochter?

(Ik moet gezucht hebben.)

Wat gebeurt er als ik blijf zoals ik ben?

blijf altijd dezelfde en je zult ontdekken dat Ik niet zal ophouden je tot Mij te roepen!

³ Jezus bedoelde het kruisje dat iemand om z'n hals draagt.

⁴ Een druk leven leiden, maar ook proberen een leerlinge te zijn ...

Mag ik U iets vragen?

dat mag je;

Is het voor U belangrijk als ik verander?

ja!

Maakt het verschil als ik verander? Ik bedoel om heilig te zijn, zoals U zegt?

ja, er is een verschil; kom bij Mij en blijf bij Mij;

Kunt U op dit moment in de toekomst zien?

ja, beminde;

Kan ik U iets vragen?

ja;

Omdat U de toekomst ziet, zou ik graag iets willen weten; als U mij niet wilt antwoorden, teken dan alleen maar een hart voor mij - zal ik U uiteindelijk teleurstellen?

nee, je zult Mij niet teleurstellen;

(Ik voelde mij opgelucht ...)

Hoe zou U Zich voelen?

Ik, God, zal Mij verheerlijkt voelen;

Echt??

ja; wees niet bang, waarom ben je bang om heilig te zijn? bedenk dat je aan het begin van Mijn oproep staat;

Wat betekent dit in feite?

het betekent dat je nog van Mij leert; Ik zal je les geven en je Mijn Werken laten zien; Ik ben pas begonnen je te roepen,

later zul je ontdekken hoe Ik werk; later, op de vastgestelde tijd, zal Ik je roepen om Vrede te vinden; ben jij je ten volle bewust van wat Vrede betekent?

Ik ben er niet helemaal zeker van, Vrede zou dood kunnen betekenen, zou Kerk kunnen betekenen. Ik weet het niet precies ...

Ik ben Vrede; Ik ben hier dicht bij jou; Mijn rechterhand houdt je schrijvende hand vast; Mijn linkerhand op je linkerschouder; Ik ben aanwezig en jij voelt Mij; Ik ben je Leraar, dochter; loop met Mij mee! werk met Mij want Ik heb je aangesteld om Mijn boodschapster te zijn; laat je niet door mensen ontmoedigen; velen van hen begrijpen het niet, want duisternis zou hun hart gesloten kunnen hebben, alle begrip uitroeënd; heb vrede; Ik, God, bemin je op het dwaze af; houd moed, dochter;

11 december 1986

dochter, ben je bereid heilig te zijn? wees niet bang;

(Jezus kwam terug op hetzelfde onderwerp van de vorige boodschap.)

Wat betekent het precies om heilig te zijn?

heilig zijn is zuiver zijn en totaal aan Mij toegewijd; heilig zijn is met liefde voor Mij werken; heilig zijn is Mij beminnen en dicht bij Mij zijn; heilig zijn is de Wet gehoorzamen; heilig zijn is zijn zoals Ik ben;

Kan men alleen met het hart heilig zijn?

ja!

Telt het hart meer dan kerkelijke kleding?

ja, het hart is wat belangrijk is; blij dicht bij Mij, blij dicht bij Mij;¹ je bent niet bij Mij zoals Ik het graag heb! Ik voel dat je Mij ontwijkt;

(Jezus was niet blij ...)

Ik ben Heilig, dus wil Ik dat jij heilig bent;

Ik wil echt dichter bij U zijn!

meen je dat echt? zoek je Mij werkelijk?

Laat mij niet in de steek!

Ik zal dat niet doen!

Nooit?

nooit! dochter, wees niet bang; ben je bang dat het habijt² je verdriet geeft? kom, zeg het!

(Ik verzamelde al mijn moed.)

Ik wil echt niet de kleren van nonnen dragen, ik bemin U ook wel zoals ik ben ...

eindelijk had je de moed om het te zeggen, dochter! Ik ben blij dat je eerlijk bent! Ik, God, bemin je; je beseft dat je in Mijn Gezicht gelogen zou hebben als je het tegendeel zou hebben gezegd;

(Ik voelde dat God zo blij was, maar Hij zou ook bedroefd kunnen zijn over de uitkomst.)

Ik ben niet bedroefd! luister naar Mij; Ik wil dat je heilig van hart bent en niet van habijt;

Wat is gedeeltelijk? Zou het niet betekenen halfslachtig te zijn als ik geen kloosterkleed draag?

nogmaals, halfslachtigheid verbindt zich met dezelfde betekenis, men hoeft geen kerkelijke kledij te dragen om heilig te zijn; welke waarde hebben kerkelijke klederen als het hart niet heilig is? het is als zout dat zijn smaak heeft verloren; Ik zal je leren om dichter bij Mij te zijn; Ik zal je dichter bij Mij brengen; voel je door Mij bemind, wees niet bang voor Mij, Ik ben Vrede; Ik, Jezus, leid je, Ik leid je; bid meer en werk op deze manier met Mij; vermeerder je geloof in Mij; heb Mij nodig; wees waakzaam want de tijd is nabij;

13 december 1986

dochter, heb je het gevoel dat Ik je gestrikt heb? Ik bemin je, beminde, wees niet bang voor Mij; je schijnt bang te zijn dat Ik je in een val laat lopen!

(Dat is waar, ik heb er met mijn vrienden over gesproken en het woord 'val' gebruikt.)

Ik weet het, Ik zou willen dat je Mij bemint;

Bent U boos?

nee, dat ben Ik niet;

Zal ik openhartig zijn?

ja;

Wilde U dat ik U bemin?

ja;

Hebt U Uw doel bereikt?

¹ 'Blijf dicht bij Mij' dat betekent dat ik niet op Hem geconcentreerd was.

² Nonnenkleding.

ja;

U hebt mij verleid, en daar ben ik blij om!

ben je zo gelukkig?

Ja, ik ben heel gelukkig! Ik zou willen dat ik minder ongeschikt was!

je leert; eet van Mij, wees gezegend;

Is het mogelijk dat ik ook U zegen?

ja;

Ontvang dan mijn zegen, Jezus Christus!

Ik bemin je; Ik heb je opgevoed om Mijn boodschapster te zijn; Ik wilde dat je Mij zou beminnen; omdat je Mijn boodschapster gaat worden, wil Ik dat je heilig bent omdat Ik Heilig ben en jij bereid bent Mij te volgen en voor Mij te werken; wees niet bang heilig te zijn; waarom ben je daar zo bang voor?

Bent U boos?

nee, Ik ben niet boos; heilig zijn is zuiver zijn en te leven in Mij; heilig zijn is Mij volgen, Mij beminnen; heilig zijn is zijn zoals Ik ben; Ik zal je leren heilig te zijn, als je dat wilt;

Ik ben bereid te doen wat U wilt, want ik bemin U.

dan zal Ik je onderrichten, dochter; blijf dicht bij Mij, en je zult leren; vertrouw Mij en geloof in Mij; geloof Mij als Ik je vertel dat Ik gelukkig ben je dicht bij Mij te hebben; je zult leren, ga in vrede en onthoud, voel je door Mij bemind;

Ik ben je Trooster;

Vertel mij, Jezus, waarom deze leiding, en waarvoor?

dit zal velen tot Mij brengen; dit zal Mijn kinderen doen herleven om naar Mij terug te keren en Mijn Woord te lezen;

Ik ben je Goede Herder die je tot Mij roept; geloof Mij dochter, kijk naar Mij, kijk naar Mij; Ik heb jou Mijn Gelaat onthuld; voel je niet onzeker, geloof in Mij; ben je vergeten hoe Ik werk, heb je niet van Mijn Werken gehoord, laat jouw tijdperk je niet te gronde richten; blijf, dochter, zoals je bent;¹ laat je niet door hen overtuigen nu je ontwaakt bent en in Mijn Licht; blijf dicht bij Mij;

Jezus, wilt U hen alstublieft stoppen als zij dat proberen te doen?

dat zal Ik; Ik zal niemand toestaan je te gronde te richten; luister, jullie allen die oren hebben; wees waakzaam want de tijd is nabij;

15 december 1986

dochter, alle Wijsheid komt van Mij; wil je Wijsheid bezitten?

Ja, Heer!

Ik zal je Wijsheid geven; luister naar Mij, je zult Wijsheid verwerven, Ik ben de Almachtige Heer en Ik zal je onderrichten; klamp je aan Mij vast en je zult leren, heb vertrouwen in Mij;

maak Mijn kinderen wakker, dochter; leef in Vrede want Ik, God, zegen elke

14 december 1986

¹ Gemakkelijk te overtuigen om alles te geloven! Deze mensen worden in onze kringen naïef genoemd.

stap die je zet; vervuld, zul je met velen¹ zijn; ga in vrede;

16 december 1986

Ik heb een hele dag nodig gehad om te beseffen wat U mij hebt aangeboden! Ik stond verbaasd van mijzelf dat ik zomaar gedachteloos heb aangenomen wat U mij aanbood! Ik wil U danken, Heer.

vrede zij met je; besef je hoe belangrijk het is?

Geleidelijk, ja! Maar ik ben zo'n genade niet waardig!

je zult Wijsheid moeten verwerven; raak evenwel niet ontmoedigd; Ik zal je leren haar te verdienen; je bent in Mijn Licht en in Mijn Licht zul je leren;

luister naar Mijn Stem, probeer Mij te herkennen; Ik ben Jezus Christus en Ik ben je Leraar; Ik heb je geleerd te werken door de Heilige Geest; Ik heb je geleerd Mij te beminnen; Ik heb Mijn Werken over je uitgestort om je in staat te stellen Mij te begrijpen; Ik ben je Kracht; er zal je kracht worden gegeven om je tegenstanders te overwinnen en dat zullen er veel zijn Mijn kind;

(God leek bedroefd, en dit deed mij schrikken, omdat Gods stem plotseling ernstig en bedroefd werd.)

Waarom? Waarom?

waarom? omdat velen niet geloven dat Ik ook op deze manier werk; sommigen geloven helemaal niet in Mij; dochter, Ik moet je waarschuwen;² Ik vertel je dit

zodat je voorbereid bent en bewust van deze mensen, daar ze doof en blind zijn en ze hun hart hebben gesloten; ze zullen hun motieven willen rechtvaardigen; ze zullen je zeggen dat Ik het niet ben, dat dit alles aan jouw brein ontspruit, ze zullen je met vergiftigde theorieën voeden; ze zullen wegen vinden om je te laten zien dat je fout bent, ze zullen je hun theorieën³ laten lezen om je te bewijzen dat je fout bent; dus Ik waarschuw je, dochter, laat de mensen je niet ontmoedigen; laat je tijdperk je niet vernietigen;

Heer, wat kan ik doen? Tenzij U mij met Uw Hand beschermt!

Ik zal altijd bij je zijn; voel je niet verlaten; Ik zal je leren sterk te zijn en je zult al je onderdrukkers in het oog houden; Ik bereid je voor; Ik zal je voeden, zodat je vervuld bent; heb Mijn Vrede en blijf in Mij;

ΙΧΘΥΣ  Jezus Christus

¹ Dit betekent, eenmaal vervuld van de Heilige Geest, zal mijn getuigenis velen tot God trekken, we zullen ons vermenigvuldigen.

² God sprak zeer vaderlijk en vertrouwelijk.

³ Een voorspelling die ongeveer een week later werkelijkheid werd.

1987

8 januari 1987

vrede zij met je, Vassula; Ik ben het, Jezus; Vassula, kom bij Mij, kom en leef middenin Mijn Hart;

Wilt U mij, Jezus?

O ja! Ik verlang vurig naar je; Ik wil je bekoren!

Maar ik ben niets waard.

Ik bemin je zoals je bent ... wees Mijn bruid, Vassula;

Hoe zou ik dat kunnen!

Ik bemin je;

Ik weet niet hoe ik Uw bruid kan zijn, Jezus?

Ik zal je leren Mijn bruid te zijn, beminde;

Zal ik daarvan een symbool dragen, Heer?

Ik zal je Mijn Kruis laten dragen; Mijn Kruis schreeuwt om Vrede en Liefde;

Ik wil U gelukkig maken, Jezus.

maak Mij gelukkig door Mij nooit te verlaten; maak Mij gelukkig door Mij te beminnen, maak Mij gelukkig door Mijn kinderen wakker te maken;

Ik heb voor dit alles Uw Kracht nodig, vooral voor dat laatste!

kijk Mij aan;

(Ik keek naar Hem; Hij straalde kracht uit als een aura.)

Ik ben Kracht; Ik zal je helpen, wees gezegend;

Bent U gelukkig met mij? Dat heb ik U nooit eerder gevraagd.

Ik ben gelukkig met je, zolang Ik voel dat Ik door jou word bemind;

Ik zou willen dat ik U met mijn lichamelijke ogen kon zien!

vraag, en het zal je worden gegeven; vermeerder je geloof in Mij;

(Ik besloot de geschriften te laten zien aan een katholiek priester hier ter plaatse. Hij veroordeelde ze en zei dat ze het werk van de duivel waren en dat ik ermee moest ophouden. Jezus had hem gevraagd om samen met mij het Kruis van Vrede en Liefde te dragen; Ik vertelde hem dat. Hij zei dat het duivels was; hij gaf mij het gebed van Sint Michaël te lezen, het Memorare van Sint Bernardus en de Noveen van vertrouwen tot het Heilig Hart; hij zei dat ik die gebeden de komende dagen moest bidden en dan afwachten wat er zou gebeuren.¹ Dat deed ik. Ik heb mijn hand laten schrijven. Dit gebeurde vier dagen achter elkaar, en het volgende kwam op papier: "Ik, Jahweh, leid je").

Heer Jezus, ik heb gedaan wat de priester wilde. Ik ben opgehouden te schrijven, met

¹ De priester had me gevraagd te stoppen met schrijven en dus gehoorzaamde ik; maar toen ik een potlood nam, gebruikte God mijn hand weer.

uitzondering van deze vier woorden die na het gebed kwamen. Ik liet U niet meer schrijven om de priester te gehoorzamen. Ik wil U vragen, Heer, waarom, waarom vroeg U het aan hem terwijl U wist wat er zou gebeuren en hoeveel leed hij mij zou berokkenen!

Ik ben met je, dochter, Ik vroeg het aan hem omdat Ik wil dat hij leert, Ik wil dat hij Mijn Rijkdommen begint te begrijpen, Ik ben Oneindige Rijkdom!

“leer dat Ik, Jezus Christus, deze leiding geef voor Mijn kinderen; Ik ben het, die Vassula leidt; wijs de zegeningen niet af die Ik geef; Mijn boodschappen roepen luid om Vrede en Liefde; Ik wil dat Mijn kinderen Mijn heiligdommen vullen; Ik wil dat ze terug komen bij Mij, Ik wil dat ze heilig leven; Ik kom om deze duistere wereld te verlichten; Ik wil ze weer tot leven brengen en hun vertellen dat Mijn Woord Levend is! Ik wil hen herinneren aan Mijn Woord dat ze terzijde schuiven; Ik wil hen eraan herinneren hoeveel Ik van hen houd;

- Ik wil hun harten ontvlammen, Ik wil hun vertellen dat ze elkaar moeten beminnen zoals Ik hen bemin; Ik bemin je, zoon, begrijp dat je door je poging om Vassula te laten ophouden, je Mijn Kerk ongewild schade berokkent; Ik ben de Heer Jezus Christus die jij bemint; Ik weet dat je dit te goeder trouw doet, maar dat was ook het geval met Saulus, voordat Ik kwam om hem te zeggen dat, wat hij voor juist hield, fout was en dat hij Mij vervolgde; jij gelooft dat het charisma dat Ik, Jezus, aan Mijn dochter heb gegeven, van het kwaad komt; geloof Mij, zoon, wees niet bang, want Ik zeg je nogmaals dat het Mijn Wil is dat Vassula door Mij onderricht wordt; nu bloeit zij, en later zullen haar vruchten veel verloren zielen voeden; eens zul je het

begrijpen, zoon,¹ Ik, Jezus Christus, bemin je;”

(Nadat de priester dit gelezen had, berispte hij mij en zei dat het zondig is en waarzeggerij.)

Ik weet het; zeg hem namens Mij: "waarzeggerij is voor de dwazen, inspiraties zijn voor gezegende kinderen; waarzeggerij brengt geen vruchten voort, maar inspiratie draagt goede vruchten en voedt velen;”

herwin je moed, dochter, Wijsheid maakt Mijn kinderen wakker; Ik, God, bemin je;

21 januari 1987

(De priester heeft mij veel leed berokkend. Zoals God mij op 16 december 1986 had voorspeld, stuurde hij mij pamfletten met allerlei soorten theorieën om mij te bewijzen dat het slecht is. Ook stuurde hij mij, zoals God voorspelde, een theorie over het onderbewustzijn, over occultisme en satanisme, plus een brief om mij te zeggen dat ik de geschriften moest vernietigen en de mensen moest waarschuwen dat het allemaal van de duivel kwam, omwille van hen en mijn welzijn: Ik vertelde hem dat ik aan zijn wens had voldaan om de drie gebeden te bidden en dat ik niet schreef om resultaat te zien. Maar ik denk niet dat hij mij geloofde, want hij ging aan een andere priester (die wel gelooft dat de geschriften van God komen en die mij steunt) vertellen dat de geschriften satanisch zijn en dat ik zelfs niet de drie gebeden bad die hij mij gevraagd had te bidden! Hij heeft die andere priester zeer verontrust, waardoor degene die mij steunt mij vroeg de laatste twee schriften ter lezing bij hem achter te laten. De volgende dag, toen hij zich een eigen mening had gevormd, zei hij dat ik door moest gaan met schrijven; toch weet

¹ Voorspelling kwam uit.

ik dat de priester, die meent dat het van de duivel komt, zo handelde uit liefde voor de Kerk, om de Kerk te beschermen. Ik zou alleen willen dat hij het duidelijker zou zien; hij wil mij ook redden, omdat hij gelooft dat het slecht is. Ik hoop dat hij het eens zal begrijpen. Ik bid tot de Heilige Maria. Wat doe ik verkeerd?)

O dochter, hoe lijd Ik om jou;

Doe ik er verkeerd aan als ik verlang dat anderen God beminnen en hun Zijn boodschap toon?

nee, je doet niets verkeerd; Ik ben Maria, de Moeder van Smarten; Vassula Ik ben steeds bij je; wees met Ons, kom bij Ons om troost; ze begrijpen Onze Rijkdommen niet; ze hebben hun hart voorgoed gesloten; jij bent een van de vele tekenen die Wij hun hebben gegeven, maar ze schijnen het niet te begrijpen; God heeft je aangemoedigd om Zijn roepstem te horen;

Vassula, telkens wanneer jij een ziel naar God brengt, is Hij tevreden over je; Mijn Zoon Jezus en Ik zijn altijd bij je; wees voorzichtig, want de duivel is woedend op je; de duivel probeert je te ontmoedigen; zijn strijdmethode tegen jou bestaat uit het toevoegen van verkeerde woorden om je te misleiden; onthoud dit steeds en vergeet het nooit; het is zijn wapen tegen jou; Ik ben bij je om je te beschermen;

Zou ik de duivel kunnen herkennen?

Ik zal het je altijd vertellen; vertrouw Mij; Jezus heeft je geleerd hem te herkennen;

Waarom word ik aangevallen?

dit zal Ik je uitleggen, Mijn kind; begrijp dat je blootgesteld bent aan Hades;¹

beminde, je liefde voor God geneest veel verdwaalde zielen;² daarom word je aangevallen; Ik ben bij je om je te beschermen; Ik heb je dit nu gezegd zodat je kunt begrijpen waarom je soms het verkeerde woord ontvangt; je geneest de zielen door je liefde voor Jezus en je Heilige Vader;

Werk ik ook op deze manier?

ja, je geneest hen door je liefde; laat je niet beïnvloeden door de mensen door met hun theorieën in te stemmen; telkens wanneer ze zeggen dat je moet ophouden te schrijven, denk dan aan de tijd toen je nog in onwetendheid en in duisternis leefde; veel van onze kinderen herkennen Onze tekenen niet meer; God heeft jou gekozen om Zijn boodschapster te zijn; maak Hem blij en luister naar Hem;

Dank U, Heilige Maria. Moge God U zegenen.

vrede zij met je;

Jezus?

Ik ben; Vassula, Ik bemin je zozeer dat je niet in staat bent het te bevatten; Vassula, hoezeer lijd Ik bij het zien van de dorheid van Mijn kinderen; hoe kunnen ze de liefde vergeten die Ik voor hen koester? Ik heb Mijn Leven voor hen gegeven; beminde, wees bij Mij en voel

¹ Het Vagevuur.

² Onze gebeden tot God en onze liefde voor God worden ook door God gebruikt om zielen uit het vagevuur te bevrijden; tegelijkertijd doet onze liefde tot God Hem genaden schenken aan verdwaalde zielen op aarde om ze te redden.

Mij; Ik zal bij je komen op het vastgestelde uur om je te bevrijden, maar eerst heb je nog een taak te vervullen;

Ik, God, heb Wijsheid al geopenbaard om de hele mensheid te zegenen; O dochter, eens zul je volkomen begrijpen hoe Ik werk; wees niet bang, want Ik, God, bemin je;

(Later:)

dochter, Ik ben het, Jezus, Ik wil dat je steeds de drie gebeden bidt voordat je met Mij gaat schrijven, want ze houden de duivel op afstand; geloof Mij, het zijn machtige gebeden; wil je nog altijd voor Mij werken?

Jezus, als ik nee zeg, wat zult U dan doen?

je bent vrij om te kiezen, wees niet bang, Ik zal het charisma dat Ik je gegeven heb, niet terugnemen; Ik zal je altijd ontmoeten om je te zeggen hoezeer Ik je bemin;

Nee, Jezus, ik heb al gezegd dat ik voor U wil werken; waarom zou ik mijn woord terugnemen, weet U nog?

Ik ben blij met je antwoord, dochter; blijf bij Mij en Ik zal je leiden;

Jezus, heb ik U ooit gekwetst?

ja, dat heb je; Ik was gekwetst toen je vergat hoe Ik gekomen was om je uit de duisternis te redden; maar Ik heb je vergeven; Ik weet hoeveel je van Mij houdt; Ik ben je Bruidegom; vergeet dat niet; vergeet ook niet dat we alles met elkaar delen omdat je Mijn bruid bent; Vassula, Ik draag Mijn Kruis van Vrede en Liefde op Mijn vermoeide schouders, neem het voor een poosje, beminde, en

bevrijd Mij van Mijn last door het op jouw schouders te nemen; Ik wil dat je dicht bij Mij bent, zodat Ik Mijn Kruis aan jou kan overdragen; Ik wil dat je dicht bij Mij bent, want Ik weet dat je begrijpt hoezeer Ik lijd; als je Mijn Kruis voelt zul jij ook lijden; Ik ben je Bruidegom en Ik zal ook Mijn lijden met je delen; als je Mij van Mijn last bevrijdt zal Ik Mij verlicht voelen; voordat je Mij accepteerde was Ik altijd al bij je, en lette op elke beweging die je maakte; beminde, Ik heb je zo dikwijls geroepen, maar je was je van Mijn Aanwezigheid niet bewust; nu eindelijk heb je Mij gehoord en ben je bij Mij gekomen, waarom twijfel je dan?

(Twijfels na mijn contact met de priester.)

telkens wanneer je zwak bent en twijfelt, herinner je dan wat Ik je zojuist heb gezegd; draag Mijn Kruis van Vrede en Liefde en verlaat Mij niet; kom en bid met Mij;

(Jezus bad met mij. Terwijl Hij bad keek Hij omhoog.)

Jezus, U weet hoezeer ik U bemin. Ik zal U helpen Uw Kruis te dragen en U te ontlasten. We kunnen het delen.

dochter, hoe heb Ik er altijd naar verlangd je dit tegen Mij te horen zeggen; kom, beminde, laten we onze weg voortzetten;

(Jezus was zo blij. Gelukkig.)

(De volgende dag.)

(Ik hoorde mijn naam. Jezus riep mij zonder ophouden; ik was bezig met schilderen. Ik gooide mijn penselen in de lucht, stond op en rende naar mijn bureau.)

Vassula, Vassula, Vassula; Ik, Jezus, heb je geroepen; O Vassula, wat heb Ik je lief; verheerlijk Mij; wees altijd met Mij; telkens wanneer je Mij zo vurig bemint voel Ik Mij verheerlijkt; verblijd Mij steeds als je Mij hoort, zoals nu; denk eraan dat Ik weldra bij je ben; Ik zal spoedig komen om je bij Mij te halen, beminde, want Ik bemin je dermate dat jij je dat nooit kunt voorstellen, maar eerst moet je Mijn Boodschap doorgeven aan alle volkeren zoals je dat nu doet; daarna zal Ik je spoedig komen halen; Ik zal je hierheen halen waar Ik ben en zal je voor altijd dicht bij Mij hebben; Ik, Jezus Christus, bemin je; Ik heb je deze genade gegeven Vassula, Ik heb je gezegend; Ik zal nooit terugnemen wat Ik geef;

- dochter, wil je Mijn Kerk doen herleven?

O Jezus, U vraagt mij iets wat ik onmogelijk voor U kan doen!

vertrouw op Mij!

Ik zal me aan U vastklampen en helemaal van U afhankelijk zijn. U bent mijn Leraar.

verheerlijk Mij, Ik zal je leiden;

23 januari 1987

O Vassula, hoezeer bemin Ik je, kom bij Mij, Ik ben je Eeuwige Vader; voel Mijn Liefde die Ik voor Mijn kinderen koester! Ik heb je ertoe gebracht Mij te beminnen; Ik ben het die je de Weg gewezen heeft; Ik ben een God van Liefde; Ik ben een God van Vrede; Ik ben een God van Barmhartigheid; Ik ben Zachtmoedig; Ik ben de Goede Herder; Ik ben een Vergevende Vader; hoe zou Ik kunnen aanzien hoe jullie verloren gaan

zonder jullie te komen redden? Ik tel ieder van jullie; de Goede Herder zal Zijn Leven geven voor Zijn schapen; Ik ben een afgrond van Vergeving; Ik zal jullie nooit in de steek laten;

(Later:)

Als ik zou ophouden met schrijven, Jezus, wat zou er dan gebeuren?

Vassula, zelfs als je zou ophouden te schrijven, ben Ik altijd bij je om je te leiden; Ik heb je dit charisma gegeven om Mij op deze wijze te ontmoeten en je te onderrichten; Ik heb je gevraagd of je voor Mij wilt werken en Ik was verheugd over je antwoord; Vassula, Ik houd ervan als je aarzelt; je begint te leren na te denken voordat je besluit;

Ik ben je Leraar, aanvaard Mijn leiding; Ik leid je om jezelf bewust te blijven van de duivel die probeert de zielen in het verderf te storten door hen te voeden met zijn ijdelheid; Ik leer je te begrijpen hoe verraderlijk het kwaad kan zijn; Ik zal je leren te aanvaarden; Ik zal je leren nederig te zijn, eerlijk tegenover jezelf en trouw aan Mij; Ik zal je voeden met nederigheid; Ik herinner je eraan dat Ik je niet boven anderen begunstig; Mijn leiding helpt je vooruitgang te maken en je ziel te zuiveren; denk geen moment dat Ik je dit charisma heb gegeven omdat Ik jou meer bemin dan de rest van Mijn kinderen; Ik heb je deze genade gegeven om jou en anderen te voeden die in wanhopige nood verkeren; Ik ben de Heer Jezus Christus, de Goede Herder die over Zijn kudde waakt; Ik kom om jullie de weg terug te wijzen; Ik kom om jullie te verlichten en jullie hoop te geven;

Vassula, het is waar, Ik heb je gekozen vóór je geboren werd; Ik heb je gekozen

om Mijn boodschapster te zijn en Mijn Boodschap aan de gehele mensheid te openbaren; aarzel je omdat Ik je al eerder gevraagd heb Mijn bruid te zijn?

Ja, Heer ...

je hebt het al aanvaard, weet je nog?

Ik weet het, Jezus. Maar bij nader inzien kan ik het niet; niet dat ik het niet wil, maar ik ben het niet waardig Uw bruid te zijn. Hoe! Hoe is het mogelijk dat ik dit heb aangenomen zonder de betekenis ervan te beseffen!

Vassula, Ik kan je leren Mij waardig te worden;

Zelfs als ik waardig ben, is dat niet voldoende.

waarom?

Omdat het niet alleen om het waardig zijn gaat. Er is meer dan dat.

Ik weet het, waardig zijn is niet voldoende, maar Ik zal je leren waardig en heilig te zijn; je zult moeten werken om het te verkrijgen; kom, Ik zal je helpen; je zult Mijn bruid blijven, een bruid die vorming nodig heeft; Ik heb je aanvaard zoals je bent omdat Ik je bemin, maar je moet Mij je laten vormen tot wat Ik wil dat je bent; Ik zal je voeden om te groeien; Ik heb je laten zien hoe de duivel te werk gaat door je een hoeveelheid informatie te geven; Ik wil dat je waakzaam blijft door die zorgvuldig te lezen;

leer te aanvaarden; telkens wanneer Ik zie dat je zwak bent, en op het punt staat in hinderlagen te lopen, zal Ik je haastig te hulp komen; beschouw Mijn leiding niet als een opgelegde

boetedoening, Ik leid je opdat je niet valt; Ik wil je niet verliezen; roep Mij aan in je gebeden en bid meer;

24 januari 1987

Vassula, Vassula, kleintje, beminde van Mijn Heilig Hart, vrees niet; Ik heb je lief;

dochter, was jij in staat uit jezelf Mij te beminnen?

Nee, Jezus.

je hebt Mij leren beminnen omdat Ik naar je toe ben gekomen en je verlicht heb; Ik heb je bekeerd door je wakker te maken; Vassula, weet je waarom Ik je bemin?

Nee, Jezus, dat weet ik niet.

dan zal Ik het je vertellen; Ik bemin je omdat je hulpeloos bent, ellendig en schuldig; kinderen zijn Mijn zwak, Ik bemin hen omdat ze zich door Mij laten vormen; Vassula, kom en verblijf in Mijn Heilig Hart waar je in Zijn diepten Vrede zult vinden en Mijn vurige Liefde zult voelen voor jullie allen; je zult in staat zijn hun te vertellen over Mijn Liefde voor hen; kijk! elke dag die voorbijgaat kom je dichterbij Mij!

30 januari 1987

vrede zij met je; kom telkens als jij je zwak voelt bij Mij en Ik zal je kracht geven;

Vassula, weet je waarom Ik jou gekozen heb?

Nee, dat weet ik niet, Jezus.

dan zal Ik het je vertellen; Ik heb je gekozen omdat je hulpeloos bent en verreweg de ellendigste van alle mensen die Ik ken; ellende trekt Mij aan omdat Ik je kan troosten; je bent hulpeloos en ontoereikend, niet in staat een taal volledig te beheersen;

Heer, als ik zo slecht ben, waarom hebt U mij dan gekozen om deze leiding te ontvangen?

heb Ik je dat niet al eerder gezegd? Ik heb een zwak voor kinderen omdat ze zich door Mij laten vormen; Ik heb jou gekozen om Mijn Liefde te manifesteren door jou, een tere bloem, niet in staat uit zichzelf te groeien; een bloem die Ik midden in de wildernis heb gevonden en die Ik geplukt heb en heb overgeplant in Mijn lusthof om haar onder Mijn Licht te laten groeien; alles wat Ik van je vraag is liefde; bemin Mij en wees Mij trouw; Ik wil trouw van je; Ik wil elke druppel liefde die je in je hart hebt om Mijn Hart te vullen; Ik dorst naar liefde, want Ik ben Eerste in Liefde; dus alles wat Ik van je vraag is Mij te beminnen; als je van iemand houdt, brand je dan niet van verlangen om elk ogenblik van je leven bij Hem te zijn?

Ja, dat is waar.

wat is er dan natuurlijker dan jezelf helemaal aan Mij te geven? kom, kom bij Mij, Ik ben je Vader;¹ Ik weet dat je hulpeloos bent zonder Mij, ellendig als je aan jezelf bent overgelaten, en zwak als je op jezelf bent aangewezen; laat Mij je vormen, zodat Ik door jou Mijn Boodschap kan uitdragen; O dochter, wat zul je veel moeten leren;

Ik weet het; ik weet dat ik niets weet.

Vassula, Ik bemin je, twijfel niet; Ik zal je vraag beantwoorden; Ik kies niet alleen degenen die door uitverkiezing Mijn bruiden² zijn, Ik kom ook om hen te kiezen die Mij niet kennen; Ik kom aan iedere deur kloppen; Ik klop en wacht in de hoop te worden gehoord; Vassula, Ik verlang ernaar dat iedere ziel Mij ontvangt en verwelkomt; Ik bemin jullie allemaal;

Ik dacht dat U er de voorkeur aan gaf onder religieuze zielen te zijn die maken dat U Zich altijd gelukkig voelt.

Vassula, Ik bemin Mijn gewijde zielen en Mijn priesters en religieuzen evenveel als Mijn andere kinderen; Ik bemin iedereen, met inbegrip van de zondaars en degenen die Mij vervolgen; Vassula, Ik benader iedereen, ongeacht wat ze zijn of hoeveel kennis ze in de loop van hun leven hebben verworven; Ik kan met Mijn macht de doden opwekken; Ik geef je Mijn kracht om Mij op deze wijze te ontmoeten, want Ik ben Heer, en hoe kleiner je bent, hoe gemakkelijker Ik kan werken; je weet heel goed dat Ik Mijzelf genoeg ben; jouw ontoereikendheid zal Mijn volmaaktheid verheerlijken; jouw ellende is van weinig belang in Mijn ogen; geef jezelf over aan Mij en laat je door Mijn Handen vormen;

Ik heb niet iemand met gezag gekozen want Mijn Gezag is in zichzelf voldoende; Mijn oproep tot Vrede en Liefde zal via jou komen en Mijn Barmhartigheid aan heel de mensheid laten zien; Ik zal Mij door jou openbaren; Ik vraag van Mijn kinderen niets wat ze niet al hebben; als ze slechts fouten en zonden hebben, laten ze die

¹ Jes. 9: 5.

² Nonnen.

dan aan Mij geven en Ik zal hen zuiveren; Ik zal de last van hen wegnemen en hun vergeving schenken; Ik zal hun geen verwijten maken, Ik zal hen alleen maar beminnen; Ik bemin al degenen die vallen en bij Mij komen om vergeving te vragen, Ik bemin hen nog meer; Ik zal ze nooit afwijzen, al vallen ze ook miljoenen keren; Ik zal er zijn om hen te vergeven en hun ongerechtigheden in Mijn Bloed te wassen; Ik zal het nooit moe worden hun vergiffenis te schenken, want Ik ben een God van Liefde en Barmhartigheid; Ik ben vol medelijden met de zwakken; Mijn Hart is Heilig en een afgrond van Vergeving; doe niet meer, dochter; Ik bemin je, vertrouw Mij Vassula, en alles wat Ik te zeggen heb zal opgeschreven worden;

(Later:)

weet je dat Ik gelukkig ben je bij Mij te hebben? Ik, Jezus, bemin je uit het diepst van Mijn Hart en vanwege deze Liefde voor jou, haat het kwade je; ze zullen valstrikken voor je zetten, maar Ik zal bij je zijn om je te waarschuwen;

Ik wil niet vallen!

Ik zal je niet zien vallen; Ik zal bij je zijn om je val tegen te houden;

Ik begrijp niet waarom ik boodschappen heb ontvangen vóór mijn "vorming".

Vassula, Ik, God, heb je Mijn Boodschappen gegeven opdat velen daarvan zouden profiteren; als je eens wist hoe waardevol zielen voor Mij zijn;¹ Ik weet wat je denkt en Ik zal je vraag beantwoorden;

luister naar Mij, Ik ben bij je gekomen om Mijn Boodschap van Vrede en Liefde te geven; Ik heb een zwak kind gekozen, onbekwaam voor Mijn opdracht, hulpeloos en klein, zonder aanzien, een niemendal, om door jou Mijn hartstochtelijke Liefde te openbaren en diegenen te onderrichten die de rijkdommen van Mijn Hart nog niet begrijpen;

Ik lijd als Ik zie hoe Mijn leraren zich afgekeerd hebben van wat hemels is en hun onverschilligheid tegenover Mijn zegeningen zie; want het charisma is een zegen; wat zijn hun harten koud geworden, wat hen tot geestelijke doofheid en dorheid heeft gebracht; Ik kom opnieuw oproepen tot Vrede en Liefde, maar hoevelen zullen Mij alsnog afwijzen? hoevelen van jullie zullen niet antwoorden? hoevelen van jullie, vooral Mijn leraren, zullen hun ogen afwenden om Mij elders te zoeken? O kleingelovigen, hoe weinig kennen jullie Mij! zijn jullie vergeten dat Ik Onmetelijke Rijkdom ben? waarom zijn jullie verbaasd over het soort instrumenten dat Ik gebruik? Mijn Macht is groot en onbegrensd, en Ik zal Mijn woorden door de mond van miserabele zielen bekendmaken;

Vassula, velen zullen Mij om een teken vragen, als bewijs dat deze leiding van Mij komt; maar het teken dat Ik zal geven ben jij;

Ik heb je bevrijd van het kwaad door je te wekken; Ik deed je opstaan, verhief je tot Mijn Hart en stortte veel van Mijn Werken over je uit; neem aan wat Ik je geef, want Wijsheid leidt je;

Vassula, Ik bemin je; kleintje je behoort Mij toe; dochter, geef Mij liefde en geef Mij rust; laat Mij rusten in je hart; neem Mij aan, Vassula, verloochen Mij niet; Vassula, weet je hoeveel jaren

¹ Het leek of God geen minuut wilde verliezen.

Ik op je gewacht heb voordat je Mij hebt aanvaard? O wat was je vervreemd van Mijn Hart; heb Ik je ooit verteld hoe Ik Mij toen voelde?

Ik kan het me niet goed meer herinneren, Jezus.

Ik zal het je vertellen; Ik heb angst om je gehad, je was van Mij afgedwaald en Mijn Hart was totaal verscheurd van verdriet;

Vassula, hoe kon je toen aan Mijn roepstem weerstaan, beminde? Ik heb zoveel jaren op je gewacht; Vassula, aanvaard Mijn Liefde; Mijn Liefde geneest je;

Het is niet zo dat ik U afwijs, Jezus, het is juist zo dat ik mij meer op mijn gemak voel als ik geef en bemin, dan wanneer ik ontvang. Ik denk dat U mij wel kent. (Ik was verdrietig omdat ik Jezus ongewild pijn had gedaan. Jezus voelde dat onmiddellijk.)

kom bij Mij, Ik heb een geheim dat Ik je wil vertellen; Vassula, weet je waarom Ik je bemin?

Ja, dat hebt U mij al verteld.

er is nog een andere reden; Ik bemin je omdat je Mijn kinderen bemint;

kom nu dicht bij Mij; wil je Mij je hart binnen laten gaan?

Ja, doe dat, Jezus.

hoe gelukkig heb je Mij gemaakt, want Ik weet dat Ik in jou kan rusten; verloochen Mij niet weer, want Ik verlang slechts de harten binnen te gaan;

U zult er waarschijnlijk vlekken aantreffen
...

alle onreinheden die Ik aantref zal Ik wegwassen; beminde, Mijn Bloed zal je reinigen;

1 februari 1987

Vassula, Ik ben het, Jezus Christus; Ik bemin je;

weet dat alle boodschappen die afkeurende of bittere woorden bevatten niet van Mij komen; Ik ben liefde, liefde, liefde;

Mijn Hart is een afgrond van liefde; de leiding die Ik je geef is aan jou aangepast; beschouw jezelf als een kleuter die nog maar net zijn eerste stappen begint te zetten, niemand verwacht van een kleuter dat hij met vertrouwen en zelfverzekerd loopt; Mijn leiding is voor een beginneling, Ik onderricht je stapsgewijs en iedere stap die je met Mij zet, zegen Ik; Ik ben je Vader,¹ die je helpt en Mijn kind leert om met Mij te lopen;

dit is Mijn antwoord op jouw gedachte; Ik bemin jullie allen op dezelfde wijze;

U spreekt over speciaal gekozen zielen.

ben jij geen uitverkoren ziel? Ik bemin jullie allemaal;

dochter, Ik heb ernaar verlangd je bij Mij te hebben; hoezeer heb Ik ernaar verlangd dat je Mij zou beminnen, hoezeer verlang Ik ernaar dat de rest van Mijn kinderen Mij bemint; Ik roep ze; Ik sta dag en nacht voor hun deur, wachtend en hopen op een antwoord; Ik sla hen voortdurend gade en verlies hen nooit uit het oog; Ik kijk naar hen, vervuld van zorg; als ze eens wisten in welke armzalige toestand hun zielen

¹Jes. 9:5.

verkeren, als ze eens wisten hoe ze hun zielen kwetsen en verwonden;

Ik ben bij jullie, Ik roep jullie om bij Mij te komen; wees niet bang; Ik zal jullie geen verwijten maken; Ik roep jullie niet om jullie te berispen vanwege jullie zonden; Ik roep jullie voor een ontmoeting met Mij, al is het maar voor een paar minuten; kom bij Mij, jullie arme zielen, laten we samenkomen en leer jullie liefhebbende Vader kennen;¹ Hijzelf zal jullie voeden met Zijn eigen Lichaam; Hij zal jullie dorst lessen met Zijn eigen Bloed;² Hij zal jullie genezen als jullie ziek zijn; Hij zal jullie troosten als jullie verdrietig zijn; Hij zal jullie met Zijn Liefde omhullen en jullie verwarmen als jullie het koud hebben; wijs Mij niet af; Ik ben Liefde en Ik bemin jullie ondanks jullie slechtheid; Ik zeg dat Ik jullie bemin zelfs als jullie Mij verachten; Ik ben een God vol medelijden, altijd bereid om jullie te ontvangen en jullie in Mijn Hart te laten leven;

dochter, wat doet het Mij pijn hen te zien slapen, terwijl ze langzaam dieper en dieper wegzakken in de afschuwelijke diepte van de zonde; als ze eens konden beseffen hoe hun ongerechtigheden hun ziel misvormen! Ik zeg jullie dat jullie leven op aarde slechts een voorbijgaande schaduw is, maar jullie leven in de Hemel is voor eeuwig; daar zullen jullie voor eeuwig leven bij jullie Schepper in Zijn heerlijkheid, want laat Mij jullie eraan herinneren dat jullie Zijn eigen kinderen zijn;

Vassula, in Mijn volgende Boodschap zal Ik allen roepen die Mij vervolgen en Mijn Naam bezoedelen;

¹ Jes. 9:5-6: 'een kind is ons geboren (...) men noemt hem: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.'

² Zie: Joh. 6: 48-51.

Ja, Heer.

2 februari 1987

O dochter, alles wat Ik van ieder van jullie vraag is liefde; Mijn Vader heeft jullie uit liefde geschapen; Hij heeft Zijn enige Zoon gegeven uit liefde; Ik heb voor jullie geleden en ben aan het Kruis gestorven uit liefde; uit liefde heb Ik jullie van de dood gered; dus waarom, waarom haten en vervolgen sommigen van jullie Mij? haten jullie Mij om de Wetten die Ik gegeven heb; belet Ik jullie om vrij te leven en tot rebellie te vervallen? hebben jullie misschien niet van Mij gehoord omdat er niemand was om jullie te onderrichten? hebben jullie daarom je eigen wetten opgesteld, hunkerend naar aardse goederen en genoegens, om je eigen neigingen te volgen?

kinderen, beminden, dit is het begin van jullie haat jegens Mij; het komt omdat jullie Mij niet kennen; laten we dan bijeenkomen; Ik ben Liefde, geloof in Mij; als jullie Mij zeggen dat jullie Mij niet kennen, zeg Ik jullie dat Ik jullie al kende vóór jullie geboorte en dat Ik jullie heb gewijd; als jullie Mij vertellen dat jullie Mij haten, zeg Ik jullie dat Ik jullie liefheb; als jullie gezondigd hebben, heb Ik jullie vergeven; als jullie Mijn Naam ontheiligd hebben, heb Ik jullie Mijn Barmhartigheid betoond; als jullie Mij gewond hebben, bemin Ik jullie nog steeds en bied Ik jullie aan Mijn Koninkrijk in de Hemel te delen; ondanks jullie onrechtvaardigheden vergeef Ik jullie volkomen;

Vassula, Ik heb je lief, heb rust, later zal Ik je verder dicteren;

(Later:)

hier ben Ik, Ik ben het, Jezus Christus;
sta Mij toe je Mijn woorden te dicteren,
dochter; luister nu naar Mij en neem Mij
waar;

ben je bang voor Mij, weiger je Mij
omdat Mijn ogen door je heen kijken en
alles lezen wat je ziel heeft gedaan? wees
niet bang voor Mij, want Ik heb je al
vergeven; Mijn Bloed werd vergoten
voor jullie redding;

Ik was op aarde in het vlees; Ik heb
tussen zondaars geleefd, de zieken
genezen en de doden opgewekt; Ik heb
jullie niet in de steek gelaten; want Ik
ben nog onder jullie, en genees jullie;
kom bij Mij om te worden genezen, Ik
zal jullie zielen tot Mij verheffen; Ik zal
jullie leren Mij en ook elkaar te
beminnen; als jullie zwak zijn, zal Mijn
Kracht jullie steunen; als jullie
verdwaald zijn, zal Ik er zijn om jullie de
Weg te wijzen; Mijn Wet is een Wet van
Liefde, volg haar; door haar te volgen,
zal Ik jullie harten openen om in staat te
zijn Mij te ontvangen;

Ik zal jullie inspireren, Ik zal jullie
leren hoe je kunt liefhebben, hoe je kunt
vergeven, hoe je heilig kunt zijn en heilig
kunt leven; kom dan, beminden, kom en
leer van Mij; Ik ben Liefde, Ik ben Vrede;
Ik ben Barmhartigheid; Ik ben
Zachtmoedig en Nederig; Ik ben
Vergeving; Ik heb jullie allen lief;

3 februari 1987

*Heer, ik voel mij nutteloos, leeg, anders
dan gewoonlijk, koud als een steen!*

Vassula, Ik ben het die je takken snoeit
en je kracht geeft; Ik ben je Toegewijde
Bewaarder; door je te snoeien maak Ik je
sterk, zodat je vruchten overvloedig
zullen zijn;

4 februari 1987

kleintje, weet je waarom Ik je bemin?
hier is nog een reden; omdat je Mijn
bloem bent die zich door Mij laat
snoeien; die Mij toestaat je te voeden en
die zich door Mijn Licht laat beschijnen;

Ik help je te groeien en vruchten van
Vrede en Liefde voort te brengen;

Ik ben je Heer en Meester;

5 februari 1987

beminde, Ik ben Jahweh en Mijn
kerkelijke teksten komen van Mij; Ik heb
je gevoed; Ik vorm je, dochter;

Ik ben de Almachtige; wees niet bang;
luister, dochter, vervul Mijn Woord;

Ik ben gekomen en Ik heb je bevrijd
van het kwaad om in Mijn Licht te zijn
want je moet Mijn boodschapster zijn; Ik
zal je kracht geven, Ik ben altijd naast je,
heb nooit enige twijfel;

*Mijn onvermogen is GROOT en ik heb
angst voor de omstandigheden.*

je hoeft niet bang te zijn, want Mijn
kracht zal je omhullen en je zo Mijn
Sterkte geven om Mijn vijanden te
vertrappen;

wees op je hoede, want velen zullen
proberen je te ontmoedigen door te
zeggen dat deze leiding niet van Mij
komt; Ik weet hoe klein en hulpeloos je
bent; blijf dus dicht bij Mij en laat je
leiden door Wijsheid, alle gezag zal van
Mij komen;

besef dat Wijsheid van Mij komt;

laat ieder die ogen heeft zien; laat
ieder die een hart heeft begrijpen dat Ik
het ben, Jahweh Sabaoth, die spreekt; Ik
heb je nooit in de steek gelaten; Ik bied

Wijsheid aan om Mijn gegeven Woord te herstellen; Ik kom om jullie allen te herinneren aan Mijn Liefde voor jullie en Ik zegen jullie allen; Ik wil jullie niet verloren zien gaan, wee de onverstandige! reinig jezelf, want de tijd is nabij; luister naar Mijn woorden, want als jullie doen wat Ik je vraag, zal Ik jullie vergeven; Ik leid jullie om in Vrede en Liefde te leven, want Ik ben een God van Vrede en Liefde;

leef heilig, bid om vergeving en Ik zal jullie zegenen;

jullie zijn allen Mijn kinderen die Ik uit Liefde heb geschapen;

kom, prent Mijn Woorden in jullie hart, want Ik ben het, Jahweh, die jullie leidt;

Heer, ik ben hulpeloos en ik weet niets. Ik zie alleen een geweldige berg voor mij!

wees niet bang, Vassula, want jij bent niet de eerste hulpeloze boodschapper die Ik heb opgewekt en Mijn woord heb gegeven; heb geloof in Mij; vertrouw Mij en Ik leid je;

9 februari 1987

vrede zij met je; Ik bemin je, kind; Ik ben Jahweh; Ik heb je vooral gekozen omdat Ik het wilde maar ook omdat je zo hulpeloos bent;

Vader, ik bemin U zeer.

Ik weet het, en Ik bemin ook jou, dochter; luister naar Mij, heb jij je, voordat je Mij beminde, even gelukkig gevoeld als nu?

Nee, nooit!

bemin Mij, Vassula, Ik ben het die je geleerd heeft hoe Mij te beminnen; ben je bereid vooruitgang te maken?

Ja, Vader, opdat ik in staat ben U te verheerlijken. Ik wil alles doen wat U vraagt, want ik wil dat U verheerlijkt wordt.

Vassula, Ik zal je vorderingen laten maken; Ik wil je waarschuwen voor het kwaad; ze¹ haten je en zetten voortdurend valstrikken voor je; Ik ben dichtbij je en waak over je, wees dus niet bang;

Vassula, Ik bemin jou en Ik bemin al Mijn kinderen; Mijn Liefde is als een verterend vuur dat constant brandt; Mijn Liefde is een jaloerse liefde; Ik dorst naar liefde; wees niet bang, want het is Liefde waarover Ik spreek, kleintje; Ik houd je vast en schep behagen in je kleinheid; kleintje, door jouw zwakheid zal Ik Mijn oproep tot Vrede en Liefde bekendmaken; Ik zal je vullen met Mijn woorden; Ik zal in jou Mijn openbaringen ademen; kleintje, klamp je aan Mij vast, vertrouw op Mij en bemin Mij hartstochtelijk;

laat hun weten, vertel hun over de Liefde die Ik voor hen koester;

10 februari 1987

Vassula, Ik ben het, Jezus Christus, Ik ben met je, beminde; weet je dat Ik je door Hades² leid? wees niet bang, Mijn licht schijnt op jou en beschermt je tegen het kwaad; door je ziel aan het Vagevuur bloot te stellen genezen veel zielen;

¹ De demonen.

² Vagevuur. (Mijn ziel is 'blootgesteld' aan het Vagevuur. Door God te beminnen kunnen zielen bevrijd worden uit het vagevuur. Ook gebeden bevrijden zielen uit het vagevuur.)

Ik heb je geleerd Mij te beminnen; bemin Mij, jouw liefde voor Mij is hun genezing;¹ Ik gebruik jouw liefde als een geneesmiddel om hen te genezen; genees hen, Vassula, genees hen, je draagt Mijn Kruis met Mij, Vassula; deze werken zijn hemelse werken die Mijn Vader aan jou openbaart; veel hemelse werken zijn nog verborgen en zijn slechts mysteries voor jullie;

Veel mensen zullen dit niet aannemen, Jezus; ze zullen het aan mijn fantasie toeschrijven.

Vassula, hoe velen onder hen hebben de werken van Mijn Vader op aarde ten volle begrepen?

Sommige werken worden niet begrepen en zijn nog mysteries voor ons.

hoe zullen ze dan begrijpen wat hemels is;

Vassula, alle Wijsheid wordt aan eenvoudige kinderen gegeven; Mijn Vader scheidt behagen in kinderen; wees gelukkig, dochter, en prijs Mijn Vader omdat Hij goed voor je is; dochter, wees Zijn boodschapster en verheerlijk Hem; wees niet ongerust, Ik leid je; werk op deze manier; Ik ben je Leraar;

Ik zal doorgaan je te vormen, beminde; Ik vorm jou evengoed als Mijn andere kinderen; ga in vrede en denk eraan dat je door Mij geleid wordt; luister naar Mij, Ik heb je lief en Ik wil dat je met Mij bent;

Vassula, Ik ben blij dat je geloof gegroeid is; zuiver jezelf door Mij te eten en Mij te drinken;

Dat zal ik doen, Jezus; ik zal de Heilige Communie gaan ontvangen.

kom bij Mij, heel Mijn Liefde bedekt je; Ik bemin je, kind;

Jezus, ik bemin U en ik zal voor U vechten.

Ik wil niet dat je vecht! want Ik ben Vrede en jij zult in vrede voor Vrede werken;

vervul Mij met vreugde door zo dicht mogelijk bij Mij te blijven; wil je Mijn voeten kussen?

(Ik nam een afbeelding van Jezus en kuste daarop Zijn voeten.)

Ik bemin je, ga in vrede;

11 februari 1987

Vassula, Ik ben het, Jezus Christus; dochter, jouw lijden zal Mijn lijden zijn en Mijn lijden zal jouw lijden zijn; je zult alles wat Ik heb delen, ja, zelfs Mijn Lijden; Ik zal dicht bij je zijn en je troosten als je Mij nodig hebt, maar Ik wil op Mijn beurt ook getroost worden als Ik lijd;

Jezus, U hebt werkelijk niemand nodig, vooral mij niet!

nee, Ik heb niemand nodig, Ik ben Mijzelf genoeg; maar deel Ik niet alles met je wat Ik heb? Ik ben je Redder; je Genezer; je Vader;² je Bruidegom; Ik ben je God die je nooit, nooit in de steek zal laten;

(In de loop van de avond, terwijl ik beneden in de hal was en op het punt stond naar boven te gaan, met mijn handen vol

¹ Door hun vuur te doven.

² Lees Jes. 9:5-6.

glazen, zag ik zeer duidelijk een reusachtig donker kruis op de bovenste verdieping van het trappenhuis. Het was reusachtig. Jezus hing aan dat kruis, kreunend in doodstrijd, bedekt met kneuzingen en bloed. Ik moest erlangs. Ik wist niet wat ik moest doen; terwijl ik het passeerde hoorde ik Jezus roepen: "o help Mij, Vassula; kom dichterbij;" Ik rende snel naar boven, liet de glazen op de tafel achter en ging vlug mijn notitieboek halen en Jezus schreef: "Mijn doodsangst is groot, Ik lijd veel, wil je Mij, die voor jou gestorven is, niet helpen? Ik ben aan Mijn Kruis genageld en kan niet bij je komen; kom dan, Ik verlang je dichterbij; Vassula, hoezeer bemin Ik jullie allen; genees Mijn kinderen, roep hen, doe hen Mij liefhebben; wees gezegend, wees dicht bij Mij, Ik heb je lief"; Terwijl Hij dit neerschreef, bracht Hij mij helemaal in paniek en ik had niet gemerkt dat ik in enkele seconden bedekt was met zweet.)

Vassula, Ik, Jezus, lijd en jij hebt Mijn Kruis met Mij erop duidelijk gezien;

Ik wil dat je Mijn doodsangst voelt, lijd met Mij dochter; leef in Mij en Ik zal je Mijn doorboorde Hart laten voelen, gewond door de lans en gewond door zoveel beminde zielen; Ik bemin je, zou je Mij verloochenen? Ik die geleden heb en gestorven ben voor jou, zou je hart de moed hebben Mij te weerstaan? Ik heb geleden uit liefde; Ik heb je geroepen uit liefde; Ik heb je gezegend; Ik heb je gevoed; welnu, omdat Ik je heb uitgekozen, verwacht Ik dat je Mij troost, Mij vurig bemint; Ik verwacht dat je Mij antwoordt;

Vassula, heb geen angst; vertrouw jezelf helemaal aan Mij toe; ja, geef je helemaal over, je volledig aan Mij toevertrouwend en laat Mij vrij met je te doen wat Ik wil;

Ik heb er al mee ingestemd voor U te werken, Heer. U kunt nu dus met mij doen wat U wilt, Heer.

ja, geef je over; Ik bemin je, Ik ben blij te horen dat jij je overgeeft; wijs Mij nooit, nooit af, want Mijn Liefde voor jou is onbeperkt;

Ik zal doorgaan met Mijn onderrichtingen, door je een geheim te geven; Vassula, neem je notitieboek; wees niet bang, want Mijn lessen komen van Wijsheid, nog zijn alle mysteries niet geopenbaard; alle werken worden gegeven aan hen die weten hoe ze Mij moeten beminnen;

(Ik zal nu mijn notitieboek nemen ... Jezus gaf mij het geheim. Daarna zei Hij: "Ik zal nog veel meer verborgen werken aan je openbaren"; Dit was het derde geheim.)

iedere dag die voorbijgaat, kom je dichterbij Mij;

Wat betekent dat?

het betekent dat Ik spoedig bij je zal zijn;

(De dood jaagt mij totaal geen schrik aan!)

12 februari 1987

Almachtige God, ik wil niet tot ijdelheid of eigenbelang vervallen. Ik vraag U mij te helpen! Ik wil een niets blijven; ik wil eenvoudig blijven en U alle eer geven!

Vassula, Ik ben Jahweh, Ik bemin je;

alle gezag zal van Mij komen, kleintje; Ik zal je altijd aan je kleinheid herinneren; Ik zal je laten begrijpen hoe Ik werk; vind vrede, Vassula, Ik ben spoedig bij je;

(Ik voelde mij opgelucht omdat ik weet dat God mij altijd zal herinneren aan mijn nietigheid! Ik had een afschuwelijke dag, niets dan twijfels dat dit alles volslagen onmogelijk is en dat alles niet waar is. Ik voelde dat wat gebeurt niet echt gebeurt, en toch heb ik gehoord dat God mij riep; het is alsof alles absoluut echt is, en toch niets werkelijkheid is. Ik voelde mij plotseling werkelijk de meest ellendige onder de mensen. Wat gebeurt er werkelijk?)

Vassula, ben je vergeten hoe je een jaar geleden was; Mijn beminde, laat Mij het je in herinnering brengen; toen Ik, Jahweh, Mij onder de doden¹ begaf, zag Ik je daar onder de goddelozen; ze hielden je vast en kwelden je; Ik zag hoe je daar alleen lag te worstelen, je ziel de dood nabij; Ik had zoveel medelijden met je; je dacht toen terug aan Mijn werken van weleer en je besepte toen dat Ik je toevlucht zou kunnen zijn en zo hoorde Ik je smeken vanaf de aarde;

dochter, Ik heb je altijd bemind, maar jij was Mij vergeten; Ik verlangde ernaar door jou te worden bemind, je Mij Vader te horen noemen; hoeveel jaren heb Ik buiten je deur erop gewacht dat je Mij op zekere dag zou horen ... Ik was binnen handbereik; ja, Ik was zo dicht bij je; toen, kon Mijn Hart je smeekbede niet weerstaan; Ik kwam vol vreugde; eindelijk, je riep Mij; Ik tilde je op tot Mijn Borst, dochter, en genas je wonden; Ik leerde je hoe Mij te beminnen; Ik leerde je hoe Mij te ontvangen door je te verheffen, en Ik liet Mijn Licht op je schijnen ... Mijn bloem, wanhoop niet; Ik onderricht je stap voor stap met de woordenschat die jij begrijpt;²

je vraagt Mij waarom een deel van Mijn leiding is geschreven vóór jouw

vorming;³ Ik zal je vraag beantwoorden na je antwoord op Mijn vraag; weet je hoeveel waarde een enkele ziel voor Mij heeft?

Ik weet dat ze waardevol is, maar hoeveel, dat weet ik niet, mijn God.

dan zal Ik je vertellen hoe waardevol zielen voor Mij zijn en daarmee je vraag beantwoorden;

een ziel is voor Mij van zoveel waarde, dat een gedeelte van deze leiding is geschreven voor slechts die enkele ziel, die geen andere gelegenheid gehad zou hebben voor zijn overlijden; begrijp je het nu?

Ja, en ik weet wie U bedoelt.

Ik bemin je, dochter, twijfel er niet aan dat deze leiding van Mij komt; Ik zal je er altijd aan herinneren wie je uit je slaap heeft gewekt;

Ik heb je lief, wees altijd zeker van Mijn liefde; werk in vrede en vergeet Mij niet;

13 februari 1987

vrede zij met je; Ik ben hier, Ik ben het, Jezus, die je leidt; wees niet bang; verenig je met Mij, Vassula; alles wat Ik van je verlang is liefde;

Ik maak mij zorgen om de boodschappen, ik voel mij verantwoordelijk. Ik weet niet hoe ik moet werken!

Ik ben Mijzelf genoeg, en Ik ben in staat om zonder jouw hulp al Mijn kinderen te helpen, maar als een Bruidegom wil Ik alles delen; maak je geen zorgen want Ik

¹ De geestelijk doden.

² God benadrukte dit.

³ Noot van de uitgever: Vassula stelde deze vraag op 31 januari 1987.

ben Kracht, beminde; steun op Mij en laat Mij je leiden; bedenk dat Ik het ben die je deze kracht geef om Mij te ontmoeten;

Ik vraag van jou Mij trouw te beminnen; bemin Mij vurig; troost Mij als Ik om troost vraag, want velen in jouw omgeving verwonden Mij; er wordt dagelijks zoveel zonden bedreven die Mijn Ziel bedroeven, Mij met bitterheid vervullen, Mijn Kelk met verdriet vullen; hoe konden ze Mij vergeten? Vassula, als een Bruidegom zich gegriefd voelt, tot wie anders dan tot zijn bruid die Hem bemint zou Hij zich wenden om troost;

Ik zal U troosten als ik kan, maar wat moet ik doen, Ik, die, ik weet het, onwaardig ben, U waarschijnlijk ongewild pijn doe, ontoereikend ben en te verlegen (schuchter) om tot U te spreken, volkomen onwaardig!

Ik weet dat alles wat je gezegd hebt waar is, maar heb Ik je niet gekozen, hoewel Ik heel je zwakheid kende? Ik bemin je, Vassula, en alles wat Ik van je verlang is een beantwoording van Mijn liefde;

Ik houd heel veel van U. U bent voortdurend in mijn gedachten. Ik leef voor U. Ik bemin U, ik weet niet in welke mate, maar U weet het. Ik vraag U alleen mij te leren U meer te beminnen, zodat mijn liefde onmetelijk wordt.

beminde, leg je hoofd op Mij en laat Mij je zalven met zuiverheid om een van Mijn verzadigde bloemen te worden die Mij in zich hebben opgenomen; kom, Ik zal je voeden, uit Mijn hand zul je eten;

Ik zal je leren Mij meer te beminnen;

(Na het lezen van het Memorare van Sint Bernardus (een klein gebed tot de Heilige Maria.)

alle leiding komt van God;

Vassula kun je Mij horen? luister nogmaals Vassula, Ik ben het, de Heilige Maria, wees niet bang voor Mij; Vassula, Ik ken je moeilijkheden om te beseffen dat dit alles werkelijk gebeurt, maar Ik vraag je God te vertrouwen; vermeerder je geloof;

Hij werkt in je, kind; aarzel niet jezelf te onderwerpen, vertrouw jezelf toe aan Zijn handen en doe wat Hij van je vraagt; Ik ben bij je om je te helpen, heb vrede, want Hij leidt je;

Vassula, Jezus vormt je om sterk te worden, om in staat te zijn om bekoringen te weerstaan; Hij voedt je en geeft je alles wat je ontbreekt;

onthoud, dochter, dat Wijsheid je heeft opgevoed; besef waarom;

Dit alles is toch niet voor mij alleen, het is toch ook bedoeld voor anderen?

ja, je wordt gevormd om Gods boodschapster te zijn;

Ik weet niet hoe ik boodschapster van God kan zijn.

God heeft tot je gesproken en je geleerd Hem te beminnen; vertrouw Hem want Zijn rijkdommen zijn ontelbaar en Zijn Barmhartigheid is onpeilbaar; Hij bemint je met onuitsprekelijke tederheid en waakt over je met liefdevolle ogen; elk hemels woord leeft eeuwig;

Ik moet leren U meer te beminnen.

Ik zal het je leren, heb vrede;

(Later:)

14 februari 1987

Vassula, Ik ben het, Jezus; Ik geef je kracht om Mij te ontmoeten;

ga met Mij verder, want Ik zal Mijn gegeven woorden vastleggen, zodat velen ze kunnen lezen en ervan profiteren; dochter, als de door Mij gegeven leiding zal zijn gevestigd, zal Ik je voorbereiden om Mij te ontmoeten; Ik verlang ernaar je dicht bij Mij te hebben;

Vassula, kijk Mij aan;¹ ben je gelukkig Mij op deze wijze te ontmoeten?

Ja, zeer gelukkig, ik verdien dit charisma helemaal niet.

aanvaard het; aanvaard wat Ik geef, Ik geef zelfs aan de meest ellendige zielen; Vassula, heb je gehoord dat Ik wijsheid geef aan eenvoudige kinderen, en niet aan geleerden en slimmeriken?

Ja, dat heb ik gehoord, waarom is dat zo?

omdat kinderen Mijn zwak zijn; ze laten zich door Mij vormen;

Ik kies onwaardige zielen om te vormen, mensen die weinig of bijna niets weten; Ik zal je voorzien van wat je nodig hebt, Vassula, want Ik ben rijk; bij Mij zal het je aan niets ontbreken;

Ik bemin je, besef je hoe gelukkig je Mij maakt telkens wanneer wij elkaar ontmoeten? Ik voel Mij gelukkig je eindelijk bij Mij te hebben; zou een vader niet blij zijn als hij zijn verloren kind gevonden heeft? jij was verloren en Mijn Hart was tot in alle vezels verscheurd van verdriet; je was weggelopen en liet Mij wanhopig achter; Ik ben je gaan zoeken en heb je gevonden; hoe zou Ik dan niet blij zijn je bij Mij te hebben? Vassula, dicht bij Mij zul je leren; Ik zal je alle deugden leren

¹ Ik keek in het Gelaat van Jezus. Hij keek mij aan.

om je in staat te stellen Mij te verheerlijken; Mijn kind, leer de dauw van de gerechtigheid in je op te nemen; leer Mij te verheerlijken; leer van Wijsheid; Ik heb je lief; ga nu heen in vrede en roep Mij als je wilt; laten we samen bidden;

(We baden.)

wees nu Mijn metgezellin en bewaar Mij in je hart;

15 februari 1987

Ik bemin U, maar het kan zijn dat ik U op de verkeerde manier bemin. Ik weet niet welke goed of verkeerd is; ik aanbid U.

Vassula, liefde is liefde; Ik wil dat je Mij zonder terughoudendheid liefhebt; Ik ben je Heilige Vader die je innig bemint; kom dichtbij Mij en bemin Mij innig; Ik wil dichtbij je zijn;

wees niet bang, Ik wil al je liefde; Vassula, Ik wil dat je vandaag berouw toont;

Moet ik nu berouw hebben tegenover U?

ja, heb berouw, Ik luister²; ja, dochter, Ik vergeef je al je zonden want ze zijn talrijk;

Vassula, weet je dat Ik degene ben die Mijn leraren leerde berouw te hebben? dat zijn Mijn voorschriften; Ik heb Mijn leraren de volmacht gegeven om biecht te horen van Mijn kinderen;

kind, Ik ben het die dit geschreven³ heeft;

² Ik deed het.

³ Ik probeerde 'biecht' uit te wissen, maar mijn hand werd door God geblokkeerd. Ik ben tegen de biecht.

Vassula, weiger Mij niets; Ik zal veel dingen van je vragen; ben je bereid je God en Redder te volgen?

Dat wil ik, zolang ik herken dat het van U komt. Ik zal U volgen omdat ik U bemin.

Vassula, wees nooit bang voor Mij, vertrouw Mij; Ik bereid je voor op grotere beproevingen; ben je bereid Mij te volgen?

Met Uw hulp zal ik U volgen.

wees niet bang want Ik ben dichtbij je om je te steunen;

dochter, geef je geheel over in Mijn handen; laat Mij je gebruiken, beminde, voor de genezing van zielen; laat Mij je aan Mij binden met ketenen van liefde; laat Mij voelen dat je geheel de Mijne bent; laat Mij, die je Schepper ben, je bezitten;

Ik heb naar je liefde verlangd, laat nu Mijn Liefde je hart ontvlammen; wees geheel de Mijne; Ik heb naar je verlangd, Ik verlang naar je; verlang jij nooit naar Mij, Vassula?

Dat doe ik.

(of denk ik dat ik dat doe?)

Vassula, beminde, door jezelf aan Mij te geven zul je Mij verheerlijken en tevens jezelf zuiveren;

Ik bind je nu aan Mij, Ik, de Allerhoogste God, zal met je zijn tot het einde;

- Ik zeg je naar waarheid dat Ik je heb gekozen, wetend dat je niets bent, hulpeloos, ellendig en zondig, maar ondanks al je fouten heb Ik je lief; ja, Ik bemin jullie allen ondanks jullie ongerechtigheden;

Heer, hebt U mij nu gebonden?

ja, dat heb Ik; Ik bemin je; het is uit liefde, Ik wil je altijd in Mijn nabijheid; beminde, luister naar Mij, Mijn banden zijn banden van liefde, het zijn banden van zuiverheid; Ik bemin je, laat Mijn kinderen begrijpen hoeveel Ik van hen kan houden;

Mijn vergevingsgezindheid kent geen grenzen; Mijn Liefde is een verterende vlam die elk hart doet ontbranden dat Mij ontvangt;

dochter, ga nu en onthoud dat Ik je leid, herinner je Wie je heeft gezuiverd,¹ ben je dat vergeten? heb Ikzelf je niet gezalfd?

Ja, Heer, op de dertiende.

Vassula, Ikzelf heb je Mijn Brood en Wijn gegeven; herinner je dat Ik voor jou de tijd heb gekozen om je te zuiveren, kind;²

bemin Mij, laten we samenwerken;

Dit herinnerde mij aan de eerste keer dat ik de Heilige Communie ontving in deze kerk. Het gebeurde weer op een mystieke wijze. Ik was met de priester Karl; God had mij naar hem toegestuurd om de Heilige Communie te ontvangen. Hij was er niet zeker van of hij die wel of niet aan mij zou geven, omdat het op deze mystieke wijze werd gevraagd. Toen zei Karl dat hij tot God zou spreken, bidden, maar niet hardop, zodat ik niet kon horen wat hij zei, en ik moest mijn hand het antwoord van God laten schrijven. God schreef:

"IK ZAL"

¹ Ik kon het niet begrijpen en daarom aarzelde ik.

² Dat is waar: want in de kerk onderscheidde ik Jezus duidelijk bij het Tabernakel, zingend, met de anderen. Hijzelf gaf mij Brood en Wijn.

Ik vroeg aan Karl wat hij had gevraagd. Hij zei dat hij aan God gevraagd had of ik bij hem moest biechten; God antwoordde dat Hij dat deze keer op Zich¹ zou nemen. Zonder aarzelen zei Karl eenvoudig tegen mij na vier dagen terug te komen voor de Heilige Communie. God vroeg mij in die tussentijd berouw te hebben. Ik wist niet hoe, dus legde Hij mij uit wat ik moest zeggen. Ik deed het samen met Hem. Toen, de dag daarna, ontving ik de Heilige Communie.

16 februari 1987

Ik begon te beseffen dat ik werkelijk niet zonder God kan leven. Ik denk dat Hij mij echt aan Zich heeft gebonden.

Ik ben Jahweh, kind; Ik ben het, roep Mij aan; Ik bemin je, en vanwege Mijn grote liefde voor jou houd Ik je vast; wees niet bang, kind; luister naar Mij; vanwege Mijn vurige liefde voor jou bind Ik je aan Mij; steun op Mij, Ik wil dat je Mij nodig hebt, Vassula;

Houdt U zoveel van ons?

O dochter, heb je Mijn Liefde niet gevoeld?² Mijn Liefde voor jou smacht naar je;

Ik voel Mij verheerlijkt als Ik voel hoezeer je aan Mij gehecht bent; Ik van Mijn kant bemin je onuitputtelijk en Ik zal nooit van je scheiden; maar Ik heb Mij er ook van verzekerd dat jij dat evenmin zult doen; Ik heb Mij van onze eenheid verzekerd, zie je? ... Ik verheug Mij over Mijn overwinning;

Ik wenste dat wij voor eeuwig verenigd zouden zijn; dat jij Mij nodig zou hebben, Mij zou beminnen en voor

eeuwig aan Mij gebonden zou zijn, en Ik aan jou; Mij vrijlatend om je zonder beperking lief te hebben en over je te heersen;

Ik die je geschapen heb en verzorgd, Ik die je gewijd heb en Ik die als eerste Mijn ogen op je heeft laten vallen; Ik die je met Mijn Geest heb vervuld heb het gewild; want Ik, Vassula, ben je God, Jahweh, die je heeft opgevoed;

Ik heb Mij ervan vergewist dat de banden waarmee Ik je aan Mij heb gebonden voor eeuwig zijn; je zult niet in staat zijn jezelf van Mij los te maken, want Ik ben de Allerhoogste;

Het is beangstigend ook al bemin ik U, Heer! Uw Macht en Uw Wijsheid zijn groot!

waarom Vassula, wat heb je te vrezen? ben Ik niet Heer van Liefde?

Ik zal voor je zorgen; Ik zal je troosten als je pijn hebt; Ik zal je met Mijn genaden overladen; Ik zal voorzien in wat je ontbreekt; Ik ben Oneindige Rijkdom; bij Mij hoef je niet bang te zijn, Ik ben Degene die de fundamenten van de aarde in stand houdt; laat Mij vrij om alles met je te doen wat Ik wil; Ik ben zo gelukkig je bij Mij te hebben, jij die zo zwak en breekbaar bent, want Ik weet dat je hart Mij met je zal laten doen wat Mij behaagt; vrees niet, want Ik ben je Hemelse Vader, en Ik bemin je boven elk menselijk begrip;

Ik ben Jahweh, en als je het nog niet eerder hebt gehoord, vertel Ik je nu dat van Mij bekend is dat Ik Trouw ben en Mijn Woord gestand doe;

kind, Ik heb je doen herleven uit de dood opdat Mijn Woord zou worden geschreven, Ik heb je opgevoed om Mijn boodschapper te zijn;

¹ Bij wijze van uitzondering.

² Ja, natuurlijk heb ik dat gevoeld. Het is ongelooflijk.

daar je Mijn boodschapster moet zijn, moet je gevormd worden; je moet leren hoe Ik voel, hoe Ik werk en hoe Mijn Liefde de harten ontvlamt; hoe anders zou je in staat zijn het aan Mijn beminde kinderen te zeggen?

kom; voel Mijn Aanwezigheid op de manier die Ik je geleerd heb; Ik bemin je, kleintje; kijk naar Mij; Ik wil dat je dichtbij Mij bent;

Vassula, morgen zal Ik je een boodschap dicteren die Mijn kinderen leert hoe ze met Mij moeten omgaan; ga nu en vervul je andere plichten; ga in vrede;

(Jezus kwam later:)

Vassula, schrijf; je bent nu met Mij verenigd, je zult met Mij werken, je zult met Mij lijden, je zult Mij helpen, ja, Ik zal alles wat Ik heb met je delen, en jij van jouw kant zult hetzelfde doen;

verenigd zijn wil zeggen voor altijd samen zijn; want Mijn banden zijn eeuwige banden, Mijn vurige liefde bindt je voor altijd aan Mij; Mijn Liefde ontvlamt zelfs stenen harten en zet ze in lichterlaaie, verteert ze;

dochter, Ik heb overwonnen; je hoeft niet bang te zijn, Ik heb je hart gewonnen, beminde, en Ik heb ervoor gezorgd dat je voor eeuwig de Mijne zult zijn; O Vassula, hoezeer heb Ik ernaar verlangd je onder te dompelen in de diepten van Mijn Hart en alle vlammen van Mijn Liefde je geheel te laten verteren, om je in totale verrukking voor Mij, je God, achter te laten;

Bemint U mij zozeer dat U dat gedaan hebt?

heb Ik niet Mijn Leven voor je gegeven? Ik heb Mijn Leven gegeven uit liefde, Ik

heb Mijzelf geofferd voor jouw redding, uit liefde, Ik heb Mijn Bloed vergoten voor jou, uit liefde;

nu heb Ik ervoor gezorgd dat je aan Mij gebonden bent;

Waarom?

waarom, ben je vergeten dat Ik Algetrouw ben; nu Ik je aan Mij gebonden heb, zal Ik er zeker van zijn dat jij Mij ook trouw zult blijven;

nu we verenigd zijn, zullen we doorgaan samen te werken; Ik zal jouw liefde voor Mij gebruiken om veel zielen te genezen, die gebonden zijn om door de vlammen van Satan te worden verzwolgen; jij en Ik gaan deze zielen helpen; alles wat jij te doen hebt, is Mij vurig te beminnen; er zullen tijden zijn waarop Ik bij je zal komen om je Mijn Kruis toe te vertrouwen;

Maar ik ben niets!

Vassula, blijf niets en laat Mij alles zijn wat jou ontbreekt; waarheen Ik ook ga, jij zult Mij volgen; je zult nooit meer alleen zijn; je bent nu met Mij verenigd;¹

groeï in de geest, Vassula; groei, want het is jouw taak alle boodschappen die Ik en Mijn Vader gegeven hebben door te geven; Wijsheid zal je onderrichten;

Ja, Vader!

wat is het mooi je Mij Vader te horen noemen! Ik verlangde ernaar van jouw lippen dit woord "Vader" te horen;¹

¹ Terwijl ik schreef vroeg ik mij af waarom Hij zegt dat ik niets moest blijven en eerder zei Hij dat ik haast moest maken me te veranderen, sterker worden enz. Hij moest mijn gedachten hebben geraden, want Hij antwoordde onmiddellijk. Volgende zin.

17 februari 1987

Vassula waarom, waarom vermeed je het Mij Vader te noemen? Vassula, Ik houd ervan Vader te worden genoemd;² Ik ben Vader van de gehele mensheid;

Ik bemin U, Vader.

Ik bemin jou ook;

18 februari 1987

vrede zij met je;

Vassula, je hoeft je niet te haasten, leer dat Ik rustig werk, blijf dicht bij Mij; denk eraan dat we in Hades zijn;³

(Later:)

Mijn Licht bedekt je; ieder⁴ die je nadert kan je noch raken noch kwaad doen; Mijn Licht omringt je als een Stralenkrans van Algehele Redding;

je liefde voor Mij geneest en redt veel verloren zielen die op weg zijn naar de verdoemenis; Vassula, ze⁵ zijn als kleine kinderen die aan hun lot zijn overgelaten en niet weten welke richting ze moeten inslaan; ze zijn verloren; als Ik bij hen ben, voed Ik ze door hun liefde te geven; sommigen van hen volgen Mij dan, jij helpt hen Mij te beminnen en Mij te

volgen;⁶ Ik gebruik je, Vassula, op deze wijze;

Moet ik dan geduldig met hen zijn en veel voor hen bidden?

ja, heb geduld met hen, want ze worden door Mij bemind, genees hen, bemin hen, Vassula;

Ik leer je Wijsheid, Hemelse werken komen van Wijsheid; begrijp wanneer Ik je onderricht;

kom en steun op Mij, wil je nu weggaan?

Nee, Jezus, we gaan door.

O dochter, Ik bemin je, beminde; werk met Mij en verheerlijk Mij; Ik bemin je kleinheid; je bent Mijn verzadigde bloem doordat je Mij volkomen in je hebt opgenomen; kind, heb Mij altijd nodig want zonder Mij zul je omkomen; Ik zal je tot het einde toe alles geven wat je ontbreekt; laat Mij volkomen vrij wat jou betreft want Ik ken je behoeften;

(Ik had het gevoel niet in staat te zijn Gods leiding te aanvaarden, want het is moeilijk, omdat ik steeds door de duivel word onderbroken en beledigd. Soms heb ik het gevoel door God volkomen te zijn verlaten om hun speelbal te zijn. Hoe verder het gaat, hoe erger de beledigingen worden; een ogenblik dacht ik dat God mij in de steek had gelaten. De beledigingen zijn de verschrikkelijkste woorden die een mens kan zeggen!)

Vassula, zal Ik je ooit in de steek laten? Ik ben Algetrouw, ben je Mijn woorden vergeten?

Het is mijn fout. Ik ben zwak!

¹ Ik zorgde ervoor, toen ik die avond in gebed was, dat ik niet Vader zei, maar in plaats daarvan óver Hem sprak, als "God", zorgvuldig het woord "Vader" vermijdend. Ik weet niet echt waarom, maar het kan zijn dat ik dacht dat ik wat formeler zou moeten zijn in mijn gebeden.

² Jes. 9: 5.

³ Jezus nam me in de geest mee naar het Vagevuur, om de zielen te zien.

⁴ Vervolgers.

⁵ We zijn als verloren schapen.

⁶ Door onze liefde kunnen we de mensen terug naar Jezus brengen.

geef Mij nu je zwakheid, en Mijn Kracht zal haar oplossen;

kom, Ikzelf zal je heiligen, Ik heb met jou Mijn hemel bereikt, want in jou vind Ik Mijn rust; herinner je, we zijn verenigd, en onze banden zijn banden van vrede en liefde; deze koorden die je polsen en voeten aan de Mijne binden, zijn voor de eeuwigheid; want, beminde, je bent de Mijne; Ikzelf heb je gezuiverd door je met Mij te verenigen; Ik heb over je getriomfeerd;

Ik verlangde dat je Mij zou beminnen; wees niet bang, want Ik ben Jezus die je vasthoudt; je moet met Mij zijn en Mijn Tegenwoordigheid voelen; alles wat Ik van je vraag is liefde; bemin je Mij?

U weet dat ik U bemin, Jezus.

bemin Mij mateloos; kijk naar Mij en ontvang Mijn vrede;

is er iets dat je Mij wilt vertellen?

Ja, Jezus

(ik voelde mij schuldig dit tegen Hem te moeten zeggen).

Jezus, hoewel ik graag deze leiding aanvaard en met U ben, moet ik ook nog andere dingen doen!

Vassula, gelukkig zij die zich aan hun bezigheden onttrekken om Mij te volgen; je besteedt inderdaad veel van je tijd om voor Mij te schrijven, maar laat Mij je ook iets anders zeggen; Ik houd er eveneens van je te zien werken en je andere plichten te zien vervullen, verplichtingen van weinig belang, mits je ze met liefde verricht; elke kleine taak die je verricht, het geeft niet hoe klein en onbetekenend, wordt groot in Mijn ogen en bevalt Mij, zolang deze kleine dingen

met liefde worden gedaan; wees gezegend;

's Avonds hadden we gasten en ik was bezig borden, servetten enz. te tellen. Ik dacht alles op mijn dienblad te hebben. Ik aarzelde en vroeg, wetend dat Jezus bij mij was: "Wat hebben we nog meer nodig?" Hij antwoordde zonder aarzelen: "We hebben liefde nodig, Vassula."

19 februari 1987

Vassula, sta jezelf toe te lijden; al Mijn uitverkoren zielen hebben geleden; door het lijden wordt je ziel gezuiverd, zoals goud gezuiverd wordt in vuur; zo gebeurt dat ook met de ziel; jouw lijden is gelegen in je leiding;

Wat bedoelt U met in mijn leiding, Jezus?

hoewel Ik je toesta Mij altijd op deze wijze te roepen, en dus samen te zijn, sta Ik ook toe dat de poorten van het kwaad open blijven; je leiding zal geen gemakkelijke taak zijn, want het kwaad zal je bestrijden door je te ontmoedigen, door je het verkeerde woord te geven;

Maar Heer, Uw leiding kan mij misleiden!

nee, ze zal jou of iemand anders nooit misleiden; Ik heb je geleerd Mij te herkennen, Vassula;

Ik heb iemand gekozen met het onvermogen om welke taal dan ook te beheersen, iemand die afhankelijk zal zijn van de door Mij gegeven woorden; Ik heb je geleerd Mij te horen; Ik oefen je oor; kom, wees geduldig, leer te aanvaarden, leer van Mij;

(Ik begon ongerust te worden.)

Vassula, alles zal perfect worden!
Vassula verspreid de boodschappen;¹ Ik
ben het, Jezus;

(Weer twijfels!)

O kom! Ik wil je graag iets vertellen;
Mijn Hemel is in jou, want Ik voel Mij
verheerlijkt en uitgerust;

*Jezus, ik bemin U, ja, heel veel,
vierentwintig uur per dag. Zelfs wanneer ik
's nachts wakker word, bent U mijn eerste
gedachte; eet ik, U bent het; als ik thuis
werk, U bent het; als ik autorijd, U bent
het. Ik speel tennis en U bent in mijn
gedachten en er is liefde in mijn bloed voor
U, daar mijn lichaam pijn doet van liefde;
Maar ik kan niet aanvaarden dat ik U rust
kan geven of dat U in mij Uw Hemel vindt,
want wat ben ik? Een stofje, onmogelijk
ben ik; en als U mij dit vertelt, voel ik mij
nog slechter in Uw Aanwezigheid en
beschaamd.*

alles wat je over jezelf hebt gezegd is
waar, maar Ik bemin je en Ik vind rust in
jou; Ik heb je hart bevloed met Mijn
Bloed en het in het Mijne geplaatst; Ik
heb het gezuiverd en het Mijne Vrede en
Liefde gegeven, beminde;

Vassula, Ik die bij je kwam, heb altijd
je liefde gewild; nu heb Ik gezegevierd,
Ik schep behagen in je; bemin Mij
zonder voorbehoud en maak het
daardoor goed voor hen die Mij vergeten
en slechts Mijn Wonden vermeerderen;
bemin Mij, Vassula, door Mijn beminde
zielen te genezen; wees Mijn hemel;

*Mijn God, ik begrijp dat U het bent, en toch
denk ik dat ik het niet ten volle beseft.*

Vassula, op zekere dag zul je dit
beseffen;

*Als ik dat doe, denk ik dat ik zal
flauwvallen!*

als Mijn Woord gevestigd zal zijn;
Vassula, Ik heb er altijd om bekend
gestaan dat Ik Mijn woord houd;

Ik, Jahweh,² kom van boven; de hemel
is gemaakt door Mijn genade; Ik zal Mijn
woord houden, vertrouw Mij Vassula;
maak je niet te veel zorgen, beminde;
wees dicht bij Mij; voel Mij; bemin Mij
en verheerlijk Mij; laat de rest aan Mij
over; leef in vrede;

Ik vorm je met Wijsheid, ontvang
Mijn genade; word niet moe zielen te
genezen; ben je gelukkig nu je met Mij
verenigd bent?

*Ja, Heer, ik ben erg gelukkig te voelen dat
ik met U verenigd ben, ofschoon ik er niet
aan durf te denken.*

waarom, Vassula?

Waarom? Omdat ik U niet waardig ben.

Vassula, Ik heb er altijd naar verlangd
met je verenigd te zijn en innig met je
verbonden, vergeet niettemin nooit dat
Ik je God ben, dat Ik Heilig ben;

Vassula, wil je nog steeds voor Mij
werken?

*Ik heb mijn instemming al gegeven. Ik ben
bereid door te gaan met werken voor
Jahweh.*

Ik ben Jahweh, wees gezegend;

20 februari, 1987

¹ Jezus gebruikte het woord dat ik zou hebben
gebruikt en ik realiseerde me hoe God Zichzelf
aanpast aan het vermogen van de ziel.

² Nu sprak de Vader.

(Ik las het gebed tot de Heilige Maria: het "Memorare" van St. Bernardus.)

dochter, het is Jezus die je leidt, wees niet bang, Vassula, Mijn dochter; luister naar mij, je Heilige Moeder; Ik ben hier, aanwezig, dicht bij je; ik help je; ik bemin je; Ik zal je helpen te begrijpen hoe Jezus werkt, wees niet bezorgd;

Jezus heeft je nu met Zich verenigd; verheug je, Vassula; je moet mij geloven als ik je vertel dat jouw ziel andere zielen in het Vagevuur geneest;¹ Vassula, doe wat Jezus je vraagt; Hij kent je behoeften; alles wat Hij van je verlangt is liefde; bemin Hem totaal; verheerlijk Hem; geef eerherstel voor hen die Hem bitterheid bereiden; roep Hem altijd en vertel Hem dat je Hem bemint; verloochen Hem niet; vervul ook al je andere plichten met liefde en uit liefde; want daden van liefde tellen voor Hem het meest, het hindert niet hoe klein of onbetekenend ze voor je lijken, ze zijn in Zijn ogen van grote waarde en worden dus groot; volg Hem en geef eerherstel voor hen die Hem afwijzen;

dochter, door nu met Hem verenigd te zijn, zul je Zijn Kruis voelen; zul je Zijn Hart voelen; Hij zal je vragen Zijn gevoelens te delen; Hij zal je vragen Hem te helpen; Hij zal je om rust vragen; Hij zal je vragen Zijn Kruis met Hem te delen; lijd als Hij lijdt; verheug je als Hij Zich verheugt; jouw lijden zal Zijn lijden zijn; voeg je naar Zijn wensen want Hij is God; leer Hem te herkennen; herinner je alles wat Hij je geleerd heeft, want Hij is een Liefhebbende God vol mededogen; Hij bemint jullie allen met onuitsprekelijke tederheid; Hij zal nooit iets van je vragen dat je schade zou kunnen berokkenen; Hij is zachtmoedig

¹ Het Vagevuur was mij bekend onder de naam Hades.

en goed; leer Hem te herkennen, Vassula;

Hij is een God vol Liefde, nooit hard; Hij zal over je waken en je tegen alle kwaad beschermen; Hij zal je nooit in de steek laten;

Vassula, moed; dochter, roep mij wanneer je wilt; Ik bemin je;

Ik houd ook van U, Moeder. Leer mij U meer te beminnen!

Jezus, ik bemin U.

Ik ben hier, beminde; Ik ben het, Jezus;

Ik geef mij weer helemaal over.

Ik heb je lief; geef Mij je kleine hart waarin Ik de zaden van Vrede en Liefde zal zaaien; Ik zal je vormen zoals Ik wil dat je bent; niets zal tevergeefs zijn; alles zal zijn om Mijn kinderen te redden; wees niet bang, laat Mij je leiden dochter;

21 februari 1987

Mijn liefde voor Jezus was deze morgen volledig, maar ik was ook bang dat Hij mij zal verlaten, omdat ik een niets ben, en een niets dat God bemint is waarschijnlijk een belediging van Zijn Heilige Naam.

O dochter, Ik bemin je, wees met Mij; Ik zal je nooit verlaten, O Mijn kleintje; er zijn maar weinig mensen die Mij zo verheerlijken als jij;

Vassula, Mijn Vassula, Ik zorg voor je; als Ik Mijn leiding heb voltooid, zal Ik niet langer wachten; Mijn Hart verlangt naar jouw kleine ziel; O hoezeer lijd Ik omdat jij op de aarde verblijft;² Ik zal je bij Mij terugnemen, je bevrijden en Mijn

² In deze duistere wereld van vandaag.

Hart verblijden, want Ik brand van verlangen je weer bij Mij te hebben; ontvang Mijn Vrede, Ik ben weldra bij je; Vassula, wil je Mijn volgende Boodschap opschrijven?

Ja, Heer.

ben je bereid?

(Ik had deze boodschap enkele dagen vermeden, maar nu voelde ik mij ertoe bereid. Jezus had er al enige tijd geleden over gesproken.)

Ja, Heer.

heb je Mij lief?

Ik bemin U zeer; U weet het.

verlang je dat ook anderen Mij beminnen? werk dan met Mij en schrijf alles op wat Ik je zeg; ja, Vassula?

Ik wilde juist zeggen dat dit als een wonder is om op deze wijze te worden geleid, Heer.

(Boodschap van Vrede.)

Ik wilde het, Vassula; Ik heb jou gekozen om aan de wereld te laten zien dat Ik noch gezag noch heiligheid nodig heb;

Ik heb een simpel kind gekozen, hulpeloos en zondig, zonder gezag, dat geen machtige mensen kent, om door dit zwakke instrument Mijn genade, Mijn Vrede en Mijn Liefde kenbaar te maken die Ik voor jullie allen koester;

Ik wil aan deze duistere wereld Mijn Boodschap overbrengen en zodoende Mijn ontboezemingen aan de wereld openbaren; want Mijn Barmhartigheid is onuitsprekelijk en Mijn genegenheid gaat alle menselijke begrip te boven;

de Hemel hierboven met al zijn Glorie, regeert voor eeuwig in vrede en

liefde, en Ik zal zorgen dat ook op aarde alle vrede en liefde volledig zegevieren over het kwaad;¹ Mijn vrede zal de aarde bedekken als een nevel die zich uitspreidt van de hoogten tot de diepten en van het ene einde van de aardbol tot het andere einde;

Ik kom om Mijn Boodschap aan jullie allen te verkondigen en jullie af te brengen van je slechte daden; Mijn woord zal zijn als een ceder die zijn takken uitspreidt als armen, om jullie slechtheid te genezen, jullie ellende te voeden en jullie te bevrijden van het kwaad; Ik kom nogmaals om deze duistere wereld te verlichten en deze flakkerende vlam, die op het punt staat uit te doven, te doen opleven en Mijn Vrede² over jullie uit te spreiden;

Ik bemin hen, Vassula, O deze liefde die Ik voor hen koester! heb Ik Mijzelf niet als een Lam voor hen geofferd om ze te bevrijden? Ik heb voor hen geleden;

Mijn beminden, is Mijn Bloed tevergeefs vergoten? Ik heb Mijn Bloed vergoten opdat jullie zonden erin konden worden ondergedompeld en jullie zouden worden gezuiverd; Ik heb jullie gewassen in de stromen van Mijn Bloed om het kwaad te overwinnen en jullie te bevrijden;

Ik verblijf onder jullie allen; maar niettemin, Satan vergezelt jullie, want hij heeft middelen gevonden om jullie te verleiden en jullie in zijn goddeloze netten te doen vallen;

Ik, God, kan het niet aanzien hoe jullie de verdoemenis tegemoet gaan, Ik ben hier om jullie van zijn slechtheid te bevrijden;

¹ Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel ...

² Er ging een gedachte door mijn hoofd. Ik dacht: "Maar met dit soort mensen is het niet de moeite waard. Zij zullen nooit luisteren".

daarom sta Ik voor jullie, opdat jullie weten wie jullie Verlosser is; Ik kom nogmaals met Mijn Hart in Mijn Hand om het jullie aan te bieden; zullen jullie Het afwijzen? zullen jullie Mijn Vrede weigeren? Ik kom om diegenen te roepen die Mijn kinderen aanzetten tot het vergieten van bloed; Ik wil dat ze Mijn oproep horen, want Mijn woord zal komen als een hamer die de rots¹ splijt en elk hart binnendringt;

Ik vraag jullie, zijn jullie je God vergeten, of is Hij in jullie ogen van weinig belang? vrezen jullie Mij niet? Ik heb genoeg van jullie hooghartig streven! Ik heb jullie geleerd Mij te beminnen, maar ook om Mij te vrezen,² want Ik ben de Almachtige;

maar wat hebben jullie gedaan? jullie graven je eigen graf doordat jullie zaden van slechtheid hebben gezaaid en ze in de wereld hebben verspreid, en ze nu te oogsten en jezelf te voeden met de vrucht van het kwaad; leer dat heel Mijn Koninkrijk in Vrede regeert en dat heel Mijn schepping in vrede en liefde is geschapen; Mijn Ogen zijn het moe geworden jullie elkaar te zien afslachten;

Ik ben bezorgd om jullie, want Ik ben jullie Vader die jullie bemint; zie, Ik kom met heel Mijn Heerschappij; Ik, die jullie God ben, Ik kom jullie Mijn Hart aanbieden; hier; neem Het; Het is geheel van jullie; Mijn Hart is gewond en verscheurd, voel Het; Het is één grote wond ... jullie hebben het Hart van jullie God verscheurd; jullie hebben het telkens weer doorboord;

oorlogsvoerders, zal Ik moeten komen om jullie te vertrappen, om jullie Mijn macht te tonen? zal Ik Mijzelf in toorn

moeten openbaren? Mijn Kelk van Barmhartigheid is overgelopen en Mijn Kelk van Gerechtigheid is vol! Ik, die jullie het leven heb ingeademd en jullie geheiligd heb, Ik, God van de gehele schepping, die jullie gebaad heeft in Mijn Heiligheid, kom tot jullie met Mijn Vrede, en Ik vermaan jullie je te bekeren en in Mijn Vrede te leven;

Ik zal het hele universum bedekken met Mijn Vrede en haar over jullie laten heersen; want Ik ben Vrede en Liefde en Geheel Wijsheid; Mijn oproep is gericht aan alle volkeren; ze moeten weten dat er Vrede heerst in Mijn Koninkrijk; Ik kom ondanks hun slechtheid om hen te zegenen en op hen te schijnen, want ze zijn Mijn beminde zonen en dochters;

luister naar dit Hart dat jullie God jullie aanbiedt, een Hart dat jullie zijn vergeten en niet meer kennen, een Hart dat jullie bemint en naar jullie zoekt om leven te geven;

houd op kwaad te doen! houd op tegen Mij te op te staan!

zijn jullie bang voor Mijn Wet? Mijn Wet is geen wet van rebellie, Mijn Wet is een Wet van vrede en liefde; volg de door Mij gegeven Wet, beantwoord eraan en jullie zullen worden gered; het is jullie zwakte Mijn Wetten te veronachtzamen, te dwepen met jullie eigen wetten en aldus de mensheid tot ondergang te leiden, je naasten tegen je in het harnas te jagen; jullie wetten zijn gebaseerd op geweld;

O kinderen! heb Ik haat in jullie harten geplant? Mijn Ziel is de Bron van Liefde en Leven in Zichzelf en uit Haar kwam alles tot bestaan;

Vassula stop nu; Ik bemin je; vertrouw op Mij, laat je liefde Mijn Hart bedekken, verenig; bemin en werk met Mij;

¹ Op zekere dag verlichtte Hij mij om te begrijpen dat die rots onze harten zijn, onze met stenen bedekte harten.

² Te aanvaarden, respecteren.

Dat zal ik, Vader; Help mij waardig te zijn, opdat ik in staat zal zijn U te verheerlijken.

26 februari 1987

(Beatrice en ik gingen per vliegtuig naar Chittagong en vandaar staken we de rivier over om het dorp Diang te bereiken waar we Raymond Dujarrier konden ontmoeten, een Franse semi-kluizenaar, mysticus en katholiek priester, maar ook Hindoe, Moslim en Boeddhist. Alles in één. Om over enkele ideeën van gedachten te wisselen en hem de geschriften te tonen. Hij noemde ze: Goddelijke Openbaringen van het Hart. Wat hij zei kwam in sterke mate overeen met de idee van de openbaringen en hun doel: dat ze niet voor mij alleen zijn, maar tot welzijn van anderen. Onze hele reis verliep volmaakt glad alsof iemand haar had geprogrammeerd. Ik vergat te vermelden dat ik de dag voor ons vertrek naar Diang een gevoel van grote angst had en mijzelf afvroeg waarom ik naar Diang ging, om wát te laten zien, om onzin te laten zien? De hele dag verliep in zielenstrijd. Maar vroeg in de ochtend van de dag van ons vertrek waren de eerste woorden die verschenen: "Een leugenaar heeft je geleid, verzamel alles en verbrand het." Toen wist ik dat de duivel van de vorige dag probeerde mij van mijn reis af te brengen. Enkele seconden na deze boodschap voelde ik de Tegenwoordigheid van God en Hij schreef:)

"Ik zal met je zijn tot het einde, we zijn voor altijd verenigd, laat Mijn Licht op je schijnen; kind, Ik ben Jahweh die je leidt; verheerlijk Mij door Mij te beminnen;"

1 maart 1987

(Vandaag zei Jezus verschillende malen tegen mij, terwijl ik Hem waarnam om mij

heen: "word het nooit moe om te schrijven;")

Vassula, Ik verlang dat Mijn woorden bij velen bekend worden; woorden die direct van Mijn lippen komen, want alle openbaringen die Ik je heb ingeblazen zijn van Mij; Ik werk ook op deze manier; nu en dan kom Ik om alles wat Ik al geleerd heb op te frissen; Ik ben je Verlosser, en altijd dichtbij je, altijd bereid je terug te trekken van het kwaad; Ik kom in de hoop dat Mijn woord de harten zal binnendringen en in hen zal rusten;

Vassula, wil je voor anderen genoegdoening geven?

Wat betekent "genoegdoening" hier precies, Heer?

genoegdoening betekent goedmaken voor anderen die Mijn liefde niet beantwoorden; geef eerherstel voor anderen; alles wat je doet is om Mij te beminnen met geheel je hart en verstand;

Ik bemin U! maar ik wil leren U mateloos te beminnen om in staat te zijn meer genoegdoening te geven.

kom, Ik zal het je leren; heb je ooit over Mij gehoord dat Ik Mijn woord niet houd? dochter, Ik ben je Leraar en van Mij zul je alles leren; Ik zal je vooruitgang laten maken;

Ik ben alles wat U mij geeft onwaardig, dat weet ik werkelijk als ik mijzelf vergelijk met de nederige en zo toegewijde mensen. Ik ben niet trots op mijzelf dat ik als het meest armzalige schepsel, en veruit de geringste van allen, ben uitgekozen om deze leiding te ontvangen. Ik weet dat ik niet om mijn kwaliteiten ben uitgekozen. Integendeel, ik

ben gekozen vanwege mijn ellende. U hebt het bevestigd, Heer!

ontvang Mijn Vrede, Vassula; je bent ellendig, maar toch heb Ik je lief; geef Mij al je ellende en Mijn Barmhartigheid zal haar verteren; voel je door Mij geliefd; kom, steun op Mij; hoor Mij; houd Mij gezelschap; vergeet niet dat Ik je Heilige Metgezel ben;

2 maart 1987

ere zij God de Vader omdat Hij je bevrijd heeft van het kwaad;

Wie is het?

Ik ben het, Jezus, waarom?

(Hier voelde ik mij in verlegenheid gebracht. Ik begrijp nog steeds niet wie de Vader is en wat het verschil is tussen de Vader en Jezus. Als Hij verwijst naar God de Vader, hoe kan Jezus dan zeggen dat Hij ook Vader is?)

luister, Vassula, geef Mij je aandacht; leer dat God en Ik Eén zijn;¹ Ik ben de Vader en de Zoon;² nu, begrijp je? Ik ben Eén, Ik ben Allen in Eén, Ik ben Allen in Eén,

Bent U allen in één?!

Ik ben,

En het Licht?

Ik ben ook het Licht; luister naar Mij;

(Hier dacht ik dat het moeilijk te begrijpen en op te schrijven zou zijn, want ook de kwestie van de Heilige Geest hield mij nog bezig.)

laten we het proberen; de Heilige Geest komt van Mij; begrijp je het nu? allen in Eén; de Heilige Drie-eenheid is Eén,³ je kunt Mij ook Vader noemen;⁴ Wijsheid komt van Mij, Ik ben ook Wijsheid;

Ik ben het, Jezus; kom steeds bij Mij als je twijfelt;

Maar ik voel me verward omdat ik nu en dan nog twijfels heb, nadat ik elf boekjes met openbaringen heb volgeschreven; ieder ander zou niet zijn zoals ik; ieder ander zou nu al veranderd zijn in een heilige!

telkens wanneer jij je verward voelt, bemin Ik je meer; Vassula, kom, je bent Mijn beminde en Ik houd ervan in jou te rusten; bemin je Mij?

U weet dat ik U bemin, Heer, maar soms voel ik mij zo koud als een steen! Ik moet wel erg ondankbaar zijn!

telkens wanneer je dit gevoel hebt ben Ik het die jouw liefde gebruikt om andere zielen te verwarmen die warmte nodig hebben; zielen die koud zijn tegenover Mij, begrijp je het nu?

dochter, schrijf nu de volgende woorden op:⁵ “Ik, Jahweh, zal jullie met Mijn Liefde bedekken, jullie al Mijn Vrede geven en Mijn Woord verkondigen aan alle volkeren want zie, in Mij is duurzame Liefde, Vrede, Barmhartigheid en Wijsheid; Ik zal Mijn

¹ Drie-ene God maar één in wezen van eenheid.

² ‘Wie Mij ziet, ziet de Vader...Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij’ (Joh.14:9-10).

³ In essentie.

⁴ Jes.9: 5: ‘...Eeuwige Vader...’

⁵ Ik begreep dat dit het vervolg is van de vredesboodschap.

Koninkrijk vestigen op aarde zoals het in de Hemel is”;

Vassula, dit is slechts een gedeelte van Mijn boodschap, schrijf de rest later op; kom, blijf dicht bij Mij;

3 maart 1987

Ik ben het, Jezus.

Vergeef mij al mijn zonden.

Ik vergeef je; kom, Ik verheug Mij in jou; herinner jij je de dag waarop Ik je Mijn Heerlijkheid heb getoond?

Ja!

wil je nog meer zien? ja?

(Ik voelde mij onzeker.)

Vader, kan ik nog even wachten?

goed; Ik zal het je later opnieuw vragen; Ik zou je graag meer van Mijn Heerlijkheid willen laten zien zodat je in staat bent voor Mijn kinderen te beschrijven hoe Mijn Koninkrijk is;

wat betreft Mijn vorige boodschap: als Ik voel dat je bereid bent om haar op te schrijven, zal Ik het je laten weten; Vassula, wil je Mij toestaan je vandaag te gebruiken?

Op welke manier, Heer?

door het wezen van de liefde die jij voor Mij voelt te gebruiken; bemin Mij dus vurig, Vassula; Ik wil een heel speciale ziel voor een val behoeden, ze is een van Mijn uitverkorenen; we kunnen haar nog redden, Vassula;

Ik zal twee pure druppels van Mijn Bloed op jouw hart achterlaten; deze twee

druppels zullen genoeg zijn om je hele hart te bedekken en je Mijn verdriet te laten voelen;

Wat moet ik doen?

kun je met liefde werken voor Liefde?

Ik zal het proberen, Heer.

verenig je met Mij; we zullen vandaag haar ziel genezen; we zullen haar sterken;

Ik zal je leren hoe Ik werk, want dit zijn Hemelse werken, alle Heilige werken zijn van Mij; Wijsheid onderricht je; vergeet dit nooit, je bent Mijn bloem die Ik in Mijn Licht laat groeien; Ik zal je grond zuiveren en je geven wat je tekort komt; Ik kom terug en zal je inlichten over het hart van Mijn speciale ziel; Ik bemin je, heb Mij lief Vassula, want zo velen zijn van deze liefde afhankelijk;

Later in de namiddag werd ik door de duivel aangevallen die mij verwijten maakte. Ik wist dat het God niet was, want ik had geleerd dat Hij mij nooit beschuldigt of verwijten maakt.

Ik zegen je dochter; Ik zal je nooit verwijten maken over wat Ik, Jahweh, je gegeven heb;

Ik verheug Mij in jou; Ik heb jou uitgekozen om Mijn Gelaat te onthullen; mediteer, Mijn Vassula; voel, voel deze liefde die Ik voor je heb; binnenkort zul je Mij zien; ja, Ik zal komen;

Heer, als U mij komt halen verwacht ik niets, omdat ik niets heb gedaan en niet in staat ben iets te doen. Ik eindig weer met het woord "onwaardig!" En toch, wat verlang ik ernaar bij U te zijn!

Vassula, voel Mijn hand; Mijn hand die zo vurig probeert je vast te pakken en bij

Mij te houden; Ik verlang je te beschermen; Ik wil je graag in de diepten van Mijn Hart sluiten en je daar verbergen, helemaal voor Mijzelf; je schijnt Mijn woorden te vergeten, heb Ik je niet aan Mij gebonden, voor eeuwig? zijn wij niet door Mij verenigd door er een krans van liefde op te plaatsen?¹ Mijn beminde, we werken samen; Ik ben je God en Leidsman;

Mijn Heer, ik ben zwak en ik heb U nodig; ik moet in alles worden gesterkt om in staat te zijn U te verheerlijken.

Vassula, let op Mijn handen; plaats je handen zo dat jouw vingertoppen de Mijne raken;

(Ik zag iets als een bliksemflits dat uit Zijn vingertoppen kwam, als elektriciteit.² Ik plaatste mijn handen zó dat ik Zijn vingertoppen raakte. Dit gebeurde bewust en in meditatie.)

voel Mijn Heiligheid; Mijn Kracht stroomt door jouw vingertoppen; zulke werken zijn Hemelse werken; Ik zegen je; steun op Mij; je hebt Mij nu in je opgenomen; houd je handen in de Mijne en voel Mijn warmte;

(Later:)

Vassula, luister, we hebben haar nu voor vallen behoed; verheug je! Ik heb het wezen van je liefde gebruikt; we werken samen bij het helpen en genezen van zielen, word het nooit moe, dochter, ze te genezen;

Ik werd opnieuw door de duivels aangevallen. Ze zeiden: "Wil je weleens hier vandaan gaan!"

Vassula, kom, kom dichterbij Mij; ontvang Mijn liefde; begrijp je waarom ze je haten? je ontrukkt Mijn beminde zielen aan de duivel en brengt ze terug bij Mij;

Heer, wat gebeurt er met alle liefde die de andere mensen U geven, helpt die ook niet?

ja! alle liefde wordt gebruikt voor het herstel en de genezing van zielen;

(Voortzetting van de boodschap van Vrede.)

Mijn Koninkrijk zal zich uitbreiden en blijven groeien door de gegeven liefde;

Ik zeg je naar waarheid dat al Mijn lijden niet tevergeefs zal zijn; met overweldigende Heerlijkheid zal Ik zegevieren over alle kwaad; Ik zal elk hart doen ontbranden en zodoende Mijn zaden van Liefde en Vrede verspreiden en Mijn kinderen verenigen; over het hele universum zal Mijn Licht worden uitgegoten, want zo wil Ik het;

eer Mij, Vassula, door Mij te beminnen; kus Mijn Handen;

(Ik heb Jezus in gedachten gekust en dit ook op een afbeelding gedaan).

verheerlijk Mij altijd; Ik bemin jullie allen; kom dichterbij Mij, beminden, want Mijn liefde voor jullie is groter dan jullie je ooit kunnen voorstellen;

Ik voelde zoveel geluk uitgaan van God; God was zo gelukkig!

¹ Bij onze verbintenis.

² 'Hij schittert als de zon; twee stralen gaan uit van Zijn Handen: daarin is Zijn Kracht verborgen' (Hab.3: 4).

Omdat ik van mijzelf weet dat ik zo trouweloos ben, ben ik bang U op zekere dag uit zwakheid te verlaten. De gedachte is verschrikkelijk. Ik kan niet zien hoe dat zou kunnen gebeuren, maar ik wil niet dat het gebeurt of dat U mij verlaat!

Vassula, Ik, Jahweh, bemin je; laat Ik je ooit in de steek? wij zijn door banden verbonden en omdat wij met elkaar verbonden zijn, zul jij niet in staat zijn Mij te verlaten; zie je? Ik heb gezorgd voor ons huwelijk; wij zullen verenigd blijven tot het einde, omdat jij Mij nodig hebt en Mij vurig bemint en omdat Ik vrij over je heers en je grenzeloos bemin; nooit zonder het verlangen dat jij je aan Mij overgeeft;

Hebt U dat gezegd, mijn God?

Ik heb dat gezegd;
ga je Mij je vraag stellen?

Ik durf het niet!

waarom? wees niet bang voor Mij;

(Ik wist dat Hij het wist, maar ik wilde het niet op papier.)

Alstublieft, God!

kom, laten we leren; Ik ben de Almachtige en Ik weet wat het beste is voor je ziel; als iemand van jullie Mij een vraag stelt of om een gunst vraagt zal Ik antwoorden; Mijn antwoord zal het beste zijn waarmee de ziel kan worden gevoed; het is alsof Ik uit alle vruchten de ideale vrucht kies die de beste resultaten voor haar oplevert;

heb je gehoord hoe dikwijls Ik kan vergeven?

Ja, Heer, maar in sommige boeken staat dat U, ofschoon U hen niet wilt antwoorden

(op een bovennatuurlijke wijze), U het toch doet maar met tegenzin, en dat U boos bent.

Ik, Jahweh, zeg je het volgende: Mijn manier van denken is niet jullie manier van denken, en Mijn wegen zijn niet jullie wegen;¹ Vassula, Ik ben een Allergenadigste God, een Liefhebbende en Heilige Vader voor jullie; Ik ken jullie noden en jullie zwakheden; Mijn Liefde voor jullie allen is een jalouse liefde; kom, kom dicht bij Mij; Ik, Jahweh, neem alle gelegenheden te baat om jullie te bereiken;

Mijn Vader, als ik bij U ben voel ik mij zozeer bemind door U en mijn liefde voor U groeit alleen maar, en toch ben ik bang U teleur te stellen omdat ik vol zonden ben.

Vassula, weet Ik dit alles niet? je bent een vlokje stof dat verdwijnt als Ik erover blaas; Ik weet hoe zwak je bent want je bent tenslotte slechts een voorbijgaande schaduw op aarde; en toch verlaten Mijn Ogen je nooit in je nietigheid en je ellende; Ik kijk neer op je zwakheid met Medelijden en Liefde; wees niet bang, want Ik zal je sterken; Ik neem je zonden weg en schenk je Mijn vergeving; Vassula, doe vandaag niets meer; morgen zal Ik je roepen; heb Mijn Vrede;

5 maart 1987

vrede zij met je;

Vassula, bemin je Mij?

Ik bemin U, Jahweh, mijn God, met heel mijn hart en ik wil dichtbij U blijven.

¹ Dit betekent dat deze theorie fout is.

Ik bemin jou ook; Ik zal je nooit verlaten;

Vassula, Ik ben Koning en Oppermachtige van Vrede en Liefde; Ik sta voor je en openbaar Mijn Heilig Gelaat aan jullie allen; dit is het begin van Mijn oproep tot Vrede en Liefde dochter, Ik zal doorgaan je met Wijsheid te onderrichten; Ik ben erg ingenomen met je; verblijd Mij door naar Mijn oproepen te luisteren en ze op te schrijven; word het schrijven niet moe; kom, het zal allemaal niet tevergeefs zijn;

Ja, Mijn Heer.

Ik geef je Mijn zegen; kom, steun op Mij; verheerlijk Mij door Mij te beminnen, dochter; zoek Mij altijd; verloochen Mij nooit; geef genoegdoening voor anderen; verwerkelijk Mijn woord; ontvang Mijn eeuwigdurende Vrede;

(Later:)

Vassula, blijf dichtbij Mij; Ik zal je eraan herinneren dat Ik je als een Bruidegom ruimschoots zal voorzien van alles wat je ontbreekt; Ik bemin je; elk woord dat Ik zeg zal opgeschreven worden; we zullen samenwerken; word het niet moe te schrijven;

(Ik heb het gebed van Sint Michaël gebeden. Sint Michaël antwoordde mij.)

met Gods macht zal ik, Sint Michaël, Satan en alle andere boze geesten die de zielen in het verderf storten in de hel teruggedrijven;

(Daarna las ik het "Memorare" van Sint Bernardus.)

bemide dochter, ik zal je helpen; ontvang mijn eeuwigdurende Vrede; Ik ben tot het einde bij je; verwerkelijk de Boodschap Vassula; verwerkelijk Gods woord; steun op je Heilige Vader want Hij is Almachtig; bemin Hem en verheerlijk Hem, wil je dit alles doen? blijf dichtbij Ons; Ik bemin je;

6 maart 1987

Vassula, Ik ben het, Jezus, je Verlosser, heb je honger?

Jezus, in feite heb ik nu honger.

wees altijd hongerig, wees hongerig naar Mijn Brood; kom, Mijn Brood is gratis en als je van Mij eet zul je verzadigd worden;

Jezus, ik sprak over aards brood ...

Ik weet het, Vassula, maar aan welk zou je de voorkeur geven?

Aan beiden, Jezus.

jouw brood zal je slechts voor korte tijd voldoen, maar als je van Mijn Brood eet zul je verzadigd worden; ieder die eet van Mijn Brood zal voor eeuwig leven;¹

Ik zal je voeden Vassula;

Ik bemin U, Jezus.

O dochter, hoezeer verlang Ik ernaar deze woorden te horen uit ieders mond! "Ik bemin U, Jezus"; wil je Mijn Hart voelen? kijk naar Mij, Ik sta voor je;

(Ik keek naar Zijn Hart, heel Zijn Borst was verlicht.)

¹Joh. 6: 48-51.

Mijn Hart brandt van vurige liefde, Mijn Hart wil je verteren in Zijn Liefde, Mijn Hart wil je verlokken om voor altijd de Mijne te zijn! kom, dochter, roep om liefde, roep om vrede, wees tot het einde met Mij verenigd; kom, laten we de anderen weer tot leven wekken; bemin Mij met heel je ziel en met heel je verstand, om Mij te kunnen verheerlijken, beminde;

Jezus, U te beminnen doet pijn, want men wil bij U zijn; ik bedoel bevrijd van het lichaam en dicht bij U, daarom is het pijnlijk U te beminnen.

ook Ik lijd vanwege Mijn Grote Liefde voor jullie allen; Ik heb wreed geleden uit liefde; Ik lijd nog steeds als Ik geen enkele weerklank krijg voor de Liefde die Ik voor jullie voel; kun jij je voorstellen hoe Ik Mij voel? beminde, Ik heb zielen nodig die Mij werkelijk beminnen; zielen die genoegdoening zouden kunnen geven voor hen die Mij negeren; zeg hun, laat ze weten hoe het voelt iemand te beminnen, zijn leven te hebben gegeven uit liefde, en geen wederliefde te ontvangen!

word het niet moe Mijn Kruis van Vrede en Liefde te dragen; het geeft rust aan Mijn vermoeide Ziel als je het voor Mij draagt; Ik heb rust nodig, beminde;

Jezus, ik zal doen wat U wilt en proberen te begrijpen wat U mij vertelt.

(’s Avonds was mijn ziel zwaarmoedig en bedroefd.)

7 maart 1987

Vassula, Ik Jezus, heb je lief; beminde, Ik heb gerust; kom, Ik ben blij; geloof Mij, Ik voel Mij uitgerust! laten we werken met liefde en eerherstel geven;

kom, Ik zal je leren eerherstel te geven; Ik ben het Levenselixer, Ik ben de Verrijzenis;

Jezus, wat verlang ik ernaar dat elke ziel U zal beminnen! Het moet verschrikkelijk zijn een Liefde die zo groot is als de Uwe niet beantwoord te zien!

Vassula, Mijn wens is al in je ziel geplant; dochter, vervul Mij met blijdschap en leer te zeggen "laat ons aan het werk gaan, laat ons dit of dat doen", gebruik het woord ons, we zijn voor eeuwig verenigd! verblijd Mij door te zeggen: "Vader, Uw wil geschiede"; weiger Mij niets;

dochter, vandaag zul je Mij volgen naar het duistere domein van Mijn vijand om te zien hoe de zielen lijdten die Mij hebben afgewezen;

Jezus, zijn zij verloren?

zij die in de hel zijn, ja, maar de zielen in het vagevuur zijn gered¹ door de liefde van Mijn beminden die bidden en eerherstel geven; wees niet bang want Mijn Licht beschermt je en Ik ben bij je;

Ik zag mijzelf onder de aarde. Het zag eruit als een ondergrondse grot, donker; alleen verlicht door vuur. Het was vochtig en de grond was plakkerig. Ik zag verschillende zielen op een rij. Zij waren vastgebonden en alleen hun hoofden waren te zien, gezichten in doodsangst. Het was erg lawaaiërig, het klonk als ijzeren machines in werking. Veel geschreeuw, gehamer, gegil, het was erg druk. Er stond iemand vóór deze hoofden, zijn hand uitgestrekt met lava in zijn hand. Zijn arm zwaaide van rechts naar links en goot (kletste) de hete lava uit over deze gezichten die opgezwollen waren van de brandblaren.

¹ In het Paradijs opgenomen.

Plotseling bemerkte deze man, waarvan ik begreep dat het Satan was, onze aanwezigheid en hij draaide zich om.

(Satan spreekt) "kijk haar!" en hij spuwde met afschuw en woedend op de grond bij het zien van Jezus' en mijn aanwezigheid.

"Ellendige worm, kijk haar eens, we hebben tegenwoordig zelfs wormen die komen om ons bloed uit te zuigen, ga en d... op".

Hij zei tegen mij: "Kijk", en hij gooide weer hete lava over die gezichten. Ik hoorde hen schreeuwen: "O, laat ons sterven ...". Toen riep Satan, die er precies uitzag als een krankzinnige, briesend van woede:

"schepselen van de aarde, luister naar mij, jullie zullen naar mij-ij-ij komen!"

Ik dacht juist dat hij, hoewel hij dreigde, zo gek was om te geloven dat hij op het eind zou winnen. Hij moet mijn minachtende gedachten hebben gelezen en zei zeer dreigend: "Ik ben niet gek!" Daarna zei hij met een kwaadaardige grijns en ironie tot deze arme zielen: "Hebben jullie het gehoord, ze heeft me een gek genoemd," en dan met sarcasme... "Dierbare, beminde zielen, ik zal jullie laten betalen voor wat zij gezegd heeft."

Hij stond klaar om opnieuw lava te nemen en te gooien. Ik wendde mij wanhopig tot Jezus en vroeg Hem iets te doen! Hem te laten ophouden! Jezus antwoordde:

Ik zal hem laten stoppen;

Op het moment dat S. zijn hand had opgeheven om de lava te gooien, deed hem dat hevige pijn, en hij schreeuwde het uit, Jezus vervloekend; dan tegen mij: "Heks, gáááá, ja, gá, laat ons!"

Stemmen van zielen dicht bij de poorten van de hel schreeuwden:

"Red ons, red ons!"¹ Toen kwam er iemand naar voren; ik begreep dat het een van de

duivels van Satan was, en hij (S) vroeg hem: "ben je op je post? doe je wat ik je gevraagd heb te doen? doe haar pijn; vernietig haar; ontmoedig haar".

Ik wist dat S. mij bedoelde. Hij wilde dat deze duivel mij de moed zou ontnemen om Jezus te ontmoeten, door mij het verkeerde woord in te geven of de boodschap die ik ontvang te vernietigen. Ik vroeg Jezus of we konden weggaan. Hij zei:

kom, laten we gaan; Ik wil dat je dit alles opschrijft, Ik zal het voor je schrijven; wees dicht bij Mij, beminde - Ik wil dat Mijn kinderen begrijpen dat hun zielen leven en dat het kwaad bestaat; alles wat in Mijn Gezegd Woord geschreven staat is geen mythe; Satan bestaat en probeert jullie zielen in het verderf te storten; Ik lijd als Ik jullie zie slapen zonder je van zijn bestaan bewust te zijn; Ik kom jullie waarschuwingen en tekenen geven, maar hoe velen van jullie zullen Mijn waarschuwingen lezen alsof het sprookjes zijn?

beminden, Ik ben jullie Verlosser; weiger Mijn woord niet, kom terug naar Mij en voel hoe Mijn Hart klopt van liefde voor jullie; waarom, waarom zijn jullie zo bereid jezelf aan de voeten van Satan te werpen?

O kom jullie allen die niet meer in Mij geloven; kom bij Mij jullie allen die Mij hebben verlaten; kom en zie, want dit is de tijd om te luisteren; jullie allen die Mijn Ziel verwonden, sta op, herleef, en zie Mijn Licht; wees niet bang voor Mij, Ik heb jullie vergeven; Ik zal jullie zonden wegnemen en Mijn Bloed zal ze afwassen; Ik zal jullie je zwakheid niet aanrekenen en jullie vergeven; kom en neem de dauw van gerechtigheid in je op en herstel jullie zielen die op de verdoemenis afgaan; Ik kom jullie zoeken, Ik kom Mijn verloren schapen zoeken; moet Ik, als de Goede Herder,

¹ Zielen bij de poorten van de hel, in een zeer laag vagevuur, kunnen 'hogerop' gebracht worden door onze gebeden, kunnen worden gered tot minder kwellings.

jullie verloren zien gaan en onverschillig blijven?

Vassula, ben je bereid te bidden voor allen die op weg zijn naar de verdoemenis?

Nu, Jezus?

ja, nu;

Ik zou niet weten wat ik moet zeggen, Heer. Ik zal het je leren; luister naar Mij en zeg Mij na:

“O Heilige Vader,
door Uw Kracht
en met Uw Barmhartigheid,
smee ik U, verzamel al Uw schapen,
vergeef hun en doe hen terugkeren
naar Uw Beminde Thuis;
zie op hen neer als op Uw kinderen,
en zegen hen met Uw Hand,
amen”

kom in Mijn Hart, Vassula, want daarbinnen heerst diepe Vrede;

8 maart 1987

Vassula, beminde, Ik wil je er opnieuw aan herinneren dat Ik je niet ten opzichte van Mijn andere kinderen bevoorrecht; want je hebt geen verdiensten en je waarde is in Mijn ogen nog minder; maar Ik bemin je desondanks; Ik heb je deze Genade gegeven want dit is Mijn wil; wees Mijn boodschapster en door jou zal Ik Mijzelf openbaren;

denk niet dat Ik Mijzelf tegenspreek; Mijn Liefde voor jou is grenzeloos en jij bent Mijn beminde omdat Ik je heb gekozen; denk er zelfs geen minuut aan dat Ik je minder bemin omdat Ik je op je zwakheid wijs, Ik ben je Heilige Vader

die je kent en als Ik je niet op je fouten wijs, wie zal het dan wel doen? jij bent Mijn zwakke bloem die Ik vorm door je Mijn Kracht te laten drinken opdat je kunt groeien, Vassula;

Ik wil je eraan herinneren dat de Openbaringen die Ik je inblaas niet alleen voor jouw eigen welzijn zijn, ze zijn ook bedoeld voor anderen die wanhopig behoefte hebben aan Mijn Brood; Ik kom om jullie allen te voeden die honger hebben; Mijn Boodschap is er een van Vrede en Liefde en om jullie te herinneren aan je fundamenten en aan wie jullie heeft geschapen;

Ik kom jullie zeggen dat Mijn Lichaam Mijn Kerk is; ja, Mijn Kerk die de hele schepping omvat; Ik kom om deze wereld Mijn Barmhartigheid te tonen; jij, Vassula, was er een uit die massa's die Mij hebben gewond, die nooit Mijn Liefde hebben beantwoord en Mij hebben bedroefd; wat is er bedroevender dan geen weerklank op een zo dorstige en grote Liefde als de Mijne?

in plaats daarvan heb je in je wildernis alle daagse aardse genoegens gezocht, ze als goden voorgesteld en verafgood, en daarmee jezelf steeds meer van Mij vervreemd, Mij bedroefd en Mijn Hart verwond, een Hart van een levende God, zo ongezoekt en onbemind door jou, een volkomen vergeten God; dochter, was Ik zo ver van je verwijderd?

kom, kom en voel Mijn Hart; Mijn Hart roept om jullie allen; Mijn zonen, Mijn dochters, kom ... kom dicht bij Mij, kom terug bij Mij, sta Mij toe jullie vast te houden, laat Mij jullie diep in Mijn Hart sluiten en laat Het jullie overspoelen en een diepe Vrede schenken;

kom Mijn Geestelijke Wereld van Vrede en Liefde binnen;

kom bij Mij en eet van Mijn Lichaam, want Mijn brood is zuiver en zal jullie zuiveren; Mijn Lichaam roept om jullie, kom Mij bezoeken, Mij die dag en nacht in het Tabernakel doorbreng, en op jullie wacht om jullie te voeden; wees niet bang voor Mij, vrees Mij niet, verloochen Mij niet; waarom weigeren jullie Mij een plaats in je hart?

kom en leer Mij kennen en jullie zullen Mij beminnen; want hoe zouden jullie iemand kunnen beminnen die je niet of onvoldoende kent? probeer Mij goed te kennen en jullie zullen Mij vurig beminnen;

Vassula, je was verdwaald en je had jezelf zodoende van Mij losgemaakt; je had je van de Waarheid afgewend en goed veranderd in kwaad en je meer gehecht aan het kwaad dan aan het goede;

kom dus, jullie allen die Mij nog ontwijken en belijdt jullie zonden, zodat Ik ze kan vergeven; kom en eet van Mij, kom en stort jullie hart voor Mij uit en laat Mij ze vullen met Liefde;

Ik weet dat jullie zwak zijn maar sta Mij toe in jullie allen te handelen; geef Mij jullie toestemming, beminden; laat Mij al jullie ongerechtigheden ontwortelen en wegwerpen en Mijn zaad van Vrede en Liefde in jullie zaaien; laat Mij jullie zuiveren; Vassula, doe niets meer, Ik zal later doorgaan;

vergeet Mijn Tegenwoordigheid niet, onthoud, altijd, ons, wij;

Ik zal het onthouden. Ik zal het proberen, Heer.

laten we gaan;

Ja.

(Vervolg:)

kom en leer Mij kennen; Ik ben niet onbereikbaar; we wandelen zij aan zij; jij leeft in Mij en Ik in jou; we zijn nooit gescheiden, nooit;

kom putten uit Mijn Oneindige Goedheid en laat je kilheid smelten in Mijn Zuiverheid;

O dochter, hoewel Ik velen van Mijn beminde kinderen heb geheiligd door het Doopsel, zijn er toch maar weinig die Mij kennen zoals Ik werkelijk ben; ze denken er niet aan Mij als een liefhebbende Vader te zien; velen verlaten Mij, ze denken dat Ik onbereikbaar ben; velen denken op hun eigen manier over Mij en kennen Mij voortdurend gevoelens van verachtelijke neigingen toe; sommigen denken alleen met angst aan Mij, anderen twijfelen aan Mijn Oneindige Liefde;¹

(Hier werd ik onderbroken. De foto van de 'Heilige Lijkwade' die ik had besteld was aangekomen. Ik bekeek haar aandachtig en kwam terug om te schrijven terwijl ik ernaar keek.)

herinner je dat Ik nog steeds lijd; Vassula, wat ben Ik verbitterd; waarom, waarom zijn zovelen van Mijn schapen verstrooid; kijk naar hen, was het tevergeefs, Mijn offer; dochter, wat ben Ik teleurgesteld, hoe uitermate geschokt is Mijn Ziel; Ik lijd;

voed Mijn schapen; word het niet moe om te schrijven;

Nee, Heer, ik zal het niet moe worden.

Ik zal je de Kracht geven die je nodig hebt; kom, laten we werken; laten we doorgaan; Ik ben je Leraar; vervul Mij met blijdschap en vergeet Mijn Tegenwoordigheid niet;

¹ Deze boodschap gaat verder op 18 maart 1987.

Vassula, je hebt Mijn Tegenwoordigheid gevoeld; Ik zat inderdaad op de hoek van je bed; laat Mij bewerken wat Ik heb geschreven;¹ “Ik ben het, Jezus, Ik zit nu, maar op ditzelfde moment zal Ik opstaan omdat ook jij zult opstaan;”

(Hij had amper opgehouden met schrijven toen er hard op de deur werd geklopt en ik opsprong. Ik stond daar nogal perplex. Jezus benadrukte die avond zeer Zijn Tegenwoordigheid tegenover mij ... Het was zó sterk, (zoals sommige andere keren) dat ik een stuk papier nam om het te controleren en Hij de bovenstaande paragraaf schreef. (Bij de deur stond mijn huishoudelijke hulp om mij iets te zeggen.))

Ik bemin je, word het niet moe te schrijven; dat je Mij deze vrijheid geeft² is wat Ik verlang;

Jezus, U bent Geweldig!

wees altijd blij als Ik blij ben; volg Mij; je zult Mij verdriet doen als je Mijn Tegenwoordigheid vergeet; vergeet nooit Mijn Tegenwoordigheid, nooit!

Maar, Heer, dat is moeilijk; soms moet ik autorijden en dan moet ik mij op de weg concentreren. Ik praat met vrienden over onbelangrijke dingen of help mijn zoon met zijn huiswerk; hoe kan ik dan voortdurend Uw Tegenwoordigheid in gedachten houden, dat is haast onmogelijk!

Vassula, Mijn bloem, als je op die manier bezig bent, hoef je alleen maar te denken aan de deugden, door nederig te zijn, toegewijd, vriendelijk, beleefd,

eerlijk, liefdevol; ja, deugdzaam zijn is je Mij herinneren; kom, laten we gaan;

Ik zou je willen laten begrijpen dat Ik op een bovennatuurlijke manier tot je kom om Mijn Boodschappen te geven; vergeet niet dat Ik een God van Barmhartigheid ben en ondanks jouw ellende en je onverschilligheid die je tegenover Mij had, bemin Ik je; Ik heb je dit charisma gegeven opdat je direct van Mijn Lippen zou leren; Vassula, het voelt goed in jouw hart te rusten;

(Later:)

(Opnieuw werd ik bedekt door een golf van twijfels)

kom, lijden zuivert je; steun op Mij; aanvaard het lijden; geef voldoening, geef voldoening, geef voldoening voor anderen; kom, laten we al Mijn kinderen opnieuw tot leven wekken;

(Hier werd ik zeer verdrietig!)

Maar, mijn God, ik ben hulpeloos, hoe zou ik iets kunnen doen?

(Hij zei heel zachtjes:)

zal Ik je ooit in de steek laten? gebruik Mijn zaadkorrels en zaai ze uit op de velden, en oogst de vruchten van Vrede en Liefde; laat Mijn Woord aan iedereen bekend worden; Ik zal altijd met je zijn;

Veronderstel dat ze Uw woord afwijzen en het terzijde schuiven, dat ze eraan twijfelen? Stel U voor dat ze denken dat het niet goed is; stel U voor dat ze niet geloven dat U het bent!

luister naar Mij, Mijn Vassula, waarom ben je bang? heel Mijn schepping is door Mijn Hand geschapen, ben je vergeten

¹ Jezus gebruikt mijn taal; want we weten van de H. Theresia van Avila dat “God Zich aanpast” aan de taal van Zijn gekozene.

² Om mij te gebruiken.

dat Ik Almachtig ben? heel de schepping gehoorzaamt aan Mijn Wil; kleintje, Ik ben de Allerhoogste, verheerlijk Mij; wees als een bloem die Mijn Licht nodig heeft om te leven;

17 maart 1987

Vassula, wil je nu Mijn Kruis dragen?

Dat doe ik, als U het wilt Jezus.

voel; voel hoe zwaar Het is; Ik moet uitrusten; volg Mij; kom dichterbij Mij, Ik zal Mijn kostbaar Kruis aan jou overdragen;

(Later die dag voelde ik mij onzegbaar bedroefd, melancholiek; ik had nu behoefte aan troost, maar vond die niet.)

je hebt Mijn onmetelijke last op je gevoeld; weiger Mijn Kruis nooit; Mijn last is zwaar;

Vassula, probeer niet te begrijpen waarom Ik je tot Mij¹ verhef, laat Mij vrij om met je te doen wat Ik wil totdat Ik je kom bevrijden; beminde, jouw begeleiding heeft zijn martelaarschap; door naar de waarheid erin te zoeken en haar niet te vinden, is ze een marteling voor je; lijd voor Mij, lijden zuivert je ziel; offer jezelf aan Mij op en probeer niet het te begrijpen;² geloof gewoon;

laat Mij vrij om in jou te handelen en door jou Mijn Woord te openbaren en aldus Mijn kinderen te genezen; geloof in Mijn Verlossende Liefde;

Mijn Kruis is zwaar, ja, Ik zal nog vele malen komen om Het je toe te vertrouwen; je bent Mijn bruid, Mijn

beminde en Mijn bloem; door Het voor Mij te dragen, ontlast je Mij; in Mijn openbaringen die Ik je inblaas liggen bittere passies van verdriet, pijn en lijden, die voortvloeien uit het diepst van Mijn Ziel; kom, luister nog eens naar Mijn Hart en voel hoe Het wordt verscheurd, voel hoe Het jullie allen zoekt!

(Toen, alsof Hij het niet langer kon uithouden, kwam er een kreet uit die bedroefde Ziel, het kwam uit Haar diepste, alsof Zij op het punt stond te sterven van droefheid.)

schepping! door Mijn Vader met eigen hand geschapen, waarom, waarom doe je Mij zoveel verdriet!!

(Daarna wendde Hij Zich tot mij, Zijn gelaat en stem zeer ernstig, en zei:)

heb je ooit aan Mij gedacht voordat Ik bij je kwam?

(Schuldig.) Nee.

(Nog ernstig.)

zou jij bij Mij zijn gekomen als Ik je niet gezocht en gevonden had?

Nee, ik denk het niet. (Nog schuldiger).

Nu heb je Mij lief;

Ja, mijn Heer, dat doe ik.

Mijn leiding heeft je veranderd, nietwaar?

Ja,³ dat is zo.

¹ God herinnert mij eraan te aanvaarden wat er met mij gebeurt.

² Ik probeerde te ontdekken of dit een echte leiding is.

³ Hier voelde ik werkelijk dat ik niets ben en dat het niet vanwege van mijn verdiensten was dat Hij mij benaderde, omdat ik Hem in het begin bijna afwees.

wil je Mijn kinderen bijeenbrengen en voeden?

(Ik voelde mij hulpeloos.)

Mijn God, hoe zou ik dat kunnen, met welke middelen?!

(Ik wil Hem behagen door Hem mijn dankbaarheid te tonen, maar ik kan het niet.)

vertrouw Mij; laat Mij je leiden, Vassula; laat Mij Mijn kinderen bijeenbrengen; Ik weet dat je hulpeloos bent; Ik weet dat je zwak bent; je ziet, zonder Mij kun je niets doen; wil je Mij nu toestaan je te gebruiken als Mijn instrument totdat Ik Mijn Boodschap heb voltooid?

Ja, zolang de Boodschap van U komt Jezus.

Ik ben Jezus, twijfel nooit; word het niet moe om te schrijven; elk woord van Mijn Lippen zal je Mijn Wonden doen voelen; Ik trek je met Mij mee in het duistere domein van Mijn vijand en laat je zien hoe de zielen lijden;¹ Ik stort al Mijn lijden over je uit dat Mij zo diep verwondt; Mijn priester, want je bent Mijn priester, je zult met Mij wandelen; Ik zal je nooit verlaten; we zullen samen Mijn Kruis delen; we zullen samen lijden; samen zullen we strijden; jij zult je rust nemen in Mij en Ik in jou;

18 maart 1987

Ik heb je geleerd Mij lief te hebben en Mij te herkennen; Ik heb je Mijn Hemelse Werken laten zien en alle mysteries van Mijn Hart over je uitgestort, je Mijn onuitsprekelijke Barmhartigheid getoond en je gezuiverd

¹ Toen Hij mij de hel heeft laten zien.

om de bron van Mijn openbaringen te zijn en zo aan de wereld Mijn Genade te laten zien; Ik heb je inderdaad heel Mijn onverzadigbare Liefde geschonken en Mijn kinderen getoond hoeveel Ik van hen² kan houden; niettemin herinner Ik je eraan dat je op geen enkele wijze verschilt van de rest van hen en dat je deze leiding niet verborgen mag houden;

Ik wil dat Mijn ontboezemingen deze wereld bedekken, want dit is Mijn wil; Vassula, sta Mij toe in jou te handelen zoals het Mij behaagt;

kom nu en troost Mij, ja, door Mij te beminnen; Ik ben Jahweh en het is op Mij dat je steunt en het is bij Mij dat je komt en over Wie je mediteert; je roept Mij aan in je gebeden, maak je dus geen zorgen want je aanbidt Mij en niemand anders;³

het is Mijn wens dat al Mijn kinderen bij Mij terugkeren;

dochter, Ik heb je opgevoed voor deze boodschap; zul je Mijn woord verwerkkelijken, Vassula? ben je bereid door te gaan voor Mij te werken?

Ja, mijn Heer, zolang ik herken dat het Jahweh is.

kleintje, Ik ben Jahweh! heb Mijn vrede, kleintje en groei; word het nooit moe om te schrijven; sta Mij toe je te gebruiken tot het einde van Mijn boodschap; kleintje, wie is je vader?

(Ik was verbaasd over deze vraag.)

Dat bent U.

(Boodschap voor de wereld.)

² Ik ben als een voorbeeld.

³ Want op die momenten maak ik mij zorgen of deze geschriften misschien niet van God zijn.

Ik ben; jullie zijn Mijn zaad, jullie zijn van Mij;

Mijn kinderen hebben zich van Mij afgewend en hun harten zijn bevroren door egoïsme; ze zijn Mij vergeten; Ik wil hun vragen: waarom bieden jullie Mij weerstand, wat heb Ik gedaan dat jullie mishagde? heb Ik jullie ooit te kennen gegeven boos op jullie te zijn? waarom zijn jullie zo bang Mij aan te kijken? geliefden, Ik zal jullie geen verwijten maken over jullie zonden; Ik vergeef jullie nu; Ik zal de deur niet voor jullie neus sluiten; Ik zeg jullie naar waarheid dat Ik miljoen maal kan vergeven en dat Ik met open armen voor jullie sta om jullie te vragen bij Mij te komen en deze liefde te voelen die Ik jullie te geven heb; laat Mij jullie hart ontvlammen; kom om Mij te leren kennen; kom, jullie allen die Mij mijden en vrezen, jullie allen die Mij niet kennen; kom dichterbij Mij en jullie zullen begrijpen dat Ik een God vol Liefde ben, vol medelijden en vol Barmhartigheid;

wijs Mij niet af nog voordat jullie Mij kennen; Mijn overvloedige liefde biedt jullie een doeltreffende genade aan om te kunnen kiezen tussen goed en kwaad; Ik heb jullie de vrijheid gegeven om te kiezen maar Ik heb jullie ook kwaliteiten gegeven om superieure wezens van jullie te maken; Ik heb jullie gaven gegeven; gebruik de gaven die Ik jullie toegekend heb en begrijp met het verstand en het hart dat Ik jullie gegeven heb, en kom naar voren en erken Mij en leer Mij beter kennen;

Ik heb jullie harten verlicht om jullie in staat te stellen lief te hebben; Ik ben het die jullie deze genade gegeven heeft; zouden jullie deze genade willen aannemen?

(Ik herinnerde mij wie ik vroeger was.)

Maar Heer, sommige mensen hebben niet de kans gehad U te leren kennen, niemand heeft hen onderricht; het is niet echt hun fout, nietwaar? Hoe kunnen ze dan zelfs maar aan U denken?

Vassula, hoe waar!

dochter, Mijn Kerk moet worden vernieuwd; Ik ben gekomen om Mijn Kerk te verenigen; anders is een menigte gedoemd verloren te gaan; Vassula, Ik zal terugkomen om Mijn boodschap te geven aan Mijn getrouwen; laat Mij Mijn wensen uitvoeren wat betreft Mijn kinderen die zich van Mij hebben afgewend; Ik ben de Bron van Liefde, en uit deze Bron stroomt deze Oneindige Liefde die de hele schepping bedekt; alles wat Ik van jullie vraag is een beantwoording van liefde;

velen van jullie geloven dat Ik een God ben die snel boos is, en daarom vrezen zij Mij; jullie zijn bang om dichterbij Mij te komen; anderen geloven dat Ik onbereikbaar ben en alleen Mijn heerlijkheid geniet, Mij nooit om jullie bekommer, dat Ik Mijn ogen alleen richt op Mijn getrouwen, waardoor ze zich een beeld vormen van een God met voorkeuren; wisten jullie niet dat hoe zwakker en armzaliger jullie zijn, hoe meer Ik jullie zoek en jullie lief heb;

Ik ben Heilig, maar Ik wil ook dat jullie begrijpen dat Ik verlang dichtbij jullie te zijn en dat jullie Mij als jullie Heilige metgezel hebben;

ken je de parabel van de verloren zoon, Vassula?

Ja, gedeeltelijk.

hij had gezondigd, maar hoe heeft zijn vader hem ontvangen?

Met grote blijdschap?

meer dan dat, hij ontving hem met grote liefde en maakte een feest van deze gebeurtenis;

doe Mij geen verdriet geliefden en kom terug bij Mij, Ik zal jullie niet afwijzen; Ik zal jullie verwelkomen in Mijn omhelzing; kom zonder vrees bij Mij terug;

19 maart 1987

Ik ben hier; Ik ben het, Jezus;

Vassula, verhef jezelf tot Mij; Ik wil dat je volmaakt bent; geef Mij vreugde en word volmaakt; ben je bereid volmaakt te zijn?

(Ik was sprakeloos.)

Ik wil dat je volmaakt bent, Ik vraag het je, Vassula;

Maar Heer, volmaakt zijn is haast onmogelijk. Zoals ik ben, bijna goed, is al heel wat voor mij.

Vassula, Ik zal je leren volmaakt te zijn; Ik zeg je dat het echt niet onmogelijk is, maar je moet je door Mij laten vormen; vertrouw jezelf geheel aan Mij toe en Ik zal je vormen tot wat Ik verlang dat je bent;

Jezus, ik denk niet dat ik dat ooit zal kunnen zijn. Ik ben moeilijk te vormen. Het is zoiets als het willen omvormen van een rots.

Vassula, ach Vassula, vertrouw je Mij niet? Ik ben God en Ik kan zelfs de rotsen omvormen tot elke vorm die Ik wil; weet je waarom Ik jou heb gekozen?

Ja, Heer.

hier is nog een andere reden; Ik heb je gekozen omdat je zwak bent, en jouw zwakte bekoort Mij; kind, kom en voel Mijn Hart, Mijn Hart verlangt te worden bemind; kom en voel Mijn Hart met je geest; Vassula, ben je bereid? voel Mij;

(Ik was verstijfd van schrik.)

maak Mij niet verdrietig, kom en voel Mij; je voelt Mij niet;¹

Nee, ik heb U niet gevoeld; ik had niet de moed het te doen.

wil je Mij vertellen wat je probleem is?

Nu wordt het nog erger.

waarom?

Mijn verlegenheid. Ik voel me te verlegen om U aan te kijken.

Vassula, waarom? maak Mij niet verdrietig en vertel Mij wat je probleem is;

Ik voelde mij te verlegen om Uw Hart aan te raken. Het is alsof ik mijzelf zag als een melaatse die een gezonde komt aanraken. Wie ben ik om U te naderen!

telkens wanneer jij je verlegen voelt heb Ik je meer lief;² dochter, omdat wij voor eeuwig verenigd zijn en jij van Mij bent, zal Ik Mijzelf veroorloven diep in jouw hart binnen te dringen; met Mij trouwen verheerlijkt Mij en zuivert jou; wij zijn verenigd;

¹ In de betekenis van Zijn Liefde begrijpen.

² Ik begreep later dat Hij Zich blij voelde dat ik mijn onwaardigheid besepte.

Ja, Heer, maar kijk eens waarmee U bent verenigd!

Ik heb je lief, kom en steun nu op Mij;
Vassula, voel Mijn Hart;

(Later:)

(Ik voelde Zijn Hart dat zeer warm was en klopte van verlangen om te worden bemind.)

je hoeft je niet verlegen te voelen bij het voelen van Mijn Hart; Ik ben je God die je dit vraagt, sta Mij toe je te gebruiken zoals Ik wil; sta Mij toe je te kussen;

(Ik werd wantrouwig; ik dacht dat de duivel probeerde mij te laten zondigen.)

Ik ben de Heer Jezus Christus; wees niet bang;

(Ik was nog voorzichtig, ook al voelde ik de duivel niet om mij heen, toch was ik wantrouwig.)

wees niet bang;

(Ik kon mijzelf niet 'bevrijden', ik had weer dat gevoel van een melaatse te zijn. Ik bewoog mij niet.)

weet je hoezeer Ik je lief heb?

Ja dat weet ik, Jezus.

waarom weiger je dan Mijn kus?¹

Omdat ik niet waardig ben door U te worden gekust.

Vassula, heb Ik je niet al eerder gezegd Mij niets te weigeren? en wat heb je Mij geantwoord?

Dat ik U nooit iets zal weigeren.

ja, waarom weiger je dan Mijn kus; Vassula, weiger Mij nooit iets; als Ik je iets vraag is dat uit liefde, sta Mij toe je te kussen, sta het Mij toe! wil je het Mij nu toestaan? kom bij Mij en voel Mijn kus, een hemelse kus op je voorhoofd, ben je bereid?²
Ik bemin je;

20 maart 1987

Vassula, laat Mij je iets zeggen; bemin Mij tot het einde want het einde zal zoet zijn en Ik zal bij je zijn;

Wat moet U veel hebben geleden!

Mijn lijden was niet tevergeefs; Ik heb je bevrijd van het kwaad;

Ik zou willen dat U soms gelukkig kon zijn.

Ik ben gelukkig wanneer Ik bij Mijn geliefden ben;

Maken zij U gelukkig?

ja, zij verlichten Mijn verdriet;

Het is jammer dat we niet 2000 jaar terug leven, om bij U te zijn.

¹ Veel later, pas na enkele jaren, toen ik Jezus beter ging kennen, begreep ik dat Jezus me leerde om vertrouwelijk met Hem te zijn, zoals de H. Gertrudis en anderen.

² Jezus kuste mij op mijn voorhoofd. Hij liet mij achter in een toestand van extase. Hoe kan ik dat beschrijven? Gedurende de twee volgende dagen voelde ik mij hol, doorzichtig, als helder glas. Hij gaf mij een overweldigend gevoel van zielsvrede. Mijn adem leek door mijn longen te gaan en heel mijn lichaam te vullen, waardoor ik het gevoel had lucht te zijn.

Ik ben nog bij jullie, dochter;

Jezus, sinds U mij hebt gekust (gisteravond) voel ik mij 'opgelost' in U en vandaag de hele dag, alsof ik doorzichtig ben en ongelofelijk vredig! Het is alsof ik hol ben ...

Vassula, Ik ben Vrede; Ik zal je altijd Mijn Vrede geven; laat heel je wezen in Mij opgaan en Ik zal je in Mij laten oplossen; ach Vassula, kom altijd binnen in Mij en voel Mijn Vrede;

wil je je nog door Mij laten vormen?

Ja; Jezus, altijd.

ja, laat Mij vrij om met je te doen wat Ik ook wil; Ik zal je omvormen tot een zuiver en toegewijd wezen, uitsluitend voor Mijn belangen; met Mijn kracht zul je weerstand bieden aan beproevingen, uitsluitend voor Mijn belangen; Mijn Woord zal zijn als een beekje, eerst vloeiend en dan stromend, totdat zij uitmondt en verandert in een oceaan, een oceaan van Vrede en Liefde;

(Later:)

Vassula, waarom prijs je Mij nooit? Ik ben de Heer die je heeft gered uit de duisternis; besef wie je bent; onder de meest ellendigen ben jij verreweg de ergste;

(Ik zuchtte.)

toch bemin Ik je; prijs Mij, Vassula, omdat Ik je heb bevrijd;

(Ik dacht na wat te zeggen, ik aarzelde)

zeg;

mijn God, ik bemin U,
en het is door Uw overvloedige liefde

en barmhartigheid
dat U mij Uw Licht hebt getoond;
gezegend zij Uw Naam, amen;

(Ik heb Zijn woorden herhaald.)

21 maart 1987

Ik ben het, Jezus; Vassula, wil je oefenen, beminde? Mij met je geest te onderscheiden?¹ Vassula, kijk naar Mij;

(Ik deed het.)

ja, goed;

Hebt U Uw handen op de schrijftafel gelegd?

ja;

Hebt U nu Uw armen over elkaar geslagen?

ja;

Hebt U nu één arm opgeheven en Uw hand bij Uw wang en Uw wijsvinger op Uw wang, en de andere arm gelaten waar hij is? Alsof U nadenkt?

juist! Ik benadruk Mijn aanwezigheid; Vassula, kijk naar Mij;

Heeft U een boek? dat U met Uw rechterhand uit de linkerkant van Uw mantel hebt gehaald?

Ik heb een boek;

Het is niet erg groot.

precies, je ziet het goed, Vassula; kijk erin en lees wat er staat;

¹ Jezus wilde dat ik de gave van onderscheiding der geesten zou gebruiken die Hij me gegeven had.

(Ik probeer het, maar ik ben er niet erg goed in.)

Er staat...

jij bent Mijn altaar;

Ik kan het niet Jezus, ik kan de rest niet ontcijferen!

probeer het opnieuw, Mijn altaar waarop Ik zal ...

Ik kan het niet zien. Ik denk dat ik verkeerd lees!

kleintje, wat moest je doen zonder Mij? je moet je ziel meer tot Mij verheffen; Vassula, Ik zal je helpen; verlaat jezelf geheel op Mij, wees nooit moedeloos; Ik zal later terugkomen met Mijn boek;

(Ik voelde mij ontmoedigd, in de veronderstelling dat ik Hem teleurgesteld had door mijn ziel niet hoog genoeg te verheffen. Ik ging zover te denken dat Hij mij zal ruilen voor een andere ziel, dat Zijn geduld grenzen heeft!)

Vassula, je moet nooit geloven dat Ik je zal inruilen; wil je Mij geloven? kom, we zullen het de volgende keer proberen; probeer Mij meer met je geest te onderscheiden dan je deed; Vassula, laat je hele wezen in Mij doordringen en in Mij oplossen; helemaal;

bemin Mij en geef eerherstel voor anderen; verhef je, Ik zal je leren je ziel te verheffen; laten we gaan;

22 maart 1987

kalmte is waar Ik van houd; jij moet met kalmte werken en niet gehaast; Ik ben met Mijn boek teruggekomen;

Wat staat er nog meer in dat boek?

Ik heb er enkele namen van zielen in geschreven; zielen die Mijn Vlam, de Vlam van Liefde, zullen aanwakkeren; wil je lezen wat Ik je aanwijs?

Ja, Heer, ik heb me zorgen gemaakt om dat boekje dat ik niet kon lezen.

Ik weet het;

(Ik kan zien dat de kافت zacht en goudkleurig is.)

ja, de kافت is van goud; kijk erin en lees, "Ik zal van jou Mijn altaar maken waarop Ik Mijn brandende verlangens van Mijn Hart zal leggen, Mijn Vlam zal in jou leven; put uit Mijn Hart en vul jouw hart; Ik, de Heer, zal Mijn Vlam voor altijd brandend houden;" wil je nu Mijn boek kussen, dochter?

(Ik deed het.)

Ik zal het je zeggen;

(Ik had een vraag.)

het is een geestelijke leidraad voor Mijn gekozen zielen; nu weet je het;

(Later overspoelde mij weer de golf van onzekerheid en twijfel.)

Vassula, wees niet bang; Ik ben het, Jezus; luister, beminde, ieder begeleiden kent ook zijn lijden; wat jou betreft is het de onzekerheid die je doet lijden; heb Ik niet gezegd dat lijden je ziel zuivert? aanvaard het, en laat Mij vrij om te doen wat het beste voor je is; laat Mij in jou Mijn werk doen; ben je bereid?

Dat ben ik als U het bent, Jezus.

Ik ben Jezus, je Verlosser! we zullen samen lijden, we zullen samen strijden; hier, steun op Mij, kom, laten we gaan en samen lezen;

(Later:)

Ik ben hier; leef voor Mij; verheerlijk Mij door Mij lief te hebben; kom, alles is voor Mijn belangen van Liefde en Vrede; verloochen Mij nooit; het kwade zal altijd proberen tussenbeide te komen om Mijn plannen te stoppen, maar Ik zal overwinnen, vertrouw dus op Mij;

Maar Heer, mag ik mij over een paar dingen beklagen?

voel je vrij tegenover Mij, Vassula;

Ik wil U zeggen wat mij dwarszit; waarschijnlijk is alles wat ik zeg of denk verkeerd, dus alles wat ik doe zal wel fout zijn. Het is waar dat ik geen echte steun heb; daarmee bedoel ik dat ik hier boodschappen zit op te schrijven die ik van U ontvang. Nu hebben anderen blijkbaar hetzelfde ontvangen als ik. Andere adviezen of boodschappen die U aan andere mensen gaf, maar die mensen woonden meestal in kloosters of kloostergemeenschappen; zij waren omringd door religieuzen, priesters, bisschoppen enz. en toen deze bovennatuurlijke contacten plaatsvonden, werden ze zorgvuldig gadegeslagen en van dichtbij gevolgd, en dan was het gemakkelijk om geschriften te overhandigen aan de oversten en vandaar aan de bisschop en daarna aan de Paus. Ze hebben het allemaal aanvaard als van U afkomstig.

Het kan zijn dat ik mij vergis, maar het leek gemakkelijker voor hen om het te aanvaarden van iemand uit eigen kring, van mensen die ze goed kenden en dus werd het uitgegeven; tenminste gedeelten

daarvan. Het werd goedgekeurd¹. En dan kom ik, ik heb priesters benaderd, ze zijn toevallig katholiek. Voor mij, door doopsel Grieks orthodox, is het niet belangrijk wat ze zijn; zelfs wanneer ik katholiek zou zijn en de priesters protestant, ben ik niet kritisch; we zijn allemaal christenen. Enkele priesters zijn er nu van op de hoogte. Hun reacties verschillen als dag en nacht. Eén van hen zegt tot op de dag van vandaag dat het de Duivel is, met andere woorden, ik ben bezeten, omdat ik het bezit ben van een geest; maar ik weet dat U het bent, Almachtige God. Na een klein stukje te hebben gelezen, heeft hij zich een mening gevormd en wil die nooit meer veranderen. Als hij zal begrijpen dat ik niet bezeten ben, zal hij beweren dat het mijn onderbewustzijn is. Hij zal alles aannemen, behalve dat het van U komt. De reactie van een ander was: ‘Ja, ga door met schrijven want het is goddelijk, het komt van God’; dus hij gelooft dat het Gods woorden zijn maar hij is te druk om verder te vragen of er verder aandacht aan te besteden om te zien wat het “vervolg” is. Dat verbaast mij. Als hij gelooft dat God een boodschap wil geven, waarom doet hij dan niet meer moeite om uit te vinden hoe die luidt?

Een derde priester was al op de hoogte gebracht en luisterde plichtsgetrouw, nu en dan op zijn horloge kijkend, en zei toen: ‘Goed, ga door, het is prachtig, ga door met schrijven’. Ik vroeg hem nog eens terug te komen om erover te praten. Ik heb hem nooit meer gezien. Weer een andere priester was op de hoogte gebracht en zei, na slechts twee bladzijden te hebben gelezen: ‘Ik wil geen oordeel geven, maar wij, katholieken, zijn gewaarschuwd dat het kwade op dezelfde manier te werk gaat.² Niet dat ik zeg dat het slecht is, maar men heeft ons gezegd voorzichtig te zijn’.

¹ En dus vrijgegeven, want het Woord kan zwaar drukken.

² Dat kan zijn, maar voor hoelang? Totdat massa's mensen tot God terugkeren? Want massa's hebben dat al gedaan, en dit is het begin ...

Dat is niet onredelijk, zei ik, maar dan, als iedereen het over één ding eens is, namelijk: dat het bovennatuurlijk is, waarom nemen ze het dan niet serieuzer om het te begrijpen en te verklaren?

Tenslotte zijn het mensen die God zoeken. De eerste die zei dat het van de DUIVEL kwam, vertelde mij later dat God boodschappen geeft en dat er vele boeken met die boodschappen zijn over heel de wereld, en dat het heel gewoon hulp op bovennatuurlijke wijze is, dus is het heel gewoon, maar meestal in hun kring.

Een andere priester zei dat ze Goddelijke Openbaringen van het Heilig Hart worden genoemd en dat ze van God komen. Hij gaf mij toen het adres van een professor in de mystiek tot wie ik mij kon wenden en met wie ik zou kunnen spreken. Ik weet dat als ik 'een van hen' zou zijn, het voor mij gemakkelijker zou zijn. Het is alleen maar dat ik van buiten hun kring kom, en ook dat mijn verschijning hen niet bevalt.

Ik ben Jezus; Vassula, steun op Mij en rust; tijdperk, O tijdperk, heb je er geloof aan gehecht voordat je zelfs een blik op Mijn woorden hebt geworpen? verheerlijk je Mij ogenschijnlijk en maak je Me, door Mij te verdedigen, ongewild belachelijk?

Vassula, Ik bemin je; steun op Mij, beminde;

Heer, er zijn nog andere dingen; als ik U over mijn gevoelens van twijfel vertel of ze aan U geef, ben ik er bijna zeker van dat ik U verwond door mijn twijfels, en als ik niet twijfel, en U bent niet degene die deze begeleiding geeft, verwond ik U ook. Dus wat ik ook doe, ik verwond U, of ik nu geloof of niet geloof dat U het bent; wat ik ook denk, ik doe U pijn, en dat maakt mij bedroefd want ik wil de laatste zijn die U verwondt! Ook hierdoor lijd ik.

O dochter, wees niet bedroefd; geloof nooit dat Ik door liefde word gewond;

alles wat je doet is eten van Mij; Ik ben Jezus, Jezus Christus, en het is Mijn brood dat je eet; ziel, O beminde ziel, kwel jezelf niet langer; geloof Mij, beminde, en voel je door Mij bemind;

Vergeef mij dat ik zo zwak ben ...

Ik vergeef je ten volle; voel hoezeer Ik van je houd; het is je zwakheid die Mij het meeste aantrekt, je onuitsprekelijke zwakheid! je armzaligheid is niet te beschrijven; O kom bij Mij hier in Mijn Hart, laat je ziel helemaal in Mij opgaan; wees mijn hemel, Ik heb je lief; heb nu Mijn Vrede;

23 maart 1987

onthoud dat Ik Eén ben, de Heilige Drie-Eenheid is Eén;¹ Ik wil dat onze vereniging perfect is; kijk zorgvuldig naar mij; ja, je hebt het goed gezien, Ik heb twee ringen bij Mij;

Zijn ze zilverwit en erg glanzend?

ze zijn van puur witgoud;

(Hier dacht ik dat de duivel mij misleidde. Hoe kon dit?)

luister, Vassula, Ik ben het, Jezus; wees niet bang; beminde, kom, Ik heb deze ring voor je meegebracht; Ik wil dat je hem nu draagt; kijk naar Mij;

Maar is dit mogelijk?

ja, Ik zegen onze verbintenis!

beminde, deze daad is een geestelijke hemelse daad; je ziel is met Mij verenigd, Ik zeg het je in waarheid; geloof Mij, Ik zal ons huwelijk heiligen;

¹ In de eenheid van wezen.

sta Mij toe deze ring aan je vinger te steken; Ik bemin je; voel Mij; Ik heb je lief en Ik zegen je;

Jezus stak de andere ring aan Zijn vinger.

zie je? wat kun je nog meer zien?

Ik kan een lint zien dat twee 'cirkels' verbindt.

die zal Ik op onze hoofden plaatsen; nu zijn we verenigd; Ik bekroon onze eenheid;

Jezus, velen zullen dit veroordelen als fantasie!!

waarom? velen komen bij Mij en huwen Mij, verheerlijken Mij, en Ik verheug Mij zeer om met hen verenigd te zijn! Vassula, Ik heb je uit de dood doen opstaan; Ik heb Mijn Licht over je uitgegoten; Ik zorgde voor je en heb je getroost; laat Mij vrij om Mijn werken in jou voort te zetten dochter; wees als zachte klei die zich gewillig laat vormen naar Mijn wens; laat jezelf vrij in Mijn handen en bied Mij geen weerstand;

Heer, ik ben zo gelukkig; te gelukkig, zodat ik bang ben mij te vergissen!

nee, je hebt goed gezien; Ik heb je zo lief dat ik bereid ben je onmiddellijk mee te nemen; Ik verlang ernaar je te bevrijden en je dicht bij Mij te hebben, maar Ik heb je voor deze Boodschap geschapen;

Heer, ik ben bang dat ik het verkeerd heb gezien en dat ik U ontheiligd heb door te denken dat U mij een ring hebt gegeven en ons hebt verenigd; hoewel ik er tamelijk zeker van was.

Mijn bruid, Mijn armzalige bruid, waarom ben je bang voor Mij? bedroef

Mij niet en kom dichterbij; Ik heb je lief; steun op Mij en onthoud dat Ik het ben die ons huwelijk geheiligd heb; maak je geen zorgen, Ik ben het, Jezus, laat je vrees varen en kom dichterbij; Ik heb je hand gevoeld;¹

(Ik had naar Zijn afbeelding (groot formaat) van de Heilige Lijkwade zitten kijken terwijl ik schreef, en onbewust had ik in de geest Zijn haar aan de linkerkant zachtjes naar achteren gestreken, weg van Zijn wang. Ik was verbaasd over de onmiddellijke reactie.)

Hebt U werkelijk mijn hand gevoeld?

ja; Vassula, besef je dat Ik God ben?

Het spijt me dat ik dat heb gedaan.

heb geen spijt; wees vertrouwelijk met Mij, net als nu; kom, geef Mij je hand en Ik zal haar in de Mijne houden;

26 maart 1987

(Hier gaf God mij een visioen.)

Maak Mij blij Vassula, en begrijp dat Ik, God, Eén ben; Ik zou je erg graag meer van Mijn Heerlijkheid willen laten zien; kind, weet je hoe de Hemel werd geschapen?

Door U.

ja, Ik heb elke breedte, hoogte en diepte gemeten en alle afmetingen zijn volmaakt; elk levend schepseltje komt van Mij en is echt van Mij; alle Leven komt van Mij, Mijn adem is Leven; wil je meer weten over Mijn Hemelse Werken?

¹ Jezus zei dit zeer snel.

Ja, Heer.

laten we dan een wandeling maken in
Mijn Heerlijkheid;

*Ik bevond mij in tegenwoordigheid van
God in een prachtige tuin, zeer kleurrijk en
met een overvloed aan stralend licht, maar
niet van een normale zon. Onder het
wandelen merkte ik een enorme lichtbol op
die bijna de horizon raakte. Het was als een
grote zon, maar men kon ernaar kijken
zonder de ogen te verbranden.*

hoe voel jij je, dochter?

Het is prachtig; het is allemaal vreemd!

wat kun je zien?

Deze soort 'Zon'.

ja, dat is Mijn Heilige Woning; en wat
kun je rond dat Licht zien?

*Eerst leken het mij vlekken die eromheen
bewogen, maar toen bleken het kleine
engeltjes te zijn die rond het Licht
cirkelden. Het leken er miljoenen te zijn.*

het zijn cherubijnen die rond Mijn
Heerlijkheid cirkelen; wat zie je verder
nog?

*Een paar treden die naar het binnenste van
de 'Zon' gaan.*

laten we dat Licht binnengaan, ben je er
klaar voor? doe je schoenen uit want we
gaan heilige grond betreden; we zijn nu
binnenin het Licht;

*Ik dacht, terwijl ik er binnenging, dat ik mij
in een zeer helder licht zou bevinden maar
nee, alles was blauw, maar wat mij het
meest trof is de stilte en het gevoel van
Vrede en Heiligheid. Het was wonderlijk!
Binnen was alles een cirkel!*

ja, het is een cirkel;

*De 'wand' rondom was geen muur, maar
bestond uit levende dingen, het waren
engelen, een wand van engelen, en het
'plafond' sloot het geheel af als een koepel
van engelen ... allen blauw, het waren
miljoenen, biljoenen engelen, de een tegen
de ander; het waren grote engelen, de een
boven de ander, tegen elkaar geklemd
vormden zij een solide muur.*

Mijn serafijnen bewaken deze Heilige
plaats en aanbidden Mij onophoudelijk;
kun je ze horen? "Heilige der Heiligen,
Heilig is onze God, de Allerhoogste,"

Hoeveel zijn het er, Heer?

duizenden, Mijn kind; wie is deze met
het zo mooie gouden zwaard?

Ik weet het niet.

*(Ik zag iemand als een engel die anders
was dan de anderen, omdat hij van
'normale' kleur was, gekleed in een lang wit
gewaad, met gouden haren tot op de
schouders en met een prachtig gouden
zwaard in zijn hand. Zijn gewaad
schitterde van het puurste wit.)*

Vassula, het zwaard is Mijn Woord; Mijn
Woord is puur; het doorboort en
verlicht;

*(Plotseling ging de 'koepel' open als een
bloem.)*

kijk, kleintje, probeer het te zien; Ik ben
dicht bij je om je te helpen; je zult nu
boven je de Heilige Strijd zien die gaat
komen; O dochter, kijk met een
waakzaam oog om je heen en wees je
ervan bewust dat de duivel bestaat; kun
je iets zien?

(Ik zag, toen deze 'wand' openging als een bloem, paarden met zwarte, fluweelachtige en woeste ogen. Het beeld verwijderde zich en ik zag een strijd.)

Mijn leger zal Satan en zijn volgelingen bestrijden, inclusief al diegenen die hebben geprobeerd Mijn Wet teniet te doen; bedenk dat Ik de Alfa en de Omega ben, de Eerste en de Laatste; Mijn Woord is eeuwigdurend; wat kun je nu zien?

Een reptiel als een grote slang die van een paard is geworpen.

deze draak onder de lans van Mijn Heilige¹ zal worden overwonnen; als dit gebeurd is, zullen ook al zijn volgelingen vallen; Vassula, je zult nu Mijn Rechtszaal kunnen zien;

Ik zag een grote zaal, maar er was nog niemand. Opeens zag ik in een hoek een groep (zielen), het gekletter van de ketenen trok mijn aandacht. Zij zagen er onbeschrijfelijk verwilderd uit en vertoonden zwarte vlekken van houtskool of iets dergelijks. Ze leken verschrikt, onzeker over waar ze waren. Ze zagen ons niet. Ze leken verbaasd over hun omgeving.

luister naar de bazuinen; dat zijn Mijn engelen die Mij aankondigen; geef Mij je hand want je bent Mijn kleine bezoeker; ja, elke engel valt voor Mij op de knieën; heb je die menigte zielen gezien, ze zijn juist van onder de aarde gekomen;² dit zijn gekwelde zielen die bevrijd zijn, ze waren aan de poorten van Satan;

Wie heeft ze bevrijd?

dat heb Ik gedaan, met Mijn hemelse werken, en allen die eerherstel geven en Mij beminnen; zie je nu waarom Ik wil dat je Mij bemint? hoe intenser je van Mij houdt, des te meer kans hebben zij te worden bevrijd en bij Mij te komen; wil je weten wat er met deze zielen gaat gebeuren?

Ja, Heer, wat gebeurt er nu?

laat Mij het je vertellen, Ik zal hen dopen met Mijn Heilige Geest en hen volledig bevrijden, want zolang zij niet gedoopt zijn door de Heilige Geest, kunnen ze niet deelhebben aan Mijn Koninkrijk;

U bedoelt dat deze zielen niet gedoopt waren?

dat waren ze niet;

Zouden ze dat willen?

ja, dat willen ze; kom, Ik zal het uitleggen; laten we gaan zitten; wat je hebt gezien was slechts een voorstelling van hen; ze waren niet werkelijk in Mijn Zaal; zielen worden niet geoordeeld voor het einde;

Waar waren die zielen als ze niet in Uw zaal waren?

deze zielen waren in het Vagevuur; door in het Vagevuur te zijn, zijn ze hulpeloos; als je voor Mij kiest en verlangt Mij te volgen, ben je gered, maar als je faalt en Mij niet erkent, zul je door deze halsstarrigheid vallen; waar je dan heengaat zal eindeloze marteling zijn;³

Ik moet jullie allen waarschuwen, niet dat het niet al eerder is gezegd, maar als

¹ Sint Michaël.

² Vagevuur, aan de poorten van Satan, (erg laag).

³ In de hel.

iemand de Heilige Geest lastert, zullen zij nooit vergeving krijgen, want dit is Mijn Wet;

sla je ogen voor Mij neer, kind;

(Ik deed het.)

laat Mij je zegenen; Ik vergeef je zonden; zeg deze woorden,

“Moge de Heer de Almachtige God
zijn Gezegend,
Moge Zijn Koninkrijk
heersen in eeuwige Glorie,
Moge Zijn Heilige Naam
worden Verheerlijkt,
Moge Zijn Woord
in elk hart doordringen
en daarin rusten;
amen;”

Vassula, doe vandaag verder niets; rust uit; Ik zal morgen Mijn Boodschap dicteren;

(Ik voelde dat God plotseling verbitterd was;)

over hen die Mij vertegenwoordigen maar Mij niet voldoende beminnen, noch uit Mijn Oneindige Liefde putten, dochter;

kom, houd Mij gezelschap; Ik heb rust nodig;¹ kom dicht bij Mij, deel in Mijn verdriet;

Mijn God, ik zal doen wat U wilt, maar vergeet ook niet dat er velen zijn die U innig liefhebben en vergeet niet hun offers die hun liefde voor U aantonen.

ja, zij verlichten Mijn verdriet en verzachten Mijn wonden, maar Ik heb een groter aantal zielen als deze nodig,

die bereid zijn om boete te doen en Mijn Oneindige Liefde bekend te maken, haar te verspreiden als een nevel. Ik verlang dat ze hun harten openen en Mij ontvangen; Ik wil hun harten vullen met Mijn Liefde en als hun harten zullen overstromen van Liefde, zullen ze in staat zijn haar te verspreiden en Mijn lammeren te voeden;

beminde, wil je Mij in jou laten rusten?

Ja, mijn God.

wil je in Mij rusten?

Ja, mijn God, dat wil ik.

kom dan; Ik bemin je;

Ik bemin U ook, mijn God.

27 maart 1987

Vassula, Ik houd van je;

Ik houd ook van U, Jezus.

hoe verlang Ik er naar dat al Mijn priesters heilig zijn, omdat ze Mij vertegenwoordigen; Ik verlang dat zij zuiver worden, heilig, nederig en barmhartig; Ik wil dat ze Mij toestaan in hun hart Mijn overvloedige Liefde uit te storten; Ik wil dat ze meer putten uit de Rijkdommen van Mijn Hart en hun hart vullen, het doordrenken zodat het overvloeit, en zo Liefde verspreiden over de hele wereld; het is noodzakelijk dat zij proberen Mijn lammeren te begrijpen en hen lief te hebben, hen te genezen; maar om in staat te zijn dit alles te doen, moeten zij leren Mij evenveel lief te hebben als Ik hen heb lief gehad; zij moeten leren Mijn kinderen lief te

¹ Om te worden getroost door een liefhebbend hart.

hebben zoals Ik hen lief heb; zij moeten Mijn Kerk eren;

Ik verlang liefde; Vassula, zeg hun, laat hen weten dat Mijn lippen uitgedroogd zijn en dorsten naar liefde; welk nut hebben offers en rituelen voor Mij, wanneer hun harten versteend zijn en dor?

Ik verlang deze wildernis te bevruchten met Rechtschapenheid; Ik heb warmte nodig, Ik heb een levende vlam, zuiverheid, ijver en een brandende liefde nodig; gun jullie zelf te putten uit deze Oneindige Liefde en jullie harten ermee te vullen; alles wat Ik jullie vraag is trouw, zuiverheid en liefde; kom, kom en zeg Me dat jullie berouw hebben; kom en verander jullie leven; Ik zal jullie verheffen en jullie zullen Mij ontvangen; Ik wil jullie herinneren aan Mijn wegen;

Ik heb jullie zoveel boodschappen en tekenen gegeven, tekenen die jullie negeren; zijn jullie Mijn woorden vergeten? wees niet verbaasd over de zwakke instrumenten die Ik gebruik om Mijn woorden te openbaren; waarom, Ik zou elk van deze stenen kunnen nemen en ze veranderen in aan Mij toegewijde volgelingen!

sommigen van jullie zullen naar bewijzen zoeken, dat Ik het ben, Jezus, die jullie deze Boodschap geeft; heb Ik niet gezegd dat Ik Mijn Geest zal uitstorten over de gehele mensheid en dat Mijn zonen en dochters zullen profeteren, dat Ik tekenen zal tonen aan de hemel en op aarde? Mijn wegen zijn niet jullie wegen en Mijn tekenen zijn niet jullie tekenen;

Ik openbaar opnieuw Mijn Gelaat, maar hoe velen van jullie zullen geloven? Ik kreun van pijn, Ik stik, Ik stik als Ik zie dat Mijn zaad is gevuld met dode woorden; trouw ... noemen jullie jezelf trouw als jullie harten dood zijn?

kom, kom en put uit Mijn Hart; Ik vraag jullie plechtig berouw te hebben en eerherstel te geven; heb Mij oprecht lief en eer Mijn Heilige Eucharistie; ja, jullie allen die jezelf rechtschapen en vroom vinden, kom en verander jullie hart, open jullie hart en ontvang Mij en als jullie dat doen, zal Ik jullie ogen ontsluiëren en jullie oren openen;

Vassula, Ik zal je morgen dicteren; je mag uitrusten, beminde; heb je Mij gezien terwijl Ik dicteerde?

Ja, Heer, was U achter mijn rechterarm? Was U daar?

daar was Ik, ja; ja, nu sta Ik tegenover je, Vassula; ja, voel Mijn Aanwezigheid zoals je doet; wees niet bang; Ik zal dicht bij je zijn;

kom, laten we in elkaar rusten;

30 maart 1987

Ik ben het, Jezus Christus;

alle openbaringen zijn van Mij; nip van Mij; er groeit een bloem naast Mij die van Mij drinkt met kleine teugjes; Mijn bloem, nip terwijl je groeit, neem uit Mij op; kom, Ik bemin je;

Jezus, ik wil niet, terwijl ik met U spreek, de taal gebruiken die ik gewoonlijk spreek. Het klinkt erg oneerbiedig. Het is mijn alledaagse taal maar ik ken geen andere. Nu ik boeken lees van religieuzen, nonnen, zie ik dat de manier waarop zij met U spreken heel anders is. Hebben ze dat misschien geleerd? Het is niet mijn bedoeling banaal te zijn; misschien spreekt mijn hart?

Vassula, Ik vergeef je onwetendheid; Ik zal je onderwijzen; je leert; je beseft al hoe armzalig je bent; niettemin bemin Ik

je; armzaligheid trekt Mij aan omdat Ik je Mijn Barmhartigheid kan aanbieden; Ik heb jou gekozen om de wereld Mijn mildheid te laten zien;

Ik ben er niet trots op (Ik vertegenwoordig waarschijnlijk het meest onze "moderne" wereld ...) dat U mij hebt gekozen om mijn slechte kwaliteiten en niet omwille van mijn verdiensten. Ik voel mij als Judas ...

Lo¹; Vassula, je bent niet als Judas; je bent hulpeloos, onwetend en onbeschrijflijk armzalig; je bent Mijn geliefde die Ik geheiligd heb; Ik heb gezorgd voor onze verbintenis omdat jij daartoe niet in staat was; het is Mijn verlangen je te vormen; Ik heb je met Mij verbonden en je gevraagd Mijn bruid te zijn;

Jezus, ik heb gehoord dat religieuzen echt met U 'trouwen'.

ja, zij komen bij Mij en worden Mijn bruiden; Ik verheug Mij in hen! jij wist niet dat je Mijn bruid en met Mij verbonden kon zijn en daarom heb Ik gezorgd voor onze verbintenis, zie je? Ik heb ons huwelijk geheiligd door een ring aan je vinger te steken; werk met Mij en denk eraan dat Ik Heilig ben; vergeet dit nooit;

3 april 1987

Ik waak over je; denk eraan dat we zijn verenigd; Ik ben Jahweh en Ik bemin je,

Ik bemin U ook, Heer!

eet van Mij; Ik heb jullie allen lief; Ik heb gezegd dat Mijn Koninkrijk op aarde zal zijn zoals in de Hemel; Ik zal alle kwaad

ontwortelen en Mijn toegewijde volgelingen nieuwe kracht geven; Ik ben Jahweh en Mijn woord staat vast; wees niet bang, kleintje, want Ik ben het die de weg wijst; Ik ben de Allerhoogste; Ik zal Mijn Brood¹ aanbieden aan de gehele mensheid, en zo haar honger stillen, maar Ik wil van hen wederliefde; Ik dorst naar liefde; zeg hun dat, laat hen weten dat Mijn Lippen uitgedroogd zijn van dorst;

(Ik had Hem gezien, Zijn aanwezigheid was duidelijk. Zijn lippen waren droog, gebarsten, met blaren. Hij had moeite met spreken, omdat Zijn mond droog was en Zijn tong nauwelijks kon articuleren. Hij leek uit een woestijn te zijn gekomen waar Hij gedurende dagen zonder water was geweest. Het was een meelijwekkend gezicht.)

4 april 1987

(Terwijl ik Zwitserland rondreisde, bekeek ik de mensen en zag hoe ze leven. Velen, net als overal, hebben dagelijkse problemen, sommigen meer dan anderen. Velen lijken zo ongelukkig en onzeker. Ik had dat nooit opgemerkt voordat God mij benaderde.)

ja, Vassula, Ik wil dat je alles ziet, Ik wil dat je oplet en alles hoort wat zij zeggen; het doet Mij verdriet Mijn lammeren te horen en gade te slaan; waarom zijn ze Mij vergeten als Ik hun Trooster ben; Ik kan hen troosten, zij kunnen bij Mij komen ;

(Hier vroeg ik mij af of het Jahweh was of Jezus.)

¹ Noot van de uitgever: Lo = 'nee' in het Hebreeuws.

¹ Zijn Woord: Zijn Boodschap.

Vassula, Ik ben Eén, Ik ben Eén!¹
 Vassula, Ik ben God die je leven heeft
 gegeven; Ik heb Mijn Woord gevestigd;
 Ik ben in het vlees op aarde gekomen; Ik
 ben Eén;² Ik zegen je, Vassula; de Heilige
 Drie-eenheid is Eén, Ik ben Eén;

*(Ik dacht er juist aan hier meer over te
 leren door het aan de priesters te vragen.)*

met Mij zul je leren;

(Later:)

dochter, als je zult begrijpen hoe
 onverschillig de wereld is geworden
 tegenover Mij, zul je ook Mijn bitterheid
 begrijpen; Mijn kelk van Barmhartigheid
 is vol en Mijn kelk van Gerechtigheid is
 ook vol; ze grieven Mij, verbitteren Mij
 door revoluties³ te ontketenen en tegen
 Mij en Mijn Wet in opstand te komen; Ik
 ben dezelfde Levende God, maar Mijn
 volk kent geen vrees meer, zij dagen Mij
 uit, zij tarten Mij! het was een vreugde
 voor Mij op hen te scheppen, waarom
 rebelleren ze tegen Mij? op wie kunnen
 ze een beroep doen? Ik lijd; waar denken
 zij heen te gaan? Mijn Lichaam is moe
 en gewond,⁴ Mijn Lichaam heeft rust
 nodig en moet worden getroost;

Spreekt U over de Kerk, Heer?

ja, Mijn Lichaam is de Kerk; Vassula, Ik
 verlang Mijn Kerk te versterken; Ik
 verlang al Mijn priesters te verenigen als
 een leger, een reddingsleger; Mijn
 schapen zijn verstrooid, alle priesters
 zouden zich moeten verenigen;

*Mijn God, persoonlijk ben ik gedoopt als
 Grieks-orthodox. Op wie zinspeelt U, mijn
 Heer, op katholieken of protestanten, of
 sekten, of andere godsdiensten? Als ik U dit
 durf vragen is dat omdat ze bestaan.*

O Vassula, Vassula, Ik ben Eén; Ik God,
 ben Eén; Mijn kinderen zijn allen door
 Mijn Hand geschapen, waarom zijn al
 Mijn kinderen verstrooid? Ik verlang
 Eenheid,⁵ Ik wil dat Mijn kinderen zich
 verenigen; Ik ben Eén God en zij moeten
 begrijpen dat de Heilige Drie-eenheid
 Eén is! de Heilige Geest, de Heilige
 Vader en Jezus Christus de Zoon, zijn
 alle Drie Eén;⁶ Vassula, houd je aan Mij
 vast, leer van Mij;

Mijn God, en wat het Licht betreft?

Ik ben het Licht, Ik ben Eén;⁷

5 april 1987

Vassula, Ik bemin je oneindig; Ik zal je
 Mijn Liefde laten voelen door je Mijn
 Hart te laten voelen;

*Ik plaatste mijn hand op Zijn borst en
 voelde Zijn Hart kloppen.*

elke hartklop is een oproep tot een ziel;

Ik verlang dat Mijn geliefden Mij
 horen en bij Mij komen; vandaag heb Ik
 het wezenlijke van je liefde genomen om
 het te gebruiken voor de genezing van
 een ziel, Vassula;

Ik heb het gevoeld ...

schepsel, leef in Mijn Licht;⁸

¹ Eén in wezen.

² Eén in wezen.

³ Ik denk religieuze revoluties.

⁴ De Kerk.

⁵ Eenheid. Ik durf zelfs niet hardop te denken aan
 wat Gods verlangens zijn!! Ik begreep ...

⁶ Eén God.

⁷ Eén God.

⁸ De toon van de Heer was streng.

Ik bemin U, Heer.

vrouw, leef in Mij;¹

Leer mij U meer te beminnen.

beminde, kom, laat Mij je verbergen² in Mijn Hart, werk met Mij, word het nooit moe te schrijven; vergeet Mijn Aanwezigheid niet;

6 april 1987

(Twee weken voor Pasen.)

Vassula, bereid jezelf voor op Mijn folteringen; wijd jezelf aan Mij toe; je zult Mijn pijnen voelen; Ik bereid je voor op Mijn Kruisiging; Ik zal lijden, maar jij zult Mijn lijden delen, beminde, je zult Mijn angst en Mijn wonden voelen; wil je met Mij³ lijden? kom laten we rusten in elkaar;

7 april 1987

(Ik voelde mij alsof de hele begeleiding op mij drukte en dat ik alleen was met Gods Woord dat zwaar op mij woog, zonder dat ik wist waar ik mij van mijn last zou kunnen ontdoen, ik weet niet wat ik moet doen. Ik voelde mij onbeschrijflijk hulpeloos en alleen, alleen met dit gewicht op me.)

Vassula, laat Ik je ooit in de steek? Ik ben God; steun op Mij, vertrouw op Mij;

Dat zou ik moeten doen, ja, maar er zijn momenten dat het mijn krachten te boven gaat. Ik kan het niet helpen. Ik voel mij verantwoordelijk.

¹ De toon van de Heer werd milder.

² De toon van de Heer werd zeer teder vol liefde.

³ Ik zal Uw wil doen.

Mijn kind, heb geduld, vertrouw op Mij, kom tot Mij, Ik zal je troosten;

Ik bemin U onuitsprekelijk, Vader. (Ik voelde Zijn grote bereidwilligheid om mij te troosten.)

Ik bemin je, dochter;

Ik zal je Mijn lijden laten voelen; als Mijn Kruisiging naderbij komt, zal Ik bij je komen en je Mijn nagelen en Mijn doornenkroon achterlaten; Ik zal je Mijn Kruis geven; beminde, deel Mijn lijden met Mij; je ziel zal de angst voelen die Ik had, je handen en voeten de ondraaglijke pijnen die Ik heb gevoeld; Vassula, Ik bemin je en omdat je Mijn bruid bent, wil Ik alles wat Ik heb met je te delen, geloof Mij, je zult bij Mij zijn; Vassula, heb geen angst, want Ik, Jezus, ben bij je;

kom, je zult geleidelijk begrijpen hoe Ik werk; heb Mijn vrede; beminde, Ik heb een plaats voor je bereid;

8 april 1987

(Vandaag heb ik enkele dingen te doen, maar ik kon God niet weigeren te schrijven, dus vroeg ik snel aan Jezus: "Eén woord, Heer, slechts één woord".)

één woord, Vassula? LIEFDE

Ik bemin U!

(Ik bedoelde met "één woord" een korte zin of zoiets ...)

9 april 1987

(Terwijl ik in Zwitserland was vroeg ik mij af waar ik later zou wonen. We kijken nog

steeds rond, zwervend, zwervend, zwervend.)

voel Mijn aanwezigheid,

(Ik zag hoe Jezus naar Zijn Hart wees.)

je thuis is hier ... precies in het midden van Mijn Hart; dochter, verheerlijk Mij door zielen naar Mij te brengen;

(Mijn oudere zus hoorde voor het eerst over deze Boodschap. Ze las de laatste vijf exemplaren. De uitwerking daarvan was dat ze een acht jaar durende twist met onze oudste nicht bijlegde. Ze zijn weer goede vrienden. Ik heb er nooit een woord over gezegd. Daarna vertrok ze naar Rhodos, waar ze woont.

Die eerste avond sprak ze erover met haar echtgenoot. Hij was nog meer onder de indruk dan zij. Ze lazen die avond samen notitieboek 5 en 6 en gingen daarna slapen. Maar hij kon de slaap niet vatten; hij begon te bidden en vroeg God hem zijn zonden te vergeven. Toen gebeurde er een wonder: God gaf hem hetzelfde visioen dat ik had gezien! Dat van de mooie tuin met die geheel ronde "zon", bewaakt door miljoenen engelen. God liet hem, zoals ik dat deed, binnengaan in dat ronde licht en toen hij Gods aanwezigheid zo dichtbij voelde, begon hij te beven en te huilen. Hij wekte mijn zus en vertelde het haar. Ze was verbaasd. Ze konden niet wachten tot de volgende ochtend om het mij te vertellen.

- Toen ik nu het boek Enoch kocht dat ik altijd al had willen hebben, sloeg ik het zomaar open op bladzijde 102, voordat ik begon te lezen en wat las ik? Enoch had hetzelfde visioen als ik: het heldere, ronde Licht, bewaakt door duizenden engelen!¹ Het was te veel voor een puur toeval, want ik zag datzelfde visioen op 26 maart in Bangladesh. Op 11 april 1987, toen ik in

Parijs was in een bibliotheek op zoek naar boeken, stuitte ik op een boek met de titel "Metanoia" en wat mijn aandacht trok was de omslag. Er stond een afbeelding op van precies dat visioen van mij, van Enoch en van mijn zwager; het ronde licht met de engelen die het bewaakten. Nadat mijn zus afscheid had genomen, schreef ik verder en liet God weer mijn hand leiden. God gaf toen aan Strato (mijn zwager) een geschreven boodschap.)

Ik bemin Mijn lammeren; verenig Mijn lammeren; ieder die Mijn Boodschap leest zal Mijn Brood eten; ieder die een teken van Mij ontvangt, zal iemand zijn die Ik met Mijn genade² wil verlichten; schets Mijn teken;

IXΘΥΣ  ichthus³

Vassula, begin aan een samenvatting van de leiding en schrijf Mijn Boodschap opnieuw op; Ik zal je leiden door je te verlichten; alle herhalingen waren bedoeld voor jouw opvoeding; je had het nodig;

Mijn Boodschap moet Vrede en Liefde worden genoemd;⁴

(Het is verschrikkelijk! Ik ben te realistisch, te sceptisch; ik kan het niet helpen dat ik vandaag weer twijfels heb over wat er gebeurt. Waarom, waarom geloven zij zo volledig en standvastig en ik zo onbestendig? Ik die zo goed weet dat ik mijn hand niet kan besturen en hoe

² God deed mij begrijpen dat al degenen die Zijn boodschappen lezen en worden verlicht (weer een aantrekking tot God) voldoende bewijs vormen dat Hij het is die hen voedt en dat de Boodschap van Hem is.

³ Noot van de uitgever: Ichthus is het Griekse woord voor "vis". De Griekse letters staan voor "Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser".

⁴ Jezus maakt me mettertijd duidelijk dat de Kerkelijke Uitgaven ook bedoeld zijn voor Hebreeën en Moslims.

¹ Veel later, in 1996, stuurde een vriend me een tekening van het visioen dat Sint Hildegard gekregen had en het was hetzelfde.

machteloos ik word als God bezitneemt van mijn hand, hoe Hij de pen uit mijn hand kan werpen en hoe Hij die kan bewegen terwijl ik haar nauwelijks aanraak. Het overkomt me; Hij heeft mij zoveel bewijzen gegeven, en kijk, nog steeds golven van twijfels! En bovendien denk ik dikwijls dat ik bezig ben iedereen te misleiden! Er zijn zoveel boodschappen en bewijzen van deze leiding, ik kan ze niet meer tellen! en ze zijn niet eens gepubliceerd ...)

bemide, Ik ben Jahweh, geef Mij je zwakten en laat Mijn Kracht ze tenietdoen;

(Wat een geduld moet God met mij hebben om mij te verdragen ... Ik denk dat de belangrijkste reden voor mijn twijfels bij mijzelf ligt, want ik ken mezelf; ik vergelijk mijzelf met degenen die een bovennatuurlijke benadering door God hadden en Boodschappen hebben ontvangen. Hoe goed waren die en hoe toegewijd. Dat is het wat mij treft; het is als het vergelijken van de dag met de nacht. Maar ik erken één positief ding: ik bemin God tenminste innig, en niemand kan mij vertellen dat het verbeelding van mij is, of zoals een priester tegen mij zei, dat zelfs dat door de duivel kan zijn ingegeven; als ik zwak zou zijn en zou luisteren naar alles wat ik hoor, zou ik bezweken zijn;

Vandaag heb ik van een vrouw gehoord (die Freud is gaan lezen) dat dit alles mijn onderbewustzijn zou kunnen zijn, een liefdescomplex voor God! Nonsens. Als wij liefde voor God koesteren, betekent dat voor haar dat we psychisch ziek zijn?

Maar haar theorie of die van Freud heeft geen enkele invloed op mij; God heeft mij al gewaarschuwd voor deze theorieën waarvan ik zal worden beschuldigd. Daarbij ben ik niet bijzonder gesteld op Freud, omdat hij een atheïst was; zelfs Jung heeft zich van hem afgekeerd! Voor Freud schijnen we alleen stoffelijk te bestaan!)

Mijn kind, mensen hebben altijd op menselijke wijze geoordeeld; Ik ben een God vol Barmhartigheid en Liefde, maar zo weinig begrepen;

Maar Heer, U hebt iemand gekozen die nergens goed voor is, dat is de reden van mijn twijfels!

jij bent ook Mijn dochter! Ik bemin zelfs de meest ellendigen onder jullie;

10 april 1987

herinner Mijn Kruisiging die urenlang duurde, Ik heb vele uren geleden; al Mijn Bloed werd vergoten; Ik bemin je; kom Mij troosten door Mij te beminnen;

(Jezus voelde Zich bedroefd en verlangde ernaar te worden getroost. Hij herinnerde mij gedurende deze dagen voortdurend aan Zijn kruisiging en gaf mij er beelden van. Soms voel ik Zijn Aanwezigheid zo echt, dat ik denk dat ik Hem echt zou kunnen aanraken, ik zou zo te zeggen de lucht kunnen voelen bewegen als Hij Zich beweegt!)

16 april 1987

(Witte Donderdag)

Vassula, Ik was in Mijn Kerk aanwezig; Ik liep voor Mijn Kruis uit, Ik heb enkele seconden voor jou stilgestaan;¹ Mijn

¹ Vreemd genoeg moesten wij, terwijl de processie van het kruis verder ging, opzij gaan om voor de priester plaats te maken, die het heilig kruis droeg (ongeveer 2 meter lang) en voor de misdienaars, die met grote kandelaars volgden. Vanwege het schemerdonker keek de priester niet waar hij heen ging en liep recht op mij af. Toen hij dat merkte bleef hij enkele seconden voor mij staan en probeerde zijn weg weer te vinden. Mijn nicht, die bij mij was, merkte dit incident onmiddellijk op. Mijn hart klopte hevig toen ik tegenover dat reusachtige kruis stond, en omdat ik niet verder achteruit kon. Ik stond

dochter, al deze jaren heb Ik op jou gewacht om in Mijn zo beminde Kerk te zijn;²

Heer en Verlosser, U hebt inderdaad naar mij gezocht, mij gevonden en naar U en in Uw Kerk gebracht. Het heeft jaren geduurd ... U hebt jarenlang gewacht!!

Ik bleef voor Mijn Kruis staan, en iedereen die Mij kwam aanbidden heb Ik op Mijn beurt gezegend;

(Het Heilig Kruis werd in het midden van de kerk geplaatst, en iedereen kwam er om beurten naar toe en kuste Het.)

17 april 1987

(Op het eind van de Heilige Mis, op Goede Vrijdag, deelde de priester bloemen uit die het graf van Jezus bedekten. Hij gaf boeketjes aan de mensen. Ik ontving precies drie bloemen in mijn hand; ik vatte dit op als een teken van God om mij te herinneren aan het probleem dat ik had om de Heilige Drie-eenheid te begrijpen.

Er gingen twee dagen voorbij zonder dat ik schreef, iets wat ik verschrikkelijk miste, want als ik mediterend schrijf, voel ik mij intens met God verbonden.)

Mijn God, het heeft lang geduurd!

hoelang;

Twee dagen!

tegenover het grote Kruis en omdat achter mij de mensen kaarsen hadden ontstoken, kon ik mij niet bewegen.

² Ik was niet meer in die Kerk geweest sinds de doop van mijn oudste zoon, ik denk zo'n vijftien jaar geleden.

twee dagen, Vassula? en Ik die jarenlang op jou heb gewacht, wat moet Ik daarvan zeggen?

Ik ben sprakeloos, Jezus; het spijt mij dat ik U heb verwond. Vergeef mij.

kom, Ik vergeef je; alles wat Ik van Mijn beminde zielen verlang is dat zij Mij toestaan hun hart voor slechts enkele minuten in beslag te nemen om daarin Mijn overvloedige Liefde te kunnen uitstorten;

(Jezus zei dit met zoveel tederheid en liefde. Telkens wanneer God bij mij komt om mij een belangrijke boodschap te geven, vallen de duivel of zijn volgelingen mij aan. Ik voel hem niet lichamelijk, maar het enige dat hem is toegestaan te doen in deze begeleiding is zichzelf te manifesteren door te schrijven, en mij zodoende te beledigen en te vervloeken.¹ Sinds God mij heeft geleerd het verschil te onderkennen en zijn woorden te herkennen, kan ik hem meestal beletten zijn woorden af te maken, iets wat hem woedend maakt. Als het aan mijn aandacht ontsnapt, blokkeert God mijn hand en kan ik niet schrijven. Dit blaadje is van mijn notitieboek. Deze aanvallen zijn altijd sterker zodra Gods belangrijke boodschap moet worden opgeschreven. Ik herken nu het patroon en geef het niet op, ofschoon ik mij soms hopeloos voel.)

23 april 1987

(Soms vraag ik mij af wat vrijheid is. Voordat God mij riep was ik ook vrij. Mijn familielevens was harmonieus zonder echte verantwoordelijkheid, geen zorgen, zoals deze boodschap die veel indruk op mij maakt en als lood op mij drukt, maar toen

¹ Het is eigenlijk een goed teken, want hij toont dat hij bestaat, en dat deze openbaring hem op zijn minst ergert.

was God verre van mij. Plotseling greep God mij ...

In het begin was ik er niet blij mee omdat ik geen liefde voor Hem voelde, maar in korte tijd (drie maanden), nadat Hij tot mij had gesproken, leerde Hij mij Hem te beminnen. Nu, na acht maanden, is de hele boodschap bijna voltooid.¹ Ze drukt op mij en ik kijk uit naar een mogelijkheid om mij van haar te ontdoen. Het is zo erg zwaar! Wat is vrijheid? De last is ondraaglijk!)

Ik, de Heer, zal je laten weten wat vrijheid is, schrijf;

vrijheid is als je ziel zichzelf losmaakt van aardse zorgen en Mij tegemoet vliegt, naar Mij; Ik, God, ben je komen bevrijden; je bent nu vrij; toen je aan deze wereld gehecht was, Vassula, was je een gevangene van al haar verleidingen, maar nu is je ziel bevrijd, als een duif; je was gekooïd, beminde; gekooïd; laat je ziel vrijuit vliegen, laat haar deze vrijheid voelen die Ik heb gegeven aan al Mijn zielen, maar hoe velen van hen weigeren deze genade die Ik hun heb aangeboden;

laat jezelf niet opnieuw vangen; binden en opsluiten, Ik heb je bevrijd; terwijl Ik passeerde zag Ik je in je kooi langzaam wegwijnen en sterven; Vassula, hoe zou Mijn Hart dat kunnen aanzien zonder je te bevrijden? Ik ben je kooi komen openbreken, maar jij was niet in staat je vleugels te gebruiken, zozeer was je gewond, dus heb Ik je naar Mijn woonplaats gebracht, heb Ik je liefdevol genezen en je weer laten vliegen, en nu verheugt Mijn Hart zich zozeer als Ik zie hoe Mijn kleine duif vrij vliegt en is waar ze vanaf het begin had moeten zijn;¹

Ik, de Heer, heb je bevrijd, Ik heb je vernieuwd; Ik heb je bevrijd uit je ellende; Mijn ogen laten je nooit los; Ik waak over Mijn duif die vrij vliegt wetend dat je altijd naar Mij zult terugkeren, want je herkent je Redder en Meester; je ziel heeft Mijn warmte nodig en je weet dat je woonplaats nu in het midden van Mijn Hart is waar Ik altijd wilde dat je was; je behoort Mij nu toe en Ik ben je Meester die je bemint;

(De gedachte om naar Zwitserland te gaan kwam bij me op. Ik ben bang dat ik daar zou kunnen veranderen ...)

Vassula, Ik zal niet toestaan dat je jezelf opnieuw besmeurt; wees niet bang, Ik zal altijd bij je zijn en je reinigen; Ik heb er Mijn redenen voor dat je daar bent;

(Ik probeerde te bedenken wat Gods motieven zouden zijn. Toen vroeg ik het.)

Ik wil dat Mijn zaden in Europa worden gezaaid; wees Mijn zaaier, Vassula; leef, Vassula, te midden van mensen die Mij verwonden; laat je ogen alles zien, en zie wat er van Mijn Schepping is geworden; laat je hart voelen hoe weinig Ik in hun ogen tel; laat je oren horen hoe ze Mij ontheiligen en verwonden; zal je ziel dan niet in opstand komen? zul je het niet uitschreeuwen omwille van Mij als je zult zien en begrijpen hoe Mijn volk Mij heeft vergeten?

Vassula, je ziel zal worden blootgesteld aan slechtheid, aan onverschilligheid, aan de diepten van de ongerechtigheden en aan de afschuwelijke diepten van de zonden van de wereld; als een duif boven hen vliëgend zul je de wereld gadeslaan, en met droefheid alle daden zien;

je zult Mijn offer zijn, je zult Mijn doelwit zijn; als jagers achter hun prooi

¹ Dacht ik...

¹ Jezus zei dit, van intens geluk vervuld, diep ademend.

zullen ze je opjagen en hun wapens opnemen om je te achtervolgen; ze zullen een hoge prijs uitloven voor ieder die je ook maar zou kunnen vernietigen;

Heer! wat zal er met mij gebeuren?

dat zal Ik je zeggen, dochter; niets zal tevergeefs zijn; schaduwen op aarde vervagen en verdwijnen; klei zal altijd wegspoelen bij de eerste regendruppels, maar jouw ziel zal nooit sterven; Ik, de Heer, herinner je eraan wat je antwoord was op Mijn vraag, Ik heb je eens gevraagd: "wiens huis is belangrijker, jouw huis of Mijn Huis?" je hebt juist geantwoord dat Mijn Huis belangrijker is;

Dat zei ik, ja.

Ik zal je altijd in Mijn Hart bewaren; Ik bemin je,

Ik bemin U ook.

laten we gaan, vergeet Mijn Aanwezigheid niet!

26 april 1987

laat Mij je vertellen, beminde, dat Ik Mijn plannen heb gemaakt voordat jij geboren werd; we zullen altijd samen werken; wil je dat?

Dat wil ik, als U mij in mijn onvermogen aanvaardt, mijn God.

Ik bemin je Vassula, Ik zal je helpen; begin van de vorige week werd je geteisterd en aangevallen door het kwade; niettemin heb Ik elk woord dat Ik wilde met je geschreven; Ik heb over je gewaakt;

Was dat toen de duivel mij vervloekte?

ja, terwijl hij jou infaam vervloekte, heb Ik je gezegend; Ik heb je beschermd;

(Later:)

laat Mij je zeggen, Vassula, dat hoe minder jij bent des te meer Ik zal zijn; sta Mij toe in jou te handelen en Mijn wil in jou te doen; wees niets; voel je niets en laat Mij alles zijn opdat Mijn Woord de uiteinden van de wereld bereikt en Mijn Werken van Vrede en Liefde elk hart verlokken;

sta Mij toe je aan je ellende te herinneren, zodat deze herinnering je ervoor zal behoeden trots te worden door alle genaden die Ik je heb gegeven; wees Mijn zuiver altaar ... visser van mensen, werp Mijn Net van Vrede en Liefde uit over de hele wereld, haal het in en laat Mij Me verheugen over zijn vangst! toen Ik in het vlees op aarde was leerde Ik een kleine groep mannen vissers van mensen te worden; Ik liet hen in de wereld achter om Mijn Woord bekend te maken over de hele mensheid; Ik, de Heer Jezus, zal je leren en laten zien hoe dat werk werd gedaan;

(Wat kan ik zeggen? Hoe zou ik iets kunnen doen, laat staan een dergelijke zending; ik voel dat de boodschap dagelijks zwaarder wordt. Ik wil God behagen, maar met welke middelen? Ik kan alleen een hoge Alp voor mij zien, en de openbaring die zwaar op mij drukt.

Ik draag Mijn Kruis samen met jou; ja, Het is inderdaad zwaar, maar word het niet moe; Ik, de Heer, help je; blijf dicht bij Mij, Ik zal je niet in de steek laten;

Maar toch, het is zoveel.

(Jezus moedigt mij aan om door te gaan.)

Vassula, heb Ik je tot nu toe niet geholpen? waarom zou Ik je dan verlaten; steun helemaal op Mij; vertrouw Mij; wat Ik ben begonnen en gezegend heb, zal Ik voltooiën;

27 april 1987

Vassula, Ik ben de Heer die voor je staat;

(Jezus was daar glimlachend en Hij liet mij Zijn verschijning voelen. Hij hield met Zijn beide Handen Zijn mantel vast, deed hem open en toonde mij Zijn Hart. Zijn Borst straalde licht uit.)

ga Mijn Hart binnen; dring erin door en laat Het je onderdompelen; laat Mijn Hart jouw hart verrukken, het ontvlammen, en het in lichterlaaie achterlaten, Mijn Vrede en Liefde uitstralend; kom, laten we samen zijn; sta Mij toe je Heilige Metgezel te zijn; ben je ertoe bereid, dochter?

(Ik voel mij niet in staat Hem te naderen. Wie ben ik om Hem te naderen? Ik besepte hoe onwaardig ik ben. Hoe zou men zich zelfs kunnen veroorloven met God te durven spreken, wij, die een stel ondankbare zondaars zijn, laat staan Hem om gunsten te vragen en nog minder om een 'praatje' met Hem te houden! Wij zijn zo waardeloos en onwaardig dat ik er misselijk van word. Ik zou een pleister op mijn mond willen plakken. En in Zijn aanwezigheid, waar ik in de geest was, hang ik een sluier tussen Hem en mij, uit respect voor Zijn aanwezigheid.)

dochter, wat heb je gedaan?¹ waarom dochter, waarom?

Uit eerbied, Heer.

Ik wil dat je eet;

(Ik zag Brood in Zijn hand.)

neem Mijn Brood, kleintje, je zult die sluier moeten wegnemen om Mijn Brood aan te nemen, kom;

Ik zal de scheiding wegnemen ... hier, neem Mijn Brood, kom dichterbij;

(Ik deed het, ik nam Zijn Brood aan uit Zijn hand.)

beseft je hoe blij Ik ben jou te voeden?

Jezus was vol Liefde, en gelukkig.

kun je Mijn geluk voelen, Vassula? onthul je zwakheden en je ellende opdat Ik ze kan vernietigen in Mijn Sterkte en in Mijn Barmhartigheid; kleine duif, vlieg vrij maar keer altijd naar Mij terug en neem Mijn Brood, Ik bemin je;

Ik bemin U ook, Heer.

(Hierna, de hele dag, voelde ik Zijn liefde op mij, hoe kan ik dat noemen? 'Een toestand van Extase?' In die toestand voelde ik Zijn Aanwezigheid nog meer dan normaal.)

(Later:)

je hebt Mijn Heiligdom gezien waar we zijn binnengegaan en Ik heb je ogen laten zien hoe Mijn Heilig Heiligdom wordt bewaakt door Mijn Serafijnen; vandaag zal Ik je laten zien wat Ik binnen in Mijn Heilig Heiligdom heb; kun je deze sterke Straal zien die op Mijn Heilige Geschriften schijnt?

Ja, Heer!

¹ Jezus leek geschokt.

zij zijn Mijn Heiligste Geschriften, geschreven voordat Ik jou schiep; Mijn Heilig Boek bevat de geheimen en sleutels tot Mijn Hemelen en heel Mijn Schepping; bij Mijn Heilig Boek heb Ik twee aartsengelen geplaatst die hartstochtelijk waken over Mijn Heilige Geschriften; kom, Ik zal je meer van Mijn Heerlijkheid laten zien, kleintje;

(God nam mij mee naar een plaats waar ik mij niet op mijn gemak voelde.)

zie je die berg van vuur?

(Hij zag er mooi maar bedreigend uit.)

uit zijn zijde stromen twee rivieren, ze bestaan geheel uit vuur;

(Het zag eruit als vloeiend lava, maar helderder rood)

Ik de Heer zal op de dag van Mijn Oordeel de slechte zielen van de goede zielen scheiden; dan zullen alle volgelingen van Satan in deze twee rivieren van vuur worden geworpen en zo gestraft worden voor de ogen van de rechtvaardigen; Vassula, Ik zal je ogen meer van Mijn Hemelen laten zien, want er zijn er nog verscheidene meer achter Mijn Heiligdom; schepsel, Mijn Wil zal geschieden, want Ik ben God, Jahweh Sabaoth, laat Mij vrij om in je te handelen; we zullen met liefde samenwerken, totdat Ik Mijn Werken tot stand zal brengen, en als Ik dat doe, zal Ik weer komen met Mijn Heilig Boek en je er een passage in laten lezen die jij zult schrijven, om zo Mijn Boodschap van Vrede en Liefde te bezegelen;

(Om middernacht werd ik gewekt door Jezus' luide kreet vanaf het Kruis. Het was

een kreet van angst, lijden, pijn, droefheid en bitterheid. Het klonk als een erg sterk aanhoudend gekreun.)

29 april 1987

(De volgende ochtend.)

Ik ben de Heer Jezus; je hebt Mijn kreet gehoord, dat was Ik; Het heeft je wakker¹ gemaakt, Ik schreeuwde het uit vanaf Mijn Kruis, Het was Mijn laatste luide kreet toen Ik hier op aarde was in het vlees, een kreet vol lijden, pijn en bitterheid die weerklonk uit de diepten van Mijn Ziel, en die de hoogten van de Hemelen doorboorde; hij schokte de fundamente van de aarde en verscheurde de harten van hen die Mij lief hadden zoals hij ook het voorhangsel van de Tempel scheurde; hij wekte Mijn toegewijde volgelingen op evenals hij de doden uit hun graven liet opstaan, en de aarde die hen bedekte omverwierp, zoals hij ook het Kwade omverwierp;

enorme donder schokte zelfs de Hemelen hierboven en alle engelen wierpen zich sidderend ter aarde en aanbaden Mij in absolute stilte; Mijn Moeder, die naast Mij stond, viel, bij het horen van Mijn kreet, op haar knieën en bedekte haar gelaat, wenend, en zij droeg die laatste kreet met zich mee tot op de dag van haar inslapen; Zij leed ...

Ik ben verbitterd; nog steeds lijd Ik door de vele ongerechtigheden van de wereld; slechtheid, wetteloosheid en egoïsme; Mijn Kreet wordt elke dag luider; Ik was alleen gelaten op Mijn Kruis, alleen om de zonden van de wereld op Mijn schouders te dragen, alleen om te lijden, alleen om te sterven, en vergoot Mijn Bloed dat de gehele

¹ Het heeft je wakker gemaakt, is dat symbolisch?

aarde bedekte en jullie verlost, Mijn geliefden;

diezelfde Kreet weerklinkt nu op aarde als een echo van die uit het verleden, leef Ik in de schaduwen van het verleden? was Mijn Offer tevergeefs? hoe is het dan mogelijk dat jullie Mijn Kreet vanaf het Kruis niet horen? waarom sluiten jullie je oren en verjagen jullie Hem?

Heer, voor wie is deze Boodschap?

voor allen die oren hebben om Mijn Kreet te horen;

(Ik voelde mij erg ontroerd, wetend hoeveel Hij helemaal alleen leed en nog lijdt.)

Mijn God, ik aanvaard te zijn zoals U wilt dat ik ben in Uw boodschap van 23 april, Uw offer, Uw doelwit; laat mij Uw Kruis voor U dragen en laat mij U rust geven; laat mij U troosten. Ik ben niet alleen, zoals ik eerder zei, ik ben met U!¹

Ik bemin je, kleine duif, Ik heb je verwend met al Mijn genaden; sta Mij toe je te gebruiken voor Mijn eigen belangen en Mijn eigen glorie; houd niets voor jezelf en let alleen op Mijn belangen; verheerlijk Mij, werk voor Mij, voeg aan jouw lijden Mijn lijden toe;

Ik zou willen dat de hele wereld Uw Naam zou prijzen en dat haar stem U bereikte.

eenheid zal Mijn Kerk versterken; Eenheid zal Mij verheerlijken; Vassula, bemin Mij;

Leer mij U te beminnen zoals U dat wilt, Heer.

dat zal Ik, Ik zal je niet verlaten; word het niet moe Mijn Kruis te dragen; Ik ben dicht bij je, Ik deel Het met je, beminde;

(In Parijs, met Pasen:

Toen de Archimandriet, terwijl hij naar de Boodschap keek, tegen mij zei: "Het is een wonder", dacht ik ook: hoe wonderlijk, hoe mooi is het dat God ons een Boodschap geeft, maar anderzijds, wat verschrikkelijk, verschrikkelijk want het laat ons een bedroefde God zien, een lijdende God; God geeft een boodschap in doodsangst, ongelukkig en door velen verlaten. Het is een droevige Boodschap.)

Leer ik eigenlijk wel iets, Jezus? Niet dat ik dat vraag om mijzelf gerust te stellen, maar om tenminste te weten waar ik sta. Ik bedoel of ik wel enige vooruitgang maak!

Vassula, Ik, Jezus, sta vóór je en je groeit inderdaad; Ik heb je uit de dood doen opstaan en je gevoed; je eet Mijn Brood; Mijn Licht schijnt op je, Ik ben je Leraar en jij leert van de Wijsheid;

Jezus, U hebt mij er dikwijls aan herinnerd klein en niets te blijven, vertelt U mij nu dat ik groei?

ja, je moet groeien in geest, in liefde, in nederigheid, in bescheidenheid, in trouw, laat alle deugden in je groeien; je moet niettemin niets worden in ijdelheid, in slechtheid en in alle in Mijn Ogen weerzinwekkende en verfoeilijke praktijken; Ik wil dat je volmaakt wordt;

30 april 1987

Jezus, vandaag wil ik U vragen of U een speciale boodschap wilt geven voor iemand die stervend is.

¹ Ik neem terug wat ik op 7 april heb gezegd. Ik neem het terug.

stervend?¹ ze sterft niet, haar ziel zal worden bevrijd, zij zal worden bevrijd en zal leven! ze zal bij Mij komen; haar ziel zal vrij zijn;

schrijf en zeg haar hoe Ik elke ziel zoek; hoe Ik hongerige zielen voed; hoe Mijn Brood eeuwig leven geeft; hoe Ik de zieken genees; laat haar weten dat Ik het Levenselixer ben en de Verrijzenis;

(Jezus gaf mij een boodschap voor deze persoon op een apart briefje.)

1 mei 1987

Ik, God, zal je voldoende kracht geven om je in staat te stellen Mijn Werken te volbrengen; verloochen Mij nooit; zoek niet je eigen belangen, maar de Mijne; laat Mij vrij je te gebruiken en door jou op aarde neer te dalen en Mijn Woord bekend te maken, totdat Ik kom om je te bevrijden;

Vassula, Ik zal je einde voorspellen; al Mijn gekozen zielen hebben nooit dit uur gevreesd; Ik zal je nog vijf van Mijn mysteries onthullen, kom nu, en kus Mijn vijf Wonden;

(Ik deed het. Eerst Zijn Handen, dan Zijn Voeten en toen Zijn Zijde.) Niettemin begrijp ik nog niet wat Jezus bedoelt met vijf mysteries overeenstemmend met Zijn vijf wonden. Maar ik weet dat als de tijd rijp is, Hij het mij zal laten weten. Dus heb ik geleerd niet te vragen.)

Vassula, Ik zal je Mijn geheimen vertellen als je een beetje meer groeit;² smee om Mijn gunsten en Ik zal ze verlenen,

¹ Jezus leek een beetje verbaasd over mijn woorden.

² In de loop van de jaren heb ik geleerd om door de kracht van de Heilige Geest binnen te dringen in Zijn vijf Wonden. Dit waren de vijf mysteries.

*Mijn God en Vader
ik wil U één ding vragen
dat een paar gedeelten bevat;
en dat alleen voor
Uw belangen en heerlijkheid is:
Moge Uw Boodschap
de uiteinden van de wereld bereiken
en vele harten naar U trekken;
moge Uw Wil geschieden
en Uw Heilige Naam verheerlijkt worden.
Moge het Kwaad zijn grip verliezen
en voor altijd worden vernietigd.
Dit is wat ik nu wens,
en telkens wanneer U mijn stem zult horen
voor een verzoek, zal het voor
niets anders zijn dan voor Uw Glorie.
Elke door mij gevraagde gunst
zal zijn voor Uw Glorie.
Elke roep om hulp van mij
zal zijn voor Uw belangen
en niets voor mijzelf.
Alle kracht die ik vraag
zal zijn voor Uw belangen,
Almachtige God.*

kleintje, plaats je voeten in Mijn voetsporen en volg Mij;

Ik ben het, Jezus,

Jezus?

Ik Ben; beminde, noem Mij ook Echtgenoot en Vader; Ik bemin je; kom laten we werken;³ bemin Mij vurig en geef genoegdoening voor anderen die Mij verwonden;

Mijn God, ik dacht eraan hoe ik als een duif zou kunnen zijn die boven de 'slechte wereld' vliegt, terwijl ikzelf slecht en zondig ben en in dezelfde situatie verkeer als heel de rest. Ik zal niet in staat zijn "alles te zien" en "alles te horen" zoals U zei, want ik

³ Jezus zei dit alles met zoveel gratie en sereniteit zoals alleen God kan spreken.

ben niet beter dan degenen die U verwonden ...

Vassula, wees in Mij; tracht zuiverheid te verkrijgen; put uit Mijn Zuiverheid die Ik aanbied; put, nip van Mij, neem Mij in je op; Ik ben Oneindige Rijkdom en elke ziel kan uit Mij putten;

Door het ontvangen van zoveel genaden zou ik ijdel kunnen worden en zou het kwade mij gemakkelijk kunnen bekoren!

Ik zal je altijd aan je ellende herinneren en aan de schaduwen van je verleden; Ik zal je eraan herinneren hoe je Mij verloochend hebt en Mijn grote Liefde hebt afgewezen toen Ik bij je kwam, en hoe Ik je dood aantrof, liggend tussen de doden in duisternis, en hoe Ik je uit Barmhartigheid en Liefde heb doen herleven en aan Mijn borst heb gedrukt; kom, laten we bidden, zeg:

“Mijn Vader,
leid mij overal heen waar
U maar wilt dat ik heenga,
sta mij toe te leven in Uw Licht
en verwarm mijn hart,
opdat het mag gloeien
en warmte mag geven
aan hen die naar mij toekomen;

“gezegend zij Uw Naam,
omdat U mij al deze genaden
hebt geschonken
ondanks mijn nietigheid;

“gezegend zij Uw Naam,
voor het Goede
dat U aan mij hebt gedaan
en voor de Barmhartigheid
die U mij hebt betoond,
door mij te verheffen
tot dicht bij Uw Hart,
amen;”

laat ons herhalen;

onthoud dat alle genaden die Ik je geef voor Mijn eigen belangen zijn; houd niets voor jezelf; verheerlijk Mij door in Mijn geluk te delen;

Ik verlang dat ik in staat zal zijn U te verheerlijken en dat de wereld Uw Naam mag prijzen en hun gebeden U mogen bereiken als wierook, dat hun lofprijzingen weerklinken in de Hemel als een galm aan Uw deur.

Liefde zal het kwaad overwinnen;

bemin Mij met heel je ziel en heel je verstand, laat Mij alles zijn; Ik, de Heer, zal tot het einde voor je zorgen;

Neem mij dan, ook al ben ik niets, en doe met mij wat U wilt. Ik ben de Uwe.

kom, laat Mij Me verheugen door telkens deze woorden van totale overgave te horen; Ik bemin je, dochter;

Ik bemin U, Vader.

2 mei 1987

Ik ben Jezus,

Jezus, ik voel dat U op het punt staat mij een belangrijke boodschap te geven; overeenkomstig het patroon valt de duivel mij aan om mij de moed tot schrijven te ontnemen.

Ik heb een boodschap voor hen die Mij beminnen¹ en hun zielen voor Mij offeren; Ik wil hen bemoedigen door hen Kracht te geven;

¹ Alle priesters, religieuzen, zusters en broeders, al diegenen die Hem echt beminnen.

Ik, het Woord, wil Mijn woorden verkondigen door dit zwakke instrument; Ik zal op aarde neerdalen door deze Boodschap en Mijn Licht over jullie allen laten schijnen;

Ik zegen jullie, beminden van Mijn Ziel; Ik bemin jullie! Ik heb in Mij, in de diepten van Mijn diepste Ziel, een Levende en Onuitputtelijke Vlam; Ik ben Zuiverheid en Toewijding en een afgrond van Weelde; Mijn beminden, kom en put uit Mij en verzadig jullie hart, kom en nip van Mij; kom en dring binnen in Mijn open Wonden; kom en dompel jullie ziel onder in Mijn Bloed! drink uit Mijn Levende Fontein, zodat jullie in staat zullen zijn over te stromen en deze troosteloze wildernis te bevloeien en Mijn lammeren te genezen;

put uit deze Levende Vlam en laat haar jullie hart verteren! Ik bemin jullie in een mate die jullie verstand nooit kan vatten; kom; word het niet moe Mijn Heilig Kruis te dragen, want Ik ben met jullie en draag Het met jullie; volg Mij en blijf dicht bij Mij, plaats jullie voeten in Mijn voetsporen en word het strijden en lijden niet moe; verheerlijk Mij en laat jullie stemmen ten Hemel stijgen als zoete wierookgeur;

prijs Mij; laat Mij Me verheugen, laat Mij vreugde vinden in jullie; laat Mij genieten van jullie liefde voor Mij; vul jullie hart met deze Oneindige Liefde en laat Haar uitstromen over Mijn lammeren en hen genezen;

laat elk levend schepsel op aarde Mijn warmte voelen; laat elk koud en versteend hart smelten en oplossen in Mijn Zuiverheid, door in Mijn Lichaam op te gaan en één te worden met Mij! laat elke schaduw van het verleden weer tot leven komen in een levende ziel, vol Rechtschapenheid, Vrede en Liefde; maak van Mijn Schepping een Eden!

verenig je! verenig je en wees één, want Ik, God, ben Eén; eenheid brengt kracht, verenig je; wees Mijn toegewijde zaaiers, die Mijn zaden van Vrede en Liefde uitzaaien;

Ik heb graankorrels geschapen die een hemel op aarde zullen voortbrengen, want Mijn Koninkrijk op aarde zal zijn zoals in de Hemel; neem Mijn graankorrels die in Mijn Hart liggen, gezuiverd door Mijn Bloed, en strooi ze overal uit; Ik draag deze zaden, beminden, en Ik verlang dat jullie Mijn Hart binnengaan en ze daar halen, zoek naar eenheid;

Ik zal Mijn bloemen genezen, Ik zal ze doen geuren, Ik zal ze doen bloeien, Ik zal Mijn Tuin mooi maken; Ik zal jullie hart bevloeien, Ik zal jullie nieuw leven geven;

Schepping! Ik bemin je! Ik zal op je schijnen en Mijn warme stralen deze zware, donkere donderwolken laten oplossen, ze weg laten waaien, ze laten verspreiden; Mijn Licht zal er doorheen breken en alle duisternis en kwaad die zwaar op jullie lagen zullen verdwijnen, deze duisternis die jullie slechts zwakte, ellende en slechtheid heeft gebracht;

Mijn Warme Stralen zullen al Mijn bloemen doen herleven, en Ik zal vanuit de Hemel Mijn dauw van Rechtschapenheid, Heiligheid, Zuiverheid, Oprechtheid, Vrede en Liefde uitgieten; Ik ben jullie Toegewijde Herder met een waakzaam oog op jullie, onthoud dat Ik het Licht van deze wereld ben; Ik ben het Woord;

vrede zij met jullie allen; verheerlijk Mij; steun op Mij, strijd en word het niet moe Mijn Kruis te dragen en Mijn kinderen te genezen;

Mijn Vassula, word het schrijven nooit moe; Ik bemin je; Wijsheid zal je onderrichten;

Ik bemin U Heer. Moge Uw Wil geschieden.

5 mei 1987

(Als ik Gods liefde op mij (ons) voel, blijft mijn verstand bijna stilstaan! Als Hij mij doet opgaan in Zijn Lichaam, en Zijn Lichaam het mijne tenietdoet, dan voel ik me als lucht, alsof ik werkelijk geest ben zonder vlees! Is dit extase? Zelfs deze woorden kunnen niet volledig beschrijven wat de toestand is waarin Zijn Liefde mij kan brengen.

Zijn genade en goedheid zijn onmogelijk te beschrijven, er zijn geen woorden voor een dergelijke grootte en schittering als die van Zijn Heiligheid. En dan te weten hoe ik, voor Zijn komst, Hem afgewezen heb!

Vassula, kom bij Mij; Mijn vijf Wonden zijn open; Vassula, dring door in Mijn Wonden en voel Mijn pijn; kom, laat Mijn Bloed je heiligen in Mijn Wonden; verheerlijk Mij; Ik zal je leiden, dochter; Ik geef overvloedig, geef jij dus ook overvloedig; Ik, de Heer, zal met Mijn Heilig Boek terugkeren;

(Jezus had een klein boekje bij Zich.)

zie en lees wat Ik aanwijs; "verloofde, gezegende van Mijn Ziel, Mijn dochter; voed Mijn lammeren; strooi Mijn zaden uit, laat ze een rijke oogst opbrengen, oogst en geef Mijn Brood overvloedig; Ik ben het Brood van het Leven, voed Mijn schapen, Ik ben altijd met je tot het einde van de tijden;"¹

Mijn God, dank U voor Uw Leiding. Ik klink dor met deze armzalige woorden maar ik moet ze op papier zetten. Moge Uw Naam gezegend zijn voor altijd en eeuwig.

Ik houd van je; Ik zal je niet in de steek laten; we zullen samenwerken; word het schrijven niet moe; nu heb Ik Mijn Boodschap van Vrede en Liefde bezegeld, Ik zal je leiden, Vassula; kom bij Mij;

Ik zal U volgen, Heer. Ik bemin U.

laat Mij vrij om in je te handelen,

Heer, Uw wil geschiede.

Ik zal je met Wijsheid onderrichten;

(Later on:)

(Gisteren, na het einde van Gods' Boodschap, voelde ik God zozeer in mij en ik in Hem, dat ik voelde nooit meer van Hem te kunnen scheiden.)

Mijn gezellin, Ik bemin je; Vassula, geef Mij alles, geef Mij alles wat je hebt;

Ik heb U mijn liefde gegeven. Ik heb U mijzelf gegeven. Ik heb mijn gevoelens losgemaakt van de aarde. Ik heb mij overgegeven. Kan ik U nog iets meer geven?

dochter, Ik houd ervan te horen dat je jezelf overgeeft; laat Mij je Veroveraar zijn;

(Ik kon Jezus deze avond zo sterk voelen dat ik Zijn Gelaat duidelijk kon zien, wat de andere keren niet gemakkelijk was. Deze avond leek Hij zo intens, vurig en verlangend, als iemand die hartstochtelijk vastbesloten is een lauw iemand te overtuigen.)

wil je Mijn Wonden kussen?

¹ De inhoud van het boek onthulde mijn zending. Het Apostolaat.

(Ik deed het op een 'mystieke' wijze. Toen vroeg ik Jezus om op de stoel dicht bij mij te gaan zitten. Onmiddellijk voelde ik weer 'mystiek' dat Hij het deed. Hij keek naar mij en strekte Zijn Hand over de tafel uit en bereikte mij op mijn notitieboek. (Jezus grift deze indrukken in mijn geest.)

Mijn bloem, wijd jezelf geheel aan Mij toe, wil je naar Mij luisteren?

Ja, Jezus.

verloofde, gezegende van Mijn Ziel, Ik geef overvloedig, geef dus ook overvloedig; verenig je met Mij, wees één met Mij; kijk Mij in de Ogen;

(Ik deed het.)

Jezus, wat kan ik nog meer doen?

bemin Mij,

Maar ik bemin U, ik heb het dikwijls gezegd en U weet dat ik het meen. Mijn ziel verlangt naar U. U wilde dat ik mij zou onthechten en ik heb mij losgemaakt.

verlang Ik niet naar jou, Vassula?¹ lijd ook² Ik niet, als je God? beminde, leef in Mij en Ik in jou, jij in Mij en Ik in jou, ons;

pas je aan Mij aan, word één met Mij;

Maar U hebt ons verenigd, Jezus; dat hebt U gezegd!

dat heb Ik;

(Plotseling voelde ik mij lichamelijk uitgeput, dus vroeg ik toestemming om weg te gaan.)

¹ Hier begreep ik wat het wil zeggen dat "De ziel verlangt naar haar God, en dat God naar de ziel verlangt".

² Door het gescheiden zijn, omdat de ziel in het vlees verblijft.

Zullen we gaan, Jezus?

dochter, waarom?

Ik ben uitgeput, Jezus.

beminde, Ik wil dat je blijft, wil je blijven?

(Dat was de eerste keer dat Jezus aanhield).

Dan zal ik blijven ...

verscheurd wordt Mijn Hart als Ik alleen gelaten word,

Maar U bent bij mij, wij zijn samen ...

Ik ben nu bij je, maar je vergeet Mij dikwijls; laat Mij vrij, en laat Mijn Goddelijke Handen je vormen zoals Ik wil; Ik wil je vormen naar Mijn Beeld; laat Mij vrij om in je te werken; Ik ben Jezus, en Jezus betekent Redder, dochter; Ik bemin je met een jaloerse liefde; Ik wil je helemaal voor Mij; Ik wil dat je alles wat je doet voor Mij doet; Ik duld geen rivalen; Ik wil dat je Mij aanbidt en voor Mij leeft;

adem voor Mij, bemin voor Mij, eet voor Mij, glimlach voor Mij, offer jezelf voor Mij; alles wat je zult doen, doe dat voor Mij; Ik wil je eten, Ik wil je doen ontvlammen, zodat je alleen naar Mij verlangt; tooi Mij met je bloemblaadjes, Mijn bloem; kroon Mij met je liefde; verwijder Mijn doornenkroon en vervang hem door jouw zachte bloemblaadjes; laat Mij geuren met je parfum, bemin Mij en Mij alleen;

Ik heb uit Sublieme Liefde Mijn leven gegeven voor jou; zou jij niet hetzelfde doen voor Mij, je Echtgenoot? verloofde, verblijd je Echtgenoot, maak Mij

gelukkig! bind jezelf aan Mij met eeuwige banden; leef voor Mij en voor Mij alleen; wees Mijn Offer, wees Mijn Doelwit, wees Mijn Net; schepsel, bemin je Mij?

Hoe kan ik U niet beminnen, mijn God? Ik bemin U!

zeg het, zeg het vele malen; laat het Mij horen, Ik houd ervan het te horen; zeg het duizendmaal per dag, en elke ochtend na je rust in Mij, kijk Mij aan en zeg tegen Mij: "Mijn Heer, ik bemin U;"

*Jezus, ik bemin U; maar waarom wordt U streng?*¹

(Misschien doe ik niet genoeg)

kom, begrijp Mij niet verkeerd! het is liefdestaal, het is de Liefde die spreekt, het zijn de verlangens van de Liefde, het is de vlam van de Liefde, het is Liefdes jaloerse liefde; Ik kan geen rivalen dulden; steun op je Heilige Vader, Echtgenoot, Metgezel en God; kom, laat ons rusten in elkaar; bemin Mij ook, dochter, met een jaloerse liefde;²

6 mei 1987

(Mijn bericht aan God vóór Zijn Boodschap van 6 mei 1987-

Ik leer wat God bedoelt met volledig overgeven. Onthecht zijn. Alles verlaten en Hem volgen. Zijn Woorden zijn symbolisch; ze zijn niet letterlijk. Overgave, ik heb mij overgegeven door Hem als eerste te beminnen en boven al het andere en te voelen dat ik graag zou willen dat Hij mij gebruikt. Onthecht zijn, ja, zozeer dat ik

¹ Hier bedoelde ik, veeleisend. Jezus was uit vurige liefde veeleisend.

² Het woord rivaal betekent alles wat we BOVEN God stellen. We moeten God op de eerste plaats stellen.

aan mijn lichaam onthecht ben, wat betekent dat ik besef een ziel te hebben die ernaar verlangt zichzelf los te maken van het lichaam om bij Hem te zijn en Hem alleen te volgen.

- Lijden, ja, vanwege het niet met Hem zijn, vanwege het nog steeds op aarde zijn, vanwege het gevoel weduwe te zijn. Lijden, omdat ik weet dat ik het dagelijkse leven moet leiden, het stoffelijke leven. Het is inderdaad een last om telkens weer te worden geconfronteerd met techniek en wetenschap, met ongelovigen, met sceptici, met mensen die denken dat je achteruitgaat vanwege je leeftijd. Lijden, omdat je hun aanwijzingen moet volgen. Lijden, omdat je je gevoel moet verbergen, terwijl ik alleen maar voel dat ik me wil afsluiten van de wereld en alleen wil zijn, met God. Alleen Hij en ik en niemand anders en niets anders om me heen dat me kan afleiden.

Ik heb zelfs bij dit aan God gevraagd mij te helpen om mijn gevoelens op te schrijven, want het lukt me niet om mijzelf uit te drukken en Hij heeft dat gedaan door de juiste woorden in mijn oor te fluisteren. Hij wil dat ik onder de mensen kom; nog een kruis dat ik moet dragen. Mijn lichaam doet pijn.)

het Mijne ook; alles wat jij voelt voel Ik; dochter, zegen Mij;

Ik zegen U, mijn beminde God.

(Later, nog met het gevoel opgelost te zijn in God:)

Ik bemin je, zie je? liefde zal lijden, liefde bindt, liefde offert overvloedige trouw, liefde kent geen terughoudendheid in het offeren;

Vassula, de uren vliegen, je tijd is nabij; offer jezelf, groei in nederigheid, eet uit Mijn Hand; Mijn beminde, Ik zal je boeien losmaken en je ziel zal zeer spoedig naar Mij vliegen;

Ik bemin U, mijn God ...

7 mei 1987

Ik bemin je, Ik ben het, je Echtgenoot;
Mijn bloem, Ik zal je zuiveren; Ik zal doorgaan je te verzadigen, je met Mijn Licht te bezielen en je te voeden met Mijn Kracht; Vassula, Ik zal je eren door je Mijn doornenkroon te laten dragen;

Jezus, hoe kunt U mij vertrouwen?

Ik bemin je; door Mijn kroon te dragen zul je de bespotting begrijpen die Ik heb ondergaan, want weldra zul ook jij worden bespot; vergeet niet dat Ik evenveel zal lijden als jij, want Ik ben in jou en jij in Mij; Ik heb Mij met jou verenigd, wij zijn één; kom nu, geliefde, we zullen Mijn Werken voortzetten; Ik zal je tot het einde toe genoeg Kracht geven;

(Ik begreep later dat Jezus mij voorbereid heeft met deze boodschap. Ik zal worden bespot en uitgelachen. Maar Hij is tenminste bij mij; we zullen de bespotting samen delen.)

Jezus, weet U dat ik er zelfs niet in ben geslaagd honderdmaal te zeggen: "Ik bemin U", terwijl U mij hebt gevraagd het duizendmaal te zeggen!

Vassula, ach Vassula, weet je niet dat elke met liefde verrichte daad Mij zegt: "Ik bemin U"? je toont Mij je liefde ook op die manier;

alles wat je doet in je leven, doe je voor Mij;

kom; word mooier! bloei! straal! geur! tooi Mij met kransen van liefde, laat elk van je bloemblaadjes een doorn uit Mijn doornenkroon vervangen; hoe meer

bloemblaadjes, des te minder doornen die Mij steken; Ik bemin je; bemin Mij; leer anderen Mij te beminnen; toon hun Mijn oproep;

Met Uw hulp zal ik het hun tonen. Ik kan niet veel doen.

bemin Mij en heel Mijn Wonden, laat de voor Mij vergoten tranen een verzachtende balsem zijn voor Mijn Wonden; Vassula, kransen worden niet alleen gemaakt voor begrafenissen, ze worden ook gemaakt voor bruiden; sta Mij toe in augustus een lauwerkrans op je te leggen;

8 mei 1987

Jezus, vandaag heb ik thuis veel werk; maar twee woorden van U zullen mij gelukkig maken!

slechts twee? bemin Mij;

9 mei 1987

Terwijl ik naar een documentaire over het 'Wonder van Fatima' keek, dacht ik eraan hoe ondanks dat wonder veel mensen sceptisch zijn, het allerlei benamingen geven, zoals massahypnose enz. In oude tijden zou een dergelijk soort wonder geloofd zijn en in de Heilige Schrift zijn opgeschreven, maar tegenwoordig moeten er jaren voorbijgaan voordat er iets aanvaard wordt. Ik ben bang dat Uw boodschap niet zal worden aanvaard als komend van U omdat er geen fysiek bewijs of voorspelling in staat. Elke hoge autoriteit zal, ALS de boodschap zo ver komt, zelfs geen aandacht aan Uw oproep besteden, en ik weet dat Uw Beker van Gerechtigheid nu vol is! De wereld beledigt U zeer. Ze zullen niet luisteren.

is er een hogere autoriteit dan je God?

Nee, mijn God, geen, maar als ze niet luisteren? Sommigen van hen kunnen denken dat het propaganda is voor de Kerk, ik bedoel degenen die een hoge positie hebben maar anti-kerk zijn. Ze zouden kunnen denken dat dit alles verzinsels zijn! Bedacht door de Kerk!

Vassula, Ik ben de Allerhoogste en alle gezag zal van Mij komen;

En als ze niet geloven?

Ik zal niet opschrijven wat er zal gebeuren als ze niet willen luisteren door hun halsstarrigheid; ben je bang voor Mij, kleintje?

(God moet een angst door mij heen hebben voelen gaan. Op hetzelfde moment waarop Hij het woord 'gebeuren' schreef, voelde ik een pijnscheut van droefheid in het Hart van God.)

Ik ben bang voor Uw toorn!

Ik zal jullie zonden verdragen en vergeven, maar Ik zal jullie haat tegen Mij niet verdragen; Ik ben jullie Schepper en jullie adem komt van Mij; Ik houd heel Mijn Schepping in Mijn Hand.

Ik verafschuw heidendom;¹

Vassula laat Mij je leiden; kom, Mijn kind, rust in Mij;

(Later:)

jouw zucht, bruid, is voor Mij als een miljoen liefdeswoorden; ja, Ik praat over je zucht van vanochtend;

(Het is waar, vanochtend dacht ik juist met liefde aan Jezus. Ik wilde Hem zoveel zeggen maar kon zelfs niet de juiste woorden vinden. Ik zuchtte alleen; maar Hij scheen veel van mijn zucht te begrijpen.)

Vassula, bemin Mij blindelings en laat Mij je gebruiken zoals Ik wil; wees volstrekt niets, zodat Ik door jouw nietigheid alles kan zijn en zo Mijn Werken kan voltooien; jou te scheppen was voor Mij een vreugde;

Mijn God, ik ben bang U teleur te stellen door U ontrouw te worden. Ik weet niet eens of ik, om te beginnen, wel trouw ben geweest, dus wat zal ik zeggen over trouw blijven als ik niet weet of ik wel trouw ben geweest?

van alle eeuwigheid wist Ik dat je zwak en beklagenswaardig was, maar Ik bemin je; Ik heb Mijn maatregelen genomen zodat je Mij trouw zult blijven; dacht je dat Ik dit alles niet geweten heb? Ik wist alles, en dat is precies de reden waarom Ik jou heb gekozen; Ik heb je verteld dat je onuitsprekelijke zwakheid en ellende Mij aantrekken; kom, deze begeleiding zal Mijn eer herstellen, Ik verheug Mij bij de gedachte hoe zij jouw ongerechtigheden zal genezen;

Vassula, kroon Mij met tedere woorden!

Mijn woorden, Heer, welke mogelijke waarde hebben die in vergelijking met zo'n Majestueuze Aanwezigheid?

elk teder en liefdevol woord, zelfs wanneer dat van jou komt, wordt goddelijk in Mijn Aanwezigheid; het wordt groots in Mijn oren;

word nooit moe te schrijven, Mijn kleine instrument; alles wat je doet komt van Mij, Ik houd je vast met Mijn Kracht

¹ Atheïsme.

en Ik roep je wanneer Ik dat wens; Ik bemin je, bemin ook jij je Heer;

(Ik voelde weer dat Zijn Grootte mij volledig tenietdeed. Het was als het duiken in de diepste oceaan. Een wonderlijk gevoel van bezeten te willen zijn door God en daar blij om te zijn!)

10 mei 1987

Vassula, herinner jij je hoe Ik Mijn volk met manna heb gevoed? Ik heb het uit de Hemel gestrooid, het kwam uit Mijn voorraadschuren in de Hemel; weet je dat Ik het ben die de zeeën heeft gescheiden, zodat Mijn volk naar de Sinai kon oversteken?

Ja, Heer.

Ik ben Almachtig, kleintje; Ik ben Degene die deze begeleiding samenstelt om velen te voeden; Ik, Vassula, heb al deze tijd met jou gesproken! begrijp je?

Mijn God, en nog ben ik bang dat dit gebeurt vanuit mijn onderbewustzijn ...

laat Mij je onmiddellijk vertellen dat je al dit werk nooit alleen zou hebben gedaan! geloof je in wonderen?

Ja.

beschouw dit dan als een wonder; Ik bemin je;

Ik bemin U, Vader. Hoe zou ik het aan de mensen kunnen uitleggen als ze mij vragen hoe ik U zie. Ik voel Uw Aanwezigheid zeer sterk, en het is geen fantasie.

vertel hun dat je Mij ziet met de ogen van je ziel;

Soms, Jezus, denk ik dat ik mij verbeeld U te zien en wil ik mijn ogen afwenden van U (het visioen) om mijzelf ervan te overtuigen dat U het niet bent ...

door dat te doen beledig je Mij, Vassula;¹ Ik heb je deze genade gegeven, aanvaard Mijn gave, neem aan wat Ik je geef!

Heer, soms en vooral in Bangladesh met die hitte, voel ik mij uitgeput, ik zou willen dat ik meer kon doen. Soms zou ik willen dat ik als een amoebe was, opgesplitst in verschillende stukjes!

Ik geef je voldoende kracht om Mijn Werken te voltooiën; Lucas heeft eens gezegd: "Ik zal nooit uitgeput raken omdat ik voor de Heer werk, want de Heer Zelf is mijn kracht"; kleintje, Ik heb je geleid zoals een vader zijn kleine kind aan de hand naar school brengt; schat eens wat je met Mij hebt verkregen?

Ik heb inderdaad veel verkregen. Daar ik nooit praktiserend godsdienstig was, noch een bijbel in huis had sinds mijn schooljaren, en ofschoon ik niet naar de kerk ben geweest sinds de doop van mijn eerste zoon, vijftien jaar geleden, hebt U mij veel dingen geleerd. Niet dat ik mijzelf nu beschouw als een geleerde, maar U hebt mij tenminste geleerd wie U bent en hoeveel U van ons houdt en hoe we U moeten beminnen.

Ik heb je vruchten uit Mijn eigen tuin gegeven; Ik verlang je voorraadschuren te vullen met Mijn vruchten;

(Ik vroeg Hem iets dat ik niet wil opschrijven.)

Ik weet het, Vassula, laat het zijn zoals Ik het wil;

¹ Om evengoed intellectuele visioenen te hebben als ingebeelde visioenen.

(Ik kon het niet helpen dat ik breed moest glimlachen. Ik vond het zo fijn om op deze manier met Jezus te babbelen. Ik had het gevoel met een goede vriend te praten. Ik kon er niets aan doen dat ik moest glimlachen. Ik giechelde bijna, ik was gelukkig.)

Ik ben ook blij;

(Ja, Hij was blij; het was wonderlijk!)

Vassula, weet je hoezeer Ik Mij verheug en geniet van deze momenten, van deze ogenblikken waarin je tegen Mij praat als tegen een kameraad? Vassula, we hebben nog werk te doen, wees gezegend; Ik zal je een teken geven van Mijn Aanwezigheid, beminde;

Jezus, welk teken, ik bedoel waar?

in je huis; Ik zal je bewijzen dat Ik aanwezig ben;

Ik bemin U, Jezus. Ik zou willen dat ik U een plezier zou kunnen doen.

altaar! blijf uit Mij putten en laat Mijn Vlam in jou blijvend in lichterlaaie staan;

13 mei 1987

(Gisteren, 12 mei, in de avond, terwijl ik de overloop passeerde, stopte ik vanwege een intense wierookgeur. De geur steeg op tot de tweede etage. Ik was verrast. Ik ging mijn zoon vragen of hij een muskietenlamp had aangestoken, (ofschoon het daar helemaal niet naar rook, maar naar zuivere kerkwierook.) Hij zei nee, en ik schonk er verder geen aandacht aan en hield mij met andere dingen bezig. Een uur later wilde ik naar de studeerkamer gaan, waar ik gewoonlijk schrijf, om een pen te

halen, en terwijl ik de studeerkamer binnenging kwam mij weer deze intens heerlijke wierookgeur tegemoet en omgaf mij geheel! Ik verliet die speciale plaats om te zien of ik hem ook elders rook, nee, er was nergens enige geur te bespeuren, behalve weer waar ik hem de tweede maal had geroken, en weer omhulde de geur mij.)

O beminde, toen Ik je met Mijn geur omhulde, zegende Ik je tegelijkertijd;

O Jezus, was U dat?

ja, je hebt Mijn Aanwezigheid gevoeld; dit was Mijn teken,¹ de wierook komt van Mij;

Was ik er die avond maar zeker van geweest!

Ik zal je meer tekenen van Mijn Aanwezigheid geven, Mijn bloem; wees dus oplettend;

Jezus, mijn Liefde, mijn Adem, mijn Leven, mijn Vreugde, mijn Smachten, mijn Rust, mijn Heilige Metgezel, mijn Verlosser, mijn Zicht, mijn Alles, ik bemin U!

Vassula, bemin Mij vurig; ga geheel op in Mijn Lichaam; tooi Mij met tedere woorden, liefdevolle woorden; laat Mijn pijnen afnemen; verzacht Mijn Wonden door ze met liefdevolle woorden te doordrenken;

(Ik ontdekte vandaag bij het lezen van de Heilige Theresia dat geuren bestaan. Ze zegt dat als ze van de duivel komen, ze verschrikkelijk stinken. Opvallend genoeg was dit vandaag voor mij weer een bewijs om mij te laten zien dat de wierookgeur van Jezus kwam. Ik was erg gelukkig!)

¹ Jezus voorspelde mij de dag ervoor dat Hij me een teken van Zijn Aanwezigheid zou geven.

14 mei 1987

Vandaag, wat een vreugde; toen ik over het leven van Theresia van Avila las, die visioenen had, stuitte ik op een visioen van de hel dat zij beschrijft en ik was erg blij te ontdekken dat haar beschrijving overeenkwam met mijn beschrijving van de hel die God mij heeft gegeven; zij verklaart het als volgt: "donker en nauw begrensd; de grond leek vol water te staan dat er uitzag als smerige, vies stinkende modder" ... enz. ja, het geheel zag er uit als een grot, een laag plafond ... mijn beschrijving is van 7 maart 1987.

15 mei 1987

kom, geef je over; Ik houd ervan te horen hoe jij je over geeft want daardoor verblijd je Mijn Hart, kleintje! vraag Mij je te gebruiken ...

Vader, als ik van enig nut voor U ben, gebruik mij dan!

Ik bemin je; kom, wil je schrijven?

Ik zal schrijven als U dat wilt.

schrijf dan;

maak bekend dat Ik, Jahweh, je wilde verlichten; je enige toevlucht ben Ik; Mijn Hart is een afgrond van Vergeving en Barmhartigheid; kleintje, zoals Ik jou heb verlicht, zo zal Ik diegenen verlichten die naar Mij komen;
- Vassula kom,¹ wees dichterbij Mij, wil je Mij ontvangen ...

(zwijgen van mijn kant)

doe Mij geen verdriet;

(stilte)

wees bij Mij, zuiver jezelf; bemin Mij;

(stilte)

doe Mij geen verdriet, beminde ...

(stilte)

wil je Mij ontvangen?... vervul Mij met vreugde en wees bij Mij; bemin Mij, Ik bemin je; kom vaker bij Mij; ontvang Mij vaker; Ik heb je lief; wil je met Mij bidden?² verwond Mij niet,

(ik stemde in)

Beminde Vader,
zuiver mij
door het Bloed van Uw Zoon,
Vader, zuiver mij
door het Lichaam van Uw Zoon,
Beminde Vader
houd de boze geest verwijderd
die mij nu bekoort,
amen;

(Jezus schreef het op terwijl ik het uitsprak.

Plotseling besepte ik het; het was alsof ik na het gebed van Jezus ontwaakte. Ik besepte wat er gebeurde vanaf het begin van de boodschap van vandaag. Jezus riep mij op om de Heilige Communie te ontvangen, maar ik deed alsof ik het niet begreep. Ik wilde zelfs nee zeggen. Ik deed Hem pijn, en toch had ik geen zin om te antwoorden, ik liet het Hem duidelijk zeggen. Jezus snelde mij te hulp, ik voelde dat ik op het punt stond te vallen. Direct na Zijn gebed (Hij bad samen met mij) besepte ik dat er een boze geest aan mij trok. Ik had een vreemd gevoel toen ik de boze geest zijn greep op mij voelde verliezen bij de woorden: "Beminde Vader, houd de boze geest verwijderd die mij nu bekoort".

¹ Jezus sprak nu tot mij.

² Hier had ik de neiging te zeggen: 'O nee, niet weer!'

Jezus had zoveel druk op mijn hand uitgeoefend dat die zwaar aanvoelde, en tegelijkertijd voelde ik Zijn geweldige, buitengewoon machtige kracht mij ondersteunen als die van een zeer machtige reus. Het was alsof ik na het gebed ontwaakte.)

kom dicht bij Mij; heilig jezelf; Ik bemin je en Ik zal je ondersteunen als je valt; Ik wil je niet verloren zien gaan; een bloem moet begoten en bemest worden om haar schoonheid te bewaren; Ik ben je Toegewijde Bewaarder;

Ik bemin je;

Ik bemin U ook.

(Jezus had gezien hoe de boze geest aan mij rukte. Ik besepte het niet. Terwijl de boze geest aan mij trok, voelde ik mij als versuft. Jezus kwam mij snel te hulp. Pas toen de greep van de boze geest verslapte, besepte ik dat ik op het punt had gestaan te vallen! Ik kan niet geloven wat er gebeurde!)

16 mei 1987

(Gisteravond, toen ik terugkwam van een diner, ging ik de trap op en een sterke geur van wierook drong mijn neus weer binnen. Ik begreep het.)

Vassula, als je wierook ruikt ben Ik het, Jezus Christus, Ik wil dat je Mijn Tegenwoordigheid voelt; Vassula, Ik houd van je op het dwaze af en onmetelijk veel; helaas! deze Liefde waarvan Mijn Hart overstroomt, deze vurige Vlam van brandende Liefde, wordt zo weinig begrepen, zo weinigen komen eruit putten ... zo weinigen ...

Jezus, veel mensen weten niet hoe ze U moeten benaderen, daar ben ik zo zeker van.

ze kunnen bij Mij komen en met Mij praten; Ik hoor ze; Ik kan urenlang genieten van elke conversatie; het geeft Mij zoveel vreugde als ze Mij onder hun vrienden zouden tellen;

Gisteravond vertelde mij een man dat alle vrouwen verlangen Magdalena's te zijn.

lo, niet alle;

Zij die U beminnen vast wel;

Ik zou dat graag willen;

Jezus, ik denk dat we ons moeten haasten.

waarheen?

Naar beneden, om naar de oven te kijken.¹

kom dan, laten we gaan;

Jezus, voordat U bij mij kwam hoorde ik slechts over U als over een mythe, ik heb nooit beseft dat U ECHT bestaat. In mijn ogen was U zo ver weg. Een verhaal uit een boek!

Ik weet het, Vassula, Ik weet het, voor velen ben Ik nog altijd een mythe;

tref Mij in Getsemane de volgende keer als we elkaar ontmoeten; Ik wil je Mijn smarten onthullen, Mijn lijden en angsten van die nacht; kom, sta Mij toe in je te rusten, dochter;

(Volgende dag:)

kom, tref Mij waar Ik je gezegd heb;

O Getsemane! wat heb je anders te openbaren dan vrees, angst, verraad en verlatenheid! Getsemane je hebt mensen de moed ontnomen, je hebt in je stille

¹ Ik was de oven vergeten die aanstond.

lucht Mijn doodsstrijd voor alle eeuwigheid vastgehouden;

Getsemane, wat heb je te verklaren dat onverklaard was?

je hebt in de stilte getuigd van Heiligheid, van het verraad van je God, je hebt van Mij getuigd;

het uur was gekomen, de Schriften moesten worden vervuld;

dochter, Ik weet dat veel zielen in Mij geloven alsof Ik maar een mythe ben; ze geloven dat Ik alleen in het verleden heb bestaan; voor velen ben Ik slechts een voorbijgaande schaduw die nu door tijd en evolutie achterhaald is; zeer weinigen beseffen dat Ik op aarde heb bestaan in het vlees en nu onder jullie ben;

Ik Ben Alles dat was en zal zijn; Ik ken hun vrees, Ik ken hun angsten, Ik ken hun zwakheden, heb Ik niet in Getsemane getuigd van al die zwakheden?

dochter, toen Liefde in Getsemane bad, werden duizend duivels geschokt, sloegen angstige demonen op de vlucht; het uur was gekomen: Liefde verheerlijkte Liefde;

O Getsemane, getuige van de Verradene, getuige van de Verlatene, sta op, en getuig;

dochter, Judas heeft Mij verraden, maar hoeveel meer verraden Mij nog zoals Judas; Ik wist onmiddellijk dat zijn kus zich zou verspreiden onder velen en onder komende generaties; deze zelfde kus zal aan Mij worden gegeven telkens en telkens weer, waardoor Mijn smart wordt vernieuwd en Mijn Hart verscheurd;

Vassula, kom laat Mij getroost worden, laat Mij in jouw hart rusten;

(Volgende dag:)

Vassula, wil je schrijven?

Ja, Jezus, als dat Uw wens is.

bemin Mij, dochter, in Mijn kwellingen van Getsemane; Ik werd bedrogen door een van de Mijnen, een van Mijn beminden; en vandaag ontvang Ik nog steeds vernederingen die Mij herinneren aan de doodsangsten uit het verleden; Mijn Hart zwol en werd vervuld van bitterheid;

(Ik had problemen en het ontbrak mij plotseling aan vertrouwen om door te gaan.)

Jezus?

Ik ben;

kleintje, schrijf; het doodsweet brak Mij uit als dikke druppels bloed;

(Plotseling dacht ik aan die keer waarop ik bijna door de boze geest was verleid ... en ik voelde mij beschaamd.)

zwakheid trekt Mij aan, want Ik kan je Mijn Kracht geven, kom breng Mij je liefde, steun op Mij,

(Ik zocht steun bij Jezus.)

Ja!

(Jezus was blij.)

hier, eet van Mij, vul je hart uit Mijn Hart; bemin Mij, denk aan Mij, wees van Mij, helemaal van Mij; aanbid Mij en Mij alleen; Ik roep je om Mij te ontvangen, ja, in de kleine witte Hostie ... kom en drink Mij; word rein! Ik bemin je en Ik zal ervoor zorgen dat je Mij ontvangt, verloochen Mij nooit! verlang naar Mij en naar Mij alleen;

Ik zal bij het Tabernakel op je wachten; je zult Mij zien zoals Ik je heb geleerd, met de ogen van je ziel;

Jezus, het is mijn fout U in de rede te zijn gevallen. Wilt U verder gaan?

Ja; luister naar Mij, de aarde heeft deze druppels opgezogen maar vandaag heeft de grond, droger dan ooit, bevoeiing nodig, ze verlangt naar vrede en dorst naar liefde;

(Plotseling hield Jezus op.)

doe Mij geen verdriet, maar wil je weer met Mij bidden? bemin Mij Vassula; kom,

“O Vader,
 vervul wat vervuld moet worden;
 mogen Uw woorden de harten
 van Uw kinderen
 doordringen, zegenen en zuiveren;
 Vader, doe wat Uw Hart verlangt,
 en moge Uw Wil geschieden,
 amen;”

wil je doorgaan voor Mij te werken?

*Ik wil doorgaan voor God te werken als het Zijn Wil is.
 het is Mijn Wil;*

Dan zal ik doorgaan met werken, maar vergeet mijn onbekwaamheid niet!

steun helemaal op Mij, je Jezus; Ik weet hoe hulpeloos je bent; Ik wilde niet meer dan een kind dat helemaal van Mij afhankelijk zou zijn;

Jezus?

Ik ben;

Is Uw boodschap over Getsemane beëindigd?

nee; Ik zal doorgaan; Mijn kinderen moeten tot leven worden gewekt en getoond dat Ik onder hen verblijf; met Mijn Boodschap, die Ik heb gezegd, zullen ze Mij zien en voelen; velen zullen terugkeren bij Mij, Ik, die naar Mijn beminden verlang;

Jezus, hoe kan ik iets doen?

Vassula; zal een vader zijn kind niet helpen de straat over te steken als het zijn hulp nodig heeft? zo zal Ik je helpen tot het einde;

Ik weet niet of ik er goed aan doe Uw Boodschap te verspreiden, doe ik er verkeerd aan?

nee, je geeft Mijn Brood zoals Ik het aan jou gegeven heb; Mijn Brood moet gratis worden gegeven!

17 mei 1987

(Ik heb het gebed tot Sint Michaël gelezen.)

lees het volgende;

(Ik las het Memorare van Sint Bernardus (Heilige Maria), omdat ik mij ergens zorgen over maakte: toen mijn vrienden de boodschappen hadden gelezen en weer gingen nadenken over God, sommigen van hen zich tot God bekeerden en anderen gelukkig en vol hoop waren, spraken enkelen van hen in hun vreugde erover met een bevriende priester en kregen daar helaas de waarschuwing om niet te geloven dat het van God komt. Ik besepte dat ik in feite hetzelfde had ervaren van de vier priesters hier die de geschriften kenden; twee van hen bemoedigden mij en twee

andere ontmoedigden mij. Ik zou echter graag hebben gewild dat de priesters die mij en anderen hebben ontmoedigd, hun beslissing hadden genomen nadat zij de geschriften van A tot Z hadden gelezen, en als ze er dan nog zo over zouden denken mij verteld zouden hebben waarom en het hebben verklaard. Hoe kan men een mening geven zonder op de hoogte te zijn en er niet meer dan één keer met mij over te praten!)

vul je hart met de Vlam van God; Ik bemin je;

Beminde Moeder, ik ben bang dat de boodschap van God met voeten zal worden getreden door mensen die haar zelfs niet volgen of lezen!

vrees niet, kind,

Ik ben bedroefd!

Ik weet het, wil je, Vassula, de Werken van Jezus erkennen?

Ja, dat wil ik ...

Vassula, ik heb voor je gebeden, agapi mou,¹ wees geduldig; steun op Jezus;

(Ik bad tot Jezus.)

steun op Mij,

Ik ben bang dat Uw boodschap wordt afgewezen door hen die haar zelfs niet hebben gelezen.

vrees niet, bemin Mij; je ziel te zuiveren verheerlijkt Mij, kom, laten we gaan, denk eraan, ons, wij ... wees niet bedroefd;

(Jezus leidde mij gisteren naar de zondagsmis. Ik kan de Mis niet zo precies volgen als de anderen omdat mij de liederen en de procedure nooit geleerd zijn. Ik kom altijd een stap achter de anderen aan, maar ik weet dat Jezus daar is en tot mij spreekt. Het brood gaf mij troost.)

18 mei 1987

(’s Morgens, om half zeven ben ik ter Communie gegaan zoals Jezus mij had gevraagd. Terwijl ik de Heilige Communie ontving begon Jezus tot mij te spreken. Ik ontving het Brood en in mijn mond voelde het aan als een verscheurd stuk vlees² dat bij de geseling was afgerukt. Vreemd hoe anders ik het gisteren voelde, anders dan vandaag. Het leek of Jezus mij verschillende indrukken gaf.)

Jezus?

Ik ben;

bemin Mij, kom dicht bij Mij, Ik zal je verschillende indrukken geven telkens als je Mij ontvangt; Vassula, Ik ben bedroefd als je ver van Mij bent;

(Het is waar, soms, als "de golf" van twijfels mij overvalt, weiger ik met Hem te spreken of Hem te zien, en dan zeg ik tegen mijzelf dat Hij het niet is en vermijd ik Zijn gelaat, vermijd ik het met Hem te spreken en vermijd ik alles wat Hij mij heeft geleerd. Ik probeer mijzelf ervan te overtuigen dat mijn verbeelding mij parten speelt.)

je bedroeft Mij, beminde; je beledigt Mij als je Mij buitensluit en zover weg lijkt; begrijp dat de duivel achter dit alles zit; hij is wanhopig en wil je doen geloven

¹ Noot van de uitgever: 'Agapi mou' = mijn beminde in het Grieks.

² Jezus liet me zien dat we bij de Heilige Communie niet maar gewoon brood nemen, maar dat het inderdaad Christus' Lichaam is dat we ontvangen.

dat alle genaden die Ik je gegeven heb slechts inbeelding zijn; hij wil dat je al Mijn Hemelse lessen vergeet; hij wil je naar zich terughalen;

als je zover van Mij weg lijkt, ben Ik bang, heb Ik angst om je; als een herder een van zijn schapen uit de kudde ziet weglopen, zou hij dan rustig blijven zitten? een goede herder zou het achterna rennen, het optillen en terugbrengen;

als ik jou zie weglopen zal Ik niet wachten; Ik zal naar je toe rennen en je terughalen; Ik zal je dicht naar Mij toe trekken; kleintje, Ik zal je met Mijn mantel bedekken als je het koud hebt; Ik zal je voeden, je dicht naar Mijn Hart tillen als je bedroefd bent; wat zal Ik niet voor je doen;

Jezus?

Ik ben;

*Waarom al deze genaden voor mij?
Waarom?*

laat Mij vrij te geven aan wie Ik wil;

Maar ik wil niet verschillen van de anderen!

Vassula, je zult Mij krijgen; laat Mij jou gebruiken; heb Ik je niet gezegd dat Ik je zal bevrijden?

Ik begrijp het niet.

Ik wil veel zielen bevrijden van hun ketenen, ketenen van het kwaad; Ik gebruik jou als een instrument; begrijp Mijn Werken niet verkeerd; Mijn oproep is niet voor jou alleen; Mijn oproep van Vrede en Liefde is voor de hele mensheid!

Ja Heer, maar ik voel mij ongemakkelijk als vrienden hiervan weten. Ik bedoel dat ik het een pijnlijke situatie vind als sommigen van hen me aankijken en zeggen, "jij bent bevoorrecht." Ik voel mij afschuwelijk!

voel je afschuwelijk, dochter, door je uitverkiezing vanwege je armzaligheid; Ik heb je niet gekozen om je verdiensten; Ik heb je al eerder gezegd dat je geen verdiensten hebt en dat wat uit de mond van de Heer komt slechts de Waarheid is; kom dikwijls en toon Mij berouw; onthoud dat Ik jou niet meer begunstig dan de rest van Mijn kinderen;

Ik weet het, Jezus. Ik weet het, daarom voel ik mij in verlegenheid gebracht door deze genade dat ik U kan roepen wanneer ik wil.

Vassula, Vassula, Ik geef zelfs aan de meest miserabele; laat aan je vrienden zien hoe Mijn Hart een afgrond van Barmhartigheid en Vergeving is; laat hen zien hoe Ik zelfs de doden laat opstaan; laat hen zien hoezeer Ik zelfs diegenen bemin die Mij hebben verloochend;

Jezus?

Ik ben, beminde;

Ik weet niet wat ik moet zeggen.

zeg dat je Mij bemint;

Ik bemin U en U weet het.

Ik bemin je, dochter; ja, ondanks je ellende; vergeet niet met Mij te praten; Ik ben je Echtgenoot; deel met Mij, glimlach naar Mij als je Mij ziet;

Ja, Jezus. Ik voel dat mijn aanwezigheid alleen al U beledigt. Ik weet dat ik mijzelf herhaal. Hoe kunt U mij verdragen ...

Ik bemin je;

Ik bemin U ook.

voel Mij; kijk Mij in de ogen;¹ ja, denk eraan, dochter, dat Ik je Heilige Vader ben; laten we nu gaan;

19 mei 1987

Jezus?

Ik ben; Vassula, onthoud dat deze begeleiding van Mij is;

Weet U, Jezus, waar ik naar verlang?

Ik weet het dochter,

Soms verlang ik dat deze genade om U op deze wijze te ontmoeten en de genade die U mij hebt geschonken om U te zien met de ogen van mijn ziel, voor mij alleen zou kunnen zijn, U en ik, ik en U. Ik zou mij zo fantastisch gevoeld hebben, niets om mij zorgen over te maken en niemand om ons geheim aan te laten zien.

(ik zuchtte.)

dochter, Ik heb je gevraagd of je voor Mij wilde werken en je antwoord deed Mij genoegen; laat Mij je eraan herinneren dat je Mijn beminde ziel bent door wie Ik Mijzelf en Mijn verlangens zal openbaren, want dit is Mijn Wil;

Maar mijn God, zonder U te beledigen, Uw Woord kan zwaar zijn als het niet wordt verlicht. Wat kan ik doen?

beminde, zal Ik je niet helpen, Ik ben de Heer;

“broeders, lees Mijn Boodschap, vervul Mij met vreugde en herinner je Mijn Werken, geloof in Mijn Oneindige Rijkdom en Barmhartigheid!”

Vassula, volg Mij, Ik zal je leiden; kleintje, Ik zal je Mijn Kracht geven, laat nooit Mijn Hand los;

Mijn God ... wat wilt U van mij ...

Vassula, Ik wil liefde, liefde, liefde; Mijn Lichaam lijdt pijn door gebrek aan liefde, Mijn Lippen zijn gebarsten van dorst naar liefde; Ik wil je gebruiken, kleintje, als Mijn instrument voor Mijn begeleiding;

Mijn Heer, moge Uw wil geschieden, mogen Uw verlangens worden vervuld.

beminde, steun op Mij, luister naar Mijn Stem, voel je nooit alleen want Ik, God, ben bij je;

(Ik voelde mij een beetje getroost.)

Heer, zullen we de dag beginnen?

kom, Ik zal beginnen; steun helemaal op Mij; Ik leid je;

(Later:)

(Babette kwam binnen. Ze sprak met Jezus, we waren met ons drieën samen. Babette hoefde haar vraag niet hardop te stellen. Louter haar gedachte die haar door het hoofd ging werd direct met Zijn eigen handschrift beantwoord. Jezus stimuleert ons hiermee betreffende Zijn werkelijke Tegenwoordigheid en Hij roept ons met nadruk op meer vertrouwd met Hem te worden, ons Zijn Aanwezigheid te herinneren en Hem te beminnen.

Ik moet toegeven dat ik onder de indruk was van de wijze waarop Jezus Babette ontmoette ...)

¹ Ik keek naar Hem; Zijn Ogen waren ernstig maar VOL liefde ...

steun op Mij;

Jezus, mijn vriendin vroeg mij U te vragen waarom U niet weer bij ons komt, net als vroeger, in het vlees? Opdat de mensen veranderen.

ach Vassula ... Ik zal terugkeren; elke nieuwe dag brengt Mij dichterbij Mijn komst bij jullie, Vassula, weet je wat dat betekent?

Zeg het mij Heer.

Liefde zal weer terugkeren, Liefde zal weer onder jullie zijn, Liefde zal jullie weer Vrede brengen; Mijn Koninkrijk op aarde zal zijn als in de Hemel; liefde zal Liefde verheerlijken; Ik ben spoedig bij jullie, Mijn beminden; bid, want de tijd is nabij;

wil je, kleintje, nog steeds voor Mij werken?

Ik wil Uw naam te horen.

Ik ben Liefde;

Ja, ik zal in mijn onbekwaamheid werken voor Liefde, en helemaal van U afhankelijk zijn.

Ik weet dat je zonder Mij verloren bent, beminde; je bent Mijn bloem, die Mijn Licht nodig heeft;

Ik ben zo gelukkig!

O dochter, Ik bemin je op het dwaze af! steun helemaal op Mij; Ik zal je inzicht vergroten;

Mijn Heer! Vermeerdert U mijn gevoelens om U te voelen, te zien en te horen?

ja, je zult Mij voelen en in staat zijn Mij beter te zien;

Mijn God! Waarom al deze gunsten voor mij? Ik heb niets gedaan om ook maar iets te verdienen!

Ik weet het, maar Ik bemin je, vergeet echter niet wie je bent;

Help mij alstublieft daaraan te denken, Heer.

Ik zal je ervoor behoeden trots te worden door alle voorrechten die Ik je verleend heb, door je aan je armzaligheid te herinneren; Ik zal je eraan herinneren dat alle gunsten die je van Mij ontvangt voor Mijn eigen Glorie zijn; elke genade die je van Mij ontvangt zal voor Mijn eigen belangen zijn en niet voor jouzelf; put dus uit Mijn Hart en vul het jouwe; Ik wil dat Mijn altaar steeds in lichterlaaie staat; leef voor Mij, adem voor Mij, wees de Mijne voor alle eeuwigheid;

(Voor God wil ik dit.)

Mijn God?

Ik ben, bemin Mij en zorg voor Mijn eigen belangen;

Heer! ... (ik zuchtte.) Ik, een nul, en U weet het Heer. Vertrouw alstublieft niet op mij.

laat Mij vrij in je handelen;

kom, Ik zal je vraag beantwoorden, Liefde zal als Liefde onder jullie terugkeren; we zullen samen bidden,

“O Hemelse Vader,
Vader van Liefde,
kom tot ons
en verlos ons van het kwaad;

Vader bemin ons en sta ons toe
in Uw Licht te verblijven;
doe wat Uw Hart verlangt;
moge Uw Naam worden verheerlijkt,
amen”

sta Mij toe je te gebruiken,

Vergun mij Uw Naam opnieuw te horen.

Ik ben Jezus Christus, beminde, Zoon
van God; alles wat Ik van je vraag,
Vassula, is liefde en Mijn Kruis van
Vrede en Liefde samen met Mij te delen;

Ja, Heer.

dochter, laat Mijn Hand nooit los; bemin
Mij, dochter;

*Leer mij U te beminnen op de manier
waarop U verlangt dat wij U beminnen. Als
U wilt, laat mij U dan het meest van allen
ter wereld beminnen.*

U glimlacht!

Ik ben zo gelukkig! wil je dat voor Mij
doen?

Ja!

beminde, met Mij zul je leren; ben je ook
bereid voor Mij te lijden?

Voor de Heer, ja, als Hij dat ook wil ...

dan zal alles naar Mijn wil geschieden;

*U weet wat goed is voor de ziel, dus zal ik
op God vertrouwen.*

Ik ben God; kom nu in die speciale
plaats die Ik voor jou in Mijn Hart heb
en blijf daar;

*(Soms verbaas ik mijzelf. Waarom wil ik
Jezus zo graag op deze manier ontmoeten?
Waarom en hoe en waarvoor ben ik zo
enthousiast om te schrijven en Zijn
boodschappen te horen? Want in al deze
maanden is het iets onmisbaars geworden.)*

Ik bemin je; Ik ben het, Jezus, die je deze
behoefte geeft om Mij te ontmoeten;
Vassula, bemin Mij altijd; Ik zal je
zeggen, zuster, wat Mijn verlangens zijn;

*(Jezus was zo teder, er lag een bedroefde
uitdrukking op Zijn gelaat.)*

Ik wil al Mijn priesters verenigen; Ik
verlang van hen dat ze Mij meer
beminnen; Ik verlang van hen
zuiverheid, ijver, trouw; de priesters
moeten begrijpen dat eenheid de liefde
versterkt, dat eenheid de liefde vestigt;

hoelang nog zal er onenigheid onder
hen heersen? liefde is eenheid; Mijn
liefde verenigt hen met Mij; Mijn Kerk is
zwak door hun twisten, Mijn verlangen
is Eenheid; Ik wil dat Mijn Kerk één
wordt;

*Maar Heer, als U zegt dat er onenigheid is,
zal iemand moeten toegeven. Hoe zullen ze
dat weten?*

ze moeten om verlichting bidden; ze
zouden bij Mij moeten komen en uit
Mijn Hart moeten putten;

*Wie bedoelt U Jezus, als U spreekt over
"hen" en "zij"?*

heel Mijn Kerk; Ik verlang dat ze zich
verenigen en één worden; Mijn Kerk is
verzwakt vanwege dit onderscheid; Ze is
enorm verzwakt;

*Mijn Heer, dat klinkt voor mij als een
nieuwe boodschap.*

Ik zal je verlichten, Vassula, door je in kleine stappen Mijn manier van werken te laten zien;

U gaat mij eerst lesgeven ...

ja,

... dan training, dan de kerkelijke bepalingen over Vrede en Liefde, en dan leiding omtrent Vrede en Liefde door de boodschappen?

ja, Vassula, en nu Mijn verlangens, Mijn verlangens met betrekking tot de eenwording van Mijn Kerk; hoe kan een lichaam functioneren als een of twee van zijn ledematen onbruikbaar zijn, of verwond of afgescheurd? zou het dezelfde capaciteit en kracht hebben als een gezond lichaam?

Mijn Kerk is Mijn Lichaam; hoe kan Mijn Lichaam functioneren als ze Het invalide maken? dochter, teken Mijn teken,



dit was het teken van de eerste Christenen; liefde was één; liefde was verenigd;

Jezus, ik weet dat Pasen op verschillende data valt. Kunt U mij zeggen wat de juiste datum is? De onze of die van hen? (Geef het mij alstublieft op een apart papier.)

Vassula, neem dan een stuk papier;

Dank U Jezus. (Jezus gaf mij de correcte datum voor Pasen.)

laten we nu samen bidden; een gebed tot de Vader om Eenheid;

Vader,

ik kom tot U en vraag U
Uw schapen te verlichten,
verlicht hen om Vrede en Liefde
te vinden in Eenheid,
amen;

verenig Mijn schapen, Vassula!

Jezus, wie ben ik om te verenigen en iets te weten over priesters en hun discussies en wat er gebeurt? Wie ben ik om hun te zeggen wat op een stuk papier geschreven staat en hun te zeggen dat U het bent die het heeft geschreven?

Jezus, U geeft mij boodschappen. U vertelt mij de verlangens van Uw Hart. Heer, zou het niet gemakkelijker zijn alles aan iemand van de Kerk te hebben gegeven, aan iemand die al in de Kerk staat, iemand die toegang heeft tot alle hoogwaardigheidsbekleders, iemand van naam, zuiver en betrouwbaar? Heer, U hebt werkelijk iemand gekozen die verlamd en ontmoedigd is door de helft van de priesters die van de geschriften op de hoogte zijn. De helft van hen is niet geïnteresseerd in het naleven ervan. Ik ben het moe het hun te willen laten zien, omdat ik weet dat het hen irriteert en verveelt. Wat te doen?

dit, Vassula, is wat jouw schouders dragen; dit is Mijn Kruis op jou; Ik zal Het met je delen, word het nooit moe;

Heer, hoe zal Uw Boodschap de juiste oren bereiken? Ik ben een buitenstaander.

Dat zal gebeuren; de Boodschap is als een kabbelend beekje dat geleidelijk breder wordt; eerst kabbelend zal het beginnen te stromen, dan te gutsen; het beekje zal veranderen in een enorme oceaan; Vassula, steun op Mij als je moe bent; Ik bemin je en zal je helpen Mijn Kruis met Mij te dragen, beminde, voel je nooit verlaten;

Ik voelde dat Jezus mij altijd overeind zal helpen als ik struikel. Hij liet mij begrijpen dat ik altijd op Hem kan steunen om mijn kracht te herwinnen.

Vassula, Ik zal je leiden;

23 mei 1987

(Gisteren heb ik Jezus niet schrijvend ontmoet, maar Hij liet mij Zijn Aanwezigheid voelen. Zijn woorden ook. Hij sprak tot mij op hetzelfde moment waarop ik met mijn echtgenoot en vrienden sprak. Het was alsof Hij mij aan de ene arm trok en de anderen¹ aan de andere arm.)

Jezus?

Ik ben; geloof hebben is ook een genade, beminde; spreek tot Mij, Ik ben je Echtgenoot;

(Ik vertelde Hem iets. Hij antwoordde mij.)

laat Mij met je doen wat Ik wil; Vassula, Ik ben God en nu moet je begrepen hebben dat Ik, door je tot Mij te hebben verheven en je geleerd heb Mij te beminnen en door je Mij op deze wijze te laten ontmoeten, iets van je wil;

door Mijn genade heb je leren schrijven, deze genade is je gegeven om Mij in staat te stellen je te gebruiken; Ik heb je veel gunsten verleend opdat je Mij zult verheerlijken;

Ik heb je met Mij verenigd; Ik heb je tot Mijn bruid genomen; Ik en jij zijn nu één; zie je het nu duidelijker, dochter? Ik bemin jullie allen en Ik ben bij je gekomen voor Mijn belangen;

Mijn God,

Ik ben;

(Ik herinnerde Hem aan iets.)

Vassula, Ik bereik altijd Mijn doelen;

Ik weet het, ik weet het. Ik zou willen dat U het mij duidelijker kon zeggen.

dochter, Ik bemin je ver boven je begrip; Ik weet dat je onuitsprekelijk zwak bent; Ik weet dat je zonder Mij totaal ontoereikend bent; niet in staat te bewegen; maak je geen zorgen, Ik zal je dragen zoals een vader zijn invalide kind zou dragen; Ik zal voor je zorgen, Ik zal je aanvullen; Ik zal erop toezien dat al Mijn Werken worden volbracht; onthoud dat Ik je heb geoefend om Mijn boodschapper te zijn; Ik zal je niet zien weggaan zonder dat jij je zending hebt voltooid; Ik heb je lief; bemin Mij en Mij alleen; Ik wil geen rivalen, aanbid Mij want Ik ben je God;

Vassula, klaar staan voor je God is Hem dienen; dien Mij; kom, wees één met Mij; in je onwetendheid, dochter, aanvaard Ik je; Ik heb inderdaad trouwe dienaren om Mij heen, zij zijn Mijn beminden van Mijn Ziel; zij zijn zeer waardevol in Mijn ogen; Ik vertrouw hun Mijn Werken toe; zij eren Mijn Naam door Mij ijverig te dienen, Mij te aanbidden, hun ziel voor Mij te offeren en Mijn Woord met grote dankbaarheid te zegenen; Ik bemin hen en kijk liefdevol op hen neer; houd je vraag niet in;

Waarom hebt U mij gekozen, ik ben immers van geen waarde en schep alleen ...¹

¹ De wereld.

¹ Hij liet mij niet uitspreken.

armzaligheid trekt Mij aan; alles bij elkaar ben je niets, helemaal niets! maar doordat jij niets bent, ben Ik alles wat jij niet bent, dus wat heb Ik tot rivaal? Ik vind geen rivaal in jou omdat je niets bent; zo ziet Mijn verrukking in jou er uit, dochter;

Ik kan het niet begrijpen.

nee, je kunt het niet begrijpen, maar hindert dat, is dat echt van belang? Ik ben Heer over heel de schepping; jullie zijn allemaal van Mij, en jij, kleintje, jij zonder het minste belang, trekt Mij aan; kleinheid trekt Mijn aandacht; Ik ben smoorverliefd¹ op nietigheid; Vassula, op zekere dag zul je Mijn Woorden ten volle begrijpen; als je Mij zou dienen, zou Ik niets anders dan passie in je openbaren;

Passie.

ja, passie; wil ...

(Uit zwakheid weerhield ik Hem ervan Zijn vraag op te schrijven. Ik hoorde het toch ... niets kan Hem ervan weerhouden mij te laten horen wat Hij wil zeggen.)

Ik kan in jou verblijven, zelfs in jouw ontzagwekkende zwakheid; bemijn Mij, Vassula, wees niet bang voor Mij; Ik ben Liefde en Ik ben erg op je gesteld; Ik zal nooit iets van je vragen wat je schade kan berokkenen; Ik ben Liefde en Meester in de Liefde; kind, ondanks je voortdurende twijfels en mislukkingen heb Ik je gekozen om Mijn altaar te zijn; omdat Ik je onbekwaamheid ken om uit Mijn Vlam te putten, zal Ikzelf Mijn brandende verlangens in je uitstorten en zodoende Mijn Vlam brandend houden;

beminde, kom, je bent Mijn bloem die Mijn Licht nodig heeft; leef onder Mijn Licht, Ik wil je niet te gronde zien gaan;

Heer, ik voel mij ook tot U aangetrokken, U weet het ...

verwondert je dat? jouw ellende wordt aangetrokken door Mijn Barmhartigheid; jouw onuitsprekelijke zwakte door Mijn Kracht; jouw nietigheid door alles wat Ik ben; leef voor Mij;

Ik vertelde Hem mijn verlangen.

verdien je verlangen, Vassula,

Ik zag hoe Jezus probeerde mij Zijn verlangen kenbaar te maken.

Vassula, kom, kom dichterbij Mij, Vassula,

(Ik aarzelde.)

Ik vraag je nogmaals alleen naar Mij te verlangen; Vassula, verloochenen Mij niet! luister naar Mijn hartkloppingen, kun je Mij weerstaan?

Hoe kan ik God weerstaan?

(En toch probeer ik het, want ik weet niet hoe het met mij zal aflopen.)

Ik bemin U, mijn God.

kom dan bij Mij, heb geen verlangens voor jezelf; wil je Mij daar zien?

(Er ging een beroemde afbeelding van Jezus op een bekende plaats door mijn gedachten. Ik weet niet waarom.)

Als U dat wilt, Heer. Maar antwoord mij niet, doe maar zoals U wenst.

¹ Ik had dit woord nooit eerder gehoord.

dochter, laat al je werk tot Mijn Glorie zijn; Mijn verlangens zouden ook jouw verlangens moeten zijn; Ik zal Mijn verlangens opschrijven en je leiden;

Gaat het over eenheid?

ja, Eenheid van Mijn Kerk; Ik wil dat Mijn Lichaam wordt versterkt; eenheid zal Mijn Kerk versterken;

zul je aan Mijn Aanwezigheid denken? kom dan, laten we gaan;

24 mei 1987

Ik ben met je;

Wilt U dat ik U dien?¹

ja, dat wil Ik, dat wil Ik erg graag; Vassula, kom, Ik zal je laten zien hoe en waar je Mij kunt dienen; onthoud alles wat Ik je geleerd heb;

(Lessen, mystieke lessen opdat mijn geestelijke vermogens allemaal waakzaam zijn, zodat ik door bewust te zijn Hem des te beter zal horen en voelen.)

heb Mijn Vrede; luister naar Mijn Stem;

Ik zou U kristalhelder willen horen ...

Vassula, je zult Mij goed genoeg horen om alles op te schrijven wat Mijn Hart bevat, alles wat Mijn Hart verlangt; beminde, maak jezelf vrij om Mij te kunnen dienen en klaar te staan voor Mij; weet je wat 'vrij' betekent, Vassula? Ik zal het je zeggen; heb vertrouwen;

(Ik had het gevoel dat wat Hij mij leerde niet zou werken en dat ik Hem teleur zou stellen.)

vrij betekent je ziel losmaken van wereldse zorgen; bevrijd je ziel en bemin Mij en Mijn Werken; dien Mij op deze wijze, maak jezelf los;

Ik zal moeilijkheden krijgen, mijn Heer!

lo;¹

Ja, mijn Heer, ik voorzie moeilijkheden.

lo, lo, blijf dicht bij Mij;

Ik ben bang U teleur te stellen en te falen in het beantwoorden aan Uw verlangens.

wees niet bang, zuster; geliefde, bemin Mij;

(Ik voelde Hem en beminde Hem.)

liefde voor liefde; bemin Mij zoals nu; werk en dien Mij zoals nu; wees jezelf; Ik heb dienaren nodig die Mij kunnen dienen waar liefde het meest nodig is; werk dus hard, want waar je bent, ben je te midden van het kwaad, tussen ongelovigen, je verblijft in de walgelijke diepten van de zonde; je gaat je God dienen waar duisternis overheerst; je zult geen rust hebben; je zult Mij dienen waar al het goede is misvormd tot kwaad, ja; dien Mij te midden van ellende, te midden van slechtheid en de ongerechtigheden van de wereld; dien Mij te midden van Goddeloze mensen, te midden van hen die Mij bespotten, te midden van hen die Mijn Hart doorboren; dien Mij te midden van mensen die Mij geselen, die Mij verwerpen; dien Mij te midden van

¹ Ik vroeg dit omdat God mij dit had gevraagd en ik Hem gisteren door mijn zwakheid en vrees ervan had weerhouden het op te schrijven.

¹ Dat betekent: Nee.

degenen die Mij opnieuw kruisigen en op Mij spuwen; O Vassula, hoe lijd Ik! kom en troost Mij;

Mijn God, kom! kom te midden van hen die U beminnen, ga naar hen, tenminste voor enige tijd, ga, zij houden daar van U. Rust in hun hart; vergeet; kunt U niet tenminste voor een tijdje vergeten?

(Jezus leek zo verdrietig!!)

Vassula, vergeten? hoe zou Ik kunnen vergeten; hoe, als zij Mij herhaaldelijk opnieuw kruisigen?¹ vijf van Mijn Wonden zijn opengebleven voor al diegenen die erin willen binnendringen;

(Jezus steunde op mij. Ik voelde mij bedroefd; Hij leek troosteloos, uitgeput.)

Vassula, kom, je bent Mijn kleine bloem, Ik verlang tedere en zachte bloemblaadjes van je om Mijn doornen te vervangen;

Jezus, laat hen die U beminnen U van Uw last bevrijden, laat degenen die U beminnen U rust geven en U vervangen bij Uw hernieuwde kruisiging.

(Ik wist niet hoe ik zo'n droefheid moest troosten.)

bemide, zij die Mij beminnen strijden en lijden met Mij; zij delen Mijn Kruis, zij geven Mij rust, maar zij zijn met weinigen; Ik heb meer zielen nodig om met Mij te verenigen en Mijn lijden te dragen; bloem, bemin Mij, wijs Mij nooit af,

Jezus?

¹ Hij dicteerde zo snel dat ik Hem bijna niet kon volgen.

Ik ben;

Wilt U mij helpen U meer te beminnen?

dat zal Ik, bemide;

Ik ben sprakeloos. Wat kan ik zeggen; als men eens wist hoe pijnlijk het was Hem zo gekwetst te zien! Het was alsof Hij opnieuw stierf. Hoe kan men iemand troosten die aan zijn wonden sterft? En wat moet je dan zeggen? Dat het allemaal goed komt? Als je weet dat Hij dodelijk gewond is!

25 mei 1987

(Ik begin te beseffen hoeveel gemakkelijker het is God te ontmoeten door deze genade die Hij mij gegeven heeft als ik zonder de minste twijfel of ongelooft kom, Hem voel, Hem zie en Hem laat schrijven. Ik begin het te begrijpen. Een groot geloof doet alle duivels vluchten en ze weten zich dan geen raad, ze zijn machteloos. Ze zijn dan bang en geïrriteerd! Als ik ga aarzelen, twijfelen, voelen ze zich sterk en vallen mij aan door het schrijven van hun beledigingen. Vol geloof en met een open hart voor God kan men bergen verzetten! Ik voel Hem in mij als een soort elektriciteit; wonderlijk en ik wil Hem nooit verlaten, ook dit moment niet waarop Gods Vinger op mij rust ... Ik wil dat dit altijd voortduurt!)

bemin Mij, bemin Mij, voel Mij, voel Mijn onverzadigbare liefde voor jou; Ik dorst naar jouw liefde; Ik heb meer liefde van je nodig, Vassula; hoor het kloppen van Mijn Hart;

(Jezus was hartstochtelijk.)

Ik verdraag geen rivalen, geen enkele; als Ik rivalen zie of ontmoet zal Ik ze vernietigen; niets zal Mij vervangen, Ik zal Meester blijven; ga heen en verheerlijk Mij; vanavond zal Ik je

zuiveren door Mijn Hemelse Werken voor Vrede en Liefde,¹ bid, beminde, gezegende; verenig Mijn Kerk door Mijn teken dat Ik je gegeven heb te tekenen, teken nu;



met het Gezegende teken zal Ik, de Heer, je de weg naar Mij wijzen; geloof, geloof, geloof; bloei en help anderen, bloei om de Liefde terug te brengen, bloei om vrede te brengen,²

Ik heb je lief, Vassula; Vassula treur niet, Mijn beminde; gezegende, kom bij Mij, je Vader, je Bruidegom, je God; zal Ik je ooit in de steek laten? uit liefde zal Ik je opnemen, vanuit Mijn verrukte en onverzadigbare liefde zal Ik je bevrijden; bid met Mij,

“Hemelse Vader,
laat mij U verheerlijken,
verlos Uw kinderen
van het kwaad;
mogen zij in Uw Licht zijn,
mogen hun harten opengaan
en U met Uw Barmhartigheid
ontvangen, amen”

Vassula wil je Mijn Aanwezigheid ten volle beseffen en Mijn Wonden kussen?

Ja, Heer Jezus.

(Ik ontwaarde Hem en zag Hem weer in volle glorie. Met de ogen van mijn ziel zag ik deze keer dat Hij mooi was, met een prachtige kroon op Zijn Hoofd. Hij kwam als een Koning bij mij.)

Heer, geef mij Uw Rechterhand.

(Ik kuste Zijn Rechterhand.)

¹ Jezus bedoelt dit op mystieke wijze.

² Ik was bedroefd.

Ik bemin je;

(Ik kuste Zijn handen, voeten en de wond in Zijn zijde.)

Ik bemin U, Heer.

het was een vreugde voor Mij om je te leiden,

(Ik voelde ... Ik kan de woorden niet vinden.)

kom met Mij mee, Ik zal je iets laten zien;

(Ik zag uit Zijn borst die lichtend was, vonken komen.)

elke vonk die Mijn Hart verlaat en jouw hart raakt, zal jouw hart ontvlammen en het verteren; Mijn vonk doet je ontbranden; put uit Mijn Hart; Ik zal op zekere dag je hart geheel ontvlammen en Mijn Vlam je hart laten omhullen, het verzwelgen;

Wat zal er met mij gebeuren als ik mij al zo voel bij een enkele vonk?

(Het was alsof het Jezus genoeg deed te weten mij nu te hebben veroverd.)

ja, Ik ben blij te hebben overwonnen en je liefde te hebben veroverd; als Mijn Vlam je hart helemaal zal hebben omhuld, zul je nooit meer van Mij gescheiden zijn; je zult in de hemel Mijn bruid zijn; Ik heb je voor Mijzelf geschapen;

Maar waarom ben ik dan hier? Ik begrijp het niet.

nee, je kunt het niet begrijpen, Vassula, maar op een dag zul je het begrijpen;

de tijd is voor Mij een rivaal als jij op je horloge kijkt wanneer Ik bij je ben;

(Ik had Hem beledigd door op mijn horloge te kijken.)

kom dochter, neem Mijn Hand en laten we gaan; kom we hebben zoveel werk;

Dit werk of mijn (huishoudelijk) werk?

beide; dochter overal waar jij heengaat, ben Ik;¹ altaar, Mijn Vlam zou altijd moeten blijven branden; verlies je in Mij;

26 mei 1987

Jezus, een vriendin van mij zei: "We zien Jezus nooit blij of met een brede glimlach op de afbeeldingen die er van Hem zijn, waarom?" Ik heb tegen haar gezegd dat ik U dikwijls blij heb gezien en ik zal die brede glimlach niet vergeten die U mij schonk die ochtend toen U mij vertelde dat U in mijn hart had gerust.

Vassula, Ik glimlach in reine zielen; Ik glimlach en schep behagen in nederige mensen, Ik ben blij met heilige mensen;

Jezus, mijn God, ik begrijp niet waarom ik iemand bemin die ik nooit heb gezien of ontmoet in mijn lichamelijke staat, hoe en waarom bemin ik U?

ach Vassula! Mij beminnen ... alles wat van Mij komt is Liefde; Ik heb je geschapen om Mij te beminnen, Ik heb je uit Liefde geschapen, je ziel dorst naar liefde;

maar hoe weinig mensen begrijpen en aanvaarden deze genade;

27 mei 1987

Uw hele begeleiding is gemakkelijk te begrijpen, Heer. Het is geen ingewikkelde taal.

hooghartigheid vermoeit Mij, leer nederig te zijn, eenvoudig en bescheiden, net als Ik!

Vassula, als je wilt dat Ik je Vader ben zal Ik je behandelen als Mijn kind; als je wilt dat Ik je Bruidegom ben zal Ik je behandelen als Mijn Bruid; als je tegen Mij rebelleert zal Ik je behandelen als een Rechter; Ik ben je Verlosser, verkies Mij boven alles en iedereen; verloochen Mij nooit; kom dikwijls en drink en eet Mij; Ik verheug Mij in jou;

28 mei 1987

Heer, U wilt mij als Uw offer, zei U?

Vassula, ja, wees Mijn offer;

Mijn God; ik weet werkelijk niet wat offer zou kunnen betekenen. Dat kan variëren, maar ik begrijp dat het een soort lijden inhoudt. Omdat U mij vraagt een offer voor U te zijn, laat het geschieden. Maar om een offer voor God te zijn moet men enige waarde hebben om God te verheerlijken. Omdat ik weet dat ik een stofje ben, uitgekozen vanwege mijn armzaligheid, vraag ik mij af wat voor soort welgevallig offer ik zou zijn? Want zelfs om een offer voor God te zijn, moet men in een staat zijn die Hem zou eren, zodat het 'offer' een soort hoogachting is die plaats kan hebben om God te eren. Zelfs dat, mijn God, ben ik niet in staat te geven, tenzij U mij welgevallig maakt om Uw offer te zijn, en zo waardig te worden.

¹ Ik verlangde naar God als nooit tevoren. Ik dorst naar God.

Vassula, herinner jij je toen Ik bij je kwam en je vroeg Mij te beminnen? weet je nog dat toen een engel kwam om je onverwachts in beweging te zetten?¹ dat is de manier waarop Ik kom, wees dus waakzaam, slaap niet; Ik kwam onverwachts bij je en vroeg om liefde; Ik verlangde dat je Mij zou eren, Ik wilde je liefde winnen en je Meester zijn en over je heersen; Ik wilde dat je Mij nodig had; hoe verlangde Ik naar je liefde! “lama sabachthani”?² Ik kwam bij je, maar je wees Mij af;

(Toen ik wist dat Hij het was heb ik Hem afgewezen.)

Vassula, Ik heb je bevrijd, maar Ik zal je nog meer losmaken, heb Mijn Vrede; beminde, geef eerherstel, geef eerherstel, geef eerherstel;

Ik heb je uit de doden opgewekt om in staat te zijn Mijn Kerk te verenigen;

(Ik zuchtte.)

laat Mij je de weg wijzen; ondanks je twijfels, zal Ik je de verlangens van Mijn Hart ontvouwen; word het schrijven nooit moe; Ik zal in jou werken, steun helemaal op Mij;

Jezus, enige tijd geleden zei iemand tegen mij dat U geen tekenen meer zult geven, U zei dat tegen de Farizeeën; hij zei dit toen ik vertelde dat deze leiding (boodschap) van U is.

Vassula, toen Ik dit tegen de Farizeeën zei bedoelde Ik Mijn wonderen in de tijd waarin Ik in het vlees onder hen was; Mij nu te veroordelen, want het betekent

Mijn Hemelse Werken veroordelen, toont aan hoe dor en gesloten hun harten zijn geworden; Mijn tekenen zullen nooit ophouden, Mijn Aanwezigheid zal in de wereld worden gevoeld en Ik zal doorgaan Mijzelf in tekenen te laten zien;

geloof, geloof, O kleingelovigen, verdraai Mijn Woord niet, want wat hebben jullie te zeggen over Fatima; zijn jullie bang om te geloven dat Ik Degene ben die jullie dat teken heeft gegeven?

O kleingelovigen, wat zouden jullie niet willen verklaren, liever dan aan te nemen dat de Hemelse tekenen van Mij zijn! bemin Mijn Werken, aanvaard Mijn Werken; geloof, geloof in Mij, Ik, die Oneindige Rijkdom en Barmhartigheid ben; Mijn tekenen zijn zo dat alle mensen zien dat Liefde hen niet heeft vergeten; Liefde heeft Zich niet teruggetrokken om Zich in haar Glorie te verheerlijken; Liefde is onder jullie en verlaat jullie nooit;

29 mei 1987

beminde, heb berouw; schepsel, zegen Mij; geloof in wat je vraagt;

(Ik had Hem gevraagd mijn zonden te vergeven, maar ik besepte pas dat ik het slechts met de lippen vroeg toen God zei “geloof in wat je vraagt.”)

Ik vergeef ze; bemin Mij, door Mij te eren; bemin Mij, door Mij te verheerlijken;

(Ik vroeg het Hem nogmaals en zegende Hem.)

Ik ben God, schepsel, wees bij Mijn Staties aanwezig; verlang slechts naar Mij bij elke Statie; Ik sta bij elke Statie; Ik zal bij Mijn Kruiswegstaties zijn en Ik

¹ De eerste keer dat mijn hand schreef. Dat gebeurde plotseling.

² Noot van de uitgever: Hebreeuws voor: “waarom heb je Mij verlaten?”

wil dat jij daar bent; Ik wil dat je knielt bij Mijn Staties;

Heer, ik weet niet wat U bedoelt! Welke staties?¹

Ik zal daar op je wachten; onderzoek wat Ik van je vraag, onderzoek;

Ik zal je zuiveren om je in staat te stellen Mijn offer te zijn; verlang naar Mij, stil Mijn onverzadigbare dorst; verzadig Mijn brandende Vlam van Liefde; stel Mij, je God, tevreden; door Mij volledig geloof te schenken, zal Ik je sluier helemaal wegnemen om Mij zonder beperking te zien; je hebt zeker al van Mijn schoonheid gehoord van anderen die Mij gezien hebben vóór jou? geloof, geloof volledig; kom dicht bij je Vader en Ik zal je sluier helemaal wegnemen; dochter, heb Ik je niet in Mijn Zaal gebracht?

Ja, Heer.

heb dan geloof in Mij; laat niet toe dat de mensen je van Mij verwijderen; Ik heb je deze gave gegeven, gebruik haar dus om Mij te bereiken; vrees Liefde niet, Ik ben Almachtig; geloof in Mijn Almacht; dochter, Ik verlangde je in Mijn Zaal, dus hoeveel temeer zal Ik dan niet verlangen dat je blijft,

Mijn God, misschien zullen we elkaar verliezen door mijn eigen schuld.

ben je onze band vergeten? Ik ben je Echtgenoot en jij woont in Mijn Huis; Ik voed je; Ik omhul je met Mijn Licht; Ik waak over je zwakheid, Ik behandel je als een kind vanwege je armzaligheid, wat

zal Ik niet allemaal voor je doen! ben je gelukkig bij Mij, Vassula?

Ja, Heer. Moge U voor altijd Gezegend zijn want U bent het die mij geluk schenkt, U bent mijn glimlach.

bemin Mij ondanks je twijfels;

Heer?

kom, je bent zwak maar Ik zal je sterk maken;² Ik wil dat je sterk bent voor Mijn Boodschap; zou je willen dat Ik je ogen volledig ontsluit en je Mij duidelijker ziet?

Dat zou ik willen, als U dat ook wilt.

je moet nog een paar stappen dicht bij Mij komen, je bent er bijna! Ik zal je ogen ontsluiten en je zult vóór je je Verlosser aanschouwen! vijf van Mijn Wonden zullen open zijn opdat je er in binnendringt; Ik zal je Mijn smarten laten voelen; Ik verlang naar dat moment;

vervul Mij met woorden van liefde; Vassula je bent met Mij verbonden en voel jij je desondanks niet vrijer? glimlach naar Mij als je Mijn Aanwezigheid voelt en Mij ziet; Ik ben Mij ten volle bewust van je bekwaamheid en wijsheid; Ik weet dat Ik een niets bij Mij heb, een volslagen niets; kom, begrijp Mij niet verkeerd, zal Ik een niets hebben of zou Ik liever een of andere rivaal hebben? Ik zal natuurlijk een niets kiezen om Mijn woorden en verlangens over de aarde te zenden zonder de minste ontkenning;

Heer, U hebt mij zoveel gegeven, ik voel mij bij U zeer in de schuld staan!

¹ Wij orthodoxen kennen de term Kruiswegstaties niet.

² Het echte apostolaat was nog niet begonnen.

heb je iets om aan Mij te geven, Vassula?

(Ik aarzel, wat kan ik geven?)

natuurlijk heb je een kleinigheid! maar ook al heb je niets om Mij te geven, Ik bemin je;

Misschien heb ik toch iets om U te geven?

heb je jezelf afgevraagd of Ik het wil of niet? Ik ben Mijzelf genoeg;

Zou U willen dat ik U toch iets geef?

ja;

Maar wat ik U ook geef, het zal in Uw ogen niet goed zijn!

waarom?

Omdat U Volmaakt bent.

Ik zal het aannemen en ook al is het slecht, Ik zal het veranderen in iets goeds! Ik ben Goddelijkheid;

Heb ik dan iets goeds om U aan te bieden?

ja; maar alles wat goed is komt van Mij; Ik heb het je gegeven, alle goeds is van Mij;

(Ik ben een beetje teleurgesteld, ik kan Hem niet blij maken.)

Dan heb ik niets van mijzelf om U te geven.

nee; alles wat je hebt en wat goed is heb Ik je gegeven;

Misschien een goed schilderij dat ik U kan aanbieden!¹

je schilderijen, Vassula? heb Ik je niet deze kunstzin gegeven? is ook dat niet van Mij afkomstig?

Wat kan ik U dan aanbieden?

liefde; aanbid Mij; aanbid Mij; geef Mij je wil door je aan Mij toe te vertrouwen, dit is het mooiste dat je Mij kunt aanbieden;

U weet, Heer, dat ik U bemin, en ook dat ik mij aan U heb toevertrouwd!

Ik ben blij het te horen, kleintje!

29 mei 1987

(Ik voelde plotseling Zijn Kruis op mij; ik dacht dat ik het nooit aan zou kunnen.)

til! til Mijn Kruis! vecht met Mij! samen ... samen ... Ik bemin je, til Mijn Kruis! Ik moet nu in jou rusten;

(Later: voor de ontmoeting met de charismatische groep.)

wil je Mijn lammeren voeden? houd Mijn Hand vast, Ik zal je leiden, je beschermen;

(Die avond rook ik weer wierook.)

twijfel nooit aan Mijn Aanwezigheid;

(Ik vroeg Jezus de blindheid en de boze geesten weg te nemen die de jongeman omringen die weigert God te aanvaarden. (Een mij bekend geval, want hij behoorde tot de charismatische groep.))

vervul Mij met vreugde en roep Mij aan voor alles wat je wilt; Vassula, herinner hem aan zijn Broeder; Ik ben zijn Broeder die hem bemint, die om hem geeft; herinner hem aan Mijn bestaan; Ik

¹ Mijn eigen handgeschilderde schilderijen.

houd idioot veel van hem; Ik ben voor hem gestorven; wil je dat voor Mij doen, kleintje? geloof in Mijn Verlossende Liefde;

31 mei 1987

(Zondag.)

Vassula, kom Mij¹ ontvangen, Ik zal daar zijn, geef Mij vreugde, kom Mij bezoeken! zeg dat je de Mijne bent, laat Mij het horen!

(Ik ben van U, Jezus, en ik bemin U.)

jarenlang, Vassula, heb Ik op deze woorden gewacht! bemin Mij nu je Mij toebehoort;

Leer mij U te beminnen zoals U dat wilt.

vertrouw op Mij, Ik zal het je leren;

(Later:)

(Het verbaast mij nog steeds hoe mijn hand beweegt...)

weet U dat Jezus?

ja, maar ben Ik niet Almachtig? Vassula, wees vredig, wees kalm, wees rustig, zoals Ik;

(Ik werd terwijl ik schreef twee keer onderbroken door mijn zoon die binnenkwam en de deur hard dichtsliep, enz. Ik was van streek! Te veel lawaai.)

bemin Mij, antwoord Mij!

Ik bemin U, ik bemin U, Heer!

zet Mij nooit opzij; heb Mij op de eerste plaats, kijk Mij als eerste aan en blijf altijd naar Mij kijken; wees als een spiegel, een weerspiegeling van Mij, zoek nooit anderen buiten Mij, zoek nooit je oude gewoontes uit je vroegere leven; Ik ben Heilig en Heer, Ik en jij zijn nu één, en het is Mijn bedoeling je voor Mijzelf alleen te houden en voor de eeuwigheid; verneder jezelf, leer van Mij, verlang Mij alleen; adem voor Mij; wend je niet naar rechts of links, blijf rechtdoor gaan, beminde, sta Mij toe je te gebruiken, houd je aan Mij vast; verruk Mij door je eenvoud van woorden, eenvoud maakt Mij verliefd; zeg Mij je woorden, laat Mij ze opnieuw horen, zeg tegen Mij “ik bemin U Jezus, U bent mijn vreugde, mijn adem, mijn rust, mijn uitzicht, mijn glimlach,”

dochter, als je tijd gegeven zou worden om na te denken en te mediteren zou je Mij nog meer verblijden; je zult Mij vanaf nu zoeken in de stilte, bemin Mij in absolute stilte, bid in stilte, ga Mijn geestelijke wereld binnen in stilte;² beloon Mij nu, Ik heb je lief; eer Mij door jezelf aan Mij te geven, mishag Mij niet, wees van Mij beminde, spreek!

Hoe moet ik dat doen in stilte, Heer?

door in stilte naar Mij te kijken, Ik wil dat je stil blijft, zonder stoornis van enigerlei aard, zoek Mij in stilte;

Helemaal zonder stoornis?

geen enkele; verlang stilte;

Jezus, hoe zou ik die stilte kunnen vinden in een gezin, dat is bijna onmogelijk!

¹ Een oproep tot het ontvangen van de Heilige Communie.

² Het onophoudelijk gebed.

Ik zal je haar geven; Ik heb medelijden met je, Vassula! Mijn rest, Mijn mirre, Mijn liefde, wat wil Ik niet voor je doen! Mijn Hart is vervuld van medelijden met je ellende, en je mislukkingen; Ik, de Heer, zal je helpen - voel je nooit verlaten of onbemind;

weet je hoe Ik Mij voelde die keer dat jij je onbemind voelde?

Waar?

in Mijn Kerk¹;

Nee, Heer.

Ik voelde Mij opnieuw gekruisigd, gekneusd, geeseld, bespuwd en weer genageld; Vassula, hoe bemin Ik je! help Mij Mijn Kerk te doen herleven; help Mij door Mij jou te laten gebruiken; moed, dochter, moed;

Jezus, ik wist niet dat dit alles U pijn zou doen, ik bedoel mijn gevoel onbemind te zijn!

¹ Naderhand werd mij verteld dat Jezus soms mensen afwijst en de deur voor hen sluit. In een woordenwisseling met een priester had die mij een passage uit de Bijbel laten lezen over de vrouw uit Kanaän die Hij had afgewezen. Maar uiteindelijk wees Hij haar niet af, maar daagde haar slechts uit om haar geloof te tonen. Maar dat wist ik niet en de priester die mij die passage liet zien liet mij het slot van het verhaal niet lezen. Ik was naar de kerk gegaan en had de H. Communie ontvangen, dus ik voelde, overeenkomstig onze woordenwisseling, dat ik iets had genomen dat niet was toegestaan, dat ik alle wetten van de katholieke Kerk had overtreden; en dat ik iets had genomen zonder toestemming, dus dat ik erg slecht was. De volgende zondag ging ik naar de kerk, ik stond bij de deur (omdat ik mij ongewenst voelde) en omdat ik geloofde dat ik slecht was en dat God erg boos op me was, ging ik niet met de anderen naar voren om de Communie te ontvangen, bang dat ik de dingen nog erger zou maken.

nee, je wist ook niet dat Ik nooit iemand afwijs die tot Mij komt; Ik ben Liefde en Liefde is voor iedereen, het geeft niet hoe slecht je bent;

1 juni 1987

Vassula, Mijn beide Handen hebben wonden, Mijn beide Voeten hebben wonden, Mijn Zijde is open, wij dopen en laat Mijn Hart zien; ze kruisigen Mij opnieuw;

Heer,

ze beschadigen Mijn Kerk;

Heer, is het zo erg?

ja, het kwaad heeft hen verblind; de liefde ontbreekt onder hen; zij zijn niet oprecht, ze hebben Mijn Woord verdraaid, ze hebben zelfs Mijn Lichaam verlamd; Mijn beker van Gerechtigheid is vol, laat hem niet overlopen! Ik wil dat ze ophouden Mijn Lichaam te onderdrukken; Ik, Jezus, Ik ben Liefde; Ik wil dat zij ophouden giftige pijlen op elkaar af te schieten; harmonie onder hen zal een deel van de schade herstellen; oprechtheid zal het kwaad ontmaskeren, waarom al die ceremoniën als ze Mij in werkelijkheid niets hebben aan te bieden? Ik heb zuiverheid, liefde, trouw, nederigheid en heiligheid nodig;

zoek in Mij alles wat Ik verlang en Ik zal het jullie geven; zoek Mijn belangen en niet die van jullie; verheerlijk Mij, eer Mij; woorden zijn niet genoeg, door daden van liefde en samenwerking komt Mijn Lichaam weer tot leven; broeders! Hebt elkander lief; O beminden, hoeveel zal Ik moeten herstellen!

kom, dochter, rust in Mij; vrede zij met je;

2 juni 1987

ontmoet Mij later en Ik zal je voorbereidende adviezen geven; Vassula, teken drie lijnen,



breng die lijnen bij elkaar,



om één te worden moeten jullie allen buigen; jullie moeten allen bereid zijn te buigen door zacht te worden;

(Ik begreep het. Hij gaf mij een duidelijk en eenvoudig visioen van drie ijzeren staven; ze stonden rechtop, dicht naast elkaar. Hij zei: "Hoe zouden hun hoofden¹ kunnen samenkomen, tenzij ze alle buigen?" - Later in de morgen ging ik uit; hoe meer ik nadacht over dit visioen, hoe groter de "berg" leek. Ik kreeg het er benauwd van ...)

Jezus?

Ik ben; moed, omhoog leerlinge! til! til Mijn Kruis op beminde, nu! wees niet bedroefd; samen ... samen ...

Mijn Vassula, samen zullen we vechten, steun op Mij als je moe bent en laat Mij op jou steunen als Ik moe ben,

ontmoet Mij, laat Mij Mijn verlangens verwerkelijken, wees als zachte was en laat Mijn Hand Mijn woorden op je etsen; wees bereidwillig, wees niet bang!

Ik heb je lief, beminde, O kom! Liefde zal je geen pijn doen;

(Ik ben bang voor dit werk.)²

kom, laten we bidden,

“O Vader,
blijf bij mij tot het einde,
ik ben zwak;
geef mij Uw Kracht
om U te verheerlijken,
amen!”

beminde, kom, laat je angst varen en luister naar Mij; wacht op je God; Ik wil Mijn Kerk verenigen;

Vassula, Ik heb je opgeleid om Mij te ontvangen, beminde, moed!

Ik heb Uw moed nodig; ik heb zelf geen moed.

Ik zal je bemoedigen en je liefde voor Mij versterken, alles tot Mijn Glorie;

Vassula, wil je Mijn woorden opschrijven; put uit Mij; zoek geen comfort, wees arm, wees als Ik toen Ik lijfelijk op aarde was; wees eenvoudig, zodat wij beiden het contrast voelen en de pracht en de praal van hen die Mij geselen, laat Mij het contrast voelen! put uit Mijn Hart, maak Mijn Kerk mooi, put uit Mijn Hart en je zult het begrijpen, Mijn kleine meisje;

(Ik denk dat ik begin te beseffen wat voor werk dit is. Daarom ben ik bang. Jezus gaat orde op zaken stellen in de Kerk ...)

3 juni 1987

¹ Hoofden: later begreep ik dat ‘hoofden’ ook gezag betekent; leiders.

² Noot van de uitgever: zie Vassula’s woorden aan het einde van deze boodschap.

Ik werd weer door de duivel aangevallen terwijl ik 'schreef'. Het was alsof katten op mijn rug sprongen. Ik had "schoon genoeg" van hen. Het was alsof "de hel was losgebrosen"; ze ergerden mij, dus zei ik tegen een van hen: "In de naam van Jezus Christus ga weg en word in het vuur gegooid". Hij ging weg. Er waren er meerdere en een voor een werden ze door mij op dezelfde wijze als de eerste behandeld met dezelfde woorden. Jezus zei me: "vraag in Mijn Naam en het zal gebeuren, maar je moet geloven in wat je vraagt; werk op deze manier, bid en vraag, bid in Mijn Naam, werk in Mijn Naam; vraag in Mijn Naam, doe Mijn Naam herleven, wees Mijn spiegelbeeld, stem op Mij af, hef je hoofd naar Mij op, geloof in wat je vraagt;"

Hij vertelde mij dat de duivels mij vrezden. Ik ben voor hen een bedreiging. Later beseftte ik waar ik was; ik voelde dat mijn voeten in natte, kleverige modder stonden, en in een flits herkende ik de omgeving van de hel. Het was slechts een flits. En toen begreep ik waarom er vandaag bij het schrijven zoveel kwade inmenging was. Jezus antwoordde mij op mijn vraag hierover: "zou het ergens anders hebben kunnen zijn?" We passeerden samen de poorten¹ van de hel, zielen genezend, we rukten ze los van Satans poorten. "Vassula, sta Mij toe je ook op deze wijze te gebruiken. Dat is ook een deel van je werk;"

4 juni 1987

(Vandaag tilde God mij in de palm van Zijn Hand en gaf mij het gevoel heel klein te zijn. Hij vroeg mij Hem aan te kijken. Ik deed het en zag een Mooie, Glimlachende Reus!)

Vassula, kijk naar Mij, kijk naar Mijn Gelaat;

(Hij glimlachte in schoonheid! Ik voelde mij als een stipje in Zijn Handpalm.)

en wat dan nog? maakt het iets uit voor Mij of jij maar een beetje stof bent, voel hoezeer Ik je bemin!

(Hij was Mooi, en dit alles is Mooi!)

Ik ben Mooi; Vassula, als je aan Mij denkt, denk dan aan Mij zoals Ik op aarde was, met menselijke trekken, jullie evenbeeld; denk op die manier aan Mij;

Maar Heer, hoe ziet U er werkelijk uit? Hoe en wat zijn Uw gelaatstrekken?

Ik ben Alles; Ik ben de Alfa en de Omega; Ik ben de Eeuwige, Ik ben het Elixer; bemin Mij;

blijf in Mij; wees nooit bang voor Mij, laat die vrees, die jullie ten onrechte door de mensen is aangepraat, door liefde worden vervangen; leef in Mij zonder vrees; wees alleen bang voor Mij als je tegen Mij in opstand komt; Ik ben Liefde; vertel hun, vertel hun wat een afgrond van Liefde Mijn Hart is!

5 juni 1987

Vassula, vind Mij in Mijn Staties; wees gezegend; we zullen samenwerken;

6 juni 1987

Jezus?

Ik ben; in het Gelaat van God kijken betekent de Liefde te hebben gezien;

Ik keek naar Zijn afbeelding van de Heilige Lijkwade.

¹ Het laagste vagevuur, het dichtst bij de hel.

wil je dat Ik volledig over je heers, Vassula?

Ja, mijn God, dat zou ik willen als dat Uw wens is.

laat Mij dan vrij, belemmer Mij nooit, leef voor Mij;

Heer, hoe belemmer ik U? Zeg het mij, opdat er geen belemmeringen zijn.

zonden belemmeren Mij, zonden, Vassula; zul je Mij werkelijk in je laten handelen zoals Ik wens?

Ja, mijn God, voorkom dat ik zondig, vergeef mijn zonden, handel in mij zoals U wilt, let niet op mijn lafheid, schenk er geen aandacht aan, trek mij voort als het moet, voel U vrij tegenover mij. Doe Uw werk.

Ik wil niet de oorzaak zijn van enig oponthoud, ik wil geen hindernis zijn voor Uw werken. Schenk dus geen aandacht aan mijn zwakheid; doe zoals U wilt.

dochter, je woorden doen Mij genoegen, kom, Ik zal Mijn Werken voortzetten; laat Mij vrij om Mijn Wil te doen; kom laat Mij duidelijk maken hoe Ik werk; Ik heb je veel gunsten verleend Vassula, maar Ik wil dat je Mijn gunsten erkent, maak Mij gelukkig en heb meer geloof in Mij;

Ik ben bang dat als ik U erger, U deze gunsten van mij zou kunnen wegnemen.

waarom zou Ik Mijn gunsten terugnemen?

Omdat ik niet vooruitga en niet tijdig volg, zou U ze kunnen wegnemen.

nee, nooit!

Het lijkt mij redelijk ze terug te nemen als men U niet tevredenstelt.

in jouw ogen lijkt het juist, kind; totdat Ik kom om je te verlossen, zal Ik je voeden; Ik zal je nooit Mijn voedsel onthouden; Ik, die jarenlang naar je heb verlangd, Ik heb jaren gewacht om je dicht aan Mijn Hart te drukken, en je te beminnen, zou Ik nu Mijn voedsel van je wegnemen? kom, steun op Mij zoveel als je wilt; onthoud, Ik ben Liefde; Ik geef overvloedig en Ik neem niet terug wat Ik geef; Ik zal je altijd aan Mijn wegen herinneren;

7 juni 1987

Vassula, ja, kijk naar Mijn Gelaat; het troost Mij, als je Mij hebt gezien, troost Mij; zeg hun dat er zo weinig voor nodig is om Mij te troosten; kom, prijs Mij door Mij te beminnen;

(Ik had de afbeelding van de Heilige Lijkwade voor mij, en ik keek ernaar toen Jezus deze boodschap schreef.)

8 juni 1987

Vassula, Ik zou graag Mijn Werk willen vastleggen;

Wat moet ik doen?

Ik zal je leiden; Ik zal je nog verder leiden; wees van Mij afhankelijk, heb Mijn Vrede;

9 juni 1987

(Gisteravond zag ik het Gelaat van God aan de hemel. De lucht was een Schoonheid! Het was als een schilderij van

een bekwaam kunstenaar. Ik herkende daarin de Schoonheid van God. Het was duidelijk.)

ja, Vassula, zie Mij in Mijn Schepping; herken Mij en bemin Mij;

10 juni 1987

(Dhaka, Bangladesh)

(Gisteren was het de laatste dag van inpakken voor ons vertrek. Een hoop werk!)

Heer, ik dacht na over een theorie die genoemd wordt "Christus Bewustzijn", ik denk dat het betekent "ons goede innerlijke zelf"; misschien komen de geschriften daaruit voort?

Vassula, heb Ik je niet gezegd dat wij verenigd zijn, wij zijn één, beminde; noem het: "Waar Leven in God"; leef voor Mij; dit is wat Ik wil dat je schrijft;

(Ik was benieuwd naar wat God nu zou schrijven ...)

Mijn verlangens, kleintje;

(God liet mij een stukje uit de Heilige Schrift lezen.)

ja, verhef je, hoor Mij, wil je Mij in Mijn Kerk bezoeken? Vassula, kom bij Mij;

Welke kerk, Heer, welke bedoelt U?

alle kerken zijn Mijn Kerken, ze zijn allemaal van Mij, en alleen Ik, Ik ben de Kerk, Ik ben het Hoofd van de Kerk;

Maar de manier waarop U het zei, Jezus, was alsof U wilde dat ik naar een speciale

kerk moest gaan. Zo heb ik het begrepen en gehoord!

je kunt op elk tijdstip en in iedere kerk naar Mij komen, maak geen onderscheid zoals de anderen; ze behoren Mij alle toe;¹ Ik ben Eén God en Ik heb Eén Lichaam, een Lichaam dat ze hebben verlamd; molenstenen hebben Mijn Lichaam beschadigd;

Mijn God, U lijkt zo ontdaan!!

ontdaan? O Vassula, waarom, waarom hebben ze Mij zo wreed in stukken gescheurd?

(God is erg ontdaan. Hij herinnert mij aan de tijd waarop Hij de tafels van de geldwisselaars in de Tempel van Jeruzalem omverwierp. Tot nu heb ik Hem nog nooit ZO ONTDAAN gezien!

Vassula?

Jezus?

Ik ben;

bent U werkelijk zo ontdaan?

O ja, dat ben Ik; ja, eindelijk kan Ik Mijn woorden op je leggen; Vassula, het charisma is je niet gegeven voor jouw belangen, het is je gegeven opdat Mijn Woorden in je worden gegrift;

Ik heb U nooit eerder zo ontdaan gevoeld, wel?

Ik ben; Mijn Lichaam lijdt, Het is verscheurd;

Mijn God! maar wat kan ik doen? Ik ben hulpeloos.

¹ De Kerk verdeelde zichzelf nooit, maar de mensen verdelen haar en verdelen zichzelf.

weet Ik dit alles niet, Vassula? Ik zal je gebruiken tot het einde; vrees Mij nooit, dochter; de vereniging van Mijn Kerk zal de Glorie zijn van Mijn Lichaam; heb Mijn Vrede, beminde;

Ja, Heer, ik zal niet naar rechts noch naar links of achteromkijken; ik zal recht vooruitkijken.

ja, begrijp hoe Ik werk; wees stil zoals nu, wees bereid Mij te behagen, wees één met Mij;

Heer, stel dat degenen van wie U graag wilt dat ze luisteren, dat niet doen! Wat dan?

nu ben je Mij een stap vooruit! kind, wandel met Mij; samen, ja, volg Mij, vertrouw Mij; kom, Ik zal je leiden;

(Ik werd plotseling overrompeld door het blaffen van de hond, (ongebruikelijk). Toen ging mijn slaapkamerdeur open en ik herkende vóór mij de dief die drie nachten geleden onze kamer binnenkwam, geld stal en toen vluchtte. Daar was hij weer. Ik beval hem weg te gaan. Hij draaide zich om en ging, daarna sloeg ik alarm. Ik wist dat God mij beslist iets probeerde te zeggen.)

Vassula, Ik herinner je aan iets; toen de rover¹ je kamer binnenkwam, verwachtte je hem toen?

Nee!

zo zal Ik ook komen; plotseling; niemand herkende hem trouwens, want niemand verwachtte hem daar;

(Jezus bedoelde de tien inpakkers en het kantoorpersoneel die hem zagen maar niet geloofden dat hij een dief was. Ik heb het gevoel dat deze laatste zin erg belangrijk is en meer verbergt dan hij zegt. Het woord "herkende" heeft ook een heel diepe betekenis.)

herinnerde het je aan iets anders? laat Mij het je vertellen, hij had gezondigd, maar zij die hem veroordeelden en hem een pak slaag gaven, waren dat ook geen zondaars?

Ik weet niet wat U mij probeert te laten begrijpen. Ja, we zijn allen zondaars.

Vassula, moet Ik dit alles aanzien en blijven zwijgen?

Verdedigt U de dief, Heer?

nee, Vassula, dat doe Ik niet ...² noem mij één mens die niet gezondigd heeft;

(Ik kan er geen bedenken.)

grote zonden, kleine zonden, het zijn allemaal zonden, zondigen betekent Mij verdriet doen; Vassula, Ik ben getuige van zoveel zonden; Liefde lijdt; Liefde is bedroefd, bedroefd; ... schepping! Mijn schepping, keer terug naar Liefde ...

dochter, doordrenk Mij met liefde, geef eerherstel, beminde, geef eerherstel;

11 juni 1987

(Inmiddels zijn de meeste van onze meubels weg. Ik moet zoeken naar een stoel om op te zitten om te kunnen schrijven; het huis is nog rommelig nadat de verhuizers zijn vertrokken, stapels papier hier en daar, schoenen, flessen, papieren, touwen op alle

¹ God gebruikte het juiste woord, daar we later ontdekten dat hij tot een groep behoorde. Rovers zijn dieven die tot een bende behoren.

² Jezus was even stil.

bureaus. En toch heeft God, in al die drukte, tussen de buffetten die we moesten klaarmaken voor de afscheidsrecepties (één voor 80 personen en één voor 30), mijn hand niet even losgelaten. Ik vond altijd tijd voor Hem om twee of drie uur per dag te schrijven. Hij geeft mij ongelooflijke kracht, en ik voel mij niet in het minst vermoeid; ik ben in absolute vrede, Zijn Vrede.)

Vassula, beminde van Mijn Ziel, blijf dicht bij Mij, kijk Mij aan, laat Mijn Vinger je hart raken; Mijn kind, als je eens wist hoezeer Ik je liefheb; Ik zal je leiden tot het einde; offer meer voor Mij; wil je voor Mij lijden?

Ja Heer, doe wat U wilt.

(Hij had dit al eerder gevraagd, maar ik had gearzeld, uit angst. Nu vroeg Hij het weer.)

Vassula, Ik ben zo gelukkig! wil je jezelf als een lam voor Mij offeren?

Doe wat U wilt, Heer.

het zal allemaal niet tevergeefs zijn, alles zal voor Vrede en Liefde zijn; Mijn dorst is groot Vassula; Ik zal je naar dorre landen leiden waar je ogen zullen aanschouwen wat je nog nooit hebt gezien; Ik zal je met Hemelse Kracht rechtstreeks leiden naar de diepten van Mijn Bloedende Lichaam; Ik zal je met Mijn Vinger alle zondige priesters aanwijzen die de doornen in Mijn Lichaam zijn; Ik zal ze niet sparen; Ik ben uitgeput; Mijn Wonden zijn wijder open dan ooit, Mijn Bloed stroomt eruit; Ik word opnieuw gekruisigd door de Mijnen, Mijn eigen priesterzielen!

Mijn God, U doet mij zoveel pijn, waarom zouden ze U dat aandoen? Waarom?

Vassula, ze weten niet wat ze doen; beminde, strijd met je God, wees bereid Mijn lijden tegemoet te treden en het met Mij te delen;

Dat ben ik, om U te troosten; denk aan degenen die U beminnen!

zij zijn de beminden van Mijn Ziel; Ik heb meer van zulke zielen nodig die hun hart voor Mij offeren; Ik bemin hen, Ik vertrouw op hen, zij eten van Mij; zij zijn Mijn offergave, zij zijn de zachte bloemblaadjes die Mijn doornen vervangen, zij zijn Mijn mirre;

Vassula, wees niet bang; we zullen nog dieper doordringen in het domein van de duisternis; Ik zal je leiden;

(Later begon mijn ziel Gods bitterheid te voelen. Alles, alle eten en drinken dat in mijn mond kwam smaakte bitter. Hij liet mij uit Zijn kelk drinken. Toen had ik problemen met mijn ademhaling, mijn ziel en mijn lichaam deden pijn.)

15 juni 1987

(Gisteren ben ik naar Hong Kong gevlogen (voor onze vakantie.) Tijdens een tussenstop in Bangkok gebeurde er iets. Ik zat in de hal van het vliegveld op het einde van een rij stoelen te lezen. Plotseling, vóór mijn voeten, rolde een Arabier een tapijt uit, terwijl hij mij totaal negeerde, met twee anderen achter hem. De mannen vielen op de grond om God met tamelijk luide stem te aanbidden, waardoor ze veel aandacht trokken. Ik voelde mij niet op mijn gemak want er zat niemand in mijn nabijheid. Ik voelde dat ik stoorde omdat ik vlak voor hen zat. Ik bewoog me niet. Hun stemmen werden steeds luider en achter mij nam iemand een foto van het hele vreemde schouwspel.

Later vertelde God mij: "deze man zei zijn gebeden luid genoeg; genoeg om veel aandacht te trekken, hij was in de doorgangshal te horen; maar alleen de muren hebben hem gehoord in die hal, Mijn Hart heeft niets gehoord, alle woorden bleven op zijn lippen; niettemin, Ik hoorde jouw stem, hoewel niemand je hoorde en niemand wist wat je tegen Mij zei, maar het kwam uit je hart, niet van je lippen;"

Ik wilde dit niet opschrijven uit angst voor discriminatie, maar God zei tegen me: "wat heb je te vrezen, Ik ben de Waarheid, en gebeurt dit ook niet onder Christenen?"

Vandaag hebben we per bus een ritje gemaakt door de stad en de buitenwijken. Plotseling zag ik in plaats van die hoge gebouwen reusachtige Zwarte Kruisen,¹ ik dacht dat het mijn verbeelding was, maar ik hoorde de Stem van God zeggen: "nee, het is niet je verbeelding; het zijn Mijn Kruisen". Toen ik het "Consumentenparadijs" zag, dacht ik dat ik zou sterven als ik daarin zou moeten leven, het zou een kwelling voor me zijn; en dan te bedenken dat ik een jaar geleden nog dacht dat dit het Paradijs was!

God wil ook niet dat ik dit weglaat: op onze busrit liet de gids ons een supervilla zien van de rijkste man van Hong Kong. Hij vertelde ons dat er twee miljonaars zijn, zeer bekend van naam in heel Hong Kong; ik hoorde de Stem van God die zei: "maar Ik weet niet wie zij zijn, zij behoren tot de wereld;"

hun rijkdommen zijn wereldse rijkdommen; ze bezitten niets in Mijn Koninkrijk;

(God nam het over om dit Zelf te schrijven.)

beminde, Ik geef je tekenen; wees waakzaam, Vassula, geloof wat je van Mij hoort;

Ik denk aan de Arabier.

hij miste heiligheid; zelfs jij kon dat zien;

(Later)

O Vassula, verdien ik niet meer respect?

(Hier was ik bang voor, ik had niet de gelegenheid om schrijvend met God te zijn dus greep ik mijn kans in de hotelkamer met mijn zoon en mijn echtgenoot om mij heen. De t.v. stond aan. Ik sloot mijn oren af met een walkman. Ik kon nergens heen!)

Ik neem terecht al je talenten terug;

Waarom, Heer?

waarom? om je te leren naar je God te verlangen; wacht tot we alleen zijn;

Vergeef mij ...

Ik vergeef je; dus Vassula, werk als je niets te doen hebt;

Hoe Heer?

sta Mij toe al Mijn verlangens in je oor te fluisteren; Vassula, verlang naar Mij; gebruik de genaden die Ik je heb geschonken; onthoud dat het niet alleen Mijn Hand is die jouw hand gebruikt; Ik heb je oor geopend, Ik heb je getoond hoe je Mij kunt zien en hoe je Mij kunt voelen, gebruik dus ook de andere gunsten; Ik bemin je;

Jezus?

Ik ben, Vassula;

¹ Ik herinnerde mij de woorden "dorre landen".

We zijn weer op deze manier samen.

ja, maar niet voor lang; bewaar Mij niet voor later want jij volgt je levensstijl van vroeger niet meer; houd Mij in je hart gesloten, kind;

Heer, zal ik grotere beproevingen krijgen?

O ja, je zult voor veel zwaardere beproevingen komen te staan;

(Ik zuchtte.)

vertrouw Mij; Ik zal bij je zijn, je bent Mijn offergave, nietwaar? waarom zou Ik je dan tussen het kwaad willen laten? Ik bied je aan hen aan, om temidden van slechtheid te zijn;

Maar ik ben zelf ook slecht. Wat is het verschil? Ik ben net als zij.

ben je dat, waarom wil je dan naar Mij komen, thuis?

Omdat ik U bemin.

Ik heb je naar Mijzelf gevormd om je in staat te stellen anderen naar Mij te brengen, Ik zal je nog verder losmaken van aardse beslommingen; wacht maar af en je zult zien, Vassula, ja;

(Ik zag Hem tegenover mij.)

bemin Mij; kom, neem Mijn Hand zoals je dat gisteren hebt gedaan;

(Later)

Vassula, schrijf het woord aids,

AIDS?

ja, vervang het door het woord Gerechtigheid;¹ Mijn Kelk van Barmhartigheid is overgelopen, en Mijn kelk van Gerechtigheid is vol, laat Hem niet overlopen! Ik heb je al eerder gezegd dat de wereld Mij beledigt, Ik ben een God van Liefde maar van Mij is ook bekend dat Ik een God van Gerechtigheid ben; Ik verafschuw atheïsme!

(Later:)

beminde, je zult Mijn Lichaam binnendringen, Ik zal je Mijn doornen en nagelen laten zien,

Heer, hoe zal ik dit alles zien?

Ik zal je zicht geven, zodat je ziet; Ik zal je sterkte geven om Mijn nagelen en doornen uit te trekken; Ik word opnieuw gekruisigd,

Maar Heer, waarom hebt U toegelaten opnieuw te worden gekruisigd?

Vassula, Vassula, vastgegrepen door de Mijnen, verwaarloosd door Mijn beminden;² kom, eer Mij, bemin Mij!

Ik bemin U, ik klamp mij aan U vast. Wanneer zal dit gebeuren?

ach Vassula, ren niet voor Mij uit; kom, alles op z'n tijd,

Maar U weet Heer dat ik een buitenstaander ben, een niets die niet weet wat er gaande is daar waar U het over hebt, en dan, wie zou er mijn papieren (Uw geschriften) willen inzien. Ze zullen alle geschriften, als deze hen bereiken, lachend

¹ Lees: Brief aan de Romeinen 1: 18-32.

² Hij zei het op zeer droevige toon, als iemand die door zijn beste vriend verraden is.

in mijn gezicht gooien. Ze zullen ze waarschijnlijk als confetti om mij heen strooien; wie ben ik tenslotte? Niets anders dan een "Verstokte Zondares"!

onthoud wie je leidt! Ik ben God, herinner jij je wat je tegen je vriend hebt gezegd, ja, de ongelovige? dat waren Mijn woorden: je bent als een muis die wegrent voor een Reus, je bent een stofje;

(Inderdaad heeft een vriend van ons, een "ongelovige", een boodschap van God ontvangen. Hij zei later tegen mij: "Binnen een halve minuut heeft deze boodschap overtuigingen van twintig hele jaren vernietigd. Waarom zou ik, een Verstokte Zondaar, zo'n boodschap ontvangen? Maar ik zal er tegen vechten. Ik zal wegrennen". Ik lachte! Toen zei ik hem Gods woorden.)

Vassula, vertrouw Mij,

Heer, dat doe ik. Maar ikzelf ben het probleem. Waarom vertrouwt U mij? Dat zou U niet moeten doen. Mijn Heer, ik ben van goede wil, ja, maar zoals U zei, erg zwak. Vertrouw mij niet! Ik ben erg zondig.

Vassula, je bent onuitsprekelijk zwak; Ik heb dat van alle Eeuwigheid geweten; maar wees niets, Ik wil dat je niets bent, hoe zou Ik anders Mijzelf alleen kunnen manifesteren als we met tweeën waren? laat Mij altijd vrij en Ik zal in je handelen; kom steun op Mij!

17 juni 1987

(Dhaka)

U maakt mij bewust van mijn ellendigheid en dat U bij mij bent gekomen ondanks mijn slechtheid en van het feit dat ik absoluut geen verdiensten heb voor die geschonken genaden. In vergelijking met

de heiligen is dat duidelijk. Begrijpt U dan waarom die 'golf van twijfel' komt? Juist om die reden, vanwege mijn onwaardigheid. Weet U nog hoe U mij alles hebt geleerd, vanaf de eerste krabbel, en weet U nog hoe ik U in het begin afwees, terwijl ik wist dat U het was? Ziet U wat ik bedoel? Als ik die 'golf van twijfel' heb, om bovengenoemde redenen, weet ik dat ik U beledig en pijn doe. Zoals U eens hebt gezegd: "je doet Mij pijn als je vergeet wie je uit de duisternis heeft gered". Aan de andere kant duizelt het mij bijna als ik probeer te begrijpen waarom U bij een ziel komt zoals ik, en een zo belangrijke opdracht geeft aan iemand die vanaf de eerste regel aan de Heilige Schrift moest beginnen, een 150% zondares!

Hoe verder Uw leiding gaat des te meer wonderen gebeuren er. Volslagen atheïsten zijn bekeerd, maar U zegende het Werk Heer, dus zou ik me niet verbaasd moeten voelen. De een na de andere ongelovige komt bij U terug als ze de Boodschappen lezen. Mensen die tegen mij zeiden: "Je zult mij NOOIT een enkele bladzijde hiervan kunnen laten lezen, ik geloof alleen in tastbare dingen, geld, zaken ...", deze woorden klinken nog na in mijn oren; en zie nu eens hoe die man, vuriger dan zijn vrouw (die hem eerst, zonder succes, probeerde te overtuigen), alle uitgaven van Waar Leven in God wil hebben en zegt dat Die hem geweldige vrede geven. Ik heb nooit met hem gesproken, want ik ben niet goed in 'woorden'. Het gebeurde gewoon: Jezus natuurlijk, U bent geweldig!

Ik ben, Jezus, de beminde Zoon van God; Ik heb je al deze boeken gezonden opdat je kunt geloven in Mijn Bovennatuurlijke Werken; Ik heb je met Mijn Brood gevoed; twijfel nooit aan Mijn Werken; Ik wil dat je de bijzonderheden van al Mijn genaden leert kennen, wees dus bedacht op alle nieuwe openbaringen; ze zullen allemaal van Mij komen;

*(Het Kruis leek mij weer te verpletteren.
'Het Kruis' is de Boodschap van God.)*

Jezus?

Ik ben, til! til óp! val niet, Ik ben bij je om je te helpen; neem Mijn Kruis op, wees niet als de Cyreneër; wees bereidwillig; kom, beminde, de weg kan moeilijk zijn, maar Ik ben altijd bij je en deel Mijn Kruis met jou; Vassula, kijk naar Mij!

(Ik keek naar Hem. Daar stond Hij, en hield Zich vast aan de hoek van de muur, deerniswekkend. Hij droeg Zijn Doornenkroon en een kleed dat doordrenkt was van Bloed (half naakt). Hij was bedekt met Zweet en Bloed, meer Bloed dan Vlees ... vlak na de geseling.)

verdien Ik dit?

NEE! mijn God!

eer Mij dochter;

Wie heeft U dit aangedaan, Heer?

wie? zielen, Vassula, zij zijn het; een replica van Sodom, replica betekent kopie;

(Later:)

dochter, Ik verlang eenheid in Mijn Kerk! **eenheid!!**

(Jezus sprak deze woorden zeer indringend en luid.)

18 juni 1987

Jezus?

Ik ben; Ik zal je gebruiken Vassula;

Gebruik mij tot het einde, Heer.

beminde, zeg hun Mij de vrijheid te geven te handelen zoals Ik wil, dat ze aan hun gebeden en aan alle smeekbeden tot Mij zouden moeten toevoegen: "maar niet onze wil, laat de Uwe geschieden"; leer van Mij, eer Mij;

19 juni 1987

Vassula, daden, daden, Ik wil daden zien; het verheugt Mij je liefdevolle woorden te horen die een balsem zijn voor Mijn Wonden, maar Ik zal Mij nog meer verheugen als Ik daden van je zie! kom; ik zal je eraan herinneren hoe Ik werkte op aarde toen Ik in het vlees was, en hoe Ik Mijn leerlingen leerde op dezelfde manier te werken;

Pater Pio heeft net als U gewerkt.

hij heeft voor Mij gewerkt; Ik heb hem al die genaden gegeven om Mij te eren en Mijn Naam te doen herleven; in Mijn Naam te werken verheerlijkt Mij en zuivert jou; onthoud dat Ik op iedereen schijn;

Ook op mensen zoals ik?

ja, zielen zoals de jouwe inbegrepen;

20 juni 1987

(Thailand)

wat was Ik blij je kaars te ontvangen;

(Heilige Maria.)

tooi Ons met liefde, heb Onze vrede;

(De Heilige Maria sprak deze woorden met zeer veel liefde. Ik had een kaars voor Maria opgestoken voordat ik de Kruisweg ging bidden.)

21 juni 1987

Heer, waarom zijn zoveel mensen U vergeten?

O Vassula! Mijn Lichaam is verminkt tot een mate van verlamming; Vassula, neem licht mee bij het bidden van de Kruisweg en kniel bij elke Statie;

(Ik bleef stil ...)

Vassula, Ik heb gesproken,

Heer, wat kan ik doen?

niets, laat Mij alles doen;

(Ja, maar niemand zal het doen omdat niemand het weet!)

geloven is ook een door Mij gegeven genade, Vassula, geloof in Mij!

(Later:)

Wat zal er met mij gebeuren nu U mij hebt verleid?

wil je dat weten? Ik zal je uit Mijn Armen werpen in dit ballingsoord dat Mijn schepping is geworden! je zult onder hen leven!

Mijn God! Bemint U mij niet meer? (Ik werd zeer bedroefd.) Het was heerlijk om in Uw Armen te zijn en nu wilt U mij eruit gooien!

O Vassula, hoe kon je dat zeggen!¹

Mijn Hart doet zeer en wordt verscheurd als Ik jou zie tussen al dit kwaad; begrijp Mijn kind dat het voor Mij een offer is dat je onder Goddeloze mensen bent; Ik lijd omdat jij in ballingschap bent; dochter, velen zullen proberen je pijn te doen,² Ik zou nu je lijden kunnen verdragen, maar Ik zou het niet verdragen, nee, Ik zou niet dulden dat ze je pijn doen;

Wat zou U doen, Heer?

Ik zou niet werkeloos toezien; *Maar waarom hebt U mij gekoesterd en verleid om mij nu af te stoten? Het is niet helemaal eerlijk! (Ik schreeuwde bijna!)*

heb Ik niet gezegd dat jij Mijn offergave zult zijn? Ik gebruik je, jij bent Mijn net; ja, Ik werp je uit naar de wereld; jij moet Mij zielen aanbieden; voor hun redding, Ik zal ze verlossen; dat zal niet gebeuren zonder dat je lijdt; de duivel haat je en hij zou niet aarzelen je te laten branden, maar hij zal niet de hand aan je slaan; Ik sta hem dat niet toe;

(Nu herinner ik mij dat ik de vorige dag de uitlaatpijp van de boot, die juist binnenliep, had aangeraakt; met mijn linkerhand rustte mijn hele gewicht op die pijp, die zo heet was dat je er een ei op zou kunnen bakken. Ik viel bijna flauw van de pijn omdat ik de hele linkerhandpalm had verbrand en de drang om die ter verlichting van de pijn in zee te dompelen was groot. Maar ik herinnerde mij dat men nooit verbrand vlees in koud water moet dompelen omdat er dan wonden ontstaan. Mijn hand deed nog tien minuten lang erg zeer en was rood en gezwollen. Maar na een half uur was alles verdwenen, geen pijn

¹ Ik voelde een steek van pijn in Hem.

² Van het gescheiden zijn: mijn ziel in Zijn hart en mijn lichaam in de wereld.

meer, geen brandwonden en hij voelde net zoals mijn andere hand, weer in volmaakte conditie.)

kind, Ik zal niet toelaten dat je pijn gedaan wordt; Ik bemin je, en uit liefde zal Ik Mijn zuiveringen voor je uitkiezen, Ik zal nooit enige smet op je toelaten, begrijp wat Ik bedoel;¹

Heer, alles wat van U zal komen zal ik beminnen, of het vreugde is of lijden.

bemінде, ja, maak voor Mij een hemel in je hart; kind, hoezeer verheugt het Mij dit van jou te horen!²

ja, en elk door je eigen wil gekozen lijden, in de overtuiging dat Mij dat behaagt, zal in Mijn Ogen een verschrikking zijn; je zult alleen jezelf bedriegen; het zal voor de duivel zijn, niet voor Mij; genoegdoeningen zullen door Mij worden bevolen;

Ik bemin U en ben geheel van U afhankelijk.

door Mij te beminnen verheerlijk je Mij, ja;

(Ik hoorde Satan zeggen: "Deze momenten zijn voor mij een marteling!" Hij kon het niet uitstaan dat mijn hart zich verheugde in Gods liefde voor mij en mijn liefde voor Hem. Onze wederzijdse liefde.)

het is alsof hij dan over zijn gehele wezen wordt bezegeld met een rood gloeiend Kruis;

23 juni 1987

¹ Het betekent dat elk lijden, dat teweeggebracht wordt door Satan, niet zal worden gerealiseerd, maar alle lijden dat van God komt, verwezenlijkt zal worden tot zuivering van de ziel.

² God Zelf zal mijn lijden uitkiezen.

Jezus, U bent vanaf het allereerste begin Mijn Leraar geweest. Maar zou ik niet wat men noemt een geestelijk leidsman mogen hebben om mij een beetje leiding te geven? Tot nu toe heb ik er geen, en degenen die ik daarvoor benaderd heb, waren niet geïnteresseerd, hadden het te druk of waren met afschuw vervuld. Niemand zei tegen mij: "Mijn kind, doe dit of dat," op een vriendelijke manier, en volg dit op. De enige die duidelijk een bevel gaf, zei: "Stop ermee, dit komt niet van God. Houd tenminste gedurende enige dagen op te schrijven en zie wat er gebeurt". Ik heb naar hem geluisterd. Ik hield op, maar terwijl ik mijn eigen notities maakte, speelde Uw Hand het klaar om te schrijven: "Ik, God, bemin je; vergeet dat nooit;" U nam mijn hand volledig in bezit. En toen weer, enkele minuten later, "vergeet nooit dat Ik, God, je bemin;" Ik voelde mij alsof iemand die van mij hield mij in de gevangenis bezocht, een onverwacht bezoek. Het was heerlijk!

Mijn kind, laat Mij je Geestelijk Leidsman zijn, ben Ik niet naar je zin? Ik ben Alles wat je tekortkomt; Vassula, verblijd Mij door Mijn Staties te veranderen, door er eenvoudig het licht aan toe te voegen en Mij te eren door te knielen bij elk van Mijn Staties; als de tijd daar is, zal Ik je meer aanwijzingen geven.

Jezus, dank U dat U mij David hebt laten ontmoeten.

Mijn kind, vertel over Mij en vraag hem: wil je Mij toestaan je te gebruiken?

Heer, hebt U dat niet al eerder gevraagd? Wat bedoelt U precies?

hiermee bedoel Ik of hij bereid is voor Mij te werken? Mijn Kruis is zwaar, wil je Mij voor een poosje ontlasten?

Ja, Heer.

kom dichterbij;

26 juni 1987

(Bangkok)

(Om 7.30 uur in de ochtend zag ik een gekleurde wolk, heel mooi om te zien. Toen kwamen er vijf stralen uit, als een ster. Ik zei: "Kijk!" En een hand achter mij duwde mij naar voren. Toen kwam er weer een verandering: op een van de stralen verscheen een kaars; ik zei weer: Kijk! De hand achter mij duwde mij en liet mij op de knieën vallen. Ik nam nog steeds niet de moeite om te zien wie dit deed, want ik wilde geen enkel moment van de gebeurtenis missen. De vijf stralen veroorzaakten nu door de snelheid waarmee ze ronddraaiden een soort verlichte ring, en plotseling verscheen Jezus vanuit het centrum van die verlichte ring; ik zei: Kijk! De hand achter mij duwde mij weer, en nu lag ik met mijn handen op de grond. Plotseling werd Jezus door honderden stemmen aanbeden. Ze zeiden de hele tijd alleen: "J-e-z-u-s". Toen verdween het beeld van Jezus en in plaats daarvan verscheen er een tafereel. Ik zei weer: Kijk! en de hand duwde mij plat ter aarde, en nu kon ik het laatste tafereel alleen zien door mijn hoofd op te heffen. Ik zag een geknielde gestalte, omringd door vijf andere; voor dit tafereel was een stralende zilveren kelk. De vijf deden iets bij degene die in hun midden geknield lag. Ik hoorde het woord ZALVING. En toen verdween alles.)

Mijn God, ik heb Uw droomvisioen voor mij niet begrepen.

Wijsheid zal het je laten weten;

27 juni 1987

(Nu beseft ik het; ik ben gespleten. Mijn lichaam wandelt rond, maar zonder mijn ziel erin; Mijn ziel - Mijn God, U hebt haar genomen. Ik voel mij als een skelet. Totaal gescheiden. Heeft iemand wel eens het beseft van God beleefd, gedurende 24 uur per dag, iedere dag, meer dan een jaar lang? En op het moment dat ik aan iets anders begin te denken, neemt een Hand mijn kin om mijn hoofd te draaien om naar het glimlachende Gelaat van Jezus te kijken. Ik verbaas mij erover hoe ik me nog om andere dingen kan bekommeren!)

Vassula, Ik heb alleen je hart¹ genomen en het in Mijn Hart geplaatst; Ik ben Jahweh, en Ik bemin je! koester Mijn Liefde; schepsel, blijf in de gunst van je Schepper;

Hoe, hoe zou ik in Uw gunst kunnen blijven?

je moet heilig zijn;

Hoe kan ik heilig zijn?

door Mij vurig te beminnen;

Dan, als dat Uw wil is, help mij het te zijn.

Ik zal je helpen, heb Mijn zegen; Ik zal nooit iets van je vragen wat je schade zou berokkenen, onthoud dit altijd;

kom, Ik zal Mijn diepste en meest persoonlijke verlangens onthullen; sta Mij toe ze je in te prenten, kleintje;

30 juni 1987

(Dhaka)

¹ Dit werd gezegd alsof mijn hart niets was, heel eenvoudig ...

(Ik haastte mij want Jezus spoorde mij aan om te schrijven.)

Ik heb je geroepen!

Ik voelde en zag dat Jezus gelukkig was.

ja, dat ben Ik, Ik voel Mij gelukkig! kom, laten we werken, Ik zal Mijn verlangens herhalen; Vassula, wees niet bang om Mijn Werken te laten zien;

Heer, ik denk terug aan die goede vriendin van ons, Martha, die impulsieve. Ik ben nu net zo ongeduldig als zij. Ik wil dat de dingen snel gaan, morgen, vandaag, nu, zo mogelijk, ik wil dat al Uw verlangens NU worden VERVULD, de doornen verwijderd en weggegooid, de lans nu uit Uw Hart getrokken, en al Uw verlangens vervuld!

Vassula, haast je niet;

(Ik voelde Zijn Hand mijn hoofd liefkozen.)

luister weer naar Mijn verlangens, Ik wil hen aan Mijn Wegen herinneren, Ik wil dat ze ophouden giftige pijlen op elkaar af te schieten, Vassula, was Ik een politicus?

(Jezus verraste mij met deze vraag. Hij had een andere klank in Zijn Stem.)

Wel, deze keer weet zelfs ik dat U geen politicus was ...

precies, Ik was geen politicus, Vassula; wie zeg jij dat Ik was?

Bedoelt U toen U hier in het vlees was, Heer?

ja;

De Beminde Zoon van God.

ja, zie je, zelfs jij wist dat Ik geen politicus was; Vassula, laat me denken;

(Jezus denkt na in Zijn gebruikelijke houding, een arm gekruist voor Zijn maag, de andere arm met de elleboog in Zijn Middel en de wijsvinger tegen Zijn wang.)

heb je gedurende Mijn hele begeleiding ooit een spoor van kwaadaardigheid van Mijn kant gevoeld?

Nee, geen spoor, Heer. Nooit.

goed;

Wat betekent dit, Heer?

hoe heb jij je gevoeld Vassula?

(Jezus negeerde mijn vorige vraag.)

Ik voelde mij door U verwend, buitengewoon bemind, gekoesterd, vergeven.

ga door;

Ik voelde mij verrukt door Uw Liefde, vredig, heerlijk. Ik heb mij nooit gelukkiger gevoeld dan toen ik bij U was, en met Uw Liefde die mij weer de weg wees, mij LIEFDE, heiligheid en nederigheid leerde.

ja, je ziet het, Vassula, er is geen spoor van politieke beroering; geen enkele;

(Jezus maakte een gebaar met Zijn Hand om "geen enkele" te benadrukken.)

zo ben Ik, Ik ben Eén en Al Liefde en zo zou Ik Mijn ware, maar ware volgelingen willen hebben.

- luister naar Mij, Ik ben de Kerk;

vergeet dit nooit; heb Mijn Vrede
Vassula;

*Ik houd zielsveel van U en U weet het
nu, Jezus.*

bemide, Mijn Hart zal je overspoelen
met Zijn Vlam van Liefde; sta Mij toe je
in Mijn Hart te houden;

Ik dacht aan het visioen.

de vijf stralen komen uit Mijn vijf
Wonden;

en de kaars op een van de stralen?

Ik wil het licht brengen;

bij Uw Kruiswegstaties?

ja;

Dan heb ik U gezien.

ja, Ik droeg Mijn doornenkroon, weet je
nog?

Ja, maar wat betekende de laatste tafereel?

mijn zalving;

*En waarom werd ik languit op de grond
geduwd?*

je hoorde ter aarde geworpen te zijn;

En de Kelk, Heer?

die is om jezelf te zuiveren en Mijn
Heilige Eucharistie te eren;

Dank U, Heer.

Vassula, diep in Mijn Lichaam heb Ik de
punt van de lans die Mijn Hart
binnendringt, die is daar altijd; Ik wil

dat de lans wordt verwijderd; verheerlijk
Mijn Lichaam door Vrede, Eenheid en
Liefde te vestigen;

*Bemide God, het is allemaal te vaag voor
mij. Ik begrijp de bedoeling van Uw
woorden niet.*

verwijder de doornen die Mijn Hoofd
zijn binnengedrongen; Vassula, wil je dit
voor Mij doen; Ik zal altijd vóór je zijn,
genees Mijn Lichaam, kalmeer Het; Mijn
Vijf Wonden zijn wijd open, zie je?
bemin Mij, tooi Mij, maak Mij mooi,
herinner hen aan de eerste Christenen
die Mij meer beminden dan hun eigen
leven;

*Heer, meer dan Uw boodschap kopiëren en
verspreiden kan ik niet doen!*

je zult veel meer doen dan dit, vergeet
nooit Wie je leidt;

Ja Heer; ik ben van U afhankelijk.

3 juli 1987

Jezus?

Ik ben;
bemide, inspiraties komen van Mij
zoals dauwdruppels op de bladeren
komen;

Ik heb een verbond met je gesloten
om trouw tegenover je te zijn, Ik heb
Mijn maatregelen genomen opdat ook jij
Mij trouw zult blijven, zie je?¹

Vassula, wil je, voor Mijn belang, Mijn
Kerk verenigen? Ik ben vóór je, en Ik zal
je instructies geven, volg Mij maar; Ik
wil al Mijn Kerken verenigen; Ik wil dat

¹ Jezus heeft ervoor gezorgd dat ik Hem niet ontsnap,
omdat Hij weet hoe zwak ik ben ...

Mijn priesterzielen zich Mijn Werken van vroeger herinneren en de eenvoud die Mijn leerlingen bezaten; de nederigheid en de trouw van de eerste Christenen; kom, Ik zal de diepste en meest persoonlijke verlangens van Mijn Hart onthullen, sta Mij toe ze je in te prenten, kleintje;

(Hier voelde ik mij werkelijk hopeloos. Ik voel dat God zoveel belangrijke dingen verlangt die Hij mij zegt, door ze op te schrijven, en ik zit er als verlamd bij; Ik voel dat ik niet doe wat Hij wil want er is niets veranderd, maar hoe kan het veranderen als werkelijk niemand er veel van weet? Ik voel dat ik Hem erger, dat ik Hem niet gehoorzaam, niet doe wat Hij het meest verlangt.)

Jezus? meer dan honderd mensen hebben kopieën van deze openbaringen, maar dat is niet genoeg!

Ik ben, leef in vrede; Ik zal Mijn Kerk herstellen; sta Mij toe, Vassula, je alleen Mijn Woorden in te prenten; Ik bemin je, verheerlijk Mij door Mij te beminnen; Mijn Kerk te verenigen is Mijn Werk; jij zult alleen Mijn boodschapster zijn, begrijp je het verschil?¹ zelfs wanneer Ik zeg: vernieuw of verenig Mijn Kerk, Vassula, is dat nooit direct aan jou gericht; je zult leren, heb je niet een deel van Mijn Werken bij Mij geleerd?

Ja Heer.

wacht maar af en je zult zien;²
Ik heb je iets te vragen; waarom ben je nu niet bij Mij gekomen om troost?
ja, precies, ja;

¹ Het kostte me jaren... (29 augustus 1998, bij het herlezen.)

² Er volgde een lange pauze. Hij had mijn hand stilgehouden op het papier, zonder iets te zeggen, voordat Hij zei: "Ik heb je iets te vragen etc."

(In een flits van enkele seconden gaf Jezus mij een visioen en een heel verhaal daarachter, als een parabel. Het ging over een kind en een moeder. De moeder was haar kind jarenlang kwijt geweest. Tenslotte, toen ze het had teruggevonden, was ze zo gelukkig dat ze haar kind trachtte te leren om bij haar te komen voor alles wat het wilde omdat ze het beminde en het haar toebehoorde. Het kind had er grote moeite mee zich weer aan te passen aan iemand die zei zijn moeder te zijn die voor hem zorgde; het was gewend in zijn ellende zelf rond te ploeteren, aangezien het niemand had gehad bij wie het terecht kon. Maar nu vergat het opnieuw dat de moeder degene is die hem zou kunnen helpen en troosten. Het visioen was dat van een klein kind dat weer in volkomen ellende leefde, jammerend rond het huis liep en de moeder negeerde; de moeder die het kind in zijn ellende zag, voelde zich pijnlijk getroffen, gekwetst, haar kind in ellende te zien, gekweld bij het zien dat het kind nog steeds niet wilde komen om zich in haar armen te werpen en te laten zien dat het de genegenheid van haar nodig had. Het hart van de moeder was volslagen ontredderd door het zien van haar kind in ellende en ook door de afwijzing van haar die zoveel zou kunnen doen als het vertrouwen in haar zou hebben!

- Ik was dat kind; de moeder, Jezus.

- En dit alles omdat ik het gevoel had tot niets te komen, de boodschap met mij mee te dragen zonder veel te doen. Ik besloot te gaan slapen om het te vergeten. Dus ging ik naar bed en probeerde te slapen om het te vergeten. Dit gebeurde 's middags; ik dacht aan Jezus, maar ik voelde mij te miserabel om Hem zelfs onder ogen te komen.)

beminde, Ik ben je Trooster! leun je hoofd tegen Mij, sta Mij toe je te liefkozen en je pijn te verzachten, sta Mij toe Mijn woorden in je oor te fluisteren; in Mijn Hart heb Ik een plaats voor je;

besteed geen tijd elders; kom nu in je woning;¹

Ik ben ongeschikt...

Ik zal je optillen en je erin plaatsen;

7 juli 1987

Vassula, je zult zware beproevingen tegemoet gaan², vergeet Mijn Aanwezigheid niet; Ik ben dicht bij je;

geloven in Mijn Hemelse Werken is ook een door Mij gegeven genade; Mijn Werken lijken in jouw ogen tamelijk ongewoon, maar Ik ben God en met wie zou je Mij kunnen vergelijken? en waarmee kun je Mijn Werken vergelijken?

Vassula, als Ik zie hoeveel van Mijn priesterzielen Mijn tekenen en Mijn Werken ontkennen, hoe zij degenen behandelen aan wie Ik Mijn genaden heb gegeven en die de wereld eraan herinneren dat Ik onder jullie ben, dan ben Ik gegriefd ... ze brengen ongewild Mijn Lichaam schade toe, pono!³ zij ontkennen Mijn Werken en zo scheppen ze woestijnen in plaats van het land vruchtbaar te maken!

Heer, als zij Uw werken ontkennen moeten daar redenen voor zijn!

ze zijn geestelijk dood; ze zijn zelf woestijnen en als ze een bloem ontdekken in die grote woestijn die ze hebben veroorzaakt, rennen ze erheen om haar te vertrappen, haar te vernietigen,

¹ Hij zei dat met zoveel tederheid, op een manier zoals alleen God kan spreken ...

² De Heer bereidt mij voor op mijn apostolaat.

³ Grieks voor "Ik heb pijn!".

Waarom?

waarom? het past niet in hun wildernis, ze zorgen ervoor dat hun woestijn dor blijft! Ik vind geen heiligheid in hen, geen enkele, wat hebben ze Mij aan te bieden?

Bescherming, Heer! Bescherming om Uw Woord niet te verdraaien!

nee, ze beschermen Mij niet, ze ontkennen Mij als God; ze ontkennen Mijn Oneindige Rijkdom, ze ontkennen Mijn Almacht, ze vergelijken zichzelf met Mij; weet je wat ze doen? ze bevorderen atheïsme, ze vermenigvuldigen Mijn geselingen, ze vergroten geestelijke doofheid, ze verdedigen Mij niet, ze drijven de spot met Mij! Ik was, ondanks hun ontkenningen, bereid hen te helpen, opdat zij op hun beurt Mijn lammeren zouden helpen en voeden;

heb Mij lief, Vassula, eer Mij door Mij nooit te verloochenen;

Ik zal U nooit verloochenen; ik zal nooit ontkennen dat dit Uw Werken zijn, Heer, zelfs als ik ervoor zou moeten sterven!

Mijn zoete mirre, Mijn overblijfsel, Mijn beminde, zorg voor Mijn belangen; wees Mijn altaar; blijf klein opdat Ik in jou werk en handel, kom, laten we bidden,

“Vader van Barmhartigheid,
verenig Uw schapen,
breng ze weer bijeen,
laat hen hun dorheid beseffen,
vergeef hen,
vorm ze om volgens Uw verlangen,
herinner hen aan Uw wegen;
moge alle Glorie zijn
in Uw Heilige Naam
voor altijd en eeuwig, amen”

(Ik ben bedroefd om God ...)

beminde, treur om de wereld en om wat er van haar geworden is; rust in Mij;

8 juli 1987

Heer, een priester heeft mij eens verteld dat Uw Lichaam, nadat U gestorven en begraven was, uiteenviel tot lucht en dat ze U daarom niet konden vinden. Met andere woorden, deze priester ontkende Uw Verrijzenis.

Vassula, ze verdraaien Mijn Woord; Ik ben verrezen, Ik ben niet tot ontbinding overgegaan; Mijn Lichaam is verrezen;

Heer, spreekt U tot mij in symbolen of vertelt U mij dat U werkelijk in het Lichaam bent verrezen?

kind, Ik heb letterlijk tot je gesproken, Mijn Lichaam is verrezen; zeg hun op te houden Mijn Woord te verdraaien om tegemoet te komen aan het menselijk begrijpen;

Ik ben Almachtig;

(Later:)

Heer, ik ben bang dat ik Uw plannen misschien vertraag.

hoe kun je Mij ophouden als Ik Degene ben die werkt?

Door zonden, die een belemmering zijn.

Ik zal je vragen dikwijls berouw te verwekken; Ik zal je zonden aanwijzen, Ik wil je zuiver;

9 juli 1987

Mijn God?

Ik ben; Vassula, Ik heb zoveel mysteries voor je verborgen! die paar die Ik jou heb geopenbaard worden 'gezien'¹ door menselijke ogen en dus niet begrepen; ze worden ofwel terzijde geschoven of verkeerd uitgelegd; hoe zou je Mijn Werken met menselijke werken kunnen vergelijken; wetenschap kan niet worden vergeleken met Hemelse Werken, dat is alsof je Mij wilt vergelijken met mensen!

't is waar, Mijn Werken lijken ongewoon voor jullie, maar wat Mij het meest grieft, is te zien hoe Mijn eigen priesterzielen aan Mijn Werken twifelen, weigerend ze te geloven en Mij dus op afstand houden in plaats van Mij bekend te maken;

Mijn schepping is in een woestijn veranderd, droog, onvruchtbaar, dorstend naar liefde; waarmee zullen Mijn lammeren zich voeden als zij hun niets te bieden hebben?

10 juli 1987

Mijn bloem, integreer in Mijn Lichaam, leven in de wildernis is hard, maar Ik zal je altijd leiden naar Mijn Bron waar Ik je dorst zal lessen en je rust en beschutting zal geven; dochter, wees Mijn offergave, niets zal tevergeefs zijn; houd je aan Mij vast, je bent niet alleen, wij doorkruisen samen deze wildernis; sta Mij toe je Mijn speciale gebod in te prenten: "heb je naaste lief als jezelf;"

Maar Heer, het is niet nieuw, U hebt dit eerder gezegd.

onderhoud je het? elke kerkelijke ziel moet nog leren Mijn Gebod te

¹ Begrepen.

gehoorzamen, laat hen putten uit Mijn Oneindige Liefde en leren elkaar lief te hebben;

voel Mij, alle delen van Mijn Lichaam scheuren, Vassula; Ik ben nog niet klaar met het dicteren van Mijn verlangens en Ik heb nog een groter verlangen achter de hand! Vassula, je begint het te voelen omdat Ik je verlicht om te ontdekken wat Ik verlang; Ik bemin Mijn schepping mateloos;

Mijn God, als het 'dit' is wat U verlangt dan zal inderdaad Uw Koninkrijk op aarde zijn zoals in de Hemel!

(Later:)

beetje bij beetje zul je begrijpen,

Jezus?

(Ik voelde mij hulpeloos. Ik vertelde Hem iets.)

Ik weet het, maar heb Ik je niet begeleid tot nog toe? Ik zal je visioenen geven en jij zult ze opschrijven, wees met je God die ook lijdt!

schepping! Mijn schepping! vandaag verloothen je Mij als je God, maar morgen zul je Mij prijzen, Mij aanbidden en naar Mij verlangen!

kom, Vassula, vergeet nooit wie Ik ben; houd je aan Mij vast, roep Mij zoals gisteren¹ en Ik zal naar je toesnellen; Ik bemin je; eer Mij door naar Mij te verlangen en Mij te beminnen;

¹ Dat was gisteravond; in onze nieuwe flat sluit de conciërge om tien uur 's avonds de hoofdingang naar de flats. We hadden onze sleutel in de flat laten liggen. Toen we zagen dat de deur op slot was beseften we dat we buitengesloten waren. Ik liep naar de deur en smeekte: "O God, zeg niet dat hij gesloten is; laat hij open zijn! alstublieft!" Hij was gesloten, maar op hetzelfde moment kwam een van onze burens eraan en deed de deur open.

in zulke situaties zeggen de meesten van jullie dat het toeval was en vergeten Mij! in Mijn woordenschat komt het woord 'toeval' niet voor! Ik ben Degene die je helpt, schepping;

11 juli 1987

heb berouw!

Ik dank U dat U over mij waakt, mijn God. (Ik had berouw.)

beminde, alles is vergeven, want zo is Mijn Barmhartigheid;

Ik zal je leren uit te kijken voordat jij je volgende stap zet; wees waakzaam; verkies Mij boven alles; bloem, wend je gezicht niet af van Mijn Licht; kijk naar Mij, kijk Mij aan, bloei!

Ik ben zwak; ik vind het dragen van Uw Kruis soms zwaar.

Mijn overblijfsel, verenig je met Mij en wees Eén; samen, samen zullen wij Mijn Kerk herstellen;

12 juli 1987

Vassula, Ik verheug Mij als je beseft;

(Soms beseft ik ten volle dat ik werkelijk met God ben en dat Hij op deze manier met mij omgaat en dan springt mijn hart op van vreugde! Het komt in golven. Meestal beseft ik het, maar niet echt ten volle.)

Weet U dat, Heer?

ja, Ik weet het heel goed; Vassula, herinner jij je Juan?

we zullen hem met Mij verenigen,

Mijn God!

Ik ben;

U denkt veel aan Juan!

hij is Mijn beminde ziel, Ik bemin hem, Ik wil hem dicht bij Mij, Ik wil hem leiden en een groot dienaar van hem maken, O Vassula! wat een grote dingen kan hij voor Mij doen!

Maar Heer, dat is onmogelijk!! Om te beginnen gelooft hij niet in U, en verder heeft hij andere bezigheden in zijn leven!

kind, besef je wel wie je leidt?

Ja mijn God ...

Ik ben de Alfa en de Omega, Schepper van alles, besef je dat hij al jarenlang op zoek is naar Mij!

O ja? Ik dacht dat hij niet geloofde.

hij heeft altijd geloofd, hij is alleen misleid; Ik bemin hem en wil hem leiden om Mij te vinden; Ik ben Liefde, en hij zal naar de Liefde komen, Ik zal hem met Mijn Liefde vervullen, al Mijn zegeningen zullen hem genezen;
beminde, nu moet je rusten;

Heer, wilt U nog steeds dat ik kniel tijdens het schrijven?

ja, eer Mijn Aanwezigheid;

Ja, Heer.

13 juli 1987

Vassula, om Mijn boodschapster te zijn moet je Mij beminnen zoals Ik je dat geleerd heb; levend, eindelijk levend! Ik heb je uit de dood doen opstaan!

En de anderen?

schepsel, de anderen moeten nog tot leven worden gebracht; Mijn dauw van Liefde zal op hen neerkomen, Mijn Licht zal hen omhullen en ze zullen herleven; schepping, Ik zal je doen herleven! jou te doen herleven was niet voor jouw glorie, Ik heb je opgewekt tot Mijn Glorie,

Ja, Heer.

kleintje, noem Mij Abba; ja, wees dicht bij Mij; Ik zal je nooit in de steek laten;

18 juli 1987

(Ik voel mij niet in staat te schrijven. Sinds mijn aankomst in Zwitserland ben ik niet in orde. Eerst de griep gevolgd door een infectie in de mond - ik kon bijna niet eten - daarna volgde een stekende pijn in mijn zijde die me gedurende vijf nachten belette te slapen en wat ik nog steeds heb, griep in mijn hele lijf plus een ontsteking van mijn lip.)

kom; laat Mij je vertellen, alles komt van Mij; dit zijn Mijn zuiveringen;

dochter, Ik bemin je, leer hoe Ik werk; Ik zal je steunen ook al zul je moeten lijden; Ik zal voor je zorgen en zal geen enkele smet op je ziel toelaten; begrijp hoe Ik werk, maar voel Mij, laat Mij je tegen Mij horen praten, denk aan Mij; Ik zal nooit toelaten dat iets vóór Mij komt, Ik ben de Eerste; door je ziel te polijsten zal ze gaan blinken als goud, en nu zal Ik je eraan herinneren waarom Ik jou heb gekozen; Ik heb je gekozen om je onnoembare armzaligheid en zwakheid; Ik ben een God van Barmhartigheid;

nu mag je werken, maar houd Mij steeds in gedachten; Ik verlies je nooit

uit het oog, let op Mijn lippen als Ik tot je spreek; Ik bemin je, kom; sta op, kijk Mij aan en laat Mij je nu horen;

(Het is waar, ik had God gedurende enige tijd verwaarloosd; onze verhuizing naar een ander land hield mij bezig met andere dingen.)

sta Mij toe je nog even te gebruiken;

Ja, Heer.

heb Mijn zegen;

Ik zegen U, Heer.

21 juli 1987

(Stockholm)

(Vandaag had ik twee dames van de Getuigen van Jehova, zoals ze zichzelf noemen, aan de deur. Ik liet ze binnen. We hadden problemen met de taal. Ze leken zeer vastberaden en vielen op een of andere manier de katholieke godsdienst aan! Ze zeiden dat ze zouden kunnen terugkomen met boeken in het Engels. Ik zal naar hen luisteren om te horen wat ze willen. Ze waren bij mij gekomen toen God mij schreef. Mijn zoon kwam later en we lieten hen kort deze openbaringen zien en beiden giechelden en ik verstond het woord 'duivel'. Ik liet ze maar begaan; heeft God me niet gezegd dat ik spoedig bespot zal worden en gaf Hij mij nu Zijn doornenkroon om de spot te voelen? (Voorspeld op 7 mei 1987.) Ik vrees dat dit pas het begin is ...)

Vassula, Ik ben bij je, wees niet bang;

22 juli 1987

Vassula, kun je al deze zielen zien? ze staan allemaal in de rij te wachten;

(Ik zag Jezus met een groep zielen achter zich.)

Jezus?

Ik ben; ja, dat waren zielen!

(Direct nadat ik deze zielen zag, verscheen er een ander beeld voor mij: een beeld van vele jaren geleden; Ik moet 17-18 jaar geweest zijn. Ik zag toen dikwijls, bijvoorbeeld als ik in de zitkamer was, veel zielen op de grond zitten die elkaar tot zwijgen aanspoorden en alleen maar om mij heen zaten alsof ze naar een toespraak van mij kwamen luisteren. Destijds verbaasde het mij dat ik deze dode mensen zag zoals ik ze gewoonlijk noemde, maar ik besteedde er verder geen aandacht aan omdat ze mij nooit hinderden en vroeger of later werd ik snel afgeleid door andere dingen om mij heen. Het kwam zeer dikwijls voor en het was eigenlijk gewoon, maar ik schonk niet veel aandacht aan dat alles.)

ja, Vassula, zij wachtten!

Wachtend op wat, Heer?

ze wachtten erop dat jij zou groeien;

Wisten ze dat?

ja, zij wisten het; Ik heb erop gewacht dat je Mij zou beminnen en eerherstel zou geven; Mij vurig beminnen betekent eerherstel geven en daardoor worden deze zielen in het Vagevuur genezen,¹ aan het zuiverende vuur ontruikt en zo kunnen ze tenslotte bij Mij komen;

Vassula, weet je hoeveel zij lijden als ze in het Vagevuur zijn? dat ze ernaar

¹ Dat wil zeggen: gezuiverd.

verlangen om Mij te zien terwijl ze er niet toe in staat zijn? hoezeer zijn ze van jou afhankelijk! Ach Vassula, wil je hen helpen?

Ja Heer, ik zou graag willen dat ze eindelijk bij U zijn!

heb Mijn Vrede, Ik de Heer zal je laten zien hoe je hen kunt helpen; zoek Mij altijd; offer en klaag nooit; Ik zal je helpen aan Mijn verlangens tegemoet te komen; beminde, heb Mij lief, want jouw liefde geneest hen,

Jezus, wilt U het mij laten weten als ze weer bij U zijn?

dat doe Ik;

Jezus, en wat betreft de 'Getuigen van Jehova'?

laat ze je geven wat ze willen, ontvang hen met Mij; je zult begrijpen waarom Ik ze naar je toe gestuurd heb; steun op Mij, beminde;

Jezus, zal ik niet iemand ontmoeten uit Uw eigen Wereld?

laat Me je direct zeggen, Ik zal je wegnemen en tussen de Mijnen plaats; dochter, als je één enkele van Mijn genaden verdiend had, zou Ik je hebben laten zien hoe de Liefde leidt, zonder dat je op moeilijkheden zou zijn gestuit en alle "deuren"¹ zouden open zijn geweest;

¹ "Deuren": wil zeggen Satan en zijn aanhangers is toegestaan te infiltreren en hun beledigingen te schrijven of mij het verkeerde woord te geven. God heeft mij echter om die reden geleerd hoe ik de duivels kan herkennen; (Satan kan een ziel nooit rust geven tijdens zijn aanwezigheid; daardoor verraadt hij zich).

Wat betekent dat?

dat wil zeggen dat je deze genaden die Ik je gegeven heb, niet hebt verdiend en dat Ik vanuit Mijn Oneindige Goedheid op je ellende heb neergezien; verlang van nu af aan meer naar Mij dan ooit; je zult elke afzonderlijke genade verdienen door Mij daden van liefde aan te bieden; elke daad van liefde zal alles herstellen wat je hebt vernield;

Wat had ik vernield, mijn God?

alle goede dingen die Ik je had gegeven en die jij in kwaad hebt veranderd; eer Mij, Ik bemin je;

Heer, wilt U mij helpen deze goede daden te verrichten?

dat wil Ik; onthoud, alles wat Ik gegeven heb zal ook voor niets doorgegeven moeten worden; Ik wil dat Mijn altaar zuiver is;

(Later:)

(God liet mij zien dat ik nooit één van Zijn gunsten verdiend heb. Daarom kom ik nu tamelijk timide naar Hem terug, bedelend.)

Heer?

Ik ben;

Staat U mij toe in Uw Licht te zijn?

wees in Mijn Licht en blijf erin;

Staat U mij toe² op U te steunen?

dat sta Ik je altijd toe;

² De uitdrukking "sta mij toe", bij een vraag, was mij geleerd door Hem, want Hij, als God en Soeverein, vraagt mij, Zijn schepsel, altijd op deze manier: "sta Mij dit of dat toe ..."

Staat U mij toe Uw Hand vast te houden en dicht bij U te zijn?

kom in de armen van je Vader;

Sta mij toe tot U te spreken!

wees Eén met Mij, kijk Mij aan, wees Mijn weerspiegeling en laat Mij voor je spreken;

Staat U mij toe door U getroost te worden?

kleintje, Ik zal je Trooster zijn; kom, voel Mij, stem je op Mij af; wees Eén, los in Mij op; laat Mij je totaal in bezit nemen en over je heersen; laat Mij je in Mijn Hart duwen, kom dichtbij; wees in Mij en Ik in jou, hoezeer bemin Ik je, dochter!

(Ik voelde dat God tevreden was.)

Ik bemin U, Heer.

(Ik voelde dat Zijn Liefde mij volledig bedekte.)

wees nu bij Mij, blijf,¹ weiger Mij niets, Vassula; Ik schreeuw het uit, Mijn kreet weerklinkt en doet alle Hemelen schudden; Mijn kreet zou moeten zijn gehoord door de zielen die Mij beminnen, ze moeten Mij hebben gehoord, vertel hun dat ze het zich niet hebben verbeeld; Ik ben het, Jezus, Beminde Zoon van God; Ik wil dat ze zich verenigen en eenheid, vrede en liefde voorstellen; Ik wil dat ze als een leger van redding zijn, herstellen al wat vernietigd en misvormd is; Mijn kreet komt uit het diepst van Mijn Gewonde Ziel; zegen Mij, dochter;

Ik zegen U, mijn God. Mogen Uw wensen werkelijkheid worden.

blijf Mij trouw, maak deel uit van Mijn Lichaam, houd je aan Mij vast;

24 juli 1987

(Daar kom ik dan en kniel neer bij mijn tafel en Jezus zit tegenover mij, op de sofa. Ik kijk naar Hem in afwachting van Zijn woorden.)

beminde, vermeerder je liefde voor Mij en genees daardoor zielen; heb Mij lief en bevrijd hen; je hebt nu vijf zielen naar Mij teruggeleid, stel Mij tevreden door Mij zielen te geven; Ik wil al die ellendige zielen verlossen die zich dicht bij de deuren van Satan bevinden, Ik bemin jullie allen zozeer!

(Later:)

agapa Mé,²

Jezus?

Ik ben, zeg tegen Sirka Lisa Mij meer te beminnen; waarom komt ze niet bij Mij, Ik ben haar Raadgever; Ik ben Degene die over jullie waakt, Ik ben jullie Trooster; weet zij wat een afgrond van Liefde Mijn Hart is? Ik bemin haar, Vassula; Ik zal op haar wachten, Ik zal haar blijven roepen, "antwoord, ziel! beantwoord Mijn roepen, roep Mij aan in je gebeden, spreek tot dit Hart dat je bemint; Ik zal wachten;"

(Jezus gaf mij hierboven een boodschap voor een van mijn vrienden.)

¹ Ik maakte aanstalten om op te staan en te vertrekken.

² Grieks voor: "Bemin Mij".

25 juli 1987

Ik ben je Hemelse Vader die jou bemint; noem niemand anders Vader dan Mij die je Schepper ben; leer van Mij; Vassula heb Ik niet gezegd dat Ik nog onder jullie ben; Ik ben Liefde, breng Mijn kudde tot Liefde, opdat Ik haar kan redden; dring het heidendom¹ terug, zet aan tot Liefde; help Mijn kinderen door hun hetzelfde voedsel te geven dat Ik jou gegeven heb;

*Met Uw hulp zal ik Uw wensen vervullen. Wees het Licht dat mij leidt.
(Later:)*

(De gedachte aan de Getuigen van Jehova die gaan komen geeft mij een onbehaaglijk gevoel. Wat moet ik tegen hen zeggen?)

schrijf;

(Jezus wees met een teken van Zijn hand naar dit notitieboek.)

bemin hen,

(?)

doe wat Ik je vraag, bemin hen, het zijn allemaal Mijn kinderen,

Maar ik ben bang dat ze mij verkeerde raad geven. Ze schijnen te willen zeggen dat zij de enigen zijn in de hele wereld die de juiste godsdienst hebben en dat heel de rest, zoals de katholieken, de protestanten, de moslims, de joden enz. voor 100% verkeerd zijn en dat je door hún geloof de Hemel kunt bereiken.

(Jezus leek onverbiddelijk.)

beminde, bemin hen,

Goed; maar wat als ze beginnen mij te misleiden?

zou Ik passief toezien als Ik hoor dat ze jou misleiden?

Nee.

dochter, wees niet bang; Ik zal je leiden;

Ik ben blij dat U bij me bent, mijn God ...

waarom?²

Omdat ik U bemin. Omdat U mijn geluk bent, mijn vreugde en glimlach. U bent mijn gelukkige leven; dat is de reden.

vervul Mij met vreugde, Vassula; bemin Mij, Vassula; dring dieper door in de diepten van Mijn Hart en laat heel Mijn Liefde je volkomen verteren in niets anders dan een Levende Vlam van Liefde's Liefde! beminde, rust in Mij en laat Mij in jou rusten, wees Mijn hemel;

IXΘΥΣ 

26 juli 1987

Mijn God?

Ik ben; kleintje, wie anders zou je langs dit speciale pad leiden tenzij Ik, God, het voor je had uitgekozen?

In het begin aarzelde ik heel erg, bang dat het van het kwade kwam.

de duivel zou gevlucht zijn als je Mij zou hebben aanbeden; hij zou ontmaskerd worden door de onthulling van de verraderlijke plannen van zijn brein; hij

¹ Atheïsme.

² Jezus leek verlangend om de redenen te horen. Hij geniet daarvan!

zou nederigheid, liefde en toewijding niet verdragen; houd dat altijd in gedachten; pak Mijn hand en klim¹ omhoog, word het niet moe, verwek dikwijls berouw; hoe wil je nu verder gaan?

Dat vraagt U aan mij, Heer?

Ik ben;

Ik kan het niet, tenzij U het doet door mij te helpen.

goed; wie tegen Mijn verlangens ingaat zal tegen de prikstok aanlopen;

27 juli 1987

Ik kom met een gevoel van verlatenheid; ik voel dat God minder dichtbij is dan voorheen.

wees niet bedroefd, Mijn Vassula; Ik zal je dit alles verklaren; Ik ben dicht bij je;

28 juli 1987

(Nog met dat gevoel van verlatenheid.)

Jezus, ik ben zo bang dat ik mensen misleid als ik hun vertel dat ik soms Uw Hand mijn hoofd voel liefkozen; kan het zijn dat ik mij vergis? Het zou verschrikkelijk zijn als dat zo was!

wees niet bedroefd, geloof in Mijn Verlossende Liefde; Ik heb je in het verleden even vaak geliefkoosd als nu; nee, Vassula, je hebt het je niet verbeeld; Ik ben het, Jezus;

29 juli 1987

(Nog steeds met dat gevoel van verlatenheid.)

Jezus?

Ik ben; Ik heb je gezegd dat Mijn banden eeuwige banden zijn; waar ben je bang voor? ten onrechte geloof je dat Ik, omdat je niet gebruikt² wordt als tevoren, minder bij je ben of dat Ik je heb verlaten, of dat Ik boos op je ben; nee; nee, Vassula, niets van dit alles; Mijn Liefde is niet veranderd, Ik heb je niet verlaten, Ik zal doorgaan je te inspireren;

30 juli 1987

(Ik ben nog steeds bezorgd; waarom kan ik God niet voelen zoals eerder?)

Jezus?

Ik ben; kom, kijk naar Mij; kijk, ja;

(Ik keek in de Ogen van God - en smolt.)

heb Ik je niet, ongeacht wat je bent, grootgebracht en in Mijn Hart geplaatst? Vassula, Mijn Vassula, zou Ik je ooit verlaten?³ denk na, Ik ben Liefde en totdat Ik kom om je te bevrijden zal Ik Mijn Liefde in je uitstorten; ela thipla mou imé o Christos;⁴

31 juli 1987

² In de betekenis een instrument van God te zijn.

³ Hij zei dit met zoveel tederheid, dat het alleen God kan zijn die zo spreekt.

⁴ Grieks voor: 'kom bij Mij, Ik ben Christus'. (Jezus probeerde mij gerust te stellen en ik voelde mij een beetje beter.)

¹ 'Klim' betekent hier, geestelijk vooruitgang maken.

Vassula, kom; Ik zal je ongegronde vrees voor verlatenheid verklaren; Ik leer je inzicht, vat dit niet op als een in de steek laten van Mijn kant; schrijf;

Ik geef je Mijn genade om een hogere graad van meditatie te bereiken, terwijl, tegelijkertijd, Ik je ziel zuiver voor dit hogere doel; wees ervan verzekerd, Mijn beminde, dat Ik bij je ben en nooit veraf; Ik moedig je liefde voor Mij aan en maak je sterker; een diepere devotie en een diepere liefde voor Mij zal het resultaat van dit alles zijn;

Vassula, Ik verlang dat je deze hogere graad van meditatie bereikt; je moet groeien; beminde, verwijder de geringste twijfels uit je gedachten - twijfels die je benauwen; Ik wil dat je vooruitgaat, Ik wil dat je ziel volmaaktheid en zuiverheid bereikt; Ik wil je ziel vooruit laten gaan in dit hogere en meer verfijnde licht; je gezuiverde ziel zal Mij deugden kunnen aanbieden die gehuld zijn in volmaaktheid en zuiverheid;

vanuit meditatie zul je in een hoger niveau van beschouwing geraken; deze dorheid en dat gevoel verlaten te zijn, dat je doet denken dat alles voorbij is, ontstaat omdat Ik een deel van Mijn Licht terugneem; wees echter niet bang, wees blij dat je het verschil voelt; door een gedeelte van Mijn Licht weg te nemen, versterk Ik je verlangen om Mij te zoeken en zo giet Ik een verfijnder Licht in je intellect; en toch is nooit alle Licht weggenomen, want Ik laat altijd enig Licht voor je achter om je in staat te stellen het te zien en te volgen en te voorkomen dat je struikelt;

Ik geef je deze kracht om door te gaan Mij vuriger te zoeken dan ooit; zoek in Mij Mijn verlangens; Vassula, Ik zal je nooit verlaten; waarom zou Ik, Ik ben je Hemelse Vader die wil dat je groeit en bloeit en dit zijn Mijn Wegen; wees niet

bang maar wees waakzaam, val nooit in slaap; zoek naar Mij; je zult leren, Ik ben je Leraar; bemin Mij Vassula; glimlach naar Mij als je Mij ziet en neem Mijn Hand als Ik je die geef; heb Mijn Vrede en vertrouw Mij; kom Ik bemin je;

O Vader, dank U voor Uw bemoediging en dat U me dit alles hebt uitgelegd. Dank U voor Uw lessen. Ik bemin U!

4 augustus 1987

(Terug in Zwitserland)

(Ik word haast bang als ik eraan denk wat er gebeurt, is dit het inzicht waarover God verleden week sprak?)

Mijn God?

Ik ben, beminde;

Begrijp ik U goed, Heer?

ja! de Liefde zal van jou een spiegel maken van de reflecties en angsten van allen die lijden; jij zult hun angsten en hun lijden voelen alsof ze van jou zijn;

als je over een of ander lijden hoort of ziet, of als iemand zich in grote nood bevindt, zal Ik, de Heer, je de genade schenken om deze noden te voelen evenzeer als degene die lijdt; zo zul je in staat zijn ten volle door te dringen in hun wonden en een duidelijk begrip te hebben van hun gevoelens;

Vassula, beminde, met dit inzicht dat Ik je geef zul je een geweldige hulp voor hen zijn; lijd als zij lijden; en als je hen dit ontzegt, zal Ik je er steeds aan herinneren; je zult deelhebben aan hun lijden;

O mijn God, zal mijn gestel dit alles verdragen? Niet dat mijn geest ervoor terugdeinst, maar mijn vlees is zwak ...

onthoud dat Ik je voldoende kracht zal geven voor beide, ziel en lichaam, tot het einde; geloof Mij, dit is een genade, kleintje; bemin Mijn kinderen evenveel als Ik hen bemin; wees een weerspiegeling van Mij, stem je op Mij en op hen af; Ik bemin je, en uit Sublieme Liefde geef Ik je deze genade; word niet moe, kom, Ik zal je Mijn Liefde instorten door je Mijn nagelen te geven; voel alle lijden; dochter, wil je dit alles voor Mij doen?

Ja, mijn God, als dat Uw wens is.

kom, Liefde zal je leiden;

(Ik heb dit vermoed en wel hierom:-

Drie dagen geleden lieten ze op het tv-nieuws twee kinderen zien die gestorven waren, nadat ze onder aarde bedolven waren. Ik had medelijden met de kinderen en hun ouders. Ik bad voor de ouders. De volgende dag vertoonden ze een tornado in Canada en de verschrikte mensen die er, nog door vrees bevangen, over praatten. Dezelfde avond bad ik ook voor hen. Ik had medelijden, maar niet alsof ik in hun schoenen stond. Plotseling wierp God Zijn doorborende straal op mij; ik voelde hoe die mijn borst doorboorde en er door mijn rug weer uitging. Het brandde en deed mij zoveel pijn dat ik wilde wegrennen om water te drinken, het was alsof ik in brand stond! Toen, later, terwijl ik sliep, gaf Hij mij een levendig beeld van hoe ik mij had moeten voelen. In mijn droom stierf mijn eigen zoon; ik werd wakker van doodsangst en God vertelde mij, terwijl ik deze verschrikkelijke angst doormaakte, dat ik onmiddellijk moest bidden voor de ouders die hun kinderen hadden verloren. Ik bad vurig alsof het mijn eigen kinderen betrof. Ik sliep weer in en ogenblikkelijk gaf

God mij weer een beeld van mijzelf, gegrepen door de tornado. Ik maakte vreselijke doodsangsten door. Hij wekte mij weer en zei mij te bidden voor hen die dit hadden meegemaakt. Ik bad vurig, daar ik nu een levendige voorstelling had van de ramp.)

5 augustus 1987

Jezus?

egho imei;¹

Dank U voor deze genade. Hoewel ik weet dat ze ook is bedoeld als voedsel voor anderen, is ze voor mij.

gedurende eindeloze uren zullen jij en Ik samen zijn; Vassula, heb Ik niet gezegd dat de geleerden niet zullen begrijpen wat van de Geest komt? filosofie kan niet worden vergeleken met spiritualiteit, nooit; dat is een van de belangrijkste redenen waarom allen die macht hebben en zichzelf wijs noemen je zullen bespotten, je zullen minachten en je zullen afwijzen, je kritisch zullen bekijken; wees dus voorbereid, beminde, op de wolven die je zullen opjagen; wees niet bang, Ik zal dicht bij je zijn;

(Ik zuchtte.)

alles, Vassula, is slechts een voorbijgaande schaduw; raak niet ontmoedigd; Ik zal dicht bij je zijn;

(Toen herinnerde ik mij hoe onbekwaam ik mij voel om in ballingschap te leven en wat een hekel ik eraan heb; wat ik in het verleden amusant vond is nu pijn en ik kan die dingen niet langer fijn vinden, ik kan ze

¹ Grieks voor: 'Ik ben'.

niet langer uitstaan ... Ik ben een buitenbeentje.)

Ik weet het, steun op Mij;

(Ik voelde mij wanhopig.)

Vassula, Vassula, nee, je kunt van deze aardse dingen niet langer genieten zoals vroeger, want dit is Mijn Wil; Ik wil niet dat je van zulke dingen houdt;

Jezus?

Ik ben; kijk in Mijn Handen; kijk, Vassula ze bloeden; Vassula, laat Mijn Kerk herleven; luister naar Mij, heb je al dit bloed gezien dat langs Mijn armen stroomt? Ik lijd;

Heer, waarom doet U mij zoveel pijn door mij dit alles te laten zien?

(Het visioen was zo levendig, dat ik dacht dat Zijn Bloed op dit notitieboek zou druppelen.)

om je te laten begrijpen hoe Ik lijd, beminde, bij het zien van zoveel zielen die in de macht van Satan zijn; laat Mij je gebruiken tot het einde;

Ik bemin U.

wees met Mij; "ons", Ik zal je er altijd aan herinneren; "wij";¹ bemin Mij;

7 augustus 1987

Jezus?

Ik ben;

(Jezus gaf mij weer beelden van Zijn geseling. De rechterzijde van Zijn gelaat

¹ Terwijl Hij "wij" zei, maakte Hij met Zijn Wijsvinger een gebaar als een Leraar.

was gezwollen. Weer voelde ik mij verscheurd.)

Vassula, Ik bemin jullie allen zozeer!

Snel, snel²...

door Mijn macht zal Ik zelfs de doden opwekken; Vassula, Ik wil Mijn boodschap van verleden week verduidelijken; weet je dat Ik slechts een klein beetje van Mijn Licht wegneem? voel je dat?

Ja.

goed; door Mijn Licht weg te nemen, maar slechts een heel klein beetje, voed Ik je intellect in de zin dat Ik je meer naar Mij laat zoeken en je verhef tot geestelijke beschouwing die Ik verlevendig en laat gedijen waardoor ze vruchtbaar wordt;

Hoe hebt U mij gevoed voordat U mij hiertoe bracht?

Ik had je hulp gegeven die buiten je begripsvermogen ligt; nu wil Ik dat je tot een hogere graad van meditatie doordringt; Vassula, je moet vorderingen maken; Ik verrijk slechts je voedsel met deze kleine verandering; Ik wil dat dit duidelijk voor je is; Ik heb je verteld dat Ik je in alle opzichten los wil maken, nietwaar?

Ja, dat hebt U, Heer.

door nu onthecht te zijn, zal Ik je vermogens opwekken;

Het inzicht waarover U hebt gesproken?

² Ik bedoelde hier, 'haast U en voer Uw Wil uit, opdat U niet langer lijdt'; Ik kon Zijn lijden niet meer aanzien.

Ja, je inzicht, jou deze geestelijke genade te geven zal anderen helpen;

Hoe anderen, Heer?

je zult in staat zijn Mijn kinderen te begrijpen en zo zul je hen kunnen helpen; zie dat enigszins wegnemen van Mijn Licht niet als een teken dat Ik je in de steek laat; nee, Vassula, Ik laat alleen je ziel vooruitgaan in heiligheid;

Heer, ik was bang als een boot zonder roerriemen te worden en af te drijven, en alles te verliezen wat U mij hebt geleerd! Ik raakte in paniek!

Vassula, Ik moet je zuiveren; leer dat door het zuiveren van een ziel deze door verschrikkelijke angsten en kwellingen zal gaan; maar Ik zeg je dit, dat vurig verlangen naar Mij maakt dat je naar die zegen gaat verlangen;

Welke zegen?

Die geestelijke beschouwing is; Ik wil dat je liefde de volmaaktheid bereikt, door jezelf geheel aan Mij te geven;

Jezus, mijn ziel verlangt naar U.

kleintje, verlang ook Ik niet naar jou?

¹wij, ons; kom, laten we gaan;

(Nu begrijp ik dat Jezus mij twee dingen tegelijk leert: geestelijke beschouwing en inzicht hebben.

Op 26 juli was het alsof God mij voorbereidde op deze verandering, want al de volgende dag had ik het gevoel dat Zijn Licht een beetje werd weggenomen. Ik raakte in paniek. Onmiddellijk begon mijn ziel te zoeken naar de reden, omdat ik

¹ Wij, ons = Hij herinnert me eraan met Hem te spreken door deze twee woorden te gebruiken.

schuldig ben en vol zonden. Ik vroeg mij af welke die zonden waren die Hem zo toornig zouden hebben kunnen maken dat Hij mij Zijn Licht een beetje ontnam, had ik Hem beledigd? Of kon het Satan zijn die me dit aandeed? Ik dacht dat, welke van die twee mogelijkheden het ook was, ik mij des te meer aan mijn Verlosser moest vastklampen, meer dan gewoonlijk moest bidden, meer mediteren, alle andere genaden die mij waren geschonken ten volle gebruiken, Zijn Aanwezigheid voelen, meer dan ooit tot Hem spreken, nooit Zijn Aanwezigheid vergeten en harder werken dan ooit. Als het Satan was dan zou hij van woede vluchten. Dus zou ik hem laten koken van woede en hij zou mij met rust laten. In het andere geval, als het van God kwam, als een test, zou ik die graag willen doorstaan als een goede leerlinge; ik wilde Hem zien glimlachen.

Een paar dagen gingen voorbij, geen verandering, mijn kracht nam af; ik begon nu in paniek te raken. Ik probeerde Hem te dienen met meer ijver en toewijding, maar ik kon nog niet begrijpen waarom dit alles niet hielp; tenminste, dat dacht ik. Toen legde Mijn Verlosser en Leermeester mij uit wat er gebeurde. Toen ik dacht dat Hij mij in de steek had gelaten, was Hij bezig mij te zuiveren en mij te verheffen tot een hoger niveau van meditatie, door mijn verstand te ontwikkelen en het te doordringen van een subtiel² licht, en mij te voeden met inzicht.)

10 augustus 1987

(Gisteravond werd ik door de Heer wakker gemaakt, en Hij vroeg mij om mij weer helemaal aan Hem over te geven. Ik zei:

² Het is duidelijk dat zelfs wanneer ik mijn eigen gevoelens verklaar, God ze aan mij dicteert. Het woord "subtiel" werd hardop tegen mij gezegd, toen ik aarzelde hoe dit licht te beschrijven. Ik zocht het op in het woordenboek en vond wat het betekende; dat wist ik niet ...

"Dank U, Vader,
 dat U op mij hebt neergezien,
 op mij die slechts de verpersoonlijking is
 van de zonden van deze wereld.
 Dank U voor Uw Barmhartigheid
 toen ik U afwees.
 Dank U voor Uw Liefde voor mij.
 Ondanks mijn schuld
 hebt U mij in Uw Hart getild.
 Sta mij toe dicht bij U te zijn,
 bij Uw voeten.
 Dat U mij dit toestaat
 is al meer dan ik verdien.
 Dat u Mij toestaat tot U te spreken
 is meer dan ik verdien, ik verdien niets.
 Vader, ik geef mij helemaal over.
 Ik weet dat ik niets ben,
 maar dit niets behoort U toe.
 Wilt U mij in een hoek werpen? Doe het.
 Wilt U mij vertrappen? Doe het.
 Wilt U dat ik alleen maar lijd? Doe het.
 Wilt U mij in Uw Hart?
 Dat is meer dan ik ooit heb verdiend.
 Wat U ook wilt, Heer,
 ik zal U slechts danken en beminnen.
 Gebruik mij als U wilt
 tot mijn laatste krachten om anderen te
 helpen.
 Maak mij waardig, zodat U mij volledig
 kunt gebruiken.
 Ik ben van U en van U alleen,
 ellendig, maar ik bemin U."

(Later:)

Jezus?

Ik ben, Vassula, in augustus ben Ik
 begonnen je les te geven; Vassula, het is
 een soort verjaardag tussen ons; verheug
 je! beminde, het is ons feest; laat Mij je
 een krans van Liefde opleggen; kom, vier
 feest met Mij; Ik zal je nu laten gaan,¹
 maar kom bij Mij om Mijn augustus te
 vieren;

(Nadat Hij mij dit had gezegd ging ik vlug
 in mijn oude notitieboeken de datum van
 augustus opzoeken. Ik maakte een
 vreugdesprong toen ik daar las dat het Dan
 was (mijn engelbewaarder) die tegen mij
 zei: "Ik, Dan, zegen je in de Naam van
 God, onze Vader, Zijn Beminde Zoon
 Jezus Christus en de Heilige Geest.
 Gezegend de zuiveren van hart, want ze
 zullen God zien". Toen bracht Dan mij bij
 God en vanaf toen begon Jahweh mij les te
 geven. Dan eindigde met de woorden: "Ere
 zij God, ik heb alles gedaan wat God mij
 heeft opgedragen."

Ik ging het snel aan mijn nicht vertellen.
 Ik vloog van geluk!! Ik ging feestvieren met
 God! Ook zij was gelukkig, maar ze
 waarschuwde me dat anderen, die het niet
 begrepen, zouden kunnen geloven dat ik
 verliefd ben op God, dat ik Hem op de
 verkeerde manier bemin. Wat zij zei
 maakte mij erg bedroefd en verschrikt. Zou
 ze gelijk kunnen hebben?)

Jezus?

dochter;

Ik ben daar bang voor.

Ik weet het; Vassula, vraag Mijn Moeder;
 Ik zou graag willen dat je begreep hoe
 verkeerd je gedachten zijn;

Ik heb je geleerd Mij te beminnen, je
 God, zoals Ik wil dat iedereen Mij
 bemint; Ik vier het einde van een jaar;
 beminde, wil je Mijn dochter van Vrede
 en Liefde zijn? Ik heb veel levens gezien
 die vervuld waren van haat; Ik heb Mijn
 Koninkrijk gevuld met Eeuwige vrede,
 zou Ik dan niet graag zien dat Mijn
 schepping zich inspant voor vrede?

kleintje, Ik ben bij je gekomen
 ondanks je armzaligheid, afwijzingen en
 mislukkingen; Ik ben een God van
 Liefde; Ik kijk naar Mijn kinderen met
 liefdevolle ogen; laat iedereen leren Mij

¹ Ik moest mij haasten vanwege een afspraak.

te erkennen totdat Ik kom om ze te bevrijden; laat elke ziel zonder angst bij Mij komen; laat ze weten dat Ik hen met open armen zal ontvangen want Ik ben een liefhebbende Vader; laat ze weten hoe Ik stenen kan veranderen in toegewijde volgelingen van Mij; laat ze weten hoe Ik hun ziel bevrijd en hun ware vrijheid geef;

Vassula, Ik zal je niet verlaten, maar laat Mijn Moeder je wat betreft je angsten leren hoezeer jij je vergist, Ik zal altijd dicht bij je zijn; ons, wij?
Ja, Heer.

(Ik begreep het. De Heilige Maria gaat mij gedurende enige tijd lesgeven en gaat mij bewijzen dat mijn angsten ongegrond zijn.

Tussen de 10de en de 14de voelde ik de Heilige Maria heel dicht bij mij. Ze praatte tegen mij en ik begon te beseffen dat mijn emotionele gevoelens even sterk waren als die van Jezus; ze waren dezelfde.)

14 augustus 1987

Mijn God?

Ik ben, ontvang Mijn woorden van vandaag; "ieder die Mij zoekt, zal Mij vinden;"

bemide, bemin Mij altijd vurig en verheerlijk Mij; vertel wat Ik zeg aan Orjän, "geloof ... geloof ... geloof; kom, bemide, Ik heb je inderdaad geroepen broeder! hoezeer bemin Ik je! Ik, je Verlosser, bied je Mijn Liefde aan, Ik ben Vrede; kom; kom tot Mij en dring diep door in Mijn Wonden, voel Mijn Hart, voel Mij ... leef in Mijn Wonden broeder;"

bloem, bemide, blijf;¹
hier is Mijn Moeder;

ach, Vassula, laat mij je vertellen wat er gaat gebeuren; je zult Mijn Zoon verheerlijken; dochter, eet van Hem;

O Heilige Maria, U hebt mij altijd bemoedigd! Vanaf het begin bent U mijn steun geweest. (Ik voelde een even grote liefde voor Haar als voor God. Ze is zo echt moederlijk!)

draag altijd mijn medaille want ik heb haar op jou gezegend; heb Onze vrede;

(Ik wierp me voor Haar neer en eerde Haar in gebed.)

16 augustus 1987

Mijn God, ik bemin U!

Vassula, je bent welgevallig in Mijn ogen; luister en schrijf; de Abel van vandaag zal leven; vertrouw alleen op je God, Abel zal leven! deze keer zal Abel leven; bemide, de wereld in haar zwakheid is vol Kaïns; zou Ik het voor altijd kunnen verdragen hoe Mijn Abels veroordeeld en gedood worden door Kaïns? hoeveel meer zouden er nog voor Mijn ogen moeten omkomen? nee, Vassula, Ik heb wonden die weer open zijn; deze generatie is een geslacht van Kaïns; bemide, telkens wanneer er een Abel opstond, herhaalde een Kaïn zijn misdaad zonder de minste aarzeling; zie je, kleintje?

(God leek bedroefd toen Hij me dit vertelde en ik werd ook bedroefd.)

Wat is hiervan de oorzaak?

dit is omdat de Abels Mijn zaad zijn, ze komen van Mij;

En de Kaïns?

¹ Ik maakte aanstalten om te gaan.

de Kaïns? die behoren tot de wereld; zij komen van mensen; deze keer zal Ik Mij plaatsen tussen Kaïn en Mijn Abel; Ik zal alles uitroeien wat van Kaïn komt; Ik zal Kaïn het wapen uit de hand slaan en hem naakt achterlaten; hij zal onbewapend tegenover Abel staan; Vassula, Ik zal je dit alles uitleggen, kijk Mij aan en als je op Mijn Lippen let zul je het begrijpen; zou je nog steeds voor Mij willen werken?

Ja, mijn God, als U het mij toestaat.

Jezus?

Ik ben Jezus Christus, beminde Zoon van God en Verlosser;

IXΘΥΣ 

wij, ons?

Ja, Heer. (ik ben gelukkig en Hij glimlacht!)

kom dan, we zullen samenwerken;

20 augustus 1987

Mijn God?

Ik ben;

Ik denk dat ik Uw vorige boodschap begrijp.

je hebt er slechts een gedeelte van begrepen, kind;

Een deel van wat ik begreep is, dat technologie, komend van mensen, en materiële zaken, ook Kain is.

ja, Kaïn vertegenwoordigt alle dingen die tot de wereld behoren, schrijf; Kaïn vertegenwoordigt alles wat Mijn ogen verafschuwen; hij vertegenwoordigt in dit tijdperk: ongerechtigheid, materialisme, revoluties, haat, heidendom,¹ onderdrukkers van hen die Ik gezegend heb en zedeloosheid; Kaïn heeft Abel nooit begrepen, die Ik vormde naar Mijn beeld; Abel komt van Mij, hij is Mijn zaad;

Betekent dit dat hij geestelijk is en U bemint?

precies, en vanwege dit verschil werd hij door Kaïn verafschuwed; Ik heb gezegd dat de geleerden niet zullen begrijpen wat van de Geest komt;

Heer, ik maak me zorgen om iets. (Ik wil het liever niet opschrijven.)

Ik weet het, alles wat Ik wil doen is zijn wijsheid te prikkelen; wat is voor jou belangrijker, hem onder zware molenstenen te laten of je zorgen te maken? zelfs als je zou moeten lijden, wat zou je kiezen?

Ik zou zonder aarzelen er voor kiezen voor hem te lijden.

Ik heb jou uit je slaap gerukt; zou Ik niet hetzelfde doen voor anderen?

Ja, mijn God.

welnu, laat Mij vrij om door jou te handelen, geheiligde door Mijn Hand; Mijn Geest rust op je, bruid, beminde van Mijn Ziel; Ik heb je overvloedig gegeven, geef jij dus ook overvloedig;

¹ Atheïsme.

kom, ga op in Mij en wees één met Mij!
Ik bemin je, Mijn Vassula;

Jezus, ik zal alles doen wat U wilt.

(Ik vind geen woorden, want wat ik ook zeg, het is ontoereikend.)

kom dan, Ik zal Mijn schepping herstellen; ons? wij?

Ja!

23 augustus 1987

Gisteren gebeurde er iets heel bijzonders! Het was een van die drukke dagen. Het was wasdag, dus de machine stond aan en de droogtrommel was in werking. Mijn echtgenoot nam onze zoon, omdat het een mooie warme dag was, mee naar het zwembad. Hij vertrok om 11 uur 's morgens en zei dat ze om drie uur terug zouden zijn, dus moest ik om drie uur de lunch klaar hebben. Ik was dus alleen thuis en aan het werk. Het was tien minuten voor twee toen ik dacht dat het goed zou zijn de lunch klaar te maken. Ik draaide dus de schakelaar van het fornuis om om boter te smelten en plotseling gingen alle lichten uit. De hoofdzekering viel uit. Alle apparaten hielden ermee op. Ik controleerde overal in huis of er nog ergens stroom was. Niets werkte. Ik ging op zoek naar een zekering ter vervanging, maar mijn man had ze een andere plaats gegeven. De winkels waren dicht want het was zondag; onze auto was stuk en ik voelde me ontmoedigd ... uit teleurstelling ging ik op bed liggen. Na vijf minuten hoorde ik een geluid in de keuken. Ik stond op om te zien waar het geluid vandaan kwam en tot mijn grote verbazing zag ik de lichtjes van het fornuis aan en de plaat de boter verwarmen. Maar de wasmachines werkten niet, en de rest van het huis was nog steeds zonder stroom. Ik kon dat niet begrijpen, de hoofdzekering en

alle andere dingen waren uit, dus ...? Ik maakte het eten klaar en zette het in de oven om te gratineren. Om drie uur kwam mijn echtgenoot terug en ik vertelde hem wat er was gebeurd. Hij controleerde alle elektrische apparaten die allemaal nog buiten werking waren behalve het fornuis dat het wel deed. Hij controleerde de hoofdzekering en zag dat die was gesprongen. Tegen die tijd was het eten klaar. Toen we de hoofdzekering controleerden, zagen we dat de meter draaide. Op het moment waarop ik zei: "Het eten is klaar", hield de meter op te lopen, hoewel het fornuis nog aanstond. Ik ging naar de keuken en deed het fornuis uit. Mijn echtgenoot verving de stop door een nieuwe en alles werkte weer normaal. Ook hij had hiervoor geen verklaring.

augustus is ons feest! we willen niet dat onze viering wordt bedorven;

bedoelt U dat ...¹

Ik bedoel dat Ik je niet bedroefd wil zien tijdens ons feest; Vassula, je bent Mijn bloem, weet je wat bloem betekent? bloem symboliseert broosheid; daarom zorg Ik goed voor je opdat je broosheid je geen schade berokkent;

Dank U, mijn God, ik weet dat U heel dicht bij mij bent en ik bemin U.

(Ik voel mij beschaamd, want ik verdien niets. Gisteravond, terwijl ik in de kamer van mijn zoon was, werd ik omhuld door wierook. De geur was maar op één bepaalde plaats. Ik was gelukkig!)

Mijn God?

Ik ben; Ik bemin je, twijfel niet! je bent niet alleen; Ik, Jezus, Ik, Jezus, ben bij je, bloem; Ik heb je altijd bemind op het

¹ Jezus liet me niet uitspreken.

dwaze af; verspreid je geur zoals je dat geleerd is; verfraai Mijn tuin, laat Me verrukt zijn, kom; je ziet, Vassula, je begint Mij te begrijpen; nu heb Ik je terecht losgemaakt van iedereen, beminde, je was je er niet helemaal van bewust wat Ik met je deed; heb je Mijn Arm niet rond je schouders gevoeld om je van iedereen weg te trekken, terwijl Ik de verlangens van Mijn Hart in je oor fluisterde? nu jij je hoofd hebt opgeheven besef je ineens dat je niemand om je heen hebt dan Mij; wat heb Ik je lief! Ik voel Mij zo gelukkig! bereid je erop voor met Mij alleen te zijn; ja, alleen wij tweeën, Ik en jij, jij en Ik;

ach Vassula! kijk Mij nu aan, kijk Mij aan, je God, Vassula; vanaf nu zal Ik het zijn en Ik alleen; Ik ben je God; Ik ben je Heilige Metgezel, Ik ben je Verlosser, Ik ben je Bruidegom; Ik zal je voorzien van alles wat je nodig hebt; beminde, heb je hulp nodig? Ik kom naar je toegesnel; moed? en Ik zal je Mijn Kracht geven; troost? val in Mijn armen, verblijf in Mijn Hart; prijs Mij, Vassula! prijs Mij, dochter! kom en verheerlijk Mij! verheerlijk Mij, werp je aan Mijn voeten neer! aanbid Mij! wees de Mijne, ach, Vassula, bemin Mij zoals Ik jou bemin! zegen Mij zoals Ik jou zegen, omhul Mij met je zoete geur zoals Ik dat doe met de Mijne; Ik sta voor je, Ik, je Redder! aanbid Mij, voel Mijn Hart nu en op dit uur; weldra wordt het nacht, wil je je lamp niet uit Mij bijvullen? wacht nooit tot de dag voorbij is; laat Mij je lamp bijvullen;

kom uit Mij putten; laat Mij met jou alleen zijn; leef voor Mij, Ik verheug Mij in ons alleenzijn! Ik bemin je met een jalouse liefde! Mijn Liefde is van dien aard dat Ik je van iedereen heb losgemaakt; wil je proberen Mij te

begrijpen? Ik heb verlangd met jou alleen te zijn; de Liefde is ontvlamd en als de Liefde in lichterlaaie staat, sta Ik Mijzelf toe te doen wat Mij behaagt; nu ben je van Mij en Ik verlang van jou dat je Mij verzadigt met kransen van Liefde, verblind Mij met je kinderlijke woorden; laat Mij vrij je te beminnen zoals Mij dat nu behaagt; heb jijzelf Mij niet de vrijheid gegeven je te gebruiken zoals Ik wens?

Ja, Heer, dat heb ik.

dan zal Ik die vrijheid gebruiken; Mijn Vinger zal je hart eenvoudig aanraken, en terwijl hij dat doet, zul jij niets voor Mij achterhouden; het is tenslotte onze augustus, Ik zal je er steeds aan herinneren dat we feest vieren;

24 augustus 1987

Vassula, heb berouw!¹

Ik vergeef je zonden; nu wil Ik dat je Mij prijst!²

Vassula, zeg: "Glorie zij de Almachtige God"; weet je wie Ik ben?

U bent de Alfa en de Omega, Schepper van alles.

dat heb je goed gezegd, Mijn kind, nu zeg Ik je dit: gezegend zijn zij die Mijn Boodschap zullen lezen en geloven dat Ik haar heb geschreven, zonder dat ze hebben gezien dat Ik haar schrijf; gezegend zijn zij die Mijn Boodschap horen en haar opvolgen; gezegend zijn zij die verenigen en voorstellen doen tot vrede en liefde; verspreid Mijn Boodschap, verspreid Mijn Vrede en laat

¹ Ik heb berouw verwekt.

² Ik aarzelde, zoekend naar de juiste woorden.

haar heersen in alle harten, twijfel nooit aan Mijn Liefde;

hoe wilt U dat ik haar verspreid; hoe zou ik iets kunnen doen? Ik ben hulpeloos.

wacht af, Vassula, en je zult het zien; Ik zal je helpen; kom, ons, wij?

Ja, mijn God, ons, wij.

25 augustus 1987

herinner je, Mijn kind, de liefde die Ik voor je heb; Vassula, kleintje, Ik heb het rode kruis gezegend dat je om je hals draagt; geloof! geloof in Mijn hemelse Werken, Vassula;

Mijn God! Dank U. Hoe meer U mij geeft, des te meer besef ik dat ik het steeds minder verdien.

Ik bemin je; kom, blijf dicht bij Mij, Ik houd ervan je de dingen te horen zeggen die Ik je heb verteld, over Mijn Aanwezigheid en ook over andere dingen; wanneer je Ismini vertelt, leef voor Mij, verheerlijk Mij;

Soms Heer, voel ik Uw Aanwezigheid minder, en dan denk ik: "Nu is God niet zo dicht bij me". Waarom is dit, Heer?

je gelooft ten onrechte dat Ik niet dicht genoeg bij je ben, terwijl Ik daarentegen op die momenten zo dicht bij je ben als maar kan zijn; alleen ben je niet, NOOIT!

Plotseling zag ik Hem heel duidelijk. Hij bewees mij met bepaalde gebaren Zijn zo levendige Aanwezigheid! Het duurde enkele minuten. Het was geweldig!

alles is geestelijk;

(Hierdoor begreep ik dat alles bovennatuurlijk is, onmogelijk te begrijpen als je die daden plaatst in een stoffelijke toestand. Het is niet stoffelijk en dus is het niet mogelijk het stoffelijk uit te leggen. Het is geplaatst in de bovennatuurlijke sfeer en niet in onze realistische sfeer.)

Velen van jullie neigen ertoe te vergeten dat Ik Geest ben¹ en dat ook jullie geest zijn;

26 augustus 1987

Vassula, ben je nog steeds bereid Mijn boodschapster te zijn?

Ja, Heer, als U mij nog wilt met al mijn onbekwaamheid en mislukkingen.

kind, Ik zal je helpen je taak te vervullen, daarna zal Ik je bevrijden; Wijsheid zal je onderwijzen; ben je bereid je vrije tijd op te geven en meer voor Mij te offeren?

Ja, daartoe ben ik bereid.

neem Mijn arm, Ik zal je steunen; Vassula, jouw tijdperk heeft alle geestelijke waarden verloren, niettemin zal Ik altijd bij je zijn om je te helpen; Ik ben Jezus Christus, beminde Zoon van God; Ik bereid je voor, sta Mij toe je blindelings te leiden, geloof blindelings in Mij tot het einde;²

28 augustus 1987

Vassula, kom, laat Mijn Werken in het Frans vertaald worden; Ik zal je helpen;

¹ 2. Kor. 3:17 en 1 Petr. 1:11.

² D.w.z.: 'verlang geen bewijs, geloof alleen'. Blindelings geloven verheerlijkt Hem

laat Mijn Brood onbeperkt worden gegeven;

Ik zal het doen, Heer, ik weet dat U mij zult helpen.

Vassula, Ik heb inzicht en diepgaande kennis over je uitgestort; je bent door Mij onderwezen; Ik heb je Mijn Brood uit Mijn voorraadkamers gegeven; Ik heb je vruchten uit Mijn tuin gegeven; Ik heb Mijn Werken in je uitgestort om deze wereld te verlichten en haar Mijn Gelaat te openbaren; kom, vergeet niet waarom Ik jou heb gekozen; wees tevreden met wat Ik je geef, dochter; Ik heb je in overvloed gegeven van de boom des Levens om ook anderen te voeden; steun op Mij, wees van Mij afhankelijk, zou je Mij alles willen geven wat je hebt?

Alles wat ik heb is van U; ik wil niets voor mijzelf houden.

alles wat je hebt is inderdaad van Mij, maar Ik heb je de vrijheid gegeven om te kiezen;

Om wat te kiezen, Heer?

om te kiezen tussen goed en kwaad; Ik heb aan iedereen deze keuzevrijheid gegeven;

Dan, als dit het enige is wat ik heb, kies ik om bij U te blijven.

laat Mij je dan vaster aan Mij binden, laat Mij je dan daarheen leiden waar Ik het meest gezocht word;

Ik bemin U, Vader. Moge Uw wil geschieden.

bemin Mij, kind; luister naar Mij, niet voordat Ik Mijn Werken heb voltooid,

zal Ik je van je ketenen bevrijden om bij Mij te komen; Ik zal Mijzelf veroorloven je te gebruiken om Mijn verlangens neer te schrijven; de Liefde bemint je; teken Mijn teken,

ΙΧΘΥΣ  Jezus Christus, Beminde Zoon van God en Verlosser;

30 augustus 1987

(Avond.)

Jezus?

Ik ben;

wil je Mij in je laten rusten?

Ja, Heer.

Mijn bloem, zoek Mij, verlang vurig naar Mij, zegen Mij,

Ik zegen U, Heer.

heb ook Mijn zegen; je bent niet alleen!

(Ik voelde Hem alsof ik Hem zou kunnen aanraken.)

31 augustus 1987

Vassula, Ik kom in de stilte van de nacht; het uur is nabij, je bent niet alleen; de wereld lijkt Mijn Aanwezigheid te vergeten; Ik ben God, maar hoe velen denken aan Mij? zeer weinigen;

Ik zag een nacht vol sterren, stil, en achter die sterren Gods Ogen op ons gericht.

blijf wakker, want in deze stilte van de nacht zal Ik neerdalen, Ik heb Mijn plannen ontworpen voordat Ik jou

schiep, kleintje; Ik zal je naar Mij opheffen en je iets laten zien;
rust nu, beminde;

1 september 1987

trouw is wat Ik bemin; Vassula, Ik zal je een visioen geven en je tot Mij opheffen; Ik zal je laten zien hoe de hemel zal verschijnen;

(Het firmament werd mij getoond. Het zag eruit als elke nacht met zijn sterren, daarna veranderde het. Het leek op verfvlekken, als het palet van een schilder, maar één kleur overheerste, ze overtrof alle andere kleuren, het was rood, dik, en de dikke nam toe als gist, dat van boven op ons wordt uitgegoten.

Vassula, Ik zal de hemelen openen en je laten zien wat geen oog ooit heeft gezien; je hebt het goed gezien, blijf wakker; Ik zal over je waken, luister naar Mij; schrijf; Ik heb, sinds het begin van de tijden Mijn schepping bemind, maar Ik heb Mijn schepping geschapen om Mij ook te beminnen en Mij te erkennen als haar God; Ik heb, sinds het begin van de tijden, alles geheiligd wat Mijn Handen hebben geschapen; Ik ben een God van Liefde, Ik ben de Geest van Sublieme Liefde; schepsel, sinds het begin van de tijden heb Ik Mijn Liefde aan de mensheid getoond, maar Ik heb ook Mijn Gerechtigheid getoond; telkens wanneer Mijn schepping tegen Mij en Mijn Wet in opstand kwam, verhardde zich Mijn Hart, werd Mijn Hart bedroefd over hun ongerechtigheden; Ik kwam om hen eraan te herinneren dat Ik de Geest van Liefde ben en dat ook zij geest zijn; Ik kwam om hen eraan te herinneren dat ze slechts een voorbijgaande schaduw op aarde zijn, uit

stof gemaakt, en dat Mijn eerste regendruppels die op hen vallen, hen weg zullen spoelen en niets achterlaten; Ik heb Mijn Adem in hen geademd en hen leven gegeven;

de wereld heeft Mij onophoudelijk beledigd en Ik, van Mijn kant, heb hen zonder ophouden herinnerd aan Mijn bestaan en hoe Ik hen bemin; Mijn Kelk van Gerechtigheid is vol, schepping! Mijn Gerechtigheid drukt zwaar op jullie! verenig jullie en keer tot Mij terug, eer Mij schepping! als jullie dat doen, zal Ik ook Mijn Gerechtigheid opheffen; Mijn oproepen weerklinken en schokken de hele hemel, al Mijn engelen bevend achterlatend om wat er gaat komen; Ik ben een God van Gerechtigheid en Mijn Ogen zijn het moe geworden om jullie schijnheiligheid, atheïsme en zedeloosheid te moeten aanzien; Mijn schepping is, in haar verwording, een kopie geworden van wat Sodom was; Ik zal tegen jullie donderen met Mijn Gerechtigheid zoals Ik tegen de Sodomieten heb gedonderd; heb berouw, schepping, voordat Ik kom;

Ik heb jullie werkelijk vele malen gewaarschuwd, maar jullie hebben Mijn geboden niet opgevolgd; Ik heb heiligen laten opstaan om jullie te waarschuwen, maar dochter, ze hebben haar harten gesloten; Mijn schepping wil liever in wellust leven en Mij negeren; Ik heb aan hen tekenen gegeven om hen wakker te schudden;

Mijn God, Uw kinderen slapen alleen. Alstublieft kom en maak hen wakker, ze slapen alleen maar!

ze slapen uur na uur, jaar na jaar;

Maar Heer, wie is er verantwoordelijk als ze niet onderwezen zijn; ze zijn haast onschuldig als ze niets over U weten.

Ik heb dienaren en leraren op aarde doen ontstaan om hen te onderrichten;

Maar Heer, Uw leraren en dienaren werken, maar wat kunnen ze meer doen als de meerderheid afwijzend is, ze zijn hulpeloos.

hulpeloos? ze zouden berouw moeten hebben, ze zouden bij Mij moeten komen en berouw hebben; Ik heb hen in de loop der tijden tekenen gegeven, maar ze hebben ze afgewezen alsof ze niet van Mij afkomstig zouden zijn; Ik heb hen waarschuwingen gegeven door middel van zwakke en armzalige zielen, maar ze hebben aan Mijn Woord getwijfeld; ze hebben al Mijn zegeningen verworpen en Mij gegriefd; O mensen met harten van steen! kleingelovigen! als ze meer hart zouden hebben gehad, als ze zelfs nu meer hart zouden hebben gehad, zou Ik hen te hulp gekomen zijn; Ik heb hen uit hun slaap gewekt, maar hoe dikwijls hebben ze hun ogen gesloten en zijn weer in slaap gevallen;

Maar waarom maken ze het niet bekend aan de wereld als U Uw tekenen geeft?

sommigen doen dat, maar de meerderheid van Mijn priesterzielen hebben hun hart gesloten, twijfelend, vrezend; velen van hen zijn bang; Vassula, herinner jij je de Farizeeën?

Ja, Heer.

laat Mij je vertellen dat velen van hen kopieën zijn van de Farizeeën; twijfelend, vrezend, verblind door ijdelheid en schijnheilig, herinner jij je hoe dikwijls Ik hun tekenen heb gegeven? Ik heb hun honderden malen tekenen gegeven en wat hebben ze

gedaan? de tijden zijn niet veranderd; velen van Mijn priesterzielen zijn precies hetzelfde, kopieën van de Farizeeën! Ik heb hun tekenen gegeven maar ze willen tekenen die verklaard kunnen worden door bewijzen; ze willen bewijzen;

Wilt U hun een bewijs geven van Uw vroegere tekenen en een of ander bewijs van deze openbaring?

alles wat Ik hun zal geven ben jij, kind;

Maar Heer, dat is niet overtuigend, ik ben niet overtuigend, ik ben niet iemand die overtuigt! Ze zullen mij recht in mijn gezicht uitlachen.

Ik heb je gezegend;

Maar Heer, ik weet dat U het bent, en een paar anderen ook, maar velen zullen het daar niet mee eens zijn omdat er geen overtuigend bewijs is dat het van U is. Ik ben niets en U weet het.

dochter, laat Mij alles zijn, blijf niets en laat Mij alles zijn; hoe minder jij bent des te meer ben Ik; Ik heb Mijn Gerechtigheid nu op de mensheid gelegd, op hen ligt wat ze hebben geogst;

Is er niet een oplossing, ik bedoel dat op een of andere manier alles gebeurt zoals U het wilt en zo Uw Gerechtigheid in ere kan worden hersteld?

Vassula, als Ik nu zal worden aanvaard en niet verloochend door Mijn priesterzielen, zal Ik Mijn Gerechtigheid herstellen; Ik heb hen gewaarschuwd, maar ze houden Mijn waarschuwingen geheim;

Vertel mij alstublieft de redenen waarom ze dat doen?

ze schijnen Mijn Almacht en Mijn Rijkdom te vergeten, ze willen alles tot één ding¹ terugbrengen; ze zullen alleen geloven als ze zien; ze grieven Mij door geen waarde te hechten aan Mijn zegeningen;

²schepsel! schepsel! laat Mijn Kerk herleven, Vassula; eer Mij; het uur is nabij, beminde, het uur is ophanden, de Liefde zal weer als Liefde komen;

Dank U, Heer. Ik zegen U.

Deze laatste drie dagen heb ik in mijn ziel een onverklaarbare vreselijke angst gevoeld.

4 september 1987

(Op mijn privé-blocnote gaf Jezus mij een boodschap die me liet schrikken. Ik ben opgestaan en heb de boodschap achtergelaten. Later, toen ik terugging om te schrijven, herhaalde Jezus de boodschap. Ik begon bang te worden; mijn gedachten, zoals al eens eerder, raakten verward en ik vroeg mijzelf en God, "Waarom ik?" Waarom is heel dit schrijven eigenlijk begonnen, waarom voel ik mij zo, verbonden met God? Hoe was ik anderhalf jaar geleden, en hoe ben ik nu? Ik leef in de Waarheid en ik voel mij verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Ik voel dat ik God zou moeten behagen. En dan weer twijfels, twijfels waardoor ik Jezus op de proef stel. Ik kwam twijfelend bij Hem. Hij wist het. Ik overwoog iets voor mezelf te schrijven en mijn eigen handschrift te gebruiken.)

Jezus?

Ik ben; wel? je kunt het opnieuw³ proberen;

schrijf... schrijf! Liefde Liefde Liefde Liefde;

(De 3 punten tonen aan hoe ik worstelde om te schrijven maar het niet kon, toen schreef Hij: "schrijf", en Hij dwong mijn hand naar beneden en liet mij viermaal het woord "Liefde" schrijven; terwijl ik worstelde om mijn hand te laten stoppen.)

Ik ben Liefde; Ik herinner je eraan dat Ik Mijn Kruis van Vrede en Liefde op jouw schouders heb geplaatst; omhoog! omhoog! til! til! dochter, realiseer je je waarom Ik je heb opgevoed? Ik heb je opgevoed om Mijn Kerk te verenigen, altaar, heb Ik niet gezegd dat je de waarheid zult horen uit de mond van kinderen en niet uit die van geleerden? Ik heb gezegd dat de geleerden zullen luisteren en luisteren en niet begrijpen, kijken en weer kijken maar niet zien, want hun harten zijn verhard; ze hebben hun oren dichtgestopt en hun ogen gesloten;

Vassula, Ik heb je uit de dood doen opstaan, je met Wijsheid onderricht; vrees niet en ga vooruit,

(Jezus gaf mij een visioen van mijzelf waarbij ik tegenover Hem stond. Ik voelde mij onzeker. Hij hield mijn handen vast en terwijl Hij achteruitliep trok Hij mij mee, terwijl Hij vooruitliep.)

O dochter, hoezeer bemin Ik je! Bloem, alles wat je voelt komt van Mij, blijf lopen;

(Ik had het gevoel mijn eerste stappen te zetten en was opgewonden!)

¹ Overtuigend bewijs, tastbaar, aanraakbaar.

² Toen keerde Hij Zich naar mij en legde mijn Zijn gebod op.

³ Proberen mijn hand te controleren.

Vassula, je verblindt Mij door je verlegenheid; dochter, schrijf het woord:

Garabandal

Vassula, toen Ik je uit je slaap wekte, was dat niet alleen om je wakker te maken, het was ook om het Mij mogelijk te maken je te gebruiken, beminde; jou zuiveren was niet alleen om je te reinigen, het was opdat je Mijn Aanwezigheid zou voelen en je in Mijn Aanwezigheid zou zijn; jou gebruiken betekende niet alleen het gebruikmaken van je diensten om Mijn Boodschappen en verlangens op te schrijven, het was ook om Mijn zegen voor Mijn kindertjes van Garabandal op te schrijven;

Ik kom voor de verheerlijking van Mijn Boodschap, altaar, houd deze vlam brandend, door Mijn Macht zal Ik Mijn Kerk herstellen; bemin Mij, struikel niet, steun op Mij en rust, Ik zal je helpen vooruit te gaan; het uur is nabij; bid met Mij;

“Vader,
verlos mij in Uw armen,
laat mij dicht bij U uitrusten,
heilig mij Vader
als U mij ontvangt,
vergeef mijn zonden
zoals ik aan anderen heb vergeven;
ere zij God, mijn Vader,
ik zegen U; amen”

5 september 1987

Vassula, wees niet bang, schrijf het woord Garabandal;

Garabandal is het vervolg op andere tekenen; de verschijningen van Garabandal zijn authentiek, geloof, jullie allen die niet gezien hebben; geloof,

geloof, dochter, Ik heb je gebruikt om Mij door jou te kunnen openbaren; Mijn Moeder is verschenen aan Mijn uitverkoren zielen; hun monden hebben de Waarheid gezegd, maar veel van Mijn priesterzielen verklaarden hen als onbetrouwbaar en sommigen van hen hebben hen totaal afgewezen;

Ik heb Mijzelf door jou geopenbaard om deze twijfel over Garabandal weg te nemen; de verschijningen van Garabandal zijn authentiek en Mijn kinderen hebben inderdaad Mijn Moeder gezien en Haar Boodschappen gehoord; Vassula, je zult een nog zwaardere beproeving moeten doorstaan die Mijn Kruis op jouw schouders nog zwaarder maakt en Mijn Beker van Gerechtigheid nog voller; Ik heb de wereld van tevoren gewaarschuwd;

Mijn God, waarschijnlijk weten maar zeer weinig mensen van deze gebeurtenis.

dat is waar, velen weten het niet vanwege de twijfels en angsten van Mijn priesterzielen; door te twijfelen ontkennen ze Mijn Hemelse Werken, ze zijn vergeten dat Ik Almachtig ben; verhard van hart hebben ze hun spiritualiteit verloren, verblind zoeken ze zonder licht en zonder Wijsheid;

al Mijn Werken zijn steeds gegeven aan eenvoudige kinderen en nooit aan geleerden; Mijn Werken lijken in hun ogen ongewoon, maar dat komt omdat ze zichzelf vergelijken met Mij;

Ik heb jullie sinds het begin van de tijden nooit verlaten;¹ Vassula, herinner jij je de Farizeeën?

Ja, Heer.

¹ Hij maakte me duidelijk dat de tekenen zijn gegeven om ons aan Zijn Aanwezigheid onder ons te herinneren, ons te bemoedigen.

zij hebben Mij er op een gegeven moment van beschuldigd te prediken tegen de Wet van Mozes; welk verschil is er vandaag? Ik werd beschuldigd van willekeur en het ingaan tegen hun Wet; de beschuldigingen en twijfelachtigheid van vandaag zijn daarvan niet verwijderd; laat Mij je vertellen, zij die openbaringen, verschijningen en Boodschappen aanvechten, zijn degenen die Mij verwonden; zij zijn de doornen in Mijn Lichaam; Ik heb je enige tijd geleden gezegd² dat Ik je met Hemelse Kracht zal leiden tot in de diepste diepten van Mijn Bloedend Lichaam; Ik zei dat Ik met Mijn vinger diegenen zou aanwijzen die Mij verwonden; Ik ben Jezus Christus, Beminde Zoon van God; Vassula, wees niet bang, want Ik sta voor je;

6 september 1987

Jezus?

Ik ben; zal Ik je ooit in de steek laten? bloem, omring Mij met kransen van liefde; verzamel Mijn kinderen rondom Mij, laat Mij hen zegenen; Ik, die op hen heb gewacht, Ik heb op dit uur gewacht; Ik kom om hen te verwelkomen en te zegenen; verenig Mijn beminden, de Mijnen, Mijn lammeren; omhels hen voor Mij, liefkoos hen voor Mij, herinner hen aan Mijn Belofte; bemin hen, verenig hen; kom dichterbij Mij, laat Mij je met Wijsheid les geven;

7 september 1987

² Op 11 juni vertelde God mij dezelfde boodschap. Hij zei dat Hij ze niet zou sparen. Toen wist ik niet op wie Hij doelde.

vrede zij met je;

Ook met U, Heer.

neem Mij in je op bloem, laat Mijn Licht op je schijnen en denk niet aan je zorgen; Mijn Adem zal ze wegblazen en ze zullen worden weggeslingerd, terwijl jij glimlachend achterblijft; Mijn dauw van gerechtigheid zal je mooier maken, bloem, ontvang Mijn boodschap van vandaag; vrees niet, want Ik heb Mijn plannen gemaakt lang voordat jij geboren werd;

Bedoelt U dat wat er ook met mij gebeurt, met Uw Boodschappen en met iedereen, het door Uw Wil geschiedt?

ja, beminde, alles wat zal komen, zal van Mij komen;

Ik maak me zorgen dat ik U zal teleurstellen, Heer.

hoe kun jij Mijn plannen laten mislukken, bedenk, je bent niets; dus hoe kan een niets iets zijn, en dat iets, hoe dan ook, Mijn plannen laten mislukken? maar je bent niets dus maak je geen zorgen; laat alles in Mijn Handen; Vassula, Ik ben je Leraar; vrees niet als je bij Mij bent;

Ik wil graag iets zeggen alstublieft.

voel je vrij,

Weet U dat er momenten zijn waarop ik denk dat ik volslagen gek ben, krankzinnig?

Ik weet het;

Stelt U Zich dan alleen maar degenen voor aan wie ik dit op zekere dag zal laten zien! Ze zullen geschokt zijn, ze zullen zeggen dat

ze er een natuurlijke verklaring voor kunnen vinden. Ze zullen het gewoon niet geloven.

geloven is ook een genade; geloof hebben is ook een genade, Mijn Hemelse Werken zien, horen en begrijpen is ook een genade, allemaal door Mij gegeven;

Ja, Heer.

Vassula, Ik heb met jou gewerkt; eer Mij, dochter,

Met Uw hulp zal ik U niet teleurstellen.

luister dan naar deze woorden die van Mijn Moeder komen;

Vassula, pethi mou,¹ wees niet bang, Ik ben bij je; Mijn Zoon Jezus heeft je in het bijzonder grenzen gesteld wat betreft de bewijzen en tekenen die je Hem hebt gevraagd te geven, maar Hij heeft Zijn redenen; Hij heeft je echter de genade gegeven om te geloven, Hij heeft je met Wijsheid onderricht; Vassula, je hebt inderdaad blindelings geloofd;

O ja?

ja, want anders zou je niet met zoveel vurigheid naar Ons toe komen en schrijven en jezelf laten gebruiken naar Zijn Wil; dat je dat hebt gedaan, beminde, bewijst dat je blindelings gelooft en God verheugt Zich daarover; je geloof is groot; Jezus wil hierdoor anderen leren ook te vertrouwen en blindelings te geloven in Zijn Hemelse Werken; wees onschuldig, wees als kinderen in wie God Zich verheugt;

En wat als ze dat niet doen, Heilige Maria?²

¹ Grieks: "Mijn kind".

² Plotseling veranderde de toon van Maria's stem en

je lijden zal groot zijn; je zult als een spiegel zijn die het beeld van Jezus weerspiegelt; op jou, kind, zal Zijn lijden zich weerspiegelen;

Ongeloof en minachting?

precies, Jezus zal lijden; van jou zal men Zijn lijden kunnen aflezen;

Maar aangezien Hij Zijn plan al tevoren had gemaakt, waarom had Hij het dan niet zo gemaakt dat er geen tegenspraak zou zijn?

kind, dat is de manier waarop mensen geneigd zijn te denken; vergeet Zijn lessen niet; Jezus wil dat Zijn werken in dankbaarheid worden erkend;²

Jezus vertelde mij dat Hij niet passief zal blijven als Hij ziet dat iemand mij kwaad wil berokkenen.

dat heeft Hij inderdaad gezegd, en Ik zeg je dit dochter: ook Ik zal me niet afzijdig houden! Ik bemin je en Ik zal niet toelaten dat ze je kwaad doen;

(Hier voelde ik mij zeer geëmotioneerd.)

Ik ben een lafaard; ik ben bang, maar ik zal mij aan U en Jezus vastklampen.

dochter, Ik zal je nog iets zeggen; God heeft Zijn Gerechtigheid over de mensen uitgestort, Zijn beker is nu vol; luister aandachtig naar Mij, achter deze woorden schuilt veel meer; verheerlijk God Vassula; Ik ben je Heilige Moeder; dochter, vertrouw op Mij; word het niet moe je in te spannen; onthoud, Jezus

werd heel ernstig.

² Met andere woorden, we zijn vrij en we hebben onze vrije wil.

werd door iedereen verlaten op Zijn weg naar de kruisiging; Hij droeg Zijn Kruis alleen;

Ja, Moeder. Ik zal niets méér vragen dan wat Hij mij geeft.

Vassula, laat mij je onuitgesproken vraag beantwoorden; als ze weer niet geloven, zal Gods toorn toenemen en de Beker van Zijn Gerechtigheid nog verder vullen; het zal zijn als het visioen dat God je heeft gegeven;¹ bid en geef eerherstel, want het einde van de Tijden is nabij;²

Ja, Moeder, moge God U zegenen.

Ik ben het, Jezus; kleintje, blijf klein; laten we met elkaar praten; laten we deze dag samen doorbrengen; sta Mij toe je Heilige Gezelschap te zijn;

Heer, sta mij toe tot U te spreken. Ik zal aan Uw Aanwezigheid denken.

kom, ons, wij;

7 september 1987

vrede zij met je, dochter; onthoud die woorden die Ik je nogmaals zal herhalen, onthoud ze vooral nu;

“Ik, de Heer, sta aan de deur en klop; als iemand van jullie Mij hoort roepen en de deur opent, zal Ik binnentreden om zij aan zij zijn maal met hem te delen; aan degenen die blijken te overwinnen, zal Ik toestaan Mijn troon met Mij te delen, evenals Ikzelf overwinnaar was en Mijn plaats innam bij de Vader op Zijn Troon; als iemand oren heeft om te horen, laat hem

luisteren naar wat de Geest zegt tot de Kerken”;

dochter, zeg het hun, zeg het hun, herinner hen aan Mijn woorden, want ze zijn ze vergeten;

Jezus, help mij.

Ik zal je altijd helpen, Vassula;

(Ik zuchtte.)

Dank U, Heer.

8 september 1987

Vassula, maak Mij gelukkig en ontvang Mij; Ik wil dat je Mij volgt; Ik wil je meenemen om Mij bij Mijn Tabernakel te ontmoeten; ontvang Mij en Ik zal je zegenen;¹

Ik bemin je;

Ik bemin U, Heer. Ik zal komen.

9 september 1987

Vassula, Ik wil dat deze woorden die Ik je zal geven bekend worden, Ik wil dat deze woorden overal worden verspreid, "Ik, de Heer, zegen Mijn kinderen van Garabandal";

Vassula zegen hen, verenig hen;

Ik zal dat alles doen met Uw hulp, Heer ...

(Toen, brak de hele hel los. Satan was woedend en ook zijn volgelingen. Ze hebben zelfs namen. Ik ken degenen die mij aanvallen.)

¹ 1 september 1987.

² Noot van de uitgever : Einde van een Tijdperk.

¹ Jezus roept mij weer op om de Heilige Communie te ontvangen.

Vassula, kom; Ik zal je laten begrijpen hoezeer ze je haten; wees niet bang;

(Jezus sleepte mij ondergronds. Daar stonden we. Ik herkende de hel, want mijn voeten stonden in glibberige, klevende, zwarte modder. Een onderaardse grot. Jezus zei mij te luisteren.

Aha, daar is ze weer, nog een heks! bo, let op, verwond haar; maak haar voorgoed kreupel, verwond haar, opdat wij winnen; mishandel haar, ze voelt de haat die ik haar en de rest van zijn schepping toedraag. Sabi, ga ook en verwond haar, ik haat jullie allemaal!

Satan ging weer als een krankzinnige tekeer. Jezus trok mij achteruit naar buiten.)

nu je zijn haat gehoord hebt, moet je beseffen met welke vastberadenheid hij achter je aan zit om je het schrijven te beletten; Ik, Jezus, bemin je, en onder Mijn vleugels bescherm Ik je; nooit verlies Ik je ook maar een ogenblik uit Mijn oog;

(Later:)

Vassula, lees deze boeken niet, ze bevatten Wijsheid noch Waarheid; wijsheid is te vinden in de Heilige Bijbel; Ik ben blij dat je Mij gehoord hebt;

(Ik had niet veel gedaan want het grootste deel van de dag had ik gemediteerd. Toen ik besepte hoe laat het was, ging ik onze maaltijd bereiden. Zodra ik begon, onderbrak Jezus, die toekeek, mij en zei: "Vassula, heb je een ogenblik voor Mij?" Ik zei: "Ja, ik heb miljoenen ogenblikken voor U, niet slechts één". Ik liet het werk liggen en ging schrijven. Hij zei tegen mij dat ik moest stoppen met het lezen van een boek, omdat het niet goed was. Het ging over dingen waarvan ik nog nooit had gehoord, over legenden, godsdiensten en dat alles beschreven door niet-theologen.)

(Later op de avond:)

Al deze delen van Mijn Gelaat waren geschonden;

(Ik keek naar de foto van de Heilige Lijkwade.) Alles wat ik zie, Heer?

ja, alles, ze hebben stukken uit Mijn baard gerukt, ze hebben Mijn rechteroog beschadigd;

Jezus, ik weet niet wat ik moet zeggen.

zeg tegen Mij; Ik bemin U!

IK BEMIN U.

Vassula raak niet ontmoedigd, NOOIT; Ik ben met je; samen dragen we Mijn Kruis;

10 september 1987

Ik bemin je; geloof blindelings in Mij, Vassula; totdat Ik je kom bevrijden;

Jezus, ik weet dat er momenten zijn waarop U zeer ontevreden over mij moet zijn. Die keren waarop ik ging twijfelen, op die momenten ben ik het resultaat van een vermenigvuldiging - als U Thomas met 10 vermenigvuldigt, ben ik de uitkomst.

bloem, je bent broos en het is door je broosheid dat Ik word aangetrokken, weet Ik dit alles niet, beminde? Ik ben je Kracht;

(Jezus fluisterde iets in mijn oor. Ik zal het geheimhouden.)

Vassula, Garabandal is de Voortzetting van Wonderen, tussen deze Wonderen door heb Ik andere tekenen gegeven;

Kunt U opschrijven welke wonderen?

schrijf; Lourdes, daarna Fatima, Ik wil dat je nu schrijft Garabandal in San Sebastian; Verheerlijk Mij! onthoud dat Ik het Licht van deze wereld ben;

(Plotseling herinnerde Jezus mij aan een droom van de afgelopen nacht, die ik was vergeten. Het was het visioen dat ik onlangs zag, maar in mijn droom was het nog erger.)

luister, Ik heb je in je slaap het visioen laten zien om je een goede indruk te geven; nee, er is geen ontkomen aan!

(Ik herinner mij dat ik het zag komen als een reusachtige golf. Ik probeerde weg te rennen en mij te verbergen, hoewel ik wist dat het onmogelijk was.)

Maar waarom doet U dit als U ons bemint? Waarom?

Ik ben bekend als een God van Liefde, maar ook als een God van Gerechtigheid;

Wat kunnen we doen om dit tegen te houden?

geweldig veel eerherstel wordt nu van jullie allen verlangd; dat jullie je verenigen en één zijn, elkaar liefhebben, in Mij geloven, in Mijn Hemelse Werken geloven, want Ik ben altijd onder jullie;

11 september 1987

Vassula, laat Mij je vertellen dat Wijsheid je niet alleen heeft geleerd om Vrede te vinden; Wijsheid heeft je niet alleen met mirre omgeven en je doen geuren met Haar Sublieme Liefde;

Wijsheid heeft je niet geleid langs kronkelige wegen die je vrees aanjoegen en je op de proef stelden om je nu te verlaten; nee, Vassula, Ik heb je daarheen geleid waar Ik je wilde hebben; wat Ik ben begonnen en gezegend heb, zal Ik beëindigen, kom, rust tegen Mijn schouder;

(Later:)

kleintje; zelden tref Ik trouw aan in de mensen;

Ik wil je waarschuwen tegen de menselijke zwakheid die ontrouw is; Ik bemin je en Ik zal je steunen, wetend hoe broos je bent; sta Mij toe bloem je te kussen;

(Ik leunde over naar God en Hij kuste mij op mijn voorhoofd, ik, Zijn kind.)

Ik bemin je, Ik heb je geheiligd, Ik heb je bevrijd; kom, Ik en jij, jij en Ik, wij, ons, eer Mij door Mij vurig te beminnen;

(Ik bemin U, Heilige Vader, mag ik Uw handen kussen?)

vanzelfsprekend, dochter;

(Ik kuste Zijn polsen.)

12 september 1987

trouw vindt altijd een weg om bij Mij te zijn; bemin Mij en wees trouw, kind; Mijn Werken worden niet gezien door de ogen van wijzen; Ik heb ze voor hen verborgen; Mijn verborgen Wijsheid geef Ik aan nederige en eenvoudige kinderen;

dochter, Ik ben Geest¹ en Ik ben bij je gekomen en heb je van Geest tot geest onderwezen; Mijn lessen zijn je

¹ 2. Kor. 3:17 en 1 Petr. 1:11.

spiritueel gegeven en niet op de manier waarop filosofie wordt onderwezen; Vassula, wees je bewust van wat er gaat gebeuren, want een ongeestelijk mens zal deze werken niet aanvaarden als afkomstig van de Geest van God; hij zal ze kleineren, omdat ze zijn verstand te boven gaan, want dit kan alleen worden begrepen door middel van de Geest; Ik, de Heer, weet wat wijze mensen denken en Ik zeg je naar waarheid, ze overtuigen Mij niet;

(Diezelfde avond heeft mijn ziel om een onbekende reden geleden. Ik verlangde naar God. Ik had berouw. Ik vroeg Hem of Hij naar mij wilde luisteren en of Hij enkele minuten voor mij had om mijn woorden van berouw aan te horen. Ik stond weer met een massa zonden voor God ...)

13 september 1987

(Op de 8ste, heeft Jezus mij tot de Heilige Communie geroepen. Ik ben vandaag gegaan en heb Hem ontvangen.)

*Vader in de Hemel,
laat niet toe dat mensen
de oorzaak zijn van mijn ondergang,
laat hen niet wegnemen
wat U mij al gegeven hebt.
Mijn angst betreft hun ongevoeligheid
en als ze hun harten sluiten
voor Uw Hemelse Werken,
en als ze hun oren sluiten,
ben ik zeer zwak en kwetsbaar.
Met één woord
kunnen ze mij net zo gemakkelijk breken
als een rietstengel.*

O Vassula, Vassula, neem Mijn Hand; als ze jou vervolgen, vervolgen ze Mij; als ze jou bespotten, bespotten ze Mij; Liefde lijdt;

Help mij, Vader, tegen deze mensen.

Liefde zal je helpen; tooi Mij met zuiverheid, wees Mijn altaar; draag Mijn Kruis met Mij; altaar, wees niet bedroefd;

Ik zegen U Vader, ik verlang naar U.

(Later:)

(Deze zondag, 13 september, was het voor de tweede keer sinds het begin van deze openbaring dat mijn ziel een grenzeloze angst, een onverklaarbare droefheid en bitterheid voelde die ik dacht niet te zullen overleven. Ook lichamelijk deed het pijn; vanuit mijn borst trok de pijn naar mijn armen. Jezus riep mij:)

Vassula, stem je op Mij af en voel Mijn pijn; ze kruisigen Mij opnieuw;

Waarom, waarom doen ze U dit aan?

bemide, ze weten niet wat ze doen;

Wie doen dit?

veel zielen; Ik bemin hen en toch verachten ze Mij; Vassula, deel Mijn pijn, wees één met Mij;

Wij, ons, Heer?

ja dochter; we lijden samen vanwege de ontrouw van de mensen; houd Mijn Hand vast, samen;

Samen, Heer.

15 september 1987

Jezus, ik kan niet verdragen dat ze U voortdurend verwonden. Haast U deze doornen te verwijderen!

O dochter, Ik zal ze je aanwijzen, de een na de ander; Ik zal je zeggen waar ze zitten en met Mijn Kracht zul jij ze één voor één uittrekken; en in plaats van deze doornen die Mij verwonden, zal Ik je Mij slechts bloemen laten aanbieden uit de tuin van Mijn vreugden; want ze zijn onder Mijn Licht gegroeid en verspreiden op aarde hun zoete geur en verfraaien Mijn tuin; in Mijn Hart en in Zijn meest innerlijke diepten heb Ik nog steeds de punt van de lans; Vassula, ook die zal worden verwijderd; met Mijn Macht zal Ik hem verwijderen; Ik zal ze deze keer niet sparen!

verenig Mijn lammeren en zeg hun dat," Ik, de Heer, hen zegen;"

17 september 1987

Vassula, Ik stuur je naar hem¹ toe zodat hij van Mijn Boodschap hoort; wil je hem vragen je te ontvangen? wil je hem vragen je gids te zijn?²

(In een oogwenk zag ik plotseling in een visioen dat de Heer mij gaf de duivels die op aarde ronddolen, ten val gebracht! Het was alsof de droge aarde waarop ze stonden, schokte en scheurde, zichzelf omhoog hief als een vuist, en hen omverwierp. Ze vielen hulpeloos achterover, machteloos.)

Ik kom om Mijn kinderen te verenigen en hen te zegenen;

18 september 1987

Deze vrijdag heb ik de Griekse priester ontmoet in de Grieks-orthodoxe kerk. Ik

vertelde hem alles. Hij luisterde en aanvaardde alles wat ik zei. Hij wil nu de openbaring bestuderen.

20 september 1987

dochter, je moet zo langzamerhand hebben begrepen hoe Ik werk; geloof, Mijn Vassula, want Ik zal je nog veel meer openbaringen influisteren. Geef jezelf helemaal aan Mij over en laat Mijn vinger je Mijn Woord inprenten; kom, kleintje, liefkoos mij;

Ja, Heer.

(Hiermee bedoelt Jezus dat ik Hem moet liefkozen op de grote afbeelding van de Heilige Lijkwade. Terwijl ik mediteer en tot Hem spreek, is het mijn gewoonte mijn hand uit te strekken op Zijn portret en Zijn Wonden te liefkozen alsof ik de bloedsporen wil wegwissen en Hem troosten. Dat doe ik zonder erbij na te denken, door mijn meditatie, die mij helemaal in beslag neemt.)

(Later:)

Vassula, de verschijningen in Garabandal van Mijzelf en Mijn Moeder zouden voor echt verklaard moeten worden; luister naar Mij, Vassula, telkens wanneer Mijn Moeder verscheen aan Mijn uitverkoren zielen en hen verlichtte met Haar genade, stond Ik naast Haar, maar geen oog kon Mij zien; Ik verscheen soms als een kindje, om degenen die Mij verheerlijkten te zegenen;

dochter, Ik wens dat deze plaatsen van verschijningen meer geëerd worden; Ik wens dat de Heilige Stoel Mij zou eren door deze Heilige plaatsen te zegenen; Vassula, Ik bedoel niet Lourdes en Fatima, Ik bedoel evengoed Garabandal;

¹ De Grieks-orthodoxe priester Alexandros

² Daar bedoelt God mee: mij raad te geven.

Ik kom om de verschijningen van Garabandal te verheerlijken;

Ik wens Mijn Heilige Stoel daar te zien en die plaats te zegenen en te verbeteren alles wat verdraaid is en verkeerd verkondigd door Mijn priesterzielen die Mij verwonden, de twijfels opheffen en de misstanden laten verdwijnen die veroorzaakt zijn door hen die de verschijningen hebben ontkend, zou Mijn Heilige Stoel dit voor Mij willen doen?

Heer mijn God, hoe komen ze dit allemaal te weten?

Vassula, laat dit werk aan Mij over; Ik zal een manier vinden om het hen te laten weten; dochter, Ik wens dat, telkens wanneer Ik hun een teken geef van Mijn Aanwezigheid, het maakt niet uit hoe klein, Mijn Heilige Stoel Mijn Tekenen eert door het te zegenen; Ik wil dat de wereld kennis neemt van Mijn Aanwezigheid, van Mijn Rijkdommen, van Mijn Barmhartigheid en van Mijn Hemelse Werken; Ik wens dat Mijn Heilige Stoel op grotere schaal de door Mij gegeven tekenen verkondigt om er de wereld mee te voeden; Ik wil dat Mijn land vruchtbaar wordt; laat ze niet de weinige nog overgebleven bloemen uitrukken; Ik wil dat deze wildernis wordt bevloeid, wie zal Mijn tuin begieten? waarom verwaarlozen ze Mijn bloemen?

Beminde Jezus, als ik mij niet vergis duurde het zeven jaar om Uw wonder van Fatima te erkennen. Mijn God, ik voorzie weigeringen, afkeuringen, moeilijkheden met betrekking tot de aanvaarding.

bloem, wees niet bedroefd; laat Mij je helpen; Vassula, Ik bereik Mijn doelen altijd;

21 september 1987

Mijn God, hoezeer verlang ik ernaar dat iedereen U bemint en naar U terugkeert, U erkent.

O dochter, hoezeer verlang Ik dit ook!

(God leek ernaar te verlangen dat dit zou gebeuren!)

Hoe verlang ik ernaar dat de wereld beseft dat U altijd zo aanwezig bent onder ons; hoezeer U ons bemint; hoezeer wens ik dat ze beseffen dat we op deze aarde slechts op doortocht zijn en dat U op ons wacht. Hoezeer verlang ik ernaar dat men elkaar bemint, dat men een eind maakt aan de haat en het egoïsme, voor elkaar leeft en zorg heeft voor elkaar en U, onze Vader, aanbidt, en dat men zich verenigt. Wat zou ik graag willen dat ze zouden geloven in Uw tekenen en ze niet verborgen houden, denkend U daarmee een gunst te bewijzen. Wat zou ik graag willen dat men besepte hoezeer men zich vergist, en dat men Uw Rijkdommen ziet!

Vassula, jouw verlangens zijn je door Mij ingegeven; ze doordringen je, Ik zal Mijn Vlam brandend in je houden, altaar, voor altijd; verspreid Mijn woorden; "Ik, de Heer, zegen Mijn kinderen van Garabandal"

Heer, ik verspreid met de capaciteit die ik heb; ik heb kanalen nodig om ze breder te verspreiden.

Vassula, Ik heb je getuigen gegeven;

U bedoelt mijn vrienden?

ook andere;

Bedoelt U van de Kerk, de priesters?

ja, Vassula, zij zijn jouw getuigen;

Ja, Heer.

laat Mij je Mijn woorden inprenten;

Jezus, ik denk ineens aan een man die helemaal niet gelooft dat deze openbaring van U komt. Hij is de eerste.

Ik weet het;

Maar waarom?

om de eenvoudige reden dat hij geleerd is;

O, mijn God, ik heb zoveel wensen!

vraag het Mij gewoon;

Gewoon vragen?

ja, beminde, vraag;

Alles?

alles;

Ik verlang een verandering ten goede, mijn God. Ik verlang dat hun harten ontvlamd raken door liefde voor U, en dat miljarden mensen U eerbiedigen, U aanbidden, allen op hun knieën. Ik verlang dat ze voelen, zoals ik dat voel, hoezeer U ons bemint en hoe U ons nabij bent en hoe vertrouwelijk wij met U mogen zijn; een Vader, een Vriend, een God, alles in Eén. Zou U Uw Licht niet op hen kunnen laten schijnen en ze wakker kunnen maken, zoals U met mij hebt gedaan? Ik wil dat ze hetzelfde geluk delen en de vertrouwelijkheid die ik met U heb. Alstublieft, Vader, ook zij zijn Uw kinderen.

Vassula, alles zal worden gedaan; Ik zal velen naar Mij terugleiden; ondanks hun

slechtheid zal Ik ze helpen; word het niet moe inspanningen te plegen samen met je God;

wij, ons?

Ja, Heer.

22 september 1987

een beetje oplettendheid bevalt Mij! dochter, Ik ben tevreden;

(Jezus zei mij dit omdat ik mij concentreerde op Zijn werkelijke Aanwezigheid en probeerde te zien hoe Hij eruitzag. Vandaag zat Zijn haar helemaal naar achteren.)

als Ik zie hoe je probeert je van Mijn Aanwezigheid bewust te worden, verheerlijkt Mij dat; laten we bidden, dochter, begin op deze manier,

"O Beminde Schepper, Heilige Geest,
ik zegen U voor de Werken
die U over mij hebt uitgestort,
ik zegen U voor het Licht
dat U over mij hebt uitgegoten,
Eer zij de Almachtige God,
amen"

(Jezus wist dat het mij moeite kostte de juiste woorden te vinden om Hem te prijzen; dit gebed is alleen voor mij.)

23 september 1987

verloofde, luister niet naar hen die in diepe slaap zijn, want ze weten niets, voelen niets, zien niets en horen niets; hoe zouden ze ook kunnen, aangezien ze slapen en zich dus totaal van niets bewust zijn!

(Jezus liet mij de twee werelden begrijpen: de ene die materieel is, fysiek, daarna de andere, onzichtbaar en spiritueel.

Later, veel later, toen mijn apostolaat begon, was ik uitgenodigd om een van de ziensters van Garabandal te ontmoeten. Het was alsof God mij op Zijn Vleugels droeg, zodat ik haar zou zegenen zoals God van mij verlangde en ook een zegen aan de anderen, via de telefoon, zou geven. Ik begon te beseffen hoe God werkt. Hij vraagt iets dat voor ons bijna onmogelijk is om te doen, maar Hij helpt je het te doen, met de Kracht van de Geest.)

kom, Ik ben het, Jezus Christus, Beminde Zoon van God; Ik kan, als Ik zou willen, je meer bewijzen geven, maar Ik stel je grenzen om redenen die Ik heb; het behaagt Mij om je blindelings te leiden, het verheerlijkt Mij;

dan wil Ik dat dit een les wordt voor hen wier wijsheid hen verblindt, Ik wil dat je onschuldig bent, eenvoudig; jou op deze bijzondere wijze te leiden, was opdat Mijn religieuze zielen begrijpen dat Ik, de Heer, geef in overvloed; dochter, zeg hun dat het niet moeilijk is te geloven in Mijn Bovennatuurlijke Werken; waarom, ben Ik niet God en Geest?

wees als kinderen en geloof; wie van de kinderen zou eraan twijfelen dat Ik het ben die schrijft en leidt op deze manier, als je hun Mijn Werken zou laten zien? wees onschuldig!

24 september 1987

(Ik voelde de Heilige Maria dicht bij mij.)

Vassula, ja Ik ben het, je Moeder; Ik ben aan mijn kinderen in Garabandal verschenen; Ik heb Mij aan hen laten zien en horen; Ik ben aan hen

verschenen en zij weten het; Ik wil dat je hen zegent;

Heilige Maria, help mij Uw wensen te vervullen.

Ik zal je leiden, Vassula;

Dank U.

(Ik was verbaasd. Later rook ik wierookgeur om mij heen.)

Ik ben het, Jezus, Ik heb je gezegend en bewierookt;

ecclesia zal herleven! wij zijn één; als Ik Mijn Kerk zal verenigen, zal Ik niet langer wachten; kun je voelen hoe Mijn Ziel naar je verlangt? Ik zal je halen, beminde, Ik bemin je;

(Ik was blij dit te horen.)

Ik voel dat ik hier niet langer thuishoor en de aarde is inderdaad een ballingsoord.

beminde, jou in dit ballingsoord te hebben doet Mij ook lijden, maar niets zal tevergeefs zijn; Ik bemin Mijn schepping, en jij moet Mijn schepping bij Mij terugbrengen; Ik lijd als Ik je hier op aarde zie; leef voor Mij, dochter, je moet bedenken hoe Ik Mijzelf heb geofferd; zou jij hetzelfde willen doen voor Mij, je Vader?

Maak mij waardig voor U en voor elk offer, Heer.

beminde, Ik, de Heer, zegen je; kom, niets zal tevergeefs zijn;

25 september 1987

(Vanochtend rook ik weer wierook. Ik wist dat Hij op die bepaalde plaats stond.)

Mijn overblijfsel, alles wat Ik van je vraag is liefde; bemin Mij; verspreid deze woorden van Mij:

"Ik, de Heer,
zegen Mijn kinderen
van Garabandal,
Ik bemin hen;"

beminde, verzamel hen, verenig hen; aanvaard alles wat moet komen, of het nu vreugde of lijden is; Ik ben voor je;

Ja, Heer. Moge Uw Wil geschieden en Uw verlangens worden verwezenlijkt.

kom, voel Mij, laten we alles samen delen;

26 september 1987

Vassula, laten we een ziel bevrijden die Mij zeer dierbaar is, die zeer dicht bij het vuur van Satan is; ze doorziet zijn verraderlijke spel niet dat hij met haar speelt;

Wie is die ziel, Heer?

ze is één van Mijn bruiden;

Een non?

ja, een non, ze heeft Me verwaarloosd, door haar ijdelheid; beminde, breng haar door jouw liefde naar Mij terug; Ik heb haar lief; bemin Mij en ze zal worden bevrijd; Vassula, deze Werken zijn voor jou en voor velen mysterieus, maar geloof Mij, Ik ben Jezus en Wijsheid; nu zul je Mij zegenen; voel Mij, het verheerlijkt Mij; alles zal worden gedaan overeenkomstig Mijn plan;

Jezus! Het is ZO geweldig om op deze manier bij U te zijn!!

Vassula,

Het is schitterend, fantastisch!!

Vassula, zal Ik je ooit in de steek laten?¹ bemin Mij, geef eerherstel voor anderen wier hart ijskoud tegenover Mij is geworden; altaar, leef voor Mij, vul je vlam weer bij vanuit de Mijne, altaar! vergeet nooit hoezeer Ik je bemin; blij brandend, doe harten ontvlammen, les Mijn dorst,

Beminde Jezus, houd mij dicht bij U, want zonder U ben ik verloren.

je zult dicht bij Mij blijven, ben je onze banden vergeten? je bent met Mij verbonden door eeuwige banden;

Dank U, Heer, dat U voor mij zorgt, de nul der nullen, degene die U heeft verloochend.

Ik ben zelfs door Petrus verloochend, maar op hem heb Ik de eerste fundamenten van Mijn Kerk gelegd, ben je dat vergeten? Ik ben de Heer, die je onuitsprekelijk bemint, en op jou, ziel, heb Ik Mijn Woorden gegrift; Ik ben je Kracht; houd Mij in je hart nu en altijd;

Dat zal ik, Heer. Ik zal trouw blijven.

kom, laten we deze dag samen doorbrengen; wees Mijn gezelschap;

27 september 1987

¹ Telkens wanneer Hij dit zegt, sterf ik bijna. Alleen God kan op die toon spreken.

(Het was weer alsof de hele hel losbrak. De duivel was razend, Hij folterde mijn ziel dermate dat ik de Heer vroeg om zonder mij verder te gaan; dat ik Hem altijd zou beminnen maar dat ik eenvoudig geen kracht meer heb om door te gaan. Onmiddellijk had ik spijt van mijn woorden. Toen vroeg ik de Heer mij te verlaten vanwege mijn onwaardigheid. Terwijl ik rustte, zag ik mijzelf op een moeilijk begaanbaar pad, gevallen. Dichtbij mij zag ik Jezus op blote voeten; Hij bukte Zich en hielp mij weer overeind. Toen zag ik, vóór mij, een hoge ladder met ongeveer honderd treden, en aan de top daarvan stonden de heiligen die mij toeriepen naar boven te klimmen. Ik draaide mij om en zag een bekende figuur. Een priester, hij had humor en sprak tot mij in het Italiaans. Ik herkende Pater Pio! Dicht naast hem zag ik Sint Franciscus van Assisi. Sint Franciscus kwam naar mij toe; ze moedigden mij allen aan om door te gaan.)

Jezus?

Ik ben; Vassula, wees niet bang;

Jezus, vergeef mij dat ik zwak ben.

je zwakheid zal in Mijn Sterkte tenietgedaan worden;

io sono con te, Padre Pio ;

Mijn God, gebeurt dit echt?

ja, hij is bij Mij, Vassula, en verheerlijkt door Mij; Ik ben bij je, Mijn Moeder en alle heiligen;

(Later na de Charismatische groep:)

(Ik kon niet volgen wat er gebeurde uit pure onwetendheid; ik hunkerde bovendien naar stilte. Ik voelde mij schuldig, zeer schuldig vanwege mijn onwetendheid.)

Vassula, maak je geen zorgen, iedere mens heeft zijn eigen manier gekregen om Mij te verheerlijken en te prijzen; Ik heb jou deze manier¹ gegeven; Ik en jij, jij en Ik; jij moet Mij in Stilte aanbidden; herinner je dat Ik je dat al enkele maanden geleden heb gezegd;

(Juist: 31 mei 1987.)

Ik sta aan je zijde;

(Ik voelde Hem zo nabij dat ik Hem echt kon aanraken. Mijn ziel was weer gelukkig en vredig.)

kleintje, ben Ik niet je Echtgenoot? welnu, zal Ik je dan niet troosten als je troost nodig hebt?

kom bij Mij en Ik zal je lasten verlichten, kom bij Mij en Ik zal je troosten! Vertrouw op Mij, dochter, Ik ben je Geestelijk Leidsman, Ik ben je Echtgenoot, Ik ben Degene die je het meest bemint, Ik ben je Schepper en God; kom en val in Mijn Armen en voel Mijn warmte;

(Jezus liet mijn ziel in volkomen harmonie en vrede achter.)

28 september 1987

(Jezus riep mij. Ik wilde Hem even graag ontmoeten als Hij mij. Ik weet het niet, maar het leek eeuwen geleden sinds we samen waren.)

O kom, beminde! hoe ongeduldig heb Ik gewacht op dit moment om je op deze manier te ontmoeten!

samen Vassula, jij en Ik zullen samen Garabandal heiligen; want het is² Heilig

¹ Schrijven.

² Dit werd zelfs gedaan zonder dat ik het plan had om

aangezien Mijn Moeder en Ik er zijn
verschenen;

Mag Uw wil geschieden, Heer.

Vassula, verlegenheid¹ is geen zonde; dat
verzeker Ik je;

*(Ik was gelukkig dat te horen. Plotseling
verlangde mijn ziel naar Hem.)*

kijk naar Mij, kleintje; vurig naar Mij
verlangen verheerlijkt Mij; verlang vurig
naar Mij; Ik heb voor je betaald met de
prijs van Mijn Bloed;

Vassula, waarom zoek je naar een
Geestelijk Leidsman?

Ik weet het niet.

met Mij zul je leren, want Ik ben
Wijsheid en Waarheid; kom bij Mij en Ik
zal je onderrichten; Vassula, Ik bemin je;

zeg hem² dit, dat Ik Mijn Kerk ga
herstellen, Ik zal Mijn Kerk doen
herleven; Ik heb jou gekozen om met Mij
te werken; Vassula, ontmoet hem, praat
met hem, liefkoos Mij door te vertellen
hoe Ik je heb geleerd Mij te liefkoos,
Mij te verheerlijken,³; bemin Mij,
Vassula, want liefde wendt de goddelijke
Gerechtigheid af als die op het punt staat
zondaars te treffen;

(Later:)

Vassula, ben je gelukkig dat Ik je heb
bevrijd?

*Ja, mijn God, ik ben erg gelukkig bij U te
zijn. Ik voel mij tot U aangetrokken en ben
gelukkig.*

geloof je Mij nu banden van liefde Mij
met jou verbinden?

Dat geloof ik nu, Heer.

kleintje, zegen Mij;

Ik zegen U, Jezus, ik bemin U en dank U.

Vassula, weet je dat de tekenen die Ik
heb gegeven en zal blijven geven,
gegeven zijn om Mijn Naam bij jullie
bekend te maken, zodat de Liefde die Ik
voor jullie allen heb, in jullie mag zijn
zodat Ik in jullie mag zijn; maar veel van
Mijn priesterzielen hebben Mij
verloochend in tegenwoordigheid van de
mensen;

Hoe, Heer?

door Mijn tekenen af te wijzen hebben ze
Mij afgewezen, hun God; heb Ik niet
gezegd dat hij, die Mij ontkent in
tegenwoordigheid van mensen, ontkend
zal worden in tegenwoordigheid van
Mijn engelen?

heb Ik niet gezegd dat Ik zal doorgaan
Mijn Naam bekend te maken aan jullie?
waarom twijfelen ze er dan aan dat Ik
midden onder jullie ben en dat Ik door
Mijn Barmhartigheid tekenen en
wonderen aan jullie geef die amper
worden erkend; want laat Mij je
vertellen, dochter, ze hebben de sleutel
van kennis weggenomen! noch zij zijn er
binnengegaan noch hebben ze anderen
binnengelaten die dat wel wilden;

Mijn God! U lijkt zo boos, Heer!

daar heen te gaan. Het gebeurde op een natuurlijke
manier.

¹ Ik had mij afgevraagd of verlegenheid een zonde is.

² De charismatische priester. Hij is pas naar hier
overgeplaatst.

³ Op de afbeelding van de Heilige Lijkwade.

Vassula, de tijd om Mij te Verheerlijken is gekomen; wees waakzaam en blijf dicht bij Mij; Ik bemin je, kleintje, wees één met Mij;

Ja, Heer.

ons, wij?

Ja, ons.

kom;

29 september 1987

Mijn God, U lijkt ongelukkig te zijn met sommige van Uw priesterzielen.

Vassula, zij zijn verantwoordelijk voor zoveel zielen; niet alleen zij vallen, maar zij trekken zoveel andere zielen met zich mee;

Maar Heer, er moeten veel goede priesters zijn die U beminnen en werken zoals U dat van hen verlangt. Ik ken er enkele.

ach Vassula, er zijn er veel die Mijn richtlijnen volgen, die zichzelf opofferen, eenvoudig leven, elkaar beminnen, Mijn lammeren voeden; zij zijn het zout der aarde, de beminden van Mijn Ziel; zij zijn Mijn Abels, zij zijn de balsem op Mijn Wonden die Mijn pijn verzachten; tot Mijn verdriet zijn onder hen ook de Kaïns, de pijlen van Mijn Lichaam, verraderlijk, verblind door ijdelheid, slecht en met verachtelijke neigingen; zij zijn de doornen in Mijn Hoofd, talloos zijn hun zonden, schijnheiligheid is hun meester en het is tegen hen dat Mijn goddelijke gerechtigheid ontbrandt;

neem Mijn Hand dochter, blijf dicht bij Mij en Ik zal je die doornen aanwijzen; Ik zal je met goddelijke

kracht de diepste diepten van Mijn Lichaam binnenleiden, Ik zal je de punt van de lans doen herkennen; Ik zal de Kaïns niet sparen, Vassula, want wat hebben zij Mij te bieden? hun handen zijn leeg en hebben Mijn lammeren niets te bieden; ze houden ervan zich in het openbaar te vertonen, zij laten zich graag onderdanig groeten, ze zijn als zout dat zijn smaak heeft verloren; Ik zeg je in waarheid dochter, zij zijn de Farizeeën van vandaag!

O God, dit is verschrikkelijk.

Vassula, daarom zal alles wat verborgen was aan het licht komen en alles wat bedekt was zal worden onthuld, want dit is Mijn wil;

kom nu, vergeet Mijn Aanwezigheid niet;

Nee Heer, ik zie U als Mijn Heilige Vader, Heilige Vriend, Heilige Broeder, en ik zie de Heilige Maria als mijn Heilige Moeder; U bent mijn Heilige Familie. Hoe kan ik U vergeten?

bemінде, Ik ben ook je Echtgenoot, dit is de manier waarop Ik wens dat je bemint; bemin Ons innig, vergeet niettemin nooit dat Wij Heilig zijn, door Ons te eren; Wij zijn je Heilige Familie, Ik ben je God; wees waakzaam;

Ja, Heer.

laten we gaan;

Ja, laten we gaan.

1 oktober 1987

(Ik was de hele ochtend bezig geweest met een bezoeker die mij cosmetische artikelen probeerde te verkopen. Het was

allemaal onnodig en alleen maar tijdverlies. Maar ze was door een vriendin van mij gestuurd.)

kleintje, Ik bemin je op het dwaze af; Ik ben je Welbeminde; waarom Vassula? trek je niet van Mij terug! Je hebt goed geraden;¹ Mijn Liefde is opnieuw ontvlamd en wanneer dat zo is, sta Ik Mijzelf toe om liefde te vragen; Ik verlang dat je alleen voor Mij leeft; Ik wil dat jij je ogen op Mij vestigt; kijk naar Mij, bemin Mij, bewierook Mij, tooi Mij, zegen Mij, verlang naar Mij, adem voor Mij, glimlach alleen voor Mij, vertel Mij hoezeer je Mij bemint, je God; probeer anderen naar Mij te brengen, les Mijn onverzadigbare dorst; Ik heb dorst, Vassula! Ik dorst naar liefde, Ik dorst naar zielen; Vassula, waarom breng je Mij tegenstanders, breng geen tegenstanders meer, doe dat niet! prijs Mij hoog, Ik heb jou in overvloed gegeven, wil je Mij niet belonen voor alles wat Ik je geef?

Ik heb met jou gewandeld in Mijn tuin van vreugden, wij hebben zijn schoonheid gedeeld; Ik heb Mijn vreugden en lijden met je gedeeld; Ik heb Mijn Kruis op je gelegd, we delen Het samen, delen Zijn angsten, smarten en pijnen, we delen Zijn Liefde; heb Ik je niet opgetild, naar Mijn Borst opgeheven, terwijl Ik je voedde en genas? Ik heb je genomen tot Mijn bruid, Mijn Kruis delend als ons huwelijksbed; wil je naar Mij kijken?

(Ik keek naar het gelaat van Jezus.)

zou Ik je ooit kunnen verlaten, bloem? Ik ben Degene die je het meest bemint; blijf

¹ Ik kon voelen hoe het Hart van Jezus opnieuw ontvlamde, overstroomde van liefde.

dicht bij Mij; hier,² luister, Ik zal onze banden nu nog nauwer aanhalen; Ik wil je dichterbij, Ik wil je dat je één bent met Mij; wie heeft je als eerste vastgehouden?

Hoe, Heer?

Ik was de eerste die je heeft geheiligd en Zijn ogen op je heeft gericht; Vassula, Ik heb je voor Mijzelf geschapen; laat Mij je eraan herinneren wie je bent, je bent niets anders dan stof en as en het is door Mijn oneindig medelijden dat Ik je temidden van de doden tot leven heb gewekt; onthoud dit steeds;

(De pastor kwam en ik heb hem de openbaring laten zien. Om te beginnen geloofde hij er niets van.¹ Verder weigerde hij de Heilige Maria als onze Moeder te erkennen, en hij had nog nooit gehoord van verschijningen. Hij geloofde niet in Geestelijke Werken. Hij is tegen Heilige afbeeldingen. Hij dacht ongetwijfeld dat ik niet normaal was.)

Vassula, Ik ben Rijk, maar zeer weinigen kennen Mijn Weelde! toen Ik in het vlees was, werd Ik toen niet veracht, werd er niet met minachting op Mij neergezien, ben Ik niet een godslasteraar genoemd? ben Ik niet verworpen als de steen die de bouwlieden hebben verworpen en die de hoeksteen is geworden?

eer Mij door minachting te aanvaarden, vernedering, verneder jezelf, wees als Ik, herinner je? heb Ik niet gezegd dat je Mij zult dienen temidden van ellende², heb Ik niet

² Het was alsof Hij plotseling een idee had, Hij stopte en wees naar onze enkels die ik aan elkaar gebonden zag.

¹ Jaren later kwam ik er achter dat hij een evangelist was. Toen kende ik het verschil nog niet.

² Noot van de uitgever: zie de boodschap van 23 mei 1987.

gezegd dat je geen rust zult hebben? aanvaard wat Ik je aanbied, wees niet bang je te vernederen;

Ik zal twee druppels Bloed uit Mijn Bloedend Hart¹ op jouw hart achterlaten en het helemaal bedekken; geheiligd door Mijn Hand, leef onder Mijn Licht, leer te worden afgewezen;

(Ik voelde de Heilige Maria dicht bij mij.)

Heilige Maria?

ontsteek een kaars voor mij, Vassula, en herstel zijn fout, vraag Jezus hem te vergeven;² zou je dat voor mij willen doen?

Ik zal het doen, Heilige Maria.

geef eerherstel, beminde; twijfel niet aan de Werken van Jezus; eer Ons;

Dat zal ik doen, Heilige Maria.

2 oktober 1987

Ik ben het, Jezus; het moge bekend zijn dat elke afbeelding van Mij of van Mijn Moeder geëerd moet worden, want ze vertegenwoordigt Ons zoals Mijn Kruis Mij vertegenwoordigt; het moge bekend zijn dat Mijn Heilige Lijkwade inderdaad echt is, Zij is dezelfde die Mij bedekte; door Mij gezegende, Vassula, ga Mijn Hart binnen, laat Mij je daarin Verbergen; rust; kom, kom bij je Vader;

Ik had het gevoel dat God mij omvatte, ik was door Hem omhuld en gelukkig.

¹ Toen Jezus dit tegen mij zei, leek Hij erg verdrietig. Mijn lijden was niets in vergelijking met Zijn lijden. Ik wilde Hem troosten in Zijn lijden door mijn lijden te vergeten.

² Vanwege Haar te hebben afgewezen.

5 oktober 1987

(Ik wilde eerherstel geven voor de pastor zoals de heilige Maria mij vroeg te doen. Later belde mijn nicht Ismini mij om mij te vertellen dat zij naar Turijn in Italië wilden gaan en mij te vragen of wij zin hadden met hen mee te gaan.

Eindelijk, dacht ik; tenslotte was het altijd mijn droom geweest daarheen te gaan om de Kathedraal te bezoeken waar de Heilige Lijkwade zich bevindt. Jezus heeft het weer voor mij geregeld. Ik zou gaan.

Mijn neef en nicht reden ons naar het hotel waar zij gewoonlijk logeren. Turijn is een enorme stad, maar ons hotel lag 500 meter van het doel waarvoor ik erheen ging! Jezus maakte het mij gemakkelijk. We kwamen 's zaterdags tegen lunchtijd aan, en na enige tijd ging ik naar de Kathedraal. Ik was erg onder de indruk. De Heilige Lijkwade was boven, in de koepel van de Kathedraal. Ik dacht de Heiligste van alle plaatsen te zien. Er heerste Vrede en Heiligheid in de koepel. Die heb ik in mij gevoeld; het was heerlijk.

Later ging ik terug naar het hotel. Het was avond toen mijn nicht terugkwam van het boodschappen doen. Ik snelde naar haar toe om haar te vertellen waar ik geweest was, maar zij leek op mij af te vliegen, ze wilde niet naar mij luisteren, ze wilde dat ik naar haar zou luisteren, want wat zij had gezien en ontdekt was zo fantastisch.

Ze zei: "Vassula, in die straat waar wij in al die jaren tientallen keren doorheen zijn gegaan, heb ik nog nooit een beeld gezien van de Heilige Maria. Het is enorm groot! Bijna drie meter hoog. Het is zo mooi; Haar japon met zoveel plooien, en Haar blauwe mantel. Ze zag er zo mooi uit, en Ze houdt Haar armen open alsof Ze de wereld zou willen omhelzen, je moet meekomen om Haar te zien. Je bent erlangs gekomen, heb je Haar niet gezien? Aan weerszijden van Haar waren satijnen

gordijnen, scharlakenrood, glanzend en mooi". Ik zei dat ik erlangs was gekomen maar alleen de gordijnen had gezien die versleten waren, half rood en half geel. Ze vertelde mij dat het haar ook al die jaren niet was opgevallen. Ik heb geen beeld gezien.

De volgende dag, zondag, wilde ze dat ik naar dat enorme beeld zou gaan kijken, dus ik zei: 'Maar eerst neem ik jou mee naar de Kathedraal waar de Heilige Lijkwade is.' Dus ging ze met mij mee. De zondagsmis was aan de gang. We bleven een half uur en na het opsteken van een kaars gingen we naar het grote beeld van de Heilige Maria. We kwamen daar aan en mijn nicht viel bijna flauw. Want er was geen groot beeld, zelfs geen klein. Er waren geen glanzende, scharlakenrode gordijnen. Daar waren alleen de gewone versleten, gele en rode gordijnen die ik had gezien, maar geen beeld.

Zij begreep het niet. Maar ik wel. Onder de gordijnen was een binnendeur. Ze duwde hem open en erachter was een kerk. Ik zei tegen haar: "Dit is de reden waarom wij naar Turijn zijn gekomen, om naar deze kerk te gaan, de Kerk van Madonna di Rosario, om eerherstel te brengen. De Kerk van de Heilige Maria. Het grote, mooie beeld dat jij hebt gezien, was daar om ons hierheen te brengen. Onze Moeder heeft ons geroepen. Ze heeft jou de verschijning van Haarzelf als een beeld gegeven, groot, opdat het indruk op je zou maken, om ons hierheen te brengen. En Ze wil dat wij in Haar Kerk een kaars voor Haar opsteken om eerherstel te brengen voor de woorden van de pastor." We gingen naar binnen en het was toch zo'n prachtige kerk. De H. Mis was aan de gang. We zijn gebleven tot het einde. Toen zijn we naar voren gegaan naar een gouden beeld van de Heilige Maria met Jezus als Kind, en daar staken we een kaars op en baden tot Jezus om ons en hem te vergeven.)

Jezus, is dit correct?

Vassula, ja, het is precies zoals je het hebt naverteld;

Ik zal je tot Mij verheffen zodra jij je zending hebt voltooid; Mijn Ziel verlangt naar je; Vassula, luister naar Mijn Moeder;

Vassula, vertel Ismini hoeveel ik van haar houd; kind, ik heb haar dat beeld van Mijzelf gegeven om haar aandacht te trekken en jullie naar Mijn Kerk te brengen; beminden, hoezeer bemin ik jullie; eer Ons, geliefden; eer Ons en geef eerherstel voor je broeders;

onthoud hoe dichtbij Wij bij jullie allen zijn; Vassula, raak nooit ontmoedigd want Ik ben naast je; steun altijd op Jezus; dochter, denk aan het Lijden van Jezus; leef voor Hem, verheerlijk Hem;

Slechts met Uw hulp en de hulp van Jezus ben ik in staat dit alles te doen. Ik wil U eren.

Ik houd van jullie allemaal; Ik zegen Ismini; Ik heb haar en haar man in Mijn Kerk gezegend;

Ik zegen U, Heilige Maria.

Ik zegen jou ook;

(Later:)

Vergeef mij, Heer, mijn totale onwaardigheid en mislukkingen, mijn gebrek aan enig goeds, waardoor ik U beledig in Uw tegenwoordigheid.

Ik vergeef je volledig;

Ik bemin U, lieve Heer.

telkens wanneer je tegen Mij zegt Ik bemin U, sluit Ik Mijn ogen voor al je

slechtheid, laat Ik het voorbijgaan en belet Mijn goddelijke Gerechtigheid je te straffen, Vassula, want je bent inderdaad onbeschrijflijk ellendig; je kalmeert Mijn gramschap door tegen Mij te zeggen dat je Mij bemint;

(Jezus leek streng, ik was bang voor Hem.)

Ik ben bang voor U.

Ik ben Liefde, wees dus niet bang voor Mij;

O Jezus, ik zou willen dat ik niet zo slecht, ondankbaar en vol wrok was.

Ik heb medelijden met je en uit medelijden word Ik zelden boos op je;

Ik weet dat ik geen druppel genade verdien; U bent te goed voor mij geweest, te geduldig. U bent nooit boos op mij geworden; U hebt mij alleen bemind, ondanks mijn fouten. U verwent mij.

Vassula, zo is Mijn Barmhartigheid!

Jezus?

Ik ben;

Mijn God.

Ik ben;

Ik vraag U mij te leren U meer te beminnen en zoals U dat wilt, zodat U mij kunt ontzien en ik U kan eren.

kleintje, Ik ben je goddelijke Leermeester die je zal leren; twijfel nooit, twijfel nooit aan Mijn Vergeving;

Nee Heer, ik zal niet twijfelen. Maak mij U waardig door Uw Genade, en kom bij mij. Sta mij toe U te verheerlijken. Laat niet toe

dat ik zondig en dat ik U voortdurend beledig door mijn zonden, Beminde.

zegen Mij;

Jezus, ik zegen U. Vader, ik bemin U.

Ik verlang je bij Mijn Kruiswegstaties te zien;

O Jezus, hoe? Ik wil wel, maar hoe, met wie, wie zal mij leiden?

(Van wanhoop kreeg ik tranen in mijn ogen.)

bewaar je tranen voor de tijd dat je beledigingen hoort uitspreken aan het adres van Mijn Moeder;

O Jezus, help mij.

dochter steun op Mij, laat Mij je onderrichten; behaag Mij door zo volgzzaam te zijn als je nu bent, kom, wees dicht bij Mij, Ik bemin je;

Ik bemin U, Jezus, heb medelijden met mijn onwetendheid.

dat heb Ik; laat Mij me verheugen en zeg: "Heer, laat mij Uw slachtoffer zijn, het slachtoffer van Uw brandende Liefde; Ik verlang U en U alleen te aanbidden, met U uitgestrekt op Uw Kruis, nooit naar rechts of links kijkend; Ik verlang Uw dorst te lessen door zielen voor U te winnen; slachtoffer van Uw Liefde wil ik zijn, ik bemin U;" zeg het!

(Ik zei het.)

vanaf nu zul je Mijn Hart nooit verlaten, Vassula; kies, Vassula; of jouw leven of een slachtofferleven, kies;

Jezus, ik wil niet dat U mij verlaat. Ik wil met U zijn, aan Uw zijde.

dan heb je goed gekozen, je zult op Mij lijken, wees een slachtoffer van de Liefde; bloem, je zult bloeien onder Mijn Licht;

Ik dank U, ik zegen U voor alles wat U mij geeft en voor het medelijden dat U met mij hebt.

heb Mijn Vrede, dochter; vergeet nooit Mijn Aanwezigheid; sta Mij toe in jou te rusten, want dit is Mijn thuis;

Jezus, U maakt mij gelukkig en ik leer van U.

bloem, Ik ben je Meester en God; kom, ons, wij?

Ja, Heer.

6 oktober 1987

(Ik voelde mij armzalig. En dat ben ik. Ik behaag God niet vanwege mijn onwetendheid en traagheid van begrip. Ik ben niet tevreden over mijzelf. Hij had groot gelijk toen Hij zei dat ik "verreweg" de ellendigste onder Zijn schepselen ben. Ik heb er nu een hekel aan te vertellen hoe dit is begonnen, want ik vind praten over mijzelf akelig, afschuwelijk. Maar vrienden en anderen willen horen hoe het is begonnen, dus was ik gedwongen het uit te leggen, en hoe verder ik kwam, des te meer was het onvermijdbaar mezelf te verachten telkens wanneer ik iets over mijzelf zei, zo erg, dat ik besloot vanaf nu niet meer te vertellen hoe het begon; zodoende zal ik het vermijden over mijzelf te praten. Ik dacht dat ze het wel via anderen te weten konden komen; als het nieuwsgierigheid is, zal die niet door mij worden bevredigd. Als ze willen lezen omdat ze geloven, zal God hen

verlichten. Ik zal niet over mijzelf getuigen. Ik zal alles in Gods handen laten. Hij maakt het onmogelijke mogelijk, dus zal ik vanaf nu alleen Zijn pen en papier zijn, Zijn secretaresse, een secretaresse die van Hem geleerd heeft Hem te beminnen, en door Zijn woorden op te schrijven, zal ik Zijn schrijfblok zijn.)

ja, wees Mijn schrijfblok en sta Mij toe je Mijn Woord in te prenten; wees zacht zodat Mijn Woord diep in je gegrift kan worden;

(Ik vergat mijzelf en zat op de grond. Hij keek naar mij en herinnerde mij daaraan. Ik knielde.)

Ik bemin je, Vassula, samen, jij en Ik, delen wij Mijn Kruis;

hoor Mij, Vassula, je bent de beminde van Mijn Ziel, heb je het nog niet begrepen? voel, voel hoe Ik, je God, je bemin, Mijn kind, Mijn welbemide bruid;

Ik voelde hoe Jezus mij in Hem omhulde.

luister Vassula, alle hemelen weergalmen Mijn roep, Mijn verlangen is ongeschokt/onwankelbaar, het moet jullie oren hebben bereikt; Ik verlang buigzaamheid, hoe willen jullie één worden als jullie onbuigzaam zijn? Ik wens Mijn Kerk te verenigen, willen jullie Mij voelen en naar Mijn Stem luisteren?

Mijn God, waarom laat U de hoofden van de Kerk niet weten van Uw boodschap?

dat zal Ik doen, dochter; verfraai Mijn Kerk; bemin Mij; ecclesia zal herleven!

(Ik zag een heel mooi beeld van Jezus, Majestueus, Verheerlijkt, een prachtig beeld van Jezus, zegevierend als een

Koning, en met de Vingers van Zijn opgeheven Hand toonde Hij mij een teken. Het was alsof Hij mij de ZEGE aankondigde.)

8 oktober 1987

Jezus?

Ik ben;

Jezus, ik wil eerherstel geven voor elke belediging van onze Gezegende Moeder. Ik kan het niet verdragen beledigingen jegens Haar te horen uitspreken door Uw schepselen, vooral door geestelijken. Ik zou haar verdedigen, al zou het mij m'n hoofd kosten.

Vassula, Ik zal je laten begrijpen hoezeer Liefde lijdt bij het horen van deze beledigingen;

Vassula, het moge bekend zijn dat Ik de Heer Mijn Moeder eer; laat hen die Haar beledigen weten dat Zij de Koningin van de Hemel is en dat Ik, de Heer, op Haar Hoofd een kroon heb geplaatst, een kroon van twaalf sterren; Zij regeert beminde en dat staat geschreven in Mijn Woord; Ik eer Mijn Moeder, en zoals Ik Haar eer, zouden jullie Haar ook moeten eren;

Ik bemin je, Mijn Moeder en Ik zegenen je;

Heer, de pastor verwierp Haar als onze Heilige Moeder en dat wij Haar zouden moeten vereren, en toen ik hem vertelde dat U dat vanaf het Kruis hebt gezegd, zei hij dat U dat alleen voor Johannes bedoelde en dat nergens in de Bijbel staat geschreven dat Zij ook onze Moeder is en dat wij Haar kinderen zijn.

maar Ik zeg je nogmaals dochter dat Mijn Moeder ook jullie Moeder is, jullie

zijn Haar kinderen, het staat geschreven in Mijn Woord en Ik zeg het opnieuw voor hen die het niet weten, de Heilige Schrift zegt,

Waar, Heer?

in het boek van de Openbaring, dat toen Satan er niet in slaagde Mijn Moeder te vervolgen, hij woedend op Haar was en wegging om oorlog te voeren tegen de rest van Haar kinderen, dat zijn allen die aan de Geboden gehoorzamen en van Mij getuigen;

Dank U, Heer Jezus dat U me helpt.

Vassula, Ik heb je gezegd dat Ik altijd voor je ben; blijf klein zodat Ik Mijn Werken kan voltooien; Ik bemin je;

Ik bemin U, Heer, en zegen U.

ons, wij?

Ja, Heer.

10 oktober 1987

Jezus?

Ik ben;

O Jezus, ik heb nooit geweten dat er christenen zijn die niet geloven, ik bedoel, de Heilige Maria niet vereren. Ik heb nooit geweten wat ze voor Haar voelden. Ik heb ook nooit geweten dat er zo'n enorm verschil was tussen christenen; ik wist niet dat het zo erg was.

o Vassula, het is erger dan je denkt!

O Jezus, waarom is het zo erg?

omdat, Vassula, Mijn Lichaam uit elkaar gerukt is; Ik wil Mijn Lichaam verenigd!

Zouden ze dan onze Gezegende Moeder vereren als ze verenigd zijn?

kind, dat zullen ze;

Begrijp ik het goed dat "ze zullen" betekent dat het echt zal gebeuren?

Ik zal ze buigen, Ik zal hun knieën buigen en ze zullen Mijn Moeder eren en huldigen;

Ja, Jezus.

kleintje, Ik zal Mijn Kerk doen herleven; kom, ons, wij?

Ja, Heer.

12 oktober 1987

(Terwijl ik bij iemand op bezoek was, zag ik een wetenschappelijk tijdschrift dat wetenschappelijke benadering van het denken aanmoedigt en elke spirituele oorzaak afwijst. Tegenwoordig heeft elk bovennatuurlijk feit zijn "natuurlijke" verklaring. Woorden als dubbele persoonlijkheid, buitenzintuiglijke waarneming, onderbewustzijn, telepathie, hypnose of massahypnose, of autosuggestie; voor stigmata bijvoorbeeld luidt de verklaring autosuggestie, dus zelf aangebracht, schizofrenie of sekscomplexen. De mensen schijnen altijd een logische verklaring te willen vinden. Vandaag de dag zouden er geen grote profeten als Jesaja zijn, omdat hun geval in wetenschappelijke dossiers terecht zou komen. Er zouden spoedig geen gestigmatiseerde heiligen meer zijn zonder dat ze werden gerangschikt onder de schizofrenen, verdacht zelf de stigmata te hebben toegebracht door autosuggestie en

hysterie. Mij lijkt het dat ze proberen te wedijveren met God en Hem proberen te bewijzen dat Hij niet Almachtig is.)

O God, waarom?

Vassula, talrijk zijn degenen die niet in Mij geloven;

Maar ik vraag U één ding, ik meen het echt. Ik vraag U al deze theorieën en leerstellingen te vernietigen die proberen U uit te schakelen. Zij zijn Uw vijanden. Waarom laat U toe dat ze zich vermenigvuldigen? Vernietig ze, anders zullen ze ons geloof vernietigen. Alstublieft, doe het.¹

dat zal Ik doen; luister naar Mij, wees niet bedroefd, twijfel nooit, geloof; word het schrijven nooit moe, beminde; daarvoor kom Ik; omdat Ik niet kan aanzien dat jullie verloren gaan; begrijp je het nu, Vassula; kleintje Ik wil je nooit zien vallen;

En wat de anderen betreft, ik wil ook niet zien dat anderen vallen; ik wil dat U hen net zo steunt als U mij steunt.

Vassula, Ik zal jullie allemaal helpen;

(God leek blij.)

O God, vergeef mij dat ik eisen stel; ik ben impulsief, maar ik kan geen ongerechtigheid verdragen. Vergeef mij dat ik zo direct ben.

Ik vergeef je, kind; zeg het maar;

(Ik had nog andere dingen in gedachten.)

Ik moet U vertellen dat, zoals het er nu voorstaat, deze mensen tot aan hun laatste

¹ Ik merkte dat ik bezig was God te vertellen wat Hij moest doen; ik was te ver gegaan.

snik niet overtuigd zullen zijn; ze zullen het hoogstens rangschikken onder het begrip "ONVERKLAARD", maar zullen niet zeggen, "Welnu, dit of dat komt van God".

Ik zal ze overtuigen; Mijn macht gaat de hunne te boven, Ik zal jullie allen laten zien dat Ik Almachtig ben; Mijn Almacht zal worden gezien waar jullie ook mogen zijn; geen oog zal het kunnen ontkennen, niemand zal ontkennen dat dit teken van Mij¹ komt; beminde, wat zal er dan van hun theorieën worden?² hoe zullen hun wetenschapsmensen zich voelen? wat zal er gebeuren met al hun wijsheid? Ik zal hun laten zien wat hun wijsheid betekent in vergelijking met Mijn Wijsheid;

Ik zal van deze wereld wegvagen wat zij voor wijsheid houden; dit is één van de redenen waarom Ik jou gebruik, je Mijn woorden inprent, om in staat te zijn Mijn Plan te voorspellen; Ik, de Heer, Ben, Ik was en Ik zal altijd zijn en het is niet aan jullie naar Mij te kijken alsof Ik niet ben; Ik Ben;

O Beminde God die ik aanbid, ik wil dat dit plan voor nu, voor vandaag of volgende week is!

Ik zal Mijn Plan uitvoeren Vassula, zoals Ik altijd alles heb volbracht wat Ik begonnen ben;

kleintje laten we bidden,

“beminde Vader
ik bemin U, ik zegen U,
ik dank U voor Uw Barmhartigheid,
maak mij U waardig
opdat U mij volledig kunt gebruiken,
gebruik mij zoals U wenst,
ik bemin U,
amen;”

beminde, Ik zegen je; kijk naar Mij;

(Ik keek.)

U glimlacht.³

schrijf het;

En U laat mij Uw kuiltjes zien als U glimlacht.

Ik bemin je;

Ik bemin U, Heer.

13 oktober 1987

(Ik zag Jezus bij de deur van de slaapkamer. Ik wist dat Hij mij wilde vragen te schrijven. Hij wachtte echter.)

Ik stond bij de deur, kom je moet met Mij werken;

(Soms wil Jezus mij aantonen dat mijn blik juist was.)

Ik zal je voorspellen wat er moet gaan komen, zodat vanaf nu degenen die zichzelf wijs noemen zullen geloven in Mijn Werken en Mij zullen volgen;

dochter Ik zal velen genezen; Liefde zal als Liefde tot jullie terugkeren en Mijn Woord vervullen; binnenkort zal Ik je bewijzen dat dit van Mij komt Vassula; Ik ben de Heer, beminde, je zult naar Mij komen; luister naar Mij, Ik wil je herinneren aan wat Ik je enkele dagen geleden heb gevraagd; laat het overal bekend worden, verspreid Mijn woorden: "Ik, de Heer, zegen Mijn kinderen van Garabandal;" Ik wil dat ze

¹ Zal dit een teken aan de hemel zijn, op zekere dag?

² God antwoordde niet.

³ Ik aarzelde het op te schrijven.

naar Mij luisteren; o Vassula, hoe verlang Ik hiernaar;

Heer Jezus, ik zal het naar vermogen proberen met de middelen die U mij gegeven hebt. Ik ben onmachtig en U bent Almachtig; zou U mij willen helpen, Jezus?

Ik zal je helpen, herinner je hoe Ik werk;
Vassula, het moge bekend zijn dat Ik jullie allen binnenkort een teken van boven zal sturen, jullie zullen begrijpen dat het van Mij komt, Ik zal jullie verlichten, Ik bemin jullie allen;

hoezeer bemin Ik jullie allen! Mijn liefde voor jullie gaat jullie begrip te boven; Ik ben jullie Schepper; heb Ik niet gezegd dat Ik jullie beeld heb gegrift in de palm van Mijn Hand? hoe kan Ik jullie ooit in de steek laten?

Ik denk aan het visioen dat U mij gegeven hebt. De straf die mij angstig maakte.

Ik zal het je opnieuw laten zien, zodat het een stempel op je drukt;¹

Nogmaals Heer, help ons om de straf te vermijden. Ik weet dat U ons dit niet graag aandoet, dat het U geen genoegen doet. Zeg mij wat we moeten doen.

Vassula, echt; het doet Mij geen genoegen jullie te straffen, Ik wens dat Mijn schepping tot Liefde terugkeert; er moet geweldig veel eerherstel worden gegeven; laat ieder die het kan eerherstel geven voor anderen; Mijn schepping moet veranderen; dochter, Mijn schepping moet leren en geloven in Mijn Geestelijke Werken; Mijn schepping zal Mij als Almachtig moeten aanvaarden; Mijn priesterzielen moeten begrijpen

hoe fout ze zijn door Mijn Werken van vandaag af te wijzen;

Toch zijn er velen die ze aanvaarden.

er zijn er die het niet doen en het is tot hen dat Ik spreek; Ik spreek ook tot degenen die Mijn Lichaam hebben verdeeld; geloof Mij, dochter, Mijn Beker van Gerechtigheid is vol omdat ze Mijn Lichaam hebben verscheurd; Ik zal ze niet langer sparen;

Vassula, sta Mij toe je nog enige tijd te bewerken, spoedig zal Ik Mijn oogsten binnenhalen; kom, beminde;

Heer, dat alles wat U wilt mag geschieden.

15 oktober 1987

Ik zal je krenken zoals Ik gekrenkt werd; Ik zal je vernederen; Vassula, Ik bemin je en uit liefde waak Ik over je; omdat Ik je leid weet Ik wat het beste is voor je ziel; Ik zal je deze boete opleggen opdat ze je neiging tot ijdelheid wegwast; Ik, de Heer, zal erop toezien dat het je ziel aan niets ontbreekt; Ik zal altijd over je waken;

Dank U, mijn God, dat U mij helpt.

Ik gebruik je nu, maar binnenkort zul je worden bevrijd en in Mijn armen zijn;

dochter, denk eraan dat toen Ik in het vlees onder jullie verbleef, Mijn leven niets anders was dan lijden, opofferingen, angsten, verdriet, van alles; Ik had geen rust;

Vassula, Ik heb je opgevoed voor deze Boodschap; Mijn bloem, je moet Mijn Kruis samen met Mij dragen, helemaal tot het einde; Ik bemin je oneindig;

¹ Noot van de uitgever: Zie boodschappen van 27 april 1987; 1 september 1987; 7 september 1987; 10 september 1987; 2 oktober 1987.

Ik bemin U, Heer, en als U mij gekrenkt wilt hebben, zal ik Uw Wil doen.

wees gewillig opdat Ik met je kan doen wat Mij behaagt; kleintje, spreek over Mij;

(Jezus bedoelt tot de Grieken op Rhodos. De Grieken luisteren erg graag en openen gemakkelijk hun oren.)

16 oktober 1987

Vassula, Ik bereik altijd Mijn doelen; kom, Ik zal je vertellen; op een dag zal Mijn Koninkrijk¹ op aarde zijn zoals in de Hemel; Mijn Kerk zal verenigd en gezegend zijn want al Mijn toegewijden zullen elkaar begrijpen; verheven door Mijn Hand, gezuiverd door Mijn Bloed, zal Mijn Kerk Eén zijn;

Mogen Uw verlangens vervuld worden, Heer. Velen van ons verlangen deze eenheid; verlicht hen die geholpen moeten worden om Uw verlangens te begrijpen.

18 oktober 1987

dochter, wil je Mijn Hand nemen en Mijn Werken voortzetten?

Ja, Heer, ik wil Uw Hand nooit loslaten.

Ik wil duidelijk zijn tegenover jou over wat Ik eerder heb gezegd; Ik zei dat Ik de gebeurtenissen die plaats zullen vinden zal voorspellen, zodat er geen twijfel over zou zijn dat dit van Mij komt;

Jezus, hebt U niet gezegd dat ik het enige teken ben dat U zult geven?

ja, Ik heb gezegd dat jij het teken van Mijn Werken zult zijn, Ik heb Mijn Plan ontworpen lang voordat jij geboren werd;

bloem, blijf open opdat Mijn dauw van gerechtigheid in je druppelt; nip van Mijn deugden; Ik wil dat je volmaakt bent; Ik wil dat Mijn bloem mooi wordt, doordrenkt van Mijn Volmaaktheid; Ik wil dat Mijn bloem geurt naar Mijn goddelijke Mirre; kijk naar Mij, Vassula;

(Ik keek naar Jezus.)

al Mijn verlangens zullen worden vervuld; zou je meer van je tijd aan Mij willen wijden, Vassula?

Mijn tijd is Uw tijd. Ik leef voor U.

vul dan je lamp uit Mij;

Jezus, wat kan ik zeggen? U geeft mij zoveel terwijl ik niets verdien; U blijft aan mij geven en ik kan U niets geven wat maar bij benadering lijkt op wat U mij geeft. U geeft mij Licht. U hebt mij uit de dood doen opstaan. U hebt mij genezen en Uw Werken over mij uitgestort.

verheerlijk Mij; wie heeft je bevrijd, Vassula?

Dat hebt U gedaan, Heer. Mag ik iets zeggen?

beminde zeg het Mij;²

Mijn God, doe met Uw Barmhartigheid, Liefde en Macht voor mijn broeders wat U voor mij hebt gedaan ... bevrijd hen ... verhef hen tot U. Laat ze Uw Liefde voelen zoals ik die voel. Ik wil mij verheugen bij het zien van zielen die bij U komen. Verenig

¹ De Kerk.

² Gods Stem klonk als die van een geduldige vader.

dan alle christenen en diegenen die onze Gezegende Moeder afwijzen.

Vassula ben je bereid offers te brengen?

Ja Heer, als ik op die manier kan worden gebruikt.

Ik zal je laten zien wat Ik van je verlang, beminde, put altijd uit Mij; Ik bemin je bloem;¹ onthoud het, spaar je tranen voor later als je oren zullen horen hoe de Mijnen Mijn Moeder behandelen!

Laat dat niet langer toe.

Vassula, de dag zal komen en die dag is zeer nabij, dat Mijn Kerk één taal zal spreken, maar vóór die glorievolle dag zullen er verschrikkelijke omwentelingen plaatsvinden, deels door de ijdelheid van de mensen, zonden en gebrek aan liefde, en gedeeltelijk omdat Mijn Lichaam verscheurd is; laat Mij je nogmaals zeggen dat Ik Mijn Lichaam zal verheerlijken en verenigen; bloem, de Liefde zal jullie allen verenigen; schrijf dit ook op, blij klein zodat alle gezag van Mij² zal komen; het moge bekend zijn dat Mijn verlangens onverzettelijk zijn, onwrikbaar als nooit tevoren;

Welke van Uw verlangens?³

Vassula, Ik verlang dat de volgende woorden onder Mijn kinderen worden verspreid:

"Ik, de Heer, zegen jullie, kom bij Mij;"

Heer, leid mij naar hen en help mij Uw woorden te verspreiden.

Vassula, steun op Mij; leef in Mijn Licht en rust;

19 oktober 1987

(Ik wil hier aan toevoegen dat ik, terwijl ik in Griekenland was, de biografie van de Heilige Theresia van Lisieux las. Ze was voortdurend in mijn gedachten en terwijl ik in de streekbus zat, in diepe beschouwing over haar verzonken, met liefde aan haar denkend, stopte de bus en daar, in mijn diepste beschouwing, lees ik op een bord, vier meter bij me vandaan, in het Grieks de woorden "Ik bemin je", elke letter 30 cm groot, en twee getekende harten. Met mijn verstand nog op een ander niveau wist ik dat zij dit tegen mij zei; het was een boodschap van haar voor mij.)

dochter, besef je dat Mijn plannen al waren ontworpen lang voordat jij geboren werd?

wacht maar af en je zult zien; rust nu, vul je lamp steeds uit Mij; Ik bemin je;

Jezus, ik bemin U, Beminde.

heb Mijn vrede, dochter; Ik zal erop toezien dat het je aan niets ontbreekt; zoek je rust nergens anders dan in Mijn Hart;

Heer, ik vraag U of er iets gedaan kan worden om de zoon van mevrouw X te helpen.

luister naar Mij, werken van liefde zijn in staat hem te bevrijden;

Door wie, Heer?

Vassula, door jullie allen;

Jezus, Beminde, ik vraag U met Uw Goddelijke Hand de gemeenschap in

¹ Mijn ogen vulden zich met tranen.

² Ik denk dat Jezus dit bedoelt voor iedereen.

³ Ik denk dat Jezus doorging zonder te antwoorden.

Bangladesh te zegenen. Ik vraag U hen allen te zegenen. Steun hen.

Vassula, zeg hun Mijn Liefde te koesteren, want Ze is in hen; Ik ben temidden van Mijn beminden; dochter, Ik zegen hen met Mijn Hand;

(Ik bad voor de zoon van mevrouw X.)

geloof in wat je vraagt; kleintje, heb vertrouwen in Mij;

Jezus, kunt U zien wat er met hem aan de hand is?

ja;

Zou U hem niet dicht bij U willen hebben, Heer?

dat verlang Ik vurig; beminde, Satan heeft macht over hem;

(Ik hoorde Satan schreeuwen, "ik weiger hem te laten gaan!" Hij was razend.)

Heer, Jezus, als U wilt dat ik voor hem lijd, breng hem dan bij U, laat me lijden. Wat kan ik doen? Misschien twee dagen zonder water?

(Het klimaat in Zwitserland is extreem droog en men drinkt veel.)

Vassula, lijd voor hem; drink niets terwijl je Mijn Kruis draagt;

Ik zal dat doen als een offer.

beminde, later zul je het begrijpen; bekommer je om je broeder, breng dat offer voor hem; Ik houd van hem;

Jezus, ik zal het doen.

(Vandaag kreeg ik ontmoedigend nieuws. De katholieke theoloog van Lyon op wie ik mijn hoop had gesteld, verloor zijn enthousiasme toen hij hoorde dat ik niet tot de katholieke gemeenschap behoor. Hij zei dat ik een ervaring met God had, maar hij begrijpt niet dat het veel meer is dan dat, want God geeft een boodschap aan ons allen, tot aan de kerkelijke overheden en de Heilige Stoel toe. Maar natuurlijk, waarom zou hij dat geloven? Ik kom zo te zeggen van nergens; zoals ik ooit heb gezegd, als ik één van hen was zou ik aanvaard zijn en ze zouden hebben geprobeerd een blik op de boodschap te werpen. En dat is precies wat God probeert ons te leren, geen onderscheid te maken tussen de een en de ander. We staan allen onder één gezag, Gods gezag. Waarom onderscheid maken? Een onderscheid zelfs met betrekking tot het karakter van de persoon. Ik draag geen habijt, maar hindert dat, kan ik aan God vragen waarom? Hij heeft mij gekozen zoals ik ben en wil mij zo.)

Vassula, je ervaart dezelfde dingen als Ik toen Ik in het vlees op aarde was; herinner je Vassula hoe de Farizeeën Mij ondervroegen over wie Mij de bevoegdheid om te prediken had gegeven?

Ja, Heer.

beminde, Mijn Boodschap komt van Mij; alle gezag zal van Mij komen; jij behoort Mij toe; heb Ik ooit geschreven dat jouw gezag door mensen zal worden toegekend? kleintje, leun je hoofd tegen Wijsheid;

Ik raakte overstuur en verdrietig. De tranen kwamen tevoorschijn en ik moest even stoppen om tot mijzelf te komen.)

Mijn slachtoffer, Ik heb jou gekozen om het slachtoffer van Mijn Hart te zijn, de

zoete kwelling van je ziel; slachtoffer van Mijn Lichaam en van Mijn Ziel; door afwijzingen, angsten en verdriet, Vassula, zul je Mijn leven op aarde ondervinden; Ik zal het je allemaal in kleine doses geven, in de mate waarin je ziel het kan verdragen; je zult en je bent reeds geconfronteerd met ongeloof, beschuldigingen, spot en afwijzing; Vassula, er zal nog meer komen, en toch, aan de andere kant heb Ik je diegenen gegeven die in Mijn Boodschap van Vrede en Liefde geloven; zij zijn je getuigen;

laat Mij je eraan herinneren dat ook jij verraden zult worden;¹

Vassula, Ik bemin je; Ik, de Heer, ben je steun; kom bij Mij en laat je troosten; laat Mijn Vrede je omhullen, kom, alle gezag komt van Mij en niet van mensen; jij staat onder Mijn Gezag, die is Eén, Eén Gezag;

Mijn God, dank U voor Uw steun. Dank U dat U mij ook getuigen geeft. Ik zal mijn stem niet meer verheffen; ik zou me aan mijn woorden moeten houden, die luidden, "Doe met mij wat U wilt, of U mij vreugde of verdriet geeft, ik zal U evengoed danken. Als U wilt dat ik word afgewezen, dan zal ik worden afgewezen; als U wilt dat ik gekoesterd word, ik verdien het niet. Doe wat Uw Hart het meest verlangt. Ik ben van U."

ja, wees zacht, opdat Ik Mijn Woorden diep in je kan prenten; denk aan Mijn Aanwezigheid en Mijn Liefde;

22 oktober 1987

(Om half drie in de morgen werd ik wakker van de dorst met een droge mond en lippen zo droog als perkament. Jezus zei me: "sta

op en drink nu, de twee dagen zijn voorbij". *Ik ging wat water drinken, niet veel, want dat kon ik niet verdragen.*

Deze ochtend verlangde mijn onvoorstelbaar bedroefde ziel hevig naar Hem. Waarom heeft Hij mij gewekt, om mij het voorrecht te weigeren bij diegenen te zijn die in Zijn huis wonen? Als ze hun voorrecht eens kenden! En ik, beziel met verlangen, maar belet om binnen te gaan en door Zijn Vrede omsloten te worden, moet in plaats daarvan in ballingschap leven en temidden van zoveel verleiding ...)

O dochter! gezegende van Mijn Ziel, gezegende van Mijn Hart; ook Mijn pijn blaast uit Mijn binnenste; maar, Vassula, Ik heb je geschapen om onder de mensen te blijven en één met hen te zijn; Ik bemin je onuitsprekelijk in een mate waarin genegenheid dwaasheid wordt; Vassula, onuitsprekelijk armzalige, offer jezelf, beminde, en leef temidden van miserabele en Goddeloze mensen, want jij zult Mijn Net zijn; laat je Heilige Vader Zich verheugen over je vangst; laat Mijn Hart Zich deze keer vullen met blijdschap; breng zielen bij Mij;

bewaar je tranen, want je zult ze allemaal nodig hebben als je oren de schandelijke dingen zullen horen die ze over Mijn Moeder zeggen!

Jezus laat niet toe dat hun tong spreekt als het tot schandelijkheid komt.

Vassula, Ik, de Heer, zal hun Mijn vergeving schenken want ze weten niet wat ze zeggen;

Zullen ze het ooit leren, Heer?

ze zullen allen leren, elk schepsel zal leren, vooropgesteld dat ze luisteren; laat Mij de vraag beantwoorden die je in gedachten hebt;

¹ Door één?

Maar Heer, U zegt 'vooropgesteld', dat betekent dat er zullen zijn die niet zullen luisteren.

tot Mijn grote verdriet zullen er zijn die hun oren zullen sluiten! zij die weigeren te luisteren zullen deze keer niet gespaard worden; kom nu, sta op en volg Mij;¹

23 oktober 1987

(Ik heb mij vanochtend afgevraagd hoe Jezus Zich gevoeld moet hebben toen de Farizeeën Hem nooit geloofden, en hoe moeilijk het voor Hem moet zijn geweest om hen ervan te overtuigen dat Hij werkelijk de Zoon van God was. Wat werd Hij door hen verkeerd begrepen; het ging het menselijk bevattingsvermogen te boven dat zoiets in hun tijd mogelijk was; ze konden zo'n wonder eenvoudig niet begrijpen of aanvaarden.)

en hoe velen begrijpen of geloven nu volledig in Mijn Boodschap?

Heel wat, meer dan zij die niet geloven.

zeg Mij, welk aantal is groter van hen die luisteren, geloven en Mijn Boodschap ten volle begrijpen, dat van Mijn schapen of dat van mijn lammeren?

(Hier stellen schapen de priesters voor en de lammeren de leken.)

wie zijn meer bereid te luisteren?

Ik vind dat Uw lammeren bereidwilliger zijn, dat is tot nu toe mijn ervaring.

vandaag is het zoals gisteren; dochter, de tijden zijn niet veranderd; het is vandaag

¹ Jezus, die naast mij stond, drong er bij mij op aan om op te staan.

net als gisteren; toen Ik in het vlees op aarde was, geloofden sommigen in Mij als in een andere profeet, slechts weinigen geloofden in Mij als de Messias; toen de Farizeeën Mij hoorden, haastten ze zich Mij te stenigen wegens godslastering; en nu Vassula, waarom ben je verbaasd over wat mensen geloven? jij komt van Mij, en Ik zend je vandaag uit als Mijn boodschapper met Mijn Boodschap van Vrede en Liefde; Ik kom om Mijn Kerk te verenigen, maar vandaag is het net als gisteren;

laat Mij je vertellen: de gezagsdragers zullen perplex staan en velen zullen weigeren ten volle te geloven dat deze Boodschap regelrecht van Mij afkomt; sommigen zullen je bespotten, ze zullen je aan een kritisch onderzoek onderwerpen, anderen zullen zelfs niet de moeite nemen om een minuut naar je te luisteren; sommigen zullen Mijn Boodschap verkeerd begrijpen, want die gaat hun wijsheid weer te boven;

hier kom Ik, met Mijn Hart in Mijn Hand, om het jullie vol Barmhartigheid aan te bieden; Ik gebruik jou, die zwak en armzalig bent, om Mijn instrument te zijn en Mijzelf door jou te openbaren, op aarde neer te dalen en jullie te verenigen; maar Ik zeg je in waarheid, hadden ze maar acht geslagen op de inspiraties van Mijn beminde Johannes², die alle van Mij kwamen, dan zouden ze begrijpen dat het uur ophanden is; zoek in zijn woorden, want elke door hem uitgesproken profetie komt werkelijk van Mij; kleintje, laat hun allen zien hoe Ik werk;

² Paus Johannes XXIII bad om een tweede Pinksteren, waarin een vernieuwing zou kunnen plaatsvinden, de vernieuwing van Gods schepping, van Gods kerk, en een opleving opdat de Kerk EENHEID zou kunnen voortbrengen.

Mijn God en Beminde Vader, ik ben soms bang de afwijzingen, de bespottingen, de doofheid en de afkeuring onder ogen te komen, want ik geloof werkelijk dat U dit echt bent. Wat zouden ze gelukkig zijn als ze werkelijk hadden geloofd dat U uit grenzeloze Barmhartigheid en Liefde naar ons bent neergedaald en ons weer helpt, om ons te verenigen!! Om ons te redden!! Om Uw Kerk te doen herleven!

Mijn overblijfsel, vrees niet; als ze jou bespotten, zullen ze Mij bespotten; als ze jou afwijzen, zullen ze Mij afwijzen; alles wat ze jou aandoen, doen ze Mij aan;¹

gelukkig is je ziel dat ze ziet wat jij ziet, want Ik zeg je dat veel zielen die grote achting genoten in Mijn Ogen zouden hebben willen zien wat jij hebt gezien, maar dat nooit konden; te horen wat jij hoort, te voelen wat jij voelt, maar het nooit hoorden of voelden; Vassula, op jou rust Mijn genade;

*Ik zegen U, Vader,
dat U hebt neergezien op
Uw meest armzalige schepsel,
en dat U al die genaden
over mij hebt uitgestort.
Ere zij de Almachtige God
omdat Hij mij verlicht.*

blijf dicht bij Mij, want je zult nog veel meer beproevingen ondervinden;
wij, ons?

Ja, Heer, wij, ons.

26 oktober 1987

(In de nacht van de 24ste bracht God mij op de hoogte om de bedoeling van de verschijning van de Heilige Maria aan mijn nicht, als een enorm beeld, beter te

begrijpen. Het was om te bevestigen dat God wil en toestaat dat er in Zijn Kerk beelden zijn die Zijn Beeltenis en die van de Heilige Maria voorstellen. Daarna, in de nacht van de 25ste, liet God mij nogmaals weten dat Hij ermee instemt en ons toestaat de Kerken te versieren met voorstellingen van Hem; foto's, schilderijen, enz. ...)

Ik sta Mijn Kerk toe Mijn Beeltenis te dragen; ontkleed Mijn Lichaam² niet, tooi Mij, maak Mij mooi; laat Het zoals Het is;³ luister, Vassula, Ik ben de Kerk, vertrouw Mij;

(Later:)

beminde, Ik ben Jahweh; schrijf, dochter:

O schepping, heb Ik niet heiligen en profeten laten opstaan om jullie te waarschuwen voor het einde der tijden? heb Ik niet voorspeld dat Ik jullie uit Mijn Hemelse Voorhof een engel zal sturen om Mijn geheime bedoeling te verkondigen zodat die zal worden vervuld? de onveranderlijkheid van Mijn Woorden zal opnieuw worden bevestigd;

heb Ik jullie niet voorspeld dat de zending van Mijn boodschapster zal zijn om Mijn Openbaring door te geven? Mijn getuigenis is de geest van profetie; verheug jullie en juich allen die Mij trouw bent! wee de ontrouwen, want Mijn Woord zal op hen neerkomen als een Zwaard, hen treffen en al hun valse wijsheid tenietdoen, wijsheid die Mijn schepping ertoe heeft geïnspireerd in de netten van Satan te vallen, en Mijn lammeren te veranderen in Goddeloze, onbevreesde en immorele mensen;

¹ God herinnert mij eraan dat Hij al mijn verdriet en angst deelt, wat mij troost.

² De Kerk.

³ Zoals de katholieken en de orthodoxen de Kerk versieren.

Vassula, Ik heb je een waarschuwend visioen gegeven, een toespeling op wat Ik heb gedaan met Sodom en Gomorra, laat hen acht slaan op Mijn waarschuwing, want Ik, de Heer, heb Mijn schepping voorspeld dat, tenzij zij berouw hebben en Mij als hun Schepper aanvaarden, Mijn Zwaard hen zal treffen;

het is door Mijn Oneindige Barmhartigheid dat Ik op aarde¹ neerdaal om jullie te waarschuwen; Ik ben de Geest van Waarheid die spreekt; luister naar wat Ik Mijn Kerken heb te zeggen, schepping; sta niet stil; verkondig Mijn waarschuwing; Ik sta aan de deur en klop, als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik, de Heer, binnentreden en zij aan zij de maaltijd met hem delen; wees niet bevreesd, Ik vervul Mijn Woord; Ik sta voor je;

Heer, is het misschien zo dat U van mij verlangt dat ik de waarschuwing persoonlijk doorgeef? Zo ja, hoe Heer, op nog een andere manier dan door fotokopieën?

alles wat Ik van jou vraag is liefde; laat Mij je inprenten: Ik heb degenen al gekozen die Mijn Boodschap zullen verkondigen;

kom, Ik ben met je; voel Mij, voel Mijn Aanwezigheid; ja;² bemin Mij;

Ik bemin U, Jezus. Leer mij U meer te beminnen, juist zoals U verlangt dat wij U beminnen.

Ik ben;

27 oktober 1987

¹ Op figuurlijke wijze.

² Ik zag Jezus.

(De eerdergenoemde katholieke theoloog verloor onmiddellijk alle belangstelling voor mij, omdat ik niet bij een katholieke gemeenschap hoorde.)

maar, Vassula, natuurlijk hoor jij niet bij hen; jij hoort bij Mij; Ik ben je Schepper en Heilige Vader;³ jij staat onder Mijn Gezag;

Heer, ja wij staan onder Uw Gezag⁴, maar die is georganiseerd en het is een regel om tot een van de christelijke gemeenschappen te behoren, zo is mij verteld.

in Mijn Ogen zijn ze allemaal hetzelfde; Ik heb nooit gewild dat Mijn Lichaam zou worden verdeeld; jullie hebben Mij uiteengerukt! jullie hebben over Mijn Lichaam beslist! jullie hebben Mij verland;⁵

O God ...

dochter, heb Ik je niet gezegd je tranen te bewaren voor Mijn Moeder?⁶

Ja, Heer, maar U leek zo gekwetst. Ik ben maar een mens.

Vassula, dit is waarom wij Mijn Beker samen delen; Mijn Beker smaakt bitter; zeg tegen de Heilige Stoel dat Ik het ben

³ Noot van de uitgever: Ofschoon Jezus tegen Vassula zegt dat Hij haar Vader is, zou men niet de personen van de Heilige Drie-eenheid mogen verwarren.

Jezus, als Zoon van God, is onze Vader, zoals God de Vader en de Heilige Geest. Wij werden geschapen door de Heilige Drie-eenheid; Jezus Zelf benadrukt Zijn verhouding tot zijn leerlingen, wanneer Hij hen 'Zijn kinderen' noemt, zie Joh. 13: 33, 21: 5. (1 Joh. 2)

⁴ Jezus is het Hoofd van de Kerk.

⁵ Er was een moment stilte en Jezus' stem klonk zo teleurgesteld en verdrietig. Ik voelde mij schuldig dit onderwerp ter sprake te hebben gebracht.

⁶ Hoewel Hij dit zeer nadrukkelijk tegen mij zei, viel het mij toch op dat Hij even verdrietig was als ik.

die je naar hen stuurt; luister naar Mij: als ze je vragen tot welke gemeenschap je hoort, zeg hun dan dat je bij Mij hoort en dat je onder Mijn Gezag staat;

Heer, ik houd er niet van te argumenteren, maar kan ik niet zeggen dat ik orthodox ben? Ik ben orthodox.

orthodoxen! katholieken! protestanten! jullie behoren allen Mij toe! jullie zijn allen Eén in Mijn Ogen! Ik maak geen enkel onderscheid, dus waarom bang zijn? vraag naar Mijn welbeminde Paus Johannes-Paulus, hij zal geen onderscheid maken; Vassula, zeg hem het volgende: "beminde, Ik, de Heer, sta aan je deur en klop, zul je Mij horen roepen? zul je de deur openen? als je dat doet, zal Ik je huis binnengaan en de maaltijd met je delen, zij aan zij met jou; wees een winnaar en Ik zal je toestaan Mijn Troon met Mij te delen; luister naar Mij, luister naar wat de Geest zegt tot de Kerken;"

Ik ben je Herder,
bij Mij zal het je aan niets ontbreken;
Ik laat je liggen op groene weiden
beminde ziel, Ik leid je
naar wateren waar je kunt rusten,
waar Ik je ziel doe herleven;
Ik leid je langs paden
van deugd tot
glorie van Mijn Lichaam;
al ga je door donkere dalen,
wees niet bevreesd,
want Ik ben naast je om je te
bemoedigen;
Ik zal je voeden
onder de ogen van je vervolgers;
Ik heb je gezalfd
en zal je altijd vervullen,
want Ik ben een afgrond van Liefde
met Oneindige Barmhartigheid;

kom en leef
in het midden van Mijn Hart;¹

*O Heer,
U bent mijn Licht en mijn redding.
Ik hoef niet te vrezen.
Ik weet dat U mij zult beschermen.
Ik dank U uit heel mijn hart,
Heer, mijn God,
ik verheerlijk Uw Naam voor altijd.
Uw Liefde voor mij is zo groot,
heb medelijden met mij in mijn
onbekwaamheid.*

blijf klein, bloem; groei in de geest, nip van Mijn Deugden; kom, laat Mij je altijd Mijn woorden inprenten;

Ja, Heer, ik ben gelukkig bij U te zijn.

Liefde zal je nooit in de steek laten;
kom, ons, wij?

Ja, Heer.

30 oktober 1987

Ik heb Mijn schepping talloze tekenen gegeven om hen te waarschuwen; Ik heb heiligen grootgebracht om Mijn verlangens bekend te maken, maar hebben ze² geluisterd? is er iets veranderd?

Heer, veronderstel dat ze het deze keer doen, dat ze bereid zijn, dat ze lezen en geloven, zich verenigen en U deze keer proberen te verheerlijken in plaats van hun eigen belangen te zoeken, dat ze zouden geloven in deze boodschap.

Vassula, ach Vassula, velen zullen bang zijn, zelfs zij die geloven in Mijn Boodschap en toegeven dat Ik het ben,

¹ Ps. 23.

² De schepping.

uit angst bespot te worden of uit vrees voor hun superieuren; velen zullen het aanzien bij de mensen stellen boven Mijn eer; eer Mij en verspreid Mijn Boodschap;

Heer, veronderstel dat ze buigen.

dan zou Ik Mijn Gerechtigheid opheffen die zwaar op hen drukt; maar ze werpen nog steeds giftige pijlen naar elkaar en verwonden Mijn Lichaam; er zal altijd onenigheid onder hen heersen want liefde ontbreekt;

Vassula, als ze Mijn gebod hadden onderhouden om elkaar evenzeer te beminnen als Ik hen bemin en zichzelf zouden vernederen, zou Mijn Lichaam vandaag in harmonie heersen; hebben ze zichzelf ooit vernederd door elkaar de voeten¹ te wassen; heb Ik jullie dat niet tot voorbeeld gegeven zodat jullie zouden navolgen wat Ik heb gedaan? buig! buig om in staat te zijn jullie te verenigen!

ziel, de tijd is gekomen waarop Mijn beminde dienaar Johannes-Paulus Mij zou moeten horen; Ik heb inderdaad zijn roepen gehoord, zijn kreten hebben de Hemel bereikt; zijn roepen weerklinkt in heel het universum, zijn geroep heeft Mijn Oren bereikt!

laat Mij je vertellen: binnenkort zal er één kudde zijn en één herder; Ik zal al Mijn schapen leiden, zelfs hen die niet van deze kudde zijn; Liefde zal jullie verenigen, maar daarvóór zullen er verschrikkelijke beproevingen zijn, alle Hemelen zullen geschokt worden! wees waakzaam, dochter; overhandig Mijn aanwijzingen; ze staan alle in Mijn heilige geschriften; door Mijn

Boodschap over te brengen² zul je het begrijpen;

Jezus, o Heilige Maria, wat zullen ze zeggen? Begrijp mij, Heilige Maria, ik ben niet in de positie om al die hoge persoonlijkheden tegemoet te treden.

Vassula, wees niet bang; je onbekwaamheid verrukt Jezus; blijf klein;

Heilige Maria, veronderstel dat ze niet luisteren?

kleintje, deze goddelijke openbaring zal Zijn laatste waarschuwing zijn; als ze niet willen luisteren of begrijpen, zal Ik Zijn Hand toestaan op hen neer te komen en hen te treffen; Vassula, alles wat jij moet doen is Hem beminnen; wees waakzaam, want Satan is woedend en zal alle mogelijke valstrikken zetten; vrees niet, Ik waak over je;

dank U, Heilige Maria, voor Uw bemoediging. Dank U dat U over mij waakt. Ik zegen U.

Vassula, Ik zegen je, kind;

3 november 1987

kom, Liefde zal je onderrichten; het moge bekend zijn dat Ik Mij verheug bij het horen van de woorden: "Vader, sta mij toe", en "als het Uw Wil is", deze woorden, gezegd in jullie gebeden, verrukken Mij; vraag en het zal worden gegeven, maar vergeet deze woorden nooit; kom, Vassula, heb Mijn Vrede;

Ik bemin U, Jezus. Sta mij toe U te zegenen.

¹ Ik had hier de indruk dat Jezus bedoelde dat dit gebaar zou moeten plaatshebben tussen de verschillende kerken.

² Bekend te maken.

bemide, Ik zegen je;

5 november 1987

vertrouw Mij, laat Mij je leiden waarheen Ik wil; houd je hand in de Mijne; heb geen angst, Ik zal je leiden tot in de diepste diepten van Mijn Gewonde Lichaam; Vassula, volbreng Mijn Woorden;

dochter, vrees niet; Ik wil dat jij Mijn tuin mooi maakt;

*Rechtvaardige Vader,
ik kan mijn vrees niet ontkennen. Help mij.
Sta mij toe Uw Kracht te ontvangen.
Sta mij toe te groeien in Uw Licht, in U.
Laat mij niet in de steek.
Als het Uw Wil is, maak mij dan waardig
zodat U mij kunt gebruiken en ik
kan helpen Uw verlangens te vervullen.
Ik vraag U mij mijn zwakheid
en onbekwaamheid te vergeven door Uw
Barmhartigheid.
Doe wat Uw Hart verlangt.
Laat Uw wil geschieden, niet de mijne.
Amen.*

Liefde zal je helpen; onthoud echter dat, zodra Mijn Woord zal zijn gevestigd, je bij Mij zult komen! Ik verdraag het niet langer dat je in ballingschap leeft; Mijn Ziel verlangt naar je!

Vader! Wat maakt U mij blij! Wat een vreugde en troost geven Uw woorden aan mijn ziel! Ik ben zo gelukkig!

bemide, ja, bemin Mij, verlang naar Mij; stel dit Hart tevreden dat naar je heeft gezocht; Ik zal spoedig bij je komen, maar wees dicht bij Mij terwijl je nog in de wereld bent, door Mij te eten en te drinken, door Mij te prijzen, door Mij te eren; laat Mij Me ten volle verheugen;

raak niet ontmoedigd als de wereld je niet aanvaardt want je behoort niet tot de wereld, niet méér dan Ik tot de wereld behoorde terwijl Ik in het vlees was; jij komt van Mij; Ik ben je Vader en Ik leef in jou zoals jij in Mij leeft; eer Mijn Naam, verheerlijk Mijn Lichaam, blijf in Mijn Liefde; Ik zal je niet in de steek laten of verlaten; vrees dus niemand, bemide; zaai Mijn zaden uit die vruchten van heiligheid zullen dragen; wees heilig, want Ik ben Heilig;

“Ik luister.

Wat zegt Jahweh?

Wat God zegt betekent

*Vrede en Liefde voor Zijn kinderen,
voor de aarde, voor Zijn Lichaam.*

*Als ze eens hun dwaasheid zouden
opgeven*

want voor hen die Hem vrezen

is Zijn verlossing nabij

*en de Heerlijkheid zal dan op aarde
leven.*

*Liefde en Barmhartigheid dalen nu
neer,*

Gerechtigheid en Vrede

zullen ons nu omhelzen;

*Gerechtigheid gaat altijd voor Hem uit
en Vrede volgt Zijn voetstappen.”*

(God leidde mij om deze passage te schrijven uit Psalm 85 (84): 9-14 met een paar veranderde woorden.)

bemide, Ik zei: Ik ga Mijn boomgaard water geven, Ik ben van plan Mijn bloemperken te bevloeien; luister naar Mij; Mijn beekje zal uitgroeien tot een rivier en Mijn rivier zal uitgroeien tot een oceaan; en Ik zal discipline duidelijk naar voren laten komen; Ik zal Mijn Licht naar alle kanten laten schijnen om Mijn Lichaam te verheerlijken; kom dus, neem Mijn Hand en laat Mij je leiden;

dochter, doe vandaag niets meer; rust uit in Mijn Hart;

8 november 1987

Jezus?

Ik ben;

als Ik je niet had bevrijd zou je vandaag nog in diepe slaap zijn;

Ik voel mij zeer beschaamd. Ik ben werkelijk de laatste om te kunnen spreken. Wat ik ook doe en probeer om eerherstel te geven en U, Heer, te danken, zal niet benaderen wat U weer voor mij hebt gedaan. Zelfs als ik voor anderen wil bidden, voel ik mij schuldig en aarzel ik, want, Heer, hoe zou ik durven bidden voor anderen die zoveel beter zijn dan ik? Hoe zou de 'ellendigste' kunnen bidden voor iemand die beter is dan zijzelf? Het herinnert mij aan Uw woorden van de balk in het eigen oog en de splinter in dat van de ander. Ik voel dat ik een balk heb, een heel bos, dus hoe zou ik met al dat hout in mijn oog een woord durven uiten? Tenzij U, Heer, mij bevrijdt. Ik vraag U mij toe te staan U te vragen mij te zuiveren. Heb medelijden met mijn ziel. Als U wilt, maak mij dan waardig om in staat te zijn waardig voor mijn broeders te bidden.

Vassula, Ik ben blij je woorden te horen, want niet voordat je beseft hoe onwaardig je bent, zul je aan je weg naar de volmaaktheid beginnen;

*Als het Uw wil is,
sta mij dan toe, Vader,
om Uw hulp te vragen.*

dochter, vul je lamp uit Mij bij, wacht niet; groei in Mijn Licht, kleintje; ieder die zal geloven in deze Boodschap zal niet in jou geloven maar in Mij; Ik, het Licht, daal in de wereld neer door jou, opdat ieder die gelooft in Mijn Boodschap niet langer in duisternis

hoeft te blijven; jouw getuigen kennen de waarheid, zij weten dat deze woorden niet jouw woorden zijn, nee, Mijn Vassula, alles wat geschreven is, komt van Mij, de Heer; Ik zeg je in waarheid dat ieder die jou opneemt, Mij opneemt;

Nee, mijn God, ik ben niet waardig!

waarom, Vassula, heb Ik je niet gezuiverd? heb Ikzelf je niet gezalfd om de Mijne te zijn? Ik zal Mijzelf inderdaad door jou manifesteren, eer Mij dus, dochter;

kom, Ik zal je Mijn wegen leren; Ik en jij; laat Mij in je ademen; laat Mij in je rusten, dochter; laat Mij uitrusten van hen die Mijn Ziel verwonden; o Vassula, als je eens wist ... Mijn Bloed gutst er vandaag weer uit;

O God, en het is zondag! Waarom?

kleintje, ze doorboren Mijn Hart door en door;

Mijn God, laat hen mij in plaats van U doorboren!

luister naar Mij, je zult doorboord worden; ze zullen jou doorboren; kom nu, sta Mij toe in jou te rusten; deel Mijn Beker dochter;

(Waarom, waarom is dit zo, wat gebeurt er, waarom doen ze dit onze God aan? Een God van Liefde, Vrede, een Vader, een Vriend? Hoe kunnen ze? Ik voel me ziek. Jezus bloedt vandaag opnieuw, lijdt door onze slechtheid. Men zou kunnen zeggen dat de wereld door Satan is ontvoerd en dat Jezus probeert ons weer te redden.)

Mijn God, U doet mij zoveel pijn als ik U zo zie lijden. U, enkel Oneindige Goedheid en een Afgrond van Liefde, waarom kwellen ze U? Ik kan Uw lijden niet langer aanzien,

maar ik maak mij zorgen om Uw lijden, Uw pijn. Heer, ik ben bezorgd en ik bemin U.

Vassula, Mijn Vassula, slachtoffer van Mijn Ziel, slachtoffer van Mijn Hart, voel Mijn lijden en deel het met Mij, drink uit Mijn Beker, voel degenen die Mij geselen; beminde van Mijn Ziel, wat zal Ik uit Liefde niet voor je doen? Ik zal je toestaan Mijn lijden te delen; Ik heb je uitgekozen om het slachtoffer te zijn van Mijn Bloedend Hart door alle lijden dat het jouwe in staat is te dragen; slachtoffer van Mijn Ziel, door alle angsten, afwijzingen en bespottingen die je ziel kan verdragen; kom, je zult deelhebben aan Mijn Kruis;

Ik ben je enige Liefde; Ik heb Mijn doel bereikt; sta Mij toe de zoete kwelling te zijn van je geest en ziel; je bent Mij welgevallig, want nu heb Ik al Mijn rivalen uitgebannen, ze zijn alle heen gegaan; er is er geen meer over! Ik, je Jezus, ben alleen met jou overgebleven! wat ben Ik verrukt! en laat Mij je nu onbeperkt beminnen; laat Mij over je heersen; Ik heb een plaats gevonden voor Mijn grootheid en Mijn vrijgevigheid; Ik bemin je niet om wat je bent, maar om wat je niet bent;

kom, je nietigheid verrukt Mij, je onbekwaamheid laat Mij sprakeloos staan;

Heer, ik voel mij beschaamd.

Vassula, probeer nooit iets te zijn; blijf niets, want elk goddelijk werk dat Ik zal volbrengen, zal louter van Mij zijn en niet van jou;

Mijn Kerk zal één zijn, onder één Gezag; heb Ikzelf niet aan Petrus gevraagd Mijn lammeren te voeden? heb Ik hem niet gekozen om Mijn schapen te

voeden, heb Ikzelf niet deze woorden uitgesproken:

"jij bent Petrus en op deze steenrots zal Ik Mijn Kerk bouwen;"

waarom deze arrogantie onder de volkeren, die nutteloze samenzweringen onder de mensen? Ik had Petrus gekozen, een man naar Mijn eigen Hart, de rots, waarop Ik Mijn Kerk zou bouwen; waarom dan Mijn Gebod verdraaien?

Wie bedoelt U, Heer?

Ik spreek tot hen die plannen smeden en samenzweren tegen Mijn stichting; beseffen jullie niet dat jullie samenzweringen op niets uitlopen?

Heer, ik weet niet wie U bedoelt.

Ik weet het, Vassula, dit alles is duister voor jou, maar het is klaar als de dag voor die bedriegers! Mijn Ogen zijn op hen gevestigd; Mijn zwaard is opgeheven en gereed om toe te slaan; ze kennen zichzelf en geloof Mij, hun dagen zijn geteld; ja, kijk om je heen, bedriegers! waarom zijn jullie verrast? jullie zullen omkomen, want in deze dagen doe Ik iets dat moeilijk te geloven zou zijn als het jullie verteld was!

beminde, laat Mij je vraag beantwoorden die je in gedachten hebt: Mijn Boodschap zal ook worden gelezen door deze bedriegers; beminde, voel Mij; Ik heb pijn, net als jij; Mijn Kruis drukt op je, draag Het met liefde; Mijn Kruis is de deur naar het ware leven; omhels Het bereidwillig; Vassula, zelfverloochening en lijden voeren naar een goddelijk pad, het pad van heiligheid en deugden;¹

¹ Ik voel mij hopeloos verdrietig.

O kom, beminde, Ik ben met je;¹

Heer, ik voel mij verschrikkelijk verdrietig, ik weet dat ik geen tranen zou moeten vergieten en ze zou moeten bewaren voor later, ter genoegdoening. Ik ben bereid mijn bloed te geven in plaats van mijn tranen, tot ik er geen meer heb.

Mijn Vassula, denk eraan dat je niet van deze wereld bent, je behoort Mij toe; kun je Mijn Heilig Hart zien?² ga Mijn Heilig Hart binnen; in Zijn diepten zul jij je rust vinden; Ik zal je opnemen en in Zijn diepten duwen; Mijn pijn is ondraaglijk;³ herinner jij je nog wat Ik voor je gedaan heb toen je nog maar een kind was?

(Jezus gaf mij hetzelfde visioen als toen ik 10 jaar oud was. Dat was de eerste uitnodiging.)

je was niet in staat te bewegen; Ik ben goddelijke Macht, beminde, daarin is je plaats;⁴ kom nu, Ik wil getroost worden; laten we in elkaar rusten;

(Jezus had erg veel pijn en was bedroefd.)

Hoe zou ik zoveel smart kunnen troosten?

door Mij vurig te beminnen; bemin Mij en troost Mij, Vassula; bemin Mij met heel je ziel;

Ik bemin U en U weet het, Heer.

bemin Mij mateloos!

Leer mij U mateloos te beminnen.

Ik ben; kom nu, Ik heb een geheim dat Ik je wil vertellen; wees niet bang, Ik zal het in je oor fluisteren;

(Jezus vertelde mij het geheim dat mij zoveel vreugde schonk!)

O God! wilt U dit werkelijk doen?

dat wil Ik, beminde, dat wil Ik; twijfel nooit, alles zal zo gebeuren, Mijn Vassula;

Jezus, mijn God, dank U. Sta mij toe U te zegenen.

ook Ik zegen je, beminde; kom, het is laat; we zullen in elkaar rusten;

Ja, Heer.

kom dan;

10 november 1987

*Mijn God,
moge U mij gebruiken om mij
alles in te prenten wat Uw Hart verlangt.
Moge Uw Wil geschieden
en Uw Naam worden Verheerlijkt.*

de tijd is gekomen om Mijn zaad onder de mensheid te strooien; geef Mijn Boodschap door, Ik zal je helpen bij al je ondernemingen; laat Mijn Woorden bekend worden, laat Mijn schepping weten van Mijn Grote Liefde en Mijn eindeloze Barmhartigheid; Mijn rijk zal een rijk van Vrede, Liefde en Eenheid zijn; Ik heb Vassula gekozen als een onbekwaam en armzalig wezen, nutteloos en zonder redenaarstalent; schrijf ook dit op;⁵ ja, zonder enige

¹ Jezus streelde mijn hoofd.

² Jezus wees naar Zijn van licht stralende Borst en Hart.

³ Mij in ballingschap te zien.

⁴ Jezus wees met Zijn Wijsvinger naar Zijn Hart.

⁵ Ik hoorde Hem de volgende zin zeggen; ik keek naar Hem en was beschaamd en aarzelde.

basiskennis van Mijn Kerk, een onbeschreven blad, waarop Ik, de Heer, vrij was om het alleen maar te bedekken met Mijn Werken, zodat het duidelijk is dat alles wat geschreven is uit Mijn Mond komt; alles zal door Mij worden gedaan, door haar; Ik zal spreken door haar, handelen door haar; Ik heb haar gevormd door al Mijn Werken over haar uit te gieten, om het haar mogelijk te maken Mijn draagster van deze Boodschap te zijn die bekend zal worden;

willen jullie Mijn Boodschap doorgeven? willen jullie dit voor Mij doen? onthoud dat Ik het ben, Jezus, Beminde Zoon van God, Verlosser van de hele mensheid, het Woord, die jullie zegent; Ik zegen jullie ondernemingen; of jullie vreugde of verdriet zullen ontmoeten, heb vertrouwen; Ik zal jullie aanmoedigen; Ik ben altijd voor jullie en leid jullie; Mijn Kerk te verenigen zal Mij Verheerlijken! Ik zal jullie leiden tot in de diepste diepten van Mijn Bloedend Lichaam; Ik zal jullie Mijn Doornen aanwijzen, jullie zullen ze herkennen;

heb geen andere interesses dan Mijn heerlijkheid, twijfel nooit aan Mijn Werken, de Liefde schijnt op jullie, Mijn welbeminden; doe je best en behaag Mij; kom, Ik ben aan jullie zijde; heb Mijn Vrede;¹ laten we bidden tot de Vader,

"Rechtvaardige, Beminde Vader,
gezegend zij Uw Naam,
verzamel al Uw getrouwen;
laat de hemelen
Uw Gerechtigheid verkondigen,
laat iedere mond voortdurend
Uw Heilige Naam prijzen,

kwaadaardigheid van de bedriegers moet
worden verbannen,
help hen wier geest gebroken is,
wek hen tot leven
zoals Uw Woord beloofd heeft,
de plechtige gelofte die ik gedaan heb
zal ik houden en volbrengen,
ik bid voor Uw Kerken,
mogen ze allen één zijn, Vader,
mogen ze één zijn in U;
amen;"

(Jezus hielp mij bidden, dit zijn Zijn woorden.)

12 november 1987

beminde, Ik ben het, Jezus;

klamp je vast aan Mijn Kruis zoals Ik je heb geleerd te doen, tijdens rust;²

verlaat Mij nooit ofte nimmer, zelfs niet voor een seconde; Ik ben Al en Alles; door Mijn Kruis vast te houden verheerlijk je Mij en eer je Mij; Ik, je God, zuiver je en troost je, Mijn kind; eer dus je Vader die je zozeer heeft gezocht toen je van Mijn zijde was weggelopen, afgedwaald van Mijn goddelijke wegen; je ziet het, kind, je hebt Mij altijd toebehoord; nu Ik je heb gevonden, neem Ik je onder Mijn mantel, bescherm Ik je en houd Ik je vast; kijk!

(Ik zag Jezus Christus in een lange scharlakenrode mantel. Hij opende hem met beide handen en toonde een heldere gloed die van Zijn Borst uitging. Plotseling kwam er in een flits een vurige tong recht op mij af, die mij doorboorde. Het deed geen pijn, het ontvlamde alleen mijn liefde

¹ Terwijl Hij zich naar mij toekeerde zei Hij het volgende:

² Jezus heeft mij geleerd om tijdens het slapen 's nachts een kruis vast te houden. Op die manier voel ik, als ik wakker word, het kruis in mijn hand en is mijn geest onmiddellijk op Hem gericht.

voor Hem en deed mij meer dan ooit naar Hem verlangen.)

Mijn Vlam zal je hart ontvlammen; Mijn Vlam zou altijd brandend in je moeten blijven, altaar, Ik heb Mijn Vlam in jou vernieuwd; opdat je voortgaat met Mijn goddelijke Boodschap, en aangezien je onbekwaam bent om uit Mij te putten, zal Ik er op toezien dat Mijn Vlam brandend in je zal blijven; kom, Ik bemin je onbekwaamheid, omdat Ik je de genade heb gegeven om het te beseffen; Ik voel Mij verheerlijkt als je Mij voor alles nodig hebt; je zwakheid trekt Mijn Sterkte aan, jouw ellende verleidt Mijn Barmhartigheid; bemin Mij, Vassula, deel Mijn doornen en nagelen, deel Mijn Kruis, kroon Mij met je liefde, eer Mij met je geloof, sta Mij toe je blindelings te leiden tot het einde; Ik zal je nooit verlaten! geloof in elk woord dat in de Schrift wordt gezegd;

13 november 1987

Mijn Vassula, alles wat Ik van je vraag is liefde; elke deugd ontbloeit uit Liefde, Liefde is de wortel voor elke deugd; Liefde is als een fruitboom die eerst bloeit en dan later vruchten geeft; elke vrucht is een deugd; kom, laten we eerst samen in stilte tot de Vader bidden, jij en Ik; laten we in volkomen stilte bidden; Ik zal dicteren:

"Vader, Rechtvaardige, mijn Toevlucht,
zend uit Uw Licht en Uw Waarheid,
laten die mijn gids zijn,
om mij te leiden naar
Uw Heilige Plaats waar U woont,
ik, van mijn kant, bemin U ten volle,
ik zal mijn gelofte houden
om Uw woord te volbrengen,

Heilige Vader
ik ben mij bewust van mijn fouten,
van mijn zonden,
heb medelijden met mij;
in Uw Goedheid en Uw grote Tederheid
vergeef mijn zonden,
zuiver mij Heer,
wees mijn Redder, vernieuw mij,
houd mijn geest
trouw aan U en bereidwillig,
ik offer U mijn wil
en geef mij aan U over,
ik ben bereid Uw schrijfblok te zijn,
ik prijs Uw Heilige Naam
en dank U voor alle zegeningen
en vrede die U mij hebt gegeven;
amen"

herhaal het nu met Mij;

(We herhaalden het samen.)

Dank U, Jezus, dat U mij stap voor stap leidt. U bent mijn Heilige Leraar die mij met Liefde en geduld les geeft, die mij en ook anderen leidt om U beter te leren kennen en te beseffen wat een Oneindige Liefde U bent, die ons nooit verlaat, maar altijd bereid is om ons, die verloren waren, te zoeken en tot U terug te brengen. Nooit heb ik van U hardheid of ongeduld ondervonden, ik voelde mij alleen bemind. U hebt Liefde en Vrede aan mijn ziel gegeven. Zo bent U. Ik zal U nooit verlaten, Heer.

dochter, verlang altijd naar Mij; bemin en eer Mij; blijf Mij trouw;
laten we samen zijn; vergeet Mijn Aanwezigheid niet;

14 november 1987

Jezus, vindt U het goed als ik bij U kom op de manier die U me ooit hebt genoemd?

Ik vind het goed, waarom zou Ik het niet goed vinden?

je komt bij Mij, Mijn Vassula, en toch vertel je Mij niet wat er in je hart omgaat; Ik voel je hart, Vassula, het is vol verdriet en pijn; wil je weten waarom? Ik zal je vertellen waarom, het is omdat Liefde lijdt; als Ik lijd, lijd jij ook; Ik heb je de genade geschonken steeds met Mij gelijkgestemd te zijn; jij bent Mijn weerspiegeling, wat Ik voel, voel jij; Ik laat jou Mij voelen, zielen doorboren Mij opnieuw;

(Mijn zielensmart bereikte nu haar hoogtepunt. Er wordt van mij verwacht dat ik mijn tranen inhoud, maar ik kon het niet.)

dochter, denk je dat Mijn Ogen droog zijn?¹ ze zijn net zo vol als de jouwe, Ik lijd ... ook Mijn ogen zijn nat;

O Vassula! Mijn bloem, wat begrijp je Mij nu goed, dochter; we vergieten samen tranen, we lijdten samen, we dragen samen Mijn Kruis;² Mijn Hart is gewond door zoveel zielen die Mij met bitterheid vervullen; O Vassula, jouw tranen zijn Mijn tranen; hier, draag Mijn Kruis, neem ook Mijn Nagelen, wil je Mij laten rusten?

Ja, Jezus.

(Mijn ziel heeft nog nooit zoveel verdriet en angst doorstaan als nu.)

Vassula, O Vassula, hoezeer Ik er ook tegenop zie om je dit te vertellen, toch moet Ik je de waarheid zeggen; draag

Mijn Doornenkroon en je zult Mij begrijpen;

Ik denk dat ik het weet, Heer. Zal ik worden bespot, afgewezen?

de zielen willen niet naar Mij luisteren, ze zullen zondigen, dat is bewezen door hun weigering te geloven in Mijn Barmhartige Boodschap, bewezen door hun tegenzin en hun vrees hun fout³ toe te geven; hier, draag Mijn Kroon;

(Hij zette haar op mijn hoofd.)

je zult Mij verheerlijken; luister, de tijd zal komen, sterker nog, de tijd is gekomen dat Ik jou Mijn opdracht zal geven om Mijn graankorrels in grote overvloed uit te strooien; Liefde zal je leren om Mijn intenties te vervullen; toon je een winnaar, Vassula;

dochter, geef Mij vreugde en kijk Mij aan zoals nu; Ik heb je toegestaan Mijn Bloedend Hart te voelen door Mijn Bloeddruppels op jouw hart achter te laten; Ik laat je deelhebben aan Mijn Beker; je hoofd heb Ik gesierd met Mijn Doornenkroon, Ik heb je Mijn Kruis opgelegd, Mijn Nagelen geef Ik je, wat kan een Bruidegom meer aanbieden? alles wat Ik je heb gegeven zijn Mijn kostbaarste Juwelen; Mijn beminde, nu je Mij begrijpt, ben je bereid de diepten van Mijn Bloedend Lichaam binnen te gaan?

Ja, Heer, breng mij daarheen.

dochter, dan zullen we verder gaan, houd je aan Mij vast, zegen Mij;

(Ik zegende Jezus.)

¹ Ik keek op, want de Stem van Jezus beefde van zielensmart en ik zag hoe Zijn Ogen zich met tranen vulden en Zijn Gelaat, rond Zijn ogen, nat was van tranen.

² Jezus dicteerde zeer snel.

³ Jezus verlichtte mij om deze passage te begrijpen. Ik weet voor wie Hij spreekt. Het raakt de Kerk heel diep.

kom, Ik zal jou ook zegenen; sla ook je ogen neer;

(Jezus zegende mij.)

noem Mij Abba, je weet nu wat het betekent;¹

Abba?

ja, hoezeer bemin Ik je! Ik heb je ook geschapen opdat Ik iemand zou hebben met wie Ik Mijn lijden kan delen; je zult Mij leren kennen, Vassula; je zult leren wie je Vader is; bloem, dierbaarste dochter, laat het bekend worden hoezeer Ik Mijn schepping² bemin;

Vassula, weet je waarom Ik jou deze machtige genade geef om Mij te roepen telkens wanneer je dat wilt?

Om de redenen die U mij al verteld hebt, Heer.

er is nog een andere reden;

Schrijf dat alstublieft niet op, ik heb U gehoord.

ja, je hebt Mij gehoord;

Maar Heer, "dit" komt van U, het is niet van mij.

¹ Noot van de uitgever: St. Paulus schrijft (Rom. 8: 14-15): "Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. De Geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest van kindschap ontvangen die ons doet uitroepen: 'Abba', Vader! Het woord 'Abba' komt van het Aramees, en betekent 'Papa'. Jezus spreekt aldus over de Vader in Marcus 14: 36.

² Hier laat God mij weten dat Hij mij niet méér bemint dan de rest van Zijn schepping, maar Hij laat als voorbeeld zien hoeveel liefde Hij voor mij voelt. Ik ben als een voorbeeld.

bloem, onthoud dat Ik je alle vrijheid heb gegeven om te kiezen;

Ja, Beminde, maar U hebt ons ook de genade van ons intellect gegeven om te kunnen begrijpen en kiezen. U hebt mij dat geleerd.

ja;³ Ik bemin je; kom, ons, wij?

Ja, Heer.

(Ik voelde plotseling behoefte aan God, de Heilige Maria en alle Heiligen. Toen verscheen de Heilige Maria, met geweldige kracht.)

de uren vliegen voorbij, Jezus leidt je; vrees niet, mijn beminde dochter, heb mijn Vrede; Jezus is met je, Jezus is je Gids; bemin Hem zoals je doet, Mijn Vassula; je geeft enorm veel eerherstel; wees Jezus' balsem, geef Hem vreugde; Ik, je Heilige Moeder, zal je helpen, vrees niet en ga door; je bent op de goede Weg; Ik bemin je;

Ik bemin U, Heilige Maria. Als ik mij moet haasten kan ik dat alleen als God de Weg voor mij zal openen, dan zal ik voortgaan, Zijn hand vasthoudend. Ik vertrouw Hem. Ik reken op Hem. Ik vraag U, Beminde Moeder, om mijn steun te zijn, mij te bemoedigen en mij te helpen.

je zult steun van Mij ontvangen en Ik zal je helpen;

Dank U, ik zegen U.

16 november 1987

geliefde, Ik zal iets doen wat in deze dagen moeilijk te geloven zal zijn; wat Ik zal doen,

³ Er was een korte pauze.

gebeurt om Mijn Boodschap te bevestigen; wees niet bang;

Mijn God, voor velen is het al moeilijk te geloven dat U op zo eenvoudige wijze contact met mij onderhoudt wanneer en waar dan ook.

geloof in Mijn wonderen, geloof in Mij;

18 november 1987

Mijn God, sinds de dag waarop U mij Uw geheime bedoeling bekend maakte, heb ik angst. Ik ben bang verder te gaan. Ik ben bang omdat ik voel dat er moeilijkheden op komst zijn. Het is zoals bij U, voordat U Jeruzalem binnenging. U wist welke moeilijkheden U te wachten stonden.

Mijn Boodschap vervult Mijn Woord; je moet voortgaan, of je wordt afgewezen of niet, je zult je werk volbrengen; Ik ben voor je;

kleintje, blijf zonder betekenis opdat Ik ten volle zichtbaar word; hoe minder jij zult zijn, des te meer Ben Ik; laat Mij voortgaan, laat Mij Degene zijn die handelt en spreekt;

ja, kleintje, ze¹ zullen allen moeten buigen om één te worden; Ik zal nederig en blootsvoets komen; Ik kom niet beladen met wapens; Ik zal Mijn schapen terugbrengen naar Petrus; Ik zal ze verenigen en Petrus zal Mijn lammeren voeden; Ik, de Heer, heb gesproken; vertrouw Mij, beminden; Ik heb jullie allen lief met heel Mijn Hart;

21 november 1987

Vassula, Ik zal Mijn verstrooide schapen terugbrengen naar Petrus; Ik, de Heer, garandeer dit aan jullie allen!

(Plotseling gaf de Heer mij een visioen van nog verstrooide schapen, nog een kudde, en later waren deze verenigd.)

bloem, dit zal gebeuren na Mijn Grote Teken!

Vader, vergeef mij mijn ongeduld, ik moet nog leren geduldig te zijn zoals U!

kleintje, verheven door Mijn Hand, put uit Mijn voorraden en vul je hart; doordrenk het om in staat te zijn ook andere harten te verzadigen; Ik, de Heer, zegen je; Ik zal je visioenen geven; Ik verrijk je inzicht om de harten van de mensen te onderscheiden en in staat te zijn ze te lezen; Mijn welbeminde, Ik bied je deze genade aan, maar denk eraan, je zult haar alleen gebruiken voor Mijn Belangen en voor Mijn Heerlijkheid, en niets voor jezelf houden;

Jezus, Welbeminde, mijn God, die nooit ophoudt Uw gaven over mij uit te storten om U nabij te zijn, Jezus, als U over mij, die een nul ben, zoveel gaven uitstort, wat zult U dan niet doen en geven aan hen die werkelijk welgevallig zijn in Uw ogen, doordat ze U eren?

ja, Vassula, zie je, je lijkt Mij nu beter te begrijpen; als ik aan jou geef, die inderdaad de armzaligste van Mijn schepselen bent, wat zou Ik dan niet geven aan hen die Mijn genaden werkelijk verdienen, zij die Mij eren en zij die offers voor Mij brengen!

vraag, beminden, en Ik zal jullie geven; geloof in wat jullie vragen, heb vertrouwen en vertrouw Mij; wees niet zoals Petrus, die zijn vertrouwen verloor terwijl hij op het water liep; geloof in Mij! heb vertrouwen! geloof!

22 november 1987

Vassula, de wind blaast en wordt elke dag sterker; hij blaast over deze wildernis die Mijn schepping is geworden, hij doet het

¹ 'De verschillende kerken'.

woestijnzand opstuiven en brengt het steeds dichterbij het weinige vruchtbare land dat nog over is; het heeft er al een gedeelte van bedekt, zich als een sluier erover uitgespreid; als we ons niet haasten, kleintje, zal er weldra niets anders meer zijn dan woestijn;

Heer, heb alstublieft geduld met mij, want ik leer langzaam.

bloem, herinner jij je hoelang Ik aan je deur stond? ben Ik niet al die jaren geduldig geweest?

Jezus, waarom heb ik U al die jaren niet gehoord?

omdat je door de wereld misleid was; je behoorde Mij toe vanaf het begin, maar de wereld misleidde je, overtuigde je ervan dat je haar toebehoorde; zo verraderlijk en bedrieglijk is Satan; vandaag is hij bezig Mijn schepping ervan te overtuigen dat hij niet bestaat; op die manier werkt hij zonder dat iemand bang voor hem is, en als lammeren loopt Mijn schepping in de val en wordt door de wolf verslonden; dit is zijn plan van tegenwoordig;

23 november 1987

(Tijdens mijn verblijf in Lyon heb ik gesproken met de katholieke theoloog. Hij en zijn vrouw begrepen niet helemaal mijn onthechting aan deze wereld. Hij zei dat ik verantwoordelijkheden had. Ik zei ja, maar ik plaats God op de eerste plaats. Hij kon ook niet begrijpen dat God zelfs mijn ziel van de wereld had losgemaakt. Hij was het er niet mee eens. Was Abraham niet bereid zijn eigen zoon te offeren?)

kleintje, Ik bemin je op het dwaze af; Liefde kent geen grenzen, en Ik wens dat je Mij ook op het dwaze af bemint; het is Mijn bedoeling je liefde te vermeerderen; Ik wil je ertoe brengen Mij grenzeloos te beminnen;

Ik schep er behagen in jouw trouw jegens Mij op de proef te stellen;¹ Ik schep er behagen in je Mij te horen eren; je offert nu voor Mij, maar je offer zal niet tevergeefs zijn; geef jezelf zonder voorbehoud aan Mij; behaag Mij door plooibaar te zijn door Mij toe te staan, Mijn kind, je te behandelen zoals het Mij behaagt; ziel, wees nooit bang voor Mij; Ik ben Liefde;²

Velen, Heer, lijken mij niet te begrijpen als ik verlang bij U te zijn en als ik zeg dat de dood slechts een bevrijding is.

beminde, wees heilig, blijf heilig, en de Goddelijke Liefde zal je steeds hoger dragen; vrees niet, Mijn welbeminde; steun op Mij, wees trouw aan Mij, door Mij, je God, te beminnen met heel je ziel en je hart, met geheel je verstand en al je krachten; bedenk hoezeer Ik Mij over jou buig om je ziel te bereiken;

24 november 1987

Vassula, Ik zal je de woorden laten lezen die Ik tegen Margaretha Maria³ zei; Ik zei: "Ik zal regeren ondanks Mijn vijanden en al degenen die proberen zich tegen Mij te verzetten"; wees dus vol vertrouwen, geliefden;

Vassula, Ik zou willen dat je nogmaals tekent hoe de Heilige Drie-Eenheid is;

Ja, Heer. (Dat is volgens een visioen dat de Heer mij eens gaf toen ik moeilijk vond om te begrijpen.)



¹ Zoals Hij Abraham op de proef stelde.

² Dat betekent dat God nooit iets van ons zal vragen wat onze zielen zou kunnen schaden.

³ Noot van de uitgever: H. Margaretha Maria Alacoque (1647-1690), Franse zuster van de Visitatie die visioenen kreeg van het Heilig Hart van Jezus.

(Een visioen van Licht, het ene Licht komt uit het ander. Dan komt daaruit nog een Licht, zodat er drie zijn. Als de Zoon in de Vader is, dan zijn Ze één. De Heilige Drie-eenheid is een en dezelfde. Zij kunnen drie zijn, maar alle drie kunnen één zijn. Resultaat, één God. God is in drie Personen, en één in de eenheid van wezen.)

25 november 1987

(Ik zag Jezus dichtbij mij zitten.)

Bent U dat, Jezus?

Ik ben; je hebt Mij opgemerkt; zie je, Vassula, vanwege dat beetje geloof dat je Mij geeft, een geloof dat veel kleiner is dan een mosterdzaadje, kan Ik je Mij laten zien, Mij laten voelen, je met Mij laten schrijven; kom, Ik zal je Heilige Metgezel zijn;

(Later:)

bemide, je hoeft niet bang te zijn, want Ik heb Mijn plannen gemaakt lang voordat jij geboren werd; van alle eeuwigheid wist Ik dat je Mij zou dienen, bemide; laat je hart zich niet verontrusten over wat je zult zeggen of doen, want Ik, de Heer, zal Mijn woorden op je lippen leggen;

Ik leid je; je bent in Mij, in Mijn Liefde; Ik heb je gewijd; je bent gezegend; Ik leid je in de diepten van Mijn Bloedende Lichaam; vervul Mijn wensen door Mijn Wil te doen;

Ik zal je begunstigen door je de genade te schenken van het verwerven van onderscheidingsvermogen; blijf in Mij; geef Mij al je zwakheden, bemide ziel, geef ze allemaal aan Mij en laat Mijn Sterkte ze vernietigen;

je zult al het werk waar Ik je voor heb aangesteld volbrengen en Mij verheerlijken; vertrouw Mij en Ik zal je staande houden; gezegende door Mijn Hand, houd Mij in je hart zoals ik jou in het Mijne houd; vul je

hart uit het Mijne om in staat te zijn anderen te doordrenken; Ik, de Heer, zal je voeden; vertrouw Mij; voel je vol vertrouwen, kom; kom, bemide ziel en rust in Mij; Ik, de Heer, zegen je en al je ondernemingen;

Vassula, neem Mijn Hand; neem Mijn Hand en volg Mij, zie je?

(Jezus leidde mijn geest. Ik sleepte mezelf achter Hem aan. Hij nam mij mee naar de basiliek van Sint Petrus. Met uitgestrekte Arm wees Hij met Zijn wijsvinger naar een eenzame persoon. Het was Paus Johannes-Paulus II. Hij zat daar, alleen, in gedachten. Hij leek diep in gedachten verzonken.)

zie je, Vassula? hij wacht; hij wacht;

Vader, mogen Uw plannen in vervulling gaan. Amen.

Mijn Boodschappen moeten aan hem overhandigd worden, opdat alles in vervulling gaat wat geschreven is;

kom, bemide, de tijd is nabij; wees niet bevreesd; onthoud dat Ik voor je uitga; wat Ik begonnen ben en gezegend heb, zal Ik voleinden; kom, Liefde bemint je en leidt je; houd je hand in de Mijne; ons, wij?

Ja, Heer. Samen. O, wat houd ik van U, Jezus!

(Jezus, die met Zijn Hart in Zijn Hand komt, om Het ons aan te bieden. Liefde met Zijn zo tedere Hart komt terug om ons te bevrijden uit de netten van Satan.)

Heer, ik bemin U!

beminden, hoe zou Ik dit alles kunnen aanzien en jullie verlaten; Ik bemin jullie met heel Mijn Hart; met heel Mijn Hart bemin Ik jullie allen;

(Ik voelde Zijn Hart en het is niet onder woorden te brengen hoeveel liefde Jezus voor ons heeft!)

28 november 1987

kleintje, maak Mijn Tuin mooi; zoals Hij nu is, zie Ik er niets anders in dan dorheid; dorheid regeert Hem; droge winden waaien erover en drogen het weinige uit dat er nog over is; Mijn bloemen hebben water nodig, anders gaat elke bloem dood; Mijn knoppen redden het niet tot de bloeitijd; zij zullen de een na de ander verdorren; O, als zij maar wilden luisteren!

Mijn God, waarom is het zo ingewikkeld om tot een beslissing te komen? Waarom is het zo moeilijk om tot deze beslissing te komen? Waarom moet het maanden, jaren duren? Is het werkelijk zo ingewikkeld elkaar te beminnen en zich te verenigen als een gezin? Zijn dezen niet diezelfde die ons leren elkaar te beminnen, te offeren en te geven? Moet het jaren duren om Eenheid te bereiken? Hebben ze werkelijk speciale adviesraden en vergaderingen nodig? Waarom kunnen ze niet bij elkaar komen, een beslissende vergadering houden, elkaar de hand geven, en aan Petrus de autoriteit geven die U hem ooit hebt gegeven, en U blij maken, U laten glimlachen?

hoezeer bemin Ik je eenvoud, Mijn kind; je manier van denken is kinderlijk; kinderen zijn Mijn zwak!

zie je, wanneer kinderen ruziemaken, duren hun ruzies niet langer dan een paar minuten, omdat er geen kwaadaardigheid in hen is; maar dochter, dezen zijn geen kinderen, zij hebben alle onschuld verloren die zij eens hadden; zij hebben hun eenvoud verloren, hun heiligheid; ze stellen kwaadwilligheid in plaats van onschuld, ijdelheid in plaats van eenvoud, goddeloosheid in plaats van heiligheid, schijnheiligheid in plaats van nederigheid;

zie je, kind, dit is de reden waarom Ik weer neerdaal om hen eraan te herinneren hoe Ik, Jezus, ben; Ik zal blootsvoets komen en nederig, Ik zal Mijn Eigen Huis binnengaan en neerknielen aan de voeten van Mijn dienaar en ze wassen;¹ treur niet, Mijn Vassula, het is allemaal voor de eenheid; laat Mij jou gebruiken; deze keer kunnen ze niet ontkennen dat Ik het ben, Jezus, omdat Ik deze gebeurtenis² lang van tevoren heb voorspeld; Ik heb je een gedeelte laten lezen van wat Ik Mijn dienaar Johannes XXIII heb ingegeven, maar de rest ...

Rest, Heer?

Ik heb later in zijn oor gefluisterd over de grote beproevingen die Mijn Kerk zal ondergaan;

Ik, Jezus, bemin jullie allen; blijf in Mij, in Mijn Liefde;

29 november 1987

Vassula, ben je bereid om nu meer voor Mij te offeren?

Heer, U kunt mij gebruiken zoals het U behaagt. Ik heb mij overgegeven. Ik geef mij elke dag over.

blijf in Mij, blijf in Mijn Liefde; dochter, je beproevingen³ zullen talrijk zijn; zou je nog meer voor Mij, je God,⁴ willen offeren?

Mijn God, neem mijn leven in Uw handen en doe zoals het Uw Hart goeddunkt.

Mijn welbeminde bruid, kijk dan naar Mijn Kruis;

¹ Jezus spreekt in beeldspraak.

² De zolang verwachte eenheid.

³ God waarschuwde mij.

⁴ Na de waarschuwing vraagt God mij opnieuw, terwijl Hij mijn vrijheid respecteert.

(Ik keek, en Hij had een reusachtig donker houten Kruis bij Zich.)

Ik ben daarop vastgespijkerd en verheerlijkte daarmee Mijn Vader; zie je wat je te wachten staat? Ik, de Heer, zal het Kruis met je delen; jij zult dan al het lijden dragen waartoe je ziel in staat is, Ik zal je uithoudingsvermogen vermeerderen, kleintje;

Vader, doe alles wat Uw Beminde Hart behaagt met mij wat U meer glorie zal geven. Alles wat van U komt, stelt mij tevreden.

wees Mij gehoorzaam en welgevallig; gehoorzaamheid maakt de duivel machteloos en jaagt hem op de vlucht;

30 november 1987

Jezus?

Ik ben;

Ik, Jezus, verzeker jullie allen dat Mijn Kerk één zal zijn, verenigd; beminde, wees Mij trouw; vertrouw Mij en wees vol vertrouwen;

1 december 1987

Ik heb je gekozen om de wereld te laten zien hoe Barmhartig Ik ben; Ik heb je gevonden waar de meesten van Mijn kinderen nog zijn; als Ik niet was gekomen om je te halen, zou je vandaag nog zijn waar de rest is; vanwege Mijn grenzeloze Barmhartigheid kom Ik jullie waarschuwen, eveneens om jullie tot Mij te trekken en jullie aan je grondvesten te herinneren;

(Ik begin te begrijpen dat deze Boodschap voor Vrede en Liefde in Gods schepping en de hereniging van de Kerk, één van Gods

laatste pogingen zal zijn voordat Zijn Gerechtigheid over ons zal ontbranden.)

wat begrijp je Mij nu goed, dochter; vrees je Mij?

(God moet in mij een angst gevoeld hebben voor wat Hij zou kunnen doen als wij niet veranderen.)

Ja, mijn God, na het visioen dat U mij hebt laten zien.

Ik heb je er maar een deel¹ van laten zien; Vassula, Mijn schepping moet gewaarschuwd worden; laat niet dezelfde vergissingen herhaald worden;

Zoals wanneer, Heer?

toen Ik hun Mijn grote Wonder in Fatima gaf, waarschuwde Ik Mijn schepping, maar zij besteedde weinig aandacht aan Mijn waarschuwing; zij heeft in plaats daarvan haar tijd besteed aan twijfelen, argumenteren, en zij heeft de woorden van Mijn Moeder nooit op de juiste wijze bekendgemaakt, zodat maar zeer weinigen op de hoogte waren van de dringende aard van de Boodschap; ze hebben hun handen door hun misdaad met bloed bevlekt, door zoveel zielen met zich mee te trekken;

Ik zal hen herinneren aan hun zonden van het verleden,² Ik zal hen de dringende aard van de Boodschap van Garabandal in herinnering brengen;

waarom worden Mijn Werken betwijfeld? geef Mijn waarschuwing aan

¹ Betekent dat het ergste verborgen is.

² Blijkbaar herinnert God Zich zonden alleen als degenen die ze hebben begaan niet om vergeving hebben gevraagd, of ze nog niet betreurd hebben. Als dit eenmaal gedaan is, wordt de vergeving geschonken en herinnert God ons nooit meer aan onze oude zonden.

Mijn schepping door; er moet geweldig veel eerherstel worden gebracht; Mijn schepping moet gewaarschuwd worden en ze moet in Mij geloven; herinner haar aan Mijn Liefde,¹ verspreid Mijn Woord, maak Mij aan iedereen bekend... maak Mijn Naam bekend; houd Mij niet op afstand! nu schuiven jullie Mij weg, jullie beschermen Mij niet! verkondig openlijk Mijn Werken uit het verleden en het heden, Ik ben Almachtig;

de doornen in Mijn Hoofd zijn al die priesterzielen die de sleutel naar kennis bezitten, maar zij gaan er niet binnen, noch laten zij anderen binnengaan die dat wel willen! zij zijn Mijn doornen! deze doornen zouden Mij nu moeten vinden en berouw moeten hebben; hun handen zijn nog, met vers bloed uit het verleden, verantwoordelijk voor alle misdaden en gruwelijkheden; Ik wil dat zij berouw hebben, zij kleineerden de Boodschap van Mijn Moeder in Garabandal, die ze nooit hebben verspreid zoals dat had moeten gebeuren, ze negeerden haar dringende noodzaak; O,² wat heb Ik gekregen, Vassula! stenen, hun harten zijn versteend; aanvaard de Waarheid! open jullie harten! Garabandal is het vervolg van Fatima! maak jullie fouten niet opnieuw! ... - Petrus!³

Petrus, wees Mijn Echo! voed Mijn lammeren Petrus, verloochen Mij niet weer, beminde;

(Toen de Heer zei: "Petrus, wees Mijn Echo! voed Mijn lammeren Petrus, verloochen Mij niet weer, beminde"; zou ik daar en toen hebben kunnen sterven,

door de wijze waarop ik Hem dat hoorde zeggen.)

kom, laat Mij je helpen; rust in Mij;

(Ik voelde mij zo ontroerd, ik was niet langer mijzelf. Jezus probeerde mij te steunen. Toen ik gekalmeerd was, zei ik:)

Jezus, ik zou het als volgt beschrijven: God smeekte. Hij zei het met een smekende stem.

ja, ja, Vassula, uit Liefde;

Ik bemin U, mijn God. Hoe zou ik U zo bedroefd kunnen zien en horen zonder duizend doden te willen sterven? Als ik duizend levens had, zou ik elk ervan geven, het ene na het andere, voor Uw Glorie, om Uw Wonden te helen.

Mijn Wonden zullen alleen genezen als Mijn schepping naar Liefde terugkeert, Mij aanvaardt als Almachtig en zich verenigt; kom, laten we Mijn verdriet delen;

Jezus, ik zou willen dat ik veel meer zou kunnen doen om eerherstel te geven en U te verheerlijken.

blijf dichtbij Mij en Ik zal alles wat Ik heb met je delen; kom;

2 december 1987

de Boodschap van Garabandal is betrouwbaar en zou verspreid en geëerd moeten worden; heilig Garabandal; kunnen jullie niet zien of begrijpen dat jullie fouten herhaald worden? jullie herhalen je fouten van Fatima; O

¹ Inclusief Gods Boodschappen van Vrede en Liefde.

² God zuchtte, onbeschrijflijk bedroefd.

³ God riep heel luid, als tot iemand die ver weg was en Hem niet kon horen, tenzij Hij schreeuwde.

schepping, wanneer zul je in Mij geloven? "Te emphasises itan ;"¹

Mijn God, het is verschrikkelijk om U in zo'n droefheid te zien en te horen!

Vassula, troost Mij;

O kom Heer, ik wil U troosten. Ik zou willen dat iedere ziel het wist, zodat zij U troosten Heer en opdat U door velen getroost zult worden.

als ze Mij beminnen doen ze dat;

kom, Ik zal je eraan herinneren dat Ik, Jezus, in het midden zal staan, tussen Kaïn en Mijn Abel; Kaïn zal Mij deze keer tegenover zich zien in plaats van zijn broer; als hij zijn hand opheft om te slaan, zal hij Mij moeten slaan; hij zal zich ontbloot en naakt bevinden voor Mij, zijn God;

Mijn Abel, Mijn welbeminde Abel,² deze keer zul je leven; jouw bloed zal niet vergoten worden en Mijn geur zal Mijn tuin mooi maken, deze zelfde tuin waarin Mijn Abel's bloed werd vergoten; kom, bloem, Ik zal je aan Mijn Aanwezigheid herinneren, blijf waakzaam;

4 december 1987

Jezus?

Ik ben; dochter, Ik wil dat Mijn Woorden duidelijk zijn; Ik verwijt degenen niet die de verschijningen hebben tegengewerkt; Ik wil alleen dat ze zich van hun vergissingen bewust zijn en hun fouten erkennen en tot Mij

komen en berouw hebben; Ik zal ze vergiffenis schenken, hun zonden vergeven; dochter, velen zullen Mijn Boodschap tegenwerken en weer ontkennen dat Ik het ben, Jezus, uit vrees hun fout te moeten erkennen, want dit gaat weer hun wijsheid te boven, kind;³

Misschien is het niet hun bedoeling om tegen te spreken dat U het bent. In hun onderbewustzijn geloven ze het misschien. Ze hebben waarschijnlijk niet de intentie, niet opzettelijk, want ik weet zeker dat als ze het zouden beseffen, ze U zouden prijzen. Ze begrijpen het alleen niet.

wat houd Ik van je redenering – waarom bescherm je ze?

Omdat ze het niet weten, en als ze het niet weten en begrijpen ...

Ik luister;

dan, als ik het U durf te vragen, vraag ik voor hen vergiffenis en Uw Barmhartigheid voor hen.

maar kind, ze zullen je vervolgers zijn, je ziel pijn toebrengen - ze zullen je beulen zijn;

Zelfs dan, als ze het niet begrijpen, dan bedoelen ze het niet zo; ze weten niet wat ze doen, omdat ze zwak zijn. U kunt hen helpen met uw Goddelijke Liefde om te begrijpen dat U het bent. Mijn God, laat Uw Goddelijke Hand hen niet treffen, want door hen te slaan zullen misschien ook veel onschuldige zielen worden gestraft.

¹ Grieks voor: "Er waren verschijningen".

² God zei dit op een zo tedere manier zoals alleen Hij dat kan doen; niemand anders.

³ Het ging toen hun verstand te boven om werkelijk te begrijpen en te geloven dat Jezus, de Zoon van God, onder hen verbleef, zoals het ook nu hun verstand te boven gaat te geloven dat dit goddelijke werk van God afkomstig is.

Vassula, Mijn schepping is ontaard; er moet geweldig veel eerherstel gebracht worden; Ik wil dat Mijn schepping zich realiseert waar zij op aanstuurt; Ik wil dat Mijn priesterzielen uit Mij putten en Mijn lammeren met liefde en kennis drenken; juist nu leven ze¹ in totale duisternis;

Ja Jezus, maar verlicht de kerkelijke autoriteiten, zelfs als deze 'onorthodoxe' wijze van met U zijn hun begrip te boven gaat; open hun ogen en oren, Heer!

Ik zal alleen wijsheid geven aan eenvoudige kinderen, niet aan de geleerden;

Maar Heer, dan zijn hun kansen gering, zijn ze verloren!

Ze zullen verloren zijn tenzij ze bij Mij komen als kinderen ...

Vassula, Ik zal je uithoudingsvermogen in het lijden vergroten, want je zult gezeseld worden;² laat Mij vrij en kom niet tussenbeide in Mijn Werken;

Heer, zult U hen vergeven en hun zwakheden over het hoofd zien?

(Ik durfde nog tussenbeide te komen.)

Ik zal niet verdragen dat ze je pijn doen, kind;

Ik weet niet wat ik tegen U moet zeggen, maar kan ik U vragen om hun zwakheden over het hoofd te zien?

bloem, Ik wil je niet door hen vertrapt zien; Ik zou het niet verdragen dat ze je verpletteren;

maar sla hen niet, leer hen Heer.

dan zullen ze hun oren moeten openen;

Vassula, weet je wat je te wachten staat? je hebt Mijn Kruis gezien; onthoud, dat, ofschoon je beproevingen zwaar zullen zijn, Ik niet van je zijde zal wijken; naast Mij is je Heilige Moeder; luister naar Haar Woorden:

“beminde dochter, maak Garabandal heilig; Ik ben in Garabandal verschenen en heb daar Mijn Boodschap gegeven; Mijn Boodschap is niet goed verspreid; veel priesterzielen hebben Mijn Verschijningen ontkend en Ons op die manier een plaats in hun hart geweigerd; maar Ik ben Mijn geliefde kinderen niet vergeten; er waren tijden waarin zij zelf twijfelden en omdat ze in verwarring gebracht waren, Mijn Verschijningen ontkenden; dit werd gegeven als een gelijkenis; het is om aan Mijn kinderen³ te laten zien wat een verwarring er in de Kerk van vandaag heerst; Ik heb beloofd dat Ik Mijn Verschijningen in Garabandal zal bevestigen; de uren vliegen en Mijn Boodschappen zijn niet goed verspreid, en evenmin is Mijn Heiligheid geëerd;”

Mijn God, het klinkt zo dringend, alsof ze vandaag en op dit uur verspreid zouden moeten worden. Ik ben van U afhankelijk om ons pad te openen; wij zijn bereid Uw boodschappen te verspreiden, maar geef ons de kracht, de moed en de mogelijkheden om Uw verlangens uit te voeren. Amen.

zal Ik je nu verlaten, Mijn Vassula?

¹ Gods schepping

² Symboliseert het lijden van de ziel.

³ De wereld

Nee, Heer, ik heb Uw kracht nodig om door te gaan.

je zult voldoende kracht ontvangen om te volbrengen wat je opgedragen is om te volbrengen;

6 december 1987

schrijf, Vassula;

Ik, de Heer, wil dat jullie Mijn Kruiswegstaties eren: begin met het licht en eer eerst Mijn Moeder door Haar een kaars aan te bieden, en dan wil Ik jullie zien knielen bij al Mijn Staties, en Mij zien eren door bij Mijn Staties een kaars in de hand te houden;

Heer, U hebt Uw plannen al voorgelegd. Ik smeeek U voor ons het pad te openen om U, Heer, te eren.

dat zal Ik doen; steun op Mij, en Ik zal je dragen;

Vassula, wanneer dit volbracht is, zul je er door Mij aan herinnerd worden dat spoedig de tweede gebeurtenis zal plaatshebben, Ik zal je eraan herinneren niet meer je geriefelijkheid te zoeken;

Mijn God, spreekt U voor ons allen?

nee, Ik spreek tot jou, Vassula, kijk Mij aan; Ik zal je eraan herinneren dat deze gebeurtenis het begin zal zijn waar je Mijn krachtige Hand op je zult voelen; Mijn Goddelijke aanwijzingen zullen in je stromen; je moet soepel zijn, bereid Mij te dienen, loyaal, Mij erend; Ik zal je gebruiken, je zult volledig gebruikt worden, zelfs om Mijn mikpunt te zijn; je bent Mijn schrijftafel, kleintje; Ik ben van plan Mijn schapen naar Petrus terug te brengen;

Heer, mijn God, ik ben al meer dan een jaar Uw 'schrijftafel' geweest. U hebt mij elke dag gebruikt, en ik bemin U omdat ik op deze manier dichter bij U ben. U kunt mij gebruiken. Ik zal loyaal zijn en ook Uw slavin.

Vassula, wat bemin Ik je; wil je Mijn Voeten kussen na de Kruiswegstaties te hebben gedaan?

Ja Heer, dat wil ik.

kom, vergeet Mijn Aanwezigheid niet; je lijkt Mij deze dagen te verwaarlozen;

Mijn God, geef mij de kracht om alles te volbrengen. Zoals U weet wil ik U graag behagen, maar mijn bekwaamheden zijn beperkt. Wilt U mij vergeven?

O Vassula, wat heb Ik je lief; Ik vergeef je; schrijf op wat je hebt gezien!

(Terwijl Jezus mij vertelde dat ik Hem verwaarloosde, keek Hij verdrietig en ernstig. Toen ik Hem vroeg mij te vergeven, lichtte Zijn goddelijk Gelaat op en met een stralende glimlach, die mij Zijn kuiltjes liet zien, opende Hij zijn armen zodat ik in Zijn omarming viel.)

vergeving zal altijd gegeven worden zonder de minste aarzeling; en Ik liet je Mij volledig zien, zodat je in staat bent aan Mijn kinderen te vertellen over de manier waarop Ik vergeef;

kom, wij, ons;

(Terwijl Jezus dit zei, maakte Hij met Zijn Wijsvinger een gebaar als van een Leraar, om mij te waarschuwen.)

7 december 1987

Ik leid je op een 'ongebruikelijke wijze', maar Ik ben God en Ik zal elke weg kiezen, de uren vliegen, de tijd is nabij; Ik zal je leiden zoals Ik wil, Vassula;

8 december 1987

(Toen ik erover nadacht wat mij te wachten zal kunnen staan, raakte ik in paniek. Dat waren momenten van extreme zwakte. Ik was erg verontrust.)

Mijn God, kan ik U niet beminnen zoals ieder ander normaal wezen, op een normale manier? Kunt U mij, Beminde God, niet op een normale wijze leiden in plaats van op deze manier? O God, ik voel mij door dit alles zo verantwoordelijk. Het is een kwelling te weten dat, ondanks alle gunsten die U mij schenkt, ik ellendig, zo zondig en slecht blijf. Waarom Heer, waarom gaat U met mij door? Ik kan U niet langer onder ogen komen; ik ben U niet waardig; laat mij maar alleen. Laat mij niet zo dicht bij U...

waarom? waarom?

Mijn God, nee, ik zal U volgen en U beminnen zoals de anderen, op de normale manier!

beminde, Ik bemin je!¹

O Jezus, ik verwond U alleen maar. Laat mij gaan. Ik zal in mijn ellende blijven, maar ik zal niet ophouden U te eren en U te beminnen.²

wacht!

Heer, dit alles³ gaat mijn begrip te boven, het is te veel voor mij!

nee, dit gaat je begrip niet te boven, nu niet meer; beminde,⁴ vijf van Mijn Wonden zijn wijd open; Ik bloed hevig; Ik lijd; je God lijdt; wil je Mijn Lichaam niet verheerlijken? vijf van Mijn Wonden zijn open, opdat je ziet hoeveel verdriet Mijn schepping Mij aandoet;

Ik bemin jullie allen ondanks jullie slechtheid, ondanks jullie falen, ondanks jullie twijfels, ondanks jullie onrechtvaardigheid, ondanks jullie afwijzingen, ondanks jullie scepsis en ondanks jullie onoprechtheid tegenover Mijn Lichaam; begrijpen jullie het nóg niet? waarom hebben jullie je hart voor altijd voor Mij gesloten? waarom hebben de meesten van jullie Mij verlaten? waarom zijn Mijn volgelingen een andere weg gegaan? waarom hebben zij Mijn tuin verwaarloosd? waarom hebben zij Mijn bloemen niet begoten? waarom?

waar zijn Mijn lammeren Petrus? zou je Mij willen helpen ze te vinden en ze te verenigen? Kom; Ik zal je helpen ze te vinden, Ik zal voedsel voor hen brengen en ze voeden; nee Petrus, je zult in deze woestijn niets vinden; er is niets overgebleven; het weinige dat over was, is nu dor en vernield; want zover als het oog kan zien, is er niets dan wildernis; maar Ik, de Heer, zal uit Mijn voorraad Mijn Brood nemen en Ik zal je voorraadschuren vullen met Mijn opbrengst, Ik zal Mijn lammeren voeden; Ik zal deze woestijn bevloeien, vertrouw Mij, beminde; vertrouw Mij en Ik zal jullie allen weer verenigen; samen, Mijn Vassula; bloem, Ik zal niet toelaten

¹ Ik zag dat mijn woorden Jezus pijn hadden gedaan. Ik voelde me ellendig.

² Ik wilde naar bed gaan om mijn ellende weg te slapen.

³ De bovennatuurlijke benadering en alle komende gebeurtenissen.

⁴ In een uitbarsting toonde Jezus mij hoe Hij lijdt.

dat je door hen wordt vertrapt; Ik ben van plan je te gebruiken voor de Glorie van Mijn Lichaam; Ik, God, bemin je;

(Toen onze Heer in deze boodschap zei: "ondanks jullie onoprechtheid tegenover Mijn Lichaam..." sprak hij over degenen die voor EENHEID werken. Wanneer kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders elkaar ontmoeten om een oplossing te kunnen vinden, is de gang van zaken gewoonlijk als volgt: de één die komt om de ander te ontmoeten hoopt dat die ander hem "iets" zal toegeven. Aan het slot is er niemand die iets heeft gegeven. Dit heeft de Heer mij gisterenavond te kennen gegeven.)

11 december 1987

Jezus?

Ik ben;

Jezus, waarom geloven de media eerder dan de priesters, theologen enz. Herinnert U Zich wanneer U mij de vraag stelde, Heer?

Ik herinner het Mij;

Als ze het eerste boek gelezen hebben, willen ze ook de rest lezen, en na het eerste boek gelezen te hebben, knielen en bidden ze. Zelfs sommigen die nooit eerder in hun leven hebben gebeden, het is fantastisch!

Vassula, Mijn kinderen hebben honger; als ze Mijn Brood zien, pakken ze het gretig om hun honger te stillen; als ze meer willen, komen ze naar Mij¹ om meer en Ik bied hun alles wat Ik heb;

Maar Heer, het gebeurde een of twee keer dat zij die het eerste deel hebben gelezen,

het vanwege hun blijdschap wilden delen met een priester, in de veronderstelling dat die zich ook gelukkig zouden voelen, maar tot hun teleurstelling toonde de priester geen belangstelling. In feite ontmoedigen zij hen.

Vassula dat zijn degenen die Mij verwonden en Mij door en door doorboren; Ik lijd ondraaglijk als Ik zie hoe de Mijnen Mij verwerpen; zij hebben Mij lammeren niets te bieden;

Toch Heer, ondanks de negatieve houding en het gebrek aan enthousiasme van de priesters, zijn ze niet ontmoedigd, want zij vinden vrede doordat ze U weer hebben gevonden. Maar zij voelen bitterheid dat het zo moet gaan, vooral wanneer ze merken dat zij niets over de verschijningen wisten, en ze vragen zich af waarom de Kerk niet méér hierover spreekt. Een van hen merkte op dat ze aan deze dingen weinig aandacht besteden, alleen in hun eigen kring.

ja, Vassula, Mijn priesterzielen onderdrukken Mijn Werken van tegenwoordig; dochter, Ik heb gezegd en zeg nog eens dat zij de sleutel van de kennis hebben maar noch zichzelf gaan er binnen, noch laten ze anderen binnengaan die dat willen! zij versperren De Weg met scepsis, twijfels en schijnheiligheid; Ik heb hen als kinderen verloren, hun wijsheid heeft hen verblind, ze zijn de weg naar Mij kwijtgeraakt;

- beminde, offer nu alles² wat je hebt en bid met Mij;

Ja, Jezus.

¹ In gebed tot Hem.

² Om mijn zeer achterstallige huishoudelijk werk te laten liggen, o.a. het klaarmaken van het eten voor mijn zoon en mijn echtgenoot, die ernstig ziek is, misschien geelzucht. Ik stond klaar om te gaan.

"Vader,
 laat het vrede zijn waarover zij zullen
 praten;
 vergeef hen hun onoprechtheid;
 Vader houd U niet afzijdig
 als zij mij zullen vervolgen;
 kom, kom om mij te verdedigen,¹
 wees aan mijn zijde;
 verlicht hen en leer hen,
 laat ze hun dwalingen zien;
 U bent Rechtvaardig,
 schijn daarom op hen,
 opdat zij U prijzen en zeggen,
 'Groot is onze Allerhoogste God
 die Zijn kinderen in Vrede wil zien,
 prijs de Heer die neerdaalt om ons te
 verenigen,
 prijs de Heer die komt om Zijn Werken
 van heden bekend te maken;
 amen;"

kom beminde, ontmoet Mij later; denk
 nu aan Mijn Aanwezigheid; Ik bemin je,
 dochter;

Ja Heer, ik zal het onthouden.

11 december 1987

bloem, twijfel er nooit aan dat Ik het
 ben, Jezus, je Verlosser; let op en denk
 terug aan hoe Ik je² gevonden heb; Ik
 heb je in beklagenswaardige toestand
 gevonden, waarin zo velen van Mijn
 kinderen nog zijn! Kom, Vassula, zie je
 dit kruisbeeld?

*(Jezus bedoelde het kruisbeeld van olijfhout
 uit Jeruzalem, en dat nu dicht bij mij op
 mijn schrift lag. Het is het kruis dat ik*

¹ Om Zijn Woord te verdedigen, niet mij.

² Ik kreeg een kort beeld uit het verleden zien.

*gedurende de nacht steeds in mijn hand
 houd.)*

ja, Mijn Vassula; neem het nu in je hand;
 til het naar Mijn lippen; ja, houd het
 omhoog;

*(Jezus kuste het zo teder toen ik het naar
 Zijn goddelijke lippen omhooghield.)*

wil jij het ook kussen?

(Ik deed het.)

hef het nu omhoog; Ik heb het
 gezegend... Ik bemin jullie allen,
 geliefden

12 december 1987

*Mijn God! Wat men mij nu verwijt moet
 Uw oren hebben bereikt, Heer. Het is de
 derde keer dat de Jehova Getuigen mij
 beschuldigen. Twee keer eerder zeiden ze
 dat dit het werk van de duivel is (zonder
 het te lezen); en deze keer zeiden ze dat ik
 een afstammeling ben van de gevallen
 engelen uit het verleden! Heer, waarom?
 Waarom zijn Christenen zo verschillend
 van elkaar? Wat ging er verkeerd?*

nooit eerder is Mijn Kerk zo in
 verwarring geweest; herinner je de
 woorden van je Heilige Moeder:

*“de verwarring rond Garabandal werd
 als een gelijkenis gegeven om te laten
 zien hoe Mijn Kerk vandaag verward is;
zij wordt beheerst door verwarring;”*

*Mijn God, ik ben zo verdrietig, zo bedroefd,
 Heer.*

je treurt omdat je Mij voelt, je begint Mij
 te kennen; wat verheug Ik Mij als je
 herkent waardoor Ik lijd; Vassula, Ik

bemin ook hen, maar zij zijn zo misleid door Satan; hij heeft hen verblind, en hen, verblind, naar een ander pad geleid en in hun misvatting minachten ze niet alleen Mijn Moeder als Koningin van de Hemel, maar zij minachten ook Mijn Petrus en het gezag dat Ikzelf hem gegeven heb over al Mijn lammeren; zij vervolgen ook Mijn bloemen en veroordelen al Mijn Hemelse Werken van tegenwoordig; Satan heeft ze zo beïnvloed dat ze alles misbruiken; zij begrijpen het niet; door hen te beletten de Waarheid te zien, is hun leer binnengedrongen onder jullie, beminden, en zij zijn degenen waarvoor¹ Ik jullie heb gewaarschuwd; zij scheppen er behagen in Mijn genaden, die Ik aan Mijn kinderen geef, "Satans' handwerk" te noemen, terwijl ze jullie Heilige Moeder verwerpen;

Vassula, het mag nooit aan jou zijn om hen te beschuldigen; leer in plaats daarvan te zeggen: "laat de Heer Rechter zijn en hen terechtwijzen;"

bemінде, het Einde der Tijden is nabij; Ik heb gezegd dat Ik jullie tekenen en waarschuwingen zal geven; Ik lijd eronder te zien hoe zij² spotten met Mijn stichting,³ en niets anders volgen dan hun eigen leer; zij zijn die Kaïns die gevaarlijk zijn voor Mijn Abels; een obstakel voor hen die in Mijn Huis willen groeien; een bedrieglijke fakkel die Mijn volk misleidt, een verharde rots; zij zijn in opstand gekomen tegen Mijn stichting; hoe zal Ik hen een koninkrijk op aarde aanbieden, als zij in hun binnenste leerstellingen hebben aangenomen die van Kaïn komen?

Ik zal jullie doen opstaan, en jullie ziel zal bij Mij komen; in Mijn Armen! jullie

zijn slechts een voorbijgaande schaduw op aarde, slechts een stofje dat weggewassen zal worden door de eerste regendruppels; heb Ik niet Zelf deze woorden gezegd: dat er veel woningen zijn in het Huis van Mijn Vader, en dat Ik er een voor jullie gereed zal maken, zodat waar Ik ben jullie ook mogen zijn? het is bij Mij, in Mijn Huis, dat de zielen zullen komen!⁴ Vassula, ze beramen plannen tegen Mijn stichting; ze proberen Mijn domein te ontwortelen; Ik bemin je; huil niet, bloem;

(Als ik voel dat Jezus verdrietig is, word ook ik verdrietig.)

Ik zal je Mijn doornenkroon opzetten... en de lans is onder hen; ze beramen een complot tegen Mijn Huis, samenkomst na samenkomst, om Petrus uit te schakelen!

O God, nee! Nee Heer!

kom bij elkaar, beminden; versterk Mijn Kerk; word één, beminden, kom weer samen, wees één; bloem, blij waakzaam,

Liefde zal jullie verlossen, Mijn beminden; kom bloem, open; open je en laat Me Mijn sap in jou gieten dat je zal oprichten, je zal versterken om je in staat te stellen Mijn vijanden te vertrappen; onthoud dat Ik, de Heer, Jezus Christus, voor je ben;

(Deze boodschap maakte me heel erg bang.)

Ik hoop vurig dat ze luisteren, het is dringend!

¹ De valse godsdiensten.

² Jehova's Getuigen.

³ De Kerk van Rome.

⁴ Jehova's Getuigen, verward, geloven dat men voor altijd in een aards paradijs kan leven en dat onze ziel sterft wanneer wij sterven.

19 december 1987

Ik ben Liefde;

vertel hen, vertel hen, Vassula, dat oprechtheid het kwaad zal overwinnen, dat nederigheid de duivel zal verzwakken, dat liefde Satan zal ontmaskeren;

(Later:)

het Heiligdom van Fatima schreeuwt om genoegdoening! kom terug bij Mij, schepping! kom en erken Mij, schepping; kom en bid tot Mij; zondig niet meer; geloof in Mij en twijfel niet; kom en heb berouw, kom en ontvang Mij; wees heilig, Vassula; O Vassula, breng Mijn schepping terug bij Mij! Altaar! Ik zal Mijn Vlam in je uitgieten en Liefde in je laten ontbranden; je moet Mijn belangen zoeken en Mij verheerlijken; wees niet zoals de anderen die hun eigen glorie en grootheid zoeken;

Heer, ik zei en zeg opnieuw, ik zal alleen Uw belangen zoeken Heer, en wat U meer glorie brengt. Neem mijn wil. Ik heb mij overgegeven.

ja, Vassula, les Mijn dorst; behandel Mij als Koning; eer Mij, je God; kom nooit tegen Mij in opstand; heilig je lichaam om Mijn Aanwezigheid in jou te eren; beminde, kom, alles wat verborgen is zal spoedig aan het licht komen; Mijn Goddelijke Hand zal de sluier oplichten en Ik zal alles wat verborgen is aan je openbaren; Garabandal is de voortzetting van Fatima en Mijn heerschappij zal eeuwig duren, want Ik Ben; Ik ben de Alfa en de Omega;

hoezeer bemin Ik je, schepping! de Mijnen, Mijn kinderen, beminden kom, kom in Mijn open Armen; kom terug naar jullie Vader!¹ Ik bemin jullie;

luister Vassula; wanneer jij onder Mijn Abels zult zijn, zal Ik onder jullie zijn; Ik zal Mijn aanwijzingen in je oor fluisteren; Ik bied jullie Brood aan; Mijn Brood is Heilig; Ik heb maar een klein beetje gist gebruikt uit Mijn voorraden, en het was genoeg om alle deeg te laten rijzen; dit deeg dat nu Mijn Nieuwe Brood is, ontdoet jullie dus van jullie oude gist; het heeft zijn effect verloren, beminden, kom en zie Mijn nieuwe gist; vernieuw jezelf geheel tot een nieuwe partij brood, aangenaam voor het gehemelte, dat Mijn lammeren zal aantrekken en ze zal voeden; eer Mijn Brood dat Ik heb geheiligd; Mijn Brood van Oprechtheid, Waarheid en Liefde; laat Mij Me verheugen, beminden; laat Mijn lammeren Mijn Nieuwe Brood proeven; verdeel Het onder hen en laat de hongerige massa's eten; sta hen toe zich te verzadigen; Ik zal niet overtuigd worden door de argumenten van de wijzen; die zullen geen indruk op Mij maken dus laat ze ook geen indruk maken op jou, dochter; het is Mijn bedoeling Mijn verstrooide lammeren terug te brengen; ze terug te brengen naar Liefde;

teken Mijn Naam,

IXΘΥΣ 

21 december 1987

Mijn God, Rechtvaardige, zelfs in mijn nietigheid en in mijn grote onvermogen zijn mijn verlangens door U in mij geplant. Het

¹ Gods stem was vol liefde. Hij bedelde bijna.

zijn Uw verlangens. Ik verlang dat Uw Naam Verheerlijkt wordt, en dat Uw verzamelde lammeren U erkennen en onze Hemelse Moeder erkennen, dat Haar Heerschappij eeuwig duren zal en het kwaad zal overwinnen. Ik zoek alleen Uw belangen ...

ja, Vassula, zoek alleen Mijn belangen, wees echt, niet slechts een façade van heiligheid, zoals sommigen dat zijn; Ik, de Heer, ken ze, het geeft niet hoe hard zij proberen op Abel te lijken, zij misleiden Mij niet; het dragen van een masker zal niet helpen hun ware identiteit te verbergen; Ik zeg je in waarheid, Ik zal je deze keer deze bedriegers aanwijzen; Ik zal naar hen toekomen op een onverwacht uur; wat moet Ik met Kaïns in Mijn Huis? die alleen hun eigen belangen zoeken en niet de Mijne? Ik zal ze met Hemelse Kracht ontmaskeren; Ik zal onthullen wat verborgen is; wees niet bang, beminde, Ik zal Mijn Kerk zuiveren; Ik zal iedereen wegvagen die De Weg naar de Goddelijke Liefde en de toegang tot Mijn Heilig Hart verspert; je ziet, Vassula, Mijn beker smaakt bitter, de wereld beledigt Mij beminde; deze Kaïns blokkeren de Weg, versperren Hem met enorme blokken, zij blokkeren de doorgang voor Mijn lammeren om tot Mij te komen; hun handen zijn leeg, ze hebben niets om Mijn lammeren aan te bieden, niet meer; Vassula, gezegende van Mijn Ziel, volg Mij; Ik zal je leiden, wanhoop niet, zal Ik je nu ooit verlaten?

Nee, Heer, ik houd mij aan U vast, Beminde Vader.

hier, neem Mijn Hand, laat Haar nooit los, aanvaard alles wat van Mij komt;

22 december 1987

Vassula, de tijd is gekomen om Mijn Kerk te verenigen; kom weer bijeen, beminden, kom en herbouw deze oude ruïnes, herbouw Mijn oude stichting, een stichting door Mijn eigen Hand gegrondvest; vereer Mijn Moeder zoals Ik, die het Woord ben en de Allerhoogste, Haar vereer; zou Ik dan niet verlangen dat jullie, die stof en as zijn, Haar erkennen als de Koningin van de Hemel door Haar te vereren? het is Mijn verdriet tegenwoordig te zien hoe weinig Mijn schepping weet van Haar belang; zij, die zich onder de naam van Luther helemaal afgezonderd hebben, moeten terugkeren naar Petrus;

Heer! Zij zullen geschokt zijn!

Vassula, Ik zal hun knie buigen om Mijn Moeder te vereren; Ik ben het, de Heer, die spreekt; Ik zal ze buigen! en wanneer zij dat doen, zal Ik Mijn Licht op hen laten schijnen en hen oprichten; Ik zal jullie stengels versterken en jullie zullen zijn als een bevloede tuin, als een waterbron waarvan het water nooit opdroogt; Ik zal Mijn Stichting herbouwen;

kom, beminde, wees volgzaam en zacht, zoals nu, opdat Ik Mijn Woorden op je kan inprenten, kom, vergeet nooit Mijn Heilige Aanwezigheid;

Ja, Heer.

23 december 1987

Mijn God, de protestanten zullen geschokt zijn!

(Ik kon het maar niet verwerken.)

Vassula, Ik heb er jarenlang op gewacht dat ze zouden veranderen; laat Mij nu vrij om Mijn verlangens neer te schrijven;

Maar ze zullen geschokt zijn!

luister; kan men alleen naar Mij luisteren als het hem past en daarna zijn oren sluiten als wat Ik zeg hem niet gelegen komt?

Zij zullen dan onmiddellijk alles verwerpen! Omdat ze niet in staat zijn een keuze te maken, zullen ze beweren dat U het niet bent die spreekt.

als ze dat doen, zullen ze Mij niet meer willen kennen als hun God;

Heer, mag ik het wagen te zeggen dat dit hard voor hen is? Ze zullen niet het gevoel hebben U af te wijzen. Ze beminnen U tenslotte en aanbidden U, Heer.

Vassula, Ik ben gekomen om jullie allen te verenigen; zou enige leerling van Mij Mijn oproep afwijzen?

Nee, niet als ze oprecht zijn, Heer.

van deze verklaring die je Me gaf, hangt alles af wat er te zeggen is: "als zij oprecht zijn ..." dan zullen zij luisteren;

Ik kom om op jullie allen te schijnen en jullie te verlichten, opdat jullie in staat zijn te verenigen; maar Vassula, tot Mijn grote verdriet zullen er zijn die duisternis verkiezen boven het Licht, omdat hun daden slecht zijn; zij zullen weigeren onder Mijn Licht te komen, uit vrees dat hun daden aan het licht komen; maar de mensen die aan Mij zijn toegewijd en zij die Mijn Werken oprecht erkennen en Mij volgen, zullen

onder Mijn Licht komen zonder vrees hun daden blootgeven, omdat zij zullen aantonen dat wat zij doen, gedaan is in Mij, hun God;

Ik heb gezegd dat als jullie van Mijn Woord jullie woning maken, jullie inderdaad Mijn leerlingen zullen zijn; jullie zullen de Waarheid leren en de Waarheid zal jullie vrij maken; en nu zeg Ik jullie dit: als jullie aan Mijn Woord van vandaag geloof schenken, zullen jullie inderdaad Mijn leerlingen zijn; jullie zullen Oprechtheid in de Waarheid leren en de Waarheid zal jullie bevrijden en in staat stellen jullie te verenigen in Liefde en Mij te Verheerlijken;

Ik kom bij jullie allen, met Mijn Hart in Mijn Hand, en bied het jullie aan, maar ondanks Mijn oproep zullen velen Mij afwijzen en Mij als God verwerpen omdat hun harten verhard zijn; als zij Mij beminden, zouden ze naar Mijn oproep luisteren; als ze weigeren te luisteren is het omdat Ik hen verloren heb als kinderen; hun wijsheid heeft hen verblind; maar Ik zeg je in waarheid, de schapen die Mij toebehoren zullen Mijn Stem herkennen; zij die Mijn Stem niet herkennen zijn Mijn schapen niet, want zij geloven niet in Mijn Almacht;

weet je waarom Mijn lammeren verstrooid zijn en Mijn Lichaam verminkt is? weet je waarom er onenigheid heerst in Mijn Kerk? dat komt omdat ze 's nachts gelopen hebben, zonder enig licht om hen te leiden; zoek Mij, die het Licht ben, en Ik zal jullie leiden, werp jullie onverdraagzaamheid en jullie hardnekkigheid af; wees mild en nederig; open jullie hart en laat Mijn Sap jullie vullen; Ik ben jullie Goede Herder, die jullie bemint;

V assula, praat tegen Mij; behandel Mij als je Heilige Gezelschap;

Dat zal ik, mijn God, ik bemin U, Heer. Ik verlang Uw Naam te verheerlijken, Heer.

bemide, Mijn Naam heb Ik verheerlijkt en Ik zal Hem opnieuw verheerlijken; Mijn heerschappij zal eeuwig duren; kom, moed, dochter, Ik ben met je;

26 december 1987

In de nacht van 25 op 26 december heeft Jezus het belang van de Boodschap van Garabandal en die van Fatima benadrukt en gezegd dat zij gelijk zijn. Het was alsof ik die nacht niet gerust heb. De Boodschap bleef in mijn oren naklinken en Jezus benadrukte Zijn Aanwezigheid.

Het heiligdom van Fatima roept om erkenning van Garabandal; Ik heb jullie geleerd de Tekenen van de Tijd te verstaan, kijken jullie uit naar deze Tekenen? hoe komt het dat jullie de Tekenen niet kennen? hebben jullie geen inzicht? waarom zijn jullie geesten gesloten? waarom weigeren jullie te zien? waarom weigeren jullie te horen? zijn jullie Mijn Woorden vergeten? waarom herhalen jullie je fouten? beminden, waarom al deze giftige aanvallen op de Boodschap van Garabandal, die door jullie Heilige Moeder is gegeven, die de Ark van het Verbond is van Mijn Woord aan jullie? de oppositie die Mijn priesterzielen voeren tegen de verschijningen en de boodschap van Garabandal, zijn allemaal manoeuvres van Satan; evenals in Fatima probeert hij te verhinderen dat Mijn Boodschap algemeen bekend wordt;

hebben jullie niet begrepen dat Satan, die de waarde van Mijn Reddingsplan kent, dat door Mijn Moeder in Garabandal aan eenvoudige kinderen is

gegeven, opnieuw probeert Mijn Plan teniet te doen? en zo jullie allen in duisternis te laten vallen; Satan verdubbelt, nu meer dan ooit, zijn pogingen om over jullie Heilige Moeder te zegevieren, door Mijn Kerk te beïnvloeden om deze verschijningen, die een vervolg zijn op de Boodschap van Redding van Fatima, af te wijzen; Satan probeert in zijn razernij te verhinderen dat jullie je voeden door Mij;

Mijn Reddingsplan is duidelijk; Ik kom om Mijn kinderen te redden; herken Mijn Stem, wees niet verbaasd over het soort instrumenten dat Ik gebruik; Ik heb een niets gekozen, dat niets weet, een onbeschreven blad, zodat het duidelijk is dat de Werken die dit vel¹ vullen, van Mij zullen zijn en opdat jullie geloven dat Ik het ben, Jezus, Bemide Zoon van God, die deze keer spreekt; Mijn Koninkrijk is onder jullie;

Mijn Abels, Ik weet dat jullie Mij weer zullen herkennen; O beminden, hoezeer bemin Ik jullie! Ik zal spoedig Mijn plan aan jullie onthullen;

Heer, als de priesters Uw Stem niet herkennen, wat gebeurt er dan?

Vassula, het is niet aan jou dat te vragen, stof en as;² laat Mij je leiden zoals Ik wil, laat deze dingen aan Mij over;

Ja Heer.

O kom, begrijp Mij niet verkeerd, Ik ben Liefde; leer te aanvaarden; kom ons, wij? Ik zal je lamp bijvullen;

Ja Heer, ik dank U voor Uw liefdevolle zorg voor mij.

¹ Blad papier

² Met deze woorden herinnerde God mij eraan dat ik de minste ben onder Zijn schepselen.

laten we gaan;

28 december 1987

(Als ik mijzelf vergeet en een oordeel over iemand durf te uiten, of als ik denk dat ik meer begrijp dan anderen, herinnert God mij er direct aan wie Hij voor Zich heeft om Zijn Boodschap te geven: louter met een doordringende blik van Zijn Ogen op mij zet Hij mij op mijn plaats, waar ik behoor te zijn. Alleen door Zijn woorden: 'stof en as', herinnerde Hij mij eraan dat ik niets ben, de minste van al Zijn schepselen. Nee, sommigen zullen dit niet begrijpen, ze zullen denken dat ik, omdat Hij mij gekozen heeft om Zijn Woord te noteren, waardig ben, maar begrijpen jullie het niet? door mij te kiezen, die de minste van allen ben, laat God zien wat een onmetelijke Barmhartigheid Hij voor ons heeft; dat Hij zelfs geeft aan de minsten. Zou Hij dan niet VEEL meer geven aan hen die in Zijn ogen zoveel waardiger zijn dan ik, als zij met geloof vragen? Hebben jullie Zijn geduld met mij niet opgemerkt? In plaats van mij te slaan, stroomt Zijn Liefde nog overvloediger:

Hoe konden Zijn schepselen Hem verwerpen? Maar ik zou niets moeten zeggen, omdat ik vroeger ook tot dat soort mensen heb behoord. Nu zeg ik: "Koester jullie God zoals jullie van je adem houden, want zonder jullie adem zullen jullie sterven. God heeft ons leven gegeven door Zijn Adem in ons te blazen. Zijn Adem is ons leven. God is onze Adem, God is ons leven".)

O Vassula! Mijn Abel zal deze keer leven; oprechtheid zal een eind maken aan het kwaad;¹ gezegend zijn zij die aansporen tot Mijn Woord; gezegend zijn Mijn

schapen die Mijn Stem herkennen, gezegend zijn zij die Mijn lammeren weer zullen voeden;

gezegend zijn de eenvoudigen van hart; gezegend zijn zij die de Rozenkrans zullen bidden op de dag van de heiliging van Garabandal² en wier knieën zich buigen om Mijn Moeder te begroeten; gezegend zijn zij die Mijn Kruis van Vrede en Liefde zullen dragen en zich verenigen; gezegend zijn Mijn schapen die naar Petrus terugkeren; gezegend zijn zij die zich vernederen en Mijn voorbeeld volgen; gezegend zijn zij die Mijn gebod opvolgen en elkaar beminnen zoals Ik jullie bemin; gezegend zijn zij die getuigenis van Mij afleggen en die niet door Mij geërgerd raken;

Vassula, beminde van Mijn Ziel, heb geloof, vertrouw Mij; Ik ben je Hemelse Leraar; twijfel nooit aan Mijn Woord; kom, je bent zwak, kom op Mij steunen die je Kracht ben;

Ja Heer, ik heb U nodig. Ik kan nooit meer zonder U.

bemin Mij, verlang naar Mij; wees Mijn hemel; ach, Vassula, nu offer je voor Mij, maar spoedig zal Ik je bij Mij hebben;

Ik verlang naar die dag.

blijf dichtbij Mij, Ik moet je iets vragen;

Ja, Heer?

voor Mijn belang, Vassula, voor Mijn belang, wil je de Rozenkrans leren bidden?

Ja Heer, ik ben bereid dat te leren, help mij daarbij.

¹ "Oprechtheid zal een eind maken aan het kwaad" kan gelezen worden als: "Abel zal Kaïn overwinnen".

² God voorspelt deze gebeurtenis.

dit is wat Ik wil horen van jullie allen die niet weten, dezelfde woorden: "ja Heer, ik ben bereid om te leren, Heer; help mij daarbij"; Ik zal jullie allen les geven, jullie die bereid zijn te leren;

kom dochter, rust in Mij; Ik zal je nooit in de steek laten;

(Jezus moet gevoeld hebben hoe ik naar Hem verlang en ik hier lijd. Het is weer de golf van 'verlangen naar God', om Zijn offer te willen zijn, geheel onthecht. Ik lijk te twijfelen. Hier blijven, en misschien sommige van Zijn lammeren 'voeden' die Zijn nieuwe Brood nooit weigeren, en Hem genoeg te doen door de terugkeer van enkele zielen ofwel bij Hem te zijn, wat voor mij fantastisch zal zijn. Wat is het beste?)

31 december 1987

Mijn God, ik bid dat de kerken zullen geloven in Uw Boodschap!

Vassula, in Mij geloven is een genade die door Mij¹ gegeven is;

luister naar Mij, Vassula: je zult spreken vanuit Mijn Mond en je zult spreken over de beproevingen die Mijn Kerk zal ondergaan; deze openbaring is Mijn Stem; herken de Tekenen van de Tijden; aanvaard Mijn Boodschap; proef Mijn Boodschap; eet Mijn Boodschap; wee de onbetrouwbaren;

(Later:)

kleintje, bemin je Mij?

Ik aanbid U eindeloos, Heer.

ja, Vassula, bemin Mij; vraag vergeving voor je verleden; vraag vergeving voor degenen die Mij niet beminnen; bloem, iedere bloem heeft licht nodig en weet welk effect dat heeft op haar blaadjes; dochter, zul je berouw hebben?

(Ik had berouw over mijn zonden uit het verleden en die van nu, omdat Hij mij voorbereidde op het ontvangen van de Heilige Communie.)

verfoei al deze dingen uit het diepst van je ziel; verfoei onzuiverheid,² want dat was de ondeugd van Sodom;

¹ Je moet bidden en God om die genade vragen.

² Onzuiverheid van de ziel.